

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 12ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΑΓΑΠΗΤΟΥ Γ. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ

‘Ο Στυλιανός ’Αλεξίου γεννήθηκε τὸ 1921 στὸ Ἡράκλειο. Πῆρε πτυχίο καὶ διδακτορικὸ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Παρακολούθησε μαθήματα ἀρχαίων πολιτισμῶν στὴν Ecole Normale Supérieure στὸ Παρίσι καὶ στὴν Heidelberg μὲ νποτροφία τοῦ Ἰδρύματος Humboldt.

Εἶναι τώρα ὁμότιμος καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης καὶ ἀντεπιστέλλον μέλος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν. ‘Ως Ἐφόρος Ἀρχαιοτήτων στὰ 1962-77 ἐπεζέτεινε τὸ Μουσεῖο Ἡρακλείου, ἔδρυσε τὰ Μουσεῖα Χανίων καὶ Ἀγίου Νικολάου, ἔγραψε τὰ βιβλία «Μινωικὸς πολιτισμός», «Τστερομινωικοὶ τάφοι Λιμένος Κνωσοῦ», καὶ πολλὰ ἄρθρα («Προϊστορικὸ ἐμπόριο», «Ο μύθος τῆς μινωικῆς εἰρήνης», κ.ἄ.). Ανέσκαψε τοὺς πρωτομινωικοὺς θολωτοὺς τάφους Λέντα. Ἐδημοσίευσε τὶς κριτικὲς ἐκδόσεις «Βασίλειος Διγενῆς Ἀκρίτης», «Ἐρωτόκριτος», «Ἀπόκοπος», «Βοσκοπούλα», καθὼς καὶ τὶς μελέτες «Ο χαρακτὴρ τοῦ Ἐρωτοκρίτου», «Ἡ κρητὴ λογοτεχνία καὶ ἡ ἐποχὴ τῆς», «Τὸ Κάστρο τῆς Κρήτης καὶ ἡ ζωὴ του». Εξέδωσε ἐπίσης τὰ βιβλία «Κρητικὴ Ἀνθολογία», «Ἀπὸ τὸ ποιητικὸ ἔργο τοῦ Καζαντζάκη», «Γλωσσικὰ Μελετήματα» καὶ «Σολωμοῦ Ποιήματα καὶ πεζά».

Αὕτη τὴ στιγμὴ ἀναπολῶ μὲ συγκίνηση τὴ συνεργασία μας μὲ τὸν κ. ’Αλεξίου στὶς ἀρχές τῆς λειτουργίας τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης χαίρω ποὺ τὸν ξαναβλέπω ἀνάμεσά μας, τὸν καλωσορίζω καὶ περιμένω, ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι συν-ἀδελφοί, νὰ τὸν ἀκούσομε.

Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ

Άλγο μετά τὸν θάνατο τοῦ Σολωμοῦ, ὁ Σπυρίδων Τρικούπης, στὴ γνωστὴ ἐπιστολὴ του πρὸς τὸν Πολυλᾶ, ἵσχυρίσθηκε ὅτι αὐτὸς εἶχε διδάξει τὰ ἐλληνικὰ στὸν ποιητὴ καὶ ὅτι μόνο ἔπειτα ἀπὸ δική του σύσταση ἀρχισε ὁ Σολωμὸς νὰ γράψει ποιήματα στὴ μητρικὴ του γλώσσα. Εἶναι ὅμως τεκμηριωμένο ὅτι καὶ πρὶν ἀπὸ τὴ γνωριμία του μὲ τὸν Τρικούπη ὁ Σολωμὸς ἥδη στὰ 1821 εἶχε γράψει ἀξιολογότατα καὶ γλωσσικῶς ἀρτια ποιήματα στὰ ἐλληνικά. Ὁ Τρικούπης μεγαλοποιοῦσε τὴ συμβολὴ του στὴν ποιητικὴ διαμόρφωση τοῦ Σολωμοῦ.

Τὸ κλασικίζον ὑφος ποὺ καλλιεργοῦσε ἡ εὐρωπαϊκὴ ποίηση τοῦ 18ου καὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ 19ου αἰώνα χαρακτηριζόταν ἀπὸ τὴ μίμηση τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων καὶ Λατίνων, ἀπὸ τὴ συχνὴ ἀναφορὰ σὲ μυθολογικὰ καὶ ποιμενικὰ θέματα, καὶ ἐπίσης ἀπὸ τὴ χρήση ἀρχαίων κυρίων ὀνομάτων. Ὁ Σολωμὸς ἔγραψε ποιήματα τοῦ εἰδους αὐτοῦ («Εύρυκόμη»), ἀλλὰ γρήγορα πέρασε στὸ σύγχρονό του ρομαντικὸ ὑφος, στὸ δόποιο δὲν κυριαρχοῦσαν πιὰ τὰ κλασικὰ στερεότυπα, ἀλλὰ ἡ ἐλεύθερη φαντασία καὶ τὸ συναίσθημα. Κύριοι διδάσκαλοι τῆς νέας σχολῆς ἦταν ὁ λεγόμενος Ossian καὶ ἡ χειμαρρώδης ποίηση περιπετειῶν καὶ ἑρώων τοῦ Lord Byron.

Ἄπὸ τὰ νεανικὰ λυρικὰ ποιήματα τοῦ Σολωμοῦ ξεχωρίζουν ὡς ἄριστα ρομαντικὰ δείγματα τὰ «Δύο ἀδέλφια» καὶ ἡ «Τρελὴ μάνα», ἐπίσης ἡ «Ωδὴ στὴ Σελήνη», τὸ παραγνωρισμένο ἀλλὰ σημαντικὸ «Βράδυ», καὶ ἡ «Σκιὰ τοῦ Ουμήρου», ὅπου ὁ ποιητὴς φαντάζεται μιὰ συνάντησή του μὲ τὸν μεγάλο πατέρα τῆς ἐλληνικῆς ποίησης.

Ορισμένα ἀπὸ τὰ πρώιμα λυρικὰ τοῦ Σολωμοῦ, ἡ «Ξανθούλα», ἡ «Ἀγνώριστη», ἡ «Φαρμακωμένη», μελοποιήθηκαν ἀπὸ «Ἐπτανήσιους συνθέτες τῆς ἐποχῆς καὶ ἔγιναν ἀμέσως δημοφιλέστατα. Ἡ ἀνταπόκριση αὐτὴ ἦταν μιὰ ἐνθάρρυνση γιὰ τὸν νέο ποιητὴ, ποὺ μὲ τὴν κοινωνικὴ θέση, τὸ ταλέντο καὶ τὴν ἐντυπωσιακὴ ἐμφάνισή του εἶχε ἥδη ἀποκτήσει ἔναν κύκλο θαυμαστῶν στὴ Ζάκυνθο.

Πολὺ μικρότερη σημασία εἶχαν ποιήματα τοῦ Σολωμοῦ στὰ ἴταλικά, πάνω σὲ ποιμενικά, φυσιολατρικά καὶ θρησκευτικά θέματα, συχνὰ μὲ ἔτοιμες ρίμες ποὺ τοῦ ἔδιναν οἱ ἀκροατὲς σὲ κοσμικές συγκεντρώσεις στὰ σαλόνια τῆς ἐποχῆς. Ὁ Σολωμὸς ἐκφράστηκε περιφρονητικὰ γιὰ τὴν αὐτοσχεδιαστικὴ αὐτὴ ποίησή του καὶ γιὰ ὅσους τὴ θαύμαζαν.

Τριάντα τέτοια ἴταλικὰ σονέτα τοῦ Σολωμοῦ τυπώθηκαν στὰ 1822 στὴν Κέρκυρα μὲ τὸν τίτλο *Rime Improvvisate*, «Αὐτοσχέδιες ρίμες». Εἶχαν φροντίσει τὴν ἔκδοση φίλοι τοῦ ποιητῆ χωρὶς τὴ συγκατάθεσή του. Ὁ Σολωμὸς εἶχε πλήρη συνείδηση τοῦ ὅτι ἡ ποίηση δὲν εἶναι ὑπόθεση αὐτοσχεδιασμοῦ, οὔτε ἐπίδειξη ταχύ-

τητας και στιχουργικής δεξιοτεχνίας. Λίγο ἀργότερα θὰ ἀπαγορεύσει ἀπολύτως τὴ δημοσίευση τοῦ ποιήματος «Ο θάνατος τοῦ βοσκοῦ». «Αλλα πράγματα χρειάζονται τώρα, γιατὶ νὰ φανοῦν οἱ δυνατότητες τῆς γλώσσας», έτσι γράφει σὲ σχετική ἐπιστολή.

Ἡ ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση τοῦ 1821 σημειώνει μιὰ κατακόρυφη ἄνοδο τοῦ Σολωμοῦ ἀπὸ τὴν καθαρῶς λυρική, ψευδοερωτική και ποιμενική ποίηση σὲ μιὰν ἄλλη πολὺ ὑψηλότερη, ποὺ ἐνδιαφέρεται μὲ πάθος γιὰ τὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς, γιὰ τὸν πολιτισμὸν και τὴν προκοπή της. Εἶναι ποίηση πατριωτικὴ μὲ παραμέτρους φιλοσοφικές, πολιτικές και κοινωνικές. Στὸ εἶδος αὐτὸν ἀνήκει ὁ «Τύμνος εἰς τὴν Ἐλευθερίαν», ποὺ μεταφράσθηκε σὲ ξένες γλώσσες και ἔγινε εύνοικὰ δεκτὸς στὸ ἔξωτερικό, πολὺ πρὶν γίνει ὁ ἐθνικὸς ὕμνος τῆς Ἑλλάδας.

Ο Τερτσέτης θὰ διηγηθεῖ ὑστερα ἀπὸ πολλὰ χρόνια, μιὰν ἐνθουσιώδη ἀπαγγελία τοῦ «Τύμνου» ἀπὸ τὸν Σολωμὸν σὲ συγκέντρωση φίλων του. Μόνον ὁ κοραϊστὴς Φαρμακίδης ἀκουει ἀπὸ τὸ διπλανὸν δωμάτιο θέλοντας νὰ δηλώσει μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν τὶς ἐπιφυλάξεις του γιὰ τὴ δημοτικὴ γλώσσα τοῦ «Τύμνου». Σχεδὸν ὅλοι, βεβαιώνει ὁ Τερτσέτης, περίμεναν τότε τὴν πλήρη ἐπιβολὴ τῆς ζωντανῆς ἑλληνικῆς γλώσσας και μέσω αὐτῆς τὴν πνευματικὴ ἀναγέννηση τῆς ἐλευθερωμένης Ἑλλάδας.

Ο «Τύμνος» εἶναι πράγματι κείμενο σημαντικὸ ὅχι μόνο γιὰ τὴ νεοελληνικὴ ἰδεολογία, ἀλλὰ και γιὰ τὴ διαμόρφωση τῆς νέας ἑλληνικῆς ὡς λογοτεχνικῆς γλώσσας ἐμπλουτισμένης μὲ λέξεις, τύπους και συντάξεις ἀπὸ τὴ λογία παράδοση. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν αὐξήθηκε ἡ ἐκφραστικότητα τοῦ γλωσσικοῦ ὅργανου. Εἶναι φανερὸ στὸν «Τύμνο» τὸ ξεπέρασμα τῶν ἀφελῶν γλωσσικῶν προσπαθειῶν τοῦ Καταρτζῆ, τοῦ Βηλαρᾶ και τοῦ Χριστόπουλου, καθὼς και τῶν τοπικῶν προσολωματικῶν στιχουργῶν.

Ἡ γλώσσικὴ ἀνεση, ἡ ἔλλειψη δυστοκίας ἡ ἀκυρολεξίας, ἡ ἀπρόσκοπτη μετάβαση ἀπὸ τὸ κοινὸ νεοελληνικὸ στὸ λόγιο ὕφος, ὁ ἐκφραστικὸς πλοῦτος, ὅλα δείχνουν ὅτι ἡ δῆθεν ἄγνοια τῶν ἑλληνικῶν ἤταν μύθος. Κάποιες ἀδεξιότητες ἡ ἀποκλίσεις πρὸς τὸ ἴδιωματικό, φυσικές γιὰ τὸ πρῶτο αὐτὸν γλωσσικὸ ἄλμα, δὲν ἀλλάζουν τὴ γενικὴ εἰκόνα.

Ορισμένοι ἵταλισμοὶ στὸν «Τύμνο» δὲν προέρχονται ἀπὸ ἄγνοια τῶν ἑλληνικῶν, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν πρόθεση πλουτισμοῦ τῆς γλώσσας. Ετσι ἀργότερα θὰ εἰσαχθοῦν και στὴν καθαρεύουσα ἀπὸ ἑλληνομαθέστατους λογίους πολλὲς γαλλικές ἐκφράσεις. Πρέπει ἐπίσης νὰ ληφθεῖ ὑπὸ ὅψη, σχετικὰ μὲ τὴν ἐπίδραση τῆς ἵταλικῆς στὸν Σολωμό, ὅτι δρισμένοι ἵταλισμοὶ εἶχαν ἀφομοιωθεῖ στὸ τοπικὸ ζακυνθικὸ ἴδιωμα.

Ο «Τύμνος» τυπώθηκε στὸ Μεσολόγγι στὰ 1825 ἐφοδιασμένος μὲ σημειώσεις, στὶς ὁποῖες ὁ ποιητὴς ἀπαντᾷ σὲ ἐπικρίσεις ἀνίδεων λογίων ποὺ εἶχαν θεωρήσει ἐσφαλμένη τὴ μετρικὴ τοῦ ἔργου.

Στὰ ἀμέσως ἐπόμενα χρόνια γράφεται ὁ «Διάλογος», συστηματικὴ συνηγορία τῆς ζωντανῆς διμιλουμένης, μὲ δλα τὰ ἐπιστημονικὰ ἐπιχειρήματα, καὶ αὐτὰ εἶναι: ἡ φυσικὴ ἔξελιξη ἀπὸ τὴν ἀρχαία στὴ νέα γλώσσα, ἡ παραλληλία μὲ τὶς γλῶσσες τῆς δυτικῆς Εὐρώπης καὶ ὁ τεχνητὸς χαρακτήρας τῆς γλώσσας τῶν σοφολογιώτατων.

Οἱ δημοτικιστὲς τοῦ τέλους τοῦ 19ου αἰώνα ἐλάχιστα θὰ προσθέσουν στὰ ἐπιχειρήματα αὐτά, καὶ ἡ γενικὴ γραμμή τους θὰ εἶναι κατώτερη ἀπὸ τὴ σολωμική: ὁ Σολωμὸς ἀναγνωρίζει τὴ δυνατότητα πλουτισμοῦ τῆς δημοτικῆς μὲ λόγιες λέξεις καὶ χρήσεις ποὺ εἶχαν πιὰ καθιερωθεῖ, καὶ ποὺ θὰ ἥταν οὐτοπικὸ νὰ προσπαθήσει κανεὶς νὰ τὶς ἀντικαταστήσει τεχνητὰ μὲ ἄλλες, ὅπως θὰ ἐπιδιώξουν μάταια οἱ Ψυχάρης, Πάλλης, Ἐφταλιώτης, Βλαστὸς καὶ λοιποί. Τὴ σωστὴ γλωσσικὴ τοποθέτηση τοῦ Σολωμοῦ θὰ συνεχίσουν ἔπειτα ἀπὸ αὐτὸν ὁ Κονεμένος καὶ ἄλλοι Ἐπτανήσιοι λόγιοι.

Ἄπὸ τὸ 1826 ὁ Σολωμὸς γράφει σὲ σκόπιμα ἰδιωματικὸ ὑφος τὴν πεζὴ ἐφιαλτικὴ σάτιρα «Ἡ Γυναίκα τῆς Ζάκυνθος» ποὺ στρέφεται ἐναντίον μᾶς ζακυνθινῆς ἀρχόντισσας, ἡ ὅποια εἶχε φερθεῖ μὲ σκληρότητα στὶς Μεσολογγίτισσες ποὺ εἶχαν καταφύγει στὴ Ζάκυνθο καὶ ζητοῦσαν βοήθεια. Ὁ Σολωμός, προφητεύει τὴ μελλοντικὴ τιμωρία τῆς Γυναίκας: ἀρρώστια, τρέλα, αὐτοκτονία.

Ἡ σχέση μὲ τὴν «Ὑπερκάλυψη» τοῦ Foscolo δὲν εἶναι ούσιωδης, καὶ ἡ ὑπεροχὴ τοῦ σολωμικοῦ ἔργου ἀπέναντι σ' αὐτὴ καὶ σὲ ἀνάλογα φανταστικὰ - σατιρικὰ ἔργα τῆς δυτικῆς Εὐρώπης εἶναι φανερή. Ἡ «Γυναίκα τῆς Ζάκυνθος» δὲν ἔμεινε ἡμιτελής· δλοκληρώθηκε ὅπως ἔδειξαν οἱ ἐκδόσεις Πολίτη, Σαββίδη καὶ ἡ δική μου. Ἀλλὰ ὁ Σολωμός, ὅπως συνήθιζε, ἀφοῦ τέλειωσε καὶ καθαρόγραψε τὸ ἔργο, ἀρχισε λίγο ἀργότερα νὰ σχεδιάζει διάφορες τροποποιήσεις.

Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι στὴν ἴδια ἐποχὴ ὁ ποιητὴς στρέφεται μὲ τὸ σατιρικὸ ποίημα «Ονειρο» ἐναντίον ἐνὸς ἀκόμη μέλους τῆς ζακυνθινῆς ἀνώτερης τάξης, ἐνὸς ἀπαίσιου τοκογλύφου ποὺ εἶχε πεθάνει καὶ ταφεῖ μὲ τιμὲς μεγάλου ἀρχοντα.

Στὰ 1827 πεθαίνει ὁ Foscolo στὸ ἔξωτερικὸ καὶ ὁ Σολωμὸς ἐκφωνεῖ στὰ ἵταλικὰ ἔναν λόγο στὸν καθολικὸ ναὸ τῆς Ζακύνθου. Ἄς σημειωθεῖ ἐδῶ αὐτὴ ἡ παραλληλία ποὺ εἶναι γεμάτη νόημα: ὁ καθολικὸς ζακυνθινὸς Φόσκολος ἔγινε Ἰταλὸς ποιητὴς. Ὁ δρθόδοξος ζακυνθινὸς Σολωμὸς θὰ γίνει ποιητὴς «Ελληνας».

Τὰ ἴδια χρόνια ὁ Σολωμὸς ἐργάζεται ἐντατικὰ γιὰ τὸν «Λάμπρο», ἀφηγηματικὸ ποίημα στὴν παράδοση τοῦ Byron, γραμμένο, ὅπως καὶ τὰ ἔργα τοῦ Byron, σὲ δικτάστιχες στροφὲς ἐνδεκασυλλάβων μὲ ρίμες καὶ σὲ περίτεχνο ὑφος πολὺ διαφορετικὸ ἀπὸ τὸ ὑφος τῶν λυρικῶν καὶ τοῦ «Ὕμνου». Τὸ θέμα εἶναι προεπαναστατικό: οἱ τύχες στὴν «Ηπειρο, στὴν περιοχὴ τῆς λίμνης τῶν Ιωαννίνων, τοῦ ἀγωνιστῆ Λάμπρου, τῆς Μαρίας μὲ τὴν ὅποια συζεῖ, καὶ τῆς χαμένης κόρης των ποὺ ἔανα-

βρίσκεται μὲν ἀπρόσοπτες καὶ τραγικές γιὰ ὅλους συνέπειες. Ἀπὸ τὸ ἔργο αὐτό, ποὺ σχεδιάστηκε λεπτομερῶς ἀλλὰ δὲν ὀλοκληρώθηκε, ἐδημοσίευσε δὲ Σολωμὸς ἐνα τμῆμα στὸ κερκυραϊκὸ περιοδικὸ *'Ιόνιος Ανθολογία* (1834). Στὸ ἔργο αὐτὸ περιλαμβάνεται καὶ ἡ ὥραιότερη εἰκόνα ποὺ δόθηκε ποτὲ γιὰ τὸ ἑλληνικὸ Πάσχα.

Γρήγορα ἡ ἐπίδραση τοῦ Byron ξεπερνιέται, καὶ δὲ Σολωμός, ἐγκατεστημένος ἀπὸ τὸ 1828 στὴν Κέρκυρα, συνθέτει καὶ κυκλοφορεῖ σὲ χειρόγραφα τὸ ἐπόμενο ἔτος τὸ ποίημα «Εἰς Μοναχήν», στὸ δόποιο ἐξαίρεται ἡ ὁμορφιὰ καὶ τὸ ἥθος μιᾶς Κερκυραϊκῆς νέας ποὺ ἔγινε μοναχὴ στὸ Μοναστήρι τῶν Ἀγίων Θεοδώρων. Τὸ ποίημα παρακολουθεῖ ὀλόκληρη τὴν μελλοντικὴν ζωὴν της, μεταβάλλεται σὲ νεκρικὴν ὧδὴ γιὰ τὸν θάνατό της καὶ τελικὰ σὲ ὄμνο τῆς *'Αναστάσεως*. Τὸ ποίημα εἶναι γραμμένο σὲ στροφὲς κατὰ ίταλικὰ πρότυπα.

Στὰ 1833 ὁ δικαστικὸς ἀγώνας ἐναντίον τοῦ ἐτεροθαλοῦς ἀδελφοῦ *'Ιωάννη Λεονταράκη*, γιὰ τὴν διατήρηση τῆς κοινωνικῆς θέσης καὶ περιουσίας τῶν ἀδελφῶν Σολωμῶν, ὡθεῖ τὸν ποιητὴν στὴ σύνθεση ἐνὸς ὀξύτατου σατιρικοῦ ἔργου. Ἐγκαταλείπει τώρα τὸ ίταλίζον μέτρο τῆς *'Μοναχῆς'* καὶ εἰσάγει μιὰ στιχουργία καὶ ἔκφραση ἑλληνικὴ σὲ ὅμοιοκατάληκτα δίστιχα δεκαπεντασυλλάβων κατὰ τὴν παράδοση τοῦ *'Ἐρωτόριτον*. Τὸ νέο ἔργο τιτλοφορεῖται ἡ *'Τρίχα*. Ἄν καὶ παραγνωρισμένο λόγω τῆς παλαιότερης ἀκατάληπτης ἔκδοσης, εἶναι ἄριστο δεῖγμα, ὅπως καὶ ἡ *'Γυναίκα τῆς Ζάκυνθου*, μιᾶς μαχητικῆς λογοτεχνίας φανταστικῆς, μὲ συνδυασμὸ ρεαλιστικῶν στοιχείων.

Στὰ 1834 γράφεται ὁ *'Κρητικός'*, ἐπίσης σύμφωνα μὲ τὴν κρητικὴν παράδοση, ποὺ εἶχε βρεῖ καὶ προσολωμικοὺς *'Επτανήσιους μιμητές*. Δὲν πρόκειται γιὰ *'ἀπόσπασμα'* ὅπως συνήθως χαρακτηρίζεται, ἀλλὰ (κατὰ τὸν Λίνο Πολίτη) γιὰ *'ποίημα αὐτοτελὲς καὶ πέρα ὃς πέρα ὄλοκληρωμένο'*.

Τὸ ίστορικὸ ὑπόβαθρο τοῦ *'Κρητικοῦ'* εἶναι πραγματικὰ γεγονότα τῆς *'Επανάστασης* στὴν Κρήτη, στὰ 1824, ὅπως δείχνει ἡ μνεία τῆς μάχης τοῦ Λαβυρίνθου (Μεσαρᾶς). Ἔνας νεαρὸς πολεμιστὴς φεύγει μαζὶ μὲ τὴν ἀρραβωνιαστικὰ τοῦ ἀπὸ τὴν ἐπαναστατημένη Κρήτη ποὺ τὴν ξαναύποτάσσουν διὰ πυρὸς καὶ σιδήρου οἱ Τουρκοαιγύπτιοι. Τὸ πλοϊο ναυαγεῖ ἀπὸ τρικυμία, καὶ ὁ νέος προσπαθεῖ νὰ φτάσει κολυμπώντας καὶ νὰ σώσει τὴν ἀγαπημένη του σὲ μιὰν ἀκτὴ ποὺ δὲν κατονομάζεται, ἀλλὰ ποὺ πρέπει νὰ εἶναι τῆς Πελοποννήσου. (*'Εκεῖ*, ὅπως καὶ στὰ Κύθηρα, κατέφευγαν πράγματι κατὰ τὴν τραγικὴν ναυτικὴν ἔξοδό τους ἀπὸ τὴ δυτικὴ Κρήτη οἱ πρόσφυγες).

Μιὰ ὁραματικὴ γυναικεία μορφὴ παρουσιάζεται γιὰ λίγο πάνω στὴ θάλασσα ποὺ γαληνεύει. Ἡ μορφὴ κοιτάζει ἐντατικὰ τὸν νέο ποὺ τῆς ἀφηγεῖται μὲ ἐσωτερικὸ μονόλογο τὰ δεινὰ τῶν δικῶν του στὴν Κρήτη. Ἡ μορφὴ δακρύζει, χαμογελᾶ

στὸν νέο καὶ ἔξαφανίζεται, ἐνῷ ἡχεῖ μιὰ θεσπέσια μουσική. ‘Ο κολυμβητὴς ξανα-
βρίσκει τὶς δυνάμεις του καὶ φτάνει μὲ τὴν ἀγαπημένη του στὴν ζηρά, ὅπου ἀντι-
λαμβάνεται ὅτι ἡ νέα ἔχει πεθάνει. (‘Η ὁραματικὴ ἐμφάνιση ηταν ἡ ψυχή της).

Στὰ ὥδια περίπου χρόνια ὁ Σολωμὸς σκέπτεται, ὅπως ἔδειξαν παρατηρήσεις
τοῦ Louis Coutelle καὶ τῆς Ἐλένης Τσαντσάνογλου, τὴν ἔκδοση μᾶς συλλογῆς
ποικίλων λυρικῶν καὶ σατιρικῶν ἔργων του. Πρόκειται ἀσφαλῶς γιὰ συλλογή, ὅχι
γιὰ «σύνθεση» ὅπως ἀνακριθῶς λέγεται, δεδομένου ὅτι τὰ ἔργα ποὺ θὰ περιλαμ-
βάνονταν στὸ βιβλίο («Ὀραμα τοῦ Λάμπρου», «Φυλακισμένος», «Φαρμακωμένη
στὸν Ἀδη», «Κρητικός», «Τρίχα», καὶ ἄλλα τρία σατιρικὰ) εἶναι ἐντελῶς ἀσχετα με-
ταξύ τους καὶ ἀνήκουν σὲ διαφορετικὲς περιόδους τῆς ποιητικῆς ἔξελιξης τοῦ Σολωμοῦ.

Αμέσως μετὰ τὴν ἔξοδο τοῦ Μεσολογγίου στὰ 1826 ὁ Σολωμὸς ἔγραψε σὲ
μορφὴ λυρικῶν στροφῶν τὸ πρῶτο σχεδίασμα τῶν «Ἐλεύθερων Πολιορκημένων»,
τῶν ὅποιων ὁ ἀρχικὸς τίτλος θὰ ἦταν τὸ «Μεσολόγγι» ἢ τὸ «Χρέος».

Στὰ 1834 ἐπεξεργάζεται ἀποσπασματικὰ μιὰ νέα μορφὴ τοῦ ἔργου σὲ ὅμοιο-
κατάληκτα δίστιχα δεκαπεντασυλλάβων κατὰ τὴν κρητικὴν παράδοση, ἀλλὰ μὲ σαφῆ
μετάβαση ἀπὸ τὸ ρομαντικὸν ὑφος τοῦ «Κρητικοῦ» σὲ ἔνα διαφορετικὸν εἶδος, συγγρό-
νως κλασικὸν καὶ ρομαντικό.

Τὸ δεύτερο αὐτὸν σχεδίασμα τῶν «Ἐλεύθερων Πολιορκημένων» εἶναι ἀφη-
γγηλατικό. Οἱ πολιορκημένοι στὸ Μεσολόγγι ἀντιμετωπίζουν ὅχι μόνο τὴν ἔλειψη
τροφῶν, ὅχι μόνο τὸν βομβαρδισμὸν καὶ τὶς τουρκικὲς ἐπιθέσεις, ἀλλὰ καὶ τὴ μαγευ-
τικὴ ἀνοιξιάτικη ὁμορφιὰ τῆς γύρω φύσης ποὺ ἐνεργεῖ κι αὐτὴ πάνω τους σὰν κίνη-
τρο, αὔξανοντας τὴν ἐπιθυμία τῆς ζωῆς καὶ ἐνδεχομένως προκαλώντας μιὰ σκέψη
συνθηκολόγησης.

“Ολα δῆμαρτα ἔξεπερνοῦν γυναῖκες καὶ ἄνδρες, ὅπως δείχνουν οἱ διάλογοί τους,
οἱ ἀναμνήσεις τῆς προηγούμενης νίκης, ὁ τρόπος ποὺ ἀντιμετωπίζουν τὴν πείνα καὶ
τὸν θάνατο τῶν παιδιῶν. Οἱ γυναῖκες περιβάλλουν μὲ ἀγάπη τὴν ὁρφανὴ Μάρθα,
ποὺ κι ἀν ἀκόμη μποροῦσε, δὲν θὰ δεχόταν νὰ πετάξει γιὰ νὰ σωθεῖ.

Ἐνῷ περίμεναν τὸν ἐλληνικὸν στόλο, μπαίνει στὴ λιμνοθάλασσα ὁ τουρκικὸς
καὶ ἡ πολιορκία γίνεται στενότερη. ‘Η Μεγάλη Μητέρα, ἡ Ἐλλάδα, παρακολουθεῖ
τὰ παιδιά τῆς μὲ τὴ βεβαιότητα πῶς δὲν θὰ λυγίσουν. ‘Ο Πνευματικὸς μέσα στὴν
τελευταία ησυχῇ νύχτα, στηρίζει τὸ μικρό του «ποίμνιο». ‘Η ἔξοδος πραγματοποι-
εῖται. Οἱ γυναῖκες ἔχουν κάψει τὰ κρεβάτια τους καὶ παίρνουν μιὰ φούχτα χῶμα ἀπὸ
τὴ γῆ τους. Οἱ ἄνδρες μάχονται. Ἐλάχιστοι ἀπὸ αὐτοὺς θὰ φτάσουν ζωντανοί, ἐνῷ
τὸ Μεσολόγγι καίεται. ‘Αλλὰ αὐτὴ ἡ φωτιὰ εἶναι νίκη:

φῶς ποὺ πατεῖ χαρούμενο τὸν “Ἀδη καὶ τὸ Χάρο.

Στούς «Στοχασμούς», σημειώσεις του Σολωμού στὰ ίταλικά, ἀναπτύσσεται ἡ φιλοσοφία τοῦ ποιήματος. Εἶναι τὸ πέρασμα ἀπὸ τὸ στενὰ τοπικὸ καὶ ἔθνικὸ στὸ πανανθρώπων: μέσω τοῦ ἐλληνικοῦ ἀγώνα ἔξαίρεται ἡ ἀκατάβλητη ἐλεύθερη θέληση τοῦ Ἀνθρώπου. Πρόκειται γιὰ τὰ «μεγάλα συμφέροντα τῆς ἀνθρωπότητας», γιὰ τὸ θεῖο στοιχεῖο ποὺ ὑπερβαίνει τὴν ὥλη: αὐτὸ εἶναι τώρα τὸ «νόημα τῆς τέχνης» κατὰ τὸν Σολωμό, ὅχι πιὰ ἡ βυρωνικὴ ποίηση φαντασίας καὶ πάθους.

“Υστερα ἀπὸ μιὰ περίοδο ποιητικῆς στειρότητας ποὺ ὀφείλεται στὸν ψυχολογικὸ κλονισμὸ λόγω τῆς πολυετοῦ δίκης, δ Σολωμός, ποιητὴς συνεχῶς ἔξελισσόμενος καὶ μὲ ὅλο ὑψηλότερες ἐπιδιώξεις, ἀρχίζει στὰ 1844 νὰ ἐπεξεργάζεται τὸ Τρίτο Σχεδίασμα τῶν Ἐλεύθερων Πολιορκημένων. Ἔπηρεάζεται τώρα ὅχι πιὰ ἀπὸ τὸν Ἐρωτόκριτο, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ αὐστηρὸ ἥθος καὶ μέτρο τοῦ ἀνομοιοκατάληκτου δημοτικοῦ τραγουδιοῦ· ἔχει συλλάβει τὴν πνευματικότητα τῆς δημοτικῆς ποίησης, ποὺ οἱ λόγιοι, ἀκόμη καὶ ὁ σοφὸς Κοραῆς, τὴν περιφρονοῦσαν.” Επι προκύπτει «ὅ σεμνὸς καὶ μεγαλοπρεπῆς ρυθμὸς» τοῦ Τρίτου Σχεδίασματος, κατὰ τὸν χαρακτηρισμὸ τοῦ Πολυλᾶ.

“Υπάρχουν ὅμως καὶ ἄλλες ἔξελίξεις στὴν ποιητικὴ τοῦ Σολωμοῦ. Ξέρει ὅτι τὸ μακροσκελές ἀφηγηματικὸ ποίημα, δπως τὸ καλλιέργησε δ Byron, ἔχει ὄριστικὰ ξεπεραστεῖ στὸν προχωρημένο 19ο αἰώνα. Ο Σολωμὸς προηγεῖται στὴ διαπίστωση ποὺ θὰ κάμει δ Edgar Allan Poe, ὅτι τὸ μακρὸ ἀφηγηματικὸ ποίημα εἶναι ἡ ὀφείλει ὃντας εἶναι «a series of lyrics», μιὰ σειρὰ λυρικῶν ποιημάτων. Αὐτὴ τὴ μορφὴ (ἀλυρικῶν ἐπεισοδίων) παίρνουν οἱ Ἐλεύθεροι Πολιορκημένοι. Δὲν ὀλοκληρώνονται, καὶ τὰ ἐπεισόδια δὲν συνδέονται ἀφηγηματικῶς μεταξύ τους.

Γενικότερα ὁ Σολωμὸς ἐπιστρέφει στὸ μικρὸ ποίημα (ἀκόμη καὶ στὸ ἐπίγραμμα) καὶ συνθέτει σὲ ίταλικὰ σχεδιάσματα μὲ ἀντίστοιχη ἐπεξεργασία στὰ ἐλληνικά, μιὰ σειρὰ μικρῶν λυρικῶν κειμένων. Ο περίφημος «Πόρφυρας» (1847) εἶναι ἐμπνευσμένος ἀπὸ πραγματικὸ γεγονός: τὴ μαγευτικὴ φυσικὴ δμορφιὰ ποὺ τὴ χαίρεται ἔνας νέος κολυμπώντας στὴ θάλασσα τῆς Κέρκυρας στὸ ἥσυχο καλοκαιριάτικο βράδυ, τὴν διαδέχεται ἡ ἄλλη ὅψη τῆς φύσης, ἡ τρομερή. Στὴ στιγμαίᾳ πάλη ἐναντίον ἐνὸς καρχαρία, συνειδητοποιεῖ δ "Ανθρωπος, ἐνῶ κατασπαράσσεται, τὴν ἀπόλυτη ὑπεροχὴ του, γιατὶ ξέρει τί τοῦ συμβαίνει. «Ἡ ἄλογη τερατώδης δύναμη δὲν ξέρει ποιὸν κόσμο μεγαλείου κατέστρεψε», γράφει δ Σολωμός. Εἶναι ἡ ἴδια σκέψη μὲ ἔκείνη τοῦ Rascal: Ἀκόμη κι ἀν τὸ Σύμπαν συντρίψει τὸν Ἀνθρωπο, δ "Ανθρωπος εἶναι εὐγενέστερος ἀπὸ τὸν φονέα του, διότι ξέρει ὅτι πεθαίνει. Ἡ ἄλογη φύση δὲν ξέρει τίποτε. Ο «Πόρφυρας» εἶναι τὸ σύμβολο τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καὶ τοῦ τραγικοῦ τέλους της.

Σὲ ἄλλο πολὺ σημαντικὸ κείμενο ἀφιερωμένο στὴν Αἰμιλία Ροδόσταμο ποὺ πέθανε πολὺ νέα, δ ποιητὴς ἀναπολεῖ ὅτι εἴκοσι χρόνια πρὶν τὴν εἶχε κρατήσει παιδάκι στὰ χέρια του. Τώρα ἡ νεκρὴ ἔχει ξαναβρεῖ τὴ μουσικὴ τῆς αἰωνιότητας.

Οι άνθρωποι λυποῦνται για τὸν πρόωρο θάνατό της, ἐνῶ τὴν ἔδια στιγμὴ οἱ ἄγγελοι τῆς τραγουδοῦν ὅτι «ἄργησε» καὶ τῆς δείχνουν ἀπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ σῶμα τῆς ποὺ ἀλάπτει σὰν ἄστρο». Γιὰ τὴν κατανόηση τῆς ὑψηλῆς αὐτῆς ποίησης χρειάζεται ἔξικείωση μὲ τὴν χριστιανικὴ μεταφυσικὴ καὶ μὲ τὸν Dante.

Στὰ 1848 ἡ ἀγάπη τοῦ Σολωμοῦ γιὰ τὴν Ἰταλία τὸν ὠθεῖ νὰ γράψει ἔνα σύντομο κείμενο προφανῶς σχετικὸ μὲ τὶς περίφημες «Πέντε Ἡμέρες» τοῦ Μάρτη, ὅταν μιὰ λαϊκὴ ἔξεγερση ἔδιωξε τοὺς Αὐστριακοὺς ἀπὸ τὸ Μιλάνο καὶ τὴ Βενετία, ποὺ τὰ κατεῖχαν ἀπὸ τὸν καιρὸ τῆς πτώσης τοῦ Ναπολέοντα. Ο Σολωμὸς χαιρετᾶ τὰ γεγονότα αὐτά, ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἶχε ἐλπίσει τὴν ἀπελευθέρωση, ἔνωση καὶ ἀναγένηση τῆς ἀγαπημένης του Ἰταλίας. Ἀρχίζει νὰ γράφει στὰ ἴταλικά, ὅπως στὰ νιάτα του, ἀλλὰ ὅχι γιὰ ἐπίδειξη δεξιοτεχνίας ὅπως τότε.

Ἀκολούθουν τὸ ἐπίγραμμα στὴ Φραγκίσκα Φραΐζερ (συντόμευση ἐνὸς πληθωρικοῦ λυρικοῦ κειμένου στὰ ἴταλικά) καὶ ἡ ἔξοχη περιγραφὴ τοῦ τεράστιου «Δέντρου» σὲ παράλληλη μορφή, ἔλληνικὴ καὶ ἴταλική. «Οπως τὸ «Δέντρο τῆς Ἐλευθερίας» στὴ γαλλικὴ Ἐπανάσταση, ἔτσι τὸ σολωμικὸ «Δέντρο» συμβολίζει τὸ μεγάλο μέλλον τῆς χώρας: εἶναι μιὰ στιγμὴ αἰσιοδοξίας γιὰ τὸν συνήθως αὐστηρὸν ἀπέναντι στὸ ἔλληνικὸ κράτος Σολωμό.

Στὰ 1854-56 συγκινεῖ τὸν ποιητὴ ἔντονα ὁ Κριμαϊκὸς πόλεμος, ὅταν οἱ Ρῶσοι πολεμοῦσαν ἐναντίον μιᾶς κοινῆς ἀγγλογαλλικῆς καὶ τουρκικῆς ἀπόβασης στὴν Κριμαία. Ο Σολωμὸς ἔλπιζε, ὅπως καὶ ὅλοι στὴν Ἑλλάδα, ὅτι μὲ τὴ συγκυρία αὐτῆς θὰ μποροῦσε νὰ ἀπελευθερωθεῖ ἡ ἀκόμη τουρκοκρατούμενη Θεσσαλία. «Ἐνα ἴταλικὸ σχεδίασμα περιέχει, πλάι σὲ σατιρικὰ στοιχεῖα γιὰ τὶς δύο δυτικές δυνάμεις, βαλμένα στὸ στόμα τοῦ Byron, μνεῖς τοῦ Ἀχιλλέα καὶ τοῦ στρατηγοῦ Χατζηπέτρου, καθὼς καὶ μιὰν ἐλπίδα γιὰ μελλοντικὴ ἵκανοποίηση τοῦ ἔλληνικοῦ αἰτήματος. Ἀπὸ ὅλα αὐτὰ στιχουργήθηκε στὰ ἔλληνικὰ μόνο τὸ εἰσαγωγικὸ ἐπιγραμματικὸ δίστιχο.

Στὴ φάση τελειωμένων μικρῶν ἴταλικῶν κειμένων καὶ ποιημάτων ἀνήκουν τὸ ἔξοχα «Ἐλληνίδα Μητέρα», οἱ «Σφαγμένοι τῆς Ἑλλάδας», ἡ «Γυναίκα μὲ τὸ πέπλο» (τὸ μόνο δύντως ἐρωτικὸ ποίημα τοῦ Σολωμοῦ, γιὰ τὴν πρόωρα χαμένη Ἀδελαΐδα Καρβελᾶ-Grassetti), «Ορφέας», «Σαπφώ», τὸ ἡσιόδειο «Ἀηδόνι καὶ γεράκι» καὶ κυρίως τὸ «Ἐλληνικὸ καράβι»: ἔνα πλοϊο ἔκινδύνευσε νὰ συλληφθεῖ ἀπὸ τοὺς Ἀγγλους κατὰ τὸν ἀποκλεισμὸ τῶν λιμανιῶν τῆς Ἑλλάδας στὰ 1850· ἀφέθηκε ἐλεύθερο ὅταν δι πλοίαρχος ἀπείλησε ὅτι θὰ τὸ ἀνατινάξει στὸν δέρα. Στὴ χειρονομία αὐτῆς, ὅπως παλιὰ στὸ Μεσολόγγι, δ Σολωμὸς θαύμασε ἄλλη μιὰ φορὰ τὴν ἀδάμαστη ἀνθρώπινη θέληση.

Ἄς παρατηρηθεῖ ὅτι ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ Σολωμοῦ στὸ μικρὸ ποίημα συνδυάζεται μὲ μιὰν ἐπανεισαγωγὴ ἀρχαιοελληνικῶν θεμάτων, ὅπως γινόταν στὴν ἐποχὴ τοῦ

κλασικισμοῦ. Ὁρφέας, Σαπφώ, Ἀχιλλέας ἔναντι ποιητικὸς θεματολόγιο.

Ο Σολωμὸς ἀνακαλύπτει ὅμως τώρα τὸ Βυζάντιο, ποὺ τὸ λησμονοῦσε στὸν «Ὕμνο». Ἐκεῖ ἡ Ἐλευθερία ἀνασταινόταν ἀπὸ «τὰ κόκκαλα τῶν Ἑλλήνων», δηλαδὴ ἀπὸ τοὺς τάφους τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, χωρὶς καμιὰν ἀναφορὰ στὸ Βυζάντιο ποὺ ἐθεωρεῖτο ὡς συνέχεια τῆς ρωμαιοκρατίας. Ἡταν οἱ ιστορικὲς ἀντιλήψεις ποὺ ἵσχυαν τότε σ' ὅλη τὴν Εὐρώπη. Ο Σολωμὸς στὰ ὥριμα χρόνια του θυμᾶται τὸ Βυζάντιο καὶ σχεδιάζει ποίημα γιὰ τὸν Βυζαντινὸν στρατηγὸν Βρυέννιο, ἐμπνευσμένο ἀπὸ τὴν Ἀννα Κομηνή.

Εἶναι φανερὸς ὁ πλοῦτος καὶ ἡ ποικιλία τῆς σολωμικῆς παραγωγῆς, ὥπως τὴν παρακολουθήσαμε στὴν ἔξέλιξή της. Ἔνας ἄλλος ποιητὴς ποὺ θὰ δεχόταν τόσο διαφορετικὲς ἐπιδράσεις θὰ εἶχε διαλυθεῖ. Ο Σολωμὸς πέρασε ἀπὸ τὴν κλασικὴ στὴ ρομαντικὴ φάση τῶν νεανικῶν του ἀπλῶν ποιημάτων, ἔπειτα στὴ στρατευμένη πατριωτικὴ ποίηση τοῦ «Ὕμνου», ἔπειτα στὸ βυρωνικὸ πάθος, ὅστερα σὲ μιὰ ποίηση μεταφυσικὴ — χριστιανικὴ καὶ λίγο ἀργότερα ἰδεαλιστική.

Ανάλογα συμβαίνουν στὸ ὄφος καὶ στὸ μέτρο. Ἀπὸ τὸν ἐνδεκασύλλαβο καὶ ἄλλα μέτρα καὶ στροφὲς ἵταλίζουσες περνᾶ στὸν κρητικὸ καὶ ἔπειτα στὸν δημοτικὸ δεκαπεντασύλλαβο, καὶ ἀπὸ τὶς ὑπερβολικὲς συνιζήσεις σὲ μιὰν αὐστηρὴ μορφὴ ποὺ τὶς ἀποφεύγει.

Ως πρὸς τὴν ἔκταση τῶν ποιημάτων, ἀπὸ τὰ μικρὰ περνᾶ στὰ ἐκτεταμένα ἀφηγηματικά, καὶ ἀπὸ αὐτὰ πάλι στὰ μικρά. Σὲ καμιὰ περίπτωση δὲν πρόκειται γιὰ πειραματισμοὺς οὕτε γιὰ δουλικὲς μιμήσεις κάποιων προτύπων, ἀλλὰ γιὰ ἀναδημιουργίες ὑψηλῆς ποιότητας μὲ διατήρηση τοῦ προσωπικοῦ χαρακτήρα τοῦ ποιητῆ. Τὸ ἴδιο ἵσχυε γιὰ τὶς μεταφράσεις του.

Λίγα σολωμικὰ κείμενα κυκλοφόρησαν, ὅσο ζοῦσε ὁ Σολωμός, χειρόγραφα ἢ τυπωμένα: τὸ σατιρικὸ «Ὀνειρο», ὁ «Ὕμνος», τὸ ποίημα γιὰ τὸν Byron, ἡ ὠδὴ «Εἰς Μοναχήν», τὸ Ἐπίγραμμα οτὴ Φραγκίσκα Φραϊζερ, ἡ «Φαρμακωμένη». Ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα ὁ ποιητὴς ἀπήγγελλε στὸν κύκλο του τμήματα τῶν «Ἐλεύθερων Πολιορκημένων», ἐπίσης τὸν «Πόρφυρα», τὸ «Δέντρο». Μὲ τὴν ὑποβλητικὴ ἔκφραστικὴ φωνή του ἐντυπωσίαζε τοὺς φίλους του. Τοὺς ἀφῆσε νὰ πιστεύουν ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ μακροσκελῆ ἔργα ποὺ τὰ εἶχε τελειώσει ἢ θὰ τὰ τέλειωνε προσεχώς. «Οταν πέθανε, θρῆκαν μικρὰ ἢ μισοτελειωμένα ποιήματα σὲ ἀκατάστατα καὶ δυσανάγνωστα χειρόγραφα.

Στὰ νεώτερα χρόνια ἔγινε λόγος γιὰ τὸν «έρειπωμένο» Σολωμό. Ἐντύπωση ἐρειπίου ἔδιναν τὰ ἡμιτελῆ ἔργα. Ὁ δρος ὅμως εἶναι ἀνακριβής. Ως «έρειπιο» μπορεῖ νὰ χαρακτηρισθεῖ μόνο κάτι ποὺ ὑπῆρξε προηγουμένως πλήρες. Ἡ περίπτωση

Σολωμοῦ εἶναι ἐντελῶς διαφορετική. Ό ίδιος ἔλεγε γιὰ τὸν «Λάμπρο» ὅτι θὰ μείνει «ἀπόσπασμα». Τὸ ίδιο συνέβη μὲ τοὺς «Ἐλεύθερους Πολιορκημένους» καὶ ἄλλα.

Ποιός εἶναι ὁ λόγος τῆς μὴ ὀλοκλήρωσης ὁρισμένων ἔργων τοῦ Σολωμοῦ; Ό Δημαρᾶς ἐπίστευε ὅτι ὁ πολυετῆς δικαστικὸς ἀγώνας ἦταν ἡ αἰτία τοῦ ὅτι ἔκτοτε ὁ Σολωμὸς ἐργαζόταν «ἄρρυθμα», «σπασμωδικά», χωρὶς «συνθετικὴ προσπάθεια». Αλλοι μίλησαν γιὰ τὸ πάθος τελειότητας ποὺ τὸν κατεῖχε καὶ ἄλλοι παρατήρησαν τὸ ἀδιαμόρφωτο τοῦ γλωσσικοῦ ὀργάνου στὴν ἐποχὴ του: δὲν τὸ ἔβρισκε καλλιεργημένο ἀπὸ προδρόμους· ἀγωνιζόταν νὰ τὸ διαμορφώσει ὁ ίδιος.

Ο Σπυρίδων Τρικούπης ἀπέδιδε τὸ ἡμιτελές, στὴν «ὄκνηρία» τοῦ Σολωμοῦ. Ό ίδιος πράγματι ὁ ποιητὴς ὅμοιογενὲς σὲ μιὰν ἐπιστολὴν ὅτι δὲν ἐργαζόταν ἀν κάποιος δὲν τὸν παρακινοῦσε στὸ γράψιμο. «Ἄς θυμηθοῦμε ὅμως ὅτι ὁ «Τύμνος» καὶ τὸ ποίημα γιὰ τὸν Byron ὅχι μόνο ὀλοκληρώθηκαν σὲ μικρὰ χρονικὰ διαστήματα μὲ ἐντατικὴ ἐργασία, ἀλλὰ κυκλοφόρησαν ἐφοδιασμένα μὲ λεπτομερεῖς σημειώσεις καὶ σχόλια τοῦ ποιητῆ.

Μιὰ νεώτερη ἀποψή (ἄγνωστη ἀκόμη στὴν ἐποχὴ τοῦ Λίνου Πολίτη) συνδέει τὴν ἀποσπασματικότητα τοῦ Σολωμοῦ μὲ τὶς θεωρητικὲς τοποθετήσεις ὁρισμένων Γερμανῶν ρομαντικῶν στοχαστῶν ποὺ μίλησαν περὶ τῆς ἀξίας τοῦ «ἀτελοῦς ποιήματος», τοῦ «ποιήματος ἐν πορείᾳ».

Ο Σολωμὸς ἀσφαλῶς συγγενεύει μὲ τὶς τάσεις αὐτές, ὥστόσο πρέπει νὰ παρατηρηθεῖ ὅτι οἱ περισσότεροι εὐρωπαῖοι ρομαντικοὶ ἔδωσαν τελειωμένα καὶ μεγάλα σὲ ἔκταση ἔργα, ἐνῶ ἄλλοι ποὺ πέθαναν νεώτατοι, ὅπως ὁ Novalis καὶ ὁ Keats, ἦταν φυσικὸν νὰ ἀφήσουν ὁρισμένα πεζὰ καὶ ποιήματα μισοτελειωμένα. Αλλωστε τὸ ἡμιτελές κάποιων ἔργων Εύρωπαίων ρομαντικῶν, στὶς περιπτώσεις στὶς ὅποιες πράγματι ὑπάρχει (ὅπως στὸν Coleridge), δὲν μοιάζει μὲ τὴν ἀποσπασματικότητα τοῦ Σολωμοῦ. Κανεὶς ρομαντικὸς δὲν ἐργαζόταν μὲ μεμονωμένους στίχους ποὺ θὰ ἔπειπε νὰ τοὺς συνδέσει ἐκ τῶν ὑστέρων σὲ σύνολα, κανεὶς δὲν ἔγραφε πολλὲς φορὲς τοὺς ἰδιους στίχους, ἢ ἀνάμικτους στίχους ἀπὸ διαφορετικὰ σημεῖα τοῦ ποιήματος ἢ καὶ ἀπὸ διαφορετικὰ ποιήματα, ὅπως βλέπομε π.χ. στὸν «Πόρφυρα».

Μιὰ ἄλλη ἐρμηνεία ὡς πρὸς τὶς αἰτίες τῆς ἀκαταστασίας αὐτῆς καὶ τῆς μὴ ὀλοκλήρωσης, κυρίως στὴν ὥριμη ἥλικα τοῦ Σολωμοῦ, θὰ ἦταν πιθανῶς ἡ ἀπροθυμία γιὰ δημοσίευση, ἀπροθυμία ποὺ συνδέεται μὲ τὴ βαθύτατη ἀπογοήτευσή του ἀπὸ τὴν ἐπικράτηση τοῦ φαναριωτισμοῦ καὶ μιᾶς ἀψυχῆς καθαρεύουσας στὴν ἐλευθερωμένη Ἑλλάδα. Η πνευματικὴ ἀναγέννηση ποὺ περίμενε δὲν ἤρθε. Στὴν ἐπαρχιακὴν Ἀθήνα τοῦ «Οθωνος» (ἐπαρχιακότερη ἀπὸ τὴν τότε Κέρκυρα) κυριαρχοῦσαν οἱ ἀτάλαντοι καὶ ἄκριτοι Σοῦτσοι:

Χώρα μεγαλοφυτας!... εἰς τοὺς κόλπους σου τὸ πάλαι,
ὡ πατρίς μου, αἱ ἰδέαι ἀνεβλάστανον μεγάλαι.

"Ας φαντασθούμε τί εντύπωση έκαναν στὸν Σολωμὸν τέτοιοι στίχοι μὲ τὴν κακοτεχνία, τὶς χασμαδίες καὶ τὴν εὔτελῆ ρητορεία τους.

Στὸ ἀθηναϊκὸ περιβάλλον ἡ ζωντανὴ γλώσσα τοῦ Σολωμοῦ ἐθεωρεῖτο ἀπὸ τοὺς περισσότερους παρεφθαρμένη καὶ ἴδιωματική. 'Ὑπῆρξαν βέβαια καὶ θετικὲς μνεῖες τοῦ Σολωμοῦ στὴν Ἀθήνα, κυρίως στὰ πρῶτα χρόνια τῆς ἀπελευθέρωσης, ὅταν ἀκόμη καὶ οἱ Φαναριῶτες ἔγραφαν ὄπλουστερα. Δὲν ἦταν ὅμως οἱ θετικὲς μνεῖες αὐτὸς ποὺ ζητοῦσε δὲ Σολωμός, ἀφοῦ ἡ γενικῶς κυριαρχοῦσα πνευματικὴ κατεύθυνση ἦταν τόσο διαφορετικὴ ἀπὸ τὴ δική του.

'Ὑπῆρξε ἀλλωστε καὶ ὁ σαφῆς ψύγος. «Πτωχὰ ἐνδεδυμένες» ἵδεες θεωρεῖ ὁ Ἀλέξανδρος Σοῦτσος τὴν ποίηση τοῦ Σολωμοῦ. Λίγο ἀργότερα τμῆμα τοῦ «Λάμπρου» θὰ ἀναδημοσιεύεται στὴν Ἀθήνα παραμορφωμένο κατὰ τὸν χειρότερο τρόπο. Αὐτὰ ὅλα συνετέλεσαν στὸ νὰ μὴν ἐπισκεφθεῖ ποτὲ τὴν ἐλεύθερη («πρωτεύουσα») ὁ Σολωμός. 'Ἡ ἀπογοήτευσή του ἀπὸ τὴν πνευματικὴν κατάσταση στὸ Βασίλειο ἐκφράζεται σὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Τερτσέτη: οἱ ὄπαδοὶ τῆς καθαρεύουσας εἶναι κατὰ τὸν Σολωμὸν «φατρία ποὺ σκοτώνει τὸν πολιτισμὸν τῆς 'Ελλάδας».

'Ο ποιητὴς ἔχει ἀντιληφθεῖ ὅτι δὲν ὑπάρχει πιὰ γι' αὐτὸν ἀξιο λόγου ἀναγνωστικὸ κοινὸν στὸ ἐλεύθερο Βασίλειο. «Τοῦ ἔλειψε ἡ ἐνθάρρυνση» διέγνωσε ὁ Πολυλᾶς. «Μὲ φαντασιοκοπήματα καὶ ἀφθονη λογοκοπία ἀνακηρύχθηκαν οἱ Σοῦτσοι ἐθνικοὶ ποιητές. Καὶ ὕστερα πῶς νὰ μὴν ἀποσυρθεῖ στὴ σιωπὴ καὶ στὴ verdea του ὁ Σολωμός», ρωτᾷ εὕστοχα ὁ Χριστόφορος Μηλιώνης.

Δὲν δριστικοποιεῖ πιὰ τὶς συνθέσεις του, ἀφοῦ δὲν τὶς προορίζει γιὰ δημοσίευση. Δὲν ἦταν ὅμως πάντα ἔτσι. Λίγο πρίν, ἀπὸ τὸ 1823 διὰ τὸ 1829, σὲ ἔξι μόνο χρόνια, ὁ Σολωμὸς εἶχε τελειώσει τὸν («Ὕμνο»), τὸ ποίημα γιὰ τὸν Byron, τὸν («Διάλογο»), τὴ («Γυναίκα τῆς Ζάκυνθος»), τρία μακροσκελῆ σατιρικά, τὴ («Φαρμακωμένη»), τὸ ἐγκώμιο στὸν Foscolo, καὶ τὴν ὡδὴν («Εἰς Μοναχήν»). Ποῦ ἦταν τὰ χρόνια ἐκεῖνα ἡ (ἀποσπασματικότητα); Οἱ θεωρητικοὶ τῆς γενικῆς ἀποσπασματικότητας τοῦ Σολωμοῦ λησμονοῦν τὴν πλούσια παραγωγὴ τῶν ἔξι αὐτῶν ἐτῶν. Εἶναι φανερὸ ὅτι ἡ 'Ἐπανάσταση εἶχε συνεπάρει καὶ δραστηριοποιήσει τὸν Σολωμό. 'Αντιθέτως ἡ πνευματικὴ ἀποτελμάτωση τῆς δύθωνικῆς περιόδου τὸν ἀποθαρρύνει. Δὲν ὑπάρχουν κίνητρα ποιητικῆς δημιουργίας.

"Ας παρατηρηθεῖ ὅμως ἐδῶ καὶ κάτι ἄλλο ποὺ διαφεύγει ἀπὸ τοὺς θεωρητικοὺς τῆς ἀποσπασματικότητας: ἡ σολωμικὴ ἀποσπασματικότητα δὲν ἀποτελεῖ κάτι τὸ δύμοιογενὲς ὅπως τὴν ἐμφανίζουν συνήθως, μὲ γενικεύσεις καὶ ἀπλουστεύσεις. 'Ορισμένα κείμενα ποὺ θεωρήθηκαν ἀποσπασματικά εἶναι πλήρη («Πόθος», «Βράδυ», Ἰταλικὸ τῆς («Ροδόστατο»)), ἐνῶ σὲ ἄλλα λείπει ἔνας μόνο στίχος («'Ωδὴ στὴ Σελήνη»), ἢ μιὰ ρίμα («Εἰς Μοναχήν») ἢ κάποιο ἡμιστίχιο («Κρητικός»), χωρὶς τὸ ποίημα

νὰ καθίσταται γι' αὐτὸ ἀποσπασματικό, ἀφοῦ τὸ νόημά του εἶναι πλῆρες. 'Υπάρχουν καὶ ἔργα ποὺ τέλειωσαν σὲ μιὰ συγκεκριμένη μορφὴ («Γυναίκα τῆς Ζάκυνθου») καὶ γιὰ τὰ δόποια ὁ Σολωμὸς σχεδίασε ἔπειτα τροποποιήσεις καὶ ἀναπτύξεις.

Πῶς ἀντιμετωπίσθηκε τὸ ἐκδοτικὸ πρόβλημα; 'Ο Ἰάκωβος Πολυλᾶς εἶδε μὲ σεβασμὸ τὸν μεγάλο του φίλο καὶ ἔδωσε μιὰ πολύτιμη παρουσίαση τῆς προσωπικότητάς του. "Ἐπλασε ὅμως τὸν δλέθριο μύθο τῶν ὑποτιθέμενων μεγάλων καὶ τελειωμένων ἔργων τοῦ Σολωμοῦ, ποὺ δῆθεν χάθηκαν ἢ κλάπηκαν κατὰ μυστηριώδη τρόπο. 'Αργότερα ὁ ἵδιος ὁ Πολυλᾶς θὰ ἀναγνωρίσει: ὁ Σολωμὸς «ἄφησε ὄλιγα καὶ κλασματικά».

'Η προσπάθεια τοῦ Πολυλᾶ γιὰ τακτοποίηση τῆς ὕλης τῶν ἀκατάστατων χειρογράφων μὲ ἀντικειμενικὰ κριτήρια νοήματος καὶ μορφῆς ἦταν βασικῶς σωστή. 'Αλλὰ τὸ ἀποτέλεσμα ὑπῆρξε ἀνισο, διότι ἡ ἔργασία ἔγινε μὲ ὑπερβολικὰ γρήγορο ρυθμό· δὲν ἀξιοποιήθηκαν ὅσο ἔπειτε τὰ ἴταλικὰ σχεδιάσματα πού, ὅπως παρατήρησε ὁ N. B. Τωμαδάκης, «βοηθοῦν θαυμασίως εἰς τὴν κατανόησιν τῶν ἀντιστοίχων ἑλληνικῶν κειμένων». Στὴν ἔκδοση Πολυλᾶ, ποὺ ἐπανελήφθη βελτιωμένη στὴν ἔκδοση τοῦ Λίνου Πολίτη, παρατηροῦνται συγκολλήσεις ἀσχετων στίχων, ἀναμίξεις διαφορετικῶν ποιημάτων, καὶ ὑπερβολικὴ χρήση ἀποικιαπητικῶν.

Στὰ 1964 ὁ Λίνος Πολίτης παρουσίασε τὸ τεράστιο ἔργο τῆς πανομοιότυπης ἔκδοσης τῶν «Αὐτογράφων». 'Ο ἵδιος ἔδωσε ἐκδόσεις τοῦ «Πόρφυρα», τῆς «Γυναίκας τῆς Ζάκυνθου», καὶ τοῦ πρώτου σχεδίου τοῦ «Λάμπρου». 'Αργότερα βάσει τῶν «Αὐτογράφων» οἱ λεγόμενοι «ἀναλυτικοὶ» σολωμιστὲς προσπάθησαν νὰ δώσουν σολωμικὰ κείμενα χωρισμένα σὲ «στάδια ἐπεξεργασίας», ποὺ ὅμως, ὅπως παραδέχονται οἱ ἵδιοι, δὲν διακρίνονται πάντα μὲ βεβαιότητα. Οἱ ἐκδόσεις αὐτὲς «διογκώνουν τὴν ἀποσπασματικότητα» κατὰ τὸν ἐπιγραμματικὸ δρισμὸ τοῦ Π. Δ. Μαστροδημήτρη.

Στὴν ἔκδοσή μου *Διονυσίου Σολωμοῦ Ποιήματα καὶ πεζά*, ποὺ εἶδε τὸ φῶς ἀπὸ τὸν οἶκο «Στιγμὴ» του Αἰμίλιου Καλιακάτου στὰ 1994, ἐπιδιώγθηκε μιὰ περισσότερο ρεαλιστικὴ παρουσίαση κυρίως τῶν τελειωμένων ἔργων τοῦ Σολωμοῦ καὶ τῶν περισσότερο δργανωμένων ἀπὸ τὸν ἵδιον τμημάτων ποὺ εὔστοχα ὁ Λίνος Πολίτης τὰ ἀποκάλεσε «λυρικὲς ἐνότητες». 'Η ἔκδοση δίνει νέες εἰσαγωγές, φιλολογικὸ καὶ ἴστορικὸ σχολιασμὸ ἀπαραίτητο γιὰ τὴν κατανόηση τοῦ Σολωμοῦ, νέες μεταφράσεις ἴταλικῶν κειμένων, ἔνα ἀκριβέστερο λεξιλόγιο καὶ ἔνα πληρέστερο χρονολόγιο. Εὕστοχες ἀναγνώσεις προηγουμένων ἔρευνητῶν (καὶ τοῦ ἵδιου τοῦ Λίνου Πολίτη) ἐνσωματώθηκαν γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἔκδοση. 'Επίσης γιὰ πρώτη φορὰ δόθηκαν τὰ ἴταλικὰ κείμενα ἀντικρυστὰ πρὸς τὰ ἀντίστοιχα ἑλληνικά. Γενικῶς προβλήθηκαν καὶ ἔγιναν κατανοητὰ πολλὰ διαμάντια τῆς σολωμικῆς γραφίδας, ποὺ περνοῦ-

σαν ἀπαρατήρητα, χαμένα σὲ διαφορετικούς τόμους καὶ ἀνάμεσα σὲ ποικίλη ἀνιση
ύλη. Ἡ ἔκδοσή μου περιέλαβε καὶ σημαντικότατες ἐπιστολές τοῦ Σολωμοῦ, ὁρι-
σμένες ἀπὸ τίς δόποις ἀποτελοῦν λογοτεχνικὰ κείμενα. Ὁ «Διάλογος» ἐκδόθηκε
γιὰ πρώτη φορὰ πλήρης, χωρὶς ἀσκοπεῖς ἀφαιρέσεις.

Ἄσχετα ἀπὸ τὰ φιλολογικὰ προβλήματα ποὺ ἀπασχολοῦν τοὺς εἰδικούς, ποιά
εἶναι ἀραγε ἡ σημερινὴ πρόσληψη τοῦ σολωμικοῦ ἔργου; Ὁ μέσος ἀνθρωπος σήμερα
εἶναι μακριὰ ἀπὸ τὸ εὔρος τῶν ἐνδιαφερόντων καὶ τῆς εὐαισθησίας τοῦ Σολωμοῦ.
Τὸ ἐθνικό, τὸ θρησκευτικὸ καὶ τὸ φιλοσοφικὸ στοιχεῖο δὲν ἔχουν πιὰ γι' αὐτὸν τὴ
σημασία ποὺ εἶχαν γιὰ τὸν Σολωμό. Ἡ ἐποχὴ μας βλέπει μόνο οἰκονομικὰ ὅρ-
ματα, ἡ φύση εἶναι σχεδὸν ἀνύπαρκτη, καὶ ἡ ποίηση δὲν μετουσιώνεται σὲ ψυχικὴ
διάθεση. Ἡ ύψηλὴ τεχνικὴ τοῦ σολωμικοῦ στίχου διαφεύγει ἐπίσης, καὶ συγχρ. στὶς
ἀπαγγελίες διαστρέφεται.

Παρ' ὅλα αὐτὰ ὁ ρόλος τοῦ Σολωμοῦ μένει βασικὸς στὴ διαμόρφωση τοῦ πολι-
τισμοῦ μας. Ἡ λογοτεχνία μας ἀρχισε τὸν 11ο καὶ τὸν 12ο αἰώνα, μὲ τὴ δημώδη
βυζαντινὴ ἥρωικὴ ποίηση τοῦ Ἀκρίτη καὶ μὲ τὸν σατιρικὸ Πρόδρομο, ἔδωσε ἐπί-
σης τὰ ἔρωτικὰ Καταλόγια καὶ τὸν χυπριακὸ πετραρχισμό. Ἀργότερα ἔχομε τὸν Ἐρω-
τόκριτο καὶ τὸ Κρητικὸ Θέατρο. Σ' ὅλες αὐτὲς τὶς περιπτώσεις οἱ δημιουργοὶ ἦταν
ἀρκετοί. Ἀλλὰ στὸν 19ο αἰώνα ἡ νεοελληνικὴ λογοτεχνία μέσα σὲ λίγες δεκαετίες
ἀπὸ τὸ 1820 ἔως τὸ 1850. μετέχει ἐπάξια σὲ ὅλα σχεδὸν τὰ πνευματικὰ ρεύματα
τῆς Εύρωπης, χάρη σὲ ἔναν καὶ μόνο ἀνθρωπο: τὸν Σολωμό. Ὁ Σολωμὸς ἐπραγμα-
τοποίησε, μετὰ τὴν ρομαντικὴ φάση, τὴν παρνασσικὴ ἀντίδραση πρὸς τὸν ρομαντισμό.
ὁ Ἰδιος προχώρησε στὸ «ροέμε en prose» καὶ ἐπίσης πλησίασε στὸν συμβολισμὸ
μὲ τὴ μουσικὴ αἰσθηση τῆς λέξης καὶ τοῦ στίχου. Ἐδίδαξε ἐπίσης τὴ σωστὴ ἀνα-
πλαστικὴ μέθοδο τῆς μετάφρασης.

Ἀλλὰ πρὶν ἀπ' ὅλα ὁ Σολωμὸς ἔδωσε τὴ σωστὴ κατεύθυνση στὴ νεοελληνικὴ
γραπτὴ γλώσσα. Ἀνοιξε τὸν δρόμο γιὰ τοὺς νεώτερους ποιητές, Παλαμᾶ, Σικε-
λιανό, Καβάφη, Σεφέρη, Ἐλύτη. Ὁ ἐπίσης σημαντικὸς Καζαντζάκης ἀκολούθησε
διαφορετικὴ γλωσσικὴ σχολή, ἀλλὰ καὶ σ' αὐτὴ τὴν περίπτωση ἡ κατεύθυνση Σολω-
μοῦ φάνηκε περισσότερο δικαιωμένη.

Ζοῦμε στὴν ἐποχὴ τῆς «ἀπομυθοποίησης» καὶ ἀμφισβητήθηκε ἂν ὁ Σολωμὸς
ὑπῆρξε πράγματι ὁ «Ἡρως ποὺ κάνει χωρὶς προδρόμους, χωρὶς συνεργεις, ἀκόμη
καὶ μὲ πολλές ἀντιδράσεις, σχεδὸν τὰ πάντα. Κι ὅμως αὐτὸς ἀκριβῶς ἦταν ὁ Διονύ-
σιος Σολωμός.