

# ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

---

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 7<sup>ΗΣ</sup> ΜΑΪΟΥ 1974

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΔΙΟΝ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ

---

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΚΑ ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ

## ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΛΑΜΟΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΟΥΡΟΥ

“Η Ἰστοριογραφία ἀπαιτεῖ ἀπόστασην ἀπὸ τὰ γεγονότα γιὰ νὰ πλησιάζει τὴν ἀπαραίτητη ἀντικειμενικότητα καὶ ἵσως καὶ τὴν γυμνήν ἀλήθεια.

Προκειμένου δῆμος γιὰ τὴν βιογραφικὴ προσπάθεια, νομίζω πώς δὲν ἴσχύει ἀπόλυτα αὐτὴ ἡ προϋπόθεση, ἐπειδὴ ἡ βιογραφία πρέπει νὰ εἶναι ζωντανή, καὶ γιὰ τοῦτο θεωρεῖται προνόμιο τοῦ βιογράφου, ἡ ὅσο γίνεται στενότερη γνωριμία του μὲ τὸν βιογραφούμενο καὶ ἡ συντομώτερη ἀπόσταση τῆς περιγραφῆς του ἀπὸ τὸν θάνατό του. Στὴν περίπτωση αὐτὴ ὁ ἀναπόφευκτος συναισθηματισμὸς τῆς φιλίας, δταν δὲν εἶναι τυφλὸς καὶ δὲν ζημιώνει τὴν πραγματικότητα, παρέχει, κατὰ τὴν ταπεινή μον γνώμη, στηρίγματα στὴ ζωντάνια καὶ ἀποφεύγει προϊόντα τῆς φαντασίας, ποὺ μὲ τὴν ἀπόσταση προσλαμβάνοντα συχνὰ πλαστὲς ἰδανικεύσεις.

‘Αποτελεῖ μακάριο εὐφημισμὸς δὲ χαρακτηρισμὸς τῶν ἀκαδημαϊκῶν ὡς ἀθανάτων. ‘Υπάρχουν βέβαια ἡλικιωμένοι ἀκαδημαϊκοί, πολύτιμοι φορεῖς σοφίας καὶ πείρας. Οἱ νεώτεροι ἐπιζῶντες τοὺς καμαρώνονται καὶ εὔχονται ὅση γίνεται μακροζωῖα. “Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ ὑπενθυμίσω ἀπὸ τὴν ὥραία μετάφραση τοῦ κ. Ι. Μελᾶ τὴν περικοπὴ τοῦ Ἐπιταφίου τοῦ Περικλέους, ὅπου ἀπενθύνεται ποδὸς τοὺς ἡλικιωμένους. “Οσοι πάλι εἴστε περασμένοι στὰ χρόνια καὶ τὸ πιὸ πολὺ μέρος τῆς ζωῆς τοῦχετε τώρα ἀπολαύσει εὐτυχισμένα, νὰ τὸ στοχάζεσθε κέρδος . . . Χαρὰ τῶν γηρατειῶν εἶναι τιμημένα νὰ σβήσουν». Σ’ αὐτὴν τὴν κατηγορία ὑπάγονται οἱ

πρόσφατοι μεγάλοι νεκροί τῆς Τάξεως τῶν θεωρητικῶν ἐπιστημῶν τῆς Ἀκαδημίας, δὲ Ἐμμανουὴλ Ἐμμανουὴλ καὶ ὁ Γεώργιος Κοσμετᾶτος.

‘Υπῆρξαν δύμας καὶ ἀπὸ τοὺς νεώτερους ἀκαδημαικοί, δῆπος δὲ Βενέζης, δὲ Μαλάμος, δὲ Πανταζῆς, ποὺ ἀπέδειξαν ἄλλη μιὰ φορὰ πόσο θυητοὶ εἶναι, φεῦ, ἀκόμα καὶ οἱ νεώτεροι λεγόμενοι ἀθάνατοι, σὰν ὅλους ἄλλωστε τοὺς ἀνθρώπους κάθε ἥλικιας.

Σκοπὸς τοῦ ἐπιστημονικοῦ μνημοσύνου εἶναι νὰ τιμηθεῖ ἡ μνήμη καὶ τὸ ἔργο τους ποὺ τοὺς κατέστησαν ἀθανάτους, ὅχι γιὰ τὸ δικό τους σαρκίο, ἀλλὰ γιὰ ὅσα ἔχουν προσφέρει καὶ ἀποτελοῦν τὸ κληροδότημα τῆς διαθήκης τους στὴν ἀθανασία γιὰ τὸ μέλλον.

Εἶναι νωπότατο τὸ χῶμα ποὺ πολὺ πρόωρα σκεπάζει τὴν ἐπίγεια μορφὴ αὐτῶν τῶν πρόσφατων προσφιλῶν νεκρῶν μας.

Προσωπικὰ διεκδικῶ τὴν ἀρμοδιότητα νὰ ἀσχοληθῶ μὲ τὸν Βασίλειο Μαλάμο. Ἐπειδή, δῆπος εἴπα πάρα πάνω, συγκεντρώνονται νομίζω, τὰ προσόντα τῆς στενῆς μαζί του φιλίας μου καὶ τοῦ συντομώτατον χρόνου ἀπὸ τὸν θάνατό του, γιὰ ν’ ἀποπειραθῶ νὰ τὸν βιογραφήσω. Ὁ συναισθηματικὸς παράγων ἐλπίζω δὲν δὲν θὰ μ’ ἐμποδίσει νὰ ἀναζητήσω τὶς κατάλληλες χορδές, ὥστε νὰ προσπαθήσω ν’ ἀποδώσω, δοσογένετος γίνεται πειστικώτερα, τὴν προσωπικότητα καὶ τὸ ἔργο τοῦ Μαλάμου, χωρὶς νὰ διακινδυνεύσω ἐξιδανικεύσεις, ἀλλὰ μὲ δόλο τὸν ἀπαιτούμενο σεβασμὸ πρὸς τὴν πραγματικότητα.

‘Απὸ πολλὲς ἀφετηρίες ἔχεινα δὲν ἀνθρωπος. Αὐτὲς διαμορφώνονται τὸν βίο του καὶ αὐτὲς αἰτιολογοῦν ἕνα μέρος τουλάχιστον τῆς ἐξελίξεώς του, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν παρεμβολὴ τῶν περιστάσεων καὶ τῆς τύχης, ποὺ ἀλλοτε ὑποβοηθοῦν καὶ ἀλλοτε ἀναστέλλουν ἡ καὶ καταστρέφουν τὴν σταδιοδρομία.

‘Η πρώτη ἀφετηρία εἶναι δὲν γονότυπος. Ἡ κληρονομικότητα δηλαδὴ ποὺ προφητεύει ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ μέλλοντος καὶ ἀποτελεῖ τὴν ἀσπίδα γιὰ τὴν ἄμυνα καὶ συνάμα τὸ δόρυ γιὰ τὴν προσφορά.

‘Ο Μαλάμος κληρονόμησε καλλιεργημένη διάνοια ἀπὸ τὴν μητέρα του καὶ γενναιότητα καὶ καρτερία ἀπὸ τὸν πατέρα του. Ὁ προπάππος του Παῦλος Λάμπρος, σπουδαῖος Ἡπειρώτης νομισματολόγος, καὶ τὰ τέκνα του Μιχαήλ, Ἰωάννης καὶ Σπυρίδων, ἦσαν διαπρεπεῖς πνευματικοὶ ἀνθρωποι. Πρὸ πάντων ὁ πάππος του Σπυρίδων Λάμπρος ἀποτελεῖ σημαντικὴ κληρονομικὴ ἐγγύηση γιὰ τὶς πνευματικὲς προούποθέσεις τοῦ ἔγγονοῦ.

‘Ο ναύαρχος πατέρας του, γόνος καὶ αὐτὸς παλιᾶς οἰκογένειας Ἡπειρωτῶν ἀγωνιστῶν, πρόσφερε τὴν γενναιότητα καὶ τὸν πειθαρχημένο χαρακτήρα, ὥστε αὐτὰ τὰ προσόντα ἀποτέλεσαν σημαντικὴ παρακαταθήκη στὸ λίκνο τοῦ ἀπογόνου.

Γεννήθηκε στις 30 Ιουλίου τοῦ 1909, σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ ἔχει σφραγίσει ἔνα σταθμὸ τῆς ἴστορίας μας.

Ἡ ἡρωικὴ Ἡπειρος ἵσως πρόσφερε κάποιον οἰωνὸ στὸ βρέφος. Ἡ ἀνατροφὴ ὑπῆρξε ἀρχοντικὴ τῆς ἐποχῆς, ἀλλὰ καὶ ρεαλιστικὴ γιὰ τὸ μέλλον. Ἀφοῦ τέλειωσε τὶς ἔγκυκλοπαιδικὲς σπουδές του στὴν Ἀθήνα, ἡ ἐγκατάσταση τῶν γονέων του στὸ Ἀμβούργο καὶ ἡ ὥπαρξη τῶν ὑλικῶν μέσων ἐπέτρεψαν στὸν Βασιλάκη, αὐτὸ τὸ ὑποκοριστικὸ συνώδευσε τὸν βίο του, ν' ἀποκτήσει στὰ αὐστηρὰ γερμανικὰ σχολεῖα ἐξαιρετικὴ συμπληρωματικὴ γενικὴ μόρφωση. Ἡ γερμανικὴ γλώσσα, ποὺ φυσικὰ ἔμαθε δπως οἱ κάτοικοι, μὲ παράλληλα τὴν γαλλικὴ καὶ τὴν ἀγγλικὴ καλλιέργεια, δημιούργησαν μιὰ δεύτερη ἀφετηρία, πολύτιμη γιὰ δποιον ἔμελλε ν' ἀσχοληθεῖ μὲ τὴν ἐπιστήμη. Στὴν ξένη χώρα δμως τὸ οἰκογενειακὸ περιβάλλον δὲν ἀφησε τὸν μαθητὴν ν' ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὴν μητρικὴ του γλώσσα, καὶ τὴν ἀγάπη του γιὰ τὴν πατρίδα. Ἡ παραδοσιακὴ του ἀνατροφὴ τὸν προίκισε μὲ τὴν «καθαρεύονσα», ποὺ δὲν θέλησε ν' ἀποχωρισθεῖ σὲ ὅλες του τὶς δμιλίες καὶ συγγραφές. Αὐτὴ ἡ οἰκογενειακὴ παραδοσιακὴ ἀνατροφὴ ἤταν τόσο στερεά, ὥστε σφράγισε τὸν χαρακτήρα του μὲ ἐξαιρετικὴ ἀντοπειθαρχία καὶ νομιμοφροσύνη, καὶ γιὰ τοῦτο οἱ ἀρετὲς αὐτὲς παρακολούθησαν παραδειγματικὰ ὅλο του τὸν βίο. Ὁ Μαλάμος ὑπῆρξεν δ ἄνθρωπος τοῦ καθήκοντος καὶ τῶν ἡθικῶν ὑποχρεώσεων ποὺ κυριάρχησαν τὸν βίο του καὶ ποὺ ἀργότερα προσπάθησε νὰ μεταδώσει στοὺς μαθητές του. Αὐτὴ ἡ πίστη τοῦ Μαλάμου πρὸς τὸ «κατεστημένο», ἐνῶ δὲν σήμαινε παρωπίδες, περιεῖχε καὶ τὴν ἀφοσίωση πρὸς τὸ ἔργο του καὶ τὸν προοισμό του, χωρὶς ποτὲ νὰ ἀποστεῖ ἀπὸ τὴν ἀκτίνα τους. Ἄν καὶ ἀναγνώριζε καὶ καντηρίαζε τὰ σφάλματα τῆς ἐποχῆς του, ἐν τούτοις τὰ καθήκοντά του ἐπηρέαζαν τὴν ενσυνειδησία του, ὥστε νὰ μὴν ἐκτραπεῖ ἀπ' ὅ,τι πίστενε πὼς ἤταν ὁ προοισμός του. Καὶ εἶχε δίκιο νὰ συγκεντρώνεται μὲ πάθος στὸ ἔργο του, ἀφοῦ ἡ μοῖρα δὲν τοῦ ἐπέτρεψε νὰ χαρεῖ τὴν ἀνεξαρτησία του, μετὰ τὴν ἀποχώρησή του ἀπὸ τὴν διδακτικὴ ἀποστολή. Λίγους μῆνες ἐπέζησε ἀπὸ τὴν λήξη τῆς πανεπιστημιακῆς θητείας του, ὥστε δὲν κατώρθωσε νὰ χαρεῖ τὴν δίκαιη ἀνάπτυξη ἀπὸ τὸ βαρύ τον ἔργο. Ἄν ζοῦσε περισσότερο, ἐλευθερωμένος ἀπὸ τὸ στενὸ καθῆκον, ἡ πλατειὰ διανόησή του θὰ ὠδηγοῦσε, εἴμαι βέβαιος, σὲ ἀπάτητα μονοπάτια τῆς ἐρευνητικῆς του διαθέσεως. Ὁ πρόωρος θάνατός του ἀφήνει ἔνα ἔργο ποὺ δὲν ἔχει τελειώσει.

Ἄλλὰ ἡ παραδοσιακὴ ἐπίδραση ἀπάνω στὸν Μαλάμο καὶ ἡ ἐπιμέλεια ποὺ τὸν χαρακτήριζε τὸν ἀπέτρεψαν ἵσως νὰ χαρεῖ περισσότερο τὴν ἀμέοιμη ἐλευθερία τῶν νεανικῶν χρόνων. Διέκρινε κανεὶς ὅτι καὶ στὶς κοινωνικὲς συναναστροφές του καὶ στὸν τρόπο τῆς ἐπαφῆς του μὲ τοὺς ἀνθρώπους, καὶ εἰδικώτερα τοὺς ἀρρώστους, δ Βασιλάκης ἤταν κάπως συμβατικός, καταφεύγοντας σὲ στερεοτυπισμοὺς

γιὰ νὰ ἀμυνθεῖ καὶ νὰ καλύψει ἐνδεχόμενες παρεκκλίσεις, ἀποτέλεσμα τῆς δεσμεύσεως ἀπὸ τὴν προσήλωσή του στὴν ἀποστολή του. Δὲν ἔβλεπε παρὰ τὸ καθῆκον μπροστά του, θυτιάζοντας ἵσως ἐνα μέρος τοῦ ἑαυτοῦ του γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τοῦ προορισμοῦ του.

Νεώτατος εὐτύχησε νὰ συναντήσει τὴν ἰδανικὴ συμβίᾳ του. <sup>3</sup> Άμοιβαία συμβολὴ στὴν οἰκογενειακὴ ἀτμόσφαιρα ἔδωσε τὸν ρυθμὸ τῆς εὐτυχίας τους. Δύο γόνοι, κόρη καὶ γυνός, ποὺ εἶχα τὸ προνόμιο νὰ ὑποδεχθῶ στὸν κόσμο τοῦτο, συμπλήρωσαν τὴν εἰκόνα, ὅπου τὸν σοφὸ σύνυγο συννοδεύει ἡ ἀφοσίωση τῆς καταλληλότερης γιὰ τὴν ψυχοσύνθεση τοῦ Βασιλάκη καὶ πανέξυπνης συζύγου του.

<sup>4</sup> Η ἄλλη ἀφετηρία εἶναι ἡ ἐπιστημονικὴ. Εὐτύχησε ὁ Μαλάμος νὰ ἀποσπάσει τὴν προσοσκὴ μεγάλου δασκάλου. <sup>5</sup> Ο Schottmueller γιὰ τοὺς γιατροὺς ἀποτελεῖ σταθμὸ στὴν ἴστορία. Βαθύτατος στοχαστής, τὴν ἐποχὴ ποὺ τὰ μικρόβια καταδίκαζαν τὸν ἀνθρώπον, ὁ Schottmueller ἐξωνύχισε τὴν δηλητηριώδη παθογονία τους καὶ ἀφῆκε πολλὲς προϋποθέσεις ποὺ ὠδήγησαν στὶς νεώτερες ἐπιστημονικὲς ἐπιτυχίες. Τότε, γύρω στὰ 1929, συμπίπτει καὶ ἡ πρώτη προσωπικὴ γνωριμία μας. <sup>6</sup> Ήρθε τότε στὸ Βερολίνο νὰ μὲ ἐπισκεφθεῖ γιὰ νὰ συζητήσουμε κοινὰ ἐρευνητικὰ ἐρδιαφέροντα ποὺ ὠδήγησαν καὶ στὴν μελλοντικὴ συνεργασία μας. Στὸν Schottmueller, λοιπόν, καὶ στὸ παγκόσμιας φήμης «Τροπικὸν Ἰνστιτοῦτον τοῦ Ἀμερικανογονοῦ» δρεῖται ὁ Μαλάμος τὴν πρώτη ἐπίδοσή του στὴν παρασιτολογία καὶ τὶς τροπικὲς παθήσεις. <sup>7</sup> Αμέσως μετὰ τὸν πόλεμο τοῦ δόθηκε ἡ εὐκαιρία νὰ συνεχίσει τὶς ἐρευνές του στὴν Βραζιλία ἀπεσταλμένος τῆς UNESCO, καὶ προσκαλεσμένος τῆς <sup>8</sup> Αμερικανικῆς Κυβερνήσεως στὶς <sup>9</sup> Ηνωμένες Πολιτεῖες καὶ νὰ δημοσιεύσει ἐνδιαφέροντες ἐρευνητικές.

Η εὐρύτατη ιατρικὴ κατάρτιση τοῦ Μαλάμου δὲν ἦταν ὅμως δυνατὸν νὰ καθηλωθεῖ σ' ἐνα μόρο τομέα. <sup>10</sup> Η κλινικὴ γενικώτερα καὶ ἰδίως τῶν νόσων τοῦ ἐνδοκρινολογικοῦ συστήματος συννοδεύονταν τὰ τροπικὰ νοσήματα, παράλληλα μὲ τὴν αἵματολογία, τὴν ἀγγειολογία καὶ τὴν καρδιολογία. <sup>11</sup> Η πρώτη ἐπαφή του μὲ τὶς <sup>12</sup> Ηνωμένες Πολιτεῖες, σὲ ἐποχὴ δύον τὰ φαρισαϊκά βρίσκονταν στὴν ἐκκόλαψη, τοῦ ἔδωσε τὴν εὐκαιρία νὰ πλησιάσει τὶς πρῶτες πηγὲς καὶ αὐτοῦ τοῦ θέματος. Πάλι ἡ γενικὴ ιατρικὴ του μόρφωση, ἡ γνώση Φυσικῆς καὶ Χημείας, συμπληρωμένες μὲ πολλὴ μελέτη τῶν σύγχρονων ἀπόψεων στὸ Harwell τῆς <sup>13</sup> Αγγλίας, πρόσφερε στὸν Μαλάμο τὸν κυριώτερο τομέα τῆς ἐρευνητικῆς του δράσεως.

Δὲν ἔμεινε ὅμως μαθητευόμενος. Τὰ προσόντα του καὶ ἡ ἐκτίμηση τῶν ἀλλοδαπῶν συναδέλφων του τὸν ἀνέδειξαν μεταξὺ τῶν πρωτοπόρων τῆς ἐρευνας τῆς ἀτομικῆς ἐνέργειας γιὰ τὴν χρησιμοποίησή της στὴν ιατρική. Οἱ δυνατότητες ποὺ συνάντησε στὸ Μαιευτήριο («Ἀλεξάνδρα»), ὅπως θὰ δοῦμε παρακάτω, τοποθέτησαν

τὸν Μαλάμο στὴν πρώτη γραμμὴ τῶν ἐρευνητῶν αὐτοῦ τοῦ τομέως. Διεθνεῖς δργανώσεις τοῦ ἔξεδήλωσαν τὴν ἐμπιστοσύνη τους μὲ ἐρευνητικὲς οἰκονομικὲς προσφορὲς καὶ ὑποτροφίες τῶν συνεργατῶν του καὶ μὲ τὴν σύγκλησην συμποσίων καὶ συνεδρίων ὑπὸ τὴν προεδρίαν του στὸ πρότυπο τότε ἀμφιθέατρο τοῦ Μαιεντηρίου «Ἀλεξάνδρα». Ἀφθονες προσκλήσεις στὸ ἔξωτερικὸ γιὰ ἀνακοινώσεις τῶν ἐρευνῶν του, δημιλίες καὶ διαλέξεις ἀκολούθησαν ραγδαῖα, ἔτσι ὥστε ὁ Μαλάμος ἔγινε γνωστὴ καὶ σεβαστὴ προσωπικότητα στὸ ἔξωτερικό. Ἡ προεδρία του στὸ Παγκόσμιο Συνέδριο «Πυρηνικῆς Ἰατρικῆς καὶ Βιολογίας», τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1973 στὴν Ἀθήνα, ἀποτελεῖ τιμητικὸ ἐπιστέγασμα· ἐκτιμήσεως πρὸς τὸν ἕδιο καὶ σημαντικὴ προβολὴ τῆς Ἑλλάδας σὲ ἓναν πολύπλοκο καὶ γεμάτο ἀκόμη ἄλυτα προβλήματα τομέα. Δυστυχῶς δὲν πρόλαβε νὰ χαρεῖ τὴν ἡγετικὴν αὐτὴν θέσην.

Ἄς ἔρθονμε δῆμος καὶ σὲ μιὰ ἄλλη ἀφετηρία καὶ πλευρὰ τῆς σταδιοδρομίας του, δχι εὐκαταφρόνητη. Ἡταν ἐπόμενο ἡ ἐπιστημονικὴ κατάρτιση τοῦ Μαλάμου νὰ βρεῖ γόνιμο ἔδαφος στὸ Πανεπιστήμιο τῆς πατρίδας του. Τὸ Ἀμβούργο, νεώτατον ἀκόμα, μὲ τὶς πρῶτες ἐπιστημονικὲς δημοσιεύσεις, τὸν ἔξέλεξε ὑφηγητὴ τῆς παθολογίας στὴν ἐκεῖ Ἰατρικὴ Σχολὴ (1936). Ἡ διδακτικὴ ἰκανότητά του στὰ Πανεπιστήμια τῆς Φραγκφούρτης καὶ τοῦ Duesseldorf (1937 - 1938), δπον τὸν κάλεσαν ὡς ὑφηγητὴν νὰ διδάξει, πρὸν ἀποφασίσει νὰ ἐπιστρέψει στὴν πατρίδα του, ὑπῆρξε προγεφύρωμα κατάλληλο γιὰ τὴν Ἰατρική μας Σχολή. Ἐσπενσε τότε νὰ ὑπηρετήσει ὡς ἀνθυπίατρος στὸν ἱερὸ ἀγώνα τοῦ 1940 - 1941. Πᾶς νὰ μὴν ἐκμεταλλευθεῖ τὴν παρουσία του δ ἀείμνηστος Μελέτιος Γεωργόπουλος, καθηγητὴς τῆς Θεραπευτικῆς στὴν Ἰατρική μας Σχολή; Σπάνιοι διέθεταν τὰ προσόντα τοῦ Μαλάμουν. Ἡ Ἰατρική μας Σχολὴ ἀναγνώρισε τὸν τίτλο τοῦ ὑφηγητοῦ τοῦ Ἀμβούργου (1938) καὶ δ Ἅγεωργόπουλος τὸν προσέλαβε ἐπιμελητή του. Ἀπὸ τότε δρχίζει ἡ ἐπιστημονικὴ δράση τοῦ Μαλάμου στὴν Ἑλλάδα, ποὺ σύντομα τὸν ἐπέβαλε στὸν συναδέλφοντα του καὶ στὴν κοινωνία. Τὸ 1948 προβιβάστηκε σὲ ἔκτακτο καθηγητή, καὶ τὸ 1951 ἔγινε διευθυντὴς Παθολογικῆς Κλινικῆς στὸν «Ἐδαγγελισμό».

Ἡ μεθοδικὴ διδασκαλία τῶν φοιτητῶν ἀπέδειξε καὶ στὴν πατρίδα του τὶς σχετικὲς ἰκανότητές του. Ἡταν ἐνδεδειγμένος διάδοχος τοῦ Γεωργοπούλου καὶ εἶμαι εντυχής, ποὺ μοῦ δόθηκε ἡ εὐκαιρία νὰ πρωτοστατήσω στὴν ἐκλογή του ὡς τακτικοῦ καθηγητοῦ τῆς Θεραπευτικῆς Κλινικῆς, στὰ 1953.

Τότε συμπίπτει καὶ ὁ διορισμὸς τοῦ Μαλάμου σὰν γιατροῦ τοῦ ἀειμνήστου Βασιλέως Παύλου, τίτλο ποὺ δ ἕδιος ἐγκατέλειψε δταν ἀποδείχθηκε δτι ἐπλεόναζαν τρεῖς παθολόγοι γιατροί.

Ὦς μέλος τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς ὁ Μαλάμος ἀφῆκε τὴν σφραγίδα σοβαροῦ, μειλίχιον συζητητοῦ μὲ ἀτομικὲς ἀντιλήψεις καὶ χωρὶς συμμετοχὴ στὶς ἀνπορέυ-

κτες, φεῦ, κομματικές όμάδες. Ἐκρήξεις δογῆς ἦταν σπάνιες καὶ πάντοτε συγκρατημένες στὰ δρια τῆς κοινωνικῆς του ἀγωγῆς. Διακοπὴ σχέσεων μὲ συναδέλφους του δὲν ὑπῆρξε. Ὑπῆρξε δμως ἐκ μέρους του ἔντονος ὑποστήριξη τῶν ἀπόφεών του μὲ ψυχραιμία καὶ ἀρκετὴ δόση διπλωματίας, ποὺ ὠδήγησαν σὲ συχνὴ ἐπιτυχία τοῦ σκοποῦ του.

Ἡ μεταπολεμικὴ ἐποχή, ὅταν ἀρχισε ἡ καθηγητικὴ δράση του, ἦταν δύσκολη γιὰ τὴν Ἰατρική μας Σχολή. Ὁταν στὰ 1947 - 1948 ἡ Σχολὴ μοῦ ἀνέθεσε τὴν Κοσμητεία, δὲν ἀπέμεναν παρὰ ἐρείπια, ἀλλὰ καὶ πολὺς ἦταν ὁ ζῆλος καὶ ἡ προσπάθεια γιὰ τὴν ἀνασυγκρότηση. Μὲ ἀγῶνες καὶ κατανόηση ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας περατώθηκε τὸ Μαιευτήριο «Ἀλεξάνδρα». Εἶχε προπολεμικὰ ἀρχίσει ἡ ἀνοικοδόμησή του. Οἱ συνθῆκες ἐπέτρεψαν, πρὸν νὰ λειτουργήσει στὰ 1955, νὰ φιλοξενηθεῖ στὸν τρίτο κενὸ δροφο τοῦ Μαιευτηρίου ἡ Θεραπευτικὴ Κλινική, ποὺ ἔως τότε στεγάζονταν στὶς τρῶγλες τοῦ Δημοτικοῦ Νοσοκομείου, στὴν ὁδὸν Ἀκαδημίας. Δὲν γνωρίζω ἀν συνέτεινε καὶ ἡ ἡ δική μου ἔνθεμη ὑποστήριξη καὶ συνηγρία, ποὺ ὀφείλονταν στὸ ὅτι οἱ συγχρονισμένες κλινικὲς καὶ ἐρευνητικὲς ἀνάγκες τοῦ Μαιευτηρίου συνέπιπταν μὲ τὶς ἀνάγκες τῆς Θεραπευτικῆς Κλινικῆς καὶ ἔβρισκαν ἔτσι κατάλληλο συνδυασμὸ ἐπιστημονικῆς καὶ οἰκονομικῆς ἴκανοποιήσεως. Ἀλλὰ πρὸ πάντων ἡ συνεργασία μὲ τὴν σοφαδότητα τοῦ Μαλάμου ἦταν γιὰ τὰ ἐπείγοντα συμφέροντα τῆς τότε Κλινικῆς μον ἐγγύηση ἀποδοτικῆς συνεργασίας. Ἡ συνέχεια ἔφερε τὴν ἀπόδειξη ὅτι δὲν εἶχα ἀπατηθεῖ. Ἡ εἰλικρίνεια καὶ ἡ ἀδιατάραχτη ψυχικὴ ὄρμονία τῶν σχέσεών μας ἐπέτρεψαν, νομίζω, στὶς κοινὲς προσπάθειές μας, νὰ καταστήσουμε τὸ Ἱδρυμα σεβαστό, ὅχι μόνο στὴν ἐλληνικὴ Ἰατρικὴ καὶ κοινωνία, ἀλλὰ καὶ στὴν ἐκτίμηση τοῦ ἔξωτερικοῦ. Ἔτσι δ Μαλάμος βρῆκε τὸ ἔδαφος ποὺ τοῦ ἄξιζε γιὰ τὴν ἐπιστημονικὴ καὶ φιλανθρωπικὴ ἐργασία του. Τὸ κοινό, πρότυπο τότε, ἀμφιθέατρο καὶ ἡ ἐμψυχη δογάνωση, ἐπέτρεψαν ὅχι μόνο τὴν συγχρονισμένη διδασκαλία, ἀλλὰ καὶ τὴν συγκρότηση πολλῶν διεθνῶν συμποσίων καὶ συγκεντρώσεων.

Τὰ τελευταῖα χρόνια δ ἀρχισε ν' ἀσχολεῖται καὶ μὲ τὶς τοπικὲς ἐλληνικὲς συνθῆκες, καὶ μὲ τὴν ἐπίδρασή τους ἀπάνω στὴν παθολογία τοῦ πληθυσμοῦ. Συνεργεῖα τῆς Κλινικῆς του ἐρεύνησαν τὴν συχνότητα τῆς μεσογειακῆς ἀναιμίας καὶ τὴν ἐμφάνιση τῆς βρογχοκήλης καὶ τῶν καρδιακῶν παθήσεων. Τὰ ἀποτελέσματα ἀνακοίνωσε δ ἵδιος στὴν Ἀκαδημία.

Οἱ πολύπλευρες γνώσεις του ἦταν ἐπίσης ἐπόμενο νὰ χοησιμοποιηθοῦν ἀπὸ τὴν Πολιτεία μὲ τὴν ἐκλογή του ὡς μέλους πολλῶν κρατικῶν ἐπιτροπῶν καὶ ὡς Προέδρου τοῦ Ἀνωτάτου Ὅγειονομικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ὅγειονομίας,

ἀπ' ὅπου παραιτήθηκε, ὅταν οἱ προοδευτικὲς ἀπόψεις του γιὰ τὴν λειτουργία του δὲν τελεσφόρησαν.

Μιὰ λέξη μόνο εἶπα παραπάνω γιὰ τὴν φιλανθρωπικὴ δράση τοῦ Μαλάμου. Δὲν ἦταν θεαματική, ἀλλὰ σεμνὴ καὶ πολὺ οὐσιαστικὴ ἡ ἐπαγγελματικὴ ἀφιλοχρηματία του. Τὸν ἐνδιέφερε δὲ ἀρρωστος, ὅπου τὸν ἔβρισκε, χωρὶς ποτὲ νὰ ὑπολογίζει τὴν ἐπαγγελματικὴ ἀμοιβὴ του. Καὶ αὐτὸ τὸ πνεῦμα τὸ ἐνέπενε καὶ στὸς μαθητές του, ποὺ μαζὶ μὲ τὴν εὐσυνειδησία, τὴν πειθαρχία καὶ τὴν ἀφοσίωση στὸ ἔργο τους, παραδειγμα τοῦ δασκάλου τους, ἔχον ενρύτατα ἀποσπάσει τὴν ἐμπιστοσύνη τῆς κοινωνίας. Μερικοὶ συνεργάτες του ἔγιναν μάλιστα τακτικοὶ καθηγητές. Μέλος τακτικὸ καὶ ἐπίτιμο ἡ πρόεδρος ἑλληνικῶν καὶ ξένων ἐπιστημονικῶν ἑταρειῶν ἔχει τιμηθεῖ καὶ μὲ ἀνώτατα παράσημα.

Ἡ ἐπιβολὴ τοῦ Μαλάμου σὲ εὐρύτερον κύκλους καὶ ἡ τεράστια ἐπιστημονικὴ παρακαταθήκη του, ποὺ περιλαμβάνει πολλὲς ἑκατοντάδες δημοσιεύσεις στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἔξωτερο, ἥταν ἐπόμενο νὰ τοῦ ἀνοίξουν τὶς πύλες τῆς Ἀκαδημίας τὸ 1970. Καὶ ἐκεῖ δὲν ἔπανσε νὰ συμβάλλει μὲ ἐπιστημονικὲς ἀνακοινώσεις, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ κύκνειο, φεῦ, ἄσμα του, τὸν Πανηγυρικὸ τῆς 25ης Μαρτίου 1973. Στὶς παραμονὲς αὐτῆς τῆς ἡμερομηνίας ἀποκαλύφθηκε ἡ νόσος του, πρᾶγμα ποὺ δὲν ἐπέτρεψε νὰ γνωσθεῖ στὸ περιβάλλον του. Ἀκολούθησε βέβαια ἀνάλογη θεραπευτικὴ ἀγωγή, ποὺ δύμας δὲν κατόρθωσε νὰ ἀναστείλει τὴν πάθηση.

Ἐδῶ ἐκδηλώνεται μιὰ πλευρὰ τοῦ Μαλάμου, σύμφωνη μὲ τὸν χαρακτήρα του, ἡ ὑπομονὴ καὶ καρτεριότητα σὲ δι, τι ἀφοροῦσε τὴν ὑγεία του. Ἀπὸ κάμποσο καιρὸ ἡ σπονδυλαρθρίτιδα εἶχε γύρει τὴν ράχη του. Ἀδιάκοποι τοπικοὶ πόνοι τὸν παρακολούθουσαν ἀγόγγυνστο καὶ μόνον ἐμπιστευτικὰ ἀναφέρονταν στὸ φίλο. Μὲ κίνδυνο τῆς ζωῆς του ὑπέστη τρεῖς λαπαροτομίες ἀπὸ ἐντερικὴ πάθηση σὰν νὰ μὴν ἦταν τίποτε.

Ἡ μεγάλη δύμας δοκιμασία ἦταν ἡ τελευταία. Πρὸν παραδοθεῖ στὴν ἀναπόφευκτη ἀδυναμία, ἀκατάπαντες γαστρορραγίες δὲν τὸν ἐμπόδιζαν ώστόσο νὰ συνεχίζει τὴν διεύθυνση τῆς Κλινικῆς του καὶ τὴν παρακολούθηση τῶν ἀρρώστων του. Τὸ περιβάλλον του τὸν ἔβλεπε νὰ φθίνει χωρὶς αὐτὸς νὰ στέργει ν' ἀποβάλει τὸν λευκὸ μανδύα. Ἡ ἐξάντληση τὸν μίκησε καὶ παρ' ὅλες τὶς προσπάθειες δὲν ἔγινε κατορθωτὴ ἡ ἀναστολὴ τῆς μοιραίας ἐξελίξεως.

Σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα τοῦ μαρτυρίου ὁ Μαλάμος παρέμεινε ἀτάραχος καὶ μεγαλόψυχος. Δὲν ἄφησε καὶ νὰ διαφανεῖ ἀν γνώριζε τὴν κατάστασή του. Δὲν εἶναι πιθανὸ δὲ ἐμπειρος γιατρὸς νὰ μὴν ἔβλεπε τὴν ἐξέλιξη. Οἱ αἰσθήσεις του ἦταν πλήρεις. Καὶ παρέμεινε, δπως ἀσφαλῶς ἐπιθυμοῦσε, ἀγνωστη ἡ ψυχολογικὴ συμμετοχή του ὡς τὸ τέλος. Δὲν ἔπανσε νὰ μὲ βεβαιώνει στὴν τελευταία ἐπίσκεψή

μον λέγοντας «είμαι καλύτερα», ἐνῶ τὴν ἐπομένη ἐπῆλθε τὸ τέρμα τοῦ μαρτυρίου, τὰ ξημερώματα τῆς 27ης Αὐγούστου 1973 καὶ σὲ ἡλικία 64 ἐτῶν.

Σ' αὐτὴ τὴν τελευταία τον δοκιμασία τὰ μεγάλα μάτια τοῦ ἀγαπημένου Βασιλάκη κοίταζαν ἀτάραχα τὸν ἐπισκέπτη τους. Πειθαρχικὰ ύπεστη δλες τὶς ὁδηγηὲς ἵατρικὲς προσπάθειες, ἔτσι ὥστε νὰ θεωρηθεῖ ἡ στάση του ἀπέναντι στὸ θάρατο ποὺ τὸν ἔβλεπε μπροστά του, πραγματικὰ ἡρωική.

«Ἡρωας εἶναι ὅποιος κάνει ὅ,τι μπορεῖ», εἶπε ὁ Romain Rolland, καὶ ὁ Μαλάμος μπόρεσε νὰ κάνει πολλά. Ἐδῶ ξεποβάλλει πάλι τὸ αἰώνιο ἀναπάντητο ἐρώτημα : «Γιατί ἡ θεία δίκη ἐπιτρέπει ἄνθρωποι ἀκόμη νέοι καὶ χρήσιμοι νὰ φεύγουν ἐνωρίτερα ἀπ' ὅτι θὰ ἔπειρε, καὶ μάλιστα ὕστερο ἀπὸ φρικτὴ δοκιμασία» ; «Υπάρχει ἐν τούτοις, ὅταν ἔρθει ἡ μεγάλη ὥρα, ἀκόμη καὶ γιὰ τοὺς νέους τὸ θεῖο δῶρο τοῦ ἀπότομον θανάτου.

Σὲ μιὰ πρόσφατη δημοσίευσή του δ συνάδελφος K. Τσάτσος ἀπὸ διάσημης τραγωδίας τοῦ Εὐριπίδη τὸ ἀκόλουθο ἀπόσπασμα, ποὺ νομίζω ὅτι ταιριάζει στὴ σημερινὴ περίσταση :

Θὰ πρέπει γύρω ἀπ' ὅποιονε γεννιέται  
Νὰ μαζευόμαστε καὶ νὰ θρηνοῦμε  
Γιὰ ὅσα τοῦ μέλλονται δεινὰ

· · · · ·  
Καὶ ὅποιον πεθαίνει καὶ ἔτσι παύει νὰ πονάει  
Σωστὸ νὰ τὸν ξεποβιδάμε  
χαρούμενοι μὲ λόγους εὐφροσύνης.

‘Η Ἀκαδημία Ἀθηνῶν ἐγγράφει τὸν Βασίλειον Μαλάμον στὸν πίνακα τῶν μεγάλων νεκρῶν της, ὅπου ἡ μνήμη του θὰ παραμείνει αἰωνία.

## ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΜΗ

Τὴν 27ην Νοεμβρίου τοῦ παρελθόντος ἔτους ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν ἀπώλεσεν ἐπίλεκτον ἑταῖρον αὐτῆς, τὸν σοφὸν Καθηγητὴν Γεώργιον Φωκᾶν Κοσμετᾶτον, ὁ δοποῖος ἀνήλιωσε τὸν βίον αὐτοῦ ἐλληνοπρεπῶς ἐν τῇ καλλιεργείᾳ τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς ἀρετῆς.

Ο Γεώργιος Φωκᾶς Κοσμετᾶτος ὑπῆρξε χαρακτηριστικὸς ἐκπρόσωπος μιᾶς