

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 12<sup>ΗΣ</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ

---

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ

ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ  
κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ  
κ. ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ

Κυρίες και Κύριοι,

Ἡ σημερινή ἑκτακτη συνεδρία τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν εἶναι ἀφιερωμένη στήν ἐπίσημη ὑποδοχή, ὡς ἀντεπιστέλλοντος μέλους της, ἀπό Ἑλληνας τοῦ ἐξωτερικοῦ, τοῦ κ. Γεωργίου Ἐμμανουηλίδη, τακτικοῦ καθηγητῆ τῆς Παιδιατρικῆς στό Πανεπιστήμιο τοῦ Λός Ἀντζελες τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν.

Ὁ κ. Ἐμμανουηλίδης ἔχει νά παρουσιάσει σημαντικό ἐρευνητικό καί συγγραφικό ἔργο, γιά τὸ ὁποῖο θά μιλήσει ἐκτενέστερα ὁ ἀκαδημαϊκὸς κ. Νικόλαος Ματσανιώτης, πὺ ἔχει ἐξουσιοδοτηθεῖ γι' αὐτὸ ἀπὸ τὴν ἀρμοδία Πρώτη Τάξη τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.

Ἀξιότιμε Κύριε συνάδελφε,

Ὡς Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν σᾶς καλωσορίζω καί σᾶς ἀπευθύνω τὸν ἐγκάρδιο χαιρετισμὸ ὅλων τῶν μελῶν της, μαζί μὲ τις πιὸ θερμὲς εὐχὲς γιά τὴν εὐδόωση τοῦ ἐπιστημονικοῦ ἔργου σας.

Καί τώρα παρακαλῶ τὸ συνάδελφο κ. Ματσανιώτη νά λάβει τὸ λόγο.

## ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΓΓΚΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗ

Ὁ νέος συνάδελφος κ. Γεώργιος Ἐμμανουηλίδης γεννήθηκε στὰ Κύργια Δράμας τὸ 1926, ὅπου εἶχε ἐγκατασταθεῖ ὁ δάσκαλος πατέρας του, πρόσφυγας ἀπὸ τὸν Πόντο. Μετὰ τὶς ἐγκύκλιες σπουδὲς στὴ γενέτειρά του καὶ τὴ Θεσσαλονίκη σπούδασε Ἱατρικὴ στὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἀποφοίτησε μὲ ἄριστα τὸ 1951.

Μετὰ βραχεῖα θητεία ὡς ἐσωτερικὸς βοηθὸς στὸ Λαϊκὸ Νοσοκομεῖο Θεσσαλονίκης (1952-53), ὑπηρέτησε στὸ στρατὸ ὡς ὑγειονομικὸς ἀξιωματικὸς (1953-55) καὶ τὸ 1956 ἀνεχώρησε γιὰ μετεκπαίδευση στὶς Η.Π.Α.

Ἐκεῖ συνέχισε τὴ μεταπτυχιακὴ του ἐκπαίδευση σὲ περιώνυμα παιδιατρικά, αἱματολογικὰ καὶ καρδιολογικὰ κέντρα γιὰ ἑπτὰ ὀλόκληρα χρόνια. Ἀκολούθως ὑπηρετήσε διαδοχικὰ ὡς βοηθὸς καθηγητῆς (1963-69), ἔκτακτος καθηγητῆς (1969-73) καὶ ὡς τακτικὸς καθηγητῆς τῆς Παιδιατρικῆς ἀπὸ τὸ 1973 στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Λὸς Ἄντζελες τῆς Καλιφόρνιας, διευθύνων παγίως τὰ τελευταῖα 25 χρόνια μεγάλες παιδιατρικὲς καρδιολογικὲς μονάδες.

Τὸ καθόλου ἐρευνητικὸ καὶ κλινικὸ του ἔργο ἐντοπίζεται στὴν ἐμβρυϊκὴ καὶ νεογνικὴ καρδιαγγειακὴ φυσιολογία καὶ τὴ νεογνικὴ καὶ παιδιατρικὴ καρδιολογία.

Ἡ συμβολὴ του ὑπῆρξε καθοριστικὴ στὴν ἐξέλιξη καὶ τὴν πρόοδο πού σημειώθηκε τὰ τελευταῖα 30 χρόνια στοὺς τομεῖς αὐτοὺς. Παραλείπω τὸ ἐντελῶς ἐξειδικευμένο ἐρευνητικὸ του ἔργο στὴν ἐμβρυϊκὴ καὶ νεογνικὴ καρδιαγγειακὴ φυσιολογία καὶ ἀναφέρω ὀρισμένες μόνον μεζζονες συμβολές του στὴ νεογνικὴ καρδιολογία:

—Χρησιμοποίησε γιὰ πρώτη φορά τὴν ὀμφαλικὴ ἀρτηρία γιὰ τὴ μέτρηση τῶν μετὰ τὴ γέννηση μεταβολῶν τῆς ἀρτηριακῆς πιέσεως στὴν πνευμονικὴ ἀρτηρία.

—Μὲ τὴν ἴδια τεχνικὴ ἐκτέλεσε γιὰ πρώτη φορά καρδιακοὺς καθετηριασμοὺς καὶ ἀγγειογραφικὲς μελέτες σὲ νεογνὰ πάσχοντα ἀπὸ συγγενεῖς καρδιακὲς καὶ περιφερικὲς ἀγγειακὲς ἀνωμαλίες.

—Ἐκανε πρῶτος τὴν ἐπισήμανση, πού στὴ συνέχεια πλήρως ἐπιβεβαιώθηκε, ὅτι ἡ στένωση τῆς πνευμονικῆς ἀρτηρίας συχνὰ ἀποτελεῖ μέρος τοῦ συνδρόμου τῆς συγγενοῦς ἐρυθρᾶς.

—Ἐδειξε ὅτι ὅταν ἡ τετραλογία τοῦ Fallot συνδυάζεται μὲ ἔλλειψη τῆς βαλβίδας τῆς πνευμονικῆς ἀρτηρίας, δὲν ὑπάρχει ἀρτηριακὸς πόρος.

—Και τέλος, ἡ σπουδαιότερη ἴσως συμβολή του ἦταν ὅτι ἡ ἐρευνητική του ομάδα κατέδειξε τὴν κρίσιμη σημασία πού διαδραματίζει ὁ ἀρτηριακὸς πόρος στὴν κλινική πορεία τοῦ συνδρόμου ἀναπνευστικῆς δυσχέρειας κατὰ τὴ νεογνική περίοδο.

Ἐπίσης ἀπὸ τίς ἐπιστημονικὲς διακρίσεις καὶ τὸ συγγραφικὸ ἔργο τοῦ κ. Ἐμμανουηλίδου ἀναφέρω μὲ κάθε συντομία καὶ ἐπιλεκτικά:

—Εἶναι μέλος τῶν δέκα πιὸ σημαντικῶν ἐπιστημονικῶν ἐταιριῶν τῆς παιδιατρικῆς καὶ τῆς καρδιολογίας τῶν Η.Π.Α. ἔχει καταλάβει σωρεῖα τιμητικῶν θέσεων καὶ ἔχει τύχει πολυάριθμων ἐπιστημονικῶν διακρίσεων καὶ βραβείων.

—Εἶναι μέλος τῆς συντακτικῆς ἐπιτροπῆς τῶν πιὸ σημαντικῶν παιδιατρικῶν καὶ καρδιολογικῶν περιοδικῶν τῶν Η.Π.Α.

—ἔχει δημοσιεύσει 69 πρωτότυπες ἐρευνητικὲς καὶ κλινικὲς μελέτες σὲ περιοδικὰ μεγάλου κύρους.

—Συνέγραψε μόνος ἢ μὲ συνεργάτες ἑπτὰ συγγράμματα μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τὸ κλασικὸ «Heart Disease in infants, children and adolescents». Συνέγραψε ἐπίσης εἰδικὰ κεφάλαια σὲ 23 συγγράμματα τῶν ὁποίων τὴν ἐκδοτικὴ εὐθύνη εἶχαν ἄλλοι διαπρεπεῖς συνάδελφοί του.

—Εἶναι μέγα τὸ πλῆθος τῶν ἀνακοινώσεών του σὲ ἐπιστημονικὰ συνέδρια καὶ τῶν διαλέξεων καὶ μαθημάτων πού ἔχει δώσει μετὰ ἀπὸ πρόσκληση σὲ ἐπιστημονικὲς ἐταιρίες καὶ πανεπιστημιακὰ κέντρα.

Παράλληλα πρὸς τὴν ἐπιστημονικὴ ὁ νέος συνάδελφος ἀνέπτυξε τὰ τελευταῖα 25 χρόνια καὶ ἔντονη ἐθνικὴ δραστηριότητα μετέχων ἐνεργῶς σὲ ὁμογενειακὲς ὀργανώσεις.

Ὁ κ. Γεώργιος Ἐμμανουηλίδης, πρωτότοκο δασκαλοπαίδι μὲ ἕξι ἀδελφία ἀπὸ τὰ Κύργια Δράμας, ἐτίμησε τὸ ἐλληνικὸ του ὄνομα στοὺς ἀνὰ τὸν κόσμον ὁμοτέχνους του παιδίατρος, νεογνολόγους καὶ καρδιολόγους. Τὰ ἐπιστημονικά του ἄρθρα γίνονται πάντοτε κείμενα ἀναφορᾶς, οἱ παρατηρήσεις του ἔναυσμα γιὰ περαιτέρω ἐρευνα. Τὰ εὐρήματα καὶ οἱ διαπιστώσεις του συχνὰ ἔχουν κλινικὴ ἐφαρμογή, πού ἐπηρεάζει καθοριστικὰ τὴ διάγνωση καὶ τὴν ἀντιμετώπιση νεογνῶν καὶ βρεφῶν μὲ μείζονα καρδιακὰ προβλήματα. Οἱ ἐρευνητικὲς ἐργασίες του καὶ ἡ προσωπικὴ συμβολή του στὴν κλινικὴ ἐφαρμογή τους ἔχουν κυριολεκτικῶς διασώσει μεγάλο ἀριθμὸ πασχόντων νεογνῶν.

Στὴν κλινικὴ καὶ τὸ ἐργαστήριον πού διευθύνει τὰ τελευταῖα 25 χρόνια ἔχουν μετεκπαιδευθεῖ Ἕλληνες παιδίατροι καὶ παιδοκαρδιολόγοι, οἱ ὁποῖοι βρῆκαν στὸ πρόσωπον τοῦ κ. Ἐμμανουηλίδου τὸν ἰδανικὸ Ἀκαδημαϊκὸ δάσκαλον πού τοὺς δίδαξε, καθοδήγησε καὶ συμπαραστάθηκε στὸ δύσκολο δρόμον τῆς ἐπιστημονικῆς ἀνέλιξης.

Πρὶν ἀπὸ σχεδὸν 20 χρόνια εἶχα τὴ χαρὰ νὰ ἐπισκεφθῶ καὶ νὰ δῶ τὴν ἐξοχὴ ὀργάνωση καὶ λειτουργία τῆς κλινικῆς καὶ τοῦ ἐργαστηρίου του καὶ νὰ διαπιστώσω τὸ σεβασμὸ καὶ τὴν ἀγάπη μὲ τὴν ὁποίαν τὸν περιέβαλλαν ὄχι μόνον οἱ ἄμεσοι συνεργάτες καὶ μαθητὲς του ἀλλὰ καὶ οἱ ἰσόβαθοι καὶ ἰσάξιοι συνάδελφοί του συναφῶν ἐιδικοτήτων, μὲ τοὺς ὁποίους συνεργαζόταν καὶ μὲ τοὺς ὁποίους διατηροῦσε ἐπιστημονικὲς καὶ ἀνθρώπινες σχέσεις ἰδανικοῦ ἐπιπέδου.

Ὁ κ. Ἐμμανουηλίδης, μεγάλος νοσταλγός, ἔχει ἐπισκεφθεῖ τὴ γενέτειρα χώρα του τουλάχιστον 30 φορές. Ἐχει δώσει ἐπανειλημμένως διαλέξεις σὲ συνέδρια καὶ σὲ ἀμφιθέατρα παιδιατρικῶν καὶ καρδιολογικῶν κλινικῶν, οἱ ὁποῖες συναγωνίζονται νὰ μοιρασθοῦν τὶς γνώσεις καὶ τὴν πείρα του. Ἐξετάζει πάντοτε μὲ εὐχαρίστηση τοὺς ἀσθενεῖς ποὺ τοῦ ἐπιδεικνύουν καὶ συχνὰ ἔχει δώσει, χάρις στὴ μεγάλη του ἐμπειρία, λύσεις σὲ περιπτώσεις ποὺ τὸ πρόβλημα ἐμφανιζόταν νὰ εἶναι ἄλυτο ἢ δυσεπίλυτο.

Οἱ συζητήσεις μετὰ τὶς ὁμιλίες του εἶναι πάντοτε διαφωτιστικὲς, γόνιμες καὶ γίνονται σὲ κλίμα ὑποδειγματικὸ, τέτοιο ποὺ ὁ λιγότερο ἐμπειρὸς νὰ αἰσθάνεται ὅτι κέρδισε ὄχι μόνον γνώσεις ἀλλὰ καὶ κύρος.

Ὁ νέος συνάδελφος ὑπῆρξε κατὰ πάντα ἄριστος: ἄνθρωπος, ἐρευνητής, κλινικὸς ἰατρός, συγγραφεύς, ἀκαδημαϊκὸς δάσκαλος, πολίτης, πατριώτης, οἰκογενειάρχης. Δικαίως λοιπὸν τιμᾶται σήμερα καὶ τὴν εὐφρόσυνη αὐτὴ στιγμή τὸν καλωσορίζω στοὺς κόλπους τῆς Ἀκαδημίας μας μὲ τὴ βεβαιότητα ὅτι καὶ ἀπὸ τὴν ἑπαλξὴ αὐτὴ θὰ συνεχίσει νὰ προσφέρει στὴν ἐπιστήμη, τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴν πατρίδα μας.