

# ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 6ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΟΥ 2000

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΤΕΜΙΑΔΟΥ

## ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΞΑΝΘΑΚΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ. ΑΡΤΕΜΙΑΔΟΥ

‘Η σημερινή έκδήλωση άποτελεῖ έκφραση τιμῆς τῆς ’Ακαδημίας ’Αθηνῶν γιὰ  
ένα έκλεκτὸ μέλος της, τὸν ἀείμνηστο ’Ιωάννη Ξανθάκη.

‘Η συγκυρία ἔφερε ἐμένα ὡς πρόεδρο τῆς ’Ακαδημίας, νὰ ἔκφράσω, μαζὶ μὲ  
τοὺς δυὸ ἄλλους συναδέλφους, τὸν κ. Γ. Κοντόπουλο καὶ κ. Γρηγόριο Σκαλκέα τὴν  
τιμὴ αὐτὴ καὶ τὸ κάμνω μὲ ἴδιαίτερη συγκίνηση.

‘Ο θάνατος τοῦ ’Ιωάννου Ξανθάκη, τὸ 1994, μετὰ ἀπὸ μιὰ λαμπρὴ παρουσία  
του στὴν αἴθουσα αὐτή, ἐπὶ 39 χρόνια, τὰ περισσότερα ἐκ τῶν ὅποιων ὡς μέλος τοῦ  
Προεδρείου, ἔχει ἀφήσει στὴν Τάξη τῶν Θετικῶν ’Επιστημῶν, στὴν ὅποιαν ἀνῆκε,  
ἄλλὰ καὶ στὴν ’Ακαδημία ’Αθηνῶν ἔνα δυσαναπλήρωτο κενό.

Στὴν ἐπιστημονική, ἐρευνητική καὶ συγγραφική δραστηριότητα τοῦ ἐκλεπόν-  
τος θὰ ἀναφερθεῖ ὁ ἀκαδημαϊκὸς κ. Γεώργιος Κοντόπουλος ὁ ὅποιος ὡς ἀρμοδιότε-  
ρος ἀνέλαβε τὴν ’Εποπτεία τοῦ Κέντρου ’Αστρονομίας λίγο χρόνο μετὰ τὸν θάνατο  
τοῦ ’Ι. Ξανθάκη. Στὸ ἐνδιάμεσο διάστημα τὴν ἐποπτεία τοῦ ὡς ἀνω Κέντρου εἶχε  
ὁ ὅμιλον.

Στὸν ἀείμνηστο συνάδει.φο θὰ ἀναφερθεῖ ἐπίσης καὶ ὁ ἀκαδημαϊκὸς κ. Γρη-  
γόριος Σκαλκέας.

‘Ο ’Ιωάννης Ξανθάκης τοῦ Νικήτα, γεννήθηκε στὸ Γύθειο τῆς Λακωνίας τὸν  
Νοέμβριο τοῦ 1904. Σπούδασε στὸ Μαθηματικὸ Τμῆμα τῆς Φυσικομαθηματικῆς

Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου 'Αθηνῶν ἀπὸ ὅπου ἔλαβε τὸ πτυχίο του (τὸ 1925) καὶ τὸ διδακτορικό του (1929) μὲ δριστα.

Μετεκπαιδεύτηκε μὲ νποτροφία στὸ 'Αστεροσκοπεῖο τοῦ Στρασβούργου (1930-34).

Διετέλεσε τακτικὸς καθηγητὴς 'Ανωτέρων Μαθηματικῶν τῆς Στρατιωτικῆς Σχολῆς Εὐελπίδων (1939-40) καὶ τακτικὸς καθηγητὴς τῆς 'Αστρονομίας στὴν Φυσικομαθηματικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1940-1956).

Τὸ 1955 ἐκλέγεται τακτικὸς μέλος τῆς 'Ακαδημίας 'Αθηνῶν, τῆς δοποίας διετέλεσε Πρόεδρος (1964) καὶ ἐν συνεχείᾳ μέλος τῆς Συγκλήτου καὶ τοῦ Προεδρείου τῆς.

Διετέλεσε δύο φορὲς 'Υπουργὸς Γεωργίας σὲ 'Υπηρεσιακὲς Κυβερνήσεις (1963, 1964).

Διετέλεσε πρόεδρος τῆς 'Εθνικῆς 'Αστρονομικῆς 'Επιτροπῆς, τῆς 'Ελληνικῆς Μαθηματικῆς 'Εταιρείας (1965-72) καθὼς καὶ διαφόρων ἄλλων ἐπιστημονικῶν ἐνώσεων.

Τιμήθηκε μὲ τὸν Ταξιάρχη Γεωργίου Α' καὶ τὸν 'Ανώτερο Ταξιάρχη τοῦ Φοίνικος.

Κυρίες καὶ Κύριοι,

Τελειώνοντας τὴν κατ' ἀνάγκη σύντομη αὐτὴ ἐπιμνημόσυνη ἀναφορὰ στὸν ἀείμνηστο συνάδελφο, θὰ ἥθελα ἐν κατακλεῖδι νὰ προσθέσω:

'Επιστημονικὴ εὑρυμάθεια, σοβαρὸ ἐρευνητικὸ ἔργο, ἀσφάλεια κρίσεως, ὁρθολογικὴ ἔκθεση τῶν διατυπουμένων θέσεών του ἐπὶ τῶν συζητουμένων, τόσο στὴν Τάξη τῶν Θετικῶν 'Επιστημῶν δσο καὶ στὴν 'Ολομέλεια τῆς 'Ακαδημίας, θεμάτων, ὑπῆρξαν τὰ κύρια χαρακτηριστικὰ τοῦ 'Ιωάννου Ξανθάκη.

'Ασβεστη ἀς παραμένει ἡ Μνήμη του.

## ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΑΚΗΣ 1904 - 1994

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΤΙΚΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Σήμερα έκπληρωνων ένα χρέος τιμῆς πρὸς τὸν προκάτοχό μου στὸ Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καὶ στὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, τὸν ἀείμνηστον Ἰωάννη Ξανθάκην.

‘Ο Ι. Ξανθάκης ὑπῆρξε ἔνας ἀπὸ τοὺς πιὸ σημαντικοὺς ἀστρονόμους τῆς νεώτερας Ἑλλάδος.

Γεννήθηκε στὸ Γύθειο στὶς 21 Νοεμβρίου τοῦ 1904. Ἀποφοίτησε ἀπὸ τὸ Μαθηματικὸ Τμῆμα τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τὸ 1925. Τὸ 1930 ἔλαβε τὸ διδακτορικὸ στὰ Μαθηματικὰ ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν.

Διετέλεσε:

- Ἐπιμελητὴς στὴν ἔδρα τῆς Ἀστρονομίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (1931-1934).
- Συνεργαζόμενος ἐρευνητὴς τοῦ Ἀστεροσκοπείου τοῦ Στρασβούργου (1938-1939).
- Καθηγητὴς Μαθηματικῶν τῆς Σχολῆς Εὐελπίδων (1938-1939).
- Καθηγητὴς Ἀστρονομίας στὸ Α.Π.Θ. ἐπὶ 16 ἔτη (1939-1955).
- Μέλος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν (1955 - 1994), Πρόεδρος της (1964) καὶ Γραμματεὺς ἐπὶ τῶν Δημοσιευμάτων (1966 - τὸν θάνατό του).
- Ιδρυτὴς καὶ Ἐπόπτης τοῦ Κέντρου Ἐρευνῶν Ἀστρονομίας καὶ Ἐφηρμοσμένων Μαθηματικῶν τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν (1959-1994).
- Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστρονομικῆς Ἐπιτροπῆς (1957-1994).
- Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Μαθηματικῆς Ἐπιτροπῆς (1957-1980).
- Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐρευνῶν τοῦ Διαστήματος (1964-1994).
- Πρόεδρος καὶ Διευθύνων Σύμβουλος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ωκεανογραφικοῦ Ινστιτούτου (1960-1967).
- Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Μαθηματικῆς Ἐταιρείας (1965-1973).
- Ὑπουργὸς Γεωργίας τὰ ἔτη 1963 καὶ 1964.

‘Η πολιτεία ἀναγνωρίζοντας α) τὴ συμβολὴ του στὴν ἐπιστήμη καὶ β) τὶς ὑπηρεσίες του πρὸς αὐτήν, τοῦ ἀπένειμε τὰ ἔξῆς παράσημα: 1) Σταυρὸς τοῦ Ταξιάρχη τῆς Τιμῆς, 2) Σταυρὸς τοῦ Τάγματος τοῦ Φοίνικος, 3) Σταυρὸς τοῦ Γεωργίου τοῦ Α’.

### Ἐπιστημονικὸ ἔργο

Τὸ ἐπιστημονικὸ ἔργο τοῦ Ι. Ξανθάκη περιέχεται σὲ 90 περίπου ἐργασίες, ἀπὸ τὶς ὅποιες οἱ μισὲς δημοσιεύθηκαν στὸ ἔξωτερικό, 6 διδακτικὰ βιβλία γιὰ τοὺς φοιτητὲς καὶ 2 ξενόγλωσσα πρακτικὰ συνεδρίων, τῶν ὅποιων ὑπῆρξε ἐκδότης.

Οι ἐπιστημονικὲς ἔργασίες τοῦ Ἡ. Ξανθάκη ἀναφέρονται:

α) Στὴ Μαθηματικὴν Ἀνάλυσην. β) Στὰ Ἐφαρμοσμένα Μαθηματικά. γ) Στὴν Ἀστρονομίαν θέσεως. δ) Στὴν Ἡλιακὴν Φυσικήν, καὶ ε) Στὶς σχέσεις ἥλιακῶν φαινομένων μὲ γῆνα καὶ πλανητικὰ φαινόμενα.

Οἱ πρῶτες του ἔργασίες ἦσαν στὴ μαθηματικὴν ἀνάλυση, εἰδικότερα στὶς διαφορικὲς ἔξισώσεις, καθὼς καὶ στὰ ἐφαρμοσμένα μαθηματικά, μὲ ἔμφαση στὴ στατιστικὴν.

‘Ο Ξανθάκης εἶχε μιὰ πολὺ καλὴ μαθηματικὴν μόρφωση ποὺ φαίνεται τόσο ἀπὸ τὶς ἔργασίες του, ὅσο καὶ ἀπὸ τὰ βιβλία του. Εἰδικότερα ἡ στατιστικὴ καὶ γενικότερα τὰ ἐφαρμοσμένα μαθηματικὰ ἦσαν ἐνα κεντρικὸ σημεῖο τῆς δραστηριότητάς του, μὲ πολλὲς ἐφαρμογὲς στὴν Ἀστρονομία, στὴ Μετεωρολογία καὶ στὴ Γεωφυσική.

‘Εργάστηκε κυρίως σὲ χρονοσειρές, δηλαδὴ σὲ δεδομένα πολλῶν ἐτῶν παρατηρήσεων, ποὺ τὰ ἀνέλυε μὲ κλασικὲς ἀλλὰ καὶ μὲ πρωτότυπες μεθόδους, δικῆς του ἐπινοήσεως, γιὰ νὰ βγάλει σημαντικὰ συμπεράσματα. Π.χ. ἀναζητοῦσε παντοῦ καὶ εὑρισκει κρυμμένες περιοδικότητες στὰ διάφορα φαινόμενα τοῦ ἡλίου ἢ τῆς γῆς. ‘Επισι ἀπὸ ἐνα μεγάλο ὅγκο δεδομένων εὗρισκε ἐμπειρικούς νόμους καὶ συσχετίσεις ποὺ δόδηγοῦσαν στὴν ἔρμηνεία πολυπλόκων φαινομένων. ‘Η ἔργασία αὐτὴ ἦταν ἐπίπονη γιατὶ δὲν ὑπῆρχε τότε ἡ βοήθεια τῶν ἡλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν καὶ τῶν εἰδικῶν προγραμμάτων γιὰ τὴ στατιστικὴν ἀνάλυση ἢ γιὰ τὴν ἀναζήτηση περιοδικοτήτων ποὺ ὑπάρχουν σήμερα. ‘Ο Ἡ. Ξανθάκης δύμας δὲν στηριζόταν μόνο στὴν τυφλὴν ἐφαρμογὴν ὁρισμένων γνωστῶν μεθόδων ἀναλύσεως δεδομένων, ἀλλὰ καθωδηγεῖτο καὶ ἀπὸ τὴν ἐμπειρία του ὡς ἀστρονόμου καὶ μαθηματικοῦ καὶ δὲν δίσταζε νὰ χρησιμοποιεῖ νέες πρωτότυπες μεθόδους στὶς ἔρευνές του.

Στὴ συνέχεια ἔχουμε μιὰ σειρὰ ἔργασιῶν στὴν ἀστρονομία θέσεως καὶ ἰδιαίτερα στὴν κίνηση τοῦ πόλου τῆς γῆς. Οἱ ἔργασίες αὐτὲς ἔχουν σαν κατὰ τὴν παραμονή του στὸ Ἀστεροσκοπεῖο τοῦ Στρασβούργου ἀπὸ τὸ 1931 ὅς τὸ 1934. ‘Η παραμονή του αὐτὴ στὴ Γαλλία εἶχε σὰν συνέπεια τὶς στενὲς σχέσεις του μὲ τοὺς Γάλλους ἀστρονόμους, οἵ διοῖοι ἐκτιμοῦσαν ἴδιαίτερα τὸ ἔργο του καὶ τὶς γνῶμες του. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ὁ Ξανθάκης εἶχε τὸ θάρρος νὰ διαφωνήσει μὲ τὸν Διευθυντὴ τοῦ Ἀστεροσκοπείου τῶν Παρισίων καὶ Ἀκαδημαϊκὸν Esclagon σὲ ἐνα θέμα ἀναφερόμενο στὸν πολικὸ ἀστέρα. Καὶ παρ’ ὅλα αὐτὰ ὁ Escalgon παρουσίασε ὃ ἵδιος τὴν ἔργασία τοῦ Ξανθάκη στὴ Γαλλικὴν Ἀκαδημία, ἐνῷ τὸ Ἀστεροσκοπεῖο τοῦ Στρασβούργου δργάνωσε εἰδικὸ πρόγραμμα παρατηρήσεων γιὰ τὴν παρακολούθηση τοῦ φαινομένου αὐτοῦ.

‘Ἐνα ἀπὸ τὰ κυριότερα πεδία ἔρευνης του ἦταν ἡ Ἡλιακὴ Φυσικὴ καὶ εἰδικότερα ἡ Ἡλιακὴ δραστηριότης. ‘Η πλέον σημαντικὴ συμβολὴ του στὸν τομέα αὐτὸῦ ἦταν

ἡ εἰσαγωγὴ ἐνδεικτήριοι τῆς ἡλιακῆς δραστηριότητος, ποὺ εἶναι τὸ ἐμβαδὸν τῶν κηλίδων καὶ ἄλλων σχηματισμῶν τῆς ἡλιακῆς ἐπιφανείας. Τὸ κριτήριο αὐτὸν εἴναι πολὺ ἀκριβέστερο ἀπὸ τὸ σύνηθες κριτήριο τοῦ Wolf, ποὺ βασίζεται μόνο στὸν ἀριθμὸ τῶν κηλίδων. Εὑρέθη ὅτι τὸ νέο κριτήριο συσχετίζεται ἀμεσαὶ μὲ διατάξεις τῆς ἡλιακῆς δράσεως, ὥπως τὴν ραδιοακτινοβολία τοῦ ἡλίου, τὴν ἔνταση τῆς πράσινης καὶ τῆς ἐρυθρᾶς γραμμῆς τοῦ στέμματος, τὸν ἀριθμὸ τῶν ἐκλάμψεων ποὺ ἐκπέμπουν πολλὰ πρωτόνια (δῆλο. τῶν πιὸ σημαντικῶν ἐκλάμψεων) κ.λπ.

Ἐναὶ ἄλλο δύσκολο θέμα ποὺ μελέτησε ὁ Ἱ. Ξανθάκης ἡταν οἱ περιοδικότητες τῆς ἡλιακῆς δράσεως, πέραν τοῦ γνωστοῦ 11ετοῦς κύκλου. Βρῆκε δρισμένες περιοδικότητες στὴν ἡλιακὴ δράση, μικρᾶς σχετικῶς περιόδου, ποὺ ὑποδηλώνει φαινόμενα τοῦ ἡλίου ποὺ δὲν ἔχουν γίνει ἀκόμη πλήρως κατανοητά. Τὸ θέμα αὐτὸν δὲν ἔχει πάρει ἀκόμη μιὰ τελικὴ μορφή, δεδομένου ὅτι οἱ διάφορες περιοδικότητες μεταβάλλονται ἀπὸ κύκλῳ σὲ κύκλῳ. Πάντως ὁ Ξανθάκης βρῆκε δρισμένα χαρακτηριστικὰ τῶν ἡλιακῶν κύκλων ποὺ εἶναι γενικὰ παραδεκτὰ σήμερα. Π.χ. ὅσο πιὸ ἀπότομη εἴναι ἡ ἄνοδος τῆς δραστηριότητος μετὰ τὸ ἐλάχιστο, τόσο πιὸ ὑψηλὸ δὲν εἶναι τὸ μέγιστο τῆς δραστηριότητος καὶ τόσο πιὸ μεγάλη εἶναι ἡ διάρκεια τοῦ κύκλου (ἡ ὁποία δὲν εἶναι πάντοτε 11 ἔτη). Αὐτὴ ἡ διαπίστωση ἔγινε ἀπὸ διαφόρους ἐρευνητές ἀλλὰ ὁ Ξανθάκης ἔδωσε μαθηματικοὺς τύπους, ποὺ μᾶς ἐπιτρέπουν τὴν πρόγνωση τῶν φαινομένων τοῦ κάθε ἡλιακοῦ κύκλου, ὅταν ἔχουμε τὶς πρώτες παρατηρήσεις ὀλίγων ἑτῶν μετὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ κύκλου ποὺ εἶναι τὸ ἐλάχιστο τῆς ἡλιακῆς δραστηριότητας.

Προβλέψεις τοῦ Ξανθάκη γιὰ τοὺς διάφορους ἡλιακοὺς κύκλους δημοσιεύθηκαν σὲ ἀξιόλογα διεθνῆ περιοδικὰ ὥπως τὸ Nature.

Ἐναὶ θέμα στὸ ὄποιο ὁ Ἱ. Ξανθάκης ἀφιέρωσε πολὺ κόπο καὶ προσπάθειες ἡταν ἡ εὔρεση τῆς μεταβλητότητος τῆς ἡλιακῆς σταθερᾶς, δηλαδὴ τῆς μέσης ποσότητος ἡλιακῆς ἀκτινοβολίας ποὺ δέχεται κάθε τετραγωνικὸ ἐκατοστὸ τῆς ἐπιφανείας τῆς γῆς στὴ μονάδα τοῦ χρόνου. Ὁ Ξανθάκης ἐπέμενε ὅτι ἡ «σταθερὰ» αὐτὴ δὲν εἶναι πράγματι σταθερά, ἀλλὰ μεταβάλλεται κατὰ τὸν 11ετῆ κύκλο τῆς ἡλιακῆς δράσεως. Ὅμως οἱ γήινες παρατηρήσεις εἶχαν σημαντικές ἀνακρίβειες καὶ δὲν ἦταν καθόλου εὔκολο νὰ βρεθοῦν οἱ μεταβολές αὐτὲς μέσα ἀπὸ τὸν θόρυβο. Μόνον ὅταν ἦλθαν ἀργότερα παρατηρήσεις ἀπὸ τεχνητούς δορυφόρους μὲ μεγάλη ἀκρίβεια, διαπιστώθηκε ὅτι ἡ πρόβλεψη τοῦ Ξανθάκη ἦταν σωστή, καὶ πράγματι ὑπάρχουν 11ετεῖς μεταβολές τῆς ἡλιακῆς σταθερᾶς.

Τέλος, ὁ Ἱ. Ξανθάκης ἀσχολήθηκε ἰδιαίτερα μὲ τὴ συσχέτιση μεταξύ ἡλιακῶν καὶ γῆινων φαινομένων. Τέτοιες συσχέτισεις ἦσαν γνωστὲς ἀπὸ πολλὰ ἔτη, ἀλλὰ ὁ Ξανθάκης μελέτησε διάφορα νέα καὶ ἰδιαίτερα δύσκολα φαινόμενα τῆς μέσης καὶ τῆς κατώτε-

ρης ἀτμόσφαιρας τῆς γῆς, κυρίως μετεωρολογικά, ἀλλὰ καὶ γεωμαγνητικά φαινόμενα.

Ίδιαίτερη σημασία εἶχε ἡ διαπίστωση ὅτι ἡ βροχόπτωση σὲ παγκόσμια κλίμακα συσχετίζεται μὲ τίς ἡλιακές αηλίδες. Γιὰ τὴ θεμελίωση τῆς συσχετίσεως αὐτῆς χρειάστηκε μεγάλος δύγκος δεδομένων ποὺ ἀπαίτησε πολλὰ χρόνια ἐργασίας. Σήμερα δύμως εἶναι δεκτὸς ὅτι ἡ βροχόπτωση σὲ διάφορες ζῶνες τῆς γῆς ἔχει ἀρκετὰ στενὴ σχέση μὲ τὴν ἡλιακή δραστηριότητα.

Στὴ συνέχεια δὲ Ἱ. Ξανθάκης μελέτησε συσχετίσεις μὲ πολλὰ ἄλλα μετεωρολογικά φαινόμενα, ὅπως τὴ θερμοκρασία τοῦ ἀέρος, τοὺς ἑτησίους ἀνέμους, καὶ τὴ μέση ἀτμοσφαιρικὴ πίεση, καθὼς καὶ φαινόμενα τῆς ἀνωτέρας ἀτμοσφαίρας, ὅπως τὴν κατανομὴν τοῦ δζοντος καὶ τῆς θερμοκρασίας τῆς στρατοσφαίρας. Οἱ Ξανθάκης μὲ τὴ συνεργασία τῶν κ.κ. Κ. Πουλάκου καὶ Χ. Ζερεφοῦ, δημοσίευσε τὸ 1995 μιὰ δύγκωδη πραγματεία 388 σελίδων στὰ ἀγγλικὰ γιὰ τὶς διακυμάνσεις τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ δζοντος. Τὸ θέμα αὐτὸς ἀπέκτησε μεγάλο ἐνδιαφέρον λόγῳ τῆς σημασίας τῆς «τρύπας τοῦ δζοντος» γιὰ τὴ ζωὴ στὴ γῆ. Οἱ Ξανθάκης ἔδωσε μαθηματικοὺς τύπους ποὺ περιγράφουν τὴ μεταβολὴ αὐτῆς.

Ἐπίσης, δὲ Ἱ. Ξανθάκης μὲ τὴ συνεργασία τοῦ κ. Ἱ. Λυριτζῆ ἔγραψε (1991) μιὰ πραγματεία 220 σελίδων στὰ ἀγγλικὰ γιὰ τὴ μεταβολὴ τοῦ γεωμαγνητικοῦ πεδίου ἀπὸ τὸ 7000 π.Χ. μέχρι σήμερα.

Τέλος, ἐμελέτησε τὴ σεισμικὴ δραστηριότητα τῆς γῆς σὲ παγκόσμια κλίμακα γιὰ τὰ προηγούμενα 73 ἔτη, καὶ βρήκε ἐνδείξεις ὅτι ὑπάρχουν δρισμένες περιοδικότητες 4 ἔτῶν, 12,5 ἔτῶν, 25 ἔτῶν καὶ 180 ἔτῶν. Η μελέτη αὐτὴ εἶναι στατιστικῆς φύσεως καὶ δὲν ἀποσκοπεῖ στὴν πρόγνωση τῶν σεισμῶν.

Ίδιαίτερο ἐνδιαφέρον εἶχαν δύο ἐργασίες του τὸ 1987 (μὲ τοὺς κ.κ. Κ. Μπάνο, Ε. Σαρρῆ καὶ Β. Πετρόπουλο) σχετικές μὲ δραστηριότητες στὴν ἀτμόσφαιρα τοῦ Διός, ποὺ ἀνοίγουν ἔνα νέο κεφάλαιο τῶν σχέσεων ἡλιακῶν καὶ πλανητικῶν φαινομένων. Φαίνεται ὅτι ὁρισμένες δραστηριότητες τοῦ Διός, ὅπως ἡ ἐρυθρὰ αηλίδα, ἐπηρεάζονται ἀπὸ τὴν ἡλιακή δράση.

Γιὰ νὰ ἐκτιμήσει κανεὶς σωστὰ τὸ ἔργο του, πρέπει νὰ τὸ τοποθετήσει μέσα στὸ πλαίσιο τῆς ἐποχῆς του. Ἐργασίες σὰν αὐτές τοῦ Ξανθάκη, δὲν ὑπήρχαν στὸν ἑλληνικὸν κῶρο πρὶν ἀπὸ αὐτόν. «Ανοιξε νέους τομεῖς ἐρεύνης καὶ ἐπιστημονικές δραστηριότητες. Ἐπομένως τὸ ἔργο του εἶναι ἀπολύτως πρωτότυπο καὶ πρωτοποριακό.

Τὰ βιβλία τοῦ Ἱ. Ξανθάκη ὑπῆρξαν πολὺ χρήσιμα βοηθήματα γιὰ τοὺς φοιτητὲς καὶ τὰ χρησιμοποίησα στὶς παραδόσεις μου στὸ Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μοῦ ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση τὸ πολὺ ὑψηλὸ ἐπίπεδο γιὰ τὴν ἐποχή του τοῦ βιβλίου τῆς Οὐρανίου Μηχανικῆς. Ἐπίσης ἔγραψε ἔνα βιβλίο Σφαιρικῆς Ἀστρονο-

μίας, 2 βιβλία 'Αστροφυσικῆς, ἔνα βιβλίο Θεωρίας Πιθανοτήτων και ἔνα βιβλίο Γενικῶν Μαθηματικῶν. Σημειώνω δτι, παρ' ὅλον δτι κυκλοφοροῦν πολλὰ βιβλία Γενικῶν Μαθηματικῶν, τὸ βιβλίο τοῦ 'Ι. Ξανθάκη εἶναι ἴδιαίτερα προσεγμένο και χρήσιμο, ἀκόμη και σήμερα.

Τὸ ἔργο τοῦ 'Ι. Ξανθάκη εἶχε σημαντικὴ ἀναγνώριση τόσο στὴν Ἑλλάδα ὡσο καὶ στὸ ἔξωτερικό. Εἶναι χαρακτηριστικὸ δτι σὲ ἔνα τόμο μὲ τίτλο «Compendium in Astronomy», ποὺ ἔξεδωσαν πρὸς τιμὴν τοῦ 'Ι. Ξανθάκη οἱ συνάδελφοὶ του Ἡλίας Μαριολόπουλος, Περικλῆς Θεοχάρης καὶ Λυσίμαχος Μαυρίδης τὸ 1982 (ἐκδοτικὸς οἶκος Reidel, 'Ολλανδίας) συμμετεῖχαν 50 ἐπιστήμονες ἀπὸ 15 χῶρες. Μεταξὺ αὐτῶν ἦσαν 20 "Ἐλληνες ἐπιστήμονες, ἀλλὰ ὑπῆρχαν καὶ διακεριμένοι ἐπιστήμονες ἀπὸ τὴ Σοβιετικὴ "Ενωση, τὶς ΗΠΑ, τὴν Ἀγγλία, τὴ Γερμανία, τὴ Γαλλία, τὴν Ἰταλία, τὸν Καναδά, τὴν Ἐλβετία, τὴν Πολωνία, τὴν Τσεχοσλοβακία κ.λπ.

'Ο 'Ι. Ξανθάκης ἀπολάμβανε τῆς ἐκτιμήσεως τῶν συναδέλφων του καὶ τῆς ἀφοσιώσεως τῶν μαθητῶν του. 'Ιδιαίτερα σημαντικὴ ἦταν ἡ συμβολή του στὸ ἔργο τῆς Ἀκαδημίας, ὅπου ὑπηρέτησε ἐπὶ 40 ἔτη, καὶ τῆς ὁποίας ὑπῆρξε Πρόεδρος, καθὼς καὶ Γραμματεὺς ἐπὶ τῶν Δημοσιευμάτων ἐπὶ μακρὸ διάστημα. Συνεργάστηκα μαζὶ του ἐπὶ πολλὰ ἔτη, ὅταν αὐτὸς ἦταν Πρόεδρος τῆς 'Εθνικῆς 'Αστρονομικῆς 'Ἐπιτροπῆς καὶ ἐγὼ 'Αντιπρόεδρος. Εἶχε ἔντονο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς 'Ελληνικῆς 'Αστρονομίας σὲ δλους τοὺς τομεῖς. Μὲ ἴδιαίτερη συγκίνηση θυμοῦμαι τὴ συμπαράστασή του ὅταν ἥμουν Γενικὸς Γραμματεὺς τῆς Διεθνοῦς 'Αστρονομικῆς 'Ἐνώσεως. 'Επίσης ἐνίσχυσε δλα τὰ ἀστρονομικὰ συνέδρια ποὺ ἔγιναν στὴν χώρα μας καὶ συνέβαλε σημαντικὰ στὴν ἀνάπτυξη νέων ἀστρονομικῶν σταθμῶν στὴν Ἑλλάδα.

'Ο 'Ι. Ξανθάκης ἐδημιούργησε μὰ σχολὴ καὶ μὰ παράδοση. 'Αφησε πολλοὺς μαθητὲς καὶ συνεργάτες ποὺ συνεχίζουν σήμερα τὸ ἔργο του, κυρίως στὴν ἡλιακὴ φυσικὴ καὶ στὶς σχέσεις ἡλιακῶν καὶ γητῶν φαινομένων. 'Ιδιαίτερα τὸ Κέντρο 'Ἐρευνῶν 'Αστρονομίας καὶ 'Εφηρμοσμένων Μαθηματικῶν, ποὺ εἶναι προσωπικὸ του δημιούργημα, συνεχίζει τὴν παράδοση ποὺ ἀφησε, ἀλλὰ καὶ ἐπεκτείνει τὶς δραστηριότητές του σὲ νέους τομεῖς, ἀκολουθώντας τὸ παράδειγμά του. Γιατὶ εἶναι γεγονὸς δτι ὁ 'Ι. Ξανθάκης ὑπῆρξε ἔνας πρωτοπόρος ποὺ ἀφησε ἔντονη τὴ σφραγίδα του στὴν Ἑλληνικὴ ἐπιστήμη. 'Η 'Ελληνικὴ 'Αστρονομία τοῦ ὁφείλει πολλά, καὶ δλοι οἱ "Ἐλληνες ἀστρονόμοι θὰ τὸν θυμοῦνται πάντα μὲ ἀπεριόριστη ἐκτίμηση καὶ ἀναγνώριση τοῦ ἔργου του.

## ΟΜΙΛΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΚΑΛΚΕΑ

*Κύριε Πρόεδρε τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν  
 Κυρίες καὶ Κύριοι συνάδελφοι  
 Σεβαστὴ καὶ ἀγαπημένη δέσποινα, Κυρίᾳ Ἐλένῃ Ξανθάκη,  
 Κυρίες καὶ Κύριοι,*

Στίς 30 Ιουνίου 1994, ἡ δρῦς τῆς Μάνης, ὁ Νέστωρ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, δέχθηκε κεραυνοβόλο πλῆγμα ἐν ᾧρᾳ μάχης.

Σκυφτὸς στὸ γραφεῖο του, ἀναλύοντας πορίσματα ἔρευνῶν τοῦ ἀστεροσκοπίου του Ἐδιμβούργου, ποὺ τοῦ εἶχαν σταλεῖ πρὸς κρίση, ὑπέστη βαρὺ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο, τὸ ὄποιο μετὰ ἀπὸ ταλαιπωρίες 10 ἡμερῶν τὸν στέρησε ἀπὸ τὴν οἰκογένειά του, τὴν Ἀκαδημία, τὴν Ἐπιστήμη τῆς Ἀστρονομίας καὶ τὴν Ἑλλάδα.

Ἡ ἀπότισις τιμῆς στὴν μνήμη αὐτοῦ τοῦ μεγάλου ἐπιστήμονα καὶ εὐπατρίδη δὲν εἶναι μόνον χρέος πρὸς ἐκεῖνον ὁ ὄποιος ἀλλωστε θὰ παραμείνει ἀθάνατος λόγῳ τοῦ ἔργου του, ἀλλὰ κυρίως προτροπὴ πρὸς τοὺς νεωτέρους ἐπιστήμονες.

Κυρίες καὶ Κύριοι,

Ο Γιάγκος Ξανθάκης, ἔτσι τὸν γνωρίζαμε ἐμεῖς οἱ νέοι τῆς Μάνης, ὅταν οἱ γονεῖς μας μᾶς προέτρεπαν νὰ μελετᾶμε γιὰ νὰ γίνουμε μεγάλοι ὄνδρες σὰν κι Ἐκεῖνον, γεννήθηκε στὶς 21 Νοεμβρίου 1904 στὸ Γύθειο, ὅπου μεγάλωσε καὶ ἀνδρώθηκε, δίπλα στὰ κύματα τῆς ὀλογάλανης θάλασσας τοῦ Λακωνικοῦ κόλπου, ἀτενίζοντας τὸν χιονοσκεπῆ Ταύγετο, τὸ ἀρσενικὸ βουνό, ὅπως εὔστοχα τὸν ὀνομάζει ὁ Μυριβήλης.

Μέσα σ' αὐτὸν τὸ ἡρωϊκὸ καὶ ὑποβλητικὸ περιβάλλον, ὅπου ζεῖ ἀσβεστη ἡ παράδοση τῆς φιλοπατρίας, τῆς ἀξιοπρεπείας, τοῦ ἡρωϊσμοῦ, καὶ τῆς αὐτοθυσίας — ὅπως στὰ χρόνια τοῦ Λεωνίδα, τῶν Μαυρομιχαλαίων καὶ τόσων ἀλλων νεωτέρων ἡρώων —, γαλουχήθηκε ὁ Ἱωάννης Ξανθάκης καὶ ἐνστερνίστηκε ὅλα τὰ εὐγενῆ αὐτὰ ἴδανικὰ τὰ ὄποια ἀποτέλεσαν τὸ πηδάλιο ποὺ τὸν κατηγύθυνε στὴν πορεία τῆς ζωῆς του μέχρι τέλους.

Ἄνεκτιμητη ὑπῆρξε ἐπίσης ἡ προσφορὰ τῆς οἰκογενείας του στὴν πατρίδα. "Ολα του τὰ ἀδέλφια πολέμησαν καὶ διακρίθηκαν στοὺς ἀγῶνες τοῦ "Εθνους, μὲ κορύφωση τὴν αὐτοθυσία τοῦ Βενιαμίν τῆς οἰκογενείας, ὑποσμηναγοῦ Δημητρίου Ξανθάκη, ποὺ ἔπεισε ἡρωϊκὰ τὸ 1940, μαχόμενος μὲ τὸ πολεμικὸ του ἀεροσκάφος.

Πιστὸς στὴν οἰκογενειακὴ λοιπὸν παράδοση, ὁ Ξανθάκης ὑπῆρξε πάντα ὁ ἀδάμακτος ἀγωνιστὴς σὲ ὅλες τὶς τρικυμίες τῆς ζωῆς, δρθώνοντας ὡς κυματοθραύστη τὸ τεράστιο ἥθικό του ἀνάστημα. Ποτὲ δὲν συμβιβάσθηκε μὲ τὴν ἀδικίαν. Ὡς γνήσιος Λάκων εὐπατρίδης, πολέμησε πάντοτε γιὰ τὴν ἀπόδοση τῆς δικαιοσύνης, γιὰ τὴν προστασία τῶν ἀδυνάτων καὶ κυρίως τῶν νέων, γιὰ τοὺς ὅποίους ἔδειχνε ἰδιαίτερη εὐαίσθησία. Τοῦ ἦταν ἀδικοῦνται καὶ νὰ παραγκωνίζονται ἀξιόλογοι νέοι ἐπιστήμονες, γιὰ τοὺς ὅποίους δὲν δίσταξε νὰ δίνει μάχες. Πάμπολοι εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ὀφελήθηκαν ἀπὸ τὶς σοφές πατρικές συμβουλές του, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ὑποστήριξή του σὲ αρίστιμες φάσεις τῆς σταδιοδρομίας τους. Θὰ ἦταν ἀρνηστὴ πρὸς κάθε ἔννοια εὐγνωμοσύνης, ἂν δὲν δήλωνα ἐδῶ εὐθαρσῶς ὅτι μεταξὺ αὐτῶν συμπεριλαμβάνομαι καὶ ἐγὼ ἀπὸ τὰ νεανικά μου χρόνια.

‘Η παρρησία του ἔχει μείνει παροιμιώδης. Ποτὲ δὲν δίστασε νὰ ἀντιμετωπίσει μὲ θάρρος πανίσχυρους πολιτικούς ἥγετες, ἀδιαφορώντας γιὰ τὸ προσωπικό του κόστος.

Νέος ἐπιστήμων τὸ 1931, ἐπεδίωκε νὰ διαγωνιστεῖ γιὰ Κρατικὴ ὑποτροφία μεταδιδακτορικῶν σπουδῶν στὴν Γαλλία καὶ λόγοι γραφειοκρατικοὶ τὸν ἐμπόδιζαν. Χωρὶς δισταγμὸς ζήτησε συνάντηση ἀπὸ τὸν τότε ‘Ὕπουργὸς Παιδείας, τὸν ἀείμνηστο Γεώργιο Παπανδρέου, στὸν ὅποιο ἐξέθεσε τὸ πρόβλημά του καὶ τοῦ εἶπε ἀφοπλιστικά: ‘Αφῆστε με νὰ συμμετάσχω στὸν διαγωνισμὸν καὶ δὲν θέλω νὰ σταλῶ στὸ ἔξωτερικό, ἀν δὲν ἔρθω πρῶτος’. Ο ‘Ὕπουργὸς συγκινήθηκε. ‘Ο Ιωάννης Ξανθάκης ἔλαβε τελικὰ μέρος, ἐπρώτευσε στὶς ἐξετάσεις καὶ κατέκτησε ὑποτροφία γιὰ τὸ Στρασβούργο, ἡ ὅποια καὶ σηματοδότησε τὴν περαιτέρω ἐπιστημονικὴ του ἔξέλεξη.

‘Αλλὰ καὶ κατὰ τὴν περίοδο τῆς διακυβερνήσεως τῆς χώρας ἀπὸ τὸν ἀείμνηστο Ιωάννη Μεταξᾶ, ὅταν στελέχη τοῦ καθεστῶτος τὸν κατεδίωξαν καὶ τὸν μετέθεσαν σὲ ἀκριτικὰ χωριά, φθασμένο ἥδη καὶ καταξιωμένο ἐπιστήμονα, εἶχε τὴν τόλμη νὰ γράψει ἀπ’ εὐθείας στὸν Κυβερνήτη καὶ νὰ τοῦ δηλώσει ‘Ἐτσι δὲν θὰ ἐγκαταστήσετε Κράτος Δικαίου». Τὸ θάρρος κέρδισε καὶ πάλι καὶ ὁ Ξανθάκης ἀποκαταστάθηκε.

Κατὰ τὴν ἐπταετία τῶν Συνταγματαρχῶν, ὅταν ὁ Ακαδημαϊκὸς καὶ μετέπειτα Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Μιχαὴλ Στασινόπουλος εἶχε συλληφθεῖ, ὁ Ξανθάκης ἐπεδίωξε συνάντηση μὲ πανίσχυρο κυβερνητικὸ παράγοντα, στὸν ὅποιο δήλωσε εὐθαρσῶς: ‘‘Αν θιγεῖ ἔστω καὶ μιὰ τρίχα ἀπὸ τὴν κεφαλὴ τοῦ Ακαδημαϊκοῦ Στασινοπούλου, αὐτὸ θὰ γίνει ἀμέσως γνωστὸ σὲ ὅλες τὶς Ακαδημίες τοῦ κόσμου καὶ

τότε φροντίσετε έσεις νὰ ἀντιμετωπίσετε τὸν διεθνῆ σάλο». Μετὰ ἀπὸ λίγες μέρες ὁ κ. Σταυριόπουλος ἀφέθηκε ἐλεύθερος.

Γιὰ τὸν Ἐπιστήμονα καὶ Ἐρευνητὴ Ξανθάκη ὡμίλησε ὁ εἰδικὸς συνάδελφος καὶ διάδοχός του στὴν ἔδρα της Ἀκαδημίας κ. Γεώργιος Κοντόπουλος. Δὲν μπορῶ ὅμως νὰ μὴν καταθέσω καὶ ἐγὼ τὴν προσωπική μου μαρτυρία, μετὰ ἀπὸ τὴν τιμὴ μιᾶς μακροχρόνιας γνωριμίας καὶ φιλίας μὲ τὸν μεγάλο ἀπόντα.

‘Ο Ἰωάννης Ξανθάκης ἦταν ἄνθρωπος ἐξαιρετικὰ δυναμικὸς καὶ ὀργανωτικός. Η δράση του ἀπλώθηκε καὶ πέρα ἀπὸ τὸν κύκλο τῶν ἐπιστημονικῶν του ἐνδιαφερόντων στὸν εὐρύτερο κοινωνικὸ περίγυρο. Σταθερὴ ὑπῆρξε ἡ βούλησή του νὰ προσφέρει στὸν κοινωνικὸ σύνολο. ‘Ως γιατρός, ἴδιαίτερα πρέπει νὰ σημειώσω ὅτι ὁ Ἰωάννης Ξανθάκης ὑπῆρξε ὁ κύριος ὀργανωτής καὶ ὁ πρῶτος πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ τῆς Θεσσαλονίκης, καθὼς καὶ τοῦ Παιδοψυχιατρικοῦ Νοσοκομείου Νταοῦ Πεντέλης. Ἐπίσης, ως πρόεδρος τοῦ Ὡκεανογραφικοῦ Ἰνστιτούτου συνέβαλε ἀποφασιστικὰ στὴν ἀρτια ὀργάνωση καὶ λειτουργία τοῦ σημαντικοῦ αὐτοῦ ἐρευνητικοῦ Ἰδρύματος. ‘Οσοι συνεργάσθηκαν μαζί του στὸ ‘Ὕπουργειο Γεωργίας, ὅπου χρημάτισε δύο φορὲς ὑπηρεσιακὸς ‘Ὕπουργός, ἐξετιμησαν τὴν σώφρονα παρουσία του καὶ τὴν ἀποφασιστικὴ προσφορά του.

Στὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν ὅμως διοχέτευσε, κατὰ κύριο λόγο καὶ γιὰ πολλὰ χρόνια, τὴν ζωτικότητα καὶ τὴν ἀνεξάντλητη δημιουργικότητά του, ως μέλος τῆς Συγκλήτου ἐπὶ 30 ὀλόκληρα χρόνια, ως Πρόεδρος τὸ 1964 καὶ ἕκτοτε, ως τὴν ἡμέρα ποὺ ἐξεδήμησε, ως Γραμματεὺς ἐπὶ τῶν Δημοσιευμάτων της.

‘Η συνετὴ παρουσία του, ἡ εύθυκρισία, τὸ αἰσθημα δικαίου καὶ ἡ ἀντικειμενικότητά του, σφράγισαν τὶς ἐργασίες τῆς Συγκλήτου ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια. Ἐμπνευστής καὶ δημιουργός τοῦ Κέντρου Αστρονομίας καὶ Ἐφηρμοσμένων Μαθηματικῶν, ἀφιέρωνε στὸν χῶρο αὐτὸν τὰ πρωτὶα του, ἐπεξεργαζόμενος ἐπιστημονικὰ δεδομένα καὶ συγγράφοντας πρωτοποριακὲς ἐπιστημονικὲς ἐργασίες. Ἐκεῖ μάγησε πολλοὺς νέους στὰ μυστικὰ τῆς ἐπιστήμης τοῦ διαστήματος καὶ συνεργάσθηκε ἐξ ἵσου ἀγαστὰ καὶ ἀποδοτικὰ μὲ διαπρεπεῖς ‘Ἐλληνες καὶ ξένους ἐπιστήμονες, ἀλλὰ καὶ μὲ νέους ἀστρονόμους.

‘Ο Ἰωάννης Ξανθάκης ἦταν ὀλόψυχα ἀφιερωμένος στὴν Ἐπιστήμη. Πάντοτε, ὅταν τὸν ἐπισκεπτόμουν εἴτε στὸ σπίτι του στὴν Ἀθήνα ἢ στὸ ἐξοχικό του στὴν Σαρωνίδα, τὸν εὔρισκα σκυμμένο πάνω σὲ βιβλία καὶ ἐπιστημονικὰ περιοδικά, σχεδιάζοντας πίνακες καὶ διαγράμματα καὶ κάνοντας πολύπλοκους ὑπολογισμούς.

‘Η ἔννοια τοῦ χρόνου ἦταν γι’ αὐτὸν ἀγνωστη. “Οταν προετοίμαζε κάποια ἐπιστημονικὴ μελέτη, ἐργαζόταν συνεχῶς ἀπὸ τὰ χαράματα μέχρι τὰ μεσάνυχτα καὶ πολλὲς φορὲς ἔμπνοῦσε τὴν νύχτα, ὅταν ἡ λάμψη μιᾶς ἐμπνεύσεως φώτιζε τὸ ἀνήσυχο πνεῦμα του, γιὰ νὰ σημειώσει κάτι τὸ σημαντικό. ‘Η λέξη κούραση ἦταν ἀνύπαρκτη γιὰ τὸν μεγάλο ἐρευνητή.

Καλύτερη ἔκουραση καὶ ἀνταμοιβὴ γιὰ τοὺς κόπους του ἦταν ἡ ἀπέραντη ἕκανοποίηση ποὺ αἰσθανόταν μετὰ τὴν ὄλοκλήρωση καὶ τὴν ἀναγνώριση τῆς ἐργασίας του ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα τῆς Ἐλλάδος καὶ τοῦ Ἑξατερικοῦ.

Δὲν θὰ πρέπει ὅμως νὰ δημιουργηθεῖ ἡ ἐσφαλμένη ἐντύπωση πώς γιὰ τὸν Ἰωάννη Ξανθάκη ἡ Ἐπιστήμη ἦταν τὸ ἄπαν. Σὲ ἀντίθεση μὲ ἄλλους ἐρευνητές ποὺ τοὺς χαρακτηρίζει ἡ ἴδιομορφία καὶ ὁ ἀπομονωτισμός, ὁ Ἰωάννης Ξανθάκης ἦταν ὁ ἀνθρωπὸς ποὺ συμμετεῖχε καὶ ἀπολάμβανε τὴ ζωή. Λάτρευε τὴ φύση. Ἀπὸ τὸν ἔξωστη τοῦ πατρικοῦ του σπιτιοῦ ἀπολάμβανε γιὰ ὥρες ἀτέλειωτες τὰ παιχνίδιματα τοῦ ἡλίου πάνω στὰ κύματα τοῦ Λακωνικοῦ κόλπου καὶ χαιρόταν τὴν συντροφιὰ τῶν ἀπλῶν ἀνθρώπων.

‘Ως οἰκογενειάρχης ἦταν ἀριστος καὶ ὑποδειγματικός. Νεώτατος ἀγωνίσθηκε γιὰ νὰ προστατέψει τὰ προώρως δρφανεμένα ἀδέλφια του καὶ νὰ τὰ βοηθήσει νὰ σπουδάσουν καὶ νὰ σταδιοδρομήσουν.

Τὴν πιστὴ καὶ ἀφοσιωμένη σύζυγό του Ἐλένη, τὸν πραγματικὸ φύλακα ἄγγελο τῆς ζωῆς του, ποὺ τοὺς συμπαραστάθηκε καὶ τὸν στήριξε στὸν ἀγώνα του γιὰ περισσότερο ἀπὸ 50 χρόνια τιμοῦσε, σεβόταν καὶ ἐλάτρευε.

‘Εκτὸς ἀπὸ τὴν ἀπέραντη ἀγάπην καὶ τὸν ἀλληλοσεβασμό, τοὺς ἔνωσαν οἱ κοινοὶ ἀγῶνες στὰ πρῶτα δύσκολα χρόνια τοῦ γάμου τους στὴ Θεσσαλονίκη τὴν ἐποχὴ ποὺ ἡ χώρα σπαραζόταν ἀπὸ τὴν ἐχθρικὴ κατοχή.

Τὸ μοναχοπαίδι του τὴν Ζέτη, τὸν γαμπρό του Ἀνδρέα καὶ τὰ ἐγγόνια του, Ἰωάννα καὶ Γιάννη, τοὺς λάτρευε καὶ δικαίως, γιατὶ ἡ ἀφοσίωση, ἡ στοργὴ καὶ ὁ θαυμασμὸς ποὺ ἔτρεφαν γι’ αὐτὸν ἦταν συγκινητικά.

Δὲν ἦταν ὅμως μόνον καλὸς ἄγγελος γιὰ τὴν οἰκογένειά του ὁ Ἰωάννης Ξανθάκης. Τὸ σπίτι του ἦταν ἀνοιχτὸ γιὰ συγγενεῖς, φίλους καὶ συμπολίτες. ‘Απλὸς καὶ ἀνεπιτήδευτος, μιλοῦσε μὲ τὴν ἵδια ἀνεση καὶ μὲ κορυφαῖες προσωπικότητες τῆς Ἐπιστήμης ἡ τῆς Πολιτικῆς, καὶ μὲ συναδέλφους του, καὶ μὲ τοὺς παλιοὺς συμμαθητές καὶ φίλους του στὸ Γύθειο.

“Οσοι εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ τὸν συναναστραφοῦν, τὸν θαύμασαν γιὰ τὴν ἀπλότητα, τὴν ἀμεσότητα, τὸν φιλικὸ λόγο, τὸ ἀπαστράπτον πνεῦμα καὶ τὶς σοφές του συμβουλές.

Γι' αύτό, τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο τοῦ Δήμου Γυθείου διμόφωνα ἀποφάσισε νὰ δῶσει τὸ ὄνομα «Ακαδημαϊκοῦ - Ιωάννου Ξανθάκη» στὴν ὁδὸν ὅπου βρίσκεται ἡ πατρική του οἰκία.

Θὰ τὸν θυμόμαστε πάντα Ὁλύμπιο, νὰ ἀνεβαίνει τὴν σκάλα τῆς Ἀκαδημίας ἀγέρωχα, παρὰ τὴν προχωρημένη ἥλικια του. Νὰ παρουσιάζει ἀπὸ στήθους τὶς σοφὲς ἐρευνητικὲς ἀνακοινώσεις του καὶ πολλὲς φορὲς νὰ συμμετέχει σὲ ἐνδιαφέρουσες συζητήσεις ἀπροετοίμαστος, γιὰ περισσότερο ἀπὸ μισή ὥρα, ποὺ μόνο ἡ ἔμπνευση καὶ ἡ πίστη πρὸς τὴν Ἐπιστήμη θὰ μποροῦσαν νὰ ἔξουδετερώσουν τὴν ὑπέρμετρη κόπωση. Κι ἂν κάποιος νεώτερος συνάδελφος ὑπέπιπτε σὲ τυπικὸ παράπτωμα, τὸν ἐπανέφερε στὴν τάξη μὲ τὴν στεντορεία φωνή του, ἐπειδὴ ὑπῆρξε βαθὺς γνώστης τῶν κανονισμῶν ἀλλὰ καὶ θεματοφύλαξ τῶν παραδόσεων τοῦ ἀνωτάτου πνευματικοῦ Ἰδρύματος τῆς χώρας, τὸ ὅποιο διακόνισε ἴδανικὰ ἐπὶ 40 χρόνια.

Ο Ἰωάννης Ξανθάκης, ὁ σεβαστός, ὁ μεγαλοπρεπής, ὁ ἀδιαμφισβήτητος ἐπιστήμων καὶ ἐρευνητής, ὁ ἀκέραιος ἄνθρωπος, ποὺ ἡ παρουσία του γέμιζε, λάμπρυνε καὶ τιμοῦσε τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, θὰ μείνει, ὅπως ὁ Ταῦγετος, ἀθάνατος στὴν μνήμη μας.