

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 21ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1997

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗ

ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥ
ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΦΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗ

Κύριε Πρόεδρε τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας,

‘Η Ἀκαδημία Ἀθηνῶν τιμᾶ σήμερα τὴ μνήμη ἔξεχοντος μέλους της, τοῦ Κωνσταντίνου Τσάτσου, τοῦ Ἀνθρώπου, τοῦ πνευματικοῦ ἄνδρα, τοῦ στοχαστῆ, τοῦ ποιητῆ, τοῦ συγγραφέα, τοῦ πανεπιστημιακοῦ δασκάλου, τοῦ ἀγωνιστῆ, τοῦ πολιτικοῦ, τοῦ Πρώτου Πολίτη τῆς Χώρας.

Δύο ἐκλεκτοὶ Συνάδελφοι, ὁ κ. Κωνσταντῖνος Δεσποτόπουλος καὶ ὁ κ. Γεώργιος Μητσόπουλος, κατὰ πάντα ἀρμόδιοι, θά ἀναφερθοῦν σήμερα στὴν προσωπικότητα καὶ τὸ ἔργο του.

Προσωπικά, θὰ ἥθελα μόνο νὰ ὑπενθυμίσω ἐπιγραμματικά, τὴν πρὸς ἀπὸ 34 ἔτη¹, στὴ γεραρὴ αὐτὴ αἰθουσα, ἐπίκαιρη καὶ σήμερα ἀναφορὰ τοῦ Κωνσταντίνου Τσάτσου, στὸ χρέος, ποὺ κατὰ τὴν ἔκφρασή του, «βαρύνει ἡμᾶς καὶ τὰς ἐπερχομένας γενεάς». Τὸ χρέος αὐτὸ συνοψίζει μὲ ἔξαιρετικὴ εὐαισθησία, διορατικότητα καὶ ρεαλισμὸ δ Κωνσταντίνος Τσάτσος στὰ ἀκόλουθα τρία αἰτήματα:

1. ‘Η ἐθνική μας ὑπόσταση καὶ ἡ ἐθνική μας φυσιογνωμία ποὺ συμιλεύθηκαν ἐπὶ αἰῶνες δὲν εἶναι δεδομένες καὶ αὐτονόητες. Υπῆρχαν ἔργο συνεχῶν ἀγώνων τῆς φυλῆς καὶ μόνο μὲ νέους πάντοτε ἀγῶνες θὰ διαφυλαχθοῦν. Εἴμαστε λαὸς ἄξιος ἀλλὰ

1. Συνεδρία τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν τῆς 26ης Οκτωβρίου 1963.

δχι εύάριθμος καὶ ὁφείλουμε νὰ εἴμαστε περισσότερο ἀφοσιωμένοι στὴν ἰδέα τοῦ ἔθνους, γιατὶ ὡς μικρὸς λαός, ἐπισημαίνει ὁ Κωνσταντῖνος Τσάτσος, «κινδυνεύομεν περισσότερον νὰ ἀφανισθῶμεν ὑπὸ τὸ βάρος πολυπληθεστέρων λαῶν, εἴτε ἀπορροφούμενοι ὑπὸ τὸν ὑψηλὸν πολιτισμόν των, εἴτε ὑποκύπτοντες εἰς τὴν βαρβαρότητά των».

2. Ὁφείλουμε νὰ περιφρουρήσουμε τὴν ἡθικὴν καὶ πνευματικὴν αὐτονομία τοῦ ἀνθρώπου ἐντὸς τοῦ ἔθνους μας πλαισίου. Σὲ μιὰ περίοδο ὅπου οἱ μαζικὲς ἐκδηλώσεις καταλαμβάνουν τόσην ἔκτασην καὶ ὅπου ὁ ἀνθρωπός, στὴ δίνη τῶν ὑλιστικῶν ἐπιδόσεων, ἀπορροφᾶται ἀπὸ τὸν ἔξωτερικὸν κόσμον καὶ «γίνεται ὡς ἐκ τούτου ἀβαθέστερος τὴν ψυχήν, εἶναι κατ' ἔξοχὴν ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη τῆς ἐπιστροφῆς εἰς τὴν μεμονωμένην παρουσίαν τοῦ ἀτόμου, εἰς τὴν διαφοροποίησίν του ἀπὸ κάθε ἄλλο ἀτομον, εἰς τὴν ὑπερήφανον ἀπόστασιν τοῦ ἐνὸς ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν ἄλλον». Κατ' ἔξοχὴν οἱ «Ἐλληνες —ὑπογραμμίζει ὁ Κωνσταντῖνος Τσάτσος— ὁφείλουν νὰ καλλιεργήσουν τὴν ἡθικὴν καὶ πνευματικὴν αὐτονομία τοῦ ἀτόμου ἀπὸ τὴν ὁποία ἀνέκαθεν ἀπέρρευσαν τὰ κοσμοϊστορικά τους ἐπιτεύγματα.

3. Ὁφείλουμε καὶ τὴν ἰδέα τοῦ ἔθνους μας καὶ τὴν ἀτομικότητα τοῦ «Ἐλληνα νὰ τὶς ἔνταξουμε, «διαφυλάσσοντες αὐτὰς κατὰ τὴν πνευματικήν των οὔσιαν ἀναλογιώτους, στὰ εὐρύτερα ὑπερεθνικὰ σχήματα, στὰ ὅποια εἰσέρχεται μὲ βῆμα γοργὸν ἡ ἴστορία. Τὰ σχήματα, διαμορφούμενα κατὰ τὸν πρέποντα τρόπο, δὲν ἀντιτίθενται πρὸς τὴν ἔθνους καὶ τὴν ἀνθρώπινη ἐλευθερία. «Οπως τὰ ἄτομα δὲν χάνουν ἀλλὰ κερδίζουν ἐλευθερίαν, ἔντασσόμενα εἰς τὴν πολιτείαν, οὕτω καὶ αἱ πολιτεῖαι —σημειώνει ὁ Κωνσταντῖνος Τσάτσος— ἰδίᾳ αἱ μικραὶ καὶ ὑλικῶς ἀδύνατοι θὰ κερδίσουν ἐλευθερίαν καὶ συνεπῶς δύναμιν ἐνεργείας, ἔντασσόμενες εἰς τὰ εὐρύτερα αὐτὰ σχήματα. Κύριον ἕργον τῆς πολιτικῆς μας τέχνης θὰ εἶναι ἡ ὁρθὴ ἔνταξίς μας εἰς τὸ ὄρθιὸν σχῆμα».

Τὸν ἐνθυμοῦμα μὲ συγκίνηση νὰ κάθεται πάντοτε στὴν ἴδια θέση, ἐκεῖ στὴ γωνία δεξιά σας κύριε Πρόεδρε. Δίδασκε μὲ τὸ λόγο του ἀλλὰ καὶ μὲ τὴ σιωπὴ του. Μὲ τὴν ἔκφραση τοῦ προσώπου, μὲ λεπτὲς ἀνεπαίσθητες κινήσεις ἐπικροτοῦσε, συγκατένευε, διαφωνοῦσε. Εἶχα τὸ μεγάλο προνόμιο, τὴν καλὴν τύχην νὰ συμπαρευρίσκομαι μαζί του στὴν αἰθουσαν αὐτὴ τὰ τελευταῖα τρία χρόνια τῆς ζωῆς του καὶ τὸ μόνο ποὺ μπορῶ νὰ πῶ εἶναι ὅτι μᾶς λείπει πολύ.