

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 18^{ΗΣ} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1976

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΝΙΚ. Κ. ΛΟΥΡΟΥ

Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κ. ΝΙΚ. Κ. ΛΟΥΡΟΥ

‘Η ’Ακαδημία ’Αθηνῶν πανηγυρίζει σήμερα τὴν 50ὴ ἐπέτειο τῆς ίδρυσεώς της καὶ συγχρόνως ἀποτίει φόρο τιμῆς στὸ δωρητὴ τοῦ Μεγάρου της καὶ μεγάλο εὐεργέτη της Σίμωνα Γεωργίου Σίνα, ἐκατὸ χρόνια ὅστερα ἀπὸ τὸ θάνατό του. ‘Η Σύγκλητος τῆς ’Ακαδημίας ἀνέθεσε στὸν Πρόεδρο καὶ τὸ Γενικὸ Γραμματέα, νὰ ἐκφωνήσουν τοὺς πανηγυρικοὺς λόγους τῆς ἡμέρας καὶ παρακάλεσε τὸ ἀρχαιότερο μέλος της τὸν κ. ’Αναστάσιο ’Ορλάνδο νὰ προσθέσει ἀναμνήσεις ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια τῆς λειτουργίας τῆς ’Ακαδημίας.

Δὲν εἶναι εὖκολο νὰ καθορισθεῖ ἡ ἱεραρχία τῶν ἐνεργειῶν ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ νὰ δογαρωθεῖ νεοσύστατο Κράτος, δταν μάλιστα ἔχει τὴν τιμὴ νὰ φέρει τὸ βάρος ἐνδόξων παραδόσεων πολλῶν αἰώνων.

’Εν τούτοις τὸ νεοσύστατο Ἐλληνικὸ Κράτος κατὰ τὰ πρῶτα βήματά του, ὅστερα ἀπὸ τετρακόσια χρόνια σκλαβιᾶς ποὺ εἶχε ἐρημώσει τὰ περίλαμπρα μνημεῖα του καὶ περιορίσει τὴν πρωτοποριακὴ πνευματικὴ του πορεία, ἀκριβῶς ὅμως ἵσως γιὰ τοῦτο, ἔσπευσε μὲ τὴν ἀπελευθέρωση καὶ τὴν ἀνασυγκρότησή του, νὰ προβάλει τὴν καλλιέργεια τῆς πνευματικῆς του κληρονομίας.

Οἱ ἴστορίες τῶν Κρατῶν δὲν εἶναι βέβαια συγκρίσιμες.

’Αλλὰ ποῦ θὰ ἀναζητήσει κανεὶς παρόμοια πνευματικὴ στοργὴ σὰν τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, τὴν ἐλληνική, δταν στὴν πρώτη γραμμὴ τῶν ἀναγκῶν πρόβαλε τὴν ἰδρυσην Πανεπιστημίου; Πόση τόλμη χαρακτηρίζει αὐτὴ τὴν ἀπόφαση, ἀφοῦ η κατάλληλη ἐπάνδρωση τοῦ ἰδρύματος ποὺ φύτρωνε στοὺς πρόποδες τῆς Ἀκροπόλεως, ἦταν ἀπὸ τὰ πράγματα προβληματική;

Καὶ ἐν τούτοις δὲν ἀποτολμήθηκε μόνο τοῦτο. Οἱ ἀπαιτήσεις γιὰ πνευματικὴ, ἐπιστημονικὴ καὶ καλλιτεχνικὴ ἀνάταση ἀπέναντι στὶς ὑποχρεώσεις τοῦ παρελθόντος καὶ τὶς προσδοκίες τοῦ μέλλοντος, δὲν ἐπέβαλαν μόνο τὴν ἰδρυσην Πανεπιστημίου ἄλλα καὶ χωριστὰ Ἀκαδημίας.

‘Η πρώτη ἰδέα γιὰ τὴν ἰδρυσή της ξεπήδησε μέσα ἀπὸ τὶς φλόγες τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνα. ‘Ο Κωνσταντῖνος Πολυχρονιάδης σὲ ἔρα γράμμα τον ἀπὸ τὴν Πίζα, ἔγραψε στὸ Δημήτριο ‘Υψηλάντη στὶς 5 Ἰανουαρίου 1822 : «Ο ἑταρισμὸς καὶ τὰ παράσημα τον πρέπει νὰ σιωπηθοῦν... Διότι ἐν τῷ μέσῳ τοῦ Ἐθνους πᾶσα ἄλλη Ἐταιρεία εἰναι περιττή... Ἄλλ’ ἀντ’ αὐτῆς συστήσατε φιλολογικὴν Ἐταιρείαν ἢ Ἀκαδημίαν».

Στὶς 10 Ἀπριλίου 1824 καὶ πρὸν ἀκόμα συγκροτηθεῖ τὸ Κράτος, «Σχέδιον περὶ ἀκαδημαϊκοῦ τινος Καταστήματος» ὑπέβαλαν στὸ «Βουλευτικὸ» 31 λόγιοι καὶ ἀγωνιστές. ‘Ο ἀείμνηστος Ἀκαδημαϊκὸς Σωκράτης Κονγέας παρουσίασε στὴν Ἀκαδημία τὸ σχετικὸ κείμενο μὲ τὶς ὑπογραφές. “Ομως η οὐτοπιστικὴ ἐκείνη προσπάθεια νὰ ἀπομιμηθεῖ τὴν Γαλλικὴ Ἀκαδημία, δὲν εἶναι βέβαια παράδοξο δτι δὲν εἶχε ἀποτελέσματα.

‘Εφτὰ χρόνια ἀργότερα ὁ Friedrich Thiersch (Εἰρηναῖος Θείρσιος, σύμφωνα μὲ τὴ μετάφραση στὴ λογιώτατη γλώσσα τῆς ἐποχῆς) κατέβηκε στὴν ἐλεύθερη Ἑλλάδα καὶ πρότεινε τὰ μέσα γιὰ τὴν ὑλικὴ καὶ πνευματικὴ ἀποκατάστασή της. Ἀπὸ τὶς προτάσεις ἐκείνες διδηγήθηκε η Ἀντιβασιλεία γιὰ νὰ προβεῖ στὴν ἔκδοση δύο Διαταγμάτων τοῦ 1834, γιὰ τὴ σύσταση «ένος Πανεπιστημίου καὶ μιᾶς Ἀνα-

δημίας 'Επιστημῶν) στὴν Ἀθήνα. Εἶχε προταθεῖ ἀκόμα καὶ ἡ χωροταξικὴ ἀνέγερση τῆς Ἀκαδημίας εἴτε κοντά στὴ σημερινὴ Πλατεῖα Συντάγματος, εἴτε πίσω ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο, ποὺ τότε ὅμως δὲν εἶχε ἀκόμα ἀνεγερθεῖ, ἀλλὰ στὰ 1837 ἀρχισε νὰ λειτουργεῖ στὸ σπίτι ποὺ παραχώρησε ὁ Ἀρχιτέκτων Κλεάνθης στὴν Πλάκα, καὶ ποὺ ὑστερα ἀπὸ 140 χρόνια, ἐρειπωμένο ἀναστηλώνεται ἐφέτος.

"Ἄς σημειωθεῖ δτὶ τὸ ἀρχέτυπο ὅλων τῶν Ἀκαδημιῶν διὰ μέσου τῶν αἰώνων ἀποτελεῖ ἡ Ἀκαδημία τοῦ Πλάτωνος. Ἀπὸ τὴν πνευματικὴ ἐκείνη ἐστία μεταλαμπαδεύτηκε τὸ φιλοσοφικὸ καὶ ἐπιστημονικὸ φῶς πρῶτα στὴν Ἀλεξάνδρεια, ὃστερα στὸ Βυζάντιο καὶ ἔπειτα στὴ Δύση, δπον κατὰ τὴν ἐποχὴ τῆς Ἀναγεννήσεως δημιουργήθηκαν οἱ ποικιλώνυμες Ἀκαδημίες τῆς Ἰταλίας. Στὴν ἐπίδραση τῶν ἵταλικῶν Ἀκαδημιῶν ὀφείλει τὴν ἰδρυσή της ἡ Γαλλικὴ Ἀκαδημία, ποὺ ἀναγνωρίστηκε ἐπίσημα ἀπὸ τὸν Richelieu στὰ 1636. "Ἐτσι τὸ Ἀνώτατο ἐκείνο Πνευματικὸ Ἰδρυμα ἔγινε τὸ πρότυπο σχεδὸν ὅλων τῶν Ἀκαδημιῶν τῆς λοιπῆς Εὐρώπης. Στὰ 1640 ιδρύθηκε ἡ Royal Society τοῦ Λονδίνου, στὰ 1700 ἡ Ἀκαδημία τοῦ Βερολίνου, δημιούργημα τοῦ Leibnitz, στὰ 1759 ἡ Ἀκαδημία τοῦ Μοράχου, στὰ 1846 ἡ Ἀκαδημία τῆς Λειψίας, στὰ 1847 ἡ Ἀκαδημία τῆς Βιέννης καὶ πολλὲς ἄλλες Ἀκαδημίες στὸν 18ο καὶ 19ο αἰώνα. Δικαιολογημένα λοιπὸν καὶ οἱ λόγιοι τῆς Ἑλληνικῆς ἐθνεγερσίας πῆραν ὡς πρότυπο τὴ Γαλλικὴ Ἀκαδημία, ὅταν ἀποφάσισαν νὰ ίδρυσον Ἀκαδημία, δηλαδὴ νὰ ἐπαναφέρουν στὴ γενέτειρά της τὴν ἀπόδημη πνευματικὴ δάδα, ποὺ ἐπὶ δύο χιλιετηρίδες εἶχε κάνει τὸ γύρο τῆς Εὐρώπης. "Ἐτσι ἐπιτρέπεται νὰ θεωρηθεῖ δικαιολογημένη ἡ Ἑλληνικὴ πρωτοβουλία τοῦ 1824.

'Αλλὰ δπως συχνὰ συμβαίνει στὸν τόπο μας, οἱ καλὲς προαιρέσεις δὲν συνοδεύονται ἀπὸ ἀνάλογες ὄλικὲς καὶ πρακτικὲς δυνατότητες, ποὺ φυσικὰ δὲν ὑπῆρχαν τότε.

'Εντούτοις δὲν ἔλειψαν οἱ φωνὲς ποὺ ὑπενθύμιζαν τὴν ἀπαίτηση τῆς πραγματοποιήσεως. Στὴν πρώτη γραμμὴ ὁ νεαρὸς τότε ποιητὴς

Παναγιώτης Σοῦτσος στὴν ἐφημερίδα του «*Ηλιος*», πρότεινε ἀκόμα καὶ τὸν ὁργανισμὸν τῆς Ἀκαδημίας μὲ πέντε τμήματα. Ὑπέρμαχος γιὰ τὴν ἰδρυσην δὲ Ἀλέξανδρος Ρίζος *Raiκαβῆς*, τόνιζε στὰ 1844 τὴν ἀνάγκην νὰ ἴδρυθεῖ Ἀκαδημία. Στὰ 1856 δὲ Σίμων Γ. Σίνας δὲ νεώτερος ἀναλαμβάνει τέλος τὴν πρωτοβουλίαν νὰ ἀνεγείρει τὸ περίλαμπρον νεοκλασσικὸν κτίριο, διόπου βρισκόμαστε σήμερα, ἀψηφάντας τὴν δαπάνην τῆς πολυτέλειας.

Ο Σίμων Σίνας εἶναι δὲ κληρονόμος τῆς κολοσσιαίας περιουσίας ποὺ συσσώρευνσαν τρεῖς γενεές. Ο πατέρας του Γεώργιος, δὲ πάππος του Σίμων καὶ δὲ προπάππος του πάλι Γεώργιος. Η περιουσία αὐτὴ εἶχε κτηθεῖ μὲ τὸ ἐμπόριο καὶ τραπεζικὲς ἐπιχειρήσεις, ποὺ εἶχαν ἀναγάγει τὴν οἰκογένεια Σίνα ἀνάμεσα στοὺς Κροίσους τῆς ἐποχῆς. Η ἀφετηρία τοῦ Οἴκου εἶναι ἡ Μοσχόπολη τῆς Βορείου Ηπείρου, διόπου γεννήθηκε καὶ ἐγκατίσθησε τὴ δράση του δὲ γενάρχης Γεώργιος. Ἀλλὰ ἡ ἀκτινοβολία μὲ τὰ χρόνια ἔγινε πανευρωπαϊκὴ μὲ ὑποκαταστήματα καὶ τράπεζες σὲ ὅλες τὶς εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες. Ο Αὐτοκράτωρ τῆς Αδστροουγγαρίας Φραγκίσκος δὲ Α' εἶχε πιὸ διάσημος ἀπὸ τὰ 1818 ἀπονείμει στὸ μεγαλέμπορο Σίνα Σίμωνα τὸν πρεσβύτερο τὸν κληρονομικὸν τίτλο τοῦ *Hodos* καὶ *Kizdia* μαζὶ μὲ τὶς ἀντίστοιχες πλούσιες γαιοκτημοσύνες. Ο Σίμων δὲ πρεσβύτερος πέθανε τὸ 1822 καὶ κληροδότησε στοὺς γυνιόὺς του Γεώργιο καὶ Ιωάννη τὴν τεράστια περιουσία, ποὺ καὶ πρὸν πεθάνει δὲ πατέρας του, εἶχε σημαντικὰ αὖξήσει δὲ Γεώργιος δὲ νεώτερος. Ο Ιωάννης ἔμεινε ἀτεκνος, ἐνῶ δὲ Γεώργιος ἀπέκτησε τὸ Σίμωνα τὸ νεώτερο ποὺ γεννήθηκε στὶς 15 Αὐγούστου 1810 ἀπὸ τὸ γάμο τοῦ Γεώργιου μὲ τὴν Αἰκατερίνη *Derra Von Moroda*, Ούγγαρέζα ἐλληνικῆς καταγωγῆς.

Ο χρόνος δὲν μοῦ ἐπιτρέπει νὰ ἀναφερθῶ σὲ περισσότερες λεπτομέρειες αὐτῆς τῆς καταπληκτικῆς οἰκογένειας Σίνα ποὺ βρίσκονται στὸ ἐμπεριστατωμένο σύγγραμμα, δημοσιευμένο κατὰ παραγγελία τῆς Ἀκαδημίας ἀπὸ τὸν κ. Γεώργιο Λάϊο. Δὲν μπορῶ διμως καὶ νὰ παραλείψω δτὶ αὐτὸς δὲ Γεώργιος δὲ νεώτερος ὅφειλε τὴν καταπληκτικὴν αὐ-

ξηση τῆς πατρικῆς περιουσίας στὸ ἐμπόριο τοῦ βάμβακος, ποὺ ἐπεξέτεινε σὲ ἐγκατάσταση μεγάλου νηματουργείου. Εἶχε ἐπίσης ἴδρυσει ἐργοστάσιο χαρτοποιίας καὶ δημιουργήσει συγκοινωνιακὲς ἐπιχειρήσεις μεγάλης δλκῆς, δπως τὸ σιδηρόδρομο πρὸς τὴ Νότιο Αντρία, ποὺ προέκτασή του θεωροῦνται οἱ σιδηρόδρομοι τῆς Βαλκανικῆς, τὴν πρώτη ἀτμοπλοϊκὴν Ἐταιρεία στὸ Δούναβη, τὴ γέφυρα τοῦ ἵδιου ποταμοῦ στὴ Βουδαπέστη καὶ τὴ διώρυγα ἀνάμεσα στὸ Δούναβη καὶ τὸν ποταμὸν Τίσσα.

Στὰ 1833 δὲ "Οθων, δηλ. ἡ Ἀντιβασιλεία, διόρισε τὸ Βαρῶνο Γεώργιο Σίνα ἄμισθο Γενικὸν Προξενοῦ τῆς Ἑλλάδος στὴ Βιέννη. Ἀπὸ τότε ἀρχίζουν καὶ οἱ σημαντικὲς δωρεὲς τοῦ Γεωργίου πρὸς τὴν Ἑλλάδα καὶ πρὸς ἄπ' ὅλα ἡ ἀνέγερση τοῦ Ἀστεροσκοπείου τῶν Ἀθηνῶν μὲ τὰ δαπανηρὰ δργανά του, ποὺ θεωρήθηκε πρωτοποριακὸς ἐπιστημονικὸς ἐπίτευγμα.

"Οπως δὲ Σίνας δὲ πρεσβύτερος ἀνάθεσε στὸ γνιό του Γεώργιο ἀπὸ τὰ εἶκοστα του χρόνια σημαντικὲς πρωτοβουλίες, ἔτσι καὶ δὲ τελευταῖος ἐμπιστεύθηκε στὸν εἶκοσάχρονο Σίμωνα, μεγάλες οἰκονομικὲς καὶ ἐπιχειρηματικὲς εὐθύνες.

"Οταν κάποιος ἀμαξάς τῆς Βιέννης ἀνάφερε στὸν πατέρα ὅτι δὲ γνιός του τοῦ ἐδωσε διπλάσιο φιλοδώρημα ἀπὸ τὸν ἵδιο, δὲ πατέρας χαμογελώντας ἀπάντησε : «Ο γνιός μου τί ἀνάγκη ἔχει, εἶναι σὲ θέση νὰ τὸ πράξῃ, γιατὶ ἔχει πλούσιο πατέρα». Ὁ Γεώργιος Σίνας πέθανε 73 χρονῶν στὶς 18 Μαΐου 1856. Ὅπολογίζεται πῶς ἀπὸ τὸ βαθύπλοντο πατέρα του δὲ Σίμων κληρονόμησε δταν ἦταν 46 χρονῶν, 80 ἑκατομμύρια φιορίνια, πρωτάκονστη δηλαδὴ περιουσία σὲ χέρια ἴδιωτικά. Ἡταν λοιπὸν ἐμπειρος καὶ ὕριμος μεγαλοεπιχειρηματίας καὶ τραπεζίτης. Ἀπὸ τὸ γάμο του στὰ 1835 μὲ τὴν Ἰφιγένεια Γκίκα, ἐλληνικῆς καταγωγῆς ἀπὸ τὴ Ρουμανία, ἀπέκτησε ἔξη τέκνα, δύο πέθαναν σὲ νεαρὴ ηλικία. Οἱ τέσσερις θυγατέρες του παντρεύτηκαν μὲ "Ελληνες καὶ ξένους εὐγενεῖς δπως τὸ γνιό του Ἀλέξανδρον Μανδροκορδάτον Γεώργιο, τὸ Γρηγόριο Ὅψηλάντη τὸ Δούκα τὸν Castries

καὶ τὸν κόμη *Wimpffen*. Δυστυχῶς μετὰ τὸ θάνατο τοῦ Σίνα καὶ τῆς Ἰφιγένειας, δὲν ἀπόμεινε σχεδὸν τίποτα ἀπὸ τὴν κολοσσαίᾳ ἐκείνη περιουσίᾳ.

‘Ο Σίμων Σίνας ἦταν ἔξαιρετικὰ μορφωμένος καὶ ἐλληνολάτρης. Σπούδασε μὲν ἴδιαίτερον δασκάλους ἀλλὰ καὶ στὸ Κλασσικὸ Γυμνάσιο τῆς Βιέννης ὅπου ἔμαθε τὰ ἐλληνικά. Ἐφοίτησε στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Βιέννης καὶ σπούδασε Φιλοσοφία, Ἰστορία καὶ Πολιτικὴ Οἰκονομία καὶ ταξίδεψε σὲ πολλὲς χῶρες τῆς Εὐρώπης, ἔχοντας σὰν συνοδό τον τὸν ἔμπορο καὶ διαρροούμενο Ζητρόβιο Πώπ.

Τὰ ἀτομικὰ προσόντα τοῦ Σίμωνα, ἡ καλλιεργημένη ἔξυπνάδα του, τὸ ἐπιβλητικὸ παράστημά του, ἡ εὐγενικὴ φυσιογνωμία του, οἱ ἐπιμελημένοι τρόποι του καὶ φυσικὰ ἡ μόρφωση, ἡ γλωσσομάθεια, ἡ ἐπαγγελματικὴ ἴκανότητά του σὰν τραπεζίτη καὶ μεγαλοεπιχειρηματία, ἀλλὰ καὶ ὁ πλοῦτος καὶ ὁ κληρονομικὸς τίτλος τῆς εὐγένειας, ἐπέβαλλαν τὸ Σίμωνα ἀπὸ τὴν νεαρή του ἡλικία, ὅχι μόνο στὴ Βιέννη ἀλλὰ καὶ σὲ διάφορες τὰς Ευρωπαϊκὰς πόλεις ἦταν πολυτελέστατη. Οἱ μετακινήσεις του μὲ τὴν ἐπίσημη συνοδεία του, ἀκολούθουσαν ἐθιμοτυπία μεγίστανα.

Ἐντούτοις ὁ Σίνας ἦταν καταδεχτικός, δὲν ἦταν ἐπηρμένος. Ἔζησε στὴν ἀτμόσφαιρα ποὺ εἶχαν δημιουργήσει στὴ Βιέννη ὕστερα ἀπὸ τὸ Μότζαρτ, ὁ Μπετόβεν καὶ ὁ Σούμπερτ, ὁ *Grillparzer* καὶ τόσοι ἄλλοι σοφοί καὶ καλλιτέχνες, ὥστε ἀγάπησε τὶς ἐπιστῆμες καὶ τὶς τέχνες καὶ τὸν ἐκπροσώπους τους.

‘Η ἐπιχειρηματικὴ τονιμοσύνη του καὶ ὁ σεβασμὸς πρὸς τὰ ἔργα τοῦ πατέρα του, τὸν κατεύθυναν νὰ αὐξήσει ἀκόμα περισσότερο τὴν μνημονικὴ πιὰ περιουσία του. Οἱ πνευματικές του ὅμως ἀρετὲς τὸν ὠθησαν ὥστε νὰ ἐπιδοθεῖ κυριότερα καὶ σὲ μεγάλη κλίμακα σὲ δωρεὲς καὶ χορηγίες γιὰ τὴν οἰκονομικὴ ἐνίσχυση ἐπιστημόνων καὶ καλλιτεχνῶν ποὺ τὸν ἀνάδειξαν ἀναμφισβήτητο Μαικήρα τῆς Εὐρώπης

τοῦ 19ου αἰώνα. Τὸ στῆθος τοῦ ἥταν κατάφορτο ἀπὸ μεγαλόσταυρους, ἀκόμη καὶ τοῦ Μεξικοῦ.

Στὴ μιήμη τοῦ πατέρα τον ἀφιερώνει δλόκληρη σειρὰ σημαντικῶν φιλανθρωπικῶν δωρεῶν, στὴν Αὐστρία καὶ στὴν Οὐγγαρία. Στὸ Σίμωνα Σίνα ὁφείλεται ἡ ἀνέγερση καὶ προικοδότηση τῆς Ἀκαδημίας τῆς Βουδαπέστης καὶ ὁ πολυδάπανος συμπληρωματικὸς ἐφοδιασμὸς τοῦ Ἀστεροσκοπείου τῶν Ἀθηνῶν ποὺ εἶχε ἰδούσει ὁ πατέρας του. Ἀκόμα δῆμος καὶ ὁ πολυτελῆς ὁρθόδοξος ναὸς τῆς Ἁγίας Τριάδας στὴ Βιέννη καθὼς καὶ ἡ ἐκεῖ Ἐμπορικὴ Σχολὴ καὶ ὁ πύργος τοῦ Albrecht γιὰ τὴν «Τέρψη τοῦ κοινοῦ» ὃπως ἀναγράφεται στὴν εἰσόδο του. Ἀπειρες εἶναι ἐπίσης οἱ δωρεὲς ποὺ πρόσφερε ὁ Σίνας στὴν Ἑλλάδα. Στὰ 1870 ἀγόρασε τὸν Πόργο τῆς Βασιλίσσης στὰ Λιόσια, γιὰ νὰ ἐνισχύσει οἰκονομικὰ τὴν ἔκπτωτη Βασίλισσα Ἀμαλία. Τέλος δ Ὁθων τὸν διόρισε κληρονόμο τοῦ πατέρα του, Γενικὸ Πρόξενο καὶ ἀργότερα Πρεσβευτὴ τῆς Ἑλλάδος στὴ Βιέννη, ὅχι μόνο ἐπειδὴ εἶχε ἀναπτυχθεῖ προσωπικὴ βασιλικὴ φιλία, ἀλλὰ καὶ γιατὶ εἶχαν προηγηθεῖ πολλαπλὲς οἰκονομικὲς ἐξυπηρετήσεις ἐκ μέρους τοῦ Σίνα πρὸς τὸν Ὁθωνα καὶ τὴν Κυβέρνησή του. Τὸν πρώτον Βασιλεῖς ἀγάπησε εἰλικρινὰ καὶ λυπήθηκε βαθύτατα γιὰ τὴν ἐξορία τους. Ἡ φιλικὴ δῆμος στάση τοῦ Γεωργίου τοῦ Α', βοήθησε ὥστε καὶ ἐπὶ τῆς Βασιλείας του νὰ μὴ παύσει τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ Σίνα καὶ νὰ συνεχιστεῖ μὲ πλουσιοπάροχα ἐμβάσματα ἡ ἑλληνολατρεία του. Ἐντούτοις τὴν Ἑλλάδα δὲν κατόρθωσε νὰ τὴν ἐπισκεφθεῖ ποτέ.

Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ μὴν ἐπεκταθῶ περισσότερο στὴ σύντομη βιογραφία τοῦ Σίμωνα Σίνα, γιὰ ν' ἀσχοληθῶ μὲ τὴ μεγάλη του δωρεὰ τοῦ Μεγάρου τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν καὶ τὴν ιστορία τῆς ἰδρύσεώς της.

Ἀπὸ ἐπιστολὴ τοῦ Σίνα τῆς 16ης Ιουλίου 1856 δημοσιευμένη στὴν ἐφημερίδα «Ἡλιος» (ποὺ διαφεύδει ὅτι ἄλλοι τοῦ ὑπέδειξαν τὴν ἴδρυση τῆς Ἀκαδημίας) προκύπτει ὅτι ὁ Σίνας εἶχε ἥδη ἀποφασίσει νὰ ἀνεγείρει τὸ Μέγαρο τῆς Ἀκαδημίας μας ἀπὸ τότε.

‘Η κατάθεση τοῦ θεμέλιου λίθου ἔγινε πανηγυρικὴ μὲ τὴν παρονσία τῶν Βασιλέων, τῆς Κυβερνήσεως καὶ δλων τῶν ἐπισήμων στὶς 2 Αὐγούστου τοῦ 1859. Ὁ Τερτσέτης ἐξύμνησε τὸ γεγονός μὲ μιὰ ἐμπνευσμένη ὡδῆ.

Τὸ οἰκόπεδο 9.900 τετραγωνικὰ μέτρα, παραχώρησε ὁ Δῆμος Ἀθηναίων καὶ ἡ Μονὴ Πετράκη, ἀφοῦ προηγουμένως πολιόρκησαν τὸ Σίνα μὲ προσφορές διάφοροι οἰκοπεδοῦχοι. Τὰ σχέδια γιὰ τὸ κτίριο καὶ τὴ διακόσμησή του, εἶχαν μελετηθεῖ μὲ πολλὴ προσοχὴ καὶ ἐπιμέλεια. Ὁ κύριος ἀρχιτεκτονικὸς σύμβουλος τοῦ Σίνα, ἦταν ὁ Λανὸς Θεόφιλος Hansen ποὺ εἶχε ἥδη προσφέρει μὲ ἐπιτυχία τὶς ὑπηρεσίες του στὶς οἰκοδομικὲς ἐργασίες τοῦ πατέρα του καὶ ἔχαιρε γενικῆς καλλιτεχνικῆς φήμης. Ὁ δεύτερος σύμβουλος τοῦ Σίνα ἦταν ὁ Bielenzios ζωγράφος Rahel ποὺ μὲ δαπάνη τοῦ Σίνα φιλοτέχνησε τὴ μεγάλη τοιχογραφία στὰ προπύλαια τοῦ Πανεπιστημίου. Οἱ δύο αὐτοὶ καλλιτέχνες ἥρθαν στὴν Ἀθήνα τὸ 1859 καὶ ἀνάθεσαν ἐπὶ τόπουν τὶς ἐργασίες τῆς οἰκοδομῆς στὸ Γερμανὸ ἀρχιτέκτονα Treiber καὶ τὴν προμήθεια τῶν ὑλικῶν στὸ Νικόλαο Κουμέλη. Ἀργότερα ὅμως ὁ Hansen κατέστησε ἀπόλυτο πληρεξούσιό του τὸ νεαρὸ Γερμανὸ ἀρχιτέκτονα Ernst Ziller ποὺ ἀνάλαβε τὴν ἐπίβλεψη τῆς οἰκοδομῆς. Τὴ γλυπτικὴ ἐργασία γιὰ τὴ διακόσμηση ἀνάθεσε στὸ λαμπρὸ Ἑλληνα γλύπτη καὶ ὑπότροφο τοῦ Σίνα στὸ Μόναχο καὶ στὴ Δρέσδη, Λεωνίδα Δρόση. Ὁ Σταμάτης Κλεάνθης νέος Ἑλληνας ἀρχιτέκτων, συνέστησε γιὰ τὴν ἐκτέλεση τῶν ἐργασιῶν τὸν Ἰωάννη Φυτάλη.

Τὰ νεοκλασσικὰ σχέδια τῆς Ἀκαδημίας περιέχονται σὲ λεύκωμα ποὺ ὁ Σίνας πρόσφερε στὸν ἀδελφὸ τοῦ Ὁθωνα, τὸ Βασιλέα τῆς Βαναρίας Μαξιμιλιανὸ καὶ ποὺ θαυμάστηκαν ἀπὸ πολλὲς πλευρές. Ὁ Ἑλληνικὸς καὶ ὁ ξένος τύπος ἔγραφαν μὲ ἐνθουσιασμό. Ὁ Σίνας δὲν ἔπανσε νὰ χρηματοδοτεῖ μὲ τὰ ἀναγκαῖα ἐμβάσματα καὶ νὰ παρακολουθεῖ ἀπὸ μακρὰ ἀλλὰ μὲ ἀδιάπτωτο ἐνδιαφέρον, τὴν πρόσοδο τῆς οἰκοδομῆς. Ἡ ἔξωση ὅμως τοῦ Ὁθωνα ἀνάκοψε τὶς ἐργασίες καὶ ὁ ἐργολάβος Κουμέλης ὑπέβαλε διαμαρτυρίες γιὰ τὰ χρήματα ποὺ τοῦ

δόφειλαν. Ὁ Πρύτανις τοῦ Πανεπιστημίου Φρεαρίτης ζητοῦσε νὰ ἀπομακρυθοῦν τὰ ἀποθηκευμένα μάρμαρα ἀπὸ τὴ γειτονία τοῦ Πανεπιστημίου!

Μὲ τὴν ἔξωση τοῦ Ὀθωνα ὁ Σίνας παραιτήθηκε ἀπὸ Πρεσβευτὴς τῆς Ἑλλάδος στὴ Βιέννη. Ἀλλὰ μετὰ τὴν πρώτη ἐντύπωση ἀπὸ τὴν ἀνάρρηση τοῦ Γεωργίου τοῦ Α' ἡ ἀγάπη τοῦ Σίνα γιὰ τὴν πατρίδα τον τὸν προσάρμοσε στὶς περιστάσεις. Ἰσως συντέλεσε καὶ ὁ διορισμὸς τοῦ γαμπροῦ τον Γρηγορίου Ὅψηλάντη μὲ τὴν προσωπικὴ παρουσία τοῦ Γεωργίου στὴ Βιέννη, ὡς διαδόχου στὴν Πρεσβεία ποὺ κατεῖχε ὁ πεθερός του. Ἀλλωστε καὶ ἡ Ἐφημερίδα «Ἡλιος» συνιστᾶ στὸ Γεώργιο νὰ ἀποταθεῖ στὸν «500εκατομμυριοῦχο» γιὰ νὰ βοηθήσει τὴ χρηματικὴ ἀμηχανία τῆς Ἑλλάδος.

Οἱ ἐργασίες γιὰ τὴν ἀνέγερση τῆς Ἀκαδημίας ποὺ εἶχαν διακοπεῖ μετὰ τὴν ἔξωση, ξανάρχισαν καθὼς καὶ ἡ χρηματοδότηση ἔξασφαλίζεται ἀπὸ τὸ Σίνα μὲ τὸ ποσὸν 1.000.000 φιορίνια στὴ διαθήκη του. Ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας Χαράλαμπος Χριστόπουλος ὑποβάλλει στὴ Βουλὴ Νομοσχέδιο γιὰ τὴν ἰδρυση τῆς Ἀκαδημίας. Ὁ Μαρῶν Παπαδόπουλος - Βρεττός, ποὺ εἶχε ὑποστηριχθεῖ ἀπὸ τὸ Σίνα γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ καὶ Γαλλικὴ ἔκδοση τοῦ βιβλίου του «Αἱ Νέαι Ἀθῆναι», γράφει γιὰ τοὺς μέλλοντες Ἀκαδημαϊκούς: «Ἀποθέτοντες τὴν ὑπερβολικὴν μετριοφροσύνην ἡδυνάμεθα νὰ εἴπωμεν, ὅτι ὑπάρχουσι παρ' ἥμιν ἄνδρες τοιοῦτοι οἵοι δὲ ἔξοχος φιλόσοφος Φίλιππος Ἰωάννου, ὁ σοφὸς Ἑλληνιστὴς Ἀσώπιος, ὁ πολυμαθὴς θεολόγος Φαρμακίδης, ὁ εὐφραδῆς Πίκκολος, ὁ Ἀνδρέας Μονστοξύδης καὶ ἄλλοι, ἄξιοι νὰ ποσμήσωσι τὸν τίτλον τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ χωρίς νὰ κινήσωσι τῶν φθονερῶν τὸ μειδίαμα». «Ὁ Κόντος εἶναι δόκιμος φιλόλογος καὶ ὁ Κουμανούδης γνωστὸς ἀρχαιολόγος», γράφει ἀργότερα ἀπὸ τὸ Βερολίνο ὁ Πρέσβυς Ἀλέξανδρος Ρῖζος Ραγκαβῆς καὶ στέλνει καὶ σχέδιο Ὁργανισμοῦ τῆς Ἀκαδημίας.

Τὸ 1868 ὁ Ziller ξαναγύρισε στὴν Ἀθήνα ἀπ' ὅπου μὲ τὴν ἔξωση τοῦ Ὀθωνα εἶχε ἀποχωρήσει. Πενήντα ἐργάτες συνεχίζουν τὸ

εργο. Ὁ Δρόσης, καθηγητὴς τῶρα στὴ Σχολὴ Καλῶν Τεχνῶν τοῦ Πολυτεχνείου Ἀθηνῶν, σμιλεύει σὲ πεντελικὸ μάρμαρο τὴ «Γέννηση τῆς Ἀθηνᾶς» ποὺ θὰ τοποθετηθεῖ στὸ κεντρικὸ ἀέτωμα τῆς προσόψεως. Τὸ πρόπλασμα γι' αὐτὴ τὴ σύνθεση ἀποσπᾶ τὸ Α' βραβεῖο στὴν ἔκθεση τῆς Βιέννης τὸ 1873, ὅπου ἐκθέτονται καὶ τὰ προπλάσματα γιὰ τὴν Ἀθηνᾶ, τὸν Ἀπόλλωνα, τὸν Σωκράτη καὶ τὸν Πλάτωνα. Ὁ Griepenkerl, μαθητὴς τοῦ Rahl ἀνέλαβε τὴ διακόσμηση τῆς μεγάλης αἴθουσας μὲ τὸ μνημονικὸ κύκλῳ τοῦ Προμηθέα. Τὰ ὑπόλοιπα γλυπτὰ τῶν ἀετωμάτων ἔγιναν ἀπὸ τερρακότα καὶ ἔφτασαν ἀπὸ τὴ Βιέννη. Τὰ σχεδίασε ὁ Hansen καὶ τὰ ἐκτέλεσε ὁ Melnitzky. Παριστάνοντὴν Ἀθηνᾶ προστάτιδα τῆς Γεωργίας, τῆς Βιομηχανίας, τῆς Ναυπηγικῆς καὶ γενικότερα τῆς Τέχνης καὶ τῆς Ἐπιστήμης.

Ὁ θαυμασμὸς γιὰ τὸ ἀνεγειρόμενο κτίριο, ἐκδηλώνεται ἀπὸ πολλοὺς ἐπισκέπτες τῆς Ἀθήνας. Ὁ Ziller γράφει πρὸς τὸν Hansen στὶς 22 Ἰουνίου 1872. «Ἡ οἰκοδομὴ προκαλεῖ μεγαλειώδη ἐντύπωσιν εἰς τὸν διαβάτας τῶν δούλων τὰς σχετικὰς συνομιλίας ὡτακονστῶ!»

Δὲν εἶχε δόμως ἀκόμα τελειώσει ἡ καλλιτεχνικὴ ἐπέμβαση τοῦ Hansen. Ἀποφασίζεται σύμφωνα μὲ ἀρχαϊκὰ πρότυπα ἡ ἐπιχρύσωση ποὺ ἐφάρμοσε ὁ Hansen καὶ στὸ νεοκλασσικὸ μέγαρο τῆς Βουλῆς τῆς Βιέννης. Ἐπιχρυσώνονται λοιπὸν μὲ κατάλληλο τρόπο τὸ φόντο τῶν ἀετωμάτων καὶ δρισμένα ἄλλα διακοσμητικὰ στοιχεῖα ποὺ ἀποκτοῦν ἀπαραίμιλη λάμψη. Ὁ χρόνος τὴν ἔχει δυστυχῶς ἐπηρεάσει, ἀλλὰ θὰ ἀποκατασταθεῖ ὅταν κατορθωθεῖ ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὰ περιστέρια καὶ τὴ ρύπανση τῆς Ἀθηναϊκῆς ἀτμόσφαιρας.

Δυστυχῶς ὁ μεγάλος δωρητὴς δὲν πρόλαβε νὰ θαυμάσει τὸ ἔργο του. Ὁ Σίμων Γ. Σίνας, ὕστερα ἀπὸ πολύμηνη ἀρρώστεια, πέθανε στὶς 15 Ἀπριλίου 1876, πρὸν ἀκόμα ἀποπεφαθεῖ τὸ κτίριο τῆς Ἀκαδημίας.

Ἡ σύζυγός του Ἰφιγένεια συνέχισε μετὰ τὸ θάνατό του τὴν ἀγαθοεργὸ δράση τοῦ Σίνα σύμφωνα καὶ μὲ τὴν ἐπιθυμία του, διατυπωμένη στὴ διαθήκη του. «Ολη ἡ προσοχὴ τῆς στρέφεται στὴν ἀπο-

περάτωση τοῦ Μεγάρου τῆς Ἀκαδημίας ποὺ χρειάστηκε ἔξη ἀκόμα χρόνια. Τὸ 1882 στήθηκαν στὶς στῆλες τους τὰ ἀγάλματα τοῦ Ἀπόλλωνα καὶ τῆς Ἀθηνᾶς ποὺ εἶχε φιλοτεχνήσει ὁ Δρόσης. Λίγο ἀργότερα πέθανε πρόωρα ὁ μεγάλος αὐτὸς γλύπτης χωρὶς νὰ προφτάσῃ νὰ ἐκτελέσει οὕτε τὸ Σωκράτη οὕτε τὸν Πλάτωνα ποὺ κοσμοῦν τὴν εἰσοδο τῆς Ἀκαδημίας, οὕτε καὶ τὸν ἀνδριάντα τοῦ Σίνα. Ὁπως βεβαιώνει ὅμως ὁ Ziller τὰ προπλάσματα ποὺ εἶχε φιλοτεχνήσει ὁ Δρόσης ἥταν τόσο τέλεια ὥστε τὰ ἐκτέλεσαν μὲ ἀκρίβεια Ἐλληνες καὶ Ἰταλοὶ μαθητές του καὶ τοποθετήθηκαν τὸ 1885. Ἐρα χρόνο πρὸν εἶχε πεθάνει ἡ Ἰφιγένεια Σίνα στὶς 2 Δεκεμβρίου 1884. Ἡ συνολικὴ δαπάνη τῆς ἀνεγέρσεως ἔφτασε τὰ 3.360.000 φιορίνια, ἀνυπολόγιστης ἀξίας ποσὸν γιὰ τὶς τότε συνθῆκες. Τὸ μέγαρο παραδόθηκε στὸ Ἐλληνικὸ Κράτος ἀπὸ τὸν Ziller στὶς 20 Μαρτίου 1887 καὶ μάλιστα στὸν τότε Πρωθυπουργὸ Χαρίλαο Τρικούπη. Παράδοξα δὲν μεσολάβησε καμιὰ τελετὴ.

Ἄλλὰ ἡ ἐπάνδρωση τῆς Ἀκαδημίας καὶ ἡ λειτουργία της καθυστέρησε ἀκόμα 39 χρόνια. Ἀμέσως μετὰ τὴν παράδοση στὶς 23 Μαρτίου 1887 ὁ καθηγητὴς καὶ Πρόεδρος τῆς Ἰατρικῆς Ἐταιρείας Araγνωστάκης κατόρθωσε νὰ δανειστεῖ τὸ Μέγαρο τῆς Ἀκαδημίας γιὰ νὰ ἑορταστεῖ ἡ ἐπέτειος τῆς 50ετηρίδας τῆς Ἰατρικῆς Ἐταιρείας μὲ τὸ 10ο Πανελλήνιο Ἰατρικὸ Συνέδριο.

Ὑπὲρ τῆς λειτουργίας τῆς Ἀκαδημίας εἶχαν ἐκδηλωθεῖ πολλοὶ Ἐλληνες σοφοὶ ὅπως ὁ Ἀλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβῆς, ὁ Κωνσταντῖνος Παπαρρηγόπουλος καὶ ἄλλοι. Ὁ Νικόλαος Δαμαλᾶς ὅμως στὸν πρωταρικό τον λόγο, ὁ Ἐμμανουὴλ Ροΐδης, ὁ Εἰρηναῖος Ἀσώπιος, ὁ Ἀλέξανδρος Φιλαδελφεύς, ὁ Γεράσιμος Βῶνος καὶ ἄλλοι, εἶχαν ἀντίθετη γνώμη. Ὁ Ἀγγελος Βλάχος ἔγραψε μάλιστα μὲ τὸ σκωπτικό του πνεῦμα «Καλύτερα νὰ εἶχαμε Ἀκαδημαϊκὸς χωρὶς Ἀκαδημία, παρὰ Ἀκαδημία χωρὶς Ἀκαδημαϊκός». Ὁ ύποκειμενισμὸς τῶν Ἐλλήνων δὲν ἥταν δυνατὸν μ' αὐτὴν τὴν εὐκαιρία νὰ μὴν ἐκδηλωθεῖ.

Τὸ 1900 ἐπὶ πρωθυπουργίας Γ. Θεοτόκη προκαλεῖται πάλι κά-

ποια κίνηση ποὺ κατὰ τὸ Γεράσιμο Βῶκο αἴξησε εὐτυχῶς 24 μόνο ὥρες). Ὡστόσο ἡ Κυβερνητικὴ διάθεση δὲν ἔξατμίστηκε. Ἐγινε πρόταση ἀπὸ τὸν Ἀθανάσιο Παιδείας, στὸ Δημήτριο Βερναρδάκην ν' ἀναλάβει τὶς προκαταρτικὲς ἐργασίες γιὰ τὴ λειτουργία τῆς Ἀκαδημίας, ποὺ αὐτὸς δὲν ἀποδέχθηκε. Τὸ 1904 φαίνεται ὅτι δ Σπ. Λάμπρος συνέταξε δραματισμὸ ἐκ μέρους ἐπιτροπῆς φιλολόγων μὲ τὴ συνεργασία τοῦ Κλέωνος Ραγκαβῆ, γνιοῦ τοῦ Ἀλέξανδρου. Καὶ δ Λ. Καλογερόπουλος στὸ περιοδικὸ «Πινακοθήκη» ἀναφέρει καὶ ὄντοματα ὑποψηφίων Ἀκαδημαϊκῶν.

Ἄλλὰ καὶ πάλι δὲν ἔγινε τίποτα. Ἡ ἐπιμέλεια τοῦ κτιρίου ἀνατέθηκε ἀπὸ τὸ 1887 στὸν τότε Γραμματέα τοῦ Πανεπιστημίου καὶ μετέπειτα Καθηγητὴ τῆς Νομικῆς Σχολῆς Νικόλαο Γουναράκη, ἀλλὰ ἀργότερα στὸ Νομισματολόγο I. Σβορώνο ποὺ ἐγκατέστησε στὸ 1890 τὸ Νομισματικὸ Μουσεῖο στὴν Ἀνατολικὴ Πτέρυγα τῆς Ἀκαδημίας. Καὶ ἀφοῦ ἔτσι ἀνοιξε ἡ δρεξη, ἀρχισαν ἀπὸ πολλὲς πλευρὲς νὰ ἐποφθαλμιοῦν τὶς αἰθουσες τοῦ Μεγάρου, διάφορα σωματεῖα, ἔως ὅτου τὸ 1919 ἡ Διεθνὴς Ἀκαδημαϊκὴ Ἔρωση, συνέρχεται στὶς Βρυξέλλες καὶ ἡ Ἑλλὰς κινδύνευε νὰ μὴν ἀντιπροσωπευθεῖ, ἀν ἡ Κυβέρνηση τοῦ Ἐλευθέρου Βενιζέλου δὲν ἔδινε τὴν ὑπόσχεση ὅτι πολὺ σύντομα θὰ λειτουργήσει ἡ Ἀκαδημία. Τὴν ἐκπλήρωση τῆς ὑποσχέσεως ποὺ εἶχε ἀναλάβει δ Λ. Αἰγινήτης παρεμπόδισαν οἱ πολιτικὲς περιστάσεις, ὥστε μόλις τὸ 1926 ἐπὶ δικτατορίας Παγκάλου δ Λημήτριος Αἰγινήτης ἀποφασίζει νὰ δεχθεῖ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας γιὰ νὰ ἐκπληρώσει τὴν ὑπόσχεση τοῦ Βενιζέλου καὶ νὰ ὑπογράψει στὶς 18 Μαρτίου 1926 Συντακτικὴ Πράξη γιὰ τὴν ἰδρυση τῆς Ἀκαδημίας. Στὸ Δημήτριο Αἰγινήτη διφείλει ἡ Ἀκαδημία τὴν πρώτη νομοθεσία της καὶ τὴν ὑπόδειξη τῶν 38 Μελῶν της ποὺ διορίστηκαν ἀριστίνδην.

Τὰ κύρια ἀριθματικὰ τοῦ Ἰδρυτικοῦ τῆς Ἀκαδημίας εἶναι τὰ ἀκόλουθα :

"Αρθρον 1

«Ἴδρυεται ἐν Ἀθήναις Ἀκαδημία τῶν Ἐπιστημῶν, τῶν Γραμ-

μάτων καὶ Καλῶν Τεχνῶν ὑπὸ τὸν τίτλον «'Ακαδημία Ἀθηνῶν», ἔχουσα σκοπόν

α) Τὴν καλλιέργειαν καὶ τὴν προαγωγὴν τῶν ἐπιστημῶν, τῶν γραμμάτων καὶ τῶν καλῶν τεχνῶν καὶ καθόλου τῶν ἀνθρωπίνων γνώσεων διὰ τῆς συγκεντρώσεως καὶ τῆς συνεργασίας τῶν ἐπιφανεστάτων Ἑλλήνων ἐπιστημόνων, λογογράφων καὶ καλλιτεχνῶν καὶ τῆς μετὰ τῶν ξένων Ἀκαδημιῶν καὶ ἄλλων ὑπερόχων ἐπιστημονικῶν λογίων καὶ καλλιτεχνῶν ἐπικοινωνίας.

β) Τὴν ἔρευναν τῶν στοιχείων καὶ τῶν προϊόντων τῆς Ἑλληνικῆς γῆς καὶ καθόλου τὴν μελέτην τῆς φύσεως τῆς Χώρας, τὴν ἐπιστημονικὴν ὑποστήριξιν καὶ ἐνίσχυσιν τῆς Γεωργίας, τῆς Βιομηχανίας, τῆς Ναυτιλίας καὶ τῶν λοιπῶν πλοντοπαραγωγικῶν κλάδων καὶ δυνάμεων τοῦ τόπου καὶ ἐν γένει τὴν προαγωγὴν τῆς Ἐθνικῆς Οἰκονομίας, καὶ

γ) Τὴν διὰ γνωμοδοτήσεων, προτάσεων, ἀποφάσεων καὶ κρίσεων διαφόρων καὶ καθοδήγησιν εἰς τὰ σχετικὰ ἔργα αὐτῶν τῆς Κυβερνήσεως καὶ ἄλλων Ἀρχῶν καὶ ἐν γένει τὴν ἔξυπηρέτησιν τῶν σχετικῶν πρὸς τὴν ἀρμοδιότητα αὐτῆς δημοσίων καὶ ιδιωτικῶν ἀναγκῶν τοῦ τόπου.

"Αρθρον 2

«Ο σκοπὸς τῆς Ἀκαδημίας ἐπιτυγχάνεται διὰ ἀνακοινώσεων, συζητήσεων, διαλιῶν καὶ δημοσιευμάτων διὰ τῆς ἴδρυσεως Ἐργαστηρίων ἐπιστημονικῆς ἔρευνης καὶ ἐν γένει διὰ τῆς ὁργανώσεως, ἐνθαρρύνσεως καὶ ἐνισχύσεως τῆς γεωργικῆς, βιομηχανικῆς καὶ καθόλου τῆς καθαρᾶς καὶ τῆς ἐφημοσμένης ἐπιστημονικῆς ἔρευνης διὰ τῆς ἐκτελέσεως, προσκτήσεως ἢ ἐνθαρρύνσεως ἔρευνῶν, ἀνασκαφῶν, μελετῶν καὶ ἄλλων ἔργων διὰ προκηρύξεως διαγωνισμῶν καὶ ἀπονομῆς ἀριστείων, χρηματικῶν ἐπάθλων, ὑποτροφιῶν ἢ ἄλλων ἡθικῶν καὶ ὄλικῶν βραβείων καὶ ἀμοιβῶν, διὰ συνεργίαν, ἀποστολῶν καὶ παντὸς ἄλλου καταλλήλου πρὸς τοῦτο μέσον ὑπ' αὐτῆς ἀποφασιζομένου ἢ ἐγκρινομένου».

‘Η Ἀκαδημία πιστεύει ὅτι ἐκπλήρωσε ἔως τώρα εὐσυνείδητα τὰ καθήκοντά της καὶ ὅτι θὰ βαδίσει τὸ δρόμο της μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι τὰ στελέχη της καὶ οἱ προσπάθειές τους θὰ προσφέρουν χρήσιμους παροποὺς στὸ πνευματικὸ στερέωμα τοῦ Ἐθνους.

Μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ σημειοῦ πανηγυρισμοῦ ἡ Σύγκλητος τῆς Ἀκαδημίας ἀνέθεσε τὴν ἐκτέλεση τῆς ὁφειλόμενης προτομῆς τῆς Ἰφιγένειας Σίνα στὸ Γλύπτη Νικόλαο Περαντινό ὥστε ν' ἀποτελέσει τὴν ἀντίστοιχη προτομὴ τοῦ συζύγου της, ποὺ ἔχει φιλοτεχνήσει ὁ Λεωνίδας Δρόσης. Ἔγιναν ἐπίσης οἱ προτομές τῶν Hansen καὶ Ziller ἀπὸ τὸν Ἀκαδημαϊκὸ Βάσο Φαληρέα καθὼς καὶ τῶν Griepenkerl καὶ A. Δρόση ἀπὸ τὴ γλύπτρια κυρία Κατερίνα Χαλεπᾶ-Κατσάτον. Στοὺς καλλιτέχνες ὁφείλονται εὐχαριστίες.

Στὴν Ἀρατολικὴ Αἴθουνσα ἔχει ἐκτεθεῖ φωτογραφικὴ συλλογὴ ἐγγράφων τῆς ἴστορίας τῆς Ἀκαδημίας καὶ οἱ ἐκδόσεις τοῦ Ἰδρύματος. Ἡ Ἀκαδημία ἐπιφυλάσσεται ἐπίσης νὰ διατείμει εἰδικὸ ἀναμνηστικὸ μετάλλιο φιλοτεχνημένο ἀπὸ τὸν κ. Νικόλαο Περαντινό, καθὼς καὶ λεύκωμα μὲ τὶς βιογραφίες τῶν Ἀκαδημαϊκῶν ποὺ ἔχουν ἀποδημήσει κατὰ τὰ πρῶτα πενήντα χρόνια τῆς λειτουργίας της.

Ἐκθέτει ἀκόμα μερικὰ ἀρχαῖα γλυπτά, ποὺ εὐαρεστήθηκαν νὰ δανείσονται στὴν Ἀκαδημία τὸ Ἐθνικὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο ἀπὸ τὴν παρακαταθήκη του, καθὼς καὶ ἡ Ἐθνικὴ Πινακοθήκη προπλάσματα τοῦ Λεωνίδα Δρόση. Ἡ Ἀκαδημία εὐχαριστεῖ ἀντιστοίχως τοὺς Διευθυντὰς τοῦ Μουσείου κ. Γιαλούρη καὶ τῆς Πινακοθήκης κ. Παπαστάμουν.

Τέλος ὁ κ. Πρωθυπουρογὸς ἐπέτρεψε νὰ ἀνακοινωθεῖ σήμερα ὅτι ἔγινε δεκτὸ αἴτημα τῆς Ἀκαδημίας, νὰ παραχωρηθεῖ ἀπὸ τὸ Κράτος κατάλληλο οἰκόπεδο γιὰ τὴν ἀνοικοδόμηση κτηρίου τῶν Κέντρων Ἐρεύνης τῆς Ἀκαδημίας.

Πρὸς τὸν κ. Πρωθυπουρογὸ καὶ τὴν Κυβέρνηση ἐκφράζονται θερμὲς εὐχαριστίες γιὰ τὴν ἐκδηλη καὶ πολύτιμη στοργὴ τῆς Πολιτείας ὑπὲρ τῆς Ἀκαδημίας.