

# ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 17<sup>ΗΣ</sup> ΜΑΡΤΙΟΥ 1977

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡΗ

## ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΝΙΚ. Κ. ΛΟΥΡΟΥ

Δέν χρειάζεται πολλές ἐπεξηγήσεις τὸ γεγονός ὅτι ἡ ἐποχή μας κυριαρχεῖται ἀπὸ τὴν τεχνοκρατία. Ὁ παρατηρητὴς τοῦ πεζοδρομίου καὶ δέκτης τῶν προνομίων τῆς, θαυμάζει τὰ ἐπιτεύγματα τῆς τεχνοκρατίας, ποὺ τοῦ παρέχουν τόσες εὐκολίες στὸν καθημερινὸν βίο. Δέν συνειδητοποιεῖ δῆμος, δσο θὰ ἐπρεπε, πόσο δεσμιος γίνεται τῶν συνηθεῶν, ποὺ τοῦ ἐπιβάλλει καὶ πόσες εἶναι οἱ ἐπιπτώσεις. Ἡ δημιουργία τῆς λεγόμενης «καταναλωτικῆς κοινωνίας» ὁδηγεῖ σὲ φαῦλο κύκλο. Ὅσο αὖταν δηλαδὴ οἱ ἐπιστημονικὲς προσφορές, τόσο αὖταν καὶ οἱ ἀπαιτήσεις ἀλλὰ καὶ οἱ δαπάνες, ποὺ ὀδηγοῦν τὰ κράτη καὶ τοὺς πολίτες στὸ ἀδιέξεδο.

Αὐτὸς ἀκριβῶς συμβαίνει σήμερα μὲ τὶς προϋποθέσεις καὶ τὸν ἔξοπλισμὸν τῆς ἰατρικῆς προσφορᾶς. Κάθε μέρα οἱ δαπάνες, ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν ἰατρικὴν πολλαπλασιάζονται ὥστε καὶ τὸ κράτος καὶ οἱ πολίτες νὰ μὴν κατορθώνονται πιὰ νὰ ἀντιμετωπίζονται τὴν ἔκτασή τους. Οἱ Ἀγγλοσάξονες ὀνομάζονται τὸ φαινόμενο «ἔκκυρη η τοῦ κόστους τῆς γείᾳ».

Καὶ πρῶτα πρῶτα ἡ σπουδὴ τῆς ιατρικῆς γίνεται ἀδιάκοπα δαπανηρότερη, ἐπειδὴ καὶ ἡ διάρκεια τῆς καὶ ἡ ἐπιβάρυνση τῶν Ἱατρικῶν Σχολῶν μὲ κλινικὰ καὶ ἐργαστηριακὰ μέσα αὖταν ἀλματωδῶς. Ἐτσι εἶναι φανερό, ὅτι καὶ ἡ κρατικὴ καὶ ἡ ἴδιωτικὴ οἰκονομία ἀσθμαίνονται γιὰ ν' ἀνταποκριθοῦν στὶς ἀνάγκες, ἀλλὰ δὲν τὸ κατορθώνονται. Καὶ δὲν ὑπάρχει βέβαια ἀμφιβολία πώς κάθε σχετικὴ θυσία πρέπει νὰ καταβάλλεται, ὥστε ν' ἀποδίδονται στὴν κοινωνία γιατροὶ ἵκανοι νὰ τὴν ἔξυπηρετοῦν ἀνάλογα μὲ τὴν ἔξέλιξη τῆς ἐπιστήμης.

Συμβαίνει δμως καὶ κάτι ἄλλο, ποὺ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ παραβλέπεται. Καὶ αὐτὸ εἶναι ἡ σπατάλη ποὺ ἀθελα καὶ αὐτόματα προκαλεῖται.

Ίδου πρῶτα τὸ φάρμακο μακροφύτευσις. Ἡ σχετικὴ βιομηχανία παρ’ δὴ τὴν ἀγαθὴ πρόθεσή της, ἐπιβαρύνει τὸν ἀνθρώπο μὲ τὴ συναγωνιστικὴ κυκλοφορία ἀθρόων ἀνακονφιστικῶν ἢ θεραπευτικῶν ψυχοχεώσεων πού, ἐνῶ ἀπὸ τὴν μιὰ πλευρὰ γεμίζουν τὶς τσέπεις του μὲ λογιῶν λογιῶν φάρμακα, τὶς ἀδειάζουν ἀπὸ τὴν ἄλλην οἰκονομικὴν πλευράν. Κάθε μέρα καινούργια φάρμακα υπόσχονται πώς εἶναι τάχα ἀποτελεσματικότερα ἀπὸ τὰ προηγούμενα. Οἱ παρακινητικὲς ἐλπίδες δὲν ἰκανοποιοῦνται ὅσο διαφημίζονται, καὶ συνεχίζεται ἀδιάκοπα ἡ ἀναζήτηση γιὰ κάτι καλύτερο. Ἡ σημειωθεῖ ὁ συναγωνισμὸς ἰδιοσκενασμάτων μὲ δμοιο περιεχόμενο ἄλλα μὲ ἄλλο ὄνομα, ποὺ ἔξαπατά τὸν ἀγοραστήν. Ἔτσι τὰ κεφάλαια ποὺ καταναλώνει ἡ φαρμακοβιομηχανία εἶναι ἀπὸ τὰ σημαντικότερα τοῦ κόσμου. Ὁστόσο δὲν ἀνθρώπος γίνεται δῆλο καὶ πιὸ εὐαίσθητος στὸ παραμικρὸ ἐνόχλημα, ποὺ ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ προσπαθεῖ νὰ ἔξαφανίσει. Ἀλλοτε ὁ πονοκέφαλος καὶ τὰ μικροεργοχλήματα δὲν ἀποτελοῦσσαν προβλήματα. Χωρὶς ὑπωτικὰ καὶ ναρκωτικὰ δὲν ἀνθρώπος ἦταν λιγότερο εὐαίσθητος. Ἡ δμως ἔξετασθεῖ ἡ συνακόλουθη σημερινὴ δαπάνη χωρὶς ἡ μὲ μέτρῳ ἰκανοποιητικὸ ἀποτέλεσμα, θὰ φανεῖ δλοφάνερα, ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἀναμφισβήτητα ἀποδοτικὰ φάρμακα, τὰ περισσότερα ποὺ κυκλοφοροῦν δὲν ὀδηγοῦν παρὰ σὲ μεγάλη ἰδιωτικὴ οἰκονομικὴ ἐπιβάρυνση καὶ σὲ δυσβάσταχτο φορτίο γιὰ τὴν ἔθνικὴ οἰκονομία. Ἡ δέξεται ὁ καθένας τὴν ἰδιωτικὴν τοῦ φαρμακαποθήκην. Αὔστηρότερα μέτρα στὰ φαρμακεῖα, μὲ ἀπαίτηση συνταγῆς γιὰ κάθε ἀγορὰ καὶ ἐνημέρωση τοῦ κοινοῦ, θὰ μποροῦσε ἵσως νὰ ἐλαττώσει κάπως τὴν ἀλόγιστη κατανάλωση.

Ὑπάρχει δμως ἡ πλευρὰ τοῦ συνταγοδίτου γιατροῦ, ποὺ γιὰ νὰ ἰκανοποιήσει τὶς πελατειακὲς ἀπαιτήσεις, δὲν πρόκειται εῦκολα νὰ υποταχθεῖ στὴ λογικὴ ἀντικειμενικὴ οἰκονομία. Οἱ ἀνθρώποι ἀπαιτοῦν δρισμένα φάρμακα, ποὺ δὲν δὲν τοὺς τὰ δώσει ὁ γιατρός, θὰ τὸν ἐγκαταλείψουν γιὰ ἄλλον.

Τὸ θέμα τοῦτο ἔχει ὀδηγήσει ὥστε στὴ Γαλλία νὰ ἔχει εἰσαχθεῖ στὶς Ἱατρικὲς Σχολὲς εἰδικὸ μάθημα «ιατρικῆς οἰκονομίας». Πληροφορεῖται δηλαδὴ δὲ μελλοντικὸς γιατρός, ὅτι ἡ ἀλόγιστη χορηγεία συνταγῶν, χωρὶς ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη, δόηγει, ὅχι μόνο στὴν ἀδικαιολόγητη ἰδιωτικὴ οἰκονομικὴ ἐπιβάρυνση τοῦ πελάτη, ἀλλὰ τινάζει κυριολεκτικὰ στὸν ἀέρα τὶς Κοινωνικὲς Ἀσφαλίσεις καὶ τοὺς σχετικοὺς κρατικοὺς πόρους. Γιὰ τοῦτο ἄλλωστε δυσπραγοῦν δλες οἱ Ὅγειονομικὲς «Υπηρεσίες τοῦ κόσμου μὲ τὶς ἀλόγιστες ἡμέρες νοσηλείας στὰ Νοσοκομεῖα, δπον χωρὶς ἀπαραίτητη ἀνάγκη, ἡ ζημία τῆς ἔθνικῆς οἰκονομίας γίνεται

κολοσσιαία, ἀν συνυπολογισθεῖ καὶ ἡ πληρωμένη ἀπουσία τοῦ νοσηλευομένου ἀπὸ τὴν ἀποδοτικὴ ἐργασία.

Ἐτσι κι αὐτὸς δ κίνδυνος πρέπει νὰ διδάσκεται στοὺς μελλοντικοὺς γιατρούς, γιατὶ πραγματικὰ παρατηρεῖται ἀδιαφορία τοῦ γιατροῦ γιὰ τὶς ἴδιωτικὲς καὶ κρατικὲς δαπάνες τῶν μέσων θεραπείας. Ἀλλὰ στὰ Νοσοκομεῖα προκόπτουν καὶ ἄλλα σημαντικὰ οἰκονομικὰ προβλήματα. Τόσο τὸ προσωπικὸν ὅσο καὶ ὁ ἔφοδος μεγάλες δαπάνες ποὺ δύσκολα ἀντιμετωπίζονται ἀπὸ τὶς πηγὲς τῆς συντηρήσεώς τους. Κανένα ἐπάγγελμα δὲν εἶναι σωματικὰ καὶ ψυχικὰ κοπιαστικότερο ἀπὸ τὸ νοσηλευτικό. Γιὰ τοῦτο, δταν δὲν ἴκανοποιεῖται, δὲν προσέρχονται πιὰ κατάλληλα πρόσωπα γιὰ νὰ τὸ ὑπηρετήσουν. Καὶ στὸ πρόσφατο ἀκόμα παρελθόν, δταν οἱ ἀπαιτήσεις ἥταν λιγότερες καὶ οἱ δυνατότητες τῆς ἀπασχολήσεως τῶν κοριτσιῶν σὲ ἄλλα ἐπαγγέλματα περιορισμένες, οἱ ὑποψηφιότητες στὶς νοσηλευτικὲς Δχολές ἥταν τουλάχιστον πενταπλές ἀπὸ τὸν προσλαμβανόμενο ἀριθμὸν νοσοκόμων. Σήμερα συμβαίνει τὸ ἀντίθετο. Προτιμοῦν ἄλλα ἐπαγγέλματα ἀπὸ τὴν κοπιαστικὴ καὶ κακοπληρωμένη νοσηλευτικὴ ὑπηρεσία. Ἐξ ἄλλου δ τεχνολογικὸς ἔφοδος μεγάλες τῶν Νοσοκομείων χρειάζεται νὰ παρακολουθεῖ τὴν ἐξέλιξη τῆς ἐπιστήμης, ποὺ κάθε μέρα προσθέτει νέες δαπάνες χωρὶς νὰ εἶναι δυνατὸν ν' ἀντιμετωπίζονται. Τὰ νοσηλευτικά δὲν μποροῦν ν' ἀνταποκριθοῦν στὶς ἀπαιτήσεις, ὥστε ἡ ἀπόδοση τῶν Νοσοκομείων γιὰ τὸν ἀρρωστο χωλαίνει σημαντικὰ καὶ δὲν εἶναι ἀνάλογη μὲ τὸν προορισμό τους. Τοῦτο ὀδηγεῖ ὑποχρεωτικὰ στὴ διαφοροποίηση τῶν δυνατοτήτων τῆς προσφορᾶς τῶν Νοσοκομείων. Δὲν εἶναι δηλαδὴ κατορθωτὸ δλα τὰ Νοσοκομεῖα νὰ διαθέτοντα τὸν ἕδιο συγχρονισμένο τεχνολογικὸ ἐφοδιασμό, πρᾶγμα ποὺ ζημιώνει τὴν ποιότητα τῆς νοσηλείας. Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν χωροταξικὴ πλευρὰ χρειάζεται δρθολογισμός, ὥστε νὰ εἶναι πάντα προσιτὴ στὸν πολίτη ἡ τελευταία λέξη τῆς ἐξέλιξεως τῆς περιθάλψεως, χωρὶς τοῦτο νὰ ἐπιβαρύνει τὶς δαπάνες! Ἡ κοινωνία παραπονεῖται ἀδιάκοπα γιὰ τὴν ἀνεπάρκεια τῆς ιατρικῆς προσφορᾶς. Καὶ μὲ τὸ δίκηο τῆς, ἀφοῦ ἡ ἐπιστήμη προσφέρει ἀδιάκοπα μεγαλύτερες δυνατότητες! Ἀλλὰ κι αὐτὴ διαμαρτύρεται δτι δὲν ἐφαρμόζονται τὰ δσα προσφέρει!

Μὲ ἄλλα λόγια δημιουργεῖται ο ἵκο νοσοκομεῖο ἀδιέξοδο στὴν ἀνάλογη μὲ τὶς δικαιολογημένες ἀπαιτήσεις τῆς κοινωνίας ἐξυπηρέτησή της. Εἶναι ἀποκαρδιωτικὸ τὸ νὰ διαπιστώνει κανεὶς δτι δημιουργοῦνται ἐτσι λίγοι μόνο προγραμμοῦ ποὺ κατορθώνουν νὰ ἀπολαμβάνουν περίθαλψη ἀνάλογη μὲ τὴν ἐπιστημονικὴ ἐξέλιξη τῆς στιγμῆς. Οἱ προϋπολογισμοὶ τῶν κρατῶν γιὰ τὴν ὑγεία, ὅπου περιλαμβάνεται καὶ ἡ προληπτικὴ ὑγιεία, εἶναι πάντα κατώτεροι

ἀπὸ τὶς προσδοκίες. Καὶ οἱ ἀρρωστοὶ βρίσκονται πάντα σὲ ἀδυναμία ν' ἀντεπεξέλθουν στὶς δαπάνες χωρὶς συχνὰ ἐξαντλητικὲς οἰκονομικὲς θυσίες.

Μὲ τὸν καλπασμὸν τῆς ἐξελίξεως τῆς Ἰατρικῆς, φοβοῦμαι ὅτι ἡ φιλικὴ οἰκονομικὴ λύση δὲν θὰ ὑπάρξει ποτέ! Μιὰ μόνο προσπάθεια μπορεῖ ἵσως νὰ βοηθήσει στὴ βελτίωση. Καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ περιστολὴ τῶν δαπανῶν χωρὶς ποιοτικὴ ικανότητα μόνο μὲ τὴν ὀρθολογισμένη προσπάθεια τῆς ὁργανώσεως μπορεῖ νὰ κατορθωθεῖ, ὥστε νὰ περιοριστεῖ ἡ σπατάλη. Σ' αὐτὴ τὴν προσπάθεια ἐπιβάλλεται νὰ βοηθήσει διατρόφιση, ποὺ πρέπει δίπλα στὴν ἐπιστημονικὴ προσφορά του νὰ ἀναλογίζεται καὶ τὶς δυνατότητες τῆς ἐφαρμογῆς της. Γιατί, σὲ τελευταίᾳ ἀνάλυση, δσο αὐξάνονται οἱ δαπάνες τόσο περιορίζεται ἡ ἔκταση τῆς θεραπευτικῆς ἀποδόσεως.

"Οσα εἴπα παραπάνω, νομίζω, ὅτι πρέπει νὰ γίνονται γνωστὰ σὲ ὅσους ἀποφασίζονται νὰ ἀκολουθήσουν τὴν Ἰατρικὴ σταδιοδρομία. Καὶ τοῦτο, ὅχι μόνο ἐπειδὴ κάθε μελλοντικὸς γιατρὸς πρέπει νὰ τὰ ἔχει ὑπὲρ ὅψη του, ἀλλὰ καὶ γιατὶ ἀπὸ τὸ Σῶμα τῶν γιατρῶν πρέπει νὰ καθοδηγεῖται στὶς προσπάθειές της καὶ ἡ Πολιτεία. "Οταν οἱ γιατροὶ δὲν καταγίνονται μὲ τὴν ἔρευνα τῆς κοινωνικῆς ἐφαρμογῆς καὶ ἐπιστήμης τους, ἀπὸ ποιοὺς περιμένονται κατευθύνσεις; Οἱ σύγχρονοι Νομικοὶ καὶ Οἰκονομολόγοι ἀποτελοῦν βέβαια σημαντικοὺς παράγοντες τῶν προγραμματισμῶν. Δὲν μποροῦν δύμας ν' ἀναπληρώσουν τὴν ἀπαραίτητη παρονσία τῶν ἀρμοδίων ποὺ θὰ ἐφαρμόσουν τὶς ἀποφάσεις τους.

Δυστυχῶς παρατηρεῖται κάποια ἔλλειψη ἐνδιαφέροντος γιὰ τὴν κοινωνικὴ μελέτη τῆς ἐφαρμογῆς τῆς Ἰατρικῆς ἀπὸ τὸ μέρος τῶν γιατρῶν. Τὸ συνδικαλιστικὸν ἐνδιαφέρον βέβαια δὲν λείπει. "Υστερεῖ δύμας κάποια ἰδιαίτερη ἀπασχόλησή τους μὲ τὰ βαθύτερα καὶ βασικὰ προβλήματα τῆς κοινωνικῆς Ἰατρικῆς. "Ετσι ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια, τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα ἔχειν γίνεσθαι κάπως ἀπὸ τὸ ἀμεσον ἐνδιαφέρον τῶν γιατρῶν. Καὶ εἶναι λυπηρὸ δτι ἡ "Υγειονομικὴ Σχολή, ἀρμόδια νὰ παράγει ἀνώτερα ὁργανωτικὰ στελέχη, δὲν ἔχει ἀποδώσει ὅσα περίμεναν οἱ ἰδρυτές της. "Αλλὰ καὶ τὸ "Ανώτατο "Υγειονομικό Συμβούλιο, ποὺ θὰ ἐπρεπε νὰ εἶναι ὁ ἀδιάκοπα ἀνήσυχος μελετητὴς καὶ εἰσηγητὴς τῆς "Υγειονομικῆς "Οργανώσεως, ἔχει ἀτροφήσει.

Σήμερα δύμας πρέπει τὰ σοβαρὰ οἰκονομικὰ προβλήματα νὰ ἀπασχολήσουν δλούς τοὺς σχετικοὺς παράγοντες καὶ νὰ προκληθεῖ καὶ τὸ ἐνδιαφέρον τῶν γεωτέρων ἀλλὰ καὶ τῆς κοινωνίας. Τὸ νὰ δημιουργηθοῦν εἰδικὲς Πανεπιστημιακὲς "Εδρες Ἰατρικῆς Οἰκονομίας γιὰ τὴν κατατόπιση τῶν φοιτητῶν θὰ ἦταν βέβαια ὑπερβολή.

Μερικὰ δμως φοιτητικὰ μαθήματα μὲ περιεχόμενο τὴν οἰκονομικὴ κατατόπιση, τὴ σχετικὴ μὲ τὴν ἰατρικὴ ἐφαρμογή, νομίζω πὼς εἶναι ἀπαραίτητα.

Τὰ διδακτικὰ σῆμεῖα ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ θιγοῦν ἀπὸ οἰκονομολόγους, γιατροὺς καὶ ἔμπειρους δημοσίους ὑπαλλήλους, θὰ ἔπρεπε, νομίζω, νὰ εἶναι περίπου τὰ ἀκόλουθα :

1ον.—Οἱ οἰκονομικὲς ἀνάγκες τῆς Ἱατρικῆς Ἐκπαίδευσεως.

2ον.—Οἱ κρατικὸς προϋπολογισμὸς γιὰ τὴν ὑγεία.

3ον.—Τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα τῶν Κοινωνιῶν Ἀσφαλίσεων τὰ σχετικὰ μὲ τὶς ἀπαιτήσεις τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς κοινωνίας.

4ον.—Ἡ ἰατρικὴ δημογραφία καὶ οἱ χωροταξικὲς νοσηλευτικὲς ἀνάγκες.

5ον.—Ἡ οἰκονομικὴ πλευρὰ τῆς φραμακευτικῆς παραγωγῆς, καταναλώσεως καὶ περιθάλψεως.

6ον.—Οἱ νοσοκομειακὲς δαπάνες σὲ σύγκριση μὲ τὴν ἐπιστημονικὴ ἐξέλιξη.

7ον.—Ἡ μισθοδοσία καὶ συνταξιοδότηση τοῦ ἰατρικοῦ καὶ νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ.

Σὲ ἀδρὲς γραμμὲς προσπάθησα νὰ προβάλω τὸ θέμα τῆς «Ἱατρικῆς Οἰκονομίας», ποὺ ἀναπόσπαστο ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἐξελίξεως τῆς ἐπιστήμης ἀποτελεῖ κοινωνικὸ πρόβλημα ἔξαιρετικῆς σημασίας καὶ ἀπαιτεῖ τὴ συγκέντρωση δῆλης τῆς προσοχῆς τόσο τῆς Πολιτείας δσο καὶ τῶν γιατρῶν καὶ τῆς κοινωνίας. Γιὰ τοῦτο νόμισα πὼς ἔπρεπε νὰ μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ ἐνημερώσω καὶ τὴν Ἀκαδημία καὶ νὰ προσθέσω, δτὶ πέρυσι στὸ Παγκόσμιο Συνέδριο Χειρουργικῆς ποὺ ὁργανώθηκε στὴν Ἀθήνα, ἔγινε εἰδικὸ διεθνὲς συμπόσιο γιὰ τὴν Ἱατρικὴ Οἰκονομία. Ἐφέτος τὸν Ἰούνιο ξαρασύζητοῦνται τὰ σχετικὰ θέματα στὸ Μιλάνο καὶ τὸ Νοέμβριο πάλι στὴν Ἀθήνα.

Ἄλλὰ μὲ δσα ἀνάφερα παραπάνω, δὲν συμπληρώνεται τὸ πλαίσιο τοῦ ζητήματος χωρὶς νὰ θιγοῦν καὶ τὰ προβλήματα ποὺ δημιουργοῦνται στὴν κοινωνία ἀπὸ τὴ δαπάνη τῆς ἱατρικῆς ἀμοιβαίας.

Τὸ λειτούργημα καὶ ὅχι ἐπάγγελμα ποὺ ἀσκεῖ ὁ γιατρός, εἶναι ἵσως περιττὸ νὰ τονίσω, ἀπὸ πόσο κόπο σωματικὸ καὶ ψυχικὸ συνοδεύεται, πόσες μακρὲς σπουδὲς προϋποθέτει, πόση ἀδιάκοπη ἐπιστημονικὴ ἔρευνα καὶ ἐνημέρωση ἀπαιτεῖ, πόση πεῖρα συσσωρεύεται γιὰ ν' ἀποβεῖ ἀποδοτικό.

Εἶναι λοιπὸν ἀναμφισβήτητο πὼς ἡ ἀποστολὴ τοῦ γιατροῦ ἀπαιτεῖ τὴν ἄνετη διαβίωσή του, ἀπαλλαγμένη ἀπὸ οἰκονομικὲς φροντίδες καὶ ἀλλότριες φιλοδοξίες.

Στὰ περασμένα χρόνια, δταν ἡ δημογραφία καὶ οἱ κοινωνία ἦταν περιορισμένες καὶ ἡ Ἰατρικὴ ἐπιστήμη βρίσκονταν στὸν προθάλαμο τῆς ἔξελιξεώς της, πρόβλημα Ἰατρικῆς ἀμοιβῆς δὲν ὑπῆρχε. Ἡ ἴδιωτικὴ συμφωνία μεταξὺ τοῦ γιατροῦ καὶ τοῦ πελάτου ἀκολουθοῦσε τοὺς κανόνες τοῦ ἐλεύθερον ἐπαγγελματία, ποὺ ὅμως δυστυχῶς ἐπηρέασαν σιγὰ σιγὰ ἀλλὰ σημαντικὰ τὴν ὑψηλὴν περιωπὴ τῆς ἡθικῆς στάθμης τοῦ ἀνθρωπιστηρίου Ἰατρικοῦ λειτουργήματος. Ἔτσι ἡ τριβὴ τοῦ βίου ὁδήγησε στὴν ἀνεπίτρεπτη καὶ ἔξεντελιστικὴ παρεξήγηση τῆς δημιονογίας τῶν δύο οἰκονομιῶν ἄκρων, δηλαδὴ τοῦ γιατροῦ ποὺ ἐπαγγελματικὰ πλούτιζει καὶ τοῦ Ἰατρικοῦ προλεταιάτου, χωρὶς νὰ ἔξυπηρετεῖται, δπως ἀπαιτεῖται, ἡ ἀπόδοση τῆς Ἰατρικῆς βοήθειας γιὰ τὸν ἄρρωστο ἀνθρώπῳ.

Μὲ τὶς σημερινὲς ἀντιλήφεις ποὺ δημιούργησε ἡ ἀνάγκη, μιὰ μόνη ἀπάντηση προκύπτει στὸ ἐρώτημα τοῦ τί πρέπει νὰ γίνει; Ἡ καλύτερη δηλαδὴ κατὰ τὸ δυνατὸν ὁ γάρ ωση τῆς ἀσφαλείας τῆς ψυχῆς σὲ τὴν ὑγείαν σὰν ὑποχρέωση τῆς Πολιτείας. Ἡδη ἐδῶ καὶ 40 χρόνια ἔχω ἐκφράσει σὲ μιὰ πολυσέλιδη καὶ ἐμπεριστατωμένη νομίζω μελέτη γιὰ τὴν ὑγειονομικὴ ὁργάνωση τῆς Χώρας, τὶς σχετικὲς ταπεινὲς προσωπικὲς ἀπόψεις μον, ποὺ ἀπὸ τότε δὲν ἔχονται ἀλλά ἔχονται ἔξελιχθεῖ στὶς λεπτομέρειες καὶ σήμερα συνοψίζονται στὶς ἀκόλουθες σκέψεις:

Μὲ τὴν ἀπαιτούμενη εὐσυνειδησία δὲν ἐπιτρέπεται πιὰ ἡ ἱατρικὴ νὰ ἀσκεῖται ἀλλοῦ παρὰ μόνο στὰ Νοσοκομεῖα. Τόσο ἡ διαγνωση ὅσο καὶ ἡ θεραπεία ἀπαιτοῦν ἐγκαταστάσεις, πολύπλοκα μέσα καὶ λεπτομερειακὴ ἐπιστημονικὴ συνεργασία, ποὺ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ παρέχονται οὕτε στὰ Ἰδιωτικὰ Ἰατρεῖα, οὕτε στὶς Ἰδιωτικὲς Κλινικὲς, δταν αὐτὲς στεροῦνται τὶς σχετικὲς συγχρονισμένες ἐπιστημονικὲς προϋποθέσεις. Ἐξ ἄλλου ἡ ξενοδοχειακὴ ἀπασχόληση τοῦ Κλινικάρχη γιατροῦ ποὺ ἀπαιτεῖ ἡ παροχὴ τῆς νοσηλείας, ξεφεύγει ἀπὸ τὴν ἀρμοδιότητά του καὶ ὑπάγεται στὸ κράτος καὶ σὲ ἀσφαλιστικοὺς ὁργανισμοὺς ποὺ ἀκολουθῶντας ἀνάλογα οἰκονομικὰ συστήματα θὰ πετύχουν τὸ ἀπαραιτητὸ ποσοτικὸ ἰσοζύγιο νοσοκομειακῶν κλινῶν.

Ἐτσι ἡ πύλη τῆς Ἰατρικῆς παροχῆς εἶναι ἀναμφισβήτητα τὸ Νοσοκομεῖο, δπου ἔξυπηρετοῦνται καὶ οἱ ἄρρωστοι καὶ οἱ γιατροί, μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι οἱ πύλες αὐτὲς θὰ εἶναι ἀνοιχτὲς καὶ στὸν δύο αὐτὸν παραγόντες αντεῖς. Τοῦτο σημαίνει ὅμως, ὅτι οἱ μὲν δαπάνες τῆς νοσηλείας θὰ ἔξυπηρετοῦνται ἀπὸ τὸν οἰκονομικὸ φορεῖς τῆς νοσοκομειακῆς συντηρήσεώς τους ὅχι φασματικὰ ἀλλὰ οὖσιαστικά, ἡ δὲ ἀμοιβὴ τοῦ γιατροῦ θὰ ἔξασφαλίζεται ἀπὸ κατὰ Ἰατρικὴ πράξη ποσοστό, προστιθέμενο στὶς δαπάνες νοσηλείας, τὶς καταβαλλόμενες.

ἀπὸ τὸ Νοσοκομεῖο χωρὶς νὰ ἐπιτρέπεται ἡ ἄσκηση τοῦ λειτουργήματος σὲ ἄλλο περιβάλλον. Ἡ δογάνωση εἶναι βέβαια δύσκολη καὶ δὲν μπορεῖ νὰ συζητηθεῖ ἐδῶ.

Συμπερασματικὰ δμως ἐπιτρέπεται νὰ λεχθεῖ, ὅτι ἡ ἀποκλειστικὴ ἀπασχόληση τοῦ γιατροῦ στὴν ὑψηλὴ ἀποστολὴ του ὅχι μόρο θὰ ἔξασφαλίσει στὸν ἀρρώστο τὴν ἀνάλογη μὲ τὴν ἐποχὴ ἐπιστημονικὴ ἔξυπηρέτησή του, ἀλλὰ καὶ θὰ ἐπαναφέρει τὸ γιατρὸ στὰ δρια τῆς ἀξιόπρεπης διαβιώσεώς του καὶ τέλος θὰ προσπαθήσει νὰ προσαρμόσει δόσο γίνεται τὶς δαπάνες τῆς ἰατρικῆς περιθάλψεως στὴ στάθμη τῶν οἰκονομικῶν δυνατοτήτων.

---