

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 8ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1976

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΝΙΚ. Κ. ΛΟΥΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ

κ. ΑΓΓΕΛΟΥ Θ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κ. ΝΙΚ. Κ. ΛΟΥΡΟΥ

Κύριε,

Τὸ προνόμιο ποὺ παρέχεται στὸν Πρόεδρο γιὰ νὰ υποδέχεται ἐπίσημα τὰ νέα Μέλη τῆς Ἀκαδημίας, ἀποτελεῖ συνάμα εὐπρόσδεκτη εὐκαιρία γιὰ νὰ καλωσορίσει καὶ νὰ ἐκφράσει τὴν ἐκτίμησή του πρὸς τὸ πρόσωπο ποὺ τιμήθηκε μὲ τὴν ἐκλογή του ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία.

Καὶ ὅταν μὲν ὑπάρχει ἐπιστημονικὴ συγγένεια μὲ τὸν νέο συνάδελφο ἢ ἐκδήλωση αὐτὴ τοῦ Προέδρου εἶναι εὔκολότερη.

"Οταν δύμας ἀνήμονην σὲ διαφορετικοὺς αἰλάδονς, ὁ Πρόεδρος στηρίζεται στὴν εἰσήγηση τῆς Τάξεως ποὺ ἔχει ἐπικυρωθεῖ ἀπὸ τὴν Ὁλομέλεια. Διαφορετικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ καταφένγει σὲ εἰδικὴ τεχνικὴ βοήθεια ἢ σὲ συμβατισμοὺς ποὺ δὲν ἐπιτρέπονται ἀπὸ τὴν εἰλικρίνεια.

"Η Ἀκαδημία εἶναι σῶμα κατ' ἔξοχὴν ἐπιστημονικό, ὥστε ἀρμόδιο μέλος της θὰ χαιρετίσει τὴν ἐπιστημονικὴ ἀξία ποὺ κυριάρχησε στὴν κρίση τῆς διαδικασίας τῆς ἐκλογῆς.

Πέρα δύμας ἀπὸ τὴν εἰδικότητα ὑπάρχουν καὶ ἄλλα κριτήρια ποὺ δὲν εἶναι καθόλου δευτερεύοντα. "Η Ἀκαδημία εἶναι ἴδιαίτερα εναίσθητη γιὰ τὸ ἥθος καὶ τὴ γενικότερη πνευματικὴ περιωπὴ τοῦ ἀνδρός. Καὶ στὸ σημεῖο αὐτὸ τὸ περιτρέψετε μουν, Κύριε, νὰ προσθέσω λίγες λέξεις γιὰ νὰ καλωσορίσω τὴν προσωπικότητά σας.

Εἴμαστε παλιοὶ γνώριμοι ἀλλὰ πρόσφατοι φίλοι. Οἱ περιστάσεις δύμας εἶναι κάποτε διαφωτιστικότερες ἀπὸ τὸ χρόνο. Καὶ αὐτές μοῦ ἔδωσαν τὴν εὐκαιρία νὰ ἐκτιμήσω ἴδιαίτερα τὸ ὑψηλὸ ἐπίπεδο τοῦ χαρακτήρα σας καὶ τὸ βάθος τῆς ἀν-

θρωπιστικῆς νοοτροπίας σας ποὺ συνοδεύονται ἀπὸ τὴν ἀπέραντη πνευματικὴ περιουσία σας.

Δὲν εἰσθε λοιπὸν μόνον ὁ σοφὸς ἐπιστήμων στὸν κλάδο σας, ποὺ ἔχει ἐκτιμηθεῖ στὸν τόπο σας, καὶ σὲ εὐρὺ διεθνὲς πλαίσιο, ἀλλὰ καὶ ὁ ἡ ν θ ρ ω π ο σ, μὲ τὴν γενικότερη Παιδεία καὶ τὴν ἀνώτερη νοοτροπία ποὺ χρειάζεται ἡ Ἀκαδημία. Γιὰ τοῦτο σᾶς χαιρετίζω μὲ ἴδιαίτερη χαρὰ καὶ μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι ἀποτελεῖτε πολυτιμότατο Μέλος τῆς Ἀκαδημίας.

Καλῶς ὄρίσατε, Κύριε, καὶ δεχθεῖτε τὶς ἐγκάρδιες εὐχές ὑγείας καὶ ἐπιτυχίας στὸ Ἀκαδημαϊκό σας ἔργο.

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΛΗΜΑΪΚΟΥ Κ. Ξ. ΖΟΛΩΤΑ

Ἄγαπητὲ Συνάδελφε,

Μὲ ἴδιαίτερη χαρὰ ἐκπληρῶ τὴν ἐντολὴ τῆς Ἀκαδημαϊκῆς Συγκλήτου νὰ σᾶς ὑποδεχθῶ σήμερα στὸν ἵερο αὐτὸν χῶρο τῆς Ἐπιστήμης καὶ τῆς Ἐρεύνης. Καὶ ἡ χαρά μον εἶναι διπλῆ: Πρῶτον, γιατὶ ἐπιστήμων τῆς δικῆς σας δημιουργικότητος καὶ ἀκτινοβολίας εἰσέρχεται στὸ Ἀρώτατο Πνευματικὸ Ἰδρυμα τῆς Χώρας, καὶ δεύτερον, γιατὶ μὲ τὴν ἐκλογή σας ἡ Τάξις τῶν Ἡθικῶν καὶ Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν ἐνισχύεται δὲνως ἴδιαίτερα, ἀφοῦ μετὰ τὸν θάνατο τοῦ δειμήστου Κνοιάκου Βαρβαρέσου, εἴχα μείνει σ' αὐτὴν δύορος ἐκπρόσωπος τῆς οἰκονομικῆς ἐπιστήμης. Σήμερα μάλιστα, ποὺ ἡ Χώρα μας ἀντιμετωπίζει μεγάλα καὶ δύσκολα οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικὰ προβλήματα, ἡ εἰσοδός σας στὴν Ἀκαδημία εἶναι ἐξαιρετικὰ εὐπρόσδεκτη. Τέλος, εἴμαι βαθειὰ συγκινημένος γιατὶ ὑποδέχομαι στενὸ φίλο μὲ τὸν δοποὶ τόσοι δεσμοὶ μὲ συνδέοντ, καθὼς καὶ μακρὰ καὶ γόνυμη συνεργασία δεκαετηρίδων.

Ἄπο νέοι, μπήκαμε μαζὶ στὴν ὑπηρεσία τῆς Ἐπιστήμης καὶ τοῦ Ἑθνους καὶ ἀποδυθήκαμε σὲ προσπάθειες καὶ ἀγῶνες γιὰ τὴν οἰκονομικὴν ἀνάπτυξην τῆς Χώρας καὶ τὴν εὐημερία τοῦ λαοῦ της. Στὸ Ἀρώτατο Οἰκονομικὸ Συμβούλιο, συνεργασθήκαμε στὶς πρῶτες μελέτες γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῶν παραγωγικῶν πόρων τοῦ τόπου, στὸ Πανεπιστήμιο διδάσκαμε παράλληλα δύο βασικοὺς κλάδους τῆς οἰκονομικῆς ἐπιστήμης, καὶ στὸ περιοδικὸ ποὺ ἐκδίδαμε, ἐρευνούσαμε τὰ θεωρητικὰ καὶ ἐφηρμοσμένα οἰκονομικὰ καὶ δημοσιονομικὰ προβλήματα.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Κατοχῆς, συγκροτήσαμε μὲ ἄλλους φίλους, εἰδικὴ ομάδα γιὰ νὰ προετοιμάσει τὰ πρῶτα μέτρα ἀνασυγκροτήσεως τῆς Ἑλλάδος μετὰ τὴν Ἀπελευθέρωση.

Από τὸ 1950 ὥς τὸ 1960 ποὺ παραμείνατε στὸ ἔξωτερικό, ἀναπτύξατε ἔντονη ἐπιστημονικὴ δραστηριότητα, μὲ μαθήματα καὶ διαλέξεις σὲ διάφορα Πανεπιστήμια, μὲ ἀνακοινώσεις σὲ συνέδρια πολλῶν διεθνῶν Ἰνστιτούτων, τῶν ὅποιων εἰσθε διακεχριμένο μέλος.

Στὴν πρωτοπορία τῶν ἰδεῶν καὶ τῶν πραγματοποίησεων τῆς Ἐπιστήμης, ἐγράφατε, μὲ ἔξαιρετικὴ διαύγεια, πολλὰ ἀξιόλογα βιβλία, μεταξὺ τῶν ὅποιων ἐπιθυμῶν τὰ ἀναφέρω δύο. Τὸ πρῶτο, «Προγραμματισμὸς καὶ Κοινωνικὴ Πρόοδος», στὸ ὅποιο τονίσατε τὴν ἀνάγκη τῆς προγραμματισμένης οἰκονομίας, ποὺ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη συναντοῦσε τὴν ἔντονη ἀντίδραση τῶν νεοκλασσικῶν οἰκονομολόγων. Τὸ βιβλίο αὐτὸν κρίθηκε εὐμενέστατα ἀπὸ διεθνεῖς ἐπιστημονικοὺς κύκλους καὶ θεωρήθηκε διτὶ ἀποτελοῦσσε «ιτὴν καλύτερην μέχρι τότε τοποθέτηση τῆς συγχρόνου οἰκονομικῆς πολιτικῆς ἐν σχέσει μὲ τὴν θεωρία».

Τὸ δεύτερο, ἀναφέρεται στὶς «Οἰκονομικὲς καὶ Κοινωνικὲς Ἀπόψεις τῆς Ἀτομικῆς Ἔιεργείας», δημοσιεύθηκε τὸ 1956 εὐθὺς μετὰ τὴν πρώτη διεθνῆ Ἀτομικὴ Διάσκεψη καὶ εἶχε τέτοια διεθνῆ ἀπήχηση, ὡστε μέσα σ' ἓνα χρόνο μεταφράσθηκε, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ γαλλικὰ ποὺ πρωτοδημοσιεύθηκε, σὲ ἑνδεκα ἄλλες γλώσσες.

Η ἴδεα τοῦ Οἰκονομικοῦ Προγραμματισμοῦ εἶναι ἐκείνη ποὺ σᾶς ὕθησε τὰ ἰδρύσετε τὸ 1960 τὴν «Ελληνικὴ Ἐταιρία Προγραμματισμοῦ», δπον μὲ μία δμάδα ἐπιστημόνων καὶ τεχνικῶν χαράξατε τὶς «Κατευθύνσεις ἐνὸς πρώτου δεκαετοῦς Προγράμματος», ποὺ βοήθησαν σημαντικὰ τὸν προγραμματισμὸ στὴν Ἐλλάδα. Ἀργότερα μάλιστα, δρισθήκατε Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐξετάσεως τοῦ πενταετοῦς Προγράμματος 1966 - 1970, ἥ ἐφαρμογὴ τοῦ ὅποιουν δὲν ἔγινε δυνατὴ μὲ τὴν ἐπελθοῦσα στρατιωτικὴ δικτατορία.

Μὲ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ στρατιωτικοῦ καθεστῶτος, παραιτηθήκατε ἀπὸ τὴ θέση τοῦ καθηγητοῦ καὶ ἀφιερωθήκατε στὴν συγγραφὴ ἐπιστημονικῶν μελετῶν καὶ στὴ συμμετοχὴ σὲ πολλὰ διεθνῆ Συνέδρια. Κατὰ τὸ διάστημα αὐτὸ δημοσιεύσατε μεταξὺ ἄλλων καὶ τὸ σημαντικὸ ἔργο «Ο Τρίτος Κόσμος καὶ οἱ πλούσιες χῶρες», ποὺ ἐκδόθηκε ἀρχικὰ στὰ γαλλικὰ καὶ μεταφράσθηκε ὑστερα καὶ σὲ ἄλλες γλώσσες. Τὸ βιβλίο αὐτό, μαζὶ μὲ τὸ ἐντελῶς πρόσφατο «Pour une Nouvelle Politique du Développement International», χαράζουν τὶς κατευθύνσεις μιᾶς ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς σὲ διεθνῆ κλίμακα, ποὺ μπορεῖ τὰ βοηθήσει θετικὰ τὴν παγκόσμια οἰκονομία νὰ βγεῖ ἀπὸ τὸ σημερινὸ ἀδιέξοδο.

Μὲ τὴν ἀποκατάσταση τῆς Δημοκρατίας, ἐκλήθητε ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση τῆς Εθνικῆς Ἐνότητος καὶ ἀναλάβατε τὴν Διοίκηση τῆς Εθνικῆς Τραπέζης, τὴν ὅποια καὶ συνεχίζετε μὲ μεγάλη ἐπιτυχίᾳ.

Τὸ ὅλο σας ἐπιστημονικὸ ἔργο διαπνέεται, ἀγαπητὲ συνάδελφε, ἀπὸ τὴν

ἀγάπη πρὸς τὸν ἄνθρωπο, στηρίζεται στὶς ἀρχὲς τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης, τῆς διεθνοῦς συνεργασίας καὶ ἀλληλεγγύης καὶ ἀποβλέπει στὴν δημιουργία ἐνὸς καλύτερου κόσμου, ἵκανον νὰ ἔξασφαλίσει τὴν πρόοδο καὶ τὴν εὐημερία ὅλων τῶν ἀνθρώπων.

Σήμερα εἶμαι ἴδιαίτερα εὐτυχὴς ποὺ ἡ παρουσία σας στὸ χῶρο τῆς Ἀκαδημίας θὰ σᾶς δώσει τὴν εὐκαιρία νὰ συμβάλλετε, παράλληλα πρὸς τὶς ἐπιστημονικές σας ἔρευνες καὶ στὴν μελέτη, προώθηση καὶ λύση τῶν οἰκονομικῶν προβλημάτων ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ Χώρα.

Καλῶς ἥλθατε μεταξύ μας καὶ δεκθῆτε τὶς εὐχές μου γιὰ μιὰ μεγάλη ἐπιτυχία καὶ στὸ νέο λειτούργημά σας.

ΚΡΙΣΙΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ Κ. ΑΓΓΕΛΟΥ Θ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Κύριε Πρόεδρε τῆς Ἀκαδημίας,

Σᾶς εὐχαριστῶ θερμότατα γιὰ τὰ εὑμειῇ σας λόγια μὲ τὰ ὅποια μὲ ὑποδέχεσθε σήμερα στὸ Ἀγρότατο αὐτὸ Πνευματικὸ Ἰδρυμα, στὸ ὅποιο προσβλέπω μὲ ἴδιαίτερη συγκίνηση. Θὰ εἶμαι πολὺ εὐτυχὴς ἂν μπορέσω νὰ συμβάλω καὶ ἐγὼ στὴ μεγάλη τον Ἀποστολή.

Εὐχαριστῶ ἐπίσης τὰ ἀξιότιμα μέλη τῆς Ἀκαδημίας ποὺ μὲ τίμησαν μὲ τὴν φῆφο τους, καθὼς καὶ τὴν Πολιτεία, ποὺ ἐπεκύρωσε τὴν ἐκλογή μου ὡς τακτικοῦ μέλους τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.

Τέλος, εὐχαριστῶ ὅλως ἴδιαίτερα τὸν ἀγαπητὸ συνάδελφο καὶ φίλο κ. Ξενοφῶντα Ζολώτα, γιὰ τὴν τόσο θερμὴ καὶ συγκινητικὴ προσφώνησή του, ποὺ ὑπενθυμίζει τὴ στενὴ καὶ μακρὰ φιλία μας καὶ συνεργασία μας σὲ πάρα πολλοὺς τομεῖς, ποὺ ἐπεκτείνεται τώρα καὶ στὸ χῶρο τῆς Ἀκαδημίας.

Πρὸν εἰσέλθω στὸ κύριο θέμα μου, ἐπιτρέψατέ μου ν' ἀποτίσω φόρο εὐλαβοῦς τιμῆς στὴ μνήμη τῶν τριῶν διαπρεπῶν οἰκονομολόγων καὶ Ἀκαδημαϊκῶν, ποὺ συνέβαλαν μὲ τὴ συιολικὴ δράση τους στὴν πρόοδο τῆς οἰκονομικῆς ἐπιστήμης, ἀλλὰ καὶ στὴ διαμόρφωση τῆς οἰκονομικῆς καὶ δημοσιονομικῆς πολιτικῆς τῆς νεώτερης Ἑλλάδος καὶ μὲ τοὺς ὅποίους είχα τὴν τύχη νὰ συνεργασθῶ πολὺ στενά.

Στὸν Ἀνδρέα Ἀνδρεάδη, ποὺ ἐφέτος συμπληρώνονται ἑκατὸ ἀκριβῶς χρόνια ἀπὸ τὴ γέννησή του καὶ τὸν ὅποιο διαδέχθηκα στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν. Πολύ-