

# ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

---

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 16<sup>ΗΣ</sup> ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1984

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ-ΝΟΥΑΡΟΥ

---

## ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ RABELAIS (1483 - 1553)

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΟΥΡΟΥ

“Υπάρχουν πολλοὶ ἀξιόλογοι συγγραφεῖς ποὺ μὲ τὸν καιρὸν παραμερίζονται χωρὶς νὰ ξεχνιέται βέβαια ἡ σημασία τους, ὅταν εἶναι ἀτράνταχτη. Ἀλλὰ ἡ σχέση τους μὲ τὴν ἐπικαιρότητα καὶ τὶς πνευματικὲς ἀλλαγὲς τῶν ἐποχῶν, συγκρούεται κάποτε τόσο, ὥστε νὰ φαίνεται πώς ὁ συρμός τους ἔχει περάσει.

Αὐτὴ τὴν ἐντύπωση ἀποκομίζει κανεὶς ἀπὸ τὴν σπάνια ἀναφορὰ ἀνάμεσα στὸ σημερινὸ πνευματικὸ Πάνθεο, τοῦ *François Rabelais*, ποὺ ἡ φήμη του δὲν φαίνεται νὰ ταιριάζει πιὰ στὴν ἐποχή μας. Τοῦτο ὀφείλεται ἵσως στὴν σύγχρονη ἄγνοια τῶν κειμένων του, στὴν πλημμύρα τῶν στοχασμῶν του, ἡ στὸν ὅγκο τῶν βιβλίων του καὶ στὴν ἀπομίμησή τους ποὺ ἔξουδετερώνει τὰ πρωτότυπα. Κάθε πολυσέλιδο ψιλογραμμένο βιβλίο, φοβίζει τὸν σημερινὸ ἀνυπόμονο ἡ ἀδιάφορο ἀναγνώστη. Ὅταν ὅμως ὁ στοχαστὴς ὄραματίζεται τὸν *Rabelais* στὴν ἐποχή του, καὶ διαβάζει τὶς συγχνὲς ἐπικριτικὲς παρατηρήσεις του γιὰ τὰ καθημερινὰ πράγματα τοῦ βίου ποὺ δημιουργοῦνται ἀπὸ τὰ πρόσωπα τῆς ἐποχῆς, τότε ξαφνικὰ καταλαβαίνει τὶς πνευματικοκοινωνικὲς διαστάσεις του, σὲ πλάτος καὶ σὲ βάθος, καὶ ἀνακαλύπτει πώς συγκριτικὰ ταιριάζουν σὲ ὅλες τὶς ἐποχὲς καὶ ἴδιαίτερα στὴ δική μας. “Ο, τι γράφει εἶναι πρωτότυπο καὶ συνδέεται τὸσο μὲ τὴν ὑποκειμενικότητά του, ὅσο καὶ μὲ τὴν πραγματικότητα καὶ τὸν στοχαστὴ ἀναγνώστη. Κάποιος εἶπε πώς ὅποια σελίδα καὶ ἀνδιαβάσεις ἔχει τὴν αὐτοτέλεια της.

Δίπλα στὴ βιβλιογραφία ποὺ μὲ ἐνημέρωσε, ἐπιθυμοῦ νὰ ἀναφερθεῖ ἴδιαίτερα, ἡ πολύτιμη καὶ κλασσικὴ πιὰ «Ιστορία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πνεύματος» τοῦ φίλου μου

*Παναγιώτη Κανελλόπουλου, ὅπου ζωγραφίζονται μέσα στὴν ἐποχὴ τους ἡ Ἀναγέννηση καὶ οἱ σοφοί της, (τόσο στὸν Α' τόμο, σελίδες 248 - 260, καθὼς καὶ στὸ 9ο κεφάλαιο στὶς σελίδες 1046 καὶ παραπέρα).*

*Ο Κανελλόπουλος στὴν συγκριτικὴ τὸν προσπάθεια, τὴν σχετικὴ μὲ τὴν ἐποχὴ γύρω στὰ 1500 (ὅπου καὶ ἀπαραίτητα παραπέμπω γιὰ κάθε λεπτομέρεια χωρὶς νὰ ἐπαναλάβω ἐδῶ ὀλόκληρες τὶς περικοπές), ἔχει ἀποδώσει μὲ τὴν γνωστὴ γλαφυρότητά του τὴν ἐνωμένη χάρη τοῦ νοήματος μὲ τὴν ἐποχὴ.*

*Μέσα στὸ Φεονδαρχικὸ σκοτάδι, τὴν ἀδράνεια καὶ τὴν πνευματικὴ ἀδιαφορίᾳ τοῦ Μεσαίωνα, ἡ φωτεινὴ διάνοια τοῦ Πετράρχη (1304 - 1374) καὶ τοῦ Ἐμμανουὴλ Χρυσολωρᾶ ἡ σοφία, (1335 - 1415) ἀποτελοῦν τοὺς πρώτους φάρους τῆς ἐποχῆς ποὺ ὄνομάστηκε «Ἀναγέννηση (Renaissance) ἐπειδὴ αἰσθάνθηκε τὴν ἀδήριτη ἀνάγκη νὰ ἀναβιώσει τὴν ὁμορφιὰ καὶ τὸ πνεῦμα τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδας. Θαυμαστής της ὁ μεγάλος Ἰταλὸς ποιητὴς ἔδωσε μὲ τὰ τραγούδια τὸν τὴν πρώτη ὥθηση, καὶ ὁ Βυζαντινὸς σοφὸς πάτησε τὸ πρῶτο οὐσιαστικὸ βῆμα γιὰ τὴν Οἰκουμενικὴ καλλιέργεια τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας. Ἡ Ἀναγέννηση ἔγινε ἔντονος συρμὸς ποὺ προχώρησε ραγδαῖα πρὸς τὸν XV καὶ τὸν XVI αἰώνα τὸ λαμπερὸ quattrocento, ξύπνησε τὴν κοιμισμένη Εὐρώπη φωτιζόμενη ἀπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Σωκράτη, ποὺ θὰ γονιμοποιήσει λεγεῶνες ἀπὸ γίγαντες καλλιτέχνες καὶ βαθυστόχαστους σοφούς, πότε λυκνίζοντάς τους καὶ πότε σαλπίζοντας συνθήματα μὲ τοὺς ἥχους τοῦ μεγάλου Παλεστρίνα (1525 - 1594) καὶ ἀργότερα μὲ τὰ βιολιὰ τοῦ Στραντιβάριους (1644 - 1737).*

*Ομοις ἡ ἀρχὴ τοῦ 16ου αἰώνα στὴ Γαλλία χαρακτηρίζεται ἀπὸ δυσανάλογη, μετὰ τὴν πορεία τῆς Ἀναγέννησης στὴν Ἰταλία, Ἀγγλία καὶ Γερμανία, καθυστερημένη καὶ γιὰ τοῦτο ἐλλειμματικὴ πνευματικὴ παραγωγή. Οἱ Γάλλοι τῆς ἐποχῆς ἐκείνης καταγίνονται σὲ θρησκευτικὸς πολέμους καὶ ἀλληλοσπαραγμούς τῆς κοινωνικῆς ζωῆς τους, καὶ ἔτσι δὲν ἔχουν ἵσως καιρὸν ν' ἀσχοληθοῦν μὲ τὴν Παιδεία τους. Νομίζει κανεὶς πώς ἡ μόνη τους φροντίδα περιορίζεται στὸ νὰ χτίζουν πύργους καὶ νὰ τοὺς στολίζουν μὲ πίνακες ζένων ζωγράφων καὶ ἴσπανικοὺς τάπητες ποὺ πλοντίζουν τοὺς ξένους καλλιτέχνες, σὰν τὸν δικό μας τὸν Θεοτοκόπουλο καὶ τὸν Λεονάρδο ντά Βίντσι ποὺ ἀντιπροσωπεύονται ἄφθονα στὰ γαλλικὰ μουσεῖα. Ἄλλα καὶ κάτι ἄλλο φαίνεται πώς ἀπασχολοῦσε τοὺς Γάλλους τότε. Ἡ πολύπλοκη ἐνδυματικὴ ἐμφάνισή τους καὶ ἡ ἐθιμοτυπία τῶν κοινωνικῶν σχέσεών τους. Οἱ νταντέλες στὸ λαιμὸ καὶ στὶς γάμπες καὶ τὰ φτερὰ στὰ πλατύγυρα καπέλα (οὐ μόνο τῶν γυναικῶν), ἀλλὰ καὶ οἱ εὐαίσθητες πολύπλοκες συνήθειες τῶν Αὐλῶν τῶν Γάλλων μεγιστάνων, εἶναι φαίνεται σημαντικότερες γι' αὐτοὺς παρὰ ἡ βαθύτερη πνευματικὴ καλλιέργεια, ποὺ περι-*

ορίζεται στοὺς περιπλανώμενους τροβαδούρους καὶ στὶς ἀπαγγελίες τῶν τυχαίων ποιητῶν.

Πρέπει ὅμως νὰ σημειωθεῖ ὅτι οἱ κληρονομικὲς ἐδαφικὲς διεκδικήσεις τῶν Γάλλων Βασιλέων στὴν Ἰταλία καὶ ἴδιαίτερα τοῦ Φραγκίσκου τοῦ I εἶχαν συντελέσει σημαντικά, μὲ τὴν κάθοδο τῶν Γαλλικῶν στρατευμάτων στὴν Ἰταλία, ἀρχικὰ στὴν μονόπλευρη εἰσβολὴ τοῦ μιμητικοῦ συρμοῦ, τῆς ἀρχιτεκτονικῆς τῆς Ἀναγέννησης στὴν Γαλλία, χωρὶς ὅμως νὰ συνοδεύεται παράλληλα ἀπὸ πλατύτερη πνευματικὴ δραστηριότητα στὰ γράμματα.

὾πως γράφει ὁ Κανελλόπουλος, ἡ Γαλλία εἶχε ἀνάγκη τὴν ξένη βοήθεια ἀπὸ ὅπου φύτρωσαν τὰ λιγοστὰ γαλλικὰ μεγάλα πνευματικὰ ὄνόματα τῆς ἐποχῆς. Ἀνάμεσά τους ὁ Rabelais συντέλεσε σημαντικά στὸ «συγγρισμα» τῆς γαλλικῆς γλώσσας, γιατὶ τὸ ὕφος του ἀποτέλεσε ἐκπαιδευτικὸ παραδειγματισμό, ποὺ μαζὶ μὲ τὴν ἀξιόλογη ενδιαίσθητη πείρα καὶ τὸ ἀκατάβλητο χιοῦμορ του, ὁδήγησε στὴ δομὴ ποὺ θὰ ἀκολουθήσει ἡ γαλλικὴ γλώσσα. Ἄς σημειωθεῖ πῶς 150 χρόνια ἀργότερα, στὰ 1635, ἰδρυσε ὁ Richelieu τὴν Γαλλικὴ Ἀκαδημία.

Πρῶτος ὁ François Villon στὴ σύντομη ζωὴ του (1431 - 1463) καὶ ἔπειτα ἀρκετὰ ἀργότερα ὁ François Rabelais στὰ 1483 - 1553, ὅστερα ὁ προοδευτικὸς Καρδινάλιος Jean du Belley (1492 - 1560), ὁ Amyot, μεταφραστὴς τοῦ Πλούταρχου, ὁ μεγάλος πινδαρικὸς κονφὸς ποιητὴς Pierre de Ronsard (1524 - 1585), ὁ φιλελεύθερος Etienne de la Boetie (1530 - 1563) καὶ ὁ ἥθικολόγος Michel Eyquem Montaigne (1533 - 1592) ὑπῆρχαν οἱ σημαντικότεροι Γάλλοι πνευματικοὶ ἀντιπρόσωποι τῆς ἀρχῆς τῆς Γαλλικῆς Ἀναγέννησης καὶ τὰ πρῶτα ἀπὸ τὰ ἔπτα ἰδρυτικὰ μέλη τῆς περίφημης ποιητικῆς Pleiade ποὺ πρωτοεῖχε ἰδρύσει τὸν III π.χ. αἰώνα, ὁ Πτολεμαῖος ὁ Φιλάδελφος στὴν Ἀλεξάνδρεια (309 - 246).

Αὐτοὶ δημιούργησαν καὶ ἔσωσαν τὴν γαλλικὴ Ἀναγέννηση ποὺ ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 16ου αἰώνα ἀπειλήθηκαν σοβαρὰ ἀπὸ τοὺς στενόκαρδους καὶ ἀντιδραστικούς Ἰησουνίτες.

Σὲ λίγο (7 Ὁκτ. 1571) ἡ Ναυμαχία τῆς Ναυπάκτου θὰ ἐκδιώξει τοὺς Τούρκους ἀπὸ τὴν Εύρωπη καὶ θὰ ἔξασφαλίσει τὴν πορεία τοῦ ἐλληνοπαραμετρίου πολιτισμοῦ.

Μέσα στὸν ἀνεμοστρόβιλο τῆς γαλλικῆς Ἀναγέννησης πρέπει νὰ ἀναφερθεῖ καὶ ὁ σημαντικότερος γιατρὸς τῆς ἐποχῆς Ambroise Paré (1509 - 1590), ποὺ θεωρήθηκε «ἀγράμματος» ἐπειδὴ σὰν φτωχόπαιδο ποὺ ἤταν δὲν ἔμαθε λατινικὰ ὥστε ἔγραφε τὰ περίφημα χειρουργικὰ συγγράμματά του στὰ Γαλλικά. Ὡστόσο ὅμως κληροδότησε στοὺς γιατροὺς καὶ τὴν κοινωνία τὸ ἀθάνατο ρητὸ «*Science sans conscience n'est que ruine de l'âme*» (ἐπιστήμη χωρὶς συνείδηση δὲν εἶναι παρὰ κατα-

στροφὴ τῆς ψυχῆς). Καὶ ὅταν ἡ πελατεία του τὸν εὐγνωμονοῦσε, ἀπαντοῦσε μὲν ψηφὴ μετριοφροσύνη καὶ χριστιανικὴ πίστη: «*Je le pansa, Dieu le guérit*» (ἔγω τὸν ἐπίδεστα, ὁ Θεὸς τὸν γιάτρεψε).

‘Ο *Paré* φημίζεται στὴν ἱστορία τῆς ἰατρικῆς ως ὁ εἰσηγητὴς τῶν ἀπολινώσεων στὰ ἀγγεῖα ποὺ αἱμορραγοῦν, ἀντικαθιστώντας ἔτσι τὴν ἔως τότε καντηριαστικὴ χρησιμοποίηση ζεματιστοῦ λαδιοῦ καὶ πυρακτωμένου σίδερου γι' αὐτὸ τὸ σκοπό. Συγχωρεῖται βέβαια δεοντολογικὰ ὁ *Paré*, ἐπειδὴ στὴν ἐποχὴ του δὲν εἶχε ἀνακαλυφθεῖ ἀκόμα ἡ ὑπαρξὴ τοῦ μεγάλου Ἑλληνα γυναικολόγου του δεύτερου αἰώνα π.Χ. Σωρανοῦ τοῦ Ἐφέσιου, ποὺ εἶχε ἀπὸ τότε ἐφαρμόσει τὴν περίδεση τῶν ἀγγείων χωρὶς νὰ εἶχε προηγηθεῖ ἡ βάρβαρη χρησιμοποίηση τοῦ ζεματιστοῦ λαδιοῦ καὶ τοῦ πυρακτωμένου σίδερου. Δυστυχῶς ἡ φήμη τῆς πρωτοπορίας παρέμεινε στὸν *Paré*, τὸν κατὰ τὰ ἄλλα ἀξιότατο χειρουργὸ τῆς Ἀναγέννησης.

‘Η ἵδια ἀδικία συνέβηκε καὶ μὲ τὴν καθυστερημένη ἀνακάλυψη τῶν ἔργων τοῦ Σωρανοῦ, τοῦ ἐφευρέτη τῆς ἐμβρυονυλκίας, ποὺ ὅμως ἐξακολουθεῖ νὰ ἀποδίδεται στὸν Chamberlan γύρω στὶς ἀρχὲς τοῦ XVII. Αὐτὸς καὶ ὁ Ambroise *Paré*, χριστιανοὶ διαμαρτυρόμενοι καὶ οἱ δύο, σώθηκαν στὶς 24 Αὐγούστου τοῦ 1572 ἀπὸ τὴ Νύχτα τοῦ Ἅγιου Βαρθολομαίου, ἐπειδὴ βρέθηκαν καὶ οἱ δύο στὸ ὑπνοδωμάτιο τοῦ Γάλλου Βασιλιᾶ Ἐρρίκου τοῦ III.

‘Αλλὰ καὶ οἱ Ἑλληνες Ἐμμανουὴλ Τιμώνης καὶ Ἰάκωβος Πυλαρινὸς λησμονήθηκαν ἀπὸ τὴν ἐπίσημη ἱστορία, ἐνῶ καὶ οἱ δύο εἶχαν ἐφαρμόσει τὸν δαμαλισμὸ πολὺ πρίν, στὶς ἀρχὲς τοῦ XVIII αἰώνα, ἀπὸ τὸν φημιζόμενο Ἀγγλο Jenner (1749 - 1815).

Τέλος ἀνάμεσα σὲ μιὰ δεύτερη κατηγορία γιατρῶν τῆς Ἀναγέννησης συγκαταλέγεται καὶ τὸ αὐθαίρετο καὶ τεχνητὰ διανθισμένο ἀλλὰ ὅχι λιγότερο διάσημο ὄνομα τοῦ Areulus Bombastus Theophrastus Raraelsusus von Hohenheim μὲ ἀμφισβητούμενο ἥθος καὶ ἀξία ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀλχημικὴ συμβολή του στὴν Φαρμακολογία.

Αίγοι συγγραφεῖς, λογοτέχνες, φιλόλογοι καὶ φιλόσοφοι τυχαίνει νὰ εἶναι καὶ γιατροί. Ἀντίθετα πολλοὶ γιατροὶ παρουσιάζουν ἐπίδοση στὸν στοχασμὸ καὶ τὸ γράψιμο, τόσο ὥστε νὰ γίνονται σημαντικότεροι σ' αὐτὸν τὸν τομέα, παρὰ στὴν ἰατρικὴ τους προσφορά. Ἔνας τέτοιος ἦταν καὶ ὁ François Rabelais ποὺ τοποθετεῖται ἀπὸ τὴν φιλολογία περισσότερο ἀνάμεσα στοὺς λογοτέχνες καὶ φιλόλογους, παρὰ στοὺς γιατροὺς τῆς Ἀναγέννησης. Γιὰ τοῦτο ὁ βίος καὶ τὸ ἔργο του ἔχουν μελετηθεῖ περισσότερο ἀπὸ τοὺς φιλόλογους, ἐνῶ ἐντούτοις ἦταν σπουδαῖος γιατρὸς τῆς ἐποχῆς. Οἱ συμπατριώτες του τὸν ἔχουν, βέβαια, ἐξυμνήσει καὶ ἀπὸ τὶς δύο πλευρές του. Γενικότερα ὅμως μοῦ φαίνεται πὼς τὸ ὄνομα Rabelais συγχέεται κάπως μὲ τοὺς ἥρωες

τῶν σατυρικῶν βιβλίων του, τὸν *Gargantua* καὶ τὸν *Pantagruel* ποὺ παρέμειναν στὴν ἱστορία σύμβολα τῆς εὐθυμίας καὶ τῆς καλοζωίας.

Ομως ἦταν καὶ σημαντικὸς ἰατροφιλόσοφος, ἀλλὰ καὶ ἔξυπνος θεραπευτὴς ὁ *Rabelais*, ποὺ φαίνεται πώς γεννήθηκε στὰ 1483 στὸ *Chinon* τῆς *Touraine*, γιὸς τοῦ νομικοῦ *Antoine Rabelais*. Συνήθως, ὥπως εἶπα παραπάνω, οἱ γιατροὶ ποὺ γίνονται συγγραφεῖς καὶ φιλόλογοι, ἀρχίζουν ἀπὸ τὴν σπουδὴν τῆς ἰατρικῆς, καὶ ἀργότερα παρασύρονται πρὸς τὴν ἄλλη πλευρά. Ὁ *Rabelais* ἀκολούθησε τὴν ἀντίστροφη κατεύθυνση. Σπούδασε πρῶτα θεολογία καὶ ἐγίνε *Φραντζεσκάνος καλόγερος* στὸ *Fontenay le Comte* καὶ ἐπειτα *Βενεδικτῖνος* στὸ μοναστήρι τοῦ Ἀγίου Πέτρου τοῦ *Mallezais*.

Αὐτὴ ἡ ἄλλαγὴ ὀφείλεται στὴν γνώση του τῶν ἑλληνικῶν καὶ τῶν λατινικῶν ποὺ θεωρήθηκε αἴρετική καὶ ὀδήγησε στὴν καταδίωξή του ἀπὸ τὴν καθολικὴ ἐκκλησία, μαζὶ μὲ τὸν φίλο του *Geofroy d'Estissac*. Ἀργότερα ὁ τελευταῖος συγχωρέθηκε ἀπὸ τὸν Πάπα *Κλεμέντιο VII*, ἐγίνε δεσπότης στὸ *Mallezais*, καὶ πέτυχε τὴν δύσκολη μεταγραφὴ τοῦ *Rabelais* ἀπὸ τὸ *Τάγμα τῶν Φραντζεσκάνων στοὺς Βενεδικτίνους*. Τότε γνωρίστηκε μὲ τὸν νεαρὸν *Guillaume Budé* (1467 - 1540) πού, φίλος τοῦ Ἡρασμοῦ (1469 - 1536) σὰν δόκιμος ἑλληνιστής, χρησιμοποιήθηκε ἀπὸ τὸν βασιλιά *Φραγκίσκο I τῆς Γαλλίας* γιὰ τὴν ἴδρυση τοῦ *Collège de France*.

Ἀργότερα συναντοῦμε τὸν *Rabelais* συνοδὸν (ἴσως γραμματέα καὶ δάσκαλο) τοῦ ἀνηψιοῦ τοῦ φίλου του Ἡγούμενου, καὶ τώρα Δεσπότη *Geofroy d'Estissac*, ποὺ τοῦ ἔδωσε τὴν εὐκαιρία νὰ σχετιστεῖ μὲ ἀνθρώπους τῶν γραμμάτων. Θὰ ἦταν λοιπὸν φυσικὸ νὰ ἔξελιχθῇ πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση καὶ νὰ καλλιεργήσει τὴν φιλολογική του ἐπίδοση ποὺ ἀπὸ μαθητὴ ἀκόμα τὸν είχε χαραχτηρίσει. Ομως ὁ *Rabelais* ἦταν τύπος τυχοδιωχτικός, ποὺ τὴν σοβαρότητα ἥθελε νὰ τὴν ἀνταλλάξει καὶ μὲ τὴν καλοζωία.

Ωστε, κάποιο πρωὶ τοῦ 1527, δηλαδὴ 45 κιόλας χρονῶν, ἐξαφανίζεται ἀπὸ τὸ *«Μοναστήρι»* γιὰ νὰ γίνει «περιηγητικὸς καλόγερος» ἔξαρτώντας τὴν συντήρησή του ἀπὸ τὴν φιλοξενία. Ἀπὸ πόλη σὲ πόλη, προσθέτοντας γνώσεις καὶ κοινωνικὴ πείρα, φτάνει στὸ *Παρίσι*, ὅπου ἔρχεται σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ *Πανεπιστήμιο* καὶ διαπιστώνει τὴν διαμάχη ἀνάμεσα σὲ τούτου τὴν συντηρητικότητα καὶ τοῦ *Montpellier* τὶς προοδευτικὲς ἐπιδιώξεις.

Πέρασαν 5 χρόνια ἀπὸ τὸ ξεκίνημά του καὶ εἶναι τώρα 50 χρονῶν ὅταν ἀποφασίζει μὲ τὴν πνευματικὴ ὡριμότητα αὐτῆς τῆς ἡλικίας νὰ ἐγγραφεῖ φοιτητὴς στὴν Ἱατρικὴ Σχολὴ τοῦ *Montpellier* καὶ νὰ γίνει (1532) γιατρὸς καὶ διδάκτωρ. Ὁ *Rabelais* ἥξερε καλὰ τὰ ἑλληνικὰ καὶ τὰ λατινικά, ἀλλὰ καὶ τὰ ἑβραϊκά καὶ ἀραβικά, ποὺ βοηθοῦν στὸν καλπασμὸ τῆς ἰατρικῆς σταδιοδρομίας του. Σὲ 6 μῆνες μέσα ἀπο-

κτᾶ τὸ ἰατρικὸ πτυχίο ποὺ τοῦ ἐπιτρέπει νὰ διδάσκει καὶ νὰ ἀναλύει τοὺς Ἰπποκρατικοὺς Ἀφορισμούς, ἀπὸ τὸ πρωτότυπο ἑλληνικὸ κείμενο, ἄγνωστο ὡς τότε στοὺς ντόπιους γιατροὺς τοῦ τόπου ποὺ διάβαζαν λατινικὲς μεταφράσεις τοῦ Γαληνοῦ καὶ τοῦ Ἀβικένα. Ἐτσι ὁ Rabelais γίνεται ὁ εἰσηγητής τῆς Ἰπποκρατικῆς Κλινικῆς Ἰατρικῆς στὴν Γαλλία καὶ δημοσιεύει (1532) αὐτούσιους τοὺς «Ἀφορισμοὺς» τοῦ Ἰπποκράτη μὲ 187 δικές του λεκτικὲς ἑρμηνευτικὲς σημειώσεις. Τὴν ἵδια χρονιὰ διορίζεται στὴ Lyon γιατρὸς τῆς πόλης, ὅπου φαίνεται νὰ εἰσπράτει θεραπευτικὲς ἐπιτυχίες. Ὁ μικρὸς ὅμως μισθὸς καὶ ἡ λογοτεχνικὴ του ἐπίδοση τὸν ὠθοῦν στὴν συμμετοχὴ του στὴν ἀποδοτικὴ ἔκδοση τῶν περίφημων «Almanachs» ποὺ εἶχε ἀρχίσει μὲ τὴν ἐφεύρεση τῆς τυπογραφίας (1440).

Καὶ ἔτσι φτάνει ἡ ἐποχὴ ὅπου ἡ πείρα τοῦ βίου καὶ τὸ ἔμφυτο χιοῦμορ του ἐκδηλώνονται μὲ τὴν συγγραφὴ τοῦ πρώτου σατυρικοῦ βιβλίου του ποὺ φέρει τὸν τίτλο «*Les horribles et épouvantables faits et promesses du très renommé Pantagruel, Roi des Dipsodesl, fils du grand géant Gargantua*» (1532). Ἀκολουθοῦν *La vie inestimable du grand Gargantua, père de Pantagruel* (1534) καὶ 40 βιβλία ἀπὸ τὰ 1546 ἕως τὰ 1564, μετὰ τὸν θάνατο του (1553). Στὰ 1537 ἔγραψε τὸ τρίτο βιβλίο τῆς σειρᾶς πρὶν πεθάνει ὁ Φραγκίσκος ὁ I καὶ φύγει πάλι γιὰ τὴν Ρώμη. Τὸ τέταρτο σχετικὸ βιβλίο ἄρχισε στὴν Grenoble ἀλλὰ δημοσιεύθηκε μὲ τὴν βασιλικὴ ἄδεια στὰ 1552, ἔνα χρόνο πρὶν πεθάνει.

Τὸ κοινωνικὸ περιεχόμενο τῶν βιβλίων του γιὰ τὶς συνθῆκες κυρίως τῆς ἐποχῆς μὲ τὶς πολλὲς καὶ συχνὰ τρομερὲς ἡθικὲς περιπέτειες τοῦ ἥρωα, τὸν ἀναγκάζει νὰ χρησιμοποιήσει τὸ ψευδώνυμο καὶ νὰ ἀναφέρει ὡς συγγραφέα τὸν *Alcotrybas Nasier*.

Ἡ ἐκδοτικὴ ἐπιτυχία τῶν βιβλίων του εἶναι τόσο καταπληκτική, ὡστε φαίνεται πὼς σὲ δύο μῆνες μέσα πουλήθηκαν περισσότερα βιβλία του παρ' ὅσα ἡ Βίβλος σὲ 9 χρόνια. Τοῦτο ὀφείλεται βέβαια καὶ στὴν λογοτεχνικὴ γλαφυρότητα τοῦ συγγραφέα, ποὺ γίνεται ἔμμεσα καὶ ὁ ἀναμορφωτὴς τῆς γαλλικῆς γλωσσικῆς ἐξέλιξης. Φυσικὰ τὰ βιβλία του συναντοῦν τὴν ἔντονη ἀντίδραση τῆς Sorbonne τοῦ Παρισιοῦ καὶ ὁ Rabelais θὰ μποροῦσε νὰ εἶχε καταποντισθεῖ, ἢν ἡ τύχη δὲν ἔφερνε στὸ δρόμο του τὸν ἴσχυρὸ καὶ μαικήνα τῶν γραμμάτων Ἀρχιεπίσκοπο τοῦ Παρισιοῦ Καρδινάλιο Jean du Belley, ποὺ περνώντας ἀπὸ τὴν Λυών ὑπέφερε ἀπὸ ἴσχιαλγία. Προτίμησε τὸ Rabelais γιὰ γιατρὸ σὰν παλιὸς φίλος του, καὶ αὐτὸς τὸν γιάτρεψε. Τὸν ἔντυπωσίασε μὲ τὶς γνώσεις του, τὸ πνεῦμα του καὶ τὴν χάρη του, ὡστε στὴν ἀρχὴ τοῦ 1534, (ὅταν μόλις εἶχε γεννηθεῖ ὁ Montaigne 1533) συνοδεύει τὸν Ἀρχιεπίσκοπο σὰν προσωπικὸς γιατρός του στὴν Ρώμη, ὅπου σπουδάζει ὅσο μπορεῖ περισσότερο καὶ ἀπὸ ὅπου ξαναγυρίζει τὸ καλοκαίρι καὶ στὴν Λυών. Ἄλλὰ γιὰ ν' ἀποφύγει τὶς διώξεις, ἐξαφανί-

ζεται ἀπὸ τὴν θεση του στὸ Νοσοκομεῖο τῆς Λυών καὶ προστρέχει πάλι στὴν προστασία τοῦ Ἀρχιεπίσκοπου. "Υστερ' ἀπὸ λίγους μῆνες πληκτικῆς γι' αὐτὸν διαμονῆς στὸ Ἀββαεῖο τῶν Βενεδικτίνων στὸ St. Maure Les Fosses, ὅπου τὸν τοποθέτησε ὁ ἐπιεικῆς Ἀρχιεπίσκοπος, ξαναγυρίζει χωρὶς ντροπὴ στὴ Λυών, ὅπου πενηντάρης πιὰ ἀποκτᾶ τὸ διδακτορικὸ δίπλωμα καὶ ἀσκεῖ τὴν ἰατρικὴ ἀποστολὴ (1535), ἐνῶ σύγχρονα διδάσκει στὸ Πανεπιστήμιο καὶ ἐγκαινιάζει τὸ περίφημο Ἀμφιθέατρο ποὺ ὑπάρχει ἀκόμα, καὶ ὅπου ἐκτελεῖ μὲ ἔξαιρετη ἐπιτηδειότητα τίς δημόσιες νεκροψίες του. Ἐκεῖ γέρος πιὰ συναντιέται μὲ τὸ παιδάκι τοῦ Vesal (1524 - 1564). Καὶ ἐνῷ συνεχίζει τὴν διδασκαλία τοῦ Ἰπποκράτη, περιφρονεῖ καὶ σατυρίζει τὸν Παράκελσο καὶ τοὺς ἀγύρτες τῆς ἐποχῆς ποὺ ἐκμεταλλεύονται τὴν ἄγνοια καὶ τὴν εὐπιστία τοῦ κοινοῦ. Ἡ διδασκαλία του προβάλλει τὴν βαθιὰ πίστη του στὴν ἡθική, ποὺ μὲ τὸ σπινθηροβόλο πνεῦμα του κρύβεται πίσω ἀπὸ τὴν σάτυρα. Μ' αὐτὴν κατόρθωσε ν' ἀνοίξει τὰ μάτια τοῦ γαλλικοῦ λαοῦ ἐνάντια στὴν ἰατρικὴ ἀγυρτίᾳ τῆς ἐποχῆς του, καὶ νὰ γίνει ὁ φιλοσοφημένος πραχτικὸς ἡθικολόγος τῆς Ἀναγέννησης. Περνώντας ἀπὸ τὸ Metz καὶ τὸ Στρασβούργο καὶ σὰν παράξενος ἐφημέριος στὸ Meudon πέθανε στὸ Παρίσι 70 χρονῶν στὰ 1553. Ἡ Γαλλικὴ ἐπανάσταση ἐξαφάνισε τὸν τάφο του στὴν ἐκκλησία τοῦ Ἅγιου Παύλου κοντὰ στὴν Βαστίλη, ὅταν αὐτὴ ἴσοπεδώθηκε. Μαζὶ μὲ τὰ ὄστα τοῦ Βολταίρου καὶ τοῦ Rousso, ποὺ γιὰ παρόμοιο λόγο δὲν βρέθηκαν ποτέ, κατόρθωσαν ωστόσο νὰ γίνουν καὶ οἱ τρεῖς ἀθάνατα μνημεῖα.

"Υστερ' ἀπὸ τὸν θάνατό του ὁ Rabelais δὲν λησμονήθηκε. Ἀντίθετα ἔγινε θρύλος μὲ τὴν παγκόσμια διασπορὰ ποὺ πῆραν τὰ βιβλία του. Κυκλοφόρησε μάλιστα καὶ 50 βιβλίο τῆς σειρᾶς Gargantua στὰ 1564 μὲ ἀμφισβητούμενες πληροφορίες γιὰ τὸν συγγραφέα.

‘Ωστόσο ὁ Rabelais ἔμεινε στοὺς πνευματικοὺς κύκλους τῆς Εὐρώπης σὲ μεγάλη ἐκτίμηση. Γιατὶ τὰ βιβλία του ἔδωσαν καινούργια θέματα καὶ ὕφος στὴν φιλοσοφία. Oi κορυφαῖοι Γάλλοι συγγραφεῖς ποὺ ἀκολούθησαν, ὁ Jean Louis Guez de Balsac (1597 - 1654) στὸν 17ο αἰώνα καὶ ἀκόμα καὶ στὸν 19ο ὥπος ὁ Balsac (1799 - 1850) στὴν Comédie Humaine (1842) ἀλλὰ καὶ οἱ Ἀγγλοι τῆς ἐποχῆς του, ὁ Swift (1661 - 1745), Sterne (1713 - 1768) κ.ἄ. δὲν ἔπαινσαν νὰ ἐπαινοῦν καὶ νὰ θαυμάζουν τὸν Rabelais.

‘Ο Κανελλόπουλος θεώρει πὼς τὸ ὕφος καὶ τὸ χιοῦμορ του «χαραχτηρίζει ὡς σήμερα τὸ γαλλικὸ πνεῦμα», μὲ τὴν ἐκφραστικὴ του λεπτότητα ποὺ τοῦ ἐπιτρέπει νὰ καλύπτει ἀκόμα καὶ τὸν χυδαϊσμὸ ποὺ θὰ χρησιμοποιοῦσε ἵσως ἄλλος χοντροκομένος χειρισμός». «Κανένας ἄλλος», γράφει ὁ Κανελλόπουλος «ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Rabelais δηλαδὴ, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν εὐφυέστατο ποιητὴ καὶ ἐξοικειωμένο καὶ κλασσικὰ βαθιὰ μορφωμένο Γάλλο δὲν θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἀνεκτὸς μὲ ὅση ἀναλυτικότητα μᾶς

περιγράφει ὁ *Rabelais*, ὁ ἀνώτερος καλόγερος, ὁ ἐξαιρετικὸς γιατρός, ὁ ἔκτακτος ἐλληνιστής, ποὺ ἀλληλογραφοῦσε μὲ τὸν Ἐρασμο καὶ σχετίζονταν στὴν Ρώμη μὲ τὴν Ἰωάννα Λάσκαρη...» «παίζει τὰ λογικὰ παιγνίδια χωρὶς νὰ φοβᾶται νὰ παρασυρθεῖ ἀπὸ τοὺς δυνατοὺς ἀνέμους καὶ νὰ πέσει νὰ σπάσει τὰ μοῦτρα του» (sic.).

Καὶ ἂς μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ προσθέσω πὼς ὁ *Rabelais* χάρισε στὴν Γαλλικὴ φιλολογία μιὰ φορεσιὰ ποὺ ἡ εἰκαστικὴ Σχολὴ τοῦ *Fontainebleau* μὲ ἴδρυτη τὸν Φραγκίσκο τὸν I (1515 - 1547) τὴν συμπλήρωσε μὲ περοῦκες καὶ σκαρπίνια, ἀλλὰ χωρὶς νὰ ἐξευτελίσει τὸ πνεῦμα τῆς λεβεντιᾶς» τοῦ 17ου αἰώνα, ποὺ πολὺ ἀργότερα ἔχει πειστικὰ ἀποδώσει ὁ *Edmond Rostan* (1868 - 1918) μὲ τὸν περίφημο *Cyrano de Bergerac* (1897).

500 χρόνια ὄστερ' ἀπὸ τὴν γέννησή του, ἡ παγκόσμια ἰατρικὴ τιμᾶ τὸν ἐμπνευσμένο *Rabelais* σὰν τὸν πρωτοπόρο τοῦ ἰατρικοῦ στοχασμοῦ ποὺ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, πέρα ἀπὸ τὴν Ἰπποκρατικὴ εἰλικρίνεια, δὲν διέθετε ἄλλα ἐπιχειρήματα γιὰ νὰ ἐπικράτησει. Μὲ τὴν ἄτοπο ἀπαγωγὴ τὸ ἀνήσυχο πνεῦμα τοῦ *Rabelais* ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν λογοτεχνικὴ του μαεστρία κατορθώνει, μὲ τὸ χαμόγελο νὰ προσθέτει στὸ οἰκοδόμημα τῆς ἰατρικῆς ἔνα ἀκόμα σημαντικὸ κρητιδωμα στὸν δεοντολογικὸ ὄγκολιθο τοῦ Ἰπποκράτη.

Ἐμεῖς οἱ γιατροὶ ὑμνοῦμε τὸν συνάδελφο *François Rabelais* γιὰ τὴν χιονμοριστικὴ διάθεσή του. Ἀλλὰ καὶ γιατὶ μᾶς ἔμαθε πὼς ὅποιος δὲν μπορεῖ νὰ γελάσει δὲν εἶναι σοβαρὸς ἄνθρωπος.