

# ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

---

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 10<sup>ΗΣ</sup> ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1981

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΚΑΡΜΙΡΗ

---

## ΟΙ ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΙ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ. ΛΟΥΡΟΥ

Είναι χαραχτηριστικό, φοβάμαι, για τὴ βιαστικὴ ἐποχή μας τὸ πόσο σύντομα ἔχεινοῦνται οἱ ἄνθρωποι, μόλις προσθέσονταν τὰ λιθαράκια τους στὴν οἰκοδόμηση τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς κοινωνίας.

«Μακάριοι, βέβαια, οἱ νεκροὶ ποὺ λησμονοῦν τὴν πίκρια τῆς ζωῆς». Ἀλλὰ ἀναρωτιέμαι μήπως ἀκόμα καὶ ἀντὸς δὲ ποιητὴς τοῦ ἔξασιον στίχου ἔχει λησμονηθεῖ; Ἡ ὑστεροφημία εἶναι πάντα θολότερη ἀπὸ τὴν σημασίᾳ τῆς προσπάθειας, καὶ μάλιστα σὲ ἓνα τόπο σὰν τὸ δικό μας, ποὺ ἔχει ἀνάγκη νὰ μὴ ἔχεινται τὴν πάμπλοντη παραδόση του.

Ἐτσι νομίζω πώς ἀπὸ καιρὸν σὲ καιρὸν θὰ πρέπει νὰ θυμίζονται στοὺς τεώτεροὺς οἱ ἄνθρωποι καὶ οἱ πράξεις τους, ποὺ ἔλαμψαν στὴν ἐποχή τους καὶ ποὺ σήμερα δυστυχῶς παραμερίζεται ἡ μνήμη τους ἀπὸ τοὺς ἐπιλήσμονες καὶ τοὺς συχνά, φεῦ, ἐπιμηθεῖς.

Χρέος μου γιὰ τοῦτο θεωρῶ τὸ νὰ ξαναθυμίσω ἓνα ὄνομα ποὺ ὑπῆρξε κάποτε πασίγνωστο σύμβολο σεβασμοῦ καὶ ποὺ ἀνήκει σὲ μιὰ οἰκογένεια μὲ τίτλους σοβαροὺς γιὰ σπουδαῖες ὑπηρεσίες ποὺ πρόσφερε στὸν τόπο μας, καὶ γενικότερα στὴν ἐπιστήμη.

Ἡ οἰκογένεια Χρηστομάνου κατέχει περίοπτη θέση μέσα στὴν ἐπιστημονικὴ ἀριστοκρατία τοῦ τόπου μας. Ἡ καταγωγὴ εἶναι βυζαντινὴ μὲ τὸ ὄνομα Μάρο. Κάποτε, ὅστερ ἀπὸ τὴν "Αλωση, ἀναγκαστικὴ ἐγκατάσταση στὸ Μελένικο τῆς Μακεδονίας, ὅπον εὐημεροῦσε ἀκόμα ὁ Ἐλληνισμός. Ἐμπορος ὁ Γεώργιος

Χρηστομάρος ἐγκαταστάθηκε στή Βιέννη. Γιός του ὁ Ἀναστάσιος Χρηστομάρος παρουσιάζεται στή νεώτερη Ἑλλάδα κεφαλή τῆς οἰκογένειας (1841 - 1901), διάσημος χημικὸς καὶ ἰδρυτὴς τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Χημείου στήν Ἀθήνα. Ἡ καταγωγὴ τῆς συζύγου του, κόρης τοῦ Βαναροῦ γιατροῦ καθηγητῆς στήν πρώτη Ἰατρική Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Ἀντώνιου Λινδερμάγερ, ποὺ πρόσφερε σπουδαῖες ὑπηρεσίες στήν ἑλληνική Ἰατρική, εἶναι ἀπὸ τίς σημαντικότερες Ἀθηναϊκὲς οἰκογένειες τῶν Μπενιζέλων, ποὺ ὡς ἔμβλημά τους εἶχαν τὴ φράση ἀπῶν Εὐγενῶν Εὐγενέστεροι. Ἡ γενεαλογία τους ἔχει περιγραφεῖ ἐκτενέστατα ἀπὸ τὸν Δημ. Καμπούρογλον.

Σπουδασμένος στήν Βιέννη, ὅπου εἶχε ἐγκατασταθεῖ ὁ ἔμπορος πατέρας του, ἀλλὰ καὶ στήν Καλρσρούη, στὸ Γκίσεν καὶ τὴν Χαϊδελβέργη, ὁ Ἀναστάσιος Χρηστομάρος ἔγινε μαθητὴς καὶ βοηθὸς πολλῶν σπουδαίων Γερμανῶν χημικῶν καὶ τοῦ μεγάλου Bunsen (1811 - 1899), ποὺ λάμπει πάντα στή Χημεία μὲ τὶς λυχνίες του. Καὶ ἐκεῖ ὁ Χρηστομάρος συμπορεύθηκε στήν ἐφεύρεση καὶ τὴν ἐξέλιξη τοῦ φασματοσκόπιου. Μόλις πῆρε τὸ διδακτορικό του δίπλωμα στὰ 1861, ἐργάστηκε στήν Φραγκφούρτη καὶ τὴ Μόσχα σὲ μεγάλα ἐργοστάσια χημικῶν προϊόντων. Ὁ Ἐπαμεινώνδας Δεληγιωργης, Ὅπουργὸς τῆς Παιδείας, δὲν τὸν ἄφησε νὰ ἐξειλιχθεῖ σὲ ξένες χῶρες καὶ τὸν κάλεσε στὰ 1862 στήν Ἀθήνα, ὅπου ἔγινε καθηγητὴς τῆς Χημείας, ἀρχικὰ στὸ Ἐθνικὸ Διδακτήριο καὶ ὑστερὸς ἀπὸ ἓνα χρόνο Ὅφηγητὴς στὸ Πανεπιστήμιο, ὅπου ποὺν νὰ ἰδρύσει ἀργότερα τὸ πρῶτο Χημεῖο στήν Ἑλλάδα, στήν ὁδὸ Σόλωνος, μὲ Ἀρχιτέκτονα τὸν Τσίλλερ, ἀγωνίστηκε μέσα σὲ κάποιο ὑπόγειο τοῦ Πανεπιστημίου καὶ ὑστερα στὸ Λύκειο Γρ. Παπαδοπούλου ποὺ ἀγόρασε τὸ Πανεπιστήμιο. Καὶ μὲ δικά του ἔξοδα στήν ἀρχή, πρῶτος ἔθεσε τὰ θεμέλια τῆς Χημικῆς ἐπιστήμης στὸν τόπο μας, σὲ συνεργασία μὲ τὸν καθηγητὴ τῆς Φαρμακολογίας (1837) καὶ ἐπειτα τῆς Χημείας καὶ τῆς Φυσικῆς Λάνδερερ. Ἔκτακτος καθηγητὴς τῆς Γεν. Χημείας ἔγινε στὰ 1866 καὶ τακτικὸς στήν ἵδια ἔδρα στὰ 1869. Σημαντικὲς ὑπῆρξαν οἱ πρωτότυπες ἀνακοινώσεις του γιὰ τὸν προσδιορισμὸ τοῦ εἰδικοῦ βάροντος τοῦ ἀργύρου καὶ ἀλλων μετάλλων. Ἀσχολήθηκε μὲ τὰ ἴαματικὰ νερὰ τῆς χώρας, καθὼς καὶ μὲ τὸν λιγνίτες, μαγνησίτες καὶ χρωμίτες. Ἰδρυτὴς θεωρεῖται ἐπίσης καὶ τῆς ἑλληνικῆς χωματονοργίας. "Ὑστερὸς ἀπὸ τὴν ἔκρηξη τοῦ ἡφαιστείου τῆς Θήρας, ὅπου τὸν ἔστειλε ἡ Κυβέρνηση, ὁ Χρηστομάρος εἶναι ὁ πρῶτος ποὺ ἀνακάλυψε ἵχνη ἀπὸ τὸν ἀρχαίον ἑλληνικὸν πολιτισμὸν στὸ νησί, πράγμα ποὺ προκάλεσε τότε παγκόσμια αἰσθηση. Σημαντικὰ ὑπῆρξαν τὰ συγγράμματά του, ἡ Εἰσαγωγὴ του στή Χημεία καὶ οἱ Ἀναλυτικὸι Πίνακες ποὺ ποδηγέτησαν τὶς ἐπόμενες γενεές. Μὲ τὴν πλατειά τον μόρφωση ἀσχολήθηκε καὶ ἔγραψε γιὰ τὸν σεισμὸν τῆς Παρνασσίδας, τῆς Χίου

της Σάμου καὶ της Θεσσαλονίκης, ποὺ παρουσιάστηκαν ἀπὸ τὰ 1870 ὥς τὸ τέλος τοῦ αἰώνα.

‘Ο Αναστάσιος ἀπέκτησε τέσσερις γιοὺς καὶ μιὰ κόρη<sup>1</sup>. ‘Ο Κωνσταντῖνος καὶ δ’ Ἀντώνιος ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρουν διέπρεψαν στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἔξωτερον.

‘Ο Κωνσταντῖνος (1867 - 1911) σπούδασε στὴν Βιέννη φιλοσοφία καὶ ἴστορία καὶ ἔγινε γνωστὸς μὲ τὰ λογοτεχνικὰ βιβλία του, πρὸ πάντων δμῶς παγκόσμια γιὰ τὸ Βιβλίο τῆς Αὐτοκράτειας Ἐλισάβετ τῆς Αὐστρίας ποὺ τρία χρόνια τὴν δίδαξε στὴν Βιέννη Ἑλληνικά. Ἀπὸ τὴν Αὐτοκράτειρα ἐμπινέστηκε σημαντικὰ στὸν ὑπόλοιπο πνευματικὸν βίον. ‘Ιστορικὴ ἐπίσης εἶναι ἡ δημιουργία τοῦ «Οργανισμοῦ τῆς Νέας Σκηνῆς» (1901) μὲ τὴν ἀνακάλυψη τῆς Μαρίκας Κοτοπούλη καὶ τῆς Κυρβέλης Ἀδριανοῦ. Ἀλησμόνητη θὰ παραμείνει ἡ ἐπίκλησή του στὸ θέατρο τοῦ Διονύσου στὴν δημοτικὴ γλώσσα, ποὺ συγκέντρωσε καὶ ἐνθουσίασε τὸν πνευματικὸν κόσμο. ‘Ο Χρηστομάνος, ἔξαιρετικὰ μορφωμένος καὶ ταλαντούχος λογοτέχνης, ἀνήκει στὴν συμβολικὴ Σχολὴ μὲ ἐντορο αἰσθητισμὸν καὶ ἀποτελεῖ δρόσημο γιὰ τὸ Ἑλληνικὸν θέατρο καὶ γενικώτερα γιὰ τὴν Ἑλληνικὴν πεζογραφία. ‘Ο ιδιόρυθμος ρομαντικὸς λυρισμός του τὸν ὀδηγεῖ στὸ φεαλιστικὸν δράμα καὶ τὴν τραγωδία. Ἐτσι ἐπηρέασε ἀποφασιστικὰ τὴν λογοτεχνία στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ ἵσως καὶ στὸ ἔξωτερον, ὅπου τὰ βιβλία του «Η Σταχτὶα γνναίκα», ἡ «Κερένια Κούκλα», τὰ «Τρία Φιλιά» καὶ ἴδιως τὰ βιβλία γιὰ τὴν Αὐτοκράτειρα Ἐλισάβετ διαβάστηκαν μὲ μεγάλη ἐπιτυχία. Τὸ τελευταῖο μάλιστα μὲ πρόλογο τοῦ Maurice Barrés. Δὲν ἀποκλείεται ἡ φιλοσοφικὴ νοοτροπία του ποὺ παρακολούθειται ἀπὸ διάφανη μελαγχολία, νὰ ὀφείλεται καὶ στὴν ἀναπηρία τῆς κύρφωσης ποὺ ἔπαθε ὅταν ἔπεσε μικρὸς ἀπὸ τὸ λίκνο του. ‘Ωστόσο, τὸ ἐντορο ταλέντο του καὶ ἡ μεγάλη γοητεία τοῦ λόγου του, συγκάλυπταν τὴν σωματική του αὐτὴν παραμόρφωση. Κλασσικὴ θὰ παραμείνει ἡ περιγραφὴ τῶν πρώτων Ολυμπιακῶν Αγώνων (1896) στὸ Στάδιο τῆς Αθήνας, ποὺ μεταφράστηκε σὲ πολλὲς ἔνετες γλώσσες. Ἀλλὰ καὶ ὡς ἴστορικὸς δὲ Κωνσταντῖνος Χρηστομάνος ἐρεύνησε καὶ κατάστρωσε τὴν Χρυσὴ Βίβλο τῆς Ἑλληνικῆς Αρχοντοκρατίας μὲ τὰ Γενεαλογικὰ Μελετήματά του. Δυστυχῶς τὸ Αθηναϊκὸν Αρχοντολόγιο δὲν τὸ τέλειωσε καὶ δὲ συνεχίστηκε. Εἰδικότερες λεπτομέρειες γιὰ τὴν βιογραφία τοῦ Χρηστομάνου καὶ πολλὰ σχετικὰ ἀνέκδοτα δὲν μποροῦν νὰ συμπεριληφθοῦν σὲ τούτη τὴν διμιλία. Θὰ προσθέσω μόνον ὅτι ἡ πολύγλωσση κατάρτισή του καὶ τὸ σπινθηροβόλο πνεῦμα του ἐντυπωσίασαν τὴν Αὐστριακὴν Αὐλὴν καὶ τὴν κοινωνία τῆς Βιέννης. “Υστερὸς ἀπὸ ἄλλονς Ἐλληνες δασκάλους, τὸν κάλεσε ὁ Φραγκίσκος Ιωσήφ ὡς

1. Κωνσταντῖνος, Ἀντώνιος, Μαξιμιλιανός, Ιωάννης καὶ Μαρία.

τρίτο λέκτωρα τῆς συζύγου του Ἐλισάβετ. Καὶ ἀπὸ τότε μὲ διακοπές προσκλήθηκε ἄλλες δύο φορές, καὶ τελενταῖα στὸ νεόχτιστο Ἀχίλλειο τῆς Κέρκυρας, ποὺ ἐπέδρασε σημαντικὰ στοὺς συναισθηματικοὺς δραματισμοὺς του. Στὴ Βιέννη ὁ Κωνσταντῖνος Χρηστομάρος κατόρθωσε νὰ εἰσχωρήσει στὶς βιβλιοθῆκες καὶ νὰ φτάσει ὡς τὸ Βατικανό, ὅπου ἀφοῦ ἔγινε καθολικός, ἐφεύρησε πολλὰ στοιχεῖα σχετικὰ μὲ τὴν Ἐραλδικὴ ἐπιστήμην. Ἡ τρίτη πρόσκληση ἀπὸ τὴν Ἐλισάβετ ἀρχισε σὲ ἕνα μακρὸν ταξίδι μὲ τὴν θαλαμηγό της «Ιέρακας» (*Falké*) στὴν Μαδέρα, τὸ Ἀλγέρι καὶ ἄλλα μερη τῆς Ἀρατολῆς. Ἡ σωματικὴ του παραμόρφωση δὲν ἐπιτρέπει, νομίζω, τὴν ὑπόνοια ἐρωτικῆς σχέσης μὲ τὴν ὥραλα συνοδό του. Ἀντίθετα, πρέπει νὰ θεωρηθεῖ βέβαιο πὼς ἐκεῖνος, σύμφωνα μὲ τὴν ἀτμόσφαιρα ποὺ συναντᾶ κανεὶς στὸ περίφημο βιβλίο του, τὴν εἶχε ἐρωτευθεῖ. Ἔγινε αὐστριακὸς ὑπήκοος καὶ ὁ Αὐτοκράτορας τοῦ ἀπένειμε τὸν τίτλο τοῦ Βαρώνου. Ὁ σοβαρὸς πνευματικὸς κόσμος τῆς Αὐστρίας ἔδειξε ἐκτίμηση πρὸς τὸν Χρηστομάρο. Ἔγινε μέλος πολλῶν πνευματικῶν σωματείων καὶ διορίστηκε καθηγητὴς τῆς Νεοελληνικῆς στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Βιέννης, ἀπὸ ὅπου παρατίθηκε ὑστερὸς ἀπὸ τὴν δολοφονία τῆς Αὐτοκράτειρας ποὺ τὸν ἀφῆσε ἀπαρηγόρητο (1898). Ἀπὸ τότε ὁ συναισθηματισμὸς τοῦ Χρηστομάρου περιέπεσε στὸ Μυστικισμό. Ἡ ἐμπνεύστριά του τοῦ εἶχε δείξει τὰ πλούτη τῆς ἀριστοκρατικῆς πολυτέλειας, ὅπου ὁ ἴδιος πρόσθεσε, μὲ ρεαλιστικὲς ἐπιπτώσεις, τὴν ἀντίθεση τῆς φτώχειας καὶ τῆς δυστυχίας. Ἡ Βιζαντινὴ του οἰκογενειακὴ παράδοση καὶ ἡ Ἀθηναϊκὴ του μητρικὴ καταγωγή, τὸν ὁδηγοῦν στὴν ρεαλιστικὴ ἀπάθεια ποὺ κυριαρχεῖ στὸ μνηστορηματικὸ του συγγραφικὸ ἔργο μὲ τὴν περιγραφὴ τῶν βασανισμένων χαρακτήρων. Εἶναι δμως ἔντονο τὸ ταλέντο του ὥστε εἰσχωρεῖ σὲ ὅλες τὶς ζωτανὲς παρελάσεις τῶν μνηστορηματικῶν ἀνθρώπων του. Ἡ μοίρα εἶναι τὸ ἐξηγητικό του καταφύγιο καὶ ἡ ἄπειρη βιβλιογραφία γιὰ τὸ ἔργο του προσπαθεῖ νὰ ἀναλύσει τὴν ἴδιορυθμία του. Ἀνάμεσα στὰ ἀνέκdotα σπινθηροβολήματά του χαρακτηριστικὸ εἶναι τὸ προοδευτικὸ του πνεῦμα. Ὁδήγησε ἕνα ἀπὸ τὰ πρῶτα αὐτοκίνητα στὴν Ἀθήνα γύρω στὰ 1902, σύγχρονα μὲ τὸν Νικόλαο Σιμόπονλο, ἰδρυτὴ τῆς ΕΛΠΑ. Καὶ μὴ ἔργοντας πὼς λειτουργοῦν τὰ φρένα, τριγύρως ὅσες ὥρες κρείστηκε γιὰ νὰ ἐξαντληθεῖ ἡ βενζίνη. Προεῖδε τὸ θάνατό του σχεδὸν μὲ ἀκρίβεια.

Δευτέρος γιὸς τοῦ Ἀναστάσιου Χρηστομάρου εἶναι ὁ Ἀντώνιος, κορυφαῖος παθολόγος γιατρὸς τῆς ἐποχῆς του, ποὺ ἐκτιμήθηκε ἴδιαίτερα ἐπίσης γιὰ τὴν καθαρὴ καὶ ἐπιβλητικὴ διάνοιά του στὴν πολιτική, σὲ μιὰ ἐποχὴ δμως ποὺ οἱ περιστάσεις ἐπέβαλλαν τὴν σύγχυση τοῦ δικασμοῦ στὴν κοινωνία.

Ο Ἀντώνιος Χρηστόμαρος γεννήθηκε στὴν Ἀθήνα στὰ 1870, ἀλλὰ σπούδασε ὅπως ὁ πατέρας του Ἀναστάσιος στὴ Βιέννη, συγκάτοικος τοῦ

ἀδελφοῦ τον Κωνσταντίνον καὶ παρ' ὅλη τὴν ἀντίθεση τῶν χαραχτήρων τους. Ὁνειροπόλος δὲ λογοτέχνης, πολύγλωσσος πνευματικὸς ἄνθρωπος. Θετικὸς ἐπιστήμων μὲ πρακτικὸν νοῦ δὲ Ἀντώνιος, κυκλοφοροῦσαν σὲ διαφορετικοὺς κύκλους. Τὸ γυναικεῖο στοιχεῖο ποὺ θάμαζε ἔντονα δὲ δύστυχος κυρίος Κωνσταντίνος, ἔβρισκε ἐντούτοις ἀνταπόκριση στὴ γοητεία του, ἐνῶ δὲ Ἀντώνιος ἦταν ἀντίθετα περιορισμένος στὴν ἴσχυρότητά του μὲ τὸ χαραχτηριστικὸν χαμόγελο τῆς μετριοφροσύνης καὶ τῆς λιτότητας ποὺ χαραχτηρίζουν δὲ τὸ βίο του. Πανέξυπνος καὶ αὐτὸς κατακτᾶ τὸν ἐπιστημονικὸν ἔξοπλισμό του κοντὰ στὸν περίφημο δάσκαλό του *Notragel*, ποὺ ἀποτελοῦσε τότε τὸ καταφύγιο τῆς ἑλληνικῆς ἱατρικῆς ξενομανίας. Στὸν ἀτυχοπόλεμο τοῦ 1897 ἔσπενσε νὰ ὑπηρετήσει τὴν πατρίδα του καὶ ἀπὸ τότε ἀγκυροβόλησε στὴν Ἀθήνα, γιὰ νὰ πρωτοστατήσει δὲ ποὺ οἱ δυνατότητές του τὸ ἐπέτρεψαν. Διενθυντής στὰ 1907 καὶ διάδοχος τοῦ Γ. Μακᾶ στὴν μοναδικὴ τότε Παθολογικὴ Κλινικὴ τοῦ Εναγγελισμοῦ, συμπληρώνει μὲ τὸν Μαρίνο Γεροντάρο, Διενθυντή τῆς Χειρουργικῆς Κλινικῆς καὶ τὸν Κ. Λούδο ἀργότερα (1910), καθηγητὴ τῆς Μαιευτικῆς στὸ Πανεπιστήμιο, τὴν ἀλησμόνητη τριάδα ποὺ τίμησε τὴν ἑλληνικὴν ἱατρικὴν ἐποχῆς ἐκείνης.

Στὶς «Αναμνήσεις» τοῦ Γεροντάρου, ποὺ πρόσφατα κυκλοφόρησαν, δὲ ἀλησμόνητος θεμελιωτὴς τῆς νεώτερης χειρουργικῆς στὴν Ἑλλάδα γράφει γιὰ τὸν Χρηστομάρο: «... Ἐξαιρετικὰ ὡφέλιμος διὰ τὴν ἐπιστημονικὴν λειτουργίαν δὲ ποὺ τῶν τμημάτων τοῦ Ἰδρύματος (Εναγγελισμοῦ) ὑπῆρξεν ἡ ἰδρυσις τοῦ Ἐργαστηρίου, εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ δόποίν ἀφιερώθη δὲ Ἀντώνιος Χρηστομάρος». Γιὰ τοῦτο πραγματικὰ αὐτὸς ὑπῆρξε καὶ δὲ θεμελιωτὴς τῆς ἐργαστηριακῆς Κλινικῆς ἔρευνας στὴν Ἑλλάδα, ποὺ ἔχει σήμερα παγκόσμια ἔξελίξει τὶς διαγνωστικὲς δυνατότητες. Ἰδιαίτερα τονίζει δὲ Γεροντάρος τὴ συμβολὴ τοῦ Χρηστομάρου στὴ «συνεργασία τῆς Παθολογίας μὲ τὴ Χειρουργική», δὲ ποὺ δύναται δήλωσε ἀπαλγθεια γι' αὐτήν, τόσο σὰν μέσον θεραπείας δέσο καὶ σὰν «θέαμα» ποὺ δὲν μποροῦσε νὰ ὑποφέρει. Καθηγητὴς τῆς Γενικῆς Πειραματικῆς Παθολογίας δὲ Ἀντώνιος Χρηστομάρος, λάμπρων τὸ Πανεπιστήμιο ἀπὸ τὰ 1911 ἕως τὰ 1920, διετέλεσε παραιτήθηκε γιὰ νὰ μπορεῖ ἀνεξάρτητος νὰ προσφέρει περισσότερες ὑπηρεσίες. Στὸ ἀναμεταξύ, στοὺς Βαλκανικοὺς Πολέμους διενθύνει τὸν τομέα τῆς Παθολογίας στὶς στρατιωτικὲς ὑπηρεσίες καὶ καταγίνεται παντοῦ μὲ δργανωτικὲς προσπάθειες. Παράλληλα μὲ τὴν τεράστια ἱατρικὴ πελατεία, ποὺ ἡ ἵκανότητά του καὶ ἡ φήμη του εἰχαν ἐπιβάλλει, ἐκλέγεται Βουλευτὴς στὶς γειτονικὲς μὲ τὸ πατρικό του Μελένικο, Σέρρες. Ἐτρεξε καὶ στὴ Μικρασιατικὴ ἐκστρατεία σὰν ἀνώτερος ἀρχίατρος τοῦ στρατοῦ καὶ ἔλαβε μέρος μετὰ τὴν καταστροφὴν στὴν Κυβέρνηση Κοοκιδᾶ, ἀπ' δὲ παραιτήθηκε δύναται ἀπὸ τὴν ἐκτέλεση τῶν 6. Στὰ 1923

ἀνέλαβε στὸ Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν τὴν ἔως τότε Γενικὴ Διεύθυνση Ὑγιεινῆς πρὸν ἐξελίχθει σὲ Ὑπουργεῖο, ὅπου διορίστηκε πρῶτος Ὑπουργός. Ἐπανειλημένα ἐξελέγη Βουλευτὴς Σερρῶν καὶ ἔγινε Ὑπουργός σὲ Κυβερνήσεις μὲ διάφορες ἀποχρώσεις. Γιατὶ δὲν ἦταν δογματικός, ἀλλὰ παράδειγμα τιμότητας, ἐργατικότητας, ἀντικειμενικότητας καὶ οὐσιαστικῆς ἀπόδοσης, ὅπου ἦταν δυνατὸν νὰ προσφέρει. "Ετοι ὑπῆρξε ἰδρυτὴς καὶ πρῶτος Πρόεδρος τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν (1927), ἰδρυτὴς τῆς Μακεδονικῆς Ἐκπαιδευτικῆς Ἐταιρείας (1925) καὶ συντέλεσε στὴν ἰδρυση πολυάριθμων ρυχτεριών Σχολείων καὶ Βιβλιοθηκῶν, ἐνῶ σύγχρονα προσφέρει ὅσο μπορεῖ περισσότερα μηχανήματα γιὰ τὴ γεωγραφία. Παράλληλα μὲ τὴν τρομακτικὴ αὐτὴ δραστηριότητα δὲν παραλείπει ὁ πολιτισμένος καὶ λεπτόγονος ἀσχοληθεῖ μὲ τὴν τέχνη καὶ νὰ συγκεντρώσει πολύτιμη συλλογὴ ἀπὸ σημαντικὰ καλλιτεχνήματα. Πολλὲς εἶναι ἐπίσης οἱ ἐπιστημονικές του ἀνακοινώσεις, ὅπου παντοῦ ἐπικρατεῖ ἡ εὐθυκρισία του. Ὁ κορυφαῖος αὐτὸς ἐπιστήμονας καὶ Ἐλληνας πέθανε ἀπὸ καρκίνο στὸν πνεύμονα χωρὶς ποτὲ νὰ ἔχει καπνίσει, καὶ ὑστερὸς ἀπὸ πολύμηνη ἀγωνία στὰ 1933, σὲ μιὰ μεγάλη ἰδιωτικὴ Κλινικὴ ποὺ εἶχαν ίδρυσει οἱ μαθητές του. Εἶχα τὸ θλιβερὸ προνόμιο, σὰν σύζυγος τότε τῆς θυγατέρας του, νὰ παρακολουθήσω τὸ μαρτύριό του καὶ νὰ τοῦ κλείσω τὰ μάτια.

Πρὸν ἀσχοληθῶ μὲ τοὺς ἀπογόνους τοῦ Ἀραστάσιου πρέπει νὰ ἀναφέρω ἀκόμα τὸν Θεόδωρο Χρηστόμανον (1854 - 1904), ποὺ γεννήθηκε στὴ Βιέννη καὶ πέθανε στὸ Μεράνι τοῦ Τυρόλου, ἀφοῦ σπούδασε μηχανικὸς καὶ ἔχει συνδέσει τὸ ὄνομά του μὲ τὰ ἔργα ποὺ ἀνακάλυψαν καὶ στερέωσαν τοὺς Δολομίτες. Σπούδασε καὶ αὐτὸς στὴ Βιέννη καὶ μανιακὸς ὀρειβάτης ἐγκαταστάθηκε γιὰ τοῦτο στὸ Τυρόλο, ὅπου ἔνα τοπικὸ κληροδότημα τοῦ ἔδωσε τὴν δυνατότητα γιὰ τὴ δημιουργία του ποὺ ζωτάνεψε δῆλη τὴν περιοχή. Καὶ ὅπου δρόμοι, πλατεῖες καὶ βονοκορφές φέρουν σήμερα τὸ ὄνομά του. Ἐκεῖ γνώρισε τὴν *Baerόνη de Merode* καὶ ἐξώγαμη κόρη του ὑπῆρξε ἡ περίφημη *Παριζιάνα* ἐταίρα τῆς ἐποχῆς *Cleo de Merode*, ποὺ μὲ τὶς σύγχρονές της *Γαλλίδες Liane de Pougy* καὶ *La Belle Otero* κυριάρχησαν στὸ Παρίσι τῆς *Belle Epoque* τοῦ Ἑδονάρδον τοῦ 7ου τῆς Αγγλίας. Εἶναι πιθανὸν ὁ Θεόδωρος Χρηστομάνος νὰ ἔχει ἀποκτήσει καὶ ὄλλονς ἀπογόνους ποὺ Αὐστριακοὶ ὑπήκοοι, ἵσως νὰ ἔμειναν στὴν Αὐστρία χωρὶς νὰ εἶναι γνωστὴ ἡ παραπέδρα ἐξέλιξη τους.

Ο Ἀντώνιος Χρηστομάνος υμφεύθηκε τὴν Ἐλένη Χατζηαργύρη, τῆς εὐπορῆς ἀρχοντικῆς οἰκογένειας τοῦ Βόλου, καὶ ἀπόκτησε δύο τέκνα, τὸν Ἀναστάσιο (1901 - 1980) καὶ τὴν Εναγγελία (1910 - 1969).

ΝΙΚ. Κ. ΔΟΥΡΟΥ.—ΟΙ ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΙ



Εικ. 1. 'Η οικογένεια Χρηστομάνου.



Εἰκ. 2. Ἀναστάσιος Χρηστομάνος.

ΝΙΚ. Κ. ΛΟΥΡΟΥ.—ΟΙ ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΙ



Εἰκ. 3. Κωνσταντίνος Χρηστομάνος.



Εἰκ. 4. Ἀντόνιος Χρηστομάνος.

ΝΙΚ. Κ. ΛΟΥΡΟΥ.—ΟΙ ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΙ



Εἰκ. 5. Θεόδωρος Χρηστομάνος.

ΝΙΚ. Κ. ΔΟΥΡΟΥ.—ΟΙ ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΙ



Εἰκ. 6. Ἀναστάσιος Χρηστομάνος.

NIK. K. ΛΟΥΡΟΥ.—ΟΙ ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΙ



Εἰκ. 7. Εὐαγγελία (Λιλίκα) Χρηστομάνου.



‘Ο τελευταῖος Ἀράστιος τέλειωσε τὸ γνημάσιο στὴν Ἀθήνα. Ἀπὸ τὴν παιδική του ὥλικά ἔδειξε κληρονομικὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν Χῆμεία καὶ τὴν ἔρευνα. Ὁπως δὲ παππούς του, ἐκεῖνος σὲ μὰ παράγκα στὴν ὁδὸ Φειδίου, δὲ γγονὸς στὸ ὑπόγειο τοῦ ἀρχοντικοῦ, ποὺ μὲ τὰ χρόνια χτίστηκε στὸ ἴδιο οἰκόπεδο, ἄρχισε πρωτόγονα χημικὰ πειράματα. Ὡστόσο νίκησε ἡ ἰατρικὴ κληρονομία τοῦ πατέρα του, καὶ ἄρχισε τὶς ἰατρικὲς σπουδές του στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν (1918), γιὰ νὰ μεταγραφεῖ τὸ δεύτερο χρόνο στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ζυρίχης, ὅπου ἡ μεγάλη του ἐπίδοση τὸν ἔφερε, φοιτητὴ ἀκόμα, ἐπιμελητὴ τοῦ διάσημου καθηγητῆ τῆς Φυσιολογίας W. R. Hees. Ἀργότερα συνέχισε τὶς σπουδές του στὴ Χαϊδελβέργη καὶ στὸ Βερολίνο, ὅπου ἀνακηρύχτηκε διδάκτωρ τῆς Ἰατρικῆς (1920) μὲ διατοιβὴ γιὰ τὴν Φαρμακολογία «ἐνίων βενζιλικῶν ἀλκοολῶν» (1920). Ἀπὸ τὰ 1927 ἕως τὰ 1933 ὑπηρέτησε βοηθὸς σὲ Πανεπιστημιακὰ Βιοχημικὰ Ἐργαστήρια τοῦ Βερολίνου, καὶ μάλιστα στὸ Φαρμακολογεῖο ποὺ διηγήθη τότε προσωρινὸς ἀναπληρωτὴς δὲ ἀείμνηστος ἀκαδημαϊκὸς Γ. Ἰωακείμογλου. Αὐτὴ τὴν ἐποχὴν ὁ Χρηστομάνος περάτωσε μερικὲς φυσιοχημικὲς ἔρευνες ποὺ δημοσιεύτηκαν σὲ γνωστὰ Γερμανικὰ περιοδικά. Στὰ 1929 πέρασε τὶς ἔξετάσεις γιὰ τὴν ἄδεια ἔξασκησης τῆς Ἰατρικῆς στὴν Ἑλλάδα καὶ στὰ 1933 ἔγινε ἡ ἐκλογή τον ὡς ὑφηγητῆ τῆς Βιολογικῆς Χῆμείας στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν. Στὸ ἐργαστήριο τῆς Πανεπιστημιακῆς Κλινικῆς Λιβιεράτου καὶ ἀργότερα στὰ ἐργαστήρια τῆς τότε πρότυπης ἰδιωτικῆς Κλινικῆς Λούρου, συνέχισε δὲ Ἀναστάσιος Χρηστομάνος τὶς χημικές του ἔρευνες ἕως τὰ 1935. Νυμφεύθηκε στὰ 1932 τὴν Μαρία Σταύρου.

Στὰ 1936, ἐπὶ δικτατορίας I. Μεταξᾶ, ἡ Ἰατρικὴ Σχολὴ πῆρε τὴν ἀπόφασην νὰ πληρωθεῖ ἡ ἔως τότε κενὴ ἔδρα τῆς Βιολογικῆς Χῆμείας, ὅπου καταλληλότερος γιὰ νὰ ἐκλεγεῖ ἦταν δὲ ὑφηγητῆς τοῦ κλάδου Ἀναστάσιος Χρηστομάνος. Δυστυχῶς τὸ πολιτικὸ καθεστώς ἐπέβαλε ἄλλον, πράγμα ποὺ γέμισε πικρία καὶ ἀπογοήτευση τὸν ἰδεαλιστὴ Χρηστομάνο. Ξεπέρασε δύμας αὐτὴ τὴν ἀντιξοότητα μὲ δσα ἰδιωτικὰ μέσα κατόρθωσε νὰ διαθέσει συνεχίζοντας, στὸ ἀναγκαστικὰ περιορισμένο πλαίσιο τῶν περιστάσεων τὶς ἔρευνές του, δηλαδὴ δύος στὰ παιδικά του χρόνια μέσα σὲ δύο μικρὰ ἐργαστήρια ποὺ ἔχτισε στὸν κῆπο τοῦ οἰκογενειακοῦ ἀρχοντικοῦ. Ἐτσι κατόρθωσε παραλληλα μὲ τὴν ἰατρικὴ νὰ ἀποκτήσει μὲ τὸ βαθμὸ ἀριστα στὰ 1939 τὸ πτυχίο τῆς Χῆμείας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Γιατρὸς λοιπὸν καὶ χημικός, προσόντα ποὺ πολὺ λίγοι μποροῦσαν νὰ διαθέτονταν τὴν ἐποχὴν ἐκείνη.

Στὸν Ἑλληνοϊταλικὸ πόλεμο ὑπηρέτησε στὸ Ἐπιτελεῖο τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ Στόλου ὡς σύμβονλος ὑποπλοίαρχος στὰ προβλήματα τοῦ χημικοῦ πολέμου. Παρ-

δλες τις στεργήσεις καὶ τις πακουχίες τῆς κατοχῆς συνέχισε τὰ πειράματά του στὸ μικρὸ ἐργαστήριο. Τότε γράφτηκε γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Ἐλλάδα ἡ δίτομη Βιολογικὴ Χημεία τοῦ Χρηστομάρου. Στὰ 1947 ἔγινε παμψηφεὶ ἡ ἐκλογὴ τον ὡς ἐκτακτὸν καθηγητὴν τῆς Βιολογικῆς Χημείας στὴν Ἀθήνα. Στὰ 1951 ἡ Ἐλληνικὴ Κυβέρνηση τὸν ἔστειλε στὴν Ἀγγλία γιὰ νὰ μετεκπαιδευθεῖ στὶς νέες χρωματογραφικὲς μεθόδους καὶ στὴν χρησιμοποίηση τῆς βιοχημικῆς ἐφαρμογῆς τῶν ἴστοτόπων. Ἐργάστηκε στὸ περίφημο Ἰνστιτοῦτο τοῦ Λονδίνου.

Παρ’ ὅλους τὸν τίτλους καὶ τὴν ἀναμφισβήτητη ἀξίᾳ τον δ Ἀριστομάρος δὲν χρησιμοποιήθηκε ὑστερὸς ἀπὸ τὴν ἐπιστροφὴν τον γιὰ τὴ διδασκαλία στὴν Ἀθήνα. Μὲ τὴν πλατιὰ ἐπιστημονικὴ τὸν ἐξέλιξη ἀποφάσισε τότε νὰ ἰδρύσει μὲ δικά του μέσα, στὸ πατρικό του κτῆμα στὸν Ἀγιο Γεώργιο τῆς Λίμνης τῆς Εὐβοίας, Ἐρευνητικὸ Ἰνστιτοῦτο γιὰ τὴ βιοχημεία κατώτερων θαλάσσιων ζώων, ποὺ ἔγινε σύντομα γνωστὸ σὲ πολλὰ Ὡκεανογραφικὰ Ἰνστιτοῦτα τῆς Εὐρώπης καὶ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Τότε ἄρχισε καὶ νὰ ἐκδίδει τὸ περιοδικὸ Ἐπιστημονικὸ Θαλάσσια Φύλλα. Λάτρευε τὴν θάλασσα, τὸ ψάρεμα καὶ τὴ θαλάσσια ἐπιστημονικὴ ἔρευνα, ὥστε ἥταν ἐπόμενο νὰ ἀκολουθήσει τὸν περίφημο Γάλλο ὥκεανογράφο Κονστὼ στὰ διάφορα ἔρευνητικὰ ταξίδια τοῦ «Καλυψώ» στὶς ἐλληνικὲς θάλασσες. Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1955 δ καθηγητὴς Pawling (Βραβεῖο Νόμπελ) τὸν κάλεσε στὴν Καλιφόρνια νὰ ἐργαστεῖ στὸ Τεχνολογικὸ Ἐργαστήριο τῆς Πασαδένας, ὅπου μαζὶ μὲ τὸν καθηγητὴν Schröder ἐπιδόθηκε γιὰ πρώτη φορὰ στὴ μελέτη τῆς δομῆς τῆς σφαιρίνης μέσα στὸ μόριο τῆς αἵμοσφαιρίνης.

Καὶ ἀπὸ τότε δ Ἀριστομάρος ἀφιέρωσε δλο τὸ ἐπιστημονικὸ ἔργο τον στὴν ἔρευνα τῆς αἵμοσφαιρίνης ποὺ μετέφερε στὴ Θεσσαλονίκη, ὅταν στὰ 1957 τὸν ἐξέλεξαν τακτικὸ καθηγητὴ τῆς Βιολογικῆς Χημείας. Ἐκεῖ ὡς τὸ δριο τῆς ἡλικίας τῆς Πανεπιστημιακῆς θητείας τον στὰ 1969, πραγματοποίησε καὶ δημοσίευσε μαζὶ μὲ τὸν μαθητές τον σειρὰ ἀπὸ σπουδαῖες ἔρευνητικὲς ἐργασίες μὲ κύριο θέμα τὴν συγκριτικὴ ἔρευνα τῆς μοριακῆς δομῆς διαφόρων αἵμοσφαιρινῶν στὰ ψάρια καὶ τὰ ἀμφίβια. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς θητείας τον στὸ Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης δ Ἀναστάσιος Χρηστομάρος προσπάθησε μὲ τὴ διδασκαλία καὶ τὴ συγγραφικὴ τὸν ἐργασία νὰ ἀνοίξει καὶ νὰ διαμορφώσει νέα κατεύθυνση στὴ Βιοχημεία στὸν τόπο μας, παράλληλη μὲ τὴ διεθνὴ ἐξέλιξη τοῦ κλάδου αὐτοῦ τῆς ἐπιστήμης. Ἐπιθυμούσε δηλαδὴ (γιὰ νὰ μιλήσω μὲ τὴ δική του γλώσσα) νὰ ἀποσπάσει τὴν Βιολογικὴ Χημεία ἀπὸ τὴ θέση τῆς «Σταχτοπόντας» τῆς Ἰατρικῆς στὴν Ἐλλάδα. Ἐτσι στὰ 1961 ἴδρυσε τὴν Ἐλληνικὴ Βιοχημικὴ Ἐταιρεία καὶ στὰ 1966 δργάνωσε τὸ πρῶτο διεθνὲς συνέδριο γιὰ τὶς αἵμοσφαιρίνες στὴ Θεσσαλονίκη.

Από τὰ 1963 ώς τὸ τέλος τῆς ζωῆς, ἦταν ἐπιστημονικὰ καὶ φιλικὰ στενά συνδεδεμένος μὲ τὸ διάσημο Βιολόγο καθηγητὴ Ἀδόλφο Butenant (Βραβεῖο Νόμπελ), Πρόεδρο τοῦ Ἰνστιτούτου Max Plank. Ο Butenant ἐκτιμοῦσε βαθύτατα τὸν Χρηστομάνο καὶ γιὰ τοῦτο ὅστε ἀπὸ τὴν ἀποχώρησή του μὲ τὸ δριο ἡλικίας ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη, πρωτοστάτησε στὴν ἐκλογὴ τοῦ Χρηστομάνου ώς μέλον τῶν Ἰδρυμάτων Max Plank, μεγάλη τιμὴ γιὰ ἀλλοδαπὸ ἐπιστήμονα στὴ Γερμανία, ποὺ διέθεσε στὸν Χρηστομάνο ὄλοντος ἐργαστηριακὸ συγκρότημα καὶ ἀνάλογους βοηθοὺς τοῦ Ἰνστιτούτου, στὸ Μόναχο. Ἐκεῖ ἔδινε διαλέξεις καὶ σεμινάρια καὶ δημοσίευε τὸ τετράτομο σύγγραμμά του στὰ Γερμανικὰ μὲ τίτλο «Μοριακὴ Βιολογία τῶν Αίμοσφαιριῶν τοῦ Ἀνθρώπου, τῶν Ἰχθύων, Ἐρπετῶν, Ἀμφιβίων καὶ Πτηνῶν», μοναδικὸ στὸ εἶδος. Εἶχα τὴν τιμὴν νὰ παρουσιάσω στὴν Ἀκαδημία στὰ 1970 τὸν δύο πρώτους τόμους.

Φαίνεται πώς δύο μέρες πρὸ τὸν ἀπὸ τὸν αἰφνίδιο θάνατό του στὴν Ἀθήνα, στὰ 1980, συμπλήρωσε τὶς τελευταῖς διορθώσεις γιὰ τὸν 4ο τόμο. Τὸ συγγραφικὸ ἔργο τοῦ Χρηστομάνου περιέχει ἐκτὸς ἀπὸ δύο ἀναφέρθηκαν παραπάνω, περισσότερες ἀπὸ 100 αὐτοτελεῖς περιαματικὲς βιοχημικὲς ἐργασίες, δημοσιευμένες σὲ περιοδικὰ περιωπῆς, μονογραφίες, βιβλία γύρω στὴ Βιολογικὴ Χημεία, ἀλλὰ καὶ ἡμερολόγιο μὲ ταξιδιωτικὲς ἀναμνήσεις καὶ ἀπειρα δημοσιογραφικὰ ἀρθρα γύρω στὴν Παιδεία. Πρὸ τὸν 15 χρόνια ἀρχισε μὲ δικές του δαπάνες τὰ “Folia Biologica et Biochimica Graeca”.

Σὰν ἄνθρωπος δὲ Χρηστομάνος ἦταν μιὰ ιδιόρυθμη προσωπικότητα μὲ πολὺ πνεῦμα καὶ γοητεία, πασπαλισμένη μὲ Ρωμέικο καὶ Γερμανικὸ χιοῦμορ. Ἡταν ἀφοσιωμένος στὸν δραματισμὸν τῆς ἔρευνάς του καὶ σὰν κοινωνικὸς Ρωμῆς, ἀμείλικτος ἐπικριτὴς τῶν δσων δὲν συμβάδιζεν μὲ τὶς ἀντιλήψεις του. Ὁπως συμβάνει συχνὰ σὲ τέτοιους χαραχτῆρες, ἦταν ἀμφίθυμος, τοῦ ὄψους ἥ τοῦ βάθους, μὲ ἐνθουσιασμὸν καὶ ἀπογοητεύσεις. Ἔτσι κάποτε προτιμοῦσε νὰ ἀποσύρεται στὴν πικραμένη σιωπὴ ποὺ τὸν πρόσφερε στὸ μισοφωτισμένο ἐργαστήριο του, σκυμμένος πάνω σὲ κάποιο βιβλίο ἥ στὴ γραφομηχανή του.

Κάποτε πάλι ἐντρυφοῦσε τὸ δεῖλι στὴν ἀκρογιαλὶα τῆς Εὔβοιας παρακολούθωντας τὴν ἀγαπημένη του θάλασσα, δταν ξεσποῦσε στὰ πόδια του. Ἅς μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ θυμίσω τὰ τελευταῖα λόγια τοῦ Newton πρὸ πεθάνει, ποὺ ταυτίζονται ἵσως μὲ τὶς σκέψεις τοῦ Χρηστομάνου:

«Δὲν ξέρω πῶς τυχάινει νὰ φαίνομαι στὸν κόσμο. Γιὰ τὸν ἔαντό μου δμως αἰσθάνομαι πὼς δὲν ἔμονν παρὰ μόνο ἔνα παιδὶ ποὺ ἔπαιζε στὴν ἀκρογιαλὶα καὶ διασκέδαζε βρόσκοντας ἐδῶ καὶ κεῖ ἔνα πιὸ λεῖο βρότσαλο ἥ μιὰ ὠραύτερη ἀχιβάδα ἀπὸ τὶς συνηθισμένες, ἐνῶ δὲ μεγάλος ὀκεανὸς τῆς ἀλίθειας βρόσκεται ἀνεξερεύνητος μπροστά μου».

Στὸ μάρμαρο ποὺ σκεπάζει τὸν Ἀναστάσιο Χρηστομάνο εἶναι γραμμένο τὸ ποίημα ποὺ ἀγαποῦσε : ἡ «Ἀήθη» τοῦ Λ. Μαβίλη.

Σὰν ύστερογραφο ἐπιβάλλεται νὰ προσθέσω στὸν Χρηστομάνους τὴ δευτερότοκη θυγατέρα τοῦ Ἀντώνιον, ποὺ γιὰ 5 χρόνια ὑπῆρξε σύζυγος Νικολάου Λούρου. Τὸ διαζύγιο γιὰ «ἀσυμφωνία χαραχτήρων» δὲν ἐμπόδισε τὴ στοργή, τὴν ἀγάπην καὶ τὸ θαυμασμὸν γιὰ τὸ αἰληρονομικὸ πνεῦμα τῆς τῶν Χρηστομάνων. «Υστερὸν ἀπὸ βαθιὰ μόρφωση καὶ ἐξαιρετικὴ ἔξυπνάδα, δὲν ἔδωσε δυστυχῶς ὅσα ἦταν δυνατὸν νὰ δώσει, δείγματα τῆς ἀξίας τῆς ἴσχυρῆς προσωπικότητάς της. Θὰ ἀναφέρω μόρο ὅτι στὸ μοναδικὸ τῆς βιβλίο μὲ σύντομα δοκίμια καὶ διηγήματα καὶ μὲ τὸν τίτλο «Ονειρα καὶ Φαντασίες», ὑπάρχει σὰν πρόλογος τὸ ἀκόλουθο : «Στὴν Λιλίκα Χρηστομάνου - Καλίνσκη μὲ τὸν ὄλόφυχο θαυμασμὸ μον καὶ τὴ ζήλεια μον ποὺ ἔχουν (τὰ διηγήματα) τὴ δική σας ὑπογραφὴ καὶ ὅχι τὴ δική μον». (Κηφισσία 1 Δεκεμβρίου 1949, Γ. Δροσίνης). Παντρεύτηκε σὲ δεύτερο γάμο τὸν Στρατηγὸν Ἀνδρέα Καλίνσκην, τὸν ἡρωικὸ ἰδρυτὴ τῶν Ὀμάδων Καταδρομῆς τοῦ Στρατοῦ (ΛΟΚ), ποὺ πέθανε στὰ 1956 καὶ ξαναπαντρεύτηκε γιὰ τρίτη φορὰ τὸν Αὐστριακὸ Κόμητα Max Merzani. Η Λιλίκα πέθανε ἀπὸ καρκίνο στὸν πνεύμονα, σὰν τὸν πατέρα της καὶ τὸ δεύτερο σύζυγό της στὰ 1969.

Μόνος γνωστὸς ἀπόγονος τῶν Χρηστομάνων εἶναι ἡ Ἐλένη, κόρη τοῦ Ἀναστάσιου, Υφηγήτρια τῆς Παιδιατρικῆς στὸ Μόναχο. Ἐπωμίζεται μὲ θάρρος καὶ ἵκανότητα τὸ ἔνδοξο ὄνομα ποὺ φέρει καὶ ποὺ προσπάθησα νὰ θυμίσω μὲ σεβασμὸ καὶ τὴν ἐλπίδα ὅτι δὲν θὰ ξεχαστεῖ.

Οἱ Χρηστομάνοι ὑπῆρξαν ὅχι μόνο ἐπιστήμονες μὲ ἐμπεριστατωμένη ἀτομικότητα, ἀλλὰ καὶ ἐκπρόσωποι μιᾶς ἀρχοντιᾶς ποὺ δυστυχῶς ἀρχίζει νὰ ἐξαφανίζεται. Ἡταν πολίτες ἀπλοὶ μὲ ἔντονη ἀνθρωπιστικὴ νοοτροπία καὶ τρόπους αδόρμιτα εὐγενικούς. Εἶχαν τὴν εἰλικρίνειαν καὶ τὸ θάρρος νὰ ἐξωτερικεύονται μὲ τὸ χαμόγελο τὶς πεποιθήσεις τους χωρὶς πρόθεση νὰ θίξουν κανένα. Τὸ χιοῦμορ δὲν ἔλειπε καὶ οἱ πράξεις τους ὑπαγορεύονταν ἀπὸ τὴν ἀξιοπρέπεια. Ἡταν ὑπερήφανοι χωρὶς ἀλαζονεία.

«Οταν τέτοια χαραχτηριστικὰ παρακολούθουν διαδοχικὰ τὰ μέλη μιᾶς οἰκογένειας ποὺ διαδέχονται τὸ ἔνα τὸ ἄλλο ἀφίνοντας ἀπὸ τὸ βίο τους ὡφέλεια γιὰ τὴν κοινωνία, ἔχουμε, νομίζω, τὸ δικαίωμα νὰ τοὺς ἀποκαλοῦμε ἀρχοντες καὶ παραδέγματα γιὰ μίμηση, ἀλλὰ καὶ νὰ εὐχόμαστε οἱ οἰκογενειακὲς κηρουνομικὲς ἀρετὲς ἥθους καὶ ἐπιστήμης, νὰ πολλαπλασιάζονται γιὰ νὰ ἐξονδετερώσουν τὸ φομποτισμὸ ποὺ δ σύγχρονος βίος ἐπιβάλλει στὴν ἐξέλιξη.