

# ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

---

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 6<sup>ΗΣ</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 1974

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΔΙΟΝ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ

---

## ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

‘Ο Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας, ἀνακοινῶν εἰς τὴν ‘Ολομέλειαν τὸν θάνατον τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Μιχαὴλ Τόμπρου, εἴπε τὰ ἀκόλουθα :

Μετὰ βαθυτάτης θλίψεως ἀνακοινῶ εἰς ὑμᾶς τὸν θάνατον τοῦ ἀγαπητοῦ συναδέλφου Μιχαὴλ Τόμπρου, ἐπισυμβάντα αἰφνιδίως τὴν παρελθοῦσαν Τρίτην, 28ην τρέχοντος μηνός.

‘Ο Μιχαὴλ Τόμπρος ἐγεννήθη ἐν Ἀθήναις τῷ 1889 καὶ ἐσπούδασε τὴν Γλυπτικὴν εἰς τὴν Ἀνωτάτην Σχολὴν Καλῶν Τεχνῶν καὶ ἀκολούθως εἰς τὴν Académie Julianne τῶν Παρισίων. Ἡ σταδιοδομία του ὑπῆρξε λαμπρά : ἔκτακτος καθηγητὴς τῆς Πλαστικῆς εἰς τὸ Ἐθνικὸν Μετσόβιον Πολυτεχνεῖον (1919-1923), τακτικὸς καθηγητὴς τῆς Γλυπτικῆς εἰς τὴν Ἀνωτάτην Σχολὴν Καλῶν Τεχνῶν (1938 - 1960), διετέλεσεν ὑποδιευθυντὴς (1951 - 1955) καὶ διευθυντὴς αὐτῆς (1957 - 1959). Ἐκλεγείς, διωρίσθη τακτικὸν μέλος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν τὴν 8ην Ἀπριλίου 1968.

Πρὸ δὲ λίγων ὡρῶν συνῳδεύσαμεν, Κύριοι Συνάδελφοι, τὸν Μιχαὴλ Τόμπρον εἰς τὴν τελευταίαν του κατοικίαν. Ἐκεῖνο τὸ ὅποιον κατὰ τὰς στιγμὰς ταύτας ἐπικρατεῖ εἰς τὴν ψυχήν μας, εἶναι ἡ μεγάλη ὁδύνη διὰ τὴν ἀπώλειαν τοῦ ἀγαπητοῦ φίλου. Πρὸδ μιᾶς ἐβδομάδος ἦτο ἀκόμη μεταξύ μας εἰς τὴν αἰθουσαν ταύτην. Ἡ παρέμβασίς του εἰς τὸ ζήτημα τῆς Ριζαρείου Σχολῆς ὑπῆρξε φωτεινή, πλήρης σοφίας καὶ μέτρου. Οὐδὲν ἡδύνατο νὰ προοιωνίσῃ τὸ μοιραῖον γεγονός. Οὔτε ἡ ὥρα εἶναι πρόσφορος, οὔτε ὁ ὀμιλῶν ἔχει τὸ κῦρος νὰ ἐπεκταθῇ ἐπὶ τοῦ ἔργου τοῦ Μιχαὴλ Τόμπρου. Ἡ τελευταία ἔκθεσίς του ὑπῆρξε διὰ πάντας ἡμᾶς πραγματικὴ ἀποκάλυψις. Ἡ Ἀκαδημία ἐπιφυλάσσεται νὰ τιμήσῃ τὸν διαπρεπῆ καλλιτέχνην ἐν καιρῷ κατὰ τὰ εἰωθότα. Τοῦτο μόνον θὰ προσθέσω, διτὶ δὲ Τόμπρος ὑπῆρξεν εὐτυχῆς, διότι μέχρι τῆς ἐσχάτης πνοῆς του, ἐν ἀπολύτῳ αἰθρίᾳ τοῦ

πνεύματος καὶ ἐν ἀκμῇ τῆς καλλιτεχνικῆς του δημιουργίας, ἐθεράπευσε μετὰ πάθους καὶ πίστεως ὅτι περισσότερον εἰς τὸν κόσμον τοῦτον ἥγαπησε, τὴν Τέχνην του.

Ἐκ Κερκύρας ὁ συνάδελφος Νικόλαος Χατζηκυριάκος - Γκίκας, συνθιασώτης ἐν τῇ θεραπείᾳ τῶν Τεχνῶν, παρακαλεῖ νὰ ἀκουσθῇ τὸ μήνυμα τοῦτο :

Ο Τόμπρος ἐτελείωσε τὸν βίον του καθαρά, ὅπως ἐτελείωνε τὰ ἀγάλματά του. Τὰ ὑπέγραψε μὲ τὸ ὄνομά του ποὺ θὰ πῇ : τόμπρος. Δὲν εἶχε ἔκεινος δυὸ κουβέντες, δυὸ φάτσες, ὁ ἀφελῆς καὶ πεισματάρης στρατευμένος στὴν τέχνη του καὶ στὶς ἰδέες του. Στρατιώτης ἔμεινε ὅλη του τὴν ζωή, κι ὅχι μόνο τὰ δέκα χρόνια τῶν πολέμων. Τέτοιες ἦταν οἱ ἀρχὲς ποὺ τοῦ εἶχε φυτέψει ὁ μαρμαρᾶς δι πατέρας του : ἵσιες, ντρίτες σὰν τὰ μάρμαρα τοῦ Ἀθηναϊκοῦ Σταδίου, ποὺ εἶχε πελεκήσει μὲ τὰ χέρια του.

Χαρακτῆρες ἀδροὺς καὶ τίμιοις, σὰν αὐτούς, δὲν βγάζει εὔκολα ἐτούτη ἡ γῆ μὲ τὰ ὄφθονα ζιζάνια. Εἴμαστε φίλοι, ἀνέκαθεν, καὶ ἔχω φίλους πολλοὺς καὶ καλούς, ἀλλὰ ἔκεινος ἦταν ἀπὸ τοὺς στερεώτερους, σὰν κολώνα. Εἶχε φτιάξει ἀρκετοὺς τάφους στὸ κοιμητήριο — τώρα πάει κι ὁ Ἰδιος νὰ ξαποστάσῃ ἔκει. Ἀλλὰ δὲν θὰ εἶναι βαρὺ τὸ χῶμα σ' αὐτόν, ποὺ μόνος του, ὅλη του τὴν ζωή, σήκωνε τόσους ὅγκους λιθάρια. — Εἶναι μαθημένος.

Λεπτοῦ σιγὴ εἰς μνήμην Μιχαὴλ Τόμπρου.