

# ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 13<sup>ΗΣ</sup> ΜΑΡΤΙΟΥ 1984

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ-ΝΟΥΑΡΟΥ

## ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 100<sup>ΗΣ</sup> ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ-ΝΟΥΑΡΟΥ

Η Ἀκαδημία Ἀθηνῶν συμμετέχει ἀπόψε στὸν πανελλήνιο ἔορτασμὸν γιὰ τὰ ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τὴ γέννηση τοῦ μεγάλου ποιητῆ Ἀγγελού Σικελιανοῦ, ποὺ γεννήθηκε στὶς 13 Μαρτίου 1884 στὴ Λευκάδα. Ὁ Ἀγγελος Σικελιανὸς ὑπῆρξε μιὰ ζεχωριστὴ ποιητικὴ φυσιογνωμία ποὺ λάμπρυνε τὸ ποιητικὸ στερέωμα τῆς νεότερης Ἑλλάδας καὶ ἔχει καταλάβει μιὰ περίβλεπτη θέση στὸ πλευρὸ τοῦ Σολωμοῦ, τοῦ Κάλλου καὶ τοῦ Παλαμᾶ. Ποιητῆς αἰσιόδοξος καὶ μεγαλόστομος ἀντλοῦσε τὴν ἔμπνευσή του ἀπὸ τὴν ἀγάπη τῆς ἐλληνικῆς φύσης καὶ ἀπὸ τὴ μελέτη τῆς ἐλληνικῆς ιστορίας καὶ μυθολογίας, ὁραματιζόταν τὴ συναδέλφωση τῶν ἀνθρώπων στὰ πλαίσια τῆς δελφικῆς ἴδεας καὶ ἀγωνιζόταν γιὰ μιὰ πνευματικὴ ἀναγέννηση τῆς ἀνθρωπότητας, γιὰ μιὰ πνευματικὴ Ἀμφικτυονία.

Ἡ ὅλη τὸν πνευματικὴ πορεία ζεκινᾶ ἀπὸ τὴν πίστη τον στὴν ἀποστολὴ τοῦ ἐλληνισμοῦ καὶ τὴν προσήλωσή τον στὴν ἐλληνικὴ παράδοση, τὴν ὅποια ὅμως μπόρεσε νὰ ἀνανεώσει καὶ νὰ διευρύνει κατὰ τρόπο ὥστε τελικὰ ἡ ποίησή του νὰ ἀπευθύνεται γενικὰ στὸν ἀνθρωπὸ καὶ νὰ στοχεύει στὴν ἐξύψωση τοῦ ἡθικοῦ καὶ πνευματικοῦ ἐπιπέδου ὅλων τῶν λαῶν.

Μιὰ πτυχὴ τῆς πνευματικῆς αὐτῆς πορείας τοῦ Σικελιανοῦ, καὶ εἰδικότερα τὴ στροφὴ του πρὸς ἔντονο χριστιανικὸ συνναίσθημα καὶ στὶς παραδόσεις τῆς ὁρθοδοξίας, θὰ μᾶς παρουσιάσει ὁ ἐκλεκτὸς συνάδελφος κ. Παντελῆς Πρεβελάκης, βάσει

τοῦ ἀνεκδότου ἀγιορείτικου ἡμερολογίου τοῦ Σικελιανοῦ. Ὁ κ. Πρεβελάκης, κορυφαῖος ποιητής, πεζογράφος καὶ ἱστορικὸς τῆς τέχνης, γνωστότατος ὅχι μόνο στὴ χώρα μας ἀλλὰ καὶ στὸ ἔξωτερικό, ἔχει προσφέρει στὰ νεοελληνικὰ Γράμματα ἕνα πλούσιο λογοτεχνικὸ καὶ κριτικὸ ἔργο, γεμάτο Ἑλλάδα καὶ Κρήτη.

Οἱ ἀναγνῶστες τῶν βιβλίων του καὶ οἱ ἀκροατὲς τῶν ὁμιλιῶν του ἔχουν ἐκτιμήσει καὶ θαυμάσει τὴν ὑψηλὴν στάθμην τῆς σκέψης του, ἀλλὰ καὶ τὴν εὐγένειαν καὶ τὴν δύναμην τοῦ λόγου του. Ἡ περιστὴν ὁμιλία ποὺ ἔδωσε ἀπὸ τὸ βῆμα τῆς Ἀκαδημίας γιὰ τὸν Καζαντζάκη ἄφησε βαθιές καὶ ἀνεξάλειπτες ἐντυπώσεις.

Ὁ κ. Πρεβελάκης συνδεόταν μὲν μιὰ μακρόχρονη καὶ στενὴ φιλία μὲ τὸ Σικελιανό, τὸν ὅποιον εἶχε γνωρίσει καὶ μελετήσει ὅχι μόνο ὡς ποιητὴ καὶ στοχαστὴ, ἀλλὰ καὶ ὡς ἄνθρωπο. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸν θὰ ἀκούσουμε μὲ ζωηρὸν ἐνδιαφέρον τὴν ἀποψινὴν τοῦ ὁμιλία, ποὺ θὰ μᾶς ἀποκαλύψει μιὰ ἀγνωστὴ στοὺς πολλοὺς σελίδα τῆς πνευματικῆς καὶ ψυχικῆς ζωῆς τοῦ Σικελιανοῦ. Τὸν εὐχαριστῶν θερμὰ γιὰ τὴν ὁμιλία του αὐτὴν καὶ τὸν παρακαλῶ νὰ λάβει τὸ λόγο.

## ΤΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ (ΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΥΤΟΠΑΙΔΕΙΑΣ)

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ

*Κύριε Πρόεδρε,*

Ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, κατὰ τὴν ἔκτακτη συνεδρία τῆς 7ης Ἀπριλίου 1981, ἐτέλεσε φιλολογικὸ μνημόσυνο τοῦ Ἀγγελού Σικελιανοῦ γιὰ τὰ τριάντα χρόνια ἀπὸ τὴν τελευτὴν του. Εἶχα τότε τὴν τιμὴν νὰ ἐκφωνήσω, κατ' ἐντολὴν τῆς Συγκλήτου, τὸν ἐπιμημόσυνο λόγο καὶ νὰ παρουσιάσω τὸ νεανικὸ ποίημα τοῦ Σικελιανοῦ «Ὁ Ἀλαφροῖσκιωτος» ὡς τὸν πυρήνα τοῦ συνόλου τῆς δημιουργίας του καὶ ὡς ἀψευδῆ μαρτυρία περὶ τοῦ προσώπου του. Πράγματι, μὲ τὸ ποίημα ἐκεῖνο ὁ Σικελιανὸς ἀξιώθηκε νὰ ἐκφράσει τὶς πρᾶτες ἐμπειρίες του τόσο ἀπὸ τὴν φύσην καὶ τὴν ἀρχαία κληρονομία τῆς χώρας μας ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν συμμετοχὴν του στὸν ἀγνὸ βίο τοῦ Λευκαδίτικου λαοῦ.

### ΤΟ ΩΡΙΜΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ

Ὁ Σικελιανὸς εἶχε γράψει τὸν «Ἀλαφροῖσκιωτο» τὴν ἄνοιξη τοῦ 1907 καὶ τὸν δημοσίευσε στὰ 1909 μαζὶ μὲ τὶς «Ραψωδίες τοῦ Ἰόνιου». Στὴν πρώτη αὐτὴν πο-

ητική δημιουργία του, ό χριστιανισμὸς δὲν ἐμφανίζεται ως ζεχωριστὴ πηγὴ ἔμπνευσης, ἀλλὰ ύποφαίνεται στὸ ἥθος τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ ἕδιου τοῦ ποιητῆ. Οἱ ἱστορικὲς περιστάσεις, καὶ συγκεκριμένως οἱ Βαλκανικοὶ Πόλεμοι τοῦ 1912 - 13, ἔκαμαν τὸ Σικελιανὸν νὰ διαβλέψει στὰ παραδομένα χριστιανικὰ σύμβολα τὰ κατάλληλα μέσα γιὰ νὰ ἐκφράσει τὰ πατριωτικὰ του συναισθήματα σὲ μιὰ σειρὰ ποιήματα μὲ τὸν τίτλο «Ἐπίνικοι». Ὁ ποιητὴς ἀγωνίστηκε ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα ν' ἀποσαφηνίσει τὸ νόημα τῆς ἐνιαίας ἑλληνικῆς παράδοσης. «Τὸ πρόβλημα γιὰ μένα – γράφει ὁ ἕδιος – ἦταν τότε: Μὲ ποιὸ τρόπο καὶ ποιὰ μέσα θὰ ἐρχόμουν σὲ οὐσιώδῃ ἐπαφῇ καὶ γνωριμίᾳ μὲ τὴν παράδοση αὐτῆς;» Ἀκολούθησε, ως γνωστό, ὁ «Πρόλογος στὴ ζωή», ποὺ περιλαμβάνει τὶς «Συνειδήσεις» τῆς Γῆς μου, τῆς Φυλῆς μου, τῆς Γυναικας, τῆς Πίστης καὶ τῆς Προσωπικῆς δημιουργίας. Στὴν τελευταία αὐτὴ «Συνείδηση», ὁ Σικελιανός, ἀναπολώντας τὴν πνευματικὴ πορεία του μετὰ τὸν «Ἄλαφροῖσκιωτο», ἀναρωτιέται:

Ποῦθε ν' ἀρχίσω, ποῦθε,  
νὰ σφυρηλατῶ τὴ γύραθέ μου ζωή;  
Ἄπὸ ποιὸ Λόγο;  
Ἄπὸ τὸ Λόγο τάχα ποὺ ἦταν πρῶτος «ἐν ἀρχῇ»;  
Τί, ἄχ, δὲν εἶναι πιὰ ὁ καιρὸς  
ποὺ πρωτανάβρυσεν ἡ νιότη μου βαθιά μου  
τὸ πιὸ γλυκὸ τραγούδι ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ἀθάνατης ἐφηβικῆς ψυχῆς!

Ἡ θέληση τοῦ Σικελιανοῦ, γύρω στὰ τριάντα του χρόνια, να διευρύνει τὸν πνευματικὸ του ὁρίζοντα καὶ ν' ἀνακαινίσει τὴ ζωή του ἐκφράζεται ἐπίσης σὲ πολλὰ χωρία τοῦ «Προλόγου στὸ Λυρικὸ Βίο» καὶ σὲ ὁρισμένους στίχους τοῦ ποιήματος «Μήτηρ Θεοῦ». Ἀλλὰ ὁ πόθος του νὰ ἐκχριστιανίσει τὴν ψυχή του μαρτυρεῖται ἀμεσώτερα ἀπὸ ἔνα ἀνέκδοτο Ἡμερολόγιο του, ποὺ περιέχει παρατηρήσεις καὶ ἐντυπώσεις ἀπὸ τοὺς τρεῖς τελευταίους μῆνες τοῦ 1914 καὶ ποὺ σκοπεύω σήμερα νὰ σᾶς τὸ παρουσιάσω, μὲ τὴν ἔγκριση τῆς Συγκλήτου, ως μικρὴ συμβολὴ στὸν ἑορτασμὸ τῆς ἑκατοστῆς ἐπετείου ἀπὸ τὴ γέννηση τοῦ Ποιητῆ.

#### ΤΟ «ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ»

Kανεὶς δὲν ἤξερε τὴν ὕπαρξη τοῦ Ἡμερολόγιου ποὺ θ' ἀποτελέσει τὸ θέμα τοῦ λόγου μου, οὕτε τὴν εἰχε φαντασθεῖ, ἐπειδὴ ὁ Σικελιανὸς δὲν συνήθιζε νὰ καταγράφει τὰ γεγονότα τοῦ βίου του, ἀρκούμενος μᾶλλον νὰ τὰ μετουσιώνει σὲ ποιήματα. Ὁστόσο, σὲ μιὰν Ἔκθεση συγγραμμάτων καὶ χειρογράφων τοῦ Níκου Καζαντζάκη

ποὺ παρουσιάστηκε στὴν Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη, εἰδα κατὰ τὴν ἡμέρα τῶν ἐγκαινίων, στὶς 18 Φεβρουαρίου 1983, ἔνα Σημειωματάριο τοῦ Σικελιανοῦ ποὺ εἶχε ἀμεση σχέση μὲ τὸ ὄλικὸ τῆς Ἔκθεσης, ἐπειδὴ περιελάμβανε ἐντυπώσεις τοῦ ποιητῆ ἀπὸ τὸ προσκύνημα στὸ Ἀγιον Ὄρος ποὺ εἶχε πραγματοποίησει μαζὶ μὲ τὸν Καζαντζάκη ἀπὸ τὶς 15 Νοεμβρίου ἕως τὶς 25 Δεκεμβρίου 1914. Δικαιολογημένο ἦταν τὸ ξάφνιασμα καὶ ἡ χαρά μου, ἐπειδὴ εἶχα βρεῖ καὶ μελετήσει τὸ ἀντίστοιχο Ἡμερολόγιο τοῦ Καζαντζάκη στὸ σπίτι του στὴν Antibes, εὐθὺς μετὰ τὸ θάνατό του.

Ζήτησα ἀμέσως καὶ ἔλαβα προθύμως ἀπὸ τὸ Διευθυντὴ τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης ἔνα φωτοαντίγραφο τοῦ Ἡμερολόγιου τοῦ Σικελιανοῦ. Πρόκειται γιὰ ἔνα Σημειωματάριο, σὲ τύπο ἀτζέντας, ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ 272 χειρόγραφες σελίδες ἀριθμημένες ἀνὰ δύο. Πρόκειται – γιὰ νὰ τὸ παρουσιάσω ὡς πρὸς τὸ περιεχόμενό του – γιὰ ἔνα ἰδιόγραφο κείμενο ποὺ μᾶς εἰσάγει στὰ μύχια τῆς ψυχῆς τοῦ Σικελιανοῦ καὶ στὸ ποιητικὸ ἐργαστήρι του.

Οἱ ἐγγραφὲς στὸ Ἡμερολόγιο ἀρχίζουν στὶς 7 Ὁκτωβρίου 1914, ἐνῶ τὸ ταξίδι γιὰ τὸ Ἀγιον Ὄρος ἀρχίζει στὶς 15 Νοεμβρίου τοῦ ἴδιου ἔτους. Ἀλλὰ τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ Ἡμερολόγιου περιέχει Σ η μειώσεις ποὺ ἀναφέρονται στὸ Ἀγιον Ὄρος, ἐπομένως ἐπιτρέπεται νὰ ὀνομαστεῖ «Ἀγιορείτικο». Οἱ Σημειώσεις μπορεῖ νὰ διαβαστοῦν κατὰ δυὸ τρόπους. Ὁ καλύτερος βέβαια θὰ ἦταν νὰ διαβαστοῦν κατὰ τὴν χρονολογικὴ τάξη καὶ νὰ συνοδευθοῦν ἀπὸ σχόλια κάθε λογῆς (ἱστορικά, θεολογικά, φιλολογικά, αἰσθητικά). Ὁμως αὐτὸς ὁ τρόπος ἀπαιτεῖ νὰ ἔχεις μπροστά σου τὸ κείμενο καθαρογραμμένο ἢ τυπωμένο. Ὁ δεύτερος τρόπος, προκειμένου γιὰ μιὰ ἀνακοίνωση ὥπως ἡ σημερινή, εἶναι νὰ ἐπισκοπήσεις τὶς ἐγγραφὲς τοῦ Ἡμερολόγιου καὶ νὰ συναγάγεις μερικὰ συμπεράσματα γιὰ τὸν ψυχικὸ βίο καὶ τὴν ποιητικὴ τοῦ Σικελιανοῦ. Μιὰ σὲ βάθος ἀνάγνωση τοῦ Ἡμερολόγιου θὰ ἀποδείξει ὅτι ἐδῶ περιγράφεται ἡ πραγματοποίηση ἐνὸς προγράμματος αὐτοῖς πρωτεαῖς αὐτοῖς πατέραις. Ὁ ἴδιος ὁ Σικελιανὸς στὸν «Πρόλογο τοῦ Λυρικοῦ Βίου» δηλώνει: «Γιὰ νὰ ρθω σὲ ἀμεση ἐπαφὴ μὲ τὴν παράδοση τῆς Ἑλλάδας, δὲν ἐβράδυνα νὰ ἴδω πώς δὲν ἀπόμενε ἄλλη μέθοδο γιὰ μένα ἀπὸ τὴν μέθοδο τῆς γνήσιας αὐτοδιαχῆς».

#### ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ. ΕΝΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

Γιὰ νὰ δείξω τὴν φυσιογνωμία τοῦ Ἡμερολόγιου, θὰ διαβάσω τὶς πρῶτες σελίδες του σὰ νὰ τὶς εἶχα μπροστά μου, καὶ θὰ τὶς συνοδεύσω μὲ μερικὰ σχόλια.

Ἡ πρώτη-πρώτη ἐγγραφὴ στὸ Ἡμερολόγιο ἔχει τὴν μορφὴ αἰνίγματος: *A / S. S e r a p h i t u s S e r a p h i t a*. Μιὰ μεταγενέστερη ἐγγραφὴ (7 σελίδες παρακάτω): *S e r a p h i t u s - S e r a p h i t a, B a l z a c* μᾶς δείχνει τὸ δρόμο

γιὰ νὰ λέσουμε τὸ αῖνιγμα. Ὁ Μπαλζάκ εἶχε δημοσιεύσει στὰ 1835 ἕνα παράδοξο ἀφήγημα μὲ τὸν τίτλο «*Séraphita*», ποὺ τὸ εἶχε ἀφιερώσει στὴ μουσόληπτη γυναικά ποὺ ἔμελλε νὰ νυμφευθεῖ στὰ 1880, τὸ ἔτος τοῦ θανάτου του. Στὴν ἀφιέρωσή του δηλώνει ὅτι προσπάθησε «ν' ἀποσπάσει αὐτὸ τὸ βιβλίο ἀπὸ τὰ βάθη τοῦ μυστικισμοῦ». Ὁ μυστικισμὸς πρέπει νὰ νοηθεῖ ἐδῶ ως μιὰ μέθοδος ποὺ ὁδηγεῖ μὲ τρόπο μυστηριώδη στὴν ἔνωση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸ Θεό. Πράγματι, ὁ δισυπόστατος ἥρως τοῦ ἀφηγήματος τοῦ Μπαλζάκ, πότε μὲ τὴν ἀνδρική του καὶ πότε μὲ τὴ γυναικεία του μορφή, ὁδηγεῖ ἀντιστοίχως μιὰ κοπέλα κ' ἔνα νεαρὸ ἄντρα πρὸς τὸν ἔξαγνισμὸ καὶ τὴν ἡθικὴ τελείωση. Οἱ ἰδέες ποὺ ἔνσαρκώνει αὐτὸς ὁ ἀνδρόγυνος ἀποτελοῦν ἐκλαϊκευση τῶν θεωριῶν τοῦ Σουηδοῦ Θεοσόφου καὶ ὁραματιστῆς Ἐμμανονέλ Σβέντεμποργκ, ποὺ ἀναφέρεται ὀνομαστικῶς τόσο στὸ ἀφήγημα τοῦ Μπαλζάκ ὅσο καὶ στὸ Ἡμερολόγιο τοῦ Σικελιανοῦ. Οἱ προκαταρκτικὲς αὐτὲς παρατηρήσεις θ' ἀποδειχθοῦν χρήσιμες προκειμένου νὰ ἐρμηνεύσουμε μερικὲς ἀπὸ τὶς μετέπειτα ἐγγραφὲς τοῦ Ἡμερολόγιου: ὁ Σικελιανός, ως γνωστό, ἔνιωσε σ' ὅλη τον τὴ ζωὴ τὴ γοητεία τοῦ μυστικισμοῦ, τοῦ γνωστικισμοῦ καὶ τῶν συγγενῶν θεωριῶν.

Οἱ σημειώσεις ποὺ ἀκολουθοῦν στὸ Ἡμερολόγιο ἐμπνέονται ἀπὸ μιὰν ἐπίσκεψη στὸ Ἐθνικὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο. Ὁ ποιητὴς ὀνομάζει ἀπλῶς τὰ ἀγάλματα καὶ τὰ ἀνάγλυφα ποὺ τράβηξαν τὴν προσοχή του, καὶ σήμερα ἀπόκειται στὸ σχολιαστὴ νὰ τὰ ταυτίσει: «Κεφαλὴ Τιτᾶνος Ἀνύτον. Δήμητρα. Ἀρτεμη. Οἱ παρυφὲς τῆς ἐσθῆτας». Ὁ λόγος εἶναι προφανῶς γιὰ τὰ κεφάλια ἀπὸ τὰ λατρευτικὰ ἀγάλματα τοῦ ναοῦ τῶν μεγάλων θεαίνων στὴν Ἀρκαδικὴ Λυκόσουρα καὶ γιὰ τμῆμα ἀπὸ τὸ «ἱερὸ ὄφασμα» τῶν θεαίνων.

Κατὰ τὴν ἴδια ἐπίσκεψη στὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο, τὴν προσοχὴ τοῦ Σικελιανοῦ τὴν τραβοῦν δυὸ ἐπιτάφιες στῆλες καὶ μιὰ ἀνάγλυφη πλάκα, ποὺ τὶς ἐπισημαίνει πάλι μὲ τέτοιο τρόπο ποὺ ἀναβέτει, θαρρεῖς, στὸν ἀναγνώστη τοῦ Ἡμερολόγιου νὰ τὶς ταυτίσει: «[1] Ἀγαθοκλῆ χαῖρε. Τὸ λιγνὸ σκυλί. [2] Ἡ στήλη τοῦ Ἀλεξήνορα. [3] Τὸ ἀνάγλυφο 1283». Ἡ στήλη μὲ τὴν ἐπιγραφὴ «Ἀγαθοκλῆ χαῖρε» καὶ ἡ ἄλλη μὲ τὴν ἐπιγραφὴ «Ἀλεξήνωρ μ' ἐποίησεν ὁ Νάξιος...» δὲν εἶναι δύσκολο νὰ ταυτισθοῦν. «Οσο γιὰ τὸ ἀνάγλυφο 1283, τοῦτο προέρχεται ἀπὸ τὴν πλαγιὴν παραστάδα ἐπιτάφιου ναΐσκου ποὺ παριστάνει νεαρὴ δούλη κατὰ μέτωπο μὲ βαρβαρικὸ ἔνδυμα. Ἐπιβάλλεται νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὁ Σικελιανὸς εἶχε καὶ στὸ παρελθόν ἐμπνευσθεῖ ἀπὸ ἀρχαῖα ἐπιτάφια ἀνάγλυφα: ἀπὸ τὸν «Δεξίλεω» καὶ τὴν «Ἡγησὼ» στὸν «Ἀλαφροῖσκιωτο», ἀπὸ τὴ «Στήλη τοῦ Ἰλισσοῦ» στὸ ποίημα «Τύμβος». Ὁφείλουμε νὰ προσθέσουμε ὅτι πρῶτος ὁ Παλαμᾶς ἐμπνεύσθηκε ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα καλλιτεχνήματα, εἶχε μάλιστα ἀπαγγείλει σὲ μιὰν διμίλια του στὸν «Παρνασσό», στὶς 20 Μαρτίου 1890, τὸ ποίημά του «Οἱ τάφοι τοῦ Κεραμεικοῦ».

## ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Ἡ ἀνάγνωση καὶ ὁ σχολιασμὸς τῶν πρώτων σελίδων τοῦ Ἡμερολόγιου ἔδωσαν μιὰν ἰδέα τῆς φυσιογνωμίας τοῦ συνόλου. Ἀπὸ δῷ καὶ πέρα θὰ σχολιάσω τὶς ἐγγραφὲς ποὺ μοῦ φαίνονται ἐγγύτερες πρὸς τὸ πρόγραμμα αὐτοδιδαχῆς καὶ πρὸς τὴν ποιητικὴ μέθοδο τοῦ Σικελιανοῦ, μεταφέροντας καὶ ὀρισμένα χαρακτηριστικὰ χωρία ἀπὸ τὸ Ἡμερολόγιο.

## ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

Μετὰ τὰ ἀρχαῖα γλυπτά, ἐμφανίζονται στὸ Ἡμερολόγιο τὰ βυζαντινὰ μνημεῖα: διαδικασία σύμφωνη μὲ τὸ πρόγραμμα τοῦ Σικελιανοῦ νὰ κατακτήσει τὴν ἐνιαία Ἑλληνικὴ παράδοση. Ἡ ἐγγραφὴ περιορίζεται στὴ λέξῃ Ἡ Ὁ μορφοκλησία. Ὁ ποιητὴς εἶχε προφανῶς ἐπισκεφθεῖ τὸ χαριτωμένο ἐκκλησάκι κοντὰ στὸ Γαλάτσι, καὶ ὅπερα ἔβαλε σὲ θύμηση τὸ γεγονός.

Ἄλλη ἐγγραφὴ παρακάτω ἀναφέρεται στὴν Παναγίᾳ Γοργοεπήκοο (τὸν Ἄγιον Ελευθέριο). Ὁ Σικελιανὸς ἀναγαλλιάζει ποὺ βρίσκει ἔδῶ ἐναρμονισμένα τὰ κύρια στοιχεῖα τῆς ἑλληνικῆς παράδοσης, τὸ ἀρχαῖο καὶ τὸ βυζαντινό. Σ' αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ἐναρμόνιση εἶχαν ἀποβλέψει ὁ κτήτορας κι ὁ πρωτομάστορας τῆς ἐκκλησούλας τοῦ ΙΒ' αἰώνα.

## ΑΣΚΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

Μιὰ σημείωση πιὸ πέρα φανερώνει τὶς σκέψεις ποὺ ἀπασχολοῦν τὸ Σικελιανό, καὶ προοιωνίζει τὴν πνευματικὴ περιπέτεια ποὺ θὰ παρακολουθήσουμε: «Τὸ σῶμα γυρίζει στὶς ἵδιες του [τὶς] δυνάμεις, δὲν προσμένει τῇ μέθῃ ποὺ τοῦ προστίθεται ἀπ' εξω. Ἀθλητικὸς ἀσκητισμός. Ἡσυχαστήρι. Μύησις. Ἀγία πόλη. Ὁλυμπία».

Στὴν ἴδια σελίδα, ἡ αἰνιγματικὴ ἐγγραφὴ *H u y s t r a n s, L à - b a s θὰ μᾶς ὀδηγήσει σὲ σκέψεις ποὺ θὰ ἀποτελέσουν καὶ αὐτὲς μιὰν εἰσαγωγὴ σὲ ὅσα θ' ἀκολουθήσουν*. Ὁ λόγος εἶναι γιὰ τὸ μυθιστόρημα τοῦ *Joris-Karl Huysmans* ποὺ δημοσιεύτηκε στὸ Παρίσι στὰ 1891. Ὁ συγγραφέας παρουσιάζει ἔνα σατανικὸ τύπο μὲ τὸ όνομα *Nτυρτάλ*, ποὺ προσπαθεῖ ν' ἀποδείξει ὅτι δὲν ὑπάρχει ὑπερφυσικό, «εἴτε τοῦτο εἶναι χριστιανικὸ εἴτε ὄχι». Ἀλλὰ ἡ ἀποδεικτικὴ του ἀκριβῶς τὸν κάνει νὰ προσανατολισθεῖ σ' ἔναν ὑπερφυσικὸ κόσμο «ἀπὸ τὴν ἀνάποδη», δηλαδὴ τὴ δαιμονολογία.

Εἶχε διαβάσει ὁ Σικελιανὸς αὐτὸ τὸ παράδοξο βιβλίο; Ἡ ἀπλῶς τὸ εἶχε ἀναγράψει στὸ Ἡμερολόγιο του; «Οπως καὶ νὰ 'vai, στὶς ἐπόμενες σελίδες τὸν παρακολουθοῦμε νὰ στρέψει ξαφνικὰ τὴν προσοχὴ του στὴ Λειτουργία, δηλαδὴ στὴ θεωρία καὶ ἐρμηνεία τῆς δημόσιας χριστιανικῆς λατρείας, θέλει θαρρεῖς νὰ ἔξαγνισθεῖ

ἀπὸ τὸ σατανισμὸ τοῦ *Huysmans*. Δέκα ἐπτὰ ὄλόκληρες σελίδες τοῦ Ἡμερολόγιου εἶναι ἀφιερωμένες σὲ θέματα Λειτουργικῆς, μὲ ὁδηγὸ τὸ σχετικὸ σύγγραμμα τοῦ καθηγητῆ τῆς θεολογίας *P. Rompóton*.

Τὰ ἐνδιαφέροντα τοῦ Σικελιανοῦ ἐκτείνονται σὲ ὅλα τὰ κεφάλαια τῆς Λειτουργικῆς: ὁ χαρακτήρας καὶ ἡ τάξη τῆς χριστιανικῆς τελετουργίας: ὁ ναὸς καὶ τὰ μέρη του· τὰ Ἱερὰ σκεύη· τὰ Ἱερὰ ἅμφια· οἱ ἑορτές: ἡ ὑμνολογία καὶ ἡ ἀγιογραφία· οἱ ἐκκλησιαστικὲς ἀκολουθίες... Ὁ Σικελιανός, ὡς ποιητής, ἐμπνέεται ἀφ' ἐνὸς ἀπὸ τὴ συμβολικὴ ἴεροτελεστίᾳ καὶ ἀφ' ἑτέρου ἀπὸ τὶς Ἱερὲις λέξεις ποὺ προσοικειώνεται – ὅλη πολύτιμη γιὰ τὴ μέλλουσα δημιουργία του. Ἰδοὺ ἔνα δεῖγμα ἀπὸ τὸ γλωσσάριο ποὺ καταρτίζει: «ἀντιφωνάρια, χειρουρβικοὶ ὕμνοι, κοντάκια. Σύνθρονον, ἅμβων, στασίδια. Φιάλη, φρέαρ, κολυμβεῖον, λεοντάριον, νυμφαῖον, κάνθαρος (συνώνυμα). Ἀστερίσκος, λόγχη, σπόγγος, λαβίς, ριπίδια, ζέον. Τρικέρι, μανονάλια, δικεροτρίκερα. Ἀγιοσίδερα, σήμαντρα...».

Ἐνθὺς μετὰ τὶς σημειώσεις ἀπὸ τὴ «Λειτουργική», ἀκολουθεῖ ἡ σύντομη ἐγγραφή: «*Ξος* καὶ *Ἄος* τόμοι Πατρολογίας. – *Διονύσιος Ἀρεοπαγίτης*. Ποιὰ σημασία πρέπει ν' ἀποδοθεῖ σ' αὐτῇ τὴν ἐγγραφή, κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ τὸ προσδιορίσει ἀκριβῶς. Ἐναὶ εἶναι βέβαιο, πώς ὁ Σικελιανὸς συμβούλευτηκε κατὰ καιρούς, ἢν δὲ μελέτησε συστηματικά, τὴν Πατρολογία τοῦ *Abbé Migne*. Πολλοὺς – ἢν ὅχι καὶ τοὺς 161 – τόμους τῆς Ἑλληνικῆς Πατρολογίας τοὺς εἰχε στὴ βιβλιοθήκη τουν. Στὸ ἵδιο τὸ Ἡμερολόγιο θὰ συναντήσουμε παρακάτω νέες ἐγγραφὲς ποὺ παραπέμπουν στοὺς «Ἐλληνες ἐκκλησιαστικοὺς συγγραφεῖς.

#### ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ

Ο *Διόνυσος* εἶναι ὁ ἀρχαῖος θεὸς ποὺ ὁ Σικελιανὸς συσχέτισε πολλὲς φορὲς μὲ τὸν Ἰησοῦ. Δὲν εἶναι λοιπὸν παράδοξο ποὺ ἐμφανίζεται στὸ Ἡμερολόγιο κοντά-κοντά μὲ τὴ χριστιανικὴ θεολογία: «*Διονύσου πλοῦς*: Τὸν φέρνουν στὴν Ἀσία οἱ Τυρρηνοί, ἄξαφνα, νεροφίδες τὰ κουπιά, κισσοὶ ἀνεβαίνουν στὰ κατάρτια, βοὴ αὐλῶν καὶ κυμάτων γεμίζει τὸ καράβι, καὶ οἱ ναῦτες μανιακοὶ πέφτουν στὴ θάλασσα καὶ γίνονται δελφίνια». Οἱ πηγὲς γιὰ τὸ ἀρμένισμα τοῦ *Διόνυσου* εἶναι γνωστές: ὁ ὁμηρικὸς ὕμνος «*Εἰς Διόνυσον*», ἔνα χωρίο τοῦ Ἀπολλόδωρου καὶ ἡ κύλιξ τοῦ Ἐξηκία (*Mousεῖο Monáχου*). Ο Σικελιανὸς γοητεύθηκε ἀπὸ τὴν περιγραφὴ τοῦ ὕμνου καὶ τὴν ἀγγειογραφία. Τὸ θέμα μέλλει νὰ ἐπανέλθει ὑπὸ διάφορες παραλλαγὲς τόσο στὴν ποίηση ὅσο καὶ στὴν πεζογραφία του.

Οι μυθολογικὲς ἐγγραφὲς συνεχίζονται στὸ Ἡμερολόγιο: γιὰ τὶς *Νύμφες*, γιὰ τὴν ἐκατοκάλαμη σύριγγα τοῦ *Πολύφημου* ποὺ ἔκανε νὰ τρέμει ἡ σπηλιά του, γιὰ τὸ βωμὸ τῆς Ἀρτέμιδας μὲ τὰ ἐλαφίσια κέρατα, γιὰ τοὺς Ἀθηναίους Ἱερεῖς ποὺ ἔτρωγαν

τὸ χόρτο λύγος ποὺ κατευνάζει τὰ πάθη, γιὰ τὴν ὁρθοπάλη καὶ τὴν ἀνακλινοπάλη...

**ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ  
ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ**

Ξαφνικὰ οἱ ἐγγραφὲς στὸ Ἡμερολόγιο δείχνουν ὅτι ὁ Σικελιανὸς βρίσκεται στὴ Θεσσαλονίκη: «Ἄγια Σοφιά, Ἀγιος Δημήτριος, Τῶν 12 Ἀποστόλων. Στὸν Ἄι Δημήτρη, τὸ Βαφτίσι. Ἅγια Σοφιά, τὸ μωσαϊκὸ τοῦ θόλου – ἡ Παναγιά».

Ἐδῶ ἀρχίζει τὸ δεύτερο μέρος τοῦ Ἡμερολόγιου. Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ τὸ συνδέσω μὲ τὸ πρῶτο.

Σὲ ἄλλη εὐκαιρία ἀφηγήθηκα πῶς ὁ Σικελιανὸς καὶ ὁ Καζαντζάκης πρωτανταμώθηκαν στὴν Ἀθῆνα στὶς 12 Νοεμβρίου 1914, πῶς ἀναγνωρίστηκαν ὡς «ἀδελφοί», καὶ πῶς ἔφυγαν ἀμέσως γιὰ τὸ Ἀγιον Ὄρος, ὅπου παρέμειναν σαράντα μέρες. Τὸ ταξίδι ἀπὸ τὴν Ἀθῆνα στὴ Θεσσαλονίκη καὶ δυὸς-τρεῖς μέρες στὴ νύμφη τοῦ Θερμαϊκοῦ στάθηκαν ἀρκετὲς γιὰ νὰ νιώσει ὁ Σικελιανὸς πῶς ξαναγεννιέται. Ἰδοὺ ἡ εὐγλωττη μαρτυρία: «Πρέπει νὰ ξανακοιτάξεις τὰ γράμματα σου, καὶ στὴ μοναξιὰ (σὲ ἀπόλυτη μοναξιὰ) νὰ ζωντανέψεις σὲ θεῖο σύνολο τὰ στοιχεῖα τῆς ζωῆς σου». Στὴν ἐπόμενη σελίδα, ὁ ποιητὴς συνεχίζει: «Ἐδιάβασα τὸ Φάουντ. Ἡ βαθειά του ἐντύπωση. – Τὸ ἔργο μου. – Ναί!». Σὲ μεταγενέστερες ἐγγραφὲς θὰ παρακολούθησουμε τὴ σταθερὴ θέληση τοῦ Σικελιανοῦ ν' ἀνακαίνισει τὴ ζωὴ καὶ τὴ δημιουργία του. Ἡ ἀπαρχὴ τοῦ ἀγώνα του ἔχει κιόλας φανερωθεῖ.

«[18 Νοεμβρίου 1914.] Στὸ καράβι γιὰ τὸ Ἀγιον Ὄρος. Φεύγονμε ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη. [...] Ἡ ἡσυχία ξανάρχεται στὰ μέλη μου», περιορίζεται νὰ σημειώσει ὁ Σικελιανός. Ἀλλὰ ἀπὸ τὶς ἐγγραφὲς ποὺ ἔχουν προηγηθεῖ γίνεται φανερὸ ὅτι ἥταν προετοίμασμένος γι' αὐτὸ τὸ προσκύνημα. Ὁ σκοπός του εἶναι καθαρός: νὰ μετάσχει στὴ μοναστικὴ ζωὴ, γιὰ νὰ ἐμβαθύνει τὸ θρησκευτικὸ του συναίσθημα καὶ νὰ ἐξυψώσει τὸν στοχασμὸν του, καὶ τέλος-τέλος νὰ γνωρίσει τὸ Βυζάντιο στὴν ἐναπομένονσα μορφὴ του. Σὲ τοῦτο τὸν παρακινᾶ τὸ πνευματικὸ κλίμα ποὺ εἶχε δημιουργηθεῖ στὴ χώρα μας μετὰ τὴν ἔκδοση τῆς «Βυζαντινῆς Ἐποποιίας» (1904 - 6) καὶ τοῦ «Νικηφόρου Φωκᾶ» (1905) τοῦ Σλουμπερζὲ καὶ τῆς «Φλογέρας τοῦ βασιλιᾶ» τοῦ Παλαμᾶ (1910). Ὁ Καζαντζάκης ἀφηγούμενος πῶς οἱ δυὸς φίλοι ἀποφάσισαν νὰ ξεκινήσουν γιὰ τὸ Ἀγιον Ὄρος, παρουσιάζει τὸ Σικελιανὸ νὰ φωνάζει: «Αὐτὸ ἥθελα! Χρόνια καὶ χρόνια αὐτὸ ἥθελα· πᾶμε!» Πιὸ πέρα ὁ Καζαντζάκης προσθέτει: «Ἄρχισε ἡ πορεία». Σὰν τὸν παλιοὺς προσκυνητές, σιγὰ κονθεντιάζοντας γιὰ τὸ Θεό, γιὰ τὴ μοίρα τῶν ἀνθρώπων καὶ γιὰ τὸ δικό μας χρέος, – αὐτὰ τὰ τρία ἐπίμονα θέματα ὅλης μας τῆς διαδρομῆς, – ὁδεύαμε ἀπὸ μοναστήρι σὲ μοναστήρι, ἀπὸ θάμα σὲ θάμα, ἐκστατικοὶ κ' εὐτυχισμένοι».

Τὸ χρονικὸ τῆς φιλίας τῶν δυὸ ποιητῶν, ποὺ ἀποτέλεσε τὸ θέμα τῆς ὁμιλίας μου στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν στὶς 15 Μαρτίου 1982, εἶχε καλύψει 43 χρόνια. Ἡ σημερινὴ ὁμιλία μου μέλλει νὰ καλύψει 40 μέρες ὀλες-ὅλες: περιορίζομαι νὰ μεταγράφω καὶ νὰ σχολιάζω τὶς σπουδαιότερες σημειώσεις ἀπὸ τὸ Ἡμερολόγιο τοῦ Σικελιανοῦ, καὶ κάπου-κάπου νὰ τὶς συμπληρώνω μὲ μαρτυρίες τοῦ Καζαντζάκη, σταχυολογημένες κυρίως ἀπὸ τὴν «Ἀναφορὰ στὸν Γκρέκο». Οἱ σημειώσεις τοῦ Σικελιανοῦ ἀναφέρονται α') σὲ παρατηρήσεις του ἀπὸ τὸ φυσικὸ κόσμο, β') σὲ ἐντυπώσεις του ἀπὸ τὰ μοναστήρια, γ') σὲ διάφορα ἀναγνώσματα ἀπὸ θεολογικὰ συγγράμματα καὶ δ') σὲ παρανέσεις πρὸς τὸν ἔαντό του.

## MONΗ IBHΡΩΝ. 19 - 20 NOEMBΡΙΟΥ

Οἱ δυὸ προσκυνητές, μετὰ τὶς Καρυές, ποὺ ἐπισκέφθηκαν ἀρχικῶς γιὰ νὰ λάβουν τὴν ἄδεια διαμονῆς, μεταβαίνουν στὴ Μονὴ Ἰβήρων. Ἡ ἐγγραφὴ τοῦ Σικελιανοῦ Οἰ αἰσθήσεις ὁ λόγος γνεῖ πάλι ἀξίζει νὰ συγκρατήσει τὴν προσοχή μας, ἐπειδὴ ἐκφράζει τὴν ἀπόφασή του νὰ προφυλάξει τὴν αἰσθαντικότητά του ἀπὸ τὴν τύρβη τοῦ κοινωνικοῦ βίου. Ἡ ψυχή του δονεῖται, ἐδῶ στὴ μοναξιά, ἀπὸ τὴ θέα τῆς θάλασσας. «Ἡ θάλασσα. Πρώτη φορά! Ἡ θάλασσα τοῦ Κυρίου. Τ' ἄγια δελφίνια».

Τοῦ Θεοῦ τὸ πέλαγο, ἀνοιχτά,  
βροντὴ τὸ κύμα ἐβάρει.  
Σὰν τ' ἄγιο πνέμα ἀπάνω του,  
κρεμόταν τὸ φεγγάρι.

Ἡ ἐπόμενη σημείωση ἀναφέρεται κι αὐτὴ ἐμμέσως στὴ θάλασσα: «[Παναγία ἡ] Πορταΐτισσα ποὺ τὴν ἔφερε ἡ θάλασσα. Ὁ Γαβριὴλ τὴν ἀνέσυρε. [...] Ὁ ἀφρὸς ποὺ τὴν περιζώνει [κατὰ τὴν εὔρεσή της]. [...] Δελφίνια ὀλόγυρά της παίζουν». Στὴν παρακάτω σελίδα, ὁ Σικελιανὸς παρομοιάζει τὴν Πορταΐτισσα μὲ τὴν Ἀφροδίτη, ποὺ ἀναδύθηκε κι αὐτὴ ἀπὸ τὸ κύμα, καὶ πιὸ πέρα τὴν ἀναγνωρίζει ὡς ἕνα ἀπὸ τὰ «θάματα» ποὺ ἀξιώθηκε νὰ δεῖ στὸ Ἀγιον Ὄρος. Μήτρα μακρὰ μυστικὴ ἐπικοινωνία μὲ τὴν Παρθένο, διὰ μέσου τῶν εἰκόνων της, ἔχει κιόλας ἀρχίσει. Ἀς μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ προκαταλάβω τὸν ἀναγνώστη τοῦ Ἡμερολόγιου καὶ νὰ καταγράψω τὶς εἰκόνες τῆς Θεοτόκου ποὺ ὁ Σικελιανὸς ἐλάτρευσε κατὰ τὸ προσκύνημά του: τὴν Παναγία στὴν κόγχη τῆς Ἀγίας Σοφίας στὴ Θεσσαλονίκη· τὴν Πορταΐτισσα τῆς Μονῆς Ἰβήρων· τὴ Μυροβλήτισσα τῆς Μονῆς Διονυσίου· τὴ Γλυκοφιλοῦσα τῆς Μονῆς Φιλοθέου· τὴ Μυροβλήτισσα τῆς Μονῆς Ἀγίου Παύλου· τὴ Γλυκοφιλοῦσα τῆς Νέας Σκήτης τοῦ

‘Αγίου Παύλου, τὴν Παναγία τὴν Μελαχρινὴ τῆς Σιμωνόπετρας... Ἡ ἐπίκληση τῆς Θεοτόκου ποὺ θὰ συναντήσουμε ἀργότερα στὸ ποίημα «Μήτηρ Θεοῦ» ἔζηγεῖται ἀπὸ τὰ ἀγιορείτικα βιώματα τοῦ ποιητῆ:

Ω Μάγα, πρὶν τὸν ὅμνο Σου νὰ ζεχειλίσει ἀφήσω,  
γλυκεὶς εἰκόνες γυναικῶν θὲ νὰ Σοῦ ζωγραφίσω·  
βλαβητικὰ εἰκονίσματα ποὺ συχνοφέγγει ἡ μνήμη,  
ντυμένα στ’ ἀνακουφωτὸ χρυσάφι καὶ στ’ ἀσήμι...

‘Ο Σικελιανὸς δὲν ζεχνᾶ ὅτι πάει νὰ γίνει «ὁ καλύτερος τεχνίτης τῆς μητρικῆς γλώσσας», καθὼς θὰ τὸν χαιρετήσει ὁ Καζαντζάκης, ὅταν θὰ τοῦ ἀφιερώσει τὴ μετάφραση τῆς «Θείας Κωμῳδίας». Θησαυρίζει λοιπὸν καινούριες λέξεις ἀπὸ τὰ χείλη τῶν μοναχῶν: «πρωτοεπιστάτης, χρυσοκέντημα, τετραβάγγελο, παγγενιά, ραζήνι, ζωστικό, μαλλίνα, στιχάριον, ὁράριον, φελόνι, ωρολόγος, τυπικάρης, διαβαστής, πρόσφορο, νεώριον, πεζόβολος...». Οἱ λέξεις ποὺ ψιθυρίζει κάνουν νὰ σφύζουν στὰ χείλη του οἱ ἑνδεκασύλλαβοι:

Κι ἄκον, τὸ μοναστήρι ἔνα καράβι,  
καὶ τὸ κατάρτι τῆς σημαίας μπροστά.  
Τρέμουν ἀπὸ τὸ μέγα κύμα οἱ κάβοι...

#### ΜΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ. 21 - 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

‘Απὸ τὸ φύλλο 39 τοῦ ‘Ημερολόγιου τοῦ Σικελιανοῦ ἀρχίζουν νὰ ἐμφανίζονται ξανὰ περικοπὲς ἀπὸ τὰ διαβάσματά τουν. Κατὰ τὴν ἐπταήμερη παραμονὴ τῶν δυὸ ποιητῶν στὴ Μονὴ Σταυρονικήτα, τοὺς δίδεται ἡ εὐκαιρία νὰ φυλλομετρήσουν μερικὰ θεολογικὰ συγγράμματα, ὅπως τὸ ‘Ωρολόγιον τὸ Μέγα, ἡ Ἑλληνικὴ Πατρολογία, ἡ Φιλοκαλία, ἡ Συναγωγὴ τοῦ Εὐεργετηνοῦ κ.ἄ. ‘Ο Σικελιανός, ἀναζητώντας μιὰ μέθοδο τελείωσης, ἀντιγράφει τὰ χωρία ποὺ τοῦ φαίνονται μυσταγωγικά. Ἀνάλογες ἐγγραφὲς συναντῶνται καὶ στὸ ‘Οδοιπορικὸ τοῦ Καζαντζάκη. Οἱ δυὸ φίλοι συμμερίζονται τὸν ἴδιο ἐνθουσιασμὸ ἀπὸ τὴν αὐτοδιδαχὴ τους, ποὺ τοὺς κάνει μάλιστα νὰ ὑπερφρονοῦν, φανταζόμενοι τὴν «Ἀνάσταση τοῦ Ὁροντοῦ», δηλαδὴ τὴν ἀναδιοργάνωση τοῦ μοναστικοῦ βίου. «Ἀμετάκλητη ἀπόφασις ἐνεργείας», γράφει ὁ Σικελιανός. «Αἴτησις στοιχείων δι’ αὐτό. Ἐπικοινωνία μου μὲ τὸν Καζαντζάκη». ‘Υπενθυμίζω ὅτι ὁ Καζαντζάκης εἶναι 31 ἔτῶν καὶ ὁ Σικελιανὸς 30: Ἡλικία γιὰ τολμηρὰ σχέδια καὶ ἐγχειρήματα.

Ἡ πνευματικὴ περιέργεια τῶν δυὸς ποιητῶν στρέφεται πρὸς ὅλες τὶς κατευθύνσεις. Ἀντιγράφω ἀπὸ τὸ Ἡμερολόγιο τοῦ Σικελιανοῦ: «Ἐπιστολὴ γὰρ τὰ χρυσόβουλλα. Πρὸς τοὺς Σεβαστοὺς Ἐπιτρόπους τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων. Σεβαστοὶ Ἐπίτροποι, Ἐκδραμόντες εἰς Ἀγιον ὄρος μὲ τὸν σκοπὸν νὰ μελετήσωμεν ἐκ τοῦ σύνεγγυς τὰ ἵερά κειμῆλια ἀτίνα διετήρησαν αἱ ἵεραι τοῦ Ἀθω Μοναί, ἔχοντες δὲ πρὸς πραγμάτωσιν τοῦ σκοποῦ μας ἵδιαν σύστασιν τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος κ. Ἐλευθερίου Βενιζέλου, παρακαλοῦμεν ὅπως διευκολύνητε ἡμᾶς εἰς τοῦτο, διατάσσοντες ὅπως μᾶς δειχθῶσι τὰ ὑπὸ φύλαξιν τοιαῦτα χρυσόβουλλα κλπ., πεποιθότες ὅτι ἐκπληροῦτε ως ἡμεῖς αὐτοὶ ἵεραν ἐθνικὴν ὑποχρέωσιν...».

Οἱ περικοπὲς ἀπὸ τὰ θεολογικὰ κείμενα ἔξακολουθοῦν νὰ ἐμφανίζονται στὸ Ἡμερολόγιο τοῦ Σικελιανοῦ. Ἄξιζει ν' ἀντιγράψουμε ἕνα χωρίο ποὺ ἀναφέρεται στὴν Παρθένο: «Μαρία δὲ αὐτῆς τοῦνομα, ἥτις ἐν μήτρᾳ ὡς ἐν πελάγῃ μυριάγωγον ὀλκάδα φέρει. – Πηγὴ γὰρ ὑδατος πηγὴν πνεύματος εὐναῖζει ἕνα μόνον ἰχθὺν ἔχονσα (τῷ τῆς θεότητος ἀγκίστρῳ λαμβανόμενον)...».

Ο Σικελιανὸς καὶ ὁ Καζαντζάκης, «όδεύοντας ἀπὸ θάμα σὲ θάμα», συναντοῦν στὴ Μονὴ Σταυρονικήτα, στὶς 21 Νοεμβρίου, δυὸς βυζαντινὲς εἰκόνες ποὺ τοὺς γοητεύουν καὶ τοὺς δυό. Ἡ μιὰ εἶναι τὸ φορητὸ ψηφιδωτὸ «Ἀγιος Νικόλαος ὁ Στρειδάς», καὶ ἡ ἄλλη τὸ εἰκόνισμα τοῦ «Δωδεκαετοῦ» Ἰησοῦ. Οἱ δυὸς προσκυνητὲς δὲν παύουν νὰ ἐγκωμιάζουν τὰ εὐρήματά τους. Καζαντζάκης: «Τί μεστὸ ἀπὸ νόηση καὶ πρόωρη θεία σοβαρότητα τὸ κεφάλι τοῦ δωδεκαετῆ Χριστοῦ! Μέτωπο ἀπόγκρεμο, πυργωτό, στήθος ἀφράτο, μάτι βαθὺ καὶ συλλογισμένο· ἀληθινὰ γιὸς τῆς Πορταΐσσας. – Μιὰ μεγάλη ψηφιδωτὴ εἰκόνα: ὁ Ἀγιος Νικόλαος ὁ Στρειδάς· εἶχε καρφωμένο στὸ κούτελό του ἔνα μεγάλο στρείδι· καὶ τὰ χέρια του θαρροῦσες ἔσταζαν ἀρμύρα». Σικελιανός: «Ο Ἀι Νικόλαος = ὁ χριστιανὸς Γλαῦκος. Τὸ μεγάλο στρείδι στὸ μέτωπό του. Σώζεται μισό».

Οἱ σημειώσεις τοῦ Σικελιανοῦ γιὰ τὸ «Δωδεκαετῆ» εἶναι πολυάριθμες. Μερικὲς εἶναι σημαντικές: «Ξυπνώντας βαθειὰ νύχτα, ἐστοχαζόμονυν τὸ τραγούδι τοῦ Δωδεκαετοῦ Ἰησοῦ. Καθὼς ἔτρωγα (Io πρόγευμα στοῦ Σταυρονικήτα) μοῦ φάνη πῶς ὁ δωδεκαετῆς Ἰησοὺς μοῦ γλυκοχαμογέλασε». Καὶ ἡ πιὸ σημαντικὴ ἐγγραφή: «Ἐγραψα σήμερα τὸ ‘Δωδεκαετῆ Ἰησοῦ’ ». Καθένας μπορεῖ νὰ ἐκτιμήσει τὴ σημασία αὐτῆς τῆς πληροφορίας, προκειμένου γιὰ τὸ πολύστιχο ποίημα ποὺ ἀποτελεῖ τὸ 8ο μέρος τοῦ «Πάσχα τῶν Ἑλλήνων».

Μετὰ τὶς σημειώσεις γιὰ τὶς εἰκόνες ποὺ τὸν ἐμπνέουν, ὁ Σικελιανὸς στρέφει τὸ βλέμμα του στὸ φυσικὸ κόσμο, τὴν ἀστείρευτη πηγὴ τῆς ἐμπνευσῆς του: «Ἡ εὐώδια τοῦ δαδιοῦ στοὺς διάδρομους [τοῦ Μοναστηριοῦ]. Ἔνας γλάρος χαμηλὰ ἀπὸ τὸ παραθύρι τοῦ Σταυρονικήτα ταξίδευε. Ἀπὸ ψηλὰ ἐφαινόνταν τὰ πουλιὰ ποὺ ἐτρυπώ-

νανε στὰ δέντρα καὶ στοὺς θάμνους μπρὸς στὴ θάλασσα».

#### Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΗΣΥΧΑΣΜΟΥ

Οἱ μετέπειτα ἐγγραφὲς ἀναφέρονται στὴ θεωρίᾳ καὶ τὴν πρακτικὴν τοῦ ἡσυχασμοῦ. Ὁ ἡσυχασμὸς εἶναι μιὰ πνευματικὴ μέθοδος ποὺ ἀποβλέπει στὴν ἡθικὴν τελείωσην τοῦ ἀτόμου. Ἡ Ἀπω καὶ ἡ Ἐγγὺς Ἀνατολὴ ἔχουν γνωρίσει μορφὲς ἡσυχασμοῦ ποὺ διαφέρουν ώς πρὸς τὸ σκοπὸν ἀπὸ τὸν ἡσυχασμὸν τῶν χριστιανῶν. Ὁ Καζαντζάκης καὶ ὁ Σικελιανὸς εἶχαν κάποια πρόγευση τῆς ἡσυχαστικῆς θεωρίας ἀπὸ τὴ μελέτην συγγραμμάτων ποὺ ἀναφέρονται στὸ Βούδα καὶ τὸ βουδισμό. Οἱ συχνὲς ἐγγραφὲς γιὰ τὶς μεθόδους τοῦ ἡσυχασμοῦ ποὺ συναντοῦμε στὸ Ἡμερολόγιο δείχνουν ὅτι ὁ Σικελιανὸς παρακολούθησε προσεκτικὰ τὴν ἡσυχαστικὴν πρακτικὴν τῶν μοναχῶν τοῦ Ἀγίου Ὄρους καὶ μελέτησε σχετικὰ κείμενα. Ἡ μελέτη τοῦ βέβαια δὲν εἶχε μεθοδικὸν χαρακτήρα, ἀλλὰ οἱ σημειώσεις του ἐπιτρέπουν στὸν ἀναγνώστη τοῦ Ἡμερολόγιον ν' ἀναπολήσει τὶς μεθόδους ποὺ περιγράφονται στὴ «Φιλοκαλίᾳ», ἥτοι στὴν Ἀνθολογία κειμένων μυστικῆς θεολογίας. Ἡ «Φιλοκαλίᾳ» ποὺ μελετᾶ ὁ Σικελιανὸς δὲν εἶναι τὸ παλαιὸν ὀδιάνυμο ἀπάνθισμα ποὺ ἐσύνθεσαν ἀπὸ συγγράμματα τοῦ Ὁριγένους ὁ Μέγας Βασίλειος καὶ ὁ Γρηγόριος Ναζιανζηνός, ἀλλὰ ἡ νεώτερη «Φιλοκαλίᾳ τῶν Ἱερῶν νηπτικῶν», στὴν ὁποία «διὰ τῆς κατὰ τὴν πρᾶξιν καὶ θεωρίαν ἡθικῆς φιλοσοφίας ὁ νοῦς καθαίρεται, φωτίζεται καὶ τελειοῦται». Οἱ ἀνθολόγοι τῆς νέας «Φιλοκαλίας» εἶναι ὁ Ἐπίσκοπος Κορίνθου Μακάριος Νοταρᾶς καὶ ὁ Ὁσιος Νικόδημος ὁ Ἀγιορείτης. Ὁ τελευταῖος, στὸ Προοίμιο τοῦ κοινοῦ ἔργου, χαρακτηρίζει τὴ νέα «Φιλοκαλίᾳ» ώς «τὸ τῆς νήψεως ταμεῖον, τὸ τοῦ νοὸς φυλακτήριον, τὸ μυστικὸν διδασκαλεῖον τῆς νοερᾶς προσευχῆς». Τὸ σύγγραμμα ἐκδόθηκε πρώτη φορὰ σὲ δυὸ τόμους στὴ Βενετία, στὰ 1782. Περιλαμβάνει κείμενα μεγάλων μυστικῶν, ὅπως ὁ Εὐάγγριος ὁ Ποντικός, Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος, Ἰωάννης τῆς Κλίμακος, Μάξιμος ὁ Ὄμολογητής, Συμεὼν ὁ νέος θεολόγος, Γρηγόριος ὁ Σιναϊτης, Νικηφόρος ὁ Ἡσυχαστής, Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς κ.ἄ.

Ἀπὸ τὴν «Φιλοκαλίᾳ» ὁ Σικελιανὸς ἐφανίζεται χωρία χριστιανικῆς πνευματικότητας καὶ διδάγματα γιὰ τὴν νοερὰ προσευχή. Μιὰ σύντομη ἐγγραφὴ: Ἡ προσευχὴ εἶναι μοναχὸς ἐπιτρέπει, παρὰ τὴν βραχύτητά της, νὰ νιώσουμε τὴ σημασία ποὺ ὁ Σικελιανὸς ἀποδίδει στὴν προσευχήν. Μιὰ ἄλλη ἐγγραφὴ μᾶς ὀδηγεῖ ἐγγύτερα πρὸς τὸ θέμα μας: «Κομποσκοίνι. Πνευματικὴ προσευχή. Ἐκπνοή: ἐλέησόν με. Εἰσπνοή: Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ. Αὐτὴν εἶναι ἡ καθαρὴ προσευχὴ τῶν μοναχῶν ἀπὸ τὴν ὥρα τοῦ ξυπνητηρίου μέχρι τῆς στιγμῆς τῆς ἀκολούθιας. Μετὰ τὴν ταφὴν τῶν νεκρῶν, οἱ μοναχοὶ μαζεύονται γύρω ἀπὸ τὸ μνῆμα καὶ λέγουν μὲ τὸν ρυθμὸν τῆς ώς ἄνω καθαρᾶς προσευχῆς τὸ “Κύριε, ἀνάπανσον τὴν ψυχὴν τοῦ δούλου σου”». Ὁ Σικελιανὸς βλέ-

πει νὰ ἐφαρμόζεται ἐδῶ ἡ πνευματικὴ μέθοδος ποὺ δὲν ἔπαψε νὰ διαμορφώνεται ἐπὶ μακροὺς αἰῶνες, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸν ἀρχέγονο μοναχισμὸ ἵως τὸ Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ. «Ἡ πρωταρχικὴ μορφὴ τῆς «Προσευχῆς τοῦ Ἰησοῦ» φαίνεται πὼς εἶναι τὸ Κύριε ἐλέη σον, καὶ ἡ μόνιμη ἐπανάληψή του στὶς ἀνατολικὲς λειτουργίες ἀνάγεται ὡς τοὺς πατέρες τῆς ἑρήμουν. Ἡ «Προσευχὴ τοῦ Ἰησοῦ» βρίσκεται στὸ κέντρο ὅλης τῆς ἡσυχαστικῆς πνευματικότητας», παρατηρεῖ ὁ Ιωάννης Meyendorff. «Οσο γιὰ τὴν ψυχοφυσικὴ μέθοδο τῆς ἐκπνοῆς-εἰσπνοῆς, ὁ Νικηφόρος ὁ Μονάζων - χωρὶς νὰ εἶναι ὁ πρῶτος οὕτε ὁ τελευταῖος «ὅδηγὸς εἰς τὴν νοητὴν ὁδὸν» - συνιστᾶ: «Καθίσας καὶ συναγαγών σου τὸν νοῦν, εἰσάγαγε αὐτὸν, τὸν νοῦν δηλαδή, εἰς τῆς ρινὸς τὴν ὁδὸν ἐνθα τὸ πνεῦμα εἰς τὴν καρδίαν εἰσέρχεται, καὶ ὥθησαι αὐτὸν καὶ παραβίασαι συγκατελθεῖν μετὰ τοῦ εἰσπνεομένου πνεύματος εἰς τὴν καρδίαν εἰσελθόντος δὲ ἐκεῖσε, οὐκέτι ἀνεύφραντα, οὐδὲ ἄχαρι γενήσεται τὰ μετὰ ταῦτα». «Ἡ συγκέντρωση τοῦ νοὸς ἐν τῇ καρδίᾳ», συνοψίζει ὁ Σικελιανός. «Νηπτικοὶ πατέρες», - συνεχίζει - «οἱ ἐπιδιόμενοι εἰς τὴν νοερὰν προσευχήν. Γρηγόριος Παλαμᾶς, ὁ κατ' ἔξοχὴν νηπτικός, εἰς τὸ βιβλίον Φιλοκαλία. Τὸ ἀδιαλείπτως προσεύχεσθαι. Στὰ κοινότια, κατὰ τὴν παγγενιά, τὴν ὥρα τῆς ζυμώσεως κ.τ.λ., ἔνας διαβάζει προσευχή».

Τὸ ἀδιαλείπτως προσεύχεσθαι εἶναι ἔνα θέμα ποὺ ἐπανέρχεται συχνὰ στὴ «Φιλοκαλία». «Οσο γιὰ τὸ Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ, ἐκεῖνος εἶναι πράγματι ὁ κατ' ἔξοχὴν νηπτικός, ἐπειδὴ στὰ κείμενά του ἐκφράζεται πληρέστερα ἡ πνευματικότητα τῶν ἡσυχαστῶν καὶ περιέχονται διδασκαλίες καὶ ἀσκήσεις σύμφωνες πρὸς τὴν ὀρθόδοξην παράδοσην. Ὁ Παλαμᾶς παραδέχεται τὴν ψυχοφυσικὴ μέθοδο προσευχῆς τοῦ Νικηφόρου τοῦ Μονάζοντος καὶ ἄλλων ἀσκητῶν, ἀλλὰ - κατ' ἀντίθεση πρὸς τοὺς ἀπαίδευτους μοναχοὺς ποὺ τὴν ἐφαρμόζουν μηχανικὰ - ἐκεῖνος τὴν ἀποπνευματώνει ὡς μυστικὴ «ἐπιστροφῆς εἰς ἑαυτόν».

«Θυμήσου ν' ἀγοράσεις Φιλοκαλία», ἐπιλέγει ὁ Σικελιανός. Κι ὡσὰν νὰ ἔχει ἐξαγνισθεῖ μὲ τὴν προσευχή του, σημειώνει στὴν ἀκόλουθη σελίδα τὸ στίχο:

Καὶ στὸ γαλάζιο τ' οὐρανοῦ σιγὰ κι ὁ νοῦς μου ἐβάφη.

΄Ακολουθοῦν περικοπὲς ἀπὸ τὴν «Φιλοκαλία»: α) Ἐνα χωρίο ἀπὸ τὸ «Λόγο περὶ προσευχῆς» τοῦ Νείλου τοῦ Ἀσκητοῦ καὶ β) Χαρακτηριστικὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ ἔνα «Συλλογιστικὸ κεφάλαιο» τοῦ Καλλίστου Καταφυγιώτου μὲ τὸν τίτλο «Περὶ θείας ἐνώσεως καὶ βίου θεωρητικοῦ»: «Ὄταν τοῦ νοὸς πρόσωπον, νεῦον, εἰσῶ καρδίας, ὅρᾳ τὴν τοῦ πνεύματος ἐξ αὐτῆς ἀείβλυτα πηγάζουσαν, τότε πάνυ καιρὸς τοῦ σιγᾶν. [...] Ἀνοιγμα καρδίας, εἰσροὴ πνεύματος».

«Υστερα ἀπὸ τρεῖς σελίδες, ἀκολουθεῖ μιὰ περιγραφὴ τοῦ τρόπου μὲ τὸν ὅποιον

ἔνας καλόγερος χτυπᾶ τὸ ξυλοσήμαντρο γύρω στὴν ἐκκλησιά, καλώντας στὸν ἐσπερινό. Στὴν ποικιλία τῶν ἥχων ἀπὸ τὸ σήμαντρο ὁ Σικελιανὸς διαβλέπει τὰ ἐπεισόδια τοῦ δράματος τοῦ Ἰησοῦ ἔως τὸ Τετέλεσται. Στὴν ἵδια σελίδα συναντοῦμε μιὰ ἐγγραφὴ ποὺ δὲν πρέπει νὰ περάσει ἀπαρατήρητη: «Κόλλυβα γιὰ τὸ μνημόσυνο τῆς Θεια-Μαρίας». Ἡ θεια-Μαρία εἶναι ἡ στοργικὴ παραμάνα ποὺ τὸν ἀνάστησε μαζὶ μὲ τ' ἀδέρφια του. Στὴν ἐπόμενη σελίδα, μιὰ ἄλλη ἀξιοπρόσεχτη ἐγγραφὴ: «Ἄγόρασε Συναγωγὴ Εὐεργετηνοῦ». Πρόκειται γιὰ ἔργο ἀνάλογο πρὸς τὴν «Φιλοκαλία», ὑπὸ τὸν τίτλο «Συναγωγὴ τῶν θεοφθόγγων ρημάτων καὶ διδασκαλιῶν τῶν θεοφόρων πατέρων», ποὺ ἐκδόθηκε πρώτη φορὰ στὴ Βενετία στὰ 1783.

Ἡ διαμονὴ στὴ Μονὴ Σταυρονικήτα παίρνει τέλος στὶς 27 Νοεμβρίου, καὶ μαζὶ τὰ παραθέματα ἀπὸ τὰ πατερικὰ κείμενα μέσα στὸ Ἡμερολόγιο. Ἡ μετέπειτα διαμονὴ τῶν δυὸ φίλων στὸ κάθε μοναστήρι ὑπῆρξε σύντομη καὶ δὲν ἐπέτρεψε στὸ Σικελιανὸ νὰ συνεχίσει τὴν μελέτη του.

#### ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ. 27 - 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Μετὰ τὴν Μονὴ Σταυρονικήτα, οἱ δυὸ προσκυνητὲς ἐπισκέπτονται τὴν Μονὴ Παντοκράτορος. Τὴν προσοχὴ τοῦ Σικελιανοῦ τραβοῦν ἐδῶ οἱ ἀγιογραφίες. Ὅταν ἀπὸ τὶς ἀγιογραφίες προκύπτει ἔνα γραπτὸ δίδαγμα, ὁ αὐτοδιδασκόμενος ποιητὴς δὲν παραλείπει νὰ τὸ σημειώσει. Στὸ παρεκκλήσι τῆς Μονῆς Παντοκράτορος, οἱ ἴστορισμένοι ἀσκητὲς φέρουν ἐπιγραφὲς ἀξιομνημόνευτες. «Ἄγ. Ἀθανάσιος: Τὸ εἰς πάντα ἔαντον βιάζεσθαι, αὕτη ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ. — Ἄγ. Σάββας: Ὁστις σῶμα ἐνίκησεν, οὗτος φύσιν ἐνίκησεν, ὁ δὲ φύσιν νικήσας πάντως ὑπὲρ φύσιν ἐγένετο». Μερικὲς μικρογραφίες ἐλκύονται ἐπίσης τὴν προσοχὴ τοῦ Σικελιανοῦ, λ.χ. τὸ Εὐαγγέλιο ἀρ. 49 ποὺ ἔκτοτε ἔχει χαθεῖ — ἔνα ἀριστούργημα.

#### ΡΩΣΙΚΗ ΣΚΗΤΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ. 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Οἱ δυὸ φίλοι μεταβαίνουν στὶς 28 Νοεμβρίου ἀπὸ τὴν Μονὴ Παντοκράτορος στὴ Σκήτη τοῦ Προφήτη Ἡλία, ποὺ βρίσκεται μισὴ ὥρα δρόμο ἀπὸ τὸ μοναστήρι καὶ κατοικεῖται ἀπὸ Ρώσους μοναχούς. Ὁ Σικελιανὸς παρατηρεῖ: «Στὴ ρούσικη σκήτη δὲν εἰδαμε [οὕτε] ἔνα πουλάκι. Τὰ 'χε τρομάζει ἡ καινούρια πολυτέλεια». Οἱ σημειώσεις ἀπὸ τὴν Μονὴ Παντοκράτορος καταλήγουν ως ἔξης: «Χρυσόστομος: τελευταῖα λόγια του: Δόξα τῷ Θεῷ, πάντων ἔνεκεν». Δοξαστικὸ κ' εὐχαριστήριο μαζί: γιὰ τὰ δῶρα τῆς παρούσας καὶ τὴν ὑπόσχεση τῆς μέλλουσας ζωῆς.

Ἀπὸ τὶς ἐντυπώσεις τοῦ Καζαντζάκη ἐπιβάλλεται νὰ μεταφέρουμε ἐδῶ μερικὲς ἀράδες ποὺ ἀναφέρονται στὴν ψυχικὴ διάθεση τῶν δυὸ ποιητῶν ὑστερα ἀπὸ τὸν πρωϊνὸ ἐκκλησιασμό τους στὴ Μονὴ Παντοκράτορος: «Τί θεῖος ρυθμός», λέγαμε

περπατώντας ἀπάνω κάτω στὸ περιαύλι, «τί ἔξαισια σκαλισμένο ὅστρακο, γενεὲς καὶ γενεές, μὰ μέσα, τώρα πιά, τὸ στρείδι ποὺ τὸ ’πλασε καὶ τὸ στόλισε ψόφησε. ‘Πρέπει’ » – λέγαμε καὶ παίρναμε ὄρκο – « ‘πρέπει ν’ ἀναδιοργανώσουμε τὸ χριστιανικὸ ἀσκητισμό, νὰ τοῦ φυσήζουμε πάλι δημιουργικὴ πνοή. Πρέπει. Γι’ αὐτὸ ἥρθαμε στὸ ‘Αγιον ’Ορος’».

*ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΟΥ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ*

Οἱ ἐντυπώσεις τοῦ Σικελιανοῦ ἀπὸ τὴν Μονὴν Καρακάλου ἀρχίζουν μὲ τὴν περιγραφὴ μιᾶς Ἱερῆς ὥρας τῆς μοναστικῆς ζωῆς. Οἱ συνήθειες τῆς χριστιανικῆς κοινότητας πρὸς τὴν ὁποία ἥρθε νὰ συνδεθεῖ, ἀγγίζουν τὴν καρδιά του ὥστο τουλάχιστο οἱ ἀγιογραφίες καὶ τὰ θεολογικὰ κείμενα. «‘Ο κοινοβιακὸς δεῖπνος. Μακριὰ αἰθούσα. 8 κολόνες· μακριὰ τραπέζια δεξιά. Οἱ πατέρες τρῶνε σιωπῆλοί. Μικρὰ κανατάκια πράσινα μπροστά τους. [...] Ἀριστερὰ ἔνα τρισκέλι. Ὁ διαβαστῆς διαβάζει ἐνῷ τρῶνε. ‘Ο ἡγούμενος στὴν κεφαλὴ τοῦ τραπεζιοῦ κάτω ἀπὸ τὴν εἰκόνα τοῦ Ἰησοῦ. Τρεῖς βωμοὶ στὸ βάθος. Ἀριστερὰ μιὰ Παναγία, στὸ μέσον τὸ εἰκονοστάσι. Δεξιὰ (ὅπου κάθεται ὁ ἡγούμενος) ὁ Ἰησοῦς. Ξάφνου χτυπάει ἔνα σφυράκι ὁ ἡγούμενος, καὶ τὸ δεῖπνο παύει. Τότε ὁ διαβαστῆς πλησιάζει τὸν ἡγούμενο, τοῦ ζητάει τὴν εὐλογία καὶ τοῦ φιλεῖ τὸ χέρι. Καὶ ὁ ἡγούμενος τοῦ δίνει τὸ κρασὶ καὶ τὸ ψωμί. Τότε χτυπάει μὲ τὸ σφυράκι δεύτερη φορὰ (τρεῖς φορὲς) καὶ ὅλοι σηκώνονται, ὁ ἡγούμενος μπροστά, καὶ ἔπειτα ἔνας-ἔνας οἱ πατέρες. Στὸ βάθος ὡστόσο, στὴν ἔξοδο δεξιά, ὁ τραπεζάρης, ὁ διαβαστῆς καὶ ὁ μάγειρος γονατισμένοι, ἐνῷ οἱ πατέρες διαβαίνονται, ζητοῦν νὰ τοὺς σχωρεθεῖ ἄν δὲν ἐδούλεψαν καλά. ‘Ο ἡγούμενος περνώντας μὲ τὸ ποιμαντικὸ μαῦρο ραβδὶ τοὺς εὐλογεῖ’».

Οἱ σημειώσεις γιὰ τὴν μοναστικὴν ζωὴν συνεχίζονται στὶς ἐπόμενες σελίδες, γιὰ νὰ καταλήξουν στὴν ἐγγραφή: «Νύχτα τῆς Κυριακῆς στοῦ Καρακάλου [μνήμῃ τοῦ] (‘Αγιον Ἀνδρέα). Στὸ δεῖπνο εἶναι τόσο γεμάτη ἡ ψυχὴ καὶ τὸ κορμί, ποὺ δὲν δέχομαι τίποτα. Μιὰ θέρμη λυρικὴ στὸ ἄκουσμα τῆς καμπάνας...».

‘Ακολουθεῖ ἡ ἐγγραφή: «‘Ομιλία μου τῇ νύχτα μὲ τὸν Καζαντζάκη. (‘Ανώτατη διάθεση’). ‘Ἡ σπουδαιότητα αὐτῆς τῆς ἐγγραφῆς θ’ ἀποδειχθεῖ ἄν τὴ συσχετίσουμε μὲ τὴν ἀντίστοιχη ἐγγραφὴ στὸ ‘Οδοιπορικὸ τοῦ Καζαντζάκη: ‘Μονὴ Καρακάλου. 29 Νοεμβρίου. Τὸ βράδυ στὰ κρεβάτια μιλοῦμε πάλι γιὰ τὴ οὐσία τῆς ὑπέρτ[ατης] ἐπιθυμίας μας – νὰ δημιουργήσουμε θρησκεία. Τὰ πάντα ώριμασμένα. ‘Α! πᾶς νὰ μπορέσουμε νὰ ἔξωτερικεύσουμε ὅτι ἱερώτερο καὶ βαθύτερο ἔχουμε’».

*ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΘΕΟΥ. 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ*

‘Ο περίπατος τῶν δυὸ ποιητῶν στὴ χορταριασμένη αὐλὴ τῆς Μονῆς Φιλοθέου,

μέσα στήν καταχνιά, ἄφησε στήν ψυχή τους ἀνεξάλειπτες ἐντυπώσεις, καθὼς μαρτυροῦν τὸ Ἡμερολόγιο τοῦ ἐνὸς καὶ ἡ «Ἀναφορὰ στὸν Γκρέκο» τοῦ ἄλλου. Ὁ Σικελιανὸς σημειώνει γιὰ τὸ σύντροφό του: «Καθὼς μιλοῦσε, ἔβγαινε ἀχνὸς ἀπὸ τὸ στόμα του καὶ τοῦ σκέπαζε τὸ πρόσωπο σὰν πνοὴ λιβανιοῦ». Κοινὴ εἶναι καὶ ἡ συγκίνησή τους ἀπὸ τὴν «Παναγία τῇ Γλυκοφιλοῦσα»· οἱ δυὸ φίλοι τὴν ὄμνοῦν σὰ δεξιὸς καὶ ἀριστερὸς ψάλτες. Ἐντυπώσεις ἀπὸ τὸ φυσικὸ κόσμο διαδέχονται τοὺς ὄμνους: «Ἡ νεροτριβή· ἡ στέρνα τῆς· τὰ ρόδα ποὺ ἐρίχναμε καὶ ἡ δίνη τὰ κατάπινε». Ἀκολούθει μιὰ ἐγγραφὴ ὅλο κατάνυξῃ: «Ὁ ἀγιασμὸς (ὅρθρος) (1 Δεκεμβρίου) στοῦ Καρακάλου. Ἡ δροσιὰ τοῦ νεροῦ στὸ μέτωπό μου μὲ τὸ δεντρολίβανο».

#### ΜΕΓΙΣΤΗ ΛΑΥΡΑ. 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Στὴ Μονὴ Μεγίστης Λαύρας οἱ καλόγεροι δείχνουν στοὺς δυὸ προσκυνητὲς διάφορα λείψανα καὶ κειμήλια. Ὁ Σικελιανὸς ἀναφέρει τὴν «Κάρα τοῦ Μ. Βασιλείου», τὴν «Κάρα τοῦ Κουκουζέλη τοῦ Ψάλτου», τὸ «στέμμα τοῦ Νικηφόρου». Ὁ Καζαντζάκης εἶναι διεξοδικότερος: «Μᾶς ἔμπασαν στὸ Σκενοφυλάκιο, μᾶς ἔδειξαν καμαρώνοντας τοὺς θησαυροὺς τοῦ Μοναστηριοῦ – τὸ κρανίο τοῦ Μεγάλου Βασίλειου, τὸ σαγόνι τοῦ Θεόδωρου τοῦ Στρατηλάτη, τὸ ἀριστερὸ χέρι τοῦ Χρυσόστομου καὶ πλῆθος ἄλλα κόκαλα. [...] "Υστερα, τὴν ὄλοχρυση στολὴ τοῦ Νικηφόρου Φωκᾶ, κεντημένη μὲ μεταξωτὰ τριαντάφυλλα καὶ κρίνα· καὶ τὴ μαλαματένια κορόνα του, μὲ χοντρὰ πράσινα καὶ κόκκινα πετράδια· καὶ τὸ Βαγγέλιο γραμμένο μὲ τὸ χέρι του...».

Μιὰ ἄλλη ἐγγραφὴ ἀξίζει νὰ τὴ μεταφέρουμε ἐδῶ, ἐπειδὴ μέλλει νὰ μετουσιωθεῖ σὲ ποίημα: «Ἡ παρθένα Δάφνη, γλιτώνοντας ἀπὸ τοῦ Ἀπόλλωνα τὰ χέρια. Ἡ Δάφνη ἔφυγε στὸ Ἀγιον Ὄρος γιὰ νὰ σωθεῖ ἀπὸ τὸν Ἀπόλλωνα». Σὲ μεταγενέστερη ἐγγραφὴ ὁ Σικελιανὸς συμπληρώνει τὴ σκέψη του ἀπευθυνόμενος στὴ Θεοτόκο: «Κράτησες τὴν παρθενιά σου, ἀλλὰ δίνοντάς τη ἀπὸ τὴ ρίζα στὴ λαμπρὴ σπορά».

Ὁ Σικελιανός, παρακολούθωντας τὸ ψυχικό του ὥριμασμα, ἀπευθύνεται πάλι στὸν ἑαυτό του: «Εἴπα σήμερα [...] νὰ πραγματοποίησω φέτος ἓνα βιβλίο λειτουργικὸ ποὺ μέσ' ἀπ' τὰ θρησκευτικὰ σύμβολα τῆς παράδοσης, ἡ φύση ὅλη νὰ φανεῖ ὀλοζώντανη καὶ θεία, ἀποκαλυπτικά. Σὲ ἀνώτερη αἰσθήσεων ἐνότητα ὅπου ἡ αἰσθηση τῆς ζωῆς εἶναι ὁ μαγνήτης ποὺ καλεῖ τὸ ἀκέραιο πέταμα ἔξω ἀπ' τοὺς περιορισμοὺς τοῦ ἀτόμου...».

#### ΣΤΗΝ ΚΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΘΩ. 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Ὁ Σικελιανὸς συνεχίζει τὶς σημειώσεις του στρέφοντας τὸ βλέμμα πρὸς τὸν ἔξω κόσμο: «Πλαγιὰ τοῦ Ἀθω τὴν ἵδια μέρα. Χιόνια (ἢ κορφή). Ἐλιές καὶ κυπαρίσσια, γυμνὲς λεῦκες, μαργαρίτες, καὶ στὸ τέλος θάλασσα γαλάζια, ἀκοίμητος μαγνήτης».

‘Η ἐγγραφὴ αὐτὴ θὰ ἡταν δυσνόητη ἀν στὴν «΄Αναφορὰ» τοῦ Καζαντζάκη δὲν συναντούσαμε μιὰν ἐκτενῆ περιγραφὴ τῆς ἀνάβασης τῶν δυὸς ποιητῶν στὴν κορφὴ τοῦ Ἀθω. ‘Υστερα ἀπὸ τρεῖς σελίδες, ὁ ἵδιος ὁ Σικελιανὸς συμπληρώνει τὶς ἐντυπώσεις του: «΄Ο μαγνήτης τοῦ πολύαστρου [οὐρανοῦ]. ‘Η νύχτα. Τὰ ἔλατα ἀπ’ τὴν Λαύρα στὴν Κερασιά. Μονοπάτι σὲ γκρεμὸ στὴ θάλασσα. Τὰ νησιά Θάσος, Σαμοθράκη κλπ., στὴν ἔνταση τῆς θεωρίας “ἔφήμερα”. Τὸ ἔλατο – τοῦ πράσινου ἀνεροῦσα. ‘Αναγωγὴ στὴν ἀρχικὴ τάση μας καὶ δύναμη...».

‘Υπὸ τὴν ἐπίδραση τοῦ σπάνιου βιώματος ποὺ ἀξιώθηκε στὴν κορφὴ τοῦ Ἀθω, ὁ Σικελιανὸς σημειώνει: «΄Ο κύκλος τῆς ζωῆς μου τελειωμένος. [...] ‘Η ζωὴ μοῦ παρουσιάζεται ως ἀνώτατο ἄγαθό. Οἱ ξαφνικὲς πνοὲς ποὺ ὀργάνουν τὸ θάλπος μὲ τὸ ρίγος ρίχνουν θησαυρὸ τὰ ξερὰ φύλλα, καὶ γυμνώνοντας τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸ παρελθόν του, τὸν ἀφήνουν στὶς αἰώνιες σχέσεις ἐμπροστὰ στὴν ἄναρχη πηγὴ τῆς ζωῆς. Ρυθμίσουν μὲ τὸ σύμπαν. Κάθε μεταβατικὴ συγκίνηση ἔχει λείψει μέσα μου. Γονατίζω σὰν τὸ βόδι καὶ φτερώνομαι σὰν ἀρχάγγελος».

#### ΣΚΗΤΗ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΙΩΑΣΑΦΑΙΩΝ. 5 - 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Οἱ δυὸς προσκυνητὲς ἐπισκέπτονται στὶς 5 - 6 Δεκεμβρίου τὴν Σκῆτη τῶν Καυσοκαλυβίων, ὅπου οἱ μοναχοὶ καταγίνονται μὲ τὴν ἀγιογραφία καὶ τὴν ξυλογλυπτικὴ. Διεξοδικὲς εἶναι οἱ περιγραφὲς τόσο στὸ Ἡμερολόγιο τοῦ Σικελιανοῦ ὅσο καὶ στὴν «΄Αναφορὰ» τοῦ Καζαντζάκη. Ἐντύπωση τοὺς κάνει ἡ ἀφιέρωση τῶν μοναχῶν στὸ ἔργο τους. ‘Ενας ξυλογλύπτης ἔχει ἐξαϋλωθεῖ ἀπὸ τὴν μακρὰ ἀσκηση τῆς τέχνης του: «΄Ωχρός, μὲ τὰ γένια σὰ μετάξῃ γύρω ἀπὸ μυτερὸ πρόσωπο, καὶ βαθιὰ παρθενικὰ μάτια. Τὸ χέρι του εἶναι ἀπαλὸ σὰν κέρινο, ἀλαφρὸ σὰν ἀντίδωρο». Ἄλλος ξυλογλύπτης, μὲ τ’ ὄνομα Ἀρσένιος, εἶναι ἑνας αὐτοδίδακτος ποὺ κατέκτησε τὴν τεχνικὴ τελειότητα. ‘Εκεῖνος ἐσκάλισε τὸ ζακονυστὸ ἐγκόλπιο μὲ τὴ Δευτέρα Παρουσία ποὺ οἱ δυὸ φίλοι εἶχαν θαυμάσει στὶς Καρυές. «΄Αρχισε ἀπὸ μικροὺς ἀξεστοὺς σταυρούς. Δούλεψε 15 χρόνια τὴν Δευτέρα Παρουσία. Σὲ κάθε πρόσωπο ἔδωκε ἔκφραση. Στὴν ὅψη του ἔχει σταλαγμένο τὸ φῶς τῆς ἐργασίας. Στὸ μικρό του δωμάτιο, ὅλα τὰ σύνεργα τῆς τέχνης του. [...] Τὸ κοτσύφι του. Τρώει σμυρτιὰ ἀπ’ τὸ χέρι, κουκιὰ κισσοῦ καὶ ζυμάρι».

Κατὰ τὴν διαμονὴν του στὰ Καυσοκαλύβια, ὁ Σικελιανὸς ἀναπολεῖ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ποὺ μελέτησε στὴ Μονὴ Σταυρονικήτα καὶ προσθέτει κάτι ἀπὸ τὴ διδασκαλία τους. «Μάξιμος Ὁμολογητής: Τὸ θυμικὸν τῆς ψυχῆς ἀγάπῃ χαλίνωσον καὶ τὸ ἐπιθυμητικὸν αὐτῆς ἐγκρατείᾳ καταμάρανον καὶ τὸ λογιστικὸν αὐτῆς προσευχῆς πτέρωσον, καὶ τὸ φῶς τοῦ νοῦ οὐκ ἀμαυροῦται ποτέ. Νὰ διαβάσω Χρυσόστομο, Βασίλειο καὶ Γρηγόριο Ναζιανζηνό». Μετὰ ἀπὸ τέσσερις σελίδες, ὁ μύστης συνεχίζει

τις σκέψεις του: «Τὴ νύχτα, ἡσυχία. Ξαναθυμοῦμαι τὸν [Μανουὴλ] Πανσέληνο στὴ βεράντα τῶν Ἰωασαφαίων. Βαθύτατη συνείδηση τῆς ἥθικῆς μου ἀνάτασης στὸ ἔργο ποὺ δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ βρεῖ μιὰ ἥχω. Ὁλο μου τὸ ἔργο πιὰ στερεωμένο στὴ θέληση ώς σὲ βράχο, αἰώνια. Ὄταν γυρίσω, ἐπειτα ἀπὸ δυὸς τρεῖς μέρες θὰ πάω στὴ Συκιά. Νὰ νιώσω βαθιὰ τὴν ἀπόλυτη εὐλάβεια τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς εὐτυχίας».

*ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ. 7 - 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ*

«Ἐξαίσια βαρκάδα ἔως τὴ Μονὴ Ἀγίου Παύλου», σημειώνει ὁ Καζαντζάκης. «Χίλια χρόματα ἡ θάλασσα, ἀνάλαφρα γαλάζια καὶ πράσινη καὶ σὰ σεντέφι. Κρεμάμενοι βράχοι, κατακόκκινοι, σὰν αἷμα, μαδρες σπηλιές κι ἀγριοπερίστερα, καὶ ξάφνου στρωτὲς κάτασπρες ἀμμουδιές».

*ΜΟΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ. 9 - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ*

«Τὴν ἄλλη μέρα, – συνεχίζει ὁ Καζαντζάκης, – μπήκαμε πρωὶ-πρωὶ στὴ βάρκα καὶ τραβήξαμε κατὰ τὴ Μονὴ Διονυσίου». Ὁ Σικελιανὸς ἐνθουσιάζεται ἀπὸ τὶς τοιχογραφίες τῆς Τράπεζας τῆς Μονῆς: «Ἡ Σύναξις τῶν Ἀσωμάτων. Φωτεινὸς χορός. Ὁ Ἰηδοῦς στὴ μέση – δωδεκαετής, παιδί. Ὅλοι οἱ ἄγγελοι μὲ πυρρὰ μαλλιά, φωτοστέφανα χρυσά, χρυσὲς φτεροῦγες, χρυσὰ πετραχήλια καὶ ζῶνες. Φωτεινότερο ἀπὸ θερισμὸ σταχυῶν σὲ ἡλιοβασίλεμα καλοκαιρινό. [...] Τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ: μεγάλο, φωτεινὸ μέτωπο, φρύδια κυρτά, μικρὸ πρόσωπο».

Μετὰ τὶς τοιχογραφίες, ὁ Σικελιανὸς περιγράφει δυὸς μικρογραφίες ἀπὸ κώδικα τῆς Μονῆς Διονυσίου, χωρὶς νὰ προσδιορίζει ἀκριβῶς τὴν προέλευσή τους: «Κίνησις ἄγγέλων. Οἱ ἄγγελοι κρατώντας τὴν εἰκόνα τοῦ Ἰησοῦ καθὼς ὁ κολυμπιστὴς ποὺ πιάνεται στὴ θάλασσα ἀπὸ βάρκα». Πρόκειται γιὰ μικρογραφία ἀπὸ Εὐαγγελιστάριο ποὺ παριστάνει τὴν «Ἀνάληψη». Ἀκολουθεῖ ἡ περιγραφὴ ἀλλης μικρογραφίας, μὲ τὴν ἴδια ἀσάφεια ώς πρὸς τὴν προέλευση: «Ἐξελθε ψυχὴ καὶ κρίνον κατ' ἀξίαν. Ἡ ψυχὴ σὰ βρέφος βγαίνει ἀπὸ τὸ στόμα νεκροῦ μοναχοῦ. Ἀγγελος, μὲ μιὰ ὄρμῃ φτεροῦγας ἀντίστροφη, ὅλη δύναμη, τὴν παίρνει ἀπ' τὰ δυὸ χέρια, μαζὶ πιασμένα ἀπ' τὸ σφυγμό. Τριγύρω μοναχοὶ μαζεμένοι καὶ φοβισμένοι βλέπουνε. Στὸ κεφάλι τοῦ νεκροῦ ἔνας σκύβει μὲ δέος καὶ προσοχὴ. Λοξοβλέπει ὁ δεξιὰ μοναχὸς (ὁ πρῶτος, οἱ ἄλλοι σφιγμένοι ἀπάνω του)». Πρόκειται γιὰ μιὰ μικρογραφία σὲ Ψαλτήρι ποὺ τὴν ἔχουμε ἐπίσης ἐντοπίσει.

*ΜΟΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΑ. 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ*

Οἱ ἐντυπώσεις ἀπὸ τὴ Μονὴ Γρηγορίου περιγράφονται μὲ συντομία. Ὁ Σικελιανὸς σταματᾶ μπρὸς σὲ μιὰ νέα «Σύναξη τῶν Ἀσωμάτων», ἀγγαντεύει τὴ «δροσερὴ

ήλιόλουστη θάλασσα» ἀπὸ τὸ κελὶ τοῦ πατρὸς Δομετίου, «προσκυνᾶ τὸ κρανίον τοῦ μικροῦ μάρτυρος Κηρύκου καὶ μέρος τῆς κάρας τοῦ Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου».

Ἄπὸ τῇ Σιμωνόπετρᾳ, ὁ ποιητὴς διατηρεῖ μιὰν ἀνεξάλειπτη ἀνάμνηση: «Θυμοῦ μαι ἄξαφνα τὸ ζεστὸ χέρι τῆς Μαγδαληνῆς στῇ Σιμωνόπετρᾳ». Ἡ ἐγγραφὴ θὰ ἦταν ἀκατανόητη ἂν δὲν ξέραμε ὅτι, κατὰ τὸν ἀγιορείτικο θρύλο, τὸ χέρι στὸ λείψανο τῆς Ἀγίας διατηρεῖται πάντα ζεστό. Στὸ ποίημα «Μαγδαληνὴ» ποὺ ὁ Σικελιανὸς ἔγραψε ὕστερα ἀπὸ τρία-τέσσερα χρόνια, τὸ τελευταῖο τετράστιχο τὸ ἔχει τυπώσει μὲ ἡμίμαυρα στοιχεῖα (διαφορετικὰ ἀπὸ τὰ ἄλλα) γιὰ νὰ δείξει ὅτι ἐδῶ περιγράφει ἔνα προσωπικὸ βίωμα:

*Μαγδαληνή, Μαγδαληνή, τοῦ πόθου μέγα ἀστέρι·  
σὲ μοναστήρι ἀνέβασες κ' ἐμένανε πιστό,  
γιὰ νὰ φιλήσω λείψανο τὸ ἀτίμητό Σου χέρι·  
κ' ἦταν ἀκόμα, ώς πίθωσα τὰ χείλια μου, ζεστό!*

Ἐπισημαίνουμε μιὰν ἄλλη ἐγγραφὴ ποὺ θ' ἀποδειχθεῖ σημαντική: «Ἡ μέρα τῆς Μαγδαληνῆς. Ἀπαντήσαμε ἀνεβαίνοντας ἔνα φίδι ποὺ βῆκε ναρκωμένο κ' ἔβοσκε ἀπ' τὴν ζέστη. (Πάλι στὶς 11 δεκεμβρίου). Παραπάνω βρίσκουμε, ὡς ζεστὸ θάμα μύρου, μενεζέδες ἄγριους. Τοὺς ἔβαλα μὲς στὴ θήκη τοῦ λειψάνου τ' Ἄι Διονύση, σιμὰ στὸ γράμμα τοῦ πατέρα». Ὁ ἀναγνώστης θ' ἀπορήσει ποῦ βρέθηκε ἐδῶ τὸ «λείψανο τ' Ἄι Διονύση». Μιὰ ἔξηγηση εἶναι ἀπαραίτητη. Τὸ σκήνωμα τοῦ Ἀγίου φυλάσσεται, ώς γνωστό, στὴν ἐκκλησία του στὴ Ζάκυνθο, ποὺ ἦταν ἡ πατρίδα του. Σὲ παλαιότερα χρόνια συνήθιζαν, τὴν μέρα ποὺ γιόρταζαν τὴν χάρη του, ν' ἀφαιροῦν τὸ κάλυμμα τῆς λειψανοθήκης γιὰ νὰ μποροῦν οἱ πιστοὶ ν' ἀσπάζονται τὸ χέρι τοῦ ἀγίου. Ἐνας θρησκόληπτος, τὴ στιγμὴ ποὺ τὸ φιλοῦσε, ἔκοψε μὲ τὰ δόντια του τὴν πρώτη φάλαγγα τοῦ ἀντίχειρα καὶ τὴν κράτησε μέσα στὸ στόμα του ὥσπου βγῆκε ἀπὸ τὴν ἐκκλησιά. Μετανιωμένος ὕστερα γιὰ τὴν ἱεροσυλία του, παρέδωσε τὸ κοκαλάκι στὸν Ἐπίσκοπο Ζακύνθου, καὶ κεῖνος ἐπειδὴ τοῦτο εἶχε βεβηλωθεῖ, δὲν τὸ ἐπανέφερε στὴ θέση του, ἀλλ' ἀναζήτησε τὸν πλησιέστερο συγγενῆ τοῦ Ἀγίου γιὰ νὰ τοῦ τὸ παραδώσει. Ἐπακολούθησε μιὰ δίκη μεταξὺ τῶν οἰκογενειῶν Σιγούρου καὶ Σικελιανοῦ, συγγενῶν τοῦ Ἀγίου, ποὺ κράτησε σαράντα περίπου χρόνια, μὲ τελικὸν νικητὴ τὸν Ἰωάννη Σικελιανό, πατέρα τοῦ ποιητῆ. Ἐκτοτε οἱ Σικελιανοὶ ἐφύλασσαν στὸ εἰκονοστάσι τους τὸ ἐλάχιστο τμῆμα ἀπὸ τὸ ἴερὸ λείψανο, καὶ κάθε χρόνο στὴ γιορτὴ τοῦ Ἀγίου, τὸ φέρνανε στὴν ἐκκλησία τῆς Λευκάδας, ὅπου κάνανε λειτουργία μὲ ἀρτοκλασία, κ' ὕστερα δίνανε δεξίωση στὸ σπίτι τους. Μετὰ τὸ θάνατο τοῦ Ἰωάννη Σικελιανοῦ στὰ 1910, ὁ Ἀγγελος ἔγινε κάτοχος τοῦ κειμήλιου, καὶ τὸ διατηροῦσε

μέσα σὲ ἀσημένια θήκη, ποὺ σὲ ἐπίσημες ώρες τῆς ζωῆς του τὴν κρεμοῦσε ἀπ' τὸ λαιμό του μὲ μιὰν ἀλυσιδίτσα. Αὐτὸ τὸ «λείψανο τ' Ἄι Διονύση» εἶχε πάνω του στὸ προσκύνημα τοῦ Ἀγίου Ὀρούς μαζὶ μ' ἔνα γράμμα τοῦ πεθαμένου πατέρα του – δεῖγμα ἀληθινῆς εὐλάβειας γιὰ τὸν Ἀγιο καὶ τὸ γεννήτορα.

Ἡ αὐτοπαιδεία τοῦ Σικελιανοῦ τραβάει πρὸς τὸ τέλος της. Οἱ σκοποὶ του ἀποσαφηνίζονται στὸ πνεῦμα του: «Κάνοντας τὸ γύρο τῆς Ἐλλάδας ὅπως ὁ Ἱερέας μὲ τὸ σταυρὸ τὸ γύρο τοῦ ναοῦ, σ' ἀπιθώνω στὸ ἀφάλι τῶν Δελφῶν». Τί «ἀπιθώνει», δὲν εἶναι ξεκάθαρο. Πιθανῶς τὸ «Ἀγιορείτικο Ἡμερολόγιο», ποὺ καταλήγει, καθὼς θὰ δοῦμε, στὴ λέξῃ Δελφοί. Ο Σικελιανὸς ἀπευθύνεται ἔπειτα στὴν Παναγιά, τὴν προστάτισσα τοῦ Ἀγίου Ὀρούς: «Μάνα, ἔρχομαι γυμνὸς μπροστὰ σου σὰν ὁ Ἀχιλλέας μπροστὰ στὴ Θέτη. Μάνα, είμαι γιός. Κ' εἰσαι πλατύτερη ἀπ' τὴν θάλασσα...».

Ἄκολουθοῦν οἱ ἐγγραφές:

«(α) Εἶδα τὸν ὄσιο σὰν τὸ Σιληνὸ ποὺ ἐκυνηγοῦσε ὁ Μίδας μὲς στὰ δάση. (Ὦταν τὸν ἔπιασε τὴν ὄρα ποὺ ἐγενόταν τὴν κερῆθρα).».

«(β) Τὸ ἄσυλο τῆς χαρᾶς.

Τὸ ἄσυλο τῆς χαρᾶς εἶναι σὰν καλύβι ἀπὸ χλωρὰ κλαδιὰ καλοκαιρνὸ ποὺ ἔνα κοπάδι σταματώντας βόσκει τραβώντας τα».

Παράβαλε μὲ τοὺς στίχους:

Ki ὡς στὴ χλωρὴ λατοκαλύβα,  
π' ἀναπαύεται ὁ βοσκός,  
τὰ γίδια  
τριγυρίζοντας την ἀπ' ἔξω, μὲς στὰ σκότη  
τῆς βοσκᾶν τραβώντας τὰ κλαδιά,  
παρόμοια ἀπ' τὶς πνοὲς τοῦ ἀγέρα  
ἐταράζονταν  
τ' ἄσυλό σου τὸ ἱερό!

Kai ἡ κατακλείδα τοῦ Ἡμερολόγιου:

Δάμασμα μέσα κ' ἔξω τῆς φύσης.

Δελφοί.

Ἄλλα ἔχουμε ἄραγε ἐδῶ τὸ τέλος τοῦ Ἡμερολόγιου; Ἡ περιήγηση τῶν δυὸ ποιητῶν περιέλαβε τὰ εἴκοσι μοναστήρια τοῦ Ὀρούς, καὶ συνεχίστηκε ἕως τὶς 22 Δεκεμβρίου 1914. Τὸ Ἡμερολόγιο τοῦ Σικελιανοῦ σταματάει στὶς 11 Δεκεμβρίου, στὴ Μονὴ Σίμωνος Πέτρα. Ὑπολείπονται 14 μέρες ώς τὶς 25 Δεκεμβρίου, ὅπόταν

ἐπιστρέφουν στὴν Ἀθήνα, καὶ μιὰ δεκαριά μοναστήρια, ποὺ ἀναφέρονται στὸ ὁδοιπορικὸ τοῦ Καζαντζάκη: Ξενοφῶντος, Ἀγίου Παντελεήμονος, Δοχειαρίου, Κασταμονίτου, Ζωγράφου, Ἐσδιγμένου, Χιλιανδαρίου, Βατοπεδίου, Κουντλουμουσίου, Ξηροποτάμου. Ἀραγε συνέχισε ὁ Σικελιανὸς τὶς σημειώσεις του σὲ ἄλλο τετραδιάκι; Ἡ ἔπαψε νὰ καταγράφει τὶς ἐντυπώσεις του; Ἡ ἀρχειακὴ ἔρευνα δὲν ἔχει ἀκόμα ὀλοκληρωθεῖ.

## ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Διάβασα τὸ Ἀγιορείτικο Ἡμερολόγιο τοῦ Σικελιανοῦ μὲ τὴν εὐλάβεια ποὺ ἔδειξε ὁ ἕδιος στὸ προσκύνημά του. Ὁ βιογράφος καὶ ὁ μελετητὴς τοῦ ἔργου του, προσμένοντας νὰ δημοσιευθεῖ αὐτούσιο τὸ κείμενο, ἔχουν ἥδη στὴ διάθεσή τους μιὰν ἀπαράμιλλη μαρτυρία γιὰ τὸν ψυχικὸ βίο τοῦ ποιητῆ καὶ τὴ μέθοδο τῆς αὐτοδιδαχῆς καὶ δημιουργίας του.

Ο Σικελιανὸς ἔθεσε στὸν ἑαυτό του ἀρκετὰ ἐνωρὶς τὸ κύριο μεταφυσικὸ ἐρώτημα. Ἡ ἀπορία περὶ τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐγγενῆς στὸν ἀληθινὸ ποιητή, ἐπειδὴ τὰ αἰσθητὰ πράγματα τὰ ἀντιλαμβάνεται ως σύμβολα ὑπεραισθητοῦ κόσμου. Τὸ ἕδιο τὸ μυστήριο τοῦ εἶναι τον τὸν ὡθεῖ ν' ἀναζητήσει τὴν Ἀρχὴν ποὺ τὸν ἔπλασε. Κατὰ τὴν νεότητά του, ὁ Σικελιανὸς εἶδε τὸ Θεὸν νὰ φανερώνεται μέσα ἀπὸ τὰ δημιουργήματά του, ἀλλὰ ὅσο προχωροῦσε στὴν ἡλικία, τὸ πανθεϊστικὸ συναίσθημα δὲν τὸν ἰκανοποιοῦσε. Ὡς ἐκφραστὴς τῆς ψυχῆς τοῦ χριστιανικοῦ λαοῦ, ἔνιωσε τὴν ἀνάγκη νὰ ἐμβαθύνει στὴν πίστη ποὺ εἶχε καὶ κεῖνος ἀποδεχθεῖ μὲ τὸ βάπτισμα. Ὁ Θεός, μετὰ τὴν ἐνανθρώπισή του, δὲν φανερώνεται μονάχα μέσα ἀπὸ τὰ δημιουργήματά του, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ Λόγο ποὺ εὐδόκησε νὰ πέμψει στοὺς ἀνθρώπους.

Ο Σικελιανός, στὰ τριάντα του χρόνια, πόθησε νὰ ἐκχριστιανίσει τὴν ψυχή του. «Ἡ Συνείδηση τῆς πίστης», τὸ «Πάσχα τῶν Ἑλλήνων» καὶ ἄλλα χριστιανικὰ ποιήματα ποὺ ἔγραψε γύρω στὰ 1915 - 18 δείχνουν τὸ δρόμο ποὺ διάλεξε γιὰ νὰ γνωρίσει τὸ Θεὸν τῶν πατέρων του: πρῶτα μὲ τὸ προσκύνημα τοῦ Ἀγίου Ὄρους καὶ τὰ διδάγματα ποὺ ἀπεκόμισε, καὶ ὅστερα μὲ τὴν ποιητικὴ δημιουργία του. Ἡ συμμετοχὴ του, ἐξ ἄλλου, στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας ἀποδείχθηκε ως ὁ καταλληλότερος τρόπος νὰ ἐνωτισθεῖ τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ. Δὲν εἶναι παράδοξο ὅτι τὸ πρῶτο βιβλίο ποὺ διάλεξε γιὰ τὴ μύησή του ὑπῆρξε ἡ «Λειτουργική». Ἐπακολούθησε, καθὼς εἴδαμε, ἡ μελέτη διαφόρων θεολογικῶν συγγραμμάτων, ποὺ τὸν ἐφώτισαν ως πρὸς τὴ νοερὰ προσευχὴν, τὴν αὐτοσυγκέντρωση, τὴν ἐνωση μὲ τὸ Θεὸν διὰ τῆς θείας εὐχαριστίας καὶ ἄλλα μυστήρια. Τὰ κύρια ὀνόματα ποὺ συναντοῦμε στὸ Ἀγιορείτικο Ἡμερολόγιο ἀνήκουν ἀποκλειστικῶς σὲ ἀγίους, σὲ ἀσκητές, στοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, σὲ μεγάλους μυστικούς, καὶ ἐν γένει σὲ ἐκκλησιαστικούς συγγραφεῖς. Τοῦτο εἶναι φυσικὸ προκει-

μένον γιὰ ἔνα προσκύνημα στὴ μοναστικὴ Πολιτεία. Ἀλλὰ ἡ πνευματικὴ κατεύθυνση τοῦ Σικελιανοῦ, σ' αὐτὴ τὴν περίοδο τοῦ βίου του, μαρτυρεῖται ἐξ ἵσου ἀπὸ τὸ πρῶτο τμῆμα τοῦ Ἡμερολόγιου, ὅπου ἔχουν καταγραφεῖ στοχασμοὶ καὶ γεγονότα προγενέστερα ἀπὸ τὴν μετάβαση στὸ Ἀγιον Ὄρος. Ἔνας δείχτης τῶν κυρίων ὄνομάτων θὰ περιελάμβανε τὸ Βούδα, τὸν Πλάτωνα, τὸ Δάντη, τὸ Σβέντεμποργκ, τὸν Γκαΐτε, τὸν Μπαλζάκ, τὸ Νίτσε, τὸν Μπερζόν...

Χώρια ἀπὸ τὰ θεολογικὰ συγγράμματα, ὁ Σικελιανὸς εἶδε στὴν ὑμνολογία καὶ ἀγιογραφία ἔναν τρόπο συγγενέστερο πρὸς τὴν δική του φύση γιὰ νὰ προσεγγίσει τὸ Θεό. Αὐτὸν τὸν τρόπο, θὰ τὸν ποῦμε δρόμο τῆς καρδιᾶς: ὁ κοινότυπος τοῦτος ὄρος ἐκφράζει τὴν θεωρία τῶν μυστικῶν κατὰ τὴν ὄποια ὁ Θεὸς εἶναι ἀπρόσιτος στὴ λογικὴ σκέψη, ἀλλὰ τὸ φῶς του μπορεῖ νὰ κατανγάσει τὴν καρδιὰ ποὺ φλέγεται ἀπὸ θεῖον ἔρωτα. Ὁ μυστικὸς δὲν ἀσχολεῖται μὲ τὸ δόγμα ἢ τὴν αἵρεση, ἀλλὰ προσπαθεῖ μὲ τὴν νοερὰ προσευχὴ ἢ ἄλλα πνευματικὰ μέσα νὰ ἐπικοινωνήσει μὲ τὴν «ύπερούσια οὐσία».

Ἡ ἀνακαίνιση τῆς ψυχῆς τοῦ Σικελιανοῦ εἶχε ως ἀποτέλεσμα τὴ διεύρυνση τοῦ πνευματικοῦ του ὁρίζοντα. Τὸ ποιητικό του ἰδίωμα πλουτίζεται μὲ νέες λέξεις, ποὺ τὸν παρακολουθήσαμε νὰ τὶς προσοικειώνεται καὶ νὰ τὶς θησαυρίζει. Ἀκόμα καὶ ὁ φυσικὸς κόσμος ἐρμηνεύεται τοῦ λοιποῦ μὲ νέα σύμβολα, παρμένα ἀπὸ τὴ χριστιανικὴ παράδοση. Ἡ ἱστορία ἐξαγνίζεται, ὁ χρόνος μετριέται μὲ τὶς ἑορτὲς τῶν θείων προσώπων, αὐτὴ εἶναι ἡ φυσικὴ ὥφελεια τοῦ ποιητῆ ἀπὸ τὸν ἐκχριστιανισμό του, θέλω νὰ πῶ ὅτι αὐτὴ ταίριαζε μὲ τὴ δημιουργικὴ κλίση του. Τὰ οὐτοπικά του σχέδια ν' ἀναμορφώσει τὴ μοναστικὴ ζωὴ ἡταν ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ ἐγκαταλείπει κανεὶς μόλις ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὸν τόπο ποὺ τὰ γέννησε.

Οσα ἐξέθεσα παραπάνω μπορεῖ νὰ ὀδηγήσουν στὸ λαθεμένο συμπέρασμα ὅτι ὁ Σικελιανὸς ἀπαρνήθηκε τὸν ἀρχαῖο κόσμο. Τὸ ἔργο του εἶναι ἐκεῖ γιὰ ν' ἀποδείξει ὅτι ὁ ἀρχαῖος καὶ ὁ χριστιανικὸς κόσμος ὑπῆρξαν γιὰ κεῖνον ἴσοτιμα μέρη ἐνιαίας παράδοσης. Ὁ Σικελιανὸς διδάχθηκε ἀπὸ τοὺς Πατέρες τῆς Ἑκκλησίας ὅτι ὁ ἔλληνικὸς λόγος δὲν ὑπῆρξε ἀσυμβίβαστος μὲ τὴ χριστιανικὴ θεολογία. Οἱ ἀρχαῖοι θεοί, ἐξ ἄλλου, ἐξακολουθοῦσαν νὰ ζοῦν στὴ συνείδησή του ως προσωποποιήσεις φυσικῶν δυνάμεων ἢ νοημάτων τοῦ πνεύματος. Ἡ ποιητικὴ δημιουργία του, ἀν μελετηθεῖ στατιστικῶς, θ' ἀποδειχθεῖ ἰσομερῶς μοιρασμένη ἀνάμεσα στὴν ἀρχαιότητα καὶ τὴ χριστιανοσύνη, τόσο ως πρὸς τὰ θέματα ὅσο καὶ τὰ σύμβολα. Κατὰ τὴν ὥρα τῆς ὡριμότητάς του, ὁ Σικελιανὸς θὰ μποροῦσε ν' ἀναφωνήσει ὅπως ὁ Δάντης ποὺ κινάει νὰ ἴστορήσει τὰ θαύματα τοῦ Παράδεισου:

*M' ἔφτανε ἡ μιὰ τοῦ Παρνασσοῦ ὥς τὰ τώρα  
κορφή· μὰ καὶ τὶς δυό χω τώρα ἀνάγκη,  
μὲς στὴν παλαίστρα νά 'μπω ποὺ ἀπομένει.*

Ο μελετητὴς τοῦ συνόλου τῆς δημιουργίας τοῦ Σικελιανοῦ θὰ σταματήσει ἀσφαλῶς στὸ «Πάσχα τῶν Ἐλλήνων», μιὰν ἀπὸ τὶς πιὸ μεγαλειώδεις συνθέσεις του, ὅπου σαφέστερα ἐκφράζεται ἡ κατάληξη τῶν βιωμάτων τοῦ Ἀγίου Ὁρούς καὶ πραγματοποιεῖται ἡ τελικὴ ἐναρμόνιση τοῦ ἀρχαίου μὲ τὸν χριστιανικὸ κόσμο. Τὸ «Πάσχα τῶν Ἐλλήνων» περιλαμβάνει ἔντεκα μέρη, ἀπὸ τὰ ὄποια τὸ Β' καὶ Γ' ἐμπνέονται ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους μύθους. Ἡ ὅλη σύνθεση ἀρχίζει μὲ τοὺς «Καθαρμούς», ὅπου ὁ ποιητὴς μᾶς ὑπενθυμίζει τὴν ὥρα κατὰ τὴν ὄποια τὸ πνεῦμα του ἀναζήτησε ἔνα νέο προσανατολισμό:

*Ντυμένος τὸ μυρόβλητον ἀθλητικὸ χιτώνα,  
στῆς ἡλικίας τὸ πλήρωμα σὰν ἥρθα τοῦ Χριστοῦ...*

Τὸ Δ' μέρος τοῦ «Πάσχα τῶν Ἐλλήνων» φέρει τὸν τίτλο «Πέμπτο Εὐαγγέλιο», καὶ συνεχίζεται σὲ ἄλλα 7 μέρη: «Ἡ Φυγή», «Στὸν ξενώνα τῆς Βηθλεέμ», «Ἡ Γέννηση», «Ὁ Λωδεκαετής», «Ὁ Ἰησοῦς στὴ Βηθανίᾳ», «Μαγδαληνὴ» καὶ «Ὕμνος στὴν Παναγία». Ο Σικελιανὸς δὲν ἀποκρύπτει τὴν πρόθεσή του νὰ καταστεῖ ὁ πέμπτος Εὐαγγελιστής: ἐκεῖνος ποὺ θ' ἀναδηγηθεῖ τὸ βίο τοῦ Χριστοῦ στὴ γλώσσα τῆς καρδιᾶς, γιὰ νὰ ἐγχύσει πνεῦμα ζωῆς στὴν ἐκκλησία τῶν πιστῶν.

«Ἄφοῦ, στὰ πλάγια τοῦ Ἐλικώνα, ἀκούσει ὁ Ποιητὴς τὶς Μυστικὲς Ἐλληνικὲς φωνές, [...] ἀκούει ξάφνον μιὰ μικρὴ καμπάνα ποὺ καλεῖ σὲ μακρινὸ χωριό γιὰ τοὺς Χαιρετισμοὺς τῆς Μάνας τοῦ Θεοῦ. [...] Ὁ πεσμένος στὰ σκοτάδια Μύθος τοῦ Ἰησοῦ φωνάζει σὰν τὸ πουλὶ πόχει γλιστρήσει ἀπ' τὴ φωλιά. [...] Σηκώνοντας τὸ Μύθο, (ὁ Ποιητὴς) παίρνει πάλι τὸ ἀνήφορο τοῦ θείου βουνοῦ, γιὰ νὰ τὸν ἀνεβάσει στὴν κορφή. [...] Τότε ἀρχίζει νὰ διηγεῖται στοὺς ἀνθρώπους τὸ Εὐαγγέλιο [...], ίστορίζοντας ὅσο μπορεῖ «ἄπλα, ἀτρεμῆ καὶ εὐδαίμονα» τὰ πρόσωπα ποὺ αἰῶνες ἤταν καὶ εἶναι οἱ καθρέφτες τῶν ψυχῶν».

Τὰ πρῶτα δυὸ τετράστιχα τοῦ «Ἐ' Εὐαγγέλιον» κάνουν ἀκόμα πιὸ ζεκάθαρη τὴν πρόθεση τοῦ Σικελιανοῦ:

*"Εχει ὁ Ματθαῖος τὸν Ἀγγελό· κι ὁ Μάρκος τὸ λιοντάρι·  
ἔχει ὁ Λουκᾶς στὰ πόδια του τὸ ἄγνὸ καματερό·  
καὶ ὁ Ἰωάννης δίπλα του, σκουτάρι καὶ κοντάρι,  
τὸν Ἀετό, ποὺ μ' ἔτοιμο τονε κοιτάει φτερό.*

*K' ἐγώ, στερνὸς καὶ ξέχωρος, μιὰ φούχτα ὀλύμπιο στάρι  
ποὺ νὰ τὸ σπείρω σήμερα στὴ γῆ μου λαχταρῶ:  
κάθε σπειρί, κι ἀτίμητο κλωνὶ μαργαριτάρι  
κάθε σπειρί, κι ἀντίκλειδο στὸν ἄμετρο καιρό...*

Δυστυχῶς, ἡ μεγάλη αὐτὴ ποιητικὴ σύνθεση παρέμεινε ἀναποτέλεστη. Μήδε τὴν ἐπὶ τοῦ Ὁρους ὁμιλία περιλαμβάνει, μήδε τὴν Ἐβδομάδα τῶν Παθῶν. Τοῦτο δὲν ὀφείλεται σὲ λιποψυχία τοῦ ποιητῆ, ἀλλὰ στὴν ὀλιγοπιστία τοῦ τόπου καὶ τοῦ καιροῦ του. Ὁ ἕδιος ὁ Σικελιανός, σὲ μιὰ ἐγγραφὴ τοῦ Ἡμερολόγιου, εἶχε προβλέψει: «Βαθύτατη συνείδηση τῆς ἡθικῆς μου ἀνάτασης στὸ ἔργο ποὺ δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ βρεῖ μιὰ ἥχώ».

Ως σχολιαστὴς τοῦ Ἀγιορείτικου Ἡμερολόγιου, ἀναγνωρίζω ὅτι δὲν ἔχω ἔξαντλήσει τὸ θέμα μου. Ὁμως, ἂν δὲν ἀφιέρωνα δυὸ λέξεις ἀκόμα στοὺς δυὸ ποιητές, ἡ παράλειψή μου θὰ ἥταν ἀσυχώρετη. Τὸ χρονικὸ τῆς φιλίας τους, τὸ παρακολούθησα σὲ ἄλλη εὐκαιρία. Ἀρκοῦμαι νὰ ἐπισημάνω ἐδῶ ὅτι ἡ σαραντάμερη διαμονὴ στὸ Ἀγιον Ὅρος ὑπῆρξε τὸ δόμορφότερο κεφάλαιο τῆς κοινῆς ζωῆς τους. Ἄλλὰ ἡ κατάληξη τῶν βιωμάτων τους ἔδειξε τὴ διαφορὰ τῶν χαρακτήρων τους. Ὁ Σικελιανὸς συνέχισε τὴ θρησκευτική του ἐμπειρία μὲ τὴ συμμετοχή του στὴν Ἐκκλησία τῶν πιστῶν καὶ μὲ τὸ προσκύνημά του στοὺς Ἀγίους Τόπους τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1921. Μήδε ἔπαψε νὰ διαχύνει τὸ Χριστιανισμό του στὴ μετέπειτα δημιουργία του («Ο Χριστὸς στὴ Ρώμη», «Ο Χριστὸς λυόμενος» ἢ «Ο θάνατος τοῦ Διγενῆ»). Ὁ Καζαντζάκης εἶχε ἀρχικῶς συναισθήματα κοινὰ μὲ τὸ σύντροφό του. Στὴ σ. 98 τοῦ Ὁδοιπορικοῦ του σημειώνει ὅτι σκοπεύει νὰ γράψει ἔνα βιβλίο γιὰ τὸ πνευματικό τους προσκύνημα: «Πῶς ἔζήσαμε τὴ ράτσα μας, τὴν πίστη τῶν πατέρων, πῶς ὑψώσαμε παντοῦ τὴν ψυχή, πῶς ἔχαιρετήσαμε τὴ ζωὴ ποὺ ὑψώνεται, σὰ σαΐτα τῆς θείας χάρης, πρὸς τὰ οὐράνια.[...] Πῶς διαβάζαμε Dante, Βούδα, Εὐαγγέλιο. Πῶς μιλούσαμε γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ γιὰ τὴ ζωὴ...» Τὸ βιβλίο δὲν ξέρουμε ἀν τὸ ἔγραψε πιθανῶς τὸ ἔγραψε καὶ τὸ ἔσκισε. Πάντως μερικὰ ἀπὸ τὰ βιώματα τοῦ Ἀγίου Ὅρους ἔχουν περάσει στὸ «Συμπόσιον» (ἔνα διάλογο μεταξὺ φίλων, ὅπου ἀναγνωρίζουμε τὸ Σικελιανὸ ὑπὸ τὸ ὄνομα Πέτρος). Ὁ ἀποσυσχετισμὸς τοῦ Καζαντζάκη ἀπὸ τὸ συννο-

δοιπόρο του συντελέστηκε στά 1923, όταν διατύπωσε τὸ προσωπικό του Πιστεύω στήν «'Ασκητική». Ἀγκαλά τὸ χριστολογικὸ πρόβλημα δὲν ἔπαιψε νὰ τὸν ἀπασχολεῖ καὶ κεῖνον σ' ὅλη τὸν τὴν ζωή.

Τὸ προσκύνημα τοῦ Ἀγίου Ὁρούς, τὸ βλέπουμε ἐκ τῶν ὑστέρων ὡς μιὰν ἀνεπανάληπτη ἐμπειρία καὶ γιὰ τοὺς δυὸ φίλους. Τὰ πνεύματά τους ὁμονοοούσαν τότε, καὶ σχεδίαζαν κοινοὺς ἀγῶνες. «Τί ἀπόφασες πήραμε, — γράφει ὁ Καζαντζάκης— τί ὄρκους δώσαμε, πῶς περνούσαμε ἀπὸ Μοναστήρι σὲ Μοναστήρι ἀνάλαφρα πηδώντας τοὺς βράχους, καὶ νιώθαμε, ὅχι μὲ τὴ φαντασία μας παρὰ μὲ ὀλόκληρο τὸ κορμό μας, πῶς μᾶς ἀνακρατοῦσαν φτεροῦγες ἀγγέλων. Τέτοια σίγουρα εἶναι ἡ ἀτμόσφαιρα ποὺ γεννάει πότε τὴν παραφροσύνη, πότε τὴν ἀγιότητα καὶ τὸν ἡρωισμό».

Ὁ Καζαντζάκης, στήν τελικὴ κρίση του, παρὰ τὴν νοσταλγία γιὰ τὰ χρόνια τῆς νιότης τους, θεωρεῖ δονκιχωτικὰ τὰ σχέδια ποὺ τοὺς είχε ἐμπνεύσει ἡ περιήγηση τοῦ Ἀγίου Ὁρούς. Ἀμφιβάλλω ἂν ὁ Σικελιανός θὰ προσυπέγραφε αὐτὴ τὴν ἐτυμηγορία, ἐπειδὴ ἐκεῖνος πραγματοποίησε τὴν αὐτοδιδαχὴ ποὺ είχε προγραμματίσει, καὶ τελικῶς ἀξιοποίησε τὰ βιώματα τοῦ Ἀγίου Ὁρούς, ὅπως θὰ περίμενε κανεὶς ἀπὸ τὸ ποιητικό του δαιμόνιο. Ὁ Σικελιανός, μετὰ τὸ προσκύνημά του, γίνεται ὁ ἐνθουσιώδης ἐρμηνευτῆς τῆς ἐνιαίας ἐλληνικῆς παράδοσης.