

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 10ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1988

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΡΙΚΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

‘Ο Άκαδημαικός κ. Λουκᾶς Μούσουλος, λέγει τὰ ἔξῆς:

Κύριε Πρόεδρε,

“Εχω την τιμή νὰ παρουσιάσω ἀπὸ τοῦ βήματος τῆς Ἀκαδημίας τὸ βιβλίο ποὺ ἐκυκλοφόρησε τελευταίως ὑπὸ τὸν τίτλο «Ἡμερολόγιο ἐνὸς Στρατηγοῦ» καὶ εἶναι ἀφιερωμένο στὴ «μνήμη τῶν ἡρώων καὶ μαρτύρων ποὺ ἐθυσιάσθηκαν γιὰ τὴν ἑλληνικὴ Κύπρο».

Πρόκειται περὶ βιβλίου ποὺ ἐδράζεται στὸ ἀρχεῖον τοῦ χυπρίου Στρατηγοῦ Τσαγκρίδη, καὶ σὲ πληθώρα ἐπιστολῶν αὐτοῦ πρὸς τοὺς γονεῖς του, μὲ τοὺς δόποιους δλαμπρὸς αὐτὸς ἀξιωματικὸς διετήρησε συνεχὴ ἐπαφὴ μέχρι τοῦ τέλους τῆς ζωῆς του. Ἐκδόθηκε ἀπὸ τὴν ἀδελφή του Καρολίνα Πολυμέρου - Τσαγκρίδη μὲ ἐπιμέλεια τοῦ Κ. Δαφνῆ.

Τὸ βιβλίο αὐτὸ ἀφηγεῖται τὴ ζωὴ καὶ τὴ δράση τοῦ ὑποδειγματικοῦ αὐτοῦ ἀξιωματικοῦ, τοῦ δόποιου τὸ ξήθος, ἡ ἐντιμότητα καὶ ἡ ἀγάπη πρὸς τὴν Πατρίδα ἐντυπωσιάζουν τὸν ἀναγνώστη. Παρέχει δὲ πληθώρα πληροφοριῶν καὶ ἐνδιαφέροντα νέα στοιχεῖα πάνω σὲ σημαντικὰ στρατιωτικὰ καὶ πολιτικὰ γεγονότα, μὲ τὰ δόποια συνέδεσε τὸ δόνομα καὶ τὶς δραστηριότητές του διατραπέδης Τσαγγαρίδης μέσα σὲ μιὰ ἐποχὴ ἀπὸ τὶς πιὸ κρίσιμες τῆς ἴστορίας τῆς νεώτερης Ελλάδος.

“Ετσι, τὸ περιεχόμενο τοῦ βιβλίου ποὺ ἔχω τὴν τιμὴ νὰ σᾶς παρουσιάσω εἶναι ἐκ τῶν πραγμάτων στρατιωτικοῦ ἀλλὰ καὶ πολιτικοῦ ἐνδιαφέροντος. Ἀπὸ τὰ 21 κεφάλαια ποὺ τὸ συνιστοῦν, τὰ 5 ἀναφέρονται σὲ καθαρὰ πολεμικὰ γεγονότα δπως οἱ βαλκανικοὶ πόλεμοι, δι Α' Παγκόσμιος πόλεμος, ἡ Μικρασιατικὴ ἐκστρα-

τελα και περιέχουν συνταρακτικές περιγραφές ιστορικῶν μαχῶν, όπως π.χ. τῆς μάχης τοῦ Καλέ-Γκρότο, όπου ὁ Τσαγγαρίδης τραυματίζεται σοβαρά.⁷ Άλλα 5 έως 6 κεφάλαια εἶναι ἀφιερωμένα σὲ κρίσιμα γεγονότα στρατιωτικο-πολιτικῆς ὑφῆς τῆς ταραχώδους μετά τὴν μικρασιατική καταστροφὴ περίοδου μέχρι τὸ 1936· ἀπὸ αὐτὰ οἱ ἀσχολούμενοι μὲ τὴν ἐν λόγῳ περίοδο ιστορικοὶ θὰ ἀντλήσουν, ἀναμφισβήτητα, πολύτιμα ἀντικείμενα στοιχεῖα. Στὰ ὑπόλοιπα κεφάλαια περιγράφεται ἡ ζωὴ τοῦ Στρατηγοῦ κατὰ τὰ νεανικά του χρόνια, ἡ παραμονὴ καὶ δράση του στὴ Γαλλία καὶ τὴν Βουλγαρία ὡς ἐπόπτου μετεκπαιδεύσεως καὶ στρατιωτικοῦ ἀκολούθου ἀντιστοίχως, οἱ ἐπισκέψεις του στὴν Ἰδιαίτερη πατρίδα, τὴν Κύπρο, τέλος τὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετώπισε μὲ τὴ δικτατορία, τὴν ἀποστρατεία καὶ ἔξορία του, ποὺ ὅδηγησαν στὸν πρόωρο θάνατό του.

Εἶναι φανερὸ δτι τὸ βιβλίο αὐτό, θὰ ἔπρεπε, λόγω τοῦ περιεχομένου του, νὰ παρουσιασθεῖ ἀπὸ τὸν ἀξιότιμο συνάδελφο Ναύαρχο κ. Τούμπα, ὁ ὁποῖος ἀντιπροσωπεύει τὶς στρατιωτικές Ἐπιστῆμες στὴν Ἀκαδημία αὐτῆς.⁸ Εὰν παρουσιάζεται σήμερα ἀπὸ τὸν ὄμιλοῦντα, εἶναι γιατὶ δ. κ. Ναύαρχος θεώρησε πρέπον νὰ γίνει ἡ παρουσίαση ἀπὸ ἐμέ, ποὺ τυγχάνει νὰ καταγόμαι ἀπὸ τὸ ἔδιο μέρος τῆς μαρτυρικῆς Κύπρου καὶ νὰ ἀνήκω σὲ οἰκογένεια μὲ παλαιοὺς δεσμούς μὲ ἐκείνη τοῦ ἀειμνήστου Στρατηγοῦ.

Δὲν ἥταν τυχαῖος ἀνθρωπος ὁ ὑποστράτηγος Τσαγγαρίδης. Ξεκίνησε ἐθελοντῆς στὸ ἱππικὸ ἀπὸ τὴ Λάπηθο τοῦ ὑποδούλου σήμερα τμῆματος τῆς Κύπρου γιὰ νὰ κατακτήσει ὅλες τὶς βαθμίδες τῆς στρατιωτικῆς ἴεραρχίας μὲ τὶς δικές του μόνον δυνάμεις καὶ ἵκανότητες.⁹ Ή γενναιότητά του κατὰ τὴ διάρκεια τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων καὶ τῆς Μικρασιατικῆς ἐκστρατείας τὸν στεφάνωσε μὲ τὸν τίτλο τοῦ «θρυλικοῦ ἐπιλάρχου» καὶ τὸν καθιέρωσε στὴ συνείδηση τῶν συμμαχητῶν του.

Μετὰ τὴ Μικρασιατικὴ καταστροφὴ ὁ Τσαγγαρίδης βρέθηκε συνδεδεμένος μὲ τὰ σημαντικότερα γεγονότα τῆς Ἑλλάδος τοῦ μεσοπολέμου.¹⁰ Ή συμβολή του στὴ διαμόρφωση πολλῶν ἀπὸ τὶς καταστάσεις τῆς ἐποχῆς 1925-1935 τὸν τοποθετεῖ στὴν ιστορία, στρατιωτικὴ καὶ πολιτικὴ, τῆς περιόδου ἐκείνης. Απὸ τὰ σχετικὰ μὲ τὴν περίοδο αὐτὴ ἔγγραφα προβάλλει ὁ χαρακτήρας καὶ τὸ ἥθος τοῦ ἀνδρός.

Ο Τσαγγαρίδης θαύμαζε τὸ Διάδοχο καὶ στὴ συνέχεια Βασιλέα Κωνσταντίνο. Θεωροῦσε τὸ πολίτευμα τῆς Βασιλευομένης Δημοκρατίας, ὡς τὸ καταλληλότερο γιὰ τὴν Πατρίδα. Αὔτὸ δμως δὲν τὸν ἐμπόδισε νὰ ὑπηρετήσει πιστὰ τὴν ἀβασιλευτη Δημοκρατία. Υπεράνω δλων πίστευε στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν ἀνάγκη κράτους δικαίου καὶ ἰσοπολιτείας. Πίστευε ἐπίσης μετὰ πάθους στὴν ἀναγκαιότητα ἐνότητος τοῦ στρατεύματος. Ήταν βαθύτατα ἀφοσιωμένος στὶς ἔννοιες τοῦ νόμου καὶ τῆς τάξεως. Δὲν παρασύρθηκε σὲ καμιὰ περίπτωση ἀπὸ θέσεις καὶ ἀξιώ-

ματα. Δὲν δίσταζε νὰ ἀντιτάσσεται πρὸς ἐνέργειες ποὺ δὲν ἥταν σύμφωνες μὲ τὴν ἔννομο τάξη καὶ τὴν ἐκπεφρασμένη θέληση τοῦ λαοῦ. Φίλος στενὸς τοῦ Πλαστήρα, ἀπὸ τὰ πεδία τῶν μαχῶν, συχνὰ ἀντιτάχθηκε σ' αὐτόν. Μὲ τὶς ἔδιες ἀντιλήψεις ἐξέφρασε τὴν ἀντίθεσή του στὸ Μεταξᾶ γιὰ τὴν ἐπιβολὴ δικτατορικοῦ καθεστῶτος. 'Η ἀντίθεση ἀκριβῶς αὐτὴ ὑπῆρξε ή αἰτία τοῦ διωγμοῦ του, ποὺ διήρκεσε μέχρι τοῦ θανάτου του τὴν 31 Μαρτίου 1939. "Ετσι, ἔφυγε αὐτὸς ὁ τίμιος, εἰλικρινῆς καὶ γενναῖος στρατιώτης ποὺ ὑπηρέτησε μὲ πάθος τὴν Ἑλλάδα, τὴν μόνη ἀξέιδα ποὺ πίστευε, αὐτὸς ποὺ δὲν ὑπέκυπτε πρὸ καμιᾶς ἀνθρωπίνης πιέσεως. "Εφυγε χωρίς νὰ δεῖ πραγματοποιούμενο τὸ δύνειρο τῆς ζωῆς του, τὴν ἔνωση τῆς Κύπρου μὲ τὴν Μητέρα Ἑλλάδα.

"Οπως ἡδη ἀνέφερα, τὸ βιβλίο αὐτὸ βασίζεται στὸ ἀρχεῖο τοῦ ἀειμνήστου Στρατηγοῦ ὃπου περιλαμβάνονται σημειώσεις, ἐκθέσεις, ὑπομνήματα, οἰκογενειακὴ ἀλληλογραφία καθὼς καὶ ἐπιστολὲς ἀνδρῶν ὃπως ὁ Πλαστήρας, Κονδύλης, Μεταξᾶς, Σκυλάκης καὶ ἄλλοι ποὺ ἔπαιξαν σημαντικά ρόλο στὴν ταραχώδη ἐποχὴ τῆς περιόδου 1925-1935. Τὸ Ἀρχεῖον αὐτὸ ποὺ ἀποτελεῖ πολύτιμη πηγὴ πληροφοριῶν συνοψίζεται στὸ παρὸν βιβλίο, διὰ τοῦ δποίου ἐκτὸς τοῦ ὅτι προβάλλεται ἕνα φωτογόνο παράδειγμα τιμίας καὶ προσηλωμένης πρὸς τὸ καθηκον ζωῆς, ἀποκαλύπτεται καὶ μιὰ συμπαθής συγκινητικὴ πτυχὴ τῆς ἑλληνικῆς ψυχῆς. Εἶναι ἡ διατήρηση ἀσβεστης τῆς ἀγάπης καὶ τῆς λατρείας ποὺ τρέφει μιὰ ἀδελφὴ πρὸς τὸν πρὸ πολλοῦ ἐκλείψαντα ἀδελφό της.