

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 4ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ.— Απὸ τὴ Μαγικὴ τελετουργία τοῦ φαρμακοῦ, ὑπὸ τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ κ. Νικολάου Κονομῆ*.

Ἡ σημερινὴ ἀνακοίνωση ἀναφέρεται σὲ ζητήματα καθαριότητας, ἡ γιὰ νὰ χρησιμοποιήσω τὸ θρησκευτικὸ δρό, κάθαρσης¹. Τὴν ἐκτίμηση ποὺ εἶχε ὁ ἀνθρωπὸς στὴν καθημερινὴ ζωὴ τὴν καθαριότητα τὴ μετέφερε στὴν ὄργανωμένη κοινωνικὴ ζωὴ ὡς θρησκευτικὴ κάθαρση. Συχνὰ οἱ θεοὶ ἐνεργοῦν μέσω καθαριῶν. Οἱ συναισθηματικὰ ἐπιβαρημένες ἐνέργειες τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὴν κάθαρση μὲ τὸν καιρὸ κατάντησαν τελετουργίες ἐμπλεκόμενες στὴν ἐπικοινωνίᾳ τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸ θεῖο. Οἱ τελετουργίες αὐτὲς χρησιμοποιοῦνται σὲ περιόδους κρίσης, τρέλας, ἀρρώστιας ἢ ἐνοχῆς. "Οταν ἀποσκοποῦν σ' ἔνα στόχο ποὺ μπορεῖ νὰ τονιστεῖ, τότε προσλαμβάνουν μαγικὸ χαρακτῆρα². Ἡ μαγεία εἶναι ἔνας ἀπὸ τοὺς τρόπους μὲ τοὺς ὅποιους ὁ ἀνθρωπὸς προσπαθεῖ νὰ ἐλέγχει τὸ περιβάλλον. Ἀπὸ παλιὰ γινόταν λόγος γιὰ δαίμονες ποὺ σχετίζονται μὲ πράγματα μιαρά, μύση ἢ μιάσματα³. Στὴν προκειμένη περίπτωση, καθὼς οἱ ἀνθρωποὶ προσπαθοῦν νὰ ἐρμηνεύσουν τὶς ἴδεες ποὺ συνοδεύουν μιὰ τελετουργία, μιλᾶνε γιὰ μόλυνση ποὺ μπορεῖ νὰ μεταδοθεῖ μὲ τὴν ἐπαφή, ὀλλὰ ποὺ μπορεῖ ἐπίσης νὰ ἀπομονωθεῖ καὶ νὰ ἔξαλειφθεῖ.

Τελετουργίες κάθαρσης εἶναι γνωστὲς στὴν ἀρχαιότητα καὶ ἀπὸ τὴν Ἐγγὺς Ἀνατολή. Στὴν Ἐλλάδα ὁ "Ομηρος ἐκτὸς ἀπὸ «ἄγνα ροῦχα» ἀναφέρει πλύσιμο χειρῶν πρὶν ἀπὸ τὴν προσευχή· ἐπίσης τὴν κάθαρση ὀλόκληρου τοῦ στρατοῦ μετὰ τὸ

* NICOLAOS CONOMIS, From the Magic ritual of the scape-goat.

1. Τὸ ρῆμα καθαίρω σχετίζεται μὲ τὸ σηματικὸ q̄tr (=qatar)= 'καπνίζω' στὴ σφαῖρα τῆς θρησκευτικῆς κάθαρσης.

2. Bk. W. Burkert, *Greek Religion*, Cambridge, Mass. 1985, σ. 76.

3. "Ο.π.

λοιμὸν ποὺ βρῆκε τοὺς Ἀχαιοὺς στὴν ἀρχὴ τῆς Ἰλιάδας (A 313 κ.έ.) καὶ τὸ φέντε τῶν λυμάτων στὴ θάλασσα. Ὑπῆρχαν μάλιστα γιὰ τὴν κάθαρση εἰδικοὶ ιερεῖς, οἱ καθαρτές, ποὺ σὲ περιπτώσεις ἐπιδημίας ἢ πολιτικῆς ἀναταραχῆς βοηθοῦσαν γιὰ τὴν ἀνακούφιση ἀτόμων ἢ ὄμάδων. «Ο πιὸ δύνομαστὸς καθαρτής μεταξὺ τῶν Ἑλλήνων ἦταν ὁ Κρητικὸς Ἐπιμενίδης — ἡ ἀρχαϊκὴ Κρήτη ἦταν ἡ πατρίδα τῆς «καθαρτικῆς» — ποὺ κάθηρε τὴν Ἀθήνα ἀπὸ τὸ Κυλώνειο ἄγος λίγο πρὶν ἀπὸ τὸ 600 π.Χ. Προηγουμένως τὸ 670 ὁ Γορτύνιος Θαλήτας ἀπάλλαξε τὴν Σπάρτη ἀπὸ λοιμῷ. Καθὼς ἀτομα καὶ κοινωνικὲς ὄμάδες πίστευαν ὅτι οἱ συμφορὲς διφέλονταν σὲ μόλυνση ἢ στὴν ὄργη (μήνιμα) κάποιας μυστήριας δύναμης, ἢ κάθαρση κατάντησε τελικὰ ἔξιλέωση ἀπέναντι στὴ μυστηριώδη δύναμη ποὺ ἦταν ὑπεύθυνη γιὰ τὴν καταστροφή.

Σὲ κείμενα, ἴδιαίτερα τῆς ἀρχαϊκῆς ἐποχῆς, γίνεται λόγος γιὰ τὴν ὑπαρξὴ μιάσματος ἢ μηνίματος (= αἰτία ὄργης), συνήθως στὰ πλαίσια τῆς πόλεως - κράτους. Πιστευόταν δὴλ. ὅτι τὸ θεῖο τιμωροῦσε τοὺς θνητοὺς ἔξαιτίας τῆς ὑπέρβασης τῶν δικῶν τους ἀνθρώπινων ὅρίων. Οἱ συνέπειες τοῦ μιάσματος γίνονταν αἰσθητὲς σ' ὀλόκληρη τὴν πόλη ποὺ σὲ περιπτώσεις πολέμου, λοιμοῦ, λιμοῦ κλπ. Βρισκόταν σὲ ἄμεσο κίνδυνο ἀφοῦ διακυβεύοταν καὶ αὐτὴ ἡ ἐπιβίωσή της. Πόσο σοβαρὴ ὑπόθεση ἦταν ὁ καθαρμὸς φαίνεται κι ἀπὸ τὸ γεγονός ὅτι ἡ Δῆλος — τὸ μεγάλο θρησκευτικὸ κέντρο τῶν Ἰώνων — καθάρθηκε δυὸς φορές, μιὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ Πειστρατοῦ ὅταν ἀπομακρύνθηκαν οἱ τάφοι ποὺ φαίνονταν ἀπὸ τὸ ναὸν καὶ μιὰ δεύτερη τὸ 426/5 ὅταν, ὥπως διηγεῖται ὁ Θουκυδίδης (3.104.2), οἱ Ἀθηναῖοι τὸ λοιπὸν προεῖπον (στοὺς Δηλίους) μήτε ἐναποθηῆσκεν ἐν τῇ νήσῳ μήτε ἐντίκτειν, ἀλλ' ἐς τὴν Ἱρήνειαν διακομίζεσθαι, ώστε νὰ ἔξασφαλιστεῖ ἡ καθαρότητα τοῦ χώρου.

«Ἡ κάθαρση ἀπὸ τὰ μιάσματα καὶ τὴν κάθε λογῆς ἐνοχὴ γινόταν μὲ διάφορους τρόπους ἀνάλογα μὲ τὴν περίπτωση, ἀλλὰ συχνὰ μὲ τὴ χρήση κάποιας τελετουργίας. «Ἡ 'τελετουργία' εἶναι κάτι ἀταβιστικό, ὑποχρεωτικό, χωρὶς νόημα, συχνὰ περιστασιακὸ καὶ ἐπιφανειακό, ἀλλὰ ταυτόχρονα κάτι ἵερὸ καὶ μυστηριῶδες»¹. Στὴν τελετουργία οἱ ἄνθρωποι κάνουν κάτι, αὐτὰ ποὺ ὁ Πλούταρχος καὶ ὁ Παυσανίας ἀποκαλοῦν 'δρώμενα', ὅρο ποὺ υἱοθετήθηκε κι ἀπὸ τὴν Jane Harrison². Σύμφωνα μ' ἔναν δρισμὸ τὰ τυπικὰ χαρακτηριστικὰ τῆς τελετουργίας εἶναι: «τὸ στερεότυπο μοντέλο δράσης, ἀνεξάρτητο ἀπὸ τὴν παροῦσα κατάσταση καὶ τὴ συναίσθηματικὴ διάθεση· ἡ ἐπανάληψη καὶ ἡ ὑπερβολὴ γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ ἔνα εἶδος θεατρι-

1. B. W. Burkert, 'Ἑλληνικὴ Μυθολογία καὶ Τελετουργία. Δομὴ καὶ Ιστορία', Ἀθήνα 1993 (μτφρ. Η. Ἀνδρεάδη), σ. 69.

2. "Ο.π., σ. 70.

κοῦ ἀποτελέσματος· καὶ ἡ λειτουργία τῆς ἐπικοινωνίας»¹. «Ο μεγάλος ἐλβετὸς ἐρευνητὴς τοῦ λαϊκοῦ πολιτισμοῦ Karl Meuli ἔφτασε στὸ συμπέρ ασμα ὅτι τὸ τελετουργικὸ ἔθιμο «εἶναι μιὰ αὐθόρμητη ἀντίδραση τεχνητὰ ἔξογκωμένη μὲ σκοπὸ τὴν ἐπίδειξη»², ἐνῶ ὁ Henri Bergson διαπίστωσε ὅτι ἡ τελετουργία ὑποκατάστησε τὰ ἔνστικτα. «Ο Σενέκας παρατήρησε κάτι ποὺ ἴσχύει κατ' ἔξοχὴν γιὰ τὶς τελετουργίες, ὅτι δηλ. στὴν ἀρχαία θρησκεία «οἱ περισσότεροι ἀνθρώποι κάνουν αὐτὸ ποὺ κάνουν χωρὶς νὰ ξέρουν γιατί». Παρατηρήθηκε ἀκόμη ὅτι «ἐκεῖνα τὰ (κοινωνικὰ) συστήματα τὰ ὅποια πέτυχαν μιὰ σχετικὴ σταθερότητα γιὰ κάποια χρονικὴ περίοδο καὶ τὰ ὅποια ὀνομάζονται συγκεκριμένοι «πολιτισμοὶ» σ' αὐτὸ ἀκριβῶς ὀφείλουν τὴν ἐπιτυχία τους καὶ τὴ διατήρηση τῆς ταυτότητάς τους, στὴν διαδικασία ἀλληλεγγύη ποὺ ἐνισχύεται ἀπὸ τὴν τελετουργία»³. Τὸ γεγονός εἶναι, ὅπως παρατηρήθηκε, ὅτι «πάντως οἱ τελετουργίες ἀνήκουν στὰ ἴσχυρότερα στοιχεῖα τῆς πολιτιστικῆς μεταβίβασης». «Η ἀγωνία καὶ τὸ δέος εἶναι τὰ κύρια συστατικὰ πολλῶν τελετουργιῶν. Τὸ δέος ἰδιαίτερα χαρακτηρίστηκε ὡς 'θεμελιώδες θρησκευτικὸ συναίσθημα', ἐνῶ «κάθε παράλειψη ἢ ἀλλοίωση τῆς θρησκευτικῆς τελετουργίας προκαλεῖ ἀναπόφευκτα ἔντονη ἀγωνία»⁴ ἐξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τὴ διαιώνισή της. «Ο Burkert συνοψίζει: «'Ακόμα καὶ αἰσθήματα μίανσης καὶ ἐνοχῆς καταφέρονται νὰ ἐλεγχθοῦν, καθὼς στήνονται τελείως τεχνητὰ ταμπού μὲ ἐξαγνιστικὲς τελετουργίες στὸ βάθος, γιὰ νὰ ἐπανορθωθεῖ ἢ κάθε παράβαση. Καὶ καθὼς ἡ ἀγωνία συντελεῖ στὸ νὰ φέρνει πιὸ κοντὰ τὰ μέλη μιᾶς διμάδας, ἢ ἀλληλεγγύη τῆς διμάδας σταθεροποιεῖται ἀκόμη περισσότερο μὲ τὴν ἐμπειρία καὶ τὴ θεατρικὴ βίωση τῆς ἀγωνίας ποὺ ξεπερνιέται»⁵.

«Τσερερα ἀπὸ τὰ λίγα αὐτὰ εἰσαγωγικὰ λόγια ἐρχόμαστε στὴν τελετουργία τοῦ φαρμακοῦ, μὲ τὴν δύοια μιὰ κοινότητα ἐπιζητεῖ νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὰ ὅποια κακὰ ἔχουν συσσωρευθεῖ καὶ τὴν ἀπειλοῦν. «Ο Πολύαινος (2ος μ.Χ. αἰ.) στὸ βιβλίο του Στρατηγίματα γράφει τὰ ἔξῆς: «"Οταν οἱ "Ιωνες ἥρθαν γιὰ νὰ ἀποικίσουν τὴν Ἀσία, ὁ Κνῶπος, ἀπὸ τὴν οἰκογένεια τοῦ Κόδρου, διεξήγαγε πόλεμο ἐναντίον ἐκείνων ποὺ εἴχαν τὶς 'Ἐρυθρές' — τοὺς «Κρῆτες». «'Ο θεὸς τοῦ ἔδωσε ἔνα χρησμό, ὅτι θὰ ἐπρεπε νὰ ἔχει γιὰ στρατηγὸ τὴν ιέρεια τῆς 'Ἐν(ν)οδίας (= 'Ἐκάτης) ἀπὸ τὴ Θεσσαλία»⁶. »Εστειλε

1. "Ο.π., σ. 71.

2. "Ο.π., σ. 72.

3. "Ο.π., σ. 89. Γιὰ τὴν ἀγωνία ὡς βασικοῦ στοιχείου τῆς τελετουργίας βλ. *American Anthropologist* 43 (1941), 164-72.

4. Burkert, δ.π., σ. 90.

5. "Ο.π., σ. 91.

6. Γιὰ τὴ θεὰ βλ. Π. Χρυσοστόμου, 'Η Θεσσαλικὴ, θεὰ 'Ἐν(ν)οδία ἢ Φεραία θεὰ (δ.δ.) Θεσσαλονίκη 1991· τοῦ ἕδ. *Μακεδονικὰ* 49 (1994) 173-183.

λοιπὸν πρέσβεις στὴ Θεσσαλία καὶ τοὺς πληροφόρησε γιὰ τὸ χρησμό. Τοῦ ἔστειλαν τότε τὴ Χρυσάμη, τὴν ἱέρεια τῆς θεᾶς, ποὺ ἦταν εἰδικὴ στὰ βότανα. Ἡ ἱέρεια πῆρε τὸ μεγαλύτερο καὶ καλύτερο ταῦρο τοῦ κοπαδίου, ἐπιχρύσωσε τὰ κέρατά του καὶ στόλισε τὸ σῶμα του μὲ ταινίες καὶ ροῦχα πορφυρά, κεντημένα μὲ χρυσάφι. Ἔπειτα ἀνακάτεψε στὴν τροφή του ἐνα βότανο ποὺ προκαλεῖ τρέλα καὶ τὸν ἔβαλε νὰ τὸ φάει. Τὸ βότανο ἔκανε τὸν ταῦρο νὰ τρελαθεῖ καὶ θὰ τρέλαινε καὶ ἐκείνους ποὺ θὰ ἔτρωγαν ἀπ' αὐτόν. Ἡ ἱέρεια ἔστησε ἐνα βωμὸ καὶ τὰ σύνεργα τῆς θυσίας σὲ σημεῖο ποὺ νὰ τὸ βλέπει ὁ ἔχθρος, καὶ ἔδωσε διαταγὴ νὰ φέρουν τὸν ταῦρο. Ἀλλὰ ὁ ταῦρος ποὺ εἶχε τρελαθεῖ ἀπὸ τὸ βότανο καὶ ἦταν γεμάτος μανία, τινάχτηκε καὶ ὅρμησε πρὸς τὸ μέρος τοῦ ἔχθροῦ, μουγκρίζοντας δυνατά. Οἱ ἔχθροι, ὅταν εἶδαν ἐνα ταῦρο μὲ ἐπιχρυσωμένα κέρατα, στολισμένο μὲ ταινίες, νὰ ξεφεύγει ἀπὸ τὴ θυσία τῶν ἀντιπάλων καὶ νὰ ἔρχεται πρὸς τὸ στρατόπεδό τους, τὸ πῆραν γιὰ καλὸ σημάδι καὶ γιὰ οἰωνὸ καλῆς τύχης· τὸν ἔπιασαν, τὸν θυσίασαν στοὺς θεοὺς καὶ ἔφαγαν μὲ ἐνθουσιασμὸ τὸ κρέας του ὅλοι, σὰν νὰ ἔπαιρναν μέρος σὲ μιὰ δαιμονικὴ ή θεία μετάληψη. Μεμιᾶς δόλοκληρος ὁ στρατὸς περιῆλθε σὲ κατάσταση τρέλας καὶ διανοητικῆς διαταραχῆς: βάλθηκαν νὰ χοροπηδοῦν, νὰ τρέχουν ἀποδῶ κι ἀποκεῖ, ἀρχισαν νὰ χορεύουν καὶ ἐγκατέλειψαν τὶς θέσεις τους. "Οταν ἡ Χρυσάμη τὸ εἶδε αὐτό, εἶπε στὸν Κνῶπο νὰ καλέσει τὸ στρατό του, νὰ πάρει ἀμέσως τὰ ὅπλα καὶ νὰ τοὺς ὀδηγήσει ἐναντίον τῶν ἔχθρῶν, ποὺ ἦταν ἀνίκανοι νὰ ὑπερασπιστοῦν τοὺς ἑαυτούς τους. Κι ἔτσι ὁ Κνῶπος τοὺς σκότωσε κι ἔγινε κύριος τῶν Ἐρυθρῶν... (Πολύαιν. 8.43).

Στὸ χωρίο αὐτὸ ἔχουμε προφανῶς τὴν περιγραφὴ μιᾶς τελετουργίας: διαλέγεται τὸ θῦμα, στολίζεται καὶ κατευθύνεται πρὸς τὸν ἔχθρὸ γιὰ νὰ θυσιασθεῖ ἀπ' αὐτὸν καὶ νὰ ἔξασφαλιστεῖ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἡ ἐπιτυχία τῆς πρώτης ὄμάδας. Τὴ σοβαρότητα τῆς ὑπόθεσης ὑπογραμμίζει τὸ γεγονός ὅτι ὀλόιδια ἡ τελετουργία αὐτὴ ἐμφανίζεται σὲ χιττικὰ κείμενα¹, παλαιότερη μάλιστα μερικοὺς αἰῶνες ἀπὸ τὴν Ἰδρυση τῶν Ἐρυθρῶν (περ. 1000 π.Χ.) ὅπως καὶ σ' ἐνα σανσκριτικὸ κείμενο². Οἱ Χιττῖτες ποὺ εἶχαν προκατάληψη στὴ λατρευτικὴ ἀγνότητα³ σὲ περίπτωση λοιμοῦ ὑπέθεταν ὅτι τὴν προξενοῦσε μιὰ ἔχθρικὴ θεότητα κι ἐνεργοῦσαν ὡς ἔξης: ...ἔπαιρναν

1. B. Burkert, δ.π., σ. 266 σημ. 6.

2. "O.π., σ. 268 σημ. 7.

3. Γιὰ τὶς τελετουργίες τοῦ φαρμακοῦ στοὺς Χιττῖτες βλ. H. M. Kümmel, *Ersatzrituale für den hethitischen König*, Βισμπάντεν 1967, 111 κ.έ.: A. Gootz, *ANET* (=Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament), ἔκδ. J. B. Pritchard, Πρίνσπον 1955. Supplement (σ. 501-710) 1968) σ. 346 κ.έ.: O. R. Gurney, *Some Aspects of Hittite Religion*, Οξφόρδη 1977.

ένα κριάρι. "Επλεκαν μαζί γαλάζιο μαλλί, κόκκινο μαλλί, κίτρινο μαλλί και ἄσπρο μαλλί, κι ἔφτιαχναν μ' αὐτὸν ἕνα στεφάνη γιὰ νὰ στεφανώσουν τὸ κριάρι. "Τστερα πήγαιναν τὸ κριάρι στὸ δρόμο ποὺ ὀδηγεῖ στὸν ἐχθρὸν καὶ, ἐνῶ τὸ ἔκαναν αὐτό, ἔλεγχαν τὰ ἔξης..." Ακολουθοῦσε μακρὰ προσευχὴ γιὰ νὰ κατευνάσει «ὅποιονδήποτε θεὸν τῆς ἐχθρικῆς χώρας ἔχει προκαλέσει τὴν πανούκλα». Τελικὰ τὸ στεφανωμένο κριάρι ὀδηγοῦνταν στὸν ἐχθρό¹.

Σ' ἔνα ἄλλο χιττιτικὸν κείμενο ἔνας σοφὸς σὲ περίπτωση πανούκλας λέγει: «παίρνουν ἔνα κριάρι γιὰ κάθε στρατηγό, στολισμένο μὲ παρόμοιο τρόπο, καὶ γιὰ τὸν βασιλία μιὰ γυναίκα, στολισμένη μὲ δαχτυλίδια καὶ κοσμήματα. Τὰ πηγαίνουν στὸ δρόμο πρὸς τοὺς ἐχθρούς. 'Ο, τιδήποτε κακὸ συμβαίνει μὲ τοὺς ἀνθρώπους, τὶς ἀγελάδες, τὰ πρόβατα, τὰ ἄλογα, τὰ μουλάρια ἢ τὰ γαϊδούρια σ' αὐτὸν τὸ στρατόπεδο, αὐτὰ τὰ κριάρια, κοίτα, καὶ ἡ γυναίκα τὸ πῆραν μακριὰ ἀπὸ τὸ στρατόπεδο· ἡ χώρα ποὺ τοὺς δέχεται θὰ πάρει αὐτὴ τὴν κακιὰ πανούκλα' λέει μὲ εὐλάβεια ὁ προσευχόμενος². Στὴν ἴνδικὴ τελετουργία σὲ κατάσταση πολέμου οἱ ιερεῖς «προτείνουν νὰ ὀδηγηθεῖ ἔνα πρόβατο πρὸς τὸν ἐχθρικὸ στρατό, τὸ ὄποιο, παραδόξως, θὰ προξενήσει ἐκεῖ 'ἀγωνία' καὶ 'σύγχυση'³.

'Ανάλογη τελετουργία ἀναφέρεται στὴ Ρώμη καὶ λεγόταν *devotio* (=ἀφιέρωση). Συνδέθηκε μὲ τὸ θάνατο τοῦ Πόπλιου Δέκιου Μυδὸς στὴ μάχη τοῦ Σεντίνου ἐναντίον τῶν Λατίνων (360 π.Χ.). 'Ο ἡρωικὸς θάνατος τοῦ Δέκιου ἐπισκίασε μάλιστα τὴν κανονικὴ διαδικασία στὴν ὅποια ἀναφέρεται καὶ ὁ Λίβιος (8.9 κ.ἔ. πρβλ. 10.28 κ.ἔ.). Σύμφωνα μ' αὐτὴ ὁ ὅπατος ἢ ὁ δικτάτορας, ἀνὴρ μάχη δὲν προχωροῦσε κατ' εὐχήν, μποροῦσε ἢ ὁ ἔδιος ἢ ἔνας στρατιώτης ποὺ θὰ ἐπέλεγε νὰ ἀφιερώσει τὸν ἑαυτό του μαζὶ μὲ τὸν ἐχθρικὸ στρατὸ στὶς χθόνιες θεότητες *Tellus* καὶ *Manes* (Λίβ. 8.9.4 κ.ἔ.). 'Οδηγούμενος ἀπὸ τὸν *pontificem maximum* καὶ φορώντας τὴν *togam praetextam*, μὲ τὸ κεφάλι καλυμμένο κι ἀσπλοῖς πατοῦσε σ' ἔνα δόρυ κι ἀπάγγειλε τὴν ιερὴ ρήση τῆς *devotio* ποὺ τελείωνε μὲ τὶς λέξεις: *legiones auxiliaque hostium mecum deis manibus Tellurique devoveo*. "Τστερα ντυμένος τὸν *cinctum Gabinum* ἐπιζητοῦσε τὸ θάνατο ἀνάμεσα στοὺς ἐχθρούς. "Αν σκοτωνόταν, ἦταν σημάδι ὅτι οἱ θεοὶ εἶχαν ἀποδεχθεῖ τὸ τάραχα κι οἱ ἐχθροὶ θὰ καταστρέφονταν. "Αν δύως

1. ANET, σ. 347· Friedrich, *Der Alte Orient* 25.2, Λειψία 1925, σ. 10. 'Ακόμη καὶ ὁ νικημένος στρατὸς ἐθεωρεῖτο μολυσμένος κι ἔπρεπε νὰ καθαρθεῖ πρὶν μπεῖ στὴ χώρα περνώντας ἀνάμεσα σὲ δύο φωτιές ἐνῶ ραντιζόταν μὲ νερό. Γιὰ τὴ μάλυνση καὶ τὸν καθαρμὸν στοὺς Χιττῖτες βλ. καὶ A. Kurt, *The Ancient Near East*, Λονδίνο 1995, σ.274-6.

2. Burkert, δ.π. σ. 105-6.

3. "Ο.π., σ. 106.

ό ‘ἀφιερωμένος’ ὑπατος ἢ στρατιώτης δὲν φονευόταν ἀλλὰ κερδίζόταν ἡ μάχη, τότε στὴ θέση του ἐπρεπε νὰ ἐνταφιαστεῖ ἔνα ὄμοιόωμά του καὶ νὰ θυσιαστεῖ ἔνα ζῶο γιὰ ἐξαγνισμό. Στὸ μέρος τοῦ ἐνταφιασμοῦ τοῦ ὄμοιόωματος ἀπαγορευόταν νὰ πάει ἐκεῖ Ρωμαῖος ἀξιωματοῦχος (Λίβ. 8.10.12: *ubi illud signum defossum erit, eo magistratum Romanum descendere fas non esse*). Σὲ περίπτωση ποὺ ὁ Ἰδιος ὁ ὑπατος ‘ἀφιερωνε’ τὸν ἑαυτό του κι ἀπέφευγε τὸ θάνατο, δὲν μποροῦσε στὸ ἐξῆς νὰ προσφέρει θυσία ἀποδεκτὴ στοὺς θεούς. Εἶναι φανερὸ ὅτι ἐδῶ ἔχουμε ‘ἐξαγνιστική’ θυσία μὲ τὴν ὄποια ἡ δργὴ τῶν θεῶν μεταφέρεται στὴν ἐχθρικὴ παράταξη — μὲ τὰ λόγια τοῦ Λίβιου 8.9.10 *sicut caelo missus piaculum omnis deorum irae qui pestem ab suis aversam in hostes ferret — κι ἔτσι ὅταν σκοτώθηκε ὁ Δέκιος τὰ στρατεύματα τοῦ ἐχθροῦ πανικοβλήθηκαν καὶ τράπηκαν σὲ φυγή.*

‘Απὸ τὰ παραπάνω παραδείγματα τῆς γιττιτικῆς, ἑλληνικῆς καὶ ρωμαϊκῆς τελετουργίας ἀναδύεται τὸ μοντέλο τοῦ ‘ἀποδιοπομπαίου τράγου’ ἡ μὲ τὸ λεκτικὸ τῆς Π. Διαθήκης (Λευϊτ. 16.8) τοῦ ‘ἀποπομπαίου χιμάρου’, *caper emissarius* (Vulgata). “Οπως παρατηρήθηκε, καὶ οἱ δύο ὅροι δείχνουν ὅτι ὁ τράγος — ἡ ὄποιο ἄλλο μέσο χρησιμοποιοῦνταν — διώχνοταν ἔξω ἀπὸ τὴν χώρα. Σύμφωνα μὲ τὴν τελετουργία ποὺ περιγράφει ἡ Π. Διαθήκη τὴν ‘Ημέρα τῆς Ἐξιλέωσης (Yom Kippur) ἡ κοινότητα παραδίνει δυὸ τράγους στὸν ιερέα γιὰ τὴ θυσία τοῦ ἐξαγνισμοῦ (Λευϊτ. 16· πρβλ. 23,26-32). ’Αφοῦ ὁ ιερέας ρίχνοντας κλῆρο εὑρίσκε ποιὸς χίμαρος προορίζόταν γιὰ τὸ Γιαχβέ καὶ ποιὸς γιὰ τὸν ‘Αζαζέλ, θυσίαζε κανονικὰ τὸν χίμαρο τοῦ Γιαχβέ. ‘Ο χίμαρος τοῦ ‘Αζαζέλ στηνόταν μπροστά ‘στὸ ναδ’ κι ὁ μέγας ἀρχιερέας ἀκούμποῦσε τὰ δύο του χέρια στὸ κεφάλι τοῦ τράγου ἔξομολογούμενος τὶς ἀμαρτίες τοῦ ‘Ισραὴλ καὶ ἐναποθέτοντάς τες στὸ κεφάλι τοῦ χιμάρου. Λευϊτ. 16.21 καὶ προσάξει τὸν χίμαρον τὸν ζῶντα καὶ ἐπιθήσει ‘Ααρὼν τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ χιμάρου τοῦ ζῶντος καὶ ἐξαγορεύσει ἐπ’ αὐτοῦ πάσας τὰς ἀνομίας τῶν νιῶν ‘Ισραὴλ καὶ πάσας τὰς ἀδικίας αὐτῶν καὶ πάσας τὰς ἀμαρτίας αὐτῶν καὶ ἐπιθήσει αὐτὰς ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ ζῶντος καὶ ἐξαποστελεῖ ἐν χειρὶ ἀνθρώπου ἑτοίμου εἰς ἔρημον. Καὶ λήμψεται ὁ χίμαρος ἐφ’ ἑαυτῷ τὰς ἀδικίας αὐτῶν εἰς γῆν ἄβατον, καὶ ἐξαποστελεῖ τὸν χίμαρον εἰς τὴν ἔρημον. Κατὰ τὴν παράδοση γύρω ἀπὸ τὰ κέρατα τοῦ τράγου δενόταν μιὰ σκουρο-κόκκινη κλωστή, ἡ ὄποια κοβόταν πρὸν ὁ χίμαρος ριχτεῖ σὲ γκρεμό. ‘Ο ἀνθρωπος ποὺ δόδγηγησε τὸν χίμαρο στὴν ἐρημιὰ ἐπρεπε πρὸν ἐπιστρέψει νὰ λουστεῖ καὶ νὰ πλύνει τὰ ροῦχα του. Στὴν Ἰδια τελετουργία ἀναφέρεται κι ὁ Φίλων (1.338) ποὺ μιλᾶ γιὰ «τὸ γννόμενον ἀνὰ πᾶν ἔτος ἥμέρᾳ τῇ λεγομένῃ τοῦ Ἰλασμοῦ. τότε γὰρ διείσηται (=συμβαίνει) δύο τράγους διακληροῦν, τὸν μὲν τῷ κυρίῳ τὸν δὲ τῷ ἀποπομπαίῳ». Κι’ ἀκόμη (1.339): «δ δὲ (χίμαρος) γένεσιν φυγα-

δευθήσεται, τῶν μὲν ἱερωτάτων ἐλαυνόμενος χωρίων, εἰς δὲ ἄβατα καὶ βέβηλα καὶ βάραθρα ἐμπίπτων».

“Οπως εἶναι γνωστό, δὲ ἀντίστοιχος θεσμὸς τοῦ ἀποδιπομπαίου τράγου στὴν ἐλληνικὴ παράδοση ἦταν ἐκεῖνος τοῦ φαρμακοῦ. Οἱ δρος φαρμακὸς ποὺ πιθανὸν προέρχεται ἀπὸ τὸ φάρμακον εἶναι τὸ ἔξιλαστήριο θῦμα, δηλ. τὸ προσωποποιημένο ‘φάρμακο’ γιὰ τὴν κοινωνία, γι’ αὐτὸν καὶ ἡ ἀλλαγὴ τοῦ γένους¹. Οπως παρατηρεῖ ὁ Burkert (σ. 111) ὁ θεσμὸς τοῦ φαρμακοῦ ἔχει προσελκύσει τὴν προσοχὴ τῶν μελετητῶν ἀπὸ τὸν προηγούμενο αἰώνα, «ἰδιαίτερα ἐπειδὴ φαίνεται νὰ ἔσπροβάλλει, μέσα ἀπὸ τὰ χρόνια τῆς ἀκμῆς τοῦ ἐλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ὁ ἐφιάλτης τῆς ἀνθρωποθυσίας, καὶ μάλιστα σὲ μιὰ γιορτὴ τοῦ Ἀπόλλωνα, τὰ Θαργήλια». Τὸ τελετουργικὸ μέρος τοῦ θεσμοῦ δὲν ἦταν ἐντελῶς ὅμοιού μορφοῦ σὲ ὅλες τὶς ἐλληνικὲς πόλεις. Συνήθως τὸ μίασμα μεταφερόταν σὲ ἕνα πρόσωπο πού, ἀφοῦ ἐπωμιζόταν τὰ ἀμαρτήματα τῆς κοινότητας, ἐκδιωκόταν ἀπὸ τὴν πόλην καὶ τὴν ἐπικράτεια. Προηγουμένως ὅμως τὸν περιέφεραν στὴν πόλη γιὰ νὰ προσελκύσει ἐπάνω του ὅλα τὰ μιάσματα ποὺ μόλυναν τὴ χώρα. Κάτι ἀνάλογο γινόταν καὶ στὴ Ρώμη ὅπου ὁ Mamurius Veiturius, ἔνας γέρος ποὺ ὑποδύσταν τὸν ‘ἀποδιπομπαῖο τράγο’ διωκόταν στὴ γῆ τῶν “Οσκων, ποὺ παλαιότερα ἦταν ἔχθρικὴ πρὸς τὴν Ρώμην.

Τὰ Θαργήλια μὲ τὰ ὄποια συνδέεται ἡ τελετουργία μαρτυρεῖται κυρίως ἀπὸ ἴωνικὲς πόλεις ἀλλὰ δὲν ἦταν ἄγνωστη καὶ ἔξω ἀπὸ τὸν ἴωνικὸ κόσμο, ὥπως στὰ “Ἀβδηρα, τὴ Μασσαλία, τὴν Κύπρο, τὴν Πελοπόννησο, τὴ Βοιωτία κ.ἄ. Γενικὰ ἦταν γιορτὴ ἀφιερωμένη στοὺς πρώτους καρποὺς στὴν ἀρχὴ τοῦ θερισμοῦ, ἀλλὰ τὴν ἐποχὴ αὐτὴ ἐπρεπε νὰ καθαρθεῖ ἡ πόλη γιὰ νὰ προετοιμαστεῖ γιὰ τὴν ὑποδοχὴ καὶ ἀποθήκευση τῆς νέας σοδειᾶς. Στὴ Χαιρώνεια, μᾶς λέγει ὁ Πλούταρχος, μὲ ἀγνινα ραβδιὰ ἔδιωχναν ἀπὸ τὴν πόρτα τους ἔνα δοῦλο ποὺ παρίστανε τὸν Βούλιμον, δηλ. τὴν πεῖνα, λέγοντας: ‘ἔξω βούλιμον, ἔσω δὲ πλοῦτον καὶ ὑγίειαν’.

Σκόρπιες πληροφορίες γιὰ τὴ γιορτὴ ποὺ σχετίζονται μὲ τὸν καθαρμὸ τῆς πόλης ὑπάρχουν κι ἀπὸ τὸν ἐλληνικὸ χῶρο, βλ. Burkert 111-2. Οἱ ιαμβογράφος Ἰππῶνας (6ος αἰ.) ἀναφέρει τὴν ἀπέλαση τοῦ φαρμακοῦ κι ὁ ὄψιμος βυζαντινὸς λόγιος Ἰω. Τζέτζης (12ος αἰ.) διέσωσε τὰ σχετικὰ χωρία, ποὺ ὅμως δὲν εἶναι περιγραφὴ ἀλλὰ ὑπαινιγμοὶ στὸ θεσμό. Στὴν Κολοφῶνα, ἔνα ἰδιαίτερα ἀποκρούστικὸ πρόσωπο διαλεγόταν ὡς φαρμακός, τρεφόταν γιὰ κάποιο χρόνο καὶ πρὶν ἀποπεμφθεῖ ἀπὸ τὴν πόλη μαστιγωνόταν στὰ γεννητικά του ὅργανα μὲ κλαδιὰ συκιᾶς καὶ στελέχη κρομ-

1. Παλαιότερα ἔξαιτίας τοῦ μακροῦ α τῆς δεύτερης συλλαβῆς (‘Ιππῶνας, Καλλίμ.) ὑποστηρίχτηκε ὅτι πρόκειται γιὰ ξένη λέξη. Ο Διδυμός τόνιζε φαρμάκος, ἐνῶ χαρακτηριστικὸς εἶναι καὶ ὁ μοναδικὸς σχηματισμός: ‘Ησύχ. φαρμακή· ἡ χύτρα, ἢν ήτοι μάζον τοῖς καθαίρουσι τὰς πόλεις.

μυδόσκιλλας, και τὰ δύο γνωστὰ ἀποτροπαῖκὰ καὶ καθαρτικά. 'Ο Τζέτζης προσθέτει ότι στὸ τέλος ὁ φαρμακὸς καιγόταν ('κατέκαιαν'), ἀλλὰ αὐτὸ δὲν γίνεται πιστευτό, ἀφοῦ δὲν εἶναι σίγουρο ποιὸ εἶναι τὸ ἀντικείμενο ποὺ κατέκαιαν, ἀν δηλ. ἔκαιαν τὸν φαρμακὸν ἢ τὸ θυσιαζόμενο ἢ δομοίωμά τους. "Ετσι ἡ ἐπικρατοῦσα γνώμη εἶναι ότι τὸ κάψιμο τοῦ φαρμακοῦ ὀφείλεται σὲ παρεξήγηση, ἐνῶ μερικοὶ πιστεύουν ότι όπου ἀναφέρεται θανάτωση φαρμακοῦ πρόκειται γιὰ 'μίμημα' ἀνθρώπινης θυσίας. Στὰ "Αβδηρα ἔνας φτωχὸς πληρωνόταν γιὰ νὰ ὑποδυθεῖ τὸν φαρμακό. Τρεφόταν ἀπὸ τὴν πόλη καὶ τὴν ὁρισμένη μέρα, ἀφοῦ τὸν περιέφεραν γύρω ἀπὸ τὰ τείχη, ὁδηγοῦνταν ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη όπου τὸν κυνηγοῦσαν μέχρι ποὺ νὰ διαβεῖ τὰ σύνορα. Στὴν Ἀθήνα διαλέγονταν δυὸ ἄσχημα πρόσωπα, οἱ συβάκχοι (*(συκόβακχοι)* λεγόμενοι, στοὺς ὅποίους κρεμοῦσαν γύρω ἀπὸ τὸν τράχηλο μιὰ ἀρμαθιὰ σῦκα, μαῦρα γιὰ τὸν ἔνα κι ἀσπρα γιὰ τὸν ἄλλο, καὶ τοὺς ἔδιωχναν ἀπὸ τὴν πόλη. Στὴ Μασσαλίᾳ σὲ εἰδικὲς περιπτώσεις, ὅπως γιὰ ἀποτροπὴ πανούκλας, γινόταν μιὰ παρόμοια τελετουργία. "Ετρεφαν καλὰ ἔνα φτωχὸ κι ὕστερα τὸν στόλιζαν μὲ κλαδιά, τὸν ἔντυναν μὲ ἱερατικὰ ροῦχα κι ἀφοῦ τὸν περιέφεραν στὴν πόλη τὸν ἔδιωχναν μακριὰ μὲ κατάρες. 'Η ὅλη διαδικασία ὄνομαζόταν κάθαρση καὶ τὸ ἀτομο ποὺ ἀπελαυνόταν περίφημα ἢ κάθαρομα. 'Απ' ἐδῶ καὶ ἡ σημερινὴ σημασία τῆς λέξης ποὺ ἀναφέρεται μὲ μειωτικὴ σημασία ηδη ἀπὸ τὸν 5ο π.Χ. αἰ. στὸν Ἀριστοφάνη.

'Ο Burkert (σ. 113) ἐπισύρει τὴν προσοχὴ μας σ' ἔναν πολυδιάστατο τέτοιον «ἔξαγνισμὸ» ἀπὸ τὴν Π. Διαθήκη. Πρόκειται γιὰ τὴν ἴστορία τοῦ Δαβὶδ καὶ τῶν παιδιῶν του Σαούλ (Β' Σαμ. 21). Στὴ χώρα ἐπικράτησε τριετὴς ξηρασία κι ὅπως ἥταν φυσικὸ ἀκολούθησε λιμός. 'Ο Δαβὶδ «ρώτησε τὸν Κύριο»: συμβουλεύτηκε κάποια προφητεία, ὅπως ἀκριβῶς εἶχε κάνει ὁ Οἰδίπους ποὺ ἀπευθύνθηκε στὸ μαντεῖο τῶν Δελφῶν τὴν ἐποχὴ τῆς πανούκλας στὴ Θήβα, κι ἡ ἀπάντηση καὶ στὶς δυὸ περιπτώσεις ἥταν ότι ὑπῆρχε ἐνοχὴ αἴματος στὴ χώρα. "Ομως ἡ ἐβραϊκὴ προφητεία ἥταν πιὸ σαφῆς ἀπὸ τὸν Δελφικὸ θεὸ ἀφοῦ κατονόμασε τὸν «οἶκο τοῦ Σαούλ», ἐπειδὴ ὁ τελευταῖος εἶχε δολοφονήσει μὲ δόλο τοὺς Γαβαωνίτες. 'Ο Δαβὶδ διάλεξε ἐπτὰ ὄντρες ἀπὸ τοὺς ἀπογόνους τοῦ Σαούλ καὶ τοὺς παρέδωσε στοὺς παλιοὺς ἔχθρούς, τοὺς Γαβαωνίτες. Αὐτοὶ τοὺς σκότωσαν 'κρεμώντας τοὺς στὸ λόφο μπροστὰ ἀπὸ τὸν Κύριο', δηλ. μπροστὰ ἀπὸ τὸ ναό. Τὸ ἐπεισόδιο συνέβη «στὴν ἀρχὴ τοῦ θερισμοῦ τοῦ κριθαριοῦ» ποὺ συμπίπτει μὲ τὴν ἐποχὴ τῶν Θαργηλίων. 'Ακολουθεῖ ἡ συγκινητικὴ ἴστορία τῆς μητέρας δύο σκοτωμένων, τῆς Ρεσφά, ποὺ παρέμεινε κοιτάζοντας τὰ πτώματα ἐπὶ ἐβδομάδες, μέχρις ότου ἔπεσε βροχὴ καὶ τότε θάφτηκαν. 'Η ξηρασία εἶχε τελειώσει. 'Ο Burkert σχολιάζει: «ὑπάρχει μιὰ μεταλλαγὴ ρόλων ὅσον ἀφορᾶ τὸν ἀντίπαλο: ἡ ἀπειλὴ τῆς πείνας ἀντικαθίσταται ἀπὸ τὴν πραγματικὴ ὡμότητα τῶν ἔχθρῶν... Βρίσκουμε συγκεντρωμένα σ' αὐτὸ τὸ παραμύθι ἔκεινα

ποὺ στὶς ἐλληνικὲς μαρτυρίες ἐμφανίζονται μοιρασμένα σὲ διαφορετικὲς περιπτώσεις. Αὐτὸς ὑπογραμμίζει τὴ βασικὴ ἐνότητα τοῦ συνόλου»¹.

‘Ο Burkert σημειώνει (σ. 114-5) ὅτι γιὰ τὴν τελετουργία τοῦ ἀποδιοπομπαίου τράγου ὑπάρχει ἔνα σαφὲς μοντέλο. Παρόλο δηλ. ποὺ οἱ περιστάσεις κατὰ τὶς ὁποῖες τελεῖται μπορεῖ νὰ διαφέρουν—πεῖνα, πανούκλα, πόλεμος ἢ κανονικὸς ‘έξαγνισμὸς’ πάνω σὲ ἑτήσια ἢ μεγαλύτερη χρονικὴ βάση—, κοινὴ εἶναι ἡ κατάσταση τῆς ἀγωνίας ποὺ δημιουργεῖται στὴν κοινότητα. ‘Η ἀκολουθία τῶν φάσεων τῆς δράσης εἶναι: (1) ἐπιλογὴ τοῦ μεσάζοντα: ὁ πὺ ἀποκρουστικὸς τύπος ἢ ὑποκατάσταση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ ζῶο· (2) τελετὲς ἐπικοινωνίας, ἰδιαίτερη προσφορὰ τροφῆς, στολισμὸς ἢ στέψη· (3) τελετὲς ἐπαφῆς καὶ χωρισμοῦ: περιφορὰ γύρω ἀπὸ τὰ τείχη τῆς πόλης καὶ ἀποπομπὴ πέρα ἀπὸ τὰ σύνορα, χτυπήματα καὶ λιθοβολισμός. ‘Ο λιθοβολισμὸς εἶναι μιὰ πράξη κοινωνικὴ καὶ συλλογικὴ ποὺ ἔχει ἀντίκτυπο στὴ ζωὴ τῆς πόλης. Τὸ ἀναμφισβήτητο ἀποτέλεσμα τῆς ὅλης διαδικασίας, καταλήγει ὁ Burkert, εἶναι ἡ σωτηρία τῆς κοινότητας ἀπὸ τὴν συμφορὰ καὶ τὴν ἀγωνία. ’Εδῶ μπορεῖ νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι μερικοὶ βλέπουν στὴν τελετουργία αὐτὴ τὴν ἀρχὴ μᾶς πρακτικῆς ποὺ υἱοθετήθηκε ἀπὸ τὸν χριστιανισμὸ μεταμορφώνοντάς την: σύμφωνα μ’ αὐτὴν ὁ Χριστὸς πεθαίνει στὸ σταυρὸν γιὰ νὰ ἀρεῖ τὶς ἀμαρτίες τοῦ κόσμου.

‘Ερχόμαστε τώρα στὴν πόλη τῆς Ἀθήνας γιὰ νὰ δοῦμε ἀν στὰ Θαργήλια γινόταν ἀνθρωποθυσία ὅπως ὑποστήριξε ἐρευνήτρια τῆς Ἀκαδημίας σὲ βιβλίο της. Στὴν πρώτη ἔκδοση τοῦ βιβλίου (1984) σ. 13 διαβάζουμε: «ἡ πρώτη ἡμέρα [τῶν Θαργηλίων], ἡ 6η τοῦ Θαργηλιῶν, ἥταν ἀφιερωμένη σὲ ἔξαγνισμοὺς μὲ θυσία ἀνθρωπίνων θυμάτων...». Δὲν χωρεῖ νομίζω καμιὰ ἀμφιβολία ὅτι ἐδῶ ὑποστηρίζεται ἀνθρωποθυσία στὴν Ἀθήνα τοῦ 4ου π.Χ. αἰώνα, ἀφοῦ ἡ ἀναφορὰ εἶναι στὰ Θαργήλια τῆς Ἀθήνας καὶ ὁ λόγος τοῦ Δημοσθένη ποὺ σχολιάζεται ἐκφωνήθηκε ἡ γράφτηκε στὴν Ἀθήνα τοῦ 347/6. Δὲν μπορῶ δηλ. νὰ διανοηθῶ ὅτι ἡ συγγρ. σχολίαζε δικανικὸ λόγο ποὺ ἐκφωνεῖται στὴν Ἀθήνα τοῦ 4ου αἰ. ἀλλὰ τὸ σχόλιό της ἀναφέρεται, ὅπως ἴσχυρίστηκε ἀργότερα, σὲ ἄλλη ἐλληνικὴ πόλη καὶ σὲ ἄλλη πολὺ ἀρχαιότερη μάλιστα ἐποχή. “Οπως ὅμως θὰ δοῦμε καὶ ὁ νέος αὐτὸς ἴσχυρισμὸς δὲν εὐσταθεῖ, ἀφοῦ σὲ καμιὰ ἐλληνικὴ πόλη δὲν μαρτυρεῖται ἀνθρωποθυσία στοὺς ἴστορικοὺς χρόνους. Στὴ σημείωσή της ἡ συγγρ. παραπέμπει στὸν H. W. Parke, *Festivals of the Athenians*, Λονδὲνο 1977, 146 κ.ἔ. ἀλλὰ περιέργως διαπράττει σοβαρότατο σφάλμα, ἀφοῦ δὲν ἀναφέρει πουθενὰ ἀνθρωποθυσία. Στὴ σ. 146 λέγει ἐπὶ λέξει: «’Αφοῦ αὐτοὶ [οἱ φαρμακοὶ δηλ. τῆς Ἀθήνας] εἶχαν ὀδηγηθεῖ σὲ πομπὴ γύρω ἀπὸ τὴν πόλη, χτυπιοῦνταν μὲ κλαδιὰ συκιᾶς καὶ στελέχη ἀγριόσκιλλας, κι ἔτσι ἐκδιώκονταν». Τὸ

1. "Ο.π. σ. 114,

μόνο πού δέχεται ό Parke (σ. 147) είναι ότι τὰ χτυπήματα στοὺς φαρμακούς πού περιγράφονται ἀπὸ τις πηγές μας ήταν ὑποκατάστατο μιᾶς πολὺ πιὸ αὐστηρῆς τελετῆς [προφανῶς τοῦ ἀπώτερου παρελθόντος], στὴν ὅποια τὰ θύματα χτυπιοῦνταν μὲ ραβδία καὶ λιθοβολοῦνταν.

Ἡ συγγρ., μετὰ τὸν ὄξν ἔλεγχο πού τῆς ἔγινε, ἐπιχείρησε νὰ δικαιολογήσει τὰ πράγματα ἰσχυριζόμενη ότι ἀναφέρει ἀνθρωποθυμίσιες πού τελοῦνταν ὅχι στὴν Ἀθήνα ἀλλὰ στὸν Ἰωνικὸ-ἀττικὸ κόσμο, ὡς ἐὰν ὁ «ἰωνικὸς-ἀττικὸς κόσμος» ἔπαψε νὰ ὑπάρχει τὸν 4ο αἰ. ἡ (χειρότερα ἀκόμη) ὡς ἐὰν ἡ Ἀθήνα δὲν ἀποτελοῦσε τμῆμα του. Προφανῶς ἀγνοεῖται τὸ γεγονός ότι ἡ παλαιὰ μαγικὴ τελετὴ τῆς κάθαρσης μὲ φαρμακούς πού ἀσκοῦνταν στὴν Ἰωνίᾳ τὸν 6ο αἰ. είναι πάρα πολὺ πιθανὸ νὰ εἰσήχθη ἐκεῖ ἀπὸ τοὺς πρώτους οἰκιστὲς πού, ὅπως είναι γνωστό, ἔσκινησαν ἀπὸ τὴν Ἀττική, τὴν μητρόπολη τῶν Ἱώνων, ἀφοῦ ἡ ἵδια τελετὴ συνέχιζε νὰ τελεῖται κανονικὰ στὴν Ἀθήνα ὥς τὸ τέλος τῆς ἀρχαιότητας. Ἀνάλογο παράδειγμα είναι ἡ γιορτὴ τῶν Ἀνθεστηρίων πού ὁ Θουκυδίδης ἀναφέρει ὡς Παλαιὰ Διονύσια καὶ ηταν κοινὴ στοὺς Ἰωνες καὶ Ἀθηναίους καὶ πρέπει γι' αὐτὸν νὰ προηγεῖται χρονολογικὰ τῆς Ἰωνικῆς μετανάστευσης, βλ. W. Burkert, *Greek Religion*, Cambridge, Mass. 1985, 162. Παραβλέπεται ἐπίσης τὸ γεγονός ότι τὰ Θαργήλια μὲ τὴν τελετουργία τῶν φαρμακῶν, γιορτάζονταν, ὅπως ἀναφέρθηκε, καὶ ἐκτὸς τοῦ Ἰωνικοῦ-ἀττικοῦ κόσμου, πράγμα πού, ὅπως πιστεύεται, δείχνει ότι ὁ θεσμὸς εἶχε βαθιές ρίζες καὶ πιθανῶς ἀναγόταν σὲ ἴνδο-εὐρωπαϊκὲς καταβολὲς καὶ συνήθειες — θυμηθεῖτε τὸ χιττιτικό, σανσκριτικό καὶ ρωμαϊκὸ παράδειγμα — ἀν καὶ, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὰ παραδείγματα ἀπὸ τοὺς Ἐβραίους, ἡ τελετουργία τῆς κάθαρσης ἀπαντᾶ καὶ σὲ λαοὺς μὴ ἴνδοευρωπαίους.

Στὴ δεύτερη ἔκδοση τοῦ βιβλίου ἡ συγγρ. ἐπιχείρησε νὰ μετριάσει τὴν ἐντύπωση ἀπὸ τὸ σοβαρὸ σφάλμα τῆς μὲ μιὰ ἐκτενῆ σχετικὰ σημείωση τῆς ὅποιας τὸ ἀποτέλεσμα δημιουργεῖ ἀρκετὲς ἀπορίες. «Κατὰ τοὺς ἀρχαιοτάτους χρόνους», γράφει, «ἡ πρώτη ἡμέρα, ἡ 6η τοῦ Θαργηλιῶνα, ηταν ἀφιερωμένη σὲ ἔξαγνισμοὺς πιθανὸν μὲ θυσία δύο ἀνθρωπίνων θυμάτων». Οὕτε ὅμως καὶ ἡ νέα διατύπωση, ὅπως ἀναφέρθηκε, είναι ἀκριβής καὶ συνεπῶς ἀνεκτὴ εἴτε γιὰ τὴν Ἀθήνα εἴτε γιὰ ἄλλα μέρη τοῦ ἑλληνικοῦ κόσμου. Πρώτη ἀπορία: γιατί «κατὰ τοὺς ἀρχαιοτάτους χρόνους» γιὰ τοὺς ὅποιους ἐκτὸς τῶν ἄλλων δὲν ἔχουμε μαρτυρία ἀπὸ πουθενά; Τί ἀπέγινε ἡ Ἀθήνα τοῦ 4ου αἰ. στὴν ὅποια ἐκφωνεῖται ὁ λόγος πού σχολιάζεται; Δεύτερη ἀπορία: πῶς δικαιολογεῖται ἐκεῖνο τὸ «πιθανὸν μὲ θυσία δύο ἀνθρωπίνων θυμάτων», πού σύμφωνα μὲ τὰ συμφραζόμενα πρέπει νὰ ἀναχθοῦν στοὺς «ἀρχαιοτάτους χρόνους»; Ποιοὶ είναι τέλος πάντων αὐτοὶ οἱ «ἀρχαιότατοι χρόνοι;» Νὰ ἔχει ἀραγε ὑπόψη ἡ ἐρευνήτρια ότι ἡ ἑλληνικὴ θρησκεία ἐμφανίζεται μὲ τὸ δικό της διακριτικό

περίγραμμα μόνο ἀπὸ τὸν 9ο/8ο π.Χ. αἰώνα καὶ ὅτι ὁ ὄρος ἐλληνικὴ θρησκεία ἀντιστοιχεῖ περίου μὲ τὴν περίοδο ζωῆς τῆς ἐλληνικῆς πόλης, δῆλ. μόνο μεταξὺ 800 καὶ 300 π.Χ.; Ἀμφιβάλλω πολύ.

Γιὰ τὴν Ἀθήνα ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει ἴδιαιτερα ἡ ἐγκυρότερη μαρτυρία ποὺ διασώθηκε εἶναι τοῦ λεξιογράφου Ἀρποκρατίωνα στὸ λ. φαρμακός. Λυσίας ἐν τῷ κατ' Ἀνδοκίδου ἀσεβείας (6. 53), εἰ γνήσιος. δύο ἄνδρας Ἀθήνησι ἐξῆγον καθάρσια ἐσομένους τῆς πόλεως ἐν τοῖς Θαργηλίοις, ἵνα μὲν ὑπὲρ τῶν ἀνδρῶν, ἵνα δὲ ὑπὲρ τῶν γυναικῶν. Δηλ.: τὴν λ. φαρμακὸς τὴν ἀναφέρει ὁ Λυσίας στὸ λόγο του ἐνάντια στὸν Ἀνδοκίδη γιὰ ἀσέβεια, ἀν εἶναι γνήσιος. Στὴν Ἀθήνα στὴ γιορτὴ τῶν Θαργηλίων ἔδιωχναν δύο ἄντρες γιὰ νὰ γίνουν προσφορὰ ἐξαγνισμοῦ, ἵναν γιὰ τοὺς ἄντρες καὶ ἕναν γιὰ τὶς γυναικες. Παρόμοια καὶ ὁ Ἐλλάδιος στὸν Φώτιο (Βιβλ. 534α 3 =8. 182.2 Henry): ἀεθος ἦν ἐν Ἀθήναις φαρμακοὺς ἄγειν δύο, τὸν μὲν ὑπὲρ ἀνδρῶν, τὸν δὲ ὑπὲρ γυναικῶν¹, πρὸς τὸν καθαριὸν ἀγομένους. Καὶ ὁ μὲν τῶν ἀνδρῶν μελαίνας ἰσχάδας περὶ τὸν τραχῆλον εἶχε, λευκὰς δ' ἀτερος. Συβάκχοι δέ φησιν ὀνομάζοντο. Τὸ δὲ καθάρσιον τοῦτο λοιμικῶν νόσων ἀποτροπιασμὸς ἦν... καὶ ἐκράτει τὸ ἔθος ἀεὶ καθαίρειν τὴν πόλιν τοῖς φαρμακοῖς. "Οτι ὁ φαρμακὸς ἐκδιωκόταν ἀπὸ τὴν πόλη φαίνεται καθαρὰ ἀπὸ τὸν [Λυσ.] 6.53 νῦν οὖν χρὴ νομίζειν τιμωρούμενους καὶ ἀπαλλαττομένους Ἀνδοκίδου τὴν πόλιν καθαίρειν καὶ ἀποδιοπομπεῖσθαι καὶ φαρμακὸν ἀποπέμπειν καὶ ἀλιτηρίον ἀπαλλάττεσθαι.

Ἄπὸ τὰ σύντομα σπαράγματα τοῦ Ἰππώνακτα μαθαίνουμε μερικὲς λεπτομέρειες τοῦ ἔθιμου: ὅτι ὁ φαρμακὸς χτυπιόταν μὲ κλαδιὰ συκιᾶς (ἀπ. 5 W.) καθαίρειν καὶ κράδησι βάλλεσθαι, 6 βάλλοντες ἐν λειμῶνι (Schneid.: χειμῶνι) καὶ ραπίζοντες / κράδησι καὶ σκίλλησιν ὥσπερ φαρμακόν, 9 πάλαι γὰρ αὐτὸν προσδέκονται κάσκοντες / κράδας ἔχοντες ὡς ἔχουσι φαρμακοῖς πρβλ. καὶ Ἡσύχ. κραδίης² νόμος· νόμον τινὰ ἐπανλοῦσι τοῖς ἐπιπεμπομένοις φαρμακοῖς κράδαις καὶ θρίοις ἐπιφραδίζομένοις. Ἀπὸ τὸ χτύπημα τοῦ φαρμακοῦ μὲ κράδας αὐτὸς ὀνομάστηκε καὶ κραδησίτης φαρμακός, δ ταῖς κράδαις βαλλόμενος Ἡσύχ. Ο Τζέτζης ποὺ διέσωσε τὰ μικροαποσπάσματα τοῦ Ἰππώνακτα εἶχε ἵσως μπροστά του καὶ ἀλλες πηγές. "Οπως δύμως ἔδειξε ὁ Gebhard ἡ καύση τοῦ φαρμακοῦ ποὺ ἀναφέρει ὁ Τζέτζης δὲν στηρίζεται σὲ ἀρχαῖες πηγές ἀλλὰ εἶναι ὑπόθεση τοῦ Τζέτζη κατ' ἀναλογίαν τῆς καύσης τῶν Λουκρικῶν παρθένων καὶ τῆς ρίψης τῆς κόνης τους στὴ θάλασσα, ὅπως ἀναφέρει ὁ Λυκόφρων, Ἀλεξ. 1157 κ.ἔ. Οι πληροφορίες ἐξάλλου ποὺ συμπληρώνονται ἀπὸ

1. "Οτι ὁ ἔνας φαρμακὸς ἦταν ἄντρας καὶ ὁ ἄλλος γυναίκα ἀναφέρεται ἀπὸ τὸν Ἡσύχιο. φαρμακοὶ καθαρτήροι, περικαθαίροντες τὰς πόλεις. ἀνὴρ καὶ γυνὴ, ἄλλας αὐτὸς δὲν φαίνεται νὰ ἀνταποκρίνεται στὰ πράγματα.

2. Τὸ δρῦθ δεῖναι κραδίης νόμος· βλ. Χρ. Θεοδωρίδη, *Είκασμιδες* 2 (1991) 33-5.

τὰ σχόλια τοῦ Ἀριστοφάνη καὶ Αἰσχύλου καὶ ποὺ μιλοῦν γιὰ θανάτωση φαρμακοῦ δὲν ἀναφέρονται ὅπωσδήποτε στὴν Ἀθήνα¹.

Ἐτσι ή ἀναφορὰ ὅτι σὲ μερικὰ μέρη οἱ φαρμακοὶ χτυπιοῦνταν μὲ κλαδιὰ κι ὅτι λιθοβιοῦνταν κατὰ τὴν ἔξωσή τους κέντρισε, ὅπως φαίνεται, τὴν φαντασία μερικῶν μεταγενέστερων πηγῶν — κυρίως σχολιαστῶν καὶ λεξικογράφων τῆς ὕστερης ἀρχαιότητας καὶ τῶν μέσων χρόνων — γιὰ νὰ ἴσχυριστοῦν ὅτι οἱ φαρμακοὶ θανατώνονταν καὶ τὴν ἀποψη ἀυτὴ ἀσπάστηκαν τὸν περασμένο αἰώνα μερικοὶ ἀνθρωπολόγοι, κυρίως τῆς γνωστῆς Σχολῆς τοῦ Καῖμπριτζ. Καθὼς ὅλοι τους ἥταν ὀπαδοὶ τῆς θεωρίας τῆς ἔξελιξης τοῦ Δαρβίνου, προσπαθοῦσαν νὰ βροῦν ἀνάλογα δρώμενα σὲ σύγχρονους «πρωτόγονους» λαούς καὶ ἥταν ἐπιρρεπεῖς σὲ γενικεύσεις ὡς πρὸς τὴν ἔξελικτικὴ πορεία τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας. Οἱ ἕδιοι οἱ Ἐλληνες ἔξαλλου ἀρέσκονταν νὰ ἀναφέρονται σὲ μυθικές θυσίες ποὺ ἀποσκοποῦσαν στὴ διάσωση τῆς κοινότητας καὶ τέτοια παραδείγματα ἀναφέρονταν κυρίως ἀπὸ τοὺς ρήτορες καὶ τοὺς τραγικούς, ἰδιαίτερα τὸν Εύριπίδη, γιὰ τὴν πόλη τῶν Ἀθηνῶν (Λεωκορίδες, κόρες τοῦ Ἐρεχθία κλπ.² (Οἱ εἶδιοι, ὡστόσο, μελετητὲς τῆς ἑλληνικῆς θρησκείας συμφωνοῦν σήμερα ὅτι ἡ ἀνθρωποθυσία δὲν ὑπῆρχε ἀνάμεσα στοὺς Ἐλληνες ὅπως ὑπῆρχε σὲ ἄλλους λαούς, π.χ. τοὺς Φοίνικες πρβλ. Πλάτ. *Mén.* 315α (γιὰ τοὺς Καρχηδονίους)³ καὶ γιὰ τοὺς Ἐβραίους (*Ez. 13.1* κ.έ., 22, 28) — ὡς κανονικὸ λατρευτικὸ ἔθιμο. «Αν ὑπῆρξε ποτὲ ἥταν ἔξαιρετικὰ σπάνιο⁴.

Ἐπιπλέον οἱ ἕδιοι οἱ ἀρχαῖοι Ἐλληνες ἀποδοκίμαζαν τὴν ἀνθρωποθυσία καὶ ἡ ἀποδοκιμασία αὐτὴ ἐπαναλαμβάνεται χωρὶς μετριασμὸ ἀπὸ ὅλους τοὺς συγγραφεῖς ποὺ ἀναφέρονται στὸ ζήτημα. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Ὁμηρο ποὺ ἀποδοκιμάζει τὴν ἀνθρωποθυσία, ὁ Αἰσχύλος (*Ay.* 219-20) ἀναφερόμενος στὸ μυθολογικὸ παράδειγμα τῆς θυσίας τῆς Ἰφιγένειας τὸ χαρακτηρίζει πράξη δυσσεβῆ, ἀναγνη, ἀνίερη⁵. Ἀνάλογους χαρακτηρισμούς χρησιμοποιοῦν καὶ ἄλλοι συγγραφεῖς, ὅπως ὁ Ἡρόδοτος

1. Βλ. καὶ L. Deubner, *Attische Feste*, Βερολίνο 1932, σ. 185: «Es scheint mir sicher, dass in den Scholien Nachrichten vorliegen, die mit Athen nichts gemein haben».

2. Βλ. Fr. Schwenn, *Die Menschenopfer bei den Griechen und Römern*, Giessen 1915, σ. 129 κ.έ.

3. Βλ. S. S. Brown, *Late Carthaginian child sacrifice and sacrificial Monuments in their Mediterranean Context*, Ann Arbor 1986.

4. Βλ. A. Heinrichs, *Human sacrifice in Greek Religion*, *Entretiens de Fond.* Hardt, Vandoeuvres-Genève 1981, 27, 208-24.

5. Παρόλο ποὺ, ὅπως παρατηρήθηκε, ἡ θυσία τῆς Ἰφιγένειας ἥταν γιὰ τὸ ἔργο μιὰ ποιητικὴ ἀναγκαιότητα ποὺ σκόπευε νὰ δεῖξει τὸ ἡθικὸ δίλημμα τοῦ Ἀγαμέμνονα καὶ τὴν τελικὴ αἵτια τῆς πιώσης καὶ τοὺς φόνου τοῦ βασιλιᾶ, βλ. *Entretiens* 27, 199.

ποὺ χαρακτηρίζει τὴν ἀνθρωποθυσία ὡς ἵδιο τῶν βαρβάρων¹, ἐνῶ ὁ Πλούταρχος, Πελοπ. 21, σχολιάζοντας ἔνα δραμα τοῦ Πελοπίδα πρὶν ἀπὸ τὴν μάχην στὰ Λευκτρα τὸ ὄποῖο συνιστοῦσε σφαγιασμὸν ἔανθῆς παρθένας γιὰ τὸ Λευκτρικὸν μήνιμα, συντάσσεται ἀνεπιφύλακτα μὲ τὴν μερίδα τῶν μάντεων ποὺ ἀπαγόρευαν τὴν θυσίαν αὐτῇ ὡς οὐδενὶ τῶν κρειττόνων καὶ ὑπὲρ ἡμᾶς ἀρεστὴν οὖσαν βάροβαρον καὶ παράρομον θυσίαν οὐ γὰρ τὸν Τυφῶνας ἐκείνους οὐδὲ τὸν Γίγαντας ἀρχειν, ἀλλὰ τὸν πάντων πατέρα θεῶν καὶ ἀνθρώπων· δαίμονας δὲ καίροντας ἀνθρώπων αἴματι καὶ φόνῳ πιστεύειν μὲν ἵσως ἐστὶν ἀβέλτερον, ὅντων δὲ τοιούτων ἀμελητέον ὡς ἀδυνάτων· ἀσθένεια γὰρ καὶ μοχθηρία ψυχῆς ἐμφύεσθαι καὶ παραμένειν τὰς ἀτόπους καὶ χαλεπὰς ἐπιθυμίας.

Προκειμένου γιὰ ἀνθρωποθυσία, τὰ ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα εἶναι πάρα πολὺ ἀμφίβολα γιὰ τὴν παλαιότερη ἐποχή², ἐνῶ γιὰ τοὺς κλασικοὺς χρόνους δὲν μπορεῖ ὅσο γνωρίζω νὰ γίνει κανένας ἀπολύτως λόγος. Πολὺ σπάνια εἶναι καὶ ἡ περίπτωση θυσίας αἰχμαλώτων. ‘Η μοναδικὴ στὸν “Ομηρο σφαγὴ τῶν δώδεκα Τρώων αἰχμαλώτων στὴν πυρὰ τῆς καύσης τοῦ Πατρόκλου ἦταν πράξη ἐκδίκησης καὶ καθὼς μάλιστα ἡ ψυχὴ τοῦ Πατρόκλου δὲν τὸ ζήτησε, ἀποτελεῖ μέρος τῆς ὕβρης τοῦ ἥρωα. ‘Η μόνη φορὰ ποὺ στοὺς ἴστορικοὺς χρόνους γίνεται λόγος γιὰ ἀνθρωποθυσία τριῶν αἰχμαλώτων, εἶναι ἡ στιγμὴ πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς ναυμαχίας τῆς Σαλαμίνας. ‘Ο Πλούταρχος, Θεμ. 13.2-5 ἀναφέρει σχετικά: Θεμιστοκλεῖ δὲ παρὰ τὴν ταναχίδα τριήρη σφαγιαζομένῳ τρεῖς προσήγθησαν αἰχμαλώτοι, κάλλιστοι μὲν ἰδέσθαι τὴν ὄψιν, ἐσθῆτα δὲ καὶ χρυσῷ κεκοσμημένοι διαπρεπῶς. ἐλέγοντο δὲ Σανδάκης παῖδες εἶναι τῆς βασιλέως ἀδελφῆς καὶ Ἀρτανίτον. τούτους ἰδὼν Εὐφραντίδης ὁ μάντις ὃς ἄμα μὲν ἀνέλαμψεν ἐκ τῶν ἱερῶν μέγα καὶ περιφανὲς πῦρ, ἄμα δὲ παρμὸς ἐκ δεξιῶν ἐσήμηνε, τὸν Θεμιστοκλέα δεξιωσάμενος ἐκέλευσε τῶν νεανίσκων κατάρξασθαι καὶ καθιερῶσαι πάντας ὡμηστῆ Λιονύσῳ προσενεξάμενον. οὕτω γὰρ ἄμα σωτηρίαν καὶ νίκην ἔσεσθαι ἐν μεγάλοις ἀγῶσι καὶ πολάγμασι χαλεποῖς, μᾶλλον ἐκ τῶν παραλόγων ἢ τῶν εὐλόγων τὴν σωτηρίαν ἐλπίζοντες οἱ πολλοὶ τὸν θεὸν ἄμα κοινῇ κατεκαλοῦντο φωνῇ, καὶ τοὺς αἰχμαλώτους τῷ βωμῷ προσαγαγόντες ἤράγκασαν ὡς ὁ μάντις ἐκέλευσε, τὴν θυσίαν συντελεσθῆναι. ταῦτα μὲν οὖν ἀνὴρ φιλόσοφος καὶ γραμμάτων οὐκ ἀπειρος ἴστορικῶν Φαινίας δὲ Λέσβιος (FHG 2.295 = Wehrli, *Die Schule des Aristoteles* fr. 25) εἰρηκε.

1. Εἶναι χαρακτηριστικὸν τὸ γεγονός ὅτι τὸ εἰδωλο τῆς “Ἀρτεμῆς τῆς ἐν Ταύροις, ποὺ ὅσο ἦταν στὴν Κολχίδα ἀπαίτοῦσε τὸ χύσιμο ἀνθρωπίνου αἷματος, ὅταν ἔφτασε στὴ Ραφήνα τῆς Ἀττικῆς στὴ θυσία τῆς γδερνόταν ἀπλῶς μὲ μαχαίρι ὁ λαιμὸς ἐνὸς ἀνθρώπου.

2. Βλ. *Entretiens* 27, 195 κ.έ.

Τὸ χωρίο αύτὸς ἀπὸ τὸν Wehrli ἔξετάστηκε ἐπανειλημμένα¹, καὶ ἔξονυχιστικὰ σχετικὰ πρόσφατα στὸ μελέτημα τοῦ A. Heinrichs, *Human sacrifice in Greek Religion, Entretiens*, 27. "Οπως πολὺ δρθά νποδείχτηκε, οἱ δύο συγγραφεῖς ποὺ ἀσχολήθηκαν ἄμεσα μὲ τὰ «περσικά», συγκεκριμένα ὁ Αἰσχύλος (*Πέρσ.* 441-64) καὶ ὁ Ἡρόδοτος 8.95, δὲν ἀναφέρουν τίποτε σχετικό. Εἶναι ἔξαλλου γνωστὸ δτι οἱ Πέρσες ποὺ ἀναφέρονται παραπάνω αἰχμαλωτίστηκαν ἀπὸ τὸν Ἀριστεῖδη στὴν Ψυττάλεια (*Πλούστ.*, *Ἀριστ.* 9.2), δηλ. μετὰ τὴν κύρια μάχη καὶ δὲν ὑπῆρχαν Πέρσες ἐπιζῶντες. Κι ἀκόμα ἡ λατρεία τοῦ Διονύσου Ὁμηροῦ δὲν ἦταν γνωστὴ στὴν Ἀθήνα, ἀλλὰ ἐπιχωρίαζε στὴν ἴδιατερη πατρίδα τοῦ Φαινία, τῇ Λέσβῳ. Δὲν ἀμφιβάλλω δτι πρόκειται γιὰ ἔνα φανταχτερὸ χωρίο περιπατητικῆς ἱστοριογραφίας ποὺ σκόπευε στὴ δραματοποίηση τῆς διήγησης — ὁ Kirk ὑποθέτει δτι ὁ Φαινίας μπορεῖ νὰ εἴχε στὸ νοῦ του τὸ παράδειγμα τοῦ Ἀχιλλέα στὴν Ἰλιάδα — καὶ δὲν ἀνταποκρίνεται στὰ πράγματα. Μάλιστα ἔνα παρόμοιας ἔμπνευσης χωρίο ἀπαντᾶ στὸν Διόδωρο 11.57, ὅπου δίνεται συνέχεια στὴν ἱστορία αὐτῆ μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ Θεμιστοκλῆ σὲ δίκη ὅταν αὐτὸς κατέφυγε στὸ μεγάλο βασιλέα καὶ ὁ Ξέρξης ἀναγκάστηκε ὕστερα ἀπὸ ἐπανειλημμένες πιέσεις τῆς ἀδελφῆς του Μανδάνης — ἔτσι ὀνομάζεται τώρα ἡ μητέρα τῶν παιδιῶν — ἡ δποίᾳ ὅπως λέει ὁ Διόδωρος χαλεπῶς ἔφερε τὴν ἀναιρεσιν τῶν τέκνων, ἀλλὰ δὲν ἀναφέρεται ἀν θυσιάστηκαν ἡ ἀπλῶς χάθηκαν στὴ ναυμαχία. Καὶ ὁ Heinrichs (σ. 223) καταλήγει: καθὼς οἱ Ἀθηναῖοι πρὶν ἀπὸ τὴν ναυμαχία τῆς Σαλαμίνας δὲν εἴχαν συλλάβει Πέρσες αἰχμαλώτους καὶ δὲν γνώριζαν τὸν Διόνυσο Ὁμηροῦ γιὰ νὰ θυσιάσουν σ' αὐτόν, φαίνεται καλύτερο νὰ συμπεράνουμε δτι ἡ ὑποτιθέμενη θυσία δὲν συνέβη παρὰ μόνο στὴ φαντασία τοῦ Φαινία.

"Ἐτσι ἔχουν τὰ πράγματα σχετικὰ μὲ τὴν ἀνθρωποθυσία, ἀλλὰ ἡ ἐρευνήτρια τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν σὲ ἔνα ἀπὸ τὰ λίγα χωρία, ποὺ δὲν ἔχει ἀκόμη ἐπισημανθεῖ ἡ προέλευσή του, διατύπωσε ὅπως ἀναφέρθηκε παραπάνω διαφορετικὴ-αἵρετικὴ μάλιστα — ἀποψή. Τὸ περίεργο στὴν ὑπόθεση αὐτῆ εἶναι τὸ γεγονός δτι στὸ κείμενο τοῦ Δημοσθένη καὶ πιὸ συγκεκριμένα στὸ νόμο ὅπου γίνεται ἀναφορὰ στὰ Θαργήλια, αὐτὰ συνδέονται ἀποκλειστικὰ μὲ τὴν πομπὴ καὶ τὸν διθυραμβικὸ ἀγῶνα ποὺ διοργάνωνται οἱ δέκα φυλές. Γι' αὐτὸς ὅμως ἡ συγγρ. δὲν λέει τίποτα ἀπολύτως ἀλλὰ ἀναφέρεται στὴν ἀσχετη τελετουργία τοῦ φαρμακοῦ. "Οταν τῆς ὑποδείχτηκε τὸ σφάλμα, ἀπὸ τὴ μιὰ ἀπάντησης δτι πουθενὰ δὲν ὑποστήριξε δτι γινόταν θυσία ἀνθρώπινων θυμάτων στὰ Θαργήλια τοῦ 4ου π.Χ. αἰώνα...καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη «Εἰς δόξαν

1. Βλ. μεταξὺ ἄλλων B. Perrin, *Plutarch's Themistocles and Aristides*, Νέα Τύρκη 1903, 209-10· L. Bodin, *REG* 31, 1917, 117-57· Flacelière, *Plut. Them.* 13.3 (σ. 118).

τῆς φιλαληθείας του [=τοῦ ἐπικριτῆ της], ὅσα ἔγραψα ἐπιβεβαιώνονται ἀπὸ πηγές (‘Ιππωνακτα, Τζέτζη, ἀρχαῖα Σχόλια) καὶ ἀναφέρονται ἀπὸ διαπρεπεῖς φιλολόγους (Frazer, Masson, Parke κ.ἄ.) ὁπωσδήποτε εἰδικότερους καὶ προσεκτικότερους στὶς κρίσεις τους ἀπὸ τὸν κ. [δεῖνα]». ‘Ἡ ἀντίφαση στὴν ἀπάντησή της εἶναι προφανής, ἀφοῦ μάλιστα στὴ β' ἔκδοση τοῦ βιβλίου της ἀναγκάζεται νὰ προσθέσει: «’Αργότερα, ἀντὶ γιὰ θυσία, φαίνεται ὅτι γινόταν μόνον ἔξωση τῶν θυμάτων ἀπὸ τὴν Ἀττική» (σ. 13). Ἀπὸ τὴν μιὰ δῆλη. Διαμαρτύρεται ἀρνούμενη ὅτι ἔγραψε γιὰ ἀνθρωποθυσία, ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅμως ἐπικαλεῖται τὴν μαρτυρία πηγῶν ποὺ πιστεύει ὅτι ἐπιβεβαιώνουν τὴν ἀποψή τῆς ἀνθρωποθυσίας («ὅσα ἔγραψα») καὶ ἀναφέρεται στὸν ‘Ιππωνακτα, τὰ ἀρχαῖα σχόλια, τὸν Τζέτζη, ἀκριβῶς ἐκεῖνες τὶς πηγὲς οἱ ὁποῖες μιλοῦν γιὰ θανάτωση τοῦ φαρμακοῦ. Γιὰ τὴν ἀποψή Parke ἀναφέρθηκα παραπάνω, ἐνῶ ὁ Masson τὸν ὁποῖο ἐπικαλεῖται ἐπίσης γιὰ νὰ συγκαλύψει τὸ σφάλμα τῆς μιλᾶ (REG 62, 1949, 311 κ.έ.) γιὰ φαρμακὸ ἴωνικῆς πόλης καὶ δὲν ἀναφέρεται πουθενά στὴν Ἀθήνα, ὅπου ἐπιπόλαια μεταφέρονται ἀπὸ τὴν συγγρ. τὰ γραφόμενά του. Πρβλ. σ. 316, σημ. 1: «’Αντιπαρέρχομαι τὸ πολὺ ἀμφισβητούμενο ζήτημα τῆς θανάτωσης τοῦ φαρμακοῦ στὴν Ἀθήνα».

‘Ἡ δεύτερη παρατήρηση ποὺ ἔχω νὰ κάνω εἶναι αὐτὴ ποὺ ἔγινε στὴν εἰσήγησή μου γιὰ τὸ συγκεκριμένο ἔργο της. Διατύπωσα ἐκεῖ τὴ γενικὴ ἐκτίμηση ὅτι ἡ συγγρ. βασίστηκε σχεδὸν ἔξολοκλήρου σὲ πεπαλαιωμένες ἔκδόσεις καὶ ὅτι ἀγνοοῦσε τὰ πορίσματα τῆς φιλολογικῆς ἐπιστήμης τῶν τελευταίων 70-80 ἔτῶν. ’Ετσι, ἀφοῦ ἀχρηστεύτηκαν οἱ Parke καὶ Masson, ἡ συγγρ. μένει συντροφιὰ μὲ τὸν J. G. Frazer τοῦ ἔργου *The Golden Bough*, τόμ. 6 *The Scape-goat*, Λονδῶνο 1913, ποὺ ἀντιπροσωπεύει ἀπόψεις στηριγμένες στὸν Rhode, δῆλη. πρὶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ περασμένου αἰώνα [1890], οἱ ὁποῖες διατηρήθηκαν καὶ στὶς ἐπόμενες ἔκδόσεις τοῦ ἔργου τοῦ Frazer, τόμ. 9, 252-74. ’Αλλὰ ὁ Frazer, πέραν τοῦ ὅτι ἔγραψε τὸν περασμένο αἰώνα, ἀνῆκε στὴ Σχολὴ τοῦ Καϊμπριτζ ποὺ εἶχε ἀκραῖες καὶ γιὰ τὴν ἐποχή της ἀκόμη θέσεις κι ἔτσι ὁ ἔδιος ὅπως καὶ μερικοὶ ἄλλοι πίστεψαν ὅτι οἱ φαρμακοὶ θανατώνονταν, πρβλ. π.χ. M. Nilsson, *Griechische Feste*, Λειψία 1906, 105 κ.έ., ὁ ὁποῖος ὅμως ἀργότερα στὸ μεγάλο του ἔργο *Ιστορία τῆς Ἑλληνικῆς Θρησκείας* (GgrR 1967, 107-10) ἐκφράζει ἀμφιβολία γιὰ τὴ θανάτωση τοῦ φαρμακοῦ ἀκόμη καὶ στὶς ἴωνικες πόλεις¹.

1. Βλ. σχετικὰ καὶ P. Bonnechere, *Le sacrifice humain en Grèce ancienne*, ’Αθήνα | Λιέγη 1994, 303 σημ. 109· J. P. Vernant, Antiquité et renversement sur la structure enigmatique d’*Oedipe Roi*, στὸν τόμο J.-P. Vernant - P. Vidal - Naquet, *Mythe et tragédie en Grèce ancienne*, Παρίσι 1972, 123.

Έπιπλέον τὰ πράγματα ἀλλαζόν χωρὶς νὰ τὸ ἀντιληφθεῖ ἡ συγγρ. ὅταν ὁ V. Gebhard, *Die Pharmakoi in Ionien und die Sybakchoi in Athen*, Diss. Mέναχο 1926 καὶ ὁ Gilbert Murray, *The Rise of the Greek Epic*, Ὁξφόρδη 1924, 12 κ.έ. καὶ ἴδ. Appendix A, σ. 317-21 κοσκίνισαν τὶς σχετικὲς πηγὲς καὶ βρῆκαν ἀναξιόπιστες τὶς μεταγενέστερες (δηλ. τὰ ἀρχαῖα σχόλια, τοὺς λεξιογράφους, τὸν Τζέτζη), αὐτὲς στὶς ὁποῖες ἀναφέρεται, ἀνυποψίαστη γιὰ τὴν ἀποδεικτικὴ ἀξία τους, ἡ συγγρ. Γιὰ τὸ θέμα ὑπάρχει μεγάλη βιβλιογραφία, τὴν ὁποίᾳ ἀγνοεῖ παντελῶς ἐπειδὴ ἀδιαφορεῖ γιὰ τὴ βιβλιογραφική της ἐνημέρωση. Στὰ γενικὰ ἔργα ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Parke, ὁ ὁποῖος ὅπως ἀναφέρθηκε παρερμηνεύθηκε ἀπὸ ἀσύγνωστη ἀπροσεξίᾳ, ὑπάρχουν ὁ L. Deubner, *Attische Feste*, Βερολίνο 1932, ὁ ὁποῖος δὲν δέχεται θανάτωση φαρμακοῦ στὴν Ἀθήνα καὶ τὸ νεότερο ἔργο τῆς Erica Simon, *Festival of Attica*, Madison 1983, 76-79, ὅπου ἐπίσης δὲν γίνεται λόγος γιὰ θανάτωση φαρμακοῦ. Ἡ μεγαλύτερη τέλος σύγχρονη αὐθεντία σὲ ζητήματα ἐλληνικῆς θρησκείας, ὁ Walter Burkert, πουθενὰ στὰ ἔργα του δὲν ἀσπάζεται τὴν ἀποψηθανάτωσης τοῦ φαρμακοῦ. Στὸ μεταφρασμένο καὶ στὰ ἐλληνικὰ ἔργο του *Ἐλληνικὴ Μυθολογία* καὶ *Τελετουργία*. Δομὴ καὶ *Ιστορία*, Ἀθήνα, 1993, 103-29 καὶ 265-76, ἀπὸ τὸ ὁποῖο καὶ δανείστηκα ὅλα τὰ σχετικὰ μὲ τὴν ιστορία τοῦ θεσμοῦ, ἔξετάζει τὰ δρῶμενα ποὺ σχετίζονται μὲ τοὺς φαρμακούς, δὲν ἀναφέρεται ὅμως σὲ θανάτωσή τους, ἀφοῦ, ὅπως ἀναφέρθηκε παραπάνω, ὁ ἀποδιοπομπαῖος τράγος, ἀνθρωπος ἢ ζῶο, ἐπρεπε νὰ παραμείνει ζωντανὸς καὶ νὰ διαβεῖ τὰ σύνορα τῆς κοινότητας μεταφέροντας ἀλλοῦ τὰ μηνίματα ἢ τὰ ἀμαρτήματα τῆς κοινότητας¹. Στὸ ὥραϊο ἄρθρο τοῦ Jan Bremmer, «Scapegoat Rituals in Ancient Greece HSCP» 87, 1983, 299-320, ἴδ. 313-20, σημειώνεται (σ. 317): «Οσάκις ἔχουμε καλὴ εἰκόνα τῶν ιστορικῶν συμβάντων στὰ "Αβδηρα, τὴν Ἀθήνα, τὴν Λευκάδα καὶ τὴ Μασσαλία, φαίνεται βέβαιο ὅτι δ ἀποδιοπομπαῖος τράγος δὲν θανατωνόταν ἀλλὰ ἐκδιωκόταν». Συζητεῖ τὶς πληροφορίες ἀπὸ τὸν *Ιππώνακτα* καὶ καταλήγει: «Τὸ συμπέρασμά μας πρέπει νὰ εἴναι ὅτι δ ὁ φαρμακὸς παρέμενε ζωντανός. Ἐπομένως οἱ "Ἐλληνες ἐκδίωκαν ἔνα ζωντανὸ ἀποδιοπομπαῖο τράγο ὅπως ἔκαναν π.χ. οἱ Χιττῖτες». Αὐτὸς ἀλλωστε δηλώνεται καὶ ἀπὸ τὸ ρῆμα ποὺ χρησιμοποιεῖται στὶς πηγές: ἐξάγειν, ἀποπέμπειν (τὸν φαρμακὸν) στὸν πεζὸ λόγο καὶ ἀγινεῖν (=ἄγειν), Καλλίμ. 90 Pf., emissere στὰ λατινικά.

1. Βλ. καὶ J. E. Harrison, *Prolegomena to the study of Greek Religion*, Καΐμπριτζ 1903, 104 «as the gist of the ceremony is magical riddance, it is essential that the scapegoat, whatever form he takes, should never return».

”Ετσι σήμερα ὅλοι ἀσπάζονται τὴν ἀποψην ὅτι οἱ μεταγενέστερες ἐλληνικὲς πηγὲς δὲν ἀποδίδουν πιστὰ τὴν τελετουργικὴν ἀπέλασην τοῦ φαρμακοῦ. ‘Ο «λιθοβολισμὸς» ποὺ ἀναφέρεται κάποτε — γιὰ τὴν Ἀθῆνα δὲν ἀναφέρεται πουθενά — δὲν ἀποσκοποῦσε βέβαια στὸ φόνο τοῦ φαρμακοῦ, γιατὶ ἀπλούστατα, ἀν δὲ φαρμακὸς θανατωνόταν, τότε οἱ διάφορες πηγὲς μόλυνσης, τὰ «ἄγη», θὰ παρέμεναν ἐνεργὰ στὴ χώρα καὶ θὰ συνέχιζαν νὰ τὴν μολύνουν καὶ νὰ τὴν τρομοκρατοῦν. Γι’ αὐτὸ καὶ στὸ Θιβέτ ὁ φαρμακὸς λιθοβολεῖται ἀπὸ τὸ λαὸ ἀλλὰ λαμβάνεται ἴδιαίτερη φροντίδα νὰ μὴν πληγωθεῖ σοβαρὰ γιὰ νὰ μὴν ἐμποδιστεῖ νὰ διαβεῖ τὰ σύνορα τῆς χώρας. Καὶ ὁ Robert Parker, *Miasma: Pollution and Purification in Early Greek Religion*, ’Οξφόρδη 1983, 258 καταλήγει: «Οἱ καλύτερες μαρτυρίες τώρα δείχνουν ὅτι ὁ ἀποδιοπομπαῖος τράγος δὲν θανατωνόταν». ’Εντελῶς πρόσφατες μελέτες διαψεύδουν ἐπίσης τὴν ἔρευνήτρια τῆς Ἀκαδημίας. ”Ετσι ὁ D. D. Hughes, *Human Sacrifice in Ancient Greece*, Λονδὲνο / Νέα Υόρκη 1991, 154-55, συνοψίζει: «”Ετσι ἡ περίπτωση ὅτι οἱ ἀθηναῖοι φαρμακοὶ φονεύονταν βασίζεται σὲ σύντομες δηλώσεις ετὰ ἀριστοφανικὰ σχόλια (ἀκολουθούμενα ἀπὸ τὴ Σούδα) καὶ στὸν Ἡρωδιανό, ἀν δὲ τελευταῖος ἀναφέρεται πράγματι στὴν Ἀθῆνα. Σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν τελετὴν αὐτὴν βρίσκεται ἡ παράδοση ποὺ (ἀντιπροσωπεύεται ἀπὸ τὸν Ἀρποκρατίωνα καὶ τὸν Ἐλλάδιο, οἱ ὅποιοι στὴ λεπτομερέστερη ἔκθεσή τους καὶ φαινομενικὰ πιὸ ἐνήμερη (τὶς μόνες ἀφηγήσεις ποὺ ἀναφέρονται εἰδικὰ στὴν Ἀθῆνα) δὲν λένε τίποτα γιὰ τὸ θάνατο τῶν δύο φαρμακῶν». Τέλος ὁ Paul Bonnechere, *La sacrifice humain en Grèce ancienne*, ’Αθῆνα / Λιέγη 1994, 302-3, καταλήγει, ὕστερα ἀπὸ ἔξεταση καὶ τῶν ἐντελῶς πρόσφατων διαθέσιμων στοιχείων, στὴν ἀπόρριψη χωρὶς κανένα δισταγμὸν τῆς ἀσκησῆς ἀνθρωποθυσίας στὴν ἀρχαϊκὴ ἡ κλασικὴ ἐποχή, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς Ἰωνίας: «ἡ θανάτωσή τους [ἐννοεῖ τῶν φαρμακῶν] ποὺ μαρτυρεῖται ἀπὸ μερικὲς μεταγενέστερες πηγὲς, εἶναι πολὺ λίγη ἀληθοφανής, τουλάχιστο γιὰ τὶς τελετές τῆς κλασικῆς καὶ ἀρχαϊκῆς ἐποχῆς συμπεριλαμβανομένων καὶ ἐκείνων τῆς Ἰωνίας».

Τὰ παραπάνω πιστεύω ὅτι δὲν ἀφήνουν καμιὰ ἀμφιβολία γιὰ τὴν ἀλήθεια πάνω στὸ ζήτημα αὐτό. ’Αναγκάστηκα νὰ ἀναφερθῶ σὲ σύγχρονη βιβλιογραφία γιὰ νὰ ξεκαθαρίσει ἐπὶ τέλους ἓνα τόσο βασικὸ θέμα τῆς θρησκείας τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων καὶ νὰ γίνει κοινὴ συνείδηση ἡ πραγματικότητα γύρω ἀπὸ ἓνα τόσο λεπτὸ ζήτημα. ”Αλλωστε γιὰ τὸν Ἰππώνακτα θὰ ἔπειπε ἡ συγγρ. νὰ γνωρίζει ὅτι ὁ νέος μελετητὴς καὶ ὁ ἐκδότης του Enzo Degani, πῆρε συνετὰ τὶς ἀποστάσεις του ἀπὸ τὶς ἀβασάνιστες ἀπόψεις ποὺ ἐκφράστηκαν πολαιότερα. ”Αν ἡ ἔρευνήτρια ἔκανε τὸν κόπο νὰ διαβάσει τὸ σχετικὸ κείμενο τοῦ Ἰππώνακτα, θὰ ἔβλεπε ὅτι αὐτὸ δὲν περιγράφει τὴν τελετὴν γιὰ τὸν φαρμακό, ἀλλὰ κάνει ἀπλῶς μερικοὺς ὑπαινιγμούς σ’ αὐτὴν

γιὰ σκοποὺς παρωδίας, ἵσως τοῦ Βούπαλου. "Ετσι βρισκόμαστε μπροστά σὲ μιὰ περίπτωση φιλολόγου ποὺ ἐπικαλεῖται τὸν ἀπαρχαιωμένο Frazer χωρὶς δυστυχῶς νὰ ἀντιλαμβάνεται ὅτι ὁ κόσμος γύρω μας σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴ γνώση γιὰ τὸ συγκεκριμένο θέμα εἶναι πολὺ διαφορετικὸς ἀπὸ τὸν κόσμο τοῦ ἀνθρωπολόγου Frazer, τοῦ ἐπιστήμονα ποὺ ἔδειχνε «ζωηρὸς καὶ ἀρρωστημένο ἐνδιαφέρον γιὰ κάθε τι παράξενο καὶ συληρό», Bremmer, ὅ.π., 300. "Ενας ἄλλος μελετητὴς (*Entretiens*, 27, 136) λέει χαρακτηριστικὰ γιὰ τὶς ἀπόψεις τῶν Frazer, Mannhardt κι ἀκόμη τοῦ Mauss ὅτι «έχουν παραπεμφθεῖ στὴν αὐτοκρατορικὴ πινακοθήκη τῆς Madame Tussaud». Ό,τις ὁ Frazer, ἀν ζοῦσε σήμερα, θὰ ἀλλαζε ἀποψη σύμφωνα μὲ τὰ νέα δεδομένα. 'Ιδού τί ἔγραψε τὸ 1913: 'Τώρα, ὅπως πάντοτε, θεωρῶ τὶς θεωρίες μου πολὺ 'έλαφρες' καὶ εἴμαι πάντοτε πρόθυμος νὰ τὶς τροποποιήσω ἢ νὰ τὶς ἐγκαταλείψω' (*Aftermath*, σ. V).

Ἡ βαθύτερη σημασία τῆς σύντομης αὐτῆς ἔξετασης τῆς τελετουργίας τοῦ ἀποδιοπομπαίου τράγου μπορεῖ νὰ φανεῖ καλύτερα ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ Bonnnechere ὅ.π., 313: «Ἄν οἱ 'Ελληνες δὲν ἀμφισβητοῦσαν ποτὲ τὴν ὑπαρξη παλαιῶν ἀνθρωποθυσιῶν, κατέστησαν ὡστόσο τὴν κατάργησή τους, στὴν 'Ελλάδα ἢ στὶς ξένες χῶρες ποὺ ἐπισκέφθηκε ὁ ἐκπολιτιστὴς [Ήρως-Θεός] 'Ηρακλῆς, ὡς τὸ [διακριτικὸ] σημεῖο τῆς ἐλληνικῆς ἰδιοφυΐας». Αὐτὴν λοιπὸν τὴ θρησκευτικὴ ἰδιοφυΐα τῶν 'Ελλήνων τὴν ἀμφισβητεῖ, χωρὶς μάλιστα ἐπιχειρήματα, μιὰ ἐρευνήτρια τῆς 'Ακαδημίας σὲ βιβλίο ποὺ κυκλοφορεῖ μὲ τὸ ὄνομα τῆς γιὰ δώδεκα ὀλόκληρα χρόνια. "Ομως παραδόξως ὀργιζόμαστε γιὰ τὶς ἀπόψεις τῶν γνωστῶν «ἀφροκεντριστῶν» ποὺ ἴσχυρίζονται ὅτι τὰ περισσότερα ἐπιτεύγματα τοῦ ἀρχαίου ἐλληνικοῦ πολιτισμοῦ εἶναι δημιουργήματα τῆς Μαύρης Ἡπείρου ἢ, χειρότερα ἀκόμη, θιγόμαστε ἀπὸ τὶς γνῶμες ποὺ διατυπώνουν καὶ ἀδεεῖς ξένοι στὸν εὐρωπαϊκὸ ἢ ἀμερικανικὸ τύπο, ὁσάκις δὲν συμφωνοῦν μὲ αὐτὸ ποὺ θὰ ἀναμέναμε. Γιατί ὅμως, διερωτῶμαι, τόση ἀπόσταση ἀνάμεσα στὰ λόγια καὶ τὰ ἔργα μας;

S U M M A R Y

From the magic Ritual of the scape-goat.

After a few introductory words on the purification and relevant ritual a historical retrospection is made as regards the institution of scape-goat which occurs in antiquity not only among indo-europeans (Hittites, Indians, Greeks, Romans) but also e.g. among Hebrews and Phoenicians. The institution of

φαρμακὸς is then examined as it was practised among the Greeks with special concentration on the two Athenian συβάκχοι, who on the 6th day of Thargelion were annually expelled from the state. From a detailed investigation of available sources and in accordance with the opinion of the latest researchers conclusion is reached that the φαρμακὸς was not killed in the Greek world. Besides the fact that the Greeks held the sacrifice of men in abhorrence and the use of verbs indicative of expulsion (ἐξάγειν, ἀποπέμπειν, ἀγινεῖν, emissere) there is a very strong reason which excludes the killing of φαρμακός, namely that in case the φαρμακὸς were killed within the boundaries of the state then the μηνίματα and ἄγη would remain alive and would continue to terrorize the country.



Μετὰ τὸ πέρας τῆς Ἀνακοινώσεως ἔλαβαν τὸ λόγο οἱ ἐξῆς Ἀκαδημαϊκοί:

‘Ο κ. **Μιχαὴλ Σακελλαρίου** λέγει ὅτι μελέτησε τὸ θέμα πρὸ 40 ἑτῶν καὶ ὅτι κατέληξε στὸ ἵδιο συμπέρασμα, ὅτι δηλ. ὁ φαρμακὸς δὲν θανατώνεται. Σχετικὰ μὲ τὸ κείμενο τοῦ Πολύαινου παρατηρεῖ ὅτι ἀναφέρονται στὶς πηγὲς Κρῆτες καὶ ὅτι τὸ κείμενο ἔχει καλῶς. Τέλος, βρίσκει πειστικὸ τὸ ἐπιχείρημα τοῦ κ. Ν. Κονομῆς ὅτι ὁ φαρμακὸς δὲν θανατώνεται διότι διαφορετικά, ἀν δὲν μποροῦσε ὁ φαρμακὸς νὰ διαβεῖ τὰ σύνορα, τότε τὰ μηνίματα καὶ τὰ ἄγη θὰ παρέμεναν στὴ χώρα.

‘Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Περγάμου **Ιωάννης Ζηζιούλας** ἐπιβεβαιώνει ὅτι ἀνέφερε ὁ κ. Κονομῆς γιὰ τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ὡς παράδειγμα ἀποδιοπομπάιον τράγου.

‘Ο κ. **Κωνσταντῖνος Δεσποτόπουλος** λέγει ὅτι ὁ Κόδρος ἦτο ἐξέχουσα μορφὴ τῆς Ἀθηναϊκῆς ἴστορίας καὶ ὅτι χαίρει διότι ἔνα αἰσθημα ἀμηχανίας ποὺ δοκίμασε νέος ὅτι ἔνας τόσο ἐξέχων πολιτικὸς ἀνήρ, ὅπως ὁ Θεμιστοκλῆς, βαρυνόταν μὲ μιὰ τέτοια ἀνθρωποθυσία, τώρα ἀπὸ ὅσα ἐξήγησε ὁ κ. Κονομῆς πρόκειται γιὰ μιὰ φανταστικὴ ἴστορία ἐνὸς ἴστοριογράφου γιὰ νὰ διανθίσει τὴν ἀφήγησή του.

‘Ο κ. **Νικόλαος Κονομῆς**, προκειμένου περὶ τοῦ Κόδρου, ἐξηγεῖ ὅτι σύμφωνα μὲ τοὺς ἀνθρωπολόγους οἱ καταστάσεις ἀντιστρέφονται. “Ἐτσι τὴ θέση τοῦ ταπεινοῦ φαρμακοῦ ἔλαβε ἐθελοντικὰ ὁ ἵδιος ὁ βασιλιάς προκειμένου νὰ σώσει τὴν πατρίδα του.

‘Ο κ. **Εὐάγγελος Μουτσόπουλος** λέγει τὰ ἀκόλουθα:

«Ολίγα περὶ τῆς ἀρχῆς τῆς μεθέξεως στὶς πρωτόγονες ἐλληνικὲς κοινωνίες».

‘Ακούστηκαν ἡδη ἀρκετὲς ἀπόψεις, ὡστε νὰ μοῦ ἀπομένει ν’ ἀναφερθῶ στὰ διδάγματα τῆς ἐθνολογίας. Ἀνεξαρτήτως αὐτῶν, δὲν εἶναι νοητὸν νὰ ἐπιθυμεῖ κανεὶς

νὰ ἔρμηνεύσει δομικές συμπεριφορές ἀρχέγονων κοινωνιῶν που δὲν εἴται δυνατὸν νὰ διαφέρουν ἀπὸ τὶς γενικώτερα χαρακτηριζόμενες ὡς ἀρχαϊκές. Εἶναι ἀναντίρρητο πλέον ὅτι ἡ ἀρχαϊκὴ λεγόμενη νοοτροπία διέπεται ἀπὸ τὶς ἵδιες μὲ τὴν μεταριστοτελικὴν νοοτροπία λογικές ἀρχές: τῆς ταυτότητας καὶ τῆς αἰτιότητας λ.χ., οἱ ὄποιες ὅμως, στὸ ἐπίπεδό της, λειτουργοῦν ἐντελῶς διαφορετικά, ἀν δχι κι ἀντίθετα, ἐξ αἰτίας τῆς καθολικώτατης ἀρχῆς τῆς μεθέξεως, που στὸ ἵδιο ἐπίπεδο διέπει, ἀτομικῶς καὶ συλλογικῶς, τὶς συνειδήσεις. Ἡ ἀρχὴ τῆς μεθέξεως, πιὸ συγκεκριμένα, προϋποθέτει τὴν δυνατότητα συνδέσεως τοῦ φυσικοῦ πρὸς τὸ ὑπερφυσικό, καὶ ἵδιαίτερα τὴν δυνατότητα ἴδιωτοις εἰσεῖσθαι, ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, ὑπερφυσικῶν δυνάμεων, κρυπτόμενων στὴν φύση, ἀλλὰ καὶ μεταβιβάσεως των σ' ἄλλα ὄντα ἀπ' εὐθείας ἡ μέσω ἱερῶν ὅργανων, καὶ συνήθως ἱερῶν ὅπλων, πρὸς ἐπίτευξιν καθωρισμένου σκοποῦ, ἀμυντικοῦ ἢ κ' ἐπιθετικοῦ.

Ἄπ' αὐτὴν τὴν πρακτικὴν ἀνεπτύχθησαν ὅχι μόνον οἱ παντοῖες μαγικοθρησκευτικὲς τεχνικές, ἀλλὰ κι ὅλες οἱ τέχνες. Στὸ θ' Βιβλίο τῶν Νόμων ὁ Πλάτων ἐπανειλημμένως τονίζει πῶς οἱ ὀδές εἴναι στὴν πραγματικότητα ἐπωδές, δηλαδὴ ξόρκια, ὅργανα μαγικοθρησκευτικῆς συμπεριφορᾶς. Τὸ ἀναφερόμενον ἀπὸ τὸν Ἡρόδοτον συμβάν τῆς ἔξολοιθρεύσεως ὀλοκλήρου στρατιωτικῆς κοινωνίας ἐκ μόνης τῆς γεύσεως τοῦ σώματος ταύρου προσβληθέντος ἀπὸ τὸν ἵὸν τῆς «μωρίας», που μετεδόθη στὴν στρατιὰν διὰ σωματικῆς μεθέξεως τῆς, θὰ εἴχεν ἵσως καταλήξει, ἀν ὁ ταῦρος δὲν εἴχε μολυνθεῖ, στὴν τυχὸν ἀνάδειξη τοῦ τελευταίου ὡς σωτῆρος καὶ περαιτέρω, ὡς ἱεροῦ διὰ τὴν κοινωνίαν αὐτῆς ζώου — προστάτου — ἐκπροσώπου (τοτέμ).

Ἐξ ἄλλου, χρειάζεται πολλὴ προσοχὴ προκειμένου ν' ἀποφεύγονται ἐνδεχόμενοι ἀναχρονισμοί. Δὲν εἴναι δυνατόν, ἐπειδὴ σὲ κάποιαν περίοδο τοῦ ἑθνικοῦ των βίου, οἱ "Ελληνες ἀνέπτυξαν τὸν λόγον καὶ μάλιστα κατὰ τρόπον θαυμαστὸν καὶ μοναδικόν, ν' ἀποκλείωμε τὴν ὕπαρξη προηγούμενων σταδίων κατὰ τὰ ὅποια τὸ ἔξωλογον, ὡς λογικὴ συμπεριφορά, ἀποτελοῦσε τὸν κανόνα. Θὰ ἔπρεπε δηλαδὴ ν' ἀποκλείσωμεν ἐν προκειμένῳ πῶς τ' ἀνάπτηρα παιδιὰ στὴν Σπάρτη ἐρρίπτοντο στὸν Καιάδα ὡς ὀχήματα τοῦ κακοῦ, ὅπως κ' οἱ δύο ἐκεῖνοι ἀσχημάνθρωποι, τοὺς ὄποίους ὁ κ. συνάδελφος ἀνέφερε, ἔθανατοῦντο γιὰ τὸν ἵδιο λόγο. Δὲν πρέπει, ἀλλωστε, νὰ παραβλέπεται πῶς ἡ ἔννοια τῆς καλοκαγαθίας ἔχει βαθύτατες ρίζες στὸ συλλογικὸ ἀσυνείδητο. Τὸ νὰ καταδικάζωμε θεσμούς, ἐπειδὴ δῆθεν δὲν διανοούμεθα πῶς θὰ εἴται ἀνεκτὸν (φυσικὰ ἀπὸ ἡμᾶς τοὺς μεταγενέστερους) οἱ "Ελληνες νὰ συμπεριφέρωνται σ' ἐποχὴν λίαν παρωχημένην, ὅπως κάθε ἄλλος λαός, ἰσοδυναμεῖ πρὸς ὅ, τι τινές, κατὰ τὸ πρόσφατον ἀκόμη παρελθόν, διετείνοντο, ὅτι δῆθεν στὶς σοσιαλιστικὲς κοινωνίες δὲν ὑφίστανται σκάνδαλα... Καταλήγων, ἐπανέρχομαι στὴν ἐπισήμανση τοῦ κινδύνου διαπράξεως ἀναχρονισμῶν καὶ τῆς ἀνάγκης ἀποφυγῆς των.

‘Ο κ. Γεώργιος Μητσόπουλος λέγει: Οι ἀσχολούμενοι μὲ τὴν ἱστορίαν τοῦ ρωμαϊκοῦ δικαίου τονίζουν τὴν μεγάλην σημασίαν τὴν ὅποιαν ἀπέκτησε τὸ νομικὸν πλάσμα (fictio iuris) ὡς πρὸς τὴν ἔξελιξιν τοῦ ρωμαϊκοῦ δικαίου.

Ἐπὶ κλοπῆς λ.χ. ἡ βλάβης πραγμάτων ηὐθύνετο μόνον ὁ ρωμαῖος πολίτης ὅχι ὅμως καὶ ὁ peregrinus. Διὰ νὰ ἐπεκταθῇ ὅμως καὶ ὡς πρὸς αὐτὸν ἡ εὐθύνη, ἐφευρέθη τὸ πλάσμα, ὅτι θεωρεῖται ὁ peregrinus ὡς ἐὰν ᾖτος ὁ ρωμαῖος ὅταν διέπραξε κλοπὴν ἡ ἐπροξένησε βλάβην.

Ἐπίσης ἡ αἰχμαλωσία τοῦ ρωμαίου πολίτου καθίστα τὴν νομικὴν θέσιν αὐτοῦ ὅμοιαν πρὸς τὴν τοῦ δούλου καὶ ὡς ἐκ τούτου ἡ συνταχθεῖσα ὑπ’ αὐτοῦ πρὸ τῆς αἰχμαλωσίας διαθήκη ᾖτος ἄκυρος, ἐὰν ἀπέθνησκεν οὗτος ἐν αἰχμαλωσίᾳ. Διὰ νὰ ἀποφευχθῇ ὅμως ἡ τοιαύτη ἔννοιας συνέπεια ἐφευρέθη τὸ πλάσμα, καὶ ἐθεωρήθη, ὡς ἐὰν ἀπέθανεν οὗτος κατὰ τὴν στιγμὴν τῆς αἰχμαλωσίας, ἦτοι καθ’ ὃν χρόνον ᾖτος ἀκόμη ἐλεύθερος, ἐπὶ σκοπῷ διατηρήσεως τῆς ἐγκυρότητας τῆς διαθήκης, ἀφοῦ κατὰ τὴν στιγμὴν τῆς αἰχμαλωσίας ᾖτος ἀκόμη ρωμαῖος πολίτης.

Τὴν σύλληψιν αὐτὴν τῆς λειτουργίας τοῦ πλάσματος ἐν τῷ ρωμαϊκῷ δικαίῳ, ἐπεχείρησε διακεκριμένος νομικὸς τοῦ 19ου αἰῶνος, ὁ Demelius (Die Rechtsfiktionen in ihrer geschichtlichen und dogmatischen Bedeutung, Weimar 1858), νὰ συνδέσῃ πρὸς τὸ ius pontificium, τὸ ὅποιον ἐνεφανίσθη ἀρχικῶς ὑπὸ μορφὴν μυστηρίου (Sakralwesen).

‘Η ἀρχικὴ σημασία τοῦ πλάσματος εὑρίσκεται, κατ’ αὐτόν, εἰς τὴν προοδευτικὴν ἔξελιξιν τῆς οὐσίας αὐτοῦ τοῦ μυστηρίου, διὰ τῆς ἀρχικῶς ἀνθρωπίνης θυσίας τῆς ἀντικατασταθείσης ἐν συνεχείᾳ διὰ τῆς θυσίας ὑπὸ τὴν μορφὴν τοῦ συμβολισμοῦ τοῦ θυσιαζομένου μὲν ζώου ἀλλὰ ἀποτελουμένου πλέον ἐκ ζύμης ἡ κηροῦ.

Καὶ προσθέτει, ὅτι ἡ μεταβολὴ αὐτὴ δὲν συνίστατο εἰς προσπάθειαν ἔξαπατήσεως τῶν θεῶν διὰ ψευδοῦς ἀντικαταστάσεως ἐνὸς ἀντικειμένου δι’ ἑτέρου, ἀλλὰ περὶ μιᾶς ἔξιμοιώσεως ἀντικειμένων, ἦτοι περὶ μιᾶς ἔξισορροπήσεως ἐξ ἐπόψεως ἵερῶν κανόνων.

Αὐτὴ ἡ λειτουργία τοῦ πλάσματος ὑποστηρίζεται ὅτι διείδυσε καὶ εἰς τὸ ρωμαϊκὸν δίκαιον ὑπὸ τὴν ἔξιμοιωτικὴν αὐτοῦ λειτουργίαν, ὡς εἰς τὰ προαναφερθέντα παραδείγματα, ὅπου ἔξιμοιούνται: πρὸς ρωμαῖον πολίτην ὁ peregrinus, ἡ ὁ ἐν αἰχμαλωσίᾳ ἀποθνήσκων ρωμαῖος πολίτης πρὸς ἐκεῖνον ὁ ὅποιος ἀπεβίωσε κατὰ τὴν στιγμὴν τῆς αἰχμαλωσίας, ἦτοι εἰς χρονικὴν στιγμὴν καθ’ ἣν ᾖτος ἀκόμη ἐλεύθερος.

Καὶ εἰς τὸ ἀρχαῖον ἑλληνικὸν δίκαιον ἀπαντοῦν πλάσματα τὰ ὅποια ἐπεσήμανεν ὁ Pringsheim εἰς τὴν βασικὴν περὶ τοῦ θέματος μελέτην του: Symbol und Fiktion in antiken Rechten, ἐν Studi in onore Pietro de Francisci (Giuffré 1956) 211 ἐπ.

‘Η ἀνακοίνωσις τοῦ κ. Κονομῆ δίδει λαβὴν περαιτέρω ἐρεύνης ώς πρὸς τὴν ἐνδεχομένην σύνδεσιν τοῦ διαπραγματευθέντος ὑπ’ αὐτοῦ θέματος μὲ τὰς εἰδικωτέρας ἀρχικὰς μορφάς, ὡφ’ ἃς ἐξεδηλώθη ὁ κοινωνικὸς ρυθμὸς τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ δικαίου.

Κλείνοντας τὴν συζήτησην ὁ Πρόεδρος ὑπογραμμίζει τὸ γεγονός τῆς ζωηρᾶς συζήτησης δεῖγμα τοῦ ἐνδιαφέροντος τῆς ἀνακοίνωσης ἀλλὰ καὶ τῶν ἀκροατῶν ἀκδημαϊκῶν.