

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 5^{ΗΣ} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ (ΖΗΖΙΟΥΛΑ)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

‘Ο Ἀκαδημαϊκὸς κ. Κωνσταντῖνος Τούντας, κατὰ τὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ κ. Πάνου Λιγομενίδη, λέγει τὰ ἔξῆς:

Τὸ βιβλίο τοῦ συναδέλφου Πάνου Λιγομενίδη, «Ἡ Φλούδα τοῦ Βερίκοκου», ἀποτελεῖ μιὰ ἔξερεύηση στοὺς χώρους τῆς γνώσης μας γιὰ τὸν φυσικὸ κόσμο, τὴν ὑπαρξή, τὴν πραγματικότητα καὶ τὸ μυστήριο τῆς συνειδήσης. Κρησαρίζει τὰ πορίσματα τῆς ἐπιστημονικῆς ἐπανάστασης τῆς κβαντομηχανικῆς καὶ τῶν θεωριῶν τῆς σχετικότητας, μὲ ἀναφορὲς στὶς ἐργασίες τῶν μεγάλων ἐπιστημόνων (Αἰνοτάν, Μπόρ, Χάζενμπεργκ, Σρέντιγκερ, Μπόλι καὶ Πριγκοζίν), στὶς τεχνοτροπίες τῶν Πικάσο καὶ Νταλί, στὶς Γραφὲς καὶ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, καὶ στοὺς μέγιστους τῶν ἀρχαίων φιλοσόφων, ὅπως ὁ Ἡράκλειτος καὶ ὁ Παρμενίδης. Ἐργεται νὰ καταδεῖται τὴν βασικὴ ἀλλαγὴ ποὺ ἐπιβάλλουν οἱ ἀνακαλύψεις τῆς ἐπιστήμης στὴν προσέγγιση τῆς μελέτης τοῦ φυσικοῦ κόσμου. Μιὰ χαρακτηριστικὴ ἀλλαγὴ ἀντίληψης ἀφορᾶ στὴν ἐξάλειψη τοῦ διαχωρισμοῦ μεταξὺ τοῦ συνειδήτου παρατηρητῆ καὶ τοῦ ἀντικειμένου τῆς παρατήρησης σὲ μιὰ συγκλίνουσα, ὀλοκληρωμένη καὶ διεισδυτικὴ πραγματικότητα μᾶς «ρέουσας ὄλότητας» τοῦ Σύμπαντος, τοῦ ὅποιου ἡ θεμελιώδης ὑπόσταση ἐκφράζεται ἀπὸ τὶς ἔννοιες τῆς «κίνησης» καὶ τῆς «καθολικῆς συνδετικότητας τοῦ Ὁλου σὲ Ἐνα».

«Ἡ Φλούδα τοῦ Βερίκοκου», ὅπως καὶ ἄλλα βιβλία τοῦ εἰδους, δὲν εἶναι ἔνα βιβλίο ποὺ δίνει τελικὲς ἀπαντήσεις στὰ βασικὰ φιλοσοφικὰ ἢ μεταφυσικὰ ἐρωτήματα ποὺ θέτει ἡ ἀνθρώπινη νοημοσύνη. Σκοπεύει μᾶλλον στὸ νὰ διεγείρει τὸν νοῦ καὶ νὰ ἀναρριπίσει δημιουργικὲς σκέψεις γιὰ τὰ προαιώνια αἰνίγματα τῆς ὑπαρξῆς. Εἶναι μιὰ προσπάθεια νὰ καταστοῦν γνωστὰ στὸ εὐρύτερο κοινὸ τὰ συναρπαστικὰ ἐπιτεύγματα τῆς ἐπιστήμης ὅσον ἀφορᾶ τὰ μυστήρια τοῦ χώρου καὶ τοῦ χρόνου, τῆς δομῆς καὶ τῆς λειτουργίας τῆς φυσικῆς πραγματικότητας, καὶ τῆς ἀνάδυσης καὶ τῆς σημασίας τῆς συνειδήσης. Ἀναφέρεται στὶς σημαντικὲς ἔννοιες τῶν θεωριῶν τῆς σχετικότητας καὶ τῆς κβαντικῆς φυσικῆς σὲ θέματα τὰ ὅποια ἀγγίζουν θεμελιώδη ἐρωτήματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν ὑπαρξη, τὴν κοσμογονία καὶ τὴν κατανόηση τῶν διαδικασιῶν

ποὺ συντελοῦν στὸ γίγνεσθαι τοῦ κόσμου μας. Δὲν ἀφορᾶ ἀπόπειρα πραγματείας γιὰ τὴν θρησκεία καὶ γιὰ τὴν σχέση της μὲ τὴν ἐπιστήμη, καὶ ἀποφεύγει ἐπιμελῶς νὰ πάρει θέση πάνω σὲ θέματα ἡθικῆς καὶ κοινωνικῆς συμπεριφορᾶς.

Οἱ παρατηρήσεις καὶ οἱ περιγραφὲς ποὺ περιλαμβάνονται σὲ αὐτὸ τὸ βιβλίο δὲν συγχροτοῦν κάποιο ἐπιστημονικὸ σύγγραμμα μὲ συγκεκριμένο ἀντικείμενο, ἀλλὰ μᾶλλον εἶναι μὰ περιήγηση σὲ ἑτερόκλητους θαυμαστοὺς κόσμους τῆς ἐπιστήμης, κυρίως στὸν κόσμο τῆς Φυσικῆς καὶ τῆς Ἐπιστήμης τῆς Πληροφορίας, ποὺ ἐπιτρέπει στὸν ἀναγράστη νὰ καλλιεργήσει μὰ γνωστικὴ ἀντίληψη γιὰ τὸν κόσμο ποὺ μᾶς περιβάλλει. Ἐπιχειρεῖται ἡ ἀνάπτυξη μᾶς θεώρησης τῆς Φυσικῆς καὶ μᾶς ἀντίληψης γιὰ τὴ δομὴ καὶ τὴ λειτουργία τοῦ Κόσμου μας ἀπὸ τὴν σκοπιὰ τῆς Ἐπιστήμης τῆς Πληροφορίας. Οἱ θεωρίες καὶ οἱ νόμοι τῆς Φυσικῆς καὶ οἱ ἀπόψεις γιὰ τὴν «πραγματικότητα» ποὺ μᾶς περιβάλλει παρουσιάζονται καὶ ἔξηγοῦνται μέσω τῶν ἐννοιῶν, τῶν παραστάσεων, τῶν γλωσσῶν καὶ τῶν μεθοδολογιῶν τῆς Ἐπιστήμης τῆς Πληροφορίας.

Εἶναι δύσκολο νὰ ἀναπτύξει κανεὶς θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν γνώση μας γιὰ τὴν πραγματικότητα τοῦ κόσμου μας χωρὶς νὰ συμπεριλάβει ἀπόψεις ἀπὸ φαινομενικὰ ξεχωριστοὺς κλάδους τῆς ἐπιστήμης καὶ ἀπὸ ίδεες ποὺ δρίσκονται στὰ ὅρια τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς φιλοσοφίας.

Πρέπει νὰ ἀναγνωρίσουμε ὅτι τὸ βιβλίο αὐτὸ ἀντιπροσωπεύει ἔνα ἔργο δύσκολο, ἐπίμονο καὶ κοπιῶδες, συλλογῆς, ἀποτιμήσεως καὶ συνθέσεως τῶν γνώσεων, τῶν ἀντίληψεων, τῶν θέσεων καὶ τῶν ἀντιθέσεων σὲ θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὰ θεμελιώδη, τὰ «ἔσχατα» ἐρωτήματα ποὺ ἀπασχόλησαν τὴν ἀνθρώπινη διανόηση ἀπὸ τὴν ἀπαρχὴ τοῦ πολιτισμοῦ.

Γιατί ὁ φυσικὸς κόσμος ὑπακούει στὴν ἀνθρώπινη λογική;

Εἶναι δύνατὴ μὰ ἐπιστημονικὴ ἔξήγηση τοῦ φαινομένου τοῦ νοῦ καὶ τῆς συνείδήσεως;

Μπορεῖ ἡ ἐπιστήμη νὰ ἀπαντήσει ἀπὸ μόνη της στὰ θεμελιώδη ἐρωτήματα τῆς ὑπάρξεως, ἢ εἶναι ἀπαραίτητη ἡ συμβολὴ καὶ ἄλλων κλάδων τῆς ἀνθρώπινης δραστηριότητας, ὅπως εἶναι ἡ φιλοσοφία, ἡ θεολογία, ἡ τέχνη καὶ ἡ αἰσθητική;

Μήπως ἔχουμε πλέον ἀγγίζει τὰ ὅρια τῶν δυνατοτήτων τῆς ἀνθρώπινης διανόησης καὶ τοῦ ἀνθρώπινου ὄρθιολογισμοῦ;

Πῶς συνδέεται ὁ μεγάκοσμος τοῦ Σύμπαντος μὲ τὸν μικρόκοσμο τῶν στοιχειώδῶν συστατικῶν τοῦ φυσικοῦ κόσμου, καὶ ποίᾳ μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ θέση καὶ ὁ ρόλος τοῦ ἀνθρώπινου ὑποκεμένου;

Ἡ ἐργασία τοῦ συναδέλφου Πάνου Λιγομενίδη στοχεύει κυρίως νὰ θέσει στὸ κέντρο τῶν συζητήσεων καὶ ἐρευνῶν, μακριὰ ἀπὸ ἀπλουστευτικὲς σχηματικὲς προσεγγίσεις, δρισμένα ἀπὸ τὰ κεντρικὰ ζητήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ ἀνθρώπινη διανόηση, καὶ νὰ συμβάλει στὴν γέννηση δημιουργικῶν ίδεῶν καὶ στὸ ἀνοιγμα καινοτόμων κατευθύνσεων. Ξεπερνώντας τὰ ἀδιέξοδα τοῦ παρωχημένου ίδεαλισμοῦ, καὶ χωρὶς νὰ ὑποκύπτει στὴν γοητεία τῆς θετικιστικῆς, ἢ καὶ τῆς ὀλοκληρωτικὰ ρεαλιστικῆς

άποψης, δι Λιγομενίδης ἀφουγκράζεται τις ἐκπληκτικές ἀνακαλύψεις ποὺ χαρακτηρίζουν τὴν ἐπιστημονικὴ ἔρευνα τοῦ 20οῦ αἰώνα, οἱ δόποιες ἀμφισθητοῦν ἐκ θεμελίων τὸν παραδοσιακὸ ἀπόλυτο ντετερμινισμὸ προκρίνοντας ταυτοχρόνως μιὰ νέα ὑλιστικὴ ἀντίληψη τοῦ κόσμου καὶ τῆς φυσικῆς πραγματικότητας μέσα στὰ πλαίσια μιᾶς νέας «ἐπιστήμης τοῦ συνειδητοῦ γίγνεσθαι». Προσανατολίζει τὸν ἀναγνώστη στὰ δύσβατα μονοπάτια τοῦ μεταφυσικοῦ στοχασμοῦ, ἐκεῖ ὅπου Φύση καὶ Ἀνθρωπος συναντῶνται, ὥλη καὶ πνεῦμα ἐπαναπροσδιορίζονται καὶ ἔναντεροιζον τὴν χαμένη ἐνότητά τους, ἐκεῖ ὅπου ἐπιστήμη καὶ θρησκεία τέμνονται, φιλοσοφία καὶ τέχνη συμπορεύονται.

Τὸ βιβλίο εἶναι δομημένο σὲ πέντε ἐνότητες καὶ 23 κεφάλαια. Τὸ κατατοπιστικὸ «Διάγραμμα Θεμάτων» στὴ σελίδα 27, μαζὶ μὲ τὸν ἀναλυτικὸ Πίνακα Περιεχομένων, προσφέρονται νὰ ὁδηγήσουν τὸν παντὸς εἰδούς ἀναγνώστη σὲ περίηγηση καὶ ἐπιλογὴ ἐδαφίων, καὶ στὴν ἐντρύφηση τῶν νοημάτων καὶ τῶν στοχασμῶν ἀνάλογα μὲ τὰ ἐνδιαφέροντά του.

Ἡ Ἐνότητα I (κεφ. 2, 3, 4) ἔξετάζει τὶς θεμελιώδεις ἔννοιες τοῦ «σχήματος», τῆς «μορφῆς» καὶ τῆς «πληροφορίας», καθὼς καὶ τὶς διαδικασίες τῆς ἐπικοινωνίας (τῆς «μηχανῆς τῆς ἔξελιξης», καθὼς καὶ τὶς διαδικασίες τῆς ἐπικοινωνίας (τῆς «μηχανῆς τῆς ἔξελιξης») καὶ τῆς μορφογένεσης στὸν φυσικὸ καὶ τὸν βιολογικὸ κόσμο. Ἡ Ἐνότητα II (κεφ. 5 καὶ 6) ἀναφέρεται στὴν ἴδιότητα τῆς συνειδητότητας καὶ στὴν πιθανὴ σχέση τῆς μὲ τὸν φυσικὸ κόσμο. Ἡ ἐπιστημονικὴ περιγραφὴ τοῦ φυσικοῦ κόσμου καὶ οἱ θεμελιώδεις ἔννοιες τοῦ χώρου, τοῦ χρόνου, τῆς ὥλης καὶ τῶν δυνάμεων τῆς Φύσης, ἔξετάζονται στὴν Ἐνότητα III (κεφ. 7 καὶ 8). Τὰ Παράδοξα καὶ τὰ Ἀνεξήγητα φαινόμενα, τὰ δόποια δοκιμάζονται τὰ ὄρια τῆς γνώσης μας γιὰ τὸν φυσικὸ κόσμο, ἀποτελοῦντα τὰ θέματα τῆς Ἐνότητας IV (κεφ. 9 μέχρι 12). Καὶ τέλος, στὴν Ἐνότητα V (κεφ. 13 μέχρι 22) ἔξετάζονται οἱ ἔννοιες τῆς ἐμπειρικῆς ἀντίληψης γιὰ τὴν πραγματικότητα, δι οὐρανού, ἀλλὰ καὶ τῆς φύσης, καὶ ἡ δύναμη τῆς «μαθηματικῆς αἰσθητικῆς», καὶ διερευνῶνται οἱ μεταφυσικοὶ προβληματισμοὶ ποὺ ἀφοροῦν τὶς ἔννοιες τῆς «κίνησης», τῆς «συνδετικότητας», καὶ τῆς «κραντικῆς πραγματικότητας».

Θὰ κλείσω τὴν παρουσίαση παραθέτοντας αὐτὰ ποὺ ἔγραψε ὁ συνάδελφος ἀκαδημαϊκὸς Δ. Νανόπουλος στὸν Πρόλογο τοῦ βιβλίου, ὅτι «Ἡ Φλούδα τοῦ Βερίκοκου» εἶναι «ένα πνευματικὸ tour de force στὴν σύγχρονη ἐπιστήμη καὶ ὅχι μόνο. Βλέπουμε ξεκάθαρα τὴν προσπάθεια, ἀγωνία θὰ ἔλεγα, ἐνὸς ἐνημερωμένου καὶ καλὰ πληροφορημένου σύγχρονου στοχαστῆ νὰ τὰ κατανοήσει ὅλα, ἀπὸ τὸ πῶς δημιουργήθηκε τὸ Σύμπαν μέχρι τὰ θαύματα, μέσα ἀπὸ ἕνα αἰτιοκρατικό, λογικό, «ἐπιστημονικό» πρίσμα. Ἰσως κάποιος νὰ πεῖ ὅτι αὐτὸς εἶναι ἕνα πολὺ φιλόδοξο ἐγχείρημα, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά πρέπει κάπου νὰ προσπαθοῦμε καὶ νὰ τολμοῦμε, ἀλλιῶς θὰ παραμείνουμε πάντα καθηλωμένοι στὰ εἰωθότα».

Τὸ ἔξωφύλλο τοῦ βιβλίου σχεδιάστηκε ἀπὸ τὸν συνάδελφο ἀκαδημαϊκὸ Παναγιώτη Τέτση.

Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν προσοχὴ σας.