

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 26^{ΗΣ} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28^{ΗΣ} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΗ

Μακαριότατε Άρχιεπίσκοπε Άθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, Κύριε Χριστόδουλε,
Κύριε Ὑφυπουργέ, Ἐκπρόσωπε τοῦ Πρωθυπουργοῦ καὶ τῆς Κυβέρνησης,
Κύριε Ἀντιπρόεδρε τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων,
Ἐκπρόσωπε τῆς Προέδρου τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων,
Κύριε ἐκπρόσωπε τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης,
Κύριε τέως Πρόεδρε τῆς Δημοκρατίας,
Κύριοι ἐκπρόσωποι τῶν Κομμάτων,
Κύριε Γενικὲ Γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων,
Κυρίες καὶ Κύριοι Ακαδημαϊκοί, Κυρίες καὶ Κύριοι Καθηγητὲς Πανεπι-
στημίου, Κυρίες καὶ Κύριοι,

Ἡ Ακαδημία Άθηνῶν, ὅπως καὶ πολλὰ ἄλλα Πνευματικὰ Ἰδρύματα τῆς
χώρας, ἔορτάζει σήμερα τὴν 66η ἐπέτειο ἐνὸς μεγάλου ιστορικοῦ γεγονότος τοῦ
σύγχρονου Ἑλληνισμοῦ, τοῦ ἔπους τῆς Ἀλβανίας, τοῦ ἔπους τοῦ '40 ἢ τοῦ, ὅπως
πολλοὶ τὸ δινομάζουμε, ιστορικοῦ ΟΧΙ τῆς χώρας μας στὴ φασιστικὴ Ἰταλία
πρῶτα καὶ στὴ ναζιστικὴ Γερμανία λίγους μῆνες ἀργότερα.

Τὴν πανηγυρίζουμε αὐτὴν τὴν ἐπέτειο, λόγω γνωστῶν στεγαστικῶν προβλη-
μάτων, στὴ φιλόξενη αἰδουσα Τελετῶν τοῦ Πανεπιστημίου Άθηνῶν, τοῦ ἀδελ-
φοῦ μὲ τὴν Ακαδημία Πανεπιστημιακοῦ Ἰδρύματος. Εὐχαριστῶ ἐκ μέρους τῆς
Ακαδημίας τὸν Πρύτανη καὶ τὴ Σύγκλητο γιὰ τὴ φιλοξενία τους.

Τὰ 66 χρόνια εἶναι πολλὰ γιὰ τὰ ἀτομα. Οἱ ἀναμνήσεις σβήνουν μὲ τὸ
πέρασμα τοῦ χρόνου καὶ ὁ βιολογικὸς κύκλος, ὅσων βίωσαν τὰ γεγονότα, σιγά-

σιγά κλείνει. Άκομα και οι άναπαραστάσεις τῶν γεγονότων αὐτῶν ἀπὸ τοὺς βιολογικοὺς και ίστορικοὺς κληρονόμους ξεδωριάζουν και ἐντάσσονται στὸ τελετουργικὸ τῶν ἐπετειακῶν στερεοτύπων. Ὄταν μάλιστα συνυφαίνονται μόνο μὲ τὶς ἀφηγηματικὲς και δοξαστικὲς ἀναφορὲς και δὲν χρησιμεύουν κάθε φορὰ ώς μία νέα ἀφετηρία προσπαθειῶν σύνδεσης ὅσων συνέβησαν και ὅσων συμβαίνουν σήμερα. Ὄταν δὲν χρησιμεύουν ώς δεξαμενὴ πλούσια σὲ διδάγματα και ώς στοιχεῖα ποὺ ἔνισχύουν τὴν ἐθνική μας αὐτοσυνείδηση και στὴν προκειμένη περίπτωση δὲν ὁδηγοῦν σὲ μία διαυγέστερη, πιὸ νηφάλια, πιὸ συνετὴ ἐπισκόπηση τοῦ ίστορικοῦ πλαισίου ὅπου τοποθετοῦνται τὰ γεγονότα αὐτά. Ὄταν τὸ ΟΧΙ τοῦ '40 ἀντιμετωπίζεται ώς μεμονωμένο ἀναμνηστικὸ ἡ ίστορικὸ συμβάν και δὲν συνδέεται μὲ ὅ,τι προηγήθηκε και ὅ,τι ἀκολούθησε αὐτὸ τὸ ίστορικὸ συμβάν.

Ο πόλεμος αὐτὸς δὲν ἦταν τυχαῖος, ὅπως ἵσως κανένας πόλεμος δὲν εἶναι τυχαῖος. Ἡταν ἔνας προαναγγελθεὶς πόλεμος, προϊὸν σημαντικῶν ἀνακατατάξεων στὸν Εύρωπαϊκὸ χώρῳ στὴ διάρκεια τοῦ μεσοπολέμου. Γεωπολιτικά, ἐθνικὰ και κοινωνικὰ αἰτήματα, ἀλλὰ και συμφέροντα ἔξερεψαν ιδεολογίες και κινήματα ποὺ κυοφόρησαν τὴ δημιουργία ριζικῶν καθεστωτικῶν ἀλλαγῶν. Τὰ καθεστῶτα ποὺ προέκυψαν μὲ ιδεολογικὰ ἐπιχρίσματα διαφόρου τύπου, ἔχοντας στὴν ἴδια τους τὴ φύση ώς πυρηνικὸ στοιχεῖο τὸν φυλετικὸ ἡγεμονισμὸ και τὸν παγγερμανισμό, ὁδήγησαν σὲ ἔναν κατακτητικὸ πόλεμο στὴν πιὸ ἀδίστακτη, στὴν πιὸ ἀποκρουστικὴ γιὰ τὴν ἀγριότητά του μορφή.

Ἡ χώρα μας δὲν ἦταν ἄμοιρη τῶν ἔξελιξεων αὐτῶν. Ἡ γεωγραφική μας θέση και τὰ γεωπολιτικὰ και γεωστρατηγικὰ συνεπακόλουθα τὴν καθιστοῦσαν ἀναγκαστικὰ μέρος αὐτῶν τῶν ἔξελιξεων. Μετὰ ἀπὸ ποικίλους κλυδωνισμούς, ἔσωτερικὲς ἔριδες, κινήματα ποὺ ἀποπροσανατόλιζαν τὸν λαὸ ἀπὸ τὰ πραγματικά του προβλήματα, ἐπικράτησε τελικά, μιὰ εἰκονική, κοινωνικὴ συνοχὴ κάτω ἀπὸ τοὺς συγκεντρωτικοὺς και καταπιεστικοὺς μηχανισμοὺς ἐνὸς δικτατορικοῦ πολιτεύματος. Ὁμως, παρὰ τὴν ἐπιφαινόμενη ιδεολογική του συγγένεια μὲ τὰ φασιστικὰ και ναζιστικὰ πρότυπα, αὐτὸ τὸ καθεστὼς κρατοῦσε ἀποστάσεις ὑπαγορευμένες ἀπὸ τὶς γεωπολιτικὲς ιδιαιτερότητες τῆς χώρας, ἀπέναντι σ' αὐτὰ τὰ καθεστῶτα. Ἐτσι, μέσα σ' αὐτὸ τὸ ἐπιδερμικὰ οὐδετεροποιημένο κλίμα ἀλλὰ μὲ τὸν πόλεμο νὰ ἔγει ἥδη ἀνάψει και τὸ ἔνα κράτος μετὰ τὸ ἄλλο μὲ ιδεολογικὴ σημαία τὸν ζωτικὸ χώρῳ και μὲ τὴν τακτικὴ τοῦ "Blitz Krieg" εἶχε θέσει ὑπὸ τὴν κυριαρχία του τὸ σύνολο τῆς Εύρωπης. Ο μέσος Ἐλληνας ἦταν ὁ παθητικὸς

και ίσως ό φοβοισμένος θεατής, χωρίς καθοδήγηση, συναλλάσσοντας μέσα στήν καθημερινότητά του, τις ατομικές του συμπάθειες και τους φόβους γιά τό ενα ή τό άλλο στρατόπεδο των έμπολέμων. "Ένα γεγονός, όμως, τάραξε τα φαινομενικά τουλάχιστον ήρεμα νερά της συνειδήσης του μέσου "Έλληνα: ό τορπιλισμός της «"Έλληνης» στις 15 Αύγούστου του 1940. Τό γεγονός αύτό πέρα από τα άλλα, έχει ενα συμβολικό χαρακτήρα. Και προπαντός λειτούργησε ώς άφυπνιστικό έρεθισμα. Άφυπνισε τους έφησυχάζοντες και έκανε αισθητή τήν άπειλή πολέμου. Τό κυριότερο, ό μέσος "Έλληνας είσεπραξε τό γεγονός ώς μία ύπουλη ένέργεια. "Όπως έγραψε άργοτερα άπό τό μέτωπο πού ύπηρετησε ώς στρατιώτης ό κατόπιν Πρωθυπουργός και διακεκριμένος Ακαδημαϊκός «Μόνο γιά ενα πράγμα δεν είναι ποτέ έτοιμος ό άθως: γιά την Αττικά». Τό άντιτιμο τού γεγονότος αύτου ήταν προφανώς ή ζύμη πού μετέτρεψε τις συνειδήσεις και προετοίμασε ψυχολογικά τους "Έλληνες γιά τὸν έπερχόμενο πόλεμο.

Τό θέμα δὲν είναι γιατί οι Ιταλοί φασίστες, και λίγους μῆνες άργοτερα οι Γερμανοί, είσεβαλαν στήν Έλλάδα. Ούτε γιατί και ποιὸς είπε τό ΟΧΙ. Δὲν ύπηρε περιθώριο άπό πολιτικής άλλα και στρατιωτικής πλευρᾶς γιά διλήμματα ΝΑΙ ή ΟΧΙ. "Οταν ό Μεταξᾶς άπαντησε στὸν Ιταλὸ Πρέσβη "Alors c' est la guerre", τὰ Ιταλικὰ στρατεύματα εἶχαν άρχισει ήδη νὰ διαβαίνουν τὴ μεθόριο και σὲ Έλληνικὸ ἔδαφος διεξήχθησαν οἱ πρῶτες και άποφασιστικὲς μάχες. Τό γιατί -άν ύπάρχει ώς έρωτημα άκόμα και σήμερα -άντεδρασε ό κόσμος, ό λαὸς αὐτῆς τῆς χώρας, μὲ τὸν ἐνδουσιώδη τρόπο ποὺ άντεδρασε. Αύτὸ είναι τὸ έρωτημα. Μιὰ άντεδραση ποὺ δὲν εἶχε τουλάχιστον ἐπιδείξει στὶς τοτινὲς συνθῆκες κανένας άλλος λαός.

Πολλὰ έχουν γραφεῖ και θὰ γραφοῦν περισσότερα. Ό πόλεμος έγινε γιά νὰ έξασφαλιστεῖ ή ἔδαφική ἀκεραιότητα τῆς χώρας και ό "Έλληνας φαντάρος πολέμησε γιά τὴν τιμὴ τοῦ ίδιου, τῆς οἰκογένειάς του, τῶν συμπατριωτῶν του. "Ήταν ή φωνὴ τῶν προγόνων, ήταν ή ίδεολογικὴ και πολιτικὴ άντισταση στὸν φασισμό, ήταν ή εύκαιρια γιά κοινωνικὲς άλλαγές στὴ χώρα. Προφανῶς ήταν όλα μαζὶ. Άλλὰ αύτὸ τὸ ξέσπασμα τοῦ παλλαϊκοῦ ἐνδουσιασμοῦ, αύτὸ τὸ πανηγύρι, άντὶ γιά πανικὸ στὸ ἀκουσμα τῆς ἔναρξης τοῦ πολέμου, δὲν μπορεῖ νὰ είναι μόνο αύτό. Είναι ενα ἀδιαίρετο σύνολο, άλλὰ και ώς σύνολο είναι ενα φαινόμενο ἀσυνήθιστο. "Ένας μικρὸς λαὸς νὰ μὴν πανικοβάλλεται μπροστὰ στήν καταθλιπτικὴ ύπεροχὴ τοῦ εἰσβολέα, άλλὰ νὰ ἐνθουσιάζεται άπὸ τὴν προσδοκία τῆς νίκης.

"Η ιστορικὴ σημασία τοῦ '40 εἶχε τὰ γνωστὰ ἐπακόλουθα, τὴν πείνα, τὴν

ἀνέχεια, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀντίσταση, τὴν καθολικὴν συμμετοχὴν τοῦ λαοῦ ἀπέναντι στὸ καθῆκον.

Σημειώθηκαν καὶ ρωγμὲς στὴν καθολικότητα αὐτῆς τῆς συμμετοχῆς. Όμως τὸ πνεῦμα τοῦ ἔπους τοῦ '40 εἶχε ἥδη ἐπαγχθεῖ στὸ συλλογικὸ ἀσυνειδῆτο τοῦ λαοῦ μας.

Ο «πατριωτισμός» ἐμπεδώθηκε, δχι μόνο ὡς κληροδότημα τῆς Γαλλικῆς ἐπανάστασης καὶ τοῦ ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ ἀγώνα τοῦ '21. Ἐμπεδώθηκε ὡς ἀξία, τῆς ὁποίας ἡ ὑπεράσπιση ἐνέχει καὶ τὸ ἐνδεχόμενο τῆς προσωπικῆς θυσίας.

Σήμερα, καλούμαστε αὐτὴ τὴν ἀξίαν νὰ τὴν συνδέσουμε μὲ τὴν ἐπικρατοῦσα παγκόσμια πραγματικότητα. Νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὶς νέες προκλήσεις. Νὰ συνυφάνουμε τὸν πατριωτισμὸ μὲ τὴ γνώση, ἀλλὰ καὶ τὶς πολιτικὲς ἀξίες, τῶν ὁποίων ἔμεινεις οἱ Ἑλληνες ἔχουμε πλούσια ἀποθέματα. Νὰ κεφαλοποιήσουμε τὶς ἀρετὲς καὶ τὶς θυσίες, δσων προηγήθηκαν, σὲ ἔναν ἀγώνα γιὰ καλύτερη θέση στὴν παγκόσμια κοινότητα, μὲ τὴν Παιδεία μας, τὶς γνώσεις μας καὶ τὶς ἀξίες μας. Νὰ παραδειγματιστοῦμε ἀπὸ τὸ ἔπος τοῦ '40 καὶ τὴν καθολικὴν ἀντίσταση στὴν κατοχὴ καὶ νὰ ἀφυπνίσουμε καὶ πάλι σὲ καιρὸ εἰρήνης τὶς ἀρετὲς ἐκεῖνες, ποὺ ὁ πόλεμος τοῦ '40 εἶχε ἀναδείξει.

Τὸν πανηγυρικὸ τῆς ἡμέρας θὰ ἐκφωνήσει, μετὰ ἀπὸ ἔγκριση τῆς Συγκλήτου τῆς Ἀκαδημίας, ὁ συνάδελφος ἀκαδημαϊκός, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Περγάμου, κ. Ιωάννης Ζηζιούλας. Ο τίτλος τῆς ὁμιλίας του εἶναι: *Τὸ πνευματικὸ καταπίστευμα μιᾶς Ἐποποιίας.*

Παρακαλῶ τὸν Σεβασμιώτατο νὰ ἀνέλθει στὸ βῆμα.

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ ΜΙΑΣ ΕΠΟΠΟΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΡΓΑΜΟΥ κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΗΖΙΟΥΛΑ

Ἐξήντα ἔξι όλοκληρα χρόνια πέρασαν ἥδη ἀπὸ τὴν νύχτα ἐκείνη τῆς 28ης Οκτωβρίου 1940, ὅταν ὁ Ἰταλὸς πρεσβευτὴς στὴν Ἀθήνα μετέφερε στὸν τότε Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλλάδας τὸ ἵταμὸ τελεσίγραφο, ποὺ δήλωνε ὅτι, ἀν δὲν γίνονταν δεκτοὶ οἱ ὅροι του, ἡ Ἱταλικὴ ἐπίθεση κατὰ τῆς Ἑλλάδας θὰ ἀρχιζε στὶς 6 τὸ πρώι. Ἡταν μία ἀπὸ ἐκεῖνες τὶς στιγμές, κατὰ τὶς ὁποῖες ὁ χρόνος γίνεται καιρός, καὶ τὰ δευτερόλεπτα φορτίζονται μὲ σπουδαιότητα αἰώνων. Τὸ “ὄχι” τοῦ Ιωάννου Μεταξᾶ στὸ τελεσίγραφο αὐτὸ ἔταμε τὸν χρόνο στὸ “πρότερον” καὶ τὸ “οὔτερον”, χαράσσοντας ἔνα ὁρόσημο, ποὺ θὰ σημάδευε γιὰ πάντοτε τὴν ιστορία.

Ἡ τομὴ αὐτὴ στὸν ροῦ τοῦ χρόνου καὶ τὴν πορεία τῆς ιστορίας δὲν ὑπῆρξεν ὑπόθεση ἐνὸς ἀνθρώπου. Σύσσωμος ὁ ἑλληνικὸς λαὸς μὲ μιὰ πρωτοφανῆ καὶ ἀνεξήγητη ἐνότητα καὶ σύμπνοια ταυτίστηκε μὲ τὴν ἀπόφαση αὐτὴ τοῦ κυβερνήτου του. Διερωτάται μάλιστα κανείς, ἐὰν ἡ ἀπόφαση αὐτὴ δὲν ὑπαγορεύτηκε ἀπὸ τὴν θεοφανίην της θεοτόκης της Αὐτού, καὶ μόνον αὐτό, ἀπαιτοῦσε ὁ ἑλληνικὸς λαός. Αὐτὸ ὄμοιογει ὁ ίδιος ὁ Μεταξᾶς ἀπολογούμενος, κατὰ κάποιον τρόπον, γιὰ τὴν ἀπόφασή του τὴν 30η Οκτωβρίου κατὰ τὴν ὁμιλία του πρὸς τοὺς ιδιοκτῆτες καὶ συντάκτες τῶν ἀθηναϊκῶν ἐφημερίδων. “Γνωρίζω, εἶπε, ὅτι ὁ ἑλληνικὸς λαός δὲν θὰ ἥτο δυνατὸν νὰ δεχθῇ ἀλλο τι αὐτὴν τὴν στιγμήν. Διότι εἶναι ἐλεύθερος καὶ ἀπερίσπαστος εἰς τὴν φυσικὴν εὐθυκρισίαν του καὶ ὑπερηφάνειαν”.

Πράγματι, ἔτσι ἦταν. Αποτελεῖ κοινὸν τόπον ἡ ἔξαρση τῆς ψυχικῆς ἐνότητας, καὶ τοῦ ἐνθουσιασμοῦ, αἰσθημάτων, μὲ τὰ ὅποια εἰσῆλθε τότε στὸν πόλεμο σύσσωμος ὁ ἑλληνικὸς λαός, ὑπερβαίνοντας τὶς πολιτικὲς καὶ ἄλλες ἀντιπαραθέσεις του, καὶ τὴν ίδια ἀκόμη τὴν ἀντίθεσή του πρὸς τὸ ἀνελεύθερο καθεστώς, ποὺ τὸν κυβερνοῦσε τότε. Ὅσοι ἔζησαν τὴν ἡμέρα ποὺ κηρύχτηκε ὁ πόλεμος, ἔχουν πολλὰ νὰ διηγηθοῦν γιὰ τὸν τρόπο, μὲ τὸν ὅποιο δέχτηκαν τότε οἱ Ἑλλήνες τὸν πολεμικὸ συναγερμό. Ἐνας ἀπὸ αὐτούς, ὁ φιλόλογος Δικαῖος Βαγιακάκος, μᾶς ἀφησε στὸ Ήμερολόγιό του τὴν ἔξῆς περιγραφή:

“Ωρα 6 πρωινή,
ένα άπαίσιο δαιμονικό σφύριγμα καλούσε τὴν πόλιν τῆς Παλλάδος σὲ γενικὸν συναγερμό.

Αγωνία καὶ ἀνατριχίλα διέδραμε τὸ κορμὶ ὅλων. Μισόγυμνοι πετιώνται στοὺς δρόμους ἄνδρες, γυναῖκες καὶ παιδιά...

Πόλεμοι! Πόλεμοι! ἦταν ἡ λέξη ποὺ πετοῦσε ἀπὸ στόμα σὲ στόμα. Πόλεμοι!
Ἐπιστράτευσι! Συναγερμός!

Τὸ τραῖνο ἀγκομαχώντας ἀπ’ τὸ θαρρὸν φορτίο μᾶς φέρνει στὴν Πελ/νησο.

Τὰ χωρὶα δείχνουν καὶ αὐτὰ τὴν πολεμικὴν ὅψη τῆς χώρας.

Ξεσήκωμα γενικὸν στοὺς διαφόρους σταθμούς. Θέαμα συγκινητικό.

Σὲ κάθε σταθμὸν γυναῖκες τοῦ λαοῦ μὲ ζωγραφισμένη τὴ συγκίνηση στὸ πρόσωπο, ἀλλὰ καὶ μὲ θαρραλέα καρδιὰ μᾶς εὔχονται “στὸ καλό”.

“Ολοὶ οἱ ἐνδιάμεσοι σταθμοὶ γιομάτοι κόσμο. Κόбоυν δάφνες καὶ στολίζουν τὸ τραῖνο.

Αὐτὸ τὸ μεγαλειώδες φρόνημα κράτησε σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ ἑλληνο-ταλικοῦ πολέμου καὶ συνεχίστηκε στὴ Γερμανικὴ Κατοχή. Οἱ κακουγίες, οἱ στερήσεις, οἱ ἀμέτρητες θυσίες σὲ κόπο, ἀλλὰ καὶ σὲ αἷμα, δὲν στάμηκαν ίκανὲς νὰ κάμψουν τὸ φρόνημα αὐτὸ τοῦ στρατοῦ καὶ τοῦ λαοῦ, ἀκόμα καὶ ὅταν ὅλα ἔδειχγαν ὅτι “τὸ τελευταῖον ἐκβάν” Θὰ ἀπεδείκνυε μάταιον καὶ παράλογον “ἔκαστον τῶν πρὶν ὑπαρξάντων”. Άλλ’ ἦταν ἄραγε μάταιος ὅλος αὐτὸς ὁ σγκος τῶν θυσιῶν; Άφησε κάτι πίσω του ἡ ἦταν μιὰ ἔξαρση συναισθητική, προορισμένη νὰ γίνει ἀπλῶς μιὰ ἀνάμνηση ἐνός ἐνδόξου παρελθόντος;

Αποτελεῖ κοινὴ καὶ ἀδιαφορισθήτη διαπίστωση ὅτι ὁ πόλεμος στὰ θουνὰ τῆς Ἀλβανίας μὲ τὶς ἐντυπωσιακὲς ἐπιτυχίες τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ συνετέλεσεν ἀποφασιστικὰ στὴν τελικὴ νίκη τῶν συμμαχικῶν δυνάμεων ἐπὶ τοῦ Ἄξονος. Κρινόμενες, συνεπῶς, μὲ τὸ μέτρο τῆς ἀμέσου ἀποτελεσματικότητας οἱ θυσίες τῆς Ἐλλάδος δὲν ἦταν μάταιες. Συνέβαλαν στὴν τελικὴ νίκη τοῦ ἐλευθέρου κόσμου ἐπὶ τῶν δυνάμεων τοῦ φασισμοῦ. Άλλὰ ἡ ἐποποιία τοῦ ’40 δὲν μπορεῖ νὰ ἐκτιμηθεῖ μόνον μὲ τὸ μέτρο τῆς πολεμικῆς τῆς χρησιμότητας. Η σπουδαιότητά της συνίσταται στὸ ὅτι, πάνω ἀπὸ τὴν ἀδιαφορισθήτη στρατιωτικὴ καὶ πολιτικὴ τῆς σημασία, ὑπῆρξεν ἔνα γεγονός πνευματικό. Στὸ θαυμύτερο αὐτὸ πνευματικὸ νόημα τῆς μεγάλης ἐποποιίας ἡστιάσουμε τὴν προσοχή μας στὴ σημερινὴ μας ὄμιλία. Διότι μόνον ἔτσι θὰ μπορέσουμε νὰ μετατρέψουμε τὴ σημερινὴ ἐπέτειο ἀπὸ πανηγυρισμὸ καὶ καυχησιολογία γιὰ ἐπιτεύγματα ἄλλων

γενεῶν σὲ νοηματισμὸ τῆς ἴδιας τῆς ὑπάρξεώς μας. Καὶ διότι μόνον ἔτσι θὰ ἀναδείξουμε τὴ διαχρονικὴ ἀξία τοῦ γεγονότος ποὺ τιμοῦμε σήμερα.

1. “Οταν ὁ Ἱωάννης Μεταξᾶς ἀπευθυνόταν στοὺς ἐκπροσώπους τῶν μέσων ἐνημερώσεως τὴν ἐπομένη τῆς κηρύξεως τοῦ πολέμου ἔλεγε, ἐκτὸς τῶν ἄλλων ποὺ ἦδη ἀνέφερα, καὶ τὰ ἔξης θαρσήμαντα γιὰ τὸ πνευματικό τους βάρος:

“Ἐν τούτοις, πρέπει νὰ σᾶς ἐπαναλάβω ὅ,τι ἐπισημάτερον διεκήρυξα ἀπὸ τὴν πρώτην στιγμήν. Η Ἑλλὰς δὲν πολεμᾶ διὰ τὴν Νίκην. Πολεμᾶ διὰ τὴν δόξαν”.

Τὰ λόγια αὐτὰ ἐκφράζουν τὸ βαθύτατο πνευματικὸ περιεχόμενο τοῦ φρονήματος καὶ τῶν κινήτρων, ποὺ ὁδήγησαν τὴν Ἑλλάδα στὴν ἀπόφαση νὰ πολεμήσει. Η Ἰταλία ἦταν μεγάλη δύναμη, καὶ φυσικὰ εἶχε πίσω της τὴν ὑποστήριξη μιᾶς πανίσχυρης Γερμανίας. Θὰ ἦταν ἀσυγχώρητη ἀφέλεια νὰ πιστεύσει τότε ἡ μικρή μας χώρα ὅτι ὁ πόλεμος θὰ ἦταν ὀπωσδήποτε γι’ αὐτὴν νικηφόρος, δοῦλευτος μάλιστα ὅτι ἦταν ἔντονη ἀκόμα ἡ πικρία της ἀπὸ τὴν εἰς βάρος της ἐρωτοτροπία τῆς Ἀγγλίας καὶ τῆς Γαλλίας μὲ τὴν Βουλγαρίαν διὰ τῆς οἰκοδομουμένης τότε Βαλκανικῆς Συνεννοήσεως, καὶ ὅτι ἔθλεπε τὴν τύφλωση τῆς Δύσεως, ποὺ θεωροῦσε τὴ Γερμανία ως προμαχῶνα κατὰ τοῦ κοιμουνισμοῦ. “Ἐνα μῆνα, ἄλλωστε, πρὸ τῆς ιταλικῆς εἰσβολῆς στὴν Ἀλβανία ἡ Ἀγγλία ἀπαιτοῦσε ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα νὰ πληρωσει τὰ χρέη της! Ἐτσι ὁ Μεταξᾶς –καὶ μαζί του ὁ ἐλληνικὸς λαός– ἀποφασίζουν νὰ πολεμήσουν χωρὶς ἐλπίδα νίκης. Ο Μεταξᾶς τὸ δύμολογει ἀπεριφράστως στὴ μνημονεύθεισα ὁμιλίᾳ του πρὸς τοὺς ἐκδότες καὶ τοὺς δημοσιογράφους:

“Ὕπάρχουν στιγμὲς κατὰ τὶς ὁποῖες ἔνας λαὸς ὀφεῖλει, ἀν θέλῃ νὰ μείνῃ μεγάλος, νὰ εἶναι ικανὸς νὰ πολεμήσῃ ἔστω καὶ χωρὶς καμμίαν ἐλπίδα νίκης. Μόνον διότι πρέπει”.

Δύο εἶναι τὰ στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ ἔξαρθμοῦν ως πνευματικὸ περιεχόμενο αὐτῆς τῆς στάσεως.

α) Η δόξα δὲν ἔξαρταται ἀπὸ τὴ νίκη. Η νίκη ἀναφέρεται στὸ ἀποτέλεσμα μιᾶς πράξεως. Η δόξα ἀφορᾶ στὸν τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖο ἐνεργεῖται ἡ πράξη. Δυνατὸν νὰ νικήσει κάποιος μετερχόμενος δολίους τρόπους ἢ ἐπιφέροντας καταστροφὲς ἀθώων καὶ ἀδυνάτων. Ἀπὸ πνευματικῆς ἀπόψεως ἡ νίκη αὐτὴ εἶναι ἄδοξος. Αντιθέτως, μπορεῖ κανεὶς νὰ ἡττηθεῖ ἐν τέλει, ἀλλὰ νὰ ἔχει κερδίσει κλέος πνευματικό, εἴτε διότι πολέμησε γενναῖα, εἴτε διότι τὸ κίνητρο καὶ ὁ σκοπός του ὑπῆρξαν πνευματικά, ὑπαγορευόμενα ὅχι ἀπὸ τὴ δύψα τῆς κατακτήσεως καὶ τῆς ἐκμεταλλεύσεως τῶν ἄλλων ἢ τῆς ἐπεκτατικῆς κυριαρχίας καὶ τῆς ὑποδούλω-

σης τῶν ἀντιπάλων, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄμυνα τῶν πατρίων καὶ τὴν προστασία τῶν ἀδυνάτων.

Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα καὶ πρότυπο μιᾶς τέτοιας δόξας προβάλλει ἡ Χριστιανικὴ πίστη στὸν Σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ἐνδιαφέρον ὅτι στὴν Καινὴ Διαθήκη, καὶ ἴδιαίτερα στὸ Κατὰ Ιωάννην Εὐαγγέλιο, ὁ Σταυρὸς προβάλλεται ὡς “δόξα” τοῦ Χριστοῦ: “Νῦν (δηλαδὴ τὴν ὥρα τοῦ Σταυροῦ) ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου” (Ιωάν. 13, 31).

Ο Ἐσταυρωμένος εἶναι ὁ πλέον ἡττημένος τῆς ιστορίας, ἀφοῦ στὴν πάλη Του μὲ τὸ κακὸ θανατώνεται ταπεινωμένος. Ἡ δόξα Του ἔγκειται στὸ ὅτι ἡ θυσία Του εἴχε ὡς κίνητρο καὶ ὡς σκοπὸ τὴν Αγάπη, αὐτὴ τὴν ὑπέρτατη πνευματικὴ ἀξία, ἡ ὁποία παραμένει ἀγέτητη. Γι’ αυτὸ καὶ ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ ἔγινε σύμβολο νίκης, ἀφοῦ ἡ θυσία Του νικᾷ τὸ κακὸ διὰ τῆς Αγάπης, τῆς ὁποίας ἡ δόξα καὶ τὸ μεγαλεῖο παραμένουν ἀκλόνητα στὶς συνειδήσεις τῶν ἀνθρώπων κάθε ἐποχῆς.

6) Τὸ νὰ μάχεται κανεὶς χωρὶς καμμιὰ ἐλπίδα νίκης, μόνο διότι πρέπει, ἀκούγεται ὡς παραφροσύνη. Σχετικοποιεῖ τὴν ἀρχὴ τῆς Realpolitik, μὲ τὴν ὁποίᾳ πορεύεται κατὰ κανόνα ἡ διπλωματία τῶν κρατῶν, αὐτὴ ποὺ τόσο αὐτάρεσκα αὐτοαποκαλεῖται “ἡ τέχνη τοῦ ἐφικτοῦ”. Καὶ εἶναι μὲν ἀληθὲς ὅτι ὁ πόλεμος δὲν εἶναι πάντοτε ἡ καλύτερη λύση, καὶ πρέπει νὰ προτιμᾶται μόνον ὡς ἀπολύτως ἀναγκαῖον κακόν, ἀλλὰ ἡ ἀποφυγὴ του χάρη καὶ μόνον τῆς εὐημερίας καὶ τῶν ἀπαιτήσεών της, ὅταν διακυβεύονται ὑψιστα πνευματικὰ ἀγαθά, δὲν φαίνεται νὰ ἀρμοζεῖ σ’ αὐτοὺς ποὺ ἔγραψαν τὴν ἐποποιία τοῦ ’40.

Ἐτσι, τιμώντας τὴν ἐποποιία τοῦ ’40 μοιάζει σὰν νὰ τιμοῦμε τὴν παραφροσύνη. Ἰδιαίτερα οἱ γενεές, ποὺ ἐπέζησαν ἢ ἐπακολούθησαν, πολὺ συχνὰ ἀντιμετώπισαν τὸν πειρασμὸ νὰ θεωρήσουν ἐντελῶς ἀσύμφορη γιὰ τὴ χώρα μας τὴν προσφορὰ τόσων θυσιῶν στὸν πόλεμο ἐκεῖνο, καθὼς ἐλέπουν τοὺς ισχυροὺς συμμάχους, ποὺ τότε χαρακτήριζαν ὡς “ῆρωες” τοὺς στρατιώτες μας, νὰ ἀδικοῦν κατάφωρα τὸν ἐλληνισμό, καὶ σχι μόνο νὰ μὴν τοῦ ἀποδίδουν ὅσα τοῦ ὑποσχέθηκαν, καὶ ὅσα δικαιώς τοῦ ἀνήκουν, ἀλλὰ καὶ νὰ χαρίζουν τμήματά του σ’ ἐκείνους, ποὺ τὴν ὥρα τοῦ πολέμου προτίμησαν μὲ σύνεση καὶ ρεαλισμὸ νὰ μείνουν οὐδέτεροι καὶ ἐκτὸς κάθε θυσίας. Πῶς νὰ δροῦν τὸ κουράγιο οἱ γενιές αὐτὲς νὰ ἐκτιμήσουν εἰλικρινά, μὲ θαυμασμὸ καὶ διάθεση μιμήσεως, αὐτοὺς ποὺ ἔγραψαν τὴν ἐποποιία τοῦ ’40;

Καὶ ὅμως, ἂν κάτι εἴχει νὰ μᾶς πεῖ ἡ σημερινὴ ἐπέτειος, εἶναι πώς σὲ τελικὴ ἀνάλυση τὸ ἀληθινὸ συμφέρον ἐνὸς λαοῦ δὲν δρίσκεται στὴν ἄμεση εἰσπραξῆ

τῶν ὡφελημάτων καὶ κερδῶν, ποὺ συνεπάγονται οἱ θυσίες του, ἀλλὰ στὴν γενικότερη ὡφέλεια τῆς εὐρύτερης ἀνθρώπινης κοινότητας, μέσα στὴν ὅποια ζεῖ καὶ κινεῖται. Ἐτσι ὁ ἑλληνισμὸς μπορεῖ νὰ μὴν εἰσέπραξε τὰ ὡφελήματα τῶν θυσιῶν του, τὰ ὅποια τοῦ ἀνήκαν, ζεῖ ὅμως καὶ ἀναπνέει καὶ αὐτὸς τὸν δέρα τῆς ἐλευθερίας, ποὺ ἀπολαμβάνουν καὶ τὰ ἄλλα πολιτισμένα κράτη σήμερα, κάτι ποὺ ἵσως, ἀν ὅχι ἀσφαλῶς, δὲν θὰ συνέβαινε, ἀν δὲν ἐμάχετο τότε καὶ αὐτὸς ἐναντίον τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους. Οἱ θυσίες, ἐπομένως, τοῦ '40 δὲν πῆγαν ἐπὶ ματαίῳ. Τὰ πνευματικὰ ἀγαθά, ποὺ προέκυψαν ἀπὸ ἐκεῖνες τὶς θυσίες τῆς Έλλάδος, ἡ ἐλευθερία, ὁ σεβασμὸς τῆς ἑτερότητας καὶ ἄλλα ὅσα τότε ἐκινδύνευαν, καὶ ὅσα τραγικὰ καταπατήθηκαν στὸ Auschwitz καὶ ἀλλοῦ, διασώθηκαν ὡς κτῆμα ὅλης τῆς πολιτισμένης ἀνθρωπότητας, καὶ συνεπῶς, ὡς κτῆμα καὶ τῆς Έλλάδος. Αὕτη, ἀλλωστε, ὑπῆρξε ἡ μοῖρα τοῦ ἑλληνισμοῦ ἀπὸ ἀρχαιοτάτων γρόνων: νὰ ἐμπλουτίζει μὲ πνευματικὲς ἀξίες τὴν ἀνθρωπότητα θυσιάζοντας πολλὲς φορὲς τὸ στενότερο ἔμνικό του συμφέρον.

2. Άλλα, ἀν καὶ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς καὶ ἡ ἡγεσία του γνωρίζαν πολὺ καλὰ ὅτι ὁ ἀγώνας των ἦταν ἀνισος καὶ ἡ νίκη ἀβέβαιη ἀν καὶ προσέφεραν τὶς θυσίες τους γιὰ τὴ δόξα, καὶ ὅχι γιὰ τὴ νίκη· δὲν ἐγκατέλειψαν ποτὲ τὴν πίστη ὅτι ὅλα εἶναι δυνατά, ἀκόμα καὶ αὐτὴ ἡ νίκη. Ἡ ἐποποίᾳ τοῦ '40 γράφηκε μὲ τὸ μελάνι τῆς πίστεως. Μᾶς ἀποκάλυψε τί εἶναι πίστη, μιὰ ἔννοια πολὺ συχνὰ παρεξηγημένη ἡ καὶ διαβεβλημένη μέσα στὴν ἀτμόσφαιρα τοῦ ὄρθιολογισμοῦ ποὺ μᾶς περιβάλλει. Τί εἶναι πίστη; Ὁ συγγραφέας τῆς πρὸς Βέραίους ἐπιστολῆς, ἐνὸς ἀπὸ τὰ κανονικὰ βιβλία τῆς Καινῆς Διαθήκης, δίνει τὸν πιὸ ἀκριβῆ καὶ περιεκτικὸ ὄρισμὸ τῆς πίστεως:

“Ἐστι δὲ πίστις ἐλπίζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἐλεγχος οὐ διεπομένων” (κέφ. 11,1).

Πίστη δὲν εἶναι, ὅπως συνήθως νομίζεται, ἡ ἀποδοχὴ τῆς ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ ἡ ἡ προσυπογραφὴ ὁρισμένων δογμάτων ἡ λογικῶν προτάσεων. Πίστη εἶναι ἡ ἀποδοχὴ τοῦ ἀνθρωπίνως καὶ λογικῶς ἀδυνάτου ὡς δυνατοῦ, ὁ ἀπεγκλωβισμὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὰ δεσμὰ τοῦ ὄρθιολογισμοῦ, ποὺ περιορίζει τὸ ὑπαρκτὸ σὲ ὅσα ἐλέγχουν οἱ αἰσθήσεις καὶ ἡ ἀνθρώπινη λογική. Μὲ τὰ λόγια τοῦ Δροσίνη,

“Πίστη εἶναι ὅταν
ὅσο ἀλόγιστο καὶ πλάνο ὁ νοῦς κι ἀν τὸ ξέρη
ἥλιο προσμένεις τὰ μεσάνυχτα
κι ἀστροφεγγιὰ τὸ μεσημέρι”.

Αύτή την πίστη έπεδειξεν ό ελληνικός λαὸς κατὰ τὸν ἐλληνοϊταλικὸ πόλεμο τόσο στὰ μετόπισθεν ὅσο, καὶ πρὸ πάντων, στὸ μέτωπο τῆς μάχης. Ἐκεῖ, στὸ μέτωπο, ὁ στρατιώτης δὲν εἶχε νὰ παλαιύψει μόνο μὲ ἔναν ἐχθρό, ποὺ εἶχεν ἀσύγκριτη ὑπεροπλία, ἀλλὰ καὶ μὲ τὶς κακουγίες, μὲ τὸν ἴδιο τὸν θάνατο. Ἐκεῖ ἔπρεπε νὰ πιστεύει ὅτι οἱ ἀνθρώπινες, οἱ σωματικὲς δυνάμεις του ἦταν ἀνεξάντητες, πώς ἡ ψυχή του μποροῦσε νὰ προστάξει τὸ σῶμα του καὶ ἐκεῖνο νὰ ὑπακούει, ἔτσι χωρὶς ὅρια, σὰν νὰ ἥταν καὶ αὐτὸ ἀδάνατο. Εἶναι συγκλονιστικὲς οἱ σχετικὲς περιγραφές τοῦ Βαγιακάκου στὸ Ἡμερολόγιο του ποὺ μᾶς χάρισε δημοσιευμένο ό “Σύλλογος πρὸς διάδοσιν ὧφελίμων βιβλίων” μὲ τὴν εἰσαγωγὴ καὶ ἐπιμέλεια τῆς Ἐλένης Μπελιᾶ:

“Ἡ πορεία (πρὸς τὴν Πίνδο) γίνεται μέσα σὲ λάσπη, σκοτάδι, πίσσα, ὄμιχλη... Ἡ φύσις ἀγρία. Περνᾶμε σὲ ἄγριες ρεματιές. Ἀνεβαίνομε στὶς κορυφὲς τῆς Πίνδου. Τὸ σκοτάδι εἶναι πίσσα. Βαδίζομε μὲ τὰ αὐτιά... Ἡ ἀνοδος πρὸς τὸ ὑψωμα τῆς Κουτσούφλιανης ἦταν μαρτυρική. Λάσπες, βροχή. Μὲ μεγάλη ταλαιπωρίᾳ φτάνομε ἐπὶ τέλους στὸν τόπο τοῦ καταυλισμοῦ. Ἐκεῖ μᾶς περίμενε μεγάλο μαρτύριο. Ἡ λάσπη γόνα. Νὰ κατασκηνώσης καὶ ποῦ;”

Παρόμοια εἶναι καὶ ἡ περιγραφὴ τοῦ Ὁδοσσέα Ἐλύτη στὸ “Ἄξιον Ἐστί”, ἀλλὰ καὶ τοῦ Ἀγγελου Βλάχου στὸ “Μνῆμα τῆς Γρηγᾶς”. Ο τελευταῖος, λέει καὶ ἀντιγράφει τὸν Βαγιακάκο, περιγράφει τὴν ἴδια πορεία μὲ τὰ ἴδια σχεδὸν λόγια:

“Ἡ πορεία γίνεται λασποπάτημα. Λάσπη τῆς Ἀλβανίας! Στοιχεῖο τῆς καὶ φοβέρα τῆς, κι ἐχθρὸς ἀπιαστος κι' ἀνίκητος... Δὲν πρέπει οὔτε μία στιγμὴ νὰ χαλαρωθεῖς, οὔτε μία στιγμὴ νὰ ἀδρανήσεις. Πρέπει νὰ παλεύεις σὲ κάθε 6ῆμα μὲ τὴ λάσπη γιὰ νὰ μὴ σοῦ ρουφήξει τὰ πόδια... Περπατᾶμε στ' ἀνοιχτά. Καὶ περνᾶμε πάλι ὕρες ποὺ παλεύουμε σκυφτοί, μὲ τὸν ἀέρα στὰ μοῦτρα, μὲ τὸ χιόνι ποὺ μᾶς δέρνει παγωμένες καμουτσικιές... Κάθε τόσο σταματάει ἡ φάλαγγα καὶ γυρίζομε νὰ κοιτάξομε ὁ ἔνας τὸν ἄλλον, σὰν μιὰ παρηγοριά, σὰν γιὰ νὰ δοῦμε πώς καὶ ἀλλοι ἀνθρωποι, κι ἀλλα κορμιὰ ἐκτὸς ἀπό μᾶς βρίσκονται δῶ πάνω καὶ παλεύουν κι' ἀγωνίζονται...”.

Ἀν παραθέτω τὰ ἀποσπάσματα αὐτά, δὲν εἶναι γιὰ νὰ σᾶς πῶ κάτι καινούργιο, κάτι ποὺ δὲν τὸ ξέρατε. Εἶναι γιὰ νὰ σᾶς ἐρωτήσω: ποὺ βρέθηκε ὅλη ἡ χαλύβδινη ἀντοχή, ποὺ ἔκανε τοὺς ἀνθρώπους αὐτοὺς νὰ μὴ λυγίσουν, νὰ μὴν ἐγκαταλείψουν τὰ ὅπλα τους, νὰ ἐπιμείνουν; Δὲν γνωρίζω ποιὲς εἶναι οἱ δυνατότητες ποὺ διαθέτει τὸ ἀνθρώπινο σῶμα. Ἰσως νὰ εἶναι ἀπειρες, ἵσως νὰ ἥταν ἀρκετὲς γιὰ νὰ ἔξηγήσουν τὴν ἀντοχή, ποὺ ἔδειξαν οἱ στρατιώτες ἐκεῖνοι, χωρὶς νὰ γρει-

άζεται νὰ ἀναζητήσουμε τὴν ἐξήγηση ἔξω ἀπὸ τὴν ἀπλῆ βιολογία. Διερωτῶμαι ὅμως ἂν τὰ σώματα τῶν σημειωνῶν μας νέων, τὰ γυμνασμένα στὰ γυμναστήρια καὶ καλοθρεμμένα, θὰ ἀντεχαν σὲ μία παρόμοια ταλαιπωρία. Ἐν τελικὰ μπορεῖ χωρὶς κάποια παρόρμηση, κάποια ἐσώτερη πίστη, νὰ συγκρουστεῖ κανεὶς μὲ τὸ ἀδύνατο, μὲ τὸν ἴδιο τὸν θάνατο. Ἐν δὲν εἶναι φυσικότερο, πιὸ συνεπὲς πρὸς τὸ ἔνστικτο τῆς αὐτοσυντηρήσεως, νὰ φεύγει κανεὶς ἀντὶ νὰ ἐπιμένει, ὅταν συγκρούεται μὲ τὸν ἴδιο τὸν θάνατο.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ πρέπει νὰ κάνομε μία διευκρίνηση. Η πίστη, ποὺ χαλυβδώνει τὴν βιολογικὴ ἀντοχή, δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ εἶναι πάντοτε συνειδητή. Μπορεῖ νὰ ὀφείλεται σὲ μία στάση ζωῆς, σὲ ἔνα ἥθος, ποὺ διαμορφώνεται μέσα σὲ ἔνα πνευματικὸ καὶ πολιτισμικὸ περιβάλλον –καὶ αὐτὸ ἀκριβῶς συνέβαινε στὴν περίπτωση τῆς ἐποποιίας τοῦ '40. Πρόκειται γι' αὐτὸ ποὺ ὁ Ἀγγελος Τερζάκης ὀνομάζει λεβεντιά, καὶ ποὺ σημαίνει, ὅπως γράφει, “πέρα ἀπὸ τὸ ἀρρενωπὸ ἥθος, τὴ γενναιόδωρη παραδοχὴ τῆς δραματικῆς οὐσίας μιᾶς ζωῆς ταγμένης ἔτσι κι ἀλλιῶς στὸ Χάρο. Μιὰ περιφρόνηση γιὰ τὸν ἄγονο θρῆνο, μιὰ πρόθυμη, ἀνέμελη προεπικύρωση τῆς φυσικῆς νομοτέλειας. Όχι μοιρολατρικὴ ἐγκαρτέρηση, ὅχι παθητικὴ ὑποταγή.” Εντιμη καὶ θαρραλέα τήρηση τοῦ ἄγραφου συμβολαίου ποὺ συντάσσεται μὲ τὴν ἴδια τὴ γέννησή μας”.

Αὐτὸ τὸ ἥθος, τῆς λεβεντιας ἀπέναντι στὸν θάνατο, καλλιεργοῦσε ἐπὶ αἰώνες ἡ Ἐκκλησία μας στὰ πνευματικὰ παιδιά της. Ἐχει δίκαιο ὁ Τερζάκης νὰ ὀνομάζει τὸ ἥθος αὐτό “ἔλληνικὸ λαϊκὸ γνώρισμα”. Άλλα θὰ ἔτσι ἀδικο νὰ μὴν ἀναγνωριστεῖ ἡ συμβολὴ τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας μας στὴ διαμόρφωση αὐτοῦ τοῦ ἥθους. Διότι τί ἄλλο ἔκανε ἡ Ἐκκλησία μας ὅταν προέβαλλε τοὺς μάρτυρες καὶ τοὺς ὁσίους τῆς ὡς πρότυπα ἀνθρώπων, ποὺ περιφρονοῦν τὸν θάνατο, καὶ ἀρνοῦνται νὰ τὸν καταστήσουν φόβητρο καὶ τελικὸ κριτή τῶν ἀποφάσεων καὶ πράξεών μας; Ἐν ἡ πίστη δὲν εἶναι μιὰ λογικὴ κατάφαση σὲ κάποια λογικὴ πρόταση, ὅπως ἡ ὑπαρξη ἡ μὴ ἐνός “ἀνωτάτου ὄντος”, ἀλλὰ ἔνα ἥθος, μιὰ στάση ζωῆς, ποὺ πιστεύει στὴν ὑπέρβαση τῶν φυσικῶν καὶ βιολογικῶν ὡρίων, δηλαδὴ τοῦ ἴδιου τοῦ θανάτου, μὲ τὸν ὅποιον κονταροχυτιπιέται ἄφοια, τότε μποροῦμε καλλιστα νὰ διακρίνουμε τὴν πίστη πίσω ἀπὸ τὴ χαλυβδένια θέληση, ποὺ ἔκανε πραγματικότητα τὴν ἐποποιία τοῦ '40.

Η πίστη αὐτὴ δὲν ἔτσι πάντοτε καὶ μόνο ὑποσυνειδητη, μιὰ δύναμη διαμορφωτικὴ ἥθους, τοῦ ἥθους τῆς λεβεντιας. Στὸ πιὸ μεγάλο μέρος τοῦ ἔλληνικου λαοῦ ἡ πίστη αὐτὴ ἔτσι παναγίας. Ἐφερε τὸ ὄνομα τῆς Παναγίας. “Οσο καὶ ἂν θελήσομε νὰ ἀποκαθάρουμε τὴν ἐποποιία τοῦ '40 ἀπὸ στοιχεῖα, ποὺ ὑποτιμητικὰ

Θὰ ὀνομάζαμε “Θρησκοληψία”, γεγονὸς παραμένει ὅτι τὰ στοιχεῖα αὐτὰ διαδραμάτισαν ρόλο οὐσιαστικὸ στὸ φρόνημα τοῦ ἐλληνικοῦ λαοῦ κατὰ τὶς δύσκολες ἐκεῖνες μέρες. Ο τορπιλισμὸς τῆς “Ἐλλης” ἀπὸ τοὺς Ἰταλοὺς τὴν ἡμέρα τῆς Παναγίας ἔθιξε τὸ ἐλληνικὸ φιλότιμο στὶς πιὸ εὐαισθητες χορδές του. Μέ “τὴν ἐκδίκηση τῆς ἀδικίας μπροστά του” -γιὰ νὰ ἐπαναλάβομε τὰ λόγια τοῦ Ἐλύτη-, ὁ μέσος στρατιώτης ἔξοργίζεται ἀπὸ τὴν ἀδικη ἐπιθεση κατὰ τῆς πατρίδας του, καὶ ὅπλίζεται μὲ πεῖσμα. Θεωρεῖ τὸν ἄγῶνα του δίκαιο, καὶ δὲν ὑπολογίζει τὶς θυσίες. Σ’ ὅλο αὐτὸ τὸν ἄγῶνα του ̄λεπει παροῦσα τὴν Παναγία. Εἶναι ἀναρίθμητες οἱ διηγήσεις ὄραμάτων τῆς Παναγίας ἀπὸ τοὺς στρατιώτες, ποὺ μάχονται στὸ μέτωπο. Καὶ δὲν ἔχουν καμμία σημασία τὰ ὑπομειδιάματα τοῦ ὁρθολογισμοῦ, ἀφοῦ, οὕτως ἡ ἀλλως, ὁ ὀρθολογισμὸς εἴχε παραχωρήσει τὴ θέση του στὴ μέθη τοῦ παραλόγου, τῆς πίστης στὸ ἀδύνατο. Ἀν ἡ πίστη δὲν εἶναι ἀπλῶς ἴδεα, ἀλλὰ προσωπικὴ σχέση, γιὰ τὸν ἐλληνα στρατιώτη στὸ μέτωπο, ἀλλὰ καὶ τοὺς οἰκείους του στὶς πόλεις καὶ τὰ χωριά, ἡ πίστη δὲν ἦταν ἀπρόσωπη, ἦταν συνδεδεμένη μὲ τὸ πρόσωπο τῆς Παναγίας.

Ἡ Θρησκευτικότητα αὐτὴ τῶν μαχομένων στὸ μέτωπο στρατιωτῶν ἐνισχύονταν ἀπὸ τὴν παρουσία ἐκεὶ στρατιωτικῶν ιερέων, οἱ ὅποιοι τοὺς ἐνεψύχωναν μὲ ὄμιλίες καὶ τελοῦσαν Λειτουργίες. Τὰ γράμματα τῶν ιερέων αὐτῶν ἀπὸ τὸ μέτωπο, τὰ ὅποια ἔχουν διασωθεῖ, εἶναι συγκινητικά. Λειτουργίες σὲ χαράδρες, γιὰ νὰ διασφαλιστεῖ τὸ ἀπυρόβλητο, μὲ πέτρες μεταμορφωμένες σὲ Ἄγια Τράπεζα, καὶ μὲ τοὺς στρατιώτες νὰ κοινωνοῦν ἀφοῦ ἔχουν νηστέψει τὴν προηγουμένη, ἔρχονταν νὰ συμπληρώσουν τὶς Παρακλήσεις τῶν μανάδων καὶ τῶν συγγενῶν στὶς ἐκκλησίες τῶν χωριῶν καὶ τῶν πόλεων. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Χρύσανθος, ἡ μεγάλη αὐτὴ ἐκκλησιαστικὴ καὶ ἐθνικὴ μορφή, ἡ ὅποια ἐλάμπρυνε καὶ τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν ὡς τακτικό της μέλος, ὀργανώνει στὴν Ἀθήνα τὴ φιλανθρωπικὴ βοήθεια πρὸς τὶς οἰκογένειες τῶν μαχομένων, ἐπισκέπτεται προσωπικῶς τοὺς τραυματίες καὶ ἀποστέλλει κληρικοὺς στὸ μέτωπο. Η Ἐκκλησία σύσσωμη πρωτοστατεῖ στὸν ἐθνικὸ ἄγῶνα.

Ἡ Θρησκευτικὴ αὐτὴ διάσταση τῆς ἐποποίας τοῦ ’40 δὲν ἀποτελεῖ κάτι τὸ πρωτόγνωρο στὴν ιστορία τοῦ ἐλληνισμοῦ. Ἡ ἔννοια τῆς Πατρίδας εἴχεν ἀπὸ τοὺς ἀρχαιοτάτους ἀκόμη γρόνους τοῦ ἐλληνισμοῦ θρησκευτικὸ χαρακτῆρα. “Ἡ Μητέρα Γῆ διὰ τοὺς ἀρχαίους -γράφει ὁ ἀείμνηστος Ιωάννης Συκουτρῆς- δὲν εἶναι ἀπλὴ ποιητικὴ μεταφορά... Ἰδιαιτέρως... τὸ αἰσθημα αὐτὸ τῆς προσκολλήσεως εἰς τὴν πατρικήν των γῆν εἴχον οἱ Ἀθηναῖοι... Καὶ ἡ ἀφοσίωσις αὐτὴ προσλαμβάνει ἔναν αὐτόγρημα θρησκευτικὸ χαρακτῆρα. Καμμιᾶς ἀλλης ἐλληνικῆς

πόλεως τὰ παιδιά δὲν ὅμιλοιν μὲ τόσην κατάνυξιν, μὲ τόσην περιπάθειαν διὰ τὴν πατρικήν των γῆν, ὅσον οἱ Ἀθηναῖοι ποιηταὶ καὶ συγγραφεῖς”.

Ἡ Πατρίδα γιὰ τὸν Ἔλληνα εἶναι ιερή. Καὶ ιερὸς εἶναι κάτι βαθειὰ δεμένο μὲ τὴν ἕδια τὴν ὑπόστασή μας, κάτι ποὺ προκαλεῖ τὴν εὐλάβειά μας. Εἶναι ὁ τόπος ὃχι τόσο τῆς βιολογικῆς μας γέννησης –πρᾶγμα ποὺ σὲ πολλὲς περιπτώσεις μπορεῖ νὰ μὴν ισχύει– ὅσο ὁ τόπος τῶν τάφων τῶν ἀγαπημένων μας. Αγαποῦμε τὸν τόπο μας ὃχι γιατὶ μᾶς δίνει τὰ πρὸς τὸ ζῆν –αὐτὰ μποροῦμε πλέον νὰ τὰ προμηθευτοῦμε καὶ ἀπὸ ἄλλους τόπους– ὅσο γιατὶ ἀγαποῦμε ἐκείνους ποὺ τὸν ἀγάπησαν, ποὺ τὸν πότισαν μὲ τὸν ἰδρωτα καὶ, ἐνίστε, τὸ αἷμα τους, καὶ ποὺ παρέδωσαν στὴ γῆ του ὅ,τι ἀπόμεινε ἀπὸ τὴν πάλη τους μὲ τὸν θάνατο. Καὶ ἡ εὐλάβεια αὐτὴ κάνει τὴν Πατρίδα ἔννοια ιερὴ καὶ ἐπιβάλλει τὴν ὑπεράσπισή της.

Ἐτσι ἔχηγεῖται ἡ φιλοπατρία τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ '40. Στὶς ἴταμὲς ἀξιώσεις τῶν Ἰταλῶν ἔθλεπαν νὰ ἀπειλεῖται ὅ,τι εἶχαν ιερώτερο. Δὲν ἥθελαν νὰ κατακτήσουν, ἥθελαν νὰ ἀμυνθοῦν. Καὶ ὅταν ἀκόμα πανηγυρικὰ εἰσέβαλαν στὴν Κορυτσά καὶ σὲ ἄλλα μέρη τῆς Βορείου Ήπείρου, τὸ αἰσθημά τους ἥταν πώς δὲν κατακτοῦν ἔννη γῆ, ἀλλὰ πατοῦν σὲ χῶμα ποὺ φιλοξενοῦσε τοὺς οἰκείους τους.

3. Ἐτσι, ἡ ιερότητα τῆς γῆς, ἡ ὑπεράσπιση τῆς Πατρίδας, ἔπαιρνε γιὰ τοὺς μαχητὲς τοῦ '40 μιὰ ἔννοια προσωπική. Ἀγαποῦσαν τὴν Πατρίδα, γιατὶ αἰσθάνονταν δεμένοι μὲ τοὺς ἀνθρώπους της –νεκροὺς καὶ ζωντανούς– ὃχι γιατὶ ἔνοιωθαν ἰδιοκτῆτες της. Ἄλλοι λαοὶ κατακτοῦν περιοχὲς γιὰ νὰ αὐξήσουν τὴν εὐημερία τους ἢ τὴν πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ ισχύ τους. Οἱ μαχητὲς τῶν Ἀλβανικῶν δουνῶν εἶχαν συνέχεια στὴ σκέψη τους τοὺς ἀνθρώπους τους, αὐτοὺς ποὺ ἀφῆσαν πίσω τους καὶ ποὺ ἀγωνιοῦσαν νὰ ἔχαναδοῦν. Ἄν ἀνατρέξουμε καὶ πάλι στὸ Ημερολόγιο καὶ τὴν Ἀλληλογγραφία τοῦ Βαγιακάκου θὰ καταληφθοῦμε ἀπὸ συγκίνηση. Ὁ ἀγώνας γίνεται μὲ τὸ ἔνα πόδι στὸ μέτωπο καὶ μὲ τὸ ἄλλο στὰ μετόπισθεν, στοὺς ἀγαπημένους. Ὁ μαχητὴς τοῦ '40 δὲν μάχεται γιὰ ἴδεες, ἀλλὰ γιὰ πρόσωπα. “Οσο καὶ ἀν προσφέρεται τὸ ἔπος τοῦ '40 γιὰ ἵδεολογικὴ ἀνάλυση, στὸ βάθος του παραμένει συγκινητικὰ καὶ ζεστὰ ἀνθρώπινη ὑπόθεση. Στοὺς ἵδεολογικοὺς ἀγῶνες οἱ ἀνθρώπινες σχέσεις μπορεῖ εὔκολα νὰ θυσιαστοῦν στὶς ἴδεες, ποὺ ἐνδέχεται καὶ νὰ χωρίζουν τοὺς ἀνθρώπους. Στὸν ἀγῶνα τοῦ '40 οἱ ἀνθρώπινες σχέσεις εἶχαν τὴν προτεραιότητα. Ἡ κρυφὴ ἐλπίδα τῶν στρατιωτῶν ἥταν νὰ ἔχανασμένουν μὲ τοὺς δικούς τους. Ἐπρόκειτο γιὰ ἔναν ἀγῶνα ποὺ ἔδενε δλούς σὲ μία ὁμοψυχία καὶ ἐνότητα ὃχι συμφερόντων, οὔτε ἴδεων, ἀλλὰ ψυχῶν.

‘Ο ἀνθρώπινος, ψυχικὸς αὐτὸς δεσμὸς ἔχηγει σὲ ἔνα μεγάλο βαθμὸ τὴν ἐντυ-

πωσιακή ἀντοχή, που ἐπέδειξαν οἱ μαχητὲς τοῦ ἀλβανικοῦ μετώπου, καὶ ἵσως καὶ τὶς στρατιωτικὲς ἐπιτυχίες τους. Ἡ ἐθνικὴ συνοχὴ δὲν ὑπῆρξε πάντοτε χαρακτηριστικὸ τῆς Ἰστορίας μας, οὔτε ἐπέζησε κατὰ τὴν ἴδεολογικοποιημένη περίοδο που ἀκολούθησε τὸν πόλεμο τοῦ '40-'41. Χρειάστηκε πολὺς χρόνος καὶ κόπος γιὰ νὰ ὁμονοήσει καὶ πάλι τὸ ἔθνος μας. Ἡ ἐποποιίᾳ τοῦ '40 καταδεικνύει πόσο ἀπαραίτητη εἶναι ἡ ἐθνικὴ ὁμοψυχία γιὰ νὰ προκόψει ὁ λαός μας. Καὶ πόσο σημαντικὸς παράγων εἶναι ἡ ὁμοψυχία αὐτὴ γιὰ νὰ μεγαλουργήσει.

4. Ἀλλὰ ὁ πόλεμος τοῦ '40 δὲν ἦταν πόλεμος μόνο γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Ἄν ὁ ἐλληνικὸς λαὸς ἀντέδρασε μὲ τόση δρμὴ κατὰ τῆς Ἰταλίας, καὶ ἀν ἐπῆρε τὰ ἕουνὰ τῆς ἀντιστάσεως κατὰ τὴ Γερμανικὴ κατοχὴ, ἦταν γιατὶ διέβλεπε ὅτι τὶς ὥρες ἐκείνες διακυβεύονταν τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια ὅχι μόνο τῆς Ἑλλάδας, ἀλλὰ καὶ ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας. Ἐπρόκειτο γιὰ τὸ ὑψιστὸ ἀγαθὸ τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας καὶ ἀξιοπρέπειας. Εἶναι περίεργο, ἀλλὰ ἡ ἴστορία ἔχει τὶς παραδοξότητές της –ὅτι ἔνα δικτατορικὸ καθεστώς κεστήκωσε τοὺς Ἑλληνες νὰ πολεμήσουν ἐναντίον τοῦ ὀλοκληρωτισμοῦ δικτατοριῶν, ποὺ μέχρι τὴν ὥρα ἐκείνη ἀποτελοῦσαν τὸ πρότυπό του. Καὶ ὁ ἐλληνικὸς λαός, μὲ μιὰ μεγαλόφρονη χειρονομία διέγραψε τὶς ἀμαρτίες τοῦ καθεστῶτος ἐκείνου, καὶ ὑπακούοντας στὴν κλήση του στρατεύτηκε στὴ μάχη κατὰ τοῦ ὀλοκληρωτισμοῦ. Αὐτὸ ποὺ προεῖχε πλέον ἦταν ἡ ἐλευθερία, μιὰ ἐλευθερία ὅχι μόνο τῆς Πατρίδας, ἀλλὰ τοῦ Ἀνθρώπου γενικά.

Εἴπαμε πρὸ ὀλίγου ὅτι ὁ ἀνθρώπινος, ὁ ψυχικὸς παράγων διαδραμάτισε καίριο ρόλο στὸν ἀγῶνα τοῦ '40. Ὁ Ἑλληνας ἔχει βαθειὰ μέσα του τὴν τάση νὰ θέτει τὸ πρόσωπο ὑπεράνω του Νόμου. Αὐτὸ τὸν ὄδηγει συχνὰ στὴν ἀδυναμία νὰ συγκροτήσει αὐστηρὴ ἔννομη τάξη στὴν κοινωνικὴ καὶ πολιτικὴ ζωὴ του. Καὶ ἐνῷ αὐτὸ ἀποδεικνύεται συχνὰ ἐπιζήμιο ἐλάττωμα, δὲν παύει νὰ ἔχει καὶ τὴ θετικὴ πλευρά του. Ἡ ρήση τοῦ Χριστοῦ “τὸ Σάββατον ἐγένετο διὰ τὸν ἀνθρώπον, καὶ οὐχὶ ὁ ἀνθρωπὸς διὰ τὸ Σάββατον” (Μάρκ. 2, 27) ἔχει ιδιαίτερη ἀπήκηση στὴν ψυχὴ τοῦ Ἑλληνα. Γι’ αυτὸ τείνει νὰ εἶναι ἀνεκτικὸς πρὸς τὴ διαφορὰ μεταξὺ τῶν συνανθρώπων του καὶ νὰ ἀποδέχεται τὸν ξένο καὶ ἀλλόφυλο μὲ περισσότερη εύκολιά ἀπὸ ὅσον ἄλλοι λαοί.

Ο πόλεμος τοῦ '40 καὶ ἡ Γερμανικὴ κατοχὴ ποὺ ἀκολούθησε κατέδειξαν μὲ τὸν δραματικώτερο τρόπο τὸν παγκόσμιο καὶ πανανθρώπινο χαρακτῆρα τῶν ἀξιῶν, τὶς ὁποίες ἐκαλεῖτο νὰ ὑπερασπίσει ὁ ἐλληνικὸς λαὸς τὴν ὥρα ἐκείνη. Ἐπρόκειτο γιὰ τὴν ἀξιοπρέπεια καὶ τὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου προσώπου, γιὰ τὴν ἀντιληψὴ ὅτι κάθε ἀνθρωπὸς, ἀνεξαρτήτως φυλῆς, θρησκείας ἢ ἀλληγορικῆς καταστά-

σεως και ιδιότητας, είναι μοναδικός και άναντικατάστατος, και δὲν έπιτρέπεται νὰ χρησιμοποιεῖται ως μέσον πρὸς σκοπὸν ἢ νὰ ύφισταται ἄνιση μεταχείριση και προσβολὴ τῆς προσωπικότητάς του. Οι ἀρχὲς αὐτὲς ἀνταποκρίνονται στὴν πίστη τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας στὴν Ἀγία Τριάδα ως τὸ πρότυπο τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, μιὰ πίστη ποὺ τὴν μετέτρεψε σὲ ἡμίος ἢ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία διὰ μέσου τῶν αἰώνων, ἀν δχι πάντοτε στὴν πράξη, πάντως στὴ διδασκαλία της και στὴ συνειδήση τοῦ λαοῦ της.

Τις ἀρχὲς αὐτὲς ἐπρόκειτο νὰ υἱοθετήσει ἐπισήμως και νὰ ἐνσωματώσει στὸ δίκαιο του μετὰ τὸν Β' Παγκόσμιο πόλεμο ὁ ἐλεύθερος κόσμος, στὸν ὥποιον ἀνήκει πλέον και ἡ χώρα μας. Η ἐποποιία τοῦ '40 ὑπῆρξε μία ἀπὸ τις ἀποφασιστικὲς και πλέον κρίσιμες προϋποθέσεις γιὰ νὰ ἀνοίξει ὁ δρόμος πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτή.

Οι ἐποποιίες δὲν μποροῦν νὰ μετατραποῦν σὲ καθημερινότητα. Αποτελοῦν ἔξαρσεις τῶν λαῶν σὲ ὅρισμένες στιγμὲς τῆς Ιστορίας τους. Αφήνουν ὅμως ἔνα καταπίστευμα, μιὰ κληρονομιὰ στοὺς ἀπογόνους τους, γιὰ νὰ τὸ διαχειριστοῦν κατὰ τὴ διούλησή τους. Ποιὸ εἶναι τὸ καταπίστευμα τῆς ἐποποιίας τοῦ '40; Τί ἀφησαν πίσω τους γιὰ τὶς ἐπόμενες γενεὲς ὁ θρυλικὸς ἥρωιςμὸς και οἱ ἀπαράμιλλες θυσίες τῆς γενεᾶς ἐκείνης; Και πῶς ἀνταποκρίθηκαν στὴν κληρονομιὰ τους αὐτὴ ἐκεῖνοι ποὺ ἀκολούθησαν; Αύτὰ τὰ ἐρωτήματα ἔρχονται σήμερα στὴ σκέψη μας, καθὼς τιμοῦμε γιὰ μία φορὰ ἀκόμα τὴν ἐπέτειο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου τοῦ '40.

Στὸ ἐπίπεδο τῆς ἐδαφικῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας τὸ καταπίστευμα ὑπῆρξε πεντηχρό. Καναταλώθηκε εὐθὺς μετὰ τὴ λήξη τοῦ Β' Παγκοσμίου πολέμου, ὅταν και αὐτὰ τὰ κεκτημένα μὲ θυσίες και αἷμα στὴ Βόρειο Ἡπειρο ἔφυγαν ἀπὸ τὰ χέρια τῶν Ελλήνων. Ἔπειπε, θλέπετε, νὰ μοιραστεῖ ὁ κόσμος κατὰ τὴν κρίση τῶν μεγάλων, και ὅχι τῶν μικρῶν, δυνάμεων τῆς νίκης. Οἱ μικροὶ ἀγωνίζονται γιὰ τὴ δόξα. Μόνον οἱ μεγάλοι δικαιοῦνται τὴ νίκη. Στοὺς ἀγωνιστὲς τῶν ἀλβανικῶν θουνῶν ἀποδόθηκαν ἀπὸ τοὺς μεγάλους τὰ εὔσημα τῶν “ἥρωων ποὺ πολεμοῦν σὰν Ἔλληνες”, και αὐτὸ κρίθηκε ἀρκετό. Μὲ δυσκολίᾳ, ἀλλὰ δόξα τῷ Θεῷ, μᾶς ἐπιστράφηκαν τὰ Δωδεκάνησα. Ἐνα μεγάλο ὅμως μέρος τῆς Κύπρου παραχωρήθηκε οὐσιαστικὰ σ' ἐκείνους ποὺ ἐπέλεξαν, ἀντὶ τῶν θυσιῶν τοῦ πολέμου, τὴν οὐδετερότητα.

Μένει όμως τὸ πνευματικὸ καταπίστευμα. Ποιὸ εἶναι αὐτό, καὶ τί νόημα μπορεῖ νὰ ἔχει στὴ σημερινὴ ἴστορικὴ πραγματικότητα;

Στὴ σύντομη ἀνάλυση τοῦ πνευματικοῦ νοήματος, τῆς ἐποποιίας τοῦ '40, ποὺ ἐπιχειρήσαμε στὴν ὁμιλίᾳ αὐτή, ἐπισημάναμε μερικὲς ἀπὸ τὶς πνευματικὲς ἀρχὲς ποὺ στάθηκαν κινητήρια δύναμη στὸν ἀγῶνα τοῦ '40. Ο πόλεμος γιὰ τὴ δόξα, καὶ ὅχι κατ' ἀνάγκην γιὰ τὴ νίκη, ἀνύψωσε τὸν ἀγῶνα ἐκεῖνο σὲ δυσθεώρητη πνευματικὴ περιωπή. Τοῦ ἀφήρεσε κάθε ἵχνος ἐπεκτατισμοῦ καὶ συμφεροντολογικῆς σκοπιμότητας. Δὲν ἦταν ἀγώνας γιὰ τὴν αὔξηση ἴσχύος, στρατιωτικῆς, οἰκονομικῆς ἢ γοήτρου, ὅπως εἶναι τόσοι καὶ τόσοι πόλεμοι στὴν Ἰστορία. Ἡταν ἀγώνας γιὰ τὸ δίκαιο, γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς ἀξιοπρέπειας τῶν μικρῶν ἔναντι τῶν μεγάλων, ἔνα ράπισμα στὸν κάθε μορφῆς ὄλοκληρωτισμό.

Ο ἀγώνας αὐτὸς ἀνέδειξε τὴν πίστη στὸ ἀνθρωπίνως ἀδύνατο ὡς δυνατό, καὶ κατέδειξεν ὅτι ὁ ἀνθρωπὸς, ἐν ἀντιμέσει πρὸς τὰ ζῶα, δὲν ἀποδέχεται τοὺς φυσικοὺς νόμους, καὶ αὐτὸν τὸν θάνατο, ὡς μιὰ μοιραία πραγματικότητα, στὴν ὅποια καλεῖται δουλικὰ νὰ σκύψει τὸ κεφάλι. Η λεβεντιὰ καὶ τὸ φιλότιμο ἀποδείχτηκαν καὶ πάλι ἔννοιες ἑλληνικές, δυσμετάφραστες σὲ ξένη γλώσσα. Πίσω ἀπὸ ὅλα αὐτά -καὶ ἐνίστε μπροστά- στάθηκε ἡ Ἐκκλησία προβάλλοντας ἐπὶ αἰώνες τοὺς ἀγίους καὶ τοὺς μάρτυρες ὡς πρότυπα ἥμους συντελώντας καὶ καλλιεργώντας ἔτσι στὶς ψυχὲς τῶν Ἑλλήνων τὸ ἡρωϊκὸ πνεῦμα, ποὺ τοὺς κληροδότησε ἡ ἀρχαιότητα. Η Παναγία ἔγινε σύμβολο, ἵερὴ παρουσία καὶ Σκέπη τοῦ ἀγώνα, ἐκφράζοντας τὴ Μάννα τοῦ κάθε στρατιώτη, ἡ ὅποια ἔμεινε πίσω στὰ μετόπισθεν, μιὰ Μάννα ποὺ ἔζησε ὅσο κανεὶς τὴ θυσία τοῦ παιδιοῦ τῆς, καὶ ποὺ σκέπαζε μὲ τὴν ἀγάπη τῆς αὐτούς, ποὺ ἀψήφοῦσαν τὶς κακουγίες καὶ τὸν θάνατο στὰ έουνὰ τῆς Ἡπείρου καὶ τῆς Άλβανίας.

Όλα αὐτὰ προσέδιδαν στὸν ἀγῶνα τοῦ '40 ἔνα χαρακτῆρα θαθεὶὰ ἀνθρώπινο. Η μάχη δὲν γινόταν γιὰ ίδεes, ἀλλὰ γιὰ πρόσωπα, γι' αὐτὰ ποὺ εἶχαν μείνει πίσω, γι' αὐτὰ ποὺ εἶχαν ἥδη φύγει ἀπὸ τὴ ζωή, καὶ γιὰ ἐκεῖνα ποὺ ἐπρόκειτο νὰ ἔλθουν στὴ ζωή. Ἐτσι φανερώθηκε στὴν πράξη ἡ ἀλήθεια ὅτι ἀληθίνη ὁμοψυχία δὲν φέρουν οἱ ίδεes, ἀλλὰ ἡ ἀγάπη, ἡ σχέση καὶ ἡ κοινωνία τῶν προσώπων, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς ίδιότητες καὶ τὰ πιστεύματά τους.

Όλη αὐτὴ ἡ πλούσια πνευματικὴ παρακαταθήκη πέρασε στὰ χέρια τῶν γενεῶν ποὺ ἀκολούθησαν. Οἱ γενεὲς αὐτὲς ἀπογοητευμένες ἀπὸ τὴν τροπὴ τῶν πραγμάτων, ποὺ διέψευσε πολλὲς ἀπὸ τὶς προσδοκίες τους, ἀνέπτυξαν σιγά-σιγά

μιὰ ἀδιαφορία καὶ ἔνα σκεπτικισμὸς πρὸς κάθε τι τὸ πνευματικό. Η λεβεντιὰ καὶ τὸ φιλότιμο ἔπεσαν θύματα μιᾶς μεταπολεμικῆς νοοτροπίας, ποὺ ἀνήγαγε τὸ πρακτικὸ ἀποτέλεσμα καὶ τὸ ἀτομικὸ συμφέρον σὲ ὑψιστο κριτήριο τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Ἐνας πρακτικὸς ὅρθιολογισμὸς κυρίεψε τὸν κόσμο μετὰ τὸν Πόλεμο. Κανεὶς πιὰ δὲν διακινδυνεύει τίποτε, ἢν δὲν μετρήσει τὸ ἀμεσο -ὅχι τὸ ἀπότερο- συμφέρον. Η πνευματικὴ κληρονομιὰ τοῦ '40 μοιάζει νὰ ἔχει ἐξανεμιστεῖ ἡ νὰ ἔχει καταποθεῖ ἀπὸ τὸν εὐδαιμονισμό, ποὺ θυσιάζει τὰ πάντα στὴν εύμάρεια, καὶ ἀδειάζει τὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ πίστη καὶ ἀπὸ ἀγάπη.

Μέσα στὴ νέα αὐτὴ πραγματικότητα φάίνεται νὰ γάνει τὸ νόημα τῆς κάθε θυσία γιὰ τὴν πατρίδα. Σήμερα καὶ ἡ ἔννοια τῆς Πατρίδας τείνει νὰ καταποντίστει στὸν κοσμοπολιτισμὸ καὶ τὴ λεγομένη παγκοσμιοπόληση, ποὺ παράγει ἡ οἰκονομιὰ καὶ ὑποβοηθεῖ ἡ τεχνολογία. Τί νόημα, λοιπόν, μπορεῖ νὰ ἔχει σήμερα τὸ πνευματικὸ καταπίστευμα τῆς ἐποποιίας τοῦ '40;

Στὸ ἐρώτημα αὐτὸ ἵσως μπορεῖ νὰ δώσουν ἀπάντηση οἱ ιδέες τοῦ Λαμαρτίνου, ὁ ὄποιος τὸν 19ο αἰῶνα κάνει λόγο γιά δύο εἰδῆ πατριωτισμοῦ. Αὐτὸν ποὺ τὸν ἀποτελοῦν ὅλα τὰ μίση, ὅλες οἱ προλήψεις, ὅλες οἱ ἀδρές ἀντιπάθειες ποὺ τρέφουν οἱ λαοὶ ὁ ἔνας γιὰ τὸν ἄλλο. Καὶ ἔναν ἄλλο πατριωτισμό, ποὺ τὸν ἀποτελοῦν, ἀντίθετα, ὅλες οἱ δυνατότητες, ὅλα τὰ δικαιώματα ποὺ διαθέτουν ἀπὸ κοινοῦ οἱ λαοί. Σύμφωνα μὲ αὐτὸν τὸν πατριωτισμό, ἀγαπώντας πάνω ἀπ' ὅλα τὴ δικὴ σου πατρίδα, ἀφήνεις νὰ ξεχειλίσουν ὅλες οἱ συμπάθειες πέρα ἀπὸ φυλές, γλώσσες, σύνορα.

Στὶς ιδέες αὐτὲς μοιάζει νὰ ἐντάσσεται καὶ τὸ πνευματικὸ καταπίστευμα τῆς γενεᾶς τοῦ '40. Αὐτὸ τὸ καθιστᾶ καὶ σήμερα ἐπίκαιρο. Η ἐποποιία ποὺ τιμοῦμε σήμερα ἥταν γιὰ τὴν ἀγάπη ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Γι' αὐτὸ ἀκριβῶς οἱ ἥρωές της ἥξεραν νὰ πεθάνουν γιὰ τὴν πατρίδα. Άφοῦ μόνον αὐτοὶ ποὺ ἀγαποῦν ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ξέρουν νὰ πεθαίνουν γιὰ τὴν πατρίδα.

Ἐξήγντα ἔξι χρόνια μετά -δυὸ γενεὲς ὀλόκληρες- καὶ ἡ ἐπέτειος, ποὺ τιμᾶ ἀπόψε τὸ ἀνώτατο πνευματικό μας ἴδρυμα, ἔξακολουθεῖ νὰ ἐκπέμπει τὸ μήνυμά της. Η Ελλάδα δὲν ἀντιμετωπίζει σήμερα τοὺς ἴδιους κινδύνους, ποὺ τὴν ἀπειλήσαν τὸ '40. Οἱ κινδύνοι πλέον εἶναι κυρίως πολιτισμικοί: πῶς θὰ ἐπιβιώσει τὸ ἥθος τῆς πίστεως, τῆς ἀγάπης, τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς λεβεντιᾶς σὲ ἔναν κόσμο, ποὺ ὑποτιμᾷ, ἢν δὲν μυκτηρίζει, τὶς πνευματικὲς αὐτὲς ἀρχές. Ιδοὺ ἡ πρόκληση γιὰ τὴν παιδεία καὶ τὴν Ἐκκλησία μας! Άπὸ τὸ ἄλλο μέρος, ἡ πορεία ποὺ ἐπέλεξεν ὁ πολιτισμένος κόσμος σήμερα, καὶ ποὺ ἀκολουθεῖ καὶ ἡ Πατρίδα μας, τῆς

προσφέρει τὴν εὐκαιρία καὶ τὴ δυνατότητα νὰ μεταγγίσει τὸ πνεῦμα τοῦ '40 στὴ σύγχρονη πραγματικότητα. Σήμερα ἡ πατρίδα μας καλεῖται νὰ συμβάλει στὴ διαμόρφωση μιᾶς Εὐρώπης, καὶ ἐνὸς κόσμου, στὸν ὥποιο κάθε ἄνθρωπος ἔχει τὸ δικαίωμα τῆς ἀξιοπρέπειας καὶ τοῦ σεβασμοῦ, καὶ κάθε λαός, ὅσο μικρὸς καὶ ἀν εἶναι, ἔχει τὸ δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς πολιτισμικῆς του ἴδιαιτερότητας.

Ἄν οἱ πνευματικὲς αὐτὲς ἀρχὲς προωθήθοῦν καὶ εύδοκιμήσουν στὸν κόσμο ποὺ ζοῦμε, καὶ στὸν κόσμο ποὺ ἔρχεται, τότε οἱ ἥρωες τῆς ἐποποιίας τοῦ '40 θὰ αἰσθάνονται δικαιωμένοι. Διότι οἱ ἥρωες αὐτοὶ ἥξεραν νὰ πεθαίνουν γιὰ τὴν Πατρίδα, ἀκριβῶς γιατὶ ἐγνώριζαν ν' ἀγαποῦν τοὺς ἀνθρώπους.

Σᾶς εὔχαριστῷ.
