

Μᾶς ἐχάραξε τὴν ὁδόν. Θὰ βαδίσωμεν ἐμπρός.

Παρακαλῶ τὰ ἀξιότιμα μέλη τῆς Ἀκαδημίας νὰ ἐγερθῶσιν εἰς ἔνδειξιν πένθους καὶ τιμῆς.

Λόγος τοῦ προέδρου κ. Κ. Ζέγγελη, περὶ Καποδίστρια.

Ἡ Ἀκαδημία τελεῖ τὰς ἐπετείους μεγάλων ἐθνικῶν ἡμερῶν μελετῶσα πληρέστερον τὰς ἱστορικὰς πηγὰς τῶν γεγονότων, ἀντλοῦσα γνώσεις καὶ διδάγματα ἐκ τῆς ἐπιμελεστέρας αὐτῶν ἐρεῦνης.

Οὕτω φρονεῖ ὅτι ἀνταποκρίνεται πρὸς τὴν διπλὴν αὐτῆς ἀποστολήν, τὴν Ἐθνικὴν καὶ τὴν Ἐπιστημονικὴν.

Καὶ σήμερον τὴν 10^{ην} ἐπέτειον τῆς ἀφίξεως τοῦ πρώτου τῆς Ἑλλάδος Κυβερνήτου εἰς Ναύπλιον καθ' ὅμοιον τρόπον ἐσοτάζει.

Σελῖδες μεγάλων πράξεων τὰς ὁποίας ἡ ἀρχαία Ἑλληνικὴ δόξα ἐνέπνευσε, πολῦτιμοι διδάσκαλοι τοῦ παρόντος καὶ πολυτιμότεροι σύμβουλοι τοῦ μέλλοντος κατάκεινται παρημελημένοι εἰς σκοτεινὰ ὑπόγεια. Ἡ Ἀκαδημία αἰσθάνεται ἱερὸν καθήκον νὰ τὰς φέρῃ ἐκ νέου εἰς τὴν ζωὴν, εἰς τὸ φῶς τῆς ἡμέρας, διὰ νὰ μᾶς φωτίσουν ἐκ νέου, νὰ μᾶς ἐμπνεύσουν ἐκ νέου ζωὴν.

Ἡ 19^η Ἰανουαρίου 1828 σημειώνει εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς νέας Ἑλλάδος, σπουδαιότατον σταθμόν. Ἀπὸ τὴν ἀναγνώρισιν τοῦ Καποδίστρια ὑπὸ τῶν συμμάχων καὶ τὴν ὡς διὰ μαγικῆς ράβδου ὑποταγὴν εἰς τὸν νέον Κυβερνήτην τῶν ἀλληλοσπαρασσομένων πολιτικῶν μερίδων, ἀρχίζει ὁ ἐπίσημος βίος ἐνιαίου καὶ ἐλευθέρου κράτους.

Τὴν πρωτὰν τῆς 19 Ἰανουαρίου αἱ ἀνευφημίαι τοῦ λαοῦ καὶ οἱ χαρμόσυνοι κανονιοβολισμοὶ τῶν φρουρῶν τοῦ Ναυπλίου χαιρετοῦν τὸν μετὰ πόθου ὡς σωτῆρα ἀναμενόμενον μεγάλον πολιτικὸν καὶ τὰ τρία ξένα πολεμικὰ σκάφη ἐν τῷ λιμένι ὑψώνουν ἀντιχαιρετῶντα τὴν Ἑλληνικὴν σημαίαν, ὡς πρώτην ἐπίσημον ἔνδειξιν τῆς ἀναγνωρίσεως τοῦ ἀναγεννηθέντος κράτους.

Ὁ Καποδίστριας ὑπῆρξε κατὰ τὴν ἔκφρασιν τοῦ ἐκ τῶν ἱστοριογράφων του κόμητος Gobineau, ὁ σπουδαιότερος τῶν διπλωματῶν τῆς ἐποχῆς

του μετὰ τοῦ Ταλεῦράνδου ἄξιος, ὡς λέγει, νὰ ἱστορηθῇ ὑπὸ νέου τινὸς Τίτου, Λιβίου ἢ Τακίτου.

Ἄλλ' ὁ νέος Πλούταρχος ὅστις θὰ ἀνεζήτει παράλληλον αὐτοῦ τύπον θὰ ἐδυσκολεύετο ν' ἀνεύρη αὐτὸν ἐν τῇ ἱστορίᾳ τῆς νεωτέρας Ἑλλάδος.

Πολιτικὸς περιοπῆς καὶ διεθνοῦς φήμης, κατέλειπε δόξαν καὶ τιμὰς εἰς τὴν Ῥωσίαν, τὴν ἐξαιρετικὴν ἄνεσιν τῆς Ἑλβετίας, ἐθυσίασε τὴν παρουσίαν του ὄλην καὶ μέρος τῆς ἀδελφικῆς καὶ κατῆλθε θαρραλέος διὰ νὰ ἐμψυχώσῃ τὸν Ἑλληνικὸν λαόν, ὅστις ἐξέπνεε σχεδὸν ἀπὸ τὸ ἄλλος τῶν πληγῶν πολυετῶν ἀγῶνων, τὰς ὁποίας ἀκόμη ἀνεπουλώτους ἀνέεξεν ὁ ἐμφύλιος σπαραγμός. Καὶ κατήρχετο βέβαιος σχεδὸν ὅτι ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ προσέφευγεν εἰς τὴν ταλαιπωρουμένην ὑπὸ τῆς ἀναρχίας πατρίδα του ὡς τελευταίαν θυσίαν καὶ τὴν ζωὴν του.

Ἄλλὰ καὶ ἰδιαιτέρως ἡ Ἀκαδημία ἔχει ἀφορμὴν νὰ ἐορτάσῃ σήμερον. Ὁ Καποδίστριας ὑπῆρξεν ὁ θεμελιωτὴς τῆς στοιχειώδους ἐκπαιδεύσεως ἐν Ἑλλάδι, ἡ ὁποία δύο μόλις ἔτη μετὰ τὴν κάθοδόν του ἠρίθμει 15.000 μαθητὰς ἐπὶ πληθυσμοῦ 700 χιλιάδων μόλις κατοίκων. Ὡς δὲ ἀπεκάλυψαν αἱ ἔρευναι τοῦ ἀρχείου αὐτοῦ ὑπὸ τοῦ κ. Σπυρ. Θεοτόκη αὐτὸς ὑπῆρξε καὶ ὁ ἰδρυτὴς τῆς Ἰονίου Ἀκαδημίας τῆς Κερκύρας, ἡ ὁποία ἔδρασε τόσον ἐπιτυχῶς ἐπὶ τῆς δευτέρας Γαλλοκρατίας.

Ἡ Ἀκαδημία ἐν καιρῷ παρεκάλεσε τοὺς εὐγενεῖς αὐτοῦ ἀνεψιούς κ. κ. Γεώργιον καὶ Ἰωάννην Καποδίστριαν ὅπως ἐπιτρέψωσι τὴν μελέτην τοῦ παρ' αὐτοῖς εὐλαβῶς φυλαττομένου πλουσιωτάτου ἀρχείου τοῦ Κυβερνήτου.

Ἡ αἴτησις αὐτῆς ἔτυχε μεγαλυτέρας ἐπιτυχίας τῆς προσδοκωμένης. Οἱ κληρονόμοι τοῦ μεγάλου Ἑλληγος δὲν ἐδίστασαν ν' ἀποστρεφθῶσι τοῦ πολυτίμου τούτου κειμηλίου, ὅπερ μετὰ στοργῆς ἐπὶ 96 ἔτη ἐφύλαττον εἰς τὸν οἶκον αὐτῶν καὶ δωρήσωσιν αὐτὸ εἰς τὸν δῆμον Κερκυραίων, ὅπως κατατεθῇ εἰς τὸ ἀρχεῖον τῆς Ἰονίου Γερουσίας.

Τὴν ἐντολὴν τῆς Ἀκαδημίας, τὴν μελέτην τούτέσι τοῦ σπουδαιοτάτου τούτου γραπτοῦ μνημείου τῆς ἱστορίας τῶν πρώτων χρόνων τῆς ἀναγεννηθείσης πατρίδος ἡμῶν, ἀνέλαβε μετὰ πολλῆς προθυμίας ὁ γνωστὸς Κερ-

κυραῖος ιστοριοδίφης κ. Σπ. Θεοτόκης, τὸν ὁποῖον καὶ ἄλλοτε εἶχομεν τὴν εὐχαρίστησιν ν' ἀκούσωμεν ἐνταῦθα.

Οὐδείς περισσότερον τοῦ λογίου ἀνδρὸς ὑπῆρχεν ἐνδεδειγμένος διὰ τὸ ἔργον τοῦτο. Μακροίων φιλία συνδέει τὴν οἰκογένειαν αὐτοῦ πρὸς τὴν τοῦ Κυβερνήτου, ὁ δὲ πατὴρ αὐτοῦ καὶ οὐχ ἦτιον εἰς ἱστορικὰς μελέτας διαπρέψας Μάρκος Θεοτόκης, πρῶτος ἐχρησιμοποίησε τὰς ἐν Κερκύρα σωζομένας πηγὰς πρὸς συγγραφήν τῆς λαμπρᾶς αὐτοῦ μονογραφίας ὁ **Καποδίστριας ἐν Κεφαλληνία**.

Ἡ Ἀκαδημία εὐχαριστεῖ τὴν ἐρίτιμον οἰκογένειαν Καποδίστρια καὶ τὸν κ. Σπυρ. Θεοτόκην διὰ τὴν πολύτιμον αὐτῶν συνδρομὴν εἰς τὸ ἔργον τῆς, ἐλπίζει δὲ ὅτι τοῦτο, δὲν θὰ σταματήσῃ εἰς τὴν σημερινὴν εἰς γενικὰς γραμμάς ἔρευναν περὶ τοῦ ἀρχείου, ἀλλὰ θέλει ταχέως κατορθώσῃ ἢ Ἀκαδημία νὰ πραγματοποιήσῃ καὶ τὴν ἔκδοσιν τοῦ ὅλου ἔργου.

ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς κ. Σ. Μενάρδος καταθέτει τὰ ἐξῆς συγγράμματα ληφθέντα εἰς τὴν Ἀκαδημίαν.

Λαμβάνω τὴν τιμὴν νὰ καταθέσω ἐνώπιον τῆς Ἀκαδημίας:

1. 2 τόμους Πρακτικὰ τῆς ἐν Αβο τῆς Φιλανδίας Ἀκαδημίας
 - I τὰ μαθηματικὰ καὶ φυσικὰ
 - II τὰ φιλολογικά.
2. Ἐνα τόμον τῶν Πρακτικῶν τῆς Σουηδικῆς Ἀκαδημίας τοῦ 1927.
 - α) 2 τόμους τοῦ Ἀρχείου τῆς Βοτανικῆς,
 - β) 2 τόμους τοῦ Ἀρχείου τῆς Ζωολογίας,
 - γ) 2 τόμους τοῦ Ἀρχείου τῶν Μαθηματικῶν, Ἀστρονομίας, Φυσικῶν.
3. Τὸ Δελτίον τῶν Ἱστορικῶν Ἐρευνῶν (Boletin del Instituto de Investigaciones Historicas) τοῦ Buenos Aires.
4. Τὰς Transactions of the Royal Society τοῦ Ἐδιμβούργου 1927.
5. 2 τεύχη τῶν Πρακτικῶν τῆς Σαξονικῆς Ἀκαδημίας τῆς Λειψίας καὶ δύο χωριστὰς ἀνακοινώσεις αὐτῆς: α') Περὶ τοῦ Συμποσίου τοῦ Ξενοφ. β') Beiträge περὶ τῆς μετρικῆς τῶν Ἀσιατικῶν ἐπῶν Awestas καὶ Rigvedas.