

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 21^{ΗΣ} ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1980

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε. ΜΥΛΩΝΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ.—**Συμβολή στὴν Ἰστορία τῶν Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων, ὅπὸ τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ κ. *Nic. K. Λουρού****.

Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ θυμίσω ὅτι ἡ σκιὰ τοῦ Ὀλύμπου πέφτει κοντά στὴ Λάρισα πάνω σὲ ἔνα χωριό, τὰ Ἀμπελάκια. Ἐκεῖ καλλιεργῶντας βαμβάκι καὶ ἐρυθρόδανο, γνωστὸ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Διοσκουρίδη, οἱ πονηροὶ ἀπόγονοι τοῦ Ὀδυσσέα ἐκμεταλλεύτηκαν τὸ ταπεινὸ τοῦτο φυτὸ γιὰ τὴν ἰδιότητά του νὰ παρέχει ἀνεξίτηλη κόκκινη βαφή. Τὸ φέσι ἥταν τοῦ συρμοῦ καὶ οἱ Ἀμπελακιῶτες κατόρθωσαν μὲ τὴ βαφή τους καὶ τὴν Ὑφαντουργία νὰ κατακτήσουν σὲ λίγο διλόκληρη τὴν ἀνατολικὴ ἀγορὰ τοῦ φεσιοῦ ὡς πέρα στὶς Ἰνδίες. Σύντομα τὰ κέρδη τους καὶ ἡ περιουσία τους ἐφθασαν σὲ τεράστια ποσά. Ἐξη χιλιάδες κατοίκους μέτρησε σὲ λίγα χρόνια τὸ χωριό. Τὰ σπίτια ἔγιναν παλάτια οἱ δρόμοι στρώθηκαν μὲ πέτρινο καλντερόμι καὶ τὸ Γαλαξείδι ἔγινε φαίνεται δ ἐφοπλιστικός τους Ναύσταθμος καὶ τὸ πλούσιο ἐμπορικό τους λιμάνι.

Αὐτὰ τὰ πλούτη ὅμως οἱ Ἀμπελακιῶτες κατάλαβαν πὼς δὲν ἥταν παρὰ ἡ συγκομιδὴ τοῦ κόπου καὶ τῆς ἐργασίας ὅλου τοῦ πληθυσμοῦ καὶ πὼς γιὰ τοῦτο ὅλοι οἱ κάτοικοι ἐπρεπε ν' ἀποκτήσουν δικαιώματα στὴν κατανομὴ καὶ στὴν κοινωνικὴ ἔξυπηρέτησή τους. Κατάλαβαν δηλαδὴ πὼς κανένας δὲν ἥταν κεφαλαιοῦχος παρὰ μονάχα ἡ ἐργασία τους. Σκέφθηκαν τότε νὰ ἴδρυσουν τὸν πρῶτο στὴν ἴστορία Σ ν ε τ α i ρ i σ μ ó. Τὰ ταπεινὰ Ἀμπελάκια ἀναφέρονται σήμερα σὲ ὅλα τὰ συγγράμματα Πολιτικῆς Οἰκονομίας τοῦ κόσμου σὰν δ τόπος ὃπου γεννήθηκε καὶ πρόκοψε ἡ ὀργανωμένη ἐμπορικὴ καὶ κοινωνικὴ συνεργασία καὶ πρόνοια.

* NIC. LOUROS, *Contribution à l' histoire des Assurances Sociales*.

‘Η δημιουργική ίδεα, διαφορετική ἀπὸ κείνη ποὺ διοικοῦσε τὰ ἐπαγγελματικὰ σωματεῖα τῆς Γερμανίας τῆς Γαλλίας καὶ τῆς Ἰταλίας, γεννήθηκε ἀπὸ τὴν ἀντίθεση στὸ Ὁθωμανικὸ φρούριογικὸ σύστημα ποὺ ὕστερα ἀπὸ τὴν εἰσπραξὴ τοῦ φόρου παρεῖχε σὲ κάθε Κοινότητα ἔνα ποσὸ κατ’ ἀποκοπή. Τὰ χρήματα αὐτὰ μοιραζόντουσαν στοὺς κατοίκους ἀνάλογα μὲ τὸ ἀτομικό τους κεφάλαιο, πρᾶγμα ποὺ ἔξυπηρετοῦσε τοὺς πλουσίους καὶ δικηροὺς καὶ ὅχι τὸν πραγματικὰ ἐργαζόμενο λαὸ ποὺ μοιραζόταν τὴν φτώχεια καὶ τὴν κακομοιριά. Γιὰ νὰ θεραπευθεῖ αὐτὴ ἡ κοινωνικὴ ἀδικία καὶ νὰ συμμετέχει ὀλόκληρος ὁ πληθυσμὸς τόσο στὴν ἐργασία ὅσο καὶ στὰ κέρδη, οἱ Ἀμπελακιῶτες σκέψηταικαν πῶς οἱ γαιοκτήμονες, οἱ τσιφλικοῦχοι καὶ οἱ πλούσιοι θὰ ἐπρεπε νὰ προσφέρουν στὴν Κοινότητα τὴν ἀκίνητη καὶ κινητὴ περιουσία τους ἐνῶ οἱ φτωχοί, οἱ ἀνεργοί, οἱ γυναῖκες, τὰ παιδιὰ ἀπὸ δρισμένη ἥλικια, καὶ οἱ γέροντες ὡς κάποιο ὄριο, ὑποχρεώθηκαν νὰ προσφέρουν τὰ ἐργατικὰ χέρια γιὰ τὴν ἐντατικὴ πρόοδο τῆς Γεωργίας καὶ τῆς Ὑφαντουργίας. Ἔτσι ἀποκτοῦσε ὅλος ὁ πληθυσμὸς δικαιώματα στὰ κέρδη τῆς Κοινότητας. Σύντομα ἔξαφανίστηκε ἡ φτώχια καὶ ἡ δυστυχία ἐνῶ ἡ ἀποδοτικὴ ἔξαγωγὴ τῶν προϊόντων ὀδήγησε στὴν ἴδρυση ἐμπορικῶν Ὑποκαταστημάτων στὴν Κωνσταντινούπολη, τὴν Βιέννη, Βουδαπέστη, Τριέστη, Λειψία, Δρέσδη, Λυών, Ρουένν, Ἀμβούργο καὶ ἄλλοι, ποὺ κατόρθωσαν νὰ προσφέρουν τεράστια εἰσοδήματα στὴν Κοινότητα.

Τὸ ἀρχικὸ κεφάλαιο τῆς καταπληκτικῆς αὐτῆς ἐπιχειρήσεως ἦταν 100 χιλιάδες φράγκα τὸ 1788 καὶ ἔφθασε τὸ 1810 τὰ 120 ἑκατομμύρια φράγκα. Ἔτσι ὕστερα ἀπὸ τὴν καταβολὴ τοῦ ὄμαδικοῦ Ὁθωμανικοῦ φόρου τῆς Κοινότητας καὶ τὴν ἰκανοποιητικὴ κεφαλικὴ διανομὴ στοὺς κατοίκους, ἡ γόνιμη Ἐλληνικὴ φαντασία καὶ τὸ πνεῦμα τῆς κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης μεταχειρίστηκε τὰ μεγάλα περισσεύματα γιὰ τοπικὲς κοινόχρηστες δημιουργίες. Ἡ ρυμοτομία καὶ οἱ δρόμοι, πρότυποι γιὰ τὴν ἐποχή τους, οἱ ὑδραυλικὲς καὶ ἀποχετευτικὲς ἔγκαταστάσεις ἔφεραν τὸν πολιτισμό, σχολεῖα, ἐκκλησίες καὶ ἀνετες κατοικίες ἀνέβασαν σὲ καταπληκτικὸ ἐπίπεδο τὴν κοινωνικὴ ζωή. Ἔτσι ἀνθισε καὶ τὸ Ἐλεύθερο Πανεπιστήμιο τῶν Ἀμπελακίων ποὺ πρόσφερε ἀνεκτίμητες ὑπηρεσίες στὴν ἀνάσταση τῆς Ἐλληνικῆς γλώσσας καὶ κατόρθωσε νὰ ἐκδόσει στὰ 1804 τὸ περίφημο λεξικὸ τοῦ Ἀνθίμου Γαζῆ. Ἐκεῖ δίδαξε ὁ Νεόφυτος Δούκας, ὁ Εὐγένιος Βούλγαρης, ὁ Κωνσταντᾶς καὶ ἄλλοι κορυφαῖοι ἀνθρώποι τῶν γραμμάτων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Τὸ περίφημο πολυτελέστατο σπίτι τοῦ Γεωργίου Μαύρου — ποὺ γιὰ τὶς συναλλαγές του στὴν Βιέννη ὀνομάστηκε Schwarz — διατηρεῖται ἀκόμα.

Μέσα σ’ αὐτὴ τὴν συνείδηση τῆς κοινωνικῆς ἀνάγκης, ὑποχρεώσεως καὶ ἀλληλεγγύης, ἰδρύθηκε ἀπὸ τὴν κοινοπραξία τὸ πρῶτο Νοσοκομεῖο

καὶ τὸ Πρότυπο σύστημα γιὰ τὴν πρόνοια καὶ τὴν "Υεινομικὴ" Όργανωση, πρόδρομο τῶν κοινωνικῶν ἀσφαλίσεων τῆς ἐποχῆς μας ποὺ διφέλονται στὴν πρωτοβουλία τοῦ Bismark στὴν Γερμανία μὲ πρότυπο τὰ Ἀμπελάκια. "Ολοι, δηλαδή, οἱ Ἀμπελακιῶτες ποὺ εἶχαν προσφέρει τὴν συμμετοχὴν τους στὴ μικρὴ πολιτεία καὶ ὑστερα ἀπὸ τὴν εἰσπραξὴ τοῦ μερίδιου τους στὰ κέρδη, εἶχαν αὐτόματα τὸ δικαίωμα νὰ περιθάλπονται ἀπὸ ἵκανον γιατροὺς ποὺ εἶχαν σπουδάσει στὸ ἔξωτερικὸ μὲ Κοινοτικὲς ὑποτροφίες. Ἀλλὰ δυστυχῶς ἡ Τράπεζα τῆς Αὐστρίας ὅπου οἱ Ἀμπελακιῶτες εἶχαν καταθέσει τὰ κεφάλαιά τους, φτώχεψε στὰ 1811 μὲ τὴν εἰσβολὴ τοῦ Ναπολέοντα στὴ Βιέννη καὶ οἱ δρόδες τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ διέλυσαν τὸν πληθυσμὸ καὶ ἔφεραν τὴν καταστροφὴν τοῦ ὥραιου αὐτοῦ ἔργου ποὺ ἔμεινε παράδειγμα στὴν Ἰστορία.

"Εως ἐδῶ ἡ Ἰστορία τῶν Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων εἶναι γνωστή. "Ομως χωρὶς νὰ μειωθεῖ οὔτε ἐλάχιστα ἡ σημασία τῶν Ἀμπελακίων στὴν πρωτοπορία τῆς ἐφαρμογῆς τῶν Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων, θὰ ἦταν νομίζω παράλειψη νὰ μὴν ἀναφερθεῖ κάτι ποὺ ἴσως νὰ μὴν εἶναι ἀρκετὰ γνωστὸ στοὺς κύκλους ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὰ ἀσφαλιστικὰ συστήματα καὶ ἰδιαίτερα μὲ τὶς Κοινωνικὲς Ἀσφαλίσεις καὶ τὸν Τραπεζικὸν Ὁργανισμόν. "Οτι, δηλαδή, ἡ πρώτη ἵδε α τῆς Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως διφεύλεται στὸν Hugh Chamberlain, διάσημο Μαιευτῆρα τοῦ Λονδίνου καὶ ἐγγονὸ τοῦ Γάλλου Οὐγενότου γιατροῦ Pierre Chamberlain, ποὺ δημιούργησε μιὰ Μαιευτικὴ δυναστεία ἀφοῦ σώθηκε ἀπὸ τὴν νύχτα τοῦ Ἀγίου Βαρθολομαίου (24 Αὐγούστου 1572). Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Ambroise Paré, τοῦ μεγάλου Γάλλου Χειρουργοῦ, κατόρθωσε νὰ διαπεραιωθεῖ στὴν Ἀγγλία ὅπου γιὰ 200 χρόνια ἡ πολύτεκνη οἰκογένειά του ἐκμεταλλεύτηκε τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ ἐμβριονικοῦ βρέφους στὸν Σωρανὸ τὸν Ἐφέσιο.

Θὰ ἔπειπε ἴσως νὰ ἀναφερθεῖ ἐπίσης ἐδῶ πώς στὴν Ἀγγλία ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Thomas More ποὺ στὴν περίφημη «οὐτοπία» τὸν 15ο αἰῶνα ὑπαινίσσεται τὴν ὑπαρξην κοινόβιας κοινωνικῆς πρόνοιας καὶ ὁ Francis Bacon (1561 - 1626) λίγα χρόνια νωρίτερα ἀπὸ τὸν Chamberlain εἶχε ἐκφράσει στὴν «Νέα Ἀτλαντίδα» σκέψεις σχετικὲς μὲ τὴν ὑγεία. Σ' αὐτὸν διφεύλεται ἄλλωστε ἡ ἴδρυση τῶν Chambers of Health (Αἴθουσες Ὅγειας), καὶ τοῦ «Οἴκου τοῦ Σολομῶντος» ποὺ ὑποτίθεται πώς εἶναι ἡ ἀφετηρία τῆς «Βασιλικῆς Ἐταιρείας τοῦ Λονδίνου γιὰ τὴν πρόσδοτο τῶν Θετικῶν Γνώσεων». "Ομως ἡ φαντασία τοῦ Bacon δὲν φτάνει ὥς τὴν Κοινωνικὴ Ἀσφαλίση ἐνῶ δ Hugh Chamberlain τελευταῖος στὴ σειρὰ τῶν οἰκογενειακῶν κληρονόμων, δὲν εἶχε μόνο μεγάλη περιουσία ἀλλὰ καὶ γόνιμη

φαντασία. "Οπως δέ πατέρας του, Πέτρος δέ Γ', ποὺ εἶχε κληροδοτήσει τὸ ἀνήσυχο πνεῦμα του στὸν γυιό του, δέ Hugh ἀναμίχθηκε τὸ 1687 καὶ σὲ ἐπιχειρήσεις ποὺ ὅμως τοῦ κόστισαν ἐπανειλημένα πρόστιμα πρὸς τὸ Κράτος. Αὐτό, ὅμως δὲν ἐμπόδισε νὰ εἰσηγηθεῖ στὸ σύγγραμμά του «'Απορίες καὶ ἐρωτήσεις σχετικὲς μὲ τὴν ἀσκηση τῆς Ἰατρικῆς», σύστημα Ἀσφαλίσεως τῆς Ὑγείας, ποὺ ἔξαιρωντας τοὺς φτωχούς, ζητοῦσε ὅλες οἱ οἰκογένειες νὰ καταβάλλουν μικρὰ ποσὰ τὸ χρόνο στὸ «'Ιδρυμα Ἰατρικῆς» ποὺ θὰ διέθετε 10 «Ἐγγενεῖς Ἐφόρους», 146 γιατρούς, 121 χειρουργούς καὶ 141 φαρμακοποιούς κάτω ἀπὸ τὸν ἔλεγχο 7 Κολλεγίων, ἔγκατεστημένων σὲ κατάλληλες πόλεις.

"Η ἀσφάλιση θὰ ἀπέβλεπε στὴν προστασία τῆς ὑγείας τόσο τῶν πλουσίων δόσο καὶ τῶν φτωχῶν καὶ θὰ παρεῖχε Ἰατροφαρμακευτικὴ περίθαλψη σὲ ὅλους, ἔκτὸς στὴν περίπτωση «Ἐύλογίας, τοκετοῦ καὶ λίθων» ὅπότε θὰ ἔπρεπε νὰ καταβάλλεται μικρὴ πρόσθετη ἐπιβάρυνση. 'Ο Hugh Chamberlain ὑπῆρξε δέ πρωτοπόρος τοῦ Κοινωνικοῦ Ἀσφαλιστικοῦ Συστήματος, ποὺ εἰσηγήθηκαν οἱ Beverege καὶ Bevan καὶ ἔχει ἐφαρμοσθεῖ στὴν Ἀγγλία ἀπὸ τὸ 1948. 'Εν τούτοις στὰ Ἀμπελάκια ἔγινε ἡ πρώτη στὴν Ἰστορία πραγματικὴ ἐφαρμογὴ τοῦ συστήματος στὰ 1785.

"Η ἐφευρετικότητα ὅμως τοῦ Hugh δὲν σταμάτησε ἐκεῖ. Πρωτοπόρος τοῦ αὐτοκινήτου εἰσηγήθηκε στὴ Βουλὴ τῶν Λόρδων τὴν κίνηση τῶν ἀμαξιῶν μὲ περιστρεφόμενους ἀεροκυλίνδρους. Ζήτησε ἐπίσης μονοπώλιο γιὰ θερμάστρες ποὺ ἐντοιχισμένες θὰ θέρμαιναν τρία δωμάτια.

"Ολες οἱ προτάσεις του δὲν ἔγιναν δεκτές. 'Αλλὰ στὰ 1690 πρότεινε ἀκόμα σύστημα ὥστε «ἡ Ἀγγλία νὰ γίνει πλούσια καὶ εὐτυχής» μὲ τὴν ἰδρυση «Κτηματικῆς Τράπεζας» ποὺ πραγματοποιήθηκε, ἀπέτυχε ὅμως ἐπειδὴ οἱ ὑπολογισμοὶ ἦταν ἀκατάλληλοι, ὥστε δέ Hugh ἀναγκάσθηκε τὸ 1699 νὰ ἀποδημήσει στὴν Ὁλλανδία ὕστερα ἀπὸ τὴν χρεωκοπία του. Στὰ 1694 ὅμως καὶ σύμφωνα μὲ τὴν ἔμπνευση τοῦ Chamberlain, ἴδρυθηκε στὸ Λονδίνο ἡ πρώτη Τράπεζα γιὰ τὴν ἀσφάλιση τῶν πλοίων μὲ τὴν ἐπωνυμία «Tonnage Bank» ποὺ καρποφόρησε καὶ χωρίσθηκε ἀργότερα στὰ περίφημα Lloyds καὶ στὴ σημερινὴ «Τράπεζα τῆς Ἀγγλίας». Εἶναι λοιπὸν τὰ μεγάλα αὐτὰ Ἰδρύματα ἀποτελέσματα τῆς φαντασίας ἐνὸς Μαιευτῆρα.

RÉSUMÉ

Après avoir rehaussé l'initiative créatrice du village grec «Ambe-lakia» à la fin du 18^e siècle au sujet du principe de la «Coopérative», création mentionnée dans tous les Traités d'Économie Politique, l'auteur

souligne que la preuve de la première réalisation des Assurances Sociales se trouve dans le système d'Ambelakia.

Cependant, et sans diminuer la valeur de la première application de cette entreprise, l'auteur mentionne que Hugh Chamberlain, le dernier de la dynastie d'Obstétriciens Français qui pendant 200 ans a dirigé l'Obstétrique Anglaise en employant le fameux «forceps», fut le premier qui a proposé à la Chambre des Lloyds un système d'assurance de la santé qui cependant n'a pas été approuvé. Il créa aussi la première Banque Anglaise la «Tonnage Bank» qui après avoir fait faillite fut divisée plus tard en les fameux «Lloyds» et la «Banque d'Angleterre» actuelle.

L I T T E R A T U R E

1. Félix de Beaujour, Consul de France à Salonique, Tableau du Commerce de la Grèce, 1800, Paris.
2. Jacob Jonas Björnstähl, Briefe aus seinen ausländischen Reisen, 1780, Leipz.
3. D. Urquhart, Secrétaire de l'Ambassade Britannique à Constantinople, La Turquie, ses ressources, son organisation, son commerce, suivis de considérations sur l'état du commerce anglais dans le Levant. Traduit de l'anglais en français par X. Raymond, 1836, Paris.
4. Armand Carrel, Résumé de l'histoire des Grecs modernes, 1829, Paris.
5. Pouqueville, Voyage de la Grèce, 1826.
6. Henry Holland, Travels in the Ionian Isles, Albania, Thessaly, Macedonia etc. during the years 1813, 1815, London.
7. François-Louis-Florimond Boulangier, Ambelakia ou les Associations et les Municipalités Helléniques, 1875, Paris.
8. William Martin Leake, Travels in Northern Greece, 1835, London.
9. Sir James Porter, Turkey, its history and progress, vol. I, 1854, London.
10. Alfred Mezières, Mémoires sur le Péion et l'Ossa, 1853, Paris.
11. E. Rochetin, Revue Politique et Parlementaire, XIX, 1912.