

## ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΝΙΚ. Σ. ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗ

*Σεβασμιώτατε,  
Κύριοι Πρόεδροι,  
Κύριε Πρόεδρε της Ἀκαδημίας,  
Κύριοι Συνάδελφοι,  
Κυρίες και Κύριοι,*

*Πολὺ σᾶς εὐχαριστῶ Κύριε Πρόεδρε γιὰ τοὺς εὐγενεῖς καὶ φιλικοὺς λόγους σας.  
Κύριε Βασιλειάδη, φίλτατε Πέτρο, σ' εὐχαριστῶ ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μου.*

*Γιὰ τὰ δσα ὑπερβολικὰ εἴτες γιὰ μένα σὲ συγχωρῶ. Γιὰ δύο λόγους. Πρῶτον γιατὶ ἐκφράζουν τὴ φυσική σου εὐγένεια καὶ τὴ βαθιὰ φιλία ποὺ μᾶς συνδέει καὶ δεύτερον γιατὶ μοῦ ἄρεσαν.*

*Σὲ μιὰ κορυφαία στιγμὴ τῆς ζωῆς μου ὅπως ἡ σημερινὴ αὐθόρμητα ἀναβλύζει ἀπὸ τὴν ψυχή μου ἢ εὐγνωμοσύνη γιὰ τοὺς δασκάλους μου. Γιὰ δλονς. Ἀπὸ τοὺς δασκάλους τῶν παιδικῶν καὶ νεανικῶν χρόνων μου μέχρι τοὺς σημερινούς. Ἐδῶ καὶ στὸ ἔξωτερο. Εἶναι φυσικὸ ὥραφθῶ ἰδιαίτερα στὸν πνευματικὸ ὄδηγό μου, τὸν ἀείμνηστο Κωνσταντīνο Χωρέμη, θεμελιωτὴ τῆς σύγχρονης ἐλληνικῆς παιδιατρικῆς, ἰδιαίτερα σημαντικὸ πνευματικὸ ἀνθρωπο μὲ ίσχυρὴ προσωπικότητα καὶ μεγάλη ἀκτινοβολία. Ἐνστερνίσθηκα πολλὲς ἀπὸ τὶς θέσεις του γιὰ τὴν ἐπιστήμη καὶ τὰ ἀνθρώπινα. Ἄλλὰ κι ἐκεῖνες ποὺ δὲν ἐνστερνίσθηκα γέννησαν παραγωγικὲς παραλλαγὲς καὶ ἀντιθέσεις. Προσπάθησα νὰ ἐκπληρώσω τὸ χρέος ποὺς τὸ δάσκαλό μου, ἀκολούθωντας μετὰ τὸ θάνατό του τὴ δική του πορεία, στὴν καθηγεσία, στὸ Ἀνώτατο Ὅγειονομικὸ Συμβούλιο, τὴν πρωτανεία τοῦ Πανεπιστημίου καὶ σήμερα στὸ βῆμα αὐτό. Ἡ εὐγνωμοσύνη καὶ ἡ ἀγάπη μου θὰ τὸν συνοδεύουν ὅσο ζῶ.*

*Θὰ ἥταν παράλεψη νὰ μὴ ἀναφέρω ὅτι μὲ συγκίνηση καὶ εὐγνωμοσύνη σκέπτομαι πάντοτε τὸν ἀείμνηστο Λεωνίδα Ζέρβα, ἀποκλειστικὸ ἐμπνευστῆ τῆς ὑπηριστητάς μου στὴν Ἀκαδημία.*

*Τέλος ἐπιθυμῶ νὰ εὐχαριστήσω τοὺς συνεργάτες μου ποὺ μὲ τὴν ἐργατικότητα, τὴν ἔμπνευση, τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἀφοσίωσή τους δημιούργησαν τὶς προώποθέσεις ὡστε νὰ ἔχω τὴν τιμὴ νὰ σᾶς ὁμιλῶ ἀπὸ τὸ βῆμα αὐτό.*

‘Η ύγεια τοῦ ἀνθρώπου καθορίζεται ἀπὸ τὶς γενετικὲς καταβολές του καὶ ἀπὸ τὸ περιβάλλον. ‘Η συνεχὴς ἀλληλεπίδραση τῶν δύο αὐτῶν θεμελιωδῶν παραγόντων διαμορφώνει τὴν συμπεριφορὰν καὶ ἐπηρεάζει τὶς τροφικὲς δυνατότητες καὶ συνήθειες τοῦ ἀνθρώπου ποὺ μὲ τὴν σειρά τους ἀσκοῦν ἀποφασιστικὴ ἐπίδραση στὴν ύγεια του.

‘Ο πληθυσμὸς τοῦ πλανήτη μας, δταν ὁ ἀνθρωπὸς ἀρχισε νὰ καλλιεργεῖ τὴν γῆ καὶ νὰ ἐκτρέψει οἰκόσιτα ζῶα ποὺν ἀπὸ 100 αἰῶνες, δὲν ξεπερνοῦσε τὰ 10 ἑκατομύρια. Πέρασαν 99 αἰῶνες γιὰ νὰ φθάσει τὸ 1 δισεκατομμύριο. ‘Ἐνας ὅμως αἰώνας ἀκόμη ὑπῆρξε ἀρκετὸς γιὰ νὰ αὖξηθεῖ σὲ 2 δισεκατομμύρια. Καὶ στὰ τελευταῖα 50 χρόνια ἡ αὔξηση ἥταν τόση ὥστε σήμερα νὰ ἔχουμε φθάσει τὰ 5 δισεκατομμύρια.

‘Η γεννητικότητα στὴν χώρα μας εἶναι 14 %. Δηλαδὴ ἀντιστοιχοῦν 14 νεογνὰ τὸ χρόνο σὲ κάθε 1000 κατοίκους, ἀριθμὸς ποὺν ἐπιτρέπει αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ μας κατὰ 40.000 ἑτησίως. Στὶς χῶρες τοῦ τρίτου κόσμου ἡ γεννητικότητα κυμαίνεται γύρω στὰ 40 %, εἶναι δηλαδὴ τριπλάσια τῆς δικῆς μας. ‘Αντίθετα στὶς Σκανδιναβικὲς καὶ ἀρκετὲς κεντροευρωπαϊκὲς χῶρες, εἶναι μικρότερη ἀπὸ 10 %. Φαίνεται ὅτι τίποτε δὲν περιορίζει τὴν γεννητικότητα περισσότερο ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη. ‘Η μείωση τῆς θνητικότητας τὰ τελευταῖα 300 χρόνια ὑπῆρξε σημαντικότατη. Στὸ μεγαλύτερο ποσοστὸν ἡ μείωση αὐτὴ σημειώθηκε ποὺν τὶς ἀρχὲς τοῦ αἰώνα μας. Μετὰ τὸ 1900 τὸ ύγιεινὸν νερὸν καὶ ἡ καθαρὴ τροφὴ συνέβαλαν ἀποφασιστικὰ στὴν περαιτέρω πτώση της.

Οἱ ἐμβολιασμοί, τὸ μεγαλύτερο ἵσως ἐπίτευγμα τῆς ιατρικῆς, ἐξαφάνισαν πολλὰ λοιμώδη νοσήματα, δπως τὴν εὐλογιά, τὴν διφθερότιδα, τὸν τέταρο, τὴν πολιομυελίτιδα καὶ συνέβαλαν περίπου κατὰ 10 % στὴν ἐλάττωση τῆς θνητικότητας σὲ σύγκριση μὲ τὴν συμβολὴ τῆς βελτιωμένης τροφῆς καὶ τῶν καλύτερων συνθηκῶν διαβιώσεως. Τὰ ἀντιβιοτικά, ἡ ἐπαναστατικὴ σύγχρονη χειρουργικὴ καὶ ὄλες μαζὶ οἱ πρόοδοι τῆς ιατρικῆς τῶν τελευταίων 10ετιῶν συνέβαλαν στὴν ἐλάττωση τῆς θνητικότητας ὅσο περίπου καὶ τὰ ἐμβόλια.

‘Η ἐλάττωση τῆς βρεφικῆς θνητικότητας ὑπῆρξε ραγδαία. Στὴν χώρα μας βρέσκεται σήμερα στὸ ίκανοποιητικὸ ἐπίπεδο τῶν 15 %, ποὺν ἀντιστοιχεῖ στὴ βρεφικὴ θνητικότητα τῶν ΗΠΑ ποὺν 10 μόλις χρόνια.

Στὴν ἀρχαίᾳ Ἑλλάδα ὁ μέσος ὅρος ζωῆς ἥταν περίπου 30 χρόνια. Στὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἥταν 40 χρόνια. Τὸ προσδόκιμο ἐπιβιώσεως στὴν χώρα μας σήμερα εἶναι γιὰ τοὺς ἄντρες 73, καὶ γιὰ τὶς γυναικες 77 χρόνια. Εἶναι ἀπὸ τὰ καλύτερα στὸν κόσμο. Τὸ πρῶτο μέρος τῆς εὐχῆς τοῦ Δαβὶδ «καὶ τὰ ἔτη ἡμῶν ἐβδομήκοντα» ἐκπληρώθηκε καὶ μὲ τὸ παραπάνω.

Δίχως καμιὰ ἀμφιβολία εἴμαστε σήμερα πιὸ ύγιεῖς. ‘Η προληπτικὴ καὶ θεραπευτικὴ ιατρικὴ προσφέρει πολλά. ‘Η ιατρικὴ φροντίδα γίνεται προσιτὴ ὅλο καὶ σὲ

πλατύτερα στρώματα τοῦ λαοῦ. Καὶ αὐτομάτως ἀναδύεται τὸ κρίσιμο ἔρωτημα. Ὁροῦ εἴμαστε καλύτερα, γιατὶ αἰσθανόμαστε χειρότερα; Γιατὶ ὑπάρχει τέτοια κρίση στὸ ἰατρικὸ σύστημα καὶ ἀσκεῖται τόση πίεση γιὰ φιλικὲς ἀλλαγές; Τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι τοπικό. Εἶναι διεθνές.

Λαμπρὸς στατιστικὲς γιὰ ποινωνικὰ ἀγαθὰ καὶ γιὰ τὴν ὑγεία ἐνὸς λαοῦ, κρύψοντα πάντοτε μεγάλο ἀριθμὸ ἀτομικῶν καὶ οἰκογενειακῶν τραγωδιῶν. Δεῖκτες νοσηρότητας, θνητικότητας, μακροζωίας, περιλαμβάνοντας ὅλους μας ἀλλὰ κανένας δὲν μετράει τὸν ἑαυτό του σὰν ἀριθμό. Ὁ Τολστοῖ ἀρχίζει τὴν "Αρνα Καρένινα μὲ τὴ φράση: «Ολα τὰ εντυχισμένα σπιτικὰ νιώθουν τὴν ἴδια εντυχία. Κάθε δυστυχισμένο σπιτικὸ ἔχει τὴ δική του δυστυχία».

Ἄπο τὴ λαϊκὴ ἰατρική, ποὺ ἡ ἀρχή τῆς χάνεται στὰ βάθη τοῦ σκοτεινοῦ παρελθόντος μέχρι τὸν Ἰπποκράτη, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τότε μέχρι σήμερα, ἡ ἀραικαιότητα τῆς ἰατρικῆς ἔχει παραμείνει ἀκλόνητη. Εἶναι προφανὲς δτὶ ὅλοι οἱ θεραπευτὲς καλύπτουν ζωτικὲς ἀνθρώπινες ἀνάγκες. Συμμερίζονται τὸν πόνο, παρηγοροῦν, ἐνσταλάζονταν τὴν ἐλπίδα. Καὶ τὰ τρία λειτουργοῦν καὶ ὡς ἵσχυρὰ θεραπευτικὰ μέσα. Λιγότερος φόβος, μεγαλύτερη ἐλπίδα κατενάζονταν τὸν πόνο. Πολλὲς φορές, ἀκόμη καὶ σήμερα, ἀσφαλῶς καὶ στὸ μέλλον, ἡ παροντίδα καὶ μόνο τοῦ γιατροῦ κοντὰ στὸν ἀρρωστο τοῦ φάρμακο. Ὅλοι οἱ γιατροὶ ἔχουμε τέτοιες ἐμπειρίες.

Πολὺ λίγα πρόσωπα ὑπῆρξαν τόσο σεβαστὰ καὶ ἀγαπητὰ ὅσο ὁ γιατρὸς μέχρι ποὺ 50 περίπου χρόνια. Σήμερα γνωρίζουμε δτὶ ὁ πολυσέβαστος οἰκογενειακὸς γιατρὸς τοῦ χτές, διέθετε ἐλάχιστα θεραπευτικὰ μέσα. Θὰ μποροῦσε νὰ χαρακτησθεῖ μὲ τὰ σύγχρονα θεραπευτικὰ κριτήρια ὡς ποωτόγονος. Πρὸτι 50 μόλις χρόνια ὁ γιατρὸς πέρα ἀπὸ τὸν ἀντιδιφθερούτικὸ καὶ ἀντιτετανικὸ ὅρὸ δὲν διέθετε περισσότερα ἀπὸ πέντε φάρμακα. Τὴ δακτυλίτιδα, τὴ μορφίνη, τὴν κινίνη, τὸ σίδηρο καὶ τὴν ἀσπρόγινη. Πρέπει νὰ σκεφθεῖ ὁ σημερινὸς γιατρὸς πολλὴ ὥρα γιὰ νὰ διαπιστώσει ἀντίθετο! Φυσικὰ ἀναφερόμαστε σὲ φάρμακα μὲ πραγματικὴ θεραπευτικὴ δράση. Καὶ ἐδῶ εἶναι τὸ μεγάλο παράδοξο.

Ἡ σημερινὴ πανίσχυρη θεραπευτικὴ ἔχει προκαλέσει ἔντονη νοσταλγία γιὰ τὴ χθεσινὴ ἀδύναμη θεραπευτική. Βέβαια ὁ ἀνθρωπος, δχι μόνο σήμερα ἀλλὰ πάντα ὑπῆρξε μεγάλος νοσταλγὸς τοῦ παρελθόντος. Ὁ ἀπολεσθεὶς παράδεισος. Ὅλα τότε ἥταν καλύτερα. Δυσκολότερα ἀλλὰ καλύτερα. Μήπως ὁ χθεσινὸς καλὸς γιατρός, ἔδινε στὸν ἀρρωστο ἀντὸ ποὺ δὲν τοῦ δίνει σήμερα ἡ πανίσχυρη ἀλλὰ συχνὰ ἀπρόσωπη καὶ ἀψυχὴ θεραπευτικὴ; Διότι σίγουρα τοῦ ἔδινε παρηγοριά, ἐλπίδα καὶ συμπόνιωνε, μορφοποιοῦσε στὸ πρόσωπό του ὃχι μόνο τὴν ἀνθρώπινη ἀλλὰ καὶ τὴν κοινωνικὴ συμπαρασταση. Τὸ μυθικό, τὸ μαγικὸ στοιχεῖο στὴ σκέση ἀνάμεσα στὸν ἀρρωστο καὶ τὸ γιατρὸ ἥταν θεραπευτικὰ ἵσχυρότερο ἀπὸ τὰ φάρμακα μέχρι τὸ τέ-

λος τοῦ περασμένου αἰώνα, καὶ ἀσφαλῶς τὸ στοιχεῖο αὐτὸ δὲν πρέπει ποτὲ νὰ ὑποτιμᾶται. Τὸ 1860 ὁ Oliver Wendell Holmes ἔγραψε γιὰ τὰ φάρμακα τῆς ἐποχῆς του: «Ἐξαιρόντας τὸ ὅπιο καὶ τὸ οἰνόπνευμα, ἀν πετάγαμε τὰ ὑπόλοιπα φάρμακα στὴ θάλασσα, τόσο τὸ καλύτερο γιὰ τοὺς ἀνθρώπους καὶ τόσο τὸ χειρότερο γιὰ τὰ φάρμακα».

Σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ χθὲς ἡ σύγχρονη θεραπευτικὴ διαθέτει ἵσχυρὰ ὅπλα ποὺ ἀναστέλλουν ἔστω καὶ γιὰ βραχὺ χρόνο τὸ θάνατο, θεραπεύουν ὅλα σχεδὸν τὰ λοιμώδη νοσήματα, ἀκόμη καὶ κακοήθη νοσήματα, ἀμβλύνοντα ἥ ἐξαλείφουν τὸν πόνο, προλαμβάνοντα ἥ ἀνακονφίζουν τὴν ἀναπτηρία. Ἡ θεραπευτικὴ αὐτὴ ἰκανότητα ὅσο ἵσχυρὴ κι ἀν εἶναι δὲν πάνε νὰ εἶναι σχετική. Ἡ ἰατρικὴ δὲν νίκησε τὸ θάνατο καὶ εἶναι βέβαιο ὅτι ποτὲ δὲν θὰ τὸ κατορθώσει. Παρ’ ὅλους τὸν περιορισμοὺς της, ἡ δυνατότητα τῆς ἰατρικῆς νὰ θεραπεύει αὖξανεται μὲ γοργὸ ρυθμό. Τὰ θαυμαστὰ πράγματα ἐπιτεύγματα τῆς βιοϊατρικῆς καὶ τῆς συναφοῦς τεχνολογίας σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν αὖξανόμενη θεραπευτικὴ ἰκανότητα δημιουργοῦν προβληματισμοὺς καὶ διλήμματα γιὰ τὶς κατεστημένες ἡθικὲς στάσεις καὶ ἀντιλήψεις.

Θὰ ἀναφέρω μερικὰ μόνο παραδείγματα: Ἐποτελεσματικὴ ἀντισύλληψη καὶ σὲ ἀκραίες περιπτώσεις ἀκίνδυνη, νόμιμη ἀμβλωση ἐπιτρέπουν ἐπιλογὴ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν παιδιῶν ποὺ ἐπιθυμεῖ ἥ οἰκογένεια. Επιτεύχθηκε δηλαδὴ ἥ ἀποσύνδεση τῆς γενετήσιας ἀπὸ τὴν ἀναπαραγωγικὴ λειτουργία. Στὴν ἀντίθετη περίπτωση ὁ κόσμος ὀδηγεῖται σὲ ἀνεξέλεγκτη πληθυσμιακὴ ἔκρηκη. Πρόσοδοι στὴν προγεννητικὴ διάγνωση ἐπιτρέπουν τὴν ἐπιλογὴ τοῦ φύλου καὶ προλαμβάνουν τὴ γέννηση παιδιῶν μὲ γενετικὲς διαταραχὲς ποὺ συνεπάγονται εἴτε σύντομο θάνατο εἴτε μαρτυρικὴ ζωή. Ἡ δυνατότητα ἐπιλογῆς τοῦ ἀριθμοῦ καὶ τοῦ φύλου τῶν παιδιῶν καθὼς καὶ τῆς γενετικῆς τους ποιότητας προκαλεῖ πρωτόγνωρες ἐπιδράσεις στὸν παραδοσιακὸ ρόλο τῶν δύο φύλων, τὴν ἀνατροφὴν καὶ μόρφωση τῶν παιδιῶν, τὴν πληθυσμιακὴ σύνθεση καὶ δημιουργεῖ μεγάλα ἐρωτηματικὰ στὴν ἀτομικὴ καὶ κοινωνικὴ συνείδηση.

Ἄν μετακινηθεῖ κανεὶς ἀπὸ τὴ γέννηση στὸ ἄλλο ἄκρο, στὸ τέλος τῆς ζωῆς, διαπιστώνει ἀνάλογες ἔξελίξεις. Οἱ τεχνικὲς δυνατότητες διατηρήσεως τῆς ζωῆς μὲ μηχανικὰ μέσα δημιουργησε σοβαρὲς δυσκολίες στὸν προσδιορισμὸ τῆς ἔννοιας τοῦ θανάτου, κατ’ ἐπέκταση στὸν προσδιορισμὸ τῆς ἔννοιας τῆς ζωῆς.

Ἡ δυνατότητα μεταμοσχεύσεως δργάνων, ἡ θεραπεία νόσων ἄλλοτε ἀνίατων, ἡ διατήρηση ἔτσι στὴ ζωὴ πολλῶν ἀνθρώπων δίχως ὅμως νὰ ἀποδίδεται σ’ αὐτοὺς μιὰ εὐτυχισμένη ἥ ἔστω ἀνεκτὴ ζωὴ — τὸ ἀντίθετο μᾶλλον — δημιουργεῖ τὸ ὑπαρξιακὸ ἐρώτημα τί εἴδους ζωὴ ἀξίζει νὰ ζεῖ κανεὶς. Αὐτὸ ὀδηγεῖ σὲ ἐπάλληλα ἐρωτήματα ὅπως τοῦ ἀξιοπρεποῦς θανάτου, τῆς εὐθανασίας, τῆς αὐτοκτονίας, τῆς διακοπῆς θεραπείας ποὺ διατηρεῖ μιὰ ζωὴ χωρὶς ἐλπίδα κ.ἄ.

*Ανάμεσα στὴν ἀρχὴν καὶ τὸ τέλος, τὴν γέννησην καὶ τὸ θάνατο, ἡ ἱατρικὴ προσπαθεῖ, καὶ σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις κατορθώνει ἄλλοτε μὲν μεγαλύτερη καὶ ἄλλοτε μὲν μικρότερη ἐπιτυχία, νὰ βελτιώνει τοὺς δρους ὑπάρξεως καὶ τὴν ἀνθρώπινη συμπεριφορά. Τὰ ψυχοφάρμακα, οἱ ψυχολογικὲς μέθοδοι τροποποιήσεως τῆς συμπεριφορᾶς καὶ παρόμοια μέσα ἔχοντα πετύχει, ἢ ἔχοντα δημιουργήσει βάσιμες προσδοκίες ὅτι ἀρχὰ ἡ γορήγορα θὰ ὀδηγήσουν στὴ βελτίωση τῆς ἴκανότητας ἀντιλήψεως, τῆς μνήμης καὶ τοῦ συναισθήματος. Ἀλλὰ τί μπορεῖ νὰ σημαίνει αὐτὴ ἡ βελτίωση γιὰ τὸ σύγχρονο, αὐτόνομο καὶ αὐτοπροσδιοριζόμενο ἀνθρώπο; Ποιὸς τὴν ἀποφασίζει καὶ ποῦ ὁδηγεῖ;*

*Στὴν τρέχουσα κοινωνικὴ πραγματικότητα ὑπάρχουν δύο χαρακτηριστικὰ ποὺ πρέπει νὰ ἐκτιμηθοῦν μὲν ἰδιαίτερη προσοχὴ. Τὸ πρῶτο εἶναι ἡ ἀναίρεση τῶν ἥθικῶν ἀναστολῶν μεταξὺ ἀνάγκης καὶ ἐπιθυμίας. Τὸ δεύτερο εἶναι ἡ οὐτοπικὴ προσδοκία τῆς ad infinitum προόδου τῆς ἱατρικῆς ἐπιστήμης καὶ τεχνολογίας. Καὶ τὰ δύο παραλόντα κάθε προσπάθεια νὰ δοιοθετηθοῦν λογικὰ οἱ δυνατότητες τῆς ἱατρικῆς καὶ ἰδιαίτερα τοῦ ὅποιουδήποτε συστήματος παροχῆς ἱατρικῶν ὑπηρεσιῶν.*

*Ως ἀνάγκη θὰ μποροῦσαν νὰ δοιοθετηθεῖσις προϋποθέσεις γιὰ ἴκανοποιητικὴ ζωὴ καὶ ὡς ἐπιθυμία δὲς οἱ προϋποθέσεις γιὰ κάλλιστη, γιὰ ἀριστη̄ ζωὴ. Ἡ σχετικότητα καὶ ἡ ἀνεπάρκεια τοῦ ὅρισμοῦ εἶναι προφανής.*

*Τὸ πεπερασμένο τῶν φυσικῶν πόρων τοῦ πλανήτη μας ἔχει γίνει ποινὴ συνείδηση. Ὁμως, οἱ δυτικοῦ τύπου κοινωνίες βρίσκονται στὴν τροχιὰ τῆς συνεχοῦς αὖξησεως τῆς παραγωγῆς ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ συντηρηθεῖ καὶ νὰ προαχθεῖ παρὰ μόνο μὲ τὴ διαρκὴ αὔξηση καὶ τὸ ἀδιάκοπο κέντροισμα γιὰ αὔξηση τῶν ἐπιθυμιῶν. Ὁλοι ζητάμε συνεχῶς δὲν καὶ περισσότερα. Δὲν εἶναι λοιπὸν ἀδικαιολόγητη ἡ διαρκῶς αὐξανόμενη ἐπιθυμία γιὰ περισσότερες καὶ καλύτερες ἱατρικὲς ὑπηρεσίες καθὼς καὶ ἡ ἀκρατη̄ αἰσιοδοξία ὅτι ἡ πρόοδος στὴ βιοϊατρικὴ ἔρευνα καὶ τεχνολογία μπορεῖ νὰ πετύχει θαύματα. Ἡ ἀνθρώπινη ἐπιθυμία δριὰ δὲν ἔχει.*

*Οπως ἵδη ἀνέφερα ἡ ὑγεία τοῦ λαοῦ μας δριῶς καὶ πολλῶν ἄλλων λαῶν εἶναι σήμερα καλύτερη ἀπὸ διποτεδήποτε ἄλλοτε. Ὁμως, δὲν συλλογικά, καὶ ὁ καθέρας ξεχωριστά, αἰσθανόμαστε μᾶλλον διαφορετικά. Υπάρχει μιὰ ἔντονη ενδαισθητοποίηση ἀκόμη καὶ γιὰ ἀσήμαντα ἐνοχλήματα, ποὺ συχνὰ μᾶς φοβίζουν δὲν μποροῦν νὰ ἔξελιχθοῦν σὲ σοβαρὲς ἀρρώστιες, ἀκόμη νὰ ὀδηγήσουν καὶ στὸ θάνατο. Παράλληλα ὑπάρχει καὶ ἡ ἀποκαλούμενη «νέα νοσηρότητα», τὰ προβλήματα τῆς ἐποχῆς μας. Οἱ διαταραχὲς τῆς συμπεριφορᾶς τῶν παιδιῶν, προβλήματα κακῆς σχολικῆς προσαρμογῆς, δὲ ἀντικοινωνικὸς ἔφηβος, τὰ ναρκωτικά, οἰκογενειακὰ προβλήματα, τὸ ἄγχος, δὲ φόβος, ἡ ψυχικὴ κατάπτωση, ἡ ρύπανση τοῦ περιβάλλοντος, οἱ ἀναπόδεικτες ἄλλὰ ὄχι καὶ ἀπίθανες δυσμενεῖς ἐπιπτώσεις τῶν οὐσιῶν ποὺ προστίθενται*

στὶς τροφὲς καὶ ἄλλα πολλά. Γίνεται λοιπὸν φανερὸν τὸ τεράστιο πρόσθετο φορτίο ποὺ ἔχει ἐπωμισθεῖ ἡ ἰατρικὴ ἢ τὸ λιγότερο τί τῆς ἔχει φορτώσει ἡ σύγχρονή μας κοινωνία καὶ κατ' ἐπέκταση ποιὲς εἶναι οἱ προσδοκίες. Τίποτα δὲν ἔχει ἀλλάξει περισσότερο στὴν ἰατρικὴ τὰ τελευταῖα 20 - 25 χρόνια ἀπὸ τὴν νέαν αὐτὴν ἀντίληψη τοῦ ἀτόμου γιὰ τὴν ὑγεία του. Ἡ συνακόλουθη ἀπαισιοδοξία μπορεῖ νὰ ἀποδοθεῖ σὲ πολλὰ αἴτια ἀλλὰ φαίνεται νὰ ὀφείλεται κατ' ἔξοχὴν στὴ βαθιά, τὴν ὑπαρξιακὴ ἀντίθεση τοῦ ἀνθρώπου στὸ θάνατο. Στὶς μέρες μας τίποτα δὲν θεωρεῖται πιὸ ἀφύσικο, πιὸ ἀδικο, πιὸ ἔξοργιστικὸ ἀπὸ τὸ θάνατο. Τὴν τελευταία μέρα τοῦ χρόνου ποὺ πέρασε, στὶς 31 Δεκεμβρίου 1984 στὸ ἔγκυο ἐβδομαδιαῖο περιοδικὸ Time δημοσιεύτηκε πρώτη στὴ σχετικὴ σελίδα ἐπιστολὴ ἐνὸς ἀναγνώστη ἀπὸ τὸ Bloomington τῆς Indiana. Μεταφράζω: «Εἶμαι γονητευμένος, ἐκστατικὸς ἀπὸ τὰ ἰατρικὰ ἐπιτεύγματα, ἴδιαίτερα ἀπὸ τὴν τεχνητὴ καρδιὰ ποὺ περιγράφετε στὸ τεῦχος σας στὶς 10 Δεκεμβρίου. Εἶμαι 19 ἑτῶν καὶ ἀρνοῦμαι νὰ ἀποδεχθῶ τὴν πιθανότητα μᾶς ἀρρώστιας, τὸ ἀναπόφευκτο τοῦ θανάτου ἢ ὅτι εἶναι καθῆκον μον νὰ πεθάνω ἀν χρειασθεῖ».

«Ἐκαστον μετέχει τοῦ αἰωνίου καὶ τοῦ θείου ὡς δύναται· ἐν ὧς ἄτομον ἢ ἐν ὧς εἶδος» λέγει ὁ Ἀριστοτέλης (*Περὶ ψυχῆς*).

Καὶ εἶναι δεδομένο ὅτι ὁ ἀνθρωπὸς ἐπιθυμεῖ παντοιοτρόπως τὴν ἀτομικὴ συμμετοχὴν τὸν στὴν αἰωνιότητα. Ἡ μεταφυσικὴ — θρησκεία, πνευματικὴ καὶ καλλιτεχνικὴ δημιουργία — ἐκφράζουν καὶ μνημειώνον τὸν ἔνα δρόμο ποὺ ἀκολούθησε ὁ ἀνθρωπὸς στὴ μάχη τον γιὰ τὴν ἀθανασία. Εἶναι βέβαια ἡ ψυχὴ «ἐντελέχεια» σώματος κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη. Καὶ ἡ πίστη στὴν ἀθανασία της, μέθεξη στὴν ἀθανασία «κατ' ἄτομον».

Δὲν περιφρόνησε ὅμως καθόλου καὶ τὸν ἄλλο δρόμο. Τὴν ἐπιδίωξη τῆς ἀθανασίας τοῦ σώματος. Τὴν παράταση τῆς ζωῆς τοῦ σώματος καὶ τὴν ἀναβίωσή του. Ὁ ἀρχαῖος αἰγύπτιος ἀνήγαγε σὲ ἐπιστήμη τὴ διατήρηση τῶν νεκρῶν. Ἀνάσταση ψυχῶν καὶ σωμάτων προσδοκᾶ ὁ χριστιανός. «Δὲν τόξεο, δὲν τόλπιζα τάναι ἡ ζωὴ μόνο ἀγαθὸ καὶ πρῶτο» ἐκπλήττεται ὁ μεγάλος μας Σολωμὸς ποὺ ἀλλοῦ διαπιστώνει «Γλυκεὶ ἡ ζωὴ κι ὁ θάνατος μανρίλα». Ὁ ἀνθρωπὸς δὲν ἀποδέχτηκε τὴ μοίρα τοῦ θανάτου. Ὁ ἀνισος ἀγώρας τοῦ ἀνθρώπου ἐγαντίον αὐτῆς τῆς μοίρας, τοῦ προσδίδει μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ τραγικές τον διαστάσεις. Ἡ ἀρνηση τοῦ θανάτου, παρὰ τὴ γνώση ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ ἔσεφύγει ἀπὸ αὐτὸν καὶ ἡ κατάφαση τῆς ζωῆς χρωματίζει ἀντίστοιχα τὶς δύο καταστάσεις. Σκοτάδι καὶ φῶς. Ὁ Ἀχιλλέας, στὴ νέκυια τῆς Ὄδυσσειας, ἀν καὶ εἶναι βασιλεὺς τῶν νεκρῶν στὸ Βασίλειο τῶν σκιῶν, δηλώνει στὸν Ὄδυσσέα, ὅτι εἶναι προτιμότερο ὑπηρέτης καὶ ζωτανὸς παρὰ βασιλεὺς νεκρῶν.

«Ο παράδεισος μὲ δλα τὰ στιλπνά του χρώματα δὲν ἔπεισε τὸν καθημερινὸ ἀνθρωπο. Ὁ κάτω κόσμος τῆς νεότερης γλώσσας μας, παρὰ τὴ χριστιανικὴ πίστη τοῦ

λαοῦ μας, δὲν εἶναι ὁ χλωρὸς παράδεισος, εἶναι μᾶλλον μιὰ συνέχεια τοῦ ἀρχαίου "Αδη". Τὰ Ἡλύσια πεδία οὕτε στὴν ἀρχαιότητα ὑπῆρξαν διαδεδομένη λαϊκὴ ἀντίληψη.

"Ἡ ἀνησυχία καὶ ὁ φόβος γιὰ τὴν ἀρρώστια καὶ τὸ θάνατο ἐπιβάλλεται νὰ φωτισθοῦν καὶ ἀπὸ μιὰ ἄλλη σκοπιά. Ἡ ἱατρικὴ εἶναι μόνο σὲ ἔνα βαθμὸ ἐπιστήμη. Συγκοιτικά, εἶναι ἵσως περισσότερο ἐπιστήμη ἀπὸ τὴν κοινωνιολογία ἢ τὴν πολιτικὴ ἀλλὰ βεβαίως πολὺ λιγότερο ἀπὸ τὴν φυσικὴ ἢ τὰ μαθηματικά. Σύμφωνο στοιχεῖο τῆς ἱατρικῆς, ποὺ εἶναι συνδυασμός, κράμα τέχνης καὶ ἐπιστήμης, εἶναι ἡ ἀβεβαιότητα. Μιὰ ἔξεταση ἀκόμη, ἕνα φάρμακο περισσότερο, μιὰ διαφορετικὴ θεραπεία δῆλα ἀπορρέουν ἀπὸ αἴσθημα ἀβεβαιότητας. "Οταν ὁ γιατρὸς ζητάει περισσότερα γιὰ νὰ βγεῖ ἀπὸ τὴν ἀβεβαιότητα εἶναι εὐλογὸ καὶ δικαιολογημένο νὰ ζητάει ἀκόμη περισσότερα ὁ ἄρρωστος. Ὁ γιατρὸς δὲν θέλει νὰ κατηγορηθεῖ ὅτι ἔκανε λιγότερα ἀπὸ ὅσα μποροῦσαν νὰ γίνονται. Ὁ ἄρρωστος ποτὲ δὲν εἶναι βέβαιος ὅτι ἔγιναν δῆλα ὅσα ἤταν δυνατὸν ἢ ἔπειρε νὰ γίνονται. Γι' αὐτὸ καὶ εἶναι μέγας ἐχθρὸς τοῦ θεραπευτικοῦ ἀπραγματισμοῦ ποὺ συχνότατα εἶναι ἡ κάλλιστη θεραπεία.

"Απὸ ὅσα ἀνέφερα δὲν εἶναι ἵσως δύσκολο νὰ κατανοηθεῖ γιατί ὁ κόσμος ζητάει τόσες ἱατρικὲς ὑπηρεσίες, τὶς δύοτες τελικὰ κανένα σύστημα οὕτε διατεθειμένο εἶναι οὕτε μπορεῖ νὰ τοῦ προσφέρει.

Τὰ συνθήματα «δικαίωμα γιὰ ὑγεία» «δικαίωμα γιὰ ἱατρικὴ φροντίδα καὶ περιθαλψη» συμπυκνώνονται συγκεντριμένα λαϊκὰ αἰτήματα ποὺ προβάλλονται μὲ ἔνταση σὲ πολὺς χῶρος καὶ βέβαια καὶ στὴ δική μας. Ἀποτελοῦν προέκταση τῶν λαϊκῶν κατατήσεων γιὰ περισσότερα ἀτομικὰ δικαιώματα, γιὰ μεγαλύτερη κοινωνικὴ δικαιοσύνη.

"Ἡ παντοδύναμη αὐτὴ λέξη «δικαίωμα» ἔχει γίνει αἰτία καὶ δὲν θὰ πάψει ποτέ, νὰ δημιουργεῖ ἴδεολογικὲς καὶ ἥθικὲς προστριβὲς καὶ παρεξηγήσεις. Πραγματικὰ τί σημαίνει ὅτι δῆλοι ἔχουμε δικαίωμα γιὰ ὑγεία; Θὰ μποροῦσε νὰ ἐδημητρεύεται ὅτι ἔχουμε τὸ δικαίωμα νὰ εἴμαστε συνεχῶς ὑγεῖς. Νὰ μὴ ἄρρωσταίνουμε ποτέ. Μιὰ τέτοια διεκδίκηση, μιὰ τέτοια προσδοκία συγκρούεται μὲ τὴ σκληρὴ πραγματικότητα τοῦ φθαρτοῦ τοῦ ἀνθρώπινου σώματος καὶ τοῦ πνεύματος ποὺ κατοικεῖ μέσα του. Ἀσφαλῶς ἡ διεκδίκηση θὰ προβάλλεται δῆλο καὶ πιὸ συχνά, καὶ πιὸ μαζητικά. Ἀκόμη περισσότερο βέβαιο εἶναι, ὅτι ποτὲ δὲν θὰ ἴκανοποιηθεῖ.

Βεβαίως ἡ διεκδίκηση αὐτὴ μπορεῖ νὰ διατυπωθεῖ διαφορετικά. Μιὰ καὶ ἡ κοινωνία δὲν μπορεῖ νὰ διατηρεῖ δῆλα τὰ μέλη της ὑγιή, μπορεῖ τονλάχιστον νὰ τὸ ἐπιχειρεῖ. Τὸ δικαίωμα γιὰ ἱατρικὴ φροντίδα εἶναι πιὸ προσγειωμένο καὶ ἐνδεχομένως σ' ἔνα βαθμὸ μπορεῖ νὰ ἴκανοποιηθεῖ. Ἀπαράβατη προϋπόθεση γιὰ νὰ ἴκανοποιηθεῖ εἶναι νὰ μὴ ταντισθεῖ οὕτε κὰν νὰ ἐμβολιαστεῖ μὲ τὸ δικαίωμα γιὰ ὑγεία. Οἱ ἔννοιες ὅχι μόνο δὲν εἶναι ταντόσημες ἀλλὰ δύος ἐτόνισα «τὸ δικαίωμα γιὰ ὑγεία» εἶναι ἀπραγματοποίητο ἐνῶ «τὸ δικαίωμα γιὰ ἱατρικὴ φροντίδα» εἶναι ἐφικτό. "Ἄν-

ταντισθοῦν, θὰ γίνει καὶ τὸ δικαίωμα γιὰ ἰατρικὴ φροντίδα ἐξίσου ἀπραγματοποίητο μὲ τὸ δικαίωμα γιὰ υγεία.

Τὸ δικαίωμα γιὰ ἰατρικὴ φροντίδα ἀκόμη καὶ σὲ ἐπίπεδα ὅχι ἴδιαιτερα ἀπαιτητικὰ ἔχει σημαντικὰ ἐμπόδια νὰ ἀντιμετωπίσει. Πρέπει νὰ ὑπερυκήσει τοὺς ἀνταγωνιστές του ποὺ εἶναι πολλοὶ δπως τὸ δικαίωμα γιὰ ἔθνικὴ καὶ ἀτομικὴ ἀσφάλεια, γιὰ μόρφωση, γιὰ καλύτερη κατοικία, γιὰ πιὸ καλές συνθῆκες ἐργασίας, γιὰ πιὸ ἄνετη ζωή, ἐπιθυμίες τοῦ χθὲς ἀλλὰ ἀνάγκες τοῦ σήμερα.

<sup>3</sup> Άλλὰ καὶ μέσα στὰ πλαίσια τοῦ δικαιώματος γιὰ ἰατρικὴ φροντίδα καὶ περιθαλψη ὑπάρχει μιὰ ἀτέλειωτη σειρὰ ἀπὸ πιὸ εἰδικὰ προβλήματα. Πρέπει δὲ, ἀνεξάρτητα ἀπὸ ἡλικία, ἀπὸ βαρύτητα καὶ πρόγνωση τῆς νόσου νὰ ἔχουν ἵσα δικαιώματα; <sup>4</sup> Υπάρχουν στὶς ΗΠΑ περισσότερα ἀπὸ 50.000 ἄτομα ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ ὠφεληθοῦν οὐσιαστικὰ ἀν ἔκαναν μεταμόσχευση καρδιᾶς. Κάθε μεταμόσχευση καρδιᾶς ὅμως, ἔχει κόστος ποὺ ξεπερνάει τὰ 15 ἑκατομμύρια δραχμές. Εἶναι σωστὸ νὰ διατεθοῦν ἀνάλογοι πόροι ἀπὸ τὸν προϋπολογισμὸ γιὰ τὴν υγεία ἢ ν' αὐξηθεῖ ὁ προϋπολογισμὸς αὐτὸς σὲ βάρος ἀλλων ἀναγκῶν τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου; <sup>5</sup> Η βιοηθική, ἡ ἐπιστήμη ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὰ θέματα αὐτὰ δὲν διστάζει νὰ διακηρύξει: Στὸ ἐρώτημα ἀν πρέπει τὸ κοινωνικὸ σύνολο, τὸ κράτος, νὰ πληρώνει γιὰ ἐπεμβάσεις δπως ἡ μεταμόσχευση καρδιᾶς, ἡ ἀπάντηση εἶναι ἀδιστάκτως ἀρνητική. Στὸ ἐρώτημα ὅμως ἀν τὸ κράτος θὰ ἀναγκασθεῖ τελικὰ νὰ πληρώσει, ἡ ἀπάντηση εἶναι ἐξίσου ἀδιστάκτως καταφατική. <sup>6</sup> Ας μὴ ξεχνᾶμε ὅτι ἀνάλογος προβληματισμὸς ἔχει προϋπάρξει γιὰ τὴν μεταμόσχευση νεφροῦ, ἀκόμη καὶ γιὰ τὸν τόσο συνηθισμένο σήμερα καρδιακὸ βηματοδότη. Στὸν καιό τους θεωρήθηκαν τόσο πρωτοπορειακὰ ὅσο σήμερα ἡ τεχνητὴ καρδιά. Παρόμοια θέματα ἀπασχολοῦν καὶ τὴν ἐλληνικὴ ἰατρική. Τὸ δημόσιο ἡ κάποιος ἀσφαλιστικὸς φορέας πληρώνει π.χ. γιὰ μεταμόσχευση μυελοῦ σὲ παιδιὰ ποὺ στέλνονται στὸ ἐξωτερικό, ποσὸ ποὺ ξεπερνάει τὰ 10 ἑκατομμύρια δραχμές κατὰ περίπτωση. Δὲν ὑπάρχει ὅμως ἀκόμη στὴ χώρα μας εἰδικὴ μονάδα ἐντατικῆς νοσηλείας μεγαλύτερων παιδιῶν ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ σώσει ζωὲς μὲ μακρὸ προσδόκιμο ἐπιβιώσεως καὶ ποιότητα ζωῆς συχνὰ φυσιολογική. Στὸν ἐπώνυμο δέκτη τῆς μηχανικῆς καρδιᾶς ἡ τῆς μεταμοσχεύσεως μυελοῦ ἀντιστοιχοῦ γχιλιάδες ἀνώνυμοι ἀρρωστοὶ ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ ἐπιζήσουν ἀν ἀντιμετωπίζονται μὲ ἀνάλογη ἰατρικὴ φροντίδα.

Εἶναι μέσα στὴ φύση τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἐπιλέγει κατὰ κανόνα τὸ ἀτομικὸ καλὸ καὶ ὅχι τὸ κοινωνικό. <sup>7</sup> Αποτιμᾶ τὴν προσωπική του ἀξία περισσότερο ἀπὸ τὴν κοινωνική. Δεδομένο ἐπίπεδο ἰατρικῆς περιθάλψεως συχνὰ θεωρεῖται ἱκανοποιητικὸ ἀπὸ τοὺς υγιεῖς, ἀρκεῖ νὰ ἀφορᾶ στοὺς ἀλλούς, τοὺς ἀνώνυμους ἀρρωστούς. Τὸ ἕδιο ἐπίπεδο ἰατρικῶν ὑπηρεσιῶν θεωρεῖται ἀνεπαρκέστατο ὅταν ἀφορᾶ ἐμᾶς τοὺς ἕδιους

ἢ κάποιον ἀπὸ τοὺς δικούς μας. Γι' αὐτὸν ἀκόμη καὶ ὁ φτωχὸς ὅταν ἔχει πρόβλημα ὑγείας δὲν διστάζει νὰ διαθέσει περισσότερο ἢ λιγότερο χρήματα προκειμένου νὰ βελτιώσει τὴν ποιότητα τῆς περιθάλψεώς του. *"Αν ἡ οἰκονομικὴ κατάσταση τοῦ πολίτη ἀποτελεῖ φραγμὸς γιὰ καλὴ ἴατρικὴ περίθαλψη, τὸ σύστημα εἶναι κοινωνικὰ ἄδικο.* *"Αν δὲν ὑπάρχουν οἰκονομικὰ προβλήματα, δηλαδὴ ἡ ἴατρικὴ φροντίδα εἶναι δωρεὰν γιὰ δόλους, τότε τὸ σύστημα κατακλύζεται ἀπὸ προοδευτικῶς αὐξανόμενο ἀριθμὸς ἀτόμων ποὺ ζητοῦν συνεχῶς περισσότερες καὶ πιὸ δαπανηρὲς ὑπηρεσίες.* *Γιὰ νὰ κρατηθεῖ τὸ σύστημα τῶν ἴατρικῶν ὑπηρεσιῶν στὸ ἵδιο ἐπίπεδο χρειάζονται περισσότερο χρήματα.* *"Αν δὲν ἐκχωρηθοῦν πρόσθετοι πόροι, οἱ ὑπηρεσίες ὑποβαθμίζονται καὶ ταχύτατα ἐπιστρέφουμε στὸ status quo ante.* *Ο κόσμος ἀγανακτεῖ, διαμαρτύρεται καὶ ἀπαιτεῖ ἡ δραματίζεται ἔνα νέο σύστημα στὰ πλεονεκτήματα καὶ τὶς ἀρετὲς τοῦ δόπιον συχρὰ πιστεύει πὸν τὸ δεῖ νὰ πραγματοποιεῖται.* *"Η ἀδυναμία νὰ σπάσει ὁ φαῦλος αὐτὸς κύκλος ἔχει δημιουργήσει τὴν παθολογία τῆς σύγχρονης ἴατρικῆς πολιτικῆς ποὺ βρίσκεται διεθνῶς σὲ μόνιμη, σὲ ἀνίατη κρίση.* *Χρειάζεται πολιτικὸς ρεαλισμὸς καὶ ὑψηλὸς αἰσθηματικὸς πόρος γιὰ τὶς μεγάλες ἔγγενεις ἀδυναμίες τοῦ δόπιου δήποτε συστήματος ὑγείας.*

Οἱ δαπάνες γιὰ τὴν ὑγεία μποροῦν σχηματικὰ νὰ διαιρεθοῦν σὲ δύο μεγάλες κατηγορίες. *"Η πρώτη ἀφορᾶ στὶς δαπάνες γιὰ ὁξέα σοβαρὰ νοσήματα, παθήσεις ποὺ ἀπαιτοῦν μακροχρόνια νοσηλεία, μεγάλες χειρουργικὲς ἐπεμβάσεις καὶ ἄλλες ἀνάλογες καταστάσεις.* *"Αποκαλοῦνται καὶ δαπάνες καταστροφῆς γιατὶ πραγματικὰ μόνο λίγοι μποροῦν νὰ τὶς ἀντιμετωπίσουν.* *"Σ" αὐτὲς περιλαμβάνονται καὶ τὰ σημαντικὰ ἔξοδα ποὺ δημιουργεῖ ἡ χρησιμοποίηση τῆς σύγχρονης βιοϊατρικῆς τεχνολογίας.* *"Οσο καὶ ἂν φαίνεται παράδοξο, οἱ δαπάνες αὐτές, ποὺ δὲν εἶναι βέβαια διόλου εὐκαταφρόνητες, μποροῦν νὰ ἀντιμετωπισθοῦν.*

Τὸ ἀβάσταχτο τμῆμα τῶν συνολικῶν δαπανῶν ὑγείας, εἶναι οἱ δαπάνες τῆς καθημερινότητας. Οἱ δαπάνες ποὺ ἀφοροῦν στὴν ἰκανοποίηση ὅχι πραγματικῶν ἀναγκῶν, ἀλλὰ ἐπιθυμιῶν ποὺ προκαλοῦνται ἀπὸ τὴν ἀνασφάλεια γιατρῶν καὶ ἀρρώστων, ἀπὸ τὴν λαθεμένη ἀντίληψη ὅτι περισσότερο ἴατρικὴ φροντίδα ἰσοδυναμεῖ μὲ περισσότερη ὑγεία. Αὐτὴ ἡ ὑπέρθραση ἔχει κάνει τὴν σημερινὴ ἴατρικὴ ἀντιπαραγωγική. Πρόχειρα παραδείγματα: Οἱ τόνοι τῶν ἀντιβιοτικῶν καὶ τῶν βιταμινῶν ποὺ καταπίνονται χωρὶς λόγο. *"Ο τεράστιος ἀριθμὸς ἀσκοπῶν χειρουργικῶν ἐπεμβάσεων ποὺ γίνονται κάθε μέρα.* *"Εκτιμᾶται ὅτι σὲ μέγιστο ποσοστό, ἵσως στὰ 90 % τῶν περιπτώσεων, ἡ ἀφαίρεση τῶν ἀμυγδαλῶν καὶ τῶν ἀδενοειδῶν ἐκβλαστήσεων δὲν εἶναι μόνο ἀσκοπὴ ἀλλὰ ἵσως καὶ ἐπικίνδυνη.* *"Η συνειδητοποίηση ὅτι τὰ γηρατεὶα δὲν ἀποτελοῦν νόσο ἀλλὰ συσχετίζονται μὲ ἐπιμέρους νοσήματα ἔχει δημιουργήσει τὴν βασανιστικὴ ἐλπίδα ὅτι τὸ καθένα ἀπὸ τὰ νοσήματα αὐτὰ — προφανῶς ὅμως*

δχι ἀθροιστικὰ στὸ σύνολό τους — εἶναι δυνατὸ ν' ἀντιμετωπισθεῖ προληπτικά.  
 Ἀποτέλεσμα: ἐκατοντάδες χιλιάδες ἄνθρωποι στὴ χώρα μας, πολλὲς δεκάδες ἐκατομμύρια στὸν κόσμο, κάνοντας κάθε βιβλίο, τὸ ἀργότερο μιὰ φορὰ τὸ χρόνο 5 - 10 ἔργα στηριζόμενοι ἐξετάσεις. Τὸ δφέλος εἶναι ἀνύπαρκτο ἥ μηδαμινό, ἥ δαπάνη ὅμως σημαντική. Ή σύγχρονη ἰατρικὴ ἀποδείχτηκε τόσο χορηματοβόρος ὥστε ἔχει προκαλέσει ἀπόγνωση σὲ πολλὲς κυβερνήσεις. Σὲ πολλὲς χῶρος οἱ δαπάνες γιὰ τὴν υγεία, ἔχοντας ξεπεράσει ἥ προσεγγίζουν τὰ 10% τοῦ ἀκαθάριστου ἔθνικοῦ προϊόντος. Ἀν ἀφεθοῦν τὰ αὐξάνονται μὲ τὸ ωθημὸ τῆς τελευταίας 10ετίας, σύντομα θὰ φθάσουν τὰ 14 - 15% τοῦ ἀκαθάριστου ἔθνικοῦ προϊόντος. Τέτοιες ὅμως δαπάνες, ὅπως προβλέπονται πολλοὶ διαπρεπεῖς οἰκονομολόγοι θὰ υποχωρήσουν υποχρεωτικὰ κάτω ἀπὸ τὴ λαϊκὴ κατακρανγή. Ἀλλὰ μὲ ποιὸ τρόπο θὰ γίνει δυνατὴ ἥ διάκριση ἀνάμεσα σ' ἐκεῖνα ποὺ πραγματικὰ χρειάζεται δ ἄνθρωπος καὶ σ' ἐκεῖνα ποὺ ἐπιθυμεῖ, δηλαδὴ πᾶς θὰ διαπιστωθεῖ ἀν ὅλα ὅσα προσδοκᾶ καὶ ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὴν ἰατρικὴ συμπίπτονται μὲ αὐτὰ ποὺ πραγματικὰ χρειάζεται; Ποιὸ τελικὰ εἶναι τὸ ἀνώτατο δριτοῦ δαπάνης γιὰ μιὰ ἀνθρώπινη ζωή; Ἰσως τὴν καλότερην ἀπάντηση δίνει ὁ André Malraux: «Ἡ ἀνθρώπινη ζωὴ δὲν ἀξίζει τίποτα. Ἀλλὰ τίποτα δὲν ἀξίζει περισσότερο ἀπὸ μιὰ ἀνθρώπινη ζωή».

Ἐτσι λοιπὸν ἥ ἰατρικὴ ἔρευνα καὶ ἥ κλινικὴ ἐφαρμογή της, μὲ τὶς δυνατότητές της ν' ἀλλάζει τὶς συνθῆκες τῆς γέννησης καὶ τοῦ θανάτου, τοῦ τρόπου ζωῆς καὶ τῆς συμπεριφορᾶς τοῦ ἀνθρώπου δημιουργεῖ νέα διλήμματα στὴ σχέση ἀνάμεσα στὸ ἀτομο καὶ τὸ κοινωνικὸ σύνολο. Τί εἶναι εὐτυχία, ποιὸς τὴν προσδιορίζει γιὰ λογαριασμό μας καὶ ποιὸς εἶναι δ ὁρός τῆς ἰατρικῆς στὴν ἀπόκτησή της; Τί σημαίνει καλή, εὐτυχισμένη ζωὴ καὶ πόση υγεία χρειάζεται γιὰ τὴ βίωσή της; Τί σημαίνει καλός, ἀξιοπρεπῆς θάνατος καὶ ποιὰ ἥ συμβολὴ καὶ οἱ δυνατότητες τῆς ἰατρικῆς γιὰ ἔνα τέτοιο τέλος; Τί καὶ πόσες θυσίες τῆς ἀτομικῆς υγείας μας μπορεῖ τὰ ζητήσει ἥ κοινωνία γιὰ λογαριασμὸ τοῦ συνόλου; Μέχρι ποιοῦ σημείου δικαιοῦται ἥ κοινωνία τὰ χρησιμοποιεῖ τὴν ἰατρική, τοὺς φορεῖς καὶ τὰ μέσα της γιὰ τὴν ἴκανοποίηση ἰδιότυπων ἐπιθυμιῶν του;

Εἶναι προφανὲς ὅτι οἱ βιοτεχνολογικὲς πρόοδοι ἔχουν κατὰ πολὺ ξεπεράσει τὴν κοινωνική, οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ ὀρθοφροσύνη. Καὶ τοῦτο παρόλο ὅτι δὲν ἀφομοίωνται καὶ δὲν δημιουργοῦν μεταφυσική. Μένουν ἔτσι μετέωρες ἀφοῦ δὲν μεταβάλλονται τὴν ἀνθρώπινη συνείδηση. Προφάλλει λοιπὸν ἐπιτακτικὴ ἥ ἀνάγκη τὰ διατυπωθεῖ νέος ἡθικὸς κώδικας ποὺ θὰ ὀρίζει σὲ ποιὲς περιπτώσεις δὲν θὰ ἐπιχειροῦνται ἥρωϊκὲς πολυέξοδες θεραπεῖες καὶ θὰ περιορίζεται ἥ ἰατρικὴ στὴν ἀμβλυνση τοῦ πόνου, στὴν υποστήριξη τῶν ζωτικῶν ἐφεδρειῶν τοῦ ἀρρώστου. Γιὰ

τὴ διαμόρφωση τέτοιων ἡθικῶν κανόνων θὰ χρειασθεῖ ὁ ἀνθρωπος νὰ ἐπιστρατεύσει δῆλη τὴν τιμιότητα, εἰλικρίνεια, δρθιοφροσύνη, καὶ ἡθικὴ δύναμη του. *“Αν δὲν τὸ κάνει θὰ ἔχει προδώσει τὶς ἀρχὲς καὶ ιδιότητες ποὺ μόλις ἐπικαλέσθηκα. Κι ἔτσι θὰ φθάσουμε ἵσως στὸ triage τῶν Γάλλων στρατιωτικῶν γιατρῶν ποὺ οἱ βαριὰ τραυματισμένοι ἀφήνονταν στὴ μοίρα τους, οἱ ἐλαφρὰ στὶς ὅδηγίες τῶν νοσοκόμων καὶ μόνο δσοι εἶχαν λογικὲς ἐλπίδες νὰ βοηθηθοῦν ἐχειρουργοῦντο.* Αδτὸ ἐπέβαλλε ὁ πεπερασμένος ἀριθμὸς γιατρῶν, ἐφοδίων καὶ χρόνου. Καὶ σ’ ἔνα βαθμὸ αὐτὸ γίνεται καθημερινὰ ἀλλὰ σιωπηρὰ καὶ σιωπηλὰ σ’ ὅλα τὰ μήκη καὶ πλάτη τοῦ κόσμου. Τέτοιες ἀποφάσεις συμπυκνώνουν τὸ τραγικὸ στοιχεῖο στὴ ζωὴ τοῦ γιατροῦ. Τί κοιτήρια νὰ χοησιμοποιήσει; Τὴν ἡλικία τοῦ ἀρρώστου; Νὰ βοηθήσει αὐτὸν ποὺ πάσχει βαρύτερα ἢ τὸν ἄλλον ποὺ ἔχει μεγαλύτερες πιθανότητες νὰ ἐπωφεληθεῖ ἀπὸ τὴ σύγχρονη θεραπεία; Μήπως δὲν εἶναι ἔμμεσος τρόπος triage ὁ κατάλογος ἀναμονῆς, ἢ περίφημη waiting list; Ναί, θὰ κάνεις μεταμόσχενση καρδιᾶς ἢ ἄλλον δργάνου ἢ μιὰ δύσκολη ἐγχείρηση ἀλλὰ μετὰ 1,2 ἢ μετὰ 5 χρόνια. Καὶ βέβαια ὅταν ἔλθει ἡ στιγμὴ γιὰ τὴν ἐπέμβαση ὁ χρόνος ἔχει φροντίσει, νὰ βραχύνει σημαντικὰ τὸν κατάλογο αὐτῶν ποὺ περίμεναν, στὸν δποῖο δμως ἔχονν προστεθεῖ νέοι ἀσθενεῖς ὥστε ὁ κατάλογος ποτὲ δὲν μικραίνει, ἀντίθετα συχρὰ ἐπιμηκύνεται. Δὲν διστάζω νὰ προβλέψω ὅτι γιὰ τὴ διατύπωση τοῦ νέον αὐτοῦ ἡθικοῦ κώδικα τὸ ιατρικὸ σῶμα οὔτε μπορεῖ οὔτε θὰ θελήσει νὰ ἀναλάβει τὴν ἀποκλειστικὴ ενθύνη. Τέτοιες ενθύνες πρέπει νὰ ἐπιμερίζονται μὲ τὸ κοινωνικὸ σύνολο καὶ τὰ ἀποτελέσματα νὰ ἔχουν τὴν εδρύτερη δυνατὴ πολιτική, νομική, θρησκευτικὴ καὶ κοινωνικὴ συναίνεση.

Στὴν προσπάθεια ἀναζητήσεως διεξόδων, ἡ ιατρικὴ ξανανακάλυψε τὰ τελευταῖα 15 χρόνια, τὴν πρόληψη.

Ἡ προληπτικὴ ιατρικὴ ἔγινε τὸ χαϊδεμένο παιδὶ ὅχι μόνο τῆς ιατρικῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς ιατρικῆς κοινωνιολογίας καὶ τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς στὸ σχεδιασμὸ τῶν ὑπηρεσιῶν ὑγείας. Σὲ ἀναπτυγμένες ἢ ἔστω σχετικὰ ἀναπτυγμένες χῶρες ὅπως ἡ δική μας, ἡ ὑπερβολικὴ ἔμφαση στὴν πρόληψη, κυρίως δμως ἢ ἀντιπαράθεση τῆς προληπτικῆς πρὸς τὴ θεραπευτικὴ ιατρική, εἶναι λάθος.

Λίχως καμιὰ ἀμφιβολία τὰ ἐπιτεύγματα τῆς προληπτικῆς ιατρικῆς εἶναι σημαντικά. *“Έχω ἥδη ἀναφέρει ἀριετὰ καὶ πρὸ δλίγων μόλις μηνῶν ὁ συνάδελφος κ. Μερίκας μίλησε στὴν αἴθουσα αὐτὴ ἐμπεριστατωμένως γιὰ τὸ θέμα. Θὰ ἀρκεστῶ νὰ ἐπισημάνω ὅτι σήμερα τὸ πιὸ δύσκολο ἔργο τῆς προληπτικῆς ιατρικῆς εἶναι ἡ τροποποίηση τῆς ἀνθρώπινης συμπεριφορᾶς ὥστε ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότεροι νὰ νίοθετοῦν ὑγιεινὲς συνήθειες ζωῆς.* Καὶ στὸν τομέα αὐτόν, ἡ ἐπιτυχία εἶναι μικρή. Βεβαίως ἡ διαφώτιση τοῦ λαοῦ εἶναι ἀπαραίτητη. Μὲ κάθε τρόπο, ίδιαίτερα μὲ τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως. Δυστυχῶς, στὸν τόπο μας τουλάχιστον, τὰ μέσα αὐτά,

ἰδιαίτερα ἡ τηλεόραση, ὑποθάλπον τὴν ἀνάπτυξη ἀνθηγειων τρόπων ζωῆς. Κι ὅμως μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ μεταβληθοῦν σὲ σημαντικὸ παράγοντα ἀναδείξεως προτύπων, μὲ συμπεριφορά, συνίθειες καὶ τρόπο ζωῆς ποὺ νὰ ἐγγυῶνται σφριγιλή μακροημέρευση.

<sup>7</sup> Απὸ χρόνια ἔχω ὑποστηρίξει πὼς τὰ μαθήματα ὑγιεινῆς, βιολογίας, ἀνθρωπολογίας δπως διδάσκονται σήμερα, ἀν δὲν γελοιοποιοῦν στὸ μναλὸ τῶν παιδῶν τὸ βιολογικὸ ὑπόβαθρο τῆς ζωῆς καὶ τὴν ἔννοια τῆς ὑγείας, ἀσφαλῶς δὲν τὰ προάγονται.

<sup>8</sup> Η ὑγιεινή, μὲ τὴν εὐδόντερη δυνατὴν ἔννοια τῆς ἐκπαιδεύσεως σὲ θέματα ὑγείας, πρέπει νὰ γίνει πρωτεῦνον μάθημα. Δὲν βλέπω τὸ λόγο γιατί τὰ μαθηματικά, ἢ ἡ φυσικὴ καὶ ἡ χημεία ἔχουν περισσότερη ἀξία γιὰ τὸν ἀνθρωπὸ ἀπὸ τὶς γνώσεις ποὺ θὰ τοῦ ἐπιτρέψουν νὰ προστατευθεῖ ἀπὸ τὶς ἀντιξόστητες τοῦ περιβάλλοντος, ν' ἀναπτύξει ἔξεις ποὺ προάγονται τὴν ὑγεία, καὶ ν' ἀποφεύγει ἐκεῖνες ποὺ τὴν βλάπτονται. Τὸ μάθημα τῆς ὑγιεινῆς πρέπει νὰ διδάσκεται ἀπὸ τὸ νηπιαγωγεῖο μέχρι τὸ τέλος τοῦ λυκείου καὶ φυσικὰ νὰ προσαρμόζεται πρὸς τὴν ἥλικια καὶ τὴν ὀριμότητα τῶν μαθητῶν. <sup>9</sup> Η μεγάλη δυσκολία στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ προγράμματος αὐτοῦ εἶναι ἡ σωστὴ ἐκπαίδευση τῶν δασκάλων καὶ τῶν καθηγητῶν. Πρόγραμμα τέτοιας πνοῆς, τόσων δυσκολιῶν καὶ τόσο μακροποδόθεσμης ἀποδόσεως πρέπει ν' ἀρχίσει σήμερα. Αὔριο εἶναι ἀργά.

<sup>10</sup> Η γνώση εἶναι δύναμη. Γιὰ τοῦτο ἡ διαφώτιση καὶ ἡ διδασκαλία εἶναι ἰσχυρὰ ὅπλα τῆς προληπτικῆς ἱατρικῆς. Τὸ ἰσχυρότερο ὅμως εἶναι ὁ ἴδιος ὁ γιατρός. Ἐκατὸ μηνύματα ἀπὸ τὴν τηλεόραση ἀποτρεπτικὰ ἢ προτρεπτικὰ γιὰ τὴ διαφύλαξη ἢ τὴν προαγωγὴ τῆς ὑγείας παρὰ τὴν πλήρη συνειδητοποίησή τους ἀπὸ τὸ κοινό, συχνὰ δὲν ἀρκοῦν νὰ ἐπιτύχουν τὸν ἐπιδιωκόμενο στόχο. <sup>11</sup> Η πίστη στὸ γιατρό, τὸν αδθεντικὸ ἐκφραστὴ τῆς ἐπιστημονικῆς γνώσεως καὶ ἡ ὑπεροχὴ τοῦ ζωτανοῦ λόγου του εἶναι ὅ,τι πιὸ ἀποτελεσματικὸ διαθέτει σήμερα ἡ προληπτικὴ ἱατρική. <sup>12</sup> Η πρόληψη εἶναι καθημερινὸ ἔργο γιὰ τὸν εναισθητοποιημένο θεραπευτὴ γιατρό. Δὲν ὄπαρχει περίπτωση νὰ μὴν ἔχει εὐκαιρία νὰ προσφέρει προληπτικὲς συμβουλὲς ἀνεξάρτητα ἀπὸ τοὺς λόγους γιὰ τοὺς διοίοντος προσέφυγε σ' αὐτὸν ὁ ἀρρωστος. <sup>13</sup> Ο τεράστιος ἀριθμὸς τῶν ἀσθενῶν πὸν νοσηλεύονται στὰ νοσοκομεῖα καὶ ὁ ἀκόμη μεγαλύτερος πὸν ἐξετάζονται στὰ ἐξωτερικὰ ἱατρεῖα εἶναι πραγματικὸς θησαυρὸς γιὰ εὐρεία ἐφαρμογὴ τῆς προληπτικῆς ἱατρικῆς ποὺ παραμένει ὅμως ἀνεκμετάλλευτος. Οἱ δύσκολες συνθῆκες ἐργασίες, δ λίγος χρόνος ποὺ ἀφιερώνεται στὸν ἀρρωστο καὶ πάνω ἀπ' ὅλα ὁ σαφῆς προσανατολισμὸς γιατρῶν καὶ ἀσθενῶν στὴ θεραπευτικὴ ἱατρικὴ ἐξηγοῦν τὸ φαινόμενο.

<sup>14</sup> Η ἀνάδειξη τῆς προληπτικῆς ἱατρικῆς σὲ ἰδιαίτερο κλάδο, ἡ αὐτονόμησή της, ὑπῆρξε σφάλμα. <sup>15</sup> Οπως πρέπει νὰ καταχριθεῖ καὶ ἡ τάση τῶν συγχρόνων κοινωνιῶν νὰ ἀμείβονται ὅλικά, ἥθικά καὶ κοινωνικά πολὺ περισσότερο τὸ θεραπευτή, ἰδιαίτερα

τὸ χειρονογό, ἀπὸ τὸ γενικὸ γιατρὸ καὶ τὸ γιατρὸ ποὺ ἀναλώνεται στὴν πρόληψη, ποὺ εἶναι οἱ παρίες τῆς σύγχρονης ἰατρικῆς. Ἡ σύγχρονη «έπιδημιολογία τῆς ὑγείας» διδάσκει ὅτι ἡ ἐνοποίηση τῆς προλήψεως μὲ τὴ θεραπεία θὰ ἀποτελέσει στὸ ἀμέσως προσεχὲς μέλλον ἵσως μιὰ ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἰατρικὲς προόδους. Θὰ χρειασθοῦν δραστικὲς μεταβολὲς στὴν ἰατρικὴ ἐκπαίδευση καὶ μετεκπαίδευση καὶ στὸν τρόπο παροχῆς ἰατρικῶν ὑπηρεσιῶν ποὺ πρέπει νὰ ἔχει σὰν ἀκρογωνιαῖο λίθο τὴν ἐλεύθερη ἐπιλογὴ τοῦ οἰκογενειακοῦ ἰατροῦ. Σταθερὰ δὲ ἵδιος γιατρὸς γιὰ κάθε καταναλωτὴ ἰατρικῶν ὑπηρεσιῶν, στὸν ἵδιο χῶρο, τὸν ἵδιο χρόνο, πρόληψη καὶ θεραπεία μαζί, ἐνότης μία.

Ἡ ἑνιαία καὶ ἴσοτιμη θεώρηση τῆς προλήψεως καὶ θεραπείας ἔχει στερεὸ ἥθικὸ ὑπόβαθρο. Διότι εἶναι τὸ λιγότερο παράδοξη ἡ ἀντίληψη ὅτι ἡ πρόληψη, ἡ ἀποτροπὴ τῆς μελλοντικῆς ἀρρώστιας, ἔχει μεγαλύτερη ἥθικὴ ἀξία ἀπὸ τὴ θεραπεία τῆς σημερινῆς. Πῶς εἶναι δυνατόν, γιὰ τὴν ὑποθετικά καλύτερη ἀξιοποίηση τῶν πεπερασμένων οἰκονομικῶν πόρων ποὺ διατίθενται γιὰ τὴν ὑγεία νὰ ἀδικήσουμε τὸ σημερινὸ ἀρρώστιο ὥστε νὰ δοθεῖ ἡ δυνατότητα νὰ μὴ ἀρρώστησουν οἱ ἀγέννητοι ποὺ θὰ ἐπωφεληθοῦν ὅταν ἔλθουν στὸν κόσμο ἀπὸ τὴ σημερινὴ σωστὴ ἐφαρμογὴ τῆς προληπτικῆς ἰατρικῆς; Τί εἶναι αὐτὸς ποὺ δίνει θετικὴ ἥθικὴ ἀξία στὴ διατήρηση καὶ τὴν προαγωγὴ τῆς ὑγείας καὶ ἀντίθετα καταδικάζει τὴν ἀρρώστια, τὴν ἐκτροπὴ τῆς ὑγείας;

Μόλις ὑποστήριξα ὅτι πρόληψη καὶ θεραπεία ἔχουν ἴσοτιμη καὶ ἀπόλυτη καταξίωση ἀτομική, κοινωνική ἰατρική καὶ ἥθική. Ἡ ἐντύπωση δύμως ὅτι ἡ πρόληψη εἶναι καὶ οἰκονομικά ἐπωφελής εἶναι μεγάλο λάθος.

Πρόληψη καὶ θεραπεία αὖξανοντ τὸν ἀριθμὸ τῶν ὑπεροχλίκων. Μετὰ 20 - 25 χρόνια τὸ ποσοστὸ τῶν ἀτόμων ποὺ θὰ ἔχει ὑπερβεῖ τὰ 65 χρόνια θὰ εἶναι 50% μεγαλύτερο ἀπὸ σήμερα. Περισσότεροι ἥλικιωνεροι σημαίνει μεγαλύτερες δαπάνες γιὰ συντάξεις, μεγαλύτερες δαπάνες γιὰ κοινωνικὴ πρόνοια καὶ ἰατρικὴ περίθαλψη, μεγαλύτερα βάρον γιὰ τὸ κοινωνικὸ σύνολο, ἰδιαίτερα τοὺς νεώτερους. Κάθε βελτίωση στὴν ὑγεία κοστίζει ὅλο καὶ περισσότερο. Τὰ παρ’ ὅλιγον θύματα τῆς ἑλονοσίας ἢ τῆς φυματιώσεως πρὸν ἀπὸ μερικὲς δεκαετίες εἶναι σήμερα γηριατρικοὶ ἀσθενεῖς. Ἐπιτεύγματα τῆς ἰατρικῆς τῆς μιᾶς 10ετίας γίνονται, οἰκονομικά, κοινωνικά καὶ ἰατρικά προβλήματα τῆς ἐπόμενης. Γι’ αὐτὸς ἡ ἐπιτυχία εἶναι πάντοτε στὸ χθές, ἵσως στὸ μέλλον, ποτὲ στὸ σήμερα.

Στὸ σημεῖο αὐτὸς πρέπει νὰ ἐπισημανθεῖ ὅτι συχνὲς ἐπισκέψεις στὸ γιατρὸ καὶ συχνὲς ἐργαστηριακὲς ἐξετάσεις φέρονται στὴν ἐπιφάνεια προβλήματα ὑγείας πολὺ συχνὰ ἀνύπαρκτα, πλασματικά, ἄλλοτε δύμως καὶ πραγματικά. Ἀπὸ τὰ τελευταῖα τὰ περισσότερα θὰ ἔμεναν ἀπαρατήρητα καὶ θὰ αντοθεραπεύονται. Τὰ ὑπόλοιπα θὰ ἀργοῦσαν νὰ κάνουν αἰσθητὴ τὴν παρουσία τους. Τὸ βέβαιο εἶναι ὅτι περισσότε-

ρες ιατρικές έπισκεψεις και έργα στηριζαντες έξετάσεις δὲν μειώνοντ, άντιθετα αδεξάνουν τὸν ἀριθμὸν τῶν εἰσαγωγῶν στὰ νοσοκομεῖα, ἅρα, δημιουργοῦν τὴν ἀνάγκην γιὰ περισσότερα νοσοκομειακὰ κρεβάτια.

‘Η σύγχρονη νοσηρότητα καὶ θητισμότητα διαμορφώνεται σὲ πολὺ μεγάλο βαθμὸν ἀπὸ τὸν ἀνθυγιεινὸν τρόπο ποὺ ζοῦμε. Οἱ καταστροφικὲς ἔξεις τοῦ καπνίσματος, τῆς ὑπερβολικῆς καταναλώσεως τροφῆς καὶ οὐνοπνεύματος προκαλοῦν μὴ ἀνατάξιμες βιολογικὲς βλάβες. Τὰ καλύτερα τρανματιολογικὰ κέντρα θὰ ἔχουν ἀσήμαντη ἐπίδραση στὶς τραγωδίες ποὺ προκαλεῖ ἡ ἐπικίνδυνη τροχαία συμπεριφορά. ’Αντίθετα ἡ καθημερινὴ ἐκατόμβη μπορεῖ νὰ ἐλαττωθεῖ δραστικὰ μὲ τὴν ἀσφαλὴ δδήγηση. ’Ατυχῶς οἱ προσπάθειες ποὺ ἔχουν γίνει μέχρι σήμερα γιὰ βελτίωση τῆς ἀνθυγιεινῆς συμπεριφορᾶς τοῦ ἀνθρώπου ἔχουν ἀποδώσει ἀσήμαντα μόνον ἀποτελέσματα. Γι’ αὐτὸν εἶναι ἀνάγκη νὰ αὐξηθοῦν οἱ δαπάνες γιὰ τὴν ἔρευνα ποὺ ἀποσκοπεῖ στὴν ἀποτελεσματικὴ τροποποίηση τῆς συμπεριφορᾶς τοῦ ἀνθρώπου ὥστε νὰ νίοθετεῖ πιὸ εὔκολα ὑγιεινὲς συνήθειες. Πρέπει δηλαδὴ νὰ δώσουμε στὸν ἀνθρωπὸ τὴν δυνατότητα νὰ ἀλλάξει τὸν ἔαντό του. ’Οτι τοῦτο εἶναι ἐπιτεύξιμο — ἀλλὰ μέχρι τώρα μὲ μέσα ἀπαράδεκτα — ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὸ πετυχημένο κινεζικὸ πείραμα γιὰ τὸν περιορισμὸ τῆς γεννητικότητας καὶ τὴν μαζικὴ γυμναστικὴν.

‘Αν δὲν προσχωρήσει κανεὶς σὲ κάποια πρωτόγονη ἡθικολογικὴ ἀντίληψη γιὰ τὴν ἀνθρώπινη συμπεριφορά, εἶναι δύσκολο νὰ ἔχηγήσει γιατὶ ὁ ἀνθρωπὸς ἀρχίζει, καὶ συχνὰ διατηρεῖ διὰ βίου, ἀνθυγιεινὲς συνήθειες. ’Ανεξάρτητα πάντως ἀπὸ τὰ αἴτια, κανένας δὲ διατύπωσε τὴν ἀποψη, ὅτι οἱ καπνιστὲς ἢ οἱ παχύσαρκοι σὰν σύνολο, εἶναι λιγότερο ἡθικοὶ ἢ χειρότεροι πολίτες ἀπὸ τοὺς μὴ καπνιστὲς ἢ ὅσους ἔχουν κανονικὸ βάρος.

‘Ολοι γνωρίζουμε τί βλάπτει τὴν ὑγεία. Πολλοὶ δμως ἔχουμε τὴν τάση νὰ φυκινδυνεύουμε μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι τὸ κακὸ δὲν θὰ τύχει σὲ μᾶς. Εἶναι δύσκολη ἡ ἀποποίηση τῆς εὐχαριστήσεως τῆς στιγμῆς, τῆς κάθε μέρας, ἔστω κι ἀν βλάπτει τὴν ὑγεία, γιὰ νὰ ἔξασφαλισθεῖ ἔνα ὑγιέστερο ἀλλὰ ἀπώτατο μέλλον. ’Εξαπατοῦμε τὸν ἔαντό μας μὲ τὴν εὔκολη δικαιολογία, ὅτι γνωρίζουμε κάποιον ποὺ παρόλο δὲν περιφρόνησε δόλους τοὺς κανόνες τῆς ὑγιεινῆς ἔφθασε τὰ 90. Χιλιοειπωμένο, ἀλλὰ χαρακτηριστικὸ παραδειγμα ὁ Winston Churchill. ’Ηταν παχύσαρκος, δὲν ἀσκήθηκε ποτέ, ἔπινε κατὰ κόρο, κάπνιζε ἀσταμάτητα καὶ ὅσο γιὰ ψυχικὴ ὑπερένταση (stress) μᾶλλον δὲν ἔλειψε ἀπὸ τὴν ζωὴν του. ’Οπως ἐπίσης δὲν εἶναι ἄγνωστος καὶ κάποιος πού, παρόλο δὲτὴ ἐτήρησε δόλους τοὺς κανόνες τῆς ὑγιεινῆς, πέθανε ἀπὸ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου ἢ καρκίνο στὰ 40 τον χρόνια. ’Η ψυχοπαθολογία τοῦ ιατρικοῦ συστήματος διείλεται στὴν ἀφροσύνη νὰ μὴ ὑπακούμε στὶς συμβουλὲς τῆς μάνας μας: «Νὰ τρῶς τὸ πρωί. Μὴ τρέχεις, μὴ πίνεις, μὴ καπνίζεις. Νὰ κοιμᾶσαι καλὰ

καὶ πάνω ἀπ' ὅλα νὰ μὴ στενοχωριέσαι». Ὡς λαϊκὴ σοφία ἔχει στὸ σημεῖο αὐτὸ προηγηθεῖ τῆς σύγχρονης ἰατρικῆς. Οἱ συμβουλὲς τῆς μάνας μας καὶ τῆς γιαγιᾶς μας ἀναδιατυπώθηκαν πρὸς λίγα χρόνια ἀπὸ τὸν Breslow καὶ Belloc οἱ ὄποιοι διαπίστωσαν ὅτι ἀτομα ἡλικίας 45 ἐτῶν ποὺ τηροῦν τὶς συμβουλὲς αὐτὲς ἔχουν προσδόκιμο ἐπιβιώσεως 11 χρόνια μακρότερο ἀπὸ ὅσους δὲν τὶς τηροῦν.

Εἶναι πραγματικὰ δύσκολο νὰ ἔρμηνει ἡ παράλογα ἀνθυγεινὴ ζωὴ τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου, μολονότι ἄριστα γνωρίζει τὶς μοιαζεις συνέπειές της. Προωθεῖται ὑποσυνείδητα ἡ ἴδεα ἐνὸς τύπου κοινωνικοῦ Δαρβινισμοῦ, ἐξέλιξη καὶ μετεξέλιξη, ποὺ προοδευτικὰ ἀποδυναμώνει τὴν ἀτομικὴ εὐθύνη γιὰ τὴν ὑγεία καὶ τὴν μετακυλίει στὸ κοινωνικὸ σύνολο.

Ἄπὸ ὅσα ἀνέφερα, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πληθώρα ἄλλων στοιχείων, φαίνεται πὼς τὸ ἰατρικὸ σύστημα — γιατροί, νοσοκομεῖα, νοσηλευτικὸ προσωπικό, φάρμακα κλπ. — δὲν ἐπηρεάζει συνολικὰ τὸν γνωστοὺς δεῖκτες ὑγείας περισσότερο ἀπὸ 10 %. Δηλαδὴ ἂν θὰ ἐπιζήσει τὸ νεογνὸ μέχρι τὸ τέλος τοῦ Ιου χρόνου ποὺ ἐκφράζεται μὲ τὴ βρεφικὴ θυησιμότητα, ἂν τὸ ἀτομο θὰ ζήσει καλὰ ποὺ ἐκφράζεται μὲ τὸ χαμηλὸ ποσοστὸ παραγωγικοῦ χρόνου ποὺ χάνεται ἀπὸ τὶς ἀσθένειες, καὶ τὸ πόσο θὰ ζήσει ποὺ ἐκφράζεται μὲ τὴ μακροζωία, ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὴν ἰατρικὴ σὲ ποσοστὸ ποὺ μόλις φθάνει τὰ 10 %. Τὰ ὑπόλοιπα 90 % ποὺ ἐπηρεάζονται τὸς δεῖκτες ὑγείας δὲν ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὴν ἰατρική. Ἐξαρτῶνται δύος ἀνέφερα ἀπὸ παράγοντες γενετικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς, μορφωτικούς καὶ ἀπὸ τὸν τρόπο ποὺ ζεῖ καὶ συμπεριφέρεται δὲ ἀνθρωπος.

Ἡ ἰατρικὴ λίγα μπορεῖ νὰ προλάβει καὶ ἀκόμη λιγότερα νὰ θεραπεύσει ἀπὸ τὰ δεινὰ τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου. Κανεὶς βέβαια δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἴσχυοισθεῖ ὅτι ἡ ἰατρικὴ εἶναι ἄχειρστη. Ἀντιθέτως. Ἡ κοινωνία, τὸ ἀνθρώπινο γένος δὲν ἔχει ἵσως ἀπόλυτη ἀνάγκη τὸ γιατρό. Τὸ ἀτομο ὅμως, δὲν ζωντανὸς συγκεκριμένος ἀνθρώπος τὸν χρειάζεται. Ὁρισμένες στιγμὲς τὸν χρειάζεται ὅσο τίποτα ἄλλο. Ὁ κλινικὸς γιατρὸς δὲν ὑπηρετεῖ τὴν ἐπιστήμη. Τὴν χρησιμοποιεῖ ὅμως πρὸς δφελος τοῦ συνανθρώπου τον. Σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ οἱ ἀξίες της εἶναι τόσο ρηγῆς καὶ ἡ ἀνθρώπινη ζωὴ τόσο φτηνή, δὲν ισχεῖ καθῆκον νὰ τῆς προσδίδει ὅσο γίνεται μεγαλύτερον ἀξία «. . . οὐκ ἐνὶ δυνατὸν ἱητρικὴν εἰδέναι, δῆτις μὴ οἴδεν δὲν ἐστὶν ἀνθρωπος», λέγει δὲ Ἰπποκράτης.

Θὰ ἥταν παράλειψη νὰ τελειώσω τὴν διμιλία μονι δίχως νὰ προσπαθήσω νὰ ἐξαλείψω μιὰ πλάνη ποὺ σκόπιμα ἡ τυχαῖα ἔχει καλλιεργηθεῖ σὲ πολὺ κόσμο. "Ολα δύσα οἱ ἀρρωστοὶ προσδοκοῦν ἀπὸ τὴν ἰατρική, καὶ ἡ κοινωνία τῶν ὑγιῶν, δηλαδὴ ἡ πολιτεία τὸν ἀρνεῖται, ἐγγράφονται ἀδίκως στὸ παθητικὸ τῆς ἰατρικῆς καὶ τῶν γιατρῶν. Θὰ ἀπαριθμήσω λίγα μόνο παραδείγματα. Ὁ ἀρρωστος σκέπτεται τὸν

έαντό του, ἡ πολιτεία τοὺς πολίτες σὰν σύνολο. Ὁ ἄρρωστος ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ἀρρώστια τον καὶ τὴν θεραπεία της, τὴν ἰαση, ἡ πολιτεία ἀντιπαραθέτει τὴν πρόληψη, τὴν πρωτοβάθμια φροντίδα καὶ περίθαλψη, τὴν ἀντιμετώπιση τῶν χρόνιων ἀρρώστων, τῶν εὐπαθῶν ὅμαδων. Ὁ ἄρρωστος ἐπιζητᾷ καλὸν νοσοκομεῖο μὲ ἀνέσεις καὶ σύγχρονη τεχνολογία, ἡ πολιτεία δίνει προτεραιότητα στὰ ἔξωτερικὰ ἰατρεῖα, στὰ κέντρα ὑγείας, στὴν ἀποκέντρωση, στὴν ἀπλούστερη δυνατὴ τεχνολογία.

Πᾶς τοποθετεῖται ὁ γιατρὸς στὶς βασικὲς αὐτὲς διαφορὲς ἀνάμεσα στὸ σύνολο καὶ τὸ ἄτομο; Δίχως τὸν παραμικὸ δισταγμὸ ὁ γιατρὸς βούσκεται μὲ τὸ μέρος τοῦ ἐνός, τοῦ ἀδύνατον, τοῦ πονεμένου, τοῦ ἀρρώστου. Ἡ ἰατρικὴ ἔχει μέσα της, σύμφυτο, τὸ ἥθικὸ στοιχεῖο ἀφοῦ ἀγωνίζεται γιὰ τὴν ὑγεία. Ἀπὸ τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἴστορία εἶναι γνωστό, ὅτι ὁ γιατρὸς ὑπῆρξε πάντοτε συμπαραστάτης τοῦ ἀρρώστου καὶ προστάτης τοῦ φτωχοῦ. Κρατάει πάντα μέσα του ἀκέραιη τὴν αἰσθησὴν τῆς κοινωνικῆς ἀποστολῆς του, εἶναι εὐαίσθητος δέκτης τῶν κοινωνικῶν μηνυμάτων ἀλλὰ ἀκόμη πιὸ εὐαίσθητος στὸν ἀνθρώπινο πόνο. Ἐχει μάθει ν' ἀφογηκράζεται τὴν ἀνθρώπινη ψυχὴ καὶ συμμερίζεται τὰ δεινά της. Ἀπὸ πολλὰ χρόνια ὡς παιδίατρος προσπαθῶ νὰ μεταδώσω στοὺς συνεργάτες καὶ μαθητές μου ὅτι πρέπει νὰ αἰσθάνονται πρεσβευτὲς τῶν παιδιῶν καὶ νὰ ὑπερασπίζονται μὲ πάθος τὰ δικαιώματά τους στὴν κοινωνία τῶν ἐνηλίκων. Δίχως τὸ βίωμα αὐτὸ μπορεῖ νὰ θεραπεύονται τὰ ἄρρωστα παιδιὰ ἀλλὰ καλοὶ παιδίατροι δὲν εἶναι.

Πιστεύω βαθιὰ ὅτι παρὰ τὶς ἀδνημίες του τὸ ἰατρικὸ σῶμα εἶναι ἀφοσιωμένο στὸ ἔργο του ἀπὸ τὸ ὅποιο ὠφελεῖται κατὰ κύριο λόγο ὁ ἄρρωστος. Ἡ τοποθέτηση τοῦ συμφέροντος τοῦ ἀρρώστου πάνω ἀπ' ὃ, τιδίποτε ἄλλο εἶναι τὸ ἀσφαλέστερο κοιτήριο μὲ τὸ ὅποιο πρέπει νὰ ἀποτιμᾶται ἡ ἐπαγγελματικὴ συμπεριφορὰ τοῦ γιατροῦ. Ἀλλὰ καὶ ἡ κοινωνία ὀφείλει νὰ κατανοήσει ὅτι ὁ γιατρὸς πρέπει νὰ κρίνεται ἀπὸ τὴν ἵκανότητά του νὰ ἐφαρμόζει μὲ φρόνηση τὴν τρέχουσα ἰατρικὴ γνώση καὶ ὅχι νὰ θεωρεῖται ὑπεύθυνος γιὰ τὴν ἀρρώστια τοῦ ἀσθενοῦς, τὴν ἀνεπάρκεια τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης, ἡ τὶς ἀνεπάρκειες τοῦ ἰατρικοῦ συστήματος.

Ο ἀλτρονίσμὸς στὴ ζωὴ τοῦ γιατροῦ δὲν δόηγει μόνο σὲ καλύτερη ἐπαγγελματικὴ συμπεριφορὰ ἀλλὰ δίνει καὶ μέγιστη ἵκανοποίηση. Λέν εἶναι μόνο τὰ ἴδαικά, ὁ Ἰπποκράτειος ὄρκος, ἡ ἔνδοξη ἴστορία τῆς ἰατρικῆς ποὺ ἐπιβάλλονταν τὰ ὅσα ἐπαγγέλλομαι ἀλλὰ μᾶλλον ἡ ἀναγκαιότητα γιὰ ἔνα καλύτερο μέλλον.

Τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων εἶναι πλασμένο ἀπὸ ἔξαιρετικὰ ὄλικά. Διαθέτει ἵκανὴ νοημοσύνη, ἵσχυρὸ κορμὶ καὶ δυνατὴ ψυχή. Τὸ ἰατρικὸ σύστημα πρέπει νὰ ἀναπτυχθεῖ ἢ νὰ ἀναδιαρθρωθεῖ λαμβάνοντας ὑπόψη του τὴν μεγάλη αὐτὴ ἀλήθεια ὡστε νὰ παρέχει ὑπηρεσίες ὅταν πραγματικὰ χρειάζονται καὶ στὸ μέτρο ποὺ πραγματικὰ βοηθοῦν τὸν ἄρρωστο. Ἔτσι θὰ εἶναι καὶ χρήσιμο καὶ λιγότερο δαπανηρό. Ὅγεια καὶ

ἰατρικὴ εἶναι θέμα ἴδιαζόντως σύνθετο. Δίχως στοχασμὸν καὶ ἐπιλογὴ πραγματικὰ χρήσιμων στόχων, δὲν θὰ ἀποφευχθοῦν τὰ μεγάλα λάθη. Θὰ χρειασθοῦν οἱ ἐπερχόμενες γενιές πολὺ περισσότερο κάποιο, χρόνο καὶ χρῆμα γιὰ νὰ διορθώσουν αὐτὰ ποὺ δὲν διορθώσαμε ἐμεῖς.

*‘Η πρόοδος στὴν ἔρευνα δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ συνεχισθεῖ. Εἶναι μέσα στὴ φύση τῶν πραγμάτων ν’ ἀκολουθεῖ ὁ ἄνθρωπος τὸ δρόμο ποὺ ἀποδείχθηκε γόνυμος. ‘Η κοι-σιμη ἐπιλογὴ βρίσκεται στὴν ἔκταση τῶν ἐπενδύσεων ποὺ θὰ κάνουν οἱ σύγχρονες κοινωνίες στὴν ἰατρικὴ ἔρευνα.*

*‘Ο γιατρὸς παράλληλα μὲ τὸν καθημερινό του ἀγώνα γιὰ τὴν πρόληψη, τὴν θερα-πεία καὶ τὴν ἔρευνα ἔχει ἀρχίσει καὶ συνεχῶς περισσότερο συνειδητοποιεῖ τὴν ἔκ-ταση τῶν προβλημάτων ὑγείας ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὶς ἀνεπάρκειες καὶ τὶς ἀποτυχίες τῶν πολιτικῶν, οἰκονομικῶν καὶ κοινωνικῶν θεσμῶν μας. ‘Η ἀναμόρφωση τῶν θε-σμῶν αὐτῶν καὶ ἡ προσδοκία ὅτι ὁ ἄνθρωπος θὰ ξαναβρεῖ τὸ χαμέρο νόημα τῆς ζωῆς εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἐλπίδα γιὰ τὴν βελτίωση τῆς ἀτομικῆς καὶ τῆς δημόσιας ὑγείας.*