

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 11^{ΗΣ} ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2003

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΠΑΝΟΥ ΛΙΓΟΜΕΝΙΔΗ

1. Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Αποφάσισα νὰ ἐπικοινωνήσω μὲ τὸ εὐρύτερο κοινό, γιατὶ πιστεύω πὼς ἡ ἐπιστημονικὴ γνώση καὶ ὁ φιλοσοφικὸς προβληματισμὸς πρέπει νὰ γίνονται κτῆμα ὅλων τῶν σκεπτόμενων ἀνθρώπων. Ή ἀρμονικὴ κοινωνικὴ συμβίωση καὶ ἡ ψυχολογικὴ ὑγεία τοῦ ἀτόμου προϋποθέτει μιὰ συνολικὴ ἀντίληψη τῆς ἐπιστημονικῆς γνώσης γιὰ αὐτὸ ποὺ μᾶς γίνεται ἀντιληπτὸ ὡς «πραγματικότητα», γιὰ τὸ δικό μας Σύμπαν, τὴν δική μας ὕπαρξη, γιὰ τὸ «πῶς» καὶ τὸ «γιατὶ» τοῦ κόσμου μας, τοῦ δικοῦ μας «κήπου» τῆς ὁμορφιᾶς καὶ τῶν θαυμάτων, τῆς ἔξελιξης καὶ τῆς καταστροφῆς, τοῦ στοχασμοῦ καὶ τῆς προσευχῆς, τῆς ἀναζήτησης καὶ τῆς ἀνακάλυψης. Τὸ ταξίδι τῆς κατανόησης εἶναι συναρπαστικὸ καὶ δίνει νόημα στὴ ζωὴ μας. Ή συνειδητοποίηση τῆς παρουσίας τοῦ ἰδιωτικοῦ μας «ἔγώ» στὸ διευρυμένο πλαίσιο τοῦ ὅλου ληρωμένου κοσμικοῦ γίγνεσθαι, θοηδάει στὸ νὰ ἐλαχιστοποιεῖ τοὺς πολωτικούς διαχωρισμούς, τὶς ἀντιπαραθέσεις καὶ τὶς ἀντιπαλότητες ποὺ κατατρέχουν τὴν προσωπική, τὴν κοινωνικὴ καὶ τὴν ἐπαγγελματικὴ ζωὴ μας.

Ἡ γνώση γιὰ τὴν πραγματικότητα τοῦ κόσμου μας μπορεῖ νὰ ἀναπτύσσεται χωρὶς τὴν ἀναγκαστικὴ ἀναφορὰ στὴ γλώσσα τῶν μαθηματικῶν, ἀλλὰ διαισθητικά, μὲ νοητικὲς εἰκόνες καὶ μὲ τὴν αἰσθητικὴ τῆς λογικῆς, τῆς τέχνης τοῦ λόγου καὶ τῆς φαντασίας, μὲ τὴν ἀρμονικὴ σύμπραξη τοῦ δεξιοῦ καὶ τοῦ ἀριστεροῦ ἔγκεφάλου. "Ολα αὕτα ἐπιτυγχάνονται μὲ τὴν συνεχὴ ἐπικοινωνιακὴ

ροή μεταξύ μας (κάτι σὰν αὐτὸ ποὺ κάνουμε σήμερα), καὶ μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῶν ἴδεων καὶ τῶν ἀπόψεων ποὺ λίγο-πολὺ ὅλοι μας ἔχουμε γιὰ τὴν φύση τῆς πραγματικότητας.

Πρέπει νὰ ποῦμε ἐδῶ πώς ἡ αἰσθηση ὅτι, μὲ κάποιο τρόπο, ἀνήκουμε σὲ αὐτὸν τὸν ἐκπληκτικὸ καὶ πολυποίκιλο κόσμο ποὺ μᾶς περιβάλλει, ἔχει μεγάλη σημασία γιὰ τὴν πνευματικὴ ἀγωγὴ καὶ τὴν ἡρεμία τοῦ νοῦ. Αὐτὴ ἡ αἰσθηση δογματίεται ἀπὸ τὴν πεποίθηση ὅτι ζοῦμε σὲ ἔναν ἔλλογο κόσμο, ὅτι ἡ παρουσία μας ἐδῶ εἶναι σκόπιμη, ἥ τουλάχιστον ὅτι εἶναι ταιριαστὴ μέσα στὸ διαφαινόμενο «κοσμικὸ σχέδιο» τῆς Δημιουργίας.

Στὴν ἀναζήτηση τῆς γνώσης γιὰ τὴν πραγματικότητα, γιὰ τὴν «ἀλήθεια»¹, δὲ καλλιεργημένος ἄνθρωπος προσπαθεῖ νὰ κατανοήσει τὸν κόσμο μὲ δυὸ τρόπους: ἐρωτώντας πῶς λειτουργεῖ ὁ κόσμος, καὶ διερωτώμενος γιὰ τὸν σκοπὸν ἥ τὸ τέλος τῶν πραγμάτων, δηλαδὴ γιὰ τὸ γιατὶ εἶναι ὁ κόσμος ἐτσι ποὺ εἶναι. Η ἐπιστήμη, ἥ φιλοσοφία, ἥ τέχνη καὶ τὰ γράμματα μὲ ἀδιάκοπες ἀναζητήσεις, καὶ ἡ θρησκεία μὲ θεόπνευστες ἀποκαλύψεις, ἀνταποκρίνονται στὶς δύο αὐτὲς ἀνθρώπινες ἐπιθυμίες γιὰ τὸ «πῶς» λειτουργεῖ ὁ κόσμος μας καὶ τὸ «γιατὶ» τῶν πραγμάτων.

Ζοῦμε ἀκόμα τὴν παιδικὴ ἡλικία τῆς ἀνθρωπότητας, θέτουμε παιδικές προκλητικές ἐρωτήσεις καὶ πανηγυρίζουμε τὶς ἀλλεπάλληλες ἀνακαλύψεις μας καὶ τὶς κατακτήσεις μας. Άσκοῦμε καθημερινὰ τὴν «θρησκεία τῆς ἀναζήτησης» στὴ γνώση καὶ στὸ συναίσθημα, συχνὰ καὶ μόνο γιατὶ ἔχουμε τὴν περιέργεια νὰ ψάχνουμε καὶ τὴν συνήθεια νὰ ρωτᾶμε. Καί, πότε-πότε, ἀναζητοῦμε τὴν «ἀλήθεια» γιὰ τὴν ὑπαρξή μας ἐπιχειρώντας έναντι της κατάδυσης στὸν ἴδιο τὸν ἑαυτὸ μας. Ζοῦμε, συχνὰ μὲ δέος, τὸ μυστήριο τῆς ἀνακάλυψης. Η γνώση, μὲ τὴν μορφὴ μιᾶς νέας θεωρίας ἥ μιᾶς νέας προσέγγισης γιὰ ἀπαντήσεις σὲ ὄντολογικὰ θέματα, μᾶς δίνει τροφὴ γιὰ σκέψη, ἐλπίδα γιὰ περισσότερη κατανόηση καὶ πνευματικὴ γαλήνη. Εἶναι ἔνα θαυμάσιο συναίσθημα ζωῆς!

Συνήθως ἀναπτύσσουμε τὴν ἀντιληφή μας γιὰ τὴν πραγματικότητα ὡς ἔνα συγκερασματικὸν ἀντιλήψεων ποὺ ἐκπορεύονται εἴτε ἀπὸ τὴν κατανόηση καὶ τὴν αἰσθητικὴ ἐκτίμηση τῶν δεδομένων τῆς ἐμπειρίας μας, ἥ ἀπὸ τὴν πίστη μας στὸ θρησκευτικὸ δόγμα καὶ τὴν μυστικιστικὴ ἐνόραση, ἥ ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὴν

1. Χρησιμοποιοῦμε τὸν ὅρο «ἀλήθεια» μὲ τὴ συμβατικὴ ἔννοια τῆς ἀντιστοιχίας μὲ τὴν πραγματικότητα.

όρθιολογική έρμηνεία της έπιστημονικής άνακάλυψης. Κάθε χρόνος πού περνάει μᾶς φέρνει νέα έπιστημονικά εύρήματα για τὴν δομὴ καὶ τὴν λειτουργία τοῦ φυσικοῦ κόσμου, γιὰ τὶς βιολογικὲς καταβολὲς τῶν ζώντων ὀργανισμῶν καὶ τὶς δικές μας, γιὰ τὶς διεργασίες τοῦ ἐγκεφάλου ποὺ σχετίζονται μὲ τὶς λειτουργίες τῆς σκέψης καὶ τῆς συνειδήσης. Ή ἀπόλαυση ἀπὸ τὴν κατανόηση τοῦ τρόπου μὲ τὸν ὅποιο λειτουργεῖ ἡ Φύση εἶναι κάτι ἀνάλογο μὲ τὴν ἀπόλαυση ποὺ παίρνεις στὴ θέα ἐνὸς θαυμάσιου ἔργου τέχνης. Στὰ δύο αὐτὰ ἐπίπεδα, στὴν κατανόηση καὶ στὴν αἰσθητικὴ ἀπόλαυση, δρίσκεται ἡ δικαίωση τῆς «ὕπαρξης», ἡ ἀξιοποίηση τῶν δυνατοτήτων τοῦ ἐγκεφάλου, ἡ ἀποθέωση τῆς φύσης τοῦ ἀνθρώπου.

Μέσα στὰ περιορισμένα δρια μιᾶς ώριαίας διάλεξης, ἐκεῖνα ποὺ μπορῶ νὰ ἐλπίζω ὅτι θὰ παρουσιάσω πάνω στὸ δύσκολο θέμα τῆς ἡμέρας, εἶναι λίγα. Εἶναι κυρίως σκέψεις ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ μελέτες πονημάτων ἄλλων ἐπιστημόνων μέσα καὶ ἔξω ἀπὸ τὰ πανεπιστήμια, καὶ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔχω μάθει ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἔχω διδάξει, ἀπὸ τὶς ἀπορίες τους, τὰ μειδιάματα καὶ τὶς παρατηρήσεις τους. Θὰ ἀναφερθοῦμε σήμερα σὲ μερικὲς σημαντικὲς καὶ διαχριτὰ διαφορετικὲς ἀπόψεις γιὰ τὴν φύση τῆς πραγματικότητας. Θὰ ἀρχίσουμε μὲ μιὰ ἀποψη τῆς πραγματικότητας, ποὺ ἀφορᾶ στὴν «πραγματικότητα τῆς ἐμπειρίας».

2. Η ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

‘Ο ἐμπειρικὸς «ἔξω» φυσικὸς κόσμος

Ἀντιλαμβανόμαστε, περιγράφουμε καὶ κατανοοῦμε τὴν πραγματικότητα μέσω τοῦ νοῦ καὶ τῆς συνειδήσης. Πρέπει νὰ ἐπαναλάβουμε ἐδῶ ὅτι ἡ κοινή, συμβατικὴ ἀντιληψη τῆς πραγματικότητας ἀπὸ τοὺς πολλούς, εἶναι συνέπεια τῆς συνειδησιακῆς ἔρμηνείας καὶ ἀξιολόγησης τῶν ἐμπειριῶν τῆς καθημερινότητας, τροποποιημένης καὶ ἐμπλουτισμένης ἀπὸ τὴν κοινωνικὴ ἐπικοινωνιακὴ ἐνημέρωση, καὶ ἀπὸ τὶς μαθησιακὲς γνώσεις τῆς αὐτοδιασκαλίας καὶ τῆς δομημένης ἐκπαίδευσης. Σὲ τελευταία ἀνάλυση, ὁ ἀνθρώπινος νοῦς δὲν ἀντιλαμβάνεται αὐτὸ ποὺ «ὑπάρχει ἐκεὶ ἔξω», ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ πιστεύει, ἢ μαθαίνει νὰ πιστεύει, ὅτι ὑπάρχει ἐκεὶ ἔξω.

Σύμφωνα μὲ τὴν γενικότερα ἀποδεκτὴ ἀποψη γιὰ τὴν Φύση, τὴν ἀποψη ἡ ὅποια ἐναρμονίζεται μὲ τὴν κοινὴ ἐμπειρικὴ ἀντιληψη καὶ τὴν λογικὴ τῶν πραγμάτων τῆς καθημερινότητας, ὁ φυσικὸς κόσμος ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕνα σύνολο φυσικῶν ἀντικειμένων ποὺ δροῦν καὶ ἀλληλεπιδροῦν στὸ «κενό» τοῦ χώρου

ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἀν ἐμεῖς εἴμαστε ἔδω καὶ τὰ παρατηροῦμε. Ἐτσι, σύμφωνα μὲ τὴν κοινὰ ἀποδεκτὴ ἀποψη, τὰ ἀντικείμενα τοῦ φυσικοῦ κόσμου «ύπάρχουν» ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ὑπαρξὴ τοῦ ἐνσυνείδητου παρατηρητῆ. Οἱ πραγματικότητες τῶν φυσικῶν ἀντικειμένων, ὅπως εἶναι ἔνα ἥλεκτρον ἢ μιὰ καρέκλα, μπορεῖ νὰ μήν διαφέρουν παρὰ μόνο ὡς πρὸς τὸ μέγεθός τους. Στὴν κοινὴ λογική, δεχόμαστε πώς μόνο ἡ δομὴ καὶ ἡ δράση τῶν ἀντικειμένων τῶν ὄντων, τῶν ψευδαισθήσεων καὶ τῶν ὄραμάτων, που εἶναι ἀποκλειστικὰ δημιουργήματα μιᾶς καθαρὰ ἴδιωτικῆς καὶ ὑποκειμενικῆς διεργασίας τοῦ νοῦ, μποροῦν νὰ ἐπιδεχονται παραμορφώσεις καὶ ὑπερβολές ὡς πρὸς τὶς ἴδιότητες καὶ τὶς μορφές τους.

Ἡ «ἀντικειμενικότητα» τῆς περιγραφῆς τοῦ φυσικοῦ κόσμου

Ἄν θὰ ἐπιμυμούσαμε νὰ κατανοήσουμε τὸ φαινόμενο τῆς συλλογικῆς ἀντίληψης τῆς πραγματικότητας, θὰ πρέπει νὰ ἔξετάσουμε ἀπὸ κοντὰ αὐτὸ ποὺ θὰ ἀποκαλούσαμε «ἀντικειμενική» πραγματικότητα. Ἀπὸ τὴν δρεφικὴ ἡλικία, οἱ γονεῖς μας καὶ οἱ δάσκαλοι μᾶς μαθαίνουν πῶς νὰ προσαρμοζόμαστε καὶ νὰ συμμορφωνόμαστε μὲ τὴν ἰδέα τῆς «συλλογικῆς ἀντιληψῆς» τοῦ φυσικοῦ κόσμου, ὁ ὅποιος «ύπάρχει ἐκεὶ ἔξω». Μαθαίνουμε νὰ συμφωνοῦμε μὲ αὐτὸ πού, ἐμπειρικὰ ἢ μὲ μάνηση, ἀντιλαμβανόμαστε ἀπὸ κοινοῦ ὡς ἔνα «δέντρο», ὡς τὸ «φεγγάρι», ἢ ὡς τὸν «νόμο τῆς βαρύτητας». Ὁταν δὲν συμφωνοῦμε, δηλαδὴ ὅταν κάποιος ἀντιλαμβάνεται κάτι ὡς ἔνα δέντρο καὶ κάποιος ἄλλος τὸ ἀντιλαμβάνεται ὡς ἔνα ἄλογο, τότε ὑποψιαζόμαστε ὅτι κάτι δὲν πάει καλὰ μὲ τὸ «κάτι» τοῦ ἔξω φυσικοῦ κόσμου, ποὺ δίνει τὴν ἐντύπωση δέντρου σὲ κάποιον καὶ τὴν ἐντύπωση ἄλογου σὲ κάποιον ἄλλο. Αναφέρουμε τέτοιες καὶ ἄλλες παρόμοιες περιπτώσεις σὲ «παράδοξα καὶ ἀνεξήγητα», ἢ σὲ παραφυσικὰ φαινόμενα.

Κάθε φορὰ ποὺ ἀναφερόμαστε στὴν πραγματικότητα μὲ τὴν σκέψη μας, δὲν πρέπει νὰ μᾶς διαφέύγει τὸ προφανὲς γεγονός ὅτι ἀναφερόμαστε στὴν περιγραφὴ τῆς πραγματικότητας. Ο κόσμος ποὺ ζοῦμε καὶ ἀντιλαμβανόμαστε εἶναι ἡ περιγραφὴ ποὺ μᾶς ἐπιτρέπουν οἱ ἐρμηνεῖες τῶν αἰσθητηρίων πληροφοριῶν στὴν ἐμπειρικὴ γλώσσα ἐπικοινωνίας, ἢ ἀκόμη καὶ ἡ περιγραφὴ ποὺ μᾶς ἀποκαλύπτει ἡ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα καὶ οἱ ἐννοιολογικὲς δυνατότητες τῶν περίτεχνων μαθηματικῶν. Ἐτσι, τὰ ἀντικείμενα καὶ οἱ διαδικασίες τοῦ φυσικοῦ κόσμου εἶναι οὐσιαστικὰ τὰ σύμβολα, τὰ ὅποια ὑπογραμμίζουν τὴν παρατήρηση καὶ τὴν θεωρητικοποίηση, καὶ οικοδομοῦν τὴν ἀντιληψή μας γιὰ τὴν «πραγματικότητα». Η πραγματικότητα ποὺ ἀντιλαμβανόμαστε εἶναι ἡ ἐννοιολογικὴ καὶ

σημασιολογική δημιουργία του έγκεφάλου μας, ή όποια σὲ μεγάλο βαθμὸ της μπορεῖ νὰ εἴναι καὶ ἀποτέλεσμα πολιτιστικῶν καταβολῶν καὶ ἐθιμοτυπικῶν δεισιδαιμονιῶν. Ο κόσμος τῶν φυσικῶν ἀντικειμένων, τῶν ιδιοτήτων καὶ τῶν δυναμικῶν σχέσεων, εἶναι ἔνας κόσμος παραστάσεων καὶ περιγραφῆς μὲ σύμβολα, ποὺ δὲν εἴναι περισσότερο «πραγματικός» ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὰ σύμβολα ποὺ περιγράφει μιὰ ἔφημερίδα.

Νὰ παρατηρήσουμε ἀκόμη ἑδῶ, πὼς ἀν κανεὶς θελήσει νὰ ἀναφερθεῖ στὴν «ἀντικειμενικότητα» τῆς ἀντιληψῆς τῆς πραγματικότητας, αὐτὴ μπορεῖ νὰ ἀναζητηθεῖ μόνο ἀνάμεσα σὲ παρατηρητές ποὺ ἀνήκουν στὸ ἕδιο θιολογικὸ εἶδος. Ή «πραγματικότητα τοῦ φυσικοῦ κόσμου» εἶναι, ὡς ἐπὶ τῷ πλείστῳ, μιὰ ἔφεύρεση τοῦ ἔγκεφάλου, ή όποια φαίνεται νὰ ἔξαρτᾶται καὶ ἀπὸ τὸ ἐκάστοτε θιολογικὸ εἶδος ποὺ τὴν ἔξασκε, ἀφοῦ, ὅπως δείχνουν τὰ σχετικὰ ἐπιστημονικὰ πειράματα ἀναγνώρισης ἀντικειμένων, ἥγων καὶ εἰκόνων, ἡ ἀντιληψὴ τοῦ φυσικοῦ κόσμου εἶναι διαφορετικὴ γιὰ διαφορετικὰ θιολογικὰ εἴδη.

Ἡ ὑπαρξὴ τοῦ «έξωτερικοῦ», ἡ ὅπως θὰ λέγαμε τοῦ «ἀνεξάρτητου ἀπὸ ἐμᾶς» κόσμου, ἥταν πάντα ἔνα πρόβλημα γιὰ τὴν φιλοσοφία. Ἐκεῖνο ποὺ τεκμηριώνει τὴν ὑπαρξὴ τοῦ «έξω» κόσμου εἶναι οἱ γνώσεις ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὰ δεδομένα τῶν αἰσθητηρίων ἐντυπώσεών μας καὶ ἀπὸ τὶς νοητικὲς διεργασίες τῆς συμπερασματικῆς ἐπαγωγῆς. Ὅταν, λόγου γάρη, λέμε ὅτι «ύπάρχει» κοντά μας κάποιο τραπέζι, ἀποκρινόμαστε λογικὰ στὸ γεγονὸς ὅτι ὁ νοῦς μας, διὰ μέσου τῶν αἰσθήσεων καὶ τῆς ἐπεξεργασίας τῶν αἰσθητηρίων δεδομένων, συγκέντρωσε πληροφορίες ποὺ συμφωνοῦν μὲ τὴν ὑπόθεση ὅτι τὸ τραπέζι «ύπάρχει» κάπου ἐκεῖ, ἀνεξάρτητο ἀπὸ ἐμᾶς. Ἡ ἀναγνώριση τῆς ὑπαρξῆς τοῦ έξωτερικοῦ κόσμου ἀποτελεῖ τὸ ἀπλούστερο μοντέλο ποὺ δικαιολογεῖ τὰ δεδομένα τῆς ἐμπειρικῆς παρατήρησης (κατὰ τὸν γνωστὸ κανόνα τοῦ Occam²). Ἐν τούτοις, δὲν εἴναι δύνατὸ νὰ ἀποδεῖξουμε τὴν ὑπαρξὴ τοῦ «έξωτερικοῦ» φυσικοῦ κόσμου. Ἡ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα, δηλαδὴ ἡ φυσική, ἔρευνα τὰ φυσικὰ φαινόμενα, ἀποκομίζει καὶ ἐρμηνεύει τὰ δεδομένα τῶν παρατηρήσεων, καὶ διευρύνει τὶς γνώσεις μας γιὰ τὸν φυσικὸ κόσμο. Ὑποθέτει ὅμως τὴν ὑπαρξὴ τοῦ έξωτερικοῦ κόσμου, γιατὶ ἀλλιῶς ἡ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα θὰ περιορίζοταν σὲ ἔνα κλάδο τῆς γνωστικῆς ψυχολογίας.

2. William of Occam ή Ockham: Ἀγγλος Φραγκισκανὸς θεολόγος καὶ φιλόσοφος (14ος αιώνας) Occam's razor: «Ἀπὸ ἔνα σύνολο δυνατῶν ἐρμηνειῶν ἡ πιὸ εὐλογοφανῆς εἶναι αὐτὴ ποὺ περιέχει τὶς ἀπλούστερες ἰδέες καὶ τὸν μικρότερο ἀριθμὸ αὐταίρετων παραδοχῶν».

3. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στὴ θρησκεία, τὶς τέχνες καὶ τὰ γράμματα, τὴν φιλοσοφία καὶ τὴν ἐπιστήμην

“Οσον ἀφορᾶ στὸ δεύτερο εἶδος, τὸ δεύτερο πρόσωπο τῆς πραγματικότητας, στὴν καλλιεργημένη ἀντιληψη γιὰ τὴν «ὕπαρξη» καὶ τὴν περιγραφὴ τῆς «πραγματικότητας», ὁ ἀνθρώπος ἐπιχειρεῖ νὰ προσεγγίσει αὐτὲς τὶς ἔννοιες μέσα ἀπὸ διάφορους ἀνθρώπο-καλλιεργημένους δρόμους. Η θρησκεία ὅριζει τὴν ὕπαρξη καὶ τὴν πραγματικότητα μέσα ἀπὸ τὸ θεολογικὸ πλέγμα. Οι Τέχνες καὶ τὰ Γράμματα τὴν ὅριζουν μέσα ἀπὸ τὴν αἰσθητικὴν ἀντιληψη, ἔτσι ὅπως αὐτὴ ἐκφράζεται μὲ τὸν λόγο, μὲ τὴν εἰκαστικὴν ἐκφραση, ἢ μὲ τὴν μουσική. Η Φιλοσοφία ὅριζει τὴν ἀνθρώπινη ὕπαρξη μέσα ἀπὸ τὴν διατύπωση ὑποθέσεων, διαλεκτικῆς καὶ λογικῆς αἰτιολογήσεως. Η Ἐπιστήμη θεωρεῖ τὴν δική της ἀποψή, ἡ ὁποία ἀπορρέει ἀπὸ τὴν παρατήρηση, τὴν θεωρητικοποίηση καὶ τὴν πειραματικὴν ἐπιβεβαίωση ἢ ἀπόρριψη. Οι ἐπιστημονικὲς θεωρίες παραμένουν ἔγκυρες γιὰ ὅσο χρόνο ἐπαρκοῦν γιὰ νὰ ἔξηγησουν καὶ γιὰ νὰ προβλέψουν αὐτὸ ποὺ παρατηροῦμε. Άντιθετα πρὸς τὴν θρησκευτικὴν ἀποψή τῆς «ἀπόλυτης καὶ ἀδιαφιλονίκητης ἀλήθειας», τῆς ἀλήθειας ἡ ὁποία θασίζεται ἀποκλειστικὰ στὴν πίστη, ἡ ἐπιστημονικὴ γνώση κάνει τὴν ἀμφισβήτηση ἀρετή.

4. Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

(α) Η ἐπιστημονικὴ περιγραφὴ τῆς πραγματικότητας

Στὸ σήμετο αὐτὸ θὰ ξθελα νὰ κάνω μερικὲς παρατηρήσεις σχετικὰ μὲ τὴν κριτικὴ ὀρθολογικὴ περιγραφή, τὴν ἐπιστημονικὴ περιγραφὴ τῆς πραγματικότητας τοῦ φυσικοῦ κόσμου. Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ μύθου καὶ τῶν παγανιστικῶν θρησκειῶν, καὶ ἀπὸ τοὺς χρόνους τῆς κλασσικῆς ἀρχαιότητας μέχρι σήμερα, ἐφαρμόζοντας τὴν συμπερασματικὴ λογικὴ τῆς ἀνθρώπινης σκέψης στὴν ἀνακάλυψη τῶν ἴδιοτήτων τοῦ φυσικοῦ κόσμου, ὁ ἀνθρώπος ἀναζητάει συνεχῶς μιὰ κατανοητὴ λογικὴ ἔξηγηση γιὰ τὴν φυσικὴν ὕπαρξη τοῦ κόσμου, ποὺ νὰ μπορεῖ νὰ διατυπωθεῖ μὲ τρόπο πειστικὸ καὶ περιεκτικό. Έμεις ἐδῶ θὰ ἀναφερθοῦμε

χυρίως στήν ἐπιστημονική περιγραφή τῆς ἀναφερόμενης ως «ἀντικειμενικῆς πραγματικότητας» καὶ στὶς μεταφυσικές ἐπεκτάσεις της, δηλαδὴ στήν περιγραφὴ τοῦ φυσικοῦ κόσμου τὴν ὅποια ὁ ἀνθρώπινος νοῦς ἀναπτύσσει καὶ ἐπιχειρεῖ νὰ κατανοήσει μὲ τὴν παρατήρηση καὶ μὲ τὴν ὄρθιολογικὴ θεωρητικοποίηση. Αὐτὴ εἶναι ἡ περιγραφὴ τοῦ «παρατηρητῆ», ὁ ὅποιος ως θεατής, ἀλλὰ καὶ ως μέτοχος, στὸ μεγάλο κοσμικὸ δρᾶμα τῆς ἔξελιξης τοῦ φυσικοῦ κόσμου, ἐρευνᾷ καὶ ἀνακαλύπτει τοὺς κώδικες καὶ τοὺς γραμματικοὺς κανόνες ποὺ διέπουν τὸ κοσμικὸ σενάριο τῆς ἔξελιξης τοῦ φυσικοῦ κόσμου, τὸ ὑποτιθέμενο μεγαλοπρεπὲς «Σχέδιο τῆς Δημιουργίας» καὶ μετεξελιξης τοῦ Σύμπαντος, τὸ ὅποιο περιλαμβάνει καὶ τὸν ἴδιο τὸν παρατηρητή.

Δεχόμαστε ὅτι ἡ ἐπιστημονικὴ ὄρθιολογικὴ προσέγγιση μᾶς δίνει τὴν δυνατότητα νὰ ἀνακαλύψουμε καὶ νὰ κατανοήσουμε, ἐστω ἀτελῶς, κάποιες πλευρὲς τῆς φυσικῆς πραγματικότητας. Αὐτὸ ποὺ ὀνομάζουμε «κανονικότητες», δηλαδὴ «τάξη» τοῦ φυσικοῦ κόσμου, ἀφορᾶ στὶς περιγραφὲς τὶς ὅποιες μᾶς προσφέρουν οἱ φυσικὲς θεωρίες, καὶ τὶς ὅποιες «κατανοοῦμε» δημιουργώντας ἐσωτερικὲς νοητικὲς ἀναπαραστάσεις.

Βλέποντας τὴν πραγματικότητα μέσα ἀπὸ τὸ πρίσμα τῆς ὄρθιολογικῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας ἐνὸς ἀντικειμενικοῦ φυσικοῦ κόσμου, οἱ περισσότεροι ἐπιστήμονες ἀπορρίπτουν τὶς ἀκραίες ἰδεαλιστικὲς φιλοσοφίες ὅπως αὐτὲς ποὺ ὑποστηρίζουν ὅτι, μὲ κάποιον τρόπο, ὁ ἀνθρώπινος νοῦς ἔφευρίσκει καὶ ἐπιβάλλει τὶς κανονικότητες στὸν φυσικὸ κόσμο, ὥστε αὐτὸς ὁ φυσικὸς κόσμος νὰ γίνει κατανοητός. Σὲ τέλευταία ἀνάλυση, ἡ ἀνάμιξη τῆς συνειδήσης στὴν ἀποκαλούμενη «ὑποκειμενικὴ ἀντιληπτικὴ πραγματικότητα», κάνει τὸν «ἔξω» φυσικὸ κόσμο τῆς ὑλῆς, τοῦ χώρου καὶ τοῦ χρόνου, νὰ εἴναι μιὰ οὐτοπιστικὴ παραγωγὴ τοῦ «συνειδησιακοῦ γίγνεσθαι».

(6) Μηχανιστικὴ καὶ Όλιστικὴ θεώρηση τοῦ κόσμου μᾶς

“Οπως εἴπαμε πρὶν λίγο, οἱ ἐμπειρίες τῆς καθημερινῆς ζωῆς μᾶς ὑποβάλλουν τὴν «μηχανιστικὴ» ἀντιληψὴν ἐνὸς φυσικοῦ κόσμου, «έξωτερικοῦ» ἀπὸ τὴν συνειδήτη ὑπαρξή μᾶς. Σύμφωνα μὲ αὐτὴ τὴν ἀντιληψὴν, ὁ φυσικὸς κόσμος εἶναι φτιαγμένος καὶ λειτουργεῖ ὅπως μιὰ «μηχανή», δηλαδὴ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἀνεξάρτητα ἀντικείμενα, τὰ ὅποια διατηροῦν τὴν ούσια τῆς φύσης τους, καταλαμβάνουν δικούς τους ξεχωριστούς χώρους, δροῦν ἀνεξάρτητα καὶ ἀλληλεπιδροῦν τὸ «ἔνα έξω ἀπὸ τὸ ἄλλο» μέσω ἔξωτερικῶν ἐπαφῶν χωρίς νὰ ἀλλοιώνουν τὴν

ούσιαστική φύση τους, ὅπως συμβαίνει μὲ τὰ ἔξαρτήματα τῶν μηχανῶν ποὺ κατασκευάζει ὁ ἀνθρώπος.

Σὲ συμφωνία μὲ αὐτὴ τὴν ἐμπειρικὴ ἀντίληψη, εἶναι τὸ ἀπόλυτα ντετερμινιστικὸ-μηχανιστικὸ μοντέλο τῆς κλασσικῆς φύσικῆς ἀπὸ τὴν ἐποχὴν τοῦ Νεύτωνα. Σύμφωνα μὲ αὐτὸ τὸ μοντέλο τοῦ φύσικου κόσμου, ὀλόκληρο τὸ παρελθόν καὶ τὸ μέλλον τοῦ Σύμπαντος ἐμπειριέγονται, μὲ λογικὴ συνέπεια, στὴν πληροφορία τοῦ παρόντος, κάτι ποὺ κάνει τὸν φυσικὸ κόσμο νὰ μοιάζει μὲ μιὰ τεράστια, καλοκουρδισμένη ὡρολογιακὴ λογικὴ μηχανή. Σὲ αὐτὴ τὴν κλασσικὴ κοσμοθεώρηση, ἡ ὅποια «έπιλογή» ποὺ μπορεῖ νὰ ἔγινε ἢ νὰ γίνεται ὅσον ἀφορᾶ στὰ φυσικὰ χαρακτηριστικὰ καὶ τὴν ἔξελιξη τοῦ Σύμπαντος, περιορίζεται «στὴν ἀρχὴν τοῦ χρόνου», δηλαδὴ στὶς ἀρχικὲς συνθῆκες καὶ τὴν «ἀρχικὴ πράξη» τῆς Δημιουργίας τοῦ φυσικοῦ κόσμου. Ἐχουμε, λοιπόν, ἔναν φαινομενικὰ ἀνόητο φυσικὸ κόσμο, ποὺ ὑλοποιήμηκε «ἀπὸ τὸ τίποτε», ἢ τουλάχιστον ἀπὸ τίποτε ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ παρασταθεῖ μέσα στὰ ὅρια τῆς ἐπιστημονικῆς γνώσης. Συμπερασματικά, ἡ ἐπιστημονικὴ κοσμοθεώρηση ἐνὸς τέτοιου ἀπόλυτα «ντετερμινιστικοῦ» καὶ μηχανιστικοῦ σύμπαντος καθιστά τὸν ρόλο τοῦ ἀνθρώπου στὸ σύμπαν «χωρὶς νόημα», ἀφοῦ ἡ ἀνθρώπινη ὑπαρξὴ ὑποτιμᾶται σὲ αὐτὴ ἐνὸς ἀνεύθυνου μηχανικοῦ «αὐτόματου», ἀμέτοχου στὸ γίγνεσθαι τοῦ φυσικοῦ κόσμου, τοῦ ὅποιου ἡ ἔξελικτικὴ πορεία ἔχει προδιαγραφεῖ καὶ προαποφασισθεῖ πρὶν ἀπὸ τὴν δική του ὑπαρξη. Αὕτη εἶναι ἡ παλαιὰ θεώρηση τοῦ ἀνθρώπου, ὡς ἐνὸς ἀνήμπορου πολτοῦ πρωτοπλάσματος, ποὺ ἀγωνίζεται νὰ ἐπιβιώσει σὲ ἔνα χωρὶς νόημα καὶ χωρὶς νοῦ σύμπαν.

Ἡ ἐπαναστατικὴ ἀποψη ποὺ διαμορφώθηκε στὴν καντικὴ φύσικὴ στὶς πρῶτες δεκαετίες τοῦ 20οῦ αἰώνα εἶναι πώς δὲν ἔχει νόημα νὰ μιλᾶμε γιὰ κάποια «ἀπολύτως ἀντικειμενικὴ» πραγματικότητα, ἀλλὰ μόνο γιὰ τὴν περιστασιακὴ πραγματικότητα ἡ ὅποια ἀποκαλύπτεται ὡς συνάρτηση τῶν συγκεκριμένων πειραματικῶν συνθηκῶν τῆς παρατήρησης. Άκομη περισσότερο, ἡ νέα φύσικὴ τοῦ 20οῦ αἰώνα μᾶς ἀποκαλύπτει τὴν ἰσοδυναμία τῆς ὑλῆς μὲ τὴν ἐνέργεια, παράδοξες γεωμετρικὲς ἴδιότητες τοῦ χώρου καὶ τοῦ χρόνου, τὸ πιθανὸ ἀδιαχώριστο τοῦ ἐνσυνείδητου παρατηρητῆ ἀπὸ τὸ φυσικὸ περιβάλλον του, καὶ ἔναν παράξενο φυσικὸ μικρόκοσμο, ποὺ λειτουργεῖ στὰ θεμέλια τοῦ φυσικοῦ κόσμου, ποὺ εἶναι ἀθέλαιος, μὴ προβλέψιμος καὶ μὴ αἰτιοκρατικός.

Οἱ σχετικὲς ἀνακαλύψεις τῆς φύσικῆς μᾶς βεβαιώνουν ὅτι ἡ Φύση μᾶς ἀπαγορεύει νὰ γνωρίζουμε μὲ ἀκρίβεια ποὺ 禋ίσκεται ἡ πώς κινεῖται ἔνα ἡλεκτρόνιο. Μποροῦμε, ἐν τούτοις, νὰ κάνουμε στατιστικὲς προβλέψεις ἔξαιρετικὰ μεγάλης

άκριβειας για τὴν συμπεριφορὰ ἀντικειμένων καὶ φαινομένων στὶς κλίμακες τῆς ἀμεσης ἐμπειρίας, δηλαδὴ γιὰ ἀντικείμενα ποὺ συγκροτοῦνται ἀπὸ τεράστιους ἀριθμοὺς στοιχειώδων συστατικῶν. Ιδιαίτερα στὴν καθημερινὴ ζωή, ἡ πράξη τῆς παρατήρησης δὲν παρεμβαίνει ὥστε νὰ ἀλλάζει αἰσθητὰ τὴν φυσικὴ κατάσταση τοῦ παρατηρούμενου ἀντικειμένου.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῶν τελευταίων δεκαετιῶν ἐνισχύθηκε εὐρέως ἡ ἀποψὴ ὅτι ἡ συμπεριφορὰ τῶν πολύπλοκων φυσικῶν συστημάτων καὶ τῶν βιολογικῶν ὄργανισμῶν δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀναλυθεῖ μὲ ἀπλὸ αἰτιακὸ καὶ ἀναγωγικὸ τρόπο, δηλαδὴ μὲ τὴν ἀναλυτικὴ ἀναφορὰ στὶς συμπεριφορές τῶν συστατικῶν καὶ τῶν λεπτομερειῶν ἐνὸς φυσικοῦ συστήματος. Σὲ ἀντίθεση πρὸς τὴν ἀναλυτικὴ ἡ ἀναγωγικὴ ἀντιληψη, ἡ «ὅλιστικὴ θεώρηση» τῶν πραγμάτων ἀφορᾶ στὴ συλλογικὴ συμπεριφορὰ συνόλων, ἡ ὁποίᾳ δὲν ἀνάγεται στὴν ἀδροιστικὴ συμπεριφορὰ τῶν συστατικῶν τοῦ συνόλου. Κάθε, ἀπλὸ ἡ σύνθετο, συστατικὸ μέρος ἐνὸς ὄλιστικοῦ συνόλου, δρᾶ, ἀλληλοσυσχετίζεται μὲ τὰ ὑπόλοιπα συστατικὰ μέρη τοῦ συνόλου, καὶ ἐπηρεάζεται οὐσιωδῶς, ὅχι ἀνεξάρτητα ἀλλὰ μέσα στὸ λειτουργικὸ πλαίσιο τῆς συλλογικῆς ὄλιστικῆς δράσης τοῦ συνόλου. Κάθε συστατικὸ μέρος τοῦ ὄλιστικοῦ συνόλου ἀποκτᾷ νόημα, ὡς δομὴ καὶ ὡς συμπεριφορά, μόνο ὅταν κωδικοποιεῖται καὶ ἐμπεριέχεται στὴν πληροφορία τοῦ συνόλου, καὶ συγγρόνως τὸ ἵδιο ἐμπεριέχει τὴν πληροφορία ποὺ ἀφορᾶ σὲ ὄλοκληρο τὸ σύνολο³. Γιὰ παράδειγμα, ἡ λειτουργία καὶ ἡ ἔξελιξη ἐνὸς βιολογικοῦ ὄργανισμοῦ χαρακτηρίζεται ἀπὸ μιὰ «ὅλιστικὴ» συσχέτιση τῶν μερῶν του καὶ τῶν λειτουργιῶν του, ἔτσι ὥστε κάθε μέρος τοῦ ὄργανισμοῦ νὰ ἔξελισσεται σὲ συνάρτηση μὲ ὄλοκληρο τὸν ὄργανισμό. Ἔνας αὐξανόμενος ἀριθμὸς ἐπιστημόνων, τοὺς ὁποίους ἀπασχολεῖ τὸ θέμα τῆς «φυσικῆς πραγματικότητας», ισχυρίζεται ὅτι ἡ ἀδιαίρετη ὄλοτητα εἶναι αὐτὸ ποὺ εἶναι «πραγματικό», καὶ ὅτι ὁ κατακερματισμὸς τοῦ κόσμου μας σὲ ἀναγνωρίσματος ὄντότητες ποὺ ἀλληλεπιδροῦν ἔξωτερικὰ ὅπως τὰ ἔξαρτήματα μιᾶς μηχανῆς, ἀποτελεῖ μιὰ ἴδεα ἡ ὁποίᾳ δημιουργεῖται ἀπὸ ψευδαισθητικὴ ἀντιμετώπιση καὶ ἀντιληψη τοῦ φυσικοῦ κόσμου. Πιστεύεται ἀπὸ πολλοὺς ἐπιστήμονες ὅτι ἡ ἴδεα τῆς ὄλιστικῆς δράσης ἐπεκτείνεται σὲ ὄλοκληρο τὸ Σύμπαν, σὲ ὄλοκληρο τὸν φυσικὸ κόσμο, ὁ ὁποῖος λειτουργεῖ ὡς ἔνας τεράστιος ζωντανὸς βιολογικὸς ὄργανισμός.

Οἱ πρόσφατες ἀνακαλύψεις ὄλιστικῆς συμπεριφορᾶς ποὺ ἀφοροῦν στὰ θεμέ-

3. Αὕτη ἡ ἴδιότητα ἀφορᾶ τὴν «ὅλογραφικὴ κωδικοποίηση».

λια τῆς πραγματικότητας τοῦ φυσικοῦ κόσμου, ἐπέφεραν τὸ πρῶτο ρῆγμα στὸ κέλυφος ποὺ θωρακίζει τὰ μυστικὰ τῆς πραγματικότητας τοῦ κόσμου μας (θὰ λέγαμε ἔνα ρῆγμα στὴ «φλούδα τοῦ θερίκοκου»!).⁴

(γ) Ὁρθολογικὴ λειτουργία καὶ λογικὴ ἀναγκαιότητα

Ἡ ἐκπληκτικὴ ἐπιτυχία τῆς συμπερασματικῆς ἐπιστημονικῆς μενόδου στὴν ἀνακάλυψη τῶν μυστικῶν τοῦ φυσικοῦ κόσμου ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἐνίσχυση τῆς πεποίθησης ὅτι ζοῦμε σὲ ἔναν κόσμο ἀρμονικὸν καὶ ὄρθολογικόν, ὃ ὅποιος λειτουργεῖ δύσει νόμων ποὺ καθορίζονται ἐπακριβῶς μέστα στὰ ὅρια τῆς ἀνθρώπινης λογικῆς ἐπιχειρηματολογίας. Δεχόμαστε ὅτι ὁ φυσικὸς κόσμος λειτουργεῖ ὄρθολογικὰ γιατί, μελετώντας τὰ φυσικὰ φαινόμενα τοῦ κόσμου μας, ἀναπτύσσουμε τὴν ἐμπειρικὴν ἀντιληψήν τῆς τάξης καὶ τῆς αἰτιακῆς συσχέτισης τῶν φυσικῶν φαινομένων.

Οἱ ἐπιστήμονας θεώρησε πάντοτε ὅτι οἱ φυσικοὶ νόμοι καὶ οἱ φυσικές διαδικασίες ἔξηγοῦνται μὲν δύση μιὰ μόνιμη λογικὴ ἀναγκαιότητα, ἔστω καὶ ἂν μερικές φορὲς τὰ παρατηρούμενα φαινόμενα ἔσφεύγουν ἀπὸ τὴν καθαρὰ συμπερασματικὴ λογική. Νὰ θυμίσουμε, ὅμως, ὅτι στὴν ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας πρέπει νὰ εἴμαστε προσεκτικοί, ὥστε νὰ μὴν συγχέουμε τὴν ὅποια ἐπιστημονικὴ περιγραφὴ τῆς “πραγματικότητας” μὲν τὴν πραγματικότητα. Σήμερα ἐρευνᾶμε τὶς ἀπροσδιόριστες ἔννοιες τῆς ἐνέργειας, τοῦ χρόνου, τῆς ὕλης καὶ τοῦ κενοῦ χώρου, τοῦ μηδὲν καὶ τοῦ ἀπείρου, καὶ περιπλανάμαστε σὲ σκοτεινὲς ἀτραποὺς τῆς διανόησης ποὺ δικαιολογοῦν τὶς ἀπεγνωσμένες, συχνὰ μυστικιστικές, ἀναφορές μας σὲ ἀκατανόητες αἰτίες, στὴ μαθηματικὴ ἀλήθεια τοῦ κόσμου τῶν Πλατωνικῶν ἰδεῶν, στὸν ὑπερβατικὸ Θεό. Οἱ περιορισμοὶ ποὺ μᾶς ἐπιβάλλουν οἱ ἔννοιες καὶ οἱ γλῶσσες τῆς ἐμπειρίας μας, προσδιορίζουν τοὺς περιορισμούς μας στὴν κατανόηση τοῦ κόσμου μας, καὶ συχνὰ μᾶς ὀδηγοῦν σὲ ἀμαρτήματα ἐναντίον τῆς λογικῆς, ὅπως, γιὰ παράδειγμα, στὴν περίπτωση τοῦ ὑποτιθέμενου «κυματοσωματιδίου», τοῦ στοιχειώδους συστατικοῦ τῆς ὕλης καὶ τῆς ἀκτινοβολίας, ποὺ συμπεριφέρεται πάτε ὡς «κῦμα» καὶ πότε ὡς «σωματίδιο» καὶ ποὺ ἵσως δὲν εἶναι τίποτε ἀπὸ τὰ δύο.

Σήμερα ὅμως, ἀποτελεῖ ἔνα μεγάλο αἰνιγμα τὸ γιατὶ ἡ κοινὴ ἀνθρώπινη

4. Βλ. Π. Α. Λιγομενίδη, *Ἡ Φλούδα τοῦ Βερίκοκου*, Έλληνικὰ Γράμματα, 2002.

συμπερασματική λογική μπορεῖ νὰ ισχύει σὲ τόση μεγάλη έκταση ὅσον ἀφορᾶ στὴ λειτουργία τοῦ φυσικοῦ κόσμου, ἀκόμη καὶ στοὺς κόσμους τῆς ὑποατμικῆς φυσικῆς καὶ τῆς γαλαξιακῆς φυσικῆς, οἱ ὅποιοι εἶναι πέραν τῆς ἀμεσης ἐμπειρικῆς παρατήρησης. Γιατί, ὅμως, νὰ εἶναι ἔτσι τὰ πράγματα; Γιατί ὁ κόσμος μας νὰ οπακούει στὴν ἀνθρώπινη λογική; Αὐτὸς εἶναι ἔνα ἀλυτὸ καὶ βασανιστικὸ μυστήριο. Στὸν αἰώνα μας, ἡ κβαντική φυσική ἀνέτρεψε ρίζικὰ τὶς ἀπόλυτες δρθιολογικὲς ἀπόψεις μας γιὰ τὴν ἔννοια τοῦ χρόνου, γιὰ τὴν ισχὺ τῆς ἐμπειρικῆς ἐπίπεδης Εύκλειδειας γεωμετρίας, καὶ γιὰ τὴν ἀπόλυτα αἰτιακὴ συσχέτιση τῶν φυσικῶν φαινομένων.

Γνωρίζουμε τώρα ὅτι ὑπάρχουν φυσικὰ φαινόμενα ποὺ λειτουργοῦν στὰ ὅρια τῆς ἀθετικότητας, τοῦ μυστηρίου καὶ τοῦ ἐπιστημονικοῦ μυστικισμοῦ, ἢ ἀκόμα καὶ φυσικὰ φαινόμενα ποὺ δὲν ἔχουν καμίᾳ δρθιολογικὴ ἐξήγηση, τὰ ὅποια, ἵσως, δὲν θὰ κατανοήσουμε ποτέ. Ἡδη γνωρίζουμε ὅτι ἡ αὐστηρὰ δρθιολογικὴ ἐρμηνεία τῆς φυσικῆς θεωρίας προσκρούει σὲ παραδοξότητες, ἀκόμη καὶ σὲ παραλογισμούς, ποὺ προκαλοῦν ἐμπόδια στὴν κατανόηση τῆς λειτουργίας τοῦ φυσικοῦ κόσμου⁵. Τέτοιες παραδοξότητες ἐγείρουν τὸν σκεπτικισμὸν γιὰ τὸ ἀν ἡ λογικὴ τοῦ homo sapiens, ἡ ὅποια ἀντλεῖται κυρίως ἀπὸ τὶς ἐμπειρίες στὶς πολὺ περιορισμένες χωροχρονικὲς κλίμακες τῆς ἀνθρώπινης δραστηριότητας, μπορεῖ νὰ στεγάσει ὅλη τὴν ἀλήθεια τοῦ φυσικοῦ κόσμου σὲ ὅλες τὶς κλίμακες τοῦ χώρου καὶ τοῦ χρόνου, σὲ ὅλες τὶς κλίμακες τῆς ἐνέργειας, καὶ σὲ ὅλους τοὺς βαθμοὺς ἀκρίβειας τῶν μετρήσεων.

(δ) Η Ανθρωπικὴ Άρχη

Μερικοὶ θὰ μποροῦσαν νὰ ποῦν ὅτι ἡ ἀμφισβήτηση τῆς ισχύος τῆς δρθιολογικῆς τάξης στὸν φυσικὸ κόσμο θὰ ἔθιετε σὲ ἀμφισβήτηση τὴν ίδιαιτερότητα τῆς θέσης τοῦ ἀνθρώπου στὸ σύμπαν, ίδιαιτερότητα ἡ ὅποια ὑποστηρίζεται ἀπὸ ὅλες τὶς θρησκείες, ἀποδίδοντας τὴν παρουσία τοῦ ἀνθρώπου ως τυχαίου προϊόντος τῆς κοσμικῆς ἐξέλιξης. Ἄν ὅμως κοιτάξει κανεὶς τὰ πράγματα ἀπὸ πιὸ κοντὰ θὰ διαπιστώσει ὅτι ἡ ἐπιστήμη, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴν ἀποψή τοῦ «ύλικοῦ ἐπιφαινομενισμοῦ», δὲν ἀπειλεῖ τὴν ίδιαιτερότητα τοῦ ἀνθρώπου στὸ μεγαλοπρεπὲς σχέδιο

5. Βλ. Π. Α. Λιγομενίδη, Η Φλούδα τοῦ Βερίκοκου, κεφ. 9-12, Έλληνικὰ Γράμματα, 2002.

τῆς κοσμικῆς δημιουργίας καὶ ἔξελιξης. Καὶ αὐτὸ γιατὶ ἡ ἐπιστήμη μπορεῖ νὰ ὑποθάλει τὴν ἀποψή ὅτι ἡ ὑπαρξη συνειδησιακῶν βιολογικῶν ὄργανισμῶν μπορεῖ νὰ εἶναι συνυφασμένη μὲ μιὰ θεμελιώδη ιδιότητα τοῦ Σύμπαντος, καὶ ὅχι μὲ κάποιο τυχαίο ἐπεισόδιο τῆς τυφλῆς ἔξελικτικῆς πορείας τοῦ φυσικοῦ κόσμου. Αὐτό, νομίζω, δημιουργεῖ ἔναν θαῦμαν καὶ πολὺ σημαντικὸ σύνδεσμο μεταξύ θρησκείας καὶ ἐπιστήμης. Γίνεται ὅλο καὶ πιὸ φανερὸ ὅτι μέσα ἀπὸ τὴν λογικὴ καὶ τὴν φαντασμαγορικὴ ὁμορφίᾳ τοῦ κόσμου μας, τὴν κομψὴ ἀπλότητα τῶν φυσικῶν νόμων ποὺ πολλές φορές ἐπιβάλλονται περισσότερο μὲ τὴν αἰσθητικὴ ἔλξη παρὰ μὲ τὴν λογικὴ δύναμη, ἐκεῖ κάπου στὰ ὅρια τῆς ἀναζήτησης καὶ τῆς κατανόησης, ἡ ἐπιστήμη ἀκουμπάει τὴν θρησκεία.

Ἡ «Ἀνθρωπικὴ Ἀρχή», ἡ ὁποία δίνει στὸν ἀνθρώπο μιὰ ιδιαίτερα μοναδικὴ θέση στὸ σενάριο τῆς δημιουργίας τοῦ Σύμπαντος, ὅπως διατυπώνεται σήμερα, μπορεῖ νὰ γεφυρώσει τὸν διαχωρισμὸ ἀνάμεσα στὴν ἀνεξαρτησία τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας καὶ στὸ θεολογικὸ δόγμα, δηλαδὴ ἀνάμεσα στὴν ἀνεξάρτητη μεθοδολογία τῆς λογικῆς ἐπαγωγικῆς διαδικασίας τῆς ἐπιστήμης, ὅπου κανεὶς θασὶζεται στὴν πειραματικὴ διαδικασία τῆς παρατήρησης ἢ στὴν παραγωγικὴ διαδικασία τῶν μαθηματικῶν, καὶ στὴ δογματικὴ παραδοχὴ τῆς ιδιαιτερότητας τοῦ ἀνθρώπου. Μέχρι τώρα, παραδοσιακά, οἱ δυὸ κουλούρες, αὐτὴ τῆς ἐπιστήμης καὶ ἐκείνη τοῦ οὐμανισμοῦ, ἐπέλεξαν ξεχωριστοὺς δρόμους, μέχρι καὶ κάθετα συγκρουόμενους δρόμους, ἐπιτρέποντας λίγες καὶ σπάνιες συζητήσεις μεταξύ τους.

Ἡ «Ἄσθενὴς Ἀνθρωπικὴ Ἀρχὴ» δέχεται ὅτι ἡ ὑπαρξη τοῦ παρατηρήσιμου Σύμπαντος καὶ τοῦ ἀνθρώπου μέσα στὸ Σύμπαν, ἔξαρτάται ἀμεσα ἀπὸ τὸν πολὺ λεπτὸ συντονισμὸ μικροῦ ἀριθμοῦ θεμελιώδῶν σταθερῶν καὶ νόμων τοῦ φυσικοῦ κόσμου, καὶ πώς ἂν τὰ πράγματα δὲν ἦταν ἔτσι, ἐμεῖς δὲν θὰ ὑπήρχαμε ἐδῶ καὶ τώρα γιὰ νὰ παρατηροῦμε αὐτὸ τὸ Σύμπαν καὶ νὰ τὸ συζητοῦμε. Η θεολογία ἀπὸ τὴν μεριά της θέτει θέμα πολὺ κρίσιμης ἐπιλογῆς τῶν τιμῶν αὐτῶν τῶν σταθερῶν καὶ τῶν νόμων ἀπὸ τὸν Δημιουργὸ Θεό. Ἄν ὁ Θεὸς δὲν εἶχε ἐπιλέξει αὐτὲς τὶς πολὺ εἰδικές, ἔξαιρετικὰ σπάνιες καὶ πολὺ λεπτὰ ρυθμισμένες τιμὲς τῶν φυσικῶν σταθερῶν, ἐμεῖς δὲν θὰ εἴμαστε ἐδῶ τώρα γιὰ νὰ σκοτιζόμαστε γιὰ τέτοια θέματα. Ἄν ρωτήσει κανεὶς γιατὶ νὰ ὑπάρχει αὐτὸς ὁ πολὺ λεπτὸς συντονισμὸς ἀνάμεσα στὶς φυσικὲς σταθερὲς καὶ τοὺς νόμους τῆς Φύσης, καὶ ἀν θεωρηθεῖ ὡς σκόπιμος, τότε εἰσχωροῦμε στὴν περιοχὴ τῆς «Ἴσχυρῆς Ἀνθρωπικῆς Ἀρχῆς», ἡ ὁποία ὑποδηλώνει τὴν ὑπαρξη ἐνὸς Ἀνώτερου Ὄντος καὶ τὴν προϋπόθεση ἐνὸς ἐνδογενοῦς κοσμογονικοῦ «τελικοῦ σκοποῦ» στὴ δημιουργία τοῦ φυ-

σικού κόσμου, και τότε ένθαρρύνουμε διαλόγους με φιλοσοφικές και θεολογικές θεωρήσεις γιὰ νὰ έξηγήσουμε τὴν προέλευση αὐτοῦ τοῦ λεπτοῦ συντονισμοῦ.

Πολλοὶ εἶναι οἱ ἐπιστήμονες ποὺ ἀπορρίπτουν τὴν Ἀνθρωπικὴν Ἀρχὴν, περισσότερο τὴν «ἰσχυρή» της ἐκδοχής, κυρίως διότι αὐτὴ καὶ τὰ συμπεράσματά της στεροῦνται προβλεπτικοῦ χαρακτήρα, καὶ ἔτσι δὲν εἶναι ἐλέγξιμα μέσα στὰ πλαίσια τῆς μεθοδολογίας τῆς ἐπιστήμης. Παρ' ὅλα αὐτὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ἡ Ἀνθρωπικὴ Ἀρχὴ εἶναι σίγουρα μιὰ πρόκληση γιὰ σοβαρὸ διάλογο ἀνάμεσα στοὺς ἐπιστήμονες, τοὺς φιλοσόφους καὶ τοὺς θεολόγους, καὶ δίνει ἔναντικα στὴν ἀναζήτηση μιᾶς ἐννοιολογικὰ σημαντικῆς, συνολικῆς καὶ περιεκτικῆς κατανόησης τοῦ Σύμπαντος.

5. ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ

Στὸν ὑπόλοιπο λίγο χρόνο ποὺ μᾶς ἀπομένει, προτείνω νὰ δοῦμε ἀπὸ πιὸ κοντὰ αὐτὰ ποὺ θὰ μπορούσαμε νὰ φανταστοῦμε ως «τὰ θεμέλια τῆς πραγματικότητας», δηλαδὴ τὰ ἀρχέγονα στοιχεῖα ἀπὸ τὰ ὅποια, μὲ ἐξελικτικοὺς νόμους, προέκυψε ὁ φυσικὸς κόσμος μας. Πιὸ συγκεκριμένα, θὰ ἀναφερθοῦμε στὶς δυὸ ἔννοιες, στὴν ἔννοια τῆς καθολικῆς συνδετικότητας τοῦ Σύμπαντος, δηλαδὴ στὴν ἔννοια τῆς ἴδιότητας ποὺ ὀλοκληρώνει τὸ Σύμπαν σὲ «Ἐνα Ὄλον», καὶ στὴν ἔννοια τῆς κοσμογονικῆς κίνησης, ἡ ὅποια ὑπογραμμίζει τὴν ἀέναη ἐξελικτικὴ πορεία τοῦ κόσμου μας. Δὲν ἔχουμε τὸ δικαίωμα νὰ ἀποδώσουμε σὲ αὐτὲς τὶς ἔννοιες τὸν χαρακτηρισμὸ τῆς «ἐπιστημονικῆς θεωρίας», ἀφοῦ δὲν ἀποτελοῦν αὐθύπαρκτο σύνολο γνώσεων, ποὺ νὰ εἶναι καρπὸς ἐπίπονης προσπάθειας καὶ παρατηρησιακῆς ἐπιβεβαίωσης. Έν τούτοις, εἶναι ἰδέες ἐλκυστικές, ποὺ ἵσως ἀποτελοῦν τολμηρὲς προεκτάσεις ὄρισμένων ἐπισημάνσεων τῆς πρόσφατης θεωρητικῆς καὶ πειραματικῆς φυσικῆς.

Ἡ ἔννοια τῆς «κίνησης», ἡ συγκεκριμένα ἡ ἔννοια τῆς ἀέναης «ρέουσας ἀλλαγῆς», ως τῆς θεμελιώδους ἐκδήλωσης ἡ ὅποια ὑπογραμμίζει τὴν λειτουργία τοῦ φυσικοῦ κόσμου, ἀνάγεται ἴστορικὰ στὸν «σκοτεινὸ φιλόσοφο» Ἡράκλειτο (ποὺ ἔζησε περίπου τὸ 500 π.Χ.), στὸν ὅποιο ἀποδίδεται ἡ διακήρυξη ὅτι «τὰ πάντα ρεῖ!». Η «κίνηση» ἀποτελεῖ τὴν ἐσχατη αἰτία ὅλων τῶν ἐξελικτικῶν διαδικασιῶν τοῦ γίγνεσθαι τοῦ κόσμου μας σὲ ὅλες τὶς κλίμακες τοῦ χώρου καὶ τοῦ χρόνου, στὴν κίνηση τῶν γήινων καὶ τῶν οὐράνιων σωμάτων, στὶς χημικές ἀντιδράσεις καὶ τὶς φυσικὲς διεργασίες τῶν συστατικῶν τῆς ὑλῆς, στοὺς θεολογικοὺς κύκλους ἀναπαραγγῆς τῆς ζωῆς, τῆς γένεσης καὶ τῆς ἐξαφάνισης θεολογικῶν

μορφῶν, στὶς καθαντικὲς διακυμάνσεις τῶν στοιχειωδῶν καθαντικῶν φαινομένων, καὶ γενικότερα στὴν ἀέναη ἔξελικτικὴ κίνηση τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος ὄλοκλήρου τῆς κοσμικῆς σκηνῆς. Εἶναι μιὰ ἔννοια μεταφύσική, ἀφοῦ, παρὰ τὴν καθημερινὴ ἔξοικείωσή μας μὲ αὐτὴ τὴν ἔννοια, μᾶς εἰναι ἀγνωστῇ ἡ φυσικὴ διαδικασία τῆς ἐπίτευξης τῆς ἀλλαγῆς, καὶ εἶναι ἵσως πέραν τῶν δυνατοτήτων μας νὰ τὴν κατανοήσουμε. Τὸ ἔρωτημα γιὰ τὴν φύση τῆς «κίνησης» διερευνήθηκε πρὶν 2.500 χρόνια ἀπὸ τὸν Ἐλεάτη φιλόσοφο Ζήνωνα. Ἐν τούτοις, ἀκόμη μέχρι σήμερα δὲν μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ἔχει ἀπαντηθεῖ ἰκανοποιητικά.

Ἡ ἔσχατη ἀλήθεια τῆς ἀέναης «κίνησης» καὶ τῆς καθολικῆς κοσμικῆς «συσχέτισης», τὸ ἔξελισσόμενο «ρέον ὅλου» τοῦ Σύμπαντος, ἀφορᾶ στὴ θεμελιακὴ ὑπόσταση τῆς πραγματικότητας τοῦ φυσικοῦ κόσμου μας. Ἀποτελοῦν τὶς βασικὲς μορφογενετικὲς αἰτίες τῶν δομῶν καὶ τῶν διαδικασιῶν τοῦ κατακερματισμένου κόσμου μας. Σύμφωνα μὲ αὐτὴ τὴν κοσμοθεώρηση, ὁ χῶρος καὶ ὁ χρόνος, τὰ ὑλικὰ ἀντικείμενα καὶ τὰ πεδία δυνάμεων, ἀκόμα καὶ οἱ σκέψεις καὶ ἡ συνείδηση, ὅλες οἱ διακριτὲς φυσικὲς καὶ νοητικὲς μορφὲς τοῦ κόσμου μας, εἶναι δημιουργήματα τῆς παγκόσμιας συνδετικότητας μέσα στὴν ἀκατάληπτη καὶ ἀκατάλυτη δυναμικὴ τῆς κίνησης, τῆς ἀέναης ροής τῆς ἀλλαγῆς. Ἡ κίνηση εἶναι ἡ πραγματικότητα, ἀφοῦ ἡ κίνηση τῆς πραγματικότητας εἶναι τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ.

Οἱ οἱ μορφὲς τοῦ παρατηρήσιμου κόσμου μας, τὰ ἀνεξάρτητα φαινόμενα, τὰ κατακερματισμένα ἀντικείμενα καὶ οἱ βιολογικοὶ ὄργανισμοί, θεωροῦνται ἀπὸ πολλοὺς ἐπιστήμονες ὡς παράγωγα τῆς ἀδιάκοπης κυκλικῆς διαδικασίας σχηματισμοῦ, ἔξελιξης καὶ ἀφανισμοῦ, ποὺ ἐπαναλαμβάνεται ἐσαεὶ μέσα στὴν «ὅλστητα τῆς ρέουσας κίνησης» ὄλοκληρου τοῦ φυσικοῦ κόσμου. Θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε πώς, παραστατικὰ ἡ ἔξελιξη τοῦ κόσμου μας ἀναπτύσσεται περίου ὅπως τὰ πρόσκαιρα καὶ φευγαλέα κύματα, οἱ παφλασμοί, οἱ στροβιλισμοί καὶ οἱ δύνεις, ποὺ σχηματίζονται, ἔξελισσονται καὶ διαλύονται σὲ ἔναν ρέοντα γείμαρρο κίνησης καὶ συσχετισμοῦ.

Τὸ ἀπώτερο ἔξελικτικὸ προϊὸν τῆς «ρέουσας ὄλότητας» στὴ γήινῃ σκηνὴ εἶναι ὁ νοῦς καὶ ἡ συνειδητὴ ὑπαρξη, ἡ ὅποια μπορεῖ νὰ αἰσθάνεται νὰ σκέπτεται καὶ νὰ γράφει αὐτὰ ποὺ ἀκοῦτε τὴν στιγμὴν αὐτήν. Εἶναι ἡ συνειδητὴ ὑπαρξη πού, περιδεής, μπορεῖ νὰ ɓλέπει τὸν θάνατο τῆς σὰν ἐκμηδένιση τοῦ «ἔγώ», σὰν ἀπογύμνωστη τῶν αἰσθήσεων, σὰν τὸ τέλος τοῦ ὑποκειμενικοῦ τῆς χρόνου.

Ομως, μὲ τὸν νοῦ γινόμαστε κάτι περισσότερο ἀπὸ ἓνα «μάτσο νευρώνια». Ο ἐμπειρικὸς διαχωρισμὸς μεταξὺ τοῦ συνειδητοῦ παρατηρητῆ καὶ τοῦ ἀντικει-

μένου τῆς παρατήρησης, ὁ διαχωρισμὸς μεταξὺ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου του, μεταξὺ τοῦ νοῦ καὶ τοῦ φυσικοῦ κόσμου, διαλύεται σὲ μιὰ συγκλίνουσα, διλοκληρωμένη καὶ δια-διεισδυτικὴ πραγματικότητα, τῆς ὅποιας οἱ θεμελιώδεις ποιότητες, ἡ γενεσιούργὸς ὑπόσταση, εἴναι ἡ «συνδετικότητα» καὶ ἡ «κίνηση».

ΤΗ μυστηριώδης ποιότητα τῆς πληροφοριακῆς «ἐπικοινωνιακῆς κίνησης», ἡ ὅποια χαρακτηρίζει τὴν ἐξελικτικὴν ροήν του γίγνεσθαι τοῦ κόσμου μας, ἀποδίδει πρωτεύοντα ρόλο στὸ «νοῦν» καὶ στὴ «συνειδηση». Η ιδέα τῆς ἐπικοινωνιακῆς κίνησης διευρύνει τὴν ἔννοια του «συνειδητοῦ ἀτόμου», ὥστε νὰ περιλάβει ὅλη τὴν ζωὴν στὸν πλανήτη μας. Μέσα στὴν ἀντιληψη αὐτὴ ὅταν μπορούσαμε ἵσως νὰ πούμε πώς στὸν κόσμο ποὺ ζοῦμε, ἡ ἐνδυναμωμένη ἀπὸ τὴν ἐπιστήμην «κοσμικὴ συνειδηση» τῶν δισεκατομμυρίων ἀνθρώπων παῖζει ἔναν δημιουργικὸν καὶ ἐνοποιητικὸν ρόλο. Μπορεῖ νὰ διερωτηθῇ κανεὶς: «Μήπως ἔμεῖς οἱ ἀνθρώποι, καθένας ἀπὸ ἑμάς, ἵσως κάθε ζωντανὸς ὄργανος μὲ νοῦν καὶ συνειδηση, καὶ μόνο μὲ τὴν ὑπαρξήν μας καὶ τὴν ἐπικοινωνιακὰ συσχετισμένη δράση μας, «φτιάχνουμε» τὴν πραγματικότητα αὐτοῦ του αἰνιγματικοῦ Σύμπαντος;» Μπορεῖ κανεὶς νὰ δεῖ αὐτὸν τὸν ρόλο του νοῦ ὡς τὴν γέφυρα ποὺ συνδέει τὸν φυσικὸν κόσμο μὲ τὸ ἀπειρό (ω), μὲ τὴν ἀσύλληπτην «Πηγὴν» του κόσμου μας:

$$Noūs = \gamma\acute{e}phurā (\Phi K, \omega)$$

Αὐτὴ ἡ σκέψη ἀπευθύνεται σήμερα περισσότερο σὲ ἔνα εἶδος θρησκευτικῆς πίστης, παρὰ στὴν ἐπιχειρηματολογικὴν πειθώ. Η ἐπιστήμη ἔχει δώσει δείγματα ὅτι ἡ πραγματικότητα του κατακερματισμένου φυσικοῦ κόσμου μας προηλθε, μὲ ἐξελικτικὴν διαδικασία σύνθεσης, αἰδονόμενης πολυπλοκότητας καὶ διαφοροποίησης ἀπὸ ἔνα χαῶδες καθεστώς ἀδιαίρετης συνέχειας, χωρὶς χῶρο, χωρὶς χρόνο, καὶ χωρὶς μορφή. Όμως, ἡ προσπάθεια νὰ συσχετιστεῖ ἡ ιδέα αὐτὴ μὲ περισσότερες νέες καὶ περισσότερο πειστικὲς ἐπιστημονικὲς ἀνακαλύψεις, συνεχίζεται. Θὰ ἔχουμε ἵσως πολλὰ νὰ πούμε πάνω σὲ αὐτὸν τὸ θέμα, σὲ μιὰ ἄλλη εύκαιρία.

6. ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ...

Φτάσαμε στὸ τέλος του χρόνου ποὺ εἶχαμε στὴ διάθεσή μας σήμερα. Θὰ σᾶς ἀφήσω προσθέτοντας μόνο μιὰ τελευταία καταληκτικὴ παρατήρηση καὶ παραίνεση γιὰ τὸ ἐπιστημονικὸν κοσμοειδῶλο τῆς πραγματικότητας, τὰ πρόσωπα τῆς

όποιας μόλις πρὶν λίγο ἀντικρίσαμε. Έλπίζω νὰ προκαλέσουν τὴν διάθεση γιὰ διαλογισμὸ πάνω σὲ θέματα μιᾶς ἄλλης συνάντησής μας.

Σήμερα ἀναγνωρίζεται εὐρέως ὅτι αὐξάνει ἡ ἀνάγκη νὰ ἀναδεῖξουμε τὸ θαμύτερο νόημα τοῦ φυσικοῦ κόσμου, τὶς πνευματικὲς διαστάσεις τῆς «πραγματικότητας», καὶ ιδιαίτερα, τὶς ὑπεραισθητὲς συσχετίσεις τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴν Φύση. Η ἐπιστήμη εἶναι σὲ θέση νὰ προσφέρει πολλὰ στὴν κατεύθυνση αὐτῆς. Άναγνωρίζεται ὅτι ὁ ἐπιστήμονας, μὲ συνέπεια καὶ χωρίς λογικὴ ἀντίφαση, μπορεῖ νὰ μὴν ἀρνεῖται τὴν ὑπαρξὴν τοῦ Θεοῦ.

Γιὰ σήμερα, θὰ περιοριστοῦμε στὸ νὰ ποῦμε ὅτι: Εἶναι ἀνάγκη τῶν καιρῶν, καὶ ίσως εἶναι μιὰ ἀνευ προηγουμένου εὔκαιρία, νὰ παρακινηθεῖ ἡ θεολογία καὶ ὁ θρησκευτικὸς στοχασμός, μᾶζη μὲ τὴν φιλοσοφία, μὲ τὰ γράμματα καὶ τὶς τέχνες, γιὰ νὰ θοηθήσουν στὴν πνευματικὴ ἀνάπλαση τῶν ἐπιστημονικῶν θεωριῶν γιὰ τὴν πραγματικότητα, τὸν Φυσικὸ κόσμο καὶ τὸν ἀνθρώπο.

Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν προσοχή σας.