

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 28^{ΗΣ} ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1984

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ-ΝΟΥΑΡΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. Γ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ-ΝΟΥΑΡΟΥ

Στήν ἀποψινὴ συνεδρία θὰ μιλήσει ὁ ἐκλεκτὸς συνάδελφος κ. Νικόλαος Λούρος γιὰ ἔνα πολὺ ἐνδιαφέρον θέμα: γιὰ τὶς παλιὲς φοιτητικὲς ταραχὲς 1837 - 1937.

Μετὰ τὶς λαμπρὲς πρόσφατες ὁμιλίες τοῦ κ. Λούρου, ποὺ μᾶς ἀποκάλυψαν πολλὲς ἄγνωστες σελίδες τῆς γενικῆς ἱστορίας τῆς ἰατρικῆς, ὁ ἀκαταπόνητος συνάδελφός μας θὰ ἀναπτύξει ἀπόψε ἔνα σημαντικὸ κεφάλαιο τῆς νεοελληνικῆς ἱστορίας, ἔνα κεφάλαιο ποὺ θὰ μᾶς ἐπιτρέψει νὰ γνωρίσουμε καλύτερα τὴν πορεία τῆς κοινωνικῆς καὶ πνευματικῆς ζωῆς τῆς χώρας μας στὸν περασμένο καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰώνα καὶ ἐνδεχομένως νὰ ἀντλήσουμε χρήσιμα πορίσματα καὶ γιὰ τὴν κατανόηση τῆς σύγχρονης φοιτητικῆς ζωῆς.

Ἐνχαριστῷ θερμὰ τὸ συνάδελφο κ. Λούρο γιὰ τὴν πολὺ ὡραία αὐτὴ σκέψη του νὰ πραγματευθεῖ ἔνα θέμα τῆς νεότερης ἱστορίας μας καὶ τὸν παρακαλῶ νὰ λάβει τὸ λόγο.

ΠΑΛΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ

(1837 - 1937)

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΟΥΡΟΥ

"Οταν ξαποστάζει κάποτε ὁ κουρασμένος χρόνος, καὶ φτάνει ἡ ἐλληνικὴ Πανεπιστημιακὴ πείρα στὴν ἡλικία ὅπου ἀποβάλλονται οἱ ὑποκειμενικὲς ἐκτιμήσεις καὶ οἱ ἀναμνήσεις τους, τότε τὸν Πανεπιστημιακὸ ἄνθρωπο ποὺ ζεῖ ἀκόμα κάτω ἀπὸ τοῦ

Παρθενώνα τὴ λάμψη, εἶναι νομίζω ἀπίθανο νὰ μὴ τὸν κατευθύνοντα τὰ βήματα τῆς μνήμης του, ἐκεὶ ὅπου περπάτησαν οἱ πρῶτοι φοιτητές μας. Στὶς Ἱερές, δηλαδή, «τῆς Πλάκας τὶς ἀνηφοριές», ὅπου διψασμένα ἐλληνόπουλα εἶχαν καταφύγει ζητώντας τῆς μεγάλης Σκιᾶς τὴν πνευματικὴν προστασίαν στὸ ἀναπαλαιωμένο σήμερα χτίριο τοῦ Κλεάνθη. Ἀπὸ τὰ 1837 εἶχε στεγάσει τὰ πρῶτα σκιρτήματα τοῦ Πανεπιστημίου μας ἔως τότε ποὺ μεταφέρθηκε στὸ «φλογερὸ καμίνι» τοῦ Βαλαωρίτη στὰ 1841, καὶ ὥσπου καὶ αὐτὸς συμπληρώθηκε στὰ 1864 ὥστε ἀπὸ Ὁθωνικὸ δονομάστηκε «Ἐθνικὸ Δομπόλιο καὶ Καποδιστριακό».

Ἐκεῖ λοιπὸν μὲ συνοδεύει καὶ τώρα ἡ μνήμη. Ἐκεῖ θὰ συναντήσει ἡ φαντασία μου τὸν φοιτητές τῆς ἐποχῆς ἐκείνης ποὺ ντυμένοι μὲ τὰ καλά τους καὶ μὲ τὰ πλατύγυρα μαδρὰ καπέλα τους, πήγαιναν ν' ἀντλήσουν τὴν Πανεπιστημιακὴν σοφίαν καὶ νὰ προσκυνήσουν τὸν θεούς στοῦν ποιητὴ τὸ «σεργιάνι τῆς Πλάκας».

Κάποια βελάδα ἀπὸ δεύτερο χέρι θὰ φοροῦσαν τὶς Κυριακές, σφυχτοκούμπωμένη πάνω ἀπὸ τὰ σκληρὰ κολλάρα, ἡ κάποιο παλιὸ σακάκι τὶς καθημερινὲς μὲ ἀταίριαστο περισσευούμενο γιλέκο καὶ καλλιτεχνικὸ ἀνεμιστὸ λαιμοδέτη.

Αὐτὸς ὁ φοιτητής τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, κάτοικος ἵσως ὁ ἐπαρχιώτης μιᾶς κάποιας νοικιασμένης τρώγλης ἢ σοφίτας, εἶναι καὶ ἐκεῖνος ποὺ παρ' ὅλη τὴν κοινωνικὴν ἀνωριμότητά του, δύνειρενόταν τὴν αἰώνια γυναικά, ὅχι σὰν ἵση μ' αὐτόν, ἀλλὰ σὰν ἀξιόπρεπο ταίρι μελλοντικό. «Τίναζαν» τότε οἱ φοιτητὲς ἀπάνω στὶς ζανθὲς καὶ μελαχρινὲς ρομαντικὲς πλεξίδες, ἀνθισμένες ἀμυγδαλιές, ποτισμένες μὲ ροδόσταμο τοῦ τραγουδιοῦ. Καὶ τοῦ Μιμάκου, τοῦ φοιτητῆς τῆς ἱατρικῆς, ποὺ ἡ φήμη τὸν ἔκανε κιόλας γιατρό, ἡ ἀπογοητευμένη εὐαισθησία συνάντησε τὴ Μαίρη, στὸ βάραθρο τοῦ μύθου ποὺ κανένας ζωντανὸς δὲν ἔχει γνωρίσει!...

Ἀνάμεσα στὸν 52 πρώτους φοιτητὲς καὶ τὸν 75 ἀκροατές, ὁ πρῶτος ποὺ ἀποφοίτησε μὲ ἄριστα ἦταν στὰ 1842 ὁ Ἀθανάσιος Γούδας ποὺ ἦταν καὶ ὁ πρῶτος ποὺ γράφτηκε στὴν ἱατρικὴ Σχολὴ ἀλλὰ καὶ ὁ πρῶτος ταραχοποιός. Πρῶτος στὴ Νομικὴ ὁ Β. Νικολόπουλος, στὴ Θεολογικὴ ὁ Κ. Κλεάνθης καὶ στὸ Φαρμακευτικὸ Σχολεῖο ὁ Ι. Κιζάνης.

Σκοπὸς ὅλης αὐτῆς τῆς νεότητας ἦταν ἡ μάθηση, Ἱερὴ σὰν θρησκεία, ὅχι ὅμως μόνο σὰν πνευματικὴ τροφὴ ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν κοινωνικὴν ἄνοδο τοῦ μορφωμένου ἀνθρώπου ποὺ προσπαθοῦσε νὰ μάθει τρόπους γιὰ νὰ ζεπεράσει τὶς ταπεινωτικὲς συνήθειες τοῦ Τουρκοπιεσμένου ραγιᾶ, δέσμου μὲ τεμενάδες καὶ χειροφιλήματα, στὰ σπίτια μὲ τοὺς ὄνταδες ποὺ ἔκαναν τὸν Παπαφλέσσα νὰ νομίζει πὼς ὁ Ἐλληνας ὑπουργὸς τῶν Ἐσωτερικῶν ποὺ ἔγινε, θὰ ἔπρεπε νὰ μοιάζει μὲ πασά.

Ο φοιτητής, λοιπὸν, τῆς ἐλεύθερης πιὰ πατρίδας του ἦταν ὑπερήφανος γιὰ τὸν τίτλο του, καὶ βαθὺς ἦταν ὁ σεβασμός του γιὰ τοὺς δασκάλους του καὶ τοὺς ἡλικι

ωμένους, μιμητική ἄλλωστε συμπεριφορὰ τοῦ Εὐρωπαίου φοιτητῆς τῆς Δύσης. Οἱ Βαναροὶ συνοδοὶ τοῦ Ὀθωνα, καθηγητὲς τοῦ Πανεπιστημίου, ὑπέδειχναν, μὲ τὸν τρόπο τους καὶ τὸ παράδειγμά τους, τὸν τόνο τῆς πειθαρχίας καὶ τῆς κοινωνικῆς ἀνωτερότητας τοῦ φοιτητῆς, καὶ ἃς μὴν ἦταν ἀκόμα ἵκανη ἡ ἐλληνικὴ Μέση Ἐκπαίδευση νὰ τὸν προετοιμάσει.

Δίπλα στὶς τοτινὲς ὑποχρεώσεις τοῦ φοιτητῆς πού, τὴν «καλαμαρία» στὸ σελάχι τοῦ πατέρα του, τὴν εἶχε ἀντικαταστήσει τὸ «μελανοδοχεῖον» καὶ τὸ «μολυβδοκόνδυλον», ξεσποῦσε δυστυχῶς κάποτε ἡ ὁργὴ τοῦ πατροπαράδοτον «φιλότιμου» στὶς ἐπαφές του μὲ τὸ καφενεδάκι. Ἐτσι ἡ ἀπότομη ἀνταλλαγὴ τοῦ σκληροῦ τσαρούχιοῦ μὲ τὸ εὐρωπαϊκὸ «στιβάλι», ἔμοιαζε κάπου· κάπου στὸ «καλάμι» ποὺ ποτὲ δὲν κατόρθωσε ὁ ἐλληνας νὰ καβαλίσει τελικὰ ἀτιμώρητα. Ἄλλα ὥπως, σὲ καμιὰ ἐποχή, ὁ ἐλληνας δὲν ἐπιτρέπει νὰ τοῦ πατήσεις ἄθελα τὸ πόδι, ἀκόμα καὶ ὅταν τοῦ ζητήσεις συγγνώμη, ἔτσι καὶ ὁ φοιτητὴς ἐκεῖνος, νεοφώτιστος, ἀνώριμα ἀπαιτητικὸς καὶ ὑπεροπτικὸς μικρομέγας, ἀρχισε νὰ ὑπερβάλλει τὴν προσωπικότητά του. Γιὰ τοῦτο ἡ εὐαισθησία ἐνάντια καὶ στὴν παραμικρὴ προσβλητικὴ τάχα νύξη μιᾶς ἐνδεχόμενης συνακόλουθης βεντέτας, ἄναβε τὰ αἴματα τοῦ κανγᾶ, καὶ ἀκόμα περισσότερο ὅταν ὁ πειραγμένος εἶχε ἄδικο!. Ἀρχίζουν λοιπὸν νὰ ἐκδηλώνονται φοιτητικὲς εὐαισθησίες. Φαίνεται ὅμως πὼς καὶ οἱ καθηγητὲς μὲ τὴ δική τους τὴν τεχνητὴ καὶ ὑπεροπτικὴ μεγαλοπρέπεια τῆς ἐποχῆς τους, δὲν ἀναγνώριζαν ὅσο ἐπρεπε τὴν ἐξελιχτικὴ προσωπικότητα τοῦ φοιτητῆς, ποὺ ἀντὶ κατανόηση, κατεύθυνση καὶ καλωσύνη, συναντοῦσε συχνὰ τὸ ἐπίπεδο τοῦ δούλου, χωρὶς νὰ τοῦ ἐπιτρέπεται ἀντίρρηση χωρὶς ἐξήγηση, χωρὶς δικαιολογία, χωρὶς συγγνώμη.

Ἐτσι τὰ πρῶτα μικροεπεισόδια σημειώθηκαν τὸν πρῶτο κιόλας χρόνο (1839), ὅταν οἱ ἀτίθασοι φοιτητὲς κήρυξαν ἀποχὴ ἀπὸ τὰ μαθήματα ἐπειδὴ ζητήθηκε ἀπὸ τὸν καθηγητὴ τῆς Ἀνατομικῆς καὶ Φυσιολογίας Δ. Μαυροκορδᾶτο νὰ προσφέρει μελετητικὲς σημειώσεις ἢ τουλάχιστο νὰ διδάσκει μὲ ρυθμὸ ὑπαγορευτικό. Φαίνεται μάλιστα πὼς ὑποβλήθηκε ἀπὸ τοὺς φοιτητὲς στὴν Γραμματεία τῆς Ἐπικράτειας γιὰ τὴν Παιδεία τοῦ 1840 μελέτη σχετικὴ μὲ τὶς ἐλλείψεις τῆς ἰατρικῆς Σχολῆς.

Ἐξακολούθησαν πολλὲς μικροταραχὲς ἀπὸ τοὺς πάντα ἀπαιτητικὸν φοιτητές, χωρὶς ὅμως νὰ τοὺς ἀποδοθεῖ περισσότερη σημασία παρὰ ὅση ἀποδιδόταν τότε στὰ ἀναγκαστικὰ ὑποταγμένα νιάτα, σύμφωνα μὲ τὴν ἀνταρχικὴ νοοτροπία τῆς ἐποχῆς. Ἡ πρώτη ὅμως σοβαρότερη φοιτητικὴ ἀναταραχὴ ἦταν ἐκείνη ποὺ ἐξιστορεῖ ὁ Γεώργιος Ψύλλας στὰ γλαφυρότατα «Ἀπομνημονεύματα τοῦ Βίου του» (1794 - 1879) ποὺ εἶμαι εὐτυχῆς, καὶ ὑπερήφανος μάλιστα ὅτι μεσολάβησα γιὰ τὴν ἐκδοσή τους στὰ Μνημεῖα τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.

Στὴν θητεία λοιπὸν τῆς Πρυτανείας τοῦ καθηγητῆς Κων/νου Κοντογόνη, στὰ

1853, ὁ ὑπουργὸς τῆς Παιδείας Γεώργιος Ψύλλας ἀνέθεσε τὴν συνέχιση τῆς διδασκαλίας στὸν ὑφηγητὴν Θεόδωρο Αἰγινήτη, (τὸν κατοπινὸ μεγάλο εὐεργέτη τοῦ Πανεπιστημίου) καὶ ὕστερα ἀπὸ δ χρόνια εὐδόκιμης διδασκαλίας τῆς Παθολογίας, προβίβασε καὶ τὸν Αἰγινήτη, σὲ ἔκτακτο καθηγητή. Ἐνῶ ὅμως περιόρισε ταυτόχρονα τὸν τακτικὸ καθηγητὴν Γεώργιο Μακκᾶ, ποὺ δίδασκε ὡς τότε ἐπίσημα τὸ ἴδιο μάθημα, στὴ διδασκαλία ὅχι τῆς θεωρητικῆς Παθολογίας ἀλλὰ μόνο τῆς Κλινικῆς. Ἡ πράξη αὐτὴ τοῦ ὑπουργοῦ ὁδήγησε σὲ διαμαρτυρίες τῶν φοιτητῶν ποὺ ἀποδοκίμασαν τὸν Αἰγινήτη στὸ πρότο τον μὲ πολυτάραχῃ ἐκδήλωση μάθημα. Τὸ ἐπεισόδιο αὐτὸ δὲν θὰ εἰχε ἰδιαίτερη σημασία ἀν ὁ εὐαίσθητος καὶ συνεπής ὑπουργὸς δὲν ὑπέβαλλε ἀμέσως τὴν παραίτησή του. Καὶ παρ' ὅλη τὴν ἀρνητικὴ ἐπιμονὴ τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἀλέξανδρου Μαυροκορδάτου καὶ τοῦ Στέμματος, δὲν θέλησε νὰ τὴν ἀποσύρει, παρέχοντας ἔτσι ἀξιόλογο παράδειγμα ὑπουργικῆς εὐθιξίας.

Τὸ λυπηρὸ αὐτὸ ἐπεισόδιο τῆς ταραγμένης ἐποχῆς δὲν εἰχε ἄλλη ἐξέλιξη καὶ ἔτσι ὅχι μόνο ζεχάστηκε, ἀλλὰ φαίνεται πὼς κάπως παραδειγμάτισε καθηγητὲς καὶ φοιτητὲς ὥστε ἔβαλαν τὰ καλά τους καὶ οἱ δύο πλευρές, νὰ μὴ ξανασυμβεῖ.

Πῶς ὅμως νὰ συγκρατηθεῖ μιὰ ζωντανὴ νεολαίᾳ ποὺ παρακολουθοῦσε τὰ κραυγαλέα κενὰ τῆς ἄγνοιας τῆς δημοκρατικῆς ἵστοτητας καὶ τὶς κατάφωρες αὐθαιρεσίες μιᾶς φεουδαρχικῆς ἐποχῆς; Ὁστόσο ἡ Ἐθνοσυνέλευση εἰχε ψηφίσει στὶς 18 Μαρτίου τοῦ 1844 τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδας. Ἀλλὰ τὸ ἀνήσυχο πνεῦμα τῆς πολιτικῆς ἀστάθειας ὁδηγοῦσε σὲ ἀδιάκοπη ἀναταραχή, ὑποδαυλισμένη ἀπὸ τὰ ξενοκίνητα πολιτικὰ κόμματα καὶ τὴν ὑποταγὴ τοῦ Στέμματος ποὺ προσπαθοῦσε νὰ κρατηθεῖ στὴν ἐξουσίᾳ, ἀκόμα καὶ χωρὶς πιὰ νὰ εἴναι τυπικὰ ἀπολυταρχικό.

Αὐτὰ δὲν περνοῦσαν ἀπαρατήρητα στοὺς φοιτητές. Ἡ ἀντανάκλαση τῆς ἀνωμαλίας ἀπάνω στὰ νιάτα δὲν μποροῦσε παρὰ νὰ γίνεται καθημερινὰ ἐντονότερη.

Δὲν εἴναι γνωστὸ ποὶδες εἰχε τὴν ἔμπνευση νὰ ὑποβάλει στοὺς φοιτητὲς τὴ σκέψη νὰ χρησιμοποιήσουν σάν σῆμα χλευασμοῦ καὶ ἀντιδυναστικῆς ἀνταρσίας τὸ λεγόμενο «σκιάδιο», ἔνα εἰδος «ἀνοιχτοῦ ἀλεξηλίου» ὅπως ἐπεξηγεῖ τὸ λεξικό, δηλαδὴ ἔνα γεῖσο ἡ Σιφναίκη ψάθα, τοῦ περίφημον τσουμπὲ ἀπὸ τὸ τσαρικὸ μακρὺ ἐπανωφόρι ποὺ φοροῦσαν. Τὴν κυβέρνηση Βούλγαρη, ποὺ κατόρθωσε νὰ κρατηθεῖ τρία χρόνια (27 Σεπτεμβρίου 1855 - 1858 καὶ ποὺ ἀνέδειξε τὸν Ἀλέξανδρο Κουμουνδοῦρο, τὸν Θρασύβουλο Ζαΐμη, τὸν Ἐπαμεινώνδα Δεληγιώργη, τὸν Μπενιζέλο Ρούσο, τὸν Δημ. Καλιφρονᾶ, τὸν Ἀθανάσιο Πετσάλη καὶ ἄλλους, στελέχη ποὺ ἔδρασαν σημαντικὰ ἀργότερα), διαδέχθηκε στὰ 1858 ὁ Ἀθανάσιος Μιαούλης, γιὸς τοῦ θρυλικοῦ ναυάρχου (Βῶκος). Κληρονόμησε ὅμως καὶ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ ἀντιδυναστικοῦ πνεύματος ποὺ ὅλο καὶ ἔπαιρνε διαστάσεις μὲ ἐπικεφαλῆς γιὰ πρώτη φορὰ πολιτικοποιημένους τοὺς Σκιαδικοὺς φοιτητὲς ποὺ στὶς 10, 11 καὶ 12 Μαΐου τοῦ 1859 ἔγιναν

άφορμή νὰ δημιουργηθοῦν τὰ «Σκιαδικά» ἐπεισόδια. Ποιὸς ξέρει υστερ' ἀπὸ πόσες προκλήσεις ἀναγκάστηκε νὰ τοὺς ἐπιτεθεῖ ἡ ἀστυνομία μπροστὰ στοὺς Βασιλεῖς καὶ τὴν κοινωνία στὸ Πολύγωνο. Νὰ τοὺς δείρει μὲ σκληρότητα καὶ νὰ τοὺς ἀναγκάσει καταδικόμενους νὰ ὀχυρωθοῦν στὸ Πανεπιστήμιο. Ὁ Πρύτανις Δημήτριος Στρούμπος διέκοψε τὰ μαθήματα υστερα ἀπὸ τὴν ἀπαίτηση τῶν φοιτητῶν νὰ παραιτηθεῖ ὁ Διευθυντὴς τῆς Ἀστυνομίας, πράγμα ποὺ ύστερα ἀπὸ 3 μέρες κατορθώθηκε. Ἡταν ἡ πρώτη πολιτικὴ καὶ πολιτειακὴ φοιτητικὴ ἐκδήλωση.

Στὸ ἀναμεταξὺ ἡ ἔξελιξη προετοίμαζε τὴν ἔξωση τοῦ Ὀθωνα. Ὁ Βασιλιὰς καὶ ἡ Ἀμαλία περιόδεναν ὥπως εἶναι γνωστὸ στὶς ἐπαρχίες ὅπου ἦταν περισσότερο σεβαστοὶ παρὰ στὴν πρωτεύονσα. Εἶχαν ἄλλωστε δημιουργηθεῖ παρατάξεις, «οἱ ὁρεινοὶ καὶ οἱ πεδινοί», ποὺ μὲ τὴν ἀποχώρηση τοῦ Βασιλικοῦ ζεύγους, συντέλεσαν σημαντικὰ στὴν ἀπλωση τῆς ἀναρχίας καὶ τὴν ἐπικράτησή της, παρ' ὅλες τὶς προσπάθειες τῆς τριανδρικῆς Κυβέρνησης Βούλγαρη, Κανάρη καὶ Ρούφου.

Ωστόσο ὅμως ὁ ἐλληνικὸς λαὸς τιμωρήθηκε σκληρὰ στὰ 1854 γιὰ τὶς ἀμαρτίες του ἀπὸ τὴν τρομερὴ ἐπιδημία χολέρας στὸν Πειραιᾶ καὶ στὴν Ἀθήνα ποὺ θέρισε τοὺς κατοίκους καὶ ποὺ περιγράφει μὲ κάθε λεπτομέρεια ὁ Νικόλαος Δραγούμης. Τὴν ἵδια περίπου ἐποχὴ (1853) ὁ ἀντιτσαρικὸς Κριμαϊκὸς πόλεμος ἐπηρέασε σημαντικὰ τὰ ἐλληνικὰ πνεύματα. Στὴ Σύρα ὁ Λεωσσάκος ἐπαναστατεῖ στὰ 1862 (τὸν Φεβρουάριο) κατὰ τοῦ Στέμματος λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν Ἐπανάσταση. Μὲ τὴν παρέμ βαση τοῦ Στρατοῦ δημιουργοῦνται πολύνεκρες συγκρούσεις καὶ σκοτώνεται καὶ ὁ ἴδιος. Παρ' ὅλον ὅμως τὸν φόνο τοῦ φοιτητῆ Σκαρδέλη καὶ τοῦ φοιτητῆ Ἀριστείδη Δόσιου τὴν ἀπόπειρα δολοφονίας τῆς Ἀμαλίας στὰ 1861, οἱ ἀνοργάνωτοι φοιτητές δὲν ξεσηκώνονται. Ἡταν ώστόσο ἡ πρώτη πικρὴ γεύση ἔντονου πολιτικοῦ διχασμοῦ ποὺ γνώρισε ἡ νεώτερη Ἑλλάδα.

Στὶς 10 Ὁκτωβρίου τοῦ 1862 ξέσπασε ἡ Ἐπανάσταση ποὺ ἐκθρόνισε καὶ ἔξορισε τὸν Ὀθωνα. Σὲ μιὰ πτέρυγα τοῦ μισοτελειωμένου Πανεπιστημακοῦ κτιρίου, τοῦ ἀριστουργήματος τοῦ Χριστοφόρου Hansen, εἶχαν συγκεντρωθεῖ ὁ Βούλγαρης, ὁ Κανάρης καὶ ὁ Ρούφος πρὶν κηρύξουν τὴν ἔκπτωση τοῦ Ὀθωνα καὶ τῆς Ἀμαλίας. Ὁ Νομικὸς καθηγητὴς Νικόλαος Σαρίπολος, ἔντοντα ἀντίθετος στὸ Στέμμα, τόνωσε τοὺς διστακτικοὺς καὶ διόρθωσε τὴν νομικὴ μορφὴ τοῦ ψηφίσματος ποὺ εἶχε διατυπωθεῖ ἀπὸ τὸν Ἐπαμεινώνδα Δεληγιώργη στὸ στρατώνα τοῦ πυροβολικοῦ. Ωστε ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο, ὥπως εἶχε προβλέψει ὁ Κολοκοτρώνης, ξεκίνησε ἡ πτώση τοῦ θρόνου! Στὴ μεσοβασιλεία ποὺ ἀκολούθησε ἦταν ἐπόμενο νὰ διασαλευθεῖ ἡ Τάξη. Ὁμως γιὰ νὰ ἀντιμετωπιστεῖ ἡ κατάσταση καὶ νὰ προληφθοῦν χειρότερα δὲν ὑπῆρχαν διαθέσιμα ὅργανα στὴν Ἀθήνα. Ἡ κοινωνικὴ σύνθεση καὶ τὸ ἐπίπεδό της δὲν διέθετε ἀκόμη ἀρκετὴ νόμιμη προστασία ποὺ δυστυχῶς καὶ σήμερα λείπει ὅταν

παρουσιάζονται άνωμαλες συνθήκες. Ἡ γιαγιά μου μου ἔχει διηγηθεῖ πώς ἐπειδὴ ὁ παππούς μου ἦταν ἀξιωματικὸς ἐναντιωμένος στὸν Ὀθωνα ἔσωσε τὸν διευθυντὴ τῆς ἀστυνομίας Καραγιαννόπουλο τοῦ Ναυπλίου, φίλο του καὶ μικρόσωμο, ποὺ τρύπωσε παρὰ τὴν διαμαρτυρία τῆς ἀμήχανης κυρίας, κάτω ἀπὸ τὸ κρινολίνο της!!

Ἡ Σύγκλητος τοῦ Πανεπιστημίου ποὺ ἀπὸ Ὀθωνικὸ ἀμέσως μετονομάστηκε ἀπὸ τὴν προσωρινὴ τριανδρικὴ Κυβέρνηση Βούλγαρη, Κανάρη καὶ Ρούφου σὲ «Ἐθνικό», διέθετε τόσο κύρος ὥστε χωρὶς νὰ ρωτήσει κανένα ἀποφάσισε, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὴν πρυτανικὴ λογοδοσία τοῦ Πέτρου Παπαρρηγόπουλου, τὰ ἀκόλουθα:

Ἐξι μέρες μετὰ τὴν πρώτη μέρα τῆς ἐπανάστασης ὁ Πρύτανης κάλεσε τοὺς φοιτητὲς νὰ συγκροτήσουν «Πανεπιστημιακὴ Φάλαγγα» μὲ ἐπικεφαλῆς τοὺς καθηγητές, γιὰ νὰ τηρήσουν τὴν τάξη στὴν Πρωτεύουσα, «ἀφ' ἧς (ὅπως γράφει) ἐξήρτητο ἡ τοῦ ὄλου κράτους τάξις». Εἶναι ἀξιοπερίεργο ὅτι χωρὶς κανένα ἄλλο ἔλεγχο καὶ καμιὰ διαδικασία, βρέθηκαν ἀρκετὰ ὄπλα γιὰ νὰ παραδοθοῦν στοὺς φαλαγγίτες φοιτητὲς καὶ τοὺς καθηγητές. Ὁ Δημήτριος Βερναρδάκης φαίνεται ὅτι τὰ «προσήνεγκεν ἐν καιροῖς εὐθέτοις ὅπως χρησιμεύσωσιν ἐν δέοντι τῇ πατρίδι».

Ωστε ὁ σοφὸς Βερναρδάκης διέθετε ὄπλοστάσιο;

Θὰ ἦταν μεγάλος ὁ πειρασμὸς νὰ ἀναφερθοῦν ἐδῶ γνωστὰ ἱστορικὰ ὀνόματα καθηγητῶν καὶ φοιτητῶν μὲ τὶς στρατιωτικὲς στολές τους, (μερικὰ ἀναφέρονται στὸ βιβλίο μου «Καταφύγια»), ποὺ ἀποτέλεσαν τὴ φάλαγγα. Ἄλλὰ χῶρος καὶ χρόνος δὲν ἐπιτρέπουν σήμερα, ὥστε θὰ περιοριστῷ στὰ οὐσιαστικά.

Γιὰ νὰ μπορέσει νὰ συντηρηθεῖ ἡ φάλαγγα ἔπειτε νὰ ἐξευρεθοῦν χρήματα. Ἐνῶ ἡ συγκρότηση τῆς φάλαγγας ἦταν ἀνεκτὴ καὶ εὐπρόσδεκτη ἀπὸ τὸ Κράτος, ἐν τούτοις δὲν ὑπῆρχαν χρήματα στὸ Δημόσιο Ταμεῖο γιὰ τὴν τήρηση τῆς Δημόσιας τάξης. Τὸ Πανεπιστήμιο κάτι κατόρθωσε νὰ ἔξοικονομήσει, κυριότερα ὅμως ὁ δίσκος τῆς ἐπαίτειας προμήθεψε τὴν συντήρηση. Ἀπὸ τὴν Πρυτανικὴ λογοδοσία τοῦ Πέτρου Παπαρρηγόπουλου πληροφορούμεθα πὼς «ὁ φιλογενῆς κ. Δημήτριος Θωμαΐδης πρώτος προσήνεγκεν 1.000 δρχ. Τοῦτον παρηκολούθησεν ἡ μεγάφρων κ. Ἐλένη Τοσίτσα, προσενεγκοῦσα δρχ. 10.000 καὶ ἰσάριθμον ποσὸν προσήνεγκεν ὁ εἰς πᾶν ἔργον πρόθυμος κ. Ἀναστάσιος Μανάκης. 1.000 προσέφερεν ἡ ὑπὲρ παντὸς ἐθνωφελοῦς ἔργου ἐνθουσιῶσα κ. Τερψιχόρη Βασιλείου Μελᾶ, (σύζυγος τοῦ ἀργότερα Δημάρχου), 200 δὲ δραχμὰς διὰ τὴν ἐνδυμασίαν 2 ἐθνοφυλάκων ὁ κ. Στέφ. Ἀγέλαστος».

Ἀκολούθει ὁ λεπτομερειακὸς προϋπολογισμός.

«Οὕτω – λογοδοτεῖ ὁ Πρύτανης – τελειοποιηθέντων πάντων, ἡ φάλαγγα προθύμως μετέσχε πάσης ὑπηρεσίας, ἐφρούρησεν ὡς ἐρρέθη περιπολοῦσα ἐν νυκτὶ τὴν πόλιν, ἐφύλαξε δημόσια καταστήματα καὶ ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας ἀπετέλεσε μέρος τῆς φρουρᾶς τῆς Ἐθνικῆς Συνελεύσεως». Διοικητὴς τῆς φάλαγγας ὑπῆρξε στὴν ἀρχὴ ὁ

Λοχαγὸς καθηγητὴς Ζουμπούλης καὶ ἀργότερα ὁ Ὑπολοχαγὸς Ἀλ. Πραιδῆς, καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου.

‘Ο Πρύτανης Παπαρρηγόπουλος προσθέτει στὴν λογοδοσία του: «Εἰ καὶ πολλοὶ τῶν καθηγητῶν διὰ τὴν ἡλικίαν καὶ τὰς ἔξεις καὶ τὴν ὑγείαν ἥκιστα ἥσαν ἐπιτήδειοι πρὸς τὸ ἔργον τοῦτο τοῦ φρουροῦ τῆς Δημοσίας Τάξεως, προθύμως ἀπεδύθησαν εἰς τὸν ἄγδνα, περιπολοῦντες κατὰ τὰς χειμερινὰς ἐκείνας νύκτας, ἀγρυπνοῦντες, ταλαιπωρούμενοι καὶ κινδύνους ὑφιστάμενοι. Εὐτυχῆς ὅτι δύναμαι ἐν πλήρει τῶν πραγμάτων συνειδήσει νὰ μαρτυρήσω περὶ αὐτῶν καὶ νὰ προσθέσω ὅτι οὐδεὶς τῶν συναδέλφων μον ἐκωλύθη ἐκ τῶν κακουχιῶν ἐκείνων νὰ διδάσκῃ κατὰ τὰς τεταγμένας ἡμέρας καὶ ὥρας τὰ ἀνατεθεῖμένα αὐτῷ μαθήματα, μὴ ἔχων οὕτε τὰς ἑορτὰς ἀνάπαυσιν, διότι αὗται ὠρίσθησαν εἰς τὰς στρατιωτικὰς ἀσκήσεις. Ὁ, τι δὲ εἶπον περὶ τῶν καθηγητῶν ἴσχυει διὰ τοὺς φίλους φοιτητάς, οἵτινες ὡς νεώτεροι εἰς πλείστους ἐξετίθεντο ἄγδνας, καὶ ὅμως τὰ τῶν μαθημάτων ἀκροατήρια ποτὲ δὲν ἔμειναν κενά.»

‘Ἀπὸ τὸν τρίτο χρόνο ἡ ζωὴ τῆς φάλαγγας ἀρχίζει νὰ ἀτροφεῖ χωρὶς νὰ καταργηθεῖ ἀπόλυτα, ἔως τὸ 1867 ὅπότε συγκροτεῖται ἡ ἐπίσημη ἑθνοφροντίδα. Ἡ ἐπιμονὴ τῶν φοιτητῶν νὰ συνεχιστεῖ ἡ φάλαγγα δημιουργεῖ μερικὲς ταραχὲς καὶ ἐπεισόδια ποὺ σιγὰ - σιγὰ ἐξατμίστηκαν, ἀφοῦ ὅμως τὸ 1875 κυρώθηκε νέος ὀργανισμὸς τῆς φάλαγγας ὅπου καὶ ἀναγράφεται στὸ Πανεπιστημιακὸ πρόγραμμα μάθημα «ὅπλοστασίας». Ἔτσι ἡ φάλαγγα μὲ ἔντονη στὴν ἀρχὴ δράση, ἐξησε ώστόσο 5 περίπου χρόνια.

Ἐίναι πάντα διδακτικὴ ἡ Ἰστορία καὶ θαυμάζει κανεὶς μὲ πόσο θάρρος τὸ Πανεπιστήμιο ἀνέλαβε τὴν πρωτοβουλία καὶ τὴν εὐθύνη νὰ ἐξοπλίσει ἀπὸ τὴν μιὰ στιγμὴ στὴν ἄλλη 600 - 840 φοιτητές, καὶ νὰ στηριχτεῖ σ' αὐτοὺς γιὰ νὰ τηρήσει τὴν Τάξη. Πῶς δὲν φοβήθηκε οὕτε τὸ Πανεπιστήμιο οὕτε ἡ προσωρινὴ Κυβέρνηση τὶς πολιτικὲς καὶ ἵσως ἔνοπλες συγκρούσεις ἀνάμεσα σ' αὐτοὺς τοὺς ἐκνευρισμένους νέους; Ἄλλὰ καὶ μέσα στὸ πολιτικὸ περιβάλλον μᾶς ἐποχῆς ὅπου ἡ πολιτικὴ είχε ἐξάψει τὸ λαό. Τὸ πείραμα ὑπῆρξε ἐξαιρετικὰ ἐπικίνδυνο, ἀλλὰ φέρνει τὴν ἀπόδειξη ὅτι ὅταν φιλοτιμηθοῦν τὰ ἔλληνικὰ νιάτα γιὰ τὴν ἐπιδίωξη κάποιου ἀνότερου σκοποῦ, ἡ πίστη στὰ καθήκοντα ποὺ ἀναλαμβάνουν, ἀποκτᾶ περισσότερη ἵσως σταθερότητα παρὰ σὲ μεγαλύτερες ἡλικίες. Φαντάζεται κανεὶς πόση ὑπερηφάνεια θὰ αἰσθάνθηκαν αὐτοὶ οἱ φοιτητὲς γιὰ τὴν ἐμπιστοσύνη ποὺ τοὺς ἐπέδειξαν οἱ καθηγητές τους. Ἄλλὰ καὶ τὸ ὅτι οἱ ἱδιοὶ οἱ καθηγητὲς δὲν φοβήθηκαν τὶς περιπέτειες καὶ πρόθυμα δέχτηκαν νὰ φορέσουν τὴν σχετικὴ στολὴ καὶ νὰ τεθοῦν ἐπικεφαλῆς τῶν φοιτητῶν, φέρνει τὴν ἀπόδειξη πόσο στενὰ συνυφασμένος ἦταν ὁ δάσκαλος τῆς ἐποχῆς ἐκείνης μὲ τοὺς φοιτητὲς καὶ τὰ πανεπιστημιακὰ καθήκοντα.

Τὸν Ὁκτώβριο τοῦ 1870 ἡ Ἀντιδυναστικὴ ἀτμόσφαιρα κατὰ τοῦ Γεωργίου τοῦ Α' ξεσπάει πάλι στὸ φοιτητικὸ κόσμο μὲ συλλήψεις ταραχοποιῶν φοιτητῶν (‘Ava

στάσιος Γούδας). Στά 1875 (πρύτανης Ιωάννης Κόκκινος) ή φοιτητική ἀνησυχία ἐπεκτείνεται καὶ στὸ Πολυτεχνεῖο, ὅπου μοιράζονται ἐπαναστατικὲς προκηρύξεις ποὺ ὁδηγοῦν σὲ κατάληψη τοῦ Πανεπιστημίου ἀπὸ τοὺς φοιτητὲς καὶ ἀποχὴ ἀπὸ τὰ μαθήματα. Οἱ φοιτητὲς ἀρχίζουν ἐπαφὲς μὲ τοὺς συναδέλφους τοὺς στὸ ἔξωτερικό. Ἡ Πρωτομαγιάτικη γιορτὴ στά 1894 (πρύτανης ὁ μαθηματικὸς Ιωάννης Χατζηδάκης) παρουσιάζει ἐκδηλώσεις διαμαρτυρίας ἀπὸ ἔξωτερικὸ ποὺ συγκλονίζουν τὸν φοιτητικὸ κόσμο.

Ωστόσο δὲν εἶχε διαμορφωθεῖ ἀκόμα σοβαρότερη ἐπαναστατικὴ ἐκδήλωση στὸ Πανεπιστήμιο. Τὰ νιάτα εἶναι πάντοτε ζωηρὰ ἀλλὰ καὶ οἱ ἐποχὲς παρέχουν ἀρκετὲς ἀφορμές. Ἡ ληστρικὴ αἰχμαλωσία Ἀγγλῶν ἐπισήμων στὸ Δήλεσι καὶ ἡ ἄρνηση τῆς Κυβέρνησης Ζαΐμη νὰ ἔνδωσει στὸν ἐκβιασμὸ μὲ ἀποτέλεσμα τοὺς φόνους, ἀναστατώνει τὴν πολιτικὴ καὶ τὴν κοινωνία. Ωστόσο ἡ Πανεπιστημιακὴ Φάλαγγα εἶχε ἀφήσει εὐμενεῖς ἐντυπώσεις ποὺ θὰ ἐπρεπε ν' ἀποτελοῦν παράδειγμα ἐποικοδομητικὸ γιὰ τὸ μέλλον. Αυστυχῶς ὅμως ἡ ἴστορία δὲν σταματάει στὰ κατορθώματα, ἐνῶ τὰ διαβολικὰ ζιζάνια ὑποθάλπουν ἀδιάκοπα τὴν ταραχή.

Ἐτσι ύστερ' ἀπὸ κάποια νηνεμία ὅπου συνέβαλε καὶ ἡ καλύτερη Πανεπιστημιακὴ ὀργάνωση ὅσο καὶ ἡ ἐμπνευσμένη πολιτικὴ ἥγεσία τοῦ Χαρίλαου Τρικούπη, ξεσποῦν στά 1897 τὰ Γαλβανικά, χωρὶς πολιτικὸ ἐλατήριο, πιθανότατα ὅμως μὲ σχετικὲς μικροπολιτικὲς ἐκμεταλλευτικὲς παρασκηνιακὲς ἐπιδράσεις.

Οἱ Ιούλιος Γαλβάνης ύπηρξε ὁ σημαντικότερος ἔλληνας χειρουργὸς τῆς ἐποχῆς. Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου φαίνεται πώς, ενέξαπτος Κεφαλλονίτης, ἐκνευρίστηκε ἀπὸ ποιὸς ξέρει ποιὰ ἐπιπόλαιη φοιτητικὴ πρόκληση καὶ ἀντὶ νὰ συγκρατηθεῖ προτίμησε ν' ἀνταποδώσει τὴν αὐθάδεια μὲ πολὺ ἀπότομα καὶ προσβλητικὰ λόγια πρὸς τοὺς φοιτητές. Αὐτοί, μὲ τὸ ζωνάρι ἔτοιμο γιὰ κανγά, δὲν περιορίστηκαν οἱ θερμοαἷμοι σὲ διαμαρτυρία, ἀλλὰ παρακίνησαν καὶ τοὺς φοιτητὲς τῶν ἄλλων Σχολῶν νὰ ζητήσουν τὴν ἀπόλυτη τοῦ καθηγητῆ. Ἄς μὴν ἐκπλαγοῦν ὅσοι ἀγνοοῦν τὴν ἴστορία ὅτι ἡ Σύγκλητος ζήτησε τὴν βοήθεια τοῦ στρατοῦ γιὰ νὰ κατασταλεῖ τὸ κίνημα ποὺ ἔπαιρνε ἐπαναστατικὲς διαστάσεις, ἀρχίζοντας ἀπὸ τοὺς στενοὺς δρόμους γύρω στὸ Πανεπιστήμιο, ἀλλὰ πλημμυρίζοντας καὶ τὴν ὁδὸ Σταδίου. Βρέθηκαν ὅπλα, ἵσως περισσευούμενα ἀπὸ τὴν Φάλαγγα, γιὰ νὰ ἀντισταθοῦν στὸ στρατό. Τὸ Πανεπιστήμιο ἐκλεισε ύστερα ἀπὸ 10 μέρες 9 - 19 Ιανουαρίου τοῦ 1897 μὲ Πρύτανη τὸν Χημικὸ Ἀναστάσιο Χρηστομάνο, καὶ μὲ τὴ μεσολάβηση τῆς ἐπιβολῆς τοῦ Γεωργίου Μιστριώτη.

Ἄς σημειωθεῖ ὅτι αὐτὰ συνέβαιναν τὸν Ιανουάριο τοῦ 1897 λίγες μέρες δηλαδὴ πρὶν ἀπὸ τὴν κρητικὴ ἐπανάσταση καὶ τὴν κατάληψη στὶς 2 Φεβρουαρίου τῆς Τουρκοκρατούμενης Κρήτης ἀπὸ τὸν Ἐλληνικὸ Στρατό, μὲ ἐπικεφαλῆς τὴν ἴστορικὴ

μιορφή τοῦ στρατηγοῦ Τιμολέοντος Βάστου, πράξη ποὺ ὁδήγησε στὴν κήρυξη τοῦ πολέμου ἀπὸ τὴν Τουρκία καὶ τὴν ἀπώλειά του ἀπὸ τὴν ἴσχνή, ἐπιπόλαιη καὶ ἀπρο-ετοίμαστη Ἑλλάδα.

Ἡ πολιτικοστρατιωτικὴ ἀτμόσφαιρα ἦταν, λοιπόν, κιόλας ἡλεκτρισμένη καὶ ἔτσι κάπως παράξενος ὁ ἐντοπισμὸς στὰ Γαλβανικά, ποὺ δὲν εἶχαν φανερὰ τουλάχιστον πολιτικὰ ἐλατήρια καὶ ἀνῆκαν στὸ πλαίσιο τῶν ἀμοιβαίων «Ρωμαίων» ἐκνευρι-σμῶν.

Δὲν πέρασαν ὅμως πολλὲς μέρες καὶ δίπλα στὴ συνεχιζόμενη πολιτικὴ ἀστάθεια, τὰ φοιτητικὰ πνεύματα βρέθηκαν ἔτοιμα νὰ ὑποδεχθοῦν τὰ πολὺ σοβαρότερα πολιτικὰ γεγονότα μὲ τὴν ἀνασυγκρότηση τῆς Πανεπιστημιακῆς Φάλαγγας ποὺ ἀκολούθει τὸ στρατὸ στὴν Κρήτη. Ἐκεῖ ξεσπάει ὄλος ὁ ἀπερίσπαστος ἡρωισμὸς τῆς νεολαίας ποὺ θρήνησε καὶ δύο νεκροὺς καὶ πολλοὺς τραυματίες στὶς πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις.

Οἱ Πρύτανης Ἀναστάσιος Χρηστομάνος παρατάσσει μὲ ὑπερηφάνεια πολλὲς δε-κάδες τηλεγραφήματα ἀπὸ ξένα Πανεπιστήμια καὶ ξένους φοιτητὲς καὶ συλλόγους ποὺ ἐκφράζουν τὴν συμπάθεια καὶ τὸν θαυμασμό τους γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ φοιτητικὴ φιλοπατρία. Οἱ συνέπειες εἶναι γνωστές.

Στὰ 1901 ἡ Βασίλισσα Ὁλγα, πολὺ πιστὴ Χριστιανή, δὲν μποροῦσε νὰ συνηθί-σει στὸ ὅτι ὁ Ἑλληνικὸς λαός, ποὺ δὲν ἦταν ἀρκετὰ μορφωμένος, δὲν καταλάβαινε τὴ γλώσσα τοῦ Εὐαγγελίου. Χωρὶς νὰ προβλέψει τὸ τί θὰ ἐπακολουθοῦσε καὶ μὲ τὴ συμβολὴ τοῦ λόγιου καθηγητῆ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀλεξίου Πάλλη καὶ τοῦ προοδευ-τικοῦ Δ/ντη τῆς ἐφημερίδας «Ἀκρόπολις» Βλάσση Γαβριηλίδη, ἡ Βασίλισσα προτεί-νει τὴ μετάφραση τοῦ Εὐαγγελίου σὲ γλώσσα καταληπτὴ ἀπὸ τὸ λαό, δηλαδὴ τὴ δημοτικὴ καθαρεύοντα.

Εἶναι ἐνδιαφέρον ὅτι οἱ προοδευτικὲς πνευματικὲς δυνάμεις τῆς ἐποχῆς συμφώ-νησαν μὲ τὸ Στέμμα σ' αὐτὸ τὸ θέμα, ἐνῶ οἱ φοιτητὲς καὶ ἡ μεγαλύτερη μερίδα τοῦ λαοῦ ἀκολούθησαν τὴν ὁμόφωνη ἀρνητικὴ καὶ συντηρητικὴ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, καὶ αὐτοῦ ἀκόμα τοῦ Πατριάρχη. Ξεσποῦν λοιπὸν οἱ φοιτητικὲς ἐκδηλώσεις μὲ τὰ λεγόμενα Ε ὑ α γ ε λ ι κ ἄ.

Οἱ δυναμικὸς Φρούραρχος τῆς Ἀθήνας Μπαϊρακτάρης προσπάθησε νὰ ἀντιμε-τωπίσει πολύκοσμο συλλαλητήριο τῶν φοιτητῶν (Πρύτανης Σ. Σακελλαρόπουλος) μὲ βυτίο γεμάτο μελάνι ποὺ στιγμάτισε τοὺς ἐπαναστάτες. Τὸ θλιβερὸ ἐπεισόδιο ποὺ κόστισε 8 νεκροὺς καὶ πολλοὺς τραυματίες, ἀνάμεσά τους καὶ τὸν ἴδιο τὸν Πρωθυ-πουργό, εξουδετερώθηκε μὲ τὴν τελικὴ ἀπόρριψη τῆς μετάφρασης, τὴν ἀπόλυση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Προκόπιου καὶ τὴν παραίτηση τῆς Κυβέρνησης τοῦ Γεωργίου Θε-οτόκη.

Αὐτὴ ἡ παράξενη συντηρητικὴ ἐκδήλωση τῶν φοιτητῶν εἶχε ὕστερα ἀπὸ δύο

χρόνια (6 - 9 Νοεμβρίου 1903) παρόμοια συνέχεια μὲ τὰ Ὁρεστιακά. Τὸ Φθινόπωρο ξέσπασε νέα φοιτητικὴ δργή, ἀντίθετη στὴ μετάφραση τῆς Ὀρέστειας σὲ γλώσσα δημοτικὴ, ποὺ πραγματοποιήθηκε ἀπὸ τὸν Γεώργιο Σωτηριάδη, Καθηγητὴ τῆς Ἀρχαιολογίας στὸ Πανεπιστήμιο μὲ σημαντικὴ ἀκτινοβολία. Οἱ φοιτητὲς ζήτησαν νὰ ἀπαγορευτεῖ ἡ μετάφραση καὶ, ὅπως γράφει ὁ Πρύτανης Ἰωάννης Εύταξίας, τὸ ἔτος δὲν διῆλθεν ἀνέφελον. Ἡ μεταφρασμένη Ὀρέστεια ἀνεβαίνει στὴ σκηνὴ τοῦ Βασιλικοῦ Θεάτρου. Οἱ διαμαρτυρίες τῶν φοιτητῶν δὲν εἰσακούονται ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση Δημητρίου Ράλλη ποὺ ἀπέρριψε κάθε παρέμβαση. Ὁμως ὁ Γεώργιος Μιστριώτης, φανατικὸς γλωσσαμύντορας ἀλλὰ καὶ ἐπιφανῆς καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου, παρακινεῖ ἐκεῖνος τοὺς φοιτητὲς σὲ ἐπίθεση στὸ Βασιλικὸ Θέατρο. Ἔκεῖ ὅμως εἶχε δχρωθῆ προστατευτικὸς στρατὸς μὲ ἀποτέλεσμα δύο νεκροὺς φοιτητὲς καὶ ἐπτὰ τραυματίες. Τὸ ἐπεισόδιο διαλύθηκε ἀπὸ τὴν δυναμικὴ ἐπέμβαση, ἀλλὰ οἱ παραστάσεις σταμάτησαν χωρὶς νὰ παραιθῇ ἡ Κυβέρνηση Δ. Ράλλη.

Ὑστερα ἀπὸ λίγο οἱ φοιτητὲς ἔξεγείρονται πάλι γιὰ τὴν τοποθέτηση τοῦ ἀνδριάντα τοῦ Κολοκοτρώνη ποὺ τὴν προτιμοῦσαν ἀλλοῦ. Καὶ συνεχίστηκαν οἱ ταραχὲς μὲ τὴν ἀντίθεση τῶν φοιτητῶν γιὰ τὸ ὑποχρεωτικὸ μάθημα τῆς γυμναστικῆς. Τὸ μάθημα ὅμως τῆς ὀπλοστασίας εἶχε ἐπιβληθεῖ ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση Δεληγιώργη στὰ 1864 μὲ τὴν ἀπόλυτη συμφωνία τῶν φοιτητῶν. Ἀργότερα καταργήθηκε.

Φτάνομε τώρα στὴν ἐπανάσταση τοῦ 1909. Συγκροτεῖται ἡ Πανεπιστημιακὴ Ἐνωση ποὺ εἶχε ἀρχίσει ἀπὸ τὴν Κρήτη στὰ 1897 καὶ δραστηριοποιήθηκε ὑποστηρίζοντας κομματικὰ τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου τὶς πολιτικὲς προσπάθειες. Ὁμως γύρω στὰ 1911 τὸ ἐμπνευσμένο προοδευτικὸ πνεῦμα τοῦ Ἀλεξάνδρου Δελμούζου συναντᾶ ἀντίθετος τοὺς φοιτητές, ποὺ ἀναγκάζουν τὸ περίφημο Πειραματικὸ Παρθεναγωγεῖο τοῦ Βόλου νὰ κλείσει.

“Υστερ’ ἀπὸ τὴν ἐποικοδομητικὴ Ἐπανάσταση τοῦ 1909, μεγάλα καὶ συνταρκτικὰ γεγονότα διαμορφώνουν τὴν ἐποχὴν ποὺ ὁ Γεώργιος Βεντήρης χαρακτηρίζει στὴν Ἰστορία του ὡς «ἄνοδο τῶν ἀστῶν ἐνάντια στὸν Κοτζαμπασισμό». Ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος ἀνασυνθέτει τὸν τόπο καὶ ἐτοιμάζει τοὺς Βαλκανικοὺς Πολέμους ποὺ σύντομα ἀκολουθοῦνται ἀπὸ τὸν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο καὶ τὶς γνωστές ἐλληνικὲς δραματικὲς περιπλοκές. Τὰ φοιτητικὰ πολεμικὰ θύματα ἀναγράφονται στὶς μαρμάρινες στῆλες τοῦ Πανεπιστημίου. Τὰ γεγονότα αὐτὰ ὅμως δὲν ἀφησαν περιθώρια γιὰ σοβαρότερες φοιτητικὲς ταραχές. Στὰ 20 χρόνια ποὺ ἀκολουθοῦν, οἱ φοιτητὲς προσπαθοῦν νὰ ἐκπληρώσουν τὸν προορισμό τους πότε ὑπηρετῶντας στὸ στρατὸ καὶ πότε ὑψώνοντας τὸ πνευματικὸ ἐπίπεδο τοῦ τόπου, μὲ ἄκρατο φιλελευθερισμὸ ποὺ τοὺς εἶχε ἐμπνεύσει, πάντα ὅμως μὲ ὑπόκωφες διαμαρτυρίες ποὺ πολιτικοποίησαν τὴν νεολαία.

Σημειώνεται ἔντονη φοιτητικὴ ἀντίδραση ἐνάντια στὴ δικτατορίᾳ Μεταξᾶ στὰ 1936, ἀλλὰ καὶ μεγάλῃ Ἑθνικῇ δραστηριότητα, αὐταπάρνηση καὶ ἡρωισμὸς κατὰ τὴν ἐποχὴ τῆς Ἰταλογερμανικῆς κατοχῆς. "Υστερ'" ἀπὸ τὸν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, στὴν περίοδο τῆς ἀνασυγκρότησης τοῦ τόπου, δὲν παρατηρεῖται ἀξιόλογη εἰδικὴ φοιτητικὴ ἀνησυχία. "Ἐπρεπε νὰ φτάσουμε στὸ Μάιο τοῦ 1968 στὸ Παρίσι γιὰ νὰ βαρεθοῦν φαίνεται οἱ ἀπόλεμοι γάλλοι φοιτητές τὴν μεταπολεμικὴ ἡσυχία, καὶ νὰ ἐπηρεαστοῦν ἀπὸ τὴν ἀλματικὴ τεχνολογικὴ πρόοδο καὶ τὶς κοινωνικὲς ἐξελίξεις, ὥστε νὰ ἐκτονώσουν τὴν νεανικὴ ἀνία καὶ νὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν σχετικὴ ἀδιαφορία τους. Ὁμως ἡ σύντομη ἀπόσταση ἀπὸ τὸ ἀρχικὸ αὐτὸ ἔσπασμα ποὺ ξαπλώθηκε ἀπὸ τὸ Παρίσι σὲ ὅλα τὰ Πανεπιστήμια τοῦ κόσμου, δὲν ἐπιτρέπει πρόωρη ἴστορικὴ ἀνασκόπηση. Περισσεύει ὅμως πολὺ ὑλικὸ γιὰ ὅποιον θὰ θελήσει στὸ μέλλον νὰ συνεχίσει τὴν ἐλληνικὴ φοιτητικὴ ἴστορια.

Κυρίες καὶ Κύριοι, ἐπιχείρησα νὰ δώσω μιὰ σύντομη καὶ ἀδρή εἰκόνα τῶν 100 χρόνων τῆς φοιτητικῆς ζωῆς στὸν τόπο μας. Ὑπάρχουν ἄφθονες πηγὲς ποὺ στηρίζουν τὴν ἴστορια καὶ ἔλμαι ἰδιαίτερα ὑποχρεωμένος στὸν Πρόεδρο καὶ Ἀκαδημαϊκὸ κ. Μ. Στασινόπουλο ποὺ εἶχε τὴν καλωσύνη νὰ μὲ φωτίσει μὲ τὰ πολύτιμα συγγράμματά του (Σελίδες ἀπὸ τὴν Πολιτικὴ ἴστορια τοῦ Νεώτερου Ἑλληνισμοῦ καὶ τὸ προσωπικὸ Ἀρχεῖο τοῦ Νικολάου Σαρίπολου), καθὼς καὶ τὸν κ. Χρῆστο Λάζο γιὰ τὴν συμβολὴ τῆς μελέτης του τὴν σχετικὴ μὲ τὴν φοιτητικὴ Φάλαγγα. Τὸ Πανεπιστημιακὸ ἀρχεῖο ποὺ ἔθεσε στὴ διάθεσή μου ὁ τότε Γεν. Γραμματέας κ. Γαλῆς, καὶ τὸν εὐχαριστῶ, εἶναι ἐπίσης σπουδαία πληροφοριακὴ πηγή.

Ἐπιδίωξα ἡ σημερινὴ ἀναδρομὴ νὰ χρησιμεύσει στοὺς ἀγαπητοὺς φοιτητές μας σὰν ἴστορικὸ παράδειγμα γιὰ τὴν αὐτοεκτίμηση τῆς σημασίας τους. Καὶ σὲ μᾶς τοὺς δασκάλους γιὰ νὰ θυμίσει πῶς οἱ μονόλογοι καὶ οἱ βίαιες λύσεις δὲν ἐποικοδομοῦν, ἀλλὰ ζημιώνουν ὅσο καὶ οἱ ἀνώριμες ἐπεμβάσεις τῆς νεολαίας ποὺ δὲ γνωρίζει ἀκόμα τὴν σημασία τῆς ἀπαραίτητης πείρας. Πρόωρες ὑπερτροφίες μαρτυροῦν ἐπιπολαιότητα, κοινωνικὴ ἀπρέπεια καὶ ἀδυναμία στὴν ἀναμέτρηση τῶν ἀξιῶν. Ἄλλὰ καὶ στὴν ἀπέναντι ὅχθη τῆς πείρας φανερώνουν πῶς ἡ νωπὴ φρεσκάδα τῆς νιότης χρειάζεται ἐξαιρετικὴ προσοχὴ στοὺς χειρισμοὺς ποὺ ἐπιβάλλει ἡ πολιτιμότητά της γιὰ τὸ μέλλον τοῦ Ἑθνους.

Σοφοὶ θὰ εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὥριμοι κριτὲς ποὺ δὲν ἐντυπωσιάζονται ἀπὸ τὶς περιστάσεις καὶ τὶς αἰώνιες καὶ συχνὰ παράλογες φοιτητικὲς ἀπαιτήσεις. Ἄλλα μὲ ἐπιγνωση, ἐμπειρία, ὑπενθυνότητα, ἀντικειμενικότητα καὶ ἐπιείκεια καθοδηγοῦν τὰ ταλαιπωρημένα νιάτα. Ὁμως καὶ μελλοντικοὶ σοφοὶ θὰ γίνουν ἀπὸ τὰ σημερινὰ νιάτα ὅσοι θὰ ἐξελίσσονται μὲ γνώση, σεβασμό, κοινωνικὴ εὐπρέπεια, λογική, ἐνδιαφέρον, ἐρευνητικὴ περιέργεια, συνεργατικὴ συνείδηση καὶ νεανικὸ κέφι, στὸ κοινὸ ζύγισμα τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, ὅπου συναντιοῦνται τὸ παρελθόν, τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον.