

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 30^{ΗΣ} ΜΑΡΤΙΟΥ 1982

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΠΕΡΙΚΛΗ ΘΕΟΧΑΡΗ

GOETHE ΤΟ ΚΟΡΥΦΩΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑ ΓΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Στις 22 Μαρτίου συμπληρώθηκαν έκατον πενήντα χρόνια από τὸ θάνατο τοῦ Johann Wolfgang von Goethe. Τὸ Μάρτιο καὶ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1932, ὅταν εἶχαν συμπληρωθεῖ έκατὸ χρόνια απὸ τὸ θάνατό του, ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν ἐτίμησε τὴν μνήμη του μὲ τοὺς λόγους τεσσάρων μελῶν τῆς. Ὁ καθηγητὴς τῆς Χημείας στὸ Ἑθνικὸ Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο Ἀλέξανδρος Βουρνάζος, πρόεδρος τοῦ Σώματος κατὰ τὸ ἔτος ἑκατὸν, ἀνάπτυξε τὸ θέμα «Ο Γκαῖτε ὡς ἐπιστήμων», δικαστὴς Παλαμᾶς τὸ θέμα «Ο Γκαῖτε καὶ ἡ Ποίησις», δικαστὴς Κονγέας τὸ θέμα «Ο Φιλελληνισμὸς τοῦ Γκαῖτε» καὶ δικαστὴς Καλλιτσονάκης τὸ θέμα «Ο Γκαῖτε καὶ ἡ Ἀρχαία Ἑλλάς».

Οἱ λόγοι καὶ τῶν τεσσάρων ἀκαδημαικῶν δὲν ἦταν συνήθεις πανηγυρικοί. Ἡταν βαρύσημαντες πραγματεῖες. Ὁ Βουρνάζος παρονοίασε μιὰ συνολικὴ εἰκόνα τῶν πολύπλευρων φυσικοεπιστημονικῶν ἐρευνῶν τοῦ Γκαῖτε, μιὰ εἰκόνα ποὺ μόνον ἔνα χρόνο ἀργότερα τὴν βρίσκουμε—λεπτομερέστατα ἀναπτυγμένη καὶ προωθημένη μέχρι τοῦ συνδυασμοῦ τῶν ἐρευνῶν καὶ προτάσεων τοῦ Γκαῖτε μὲ τὶς νεώτερες χημικοβιογικὲς ἀνακαλύψεις—στὸ βιβλίο τοῦ Γερμανοῦ χημικοῦ Paul Walden «Ο Γκαῖτε καὶ οἱ φυσικὲς ἐπιστῆμες» («Goethe und die Naturwissenschaften», Bremen 1933). Ὁ μεγάλος μας ποιητής, δικαστὴς Παλαμᾶς, ὅμηρησε τὸν ποιητὴ Γκαῖτε σ' ἔνα απὸ τὰ καλότερα πεζὰ κείμενά του, σ' ἔνα κείμενο, ὅπου ἡ ποιητικὴ ἔξαρση καὶ διψηφιδός λόγος συνδυάζονται μὲ βαθύτοις καὶ

λογιότητα. Ὁ Σωκράτης Κουγέας, ἀφοῦ ἐπικαλέσθηκε πολλὰ κείμενα καὶ περιστατικά, ποὺ ἀποδεικνύοντα τὸ φιλελληνισμὸν τοῦ Γκαῖτε, ἐπεσήμανε —πράγμα πού, δοῦ ξέρω, δὲν εἶχε γίνει ὡς τότε— ὅτι πρῶτος ὁ Γκαῖτε ἐχάραξε «τὰ ἀληθινὰ δοῦια τῆς ἐθνικῆς μας ἴστορίας», ὅτι πρῶτος αὐτὸς ἐτόνισε τὴν ὑπαρξη «τῶν βυζαντινῶν στοιχείων εἰς τὴν νεοελληνικὴν ζωήν», καὶ —παρουσιάζοντας ἐνιαία τὴν περίοδο τριῶν χιλιάδων ἐτῶν, «ἀπὸ τῆς πτώσεως τῆς Τροίας μέχρι τῆς πτώσεως τοῦ Μεσολογγίου»— ἔγινε «οὕτως εἰπεῖν δι πρόδρομος τοῦ ἰδικοῦ μας Παπαρηγοπούλου». Τέλος, δὲ Ἰωάννης Καλλιτσονάκης, μὲ τὴν διμιλία του «Ο Γκαῖτε καὶ ἡ Ἀρχαία Ἑλλάς», μᾶς χάρισε ἔναν ἀπὸ τοὺς καλύτερους καρποὺς τοῦ φιλολογικοῦ του πνεύματος. Ἐξέτασε τὴν σχέση τοῦ Γκαῖτε μὲ τὸν «Ομηρο», μὲ τοὺς «Ἐλληνες τραγικούς, μὲ τὸν Πλάτωνα, μὲ τὸν Ἀριστοτέλη, καὶ ἐτόνισε ἰδιαίτερα —πράγμα ποὺ ἐπραξει στὴν διμιλία του καὶ δι Κωστῆς Παλαμᾶς— τὴν ὑγιέστατη, κάπως καθυστερημένη, ἀλλὰ τελικὰ κατηγορηματικὴ ἀρνηση τοῦ Γκαῖτε νὰ δεχθεῖ τὴ γνώμη τοῦ διάσημου φιλολόγου Friedrich August Wolff, ὅτι τὰ διμηρικὰ ἐπι δὲν ὀφείλονται σ' ἔνα μεγάλο ποιητή, τὸν «Ομηρο», ἀλλὰ σὲ κάποιον ἢ κάποιους ποὺ διασκεύασαν καὶ ἐνοποίησαν ἀσματα πολλῶν ραφωδῶν.

Ἐθεώρησα καθῆκον μον νὰ σᾶς ὑπενθυμίσω, ὅτι ἀπὸ τὸ βῆμα τοῦτο ἐτίμησαν τὴ μνήμη τοῦ Γκαῖτε, ἐκατὸ χρόνια μετὰ τὸ θάνατό του, δὲ Ἀλέξανδρος Βουργάζος, δὲ Κωστῆς Παλαμᾶς, δὲ Σωκράτης Κουγέας καὶ δὲ Ἰωάννης Καλλιτσονάκης. Ὄτι σήμερα, πενήντα χρόνια ἀργότερα, τοὺς διαδέχομαι στὸ βῆμα τοῦτο, γιὰ νὰ ἐκτελέσω τὸ ἵδιο χρέος, ποὺ τόσο λαμπρὰ εἶχαν ἐκτελέσει οἱ ἄνδρες ἐπεῖνοι, αὐτὸ εἶναι βέβαια τιμὴ μον, ἀλλὰ τὸ τίμημα, ποὺ αἰσθάνομαι ὅτι ὀφείλω νὰ καταβάλω γιὰ τὴν τιμητικὴ αὐτὴ διαδοχή, εἶναι βαρύ.

Στὸ πρῶτο ἀπὸ τὰ πέντε κεφάλαια, ποὺ ἀφιέρωσα στὸν Γκαῖτε στὸν ἔβδομο τόμο τῆς «Ἴστορίας τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πνεύματος», εἶχα διατυπώσει τὶς ἀκόλουθες παρατηρήσεις :

«Γιὰ νὰ πεῖ κανένας, ὅτι γνωρίζει τὸν Γκαῖτε, πρέπει νὰ γνωρίζει δλα (ἢ σχεδὸν δλα) δσα ἔγραψε, τὰ ἀπλὰ τραγούδια του, ποὺ σ' αὐτὰ εἶναι ἵσως ἀφθαστος, καὶ τὴ στοχαστικὴ λυρικὴ του ποίηση, τὰ ἔμμετρα —ἐπικὰ— ἀφηγήματά του, τὰ θεατρικὰ ἔργα του σὲ πεζὸ λόγο καὶ τὰ ποιητικὰ του δράματα, τὰ μυθιστορήματά του, τὴ μεγάλη ποιητικὴ καὶ ἴστορικὴ φαντασμαγορία τοῦ Προώτου καὶ τοῦ Δεύτερου Μέρους τοῦ «Φάονστ», τὴν αὐτοβιογραφία του καὶ δλες τὶς αὐτοτελεῖς ἀφηγήσεις προσωπικῶν ἐμπειριῶν του, ἴστορικῶν (πολεμικῶν) καὶ ἰδιωτικῶν, τὶς ἐπιστημονικὲς πραγματείες του στὶς σφαῖρες τῆς ὀπτικῆς, τῆς ἀνατομίας, τῆς βοτανικῆς, τῆς γεωλογίας, τοὺς κριτικοὺς καὶ σατιρικοὺς στίχους του, τὶς ἐπιστολές του, τὶς συνομιλίες του μὲ τὸν Eckermann ἢ καὶ μὲ ἄλλονς, τὰ

δοκίμια καὶ τὸς κριτικές του. Καὶ πρέπει —γιὰ νὰ πεῖ κανένας ότι γνωρίζει τὸν Γκαϊτε— νάχει γνωρίσει, πέρι ἀπὸ ὅλα δόσα ἔγραφε, τὴν ἵδια του τὴν ζωή, τὸς πράξεις του, τὸν ἔρωτές του, τὸς φιλίες του, τὴν βαθμαία καὶ καταπληκτικὴ ἄνοδό του, μὲ τὴν ἵδια πάντα γεανικὴν ζωηρότητα, ἀπὸ τὴν μιὰ φάση τῆς ζωῆς του στὴν ἄλλη, ὡς τὸ ὑψος ἐκεῖνο, ποὺ τὸν ἔκαμε νὰ γίνεται *Όλύμπιος*, ὅχι ὡς Ζεὺς ἢ ὡς ψυχρὸς ὑπεράνθρωπος, ὅπως θεωρήθηκε ἄλλοτε ἀπὸ πολλούς —ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὸν Λέοντα Τόλστοϊ, «ἄλλὰ ὡς ὑπομονετικός, ἐπίμονος, μέγας ὀρειβάτης, ποὺ ἀνέβηκε στὴν πιὸ ὑψηλὴν σκοπιά, χωρὶς νὰ πάψει νὰναι, ὅπως εἶπε ἔτας μεγάλος τοῦ αἰώνα μας, ὁ Albert Schweitzer, ὁ βαθὺς ἀπέρριτος ἀνθρώπος (*der tiefe schlichte Mensch*)».

Τὶς παρατηρήσεις αὐτές, ποὺ εἶχα διατυπώσει πρὸ δεκατριῶν ἑτῶν, τὶς ὑπογράφω καὶ σήμερα. Πρέπει, ὅμως, νὰ τὶς συμπληρώσω μὲ τὴν ἀπάντηση στὸ ἀκόλουθο ἔρωτημα: *Πῶς συνέβη, ὥστε νὰ ἀποκαλυφθεῖ ὁ Γκαϊτε ἀκόμα καὶ στὰ μάτια ἐκείνων, ποὺ δὲν ἔγνωρισαν παρὰ μόνον ἀποσπάσματα τοῦ ἔργου του; Εγνώριζε, τάχα, ὁ Κωστῆς Παλαμᾶς ὀλόκληρο τὸν Γκαϊτε, ὅλα τὰ ἔργα του καὶ ὅλες τὶς πτυχὲς τοῦ πνεύματός του;* *Οχι. Νομίζω μάλιστα, ότι δὲν εἶχε καν τὴν δυνατότητα νὰ γενθεῖ ἀμεσα τὸν γερμανικὸ λόγο τοῦ Γκαϊτε.* *Ο Thomas Mann (στὸ δοκίμιο *“Die drei Gewaltigen”*, ποὺ πρωτοδημοσιεύθηκε, μὲ ἄλλον τίτλο, τὸ 1949), λέει ότι ἡ *“Ιφιγένεια τοῦ Γκαϊτε”* εἶναι ἔνα ποίημα εὐγενικώτατης ἀνθρωπίας (ein Gedicht von edelsten Humanität) καὶ τέτοιας ὀραιότητας στὴ μορφή, ὥστε γεμίζουν δάκρυα τὰ μάτια ἐκείνουν ποὺ ἔχει δεκτικότητα γιὰ τὴν Τέχνη, καὶ ποὺ καταλαβαίνει γερμανικά*. Τὸ ἵδιο μπορεῖ νὰ λεχθεῖ γιὰ ὅλα τὰ ἔμμετρα ἔργα τοῦ Γκαϊτε. Μόνον δοι ξέρουν γερμανικὰ μποροῦν νὰ συλλάβουν πέρα γιὰ πέρα τὶς αἰσθητικὲς καὶ συνάμα τὶς γενικώτερες πνευματικὲς ἀρετές τους. Καὶ δύμας ὁ Κωστῆς Παλαμᾶς κατάφερε νὰ συλλάβει τὸ φαινόμενο, ποὺ δυομάζεται Γκαϊτε, στὶς πιὸ πολλές διαστάσεις του. Στὴν περίπτωση τοῦ Κωστῆ Παλαμᾶ τὸ πρόγμα εἶναι εὐεξήγητο. Πρέπει νὰ ἀποδοθεῖ στὴ διαισθητικὴ δύναμη, στὴν ἴδιοτυπη ὄραση τοῦ μεγάλου μας ποιητῆ, στὴν *«ἐκλεκτικὴ συγγένεια»* μεταξὺ αὐτοῦ καὶ τοῦ Γκαϊτε. Άλλὰ τὸ ότι ὁ θαυμασμὸς γιὰ τὸν Γκαϊτε ὡς τὸν πανενδοπαϊκὸ ἡγεμόρα τοῦ πνεύματος ἐκδηλώθηκε ὅσο ζοῦσε ὁ ἵδιος, καὶ μάλιστα ποὺ γράψει τὸ *Λεύτερο Μέρος* τοῦ *«Φάοντστ»* ἢ καὶ ποὺ δημοσιεύσῃ μερικὰ ἄλλα ἀπὸ τὰ πιὸ βαρυσήμαντα ἔργα του, τὸ γεγονός αὐτὸ πῶς πρέπει νὰ ἐξηγηθεῖ; Δὲν ἐξηγεῖται παρὰ μόνο ἀν ποῦμε ότι εἶναι, στὴν ἰστορία τοῦ *Εὐρωπαϊκοῦ πνεύματος*, τόσο μοναδικὸ ποὺ δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ὀνομασθεῖ *«θαῦμα»*.

Εἰκοσιέξι μονάχα ἑτῶν ἦταν ὁ Γκαϊτε, ὅταν τὸ Νοέμβριο τοῦ 1775 ἐμφανίσθηκε στὴ Βαϊμάρη, στὴ μικρὴ πόλη ἐνὸς μικροῦ δουκάτου ποὺ ἔγινε ἀπὸ τότε,

γιὰ πολλὲς δεκαετίες, ἡ πνευματικὴ πρωτεύουσα τοῦ κόσμου. "Οταν ὁ ποιητὴς Wieland, ποὺ ἦταν δεκάξι χρόνια πρεσβύτερός του, τὸν ἀντίκρισε στὴ Βαιμάρη γιὰ πρώτη φορά, ἔγραψε τοὺς στίχους (τοὺς μεταφράζω πιστά, χωρὶς τὸ ρυθμὸ καὶ τὴ φίμα τους) :

«Μ' ἔνα ζευγάρι μαῦρα μάτια,
μαγευτικὰ μάτια, γεμάτα θεῖες ματιές,
ἴκανὸς καὶ νὰ θανατώνει καὶ νὰ γοητεύει,
ἔτσι ἔφτασε ἀνάμεσά μας, ἔξαίσιος καὶ ὑπέροχος,
γνήσιος τῶν πνευμάτων βασιλιάς! »

"Ο νεαρὸς στρατηγὸς Ναπολέων Bonapártης δὲν ἐγράφιζε, ὅταν ἐπιχείρησε στὸ ἔτος 1798 τὴν ἐκστρατεία τῆς Αἰγύπτου, παρὰ μόνο τὸν «Βέρθερο» τοῦ Γκαῖτε, ποὺ εἶχε μεταφρασθεῖ στὴ γαλλικὴ γλώσσα. Εἶχε ἀρκέσει στὸν Bonapártη τὸ νεανικὸ αὐτὸ ἔργο τοῦ Γκαῖτε, ποὺ τὸ πῆρε μαζί του στὴν Αἴγυπτο, γιὰ νὰ θανατάσει τὸν Γκαῖτε. Καὶ ἀν ἀκόμα ποῦμε, ὅτι ὁ «Βέρθερος» ἦταν ἔνα νεανικὸ ἀμάρτημα τοῦ Γκαῖτε, στὸ θαυμάσιο αὐτὸ ἀμάρτημα ὑπάρχει ἥδη ἡ σφραγίδα τῆς μεγαλοφυΐας. Στὴν πιὸ πρόσφατη Ἑλληνικὴ μετάφραση τοῦ «Βέρθερον», ποὺ ὀφείλεται στὴ Σμαράγδα Φορμόζη (Θεσσαλονίκη 1978), ἔχει προταχθεῖ, σὲ καλὴ ἐπίσης Ἑλληνικὴ μετάφραση, τὸ κεφάλαιο ποὺ στὸ μέγα ἔργο του "Goethe" (1916) ἀφιέρωσε ὁ Friedrich Gundolf στὸν «Βέρθερο». Τὸν ὀνόμασε «Τιτάνα τοῦ Αἰσθήματος» ("Titan des Empfindens"). "Ο Nietzsche ("Menschliches Allzumenschliches II: Vermischte Meinungen und Sprüche, 227) εἶδε καὶ τὸν Torquato Tasso στὴν ὁμώνυμη ἔμμετρη τραγῳδίᾳ τοῦ Γκαῖτε σὰν τὸν «ὑπερψυχωμένον Βέρθερον» ("den gesteigerten Werther"). Καὶ ἀκόμα πιὸ ὑπερψυχωμένος Βέρθερος μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ὁ Φάονστ, ποὺ ὁ Friedrich Gundolf τὸν ὀνόμασε "Titan des Strebens", Τιτάνα τῆς ἀέναης φοπῆς πρὸς κάτι ὅλο καὶ περισσότερο, ὅλο καὶ μεγαλύτερο.

"Ακόμα καὶ ὅταν, κάμποσες δεκαετίες μετὰ τὴν ἔκδοση τοῦ «Βέρθερον» ἡ καὶ τοῦ Πρώτου Μέρους τοῦ «Φάονστ», ἐπιχείρησαν τὴν προσκυνητικὴ τους ὀδοιπορία στὴ Βαιμάρη, γιὰ νὰ ἀντικρίσουν τὸν πρεσβύτη Γκαῖτε, ἄνδρες ὅπως ὁ Thackeray, ὁ Thomas Carlyle, ὁ Ἀδάμ Μίσκιεβιτς, ὁ Βασίλης Ἀντρέγιεβιτς Ζουκόφσκι, ὁ Bίλχελμ Κάρλοβιτς Küchelbecker, οἱ ἄνδρες αὐτοὶ δὲν εἶχαν γνωρίσει παρὰ ἀποσπάσματα τοῦ δημιουργικοῦ ἔργου τοῦ Γκαῖτε. Καὶ ὅμως στὸν Ρῶσο ποιητὴ Küchelbecker, τὸ συμμαθητὴ καὶ πιστὸ φίλο τοῦ Πούσκιν, ποὺ μετὰ τὴν κατάπνιξη τῆς ἀνταρσίας τοῦ Δεκεμβρίου τοῦ 1825 πέρασε τὰ τελευταῖα

εἴκοσι χρόνια τῆς ζωῆς του σὲ φυλακές καὶ στὴ Σιβηρία, εἶχαν ἀρκέσει δσα ἔργα τοῦ Γκαῖτε εἰχε διαβάσει ὡς τὸ 1820, ποὺ τὸν ἐπισκέφθηκε στὴ Βαϊμάρη, γιὰ νὰ ἵδεῖ στὸ πρόσωπό του τὸν Προμηθέα. «Στὸν Προμηθέα» εἶναι δ τίτλος τοῦ ποιήματος ποὺ ἔγραψε τότε. Στὸ ἔτος 1832, ὅταν πληροφορήθηκαν τὸ θάνατο τοῦ Γκαῖτε, δύο ἄλλοι Ρῶσοι ποιητές, ὁ Εὐγένιος Ἀβράμοβιτς Μπαρατίνσκι καὶ ὁ Φεντδόρ Ιβάνοβιτς Τιούτσεφ, ἔγραψαν δύο ποιήματα, ποὺ ἔκαμαν τὸν *Fritz Strich*, στὸ βιβλίο τοῦ «Ο Γκαῖτε καὶ ἡ παγκόσμια λογοτεχνία» («Goethe und die Weltliteratur», 1946) νὰ πεῖ ὅτι «τίποτε... δὲν ἔφθασε τόσο κοντά στὴν ἀληθινὴ καὶ πιὸ βαθεὶὰ ὑπαρξὴ (Wesen) τοῦ Γκαῖτε, δσο ἔφθασαν τὰ ποιήματα αὐτά». Στὸ ποίημά του «Στὸ ὑψηλὸ δέντρο τῆς ἀνθρωπότητας», δ τιούτσεφ ὑμνεῖ τὸν Γκαῖτε ὡς κήρυκα τῆς πανανθρώπινης ἐνότητας. Καὶ ὁ Εὐγένιος Μπαρατίνσκι, σ' ἓνα στίχο τοῦ ποιήματος, ποὺ τοῦ ἐνέπνευσε δ ὑθάνατος τοῦ Γκαῖτε, λέει : «Ἴδια μὲ τοῦ σύμπαντος τὴν ἀνάσα ἥταν ἡ ἀνάσα τον».

Οἱ ἄνδρες αὐτοὶ ἐγγνώριζαν, βέβαια, ὅχι μόνο τὸν «Βέρθερον», ποὺ ὡς τὸ τέλος τῆς ζωῆς του —στὴν Ἀγία Ἐλένη, ὅπου τὸν ξαναδιάβαξε— εἶχε ἀρκέσει στὸν Ναπολέοντα, ἄλλὰ καὶ ἄλλα ἔργα τοῦ Γκαῖτε. «Οχι, δμως, δλα, οὔτε κὰν τὰ περισσότερα. Αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι τὸ ἀξιοσημείωτο. Χωρὶς νὰ γνωρίζουν δλόκληρο τὸ φαινόμενο, ποὺ ὁρομάζεται Γκαῖτε, εἶχαν ἀντιληφθεῖ ὅτι ἔνα γιγάντειο πνεῦμα εἶχε ἐμφανισθεῖ στὸν κόσμο.

«Ἡ ἐντύπωση αὐτή, ποὺ πῆρε, δσο ζοῦσε ἀκόμα ὁ Γκαῖτε, πανευρωπαϊκὲς καί, λίγο ἀργότερα, παγκόσμιες διαστάσεις, ἥταν κάτι τὸ μοναδικὸ καὶ ἀνεπανάληπτο. Δὲν ἔχει σημειωθεῖ δεύτερο παρόμοιο γεγονὸς οὔτε ποὺν ἀπὸ τὴ γέννηση τοῦ Γκαῖτε, οὔτε μετὰ τὸ θάνατό του. Δὲν ὑπῆρξαν, τάχα, μετὰ τὴν ἀρχαιότητα πνεύματα, ποὺ τὸ ὑψος τους μπορεῖ νὰ παραβληθεῖ μὲ τὸ δικό του ὑψος; Ἀν περιοίσουμε τὸ βλέμμα μας στὸ χῶρο τοῦ ποιητικοῦ λόγου καὶ τῆς καλλιτεχνικῆς δημιουργίας, πρέπει νὰ θεωρήσουμε ἵσοϋψεῖς μὲ τὸν Γκαῖτε, τὸν Δάντη, τὸν Μιχαηλάγγελο, τὸν Λεονάρδοντο ντὰ Βίντσι, τὸν Θεοφάντες, τὸν Σαΐξπηρ, τὸν Πούσκιν, ἀκόμα καὶ αὐτὸν —παρὰ τὸν γνωστὸ ἀναστεγαγμὸ τοῦ André Gide— τὸν Victor Hugo. Κανένας, δμως, ἀπὸ τὸν μεγάλους αὐτὸὺς δημιουργοὺς δὲν προκάλεσε, δσο ζοῦσε ἥ καὶ γενικώτερα στὸν αἰώνα του, τὴν ἔκπληξην ποὺ προκάλεσε ἥ παρουσία τοῦ Γκαῖτε στὸν κόσμο.

«Ἡ Φύση ἔπλασε στὸ πρόσωπο τοῦ Γκαῖτε —καὶ αὐτὸ ἔγινε γρήγορα ἀντιληπτὸ ἥ τὸ διαισθάνθηκαν πολλοὶ καὶ δσο ζοῦσε— τὸν τελειότερο Εὐφράταιο. Τὸ εὐφρωπαϊκὸ πνεῦμα, ποὺ μὲ προϋπόθεση ἥ καὶ πηγή του τὴν Ἐλλάδα, τὴν Ρώμη καὶ τὸν Χριστιανισμό, ἀρχισε νὰ παίρνει στὴ μεσαιωνικὴ Εὐρώπη —μὲ τὴ σωπηλὴ βοήθεια καὶ τῆς βνζαντινῆς τέχνης, κυρίως τῶν ἐλληνιστικῶν στοιχείων τῆς

βυζαντινῆς τέχνης ποὺ προβάλλονταν π.χ. μέσ' ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ *Giotto*—τὰ κύρια γνωρίσματά του, καὶ ποὺ ὁ μέγας ἀπολογισμὸς τῶν ἀγωνιῶν καὶ μόχθων τον ὡς τὰ τέλη τοῦ *II^o* αἰώνα εἶναι ἡ «Θεία Κομῳδία» τοῦ Δάντη, τὸ εὐρωπαϊκὸ πνεῦμα βρῷκε στὸν *Γκαῖτε* τὴν πιὸ ὑψηλὴν καὶ τὴν πιὸ ἀρμονικὴν ἔκφρασή του. Τὸ ἔχον πεῖ πολλοί, ὁ καθένας μὲ τὸ δικό του ὄφος. Θὰ περιορισθῶ νὰ πῶ πῶς διατύπωσαν τὴν ἴδια σκέψην δύο «Ἐλληνες, δύο φίλοι καὶ συνοδοιπόροι μον, ποὺ ἀγάπησαν καὶ μελέτησαν πολὺ τὸν *Γκαῖτε*. Ὁ *Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος* («Ο Φάονστ τοῦ *Γκαῖτε*. Μετάφραση μὲ αἰσθητικὴ καὶ φιλοσοφικὴ ἐρμηνεία», 1956, τρίτη ἔκδοση 1981) λέει ὅτι ὁ «Φάονστ» τοῦ *Γκαῖτε*, ἄρα καὶ ὁ ἴδιος ὁ *Γκαῖτε*, «ἐκφράζει τὸν ἀνώτατο βαθμὸν αὐτοσυνειδησίας τοῦ νεώτερον *Εὐρωπαίου*». Καὶ ὁ *Κωνσταντῖνος Τσάτσος* («Ἀφορισμοὶ καὶ Διαλογισμοί», Τρίτη Σειρά, 1969) λέει γιὰ τὸν *Γκαῖτε*: «Τὸ μέγιστο πνευματικό του κατόρθωμα εἶναι ἡ ἴδια ἡ προσωπικότητά του, ἡ μεγαλύτερη ποὺ γέννησαν οἱ νεώτεροι χρόνοι· εἶναι, ἂν θέλετε, ἡ στοχαστικότητά της, ποὺ στοντὸς νεώτερονς χρόνονς δὲν τὴν ἔφθασε κανένας».

Ἄλλὰ τί ἐννοοῦμε, ὅταν λέμε —θὰ χρησιμοποιήσω τῶρα τὴν δική μον διατύπωση — ὅτι στὸν *Γκαῖτε* βρῷκε τὸ εὐρωπαϊκὸ πνεῦμα τὴν πιὸ ὑψηλὴν καὶ πιὸ ἀρμονικὴν ἔκδήλωσή του;

Τὸ εὐρωπαϊκὸ πνεῦμα εἶναι γεμάτο ἀντιφάσεις. Ἀντίθετα ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς *Ασίας*, εἰδικώτερα τῶν *Ἰνδίων* καὶ τῆς *Κίνας*, τῶν δύο μεγάλων αὐτῶν ἔστιῶν στατικῆς (τονλάχιστον ὡς τὶς ἀρχὲς τοῦ αἰώνα μας) ἐσωστρεφοῦς σοφίας, τὸ εὐρωπαϊκὸ πνεῦμα, δυναμικὸ καὶ πολυδιάστατο, εἶναι τὸ πιὸ πλούσιο σὲ ἀντιθέσεις, σὲ ροπὲς ποὺ μοιάζουν ἡ καὶ εἶναι πράγματι ἀσυμβίβαστες μεταξὺ τους. Εἶναι πνεῦμα κατ’ ἔξοχὴν διαλεκτικό. Στρέφεται ἔξισον πρὸς τὰ ἔξω καὶ πρὸς τὰ μέσα, πρὸς τὸ φῶς, ποὺ κάνει τὸν ἀνθρωπὸν νὰ χαίρεται τὴν πλαστικότητα τῶν ὀρατῶν ἀντικειμένων καὶ νὰ συλλαμβάνει μὲ ἀκρίβεια τὶς ἀναλογίες τους, καὶ πρὸς τὸ ἵερὸ σκότος, ποὺ ἀμφισβητεῖ τὴν ἀξία τοῦ ἔξωτερον κόσμου καὶ κάνει τὸν ἀνθρωπὸν νὰ ἀναζητεῖ τὴν ἀλήθειαν —ἔνα μυστικὸ μήνυμα ἀλήθειας ἡ σωτηρίας— στὸ ἀπύθμενο βάθος τῆς ψυχῆς του ἢ τῆς ψυχῆς τοῦ κόσμου. Οἱ ἀντινομίες, ποὺ συνιστοῦν τὸ πολυδιάστατο εὐρωπαϊκὸ πνεῦμα, εἶναι πολλές. Οὕτε ἔξαντλοῦνται, οὕτε συνοψίζονται στὶς δύο ἀντές ἀντίθετες τάσεις, ποὺ κι αὐτές ἔχουν ἀναζήτησεις διαφαθιμύσεις. Θὰ ἰδοῦμε, ὅτι στὸ πνεῦμα τοῦ *Γκαῖτε* συμφιλιώθηκαν ἡ ἔξερδάστηκαν καὶ ἄλλες ἀντίθετες ροπὲς τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πνεύματος, ἐκεῖνες ποὺ ἀποκρυσταλλώθηκαν τελικὰ στὶς ἀντιθέσεις μεταξὺ ἀτομικισμοῦ (ἢ φιλελευθερισμοῦ) καὶ σοσιαλισμοῦ, ἰδεοκρατίας καὶ ὄλισμοῦ, πατρωτισμοῦ καὶ οἰκουμενισμοῦ. Ἡς σταθοῦμε, ὅμως, πρὸς ἀπ’ ὅλα στὶς δύο βασικὲς ἀντίθετες τάσεις τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πνεύματος, ποὺ ἡ πρώτη ἀπὸ τὶς δύο —ἢ τάση πρὸς τὸ φῶς— ἔχει

πηγή της τιμής ελληνικής ἀρχαιότητας, καὶ ή ἄλλη —ή τάση πρὸς τὸ ἴερὸν σκότος, πρὸς τὰ μυστικὰ βάθη— προέκυψε ἀπὸ τὴν διασταύρωση τοῦ Χριστιανισμοῦ μὲ τὴν ψυχὴν καὶ τὴν φαντασία τῶν βόρειων εὐρωπαϊκῶν λαῶν. Κλασικὸν δύναμάζουμε ἐκείνους, ποὺ μέσα τους ἐπικρατεῖ, χωρὶς νὰ φθάνει ποτὲ στὴν τελεότητα τῶν ἀρχαίων ελληνικῶν προτύπων, η πρώτη ἀπὸ τὶς δύο τάσεις. Ρομαντικοὺς ἡ, σὲ δρισμένες περιπτώσεις, μυστικοὺς δύναμάζουμε τοὺς ἄλλους.

Στὸ πνεῦμα τοῦ Γκαῖτε σημειώθηκε ἡ πιὸ θαυμαστὴ ἰσορροπία τῶν δύο αὐτῶν τάσεων, ἡ πιὸ τέλεια διαλεκτικὴ σύνθεσή τους. *“Οτι ἄλλοι, δπως ὁ George Santayana, εἶδαν στὸν Γκαῖτε τὴν ὑψηστὴ ἔκφραση τοῦ ρωμαντικοῦ πνεύματος, καὶ ἄλλοι, δπως ὁ Irving Babbitt, τὴν τελειότερη, μετὰ τὴν ελληνικὴν ἀρχαιότητα, ἔκφραση τοῦ κλασικοῦ πνεύματος, αὐτὸν ἀποτελεῖ μιὰ πειστικὴ ἔνδειξη, δτι στὰ ἔργα καὶ στὴν ζωὴ τοῦ Γκαῖτε ἐκδηλώθηκαν ἵσταταις οἱ δύο αὐτές πνευματικὲς τάσεις. Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος μιλάει γιὰ «ἔνα δραματικὸ διχασμὸ» τῆς ψυχῆς τοῦ Γκαῖτε. Λέει (ἐνθ. ἀν.): «Ο Γκαῖτε τοῦ Βέρθερον καὶ τοῦ Götz von Berlichingen καὶ ὁ Γκαῖτε τοῦ Τάσσο, τῆς Ἐλένης τοῦ Φάουστ, εἴναι δύο ἀντίποδες. Μέσα στὸ ἴδιο τὸ ἔργο αὐτές οἱ δύο ροπές ἐναλλάσσονται καὶ ἡ μιὰ σημαίνει τὴν ἀποδοκιμασία τῆς ἄλλης. Ο ἀκατάβλητος ρωμαντισμὸς τοῦ φανοστικοῦ Γκαῖτε μάχεται ἀδιάκοπα τὸν Γκαῖτε τῆς ἀτάραχης μορφῆς τῆς Ἰφιγένειας, τῆς Ἐλένης, τῆς Λωροθέας (...). Η ἀληθινὴ φύση τοῦ Γκαῖτε εἴναι ὁ ἀδιάκοπος ἐσωτερικὸς ἀγώνας ἀντιομικῶν στοιχείων, ποὺ κατορθώνει νὰ τὰ κρατήσει σὲ κάποια ὅρια ἡ σκέψη του, καθὼς στέκει ἀπάνω ἀπ’ ὅλα, καὶ ποὸ παντὸς ἡ αὐτεπίγνωση τῶν ἀντιομικῶν του»).*

“Εχει δίκιο ὁ Κωνσταντίνος Τσάτσος, ὅταν μιλάει γιὰ ἔνα αιδραματικὸ διχασμὸ» τῆς ψυχῆς τοῦ Γκαῖτε. *“Ο διχασμὸς αὐτὸς ὑπάρχει στὸ ἴδιο τὸ εὐρωπαϊκὸ πνεῦμα. Ο Γκαῖτε, δ πιὸ δλοκληρωμένος Εὐρωπαῖος, δηλαδὴ ὁ Εὐρωπαῖος ποὺ ἔζησε μέσα τον δλες τὶς ἀντιομίες τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πνεύματος, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ πάλεψε ἀνάμεσα στὰ ἀντίθετα στοιχεῖα ποὺ ἀπαρτίζονται τὸ πνεῦμα τοῦτο. Εκεῖνο, δμως, ποὺ ἔχει σημασία εἴναι δτι κανένα ἀπὸ τὰ στοιχεῖα αντὰ δὲν ἔκαμψε καὶ δὲν ὑπέταξε τὸ πνεῦμα τοῦ Γκαῖτε. Στὸ πνεῦμα τον ἔεπεράστηκε ὁ δραματικὸς διχασμὸς τῆς ψυχῆς του. Οὔτε δραματικὸς Γκαῖτε νίκησε τὸν κλασικό, οὔτε δ κλασικὸς Γκαῖτε νίκησε τὸν ρωμαντικό. Τὰ δύο ἀντίπαλα στοιχεῖα συμφιλιώθηκαν τελικὰ στὸ πνεῦμα του. Λὲν τὸ βλέπονμε, βέβαια, στὸν «Βέρθερο», οὔτε στὸν Götz von Berlichingen, μολονότι καὶ στὰ ἔργα αὐτὰ διαφαίνεται καὶ ἡ κλασικὴ βούληση τοῦ Γκαῖτε. Τὸ βλέπονμε, δμως, στὴν «Ιφιγένεια», ποὺ πάνω ἀπὸ τὸ τέλειο κλασικὸ ὄφος τῆς πνέει μιὰ ρωμαντικὴ αὐρα. Τὸ βλέπονμε στὸ ἀλληγορικὸ —γραμμένο σὲ λαμπροὺς στίχους— θεατρικὸ ἔργο «Πανδώρα», δπον ἀντι-*

παρατάσσει διὰ Γκαῖτε τὸν Προμηθέα στὸν Ἐπιμηθέα. Ὁ πρῶτος εἶναι ἡ ἐνσάρκωση τοῦ κλασικοῦ πνεύματος τῆς Ἑλλάδος. Εἶναι διὰ πλάστης. Ὁ δεύτερος, διὰ Ἐπιμηθέας, εἶναι ἡ ἐνσάρκωση τοῦ ρομαντικοῦ πνεύματος. Προτιμοῦσε τὸ σκότος, τὴν νύχτα. Γεννήθηκε γιὰ τὰ θυμᾶται τὸ παρελθόν, τὰ μετανοεῖ, τὰ θέλει τὰ ἀνακαλέσει στὴ ζωὴ διὰ πέρασε γιὰ πάντα καὶ δὲν μπορεῖ τὰ ἀνακληθεῖ. Ζεῖ στὸ «θολὸ βασίλειο» τῶν δυνατοτήτων, ποὺ δὲν παίρουν μορφή, δὲ γίνονται πραγματικότητα. Θαυμαστὴ εἶναι στὸ ἔργο αὐτὸς ἡ ἐκφραση καὶ τῶν δύο ἀντίθετων τάσεων. Τὸ ᾖδιο μποροῦμε τὰ ποῦμε καὶ γιὰ τὸ «ἐπεισόδιο τῆς Ἐλένης» (στὸ Δεύτερο Μέρος τοῦ «Φάονστ»), ποὺ τὸ ἐπικαλεῖται καὶ διὰ Κωνσταντίνος Τσάτσος γιὰ τὰ πεῖ, διὰ διὰ Γκαῖτε τῆς Ἐλένης καὶ διὰ Γκαῖτε τοῦ «Βέρθερον» εἶναι ἀντίποδες. Ναί, εἶναι ἀντίποδες, ἀλλὰ καὶ στὸ ἐπεισόδιο τῆς Ἐλένης ὑπάρχει διὰ Βέρθερος, διὰ ρομαντικὸς Γκαῖτε. Ὁ Εὐφορίων, διὰρπός τοῦ πνευματικοῦ γάμου τῆς φραΐας Ἐλένης καὶ τοῦ Φάονστ, τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ Βορρᾶ, γεννήθηκε μὲν δύο φύσεις. Πήρε ἀπὸ τὴν μητέρα τον τὴν δμορφιά, τὴν κλασικὴν ἐλληνικὴν μορφήν. Καὶ πήρε ἀπὸ τὸν πατέρα τον, ἀπὸ τὸν Φάονστ, τὴν τάση πρὸς τὸ ἄπειρο, πρὸς τὸ ἄφθαστο, πρὸς τὸ ἄμετρο, καὶ τσακίζεται, ὅταν—χωρὶς νάχει γεννήθει μὲ φτερὰ ἡ χωρὶς νάχει φορέσει τεχνητὰ φτερὰ—ἐπιχειρεῖ τὰ πετάξει. Πλάθοντας τὸν Εὐφορίωνα εἶχε διὰ Γκαῖτε στὸ νοῦ τον καὶ τὸν Μπάιρον, τὸν βόρειο ποιητή, ποὺ πέταξε στὴν Ἑλλάδα καὶ ἐπεσε. Τὸν Μπάιρον τὸν εἶχε κατενοδώσει διὰ Γκαῖτε μὲν ποίημα—“Ein freundlich Wort” εἶναι διὰ τίτλος τον—, ποὺ τὸ ἔλαβε διὰ βόρειος ποιητής, στὶς 24 Ιονίου τοῦ 1823, πάνω στὸ ἀγγλικὸ μπρίκι “Ηρακλῆς”, ὅταν τὸ μπρίκι ἥταν ἔτοιμο τὰ ἀποπλεύσει ἀπὸ τὸ Λιβύον γιὰ τὰ ἐλληνικὰ νερά. (Μιὰ ἔμμετρη μετάφραση τοῦ ποιητικοῦ μηνύματος τοῦ Γκαῖτε πρὸς τὸν Μπάιρον διφείλονται στὸν Λευτέρην Αλεξίου, καὶ μιὰ καλὴ πιστὴ μετάφραση σὲ πεζὸ λόγο στὸν Β. Ι. Λαζαρᾶ).

Κανένας ἀπὸ ὅσους μελέτησαν τὸν Γκαῖτε καὶ ἐμβάθυναν στὰ ἔργα τον καὶ στὸ ὄφος τῆς ζωῆς τον δὲν ἥταν τόσο πολύπλευρος ὅσο διὰ τοῦ διαδοσης διὰ Γκαῖτε. Γι’ αὐτὸ καὶ διαθένας τους εἶδε προπάντων τὶς πλευρές ἐκεῖνες τοῦ Γκαῖτε, ποὺ ταίριαζαν μὲ τὸ δικό τον πνεῦμα ἡ—καὶ ἀν εἶδε καὶ τὶς ἄλλες πλευρές τον—τὶς θεώρησε λιγότερο ἀξιοπρόσεχτες. Τὸ ἔργο τοῦ Friedrich Gundolf, ποὺ φέρει τὸν ἀπλὸ τίτλο “Goethe” (πρώτη ἐκδοση 1916), ἀποτελεῖ χωρὶς ἄλλο τὴν πιὸ συστηματικὴ—καὶ μάλιστα τὴ λαμπρότερη—προσέγγιση στὸ πνεῦμα καὶ στὰ ἔργα τοῦ Γκαῖτε. Λείπει, ὅμως, ἀπὸ τὸ ἔξοχο ἔργο τοῦ Gundolf, ποὺ ἥταν διὰ πρωτόκλητος τῶν μαθητῶν καὶ ἀποστόλων τοῦ ποιητῆ Stefan George, ἡ ἐκτίμηση τῆς πλευρᾶς ἐκείνης τοῦ Γκαῖτε, ποὺ ἔκαμε τὸν Albert Schweitzer ἡ ἀγαπήσει καὶ τὰ θαυμάσει στὸ πρόσωπο του ὅχι τὸν Τιτάνα, ἀλλὰ τὸν μόνο μεταξὺ τῶν πνευ-

ματικῶν δημιουργῶν (“diesen Grossen unter den geistig Schaffenden”), ποὺ δὲν ἔθεώρησε καμιὰ δονλειά, καμιὰ “πρακτικὴ ἀπασχόληση” (“keine praktische Beschäftigung”) ἀσυμβίβαστη μὲ τὸ κῦρος τοῦ, κατώτερη ἀπὸ τὸν ἑαυτό τοῦ (“unter seiner Würde”).

‘Ο Michael Landmann (στὸ βιβλίο τοῦ “Figuren um Stefan George. Zehn Porträts”, Castrum Peregrini Presse, Amsterdam 1982) διηγεῖται, ὅτι ἡ Gertrud Kantorowicz, μιὰ θαυμάσια γυναικά, ποὺ δέκα πέντε χρόνια μετὰ τὸ θάνατό της ἐκδόθηκε τὸ ἔργο της “Vom Wesen der griechischen Kunst” (1961), ἔλεγε πώς ὁ Γκαῖτε ἤταν «έλληνικώτερος» ἀπὸ τὸν Hölderlin λόγῳ τῆς «πολυσχιδοῦς δραστηριότητάς του» (“seiner vielfältigen Wirksamkeit willen griechischer gewesen sei als Hölderlin”). Βλέπομε, λοιπόν, ὅτι ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν κύριο τοῦ Stefan George —ἡ Gertrud Kantorowicz εἶχε συνδεθεῖ, ὅπως καὶ ὁ πιστὸς μέχρι τοῦ θανάτου τοῦ (1918) φίλος της Georg Simmel, μὲ τὸν ποιητὴ καὶ τὸν κύριο τοῦ— προέκυψε μιὰ κρίση γιὰ τὸν Γκαῖτε ποὺ συμπίπτει λόγῳ ἡ πολὺ μὲ τὴν κρίση τοῦ Schweitzer. ‘Ο Γκαῖτε ὅχι μόνο ξεχωρίζει μὲ τὴν «πολυσχιδῆ δραστηριότητά του», μὲ τὶς «πρακτικὲς ἀπασχολήσεις του», ποὺ δὲν τὶς θεωροῦσε διόλου κατώτερες ἀπὸ τὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ ἐτοποθέτησε καὶ στὴν κοσμοθεωρία του τὴν «Πράξη» —ὅπως θὰ ἴδοιμε, ὅχι δποιαδήποτε πράξη— παραπάνω ἀπὸ κάθε τὶ ἄλλο, ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὸν Λόγο ποὺ δὲν μετουσιώνεται σὲ Πράξη.

Τὴ σημασία, ποὺ ἔχει ἡ τελευταία φάση τῆς πορείας τοῦ Φάονστ ἐπὶ τῆς γῆς, τὴ μεγάλη σημασία, ποὺ ἔχει ἡ στροφή του —ἄρα καὶ ἡ στροφὴ τοῦ ἴδιου τοῦ Γκαῖτε— πρὸς ὅτι εἶναι πρακτικὰ ὀφέλιμο γιὰ τὸ ἀνθρώπινο γένος, ἐπρόσεξε καὶ ἐτόνισε καὶ ὁ κορυφαῖος τῶν νεοκαντιανῶν τῆς Χαϊδελβέργης, ὁ Heinrich Rickert. Στὸ ἔργο τοῦ “Goethes Faust. Die dramatische Einheit der Dichtung” (1932), κατέδειξε ὁ Rickert τὴν ἀπόλυτη ἔνότητα —ἔνότητα ποὺ εἶχε ἀμφισβητηθεῖ ἀπὸ τὸν Georg Gottfried Gervinus καὶ ἀπὸ ἄλλονς— τοῦ μεγαλονοργίματος τοῦ Γκαῖτε, ἀπὸ τὸν «Πρόλογο στοὺς Οὐρανοὺς» ὥς τὸν Ἐπίλογο τοῦ Δεύτερου Μέρους. ‘Ο Gundolf παρατηρεῖ ὅτι ἡ «Στιγμή», ἡ μεγάλη, ποὺ θὰ ἔκανε τὸν Φάονστ νὰ θέλει νὰ τῆς πεῖ «Σταμάτα λοιπόν! Είσαι τόσο ὠραία» (“Verweile doch! Du bist so schön?”) ἥρθε οὐσιαστικὰ στὴν τοίτη Πράξη τοῦ Δεύτερου Μέρους, («στὸ ἐπεισόδιο τῆς Ἐλένης»). Ἐδῶ βρίσκεται πράγματι τὸ κορύφωμα τῆς χαρᾶς τῶν ματιῶν τοῦ Φάονστ. Ἀλλὰ ὁ Φάονστ δὲ λέει «Σταμάτα» στὴ στιγμὴ ἐκείνη. Τὸ λέει, ἀφοῦ ἔχει κάσει καὶ τὴ Μαργαρίτα, καὶ τὴν ὠραία Ἐλένη, καὶ τὸν Εὐφρόσινα, ἀφοῦ ἔχει ζήσει καὶ ξεπεράσει τὸν πόθο γιὰ ἐπίγειες ἀπολαύσεις καὶ τὴ βέβηλη ἐπιθυμία γιὰ ἀπεριόδιστη ἔξουσία ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸ λέει, ἀφοῦ ἔχει ἀκούσει τὸ θαυμάσιο τραγούδι τοῦ πνογοφύλακα Λυγκέα, ποὺ χαίρεται τὴν ὁμορφιὰ

τοῦ κόσμου, καὶ ἀφοῦ ἔχει πεῖ, ἀκούγοντας τὸ τραγούδι τοῦτο, ὅτι τώρα πιὰ εἶναι ἀργὰ γιὰ νὰ ἀρκεσθεῖ στὴ θέα τοῦ κόσμου. Τὸ λέει, ὅταν ἔχει φθάσει στὴν ἵδια ἀλήθεια, ποὺ κυριαρχεῖ καὶ στὸ Δεύτερο Μέρος τοῦ «Βίλχελμ Μάιστερ» ("Wilhelm Meisters Wanderjahre"), στὴν ἀλήθεια, ὅτι ἡ πιὸ μεγάλη ἀποστολὴ τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς εἶναι ἡ Πράξη, ὅχι ἡ ὁποιαδήποτε πράξη, ἀλλὰ ἐκείνη, ποὺ μπορεῖ νὰ ὠφελήσει καὶ νὰ κάμει εὐτυχέστερο —μὲ ἀποστράγγιση βαλτωδῶν περιοχῶν, μὲ ἀπώθηση τοῦ ἀπειλητικοῦ πελάγους, μὲ αὔξηση τῶν καλλιεργούμενων περιοχῶν, μὲ κάθε εἰδονς εὐεργετικὰ τεχνικὰ ἔργα, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἐλεύθερην ζωὴν τοῦ λαοῦ ἐπάνω σὲ ἐλεύθερη γῆ — τὸ ἀνθρώπινο γένος. Καὶ γιὰ νὰ πεῖ στὴν «Στιγμὴν» τὴν μεγάλη λέξην «Σταμάτα», δὲν περιμένει ὁ Φάονστ νὰ ἐκπληρωθεῖ τὸ μέγα αὐτὸν ὄντειο, ποὺ περιέχει «τὸ ἔσχατο τῆς σοφίας πόρισμα» ("der Weisheit letzten Schluss"). Ἀφοῦ λέει, ὅτι —ἄν γίνονται ὅσα ὄντειρενται γιὰ τὸ καλὸ τῆς ἀνθρωπότητας — «θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ στὴ Στιγμή: Σταμάτα λοιπόν! Εἴσαι τόσο ωραία!», φθάνει στὴν κρίσιμη ωήση, ποὺ σημαίνει ἔμμεσα τὴν καταπάτηση τῆς συμφωνίας τον μὲ τὸν Μεφιστοφελῆ. Λέει: «Μέσ' στὸ προαισθημα μᾶς τέτοιας ὑψηλῆς εὐδαιμονίας, ἀπολαμβάνω κιόλας τώρα τὴν ὑψιστη Στιγμή!» — Καὶ προφέρει ὁ Φάονστ τὰ λόγια αὐτά, ἀφοῦ —λίγο πρὸν— ἔχει τυφλωθεῖ. Καὶ αὐτοστιγμένη —ἀφοῦ ὀνόμασε ὅτι γι' αὐτὸν εἶναι ἥδη ὡς προαισθημα ἡ «ὑψιστη Στιγμή» — πεθαίνει. Πεθαίνει, ἀλλὰ καὶ σώζεται. Τὸ Δεύτερο Μέρος τοῦ «Φάονστ» καταλήγει σ' ἑνα «Μυστήριο» ὑψηλοῦ ποιητικοῦ λόγου καὶ μεγάλου ἥθικου νοήματος. Οἱ μετανοημένες μεγάλες ἀμαρτωλές, ποὺ εἶχε σώσει ὁ Ἰησοῦς, ἰκετεύονταν τὴν Θεομήτορα νὰ συγχωρήσει τὸν Φάονστ. Στὴν ἐκκληση τῆς Μαργαρίτας, ποὺ ἔχει μπεῖ ἀνάμεσά τους, ἀνταποκρίνεται ἡ *Mater Gloriosa*. Καλεῖ τὴν Μαργαρίταν ἢντε στὴν πιὸ ὑψηλὴ σφαίρα τῆς σωτηρίας, βεβαιώνοντάς την ὅτι, ὅταν αἰσθανθεῖ ὁ Φάονστ τὴν παρονσία της, θὰ τὴν ἀκολονθήσει. Καὶ ὁ «Chorus Mysticus» κλείνει ὁλόκληρο τὸ ἔργο μὲ τοὺς στίχους: «Τὸ αἰώνια Γυναικεῖο/μᾶς τραβάει ποντά του» ("Das Ewig Weibliche/zieht uns hinan").

Στὸν θαυμάσιο αὐτὸν «Ἐπίλογο» —στὸ «Μυστήριο» ποὺ ἀκολουθεῖ τὸ θάρατο τοῦ Φάονστ — ἔδωσε ὁ Rickert μιὰ ἐρμηνεία, ποὺ ἀνταποκρινόταν στὴ δική του φιλοσοφία τῶν «ἀξιῶν». Εἶπε, ὅτι ὁ Γκαΐτε προχωρεῖ, ἀλλὰ «χωρὶς νὰ τὸ ἀναρρέῃ» ("ohne es aufzuhaben"), πέρα καὶ ἀπὸ τὸ «ιδεῶδες τῆς κοινωνικοθικῆς ἐλευθερίας» ("über das Ideal der sozialethischen Freiheit") ποὺ διακήρυξε ὁ Φάονστ πρὸν ἀπὸ τὸ θάνατό του, καὶ ὅτι ἔφθασε σὲ μιὰ «έρωτικὰ προσδιορισμένη στάση ἀπέναντι τῆς ζωῆς» ("eine erotisch bestimmte Stellung zum Dasein"). Στὶς σφαῖρες τῶν «ἀξιῶν» ὁ Rickert εἶχε περιλάβει καὶ τὸ «Ἐρωτικὸν» ("die Erotik"), πράγμα ποὺ εἶχε ἀναγκάσει κάποτε, πρὸν ἀπὸ τὸ 1920,

τὸν καλό τον φίλο Max Weber (τὸ περιστατικὸ αὐτὸ τὸ διηγεῖται ὁ Karl Jaspers στὴ «Φιλοσοφικὴ Αὐτοβιογραφία» τον, «Philosophische Autobiographie» : «Philosophen des 20. Jahrhunderts», herausgegeben von Paul A. Schilpp. Kohlhammer 1953) νὰ τοῦ κάμει μιὰ δημητικὴ παρατήρηση («das ist ja alles Unsinn», τοῦ εἰπε). Μιὰ πολὺ σημαντικότερο—ἀλλὰ ύπερβολικὰ τολμηρὴ—έρμηνεία τοῦ (‘Επιλόγου) τοῦ «Φάονστ» ὀφείλονται στὸν Otfried Eberz, ἵνα δεινὸ κλασικὸ φιλόλογο, ποὺ διακρίθηκε ὡς ἔρμηνευτής τοῦ Πλάτωνος, καὶ ἔφθασε, ἀργότερα, στὴ συγκρότηση μᾶς ἴδιορρυθμῆς φιλοσοφίας τῆς ἰστορίας. Στὴ λαμπρὴ πραγματεία του, ποὺ ἐκδόθηκε ἵνα χρόνο μετὰ τὸ θάνατό του, καὶ ποὺ φέρει τὸν τίτλο : «Die drei Dichtungen vom Schicksal des Abendlandes. Aeneis, Commedia, Faust» (1959), δ Eberz ὅχι μόνο δὲν θεωρεῖ ἥθικὰ θετικὰ καὶ σωτήριο (ὅπως τὸ θεωρεῖ ὁ Rickert) τὸ τελευταῖο βῆμα τοῦ Φάονστ ποὺν ἀπὸ τὸ θάνατό του, ἀλλὰ παρατηρεῖ, ὅτι ἡ «σοσιαλιστικὴ θεοποίηση» («Vergötterung») τῆς παραγωγῆς καὶ τῆς ἐργασίας εἶναι ἔξιστον «ἀπάνθρωπη» («unmenschlich») ὅσο καὶ ἡ «καπιταλιστικὴ» θεοποίηση τῆς παραγωγῆς καὶ τῆς ἐργασίας. Στὴν τελευταία φάση τῆς ζωῆς τοῦ Φάονστ βλέπει δ Eberz τὸν Γκαῖτε νὰ προφητεύει τὴν ἐπικράτηση τοῦ σοσιαλισμοῦ σὰν τὴν τελευταία φάση, ποὺν ἀπὸ τὴν ὄριστικὴ ἐκπνοή του, τοῦ ἀνδροκρατούμενον δυτικοῦ πολιτισμοῦ, καὶ λέει δτι δ Eberz τὸν (‘Επίλογο) τοῦ «Φάονστ», ἔριξε τὴν ματιά του πέρα κι' ἀπὸ τὸ σοσιαλισμό, πέρα καὶ ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ, καὶ εἰδε τὰ ἔρχεται ἔνας ἀλλος κόσμος, μιὰ ἄλλη ἐποχή, ὅπου—νῦστερος ἀπὸ τοιῶν χιλιάδων ἐτῶν ἀνδροκρατία—θὰ χάσει δ ἄντρας τὸ «πνευματικὸ μονοπάλιο» καὶ θὰ ἀναγεννηθεῖ καὶ δ ἕιδος κάτω ἀπὸ τὸ γυναικεῖο νόμο (τῆς θεᾶς τῆς Σοφίας καὶ τῆς Ἀγάπης). Εἴθε νὰ ἔχει δίκιο δ Otfried Eberz, ἀντλώντας ἀπὸ τὸν (‘Επίλογο) τοῦ «Φάονστ» τὴν θαυμάσια, ἀλλὰ καὶ παράδοξη, αὐτὴ προφητεία.

Θὰ ἀποφύγω τὶς τολμηρὲς αὐτὲς ἔρμηνεις τοῦ (‘Επιλόγου) τοῦ «Φάονστ». Μοῦ ἀρχεῖ νὰ πᾶ, ὅτι τὸ «Μυστήριο», ποὺ ἀκολουθεῖ τὸ θάνατο τοῦ Φάονστ, εἶναι ἡ ποιητικὴ ἐπιβεβαίωση τῆς σωτηρίας του, ποὺ ἔχει ἥδη συντελεσθεῖ στὴν τελευταία φάση τῆς ἐπίγειας ζωῆς του, δταν—νῦπερνικώντας ὄριστικὰ ὅλα ὅσα τὸν εἶχαν γοητεύσει ὡς τότε, ὅλα ὅσα τοῦ εἶχε προσφέρει δ Μεφιστοφελῆς, δταν ἴκανοποιοῦσε τὶς μάταιες ἐπιθυμίες του—ποθεῖ νὰ βοηθήσει, μὲ πράξεις ὠφέλιμες, τὸ ταλαιπωρημένο ἀνθρώπινο γένος, καὶ ἀκνούνται ἔτσι τὴν συμφωνία του μὲ τὸν Μεφιστοφελῆ. Ο Rickert ποὺ δίνει, δπως εἰπαμε, καὶ στὸ «Μυστήριο», ποὺ ἀκολουθεῖ τὸ θάνατο τοῦ Φάονστ, ἓνα ἴδιαίτερο νόημα, ἓνα νόημα δμως ποὺ «ξεπερνάει, κωρίζει νὰ τὸ ἀγαρεῖ, τὸ ἰδεῶδες τῆς κοινωνικοθικῆς ἐλευθερίας», παρατηρεῖ δτι τὸ μέγα ποιητικὸ ἔργο τοῦ Γκαῖτε, στὴν τελευταία φάση τῆς ἐπίγειας

ζωῆς τοῦ Φάουντ, εἶναι «πιὸ καντιανὸ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Κάντ (kantischer als Kant selbst)». Αἱ μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ διατυπώσω κάποια ἀμφιβολία γιὰ τὴν ὁρότητα τοῦ συμπεράσματος αὐτοῦ. Ἡ «κατηγορικὴ προσταγὴ» (“der kategorische Imperativ”) τοῦ Κάντ εἶναι ἀνεξάρτητη ἀπὸ κάθε ἐμπειρικὸ περιεχόμενο. Δὲν εἶναι, βέβαια, ἀσχετή πρὸς τὰ ἡθικὰ ἢ ἀνήθικα κίνητρα ἐκείνου, ποὺ τὴν ἀκολούθει, ὅπως Ισχρίζεται ὁ Schopenhauer στὴν πραγματεία τοῦ “Über die Grundlage der Moral” (1840). Εἶναι, ὅμως, πράγματι —ἢ θέλησε ὁ Κάντ νὰ εἶναι— ἐμπειρικὰ οὐδέτερη. Ἡ ίσχὺς τῶν ἡθικῶν προσταγμάτων τοῦ Κάντ δὲν ἔξαρτᾶται ἀπὸ τὴν συγκεκριμένη κοινωνικὴ ὡφελιμότητα τῶν πράξεων ἐκείνου ποὺ τὰ ἀκολούθει. Ἀντιδρώντας στὸν «ἀφελιμισμό», ποὺ εἶχε ἀρχίσει νὰ ἐπικρατεῖ στὶς μέρες τοῦ στὴν Ἀγγλία, ἐπιχείρησε ὁ Κάντ νὰ θεμελιώσει τὴν Ἡθικὴν σὲ προστάγματα ἀπαλλαγμένα ἀπὸ κάθε «ὑποθετικὸ» νόημα, ἀπὸ κάθε ἐμπειρικὸ περιεχόμενο, ἀπὸ κάθε ἐμπειρικὰ συλληπτὸ σκοπό. Ο Γκαῖτε δὲ θέλησε νὰ ἀρκεσθεῖ σὲ μιὰ τόσο ἀφροδιμένη Ἡθική. Άλλὰ δὲν ἀνέχθηκε οὕτε τὸν ὡφελιμισμὸ ὃς κριτήριο τῆς Ἡθικῆς. Ἡ ὡφελιμιστικὴ ἡθικὴ τοῦ Jeremy Bentham, συννοφασμένη μὲ ἀκρατο ἀτομικισμό, διασταυρώθηκε στὰ ἔργα τοῦ φίλου τοῦ James Mill —ἀργότερα καὶ στὰ ἔργα τοῦ γιοῦ τοῦ τελευταίου, τοῦ John Stuart Mill —μὲ τὴν οἰκονομικὴ θεωρία τοῦ φιλελευθερισμοῦ. Τὸ ἀτομο τοποθετήθηκε ἐτοι παραπάνω ἀπὸ τὸ κοινωνικὸ σύνολο. Ο Γκαῖτε, ἀντίθετα, ἔκαμε τὸν Φάουντ, στὴν τελευταία φάση τῆς ζωῆς του, νὰ ὑπερνικήσει τὸν ἑαυτό του ὡς ἀτομο, ὡς φορέα ἀτομικῶν ἐπιθυμιῶν καὶ ἀναγκῶν. Ο Γκαῖτε διακήρυξε, ὅτι ὑπέρτατο καθῆκον τοῦ ἀνθρώπου εἶναι νὰ πράττει ὅχι ἀπλῶς ὅ, τι δὲν βλάπτει τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ ὅ, τι ὡφελεῖ τοὺς ἄλλους, καὶ μάλιστα ὅ, τι ὡφελεῖ δλόκληρο τὸ ἀνθρώπινο γένος. Ἀν εἶναι, λοιπόν, τὸ μέγα ποιητικὸ ἔργο τοῦ Γκαῖτε, στὴν τελευταία φάση τῆς ζωῆς τοῦ Φάουντ, «πιὸ καντιανὸ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Κάντ», εἶναι ὅχι μὲ τὴν ἔννοια, ποὺ ἔδωσε στὴ φράση αὐτὴν ὁ Rickert, ἀλλὰ μὲ τὴν ἔννοια, ὅτι ὁ Γκαῖτε πῆγε πέρα κι ἀπὸ τὸν Κάντ, ὅπως πῆγε πέρα κι ἀπὸ τὴν ὡφελιμιστικὴ ἡθικὴ τοῦ οἰκονομικοῦ φιλελευθερισμοῦ.

Ἄς ἀκούσουμε, πῶς κρίνει τὴν τελευταία φάση τῆς ἐπίγειας ζωῆς τοῦ Φάουντ —ἀπὸ μαρξιστικὴ σκοπιὰ —ἢ A. Μαλγιούροβα (A. Maljurowa) σὲ μιὰ πραγματεία της ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ ἔτος 1949 (βλ. Heinz Kindermann, “Das Goethebild des 20. Jahrhunderts”, 1966, σελ. 694). «Μὲ ἀσυνήθη δύναμη», γράφει ἡ Μαλγιούροβα, «ἐκφράζεται ἐδῶ ἡ πεποίθηση τοῦ Γκαῖτε, ὅτι στὴν ἔργασία, στὴν κοινωνικὴ ὡφέλιμη δραστηριότητα, βρίσκεται ὁ τελικὸς σκοπὸς τῆς ζωῆς καὶ ἡ πηγὴ κάθε προόδου (...). Γιὰ τὸν Γκαῖτε, ὅμως, τὸ δραμα τοῦ μέλλοντος ἐκείνου, δπον ἡ κοινωνικὴ ὡφέλιμη δραστηριότητα θὰ εἶναι ἡ πηγὴ

τῆς ζωῆς, είναι ἀρρηκτα συννφασμένο καὶ μὲ τὴν ὑπαρξη ἐλεύθερον λαοῦ ἐπάνω σὲ ἐλεύθερη γῆ (“*Solch ein Gewimmel möcht ich sehn,/Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn?*”). Αὐτὸ τὸ τονίζει ἰδιαίτερα —ἀπὸ μαρξιστική, ἐπίσης, σπουδιὰ— δ συντάκτης τοῦ ἀρθροῦ “*Goethe*” στὸ ἐξαίρετο δίτομο «*Λεξικὸ γερμανόφωνων συγγραφέων*» (“*Lexikon deutschsprachiger Schriftsteller*”, Leipzig 1972). Τὸ ἀρθρο τοῦτο, ποὺ είναι ἔνα πολυσέλιδο δοκίμιο ὑψηλῆς φιλολογικῆς στάθμης, κλείνει μὲ τὶς ἀκόλουθες παρατηρήσεις γιὰ τὸν «Φάονστ»: «Αὐτὸ τὸ βαθύτατο καὶ πιὸ ἐντυπωσιακὸ ἔργο τῆς γερμανικῆς λογοτεχνίας (...) ἔγινε τὸ σύμβολο (*Sinnbild*) τοῦ δημιουργικοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς ἴστορίας τῆς ἀνθρωπότητας γενικά. Ξεκινώντας ἀπὸ τὸ ζωντανὸ θρύλο τοῦ Φάονστ, τοῦ ἐξορκιστῆ τοῦ διαβόλου, καὶ ἀφομοιώνοντας ὀλόκληρο τὸν πλοῦτο τῶν ἐπιστημονικῶν, ἡθικῶν, φιλοσοφικῶν καὶ πολιτικῶν γνώσεων τοῦ καιροῦ του, τὸ τεράστιο —ἀπὸ κάθε ἀποψη τέλειο— ποιητικὸ ἔργο περιέχει μὰ βασισμένη σὲ βαθύτατη κατανόηση ἐρμηνεία τῆς πολυσήμαντης ἀνθρώπινης ζωῆς, ποὺ εἰκονίζεται μὲ ἀριστοτεχνικὴ διαλεκτικὴ (πολικότητα). Χρησιμοποιώντας ἔνα πλῆθος ἐκφραστικῶν μέσων, ποὺ μᾶς δείχνουν ταυτόχρονα τὴ στυλιστικὴ καλλιτεχνικὴ ἐξέλιξη τοῦ ποιητῆ, ἐκδηλώνει τελικὰ δ Γκαῖτε —δ Φάονστ— τὴν πίστη τον στὴν πλούσια σὲ νοήματα πρακτική, κοινωνικὰ ὥφελιμη δραστηριότητα ὡς τὸ ἀνώτατο ἀξίωμα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, καὶ βλέπει νὰ πραγματοποιεῖται τὸ ἀξίωμα αὐτὸ σ’ ἔνα μεγαλειώδες δράμα ἐλεύθερον λαοῦ ἐπάνω σὲ ἐλεύθερη γῆ. Στὸν Φάονστ —σύμβολο τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ τείνει ὅλο καὶ πιὸ πέρα— είναι διοφάνερη ἡ ἐξέλιξη μιᾶς ὀλόκληρης ἐποχῆς, ἀπὸ τὸ ἔκεινημα τῆς ἀστικῆς κοινωνίας ὡς τὸν πυρήνα τῆς ἐννπάρχοντας στὴν κοινωνία αὐτὴν προβληματικῆς, καὶ ἀκόμα πιὸ πέρα, ὡς τὸν συμβολικὰ ὑποδηλούμενο δρόμο ὀλόκληρον τοῦ ἀνθρώπινου γένουν». Μποροῦμε, λοιπόν, νὰ ποῦμε, ὅτι τὸ πνεῦμα τοῦ Γκαῖτε —σύμφωνα καὶ μὲ τὴν ἐρμηνεία αὐτὴν ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴ γραφίδα ἐνὸς λογίου τῆς Ἀνατολικῆς Γερμανίας— προχώρησε (κι αὐτὸ τὸ εἶδε σωστὰ καὶ δ *Otfried Eberz*) πέρα ἀπὸ τὸν ἀτομικισμὸ καὶ τὸν καπιταλισμό, ἀλλὰ καὶ πέρα ἀπὸ τὸν μέχρι σήμερα ἴστορικὰ ὑπαρκτὸ σοσιαλισμό.

Καὶ στάθηκε δ Γκαῖτε πέρα κι ἀπὸ μιὰν ἄλλη ἀντινομία, ποὺ ἐνδημεῖ στὸ εὐρωπαϊκὸ πνεῦμα. Πάλεψε —καὶ ἐξακολούθει νὰ παλεύει— τὸ εὐρωπαϊκὸ πνεῦμα μεταξὺ δύο ἀκρως ἀντίθετων τάσεων πού, δπως διαμορφώθηκαν τελικὰ μετὰ τὸν ΙΗ' αἰώνα, πῆραν τὶς χαρακτηριστικὲς ὄνομασίες («ἰδεαλισμὸς») καὶ («ὅλισμός»). «Ο Γκαῖτε, ἀν καὶ ἔζησε στὴν ἐποχὴ τῶν μεγάλων φιλοσοφικῶν συστημάτων (*Kant, Schelling, Fichte, Hegel, Schopenhauer*), ἀπέφυγε τὸν ἀφροδημένο λογισμό. “Οταν ἦταν νέος, εἶχε ἐπηρεασθεῖ ἀπὸ τὸν Σπινόζα, ἀλλὰ

ξεπέρασε, χωρὶς τὴ βοήθεια τοῦ Κάρτ, τὴ δογματικὴ νοησιαρχία. Ἐγνώριζε πολὺ καλὰ καὶ τὸ προεπαναστατικὸ πνεῦμα τῶν Γάλλων ἐγκυλοπαιδιστῶν, ποὺ ἔτεινε πρὸς τὸν ὑλισμό, ἀλλὰ τιμοῦσε ἴδιαίτερα τὸν Diderot καὶ τὸν D'Alembert, ποὺ διαφύσθηκαν ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ μὲ τὸ ἔξοχο ὄφος τους, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη μὲ τὴν ἵκανότητά τους νὰ διαπραγματεύονται ἢ νὰ ἀφηγοῦνται συγκεκριμένα πράγματα, καὶ δὲν καταπιάστηκαν μὲ τὴν κατασκενὴ ἀφηρημένων θεωριῶν.

Στὶς 23 Αὐγούστου τοῦ 1794, δέκα χρόνια νεώτερος τον Friedrich Schiller, ποὺ εἶχε ἐπηρεασθεῖ ἀπὸ τὸν Κάρτ, ἔστειλε στὸν Γκαῖτε μιὰ μεγάλη ἐπιστολή, ποὺ εἶναι ἔνα θαυμάσιο ἔργο τέχνης, ἔνα μυημένο δρθολογισμοῦ ἀνάμεικτον μὲ ποιητικὴ ἔξαρση. Στὴν ἐπιστολὴν αὐτὴν περιέχονται καὶ οἱ ἀκόλουθες φράσεις: «Ο, τι (...) δύσκολα μπορεῖτε νὰ ξέρετε (γιατὶ τὸ Genie εἶναι γιὰ τὸν ἑαυτό του πάντα ἔνα μεγάλο μυστικό), εἶναι τὸ πόσο ὡραῖα συμφωνεῖ τὸ φιλοσοφικό Σας ἐνστικτο μὲ τὰ πιὸ καθαρὰ πορίσματα τοῦ Θεωρητικοῦ Νοῦ (der spekulativen Vernunft). Ἐκ πρώτης ὅφεως φαίνεται νὰ μὴν ὑπάρχουν πιὸ ἀντίθετα πράγματα ἀπὸ τὸ θεωρητικὸ πνεῦμα, ποὺ ξεκινάει ἀπὸ τὴν ἐνότητα, καὶ τὸ διαισθητικό, ποὺ ξεκινάει ἀπὸ τὴν πολλαπλότητα. "Ομως, ἀν τὸ πρῶτο ἀναζητεῖ, ἀγνὰ καὶ ἔντιμα, τὴν Ἐμπειρία, καὶ τὸ δεύτερο, μὲ αὐτοδύναμη σκέψη, τὸ Νόμο, τότε δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ συναντηθοῦν στὴ μέση τοῦ δρόμου».

Ἄλλὰ δὲ στάθηκε στὴ μέση τοῦ δρόμου. Ἀν τὸ εἶχε κάμει, θὰ εἶχε ζήσει μέσα του τὸ διχασμό, ποὺ ἔζησε μέσα του δὲ Schiller. Στὶς 31 Αὐγούστου τοῦ ἴδιου ἔτους 1794 γράφει δὲ Schiller στὸν Γκαῖτε: «(...) αἰλροῦμαι, σὰν ἐρμαφρόδιτο ὄν, ἀνάμεσα στὴν Ἔρνοια καὶ στὴν Ἐποπτεία, ἀνάμεσα στὸν Καρόνα καὶ στὸ Αἴσθημα (...). Συνήθως μὲ προλάβαινε δὲ ποιητής, δταν ἔπειπε νὰ φιλοσοφήσω, καὶ τὸ φιλοσοφικὸ πνεῦμα, δταν ἥθελα νὰ γράφω ποίματα. Ἀκόμα καὶ σήμερα μοῦ συμβαίνει νὰ παρενοχλεῖ ἡ φαντασία τὶς ἀφηρημένες» (θεωρητικὲς) «ιδέες μου, καὶ ἡ ψυχοὴ διάνοια τὴν ποίησή μου». Ξεπέρασε, βέβαια, καὶ δὲ Schiller τὸ διχασμὸ αὐτὸν στὰ μεγάλα ἔργα τῆς τελευταίας περιόδου τῆς ζωῆς του. Άλλὰ δὲ χρειάσθηκε ποτὲ νὰ ἀντιμετωπίσει τὸ δίλλημμα αὐτό. Ὁ ἀφηρημένος λογισμὸς δὲν ἐτάραζε ποτὲ οὔτε τὴν ποιητικὴ τὸν δημιουργία, οὔτε τὶς ἔρευνές του στὶς φυσικὲς ἐπιστῆμες. Δὲ χρειάσθηκε δὲ Γκαῖτε ποτὲ νὰ διαλέξει οὔτε μεταξὸ θεωρητικοῦ πνεύματος καὶ διαισθητικοῦ πνεύματος, οὔτε μεταξὺ νοησιαρχίας καὶ αἰσθησιαρχίας ἢ ἰδεονορατίας καὶ ὑλισμοῦ.

«Ο Albert Schweitzer εἶπε κάποτε —στὴν πρώτη διμιλία του γιὰ τὸν Γκαῖτε, ποὺ ἔκαμε στὴ Φραγκφούρτη στὸ 1928 (ὅλες οἱ διμιλίες του γιὰ τὸν Γκαῖτε συγκεντρώθηκαν σ' ἓνα τόμο, ποὺ ἐκδόθηκε τὸ 1950), δτι ὑπάρχουν δύο εἴδη φιλοσοφίας, ἡ φιλοσοφία ἐκείνη ποὺ ὑποτάσσει τὸν Κόσμο στὸ νοῦ τοῦ φιλοσό-

φον, καὶ ἡ «ἀφανῆς φιλοσοφία τῆς Φύσεως» («*die unscheinbare Naturphilosophie*»). Στὸ πρῶτο εἶδος φιλοσοφίας —αὐτὴ εἶναι δική μου παρατήρηση— ὑπάγονται καὶ ἡ νοητιαρχία καὶ ἡ αἰσθητιαρχία, καὶ ἡ ἰδεοκρατία καὶ ὁ ύλισμός. Τὸ δεύτερο εἶδος φιλοσοφίας, ἡ «ἀπέριτη, ἀπλὴ φιλοσοφία τῆς Φύσεως» («*die schliehende, einfache Naturphilosophie*»), ποὺ ὀδηγεῖ τὸν ἀνθρώπον ἀμεσα στὴν Φύση καὶ τὸν κάνει νὰ τὴν διασχίζει —νὰ διασχίζει τὸν Κόσμο— θριαμβευτικὰ μὲ τὴ γνώση καὶ τὴν πράξη του, βρῆκε —λέει ὁ *Schweitzer*— στὸν Γκαῖτε τὸν πιὸ ἔξοχο ἐκφραστή της.

Στὶς 18 Ὀκτωβρίου τοῦ 1827 ἐπισκέψθηκε ὁ Ἐγελος (*Hegel*) τὸν Γκαῖτε στὴν Βαιμάρη. Τὴ συνομιλία μεταξὺ τῶν δύο ἀνδρῶν, ποὺ στράφηκε γένω ἀπὸ τὸ πρόβλημα τῆς φιλοσοφικῆς διαλεκτικῆς, τὴν ἔχει καταγράψει ὁ *Johann Peter Eckermann*. Ὁ Γκαῖτε εἶπε στὸν Ἐγελο : «Ἐγκωμιάζω τὴ μελέτη τῆς Φύσεως (...). Ἔδω ἔχονμε νὰ κάνονμε μὲ τὸ ἀπειρα καὶ αἰώνια Ἀληθές, ποὺ δποιον δὲν ἐνεργεῖ καθαρὰ καὶ τίμια στὴν παρατήρηση καὶ στὸν χειρισμὸ τοῦ ἀντικειμένου του τὸν ἀπορρίπτει ἀμέσως ὡς ἀνεπαρκῆ». «Ἄν θεωρηθεῖ ἀναγκαῖο νὰ κατατάξουμε τὸν Γκαῖτε σὲ κάποια φιλοσοφικὴ συντροφιά, θὰ μπορούσαμε ἵσως νὰ ποῦμε, δτι τὸ πνεῦμα του κινήθηκε στὸ χῶρο, δπον εἶχαν κινηθεῖ τὰ πνεύματα τῶν προσωριατικῶν ἐκείνων, ποὺ δ Ἀριστοτέλης ὀνόμασε «φυσιολόγονς», στὸ χῶρο, δπον κινήθηκε οὐδιαστικὰ καὶ αὐτὸς δ *Πλάτων* στὸν *«Τίμαιο»*, στὸ διάλογο «περὶ φύσεως», ποὺ στὸ κέντρο του —ἀντίθετα ἀπ' ὅ,τι συμβαίνει στοὺς ἄλλους διαλόγους του— δὲν βρίσκεται ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ ἡ ψυχὴ τοῦ Κόσμου, δ νοῦς τοῦ Θεοῦ. Κινήθηκε, δμως, τὸ πνεῦμα τοῦ Γκαῖτε στὸ χῶρο αὐτόν, δπως τὸν εἶχαν διενρύνει οἱ φυσικὲς ἐπιστῆμες ὡς τὶς μέρες του, καὶ δπως τὸν εἶχε καὶ δ ἴδιος ἀκόμα περισσότερο διενρύνει μὲ τὶς δικές του ἔρευνες καὶ μὲ μερικὲς προφητικές, θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε, σκέψεις ἡ τύξεις, ποὺ ἔκαμαν πολλοὺς φυσικοὺς ἐπιστήμονες τοῦ αἰώνα μας, ἀνάμεσά τους καὶ ἔναν ἀπὸ τοὺς κορυφαίους, τὸν *Werner Heisenberg*, νὰ θεωρήσουν τὸν Γκαῖτε ὡς πρόδρομο τῆς σύγχρονης βιολογίας καὶ, γενικώτερα, τῆς σύγχρονης φυσικῆς.

Ἐδῶ, δμως, πρέπει νὰ σταθοῦμε κάπως περισσότερο. Ἡ Φύση, δ *Κόσμος*, δὲν ἥταν γιὰ τὸν Γκαῖτε ἀπλὸ ἄθροισμα θετικῶν παρατηρήσεων. Ὁ θετικισμός, ποὺ —παράλληλα μὲ τὴν ἰδεοκρατία καὶ τὸν ύλισμό— ἀναπτύχθηκε στὸν *IΘ'* αἰώνα, καὶ βρῆκε τὴν κορύφωσή του στὸ φυσιολόγο *Du Bois-Reymond*, εἶχε ὑπερνικηθεῖ στὸ πνεῦμα τοῦ Γκαῖτε πρὸν ἀκόμα ἐμφανισθεῖ. Δύο χρόνια πρὸν ἀπὸ τὸ θάνατο τοῦ Γκαῖτε εἶχε ἀρχίσει ἡ ἔκδοση τῆς σειρᾶς τῶν τόμων τοῦ *Auguste Comte*, ποὺ φέρουν τὸ γενικὸ τίτλο «*Μαθήματα θετικῆς φιλοσοφίας*» («*Cours*

de philosophie positive"). Στὶς θετικὲς ἐπιστῆμες τοῦ ΙΘ' αἰώνα εἶχε ἐπικρατήσει —ἄσχετα καὶ πρὸς τὴν προσπάθεια τοῦ Auguste Comte καὶ τὸν θεμελιώσει φιλοσοφικὰ — διατητισμός. Ἐπορεπε νὰ φθάσουν δὲ Einstein, δὲ Max Planck, δὲ Werner Heisenberg, γιὰ νὰ δικαιωθεῖ ἡ στάση τοῦ Γκαῖτε ἀπέναντι τοῦ φυσικοῦ κόσμου. Ἡ θετικὴ σύλληψη καὶ ἐδομηνεία τῶν φυσικῶν φαινομένων ἔχει δρια, κανένας θετικὸς ὑπολογισμὸς — τὴν παρατήρηση αὐτὴ ἔκαμε δὲ Max Planck στὸ βιβλίο του "Positivismus und reale Aussenwelt" (1931) — δὲν μπορεῖ νὰ ἀποδεῖξει, ἀν ἵσχει ἡ δὲν ἵσχει μὲν ἀπόλυτη ἀκρίβεια ἔνας φυσικὸς νόμος. Ὑπάρχει πάντα κάτι πολὺ πιὸ πέρα ἀπ' ὅσα μᾶς προσφέρει ἡ ἐμπειρία, καὶ μάλιστα ὅχι μὲ τὴν ἔννοια, ποὺ ἔχει ἡ καντιανὴ διάκριση μεταξὺ φαινομένων καὶ ὄντως ὄντος, μιὰ διάκριση ποὺ δὲ Πλάτων τὴν εἶχε συνδέσει μὲν ἔνα μεταφυσικὸ μῦθο, ἀλλὰ μὲ τὴν ἔννοια ὅτι δὲν ἰδιος ὁ κόσμος τῶν φαινομένων, ἡ ἴδια ἡ Φύση, ἔχει μυστικά, ποὺ μόνο μιὰ τολμηρὴ ὑπόθεση μπορεῖ ἵσως κάπως νὰ τὰ πλησιάσει. Γιὰ τὴν πρόοδο τῆς ἐπιστήμης, λέει δὲ Γκαῖτε, «εἰναι οἱ ὑποθέσεις ἔξιστον ἀναγκαῖες ὅσο καὶ οἱ ἐμπειρίες καὶ οἱ παρατηρήσεις» ("sind Hypothesen so gut als Erfahrungen und Beobachtungen nötig"). Ξεκινώντας ἀπὸ τὴν παρατήρηση συγκεκριμένων — ἐμπειρικὰ συλληπτῶν — φαινομένων, ἔφθασε δὲ Γκαῖτε στὴν ἀκόλουθη ὑπόθεση: «Νὰ διχάζει ὅτι εἴναι ἐνωμένο, νὰ ἐνώνει ὅτι εἴναι διχασμένο, αὐτὴ εἴναι ἡ ζωὴ τῆς Φύσεως, αὐτὴ εἴναι ἡ αἰώνια Συστολὴ καὶ Διαστολή, ἡ αἰώνια Σύγκρισις καὶ Διάκρισις, ἡ εἰσπνοὴ καὶ ἡ ἐκπνοὴ τοῦ Κόσμου...» ("Das Geeinte zu entzweien, das Entzweite zu einigen, ist das Leben der Natur; dies ist die ewige Systole und Diastole, die ewige Synkrisis und Diakrisis, das Ein- und Ausatmen der Welt, in der wir leben, weben und sind"). Ἡ ὑπόθεση αὐτὴ τοῦ Γκαῖτε δὲν ἔγινε μόνο ἡ ἀφετηρία νεώτατων χημικοβιολογικῶν ἀνακαλύψεων, δπως παρατήρησε ἥδη δὲ Paul Walden πρὸ πεντίτα ἐτῶν, ἀλλὰ διατυπώθηκε στὸν αἰώνα μᾶς ἐκ νέου — καὶ μάλιστα μὲ προϋπόθεση τὸ τετραδιάστατο σύμπαν — ἀπὸ τὸν R. C. Tolman, ποὺ συμπλήρωσε τὴν θεωρία γιὰ τὴν προέλευση τοῦ κόσμου ἀπὸ ἕνα πνοήρα ἀσύλληπτα μεγάλης θεομοκρασίας, ποὺ ἄρχισε κάποτε νὰ διαστέλλεται, μὲ τὴν θεωρία, ὅτι ἡ διαστολὴ καὶ ἡ συστολὴ τοῦ σύμπαντος εἴναι δύο διαδικασίες, ποὺ διαδέχονται ἀέναα ἡ μία τὴν ἄλλη.

Ἡ κοσμοθεωρία τοῦ Γκαῖτε ἐπήγασε ταντόχρονα ἀπὸ τὸν ποιητή, τὸν στοχαστὴ καὶ τὸν ἐρευνητὴ τῆς φύσεως, ποὺ — δπως παρατηρεῖ δὲ Heinz Kindermann (εὐθ' ἀν.) — ἔχει ἀναγνωρισθεῖ πιὰ ὅτι εἴναι «τρία ἵσαξια μεταξὺ τους μεγέθη» ("drei einander ebenbürtige Größen"). Καὶ διαμορφώθηκε ἡ κοσμοθεωρία τοῦ Γκαῖτε πέρα καὶ ἀπὸ τὴν ἀντίθεση μεταξὺ ἰδεοκρατίας καὶ ὄλισμοῦ, ἀλλὰ καὶ πέρα ἀπὸ τὸ ρηχὸ φυσικοεπιστημονικὸ θετικισμὸ τοῦ ΙΘ' αἰώνα. Ὁ θετικισμὸς

ῆταν, βέβαια, ἔνα παροδικὸ φαινόμενο, δπως ἄλλωστε καὶ ὁ φυσικοεπιστημονικὸς ὑλισμὸς ποὺ ὑπῆρξε τέκνο του, καὶ ποὺ ἔσβησε μὲ τὸν Ernst Haeckel. Αὐτὰ ἔπειράστηκαν ἀπὸ τὶς ἴδιες τὶς φυσικὲς ἐπιστῆμες τοῦ αἰώνα μας. Ἡ ἀντίθεση, δῆμος, μεταξὺ ἴδεοκρατίας καὶ ὑλισμοῦ, εἰδικώτερα μεταξὺ ἴδεοκρατίας καὶ τοῦ ἐπιστημονικὰ ἀναπτυγμένου ἵστορικοῦ ὑλισμοῦ, διατηρεῖται καὶ δὲν θὰ πάψει νὰ ὑπάρχει, γιατὶ εἶναι βαθιὰ ριζωμένη στὸ ἀντιφατικὸ εὑρωπαϊκὸ πνεῦμα. Ὁ Γκαῖτε πού, δπως εἴπε δ Benedetto Croce, ἥταν ἔνα μοναδικὸ καὶ ἀνεπανάληπτο φαινόμενο, ποὺ μέσα του συνδυάσθηκαν στὸν πιὸ ὑψηλὸ βαθμὸ δ ποιητὴς καὶ δ σοφός, κρατήθηκε πέρα ἀπὸ τὴν ἀντίθεση αὐτή, χωρὶς νὰ μποροῦμε, βέβαια, νὰ ποῦμε δτι τὴν ἔπειρασε καὶ δτι ἔφθασε σὲ μιὰ διαλεκτικὴ σύνθεση, ποὺ εἶναι ἵσως ἀδύνατο νὰ ἔπιπενχθεῖ καὶ στὸ μέλλον.

Καὶ ἔρχομαι τώρα στὸ μήνυμα ἔκεινο τοῦ Γκαῖτε, ποὺ εἶναι ἵσως γιὰ τὴν ἐποχή μας τὸ πιὸ κρίσιμο, καὶ ποὺ μπορεῖ, ἀν τὸ ἐνστεργισθοῦν οἱ λαοὶ καὶ οἱ ἡγέτες τῶν λαῶν, νὰ εἶναι σωτήριο. Οἱ τρεῖς τελευταῖες δεκαετίες τῆς ζωῆς του συνέπεσαν μὲ τὴν πρώτη περίοδο τοῦ αἰώνα τῶν ἐθνοτίτων. Ὁ πατριωτισμός, ποὺ ὀδήγησε σὲ ἀπελευθερωτικοὺς ἀγῶνες ὑπόδοντων λαῶν, τῶν Ἑλλήνων, τῶν Πολωνῶν, τῶν Ἰταλῶν, τῶν Βουλγάρων, τῶν Σέρβων, τῶν Ἰρλανδῶν, τῶν Οδγυγιων, διασταυρώθηκε στὸν IΩ' αἰώνα καὶ μὲ τὴν ἐκδήλωση τοῦ ἐθνικισμοῦ τῶν μεγάλων —ἢ καὶ ἀλλων—εὑρωπαϊκῶν λαῶν. Ὁ ἐθνικισμός —ἔνα φαινόμενο οὐσιαστικὰ διαφορετικὸ ἀπὸ τὶς παλαιότερες μορφὲς ἴμπεριαλισμοῦ— ὑπῆρξε φυσικὸ καὶ ἰστορικὰ ἀναγκαῖο ἀποτέλεσμα τῆς ἀλλαγῆς —ἀδιάφορο ἀν τῆς πραγματικῆς ἢ ἐπιφανειακῆς ἀλλαγῆς— τῶν πρωταγωνιστῶν τῆς ἰστορίας. Μὲ δύο ἐπαναστάσεις τοῦ IH' αἰώνα, τὴν ἀμερικανικὴν καὶ κυρίως τὴν γαλλική, πρωταγωνιστὲς τῆς ἰστορίας ἔγιναν οἱ Λαοί. Οἱ ὑπήκοοι ἔγιναν πολίτες. Αὐτὸ εἴχε γίνει, βέβαια, καὶ παλαιότερα, ὅχι μόνο στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα ἢ τὴν Ρώμη ἀλλὰ καὶ σὲ μερικὲς πόλεις τῆς Ἰταλίας, προπάντων στὴ Φλωρεντία, καὶ σὲ κάποιες ἐλεύθερες γερμανικὲς πόλεις. Τὰ φαινόμενα, δῆμος, αὐτὰ ἥταν μεμονωμένα καὶ παροδικά, καὶ δὲν ἐπηρέασαν τὴν πορεία τῆς εὑρωπαϊκῆς ἰστορίας. Οἱ χώρες ἔγιναν τώρα γιὰ πρώτη φορὰ Ἐθνη. Ὁ Γκαῖτε ἥταν, σὲ ἡλικία σαραντατριῶν ἐτῶν, ἀπὸ τοὺς πρώτους ποὺ συνέλαβαν τὴν μεγάλη ἀλλαγή. Ὁταν στὶς 20 Σεπτεμβρίου τοῦ 1792, βρέθηκε στὸ πεδίο τῆς μάχης τοῦ Valmy, κατάλαβε ἀμέσως, δτι δ γαλλικὸς λαὸς ἥταν ἵσχυρότερος ἀπὸ τοὺς συνασπισμένους ἐναντίον του ἡγεμόνες, καὶ εἴπε τὸ ἴδιο βράδυ τῆς μάχης σὲ μιὰ συντροφιὰ γνωστῶν του τὰ βαρυσήμαντα λόγια: «Ἀπὸ ἐδῶ καὶ ἀπὸ σήμερα ἔσπινάει μιὰ νέα ἐποχὴ τῆς παγκόσμιας ἰστορίας, καὶ θὰ μπορεῖτε νὰ λέτε δτι εἴχατε παρενορεθεῖ». Τὰ λόγια αὐτὰ τὰ εἴπε στοὺς Γερμανοὺς ποὺ εἶχαν ἥττηθεῖ. Εἶδε τὴν μάχη τοῦ Valmy ὡς Εὐρωπαῖος, ὅχι ως Γερμανός.

‘Η ἀλλαγὴ τοῦ ροῦ ἡ καὶ τῆς κοίτης τῆς ἴστορίας, ποὺ διαπίστωσε ὁ Γκαῖτε στὶς 20 Σεπτεμβρίου τοῦ 1792, εἶχε μεγάλα θετικὰ ἀποτελέσματα, συνδυάσθηκε μὲ τὴν τάση τῶν λαῶν πρὸς τὴν ἐθνικὴν τους ἐλευθερίαν καὶ τὶς πολιτικές τους ἐλευθερίες, ἀλλὰ εἶχε καὶ ἀρνητικὰ ἀποτελέσματα. Ὁ ἐθνικισμὸς ὑπῆρξε τὸ πιὸ ἀρνητικὸ σύμπτωμα τῆς, κατὰ τὰ ἄλλα, σωτήριας αὐτῆς ἀλλαγῆς. Ὁ Γκαῖτε —σὰ νὰ εἶχε διαισθανθεῖ, δτι ἐπίκειται ἡ ἐκδήλωση θυελλώδῶν ἐθνικῶν ἀνταγωνισμῶν μεταξὺ τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, σὰ νὰ εἶχε προβλέψει, δτι οἱ ἀνταγωνισμοὶ αὐτοὶ τοῦ ΙΘ' αἰώνα θὰ δόηγονται σὲ φοβεροὺς παγκόσμιους πολέμους στὸ δικό μας αἰώνα— στάθηκε μακριὰ ἀπὸ τὰ ἐθνικιστικὰ ζεύματα τῆς ἐποχῆς του, ποὺ εἶχαν ἀρχίσει νὰ ἐκδηλώνονται καὶ στὴ γερμανικὴ γεολαία. Τὴν Ἐλληνικὴν Ἐπανάστασην τὴν παρακολούθησε μὲ μεγάλο ἐνδιαφέρον. «Κοίταζε καὶ ξανακοίταζε τὶς ἐφημερίδες», γράφει ὁ Eckermann στὶς 19 Ὀκτωβρίου τοῦ 1823, «καὶ μᾶς ἀνακοίνωνε μερικὰ νέα, ἰδιαίτερα γιὰ τὶς προσόδους τῶν Ἐλλήνων». Τὸ πνεῦμα του, δμως, ἦταν στραμμένο πρὸς τὸν ὑπερεθνικὸ οἰκουμενισμό. Καὶ αὐτὸν ἀκόμα τὸν πατριωτισμό, τὴν ἀγάπην γιὰ τὴν πατρίδα, θεωροῦσε ὁ Γκαῖτε ἀρετὴν περιορισμένης ἀξίας, δηλαδὴ ἀρετὴν ποὺ πρέπει νὰ συμβιβάζεται μέσα μας μὲ τὸν ὑπερεθνικὸ οἰκουμενισμό. Λίγες μέρες πρὸι πεθάνει, εἶπε στὸν Eckermann: «Ο ποιητὴς θ' ἀγαπήσει ως ἀνθρωπος καὶ ως πολίτης τὴν πατρίδα του, ἀλλὰ πατρίδα τῶν ποιητικῶν του δυνάμεων καὶ τῆς ποιητικῆς του δραστηριότητας εἶναι τὸ Ἀγαθό, τὸ Εὐγενές καὶ τὸ Ὡραῖο (das Gute, Edle und Schöne), ποὺ δὲν εἶναι δεμένα μὲ καμιὰ ἰδιαίτερη ἐπαρχία καὶ μὲ καμιὰ ἰδιαίτερη χώρα». Τὶς λέξεις αὐτὲς εἶπε ὁ Γκαῖτε στὴν τελευταία συνομιλία του μὲ τὸν Eckermann. Ἡταν τὸ κύκνειο ἄσμα του.

Στὸ ἔτος 1932, ὅταν συμπληρώθηκαν ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τὸ θάνατό του, ἐκδόθηκαν πολλὰ βιβλία μὲ θέμα τὴν προσωπικότητα καὶ τὸ ἔργο του, καὶ ἐκφωνήθηκαν ὑμητικὸι λόγοι σ' ὅλοκληρο τὸν κόσμο, στὴ Δύση καὶ στὴν Ἀρατολή. Ὁ Paul Valéry εἶπε, δτι ὁ Γκαῖτε δὲν ἦταν μόνο “un grand homme”, ἀλλὰ ἦταν ταντόχρονα “un homme d’Univers”. Καὶ ὁ Ἀρατόλης Λοννατσάρσκι, ὁ θεμελιωτὴς τῆς σοβιετικῆς παιδείας, ἔγραψε σ' ἓνα ἀρθρό του, ποὺ δημοσιεύθηκε τὸν Αὔγουστο τοῦ 1932 (βλ. Heinz Kindermann, ἔνθ. ἀν., σελ. 475 κ.ε.), δτι ως διανοητὴς καὶ ως πλαστονοργὸς ὑπῆρξε ὁ Γκαῖτε τόσο κραταύός, ὥστε ὅχι μόνο στὴ Γερμανία, ἀλλὰ γενικὰ στὴν Εὐρώπη, εἶναι ζήτημα «ἄν ἄλλος ἀνθρωπος μπορεῖ νὰ τοποθετηθεῖ στὸ πλευρό τουν». “Εγα ἀπὸ τὰ σημαντικώτερα βιβλία, ποὺ ἐκδόθηκαν στὴ Γαλλία στὸ ἔτος 1932, εἶναι τὸ βιβλίο τοῦ André Suarès “Goethe. Le grand Européen”. Σὰ νὰ ἔβλεπε, δτι μιὰ νέα μεγάλη καταγίδα, ἡ μεγαλύτερη ἀπ' ὅλες, θὰ ξεσποῦσε στὴν Εὐρώπη, εἶπε ὁ André Suarès στοὺς συμπα-

τριώτες τον καὶ σ' ὅλους τοὺς Εὐρωπαίους: «Ο Γκαῖτε εἶναι ὁ μέγας μεσολαβητής (*le grand médiateur*). Δὲν ὑπάρχει σωτηρία γιὰ τὴν Εὐρώπην παρὰ στὸ πνεῦμα τοῦ Γκαῖτε. Ἀλλὰ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ σβήσει τὸ πνεῦμα τοῦτο, ἀφοῦ εἶναι τὸ πνεῦμα τῆς Ἰδιας τῆς Εὐρώπης, καὶ ἀφοῦ ἡ Εὐρώπη, χωρὶς αὐτό, δὲ θὰ εἶναι παρὰ λέξη κενή».»

Αὐτὰ ἐλέχθηκαν πρὸ πενήντα ἐτῶν, πρὸν ἔξεπάσει ἡ μεγάλη καταγίδα. Μποροῦμε, τάχα, νὰ ἐπαναλάβουμε τὰ Ἰδια λόγια σήμερα; Ὁχι μόνο μποροῦμε, ἀλλὰ ὀφείλομε νὰ τὰ ἐπαναλάβουμε μὲν ἀκόμα πιὸ ὑψωμένο τόνο φωνῆς. «Ο «μεσολαβητής» Γκαῖτε δὲν ἀπέτρεψε τὴν φοβερὴ καταγίδα. Δὲν ἔφταιξε, ὅμως, ὁ Ἰδιος. Ἐφταιξαν ὅλοι ἐκεῖνοι, ποὺ δὲν συνέλαβαν τὸ μέγα νόημα τῆς διδαχῆς του, τὸ μέγα νόημα τῆς παρονούσας του στὸν κόσμο. Σήμερα εἶναι περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη ἐποχὴ ἀναγκαῖο νὰ ἐπαναλάβουμε τὰ λόγια τοῦ André Suarès. Ὅπαρχονν γιὰ πρώτη φορὰ καὶ οἱ ἀντικειμενικὲς ἴστορικὲς συνθῆκες, ποὺ μπορεῖ νὰ ἐπιτρέψουν νὰ γίνει ἔμπρακτα ἀποδεκτὸ τὸ μήνυμα τοῦ Γκαῖτε. Ἡ Εὐρώπη, πρώτη φορὰ στὴν ἴστορία της, ἐπιχειρεῖ σοβαρὰ βήματα ποὺ τείνονται πρὸς τὴν ἐνότητά της. Μένει, ὅμως, ἀπόξω ἔνα μεγάλο τμῆμα τῆς Εὐρώπης, ποὺ συνάπτεται μάλιστα δραγανικὰ καὶ μὲ τὴν Ἀσία. Ο Γκαῖτε, ὁ μέγας Εὐρωπαῖος, εἶχε σκεφθεῖ, παρατηρεῖ ὁ Fritz Strich στὸ ἔργο του “*Goethe und die Weltliteratur*” (1949) αὐτὰ ἐπεκτείνει τὴν πνευματικὴν μεσολάβησην καὶ συμφιλίωσην μεταξὺ τῶν Λαῶν ὅλο καὶ πιὸ πέρα, ἀκόμα καὶ μεταξὺ ἡπείρων, μεταξὺ Εὐρώπης καὶ Ἀσίας». Θὰ πραγματοποιηθεῖ, τάχα, ἡ συμφιλίωση αὐτῆς; Ἀν—καὶ ὅταν—πραγματοποιηθεῖ, ἡ μεγάλη ἐκείνη ὥρα θὰ συνδεθεῖ γιὰ πάντα μὲ τὸ ὄνομα Johann Wolfgang von Goethe.