

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 12^{ΗΣ} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΒΑΝ ΜΠΕΤΟΒΕΝ ΕΥΛΑΒΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΑΘΑΝΑΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ...

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΠΑΛΛΑΝΤΙΟΥ

Σέ μιάν εποχή, πού τὸ μέσον, δηλαδὴ ἡ ὥλη, ἔχει προωθηθεῖ τόσο, ώστε νὰ κυριαρχεῖ ὡς σκοπὸς τῆς ζωῆς, -μιὰ κατάσταση ποὺ ἀπομακρύνει τὸ πνεῦμα καὶ τὸ κάθε ὑψηλὸ ἥθος ἀπὸ τοὺς χώρους ἐκείνους, ποὺ ἔξεραν νὰ κινοῦνται δημιουργικά, χτίζοντας τοὺς πολιτισμούς, ποὺ ὡς τώρα γνωρίσαμε-, σὲ μιὰ τέτοιαν ἐποχὴ ἡ ἀναφορὰ σὲ μορφὲς τοῦ πνεύματος καὶ τῆς τέχνης ποὺ γάραξαν μὲ τὴν προσφορά τους τὶς λεωφόρους τοῦ πολιτισμοῦ, εἶναι ὅχι μόνο γρήσιμη, ἀλλὰ περισσότερο ἀπὸ ποτὲ ἀναγκαῖα.

Εἶναι ἡ τρίτη φορά, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ιδιότητός μου ὡς μέλους τοῦ Ανωτάτου Πνευματικοῦ Ιδρύματος τῆς Χώρας, ποὺ ἀναφέρομαι εὐλαβικὰ στὴν μεγάλη, τὴν ἀνεπανάληπτην αὐτὴν μορφὴν, στὸν Τιτᾶνα τῶν ἥγων, ὅπως ἀποκλήθηκε μὲ τὸ πέρασμα τοῦ χρόνου: τὸ 1970, μὲ τὴ συμπλήρωση διακοσίων γρόνων ἀπὸ τὴ γέννησή του καὶ μὲ τίτλο τῆς ὁμιλίας «Ο Θρίαμβος τοῦ ἀγωνιστικοῦ πνεύματος τοῦ Μπετόβεν», καὶ τὸ 1977, στὰ ἑκατὸν πενήντα γρόνια ἀπὸ τὸν θάνατό του, μὲ ὁμιλία ὑπὸ τὸν τίτλο «Λουδοβίκος Βαν Μπετόβεν, ὄρόσημο στὴ ζωὴ καὶ τὴν τέχνη».

Πρὶν προθῶ στὴ σημερινή μου τρίτη ἀναφορὰ στὸν Γίγαντα αὐτὸν τῆς Μουσικῆς, δὲν θεωρῶ ἄσκοπο νὰ μεταφέρω μερικὰ ἀποσπάσματα τῶν ὁμιλιῶν ποὺ προηγήθηκαν, γαρακτηριστικὰ τόσο τοῦ ὑψηλοῦ δημιουργικοῦ του πνεύματος, ὅσο καὶ τῆς ἀπομόνωσής του ἀπὸ τὸ μαρτύριο τῆς κωφότητας, καὶ ὅ,τι ἀλλο τοῦ ἐπεφύλαξε ἡ μοῖρα.

Ἐλεγα, μεταξύ τῶν ἄλλων, στὶς 16 Δεκεμβρίου τοῦ 1970:

«Ἡ ἀπέραντη ἔκταση καὶ ἐπιθετὴ τοῦ ἡμίκου-ἄγωνιστικοῦ του πνεύματος, ἀπὸ διορᾶ μέχρι νότο καὶ ἀπὸ ἀνατολὴ μέχρι δύση, χαράζει ἔναν πελώριο νοητὸ σταυρό, κάτω ἀπὸ τὴν δύναμη καὶ τὴν σκιὰ τοῦ ὅποιου, ἐπὶ δυὸ περίπου αἰῶνες, θρησκεύεται, χαίρεται, πάσχει καὶ φρονηματίζεται ὁ ἄνθρωπος.

Τὸ μεγάλο προμηθεῖκό του πνεῦμα, καρφωμένο στὸ κέντρο αὐτοῦ τοῦ σταυροῦ, σὸν πάνω σ' ἔνα ἄλλο καυκασιανὸ δράχο, δέχεται τὴν ἐπίθεση καὶ τὴν καταλυτικὴ φύσις ἀπὸ τὰ ὅρνεα, ποὺ λέγονται συνθῆκες καὶ περιστάσεις, φαινομενικὰ καταδικασμένο νὰ πίνει τὸ κώνειο τῆς ζωῆς, στὴν πραγματικότητα, ὅμως, θεῖκὰ ἀποσταλμένο καὶ προωρισμένο νὰ ἀνανεώνει τὶς δυνάμεις του μὲ τὴν ἐσωτερική του πάλη, νὰ τὶς ἀναπτύσσει καὶ νὰ τὶς πλουσιάζει, πρὸς γάριν τοῦ ἀνθρώπου».

Καὶ πάρα κάτω:

«Ἀναλογιζόμαστε ποὶὰ θὰ ἦταν ἡ τύχη τοῦ κόσμου, ἂν ἡ Θεία Πρόνοια δὲν ἀπέστελλε, κατὰ ἀραιὰ διαστήματα, στοὺς ἀνθρώπους αὐτὰ τὰ “Σκεύη Ἐκλογῆς” τῆς, νὰ τοὺς χαράζουν τὸ δρόμο στὴν σκέψη, στὸ αἰσθημα, στὴ θυσία. Νὰ τοὺς δείγνουν πῶς πρέπει νὰ ζοῦν, νὰ μάχονται γιὰ τὴν ιδέα καὶ νὰ πεθαίνουν...

‘Δὲν ὑπάρχει ὥραιότερο πρᾶγμα ἀπὸ τὸ νὰ πλησιάζεις τὸ Θεῖον καὶ νὰ σκορπᾶς τὶς ἀγτιδες του στὸ ἀνθρώπινο γένος’ λέει ὁ ίδιος.

Ο Μπετόζεν εἶναι μιὰ ἔκδραση τοῦ θείου σπινθῆρος τοῦ Ἀπείρου. Εἰσγωρώντας ὡς τὰ ἐσώτατα θάμη τῆς, φωτίζει τὴν ψυχὴ καὶ τὴν καταξιώνει ν' ἀντικρύστει τὸ ἀποκαλυπτικὸν δραμα τοῦ Θραίσου καὶ τῆς Ἀλήθειας».

Καὶ στὶς 29 Μαρτίου τοῦ 1977 ἔγραφα μεταξύ ἄλλων:

«Ἡ δουλειά του, μέσα στὴν τραγικότητα τῆς μοναξίας, παίρνει τὸν χαρακτήρα τῆς θυσίας. Ο Μωϋσῆς δὲν ἦταν περισσότερο μόνος πάνω στὴν ἀνεμόδαρτη κορυφὴ τοῦ Σινᾶ.

Ἡ ἀπομόνωσή του ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, τοῦ ἐνίσχυσε τὴν ἔφεση πρὸς τὴν μάθηση. Βυθίζεται στὸν Πλάτωνα. Αὐτὸ τὸ καθαρό, πνευματικὸ φῶς τοῦ φαινόταν περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλο ίκανὸ νὰ τοῦ φωτίσει τοὺς δρόμους τῆς ἀλήθειας. Δὲν εἶναι δύσκολο νὰ καταλάβει κανεὶς πόσο μποροῦσε ν' ἀναστατώσει μία τέτοια εὐαισθησία, ὅπως τοῦ Μπετόζεν, ἡ ἀναζήτηση τοῦ ὁροῦ.

Ἡ ἀνεξάντλητη γενναιοδωρία τῆς εύτυχίας πρὸς τὸν ἄνθρωπο, ἦταν γραφτὸ νὰ σκορπιστεῖ πλουσιοπάρογα ἀπὸ τὸν δυστυχέστερο τῶν ἀνθρώπων. Ἄν ὁ Γκατ-

τε πενθαίνοντας έζήτησε “περισσότερο φῶς”, ό Μπετόβεν φαίνεται νὰ προστάξει μὲ τὸ ἔργο του «περισσότερο ὑψος, ἀκόμα στὰ ψηλά».

*
* *

Στὴ σημερινή μου διμιλία θεώρησα πῶς θὰ ἀναδεικνυόταν ἀκόμα περισσότερο τὸ μέγεθος τῆς προσφορᾶς του πρὸς τὸν ἄνθρωπο, ἀν, ἐκτὸς τῶν ἀλλων, γίνει ἀναφορὰ στὴν καθαρὰ ἄνθρωπινη παρουσία του στὴ ζωή, μὲ τὴ δύναμη, ἀλλὰ καὶ τὶς ἀδυναμίες του στὴν ἀντιμετώπιση τῶν δύσκολων, μέχρι καὶ τραγικῶν περιστατικῶν τῆς.

Ἄς μεταφερθοῦμε τώρα, στὶς 24 Μαρτίου τοῦ 1827, κοντά του, στὸ κρεβάτι ποὺ κοίτεται, περιμένοντας τὸν θάνατο...

Αὐτὸς ὁ Μεγάλος, ποὺ σ' ὅλα τὰ πλάτη τῆς Γῆς ἐπὶ δύο καὶ πλέον αἰῶνες προσφέρει στὸν ἄνθρωπο ὅ, τι αἰσθητικὰ ὥρατο καὶ πνευματικὰ ὑψηλό, κοίτεται τώρα ἐτοιμοθάνατος μὲς στὸ φτωχικό του δωμάτιο τῆς Βιέννης.

Δυὸς φίλοι τὸν παραστέκουν. Καὶ ὅταν ὁ παπᾶς, φεύγοντας, ἔκλεισε πίσω του τὴν πόρτα, ἀνοίγει τὰ γείλια του, γιὰ νὰ ψιθυρίσει μὲ τὴν πιὸ πικρὴν εἰρωνεία τὴν φράση τῶν ἀρχαίων Ρωμαίων ἡνοποιῶν μετὰ τὴν παράσταση:

— Plaudite amici, comaedia finita est.

— (Χειροκροτήστε φίλοι, ἡ κωμῳδία τελείωσε.)

Καὶ σὲ δυὸς μέρες, στὶς 26 Μαρτίου τοῦ 1827, παραδίνει στὰ γέρια του Θεοῦ τὸ μεγάλο του πνεῦμα. Οἱ ἄνθρωποι τὸ εἶχαν κιόλας παραλάβει ἀπὸ χρόνια... Καὶ σήμερα, καταλύοντας τοὺς φραγμοὺς τοῦ χρόνου, ἔξακολουθεῖ νὰ εἴναι ζωντανό. Σφύζει ἀπὸ δύναμη. Πάλλεται, διδάσκει, φρονηματίζει, ἐνδιαρρύνει, ἔξυψώνει.

Ιστοροῦμε σήμερα τὴν ζωὴ μιᾶς μεγαλοφυίας, ποὺ πέρασε σὰν ἔνα φωτεινὸ μετέωρο ἀπ’ τὸν πλανήτη μας. Καὶ πιὸ πολὺ ἀκόμα, μηνημονεύουμε τὸν ἄνθρωπο ποὺ έζησε τὴ ζωὴ του παλεύοντας στῆθος πρὸς στῆθος μὲ τὶς ἀντίερες περιστάσεις τῆς, μέσα σὲ ἀφάνταστες δύσκολίες καὶ κακουγίες, μὲ τὴν πιὸ σκληρὴ γι’ αὐτὸν ἀναπηρία, τὴν φτώχεια, τὴν ἀρρώστια, τὴν ἐγκατάλειψη.

Πῶς ἀντέδρασε σ' ὅλα αὐτὰ ὁ ἡρωάς μας; Ύπέκυψε στὴ ζωὴ ἢ τὴν ἐνίκησε; Ὅσο ζοῦσε, αἰστάνθηκε πολλὲς φορὲς νὰ ὑποκύπτει. Η ἀκαταδάμαστη, ὅμως, θέλησή του τὸν ἔκανε νὰ σηκώνεται καὶ πάλι ὡρθός, σὰν τὸ λαβωμένο λιοντάρι, ζητώντας, καθὼς ἔλεγε, “ν’ ἀρπάξει τὴ Μοῖρα ἀπ’ τὸ λαιμό”.

Καὶ δὲν ζητοῦσε γιὰ τὸν ἔαυτό του τὴν νίκην. Τὴν ἡδελε γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους.

Μᾶς τὸ λέει ὁ Ἰδιος: «Δὲν ὑπάρχει ὥραιότερο πρᾶγμα ἀπὸ τὸ νὰ πλησιάζεις τὸ θεῖον καὶ νὰ σκορπᾶς τὶς ἀγτίδες του στὸ ἀνθρώπινο γένος».

Γιατί ἔγραψε; Μιὰ ἔντονη, θεϊκὴ παρόρμηση τὸν ἐσπρωχγε σ' αὐτό: «Ο, τι ἔγω στὴν καρδιά μου πρέπει νὰ θγεῖ ἔξω. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ γράφω».

Οσο ζοῦσε ὑπέκυπτε, ἀλλὰ ὅρμωνόταν καὶ πάλι καὶ νικοῦσε. Τὸ ἔργο του, θμως, δὲν ὑπέκυψε. Αὔρισμένος πάντα καὶ ὅρμητικὸς ὁ καταρράγτης του, μᾶς παρασύρει μὲ τὸ βίαιο πάνυος του, μᾶς δονεῖ, μᾶς κάνει νὰ νοιώσουμε τὴν φρικίαση τοῦ μεγάλου καὶ ἔντονου ψυχικοῦ κραδασμοῦ. Άλλὰ καὶ ὅταν φιλοσοφεῖ, μᾶς ἀνοίγει διάπλατα τὶς πύλες στὰ θεῖα παλάτια τοῦ πνεύματός του, μᾶς θυμίζει μέσα στὴν ἀγὲλ του ὄνειρου του, μᾶς λούζει μὲς στὴ θεία ροὴ τῆς ἀπέραντης στοργῆς του, μᾶς γαρίζει τὴ γαλήνη τοῦ ὑψηλοῦ ιδανικοῦ, μακριὰ ἀπὸ τὴν ὠμὴν καὶ γυδαία θιωτικὴ πάλη.

Εἶναι ὁ θεῖος σπινθήρας τοῦ ἀπείρου, ποὺ φωτίζει μέχρι τὰ ἐσώτατα θάλη τῆς κάθε ψυχής, ποὺ οἱ ἀγτίδες του εἰσγωροῦν τόσο θαυμιά, γιὰ νὰ φωτίσουν καὶ ν' ἀποκαλύψουν σὲ ὅλη του τὴν ἐκταση τὸ ὄραμα τῆς μεγάλης καὶ ὑψηλῆς ἔννοιας τοῦ Θραίου καὶ τῆς Ἀλήθειας.

Πρὶν ἀπὸ 178 χρόνια, ἔνας ἥλιος ἐσβῆσε. Πόσοι, θμως, ἀπὸ τοὺς σθησμένους αὐτοὺς ἥλιους, δὲν μᾶς στέλνουν ἀκόμα τὸ φῶς καὶ τὴ θέρμη τους, εὐλογία Θεοῦ στὸ σῶμα μας καὶ τὴν ψυχή μας!

Εἶναι ἡ τεράστια ἀπόσταση ποὺ μᾶς γωρίζει ἀπ' αὐτούς, ποὺ κάνει τὴ λάμψη καὶ τὴ ζέστα τους νὰ φτάνουν ἀκόμα, σὰν ἀπ' τὴν πηγὴ μιᾶς ζωντανῆς φλόγας ποὺ καίει, καὶ νὰ νοιώθουμε νὰ μᾶς ἀγγίζουν, καὶ ἡ ψυχὴ αἰσθάνεται τὴ γλυκείαν αὐτὴ καὶ γόνιμη θαλπωρή, πού, θερμαίνοντας ὅλες τὶς παχωμένες πτυχές της, κάνει τὰ αἰσθήματά μας νὰ ξυπνοῦν, νὰ συνέρχονται, γιὰ νὰ ἐτοιμασθοῦν πάνοπλα νὰ συλλάθουν τὸ τέλειο νόημα τῆς ζωῆς.

Αὐτὸς εἶναι τὸ χαρακτηριστικὸ τῶν Μεγάλων Δημιουργῶν, αὐτὸς καὶ τοῦ Τιτάνα τῶν ἀσύληπτων διαλογισμῶν καὶ τῶν εξαίσιων ἥγων, τοῦ Λουδοβίκου βαν Μπετόβεν.

*
* *

Ἡ μεγάλη Τέχνη στὴν ὑπηρεσία, ὅχι τῆς τέχνης, ἀλλὰ τοῦ ἀνθρώπου.

Πολλὲς φορὲς σκέφτηκα πώς, ἀν ἡ μουσικὴ εἴχε τὴν ἀρτιότητα στὰ μέσα

καὶ στὴν αἰσθητικὴ τῆς ἔκφρασης, καὶ κυρίως τὴν ἀμεσότητα τῆς ἐπαφῆς, σὰν αὐτὴ ποὺ ἔχει ὁ Λόγος, θὰ μετροῦσαν κάποτε οἱ ἄνθρωποι τὰ δυόμιση χιλιάδες χρόνια τοῦ Μπετόβεν στὸ πνευματικὸ προσκήνιο, καθὼς κάνουμε οἱ σύγγρονοι γιὰ τὸν Αἰσχύλο καὶ τοὺς ἄλλους τραγικοὺς καὶ φίλοσόφους.

*
* *

Μεγάλοι δημιουργοὶ πέρασαν πολλοὶ στὴν τέχνη. Ἐλάχιστοι, ὅμως, εἴναι ἐκεῖνοι, ποὺ σὲ τόσο βαθὺ εἰσχώρησαν στὰ βάθη τοῦ νοῦ καὶ τῆς καρδιᾶς τοῦ ἀνθρώπου, πρῶτος ἀπ’ αὐτούς, ὁ Μπετόβεν. Τί εἴναι, ἀραγε, ἐκεῖνο ἀπὸ τὴν τέχνη του ποὺ ἀγγίξε τόσο τὸν ἄνθρωπο; Εἴναι οἱ ωραίες του μελωδίες; Δὲν θὰ ὑπῆρχε φτηγότερη ἔξηγγηση ἀπ’ αὐτή. Εἴναι οἱ ἀρμονίες του, οἱ φόρμες, τὰ θέματά του; Πολλοὶ ἔγραψαν μὲ τὰ ἴδια αὐτὰ μέσα. Τί εἴναι, λοιπόν;

Εἴναι, πρῶτα ἀπ’ ὅλα, ἡ φυσικὴ ἔκφραση τοῦ στρατεύμενου ἀνθρώπου καὶ, ταυτόχρονα, ἡ ἀνθρώπινη ἔκφραση τῆς ἐλεύθερης φύσης.

Δὲν παίζουμε μὲ τὰ λόγια. Προσπαθοῦμε νὰ ἔξηγγήσουμε αὐτὸ τὸ ἀνθρώποφυσικὸ φαινόμενο, ποὺ ἔκανε γειροπιαστὴ τὴν πιὸ ἀφηρημένη ἀπὸ τὶς τέχνες, ἦ, καλύτερα, εἴναι ἡ ἴδια ἡ τέχνη του, ποὺ μὲ τὴ μαγικὴ τῆς δύναμη ἔπιασε ἀπὸ τὸ γέρι τὸν ἄνθρωπο, γιὰ νὰ τὸν ὀδηγήσει ψηλότερα, μεσολαβητής του μπροστὰ στὸ Θεό.

Ο Μπετόβεν δὲν εἴναι ἡ ἀμέριμνη χρυσὴ θρογή, ποὺ ἔπεσε ἀπὸ ψηλά...

— Εἴναι ἡ καυτὴ λάθα, ποὺ ξεπετάχτηκε μαχόμενη ἀπὸ τὰ ἔγκατα τῆς ἀνθρώπινης ὑπαρξῆς.

— Εἴναι ὁ σκληρὸς πολεμιστής, ποὺ ζύμωνε τὴν τέχνη του μὲ ὄνειρα καὶ ἀπογοητεύσεις.

— Εἴναι ἡ προσωποποίηση τῆς ἀγωνίας τῆς ὑπευθυνότητας γιὰ τὴν ἀνθρώπινη μοιρά.

— Εἴναι ὁ ἔκούσιος “αἴρων τὰς ἀμαρτίας τοῦ κόσμου”, πάνω στὸ χοντροκομένο κορμί του.

— Εἴναι ὁ βάρδος καὶ ὁ ἥρωας μαζί.

“Τὸ κράτος μου εἴναι στοὺς αἰθέρες”, ἔγραψε στὸν Φραγκίσκο φὸν Μπρούνστικ. Έκεὶ ζητοῦσε, μαχόμενος, νὰ ὀδηγήσει τοὺς ἀνθρώπους.

Καὶ κεῖνοι τὸ κατάλαβαν. Εἶδαν, ἀκούσαν καὶ ἔνοιωσαν στὸν Μπετόβεν τὸν ἴδιο τοὺς τὸν ἔσωτό. Τὰ ὄνειρά τους, τὰ πάθη τους, τὶς χαρές τους, τὶς ἀπογοη-

τεύσεις τους, τὸν πόθο ν' ἀνέχουν σὲ ψηλότερες σφαῖρες, “μακριὰ ἀπὸ τὴν κόπρο τοῦ κόσμου”, καθὼς ἔγραψε ὁ ἴδιος. Διέκριναν ἔνα κομμάτι ἢ καὶ ὄλοκληρο τὸν ἔαυτό τους μέσα του.

Ἐγινε ὁ Μεγάλος δικός τους.

*
* *

Ο Μπετόβεν εἶναι ἡ ἀνθρώπινη ἐκφραστή τῆς φύσης. Συγκεντρώνει σὰν ἀνθρωπος καὶ σὰν καλλιτέχνης, ὅλες τὶς ἀντιφατικὲς ἔννοιες. Δὲν εἶναι ὁ μουσικὸς τῆς χάρης, τῆς φιλοσοφικῆς σκέψης, τοῦ θυμοῦ, τῆς εἰρωνείας, τοῦ χιοῦμορ, τοῦ αἰσθηματικοῦ βάθους, τοῦ ἀπέραντου λυρισμοῦ, τοῦ αὐστηροῦ κλασικοῦ περιγράμματος. Εἶναι ὁ συνδυασμὸς ὅλων αὐτῶν, μὲ τὴν καθολικότητα ποὺ ἀνάλογα χαρακτηρίζει τὴν φύση:

Εἶναι ἡ καταιγίδα καὶ ἡ γαλήνη, ὁ μανιακὸς τυφώνας καὶ ἡ χαιδεμένη αὔρα. Η βαρεία συννεφία καὶ ἡ λιόχαρη μέρα. Ο βρυχυθμὸς τοῦ λιονταριοῦ καὶ τοῦ κορυδαλλοῦ τὸ τραγούδι. Εἶναι ὁ Προμηθεὺς Δεσμώτης γιὰ τὸν ἴδιο του τὸν ἔαυτό, καὶ ὁ Προμηθεὺς Λυόμενος γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα.

Σ' αὐτὲς τὶς σκέψεις σὲ ὀδηγεῖ τὸ ἔργο του, ἀλλὰ καὶ ἡ μορφή του.

Ἐνα φαρδὺ μέτωπο, ποὺ ἀπὸ μέσα του κοχλάζουν οἱ πιὸ δυνατὲς σκέψεις, ποτισμένες ἀπὸ τὸ ζεστὸ καὶ ρωμαλέο αἷμα τοῦ πληθείου. Σκέψεις, ποὺ χαρακώνουν τὰ μάγουλα, ποὺ κατεβάζουν τὰ γεῦλια καὶ τὸ σαγόνι, σὲ μιὰν ἐκφραστὴ ἀνάμεικτη ἀπὸ θλίψη καὶ πεῖσμα.

Πολλοὶ μῆλησαν γιὰ τὸν σκελετὸ αὐτοῦ τοῦ κοντόσωμου ἄντρα, μὲ τὴν κοψίᾳ τοῦ Ναπολέοντα, “τὴν εὔρωστία του, τὴ δύναμή του, σπάνιο πρᾶγμα γιὰ ἔνα ἀνώτερο πνεῦμα”, καθὼς εἶπαν. Ο ἔνας θαυμάζει τοὺς δυνατούς του μυῶνες, ὁ ἄλλος τὸν ὀνομάζει Κυκλώπειο. “Όλοι, ὅμως, τὸν λένε δέινυμο στὸν ὑπέρτατο βαθμό.

Περνάει ἀπότομα ἀπὸ τὴν ἀφέλεια στὴ δύσπιστία. Σ' ὅλο του τὸ πρόσωπο αὐτὴ ἡ διαρκής ἔνταση. Κατὰ πῶς διηγοῦνται ὅσοι τὸν γνώρισαν, “ζεπετάει ζωγρά μιὰν εὔθυμη λέξη καὶ πάλι ἀμέσως ξαναπέφτει σὲ μιὰ σκοτεινὴ σιωπή”.

Συχνὰ τὸν συναντοῦν ἔξω, πρὶν ἀπὸ τὴν ἀνατολὴ τοῦ ἥλιου. Τὸν 6λέπουν εῦθυμο ἀνάμεσα στοὺς φίλους του. Δὲν πρόκειται, ὅμως, γιὰ συνομιλία μαζί τους. Μόνο αὐτὸς μιλάει καί, συχνά, χωρὶς νὰ σταματᾷ, σὰν νὰ πλανιέται στὰ σύννεφα.

Φιλοσοφεῖ μὲ τὸν δικό του τρόπο. Μιλᾶ τελείως αὐθόρμητα, χωρὶς τίποτα

ν' ἀποσιωπᾶ, καρυκεύοντας τὰ λόγια του μὲ ἀφελεῖς συγγρά καὶ πρωτότυπες σκέψεις καὶ γνῶμες, μὲ παράξενα ἀστεῖα.

Τοῦ ἀρέσει νὰ συνθέτει στὸ ὕπαιθρο.

Ἐγραφεῖ ὁ ἴδιος: “Κανεὶς δὲν ἀγαπᾷ τόσο τὴν ἔξοχή, ὅσο ἐγώ. Δάση, δέντρα, βράχοι, ὅλα μιλοῦν σὰν τὸν ἀνθρώπο. Μοῦ φαίνεται πώς στὴν ἔξοχή κάθε δέντρο μὲ προσφωνεῖ: “Χαῖρε, νὰ εἰσαι πάντα εὐτυχισμένος”. Ω Θεέ, στὰ δάση εἴμαι εὐτυχής, στὰ δάση, ποὺ κάθε δέντρο μιλάει γιὰ Σένα”.

Κοιτάει ψηλά, χαμηλά, σκέφτεται, γράφει. Ποτέ, ὅμως, δὲν γράφει, χωρὶς νὰ ξαναγυρίσει ν' ἀλλάξει κάτι, ὅπως ἔκανε ὁ Μότσαρτ καὶ περισσότερο ὁ Σουύμπερτ.

Ἡ φύση του, γεμάτη ἐσωτερικές συγκρούσεις, πλούσια σὲ ἀναλογίες, δὲν θὰ μποροῦσε εὔκολα νὰ συμβιβαστεῖ μὲ τὸν ἑαυτό της. Διατυπώνει μία μουσικὴν ἴδεα, μὰ ὑστερα τὴν παραλλάξει τόσο, ποὺ τὰ πρόγχειρά του καταντοῦν νὰ μὴ διαβάζονται.

Πάντα, ὅταν ἐργάζεται, δρίσκεται σὲ κατάσταση ἀλλοφροσύνης.

Ποιὸς ξέρει ποὺ νὰ δέψειλεται αὐτὸ τὸ ἄστατο, τὸ νοσηρό, τὸ ἀνήσυχο τοῦ χαρακτήρα του. Μήν σραγεῖ ὁ κολοσσὸς αὐτὸς ποὺ ἥταν τὸ πνεῦμα του, ἀσφυκτιοῦσε μέσα στὰ στενὰ ὅρια τοῦ ἀνθρώπινου σώματος; Ή μήπως τὸν ἔλαρινε κάποια κληρονομιά; Μήπως οἱ θλίψεις καὶ οἱ ἀπογοητεύσεις τοῦ εἰγαν κλονίσει τὸ νευρικὸ σύστημα; Μπορεῖ κάτι νὰ είναι ἀπ' ὅλα αὐτά, μπορεῖ καὶ ὅλα μαζί...

Γεννήθηκε στὴ Μπόν στις 16 Δεκεμβρίου του 1770, μέσα στὴ σοφίτα ἐνὸς φτωχικοῦ σπιτιοῦ. Κληρονομικότητα, οἰκογενειακὴ παραδοση, ὅλα προώριζαν τὸν γυιὸ καὶ ἐγγονὸ μουσικῶν νὰ γίνει καὶ ὁ ἴδιος μουσικός. Η κληρονομικότητα, ὅμως, αὐτὴ εἶχε καὶ τὴν ἀλλη τῆς πλευρᾶς: ὁ πατέρας του είναι ἀλκοολικὸς καὶ ἡ μητέρα του, κόρη ἐνὸς μάγερα καὶ χήρα καμαριέρη ἀπὸ τὸν πρώτο της γάμο, είναι φθισική.

Μήπως ἐδὼ θὰ πρέπει ν' ἀναζητηθεῖ ἡ πρώιμη καταστροφὴ τῆς ύγειας του; Γιατὶ τὰ παιδικά του χρόνια πέρασαν σκυθρωπά, δίχως τὴ θαλπωρὴ τοῦ σπιτιοῦ.

Ἡ ζωὴ τοῦ αὐτοσυστήθηκε ἀπ' τὴν ἀρχὴ σὰν ἔνας βάναυσος ἀγώνας. Ἔπει, καὶ ἡ μόρφωσή του ἥταν παραμελημένη. Ἀπὸ νωρὶς ἐγκατέλειψε τὸ δημοτικὸ σχολεῖο. Τὸ πνεῦμα του, ὅμως, ὑπῆρξε πάντα ἐρευνητικὸ γιὰ τὰ μεγάλα θέματα. Ἡταν ἡ μεγαλοφύΐα ποὺ τὸν ἔσπερωχνε σ' αὐτό. Απόδειξη ἔχουμε τὰ ὑπόλοιπα τῆς θιβλιοθήκης του, ποὺ σώζονται, στὴ Μπόν. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Ὄμηρο, τὸν

Πλάτωνα, τὸν Πλούταρχο καὶ τὸν Σαΐξπηρ, συναντοῦμε ἐκεῖ καὶ διάφορα ἄλλα θεολογικὰ καὶ φιλοσοφικὰ θιβλία.

Πολὺ πρόωρα ἐμφανίζεται τὸ μουσικό του χάρισμα. Δὲν εἶναι, ὅμως, ἐκείνη ἡ θαυμαστὴ εὐκολία τοῦ Μότσαρτ, αὐτὴ ἡ γοητεία τῆς παιδικῆς μεγαλοφυΐας. Ή μουσικὴ τὸν τραβᾷ, ἀλλὰ ἀποφεύγει τὴν μελέτη. Μαντεύει τοὺς ἐμπορικοὺς σκοποὺς τοῦ πατέρα του καὶ ἀποστρέφεται τὸν ρόλο του παιδιοῦ-θαύματος, τοῦ ἀντικειμένου ἔξαγωγῆς, ἀπὸ τὸ ὅποιο μποροῦν νὰ ἥγονυν λεφτά.

Ἀπὸ νωρὶς ἀρχισε μαθήματα θιβλιοῦ, θιβλᾶς καὶ πιάνου, καθὼς καὶ ὅμπος καὶ ὅργανο, καὶ σὲ ἡλικίᾳ ἔντεκα χρόνων ἀρχισε θεωρητικὰ μὲ τὸν Neefe. Ή πρόοδός του ἦταν ἐκπληκτική. Ἀρχιζε κιόλας νὰ συνθέτει, ἀλλὰ περισσότερο ἦταν ἀφοσιωμένος στὸ πιάνο καὶ τὸν αὐτοσχεδιασμό.

Ἐξω, ὅμως, ἀπὸ τὴν μουσική, μιὰ παιδικὴ ἡλικία θλιβερή, σκοτεινή, ἀηδιασμένη ἀπὸ πίκρες, ταπεινώσεις, ἔξευτελισμούς, μέσα στὴ φτώχεια καὶ τὰ βάσανα, ἀνάμεσα στὸν μένυσο πατέρα καὶ τὴν φθισικὴ μάνα του. Μερικές φορές, ὅμως, ἔφεύγει ἀπὸ τὴν ἀποπνικτικὴν αὐτὴν ἀτμόσφαιρα, γιὰ ν' ἀνταποκριθεῖ στὴ φιλία, ποὺ τοῦ δείχνουν οἱ καλλίτερες ἀστικὲς οἰκογένειες τῆς Μπόν. Μέσα σ' αὐτὲς ἔχωριζει συντρόφους, φίλους καὶ ἀξιαγάπητες νεαρὲς κοπέλλες, ὅπως τὴν γοητευτικὴ Ἐλεονώρα φὸν Μπράουνιγκ, ποὺ κατορθώνει νὰ τὸν ἡρεμήσει.

Αγαπᾷ τὴν στοργικὴ καὶ εὐγενικὴ αὐτὴ κοινωνία, αἰσθάνεται, ὅμως, μέσα σ' αὐτὴ τὴ φιλία τὰ ἀδιόρθατα ἵχνη μιᾶς συγκατάβασης, τὶς μακρινὲς ὑποψίες ἐνὸς πνεύματος ἐλεγμοσύνης, πρᾶγμα ποὺ τὸν κάνει ν' ἀπαντᾶ μὲ ἐκκρήζεις ὄργης, μὲ σκαιεὶς προκλήσεις περηφάνειας.

Ἐπιμένουμε λίγο σ' αὐτὰ τὰ χρόνια τῆς νεότητάς του, ποὺ ὁ ἄνδρωπος ἀρχίζει νὰ πλάθεται καὶ νὰ σχηματίζεται πρὶν ἀπὸ τὸν καλλιτέχνη, γιατὶ μᾶς δίνουν ὅλα ἐκεῖνα τὰ στοιχεῖα, ποὺ θὰ ἐπηρεάσουν στὸ μέλλον τὸν χαρακτήρα καὶ τὸ ἔργο, ἀκόμα καὶ τοῦ Μπετόβεν.

Γύρω στὰ δεκαεπτά του χρόνια ἔκεινα γιὰ τὴ Βιέννη. Ἀπὸ χρόνια εἴχε τὸν πόδιο νὰ γίνει μαθητὴς τοῦ Μότσαρτ καὶ τοῦ Χάϋδν. Ο Μότσαρτ τὸν κρίνει ἀρκετὰ ψυχρὰ ὡς πιανίστα, ὅταν, ὅμως, τοῦ δίνει ἔνα θέμα ν' αὐτοσχεδιάσει στὸ πιάνο, προλέγει ἐπὶ λέξει πώς “μιὰ μέρα θὰ μιλοῦν γι' αὐτόν”.

Ἀπὸ τὴν ὅλην μεριά, ἀν λίγα πράγματα πῆρε ἀπὸ τὴ διδασκαλία τοῦ Χάϋδν, οἱ συνομιλίες μαζί του ὑπῆρξαν μιὰ γόνιμη γι' αὐτὸν διδασκαλία.

Οταν ἐπιστρέφει στὴ Μπόν, πεθαίνει ἡ μητέρα του ἀπὸ τὴ φθίση. Ἀπὸ τότε ἀρχίζει νὰ φοβάται πώς φέρνει κι αὐτὸς μέσα του τὸ σπέρμα τῆς ἀνελέητης ἀρρώστιας.

Περνοῦν πέντε χρόνια, ἀπὸ τὰ πιὸ ἀνυπόμονα τῆς ζωῆς του, μέχρι νὰ κατορθώσει νὰ ίκανοποιήσει τὸ ὄνειρό του γιὰ ἐπιστροφὴ στὴ Βιέννη, μὲ σκοπὸ τὴ συμπλήρωση τῶν σπουδῶν του. Στὸ μεταξύ, ὅμως, γράφεται στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Μπόν. Εἶναι ἡ ἐποχὴ ποὺ ἡ Γαλλικὴ Ἐπανάσταση ἔχει ἀρχίσει νὰ κατακλύσει τὴν Εὐρώπη μὲ τὰ φιλελεύθερα δημοκρατικά της μηνύματα. Δὲν ἦταν, λοιπόν, δύσκολο νὰ κατακτήσει καὶ τὸν Μπετόβεν. Ή δημοκρατική του φύση ἐδραιώνεται τώρα μέσα του, ἐνῷ ὁ ἀνθρωπιστικὸς ιδεαλισμός, τὸ πνεῦμα τῆς ἀνεξαρτησίας, ἡ ἀγάπη στὴν ἐλευθερία, τὸ μῆσος τοῦ δεσποτισμοῦ καὶ ἡ ιδέα τῆς ισότητος καὶ ἀδελφότητος μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, διαποτίζουν τὴν ψυχή του καὶ μετουσιώνονται σὲ ἔργα ύψηλῶν ιδανικῶν.

Τὰ πρῶτα του χρόνια στὴν αὐστριακὴ πρωτεύουσα τοῦ εἶναι μᾶλλον εὔκολα καὶ εύτυχισμένα. Ὄλοι ἀναγνωρίζουν καὶ χαίρονται τὴν μεγαλοφύΐα του.

Παρὰ τὸ ἐπαρχιακὸ ιδίωμα τῆς ὁμίλιας του, τὴν τραχύτητα τῶν τρόπων του καὶ τὸν ὑπερήφανο χαρακτήρα του, ἡ ύψηλὴ κοινωνία τῆς Βιέννης τὸν ξεχωρίζει καὶ τὸν θέλει πάντα μαζί της. Γίνεται τὸ χαϊδεμένο παιδί τῆς ἀριστοκρατίας τῶν Lobkowitz, τῶν Lichnowsky, τῶν Brunswick. Πάντα, ὅμως, τὸν κρατοῦν σὲ ἀπόσταση. Οἱ μεγάλοι αὐτοὶ ἀφέντες ὑποδέχονται καὶ θαυμάζουν τὸν Μπετόβεν, δὲν τὸν θεωροῦν, ὅμως, ἵστο τους.

Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο τὸν ξεπληρώνουν, ἐπειδὴ ἐκεῖνος τοὺς θεωρεῖ κατώτερούς του, γιατὶ τοὺς ξεπερνᾷ μὲ τὴν ιδιοφυΐα του.

Παρ’ ὅλα αὐτά, φιλοξενεῖται στὸ σπίτι τοῦ πρίγκηπα Λιγγόφσκυ, καὶ στὰ 1809 ὁ πρίγκηψ Lobkowitz καὶ ὁ Αρχιδούκης Ροδόλφος τοῦ δείγνουν μία τρανὴ ἀπόδειξη τοῦ θαυμασμοῦ καὶ τῆς φιλίας τους: Γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ἐργάζεται ἀνετα καὶ νὰ μὴ φύγει ἀπὸ τὴ Βιέννη, τοῦ ἔξασφαλίζουν 4.000 φιορίνια τὸ χρόνο, ποσὸν ποὺ ἀργότερα μειώθηκε σὲ 1.300 φιορίνια καὶ ποὺ ὁ μεγάλος καλλιτέχνης εἰσέπραττε μέχρι τὸν θάνατό του.

*
* *

Τὸ συνθετικό του ἔργο προχωροῦσε, ὅταν γύρω στὰ 1796, σὲ ἡλικία 26 ἑτῶν, ἔνοιωσε τὰ πρῶτα συμπτώματα τῆς θαρηκοΐας του. Ἐνας πόνος τῶν αὐτιῶν στὰ 1797 καὶ τὰ διάφορα ἀδέξια γιατροσόφια του, κατάφεραν νὰ παρουσιάσουν αὐτὴ τὴν περίεργη ἀντινομία τῆς φύσης: ἔνας μεγαλοφύής συνθέτης, κουφός.

Ἐκ πρώτης ὅψεως, θὰ μποροῦσε νὰ σκεφθεῖ κανείς, γιὰ νὰ καταλάβει τὴν τραγικότητά του, τυφλὸ τὸν Rembrand ἢ τὸν Rodin κουλά!

Έγινε λακωνικός τόσο, πού δέ κόσμος ἀρχίζει νὰ τὸν περνᾶ γιὰ μισάνθρωπο! Πῶς νὰ μή σᾶς διαβάσω μερικὰ ἀπ' τὰ γράμματά του, τόσο χαρακτηριστικὰ τῆς ἀγωνίας καὶ τῆς ἀπελπισίας του.

Γράφει στὸν φίλο του Amendt:

«Πόσες φορές σὲ ἀποζητῶ κοντά μου, γιατὶ ὁ Μπετόβεν σου εἶναι πολὺ δυστυχισμένος. Μάθε πώς τὸ εὐγενέστερο μέρος τοῦ ἔαυτοῦ μου, ἡ ἀκοή μου, ἔχει χαθεῖ πολύ. Άπο τότε ποὺ ἥσουν κοντά μου αἰσθανόμουν τὰ συμπτώματα, ἀλλὰ σώπαινα. Τώρα, ὅμως, πάει πρὸς τὸ χειρότερο. Τί θλιβερὴ ποὺ εἶναι τώρα ἡ ζωὴ μου! Ν' ἀποφεύγω ὅτι ἀγαπῶ, ὅτι μοῦ εἶναι ἀκριβό, περιστοιχισμένος ἀπὸ ἀνθρώπους ἀθλιούς καὶ ἐγωϊστές...».

Καὶ στὸ φίλο του Wegeler:

«Ζῶ ἐλεεινά! Εἶναι τώρα δυὸς χρόνια ποὺ μοῦ εἶναι ἀδύνατο νὰ κουβεντιάσω μὲ τοὺς ἀνθρώπους. Εἴμαι κουφός! Άν εκανα αὖλο ἐπάγγελμα, κάτι θὰ κατάφερνα. Μὰ στὴ δουλειά μου, εἶναι τρομερό! Ο Πλούταρχος μὲ ὄδηγησε στὴν ἐγκαρτέρηση. Θέλω, ἀν εἶναι θολετό, ν' ἀψήφήσω τὴν μοῖρα μου, μὰ ὑπάρχουν στιγμὲς στὴν ζωὴ μου, ποὺ εἴμαι τὸ πιὸ δυστυχισμένο πλάσμα τοῦ Θεοῦ. Έγκαρτέρηση! Τί φοβερὸ καταφύγιο! Κι ὅμως, εἶναι τὸ μόνο ποὺ μοῦ ἀπόμεινε».

«Ολὴ αὐτὴ ἡ ἀπελπισία, τοῦ πιάνει τὸ χέρι γιὰ νὰ γράψει ἔνα γράμμα στοὺς ἀδελφούς του, γνωστὸ μὲ τὸ ὄνομα “Διαθήκη τοῦ Heiligenstadt”. Πρόκειται γιὰ μία κραυγὴ ἐνὸς ἀνθρώπου, ποὺ σπαράζει. Διαβάζοντάς την, σὲ κυριεύει θαυμάτους οἶκτος:

«Ω ἄνθρωποι, σεῖς, ποὺ μὲ θεωρεῖτε μνησίκαρο, τρελλὸ ἡ μισάνθρωπο, πόσο μὲ ἀδικεῖτε! Η καρδιὰ καὶ ὁ χαρακτήρας μου ἦταν ἀπὸ τὰ παιδικά μου χρόνια φτιαγμένα γιὰ τὸ γλυκὸ αἰσθημα τῆς καλωσύνης».

Καὶ παρακάτω:

«Ω Θεέ, ποὺ θλέπεις ἀπὸ ψηλὰ τὸ θάλος τῆς καρδιᾶς μου, τὸ γνωρίζεις, τὸ ξέρεις πώς ἔκει μέσα κατοικοῦν ἡ ἀγάπη στοὺς ἀνθρώπους καὶ ὁ πόθος γιὰ τὸ καλό».

Τί ἀπελπισία τοῦ ἔφερε ἡ κώφωσή του! Τοῦ ἔφραξε τὴν ἐπαφὴ μὲ τὸν κόσμο καὶ τὸν ὑποχρέωσε γὰ στραφεῖ πρὸς τὰ μέσα του, καὶ νὰ συνδιαλέγεται μὲ τὸν δικό του ἐσωτερικὸ κόσμο...

Ο Βάγκνερ θέλησε νὰ παρουσιάσει τὸν Μπετόβεν μὲ τὸν Τειρεσία:

«Τὸν τυφλὸ μάντη - καθὼς λέει - ποὺ δέ κόσμος τῶν φαινομένων τοῦ εἶναι κλειστὸς καὶ ποὺ γι' αὐτὸ θλέπει μὲ τὸ ἐσωτερικὸ μάτι τὴν ἀρχὴ τῶν φαινομέ-

νων. Σ' αύτὸν μοιάζει ὁ κουφὸς μουσικός, πού, μὴ ἐνοχλούμενος πιὰ ἀπὸ τὸν θόρυ-
βο τῆς ζωῆς, ἀκούει κατὰ μοναδικὸ τρόπο τὶς ἀρμονίες τῆς ψυχῆς».

Ωραῖα ὅλα αὐτὰ γιὰ τὸν καλλιτέχνη καὶ δραματικὰ ρομαντική ἢ παραμοίω-
σή του μὲ τὸν τυφλὸ μάντη, χωρὶς ὅμως νὰ καλύπτουν τὴν καθαρὰ ἀνθρώπινη
δοκιμασία.

*
* *

Μὲ τὸν καιρό, ἀρχίζει νὰ συνέρχεται. Δὲν ἥταν ποτὲ δυνατὸ μιὰ φύση σὰν τὴ
δική του νὰ ὑποκύψει. Καὶ γράφει, ἀνάμεσα στὰ ἄλλα:

«Ἡ σωματική μου δύναμη μεγαλώνει μαζὶ μὲ τὴ διανοητική μου. Αἰσθάνο-
μαι πῶς τώρα ἀρχίζει ἡ γιότη μου». Καὶ πάρα κάτω:

«Ἄξ ἥταν τουλάχιστον νὰ γλύτωνα ἀπὸ τὴ μισὴ δυστυχία μου. Ὁχι! Δὲν θ’
ἀνεγχῶ αὐτὴ τὴν κατάσταση. Θ’ ἀρπάξω τὴ Μοῖρα ἀπ’ τὸ λαιμό. Δὲν θὰ μπο-
ρέσει νὰ μοῦ ξεφύγει ὀλότελα. Ω! εἶναι τόσο ὠραῖο νὰ ζεῖ κανεὶς τὴ ζωὴ γλιες
φορέει!».

*
* *

Στὰ πρῶτα του ἔργα ἀντιδρᾶ. Δὲν δείγνει καθόλου τὴ δυστυχία του αὐτή.
Μιὰ νεανικὴ δροσερὴ διάθεση τὰ χαρακτηρίζει. Αἰγμάλωτος τοῦ παραδοσιακοῦ
στὺλ τῶν Χάϋδων καὶ Μότσαρτ, δὲν εἴχε ἀκόμα ἀρχίσει νὰ σφραγίζει τὰ ἔργα
του μὲ τὴν ἐντελῶς ἀτομικὴ ἐκείνη σφραγίδα τοῦ πάθους του, συνισταμένης
τοῦ ἀνθρώπινου πάθους καὶ τῆς ἀγωνίας, ποὺ τόσο μοναδικὰ ἐκπροσωπεῖ μέχρι¹
σήμερα. Παρ’ ὅλα αὐτά, καὶ στὰ πρῶτα του ἀκόμη ἔργα διακρίνει, ἀραιὰ καὶ ποὺ
κανεὶς, θεματικὰ σπέρματα, ποὺ προοιωνίζουν ἔργα τῆς κατοπινῆς ὥριμότητάς
του. Δὲν ἔχουμε παρὰ νὰ σκεφθοῦμε τὴν εἰσαγωγὴ τῆς δεύτερης συμφωνίας του,
ὅπου φανερὰ διακρίνεται σὲ μία στιγμὴ τὸ δραματικὸ μοτίθιο τοῦ πρώτου μέρους
τῆς θητικῆς συμφωνίας.

Ἐρωτεύεται. Καὶ σ’ ὅλη του τὴ ζωὴ θὰ ἐρωτεύεται, μ’ ἔναν ἔρωτα ἀγνό,
ἀπαλλαγμένο ἀπὸ σκέψεις ἀκόλαστες, ποὺ τοῦ προκαλοῦσαν τὴ φρίκη. Παράφο-
ρος, ὅπως σὲ ὅλα του, ὁνειρευόταν εὔτυχίες, μέχρι τὴ στιγμὴ ποὺ τὰ ὄνειρά του
θὰ σωριάζονταν συντρίμμια.

Στὰ 1801 εἶναι ἐρωτευμένος μὲ τὴν Giullietta Guicciardi, ποὺ τῆς ἀφιέρω-
σε τὴ σονάτα, τὴ γνωστὴ “Ὕπὸ τὸ σεληνόφως”.

Ἐπιπόλαιη, ὅμως, φίλάρεσκη, ἐγωῖστρια, ἀφοῦ τὸν θασάνισε, τὸν ἀφήνει γιὰ νὰ παντρευτεῖ ἔνα περιπετειώδη τύπο, ποὺ ἔχανε καὶ τὸν μουσικό, χωρὶς ν' ἀφήσει ἀνεκμετάλλευτη τὴν γνωριμία τοῦ Μπετόβεν, γιὰ νὰ ὠφελεῖται ὁ ἄντρας της. “Ἡταν ἐχθρός μου”, γράφει ὁ Μπετόβεν, “γι' αὐτὸ ἵσα-ἴσα προσπάθησα νὰ τοῦ κάνω ὅσο καλὸ μποροῦσα”.

*
* *

Τὰ ἔργα του, μέχρι καὶ τὴ δεύτερη συμφωνία, ἀνήκουν στὴν πρώτη δημιουργικὴ περίοδο τοῦ συνθέτη. Άπὸ τὴν 3η του ὅμως συμφωνία καθιερώνει τὴ δεύτερη μεγάλη του δημιουργικὴ ἐποχὴ.

Βρισκόμαστε στὴν ἐποχὴ τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης. Ὁ Μπετόβεν, τῆς ἀπεριόριστης ἀτομικῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας, καὶ ἐλπίζοντας πολλὰ ἀπὸ τὸν Ναπολέοντα, σχεδιάζει τὴν τρίτη του συμφωνία μὲ τὸ ὄνομα Buonaparte. Ἡ στέψη ὅμως τοῦ Ναπολέοντα σὲ αὐτοκράτορα, τὸν κάνει ἔξω φρενῶν, «Ὦστε κι αὐτὸς δὲν ἥταν παρὰ ἕνας κοινὸς ἄνθρωπος» λέει. Σκιζεῖ τὴν ἀφίερωση καὶ στὴ θέση της γράφει:

«Ἡρωϊκὴ Συμφωνία, γραμμένη γιὰ νὰ γιορτάσει τὴ μνήμη ἐνὸς μεγάλου ἀνδρός».

Στὰ 1805 παρουσιάζει στὴ Βιέννη τὴ μοναδικὴ του ὄπερα «Λεονώρα», ποὺ τὸ θέμα της τὸν συγκλόνιζε ἀπὸ τὸν ἐθνικὸ ἡρωϊσμὸ ποὺ τὸ χαρακτήριζε. Τὸ ἔργο στὴν ἀρχὴ ἀπέτυχε. «Ὕστερα ὅμως ἀπὸ ἔνα ξαναδούλευμα μερικῶν μηνῶν, γνώρισε τὴν ἐπιτυχία. Τὴν τελικὴ του μορφή, ὅμως, τὴν πῆρε στὰ 1814, μὲ τὸ ὄνομα Fidelio.

Τὴν ἐποχὴ ποὺ γράφει τὴν 5η του Συμφωνία, εἶναι θαδιὰ ἐρωτευμένος μὲ τὴν Τερέζα φὸν Μπρούνσδικ. Ἐκείνη τὸν ἀγαπᾶ ἀπὸ τὰ παιδικά της χρόνια, τὸν καιρὸ ποὺ ἥταν δάσκαλός της. Πρόκειται γιὰ τὴ μεγάλη ἀγάπη τῆς Ζωῆς του. Αρραβωνιάζονται, ἀλλὰ κανεὶς δὲν ἔμαθε τὸ λόγο ποὺ ἐμπόδισε τὴν ἔνωσή τους. «Ο, τι καὶ νάταν ὁ Μπετόβεν τὴν κράτησε θαδειὰ μέσα στὴν ψυχή του, σὰν τὸν παρήγορο ἄγγελο κάθε δυστυχίας του. Καὶ γράφει στὶς σημειώσεις του:

«Ὕποταγή, θαδιὰ ὑποταγὴ στὸ πεπρωμένο σου. Δὲν μπορεῖς πιὰ νὰ ὑπάρχεις γιὰ τὸν ἔαυτό σου. Μόνο γιὰ τοὺς ἄλλους. Γιὰ σένα δὲν ὑπάρχει ἄλλη εὔτυχία ἀπὸ τὴν τέχνη σου. Θεέ μου, δός μου τὴ δύναμη νὰ νικήσω τὸν ἴδιο μου τὸν ἔαυτό».

*
* *

ΤΗ γνωριμία του Μπετόβεν μὲ τὸν Γκαΐτε ἔγινε στὰ 1812. Οἱ δυὸς χαρακτῆρες, ἀντίθετοι σὲ πολλά, ἥρθαν πολλὲς φορὲς σὲ σύγκρουση μεταξύ τους. Ο ὑπερήφανος δημοκράτης δὲν μποροῦσε ν' ἀνεχθεῖ τὸν αὐλικὸν Σύμβουλο. Ο ἴδιος ὁ Μπετόβεν διηγεῖται τὴν παρακάτω σκηνὴν: «Οἱ θασιλιάδες καὶ οἱ πρίγκηπες εὔκολα μποροῦν νὰ κατασκευάσουν καθηγητές καὶ μυστικοσυμβούλους, καὶ νὰ τοὺς γεμίζουν μὲ παράσημα καὶ τίτλους. Δὲν μποροῦν ὅμως νὰ κατασκευάσουν μεγάλα πνεύματα, ποὺ νὰ στέκουν πάνω ἀπὸ τὴν κόπρο τοῦ κόσμου. Κι ὅταν δυὸς ἀνθρώποι, σὰν ἐμένα καὶ τὸν Γκαΐτε, δρίσκονται μαζί, δφεῖλουν οἱ κύριοι αὐτοὶ νὰ καταλαβαίνουν τὸ μεγαλεῖο μας. Χθὲς συναντήσαμε στὸ δρόμο τὴν αὐτοκρατορικὴ οἰκογένεια. Ο Γκαΐτε ἀφῆσε τὸ μπράτσο μου γιὰ νὰ πάει νὰ σταθεῖ στὴν ἄκρη τοῦ δρόμου.

«Ο, τι καὶ νὰ τοῦ εἴπα, δὲν στάθηκε ἵκανὸν νὰ τὸν καταφέρει νὰ κάνει οὔτε ἔνα βῆμα. Ἐγωσα τότε τὸ καπέλο στὸ κεφάλι μου, κούμπωσα τὸ σακάκι μου καὶ ὅρμησα, μὲ τὰ γέρια πίσω, μέσα στοὺς πυκνοὺς ὄμιλους. Πρίγκηπες καὶ αὐλικοὶ κάναν παράταξη στὸ πέρασμά μου. Ο δούκας Ροδόλφος μοῦ ἔβγαλε τὸ καπέλο. Η αὐτοκράτειρα μὲ χαιρέτησε πρώτη. Όλοι οἱ μεγάλοι μὲ γνωρίζουν. Εἶδα καὶ τὴν κουστωδία νὰ περνάει μπροστὰ ἀπὸ τὸν Γκαΐτε. Αὐτὸς στεκόταν στὴν ἄκρη τοῦ δρόμου, σκύζοντας γαμηλά, μὲ τὸ καπέλο στὸ γέρι. Γετερά τοῦ τάπα γιὰ καλά! Δὲν τοῦ συγχώρεσα τίποτα».

Τὴν ἐποχὴν αὐτή, στὰ 1812, γράφει τὴν 7η καὶ 8η Συμφωνία του. Όλοι τὸν θαυμάζουν, ἀλλὰ μὲ τρόμο. Τὸν θεωροῦν τρελλό, μὲ αὐτὰ τὰ ἀπότομα κεσπάσματα τῆς 7ης Συμφωνίας του, τῆς “ἀποθέωσης τοῦ χοροῦ”, κατὰ τὸν Βάγκνερ.

Καὶ ὁ Μπετόβεν λέει: «Εἴμαι ὁ Βάγχος, ποὺ στίθει τὸ νέκταρ γιὰ τοὺς ἀνθρώπους. Έγὼ εἴμαι αὐτός, ποὺ δίνω στοὺς ἀνθρώπους τὴν θεία φρενίτιδα τοῦ πνεύματος».

Βρίσκεται τώρα στὸ ἀπόγειο τῆς δόξας του. Στὸ Συνέδριο τῆς Βιέννης, στὰ 1815, ὅλοι τὸν θλέπουν σὰν τὴν μεγάλη δόξα τῆς Εὐρώπης.

*
* *

Τὸ ἔργο του Μπετόβεν θὰ μπορούσαμε νὰ τὸ κατατάξουμε σὲ δυὸς μεγάλες κατηγορίες: Σ' ἐκείνη ποὺ θλέπει πρὸς τὰ μέσα, δηλαδὴ πρὸς τὸν ἐσωτερικό,

πνευματικὸ καὶ ψυχικὸ δίο τοῦ συνδέτη, καὶ στὴν ἀλλη, ποὺ ἕγαινει ἔξω στὸ φῶς, πρὸς τὸν κόσμο.

Ἡ πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει κυρίως τὶς σονάτες του γιὰ πιάνο καὶ τὰ κοντσέρτα του. Θὰ λέγαμε πώς τὰ ἔργα αὐτὰ ἀποτελοῦν ἴδιωτικὲς ἐκμυστηρεύσεις τοῦ συνδέτη πρὸς τὸν ἔκατό του. Μέσα στὸν κλειστὸν αὐτὸν χώρο, δρίσκει τὴν λυτρωτικὴν ἐκτόνωσην ὁλόκληρος ὁ ψυχικός του κόσμος.

Ομολογεῖ ἐκεῖ τὶς Θλίψεις του, τὸν πόνο του γιὰ τοὺς χαμένους ἔρωτές του, ἀλλὰ καὶ τὰ ἴδαικά του, μὲ τὸ θλέμμα στραμμένο στοὺς οὐρανούς.

Στὴν ἀλλη κατηγορία ὑπάγονται οἱ Συμφωνίες του, ἡ μοναδική του ὅπερα Fidelio καὶ ἡ Μεγάλη Λειτουργία, τὸ ἀγαπημένο του ἔργο.

Τὰ ἔργα αὐτά, τοῦ ἀνοιχτοῦ χώρου, θέλεπον πρὸς τὸν κόσμο, μέσα σ' ἔνα ἀπλετὸ φῶς.

*
* *

1815. Δώδεκα χρόνια Ζωῆς ἀκόμα, ποὺ ὁδηγοῦν τὸν Μπετόβεν πρὸς τὶς μεγάλες του δημιουργίες, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸν θάνατο ἀπὸ ἔνα δρόμο μαρτυρικό, σκαμμένο ἀπὸ φροντίδες, πίκρες, ἀρρώστιες.

Πάρα πολλὰ περιστατικά, μὲ τὸν θάνατο τοῦ ἀδελφοῦ του, τὴν κηδεμονία τοῦ μικροῦ ἀνεψιοῦ του Καρόλου, ἐνὸς παιδιοῦ ἀπειθαρχοῦ, ποὺ ἡ φροντίδα τοῦ θείου του καταλήγει σὲ σφοδρὴ κρίση μεταξύ τους, μὲ ἀποτέλεσμα ὁ Κάρολος νὰ ἐπιχειρήσει ν' αὐτοκτονήσει.

Μὲ τὸ ἔνα καὶ τὸ ἄλλο ἀπὸ τὰ καθημερινὰ στὴ Ζωή του, ὁ Μπετόβεν δὲν κατάφερε νὰ δρεῖ τὶς χαρὲς τῆς οἰκογένειας, ποὺ φαινόταν νὰ τοῦ ὑπόσχεται ἡ οἰδεσία του Καρόλου. Ἀπὸ τὴν ἀλλη μεριά, οἱ φίλοι του ἀπομακρύνονταν λιγολίγο, ἀπὸ ἔνα κουφό. Τοὺς ἥταν πιὰ κουραστικὸ νὰ συνεννοῦνται, γράφοντας ἐκεῖνα ποὺ ἦδελαν νὰ ποῦν.

Καὶ ὁ Μπετόβεν περνᾷ τώρα τὴ Ζωή τοῦ κυνηγημένου ζώου, ἀλλάζοντας συνεχῶς κατοικία, συγνότερα ἀκόμα ὑπηρέτες, περνώντας τὴ μισή του μέρα στὸ καφενεῖο, σὲ βάρος τῆς ὑγείας του πού, μέρα τὴ μέρα, χειροτέρευε.

Τύποφέρει ἀπὸ ἐπιπεφυκίτιδα, ἐντερικὰ καὶ χρόνιο κατάρρου. Ἡ κωφότητά του τὸν διδίζει σὲ μία ταραχμένη καὶ ἐρημικὴ σιωπή...

Μιὰ ἀπὸ τὶς τραγικότερες στιγμὲς τῆς Ζωῆς του ἥταν, στὰ 1822, ἡ πρόβα τοῦ Fidelio, γιὰ τὴν ὁποίᾳ ὁ Schindler μᾶς ἀφῆσε μιὰν ἀνατριχιαστικὴ περιγραφή. Γράφει: «ὁ Μπετόβεν ζήτησε νὰ διευθύνει τὴ γενικὴ δοκιμή. Απὸ τὸ ντουέτο

τῆς πρώτης πράξης φάνηκε κιόλας πώς δὲν ἀκουγε τίποτα ἀπ' ὅ,τι γινόταν στὴ σκηνή. Άργοντε πολὺ τὸν ρυθμό, καὶ ἐνῷ ἡ ὁρχήστρα ἔπαιζε σύμφωνα μὲ τὴ μπαγκέττα του, οἱ ἡθοποιοὶ πήγαιναν πιὸ γρήγορα. Αὐτὸ ἔφερε γενικὴ ἀταξία. Ὁ τακτικὸς ἀρχιμουσικὸς Umlauf πρότεινε μιᾶς στιγμῆς διακοπή, χωρὶς νὰ δώσει λόγο γιατί. Καὶ ἀφοῦ ἀλλάξε μερικὰ λόγια μὲ τοὺς ἡθοποιούς, ξανάρχισε ἡ δοκιμή. Άλλα καὶ πάλι ἡ ἴδια ἀταξία. Χρειάστηκε νὰ γίνει καὶ δεύτερη διακοπή. Ἡταν πιὰ φανερὴ ἡ ἀδυναμία νὰ συνεχίσουν μὲ τὴ διεύθυνση τοῦ Μπετόβεν. Πῶς ὅμως νὰ τὸν κάνουν νὰ τὸ νοιώσει; Κανεὶς δὲν εἶχε καρδιὰ νὰ τοῦ πεῖ «Τραβήξου, δυστυχισμένε, δὲν μπορεῖς νὰ διευθύνεις». Μέσα στὴ γενικὴ σιωπή, μὲ φωνάζει μ' ἐναν τρόπο ἐπιτακτικό. Μοῦδειξε τὸ καρνέ του καὶ μούγνεψε νὰ γράψω. Τοῦ ἔγραψα: «Σᾶς ἵκετεύω νὰ μὴν ἐξακολουθήσετε. Θὰ σᾶς ἐξηγήσω στὸ σπίτι τὸ γιατί». Γυρίσαμε στὸ σπίτι. Μπήκε καὶ ἔπεσε σὰν χαμένος σ' ἕνα ντιβάνι, σκεπάζοντας τὸ πρόσωπο μὲ τὰ δυό του χέρια. Εἶχε χτυπηθεὶ κατάκαρδα ποὺ ἔμαθε τὸ τί εἶχε συμβεῖ. Μέχρι τὴν ἡμέρα τοῦ θανάτου του ἔζησε μὲ τὴν ἐντύπωση αὐτῆς τῆς τρομερῆς σκηνῆς.

*
* *

Εἶναι, ἀλήθεια, παράξενο, πώς ἔνας ἀνθρωπος, δυθισμένος στὴ Θλίψη καὶ τὴν ἀπόγνωση δινειρεύτηκε νὰ ὑμνήσει τὴν χαρά. Ἰσως γιατὶ τοῦ ἥταν ἀσύλληπτη, σὰν ὅλα τὰ ἴδιανικά...

Χρόνια τώρα, ἀπ' τὸ 1793, τὸ σκεφτόταν, ἀλλὰ δὲν τὸ πραγματοποιοῦσε. Ἡταν, ὅμως, γραφτό, φαίνεται, νὰ πιεῖ ὡς τὴν τελευταία του σταγόνα τὸ ζέχειλο ποτήρι τῆς Θλίψης του, σὰν γιὰ νὰ τὴν ἐξαφανίσει, παραχωρώντας ὄλότελα τὴν θέση της στὴ χαρά!

Διάλεξε γιὰ κείμενο τὴν “Ωδὴ στὴ Χαρά” του “ἀθάνατου Schiller”, ὅπως τὸν ἔλεγε. Τὸ ἔργο παίχτηκε ἀμέσως ὅταν τελείωσε. Στὶς 7 Μαΐου τοῦ 1824 οἱ θιεννέζοι ἀκουγαν σὲ πρώτην ἐκτέλεση τὴν Ἐνάτη Συμφωνία. Καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου αἰσθάνθηκε τότε, ἵσως γιὰ πρώτη φορά, τὴ φρίκιαση ἀπὸ τὴ γιγάντια πνοὴ τῆς μεγαλοφυΐας. Ποτέ, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ἵσως τοῦ Αἰσχύλου, δὲν εἶχε ὁ ἀνθρωπος ἀντιμετωπίσει ξανὰ τὸ ἡθικὸ καὶ πνευματικὸ αὐτὸ μεγαλεῖο.

Μέσα σὲ ἀλλεπάλληλες ψυχικὲς καταστάσεις, ποὺ διαδέχονται ἡ μιὰ τὴν ἀλλη στὰ μέρη τῆς Συμφωνίας ποὺ ἐρμηνεύουν τὸ κείμενο, μέσα στὸν πόνο τῆς δυστυχίας, ὅπου οἱ δυνάμεις τοῦ φωτὸς παλεύουν μὲ τὰ στοιχεῖα τῆς νύχτας, μιὰς θεότητας ζητᾶ νὰ ἔρθει κοντά τους. Άκουσε τὸν πόνο τους, εἶδε τὴ λαχτάρα τους

καὶ ἀποφασίζει νὰ κατεβεῖ ἀπὸ τοὺς οὐρανούς. «Ολοὶ οἱ ἀνθρωποι θὰ γίνουν ἀδέρφια», δροντοφωνάζει ὁ Schiller, καὶ ὁ Μπετόβεν ἀνεβάζει τὸ ιδανικὸ αὐτὸ μὲ τὴ μουσική του στοὺς οὐρανούς: «Σφιγταγκαλιαστῆτε ἐκατομμύρια τῶν ἀνθρώπων» ξαναλέει.

Καὶ ὅλοι ἀκολουθοῦν, κύριοι πιὰ τῆς ἐλευθερίας τους. Η ἀνθρωπότητα παρουσιάζεται φοβισμένη, μὰ ἀπὸ ἐκεῖνο τὸν φόβο ποὺ συνέχει τὸν ἀνθρωπο τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς ἀπελευθέρωσής του. Βροντοφωνεῖ πώς ἔνα μόνο πατέρα ἀγαπημένο ἔχει, αὐτὸν ποὺ δρίσκεται πάνω ἀπ’ τὸν θόλο τῶν ἀστρων. Η βασιλεία τοῦ ἀτόμου ἐπέρασε. Τὰ πάντα στροβιλίζονται μέσα στὴ μέθη, ποὺ συνεπαίρνει τοὺς ἀπελευθερωμένους ἀνθρώπους. Καὶ μέσα σὲ μιὰν ἀπέραντη βακχικὴν ἔξαρση, ἀνθρωπος καὶ θεοὶ γίνονται ἔνα...

Μόλις τελείωσε ἡ ἐκτέλεση τῆς Συμφωνίας, ὅλη ἡ σᾶλα σηκώθηκε ὅρθια, φώναζε, οὔρλιαζε, κουνοῦσε μὲ ἐνδουσιασμὸ τὰ μαντήλια, ἔκλαιγε. Ο Μπετόβεν, ὅμως, ἔμενε καθιστός, ἀπέναντι στὴν ὀρχήστρα, σκυφτός, σκεφτικός. Ήξερε πώς τελείωσε, ἀλλά, φυσικά, δὲν εἶχε ἀκούσει τὸ ἔργο του...

Όμως, μιὰ σολίστ, συγκεντρώνοντας ὅλο τὸ θάρρος της, πλησίασε τὸν μεγάλο δημιουργό, τὸν ἔπιασε ἀπὸ τὸ μπράτσο καὶ τὸν ἐγύρισε πρὸς τὸ κοινό, γιὰ νὰ ἴδει, τουλάχιστον, τὴν ἀπήχηση τοῦ ἔργου του.

Η στιγμὴ αὐτὴ κλείνει μέσα της ὅλη τὴ μοίρα τοῦ Μπετόβεν. Ἐπικαλέσηκε στὸ ἔργο του αὐτὸ τοὺς θεούς, τοὺς ἥμιτεούς, τοὺς σκλάβους καὶ τοὺς ἐλευθερώτες, τοὺς ἀγῶνες, δηλαδὴ, τῆς ἴδιας του τῆς ζωῆς ἐνάντια στὶς σκοτεινὲς δυνάμεις. Βλέπει τὸ ἔξαλο ἀπὸ ἐνθουσιασμὸ πλήθος. Κατεβάζει τὸ κεφάλι, εὐχαριστώντας. Καὶ σ’ αὐτὸ τὸ πρώτα ἀσπρισμένο κεφάλι, σ’ αὐτὸν τὸν πλοῦτο τῆς ἡχητικῆς μάζας, στὸ ἀσθετικὸ φῶς ποὺ δρίσκεται μέσα του, θαρρεῖς πώς ἀντικρύζεις ἔνα ἡφαίστειο μὲ γιόνια στὸν χρατήρα, ἐνῷ στὰ ἔγκατά του δράζει ἡ πύρινη λάβα του, ἔτοιμη νὰ ξεχυθεῖ καὶ πάλι, γιὰ νὰ ζεστάνει τὶς παγωμένες ἀνθρώπινες ψυχές...

*
* *

Μαζί μὲ τὴν Ἐνάτη Συμφωνία, τὴ δραδίαν ἐκείνη δόθηκε σὲ πρώτη ἐκτέλεση καὶ τὸ ἄλλο του ἀριστούργημα, ἡ Missa Solemnis, ἡ μεγάλη Λειτουργία, ποὺ ἀγαποῦσε περισσότερο ἀπὸ ὅλα τὰ ἔργα του. Η φρενίτιδα τοῦ κόσμου ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.

Άν ύλικὰ δὲν κέρδισε τίποτα ἀπὸ αὐτὸν τὸν θρίαμβο, ἡθικὰ εἶχεν ίκανοποι-

ηθεῖ ἀπόλυτα. ὜νοιωθες τώρα πιὰ τὸν ἔαυτό του σὰν τὸν μεγάλο ὑπεύθυνο τοῦ γερμανικοῦ πνεύματος, πάνω στὴ μοῖρα τῶν ἀνθρώπων.

Ἡ ὑγείᾳ τοῦ ὅμως ὅλο καὶ κλονίζεται, ὥστε νὰ περιμένει τὸν θάνατο. Γράφει ὁ ἴδιος: «Ἄντὸς μὲ τὸ δρεπάνι δὲν θ' ἀργήσει νάρθει!»

Στὰ 1826 δείχνει καὶ πάλι ζωντανεμένος. Στὸ φινάλε, μάλιστα, τοῦ τελευταίου κουαρτέτου του, διαχρίνει κανεὶς τὸ χοντρὸ-κοφτὸ γέλιο τοῦ Γίγαντα, που ἔχει ξεπεράσει τὸ φόρο τοῦ θανάτου.

Αὐτὸς ὅμως δὲν ἀργεῖ. Στὰ τέλη Νοεμβρίου τοῦ 1826, ὕστερα ἀπὸ μία διαμονὴ μερικῶν ἑδομάδων στὶς ὅχθες τοῦ Δούναβη, ἀρπάζει ἔνα δυνατὸ κρυολόγημα. Ὅστερα ἀπὸ μία πνευμονικὴ συμφόρεση, ἐμφανίζεται ἡ ὑδρωπικία, ἀπὸ τὴν ὥποια, παρὰ τὴν φροντίδα τοῦ γιατροῦ, στὶς 26 Μαρτίου τοῦ 1827, ἀνάμεσα σὲ ἀστραπές καὶ βροντές, ὥρα 6 παρὰ τέταρτο τὸ ἀπόγευμα, καὶ σὲ ἡλικία οὔτε 57 χρόνων, παραδίνει στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ τὸ ἀσύγκριτο πνεῦμα του.

Comaedia finita est!

Αὐτοὶ ποὺ παρακολούθησαν τὶς τελευταῖς του στιγμές, δεῖται ότι ὁ Μπετόβεν στάθηκεν ἀτάραχος στὸ θάνατό του. Αὐτός. Ὁ Ἔνας. Ὁ Μέγας. Τοῦ Αθάνατου Θεοῦ ὁ Ἐκλεκτός, ποὺ τόσο δοκιμάστηκε, ὅσο καὶ ἀγαπήθηκε ἀπὸ Ἐκεῖνον.

*
* *

Ἡ περίπτωση Μπετόβεν ἔπειρνα τὰ ὅρια τῆς ἀνθρώπινης δυνατότητας. Αποτελεῖ τὴν προσωποποίηση ἐνὸς ξεχωριστοῦ στοιχείου τῆς Φύσης. «Γιὰ μένα, τὸ κράτος τοῦ πνεύματος εἶναι τὸ προσφίλέστερο, καὶ ξεπερνᾶ ὅλες τὶς κοσμικές μοναρχίες», ἔγραψε στὸν Φραγκίσκο φὸν Μπρούνστικ.

Τὸ πήρε ὁ ὑπέροχος μεσολαβητὴς μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, μὲ τὴ μαγικὴ γλώσσα ποὺ δημιούργησε ἀνάμεσά τους.

Δὲν ἦταν ὁ εὐτυχισμένος καὶ ἀνύποπτος φορέας τοῦ θείου μηγύματος. Ἡταν ὁ σκληρὸς μαχητὴς, ὁ πολεμιστὴς, ὁ μάγος, ποὺ γάλκεψε τοὺς ἥγους του μὲ ὄνειρα καὶ ἀπογοητεύσεις, καὶ τοὺς ἀνέβασε μὲ τὴν τέχνη του ψηλά, στὰ οὐράνια.

Πάντα, πρὶν ἀρχίσει τὴ δουλειά του, ἡ ψυχή του ἦταν θλιψμένη, δογγοῦσε. Μὰ ἡ περηφάνεια καὶ τὸ θάρρος του, ποὺ ξεπήγαζαν ἀπ' τὴν ἀπόλυτη ἐπίγνωση τῆς ἀξίας του, τὸν ἔσπρωγγαν νὰ παλεύει μὲ τὸν ἀόρατο ἐχθρό του.

Ποιὸς ἄλλος σὰν κι αὐτὸν δὲν θάχανε τὸ θάρρος του;

Πάντα πληγωμένος, μὰ πάντα μὲ τὸ ὅπλο του ψηλά, μᾶς μαθαίνει ὅσο κανεὶς ἄλλος πῶς νὰ ζοῦμε ἐλεύθεροι ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους.

Καθαρὰ Σαιξιπηρικὴ μορφή, χαρακτηρίστηκε σὰν Βασιλιάς Λήρο.

Αἰσχύλειο τὸ πνεῦμα του, Όμηρικὸς ὁ ἡρωϊσμός του.

Ἡταν καὶ θὰ εῖναι τὸ καταφύγιο κάθες ψυχῆς, ἀπὸ τὴν πιὸ ἡρωϊκὴ μέγχρι τὴν πιὸ κυνηγημένη. Ή πρώτη θὰ ἥρει στὸ ἔργο καὶ στὴ ζωὴ του τὴν πιὸ τέλεια ἀνταπόκριση. Ή δεύτερη θὰ συναντήσει τὴν μεγάλη της παρηγόρια καὶ τὴ ζεστὴ θαλπωρή, καὶ θ' ἀντλήσει δύναμη ἀπ' τὸ παράδειγμα Ἐκείνου, ποὺ δὲν ἐλύγισε στὸ ἀλύπητο μαστίγωμα τῆς Μοίρας, ἀλλὰ μέσα ἀπ' τὸν δικό του πόνο, ἔκανε νὰ ξεπεταχτεῖ ἡ χαρὰ γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους.

Αὐτός, ὁ Άσύγκριτος, ποὺ χάραξε κάποτε σ' ἔνα λεύκωμα, αὐτὰ τὰ ἀπλὰ καὶ ἀπέριττα λόγια, προτροπὴ ἐνὸς γιγάντιου πνεύματος στοὺς συνανθρώπους του:

«Κάνε τὸ καλό, ὅσο μπορεῖς.
Αγάπα τὴν ἐλευθερία
καὶ γιὰ ἔνα θρόνο ἀκόμα
μὴν προδώσεις ποτὲ τὴν ἀλήθεια».