

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 1ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΓΡΗΓ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ

‘Η Ακαδημία Αθηνῶν ἐνθυμεῖται σήμερον τὴν μνήμην τῆς Ἐλένης Νεγροπόντη - Οὐράνη, προσέδρου μέλους αὐτῆς ἀπὸ τοῦ 1970 μέχρι τοῦ θανάτου της κατὰ Δεκέμβριον τοῦ 1971.

Δεν ἦταν ἡ μόνη γυναικα ποὺ ἐκλήθη ἀπὸ τὴν Ἀκαδημίαν νὰ παρακαθίσῃ εἰς αὐτὴν ἡ Οὐράνη. Πρὸ αὐτῆς ἡ Ἐλένη Ἀντωνοπούλου, ἡ Ἀγγελικὴ Παναγιωτάτου καὶ ἡ Σοφία Ἀντωνιάδου, τιμήσασαι τὴν ἐλληνικὴν Ἐπιστήμην εἰς τὴν ξένην, εἶχον ἐκλεγῆ ὡς ἀντεπιστέλλοντα μέλη. Πρόπει δὲ νὰ σημειωθῇ ὅτι ἡ Ἀκαδημία Αθηνῶν ὑπῆρξε πρωτοπόρος εἰς τὴν ἐκλογὴν γυναικῶν ὡς μελῶν της εἰς διαφόρους κατηγορίας. Ἡ τιμή, εἴτε ὑπὸ τὴν μορφὴν τοῦ προσέδρου εἴτε ὑπὸ τὴν μορφὴν τοῦ ἀντεπιστέλλοντος μέλους, εἶναι ἡ αὐτή. Εἶναι πρὸ παντὸς ἄλλου τιμή. Καὶ ὅταν τὸ 1940 ἔξελεξε τὴν Ἐλένην Ἀντωνοπούλου, πολλαὶ ξέναι Ἀκαδημίαι, καὶ τῶν «ἀνοικτῶν κοινωνιῶν» τῆς Δύσεως, ἐδίσταζαν εἰς τὴν ἀναγνώσιν τῆς ἀκαδημαϊκῆς ἰσοτιμίας τῶν γυναικῶν.

‘Αλλ’ ἡ ἐκλογὴ τῆς Οὐράνη δὲν ἦτο μόνον δι’ ἡμᾶς ἡ ἀξία τιμὴ πρὸς τὴν γυναικα. Ἡτο ἡ ἀναγνώσις τῆς ἀγρύπτου παρουσίας εἰς τὴν ἐλληνικὴν ζωὴν μιᾶς πνευματικῆς δυνάμεως, ἡ δόπια συνετέλεσε μὲ τὸ ἀδυσώπητον κριτικόν της πνεῦμα καὶ τὴν συνεχῆ δρᾶσιν τῆς εἰς τὴν πρόσοδον, δηλαδὴ εἰς τὴν ἀδιάκοπον ἐσωτερικὴν ἀνακάθαρσιν καὶ προσαρμογὴν πρὸς τὰ σύγχρονα πνεύματα τῆς λογοτεχνικῆς, τῆς θεατρικῆς καὶ τῆς πολιτιστικῆς μας ζωῆς. ‘Ἐνα ἀκριβῶς μῆνα πρό τοῦ θανάτου της, ἐνῶ ἐτέλει ἐν γνώσει τοῦ ἐπικειμένου τέλοντος, ἔγραψε πρώτη αὐτῇ — καὶ ἵσως μόνη — ἐνθουσιώδη κριτικὴν δι’ ἔργον ποὺ κατὰ τὴν κρίσιν πολλῶν ἀποτελεῖ μοναδικὴν ἐκδήλωσιν τῆς τεχνοτροπίας τοῦ μοντέρνου μυθιστορήματος ποὺ κυριαρχεῖ σήμερον εἰς τὸν κόσμον, ὅχι δὲ μόνον τὸν ἐλεύθερον.

Αὐτῆς τῆς μεγάλης πνευματικῆς μονάδος ἐστερήθησαν καὶ ἡ Ἑλληνικὴ πνευματικὴ ζωὴ καὶ ἡ Ἀκαδημία ἀπὸ ἐνὸς ἔτοντος. Καὶ τὴν σημασίαν τοῦ νεοῦ ποὺ ἀφῆκε ἀναλογιζόμεθα τελοῦτες σήμερον τὸ ἐπιστημονικὸν καὶ φιλολογικὸν μνημόσυνον τῆς Ἐλένης Οὐράνη.

“Ορισθεὶς ὑπὸ τῆς Συγκλήτου ὁ Ἀκαδημαϊκὸς κ. Πέτρος Χάρης θὰ τὴν ἐπαναφέρῃ ὅχι φεῦ ! εἰς τὴν ζωήν, ἀλλ’ εἰς τὴν ζῶσαν πάντοτε ἀνάμνησίν μας !

“Ο κ. Χάρης ἔχει τὸν λόγον :

ΕΛΕΝΗ ΟΥΡΑΝΗ

(ΑΛΚΗΣ ΘΡΥΛΟΣ)

ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ Κ. ΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡΗ

Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Συνάδελφοι, Κυρίες καὶ Κύριοι,

Μὲ βαθύτατη συναισθηση εὐθύνης ἐκτελῶ τὴν ἐντολὴν τῆς Συγκλήτου τῆς Ἀκαδημίας νὰ ἐκφωνήσω τὸν ἀρμόδιοντα λόγο στὴν μνήμη τῆς Ἐλένης Οὐράνη, προσέδρον μέλους τῆς Τάξεως τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Καλῶν Τεχνῶν καὶ πρώτης Κυρίας, πρώτης Ἑλληνίδος, ποὺ ἔλαβε αὐτὴν τὴν τιμήν.

“Οταν πέρσι, στὶς 9 Δεκεμβρίου, ἀπάνω ἀπὸ τὴν σορό τῆς ἔλεγα ὅτι, πολὺ πρὸν ἀπὸ τὴν ἀναγνώριση τῆς προσφορᾶς τῆς στὰ Ἑλληνικὰ γράμματα ἀπὸ τὸ ἀνώτατο πνευματικὸν ἰδρυμα τῆς Χώρας, εἶχε καὶ μιὰν ἄλλην ἀναγνώριση, τὴν ἐπιδοκιμασία τοῦ Ἑλληνικοῦ κόσμου, ὃριζα τὴν θέση τῆς στὴν Ἑλληνικὴ Γραμματεία, ποὺ νομίζω ὅτι πολὺ λίγο θὰ μετακινηθῇ μὲ τὸ χρόνο. Οἱ συγγραφεῖς, εἴτε τὸν ἔμμετρο λόγο εἴτε τὸν πεζὸν λόγο καλλιεργοῦν, κρίνονται μὲ δικαιοσύνη ὅταν περάσουν στὴν ίστορία. Οἱ κριτικοὶ ἔχουν πολὺ γρηγορώτερα τὴν συγκομιδὴ τοῦ μόχθου των. Θέλω νὰ πῶ ὅτι ἀπὸ τὸ πλάτος τῶν ἐπιδοκιμασιῶν ἢ τῶν ἀντιδράσεων ποὺ προκαλοῦν, βαθμολογοῦνται καὶ κατατάσσονται πολὺ πρὸν γίνονται καὶ αὐτοὶ ίστορία. Καὶ ἡ Ἐλένη Οὐράνη, μολονότι ἐκαλλιέργησε ὅλα τὰ εἰδη τοῦ λόγου, κυρίως κριτικὸς ἦταν. Κριτικὸς τοῦ βιβλίου, κριτικὸς τοῦ θεάτρου, κριτικὸς ὀλων τῶν πνευματικῶν ἐκδηλώσεων, μὲ διεξοδικὰ ἢ μὲ σύντομα κείμενα σ’ ἐφημερίδες καὶ σὲ περιοδικά, μὲ διαλέξεις ἢ μὲ ἀπλὰ σημειώματα, μὲ συνεντεύξεις, μὲ διαλίξεις στὸ ραδιόφωνο. Μισὸν περίπου αἰώνα ἦταν μιὰ φωνή, ποὺ συμφωνούσαμε μαζί τῆς ἢ διαφωνούσαμε ἀλλὰ πάντα τῆς ἀναγνωρίζαμε τιμότητα, ἀρετή ἀπὸ τὶς βασικότερες ἐκείνων ποὺ θέλουν νὰ κρίνουν τοὺς ἄλλους, καὶ πάντα τὴν προσέχαμε. Ἡ Ἐλένη Οὐράνη, ὁ Ἀλκης Θρύλος ὅπως ὑπέργραψε ὅλα της τὰ κείμενα, δὲν μονολογοῦσε. Ἡταν πάντα αἰσθητή. Καὶ τοῦτο εἶναι μιὰ πρώτη κρίση καὶ μιὰ πρώτη τοποθέτηση. Οἱ ἔπαινοι ἢ οἱ ἀντιρρήσεις τῆς,

μὲν ἀδιαλλαξίᾳ διατυπωμένες, χωρὶς συμβιβασμοὺς καὶ χωρὶς παραχωρήσεις στὴν φιλία ή σὲ ἄλλες ἐξωπνευματικὲς καταστάσεις, προετοίμαζαν τὸν ἀναγνώστη ή τὸν θεατή, εἶχαν ἐπίδραση, ἔδιναν ἀποτέλεσμα, μεγάλο ή μικρὸ ἀδιάφορο, πάντα ὅμως ἀξιομνημόνευτο καὶ ἵκανὸν τὰ συμβάλη στὴν διαμόρφωση πνευματικῆς ζωῆς. Εἶχε ἀκόμη μιὰ σπάνια ἀρετή: ἀναγνώριζε τὰ λάθη της καὶ δὲν ἀπέφενε τὴν ἐπανόρθωση. Γιὰ πολλὰ χρόνια, μαζὶ μὲ τὶς ἄλλες πνευματικὲς ἀσχολίες της ποὺ ἀπαιτοῦσαν πολὺν μόχθο, — μέλος κριτικῶν ἐπιτροπῶν, εἰσηγητῆς τοῦ δραματολογίου τοῦ Ἐθνικοῦ Θεάτρου, τόσες ἄλλες, — εἶχε συμμετοχὴ καὶ στὶς ἐπιτροπές ποὺ ἔδιναν διπλούμα στοὺς νέους ἥθοποιούς. ⁷ Ήταν αὐτηρού, ὅχι ὅμως καὶ ἄδικη. Ζητοῦσε ἀπὸ τοὺς νέους ἥθοποιοὺς διὰ τοὺς ἐξασφάλιζε καλὴ σταδιοδομία. Καί, δὲν ξέρω γιὰ ποιὰν ἀκριβῶς αἰτία, — ἡ ἀνεπάρκεια δπως θὰ ἔλεγε ἡ ἴδια, — ἀπέρριψε μιὰν ἀπὸ τὶς νεώτερες πρωταγωνίστριες τοῦ σοβαροῦ μας θεάτρου, δταν ἔδινε τὶς πτυχιακές της ἐξετάσεις στὴν Δραματικὴ Σχολὴ τοῦ Ἐθνικοῦ Θεάτρου. Θυμόταν συχνὰ τὴν ἀρνητικὴν ἀντὴν πράξη της, ἐξηγοῦσε τὸ λάθος της καὶ ἔτσι ἔκανε ἀκόμα πιὸ ἀναμφισβήτητη τὴν ἀκεραιότητά της, χωρὶς τὰ ἐπικαλῆται ἐλαφρυντικὰ καὶ τὶς κρίσεις μεγάλων κριτικῶν καὶ λογοτεχνῶν ποὺ εἶχαν πλανηθῆ καὶ ὅμως δὲν ἀναγνώριζαν τὰ λάθη τους.

⁸ Αξίζει τὰ ἀναφέρουμε καὶ μιὰ μικρὴ ἴστορία ποὺ ὑπογραμμίζει τὴν ἀκεραιότητά της, τὸν σπάνιο χρακτήρα της, ποὺ τὴν ἔκανε ἀπροσπέλαστο δικαστὴ στὸ ἔργο της, — τὸ ἔργο τοῦ κριτικοῦ. ⁹ Ήταν ἡ ἐποχὴ τῆς πρώτης ἀπονομῆς τῶν κρατικῶν λογοτεχνικῶν βραβείων, φθινόπωρο τοῦ 1955. ¹⁰ Η Ἐλένη Ονδράνη μέλος τῆς κριτικῆς ἐπιτροπῆς. Μαζὶ μὲ πολλοὺς ὑποψηφίους γιὰ τὰ βραβεῖα καὶ ἔνας γνωστὸς λογοτέχνης καὶ στενὸς φίλος της. Περιττὸ εἶναι τὰ πῶς δτι πολὺς ἦταν ὁ θόρυβος γύρω ἀπὸ τὴν πρώτη ἐφαρμογὴ τοῦ θεσμοῦ, πολλὲς οἱ ἐλπίδες, πολλὲς οἱ προβλέψεις, τέλος πάντων μεγάλο τὸ ἐνδιαφέρον στοὺς λογοτεχνικοὺς κύκλους. Κι ὅσο περνοῦσαν οἱ ἥμέρες καὶ ἀλληλοσυγκρούονταν οἱ προβλέψεις, γινόταν ἀκόμα μεγαλύτερο τὸ ἐνδιαφέρον. ¹¹ Ήταν ἡ τιμή, ἷταν ἀξιόλογα καὶ τὰ χρηματικὰ ἔπαθλα ποὺ συνόδευαν τὰ βραβεῖα. ¹² Ήταν καὶ οἱ λογοτέχνες πρώτης σειρᾶς ποὺ τὰ διεκδικοῦσαν. (¹³ Ο Καζαντζάκης, ὁ Καραγάτσης καὶ ἄλλοι). Επιτέλους ἔγινε γνωστὸ δτι ἡ ἐπιτροπὴ ἀπεφάσισε, ἄλλα τὴν ἀπόφασή της θὰ τὴν παρουσίαζε μὲ κάποια ἐπισημότητα, — πρώτη ἀπονομὴ τῶν βραβείων, βλέπετε, — ὁ ἀρμόδιος ὑπουργός.

¹⁴ Όλοι, λοιπόν, ωτοῦσαν, ωτοῦσαν καὶ σὲ συγκεντρώσεις ποὺ ἦταν καὶ ἡ Ἐλένη Ονδράνη, ποὺ ἤξερε βέβαια. ¹⁵ Έκανε ὅμως πῶς δὲν ἀκονγε, ἀπέφενε τὰ ἐρωτήματα, ἄλλαξε κονβέντα κι δταν τὴν στενοχωροῦσαν, εὖρισκε τρόπο ν' ἀποσυρθῆ. ¹⁶ Οσοι τὴν γνωρίζαμε καλά, δὲν ἀπορούσαμε. ¹⁷ Απορήσαμε ὅμως δταν μάθαμε δτι τὶς τελευταῖς δέκα-δεκαπέντε ἥμέρες ἔβλεπε, σχεδὸν πρωὶ καὶ ἀπόγευμα, τὸν στενό της φίλο

καὶ δμως δὲν τὸν προετοίμασε, οὔτε μὲ ἀδόριστους ὑπαινιγμοὺς γιὰ τὴ μικρὴ εὐτυχία, πὸν τοῦ εἶχε προετοιμάσει αὐτὴ ἡ ἴδια. Τοῦ εἶχε ἀπονεμηθῆ, μὲ δική της εἰσήγηση, ἔνα ἀπὸ τὰ πρῶτα κρατικὰ βραβεῖα. Κι ὅταν κάποιος θέλησε νὰ ἐλέγξῃ αὐτὴ τὴ στάση της, αὐτὴ τὴν ἀπίστευτη ἐχεμύθεια, — κάποιος τὴν εἶπε ἀπάνθρωπη μυστικότητα, — ἡ Ἐλένη Οὐρανή δὲν ἐκαυχήθηκε ὅτι ἔκαμε τὸ χρέος της, περιορίστηκε νὰ πῆ :

«— Μὰ ἥθελα νὰ ἔχῃ ὁ φίλος καὶ συνάδελφός μου ὀλόκληρη τὴν εὐχάριστη ἔκπληξη!»

Εἶχε κριθῆ, λοιπόν, ἡ Ἐλένη Οὐρανή ὅσο ἦταν ἀκόμη μεταξύ μας ὅπως δλοι οἱ ἄξιοι κριτικοὶ ποὺ ἔγιναν πολὺ αἰσθητοὶ στὴν ἐποχή τους. Καὶ στὸ χῶρο τούλαχιστον τοῦ θεάτρου εἶχε μιὰ θητεία μοναδική, μιὰν ὑπηρεσία μὲ διάρκεια ποὺ ἔγινε πολύτιμη μαρτυρία. Περισσότερο ἀπὸ σαρανταπέντε χρόνια ἦταν ὁ σχολιαστὴς κάθε προσπάθειας ποὺ εἶχε σχέση μὲ τὸ θέατρο, χωρὶς κανένα διάλειμμα, χωρὶς κανένα κενό, καὶ στὶς ἐντυπώσεις της ἀπὸ τὶς πρῶτες παραστάσεις τῶν ἐλληνικῶν θιάσων ἀλλὰ καὶ τῶν ἔνων θιάσων ποὺ φιλοξενοῦσε ἡ ἐλληνικὴ σκηνή, δὲν εἶναι ὑπερβολὴ νὰ ποῦμε ὅτι ἔχουμε τὴν ἰστορία τῆς θεατρικῆς μας ζωῆς μᾶς ὀλόκληρης ἐποχῆς.

* * *

Ἡ Ἐλένη Οὐρανή γεννήθηκε τὸ 1896, μεγάλωσε μέσα σὲ ὅλες τὶς ἀνέσεις μιᾶς ἀπὸ τὶς καλύτερες ἐλληνικὲς οἰκογένειες, τοῦ Μιλτιάδη καὶ τῆς Μαρίας Νεγροπόντη, καὶ ἐπῆρε ἐξωστολικὴ μόρφωση, ποὺ τὴν βοήθησε γρήγορα νὰ ἔχῃ μιὰν εὐρύτερη πνευματικὴ καλλιέργεια. Πολὺ ἐνωρὶς εἶχε συμμετοχὴ στὴν πνευματική μας ζωή. Τὸ 1914, ὅταν ἡ «Νέα Ἡμέρα τῆς Τεργέστης» συνέχιζε τὴν ἔκδοσή της στὴν Ἀθήνα μὲ διευθυντὴ τὸν I. A. Χαλκοκονδύλη καὶ ἐπροκήρυξε διαγωνισμὸς στρατιωτικῶν ποιημάτων, ἡ Ἐλένη Οὐρανή ἔστειλε στίχους της καὶ βραβεύθηκε. Κριτικὴ ἐπιτροπὴ ὁ πρῆγμας Νικόλαος, ὁ Μπάμπης Ἀρρινος, ὁ Παῦλος Νικβάνας, ὁ Ἀριστοτέλης Κονορτίδης, ὁ Γεώργιος Τσοκόπουλος, καὶ εἰσηγητὴς ὁ Ἰωάννης Δαμβέργης. Ἡταν τότε ἡ Ἐλένη Οὐρανή δέκα δικτύων καὶ ἐκέρδισε τὸ δεύτερο βραβεῖο μὲ τὸ ποίημα «Ο Μαρμαριώνος Βασιλιάς». Ἡ ἴδια ἐπιτροπὴ ἀπένειμε τὸ πρῶτο βραβεῖο στὸν Ζαχαρία Παπαντωνίου καὶ τὸ τρίτο στὸν Στέλιο Σπερδάντζα. Τὸν ἴδιο χρόνο ἔχει ἀκόμη μιὰν ἐπιτυχία. Στὸ διαγωνισμὸς μονοπράκτων τῆς «Ἐταιρίας τῶν Ἑλλήνων Θεατρικῶν Συγγραφέων» βραβεύεται τὸ μονόπρακτό της «Ο χορὸς τοῦ βιοϊᾶ», γράφει ἀκόμα ἔνα μονόπρακτο, τὴν «Ομορφιὰ ποὺ σκοτώνει», καὶ τὸ 1915 παῖζεται τὸ τρίπρακτο ἔργο της «Φλοϊσβος». Ἡ κριτικὴ δὲν εἶναι εὐνοϊκὴ γιὰ τὰ πρωτόλεια αὐτά. Καὶ τὰ διηγήματα ποὺ τύπωσε περίπου τὴν ἴδια ἐποχὴ μὲ τὸν τίτλο «Η δέκατη τρίτη ὥρα» γρήγορα ξεχάστηκαν. Ἡ Ἐλένη Οὐρανή δὲν εἶχε βρεῖ ἀκόμα

τὸ δρόμο της. Ἀλλὰ καὶ δὲν ἄργησε νὰ φανῆ ποιὸς θὰ ἥταν ὁ προορισμός της καὶ ποῦ θὰ ἔδινε δλες τὶς δυνάμεις της. Τοῦτο ἔγινε μὲ τὶς πρῶτες κριτικές της γιὰ τὸ θέατρο τὸ 1919.

Πρέπει δημοσως νὰ διευκρινίσω ὅτι ἡ Ἐλένη Οὐράνη, μολονότι μὲ ἴδιαιτερη ἐπιμονὴ καλλιέργησε τὴν κριτικὴ τοῦ θεάτρου, ἥταν ἑνα γενικὸ κριτικὸ πνεῦμα. Δὲν παρέλειψε νὰ τὸ πῶ, ἀλλὰ καλύτερα ἀπὸ τὴν ἀπλῆ μνεία ποὺ ἔκαμα τὸ λέει ὁ ἀπολογισμὸς τοῦ ἔργου της σὲ βιβλία. Θὰ ἀναφέρω τὰ σημαντικώτερα: Εἶναι οἱ «Στοχασμοὶ γιὰ τὸ δημοτικὸ τραγούδι καὶ ἄλλοι στοχασμοὶ» ποὺ τοὺς τύπωσε τὸ 1928, οἱ «Ἀφορμὲς», πρῶτοι τόμοι τῆς σειρᾶς ποὺ ἀρχισε νὰ τυπώνεται τὸ 1961, οἱ «Μορφὲς καὶ θέματα τοῦ θεάτρου», δύο πολυσέλιδοι τόμοι, οἱ «Μορφὲς τῆς Ἑλληνικῆς πεζογραφίας», δύο πολυσέλιδοι κι αὖτοι τόμοι, τὰ παλαιότερα μελετήματά της γιὰ τὸν Σολωμὸ καὶ τὸν Παλαμᾶ, οἱ «Ἐκδρομὲς καὶ ταξίδια», ἄλλο τμῆμα τοῦ ἔργου της σὲ τρεῖς τόμους ποὺ παρουσιάζονται κι αὖτοι μιὰν ἀξιόλογη ἐπίδοση. Αὖτά ἔχοντα συγκεντρωθῆ ὡς τώρα σὲ βιβλία. Μένουν δημοσιές ἄλλα τόσα καὶ περισσότερα ἵσως καὶ περιμένοντα τὸν ενδυνείδητο ἐπιμελητή, ποὺ θὰ τὰ κατατάξῃ καὶ θὰ τὰ παρουσιάσῃ μὲ τὴ φροντίδα ποὺ τοὺς ἀξίζει. Περιμένοντα καὶ τὰ κριτικὰ της σημειώματα γιὰ τὸ θέατρο, ἀκοιβέστερα γιὰ τὰ ἔργα ποὺ παίχτηκαν ἀπὸ Ἑλληνικοὺς καὶ ξένους θιάσους σὲ Ἑλληνικὰ θέατρα. Καὶ τὰ σημειώματα αὐτὰ θὰ κάνουν δύο ἥ καὶ τρεῖς μεγάλους τόμους καί, δπως εἴπα, θὰ εἶναι ἥ ίστορία τοῦ θεάτρου μας στὰ τελευταῖα πενήντα χρόνια. Μὲ τὴ διαθήκη της ἡ Ἐλένη Οὐράνη ἐκφράζει τὴν ἐπιθυμία νὰ συγκεντρωθῇ σὲ βιβλία αὐτὴ ἥ ἔργασία της. Καὶ μπορῶ σήμερα νὰ ἀνακοινώσω ὅτι ἡ Ἀκαδημία θὰ σεβασθῇ τὴν ἐπιθυμία της. Θὰ χρειασθῇ δημος ενδρύτερη ἀκόμα προσπάθεια γιὰ νὰ ἀναζητηθοῦν τὰ κείμενά της ποὺ εἶναι σκορπισμένα σ' ἐφημερίδες καὶ σὲ περιοδικὰ καὶ παρουσιάζονται ὅχι μόνο ὅγκο ἔργασίας ἀλλὰ καὶ μιὰ μοναδικὴ ἐνότητα, ποὺ δὲν ἔχει διασπασθῇ ἀπὸ ἀκαταστάλακτες ἰδέες. Αὐτὴν τὴν ἐνότητα, ποὺ δείχνει καλὰ ὀργανωμένο πνευματικὸ κόσμο, σπάνια τὴν ἔχουμε στὴν πνευματικὴ μας ζωή, δὲν τὴν ἔχουμε οὔτε στὸ ἔργο πολλῶν λογοτεχνῶν καὶ μελετητῶν ποὺ ἔκαμαν σπουδαία προσφορὰ στὰ Ἑλληνικὰ γράμματα. Στὰ κείμενα τῆς Ἐλένης Οὐράνη εἶναι ἀπόλυτη καὶ δίνεται μὲ μιὰ ποιότητα λόγου ποὺ τὴν κάνει ἀκόμα πιὸ αἰσθητή. Δὲν ὑπάρχει καλλιλογία στὶς σελίδες της. Κι ἀν θέλουμε νὰ εἴμαστε εἰλικρινεῖς γιὰ νὰ τιμήσουμε ἀληθινὰ τὴ μνήμη της, πρέπει νὰ παρατηρήσουμε ὅτι ἡ Ἐλένη Οὐράνη δὲν ἔγραψε ποτὲ σωστὰ τὴ δημοτική, μολονότι τόσο πίστενε σ' αὐτὴν καὶ τόσους ἀγῶνες ἔκανε γι' αὐτήν, καὶ ποτὲ δὲν ἐμόχθησε γιὰ νὰ δώσῃ τὴν ὑποδειγματικὴ φράση ἥ τὸ ἐκφραστικὸ πνευτέχνημα. Εἶχε δημος ὁ λόγος της ἔνα ἄλλο γνώρισμα πολὺ σημαντικό: τὴ στερεότητα ποὺ τὴν διαμορφώνει ἥ ὀριμη σκέψη. Καὶ ἥ τίμια σκέψη, προσθέτω. Εἶχε ἐνωρὶς ὀριμάσει ἥ σκέψη αὐτή, ἀφοῦ πέρασε ἀπὸ ἀρκετὲς ἀμφιταλαντεύσεις

κι ἀπὸ ἀκραῖες καταστάσεις. Συμπάθησε πολὺ τὸ φεμινιστικὸ κίνημα, μὲ τόλμη προχώρησε καὶ σὲ ἄλλες νέες ἰδέες ποὺ ἔφεραν ἀναταραχὴν στὴν κοινωνία καὶ στὴν πνευματική μας ζωή, μὰ γρήγορα στάθηκε ἐκεῖ ποὺ ἔπρεπε : στὴν παράδοση ποὺ δὲν ἀρνεῖται τὴν πρόσοδο καὶ στὴν ἀπαραβίαστη ἐλευθερία, ποὺ τὴν κερδίζει τὸ ἀτομο μὲ τὴν συναίσθηση τῆς εὐθύνης του. "Ο, τι ὅμως ἀποτελεῖ τὸν κορμὸ τῆς κοιτικῆς ἐργασίας της εἶναι ἡ πίστη της στὴν ἀξία τῆς ὁμορφιᾶς. Συζητεῖ ἡ Ἐλένη Οὐράνη τὶς ἰδέες τοῦ θεατρικοῦ ἐργοῦ ἢ τοῦ βιβλίου, μὰ δὲν ἐπιμένει, προχωρεῖ πέρα απ' αὐτές, ποὺ μπορεῖ καὶ νὰ ἔχουν παραμερισθῆ ἀπὸ τὴν ἐποχήν, καὶ προσπαθεῖ νὰ ἔξηγήσῃ καὶ νὰ καθορίσῃ τὴν αἰσθητικὴν ἀξία τοῦ δράματος ἢ τῆς κωμωδίας ποὺ εἶδε ἢ τοῦ βιβλίου ποὺ διάβασε, τὴν ὁμορφιά τους, τὴν δύναμην δηλαδὴ ποὺ κερδίζει τὸν ἀναγνώστη ἢ τὸ θεατή. Στὸ σημεῖο αὐτὸν εἶναι ἀδιάλλακτη, εἶναι ἀσυμβίβαστη. Καὶ ἡ ἀδιαλλαξία αὐτὴ δίνει ἐνότητα στὴν ἐργασία της, μιὰν ἐνότητα ποὺ εἶναι φανερὴ σὲ ὅλα της τὰ κείμενα, ὅπως εἴπαμε, καὶ μᾶς βεβαιώνει ὅτι ἡ κρίση της στηρίζεται σὲ ὥριμη σκέψη. Τὸ μικρὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὶς «Ἀφορομές» (τόμος α', σελ. 413-414) ποὺ θὰ διαβάσουμε, καθορίζει τὴν θέση της σὲ δύο ἀπὸ τὰ πιὸ βασικὰ θέματα τῆς λογοτεχνίας καὶ γενικότερα τῆς πνευματικῆς ζωῆς :

"Η Τέχνη, γράφει, εἶναι μιὰ λειτουργία ὑποκειμενική. Ἀνήκει στὴν περιοχὴν τῆς θεωρίας, ὅχι τῆς πράξης καὶ τῶν ἐφαρμογῶν ὅπως ἡ πολιτικὴ καὶ ἡ ἐπιστήμη ὅταν δὲν εἶναι κι αὐτὴ ἀφηρημένη. Τοῦτο δὲν σημαίνει φυσικὰ ὅτι ἡ φωνή της εἶναι στείρα. Προσφέρει πρῶτ' απ' ὅλα ἔξαρση καὶ χαρὰ —αένα πράγμα ὁμορφιᾶς εἶναι μιὰ χαρὰ γιὰ πάντα», εἶπε ὁ Κήτης—καὶ μαζὶ ἐρεθισμούς, κεντρίσματα, πνευματικὲς διεγέρσεις, ἀνοίγει δρίζοντες καὶ προοπτικές, κινεῖ τὰ λιμνάζοντα νερά, ὑποβοηθεῖ τὸν παραλήπτη, ἔστω κι ἀν δὲν συλλάβῃ τὸ μήνυμα ἔτσι ἀκριβῶς ὅπως θὰ τὸ ἥθελε δι πομπός, νὰ δῆ καὶ νὰ ἀντιληφθῇ πρωτοθώρητες γι' αὐτὸν ὅψεις τοῦ κόσμου καὶ τῶν συνανθρώπων του ποὺ μόνος του δὲν θὰ τὶς ἀνακάλυπτε. "Η Τέχνη ἐμπλουτίζει. "Ο ἐμπλουτισμὸς εἶναι ὁ ρόλος της. "Ενας ρόλος σημαντικὸς ὁ ὅποιος τῆς ἀρκεῖ. Σκοπός της δὲν εἶναι νὰ γίνη ὀφελιμιστική, νὰ παιδαγωγήσῃ, νὰ διδάξῃ, νὰ ὀφελήσῃ ἀμεσα. Τοῦτο τὸ ἀγνοοῦν πολλοί. Τὸ ἀγνοοῦν δυστυχῶς καὶ λογοτέχνες. Γιὰ νὰ ἔσφύγουν ἀπὸ τὴν ἀστήρικτη κατηγορία ποὺ ἐκσφενδονίζεται ἐναντίον τους, ὅτι ἄμα δὲν ἀναμιγνύονται ἐνεργητικὰ στὰ κοινά, ἄμα περιορίζονται νὰ προσφέρουν ὅτι εἶναι ταγμένοι νὰ προσφέρουν, κλείνονται σ' ἕναν (πόργο ἀπὸ ἐλεφατόδοντο), τρέπονται πρὸς τὴν δράσην." Ετσι ὅμως, δπως τὸ εἶπε ὁ Μπεντά, προδίνοντας τὴν ἀποστολή τους. Χρέος τους εἶναι νὰ λένε πάντα τὴν ἀλήθεια, τὴν δική τους ἀλήθεια, ὅποια κι ἀν εἶναι. "Αμα ὅμως στρατευθοῦν, παραδεχθοῦν νὰ ὑπηρετήσουν, ἀναγκαστικὰ γένονται φερέφωνα. Παύοντας νὰ εἶναι ἀνεξάρτητοι, ἐλεύθεροι, δπως ὀφείλοντας νὰ εἶναι μετατρέπονται σὲ ὅργανα. Δεσμεύοντας, πουλοῦντας τὴν ψυχή τους".

‘Υπάρχει πολὺ θάρρος σ’ αὐτές τὶς γραμμές, — καὶ πολλὴ τιμιότητα, ποὺ γίνεται δυνατὴ ἔλξη στὰ κείμενα τῆς Ἐλένης Οὐδράνη, τόσο δυνατὴ ποὺ τὴν προσέχεις καὶ μένεις κοντά της ἀκόμα κι ὅταν ἔχῃς ἀντίθετους πνευματικοὺς προσανατολισμούς. Καταλαβαίνεις ὅτι οἱ ὄποιοι δήποτε ἐνθουσιασμοὶ τῆς καὶ οἱ ὄποιεσδήποτε ἀντιρρήσεις τῆς ἔχονταν μία καὶ μόνο ἀφετηρία : τὴν προσωπική, τὴν ἀληθινή της γνώμη. Δὲν κρύβονται ἐλιγμοὺς ποὺ ἔχονταν στόχο ἔξω ἀπὸ τὸ ἔργο ποὺ κρίνεται. Καὶ ξέρουμε πολὺ καλὰ ὅτι στὴν ἐποχή μας εἴναι πολλοὶ καὶ ἀπαράδεκτοι οἱ ἐλιγμοὶ τῶν πνευματικῶν ἀνθρώπων, ποὺ δὲν σέβονται τὴν γνησιότητα καὶ τὴν πραγματική ἀποστολὴ τοῦ ἔντεχνου λόγου.

‘Ακόμη πιὸ καθαρὰ φαίνεται τὸ θετικὸ πνεῦμα τῆς Ἐλένης Οὐδράνη σ’ ἓνα μικρὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ ἄλλο κείμενό της, ποὺ δείχνει τὴν στάση της στὶς μεταφυσικὲς ἀναζητήσεις καὶ ἀφήνει ἐντελῶς ἀκάλυπτο τὸν ἐσωτερικό της κόσμο : «Πιστεύω, γράφει, μὲ περισσότερη ἀκόμα πεποίθηση παρὰ τὴν ἀνυπαρξία τῆς ὑπεροχόσμιας δύναμης, στὸ ἀδύνατο τῆς ἐπιβίωσης τῶν νεκρῶν. Καὶ τοῦτο, ὅχι τόσο ἐπειδὴ καθόλου δὲν μὲ ἰκανοποιοῦν τὰ μυθεύματα γιὰ Κόλαση καὶ Παράδεισο ὅπου θὰ διαμορφαῖς ὁ ὑπεύθυνος κι ὑπαίτιος γιὰ τὶς ἀμαρτίες καὶ τὶς ἀγαθοεργίες, τοὺς ἐπιλέκτους των κι ἀποδιοπομπαίους του τράγους, ὅχι τόσο ἐπειδὴ δὲν κατορθώνουν νὰ δραματισθοῦν τὸ χῶρο ὅπου θὰ συνορθυλεύονται οἱ μυριάδες τῶν νεκρῶν ψυχῶν, ὅσο γιατὶ ἀμέσως διαμορφώνονται μέσα μον τὰ ἐρωτήματα : «Πῶς εἴναι δυνατὸ νὰ ἐπιβιώσω μία ποὺ δὲν ὑπῆρξα ἔνας ; Θὰ ἐπιζήσω τὴν ὥρα τῆς ἀκμῆς μον, ἐπιστρέφοντας σ’ αὐτή, ἡ τῆς παρακμῆς μον ποὺ προηγήθηκε ἀπὸ τὸ θάνατο ; Μὰ κι ἀν ὑποθέσουμε ὅτι θὰ συντελεσθῇ μία σύνθεση, κι αὐτή θὰ μ’ ἀλλοιώσῃ, θὰ μὲ παραμορφώσῃ ἀφοῦ θὰ μὲ καταδικάσῃ στὴ στασιμότητα. Δὲν εἴναι ἄλλωστε καὶ τὸ σῶμα μον ποὺ αὐτὸ ἐν πάσῃ περιπιώσει θὰ διαλυθῇ, θὰ ἐξαφανισθῇ, ἀναπόσπαστο μέρος τοῦ Εἶναι μον ; Τί ὥφελεῖ νὰ ἐπιζήσω μία ποὺ θὰ ἔχῃ χαθῆ τὸ θαῦμα, ἡ πρωστικότητα ; Τί μ’ ὥφελεῖ νὰ ξανασυναντήσω τοὺς ἀγαπημένους μον, μία ποὺ δὲν θὰ εἴμαστε πιὰ ἐκεῖνοι ποὺ ἤμαστε ὅταν ἀγαπημέναστε, καὶ μοιραῖα, ἀφοῦ θὰ εἴμαστε ἄσαρκοι, θὰ ἔχῃ σβήσει ἡ φλόγα τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ πάθους ποὺ μᾶς συνέπαιρε, καὶ μᾶς συνέδεε ;» Ἐρωτήματα σκληρά, πού, ὀστόσο, δὲν τὰ ἀποφεύγει ἡ Ἐλένη Οὐδράνη καὶ δὲν τὰ παραμερίζει ὅταν, στὰ ἐνδρύτερα μελετήματά της, προσπαθῇ νὰ καθορίσῃ τὴν ἀξία τῆς λογοτεχνίας μέσα στὴ ζωὴ καὶ στὶς ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου.

‘Ας δοῦμε δύμας ἀπὸ πιὸ κοντὰ ἔνα ἀπὸ τὰ βιβλία τῆς Ἐλένης Οὐδράνη, ποὺ παρουσιάζει τὴν κυρία ἐπίδοσή της, τὸν πρῶτο τόμο τῆς σειρᾶς «Μορφὲς καὶ θέματα τοῦ θεάτρου». Στὶς σελίδες του ἔχουμε τέσσερα διεξοδικὰ μελετήματα : «Οἱ γυναῖκες στὸ θέατρο τοῦ Ἰψεν», «Παντελῆς Χόρων», «Γρηγόριος Ξενόπουλος», «Τὸ θεατρικὸ ἔργο

τοῦ Καζαντζάκη». Καὶ δύο σειρές σκίτσα : «Φῶτος Πολίτης», «Μιχαὴλ Ροδᾶς», «Ζαχ. Παπαντωνίου», «Παλαμᾶς», «Θεόδωρος Συναδινός», «Ἐλένη Παπαδάκη», «Μνήμη Γ. Παππᾶ, Ν. Παρασκενᾶ, Β. Λογοθετίδη, Τάκη Γαλανοῦ», καὶ «Χριστόφορος Νέζερο», «Κώστας Μονσούρης» καὶ «Κάρολος Κούνη». Καλύτερο μελέτημα γιὰ τὸν Ἰψεν ἀπὸ τὶς «Γυναικεῖς στὸ θέατρο τοῦ Ἰψεν» δὲν ξέρω στὴ γλώσσα μας. Καὶ οἱ παρατηρήσεις γιὰ τὸ θεατρικὸ ἔργο τοῦ Ξενόπουλου, τοῦ Χόρη, τοῦ Καζαντζάκη, τοῦ Παπαντωνίου, τοῦ Συναδινοῦ καὶ τοῦ Παλαμᾶ, εἶναι καίριες. Ἀλλὰ κι ἀπὸ τὰ «σκίτσα» δὲ λείπει ὁ σωστὸς κριτικὸς λόγος. Καὶ περισσεύει ἡ κύρια ἀρετὴ τοῦ Ἀλκη Θρύλου, ἡ ἀποστροφή του στὸ δόγμα. Γράφει γιὰ τὸν Φῶτο Πολίτη, μορφὴ ἀδρὸν ποὺ ἐδέσποισε στὴν πνευματικὴ μας ζωὴν ποὺν ἀπὸ τὸν δεύτερο μεγάλο πόλεμο : «Ἡταν ἔνας ἀνθρωπὸς προσηλωμένος σὲ μερικὲς μορφὲς σχεδὸν ὑπερφυσικοῦ μεγέθουνς, στὸ Σαιξιπηρ, στὸ Γκαΐτε, στὸ Σολωμό, ποὺ ἀξίωνε ἀπ’ δλους νὰ εἶναι ισοδύναμοι μαζὶ τους, ποὺ δσονς δὲν τοὺς ἔμοιαζαν καὶ δὲν τοὺς ἔφθαναν τοὺς ἐκμηδένιζε, χωρὶς καμιμὰ ἐπιείκεια, ἡ στὶς εὐνοϊκῶτερες περιπτώσεις μόλις τοὺς ἀνεχότανε, ποὺ εἶδε ἔνα πεδίο ὁρατότητος τοποθετημένο πολὺ ψηλὰ ἀλλὰ καὶ πολὺ στενό, ποὺ ἀποστρεφότανε σὰν θανάσιμο ἀμάρτημα τὴν ἐλαφρότητα καὶ τὴν χάρη, καὶ ποὺ τὶς ἔμμονες ἰδέεις του, τὶς πολὺ λίγες, τὶς διακήρουνχε μ’ ἔναν τόνο συνιοφρωμένου δασκάλου (τὰ χείλη του δὲν τὰ μισοάγοιξε ποτὲ οὕτε ἡ ὑποψία ἐνὸς χαμόγελου), καθοδηγητῆ, μαστιγωτῆ, καὶ τὶς ἐπαναλάμβανε ἀδιαφορώντας δλότελα γιὰ τὴ μονοτονία. Ἡ μονοτονία δὲν τὸν ἐνοχλοῦσε, δὲν τὸν ἐπληττε, δὲν τὸν πίεζε, δὲν κορεῖσταν ἀπ’ αντίγρ. Ὁλο συνέθετε παραλλαγὲς γύρω ἀπὸ τὰ ἴδια κεντρικὰ θέματα. Ὁ Φῶτος Πολίτης ἥταν δηλαδὴ ὁ τύπος τοῦ ἀντικριτικοῦ, βρισκόταν στοὺς ἀντίποδες ἀπὸ τὸν ἴδιαν κό κριτικὸ ὅπως μᾶς ἀρέσει καὶ συνηθίσαμε νὰ τὸν φαταξόμαστε». Αδτὰ πίστενε ὁ Ἀλκης Θρύλος γιὰ τὸν Φῶτο Πολίτη, ἀλλὰ καὶ σπεύδει νὰ συμπληρώσῃ τὶς σκέψεις του : «Κι ἐν τούτοις τὴν φήμη του καὶ τὴν διάρκειά του τὶς ἀπέκτησε σχεδὸν ἀποκλειστικὰ μὲ ἔνα ἔργο κριτικοῦ. Διαμαρτυρόμαστε κι ὅμως παραδεχόμαστε σχεδὸν χωρὶς συζήτηση τὴν ἴδιοφυΐα του».

Μὲ τὴν ἴδια εὐθύτητα ἀναλύει τὸ ἔργο κλασικῶν πιὰ θὰ ἔλεγα πεζογράφων μας σὲ σειρὰ πολυσέλιδων μελετημάτων, ποὺ ἀρχισαν κι αὐτὰ νὰ συγκεντρώνωνται σὲ τόμους μὲ τὸν γενικὸ τίτλο «Μορφὲς τῆς ἐλληνικῆς πεζογραφίας». Ἐδῶ πιὰ ἔχουμε ἔνα βασικὸ κεφάλαιο τῆς ἐλληνικῆς κριτικῆς, ὃχι μόνο τῆς ἔργασίας τῆς Ἐλένης Οὐδράνη. Καὶ τὸ κνοιώτερο γνώρισμά του εἶναι ἡ ἀκρα, ἡ ὑποδειγματικὴ εὐσυνειδησία στὴν ἀναζήτηση δλουν τοῦ ὄντος ποὺν χρειάζεται γιὰ νὰ γίνη ἡ σύνθεση τῆς προσωπογραφίας καθενὸς ἀπὸ τὸν πεζογράφονς ποὺ τὸν κρίνει καὶ τὸν τοποθετεῖ στὴν ἐποχή τους. Χτές ἀκόμα ἥταν κοντά μας οἱ περισσότεροι ἀπὸ τὸν συγγραφεῖς αὐτούς. ἔχουμε ὅμως τόσο λίγο δργανώσει τὴν πνευματικὴ μας ζωὴν ὥστε ὁ κριτι-

κός, ποὺ θέλει νὰ δώσῃ εὐρύτερες καὶ συνθετικότερες ἐργασίες, πρέπει ν' ἀρχίσῃ ἀπὸ τὰ πιὸ στοιχειώδη. Καὶ ἡ Ἐλένη Οὐράνη ἔκαμε αὐτὴ τὴν κονραστικὴν ἐργασίαν, ἀναζήτησε ἡμερομηνίες, χαρακτηριστικὰ καὶ χρήσιμα περιστατικά, ἀκόμη στάθμης καὶ σὲ λεπτομέρειες ποὺ μόνο ὁ προσεκτικὸς μελετητὴς ξέρει νὰ τὶς ἐκτιμήσῃ, καὶ ἔδωσε κοριτικὲς σελίδες, ποὺ δύσκολα μποροῦν νὰ συμπληρωθοῦν ἢ νὰ ἀνασκεναστοῦν. Μαζὶ μὲ τὰ μεγάλα τῆς μελετήματα γιὰ τὸ θέατρο, εἶναι ἡ οδσιαστικώτερη κοριτικὴ ἐργασία τῆς.

Παράπλευρες στὸ κοριτικὸν ἔργο τῆς Ἐλένης Οὐράνη εἶναι καὶ οἱ ταξιδιωτικὲς σελίδες τῆς, ποὺ κι αὐτές, πολλὲς ἀπ' αὐτές, ἀρχίσαν νὰ συγκεντρώνωνται σὲ τόμους πολυνέλιδους. Στὴ σελ. 159 τοῦ β' τόμου αὐτῆς τῆς σειρᾶς μᾶς δίνει μιὰν ἐξήγηση ποὺ πρέπει νὰ τὴν προσέξουμε γιατὶ καθαρὰ διαφοροποιεῖ τὰ ταξιδιωτικά τῆς κείμενα ἀπὸ τὸν ταξιδιωτικὸν λόγῳ ἄλλων συγγραφέων :

«Στὰ ταξίδια μου, γράφει, στὶς ἐκδρομές μου πολὺ λίγο ἐνδιαφέρομαι γιὰ δὲ τι σχετίζεται μὲ τὶς γνώσεις καὶ τὶς πληροφορίες. Περιστατικά, γεγονότα, χρονολογίες, ὅλα τοῦτα εἶναι καταδικασμένα μὲ τὴν συγκεκριμένη τους ὑπόσταση πολὺ γρήγορα νὰ τὰ ξεχάσω· γιατὶ λοιπὸν νὰ κοπιάσω νὰ τὰ ἀποτυπώσω ἀφοῦ ὅπωσδήποτε θὰ σβήσουν; "Ο, τι συγκρατῶ εἶναι ἔνα ἄρωμα, τὸ ἀπόσταγμά τους. Ἀκόμα καὶ τὰ ἔργα τέχνης, δταν μὲ τὴν πρώτη ματιὰ διαπιστώσω διι τὰ δέχομαι μὲ ἀπάθεια, χωρὶς ἀντιδράσεις, δτι οὕτε μὲ ἐλκύνουν ἰδιαίτερα, οὕτε μοῦ προκαλοῦν σφοδρές ἐναντιώσεις, τὰ προσπερνῶ· ἐπιλέγω· σταχυολογῶ σχετικὰ ἐλάχιστα. Γνωρεύω δσα θὰ μὲ κεντρίσουν, θὰ κρούσουν κάποιες χροδές μου, θὰ ἐρεθίσουν καὶ θὰ μοῦ προσφέρουν θέματα γιὰ προεκτάσεις». Στὶς λίγες αὐτές γραμμές ἔχουμε μιὰ μέθοδο ἐργασίας, ἀλλὰ καὶ τὸν δρισμὸν τοῦ λογοτεχνικοῦ εἴδοντας ποὺ τὸ ὕνομάσαμε ταξιδιωτικὴ λογοτεχνία καὶ ποὺ πρέπει νὰ καταλάβουμε δτι δὲν εἶναι μάθημα γεωγραφίας. Δὲ λέω, χρειάζεται καὶ ἡ γεωγραφία, ἔχει κι αὐτὴ τὴν θέση τῆς σ' ἔνα ταξιδιωτικὸν βιβλίο, ἀλλὰ μόνο ὡς ἔνα σημεῖο, ὡς ἐκεῖ ποὺ δὲν θὰ περιοδίση τὴν προβολὴ τοῦ προσωπικοῦ στοιχείου, τὴν ἔκπληξην, τὴν συγκίνησην ἢ τὸν στοχασμὸν τοῦ ταξιδιώτη συγγραφέα. Καὶ τὰ τεία αὐτὰ εἶναι τόσο ἀφθονα στὰ ταξιδιωτικὰ βιβλία τοῦ "Αλκη Θρύλουν, ὥστε ἡ γεωγραφία μένει δειλὴ καὶ ὑπηρετεῖ μόνο δταν τὴν καλοῦν.

Στὸν α' τόμο αὐτῆς τῆς σειρᾶς ἔχουμε ἐντυπώσεις ἀπὸ τὴν Ἀμερική, ἀπὸ τὸ Ἰράν, ἀπὸ τὶς Ἰνδίες, ἀπὸ τὴν Ἰαπωνία, ἀπὸ τὸ Παρίσι, ἀπὸ τὴν Ἐλβετία, ἀπὸ ἵταλικὲς λίμνες καὶ ἵταλικὲς πόλεις, ἀπὸ ἔνα συνέδριο στὴν Πορτογαλία, ἀπὸ τὴν Κύπρο, ἀπὸ τὴν Παλαιστίνη, ἀπὸ τὴν Πόλη, ἀπὸ τὸ Βελιγράδι. Μὲ τὸν β' τόμο πηγαίνουμε στὸν Ἀτλαντικὸν Ὡκεανὸν καὶ στὶς Ἀζόρες, στὰ νησιὰ τῆς Καραϊβικῆς, στὴν Ἀϊτή καὶ στὸ Μαϊάμι, στὸ σημερινὸν καὶ στὸ ἀρχαῖο Μεξικό, στὴ Νορβηγία, στὴν "Νεκρὴ Μπρύζ", στὴ Μεσόγειο. Κ' ἔπειτα ἔχουμε ἔναν μεγάλο περίπατο στὴν

‘Ελλάδα, ποὺ ἀρχίζει ἀπὸ τὴν Ὀλυμπία, περνάει ἀπὸ τὰ Κόθηρα, τὸ Μεσολόγγι, τὸ Πήγμα, τὴν Κέρκυρα, τὴν Ζάκυνθο, τὴν Θάσο, τὴν Σαμοθράκη, τὴν Μῆλο, τὶς Σπέτσες, τοὺς Δελφούς καὶ τελειώνει στὴν Θεσσαλονίκη. Καὶ μέσα καὶ ἔξω ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ἡ Ἐλένη Οὐράνη, ἐκτὸς ἀπ’ ὅλα τ’ ἄλλα, εἶναι καὶ εὐχάριστος σύντροφος στὸ ταξίδι. Αὐτὴ ἡ εἰλικρίνεια τῆς ποὺ κάποτε-κάποτε γίνεται ἀφέλεια μικροῦ παιδιοῦ, μᾶς πάλινει πολὺ κοντά της, μᾶς κερδίζει.

Θὰ τελειώσω μὲ μιὰ πληροφορία ποὺ θὰ δείξῃ καλύτερα ἀπὸ κάθε σχόλιο τὴν πίστη τῆς Ἐλένης Οὐράνη στὸ λειτουργημα τοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου. Πολὺ πρὸν προχωρήση στὰ χρόνια, ἀρχισε ν’ ἀδυνατίζη ἡ ὁρασή της. Αρχισε τότε κ’ ἔνας ἀγώνας, ποὺ μόνο μὲ τὴ δική της ἐπιμονὴ μποροῦσε νὰ γίνη καὶ τόσο πολὺ νὰ κρατήσῃ. Ἐπέμενε νὰ διαβάζῃ ὅλα τὰ βιβλία ποὺ τῆς ἔστελναν — λόφους ὀλόκληρους—καὶ τὰ ἄλλα βιβλία, ἐλληνικὰ καὶ ἔνα ποὺ τῆς ἦταν ἀπαραίτητα, ἐπέμενε νὰ παρακολουθῇ ὅλες τὶς θεατρικὲς παραστάσεις, κ’ ἐκεῖνες ποὺ ἔδιναν μικροί, ἀκόμα καὶ ἐρασιτεχνικοὶ θίασοι, σὲ μακρινὲς γειτονιές τῆς Ἀθήνας καὶ στὰ προάστια, ἀλλὰ ἐπέμενε καὶ νὰ γράφῃ μ’ αὐτὰ τὰ μάτια τὰ ἀδύνατα καὶ τὰ κονιασμένα, νὰ γράφῃ κάθε μέρα, νὰ γεμίζῃ ἀναρρίθμητες σελίδες. Κι ὅταν ἀδυνάτισε παραπολὺ ἡ ὁρασή της, ὅταν σχεδὸν δὲν ἔβλεπε, πάλι ἐπέμενε : ὑπαγόρευε στὴ γραμματέα της αὐτὰ ποὺ ἥθελε νὰ γράψῃ ἡ Ἰδια. Ἡ ἐπιμονὴ αὐτὴ ἐκράτησε ὡς τὶς τελευταῖς ἡμέρες τῆς ζωῆς της, — ἀναπαύθηκε στὶς 8 Δεκεμβρίου τοῦ 1971, — ὡς τὰ μέσα τοῦ περουσινοῦ Νοεμβρίου, ποὺ ὑπαγόρευσε τὴν τελευταία της θεατρικὴ κριτική. Καὶ δὲν εἶναι ἀνεξήγητη αὐτὴ ἡ ἐπιμονή. Ἡ Ἐλένη Οὐράνη σὲ ὅλα της τὰ χρόνια ἔκανε πνευματικὴ ζωή. Κι ὅταν μὲ κόπο, μὲ πολὺν κόπο, ἔγραφε κι ὅταν ἀναγκαῖσταν νὰ ὑπαγορεύῃ, παράταση στὴ ζωή της ἔδινε. Ἡταν δὲ ληθινὸς πνευματικὸς ἀνθρωπος, ποὺ ζοῦσε, ποὺ αἰσθανόταν ότι ὑπάρχει, μόνο ὅταν σκεπτόταν καὶ μόνο ὅταν ἀγωνιζόταν, μὲ τοὺς ἀγωγοὺς τῆς τέχνης, νὰ πλησιάσῃ στὸ μνησικὸ τῆς ζωῆς. Σ’ αὐτὸν τὸν ἀγώνα μᾶς καλοῦσε. Καὶ μᾶς ἔπειθε ὅτι ἡ πνευματικὴ ζωή, ποὺ περνάει, στὶς ἡμέρες μας, ἀπὸ τόσο δύσκολη κρίση, ἔχει ἀκατάλοντη ἀξία καὶ προσφέρει τὸ πιὸ ἀπαραβίαστο καταφύγιο στὸν πανικόβλητο ἀνθρωπο τῆς ἐποχῆς μας. Ἡ προσφορὰ δὲν εἶναι μικρή. Καὶ θὰ τὴν αἰσθανόμαστε καλύτερα ὅταν διαβάζουμε τὰ βιβλία τῆς Ἐλένης Οὐράνη μὲ τὴν προσοχὴ ποὺ ἀπαιτοῦν ὅσα λογοτεχνικὰ κείμενα ἔχουν καὶ ποιότητα καὶ εἰλικρίνεια. Στὶς σελίδες τῶν βιβλίων αὐτῶν σκέπτεται, ἐξομολογεῖται καὶ κάνει τὸν ἐπώδυνο ἐσωτερικό του ἀγώνα ἔνας καθαρός, ἔνας ὀλοκάθαρος πνευματικὸς ἀνθρωπος. Κι αὐτὸν τὸν ἀνθρωπο τιμοῦμε σήμερα.