

Η ΑΡΜΟΝΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΤΕΜΙΑΔΗ

Κύριε Πρόεδρε τῆς Ἀκαδημίας,

Σᾶς εὐχαριστῶ θερμὰ γιὰ τὰ φιλόφρονα λόγια σας τὰ ὁποῖα μὲ τιμοῦν, καθὼς καὶ γιὰ τὸν εὐγενικὸ καὶ ἐγκάρδιο χαιρετισμὸ σας κατὰ τὴν ἐπίσημη εἴσοδό μου στὸ ἀνώτατο Πνευματικὸ Ἰδρυμα τῆς χώρας.

* * *

Σεβαστὲ καὶ ἀγαπητὲ συνάδελφε, Κύριε Πυλαρινέ,

Μὲ βαθιὰ συγκίνηση ἄκουσα τοὺς ἐπαίνους καὶ χαρακτηρισμοὺς μὲ τοὺς ὁποίους πρὸ ὀλίγου μὲ παρουσιάσατε στὴν Ἀκαδημία. Ἀναφερθήκατε στὴν ἐπιστημονικὴ μου σταδιοδρομία ἢ ὁποῖα ἄρχισε τὸ φθινόπωρο τοῦ 1935 μὲ τὴν ἐγγραφή μου ὡς πρωτοετοῦς φοιτητοῦ στὸ Μαθηματικὸ Τμῆμα τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εἶναι γνωστὲς οἱ συνθήκες πὺ ἐπικρατοῦσαν τὴν ἐποχὴ ἐκείνη στὸ νεοσύστατο αὐτὸ Πανεπιστήμιο. Ὅμως ἐμεῖς, οἱ φοιτητές σας, θεωρούσαμε τοὺς ἑαυτοὺς μας πανευτυχεῖς πὺ ἔτυχε νὰ ἀποτελεῖτε μέλος τοῦ καθηγητικοῦ σώματος. Στὸ πρόσωπό σας ταυτίζαμε τὸ Μαθηματικὸ Τμῆμα. Ὑπῆρξατε γιὰ μᾶς ὁ ἐμπνευσμένος ἐπιστήμων, ὁ ἄριστος Καθηγητής, ὁ Βοηθὸς πὺ μᾶς ἔκαμνε τὰ φροντιστήρια, ὁ καλὸς σύμβουλος, ὁ φίλος.

Εἶμαι ἰδιαίτερα εὐτυχής, κ. Καθηγητά, πὺ οἱ ἔπαινοι πὺ ἀναφέρατε προηγουμένως προέρχονταν ἀπὸ Σᾶς, ἀπὸ ἓνα ἐπιστήμονα τῆς δικῆς σας ἀξίας, ἀπ' τὸν παλιό μου Δάσκαλο ὁ ὁποῖος μὲ ἐχειραγώγησε στὰ πρῶτα βήματα τῆς ἐπιστημονικῆς μου πορείας. Σᾶς εὐχαριστῶ ἐκ βαθέων.

* * *

Κύριοι Συνάδελφοι,

Κυρίες και Κύριοι,

Ἄπ' τὸ τιμητικὸ αὐτὸ βῆμα, στὸ ὁποῖο βρίσκομαι αὐτὴ τῆ στιγμῇ, ἡ σκέψη μου στρέφεται μ' εὐγνωμοσύνη πρὸς ἐκείνους ποὺ συντελέσανε νὰ φθάσω μέχρι ἐδῶ.

Πρῶτ' ἀπ' ὅλα, εὐχαριστῶ θερμὰ τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν γιὰ τὴν τιμὴ ποὺ μοῦ ἔκανε νὰ μὲ ἐκλέξει τακτικὸ μέλος τῆς στὴν Ἐδρα τῶν Μαθηματικῶν Ἐπιστημῶν (Τομέας Μαθηματικῆς Ἀναλύσεως) τῆς Τάξεως τῶν Θετικῶν Ἐπιστημῶν. Ἔχω συνείδηση τῆς εὐθύνης ποὺ συνεπάγεται ἡ ὑψηλὴ αὐτὴ τιμὴ, καθὼς καὶ τοῦ ἐπιτακτικοῦ μὲν ἀλλὰ εὐχάριστου καθήκοντος ποὺ δημιουργεῖ στὸ νέο μέλος: νὰ συμβάλλει ἀκατάπαυστα στὴν ἀποστολὴ τοῦ Ἰδρύματος. Ἐχοντας ὑπόψη τὴν ἐπιταγὴ αὐτή, ὑπόσχομαι νὰ ἐργασθῶ καὶ νὰ συνεργασθῶ μαζί σας κ.κ. Συνάδελφοι μὲ ὄλες μου τίς δυνάμεις, γιὰ νὰ συμβάλω στὴν ἐπίτευξη τῶν ὑψηλῶν στόχων τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.

Στὴ συνέχεια, ἡ σκέψη μου στρέφεται μὲ εὐλάβεια στοὺς ἀείμνηστους γονεῖς μου, οἱ ὁποῖοι, μέσα στίς τόσες τραγικὲς ἀντιξοότητες καὶ φοβερὲς ταλαιπωρίες ποὺ τοὺς δημιούργησε ἡ Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ καὶ ἡ Προσφυγιά, δὲν ἔπαυσαν νὰ ἐμπνεύουν καὶ νὰ καλλιεργοῦν στίς ψυχὰς τῶν παιδιῶν τους τὴν ἀνάταση καὶ τὴν ἔφεση πρὸς μάθηση καὶ δημιουργία.

Τέλος ἐκφράζω αἰσθήματα βαθιᾶς εὐγνωμοσύνης στὸν ἀδελφὸ μου καὶ στὴ σύζυγό μου.

* * *

Ἡ Ἀρμονία στὴ Φύση: Ὁ ρόλος τῶν Μαθηματικῶν στὴν κατανόησή της

εἶναι τὸ κύριο θέμα τῆς ὁμιλίας μου. Εἶναι περιττὸ νὰ τονίσω ὅτι τὸ θέμα εἶναι ἀπέραντο καὶ ἡ πλήρης ἀνάπτυξή του στὰ χρονικὰ ὄρια ποὺ διαθέτω θὰ ἦταν, τουλάχιστον γιὰ τὸν ὁμιλοῦντα, κάτι τὸ ἀδύνατο. Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, ἀλλὰ καὶ διότι ἤθελα νὰ παρουσιάσω, σὲ συντομία, καὶ μιὰ ἄλλη ὄψη τῶν Μαθηματικῶν, ἀναγκάστηκα νὰ παρακάμψω ὀρισμένες πτυχὲς τοῦ κυρίου θέματος, μεταξὺ τῶν ὁποίων εἶναι καὶ ἡ σπουδαιότατη καὶ πολὺ γνωστὴ ἄποψη τῶν Πυθαγορείων ἐπ' αὐτοῦ.

Θὰ περιορισθῶ στὸ νὰ συνοψίσω μόνο τὴν ἄποψη αὐτή: Οἱ μεγάλες σὲ ἔκταση μαθηματικὲς ἐρευνες τῶν Πυθαγορείων περιελάμβαναν τὴ μελέτη τῶν περιττῶν καὶ τῶν ἀρτίων ἀριθμῶν, τῶν πρώτων ἀριθμῶν, καθὼς καὶ ἐκείνων ποὺ εἶναι τετράγωνα ἀκεραίων. Ξεκινώντας ἀπ' τὸ ἀριθμητικὸ αὐτὸ ὑπόβαθρο καλλιέργησαν τὴν ἔννοια τοῦ «ἀριθμοῦ» ἢ ὁποία κατέστη γι' αὐτοὺς ἡ ὑψίστη, ἡ μοναδικὴ Ἀρχὴ γιὰ τὴν ἐρμηνεία κάθε ἀναλογίας, τάξεως καὶ ἀρμονίας στὴ Φύση.

Ὁ ἀριθμὸς τοῦ Πυθαγόρα δὲν εἶναι μαθηματικός, ἂν καὶ παρέλαβε αὐτὸν ἀπ' τὰ Μαθηματικά. Εἶναι λέξις συμβολικὴ μὲ τὴν ὁποία ὁ Πυθαγόρας δηλώνει τὸ εἰς τὰ σώματα ἐνπάρχον ἀίδιον ὑπερβατικὸν στοιχεῖον τὸ ὁποῖο δὲν ἐχώριζε ἀπ' τὰ σώματα. Ὅπως οἱ ἀριθμοὶ ἀνάγονται ὅλοι στὴ μονάδα καὶ προέρχονται ἀπ' αὐτήν, ἔτσι καὶ τὰ διὰ τῶν ἀριθμῶν δηλούμενα στοιχεῖα ἀνάγονται σὲ μιὰ ἀρχή, πρωταρχικὴ, τὴν ὁποία συμβολικὰ παριστάνει μὲ τὴ μονάδα «ἧς οὐκ ἔστι γένεσις». Ἡ Μονάδα εἶναι αὐτὸς ὁ Θεὸς τοῦ Πυθαγόρα. Χάρις στὴν ὑπαρξὴ αὐτῆς ἐπικρατεῖ στὸ Σύμπαν Τάξις, Συμμετρία καὶ Ἄρμονία.

Ἡ βιβλιογραφία γύρω ἀπ' τὸν Πυθαγόρα καὶ τοὺς Πυθαγορείους εἶναι πλουσιοπάτη. Ἐνδεικτικὰ, πέραν τῶν ἑλληνικῶν, διακρίνω τὰ ἐξῆς ἀξιόλογα συγγράμματα:

T.L. Heath, *A History of Greek Mathematics*, Oxford 1921, 2 τόμοι.

, *A Manual of Greek Mathematics*, Oxford 1931.

K. Reidemeister, *Die Arithmetik der Griechen*, Leipzig 1940.

R. L. Van Waerden, *Die Arithmetik der Pythagoreer*, *Mathematische Annalen* 1948, (ἄρθρο)

, *Die Astronomie der Pythagoreer*, Amsterdam 1951.

* * *

Πρὶν ν' ἀρχίσω τὴν ἀνάπτυξη τοῦ θεματός μου, θὰ ἤθελα νὰ προτάξω τὸ παρακάτω κείμενο τοῦ ὁποίου καὶ περίληψη ἀποτελεῖ, οὐσιαστικά, ὁ τίτλος τῆς παρούσας ὀμιλίας.

«Ἡ ἄρμονία αὐτὴ τὴν ὁποία ἡ ἀνθρώπινη νόηση (εὐφυΐα) πιστεύει ὅτι ἀνακαλύπτει στὴ Φύση, ὑπάρχει ἀνεξάρτητα ἀπ' τὴ νόηση αὐτή; Ἀναμφιβόλως ὄχι. Μιὰ πραγματικότητα τελείως ἀνεξάρτητη ἀπ' τὸ πνεῦμα ποὺ τὴν συλλαμβάνει, τὴν βλέπει ἢ τὴν αἰσθάνεται, εἶναι κάτι τὸ ἀδύνατο. Ἐνας τόσο ἐξωτερικὸς Κόσμος, ἀκόμα καὶ ἂν ὑπῆρχε, θὰ ἦταν γιὰ πάντα ἀπροσπέλαστος γιὰ μᾶς.

Ὅμως αὐτὸ ποὺ ὀνομάζομε «ἀντικειμενικὴ πραγματικότητα» εἶναι σὲ τελευταία ἀνάλυση κάτι ποὺ εἶναι κοινὸ σὲ ἕνα πλῆθος σκεπτομένων ὄντων καὶ ποὺ θὰ μπορούσε νὰ ἐπεκταθεῖ καὶ νὰ γίνεαι κοινὸ σὲ ὅλα τὰ σκεπτόμενα ὄντα. Τὸ κοινὸ αὐτὸ κτῆμα δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἡ ἄρμονία ποὺ ἐκφράζεται διὰ μαθηματικῶν νόμων».

Τὸ περιεχόμενο τοῦ κειμένου αὐτοῦ, ποὺ σχετικῶς πρόσφατα ἀνεκάλυψα στὸ ἔργο τοῦ Henri Poincaré «*La valeur de la Science*», σελ. 9, ἀποτελοῦσε ἀνεκάθεν πεποίθησή μου. Οἱ σκέψεις καὶ οἱ στοχασμοὶ κατέληγαν ἀναπόφευκτα, πάντοτε, στὴν ἄποψη ὅτι: τὸ Ὑλικὸ Σύμπαν εἶναι κάτι ποὺ εἶναι ὄρατὸ διαμέσου τῆς ἀνθρώπινης νόησης, ποὺ μορφοποιεῖται ἀπ' τὴν ἀνθρώπινη σκέψη, κάτι ποὺ γίνεται καὶ ξαναγίνεται ἀντιληπτὸ ἐπὶ αἰῶνες τώρα, καὶ μεταφέρεται ἀπὸ κοινωνία σὲ κοινωνία.

Είναι ποτέ δυνατόν ὁ ἄνθρωπος νὰ ἐξηγήσει, νὰ ἐρμηνεύσει τὸν ὕλικὸ Κόσμο, χωρὶς νὰ ὑπεισέλθει στὴν ἐρμηνεία αὐτὴ τὸ στοιχεῖο τοῦ ἀνθρωποκεντρισμοῦ; Νομίζω ὄχι.

Μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ εἰσδύσει στὴν περιοχὴ τῆς «ἀπόλυτης γνώσης» χωρὶς ἢ γνώση αὐτὴ νὰ διηθηθεῖ ἀπ' τὸ φίλτρο τῆς ἀνθρώπινης νόησης, ἀφοῦ μάλιστα τὸ φίλτρο αὐτὸ εἶναι μέρος τοῦ ὕλικου Σύμπαντος; Ἄμφιβάλλω.

Ἄς προχωρήσω ὅμως στὸ θέμα μου ἀναλυτικότερα.

Τὰ Μαθηματικὰ εἶναι μιὰ πολὺ παλιὰ Τέχνη, εἶναι μεταξὺ τῶν δραστηριοτήτων τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνη ποὺ διακρίνεται γιὰ τὴ μεγίστη ἐσωτερικότητά της ἀλλὰ καὶ τὴν πρακτικότητά της.

Ἄπ' τὸ 1800 π.Χ. ἀκόμα, οἱ Βαβυλώνιοι μελετοῦσαν τὶς ἀφηρημένες ιδιότητες τῶν ἀριθμῶν, στὴ δὲ Ἑλλάδα τῆς Ἀθήνας ἡ Γεωμετρία εἶχε φθάσει σὲ ὑψηλὰ θεωρητικὰ ἐπίπεδα. Παράλληλα ὅμως μὲ τὴ θεωρητικὴ τους ἀνάπτυξη, τὰ Μαθηματικὰ ἀναπτύχθηκαν καὶ ὡς πρακτικὸ ἐργαλεῖο χρήσιμο στὴν καθημερινὴ ζωὴ, στὴ μέτρηση γαιῶν, στὴ ναυσιπλοΐα, στὴν ἐκτέλεση δημοσίων ἔργων, κ.ἄ. Τὰ πρακτικὰ προβλήματα καὶ οἱ θεωρητικὲς ἔρευνες, οἱ δύο αὐτὲς δραστηριότητες, χρησίμευσαν ὡς πηγὲς ἐρεθισμάτων ἢ μιὰ γιὰ τὴν ἄλλη, ἔτσι ὥστε ὁ διαχωρισμὸς τους νὰ καταστεῖ ἀδύνατος.

Κάτι παρόμοιο συμβαίνει καὶ στὴν ἐποχὴ μας. Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ 20ου αἰῶνα τὰ Μαθηματικὰ ἄνθισαν, ἀναπτύχθηκαν σὲ ἕκταση, ποικιλία, βάθος καὶ ἀφαίρεση. Τόσο βαθιὰ ὑπῆρξε ἡ ἐκρηκτικὴ αὐτὴ ἔρευνα, ὥστε ὀλόκληρες περιοχὲς τῶν Μαθηματικῶν νὰ εἶναι σήμερα ἀκατάληπτες ἀπὸ τοὺς μὴ μαθηματικούς, πολὺ δὲ συχνὰ καὶ ἀπὸ μαθηματικούς ποὺ ἀσχολοῦνται σὲ διαφορετικὲς ἐιδικότητες. Μολταυτα, παρὰ τὴν τάση αὐτὴ πρὸς ἐξειδίκευση, καὶ μάλιστα λόγῳ αὐτῆς ἀκριβῶς τῆς τάσεως, τὰ Μαθηματικὰ ἔχουν καταστεῖ σαφέστερα, πιὸ συγκεκριμένα, πιὸ ζωτικά θὰ ἔλεγα, ὅσο ποτὲ ἄλλοτε.

Τὰ τελευταῖα 25 χρόνια, τὰ Μαθηματικὰ καθὼς καὶ οἱ τεχνικὲς ποὺ αὐτὰ χρησιμοποιοῦν, ἔχουν καταστεῖ μιὰ οὐσιαστικὴ συνιστώσα τῶν Φυσικῶν Ἐπιστημῶν, τῆς Τεχνολογίας, τῆς Βιομηχανίας καὶ τῶν Ἐπιχειρήσεων.

Μποροῦμε νὰ ποῦμε, χωρὶς νὰ ὑπερβάλλουμε, ὅτι ζοῦμε στὴν ἐποχὴ τῶν Μαθηματικῶν, ὅτι ὁ πολιτισμὸς μας ἔχει μαθηματικοποιηθεῖ. Ἐνα ὀλοφάνερο ἀποτέλεσμα τῆς μαθηματικοποιήσεως αὐτῆς εἶναι οἱ γνωστοὶ σὲ ὅλους μας ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. Θὰ ἀναφέρομε, πολὺ σύντομα καὶ πολὺ περιληπτικά, μερικὰ μόνο παραδείγματα στὰ ὁποῖα φαίνεται, πῶς οἱ ὑπολογιστὲς ἐπιδρῶν στὴ ζωὴ μας.

(α) Τὰ ἀεροπλάνα τῶν ἐμπορικῶν ἀερογραμμῶν μποροῦν νὰ προσγειώνονται χωρὶς κὰν ὁ πιλότος νὰ ἐγγίσει τοὺς σχετικὸς μοχλοὺς ἐλέγχου. Τὰ δεδομένα τῶν μετρήσεων, ποὺ ἀφοροῦν τὴν ταχύτητα καὶ τὴν θέση τοῦ σκάφους, διοχετεύονται αὐτομάτως σὲ ἓνα

μηχάνημα πού λέγεται «Kalman Bucy Filter» τὸ ὁποῖο καὶ ἐκτελεῖ τὴν πτήση, χρησιμοποιώντας συνεχῶς τὴ γνωστὴ μαθηματικὴ μέθοδο τῶν «ἐλαχίστων τετραγώνων». Παρόμοια μηχανήματα κατευθύνουν τοὺς πυραύλους καὶ τοὺς δορυφόρους.

(β) Στὴν Ἱατρικὴ, ἡ ἀνάλυση ἑνὸς μεγάλου ἀριθμοῦ δεδομένων (data) καθιστᾷ δυνατὴ μιὰ γενικὴ μελέτη τῆς Ἐπιδημιολογίας. Ἀληθινὴ ἐπανάσταση προκάλεσαν οἱ Ὑπολογιστὲς στὴ διάγνωση τῶν ἀσθενειῶν, μὲ τὴν αὐτόματη παροχὴ ἀναλύσεων αἵματος καὶ οὐρῶν, καθὼς καὶ τομογραφιῶν ἐσωτερικῶν ὀργάνων. Εἶναι πιθανό, καὶ μάλιστα σύντομα, οἱ Ὑπολογιστές, διεξάγοντας ἀκίνδυνα tests ἐπὶ τῶν ἐξεταζομένων, νὰ τοὺς προειδοποιῶν, δέκα ἢ καὶ εἴκοσι χρόνια νωρίτερα, γιὰ τοὺς κινδύνους πού διατρέχει ἡ ὑγεία τους.

(γ) Στὸν κλάδο τῆς Βιομηχανίας καὶ τῶν Ἐπιχειρήσεων, ἡ μέθοδος τοῦ γραμμικοῦ προγραμματισμοῦ ἐπέφερε μεγάλη μεταβολὴ στὸ σχεδιασμὸ τῆς βιομηχανικῆς παραγωγῆς, στὸν ἔλεγχο τῆς ἀπογραφῆς καὶ κατανομῆς τῶν προϊόντων, εὐκολύνοντας ἔτσι τὴν εὕρεση τῆς πρὸ ἀποτελεσματικῆς κατανομῆς τῶν πλουτοπαραγωγικῶν πόρων.

Ὅλες αὐτὲς οἱ τόσο διαφορετικὲς μεταξύ τους ἐφαρμογὲς τῶν Ὑπολογιστῶν ἔχουν κάτι τὸ κοινό:

Στηρίζονται κυρίως στὸν κλάδο ἐκεῖνο τῶν Μαθηματικῶν πού φέρει τὸ ὄνομα «Γραμμικὴ Ἀλγεβρα» καὶ πού ἀναπτύχθηκε πρὸς τὸ τέλος τοῦ 19ου αἰῶνα, χωρὶς βέβαια οἱ πρωτεργάτες τοῦ κλάδου, νὰ εἶχαν κατὰ νοὺν καμιὰ ἀπ' τὶς παραπάνω ἐφαρμογές. Τὰ κίνητρα γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς «Γραμμικῆς Ἀλγεβρας» ἦταν ἐσωμαθηματικὰ καὶ πρέπει νὰ ἀναζητηθοῦν στὴν προσπάθεια τῶν μαθηματικῶν νὰ κατανοήσουν τὴ γεωμετρία του ν-διαστάτου χώρου.

Θὰ μπορούσε κανεὶς νὰ συγγράψει τόμους ὀλόκληρους σχετικὰ μὲ τὴν ὠφελιμιστικὴ ἀξία καθὼς καὶ τὴν ἐπίδραση τῆς μαθηματικῆς ἔρευνας στὴν κοινωνία. Ὅμως, θὰ ἦταν ἴσως πρὸ σπουδαῖο καὶ πρὸ ἐνδιαφέρον νὰ τονισθοῦν τὰ ἐξῆς δύο συμπεράσματα πού τακτικὰ ἐπαληθεύονται στὸ ροῦν τῆς Ἱστορίας:

(α) Μαθηματικὰ καλῆς ποιότητος, ὅσο ἀφηρημένα κι ἂν εἶναι, ὁδηγοῦν πάντα σὲ πρακτικὲς ἐφαρμογές στὴ Φύση. Ἀντιστρόφως, προβλήματα δύσκολα πού ἀνακύπτουν μελετώντας τὴ Φύση, ἀποτελοῦν κίνητρα γιὰ τὴν ἀνακάλυψη νέων Μαθηματικῶν. Ὁ χρόνος πού μεσολαβεῖ μεταξύ μιᾶς μαθηματικῆς ἀνακαλύψεως καὶ τῆς ἀντίστοιχης ἐφαρμογῆς της, ποικίλλει πολύ. Καμιὰ φορὰ ἡ ἐφαρμογὴ ἀκολουθεῖ ἀμέσως τὴ θεωρία. Ὑπάρχουν ὅμως περιπτώσεις ὅπου ἀπαιτοῦνται περισσότερα ἀπὸ 100 χρόνια, προτοῦ ἡ ἀφηρημένη μαθηματικὴ θεωρία νὰ προκαλέσει μιὰ πραγματικὴ ἐπανάσταση μὲ τὴν ἐφαρμογὴ της.

(β) Εἶναι ἀδύνατο νὰ προβλέψει κανεὶς, πού ἀκριβῶς ἔνας κλάδος τῶν Μαθηματικῶν

ἢ μιὰ συγκεκριμένη μαθηματικὴ ἀνακάλυψη, θὰ ἀποδειχθεῖ χρήσιμη. Ἀκόμα καὶ οἱ ἴδιοι οἱ πρωτοπόροι πολλῶν μαθηματικῶν ιδεῶν μένουν κατάπληκτοι μπροστὰ στὶς ἐφαρμογές πού βρίσκουν οἱ ιδέες τους. Τὸ μόνο πράγμα πὸν μπορεῖ κανεὶς νὰ πεῖ εἶναι ὅτι ὁ χρόνος, συχνά, ἐπιφύλασσει δυσάρεστες ἐκπλήξεις σ' αὐτοὺς πὸν ἰσχυρίζονται ὅτι: «Δὲν θὰ ὑπάρξει ποτὲ πρακτικὴ ἐφαρμογὴ τῆς ἄλφα ἢ βῆτα ἀξιόλογης μαθηματικῆς θεωρίας». Ὁ διαπρεπὴς Ἕλληνας μαθηματικὸς G. H. Hardy γράφει στὴν αὐτοβιογραφία του ἢ ὅποια φέρει τὸν τίτλο «A mathematician's Apology», ὅτι ἀσχολήθηκε μὲ τὰ Μαθηματικὰ γιὰ τὴν ὀμορφιά τους μόνο καὶ ὄχι γιὰ τὴν πρακτικὴ τους ἀξία. Γράφει ἐπίσης, σὲ ὕφος ἀνθρώπου πὸν ἐκμυστηρεύεται κάτι τὸ ἐμπιστευτικό, ὅτι δὲν προβλέπει στὸ μέλλον καμιά ἐφαρμογὴ τῆς «Θεωρίας τῶν Ἀριθμῶν» ἢ τῆς «Θεωρίας τῆς Σχετικότητας». Ὡς πρὸς τὴ θεωρία τῆς Σχετικότητας ὁ Hardy διαπεύσθηκε ὕστερα ἀπὸ πολὺ λίγα χρόνια μὲ τὴν ἐφεύρεση τοῦ τρόπου διασπάσεως τοῦ ἀτόμου, μετὰ δὲ ἀπὸ σαράντα περίπου χρόνια ἢ ἀφηρημένη θεωρία ἀριθμῶν χρησίμευσε στὴν κατασκευὴ κρυπτογραφικῶν κωδίκων.

Δὲν θὰ ἦταν, ἴσως, ἄσκοπο νὰ πῶ δυὸ λόγια γιὰ τὴν κατασκευὴ αὐτῆ τῶν κωδίκων, πὸν ἀποτελεῖ ἕνα λαμπρὸ παράδειγμα πρακτικῆς ἐφαρμογῆς μιᾶς ἀφηρημένης μαθηματικῆς θεωρίας.

Οἱ μαθηματικοὶ εἶναι πολλὲς φορὲς σὲ θέση νὰ ἀποδεικνύουν ὅτι ἕνας ἀκέραιος ἀριθμὸς ἔχει παράγοντες (εἶναι δηλαδὴ σύνθετος), χωρὶς ὅμως νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ μποροῦν νὰ βροῦν τοὺς παράγοντες αὐτοὺς. Τὸ περίεργο, θὰ ἔλεγε κανεὶς, αὐτὸ φαινόμενο χρησίμευσε (ἀπ' τὸ 1976) ὡς βάση γιὰ τὴν κατασκευὴ κρυπτογραφικῶν κωδίκων. Ἡ γενικὴ ιδέα εἶναι ἢ ἐξῆς: Ὁ κατασκευαστὴς τοῦ κώδικος διαλέγει δύο παρὰ πολὺ μεγάλους πρῶτους ἀριθμοὺς α καὶ β , καὶ θεωρεῖ τὸ γινόμενό τους, $\alpha\beta = \gamma$, πὸν εἶναι, προφανῶς, ἕνας σύνθετος ἀριθμὸς. Ὁ κατασκευαστὴς τοῦ κώδικος γνωρίζει, φυσικά, ποιοὶ εἶναι οἱ παράγοντες τοῦ γ , ἐνῶ αὐτὸς πὸν ἐπιχειρεῖ νὰ παραβιάσει τὸν κώδικα, μολοντί μπορεῖ (χρησιμοποιώντας γνωστὰ θεωρήματα πὸν ὀφείλονται στὸν Εὐκλείδη καὶ στὸν Fermat) νὰ διαπιστώσει ὅτι ὁ γ εἶναι σύνθετος, δὲν μπορεῖ ὅμως νὰ βρεῖ τοὺς παράγοντες α καὶ β τοῦ γ . Ἡ παραβίαση ὅμως τοῦ κώδικος ἐξαρτᾶται ἀκριβῶς ἀπ' τὴ γνώση τῶν παραγόντων α καὶ β .

Τὸ ἐπόμενο βῆμα τοῦ κατασκευαστοῦ τοῦ κώδικος εἶναι νὰ ἐπιλέξει ἕναν ἀκόμα πρῶτο ἀριθμὸ, δ , ὁ ὅποῖος νὰ μὴν διαιρεῖ ἀκριβῶς τοὺς ἀριθμοὺς $\alpha-1$ καὶ $\beta-1$. Τὸ μήνυμα πὸν ἀποστέλλεται μὲ τὸν κώδικα συντίθεται μὲ τὴν χρῆση τῶν ἀριθμῶν α , β , γ καὶ δ . Δὲν θὰ ὑπεισέλθω στὶς τεχνικὲς λεπτομέρειες τοῦ τρόπου συνθέσεως τοῦ μηνύματος. Πάντως ὁ τρόπος συνθέσεως τοῦ μηνύματος καθὼς καὶ οἱ ἀριθμοὶ γ καὶ δ , γίνονται δημοσίως γνωστοί, μποροῦν μάλιστα νὰ δημοσιευθοῦν στὴν πρώτη σελίδα μιᾶς ἐφημερίδας (πράγμα πὸν ὄντως ἔχει γίνει) καὶ αὐτὸς εἶναι ἐξᾶλλου ὁ λόγος γιὰ τὸν ὅποῖο οἱ κώδικες αὐτοὶ καλοῦ-

νται «Δημόσιοι Κρυπτογραφικοί Κώδικες» (Public Key Codes).

Βεβαίως θα μπορούσε κανείς να κάνει τη σκέψη: αφού η παραβίαση του κώδικος εξαρτάται απ' την εύρεση των αριθμών a και b , γιατί να μη βρούμε τους αριθμούς αυτούς με τη χρήση ενός υπολογιστή, αφού το γινόμενο των αριθμών αυτών, το γ δηλαδή, μᾶς είναι γνωστό. Ἡ ἀπάντηση στο ἐρώτημα αὐτό είναι ὅτι, ὅταν οἱ χρησιμοποιούμενοι ἀριθμοὶ a καὶ b εἶναι «πολὺ μεγάλοι» (π.χ. με 200 ἢ καὶ περισσότερα ψηφία) διαπιστώθηκε ὅτι καὶ ὁ ταχύτερος υπολογιστὴς τότε, εἶναι ἀνίκανος νὰ λύσει τὸ πρόβλημα αὐτό. Θὰ ἦταν, ἴσως, ἐνδεικτικὸ τῆς δυσκολίας ποὺ δημιουργοῦν στοὺς υπολογιστὲς οἱ μεγάλοι ἀριθμοὶ, ἂν σκεφθοῦμε ὅτι ἓνας ἀκέραιος ἀριθμὸς με 80 ψηφία εἶναι περίπου τῆς ἴδιας τάξεως μεγέθους με τὸν ἀριθμὸ τῶν ἀτόμων ποὺ πιστεύεται ὅτι ὑπάρχουν στο φυσικὸ Σύμπαν, καὶ φυσικὰ εἶναι περιττὸ νὰ ἀναφέρουμε ὅτι ἓνας υπολογιστὴς ἀπαρτίζεται ἀπὸ πολὺ λιγότερα μέρη ἀπ' ὅ,τι εἶναι τὸ πλῆθος τῶν ἀτόμων τοῦ ὄρατοῦ Σύμπαντος. Ἄπ' τὰ παραπάνω προκύπτει ὅτι, ὑπὸ τίς σημερινὲς συνθῆκες, οἱ Δημόσιοι Κρυπτογραφικοί Κώδικες εἶναι ἀπαρβίαστοι. Ὅμως μὴ νὰ νέα ἰδέα, ποὺ μπορεῖ νὰ ῥθει ἀπ' ὀπουδῆποτε, θὰ μπορούσε, ἀνὰ πᾶσα στιγμή, νὰ μεταβάλλει ριζικὰ τὸ χαρακτῆρα τοῦ θεωρουμένου προβλήματος. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ θὰ ἦταν ἴσως φρονιμότερο νὰ μὴ λέει κανεὶς ὅτι οἱ Δημόσιοι Κρυπτογραφικοί Κώδικες εἶναι ἀπαρβίαστοι, ἀλλὰ ὅτι δὲν ἔχουν μέχρι σήμερα παραβιασθεῖ. Ἐξᾴλλον εἶναι γνωστὸ ὅτι οἱ ἐκβάσεις ἀρκετῶν πολεμικῶν ἐνεργειῶν (μαχῶν) κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Β' Παγκοσμίου Πολέμου ἐπηρεάσθηκαν ἀποφασιστικὰ ἀπ' τὴν παραβίαση ὀρισμένων κρυπτογραφικῶν κωδίκων οἱ ὁποῖοι ὡς τότε ἐθεωροῦντο ἀπαρβίαστοι. Αὐτὴ εἶναι, σὲ πολὺ γενικὲς γραμμές, ἡ βασικὴ ἰδέα τῆς ἐφαρμογῆς τῆς ἀφηρημένης θεωρίας ἀριθμῶν στὴν κατασκευὴ τῶν Δημοσίων Κρυπτογραφικῶν Κωδίκων.

Γενικότερα ὅμως, προκαλεῖ κατάπληξη τὸ γεγονός ὅτι οἱ πῶ ἀφηρημένοι κλάδοι τῶν Μαθηματικῶν, ὅπως εἶναι ἡ Γεωμετρία, ἡ Θεωρία Ἀριθμῶν, ἡ Μαθηματικὴ Λογικὴ, ἔχουν ἀργὰ ἢ γρήγορα μεγάλες πρακτικὲς ἐφαρμογές.

Τὸ ὕλικὸ Σύμπαν, ἡ ἄρμονία ποὺ ὑπάρχει σ' αὐτό, φαίνεται ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ περιγραφεῖ, δὲν μπορεῖ νὰ κατανοηθεῖ, χωρὶς τὴ γλώσσα τῶν Μαθηματικῶν.

Οἱ μαθηματικὲς δομὲς ποὺ παρατηροῦνται στοὺς φυσικοὺς νόμους εἶναι, σχεδὸν πάντα, δομὲς ποὺ δόθηκαν ἀπ' τοὺς μαθηματικοὺς πολὺ πρὶν νὰ ὑπάρξει καὶ ἡ παραμικρὴ σκέψη ὅτι αὐτὲς θὰ χρησίμευαν κάποτε στὸ νὰ περιγράψουν θαυμάσια τὴν Φύση, τὴ ἄρμονία ποὺ παρατηρεῖται σ' αὐτήν.

Ἀποτελεῖ μυστήριο θὰ ἔλεγε κανεὶς: πῶς συμβαίνει ὁ φυσικὸς νὰ διαπιστώνει ὅτι ὁ μαθηματικὸς εἶχε ἤδη περάσει ἀπ' ἐκεῖ ποὺ αὐτὸς βρίσκεται τώρα. Εἶναι σὰν νὰ λέμε ὅτι, ὅταν ὁ Neil Armstrong ἔφθασε στὴ Σελήνη καὶ κατέβηκε ἀπ' τὸ διαστημόπλοιο, βρῆκε

μπροστά του, επάνω στη στάχτη της Σελήνης, ίχνη από πατημασιές του Jules Verne.

Ένα περίφημο παράδειγμα, σχετικό με το φαινόμενο αυτό που μόλις αναφέραμε, αποτελεί η ανάπτυξη της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας απ' τον Einstein κατά τα έτη 1905 έως 1916.

Είναι ίσως γνωστό σε όλους, ότι η ουσία της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας έγκειται στο ότι, το φαινόμενο της βαρύτητας είναι απλώς ένα «σύμπτωμα» της καμπυλότητας του χώρου-χρόνου. Η ανακάλυψη αυτή οφείλεται βέβαια στον Einstein, όμως η μαθηματική θεωρία της καμπυλότητας του χώρου, που είναι πολύ παλιά, δέν οφείλεται σ' αυτόν. Το ότι και ο τριδιάστατος χώρος μπορεί να δομηθεί ώστε να έχει καμπυλότητα ήταν γνωστό πολλές δεκαετίες προ του Einstein, τον 19ο αιώνα, και οφείλεται αυτό στον Riemann ο οποίος συνέχισε το έργο των Gauss, Bolyai και Lobachevsky. Τα κίνητρα που ώθησαν τους μαθηματικούς αυτούς στις ανακαλύψεις τους δέν είχαν βέβαια καμιά απόλυτως σχέση με τη βαρύτητα. Ήταν κίνητρα έσομαθηματικά που ξεκίνησαν απ' την προσπάθεια να διαπιστωθεί ποιά απ' τα αξιώματα της Γεωμετρίας ήταν άνεξάρτητα των υπολοίπων αξιωμάτων της. Παρατηρείται δηλαδή έδω το φαινόμενο: μαθηματικές δομές που ανακαλύφθηκαν σε άνύποπτο χρόνο, να χρησιμεύουν στο να κατανοήσομε ύπεροχα μυστικά της Φύσης, σαν αυτά που εκφράζει η Γενική Θεωρία της Σχετικότητας.

Ο Einstein δέν άνεκάλυψε έκ νέου τη θεωρία της καμπυλότητας του χώρου. Την έμαθε από κάποιον φίλο του και ήταν πανευτυχής για την ανακάλυψη αυτή των άλλων, ανακάλυψη που του προσφέρονταν στην κατάλληλη στιγμή.

Ένα δεύτερο παράδειγμα σχετικό με το φαινόμενο του μαθηματικού που «προηγείται» του φυσικού, είναι το ακόλουθο:

Το 1970 ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Texas (Austin, USA) Steve Weimberg (Βραβείο Nobel Φυσικής 1979) και οί συνεργάτες του, προσπαθοῦσαν να ύπολογίσουν το πλήθος των καταστάσεων που προκύπτουν όταν πάλλεται ένα νήμα δοθείσας μάζας. Η επίλυση του προβλήματος αυτού θα είχε, κατά τον Weimberg, σπουδαίες επιπτώσεις σε θέματα που άφοροῦσαν τη Θερμοδυναμική. Τελικά διαπιστώθηκε ότι ο ζητούμενος αριθμός ήταν στενότερα συνδεδεμένος με τον αριθμό που είναι γνωστός ως *Partitio numerorum* και παριστάνει κατά πόσους τρόπους ένας θετικός άκεραίος αριθμός μπορεί να γραφεί ως άθροισμα άλλων θετικῶν άκεραίων. Π.χ. ο 2 γράφεται μόνο κατά ένα τρόπο $1 + 1$. Ο 3 γράφεται, $1 + 1 + 1$ ή $2 + 1$, κ.ο.κ. Αυτό που ένδιέφερε τον Weimberg ήταν η συμπεριφορά του *Partitio numerorum* όταν οί άκεραίοι ήταν πολύ μεγάλοι, άντιστοιχοῦντες σε πολύ μεγάλες μάζες. Άποκαλύφθηκε ότι το πρόβλημα αυτό είχε ήδη λυθεί το 1918 απ' τον G. H. Hardy, τον όποιο άνέφερα και προηγουμένως, και το συνάδελφό του Ramanujan. Ύ-

πενθυμίζω ότι ο Hardy είχε «προφητεύσει» ότι τα αποτελέσματα των έρευνών του δεν θα είχαν καμιά πρακτική εφαρμογή στο μέλλον!

Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε με ένα τρίτο και σπουδαιότατο παράδειγμα που άποτελει ή Θεωρία των Όμάδων, του E. Galois, στις αρχές του 19ου αιώνα, που κι' αυτή έφευρέθηκε για να ικανοποιήσει έσωτερικές ανάγκες των Μαθηματικών, και μόνο ύστερα από πολλά χρόνια ο φυσικός ανέκάλυψε ότι ή θεωρία αυτή άποτελει το μαθηματικό έργαλειό για τήν περιγραφή του θεμελιώδους προβλήματος τής Φυσικής που είναι ή εύρεση των συμμετριών ενός φυσικού συστήματος. Όμως ο χρόνος δεν μās επιτρέπει να έπεκταθούμε περισσότερο στην άνάπτυξη του παραδείγματος αυτού.

Και τώρα, ύστερα άπ' όσα έκθέσαμε παραπάνω, είναι φυσικό να επανέλθουμε στο έρώτημα που τίξαμε προηγουμένως και που είναι το άκόλουθο:

Πώς, κατá κανόνα, συμβαίνει, άφηρημένα Μαθηματικά, που άναπτύχθηκαν άποκλειστικά και μόνο για το κάλλος τους ή με σκοπό να έξυπηρετήσουν έσωμαθηματικές ανάγκες, να έχουν άργά ή γρήγορα τόσο μεγάλες εφαρμογές και να χρησιμεύουν για τήν πλήρη περιγραφή του φυσικού Κόσμου, τής άρμονίας που διακρίνουμε σ' αυτόν;

Βεβαίως ή άπάντηση στο έρώτημα αυτό έχει άσφαλώς κάποια σχέση με το γεγονός ότι ο έρευνητής μαθηματικός έχει τήν τάση να διακρίνει στο πρόβλημα που τον άπασχολεί τήν ουσιαστική και κρίσιμη όψη του, άπομακρύνοντας τα στοιχειά εκείνα που είναι δευτεροούσας σημασίας, πράγμα που του επιτρέπει να άνακαλύπτει το κοινό εκείνο σημείο θεωρήσεως άπ' όπου, προβλήματα που έκ πρώτης όψεως φαίνονται τελείως διαφορετικά και άσχετα, να διαπιστώνεται ότι είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Όμως ή άποψη αυτή δεν άποτελει έπαρκή άπάντηση στο έρώτημά μας.

Έπίσης άπορρίπτεται και ή άπάντηση που μερικοί φυσικοί προτείνουν, ότι δηλαδή οί μαθηματικοί (ή τουλάχιστον μερικοί άπ' αυτούς) έχουν πουλήσει τήν ψυχή τους στο διάβολο με άντάλλαγμα να τους πληροφορεί αυτός έγκαίρως, όσο γίνεται νωρίτερα, σχετικά με το είδος των μαθηματικών που θα έχουν σπουδαίες εφαρμογές στο μέλλον!

Γνωρίζω πολλούς μαθηματικούς, όλοι όμως είναι άνώτεροι πάσης «ύποψίας»!

Ό καθηγητής μαθηματικών του Πανεπιστημίου του Harvard (USA) Andrew Gleason δίνει τήν έξής άπάντηση στο έρώτημα που θέσαμε παραπάνω:

Τά Μαθηματικά, ύποστηρίζει ο Gleason, είναι ή έπιστήμη τής Τάξεως, το δέ άντικείμενό τους είναι ή άνακάλυψη, ή περιγραφή και ή κατανόηση τής τάξεως που βρίσκεται στη βάση πολλών, έκ πρώτης όψεως διαφορετικών μεταξύ τους, και πολυπλόκων καταστάσεων. Έδώ με τήν λέξη «τάξη» ο Gleason έννοεί άσφαλώς «άρμονία». Τά κύρια έργαλεία-όπλα των μαθηματικών, συνεχίζει ο Gleason, είναι έννοιες που καθιστούν δυνατή τήν περιγραφή

αὐτῆς τῆς τάξεως. Ἀκριβῶς ἐπειδὴ ἐπὶ αἰῶνες οἱ μαθηματικοὶ προσπαθοῦν νὰ ἀνακαλύψουν τὶς πιὸ κατάλληλες ἔννοιες ποὺ θὰ τοὺς ἐπέτρεπαν νὰ περιγράψουν, νὰ διαλευκάνουν, νὰ ἀνακαλύψουν τὴν ὑπάρχουσα τάξη σὲ καταστάσεις σκοτεινὲς καὶ πολὺπλοκες, τὰ ἴδια αὐτὰ ἐργαλεῖα μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν καὶ γιὰ τὴν περιγραφή τοῦ ἐξωτερικοῦ, τοῦ φυσικοῦ Κόσμου. Διότι, καταλήγει ὁ Gleason, ὁ φυσικὸς αὐτὸς Κόσμος, εἶναι ἓνα ἀπαύγασμα, μιὰ ἐπιτομή, μιᾶς πολυσχιδοῦς καταστάσεως στὴν ὁποία ὅμως ὑπάρχει κρυμμένη, ὑποβόσκει, μιὰ πολὺ μεγάλη δόση ἁρμονίας.

ἽΟποιοιδήποτε ὅμως καὶ ἂν εἶναι οἱ λόγοι ποὺ συνηγοροῦν γιὰ τὴ σπουδαιότητα ποὺ ἔχουν τὰ Μαθηματικά στὴν Κοινωνία, ἀποτελεῖ γεγονός ὑψίστης καὶ ζωτικῆς σημασίας, μὲ πολὺ σοβαρὲς συνέπειες, τὸ νὰ γίνεῖ ἀντιληπτὸ ἀπ' ὅλους, καὶ εἰδικότερα ἀπ' τοὺς ἁρμοδίους, ὁ ἰδιότυπος τρόπος κατὰ τὸν ὁποῖο τὰ Μαθηματικά ἀναπτύσσονται, καὶ ἰδίως τὰ λεγόμενα «Καθαρὰ Μαθηματικά» ὅπου μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι παρατηρεῖται μιὰ ὑποτονικότητα στὴ χώρα μας, μολοντί ὁ καθαρὸς μαθηματικὸς ἔχει ἀνάγκη μόνο ἀπὸ μολύβι, χαρτί, καλὴ βιβλιοθήκη στὴ διάθεσή του, καὶ σύνδεση μὲ τὰ μεγάλα διεθνῆ κέντρα ἐρευνῶν.

Τὸ νὰ ὑστερεῖ ἡ χώρα μας, ἔναντι ἄλλων χωρῶν, στὸν τεχνικὸ καὶ τεχνολογικὸ τομέα εἶναι εὐνόητο καὶ δικαιολογημένο, ἀφοῦ δὲν διαθέτουμε τὸν πλοῦτο καὶ τὶς πρῶτες ὕλες. Ὅμως στὸν τομέα τῆς καθαρῆς διανόησης, δηλαδὴ στὸν θεωρητικὸ τομέα, ὅπως εἶναι τὰ Καθαρὰ Μαθηματικά, ἡ Ἑλλάδα θὰ μποροῦσε νὰ διαπρέψει, γιὰτὶ ἐδῶ οἱ «πρῶτες ὕλες» ὑπάρχουν.

Ἡ μαθηματικὴ ἔρευνα χρειάζεται σοβαρὴ ἐνθάρρυνση, οὐσιαστικὴ καὶ συνεχῆ ὑποστήριξη, καλὴ ὀργάνωση καὶ πειθαρχία. Πρέπει αὐτὴ νὰ ἐκτείνεται σὲ εὐρὺ φάσμα, νὰ εἶναι ὅσο τὸ δυνατόν πιὸ πρωτότυπη μὲ προοπτικὲς μακροῦ βεληνεκοῦς, καθόσον εἶναι λογικὸ νὰ ὑποθέσει κανεὶς ὅτι ἡ Ἱστορία θὰ ἐξακολουθήσει νὰ ἐπαναλαμβάνει ἑαυτήν, καὶ ὅτι ὡς ἐκ τούτου δὲν εἶναι δυνατόν νὰ προβλέψουμε σήμερα, ποιὲς θὰ εἶναι οἱ χρήσιμες καὶ βαθύτερες ἐφαρμογὲς τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς μαθηματικῆς ἔρευνας, ἀφοῦ οἱ ἐφαρμογὲς αὐτὲς ἐξαρτῶνται καὶ ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματα ποὺ θὰ ἐπακολουθήσουν στὸ μέλλον.

Εἶναι φυσικὸ τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς μαθηματικῆς ἔρευνας νὰ στρέφεται πρὸς τὴν ἐπίλυση ζωτικῶν προβλημάτων ποὺ ἀπασχολοῦν τὸν κλάδο, ὅμως ἐκ παραλλήλου δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε ὅτι ἡ κατεύθυνση ποὺ ἀκολουθοῦν τὰ Μαθηματικά σταθερῶς μεταβάλλεται καὶ ὡς ἐκ τούτου νέα ταλέντα, προικισμένοι μαθηματικοί, πρέπει νὰ ἐνθαρρύνονται σὲ πρῶτοποριακὲς τοὺς ἔρευνες, ἀσχέτως ἂν ἡ χρησιμότητα τῶν ἐρευνῶν αὐτῶν σήμερα δὲν γίνεται ἢ γίνεται ἐν μέρει μόνο ἀντιληπτή, ἐνδέχεται ὅμως αὐτὲς νὰ εἰσαγάγουν νέες ἀπό-

ψεις ἢ νὰ ἀνοίξουν νέους δρόμους στοῦ μέλλον.

Τὰ τελευταῖα 40 ἢ 50 χρόνια, πού ἀποτελοῦν μιὰ τόσο γόνιμη ἐποχὴ τῶν Μαθηματικῶν, διαπιστώθηκε ὅτι ὡς διὰ μαγείας, κάθε κλάδος, κάθε περιοχὴ τῶν Μαθηματικῶν σχετίζεται, συνδέεται μὲ ὅλες τὶς ἄλλες περιοχές. Ἐπειδὴ ὁ χρόνος δὲ μᾶς ἐπιτρέπει νὰ σχολιάσουμε ἐκτενέστερα τὸν «συνδετικὸ αὐτὸ ἰστό», θὰ περιορισθῶ στοῦ νὰ διηγηθῶ μόνο, πολὺ σύντομα, τὴν ἱστορία τοῦ κλάδου ἐκείνου τῶν Μαθηματικῶν πού ὀνομάζεται «Ἀνάλυση τοῦ Fourier» ἢ «Ἀρμονικὴ Ἀνάλυση», ὅπου καὶ ἐμπίπτει ἓνα μεγάλο μέρος τοῦ ἐρευνητικοῦ μου ἔργου. Ἄς σημειωθεῖ ὅτι ἡ ἐξιστὸρήση αὐτὴ τῶν γεγονότων ἀποκαλύπτει, γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, ἓνα φαινόμενο πού πολὺ συχνὰ παρατηρεῖται, ὅτι δηλαδὴ μαθηματικὲς θεωρίες πού ἐπινοοῦνται μὲ σκοπὸ τὴν ἐπίλυση ἐνὸς συγκεκριμένου προβλήματος ἀποδεικνύονται, μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου, πολὺ πιὸ σπουδαῖες καὶ χρήσιμες ἀπὸ αὐτὸ τοῦτο τὸ πρόβλημα πού ἐπέλυσαν.

Ἡ ἱστορία ἀρχίζει περίπου τὸ 1740 μ.Χ., ὅταν οἱ μαθηματικοὶ D. Bernouilli, D'Alembert, Lagrange καὶ Euler, ὀδηγούμενοι ἀπὸ προβλήματα τῆς μαθηματικῆς Φυσικῆς, κατέληξαν στοῦ πρόβλημα τῆς παραστάσεως μιᾶς τυχούσας συνάρτησης, 2π-περιοδικῆς, ὑπὸ μορφήν ἀθροίσματος μιᾶς τριγωνομετρικῆς σειρᾶς. Οἱ συζητήσεις πού ἀρχισαν νὰ γίνονται γύρω ἀπ' τὸ θέμα αὐτό, ἀπετέλεσαν τὸ σπινθήρα γιὰ τὸ ξεκίνημα μιᾶς κρίσιμης περιόδου στὴν ἀνάπτυξη τῆς Μαθηματικῆς Ἀναλύσεως.

Πιὸ συγκεκριμένα, στὴ συνεδρία τῆς 21/12/1807 τῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν τῆς Γαλλίας, ὁ ἡλικίας 39 ἐτῶν μαθηματικὸς Jean Baptiste Joseph Fourier, σὲ ἐργασία του σχετικὴ μὲ τὴ μετάδοση τῆς θερμότητας στὰ στερεὰ σώματα, ὑπεστήριξε τὴ «θέση» ὅτι, ὁποιαδήποτε συνάρτηση ὀρισμένη σὲ ἓνα πεπερασμένο διάστημα, μπορεῖ νὰ ἀναπτυχθεῖ σὲ τριγωνομετρικὴ σειρά. Οἱ ἀκαδημαϊκοί, οἱ παρόντες στὴ συνεδρία αὐτή, ὑποδέχθηκαν τὴ «θέση» αὐτὴ τοῦ Fourier μὲ μεγάλη ἐπιφυλακτικότητα. Οἱ κριτὲς τῆς ἀνακοινώσεως ἦταν οἱ Lagrange, Laplace καὶ Legendre, οἱ ὁποῖοι καὶ τὴν ἀπέρριψαν. Ἐκ παραλλήλου ὅμως, ἡ Ἀκαδημία γιὰ νὰ ἐνθαρρύνει τὸν Fourier στὴν προσπάθειά του καὶ νὰ τὸν προτρέψει σὲ μιὰ προσηκτικότερη καὶ σαφέστερη ἀνάπτυξη τῶν ιδεῶν του, ἀνεκήρυξε τὸ πρόβλημα τῆς μετάδοσεως τῆς θερμότητος ὡς τὸ ἀντικείμενο μεγάλου βραβείου πού θὰ ἀπενέμετο τὸ 1812.

Τὸ 1811 ὁ Fourier ὑπέβαλε πάλι τὴν ἴδια ἐργασία βελτιωμένη. Ἡ ἐπιτροπὴ κρίσεως, μεταξὺ τῶν μελῶν τῆς ὁποίας ἦταν καὶ τὰ τρία τῆς προαναφερθείσας συνεδρίας, μολονότι ἀπένειμε στὸν Fourier τὸ μεγάλο βραβεῖο, δὲν ἐνέκρινε τὴν δημοσίευση τῆς ἐργασίας στὰ Πρακτικὰ τῆς Ἀκαδημίας μὲ τὸ αἰτιολογικὸ ὅτι αὐτὴ ὑστεροῦσε ἀπὸ πλευρᾶς μαθηματικῆς αὐστηρότητας.

Παρά τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ἔγινε δεκτὴ ἡ δημοσίευση τῆς ἐργασίας του στὰ Πρακτικὰ τῆς Ἀκαδημίας, ὁ Fourier συνέχισε μὲ πείσμα, πίστη καὶ αὐτοπεποίθηση τὴν ἔρευνά του ἐπὶ τοῦ προβλήματος τῆς μεταδόσεως τῆς θερμότητας, τὸ δὲ 1822 δημοσιεύθηκε ἡ πραγματεία του μὲ τίτλο «*Théorie Analytique de la Chaleur*», ἡ ὁποία ἔκτοτε παραμένει ὡς ἕνα σπουδαιότατο κλασσικὸ μαθηματικὸ σύγγραμμα καὶ ἀποτελεῖ τὴν κύρια πηγὴ τῶν ιδεῶν τοῦ Fourier.

Οἱ μέθοδοι τῆς «Ἀρμονικῆς Ἀναλύσεως» ἢ ὅπως ἀλλιῶς λέγεται, τῆς «Ἀναλύσεως τοῦ Fourier», κατέληξαν νὰ παίξουν ἕνα παρὰ πολὺ μεγάλο καὶ σπουδαῖο ρόλο σὲ ὅλους τοὺς κλάδους τῶν Μαθηματικῶν καὶ τῶν Φυσικῶν Ἐπιστημῶν, ρόλο πολὺ πιὸ σπουδαῖο ἀπ' ὅ,τι ἦταν ἡ ἐπίλυση τοῦ προβλήματος μεταδόσεως τῆς θερμότητας γιὰ τὸ ὁποῖο, πρόβλημα, καὶ εἶχε ἐπινοηθεῖ.

Ἡ Ἀρμονικὴ Ἀνάλυση ἀποτελεῖ ἕνα τεράστιο αὐτοτελεῖ κλάδο τῶν Καθαρῶν Μαθηματικῶν.

Ἐπιπλέον ἡ Θεωρία τῶν Διαφορικῶν Ἐξισώσεων, ἡ Θεωρία τῶν Ὁμάδων, ἡ Θεωρία Πιθανοτήτων, ἡ Στατιστικὴ, ἡ Γεωμετρία, ἡ Θεωρία Ἀριθμῶν, γιὰ νὰ ἀναφέρω μερικὲς μόνο ἀπ' τὶς θεωρίες, χρησιμοποιοῦν τὴν τεχνικὴ τοῦ Fourier γιὰ νὰ ἀναλύσουν συναρτήσεις στὶς λεγόμενες «θεμελιώδεις συχνότητες» τους.

Ὅταν τὸ 1873 ὁ Maxwell περιέγραψε τὰ ἠλεκτρομαγνητικὰ κύματα μὲ τὶς περιώνυμες ἐξισώσεις ποὺ φέρουν τὸ ὄνομά του, ἡ «Ἀνάλυση τοῦ Fourier» κατέστη μιὰ ἀπ' τὶς μεθόδους-κλειδί γιὰ τὴ μελέτη τῶν κυμάτων αὐτῶν καὶ τῶν ἁρμονικῶν συνιστωσῶν τους, ὅπως εἶναι οἱ ἀκτίνες- x , τὸ ὄρατὸ φῶς, τὰ μικροκύματα, τὰ ραδιοκύματα κ.ἄ.

Στὸν αἰῶνα ποὺ διατρέχουμε ἡ «Ἀνάλυση τοῦ Fourier» ἔπαιξε βασικὸ ρόλο στὸ νὰ γίνει ἀντιληπτὴ ἡ θεωρία τῶν *quanta* καὶ κατὰ συνέπεια ὅλη ἡ σύγχρονη Φυσικὴ καὶ Χημεία.

Θὰ μπορούσα νὰ συνεχίσω ἀπαριθμώντας καὶ ἄλλες ἐφαρμογὲς τῆς «Ἀναλύσεως τοῦ Fourier» στὶς φυσικὲς ἐπιστῆμες. Θὰ ἦταν παράλειψη ὅμως νὰ μὴν ἀναφέρω ὅτι οἱ ἐφαρμογὲς τῆς «Ἀναλύσεως τοῦ Fourier» στὰ Μαθηματικὰ εἶναι ἐξίσου πολλὲς καὶ σπουδαῖες μὲ ἐκεῖνες στὶς ἄλλες ἐπιστῆμες.

Ὅπως ὅλοι οἱ ἐπιστήμονες, οἱ μαθηματικοὶ ἐρευνοῦν ἐπιζητώντας τὴν εὕρεση νέων μέσων, νέων ἐργαλείων ποὺ θὰ λύσουν τὰ θεωρητικὰ τους προβλήματα. Καθὼς ἐπανεπιλημμένως ἐτόνισα, συμβαίνει συχνά, τεχνικὲς ποὺ ἐφευρέθηκαν γιὰ νὰ ἐπιλύσουν κάποιο ἀφηρημένο μαθηματικὸ πρόβλημα νὰ ἐφαρμόζονται ἀργότερα γιὰ τὴν ἐπίλυση μιᾶς μεγάλης ποικιλίας ἄλλων προβλημάτων. Ἐάν κάποιος δὲν πείθεται γιὰ τὴν ἀλήθεια τοῦ ἰσχυρισμοῦ αὐτοῦ, δὲν ἔχει παρὰ νὰ ἐπισκεφθεῖ τὴ βιβλιοθήκη τοῦ Μαθηματικοῦ Τμήματος

ένος μεγάλου Πανεπιστημίου, και να ζητήσει να εξετάσει τις καρτέλες που ακολουθούν την ένδειξη «Fourier». Στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Harvard (USA) π.χ., υπάρχουν 212 καρτέλες με την ένδειξη αυτή, εκ των οποίων ένας μεγάλος αριθμός φέρει την επικεφαλίδα «'Ανάλυση του Fourier» στη: Θεωρία Πιθανοτήτων, Θεωρία Συναρτήσεων πολλών μιγαδικών μεταβλητών, Θεωρία των τοπικῶς συμπαγῶν ἀβελιανῶν ομάδων, Γεωμετρική Θεωρία των μιγαδικῶν συναρτήσεων, κ.ἄ.

Θὰ ὀλοκληρώσω τὴ σύντομη αὐτὴ ἱστορία τῆς «'Αναλύσεως τοῦ Fourier» με τὴν ἐξῆς παρατήρηση:

Ὁ ἰσχυρισμὸς τοῦ Fourier, ὅτι μιὰ περιοδικὴ συνάρτηση μπορεῖ νὰ ἀναπτυχθεῖ σὲ τριγωνομετρικὴ σειρά, ἀποδείχθηκε ὅτι ἦταν σωστὸς γιὰ ἓνα τεράστιο ἀριθμὸ συναρτήσεων, ὄχι ὅμως γιὰ ὅλες. Ἔτσι ἡ ἐπιφυλακτικότητα ποὺ εἶχαν δείξει οἱ κριτὲς τῆς ἀνακοινώσεως τοῦ Fourier στὴ συνεδρία τῆς 21/12/1807 δὲν ἦταν ἀδικαιολόγητη.

* * *

Τὰ ὅσα ἐξέθεσα μέχρι στιγμῆς ἀποτελοῦν μιὰ προσπάθεια, μιὰ ἀπόπειρα θὰ ἔλεγα, νὰ παρουσιαθοῦν τὰ Μαθηματικὰ ὡς τὸ μοναδικὸ ἐκεῖνο μέσο γιὰ τὴν κατανόηση καὶ περιγραφή τῆς ἁρμονίας τὴν ὁποία ὁ ἄνθρωπος πιστεύει ὅτι ἀνακαλύπτει στὴ Φύση. Στὴν προσπάθειά μου αὐτὴ μίλησα γιὰ τὶς εφαρμογὲς ποὺ ἀργὰ ἢ γρήγορα ἀκολουθοῦν τὴν μαθηματικὴ ἀνακάλυψη, τονίζοντας ἔτσι καὶ τὴν ὠφελμιστικὴ ἀξία τῶν Μαθηματικῶν.

Δὲν θὰ ἤθελα ὅμως νὰ κλείσω τὴν ὁμιλία αὐτὴ χωρὶς νὰ ἀναφερθῶ, ἔστω καὶ σύντομα, σὲ μιὰ ἄλλη ὄψη τῶν Μαθηματικῶν, τὴ σπουδαιότερη κατὰ τὴ γνώμη μου, ὅπου καταφαίνεται ὁ αὐτόνομος χαρακτήρας τους, ὅτι δηλαδὴ τὰ Μαθηματικὰ ἀποτελοῦν αὐτοσκοπὸ καὶ συντελοῦν στὴ δημιουργία καὶ διατήρηση ὑψηλῶν καὶ εὐγενῶν συνθηγιῶν στὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα, καὶ ὅτι δὲν εἶναι ἀπλῶς μέσο τεχνικῆς παιδείας γιὰ τοὺς μηχανικοὺς. Εἶναι ἀπαραίτητο νὰ γίνεῖ ἀντιληπτὸς ὁ αὐτόνομος αὐτὸς χαρακτήρας τῶν Μαθηματικῶν, γιὰ νὰ κατανοηθεῖ ἡ καλλιτεχνικὴ τους φύση, καθὼς καὶ ἡ περίοπτη θέση ποὺ κατέχουν μεταξὺ τῶν Καλῶν Τεχνῶν.

Θὰ ἦταν μεγάλο λάθος νὰ πιστέψει κανεὶς ὅτι ὁ σκοπὸς τῶν Μαθηματικῶν εἶναι μόνον ὠφελμιστικὸς, ὅτι παρέχουν δηλαδὴ ἀπλῶς τὸ μηχανισμό τῆς ζωῆς. Διότι, ὅπως παρατηρεῖ ὁ Bertrand Russel (ὁ ὁποῖος πολλὰ καὶ σοφὰ μᾶς διδάσκει ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ), ὁ ἄνθρωπος δὲν ἐπιθυμεῖ ἀπλῶς τὸ ζεῖν, ἀλλὰ καὶ τὴν τέχνη τοῦ ζεῖν ποὺ ἔγκειται στὴ θεώρηση, μελέτη καὶ ἀφοσίωσή του σὲ μεγάλα ἐπιτεύγματα.

Ὁ Πλάτων ὑπεστήριξε ὅτι στὴ μελέτη τῶν μαθηματικῶν ἀληθειῶν διακρίνει κανεὶς κἀτὶ τὸ «θεῖο». Κατὰ δὲ τὸν Russel, ὁ Πλάτων ὑπῆρξε ὁ μόνος ποὺ μπόρεσε νὰ ξεχωρίσει ποιά στοιχεῖα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς ἀξίζουν μιὰ θέση στὸν Παράδεισο, στὴν Αἰωνιότητα.

Ἐπιπλέον, ἡ ἀνάγκη τῆς ἀνάγκης ἀναγκάζει τὸν ἀνθρώπου νὰ μεταβῆ ἀπὸ τὴν ἀνάγκη εἰς τὴν ἀνάγκη. Ἐπιπλέον, ἡ ἀνάγκη τῆς ἀνάγκης ἀναγκάζει τὸν ἀνθρώπου νὰ μεταβῆ ἀπὸ τὴν ἀνάγκη εἰς τὴν ἀνάγκη. Ἐπιπλέον, ἡ ἀνάγκη τῆς ἀνάγκης ἀναγκάζει τὸν ἀνθρώπου νὰ μεταβῆ ἀπὸ τὴν ἀνάγκη εἰς τὴν ἀνάγκη.

Καὶ ὁ μὲν Πλάτων αὐτὴ τὴ γνώμη εἶχε γιὰ τὰ Μαθηματικά, ὅμως οἱ περισσότεροι μαθηματικοὶ δὲν φαίνεται νὰ διαβάζουν τὸν Πλάτωνα, ἐνῶ αὐτοὶ ποὺ τὸν διαβάζουν καὶ ποὺ στὴν πλειονότητά τους δὲν εἶναι μαθηματικοί, θεωροῦν, ὅχι βέβαια ὅλοι ἀλλὰ πολλοὶ ἀπ' αὐτούς, τίς ἀπόψεις του αὐτὲς περιέργως ἢ καὶ παράλογες.

Πιστεύω ὅτι τὰ παραπάνω πρέπει νὰ πείθουν ὅλους καὶ ἰδιαίτερα τοὺς ἀρμοδίους, ὅτι τὰ Μαθηματικά πρέπει νὰ ἔχουν μιὰ περιοπτη θέση στὴν Ἐκπαίδευση καὶ πρέπει νὰ διδάσκονται σὲ ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς κλάδους της, εἴτε αὐτοὶ εἶναι θετικοὶ ἢ θεωρητικοί. ... εἴπερ ἀριθμὸν ἐκ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ἐξέλοιμεν, οὐκ ἂν ποτέ τι φρόνιμοι γενοίμεθα. οὐ γὰρ ἂν ἔτι ποτέ ψυχὴ τούτου τοῦ ζώου πᾶσαν ἀρετὴν λάβοι σχεδόν, ὅτου λόγος ἀπειρή· ζῶον δὲ ὅτι μὴ γινώσκου δύο καὶ τρία μηδὲ περιττὸν μηδὲ ἄρτιον, ἀγνοοῖ δὲ τὸ παράπαν ἀριθμὸν, οὐκ ἂν ποτε δίδουσι λόγον ἔχει περὶ ὧν αἰσθήσεις καὶ μνήμας [ἔχει] μόνον εἶη κεκτημένον, τὴν δὲ ἄλλην ἀρετὴν, ἀνδρείαν καὶ σωφροσύνην, οὐδὲν ἀποκαλοῦσι. στερόμενος δὲ ἀληθοῦς λόγου σοφὸς οὐκ ἂν ποτε γένοιτο, ὅτω δὲ σοφία μὴ προσείη, πάσης ἀρετῆς τὸ μέγιστον μέρος, οὐκ ἂν ἔτι τελείως ἀγαθὸς γενόμενος εὐδαίμων ποτέ γένοιτο. οὕτως ἀριθμὸν μὲν ἀνάγκη πᾶσα ὑποτίθεσθαι.

(Πλάτωνος Ἐπινομίς 977c)

Γιὰ τοὺς ὀλιγότερο ἐξοικειωμένους μὲ τὰ ἀρχαῖα κείμενα, τὰ παραπάνω μεταφραζόμενα ἔχουν ὡς ἐξῆς:

... ἂν ἐξαιρέσουμε τοὺς ἀριθμοὺς ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη φύση, δὲν εἶναι δυνατὸν ποτέ νὰ γίνουμε λογικοί. Γιατί δὲν μπορεῖ πλέον νὰ ἀποκτήσει τελειότητα ἡ ψυχὴ τούτου τοῦ ζώου, ἀπὸ τὸ ὁποῖο λείπουν οἱ ἀριθμοί. Δηλαδή κάθε ζῶο ποὺ δὲν ξαίρει νὰ διακρίνει τὰ δύο καὶ τὰ τρία, οὔτε τὰ μονὰ καὶ τὰ ζυγά, καὶ γενικὰ δὲν ξέρει ἀριθμοὺς, ποτέ δὲν μπορεῖ νὰ δώσει λόγο γιὰ ὅσα πράγματα ἀπέκτησε μόνο ἀντιλήψεις μὲ τὰ αἰσθητήρια καὶ παραστάσεις. Τὸ ὑπόλοιπο ὅμως τῆς ἀρετῆς, δηλαδή τὴν ἀνδρεία καὶ τὴν σωφροσύνη, τίποτε δὲν ἐμποδίζει νὰ τὴν ἀποκτήσει. Ὅποιος ὅμως στερεῖται τοῦ ἀληθινοῦ λόγου ποτέ δὲν μπορεῖ νὰ γίνεαι σοφός, καὶ σὲ ὅποιον δὲν ὑπάρχει σοφία, ἢ ὁποῖα εἶναι τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ὅλης ἀρετῆς, αὐτὸς δὲν μπορεῖ νὰ γίνεαι τελείως ἀγαθός καὶ ἐπομένως εὐτυχής. Τόσο μεγάλη εἶναι ἡ ἀνάγκη νὰ θέσουμε ὡς βάση τοὺς ἀριθμοὺς.

Στην εποχή μας, όπως και στην 'Αρχαιότητα, τὰ Μαθηματικά ἀποτελοῦν οὐσιαστικὸ μέρος τῆς παιδείας τῶν ἐλευθέρων ἀνθρώπων.

Τὰ Μαθηματικά ὄχι μόνο πρέπει νὰ διδάσκονται ὡς κάτι τὸ ὑποχρεωτικὸ πρὸς μάθηση ἀλλὰ καὶ νὰ ἀφομοιώνονται ὡς μέρος τῆς καθημερινῆς σκέψης, κάτι ποῦ ὁ νοῦς ἀναθεωρεῖ διαρκῶς καὶ βελτιώνει.

Ἐπὶ τὴν εὐρεία ἔννοια τοῦ ὄρου, ἡ ἰκανότητα τοῦ «μαθηματικῶς σκέπτεσθαι» εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητη γιὰ τὴν ἐπιτυχή σταδιοδρομία σὲ κάθε ἐπάγγελμα.

Ὅπως συμβαίνει καὶ μὲ τὴν Ποίηση, παρατηρεῖ ὁ Russel, στὰ Μαθηματικά βρίσκει κανεὶς τὴν ἀληθινὴν πνευματικὴ ἡδονή, τὴν ἀνάταση, τὸ αἶσθημα ὅτι εἶναι κάτι παραπάνω ἀπὸ ἄνθρωπος.

Τὸ χαρακτηριστικὸ στοιχεῖο τῶν Μαθηματικῶν δὲν εἶναι μόνο ἡ ἀλήθεια ποῦ ἐμπεριέχουν ἀλλὰ καὶ ἡ ὁμορφιά τους, ποῦ πρέπει νὰ ἀναζητηθεῖ στὴν αὐστηρὴ λογικὴ τους, στοὺς λογικοὺς κανόνες ποῦ εἶναι γιὰ τὰ Μαθηματικά ὅ,τι οἱ δομικοὶ κανόνες γιὰ τὴν Ἀρχιτεκτονική. Ὁ πραγματικὸς Κόσμος, αὐτὸς στὸν ὁποῖο ζοῦμε, ἀποτελεῖ γιὰ τὸν ἄνθρωπο ἓνα διαρκῆ συμβιβασμὸ μεταξὺ τοῦ ἰδεατοῦ καὶ τοῦ δυνατοῦ. Ὅμως ὁ Κόσμος τῆς Λογικῆς δὲν γνωρίζει συμβιβασμούς, οὔτε πρακτικοὺς περιορισμούς, οὔτε ἐμπόδια στὴ δημιουργικὴ του δραστηριότητα, χαρακτηριστικὰ ποῦ τοποθετοῦν τὰ Μαθηματικά καὶ στὴ σφαῖρα τῆς Τέχνης.

Μέχρις ὅτου ἡ Συμβολικὴ Λογικὴ ἀναπτυχθεῖ ἄρκετὰ καὶ φθάσει ἐκεῖ ποῦ ἔφθασε στὶς ἀρχές τοῦ αἰῶνα μας, ἐπικρατοῦσε ἡ ἄποψη ὅτι τὰ Μαθηματικά στηρίζονταν ἐπὶ φιλοσοφικῶν ἀρχῶν οἱ ὁποῖες μπορούσαν νὰ ἀνακαλυφθοῦν μόνο μὲ τὶς μὴ προοδευτικὲς καὶ ἀβέβαιες μεθόδους ποῦ χρησιμοποιοῦσαν τότε οἱ φιλόσοφοι. Φυσικὰ μιὰ τέτοια ἄποψη, προφανῶς, ἀφαιροῦσε ἀπ' τὰ Μαθηματικά τὸν αὐτόνομο χαρακτήρα τους. Ἐπιπλέον, ἐπειδὴ ἡ φύση τῶν ἀξιομάτων ἀπ' τὰ ὁποῖα προκύπτουν ἡ Θεωρία Ἀριθμῶν, ἡ Ἀνάλυση καὶ ἡ Γεωμετρία ἦταν συνδεδεμένες καὶ μπλεγμένες μέσα σὲ ἀτέρμονες, σκοτεινὲς καὶ μεταφυσικὲς ἀναζητήσεις, τὸ Μαθηματικὸ οἰκοδόμημα, χτισμένο ἐπάνω σὲ τέτοιες ἀμφιβόλου ποιότητας βάσεις, ἔδινε τὴν ἐντύπωση ὅτι αἰωρεῖτο στὸ κενό. Ἔτσι ἡ ἀνακάλυψη ὅτι, οἱ πραγματικὲς Ἀρχές ἐπὶ τῶν ὁποίων στηρίζονται τὰ Μαθηματικά καθὼς καὶ οἱ συνέπειες τῶν Ἀρχῶν αὐτῶν ἀποτελοῦν μέρος αὐτῶν τούτων τῶν Μαθηματικῶν, ἐκτόπισε τὴν ὡς τότε ἐπικρατοῦσα ἄποψη ποῦ προαναφέραμε, δημιουργώντας μιὰ βαθιὰ ἰκανοποίηση στὴν ἀνθρώπινη διανόηση, δυνάμωσε τὸ σεβασμὸ μας πρὸς τὶς ἀνθρώπινες ἰκανότητες καὶ μᾶς ἔδωσε τὴν εὐκαιρία νὰ γνωρίσουμε καὶ ἄλλες ὁμορφιὲς ποῦ ἀνήκουν στὸν ἀφηρημένο Κόσμο.

Ὅλοι μας, ἴσως, ἔχουμε πολλὰς φορὲς ἀκούσει ὅτι ὁ μαθηματικὸς ἀναζητᾷ πάντοτε,

μεταξύ τῶν λύσεων ἑνὸς προβλήματος, τὴν πρὸ κομψή, τὴν πρὸ καλλιτεχνικὴ λύση. Ποιὰ ὁμως εἶναι τὰ κριτήρια γιὰ μιὰ τέτοια λύση; Θὰ μπορούσε κανεὶς νὰ ἀπαντήσῃ στὸ ἐρώτημα αὐτό, κάπως πρόχειρα, ὅτι τὰ κριτήρια γιὰ τὴν ποιότητα ἑνὸς ἔργου εἶναι τὸ κάλλος, ἡ πλοκή, ἡ κομψότητα, ἡ εὐχάριστη ἐντύπωση, ἡ καταλληλότητα. Ὅλα αὐτά, ἂν καὶ εἶναι ὑποκειμενικὰ κριτήρια, εἶναι κατὰ κάποιο μυστηριώδη τρόπο παραδεκτὰ καὶ ἐφαρμόζονται ἀπὸ ὅλους μας. Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ ἐπαναλάβω ἐδῶ ἕνα παράδειγμα κομψῆς λύσεως ἑνὸς μαθηματικοῦ προβλήματος, παράδειγμα ποῦ ἔχω χρησιμοποιήσει καὶ σὲ ἄλλη ὁμιλία μου.

Πρόβλημα. Ἐνας σύλλογος παικτῶν τένις, ἀποτελούμενος ἀπὸ 1025 παῖκτες, ὀργανώνει μεταξὺ τῶν μελῶν του ἕνα πρωτάθλημα ὡς ἐξῆς:

Οἱ παῖκτες χωρίζονται μὲ κλήρωση σὲ ζευγάρια, αὐτὸς ποῦ περισσεύει παραμερίζει καὶ οἱ ὑπόλοιποι παίζουν τὰ παιγνίδια τους. Αὐτὸς εἶναι ὁ πρῶτος γύρος. Στὸν δεύτερο γύρο παίζουν μόνο οἱ νικητὲς τοῦ πρώτου γύρου καθὼς καὶ αὐτὸς ποῦ περίμενε. Οἱ χαμένοι ἀποχωροῦν. Στὴ συνέχεια ξαναγίνεται ἡ κλήρωση, καὶ ἡ διαδικασία προχωρεῖ κατὰ τὸν ἴδιον τρόπο κ.ο.κ. Τελικὰ μένουν μόνο δύο παῖκτες, ὁ δὲ νικητὴς εἶναι ὁ πρωταθλητὴς.

Τὸ ἐρώτημα εἶναι: Πόσα παιγνίδια παίχθηκαν συνολικὰ;

Ἡ μὴ καλλιτεχνικὴ λύση τοῦ προβλήματος, ποῦ ὁ καθένας μπορεῖ νὰ δώσει, εἶναι νὰ ἀθροίσουμε τὰ παιγνίδια ποῦ παίχθηκαν στοὺς ἑνδεκα γύρους, ἦτοι:

1ος Γύρος:	$(1025-1)/2=$	512	παιγνίδια
2ος »		= 256	»
3ος »		= 128	»
4ος »		= 64	»
5ος »		= 32	»
6ος »		= 16	»
7ος »		= 8	»
8ος »		= 4	»
9ος »		2	»
10ος »		1	»
11ος »	(μ' αὐτὸν ποῦ περίμενε)	1	»

Σύνολο 1024

Βέβαια εἴμαστε τυχεροί, στὴν περίπτωση αὐτή, ποῦ οἱ παῖκτες εἶναι 1025 καὶ δὲν εἶναι πολὺ περισσότεροι.

Τὸ πρόβλημα ὅμως ἔχει καὶ τὴν καλλιτεχνική του λύση ποὺ εἶναι ἡ ἐξῆς: Κάθε παιγνίδι ἔχει ἓνα νικητὴ καὶ ἓνα ἠττημένο. Ὁ ἠττημένος παίζει μόνο μιὰ φορά. Ἄρα παίχθηκαν τόσο παιγνίδια ὅσοι εἶναι καὶ οἱ ἠττημένοι. Ἐκτὸς ὅμως ἀπ' τὸν πρωταθλητὴ ὅλοι οἱ ἄλλοι εἶναι ἠττημένοι. Ἄρα τὸ πλῆθος τῶν παιγνιδιῶν ποὺ παίχθηκαν εἶναι $1025-1=1024$. Γενικότερα ἂν τὸ πλῆθος τῶν παικτῶν ἦταν, α, τότε θὰ εἶχαν παιχθεῖ α-1 παιγνίδια.

Τὸ παράδειγμα αὐτὸ εἶναι ἓνα μικροσκοπικὸ δείγμα ἑνὸς ὠραίου κομματιοῦ τῶν Καθαρῶν Μαθηματικῶν. Ἄν ἔχει κανεὶς ἰσχυρὴ φαντασία ὥστε νὰ μπορέσει νὰ συγκροτήσῃ τὸν Ὁκεανὸ ἀπὸ μιὰ σταγόνα νερό, θὰ μπορέσει νὰ κτίσῃ τὸ οἰκοδόμημα τῶν Μαθηματικῶν ἀπ' τὸ πρόβλημα τῶν παικτῶν τέννις.

Ἡ ὄψη καὶ ἡ φύση τῶν Μαθηματικῶν ποὺ ἐξετάζομε, αὐτὴ δηλαδὴ ποὺ ἀφορᾷ τὸν αὐτόνομο χαρακτήρα τους, μπορεῖ ἴσως νὰ γίνῃ καλύτερα ἀντιληπτὴ ἂν τονισθεῖ ἡ ἀναλογία, ἡ ὁμοιότητα ποὺ ὑπάρχει μεταξὺ τῶν Μαθηματικῶν καὶ τῆς Μουσικῆς. Ὁ καθαρὸς μαθηματικὸς νιώθει, ὅπως καὶ ὁ μουσικὸς, ὅτι δὲν ἔχει ἀνάγκη νὰ δικαιολογήσῃ τὰ Μαθηματικά του. Κανένας δὲν περιμένει ἀπὸ ἓνα συνθέτη νὰ τοῦ ἐξηγήσῃ γιατί συνέθεσε τὴ Μουσικὴ του, νὰ αἰτιολογήσῃ δηλαδὴ λογικὰ τὸ ἔργο του. Τὸ ἴδιο συμβαίνει μὲ τὰ Καθαρὰ Μαθηματικά. Ὅπως ἡ Μουσικὴ ἔτσι καὶ τὰ Μαθηματικά εἶναι μιὰ δημιουργία (ἢ ἀνακάλυψη) τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος ἢ ὁποῖα ἔχει τὰ δικά της πρότυπα ἀξιών, τὰ δικά της κριτήρια τοῦ ὠραίου ἢ τοῦ ἐξόχου, κριτήρια τὰ ὁποῖα ἀντλεῖ ἀπ' τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό της καὶ ὄχι ἀπὸ ἄλλες ἀνθρώπινες ἐμπειρίες. Ἡ ποιότητα μιᾶς κάποιας λύσεως ἑνὸς προβλήματος ἢ ἀποδείξεως ἢ μιᾶς θεωρίας, εἶναι τελείως ἐσωτερικὴ τῆς ὑπόθεσης.

Τελειώνοντας θὰ ἤθελα νὰ προσθέσω ὅτι: ὁποιαδήποτε ὄψη τῶν Μαθηματικῶν κι ἂν θεωρήσῃ κανεὶς, θὰ διαπιστώνει σταθερὰ τὸν ἀνελικτικὸ καὶ δυναμικὸ τους χαρακτήρα καὶ θὰ νιώθει πάντα τὸ ρεῦμα ἐκεῖνο ποὺ ὠθεῖ τὸν ἄνθρωπο πρὸς τὴν ὑπέρτατη ἀρετὴ ποὺ δὲν εἶναι ἄλλη ἀπ' τὴν ἀγάπη πρὸς τὴν Ἀλήθεια.