

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 6^{ΗΣ} ΜΑΪΟΥ 2003

ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Δ. ΛΙΑΚΟΥΡΑ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΠΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΚΑΛΚΕΑ

Ἡ Ἀκαδημίᾳ Ἀθηνῶν μὲ γαρὰ ὑποδέχεται σήμερα ἐπισήμως εἰς τοὺς κόλπους τῆς, ὡς ἀντεπιστέλλον μέλος της, τὸν καθηγητὴν κ. Παναγιώτη Λιάκουρα.

Ο κ. Λιάκουρας γεννήθηκε στὴ Φιλαδέλφεια τῶν Η.Π.Α. ἀπὸ Ἑλληνες γονεῖς ποὺ εἶχαν μεταναστεύσει στὶς ἀρχές τοῦ περασμένου αἰώνα στὶς Η.Π.Α.

Μετὰ ἀπὸ λαμπρὲς σπουδὲς στὴ Νομικὴ Ἐπιστήμη, τὸ 1963 ἔξελέγη καθηγητὴς τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Temple στὴ Φιλαδέλφεια, τὸ 1972 ἔξελέγη κοσμήτωρ τῆς Σχολῆς, καὶ τὸ 1982 Πρόεδρος τοῦ αὐτοῦ Πανεπιστημίου ὡς τὸν Ιούνιο τοῦ 2000, ποὺ ὑπέβαλε τὴν παραίτησή του.

Ὕπηρξε ἔνας ἐκ τῶν κορυφαίων Προέδρων τοῦ Πανεπιστημίου, τὸ ὅποιο ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του ἀνῆλθε εἰς τὰ ἐπίπεδα τῶν καλυτέρων Πανεπιστημίων τῶν Η.Π.Α. Τὸ Πανεπιστήμιο γιὰ νὰ τὸν τιμήσει ἔδωσε τὸ ὄνομά του σὲ νεόδμητο κτιριακὸ συγκρότημα, καθὼς καὶ σὲ κεντρικὸ δρόμο τῆς Πανεπιστημιούπολης.

Ο κ. Λιάκουρας, ἔνθερμος Ἑλλην, ἔχει δοηθήσει πολλοὺς νέους Ἑλληνες καὶ ὁμογενεῖς ἐπιστήμονες κατὰ τὴν σταδιοδρομία τους σὲ διάφορες Σχολές τοῦ Πανεπιστημίου του, συμμετέχει δὲ σὲ ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν προστασία τῶν ἔθνων μας δικαιών.

Γιὰ τὴ μεγάλη συμβολή του εἰς τὴν ἐπιστήμην ἀλλὰ καὶ τὴν ἔμπρακτη φιλοπατρία του ἡ Ἀκαδημίᾳ Ἀθηνῶν τὸν ἔξελεξε ἀντεπιστέλλον μέλος της ἀπὸ Ἑλληνες ἐπιστήμονες τοῦ ἔξωτερικοῦ στὴν Τάξη τῶν Ἡθικῶν καὶ Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν.

Αγαπητέ κύριε Λιάκουρα, ἐκ μέρους τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν ἔχω τὴ γαρὰ καὶ τὴν τιμὴν νὰ σᾶς καλωσορίσω καὶ νὰ σᾶς εὐχηθῶ μακροημέρευση γιὰ νὰ συνεχίστε τὸ λαμπρὸ ἐπιστημονικὸ ἔργο σας ἀλλὰ καὶ τὴν προσφορά σας πρὸς τὴν πατριδὰ τῶν προγόνων σας, ὅπως μέχρι σήμερα πράττετε.

Ο ἀκαδημαϊκὸς κύριος Ἐπαμεινώνδας Σπῆλιωτόπουλος κατ’ ἐντολὴν τῆς Συγκλήτου θὰ παρουσιάσει τὸ ἔργο τοῦ νέου συναδέλφου.

Παρακαλῶ τὸν κ. Σπῆλιωτόπουλο νὰ ἀνέλθει στὸ 6ῆμα.

ΠΑΡΟΤΣΙΑΣΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Αγαπητὲ συνάδελφε καὶ φίλε,

Κατ’ ἐντολὴν τῆς Συγκλήτου καὶ μὲ ίδιαιτερη γαρὰ παρουσιάζω τὴ σταδιοδρομία, τὸ ἐπιστημονικὸ ἔργο καὶ τὴν προσφορά σας στὴν κοινωνία.

Γεννηθήκατε τὸ 1931 στὴ Φιλαδέλφεια καὶ μεγαλώσατε στὴν πόλη Yeaton τῆς Πολιτείας Πενσυλβανία τῶν ΗΠΑ. Οἱ γονεῖς σας, ποὺ κατάγονταν ἀπὸ τὴ Μεσσηνία καὶ τὴ Λακωνία, εἶχαν μεταναστεύσει στὶς ΗΠΑ στὶς ἀρχές τοῦ περασμένου αἰώνα καὶ ἐργάστηκαν σκληρὰ γιὰ τὴ δημιουργία ἀνεκτοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου καὶ τὴ μόρφωση τῶν τεσσάρων τέκνων τους. Πρὸς τιμὴν τους ἡ οἰκογένεια Λιάκουρα ἔχει συστήσει υποτροφίες στὸ Πανεπιστήμιο Temple.

Φοιτήσατε στὰ δημόσια σχολεῖα τῆς Φιλαδέλφειας καὶ τοῦ Yeaton καὶ στὴ συνέχεια στὰ Πανεπιστήμια Drexel, College of William and Mary, University of Pennsylvania, Fletcher School of Law and Diplomacy, Harvard καὶ στὸ Yale ὡς Sterling Fellow. Υπηρετήσατε ὡς εἰδικὸς σύμβουλος στὸ Υπουργεῖο Εξωτερικῶν τῆς Ινδίας, ὡς δημόσιος κατήγορος καὶ εἰδικὸς διοικήτης εἰσαγγελέα στὴ Φιλαδέλφεια.

Τὸ 1963 ἐκλεγθήκατε καθηγητὴς τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Temple τῆς Φιλαδέλφειας.

Τὴν κύρια ἐπιστημονικὴ καὶ κοινωνικὴ δραστηριότητά σας εἶναι τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ ἡ προσήλωσή σας στὴν ἀξία τοῦ ἀνθρώπου, τὴν ισότητα τῶν εὐκαιριῶν, τὴν προσωπικὴ εὐθύνη καὶ ἐγκράτεια.

Τὸ δίτομο ἔργο σας «Contentious Proceedings in the International Court of Justice», ποὺ δημοσιεύθηκε ἀπὸ τὸ Law Center τοῦ Duke University τὸ 1962, εἶναι μία πρωτοποριακὴ ἀνάλυση τοῦ τρόπου ψηφοφορίας τῶν δικαστῶν. Ή δὲ μελέτη σας γιὰ τὴ διαδικασία ἐγγραφῆς στοὺς δικηγορικοὺς συλλόγους ἀποτέλεσε τὴ διάσημη γιὰ τὴ μεταρρύθμιση τῶν διαδικασιῶν αὐτῶν, ὡστε νὰ ὑπερνικήσουν οἱ διακρίσεις κατὰ τῶν μελῶν ὁμάδων διαφορετικῆς ἔθνικῆς καταγωγῆς.

Ἐπίσης ἡ μελέτη σας «Towards a Fair and Sensible Admissions Process» ὁδήγησε στὴ μεταρρύθμιση τῶν διαδικασιῶν εἰσαγωγῆς στὶς νομικές σχολές, τὸ δὲ ὑπόδειγμα τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Temple τελικῶς ἔγινε δεκτὸ ἀπὸ τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο τῶν ΗΠΑ.

Το 1972 ἐκλεχθήκατε Κοσμήτορας τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Temple.

Ἐως τὸ 1982 κατορθώσατε νὰ ἀναβιθάσετε τὸ ἐπίπεδο τῆς Σχολῆς αὐτῆς σὲ ὑψηλὸ βαθμὸ καὶ νὰ τῆς δώσετε διεθνὴ χαρακτήρα, μὲ προγράμματα σπουδῶν σὲ ἄλλες γώρες γιὰ ἀμερικανοὺς φοιτητές (Ἐλλάδα, Ἰσραὴλ, Ἰταλία, Μεγάλη Βρεταννία) ἢ ἐντόπιους φοιτητές (Ιαπωνία, Γκάνα, Κορέα, Κίνα).

Τὸν Ιούνιο τοῦ 1982 ἐκλεχθήκατε Πρόεδρος τοῦ Πανεπιστημίου Temple. Ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ παραιτηθήκατε τὸν Ιούνιο τοῦ 2000, παρὰ τὶς ἐπίμονες πιέσεις τῶν Καθηγητῶν τῶν διαφόρων Σχολῶν νὰ συνεχίσετε, διότι θεωρήσατε ὅτι ἔνας νεότερος, μὲ νέες ίδεes, ἔρετε πάντα σᾶς διαδεχθεῖ. Ἀπὸ τότε διδάσκετε στὴ Νομικὴ Σχολή, ὀνομαστήκατε δὲ Chancellor τοῦ Πανεπιστημίου μὲ συμβουλευτικές ἀρμοδιότητες.

Κατὰ τὴ διάρκεια τῶν 18 ἑτῶν τῆς θητείας σας ὡς Προέδρου, μὲ τὴ φωτισμένη ἡγεσία σας συμβάλλατε ὥστε τὸ Πανεπιστήμιο Temple νὰ καταλάβει σημαντικὴ θέση μεταξὺ τῶν Πανεπιστημίων τῶν ΗΠΑ καὶ διεθνῶν. Σήμερα τὸ Πανεπιστήμιο ἔχει 17 κολλέγια καὶ Σχολές καὶ ἔχει σὲ ἐθνικὸ ἐπίπεδο τοὺς περισσότερους φοιτητές γιὰ ἐπαγγελματικὲς σπουδὲς (νομικές, ιατρικές, δόδοντιατρικές) καὶ τὰ πληρέστερα προγράμματα καλῶν τεχνῶν (εἰκαστικῶν, θεατρικῶν, μουσικῆς, χοροῦ) καθὼς καὶ ἀγωνιστικές ὄμάδες ἐθνικοῦ ἐπιπέδου. Οἱ ἀριθμὸι τῶν νέων προπτυχιακῶν σπουδαστῶν αὐξήθηκε κατὰ 30%, καὶ τῶν πτυχιακῶν φοιτητῶν κατὰ 10%. Ἐπίσης ὁ ἀριθμὸς τῶν κλινῶν στὶς φοιτητικὲς ἐστίες κατὰ 175%. Ο συνολικὸς προϋπολογισμὸς τοῦ Πανεπιστημίου τὸ 1982 ἦταν 356 ἑκατομμύρια δολλάρια καὶ τὸν Ιούνιο τοῦ 1999 ἦταν 1,26 δισ. δολλάρια. Γενικά, ἀναγνωριστήκατε ὡς ὁ σπουδαιότερος Πρόεδρος τοῦ Πανεπιστημίου κατὰ τὴν 117ετὴ ιστορία του, μετὰ τὸν ἰδρυτή του Reverend Russele Conwell, καὶ μία ἀπὸ τὶς σημαντικότερες προσωπικότητες τῶν ΗΠΑ στὸν τομέα τῆς πανεπιστημιακῆς ἐκπαίδευσης.

Μετὰ τὴν ἀποχώρησή σας ἀπὸ τὴν προεδρία τοῦ Πανεπιστημίου, σ' ἔνα νεόδμητο, τεράστιο κτηριακὸ συγκρότημα καθὼς καὶ σ' ἔνα κεντρικὸ δρόμο τῆς Πανεπιστημιούπολης τοῦ Temple δόθηκε τὸ ὄνομά σας.

Συμμετέχετε στὶς δραστηριότητες τῶν ὀργανώσεων τῶν ὄμογενῶν τῆς Φιλαδέλφειας καὶ γενικότερα τῶν κεντρικῶν ὀργανώσεων τῶν ὄμογενῶν σὲ ὄμοσπονδιακὸ ἐπίπεδο.

Έχετε διοηδήσει μὲ στοργή “Ελληνες και ὁμογενεῖς φοιτητὲς γιὰ σπουδὲς στὸ Πανεπιστήμιο Temple και πολλοὺς νέους” Ελληνες και ὁμογενεῖς ἐπιστήμονες γιὰ πανεπιστημιακὴ σταδιοδρομία στὶς διάφορες Σχολές του.

Ἡ ἐπιστημονικὴ σας δραστηριότητα εἶναι ἔκτεταμένη. Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ διάλια, ἔχετε δημοσιεύσει πλῆθος ἄρθρων. Ἐχετε μετάσχει μὲ εἰσηγήσεις και ἀνακοινώσεις σὲ πολλὰ ἐθνικὰ και διεθνῆ συνέδρια και ἔχετε διδάξει και δώσει διαλέξεις σὲ πολλὰ Πανεπιστήμια τῶν ΗΠΑ, τῆς Εὐρώπης και τῆς Ασίας.

Ἀπὸ τὸ 2000, ἔκτὸς ἀπὸ τὰ διδακτικὰ και ἐρευνητικὰ καθήκοντά σας στὴ Νομικὴ Σχολὴ και τὰ διοικητικά σας καθήκοντα ως Chancellor τοῦ Πανεπιστημίου, διδάσκετε σὲ δημόσιο σχολεῖο πρωτοβάθμιας ἐκπαίδευσης.

Εἰσθε ὑπερήφανος γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ καταγωγὴ σας, τὴν ὅποιᾳ τονίζετε σὲ κάθε εὔκαιρια, και διατηρεῖτε στενὲς σχέσεις μὲ τὴν Ἑλλάδα, τὴν ὅποιᾳ, μὲ τὴν οἰκογένειά σας (παιδιὰ και ἔγγονα), ἐπισκέπτεσθε συχνά, και περνᾶτε τὶς θερινὲς διακοπές σας στὸ πατρικό σας σπίτι στὴν Κορώνη.

Ἄγαπητὲ Συνάδελφε και φίλε, ὁ πρωταρχικὸς σκοπὸς τῆς ὅλης σταδιοδρομίας σας ἡταν τὸ ἄνοιγμα τῶν εὔκαιριῶν, μὲ μογχὸ τὴν πανεπιστημιακὴ ἐκπαίδευση, στὰ μέλη τῶν ὄμάδων, τὰ ὅποια ιστορικὰ ἀποκλείονται ἢ ἐμποδίζονται ἀπὸ τὴν κοινωνικὴ συμμετοχὴ και τὴ δυνατότητα προόδου και ἐπιρροῆς.

Ἐργασθήκατε ἀκαταπόνητα γιὰ τὴ δημιουργία ἐνὸς πανεπιστημιακοῦ προτύπου διαφύλετικοῦ και διαπολιτισμικοῦ, μὲ διεθνεῖς διασυνδέσεις. Κανόνας τῶν προσπαθειῶν σας ἡταν «πᾶν μέτρον ἀριστον», μὲ ἐφαρμογὴ του τὴ συμμετοχὴ ὅλων, τὴ μετριοπάθεια, τὴν ἀξιοκρατία. Μὲ αἰσιοδοξία και πίστη ὅτι ἡ ἐπιτυχία τοῦ σκοποῦ σας εἶναι ἐφικτή, κατορθώσατε νὰ τὸν πραγματοποιήσετε. Μὲ τὴν ἐκλογή σας ως ἀντεπιστέλλοντος μέλους της, ἡ Ακαδημία Αθηνῶν ἀναγνωρίζει ἐπίσημα τὸ μεγάλο ἐπιστημονικὸ και ἐκπαιδευτικὸ ἔργο σας ποὺ τιμᾶ και τὴν μακρινή σας πατρίδα.

Σᾶς εὐχομαι συνέχιση τῶν προσπαθειῶν σας μὲ ἀμείωτη ζωτικότητα και ἐπιτυχία.

Ο εἰσιτήριος λόγος τοῦ ἀντεπιστέλλοντος μέλους κ. Παναγιώτου Δ. Λιάκου-ρα «Reflections on American Higher Education» θὰ δημοσιευθεῖ αὐτοτελῶς, σὲ διευρυμένη μορφή, στὴ σειρὰ τῶν «Πραγματειῶν» ἀρ. 59 τῆς Ακαδημίας Αθηνῶν.