

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 16ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗ

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ

ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ
κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗ

‘Ο κ. Δημήτριος Νανόπουλος έξελέγη άκαδημαϊκός στὸν κλάδο Θεωρητικῆς Φυσικῆς ἀπὸ τὴν ‘Ολομέλεια τοῦ Σώματος στὴ συνεδρίαση τῆς 6ης Μαρτίου 1997.

‘Η ἐκλογὴ του κυρώθηκε μὲ Προεδρικὸ Διάταγμα καὶ δημοσιεύθηκε στὴν ‘Εφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως στὶς 10 Ἀπριλίου τοῦ ἔτους.

‘Εχω τὴν ἴσχυρὴ ἐντύπωση, ἃν μὴ βεβαιότητα, ὅτι ὁ κ. Νανόπουλος, 49 ἔτῶν σήμερα, εἶναι τὸ νεώτερο τακτικὸ μέλος τῆς ’Ακαδημίας ὅλων τῶν ἐποχῶν μὲ ἔξαιρεση ὁρισμένους ἀπὸ τὸν ἀρχικὸ πυρήνα τῶν διορισθέντων τὸ 1926 κατὰ τὴ σύσταση τῆς ’Ακαδημίας.

‘Η ’Ακαδημία ’Αθηνῶν ἀπέδειξε ὅτι οὕτε τὸ φῦλον οὕτε ἡ νέα ἡλικία ἀποτελοῦν ἐμπόδια στὴν ἐκλογὴ νέων τακτικῶν μελῶν τῆς.

Εἶμαι ἵδιαιτέρως εὐτυχῆς σήμερα ὑποδεχόμενος τὸν κ. Νανόπουλο, ὁ ὄποιος στὸ βραχὺ διάστημα τῆς θητείας του στὴν ’Ακαδημία ἔδωσε ἡδη δείγματα τοῦ πνευματικοῦ του σφρίγους.

‘Ο κ. Νανόπουλος ἔχει ρίζες στὸ Σέλτσι ’Αργυροκάστρου, ἀπὸ τὸ ὄποιο κατάγεται ὁ πατέρας του καὶ στὴν Τζιά, ἀπὸ τὴν ὁποία κατάγεται ἡ μητέρα του. ‘Ο ἔδιος γεννήθηκε στὴν Παλλήνη. Μοναδικὸ παιδὶ τῆς οἰκογενείας του καὶ ἀνήσυχο πνεῦμα, ταλαιπώρησε γονεῖς καὶ δασκάλους μὲ τὴν πρώιμη εὐφυΐα του. Πέρασε τὰ χρόνια τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου καθισμένος δίπλα στοὺς δασκάλους του καὶ ὅχι στὰ θρανία,

ώστε νὰ μπορεῖ νὰ ἐλέγχονται καὶ νὰ περιορίζονται οἱ διαρκεῖς παρεμβάσεις του, μὲ τὶς ὁποῖες ἐκφράζονται ἀντιρρήσεις, συμπληρώσεις ἢ σχόλια στὰ λεγόμενα τῶν δασκάλων ἢ δίδονταν ἄμεσες ἀπαντήσεις στὰ διατυπούμενα ἔρωτήματα ἔστω καὶ ἂν δὲν ἀπευθύνονταν στὸν Ἰδιο.

Μὲ τὴν ἔναρξη τῶν γυμνασιακῶν σπουδῶν οἱ ἡφαιστειώδεις πνευματικὲς ἀναζητήσεις του βρῆκαν διέξοδο στὸ ἔξωσχολικὸ διάβασμα καὶ στὴν μανιώδη κινηματογραφοφιλία του μὲ ἴδιαιτερη προτίμηση στὸν εὐρωπαϊκὸ κινηματογράφο.

΄Η ἑπόμενη σκηνὴ ποὺ προσγείωσε τὸΝανόπουλο ἦταν τὸ 1978 ὅταν ὡς ἐπισκέπτης ὁμιλητὴς σὲ ἐκδήλωση πρὸς τιμὴν τοῦ καθηγητοῦ Richard Feynman εἶδε μὲ τρόμο νὰ κάθονται στὰ πρῶτα καθίσματα τοῦ ἀκροατηρίου του περισσότερα ἀπὸ 10 βραβεῖα Nobel.

Δώδεκα χρόνια ἀργότερα, τὸ 1990, βρέθηκε καὶ ὁ Ἰδιος στὸν κατάλογο τῶν 10 ὑποψηφίων γιὰ τὸ Nobel τῆς Φυσικῆς. Τοῦ εὔχομαι τὴν ἑπόμενη φορὰ ποὺ θὰ ξαναβρεθεῖ μεταξὺ τῶν ὑποψηφίων γιὰ τὸ Βραβεῖο Nobel νὰ είναι περισσότερο ἴσχυρὸς καὶ τυχερός.

Περισσότερα θὰ ἀκούσετε ἀπὸ τὸν ἀκαδημαϊκὸ κ. Πάνο Λιγομενίδη ποὺ θὰ τὸν προσφωνήσει.

Κύριε Νανόπουλε, σᾶς εὔχομαι μακροημέρευση καὶ κάθε ἐπιτυχία στὰ ἔργα σας γιὰ τὸ καλὸ τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς Ἀκαδημίας καὶ τώρα, κατὰ τὰ καθιερωμένα, θὰ περιβάλω τὸ νέο συνάδελφο μὲ τὸ μέγα διάσημο τῆς Ἀκαδημίας.

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΠΑΝΟΥ ΛΙΓΟΜΕΝΙΔΗ

Αγαπητέ Κύριε Νανόπουλε,

Μὲ ἔξουσιοδότηση τῆς Τάξεως τῶν Θετικῶν Ἐπιστημῶν σᾶς ἀπευθύνω τὸν ακαθίερωμένο χαιρετισμὸν κατὰ τὴν σημερινὴ ἐπίσημη ὑποδοχή σας ὡς Τακτικοῦ Μέλους τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν στὸν κλάδο τῆς Θεωρητικῆς Φυσικῆς.

Ἡ ἐντολὴ τῆς Τάξεως τῶν Θετικῶν Ἐπιστημῶν μὲ τιμᾶ, τὴν δέχομαι, καὶ τὴν ἑκτελῶ μὲ ἴδιαίτερη χαρά.

Κύριε Πρόεδρε,

Κύριοι Συνάδελφοι Ἀκαδημαϊκοί,

Κυρίες καὶ Κύριοι,

‘Ο Δημήτριος Νανόπουλος γεννήθηκε στὴν Ἀθήνα στὶς 13 Σεπτεμβρίου 1948. Εσπούδασε στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, ἀπὸ ὅπου ἀπεφοίτησε τὸ 1971 μὲ τὸ πτυχίο Φυσικῆς. Συνέχισε τὶς μεταπτυχιακὲς σπουδές του στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Sussex, στὴν Ἀγγλία, ἀπὸ ὅπου πῆρε τὸ Διδακτορικό του Δίπλωμα στὴν Φυσικὴ τὸ 1973. Στὴν διδακτορική του διατριβὴ ἀσχολήθηκε μὲ πιθανές πειραματικὲς δοκιμὲς οἱ ὄποιες θὰ διέκριναν μεταξὺ διαφορετικῶν θεωριῶν στοιχειωδῶν σωματιδίων. Ἡταν ὑπότροφος τοῦ Ἰδρύματος Κρατικῶν Γηποτροφιῶν καθ' ὅλη τὴν διάρκεια τῶν πανεπιστημιακῶν σπουδῶν του, δηλαδὴ ἀπὸ τὸ 1967 μέχρι τὸ 1973.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἀκαδημαϊκῆς του καριέρας διακρίθηκε ὡς Καθηγητὴς τῆς Φυσικῆς στὸ Πανεπιστήμιο Winsconsin τῶν ΗΠΑ, 1986-88, ὡς Καθηγητὴς Θεωρητικῆς Φυσικῆς στὸ ‘Εθνικὸ Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο, 1987-89, ὡς Ἐπιστημονικὸς Συνεργάτης στὸ Θεωρητικὸ Τμῆμα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κέντρου Πυρηνικῶν Ἐρευνῶν (CERN), στὴ Γενεύη τῆς Ἐλβετίας, ἀπὸ τὸ 1986 μέχρι σήμερα, καὶ ὡς διακεκριμένος (distinguished) καθηγητὴς τοῦ Τμήματος Φυσικῆς τοῦ Πανεπιστημίου A&M, στὸ College Station Texas, τῶν ΗΠΑ, ἀπὸ τὸ 1989 μέχρι σήμερα. Εἶναι ἐπικεφαλῆς τοῦ Τμήματος Αστροσωματιδίων στὸ Κέντρο Προχωρημένων Ἐρευνῶν (Houston Advanced Research Center) τοῦ Χιούστον, Τέξας, τῶν ΗΠΑ.

Ἐχει ἐπιβλέψει τὴν ἔρευνα δέκα Διδακτορικῶν Διατριβῶν (PhD) καὶ περίπου σαράντα Μεταδιδακτορικῶν Ἐρευνητῶν (Post-Doctoral Associates).

Ἡ τρέχουσα ἔρευνητικὴ ἐργασία του χρηματοδοτεῖται ἀπὸ διάφορα ἔρευνητικὰ προγράμματα. Ἐχει δημοσιεύσει πλέον τῶν τετρακοσίων πενήντα ἐργασιῶν, ἐκ τῶν ὄποιων πλέον τῶν 350 σὲ ἐπιστημονικὰ περιοδικὰ μὲ ὑψηλὸ δείκτη ἐπιρροῆς, πλέον τῶν 50 σὲ κεφάλαια βιβλίων καὶ σὲ Πρακτικὰ Συνεδρίων, καὶ πλέον τῶν 30 σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκθέσεις γνωστῶν ἔρευνητικῶν Κέντρων. Μὲ ἄλλους συγγραφεῖς, ἔχει

συγγράψει τρεῖς 'Επιστημονικές Μονογραφίες, και ὀκτώ βιβλία ὡς 'Επιστημονικὸς 'Εκδότης (Editor). Δεκαέννα δημοσιευμένες ἐργασίες του συμπεριλήφθησαν σὲ ἀναδημοσιευμένα βιβλία.

Τὴν ἐρευνητικὴν δραστηριότητά του, ὁ Δημήτριος Νανόπουλος τὴν ἀνέπτυξε ὡς 'Υπότροφος στὸ Θεωρητικὸ Τμῆμα τῶν ἐργαστηρίων τοῦ CERN, στὴν Γενεύη τῆς Ἑλβετίας, 1973-75, ὡς Juliet-Curie 'Υπότροφος 'Ερευνητής, στὸ 'Ἐργαστήριο Φυσικῆς τῆς École Normale Supérieure, στὸ Παρίσι τῆς Γαλλίας, 1975-76, ὡς Research Fellow στὸ Τμῆμα Φυσικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Wisconsin τῶν ΗΠΑ, 1976-77, ὡς Research Fellow στὸ Lyman Laboratory of Physics τοῦ Πανεπιστημίου Harvard, ὅπου ἐργάστηκε μὲ τοὺς Νομπελίστες Sheldon Glashow καὶ Steven Weinberg, 1977-79, ὡς Μέλος τοῦ 'Επιστημονικοῦ Προσωπικοῦ τοῦ Θεωρητικοῦ Τμήματος τοῦ CERN, 1979-86, καὶ ὡς 'Επισκέπτης Καθηγητής τοῦ 'Ινστιτούτου Θεμελιώδους Φυσικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Κυότο, τῆς Ἰαπωνίας, Μάρτιος-'Απρίλιος 1984. Ἀπὸ τὸν Ἱούλιο 1986 ἔχει προαχθεῖ σὲ Senior Physicist τοῦ CERN.

Θὰ πρέπει νὰ σημειώσουμε ἐδῶ ὅτι αὐτὴ τὴν ἐποχὴ τὸ CERN, ἵσως τὸ μεγαλύτερο Κέντρο ἐρευνῶν στὴν Θεωρητικὴ Φυσικὴ στὸν κόσμο, ἔχει προγραμματίσει καὶ ἐκτελεῖ πειράματα ποὺ σχεδίασε καὶ ὑπολόγισε ὁ Δημήτριος Νανόπουλος γιὰ τὴν ἐπιβεβαίωση ἢ ἀπόρριψη τῶν θεωριῶν του. Τὰ πειράματα αὐτὰ στοὺς τεράστιους ἐπιταχυντῆρες σωματιδίων LEP καὶ LHC, τὰ ὄποια ἀπαντοῦν μεγάλες ἐπενδύσεις σὲ χρήματα καὶ σὲ πειραματικὸ ἐπιστημονικὸ δύναμικό, δείχνουν, ἂν μὴ τί ἄλλο, τὴν μεγάλη σημασία ποὺ δίνετε στὶς ἐργασίες τοῦ Νανόπουλου.

'Ο Δημήτριος Νανόπουλος ἔχει τύχει πολλῶν διεθνῶν τιμητικῶν διακρίσεων. 'Ως διακεκριμένος 'Ερευνητής τοῦ Κέντρου Προχωρημένων 'Ερευνῶν τοῦ Χιούστον, (Houston Advanced Research Center), ἀπὸ τὸ 1989 μέχρι σήμερα, ὡς Σύμβουλος τοῦ Προέδρου τοῦ Κέντρου Προχωρημένων 'Ερευνῶν τοῦ Χιούστον στὸν Τομέα τῆς Εύρωπαικῆς 'Επιστήμης καὶ Τεχνολογίας, ἀπὸ τὸ 1990 μέχρι σήμερα, ὡς Διακεκριμένος Καθηγητής τοῦ Τμήματος Φυσικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Texas A&M, ἀπὸ τὸ 1992 μέχρι σήμερα, ὡς Διευθυντής τοῦ Plan E-15, 'Υπερβαρύτητα, τοῦ Παγκοσμίου 'Ἐργαστηρίου, ὡς Fellow τῆς Physical Society τῶν ΗΠΑ, καὶ ὡς Μέλος τῆς 'Ιταλικῆς 'Εταιρείας Φυσικῶν. "Έχει προσκληθεῖ ὡς Διακεκριμένος 'Ομιλητής (Invited Speaker) σὲ 55 Συνέδρια, καὶ τὰ τελευταῖα δέκα ἔτη ἔχει δώσει 97 Σεμινάρια καὶ Colloquia σὲ 'Ερευνητικὰ Κέντρα καὶ Πανεπιστήμια.

Γιὰ τὴν ὑποψηφιότητά του ὡς Τακτικοῦ Μέλους τῆς 'Ακαδημίας 'Αθηνῶν ἐγνωμοδότησαν ὀκτὼ διάσημοι θεωρητικοί φυσικοί, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων βραβευμένων μὲ τὸ βραβεῖο Νόμπελ τῆς Φυσικῆς καὶ ἐνὸς βραβευμένου μὲ τὸ Fields Medal τῶν Μαθηματικῶν, μὲ τοὺς ὄποιους ὁ Νανόπουλος εἶχε συνεργαστεῖ ἢ καὶ εἶχε

δημοσιευμένες έργασίες. Άπο τίς άπαντήσεις τῶν ἐπιφανῶν αὐτῶν ἐπιστημόνων φαίνεται καθαρὰ ἡ μεγάλη ἐκτίμηση τὴν ὅποιαν ὅλοι τους ἀνεξαιρέτως τρέφουν γιὰ τὶς ἐπιστημονικὲς ἴκανότητες, τὶς ἰδέες καὶ τὴν συνεισφορά του στὴν Θεωρητικὴ Φυσικὴ.

Κυρίες καὶ Κύριοι,

Καλωσορίζοντας τὸν κύριο Νανόπουλο, ἔναν ἐπιφανὴ ἐπιστήμονα στὴν ἔρευνα τοῦ φυσικοῦ κόσμου, θὰ πρέπει νὰ μὴν παραλείψουμε μιὰ πολὺ σύντομη, ἔστω τρίλεπτη, ἀναφορὰ στὴν σημασία τῆς νέας φυσικῆς ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἀνάπτυξη τῆς ἀντιλήψεώς μας γιὰ τὴν ὕπαρξη καὶ τὴν πραγματικότητα. Ἡ νέα φυσική, καὶ γενικότερα ἡ ἐπιστήμη τῆς ἐποχῆς μας, ἔχει ἀποκαλύψει θαυμαστοὺς καὶ συγνὰ παράδοξους κόσμους. Άπο τὴν ἀρχὴ τοῦ αἰώνα μας, οἱ ἀνακαλύψεις τῆς φυσικῆς γιὰ τὴν δομὴ καὶ τὴν συμπεριφορὰ τοῦ κόσμου μας ἀπὸ τοὺς διαστρικοὺς χώρους μέχρι τὶς κλίμακες τοῦ μικρόκοσμου, ἔχουν ἀλλάξει ριζικὰ τὶς ἀντιλήψεις μας γιὰ τὸ Σύμπαν.

Ἡ κβαντικὴ φυσικὴ μᾶς ἐπιτρέπει νὰ κατανοήσουμε μὲ καταπληκτικὴ πειστικότητα τὰ φαινόμενα τοῦ μικρόκοσμου, αὐτὰ ποὺ κατεργάζονται τὸ γίγνεσθαι τοῦ Σύμπαντος. Διαπιστώνουμε τώρα ὅτι ζοῦμε σὲ ἔναν ἀπερίγραπτο χωροχρόνο μὲ γεωμετρικὲς καὶ γεωμετροδυναμικὲς ἴδιότητες, ὁ δόποιος ἔδειπλώνεται χωρὶς ὅρια καὶ χωρὶς κέντρο, ἀπὸ τὸ τίποτε καὶ στὸ τίποτε. Ἔρευνᾶμε τὶς δυσνόητες ἔννοιες τῆς ἐνέργειας, τοῦ χρόνου, τῆς ὕλης καὶ τοῦ κενοῦ χώρου, τοῦ μηδὲν καὶ τοῦ ἀπείρου, καὶ περιπλανιόμαστε σὲ σκοτεινὲς ἀτραποὺς τῆς διαινόσης ποὺ δικαιολογοῦν τὶς ἀπεγνωσμένες, συχνὰ μυστικιστικές, ἀναφορές μας σὲ ἀκατανόητες αἰτίες, στὴν μαθηματικὴ ἀλήθεια, στὸ ὑπερφυσικὸ «ἐπέκεινα», στὸν Θεό. Τὸ μόνο ποὺ σήμερα μποροῦμε νὰ ποῦμε εἶναι πῶς ἀπὸ τὴν μᾶς ἀποκαλυφθεῖ ἡ ἀλήθεια, θὰ εἶναι τὸ πιὸ ὄμορφο πράγμα ποὺ θὰ μᾶς κάνει νὰ ἀπορήσουμε «πῶς θὰ μποροῦσε νὰ ἥταν καὶ διαφορετικά;»

Ἡ νέα φυσικὴ καὶ ἡ ἐπιστήμη τῆς πληροφορίας μᾶς ἀποκαλύπτουν ὅλο καὶ πιὸ ἐπίμονα πῶς ἡ Φύση λειτουργεῖ μέσα ἀπὸ ἐμάς, καὶ πῶς ἡ ἐνότητα τοῦ Σύμπαντος καὶ ἡ ἀείποτε συνεχιζόμενη Δημιουργία, μᾶς ἀποκαλύπτεται μέσα ἀπὸ τὴν ἴκανότητα τῆς συνειδησιακῆς κατανόησης καὶ εὐαισθησίας. Σήμερα ἀναζητοῦμε μιὰ προσιδιάζουσα ἐπιστημονικὴ κατανόηση τῆς συνειδησιακῆς μας ὑπάρξεως καὶ τῆς σχέσεώς της μὲ τὴν φυσικὴ ὑπόσταση καὶ τὴν ὀλογραφικὴ λειτουργία τοῦ Σύμπαντος.

Αναζητοῦνται ἀνοίγματα πρὸς μιὰ νέα μῆ-ὑπολογιστικὴ (non-computational) ἐπιστήμη τοῦ νοῦ καὶ τῆς ὕλης, τοῦ συνειδητοῦ γίγνεσθαι, ἡ δοπία θὰ ἐρμηνεύει τὴν νοημοσύνη καὶ τὴν εὐαισθησία μὲ ἀρχὲς καὶ νόμους ποὺ ἐπεκτείνονται πέραν ἀπὸ τὴν καθαρὴ ἐπιχειρηματολογία καὶ τὶς ἀλγορίθμητικὲς διαδικασίες ἐνὸς ὑπολογιστικοῦ συστήματος. Ἡ ἰδέα ὅτι ἡ συνειδηση μπορεῖ νὰ ἐπιδρᾷ στὴν ὕλη ξενίζει τὸν κλασικὸ φυσικὸ ποὺ ἔχει συνηθίσει στὶς μηχανιστικὲς καὶ τὶς ἐμπειρικὲς προσεγγίσεις

στὴν ἐπιστημονικὴν ἔρευνα, αὐτὲς ποὺ ἔχουν ἔξορκίσει τὸ φάντασμα τῆς συνειδήσεως ἀπὸ τὴν διατύπωση τῶν νόμων τῆς φυσικῆς. Νὰ σημειωθεῖ ἐδῶ πώς τὸ φαινόμενο τῆς ὕλης καὶ τοῦ χωροχρόνου, στὸ πλαίσιο τοῦ ὄποιου λειτουργοῦν τώρα οἱ φυσικὲς θεωρίες, εἶναι τόσο μυστηριώδες καὶ ἀσύλληπτο ὅσο καὶ τὸ φαινόμενο τῆς συνειδήσεως. Ἡ πρόταση νὰ ἐπανεξεταστεῖ ἡ σχέση μεταξὺ τῆς ἀντικειμενικῆς πραγματικότητας καὶ τῆς συνειδήσεως ἀποτελεῖ μιὰ ριζικὴ ἀπόκλιση ἀπὸ τὴν κλασικὴ φυσική. Οἱ σχέσεις ἀνάμεσα στὴν ὑλικὴ ὑπόσταση, τὶς μοριακὲς κινήσεις, τὴν βιοχημεία τῶν κυττάρων τοῦ ἐγκεφάλου, τοὺς χτύπους τῆς καρδιᾶς μας, καὶ στὸ συνειδησιακὸ λογιστικὸ ποὺ ὑπογραμμίζει τὴν ὑπαρξην, τὸν νοῦ, τὶς μνῆμες ποὺ καθορίζουν τὸ ἔγω, τὴν αἰσθητικὴν ἐκτίμησην καὶ τὴν αἴσθησην τοῦ δικαίου καὶ τῆς ἥθεως, αὐτές οἱ σχέσεις ἀνάμεσα στὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχή, ποὺ ἔχουν ἀπασχολήσει τοὺς φιλοσόφους καὶ θεολόγους ἐπὶ χιλιετίες, μπαίνουν τώρα, στὴν δύση τῆς 2ης χιλιετίας μετὰ Χριστοῦ, στὸ διπτικὸ πεδίο τῆς κβαντικῆς φυσικῆς καὶ τῆς ἐπιστήμης τῆς πληροφορίας.

Σήμερα παραδεχόμαστε πώς τὸ Σύμπαν δὲν ὑπάρχει «ἀκόπου ἐκεῖ, ἔξω ἀπὸ ἐμᾶς» ποὺ λειτουργοῦμε ὡς ἀμέτοχοι παρατηρητές. Τὸ Σύμπαν μας εἶναι «συμμετοχικὸ» μὲ τὴν ἔννοια ὅτι ἡ ὑπαρξη, ἡ πραγματικότητα, ὁ κόσμος μας, ἐνσαρκώνεται ἀπὸ τὴν συμμετοχὴν τῶν συνειδήσεων ποὺ παρατηροῦν, σκέπτονται, αἰσθάνονται καὶ συμμετέχουν στὸν παράξενο βρόχο τοῦ γέγνεσθαι ποὺ τὶς γεννάει. Ὁ ρόλος ἐκάστου συνειδησιακοῦ «παρατηρητῆ-μετόχου», αὐτοῦ ποὺ δημιουργεῖ καὶ ἀφήνει τὸ ἀχνάρι τῆς ὑπάρξεώς του στὸ ἀτέρμονο μονοπάτι τοῦ χρόνου, αὐτοῦ ποὺ ἐπικοινωνεῖ καὶ συμμετέχει στὸ γίγνεσθαι τοῦ κόσμου, καὶ ποὺ συνάμα εἶναι τὸ κορυφαῖο προϊὸν τοῦ κοσμικοῦ γίγνεσθαι, εἶναι βασικός. Ἡ ἔννοια τοῦ «παρατηρητῆ-μετόχου», τὴν ὄποια φαίνεται νὰ ἐπιβάλλει ἡ κβαντικὴ φυσική, ὑποδηλώνει μιὰ σχεδὸν μυστικιστικὴ ἀπόψη γιὰ τὴν πιθανὴ ἀμεση σχέση ποὺ ἀποκαλύπτεται ἀνάμεσα στὴν συνείδηση καὶ τὸν φυσικὸ κόσμο, ἀνάμεσα στὴν ὑποκειμενικὴ καὶ τὴν ἀντικειμενικὴ πραγματικότητα, ἀνάμεσα στὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα.

«Οσο περισσότερο πλησιάζει κανεὶς «τὴν κατανόηση τοῦ κόσμου μας, τόσο προσεγγίζει τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ μὲ αὐξανόμενο αἴσθημα βαθιᾶς θρησκευτικότητας. "Αν ὁ ἐγκέφαλος, τὸ πιὸ περίπλοκο σύστημα τοῦ κόσμου, εἶναι τὸ μέσον διὰ τοῦ ὄποιου ἐκφράζεται ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου, μήπως τὸ Σύμπαν ὀλόκληρο εἶναι τὸ μέσον διὰ τοῦ ὄποιου ἐκφράζεται ὁ νοῦς καὶ ἡ θέληση τοῦ Θεοῦ, τῆς ὑπέρτατης ὄλιστικῆς ἰδιότητας στὴν ἱεραρχία τῆς πολυπλοκότητας; Πιστεύω πώς ὁ σοβαρὸς διανοητῆς ποὺ ἔρευνα τὰ ὅρια τοῦ Σύμπαντος καὶ τοῦ ἀνθρώπου, παρὰ τὰ παραπλανητικὰ φαινόμενα, δὲν μπορεῖ νὰ ἀγνοήσει τοὺς περιορισμούς του καὶ παραμένει βαθιὰ θρησκευόμενος. Γιὰ τὸν πολὺ κόσμο, ἀκόμα καὶ ὅταν οἱ θρησκευτικὲς ἀντιλήψεις ἀναστατώνονται ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ γνώση, σίγουρα δὲν ἀντικαθίστανται πάντα ἀπὸ

τὴν δρθιολογικὴν ἐπιστημονικὴν σκέψη, ἡ ὅποια παραμένει ἐν πολλοῖς ἀκατάληπτῃ καὶ ἀπρόσιτῃ στοὺς πολλούς, ὅσο ἵσως καμιὰ κλειστὴ θρησκεία. Οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐμᾶς, σὲ προσωπικὸν ἐπίπεδο ἀκολουθοῦν τὸν σίγουρο δρόμο τῆς ἐπιστήμης, ἔξαιροι οὐθοῦν ὅμως νὰ βρίσκουν ἀπάγκιο στὶς θρησκευτικὲς παραινέσεις ποὺ βασίζονται στὴν ἀγάπη, τὴν ἀρετὴν καὶ τὴν θεία δικαιοσύνη.

’Αγαπητὲ Συνάδελφε Κύριε Νανόπουλε,

Κατὰ τὰ τελευταῖα εἴκοσι πέντε περίπου χρόνια φωτίζετε μὲ τὴν ἔρευνά σας περιοχὲς τῆς νέας φυσικῆς ποὺ ἀφοροῦν σὲ θεμελιώδεις λειτουργίες τῆς φύσεως, καὶ ἀνοίγετε νέους δρόμους πρὸς τὴν καλύτερη κατανόηση τοῦ κόσμου μας, πρὸς τὴν μετὰ-νέα φυσική. Μὲ τὸ ἔργο σας ζεῖτε καὶ δημιουργεῖτε μιὰ κοσμογονικὴ ἐποχὴ τῆς ἐπιστήμης, ἡ ὅποια ἐπηρεάζει ἀμεσα τὴν ζωή μας διαμέσου τῆς τεχνολογίας. Ἐπωμίζεστε ἔτσι καὶ τὴν εὐθύνη νὰ προάγετε τὴν ἀρμονικὴ συμβίωση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴν τεχνολογία ποὺ εἶναι παράγωγο τῆς ἐπιστήμης, καθὼς καὶ τὴν ἐπικοινωνία του μὲ τοὺς κόσμους, τὶς ἰδέες καὶ τὰ ἐπιχειρήματα τῆς νέας φυσικῆς, συμβάλλοντας μὲ διαλέξεις καὶ μὲ τὸν γραπτὸ λόγο στὴν κατανόηση τῆς ἐπιστημονικῆς ἀλήθειας καὶ ἀπὸ τοὺς πολλούς.

Εἴμαι εὐτυχὴς ποὺ σήμερα μοῦ δίδεται ἡ εὐκαιρία νὰ σᾶς καλωσορίσω ἀπὸ τὸ Βῆμα αὐτὸν ὡς νέο Τακτικὸ Μέλος τοῦ ’Ανωτάτου Πνευματικοῦ ’Ιδρυματος τῆς Χώρας, τῆς ’Ακαδημίας ’Αθηνῶν.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Κύριε Πρόεδρε,

Σεβασμιώτατοι, κύριοι 'Υπουργοί, κύριοι Γενικοί Γραμματεῖς, κύριοι Βουλευταί, Κύριοι συνάδελφοι, ἀγαπητοί παλιοί συμφοιτητές, κυρίες καὶ κύριοι,

Κατ' ἀρχὰς θέλω νὰ εὐχαριστήσω τὸν πολὺ δραστήριο Πρόεδρο τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, καθηγητὴ κύριο Νικ. Ματσανιώτη καὶ τὸν Γραμματέα τῆς Α' Τάξεως τῶν Θετικῶν Ἐπιστημῶν καθ. κ. Πάνο Λιγομενίδη γιὰ τὰ τόσο καλά τους λόγια. "Οπως καταλαβαίνετε εἶναι μεγάλο τὸ συναισθηματικὸ φορτίο τῆς στιγμῆς αὐτῆς καὶ παρακαλῶ νὰ μοῦ συγχωρήσετε τὰ τυχόν λάθη μου καὶ παραλείψεις. Εἶναι μεγάλη μου τιμὴ νὰ ἔκλεγω τακτικὸ μέλος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, στὴν Τάξη τῶν Θετικῶν Ἐπιστημῶν, στὴν ἔδρα τῆς Θεωρητικῆς Φυσικῆς καὶ θέλω νὰ εὐχαριστήσω καὶ τὴν Τάξη μου ἀλλὰ καὶ ὅλη τὴν Ἀκαδημία γιὰ τὴν μέριστη αὐτὴ διάκριση. Τὸ χρέος μου ἐπίσης εἶναι μεγάλο γιατὶ ὡς ἀντιπρόσωπος μιᾶς νέας μεταπολεμικῆς, μεταεμφυλιακῆς, συμφιλιωτικῆς γενιᾶς, ἔχω πάρα πολλὰ ποὺ πρέπει νὰ κάνω.

Πιστεύω ὅτι μὲ τὴν οὐσιαστικὴ βοήθεια τῆς Ἀκαδημίας καὶ τῆς Πολιτείας μποροῦμε πολλὰ νὰ ἐπιτύχουμε. Ἐπιτρέψτε μου νὰ ἀναφερθῶ σὲ μερικὰ πρόσωπα ποὺ θεωρῶ ὅτι παίζανε καθοριστικὸ ρόλο στὴν ζωή μου. Τοὺς γονεῖς μου ποὺ μὲ φέρανε στὸν κόσμο καὶ μοῦ ἀναπτύξανε τὴν ἔφεση πρὸς μάθηση, τὴν γυναίκα μου Μυρτώ, ποὺ στάθηκε πάντα δίπλα μου προσφέροντας δύναμη καὶ ἐλπίδα σὲ ὅλο τὸ τόσο μέχρι τώρα μακρύ, δύσκολο, καὶ πολλὲς φορές, ριψοκίνδυνο κοινό μας «ταξείδι». Τὸν ἀείμνηστο καθηγητή μου στὸ Γ' Γυμνάσιο Ἀρρένων Ἀθηνῶν, φυσικὸ Βαγγέλη Τσιγκούνη ποὺ μοῦ καλλιέργησε τὸν μεγάλο μου ἐνθουσιασμὸ γιὰ τὴν Φυσική, τὸν σεβαστὸ καθηγητή μου καὶ ἔκλεκτὸ συνάδελφο Καίσαρα Ἀλεξόπουλο ποὺ μὲ δίδαξε τὴν ἀξία τῆς «κοινῆς λογικῆς», τὸν σεβαστὸ μου καθηγητὴ Φωκίωνα Χατζηωάννου, ὃς τὸν δημιουργὸ ἐνὸς μοναδικοῦ, γιὰ τὰ Ἑλληνικὰ χρονικά, φυτωρίου θεωρητικῶν φυσικῶν, ἀπὸ ὅπου βγῆκα καὶ γώ, ποὺ δοξάζουν τὴν Ἐλλάδα στὰ πέρατα τῆς γῆς, τὸν στενὸ συνεργάτη μου καὶ συνάδελφο μου ἐπὶ μία 25ετία, John Ellis, FRS μόνιμο μέλος τῆς θεωρητικῆς ὁμάδας τοῦ CERN, ποὺ ἀν θέλετε μὲ «ἀνακάλυψε» καὶ πείστηκε πολὺ νωρὶς στὶς μερικὲς φορὲς τολμηρὲς ἰδέες μου, καὶ τέλος τὸν μεγάλο θεωρητικὸ φυσικὸ τοῦ αἰώνα μας ἀείμνηστο Richard Feynman ποὺ ἔμμεσα, ἀπὸ τὰ περίφημα Κόκκινα Βιβλία του, καὶ ἀμεσα, ἀπὸ τὴν προσωπική μας ἐπαφή, εἴχαμε μιὰ ἀμοιβαία συμπάθεια, μὲ ἔπεισε νὰ μὴν προσπαθῶ νὰ κρύβω τὸν καθαρὰ διαισθητικὸ (intuitive) τρόπο μὲ τὸν ὅποιο φαίνεται ὅτι δουλεύει κάλλιστα τὸ μυαλό μου, ἀλλὰ τουναντίον νὰ εἴμαι περήφανος γι' αὐτό!