

II

Παρουσιάζω ἐνώπιον τῆς 'Ολομελείας τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν ἔκδοση του 'Ανθολογίου τοῦ Στοβαίου σὲ 14 τομίδια. Δὲν ἔχει συντελεσθεῖ ἡ ἔκδοση αὐτὴ ἀπὸ τὸ «Κέντρο Ἐκδόσεων 'Εργων Ἑλλήνων Συγγραφέων» τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, ἀλλὰ ἔχει ἀποτολμηθεῖ καὶ πραγματωθεῖ ἀπὸ τὸν «Οἶκο Ἐκδόσεων Γεωργιάδη», μὲ συνεργασία φιλολόγων—λογοτεχνῶν, μὴ ἐνταγμένων στὸ 'Ανώτατο Πνευματικὸν Ἰδρυμα τῆς Ἑλλάδος. Αὐτὸ δὲν ἐμποδίζει ὅμως, καὶ μᾶλλον μὲ παρακίνησε, νὰ παρουσιάσω τὸ ἄξιο αὐτὸν νὰ ἔξαρθει ἔργο Ἐκδοτικοῦ Οἴκου ιδιωτικοῦ.

Πρὶν ἀναφερθῶ στὸ ἕδιο τὸ ἔργο, ἀναφέρομαι, κατὰ πολλαπλὸ καθῆκον, στὸν ἐπιστημονικὰ ὑπεύθυνο γιὰ τὴν ἔκδοσή του, ἀείμνηστο ἀλλωστε ἥδη. Ὁνομάζεται Χρίστος Θεοδωρᾶς καὶ ἀνήκει στὴν ἔξαδα τῶν ἀριστέων μιᾶς καὶ τῆς ἕδιας φοιτητικῆς χρονιᾶς. 'Τπῆρξε τότε ἡ Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν παραγωγικὴ ἔξαρετων φιλολόγων καὶ ἀρχαιολόγων καὶ ίστορικῶν. Συμφοιτητὲς πρωτοετεῖς στὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 1928-1929 ἥταν, κατ' ἀλφαριθμητικὴ σειρά, οἱ ἔξης: Νικόλαος Ζαφειρόπουλος, ὁ κράτιστος ἀρχαιολόγος τῆς γενεᾶς του, ἀλλὰ καὶ ίστορικὸς ἐμβριθέστατος καὶ φιλόλογος ίκανότατος· Χρίστος Θεοδωρᾶς, φιλόλογος καὶ ίστορικός, ἀσκονος λειτουργὸς τῆς παιδείας καὶ ἀκάματος συγγραφεύς· Μιχαὴλ Σακελλαρίου, ὁ περισυνὸς Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας, χαλκέντερος μελετητὴς ἔκτοτε καὶ συγγραφεὺς ὑποδειγματικῶν ίστορικῶν πραγματειῶν, ἀλλὰ καὶ φιλόλογος ἐγκριτος· Νικόλαος Σβορῶνος, διάσημος ίστορικὸς τοῦ Βυζαντίου καὶ τῆς Νεωτέρας Ἑλλάδος, ὁδηγητὴς πολύτιμος πολλῶν νεωτέρων του ίστορικῶν. Σπύρος Χαιρετάκης, ἐγκρατέστατος φιλόλογος καὶ ἀριστος ἐκπαιδευτικός, ἥρωας τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων στὴ Μέση Ανατολή· Μανόλης Χατζηδάκης, ὁ Ἀκαδημαϊκός, διασημότατος ίστορικὸς τῆς Βυζαντινῆς Τέχνης, μὲ πρώιμες ἐπιδόσεις του ἔκτοτε.

'Ενας, λοιπόν, τῆς ἔξοχης αὐτῆς ἔξαδας εἶναι ὁ ἐπιστημονικὰ ὑπεύθυνος γιὰ τὴν ἔκδοση ἔργου τῆς ἑλληνικῆς γραμματείας σημαντικώτατου, ὅπως τὸ Ἀνθολόγιον του Στοβαίου.

Ο Ἰωάννης Στοβαῖος ἡ Στοβεύς, —τὸ ἐπώνυμό του εἶναι δηλωτικὸ τῆς πατρίδας του, μεγάλης τότε καὶ πλούσιας πόλεως τῆς Μακεδονίας στὴ συμβολὴ τῶν ποταμῶν Ἐριγῶνος καὶ Ἀξιοῦ—, φέρεται νὰ εἶχε τὴν ἀκμὴ τῆς ἡλικίας του μεταξὺ 420 καὶ 440 μ.Χ. καὶ νὰ εἶχε συντάξει τὸ Ἀνθολόγιόν του μὲ σκοπὸ μᾶλλον παιδαγωγικό: «ἐπὶ τῷ ρυθμίσαι καὶ βελτιῶσαι τῷ παιδὶ τὴν φύσιν ἀμαυρότερον ἔχουσαν», καθὼς γράφει ὁ πολὺς Φώτιος μετὰ πέντε αἰῶνες. Ἀνθολόγησε ὁ Στοβαῖος 204 φιλοσόφους καὶ ίστορικούς, 150 ποιητές καὶ 12 ρήτορες, διάσπαρτους ίστορικὰ στοὺς δώδεκα πρὶν ἀπὸ αὐτὸν αἰῶνες τῆς ἑλληνικῆς γραμματείας. Τὸ περιεκτικώτατο

αύτὸν ἔργο διακρινόταν γιὰ τὴν εὐμέθοδη κατάταξη τῆς ὅλης του. Ἀποτελοῦνταν ἀπὸ 4 βιβλία καὶ Προοίμιο. Ἀπὸ τὸ Προοίμιο διασώθηκε μόνο τὸ «περὶ ἀριθμητικῆς» τμῆμα τοῦ δεύτερου κεφαλαίου του, ἐνῶ χάθηκαν τὰ ἄλλα, μάλιστα καὶ ὁ «ἔπαινος τῆς φιλοσοφίας», περιεχόμενο τοῦ πρώτου κεφαλαίου του.

‘Ἀκρωτηριασμένα διασώθηκαν τὰ βιβλία πρῶτο καὶ δεύτερο, ἐνῶ τὰ βιβλία τρίτο καὶ τέταρτο διασώθηκαν ἀκέραια. Ὁ Φώτιος χαρακτηρίζει τὸ πρῶτο βιβλίο «φυσικόν», ὡς περιεκτικὸν γνωμῶν γιὰ θέματα φυσικῆς ἢ καὶ μεταφυσικῆς, τὸ δεύτερο βιβλίο «λογικόν» ὡς περιεκτικὸν γνωμῶν γιὰ θέματα γνωσιολογίας, ἀν καὶ περιεῖχε καὶ θέματα ἡθικὰ εἴτε παιδαγωγικά. Τὰ δύο ἄλλα βιβλία —καὶ ἵσως γι’ αὐτὸν διασώθηκαν ἀκέραια— εἶχαν θέματα «ἡθικά». Ὡπῆρχε ἄρα στὴ διάρθρωση τοῦ ἔργου ἀνταπόκριση πρὸς τὴν παραδοσιακὴ τότε, ἀπὸ τὸν Εενοικράτη καταγομένη καὶ ἀπὸ τοὺς Στωικούς διαδομένη, διάκριση τῆς φιλοσοφίας σὲ φυσική, λογική, ἡθική.

‘Ἡ προκείμενη ἔκδοση εἶναι χρηστική, βοηθητική πολὺ τοῦ ἀναγνώστη, καθὼς περιέχει καὶ τὸ ἀρχαῖο κείμενο καὶ ὑπηρετική του μετάφραση. Καὶ δξιζε νὰ παρουσιασθεῖ ἀπὸ τὸ βῆμα τῆς Ἀκαδημίας, ὅχι μόνο γιὰ τὴν ἀξία τοῦ ἀντικειμένου της, δηλαδὴ τοῦ ἴδιου τοῦ «Ἀνθολογίου», ἀλλὰ καὶ πρὸς ἀναγνώριση τῆς προσφορᾶς στὴν παιδεία σήμερα τῶν Ἑλλήνων, τῆς ἐπιτελουμένης ἀπὸ ἴδιωτικὸ ἔκδοτικὸ οἶκο, μὲ τὴν ἔκδοση ὀλόκληρης σειρᾶς ἔργων τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γραμματείας, αὐθεντικῆς πηγῆς παιδείας τοῦ ἑλληνικοῦ προπάντων λαοῦ.

‘Ἐπιτελοῦν καὶ ἄλλοι ἔκδοτικοι οἶκοι ἀνάλογη προσφορὰ καὶ ἀνήκει ἀναγνώριση καὶ σ’ αὐτοὺς γιὰ τὸ ἔργο τους. Εὔχομαι ἡ ἀναγνώριση αὐτὴ νὰ μὴ καθυστερήσει, ἀλλὰ νὰ ἐπιτελεσθεῖ καὶ ἀπὸ ἄλλους ἀκαδημαϊκούς.

III

Παρουσιάζω ἐπίσης τὸ τρίτομο ἔργο τοῦ Γιάννη Γουδέλη «Ἀνθολογία Νεοελληνικῆς Κριτικῆς», ἔκδοση τοῦ ἔκδοτικοῦ οἴκου Δίφρος.

‘Ο πρῶτος τόμος, σελίδων 699, ἔχει ἔκδοθεῖ τὸ 1991, δεύτερος καὶ ὁ τρίτος τόμος, σελίδων 701 ὁ καθένας, ἔκδόθηκαν τὸ 1992. Συνολικὰ τὸ ἔργο ἀποτελεῖται ἀπὸ 2100 σελίδες μεγάλου σχήματος.

Πρόδηλος εἶναι ὁ πνευματικὸς μόχθος γιὰ τὴν συγκρότηση τῆς προκείμενης ἀνθολογίας. ‘Ο πρῶτος τόμος, ἀφιερωμένος στὸν Γούδα καὶ στὸν Σάθα, περιλαμβάνει δημοσιεύματα νεοελλήνων συγγραφέων ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ λεγόμενου Νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ ἔως τὴν ἐποχὴ τοῦ πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Περιέχει συνολικὰ κείμενα ἐβδομήντα δύο συγγραφέων, ἀπὸ τὸν Βηλαρὰ ἔως τὸν Εενόπουλο καὶ τὸν Ταγκόπουλο. ‘Ο δεύτερος τόμος περιλαμβάνει κείμενα δύοδόντα πέντε συγγραφέων,