

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 17ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1998

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΑΓΑΠΗΤΟΥ Γ. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ

Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ:  
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, ΕΓΩ, ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΠΑΝΟΥ ΛΙΓΟΜΕΝΙΔΗ

Κύριε Πρόεδρε,  
Κυρία καὶ Κύριοι Συνάδελφοι,  
Κυρίες καὶ Κύριοι,

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σήμερα θὰ μᾶς ἀπασχολήσει τὸ θέμα τοῦ χρόνου. Στοὺς νόμους καὶ τὶς ἔξισώσεις τῆς Φυσικῆς, τῆς κλασικῆς καὶ τῆς νέας Φυσικῆς τοῦ αἰώνα μας, ὁ φυσικὸς κόσμος περιγράφεται αἰτιοκρατικὸς καὶ χρονικὰ ἀντιστρέψιμος. Ἐν τούτοις, ὁ 20ς νόμος τῆς θερμοδυναμικῆς μᾶς λέει ὅτι, σὲ ἀπομονωμένα φυσικὰ συστήματα, ὁ χρόνος «ρέει» πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς αὔξανόμενης ἀταξίας, δηλαδὴ ὅτι ἔχει ἔνα «βέλος», καὶ, ἐπίσης, ἡ νέα φυσικὴ μᾶς ἀποκαλύπτει ὅτι ὁ φυσικὸς κόσμος ἐπιδεικνύει συμπεριφορὲς ἀβεβαιότητας καὶ μὴ προβλέψιμης αὐτο-δημιουργίας καὶ αὐτο-δργανώσεως. Μιά, δύως, μερίδα ἐπιστημόνων ὑποστηρίζει ὅτι, στὴν πραγματικότητα, ὁ κόσμος εἶναι αἰτιοκρατικὸς καὶ προβλέψιμος, ἀλλὰ ἐμεῖς, μέρος τοῦ κόσμου αὐτοῦ, δὲν μποροῦμε νὰ τὸ γνωρίζουμε, δὲν δυνάμεθα νὰ προβλέψουμε τὸ μέλλον χωρὶς νὰ μεταβάλουμε τὶς συνθῆκες πάνω στὶς δόποις στηρίζεται ἡ πρόβλεψη, καὶ ἔτσι οἱ προβλέψεις μας χαρακτηρίζονται ἀπὸ ἀβεβαιότητα. Αὐτὲς οἱ δυαδικές ἀντιλήψεις γιὰ τὸν φυσικὸ κόσμο παρουσιάζουν λογικές καὶ λειτουργικές ἀντιφάσεις. Ἡ διαμάχη γύρω ἀπὸ τὸ θέμα τῆς αἰτιοκρατίας ἢ ἀβεβαιότητας, καὶ τῆς ἀντιστρεπτότητας ἢ μὴ τῶν φυσικῶν φαινομένων, συνεχίζεται.

Στὴν προσπάθεια δημιουργίας ἑνὸς καθολικοῦ μοντέλου τοῦ φυσικοῦ κόσμου, ὁ ρόλος τοῦ χρόνου εἶναι θεμελιώδης. Ἡ ἀλήθεια αὐτῆς τῆς διαπιστώσεως ἐπιδεικνύεται ἔντονα σὲ φαινόμενα φυσικῶν συστημάτων, τὰ ὅποια μακριὰ ἀπὸ ἴσορροπίᾳ μποροῦν νὰ ἐμφανίζουν μὴ-προβλέψιμα φαινόμενα αὐτο-ὅργανώσεως καὶ ἐμφανίσεως νέων μορφῶν, φαινόμενα ποὺ καὶ αὐτὰ σηματοδοτοῦν τὴν θεμελιώδη φύση τῆς μονόδρομης πορείας τοῦ χρόνου. Παραδείγματα εἶναι τὰ φαινόμενα τῶν λέυκερς, τῶν χημικῶν ρολογιῶν, τῆς τάξης ποὺ μπορεῖ νὰ προκύψῃ ἀπὸ τὸ χάος, τῆς βιολογικῆς μορφογενέσεως, τῶν νέων κοινωνικῶν μορφῶν ποὺ μπορεῖ νὰ προκύψουν ἀπὸ ἐπαναστάσεις, καὶ ἄλλα πολλά.

Ἄς δοῦμε, ὅμως, τὰ πράγματα μὲ μιὰ σειρά. Θὰ ἔξετάσουμε τὸν χρόνο, ὅπως τὸν ἀντιλαμβάνεται ἡ ἀνθρώπινη ἐμπειρία καὶ ὅπως τὸν περιγράφει ἡ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα. Θὰ ἀναφερθοῦμε στὰ φυσικὰ φαινόμενα ποὺ καθορίζουν τὸ βέλος τοῦ χρόνου, καὶ θὰ ἀκολουθήσουν οἱ παρατηρήσεις μας γιὰ τὴν σημασία τοῦ χρόνου στὴν κοσμοθεώρηση καὶ στὴ δημιουργία τῆς μνήμης, τῆς συνειδήσεως καὶ τῆς αὐτογνωσίας.

#### 1. Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

##### α) Ὁ ὑποκειμενικὸς χρόνος

Ἡ κοινὴ ἀντίληψη γιὰ τὴν ἀσύμμετρη συμπεριφορὰ τῶν φυσικῶν φαινομένων στὸ χρόνο ὑποστηρίζεται ἀπὸ τὶς ἐμπειρίες τῆς καθημερινῆς ζωῆς. Ἡ ὑποκειμενικὴ ἀντίληψη εἶναι ὅτι «ὁ χρόνος ρέει μονοσήμαντα πρὸς τὰ ἐμπρός». Παρατηροῦμε ὅτι τὰ ἀρέια ἔχουν τὴν τάση νὰ σκορπίζονται, ὅπως τὸ ἄρωμα ὅταν ξεχύνεται ἀπὸ τὸ ἀνοικτὸ στόμιο τῆς φιάλης, τὰ ἀγάλματα θρυμματίζονται καὶ διασκορπίζονται χωρὶς τὴν δυνατότητα ἀντίστροφης κίνησης, καὶ ἡ κάθε μορφὴ ἐνέργειας ἀνεπίστρεπτα μετατρέπεται σὲ θερμότητα (ὅπως πικρὰ γνωρίζουν οἱ ἐπίδοξοι κατασκευαστὲς τῶν ἀεικίνητων μηχανῶν). «Ολα αὐτὰ ἔχουν σχέση μὲ τὴν ἀρχὴ ποὺ θεσπίζει ὁ 2ος νόμος τῆς θερμοδυναμικῆς, ποὺ λέει ὅτι ὁ φυσικὸς κόσμος πορεύεται ἀμείλικτα πρὸς τὴν ἀταξία, αἰδεάνοντας, στὸ σύνολο, τὴν «ἐντροπία» του ποὺ εἶναι ἔνα μέτρο τῆς ἀταξίας. Ἡ φθορὰ καὶ ὁ θάνατος φαίνεται νὰ ἀποτελοῦν τὸν κανόνα τῆς φύσης ὃσον ἀφορᾶ στὴν πορεία μέσα στὸν χρόνο. Ὁ κοινὸς νοῦς μᾶς διδάσκει πώς ὁ χρόνος δὲν γυρίζει πίσω.

Ἀντιλαμβανόμαστε τὴν μονοσήμαντη ροή τοῦ χρόνου, δυσκολευόμαστε ὅμως νὰ κατανοήσουμε ποὺ μπορεῖ νὰ ὀδηγεῖ αὐτὴ ἡ μονοσήμαντη κίνηση τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου. Γιατί γερνᾶμε; Ποῦ πορευόμαστε; «Εχει βέλος ὁ χρόνος, δηλαδὴ ἡ φύση; Μήπως γιὰ νὰ διατηρηθεῖ κάποια ἔννοια «συμμετρίας» στὴ λειτουργία τοῦ Σύμπαντος, κάπου στὸ Σύμπαν ὁ χρόνος ρέει στὴν ἀντίθετη φορὰ ἐκείνης μὲ

τὴν ὅποια είμαστε ἔξοικειωμένοι στὴν δική μας γειτονιὰ τοῦ Σύμπαντος; "Αν ὑπάρχει τέτοιος κόσμος, ἀρώματα θὰ συμπυκνώνονται μαστηριωδῶς μέσα σὲ φιάλες, ἀντικείμενα θὰ αὐτο-κατακευάζονται ἀπὸ τὰ σπασμένα κομμάτια τους, τὸ φῶς θὰ ἀκτινοβολεῖ ἀπὸ τὰ μάτια πρὸς τὶς φωτεινὲς πηγές, ὅπως τὰ φωτεινὰ ἀντικείμενα καὶ τὰ ἀστέρια, ὁ 2ος νόμος τῆς θερμοδυναμικῆς θὰ λειτουργεῖ ἀνάποδα, καὶ οἱ ἄνθρωποι θὰ βγαίνουν ἀπὸ τὸν τάφο, θὰ χάνουν τὶς ρυτίδες τους καὶ τελικὰ θὰ ἐπιστρέψουν στὴ μήτρα. "Ενας τέτοιος κόσμος θὰ ὑφίσταται συνεχῆ ἀναρρόφηση πίσω στὸ παρελθόν, ὅπως ἐμεῖς τὸ καταλαβαίνουμε.

"Η ἀνεξιχγίαστη φύση τοῦ χρόνου ἀπασχόλησε τὴ σκέψη συγγραφέων, ποιητῶν καὶ φιλοσόφων σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ιστορίας. "Αν ἡ λογοτεχνικὴ καὶ ἡ καλλιτεχνικὴ ἀντίληψη τῆς ροῆς τοῦ χρόνου, τοῦ «ἀρματος τοῦ χρόνου» ποὺ μᾶς προσπερνάει, εἶναι ἀερολογίες, τότε, ἀναρωτιέται κανείς, τί νόημα μπορεῖ νὰ ἔχει ἡ πρόγνωση καὶ ἡ ἐλεύθερη βούληση τοῦ ἀνθρώπου; "Η κοινή, ψυχολογικὴ ἀντίληψη ποὺ ἔχουμε γιὰ τὸ χρόνο, μᾶς λέει πῶς ἡ σημερινὴ διάλεξη θὰ περάσει στὸ παρελθόν, καὶ πῶς τὸ ἔτος 2000 μ.Χ. εἶναι στὸ μέλλον μας, τὸ μέλλον ποὺ δὲν ἔχει ἀκόμη διαμορφωθεῖ, καὶ τὸ ὅποιο ἔτσι μπορεῖ νὰ ἐπηρεαστεῖ ἀπὸ τὶς δικές μας βουλὲς καὶ πράξεις. Ποιά, δμας, συμμετοχὴ στὴ διαμόρφωση αὐτοῦ ποὺ θὰ συμβεῖ θὰ μποροῦσε νὰ ἔχει κάποιος ποὺ περιμιαβαίνει τὸ προδιαγεγραμμένο ἀχνάρι τῆς συνειδητῆς ὑπαρξῆς του στὸ ἀτέρμονο κοσμικὸ τοπίο τοῦ χώρου καὶ τοῦ χρόνου ποὺ ἡ Δημιουργία ἔχει χορογραφήσει καὶ ἔχει στρώσει ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ χρόνου; "Αν τὸ περίτεχνο δημιούργημα τοῦ Κόσμου εἶναι καθορισμένο ἀπόλυτα αἰτιοκρατικὰ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ χρόνου, μήπως ἡ ἐλεύθερη βούληση εἶναι μόνο στὴ φαντασία μας; "Η μήπως μὲ τὴν συνειδητὴ παρατήρηση καὶ μὲ τὴ βούληση μποροῦμε νὰ διαμορφώνουμε τὸ μέλλον, καὶ νὰ συμμετέχουμε στὸ πραγματικὸ γίγνεσθαι τοῦ κόσμου μας;

"Η διαχρονικὴ φιλοσοφικὴ σκέψη ἀσχολήθηκε μὲ θέματα τοῦ χρόνου, ὅπως εἶναι ἡ ὑπαρξὴ ἡ μὴ Δημιουργίας καὶ «ἀρχῆς τοῦ χρόνου», ἡ ὅπως εἶναι τὸ «ἄπειρο» ἐνὸς συνεχοῦς καὶ ἀνεξάρτητου χρόνου, ὁ ὅποιος «ρέει ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Θεοῦ». "Ο 'Αριστοτέλης θεωροῦσε τὸ χρόνο αἰώνιο καὶ ὅχι προερχόμενο ἀπὸ Δημιουργία. Τὸ βασικό του ἐπιχείρημα ἦταν ὅτι ἡ ἐνδεχόμενη δημιουργία τοῦ χρόνου θὰ ἦταν ἐνα ἀναίτιο πρῶτο συμβάν, ἀφοῦ δὲν θὰ ἐπιτρεπόταν νὰ ὑπάρχει τὸ «πρίν», καὶ ἔτσι δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρχει κανένα «προηγούμενο» συμβάν ὡς αἰτία. Σήμερα, ἡ ὑποτιθέμενη ἀπὸ κοσμολόγους ἀρχικὴ ἀνωμαλία (singularity) τῆς ἀπειρογενούς πυκνότητας μάζας, προτίθεται νὰ δικαιολογήσει τὴν ἐμφάνιση τοῦ χωρόχρονου κατὰ τὴν Μεγάλη 'Εκρηκτή, χωρὶς τὴν ἀνάγκη νὰ δριστεῖ κάποιο «πρῶτο συμβάν». Λειτουργεῖ ὅπως περίπου τὸ «μηδὲν» ὁρίζει τὴν ἀρχὴ τῶν πραγματικῶν ἀριθμῶν χωρὶς τὴν

ἀνάγκη νὰ ὑπάρχει στὴ διάταξη τῶν θετικῶν ἀριθμῶν ποὺ εἶναι μεγαλύτεροι ἀπὸ τὸ μηδὲν συγκεκριμένος «πρῶτος ἀριθμός».

Τὸ ἵδιο σκοτεινὴ παρουσιάζεται καὶ ἡ ἔννοια τοῦ «ἀπειρου» χρόνου, μὲ τὴν ὅποια ἀσχολήθηκαν καὶ ἀσχολοῦνται πολλοὶ φιλόσοφοι ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀριστοτέλη. «Οπως δ̄λοι γνωρίζουμε, ἡ ἔννοια αὐτὴ προέενται πολλὰ παράδοξα, ὅπως εἶναι τὰ παράδοξα τοῦ Ζήνωνα (π.χ. ὁ Ἀχιλλέας καὶ ἡ χελώνα), ἀφοῦ στὴ «ροή» τοῦ συνεχοῦς χρόνου, μεταξὺ δύο δεδομένων στιγμῶν χωροῦ πάντοτε ἀπειρες ὅλες στιγμές, ἀνεξάρτητα ἀν καὶ αὐτές εἶναι μέρος ὅλων ἀπείρων κ.ο.κ.

β) Ὁ ἐπιστημονικὸς χρόνος

Θὰ ἤθελα τώρα, μὲ συντομία, νὰ δοῦμε τὴν ἔννοια τοῦ χρόνου ὅπως τὴν ἀποκαλύπτει ἡ Φυσική, δηλαδὴ τὴν ἔννοια τοῦ «ἐπιστημονικοῦ χρόνου».

### Ο χρόνος τῆς κλασικῆς Φυσικῆς

Τὸ σύμπαν τῆς κλασικῆς περιόδου τῆς Φυσικῆς, ποὺ διαμορφώθηκε μὲ τὶς ἐργασίες τοῦ Γαλιλαίου, τοῦ Κέπλερ καὶ ὅλων μεγάλων ἐπιστημόνων τῆς ἐποχῆς, καὶ κορυφώθηκε μὲ τὴν Μηχανικὴ τοῦ Νεύτωνα, προβάλλει μία μηχανιστικὴ «πραγματικότητα», ἡ ὅποια εἶναι «σκηνοθετημένη ἐξ ἀρχῆς» νὰ λειτουργεῖ μὲ ἀπόλυτα αἰτιοκρατικούς νόμους. Τὸ Νεύτωνιο σύμπαν ἔξομοιώνεται μὲ ἔναν τεράστιο ὥρολογιακὸ μηχανισμὸ ποὺ ξεκουρδίζεται μὲ αὐστηρὰ καθορισμένο τρόπο πρὸς μιὰ σταθερὴ τελικὴ κατάσταση μεγίστης ἀταξίας, μέσα σὲ ἔναν ἀπεριόριστο χῶρο καὶ σὲ χρόνο ἀπόλυτο καὶ ἀνεξάρτητο, «ποὺ ρέει ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Θεοῦ».

### Ο χρόνος τῆς νέας Φυσικῆς

Οἱ παράλληλες ἀνακαλύψεις τῆς Θεωρίας τῆς Σχετικότητας καὶ τῆς Κβαντικῆς Φυσικῆς ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ αἰώνα μας, ἔφεραν ἐπαναστατικὲς ὅλαγχες στὴν περιγραφὴ τῆς δομῆς καὶ τῆς συμπεριφορᾶς τοῦ φυσικοῦ κόσμου, ἀπὸ τοὺς διαστρικούς χώρους μέχρι τὶς κλίμακες τοῦ μικρόκοσμου. Οἱ ἔννοιες τοῦ κενοῦ χώρου, τῶν πεδίων δυνάμεων καὶ τῶν ὑλικῶν ἀντικειμένων, ἔχουν ὅλαξει θεμελιώδῶς. «Η θεωρία τῆς σχετικότητας διαπιστώνει ὅτι ὁ διαχωρισμὸς τοῦ χρόνου σὲ παρελθόν, παρὸν καὶ μέλλον δὲν ἔχει νόημα, ἀφοῦ αὐτὸ ποὺ εἶναι γιὰ κάποιον παρατηρητὴ παρελθόν, μπορεῖ νὰ ἀποτελεῖ παρὸν ἢ μέλλον γιὰ κάποιον ὅλλον. Ὁ «χῶρος» καὶ ὁ «χρόνος» τῆς ἐμπειρίας μας, οἱ ὅποιοι ἀποτελοῦν τὸ πλαίσιο μέσα στὸ ὅποιο διατάσσεται ἡ ἐξέλιξη τοῦ σύμπαντος, συγχωνεύτηκαν σὲ μία παράξενη θεμελιώδη ἐνότητα ποὺ οἱ φυσικοὶ δύνομάζουν «χωρόχρονο», μὲ γεωμετρικὲς καὶ μορφογενετικὲς γεωμετροδυναμικὲς ἴδιότητες, ποὺ φαίνεται νὰ εἶναι βασικῆς γενεσιούργοιο σημασίας γιὰ τὴν δημιουργία ὑλῆς καὶ πεδίων ὅλης πεπιδράσεων [2,3]. Στὴν ἐνότητα τοῦ χωρόχρονου ὁ χρόνος δὲν «ρέει», ἀπλῶς ὑπάρχει, ὅπως ἀπλῶς ὑπάρχει καὶ ὁ χῶρος.

Στὸν φυσικὸν κόσμον, αὐτὸν ποὺ ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι ὑπάρχει «ἔξω ἀπὸ ἐμᾶς», τὰ φυσικὰ φαινόμενα ἀραδίαζονται στὴ διάσταση τοῦ χρόνου μὲ μιὰ σχέση «πρὸν» καὶ «μετά». Δὲν ὑπάρχει, ὅμως, κάποιο συγκεκριμένο «παρελθόν, παρὸν ἢ μέλλον», γιατὶ ἔνα φυσικὸν φαινόμενο. Αὐτοὶ οἱ χρονικοὶ καθορισμοὶ δίδονται ἀπὸ τοὺς παρατηρητὲς ἀνάλογα μὲ τὴν κινητική τους κατάσταση καὶ τὴ σχέση διαδοχῆς τῶν παρατηρουμένων φαινομένων. Κανένα φυσικὸν φαινόμενο ἢ ἐργαλεῖο, χωρὶς τὴν συνειδητὴν ἔρμηνεία, δὲν δύναται νὰ κάνει διάκριση τοῦ παρελθόντος ἀπὸ τὸ μέλλον. Τέτοιες ἀναφορὲς ἀφοροῦν καθαρὰ ψυχολογικὲς ἀντιλήψεις. ‘Ο ’Αἰνστάϊν εἶχε πεῖ πώς ὁ διαχωρισμὸς σὲ παρελθόν, παρὸν καὶ μέλλον εἶναι ψευδαίσθηση. ‘Η ὑποκειμενικὴ ἐμπειρία τοῦ «παρόντος» ποὺ κινεῖται στὸ χρόνο, ἢ τοῦ ρέοντος χρόνου ποὺ παρέρχεται τὸ παρόν, ἀφοροῦν αὐταπάτη στὴν ἀντίληψη τῶν φυσικῶν φαινομένων, ποὺ εἶναι ἀποτέλεσμα συνειδησιακῆς παρατήρησης καὶ θεωρητικοποίησης στὸ πλαίσιο τοῦ χωρόχρονου.

‘Η Θεωρία τῆς Σχετικότητας μᾶς ἀποκαλύπτει ὅτι ὁ χῶρος ἔχει γεωμετρικὲς ἰδιότητες, ποὺ δικαιολογοῦν τὴ βαρύτητα [3,5].’ Εμφανίζει καμπυλότητες ἀπὸ τὴν παρουσία ὑλῆς, ἀφοῦ καμπυλώνει αἰσθητὰ τὸ φῶς ποὺ περνάει κοντὰ σὲ ἀστρικὲς μάζες. ‘Η θεωρία ἀποκάλυψε ἐπίσης τὴν πειραματικὰ βεβαιωμένη ἐλαστικότητα τοῦ χρόνου, ἀφοῦ τὰ ρολόγια, οἱ ρυθμοὶ τῶν γεγονότων, ἐπιβραδύνονται κοντὰ σὲ μεγάλες μάζες ἢ στὶς μεγάλες ταχύτητες. Χρειάστηκαν κάπου ἔξήντα χρόνια γιὰ νὰ φτάσουν αὐτές οἱ ἰδέες στὸ εὐρύτερο κοινό. Οἱ ἰδέες τῆς νέας Φυσικῆς, ἀν καὶ ἔχουν βεβαιωθεῖ ἀπὸ τὸ πείραμα, ξενίζουν τελείως τὸν ἀπλὸ ἄνθρωπο ποὺ θέλει νὰ πιστεύει αὐτὸν ποὺ ἀντιλαμβάνεται, δηλαδὴ πώς αὐτὸν ποὺ ὑπάρχει εἶναι ξεχωριστές στιγμὲς τοῦ ἑκάστοτε παρόντος, ποὺ χωρίζει τὸ παρελθόν ποὺ ἔχει περάσει ἀπὸ τὸ ἀδιαμόρφωτο καὶ πιθανῶς ἀπροσδιόριστο μέλλον. ‘Η νέα Φυσικὴ μᾶς λέει πώς ὁ χῶρος τοῦ σύμπαντος ζειτυλίγεται παρασύροντας τὸν κόσμο τῆς Δημιουργίας μὲ μία παράξενα μοναδικὴ μορφογενετικὴ διαδικασία, τῆς ὁποίας ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ μέλλον τῆς παραμένουν, ἐν πολλοῖς, αἰνιγματικά. Οἱ ἔννοιες τοῦ «χώρου» καὶ τοῦ «χρόνου» ἔχουν ἀποκτήσει ρίζικὰ διαφορετικὴ καὶ θεμελιώδη σημασία στὴ νέα Φυσική.’ Οσον ἀφορᾶ τὴν ἔννοια τοῦ χρόνου, ὅπως μᾶς τὴν ἀποκαλύπτει ἡ παρατήρηση, θὰ πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι οἱ μαρτυρίες καὶ τὰ δεδομένα ποὺ καταγράφονται κατὰ τὴ διάρκεια τῶν παρατηρήσεων ἀφοροῦν συμβάντα τοῦ παρελθόντος. Τὰ συμπεράσματα ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὴ νοητικὴ ἐπεξεργασία τῶν δεδομένων τῆς παρατηρήσεως ἀφοροῦν κάτι ποὺ ἔχει ἥδη συμβεῖ, μὲ τὴν ἔννοια ποὺ ἀποδίδουμε στὸ «παρὸν» καὶ τὸ «παρελθόν». ‘Αν γιὰ κάποιον λόγο σβήσει ὁ ‘Ηλιος τὸ φῶς του, θὰ τὸ μάθουμε ὀκτὼ λεπτὰ τῆς ὥρας ἀργότερα, ἀφοῦ τόσο κάνει τὸ φῶς τοῦ ‘Ηλιου γιὰ νὰ μᾶς ἔλθει ἀπὸ τὴν ἐπιφάνειά του. ’Ανάλογα, σὲ μιὰ παρατηρούμενη ἔκρηξη σουπερνόβας παρακολου-

θοῦμε κάτι ποὺ συνέβη δισεκατομμύρια χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴ γέννηση τοῦ παρατηρητῆ ἢ πρὶν ἀπὸ τὴν ἐμφάνιση τοῦ ἀνθρώπου στὴ γῆ. Ἀκόμα καὶ στὶς ἐκφράσεις τοῦ προσώπου σας τὴ στιγμὴ αὐτὴ ἀντικρίζω τὸ πολὺ πρόσφατο παρελθόν, μερικῶν νανοδευτερολέπτων ποὺ κάνει τὸ φῶς γιὰ νὰ διασχύσει τὴ μικρὴ ἀπόσταση ποὺ μᾶς χωρίζει. Ἔτσι, πάντα, ἡ μαρτυρία τοῦ παρελθόντος καταγράφεται στὴν παρατήρηση τοῦ παρόντος.

## 2. ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ

Τὸ πανόραμα τοῦ Κόσμου μας στὸ χῶρο καὶ τὸ χρόνο.

Μὲ παρατήρηση καὶ ἔρμηνείᾳ, ἡ ὅπως θὰ τὸ λέμε γενικότερα μὲ «θεωρητικοπόίηση», δημιουργοῦμε τὴν εἰκόνα τοῦ φυσικοῦ κόσμου, καὶ στὴ διάσταση τοῦ χρόνου ποὺ ἀντιλαμβανόμαστε, ἀποκαλύπτουμε τὸ παρελθόν ποὺ προβλέπουμε τὸ μέλλον. Κατὰ τὴ διαδικασία αὐτὴ προβληματίζόμαστε γιὰ τὴν αἰτιορρατία καὶ τὴν αἰτιότητα τῶν φυσικῶν φαινομένων, γιὰ τὴν ἀβεβαιότητα στὴν πρόβλεψη καὶ γιὰ τὴν ἐλεύθερη βούληση τοῦ ἀνθρώπου στὴ διαμόρφωση τῆς συμπεριφορᾶς του, γιὰ τὴ δυνατότητα ἀνεπίστρεπτης ροῆς στὴν ἐξέλιξη τοῦ φυσικοῦ κόσμου καὶ τὴν πιθανὴ σκοπιμότητα τοῦ σύμπαντος καὶ τῆς ὑπαρξῆς. Προβληματίζόμαστε καὶ γιὰ τὴν ἐμφάνιση τῆς ζωῆς στὸν μικρὸ καὶ φαινομενικὰ ἀσήμαντο πλανήτη μας καὶ γιὰ τὴν ἀνάδυση τῆς συνειδήσεως, φαινόμενα μόλις τῶν τελευταίων στιγμῶν τοῦ μεγαλειώδους κοσμικοῦ ἔργου τῆς ἐξελίξεως τοῦ μαστηριώδους Σύμπαντος, ποὺ διαρκεῖ 18 δισεκατομμύρια ἔτη καὶ συνεχίζεται.

### α) Παρατηρήσεις καὶ θεωρητικοποίηση στὸ πανόραμα του χωρόχρονου

Στὸ πανόραμα τοῦ χωρόχρονου, τὰ φαινόμενα τοῦ φυσικοῦ κόσμου εἶναι διατεταγμένα στὴ διάσταση τοῦ χρόνου. Ἡ συνειδησιακὴ παρατήρηση γίνεται μὲ σχετικὴ ἀναφορὰ σὲ κάποιο γεγονός, ὅπως εἶναι ἡ στιγμὴ τῆς παρατηρήσεως γιὰ τὸν ἐν λόγῳ παρατηρητή, ἀποκαλύπτοντας τὴ διάταξη τῶν γεγονότων καὶ δημιουργώντας τὴν ἀπατηλὴ αἰσθηση ὅτι ὁ χρόνος εἶναι «ποτάμι ποὺ ρέει καὶ μᾶς προσπερνάει», ἡ ὅτι τὸ παρόν κινεῖται ἀπὸ τὸ μέλλον στὸ παρελθόν. Ἡ ἀντίληψη τοῦ γίγνεσθαι τῆς καθημερινῆς ζωῆς συνοδεύεται καὶ ἀπὸ ἐμπειρίες καὶ συναισθήματα, ὅπως εἶναι ἡ ἐπικοινωνία, ἡ ἐλπίδα, ὁ φόβος, ἡ φιλοδοξία, συναισθήματα ποὺ βασίζονται στὴν πλασματικὴ διάκριση τοῦ παρελθόντος, τοῦ παρόντος καὶ τοῦ μέλλοντος. Εἶναι ἐνδιαφέρον νὰ παρατηρήσει κανεὶς πῶς ἐνῶ ὁ θάνατος, ποὺ σίγουρα εἶναι στὸ μέλλον τοῦ καθενός, μᾶς δημιουργεῖ δέος ἡ καὶ φόβο, ἀφοῦ ἡ ὥρα του εἶναι ἄγνωστη ἡ ἀβεβαια, ἡ ὑπαρξη πρὶν ἀπὸ τὴ γέννηση, δὲν φαίνεται νὰ μᾶς ἀπασχολεῖ, ἀφοῦ τὸ παρελθόν εἶναι κάτι ποὺ ἔχει ἥδη συμβεῖ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἀλλάξει [4].

### β) Τὸ πανόραμα τῆς νέας Φυσικῆς

‘Η νέα Φυσική, καὶ γενικότερα ἡ ἐπιστήμη τῆς ἐποχῆς μας, ἔχει ἀποκαλύψει θαυμαστούς καὶ συχνὰ παράδοξους κόσμους. Ἀπὸ τὴν ἀρχὴν τοῦ αἰώνα μας, οἱ ἀνακαλύψεις τῆς Φυσικῆς γιὰ τὴ δομὴ καὶ τὴ συμπεριφορὰ τοῦ κόσμου μας ἀπὸ τοὺς διαστρικούς χώρους μέχρι τὶς κλίμακες τοῦ μικρόκοσμου, ἔχουν ἀλλάξει ριζικὰ τὶς ἀντιλήψεις μας γιὰ τὸ Σύμπαν. Ἡ κραντικὴ Φυσικὴ μᾶς ἐπιτρέπει νὰ κατανοήσουμε μὲ καταπληκτικὴ πειστικότητα τὰ φαινόμενα τοῦ μικρόκοσμου, αὐτὰ ποὺ κατεργάζονται τὸ γίγνεσθαι τοῦ Σύμπαντος. Διαπιστώνουμε τώρα ὅτι ζοῦμε σὲ ἔναν ἀπερίγραπτο χωρόχρονο μὲ γεωμετρικές καὶ γεωμετροδυναμικές ἰδιότητες, ὃ διποῖς ξεδιπλώνεται χωρὶς ὅρια καὶ χωρὶς κέντρο, ἵσως ἀπὸ τὸ «τίποτε» καὶ στὸ «τίποτε». Ἐρευνᾶμε τὶς δυσνόητες ἔννοιες τῆς ἐνέργειας, τοῦ χρόνου, τῆς ὕλης καὶ τοῦ «κενοῦ» χώρου, τοῦ μηδενὸς καὶ τοῦ ἀπείρου, καὶ περιπλανιόμαστε σὲ σκοτεινὲς ἀτραπούς τῆς διαινόησης ποὺ δικαιολογοῦν τὶς ἀπεγνωσμένες, συχνὰ μυστικιστικές, ἀναφορές μας σὲ ἀκατανόητες αἰτίες, στὴν Πλατωνικὴ μαθηματικὴ ἀλήθεια τῶν ἴδεῶν, στὸ ἀνεξήγητο καὶ ὑπερφυσικὸ «ἐπέκεινα», στὸν Θεό. Τὸ μόνο ποὺ σήμερα μποροῦμε νὰ ποῦμε εἶναι πῶς διαισθανόμαστε ὅτι, ἀν ποτὲ μᾶς ἀποκαλυφθεῖ ἢ ἀλήθεια, θὰ εἴναι τὸ πιὸ ὅμορφο πράγμα, ποὺ θὰ μᾶς κάνει νὰ ἀναρωτηθοῦμε «πῶς θὰ μποροῦσε νὰ ἥταν καὶ διαφορετικά;».

Μὲ τὶς πρόσφατες ἀποκαλύψεις περὶ χρόνου, ἡ κοσμοθεώρηση ἔχει ἀλλάξει ἐπαναστατικά. Ὁ χρόνος τῆς νέας Φυσικῆς εἶναι μιὰ ἀκόμη παράξενη ὄντότητα. Οἱ μετρήσεις τοῦ χώρου καὶ τοῦ χρόνου ἐξαρτῶνται ἀμεσαὶ ἀπὸ τὴν κινητικὴν κατάσταση τοῦ παρατηρητῆ. Διαφορετικοὶ παρατηρητὲς διατάσσουν χρονικὰ τὰ φυσικὰ συμβάντα μὲ διαφορετικὸ τρόπο ἐξαρτώμενο ἀπὸ τὴ θέση τους καὶ τὴν κινητικὴν τους κατάσταση, καὶ χρησιμοποιοῦν τὸ χῶρο καὶ τὸ χρόνο ὡς στοιχεῖα γλώσσας στὴν περιγραφὴ τῆς πραγματικότητας.

Πρὶν ἀφήσουμε τὸ θέμα τῆς κοσμοθεώρησης, θὰ ηθελα νὰ ἀναφερθῶ μὲ τὴν συντομία ποὺ μᾶς ἐπιβάλλει ὁ διαθέσιμος χρόνος, σὲ μιὰ ἐνδιαφέρουσα ἀποφῆ: “Ἐνα τέλεια καὶ ὀλοκληρωτικὰ συσχετισμένο Σύμπαν («στρώθηκε» στὶς διαστάσεις τοῦ χώρου καὶ τοῦ χρόνου μὲ μιὰ ἄχρονη, στιγμιαία καὶ μεγαλοπρεπὴ Δημιουργία, μιὰ γιὰ πάντα. Τὰ διατεταγμένα σὲ χῶρο καὶ χρόνο φυσικὰ φαινόμενα, ἐμεῖς, ὡς συνειδητὰ ὄντα, παράγωγα ὅλα τοῦ μεγαλοπρεποῦ δημιουργήματος τοῦ Κόσμου, τὰ ἀντιλαμβανόμαστε καὶ τὰ ἐρμηνεύουμε, ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τοῦ παρατηρητῆ, ὡς τὸν συνεχιζόμενο παλμὸ τῆς Δημιουργίας «στὸν ρέοντα χρόνο», ὡς τὴν φυσικὴν ἐξέλιξη τοῦ Σύμπαντος.

“Αν τὰ φαινόμενα τοῦ ὄλοκληρωτικὰ συσχετισμένου, «όλογραφικὰ κωδικοποιημένου», Σύμπαντος, ἔξαρτῶνται κατὰ ἔναν παράδοξο τρόπο, ὅχι μόνο ἀπὸ τὸ παρελθόν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ μέλλον, ἀν, δηλαδή, κάτι ποὺ συμβαίνει ὀφείλεται ὅχι μόνο σὲ δ, τι ἔχει προηγηθεῖ, ἀλλὰ καὶ σὲ δ, τι μέλλει νὰ συμβεῖ, τότε ἡ θεωρητικοπόνηση, ἡ Κοσμοθεώρηση, ἡ ὁποία μὲ τὴν παρατήρηση στηρίζεται στὰ δεδομένα μόνο τοῦ παρελθόντος, δηλαδὴ στὰ δεδομένα τοῦ μισοῦ χωροχρονικοῦ Σύμπαντος, ὁδηγοῦν σὲ προβλέψεις ποὺ ἀπὸ τὴν φύση τους εἶναι ἀβέβαιες. Αὐτὴ εἶναι μιὰ παράξενη εἰκόνα ἐνὸς διατεταγμένου φυσικοῦ κόσμου, ὄλοκληρωτικὰ συσχετισμένου, σὲ ὅλο τὸ χῶρο καὶ τὸ χρόνο. Οἱ φυσικοὶ περιορισμοὶ τοὺς ὁποίους μᾶς ἐπιβάλλει ἡ φύση, ἡ παρατήρηση μόνο τοῦ παρελθόντος, καθιστοῦν ἀδύνατη τὴν βεβαία πρόβλεψη. Ἐν τούτοις, ἀνακαλύπτουμε μὲ τὴν παρατήρηση παράξενα φαινόμενα συμπεριφορᾶς, ὅπως εἶναι τὰ ποζιτρόνια ποὺ μπορεῖ νὰ εἶναι ἡλεκτρόνια, ποὺ κινοῦνται πίσω στὸ χρόνο, τῶν ὁποίων τὸ παρελθόν μπορεῖ νὰ εἶναι τὸ μέλλον, ποὺ ἔμεῖς ἀντιλαμβανόμαστε.

Μήπως ἡ φυσικὴ λειτουργεῖ μὲ τὸν παράδοξο αὐτὸ τρόπο; Θὰ μπορέσουμε νὰ ἀνακαλύψουμε ἔναν τέτοιο «όλογραφικὸ» τρόπο κωδικοποίησης τῆς φύσης καὶ τοὺς ἐπαναστατικοὺς ἀλγόριθμοὺς ποὺ θὰ «ἔστρωναν» μὲ ἀριθμοὺς καὶ πληροφορία τὸ σύμπαν, μὲ δεδομένα ποὺ θὰ συσχέτιζαν παρελθόν καὶ μέλλον; Φαίνεται πώς κάτι τέτοιο εἶναι ἀδύνατον. Τὸ μέλλον θὰ παραμένει ἀβέβαιο καὶ θὰ ἔχουμε πάντα τὴν ἀντίληψη δτὶ τὸ διαμορφώνουμε μὲ τὴν ἐλεύθερη βούληση καὶ τὶς δικές μας ἐπιλογές.

Νὰ παρατηρήσουμε ἐδῶ, δτὶ στὸ ἐπίπεδο τῶν ἀρχέγονων διεργασιῶν τοῦ μικρόκοσμου, ἐκεῖ ὅπου πραγματοποιεῖται καὶ συνεχίζεται τὸ ἀρχέγονο γίγνεσθαι τοῦ κόσμου μας, δὲν ὑπάρχει συνέχεια χώρου καὶ χρόνου. Ἡ ἀσυνεχῆς φύση τοῦ χωρόχρονου καθορίζεται ἀπὸ τὴν παγκόσμια σταθερὰ τοῦ Πλάνου, μιὰ ἀπὸ τὶς παγκόσμιες σταθερὲς ποὺ μᾶς κληρονόμησε ἡ Δημιουργία καὶ ποὺ καθορίζουν τὴν ταυτότητα τοῦ Σύμπαντος. Ἡ σταθερὰ τοῦ Πλάνου καθορίζει τὴν ἀβεβαιότητα στὴ μετρηση τοῦ ἐλάχιστου ἐπιτρεπόμενου διαστήματος μήκους καὶ χρόνου, γνωστὰ ὡς σχετικὰ μεγέθη Πλάνου, διαστάσεων 10(-33) τοῦ ἑκατοστοῦ —πολὺ μικρότερο μῆκος ἀπὸ τὴ διάμετρο ἐνὸς ἀτομικοῦ πυρήνα— καὶ 10(-43) τοῦ δευτερολέπτου —ἀσύλληπτα μικρῆς χρονικῆς διάρκειας— ἀντιστοίχως. Οἱ κβαντικοὶ κανόνες μᾶς ἀποκαλύπτουν δτὶ, λόγω τῶν γεωμετροδυναμικῶν διακυμάνσεων, οἱ ἔννοιες τοῦ χώρου καὶ τοῦ χρόνου ἔξαφανίζονται στὰ δρια τῶν μεγεθῶν Πλάνου. Οἱ συνέπειες τῆς ἀσυνέχειας τοῦ χώρου καὶ τοῦ χρόνου εἶναι θεμελιώδεις. Ὡς πρὸς τὴν κοσμογονικὴ θεώρηση, ἔνα παλλόμενο Σύμπαν θὰ δύναται νὰ μεταβαίνει ἀπὸ τὴ Μεγάλη Σύνθλψη σὲ νέα φάση Μεγάλης Ἐκρηκτικῆς συρρίκνωση σὲ μαθηματικὸ σημεῖο καὶ χωρὶς μνήμη, ἀποφεύγοντας ἔτσι τὴν ἀπειλὴ ἐνοικῶν δπως «ἀπειρες πυκνότητες ὕλης» καὶ

«μηδενικές διαστάσεις χώρου», μέσα από τὸ ἄχρονο καὶ ἐκτὸς χώρου ἐκρηγνυόμενο γενεσιούργο «ἐπέκεινα», σὲ ἡλικίᾳ ἵση μὲ τὸ χρόνο Πλάνκ καὶ μὲ ὅγκο ἵσον μὲ τὸ κύτταρο Πλάνκ. Ἐπὶ πλέον σημειώσατε ὅτι μιὰ τέτοια κοσμογονικὴ πορεία διατηρεῖ τὸ βέλος τοῦ χρόνου ἀμετάβλητο, ὅπως ἔνας ταξειδιώτης ποὺ περνάει τὸν βόρειο πόλο τῆς γῆς κινούμενος ἐπὶ μεσημβρινοῦ στήν ἴδια κατεύθυνση, «πρὸς βορρᾶ» καὶ ἀκολούθως «πρὸς νότο» [3-5].

Τελευταία παρατήρηση, ἐδῶ, εἶναι πώς τὰ στοιχειώδη μεγέθη τοῦ ἀσυνεχοῦς χώρου καὶ χρόνου, μαζὶ μὲ τὸν κβαντισμὸν τῆς ἐνέργειας, μᾶς ἀποκαλύπτουν τὴν Φυσικὴ ὡς Πληροφορία [4].

### 3. MH-ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΤΗΤΑ

Τὸ βέλος τοῦ χρόνου, Αὐτο-όργανωση, Βιολογικὴ ἐξέλιξη καὶ ἡ Πορεία τοῦ Σύμπαντος

#### α) Μὴ-ἀντιστρεπτότητα: Τὸ βέλος του Χρόνου

Μέχρι σήμερα, στήν ίστορικὴ ἀνάπτυξη τῆς ἐπιστημονικῆς σκέψης, οἱ ἐξισώσεις τῶν ἐπιστημονικῶν θεωριῶν ἐλάχιστα στηρίζουν τὴν ὑποκειμενικὴ μας ἀντίληψη τῆς πρὸς τὰ ἐμπρὸς ροῆς τοῦ χρόνου. Οἱ νόμοι τῆς κλασικῆς μηχανικῆς τοῦ Νεύτωνα, τῆς Σχετικότητας τοῦ Ἀϊνστάτην καὶ τῆς Κβαντικῆς Φυσικῆς, καὶ οἱ ἐξισώσεις ποὺ τοὺς ἐκφράζουν, λειτουργοῦν ἐξ ἵσου καλὰ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴ φορὰ τοῦ χρόνου. Ἡ ἀδυναμία τῶν βασικῶν νόμων τῆς φυσικῆς νὰ ἔχωρίσουν τὸ παρελθὸν ἀπὸ τὸ μέλλον ἔχει ταλαιπωρήσει τοὺς ἐπιστήμονες γιὰ ἕκατὸ καὶ πλέον χρόνια. Παρὰ τὶς ἀναμφισβήτητες ἐπιτυχίες τῶν «ἀντιστρεπτῶν» θεωριῶν τῆς Φυσικῆς στήν περιγραφὴ καὶ τὴν πρόβλεψη τῶν ἀπλῶν φυσικῶν φαινομένων, ἡ πιστοποίηση τοῦ βέλους τοῦ χρόνου στήν καθημερινὴ ζωὴ ἀλλὰ καὶ στήν ἐπιστημονικὴ παρατήρηση, τονίζει τὶς ἀτέλειες τῆς ἐπιστημονικῆς κοσμοθεώρησης καὶ δίνει περιθώρια γιὰ μεγάλες καὶ συναρπαστικές δυνατότητες τῆς ἐπιστήμης. «Ἄν ἡ φυσικὴ θὰ μπορεῖ νὰ περιγράφει πλήρως τὰ φαινόμενα τοῦ φυσικοῦ κόσμου, τότε ἡ προφανῆς σὲ ἐμᾶς ἀσυμμετρία τῆς φύσης ὅσον ἀφορᾶ τὴ δυνατότητα ἀντίστροφης φορᾶς τοῦ χρόνου, δηλαδὴ ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἀντιστροφὴ τῆς κίνησης καὶ τῆς ἀλλαγῆς, πρέπει νὰ δικαιολογεῖται ἀπὸ τοὺς νόμους τῆς Φυσικῆς. Τὸ κλειδὸν γιὰ τὴν κατανόηση τῆς πολύπλοκης μὴ-ἀντιστρεπτῆς συμπεριφορᾶς στὸν φυσικὸ κόσμο, καθὼς καὶ στὶς κοινωνίες τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι ὁ κλάδος τῶν μαθηματικῶν ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὴν μὴ-γραμμικὴ δυναμική [5].

Ἐκεῖνο πού, σὲ τελευταία ἀνάλυση προκαλεῖ τὸ βασικὸ ἐνδιαφέρον εἶναι ἀν στὴ διάταξη τῶν γεγονότων κατὰ τὴ διάσταση τοῦ χρόνου, ἀνάμεσα στὸ παρελθὸν καὶ τὸ μέλλον, ὑπάρχει μιὰ ἀσυμμετρία, ἔνα «βέλος» τοῦ χρόνου, ποὺ εἶναι ἐγγε-

νήσιδιότητα του φυσικού κόσμου, και όχι άπλα μιά άπατηλή ύποκειμενική άντιληψη της έμπειρίας μας. Εξετάζοντας τὸ φαινόμενο βαθύτερα, διερωτᾶται κανεὶς μήπως ἡ μή-άντιστρεπτότητα χαρακτηρίζει τὸ πραγματικό γίγνεσθαι τοῦ Σύμπαντος; Γιατί οὐπάρχει τὸ βέλος του χρόνου, και ποῦ μπορεῖ νὰ ὀδηγεῖ; Μιὰ ἀναβαθμισμένη ἐπαναδιατύπωση του χρόνου, ἡ ὅποια θὰ τοῦ ἀποδίδει κεντρικὸ και ὄχι περιθωριακὸ ρόλο στὸ γίγνεσθαι του κόσμου, εἶναι ἵσως ἐπιβεβλημένη.

Οἱ πλέον σημαντικὲς κατηγορίες φυσικῶν φαινομένων ποὺ σημαδεύουν τὸ βέλος του χρόνου, εἶναι:

- Τὸ θερμοδυναμικὸ βέλος, ὁ ζως νόμος και ἀμείληκτη πορεία του φυσικοῦ κόσμου πρὸς τὴν ἀταξία και τὸ θερμικὸ θάνατο. Ἡ ἀσυμμετρία του χρόνου ὥπως τὴν ἐμφανίζει ὁ ζως νόμος, εἶναι ἀναδυόμενη ὀλιστικὴ ἰδιότητα.

- Ἡ ροπὴ στὴν ἔξελεκτικὴ ιστορία του κλειστοῦ Σύμπαντος γιὰ σύνθεση και αὐξανόμενη πολυπλοκότητα. Ἡ ἀσύμμετρη διαφοροποίηση και αὐτοργάνωση στὸ δέντρο τῆς βιολογικῆς ἔξελιξης. Σημειώστε ἐδῶ ὅτι ἡ ἀταξία, ποὺ ἀφορᾷ στὴ δομή, και ἡ ὄργάνωση, ποὺ ἀφορᾶ στὴ λειτουργικότητα, δὲν εἶναι ποσὰ συγκρινόμενα και ἀρνητικὰ μεταξύ τους.

- Τὸ βέλος τῆς ἀκτινοβολίας, ποὺ καθορίζει ὁμόκεντρα ἀναπτυσσόμενα κύματα ἡ σωματίδια ποὺ διαδίδονται στὸ μέλλον και ὄχι στὸ παρελθόν. Δὲν παρατηρεῖται τὸ φαινόμενο κατὰ τὸ ὅποιο ὁμόκεντρα συμπτυσσόμενα κύματα στὴν ἐπιφάνεια μιᾶς ήσυχης λίμνης θὰ ἔκτινάζουν μία πέτρα ἀπὸ τὸ νερὸ ἐνάντια στὴ βαρύτητα.

- Στὸ πλαίσιο τῆς Γενικῆς Σχετικότητας, τὸ φαινόμενο τῆς βαρύτητας ἀποδίδεται στὴν καμπυλότητα του χωρόχρονου. Ἡ παγκόσμια δομὴ του χωρόχρονου ποὺ δὲν ἐπιτρέπει βαρυτικὴ ἄπωση, δηλαδὴ ἀρνητικὴ βαρύτητα, καθορίζει ἔνα βέλος του χρόνου ποὺ ἀπεικονίζεται στὴ δυναμικὴ συμπεριφορὰ τῆς ὑλῆς. Αὐτὸ τὸ φαινόμενο εἶναι γνωστὸ ὡς τὸ βέλος τῆς δομῆς του χωρόχρονου.

- Ἡ ἀβεβαιότητα στὴν ἔρμηνεία τῆς κβαντικῆς μέτρησης, τῆς κατάρρευσης τῆς κυματοσυνάρτησης ποὺ περιγράφει τὴ συμπεριφορὰ κβαντικῶν φαινομένων, και τῆς ἀνάδυσης κλασικῆς συμπεριφορᾶς, ἀναφέρεται ὡς τὸ βέλος τῆς Κβαντομηχανικῆς.

- Ἡ κοσμικὴ διαστολὴ του Σύμπαντος ἀποδίδεται ἐπίσης στὴν ὑπαρξη κοσμολογικοῦ βέλους του χρόνου.

### β) Ὁλιστικὲς ιδιότητες

Οἱ διαδικασίες τῆς Δημιουργίας του ἀπίστευτα πλούσιου σὲ τάξη και ὄργανωση κόσμου μας δὲν ἔταν δημιούργημα τῆς Μεγάλης Ἐκρηκῆς, ἀλλὰ ἀποτέλεσμα

τοῦ παλμοῦ τῆς Δημιουργίας ποὺ ἀρχισε μετά τὴν Μεγάλη "Εκρηξη καὶ συνεχίζεται καὶ θὰ συνεχίζεται, στὴν ἀτέρμονη ἔξελιξη τοῦ Κόσμου μας. Εἶναι σημαντικὸν νὰ διανοηθεῖ κανεὶς πῶς προέκυψε, ἔστω ἔξελικτικά, ή ἐκπληκτική ὁργανωμένη πολυπλοκότητα ἐνὸς σύμπαντος πού, συμφώνως πρὸς τὶς κοσμολογικὲς θεωρίες, ἀρχισε μὲ μιὰ ἄκρως ἀπλή, ρηγὴ καὶ ἐπίπεδη κατάσταση. Ἐκεῖνο ποὺ καταλαβαίνουμε τώρα εἶναι πῶς ἡ ἀπροσμέτρητη ὁργανωμένη πολυπλοκότητα καὶ ὅμορφιὰ τοῦ σύμπαντος, δὲν μπορεῖ νὰ ἔξηγηθεῖ μόνο μὲ μεθόδους ἀναγωγῆς ὡς ἀποτέλεσμα μιᾶς τυχαίας σύνθεσης στοιχειωδῶν συστατικῶν. "Αν ἀναλογιστοῦμε τὸν ἀπεριόριστο ἀριθμὸ τῶν δυνατῶν δομικῶν καὶ λειτουργικῶν συνδυασμῶν ποὺ ἡ ὥλη καὶ ἡ ἐνέργεια μποροῦν γὰρ σχηματίσουν στὸν χωρόχρονο, ποὺ εἶναι στὴν μεγίστη τους—σχεδὸν ὅλοι—ἄτακτοι καὶ ἀμορφοί, τότε μιὰ τυχαία προέλευση τῶν συνεκτικῶν καὶ ἀμοιβαία συσχετισμένων ὄντοτήτων ὑψηλῆς τάξεως καὶ ὁργανώσεως τοῦ φυσικοῦ κόσμου, καὶ ἴδιαίτερα τοῦ βιολογικοῦ κόσμου, ἀγγίζει τὰ θρησκευτικὰ ὅρια τοῦ πλέον ἀπίθανου θαύματος. Μὲ παράδειγμα ἀριθμῶν, ἡ πιθανότητα τυχαίας ἐπιλογῆς τῶν ζωικῶν πρωτεϊνῶν, ἡ ἀκόμη καὶ τῆς συγγραφῆς ἐνὸς συγγράμματος ὅπως τὸ ἔπος τῆς Ἰλιάδας (ἀς ποῦμε ἀπὸ δισεκατομμύρια πιθήκους ποὺ ατυποῦν ἀσκοπα τὰ πλῆκτρα ἀντιστοίχων γραφομηχανῶν), εἶναι μία - στὶς - 10(1.000.000), ἔνα ἀπειροστὸ κλάσμα μὲ μονάδα στὸν ἀριθμητὴ καὶ ἔνα ἑκατομμύριο μὴ-μηδενικὰ ψηφία στὸν παρανομαστή! Καὶ νὰ σκεφτεῖ κανεὶς πῶς ἡ πιθανότητα τυχαίας προελεύσεως ἐνὸς συγγραφέα, σὰν τὸν "Ουμηρο, εἶναι ἀπείρως μικρότερη.

Οἱ ἐνδείξεις δείχνουν σήμερα πῶς θὰ πρέπει νὰ ἀναζητήσουμε τὶς ἀπαντήσεις γιὰ τὴν ἔξαιρετικὰ πολύπλοκη ὁργάνωση τοῦ κόσμου, καὶ γιὰ τὴ θεμελιώδη πραγματικότητα τοῦ χρόνου καὶ τῶν φυσικῶν διαδικασιῶν, ἀκολουθώντας καὶ ἀντίστροφη πορεία ἀπὸ τὴν παραδοσιακὴ ἀναγωγικὴ μεθοδολογία. "Η θεμελιώδης πραγματικότητα τοῦ κόσμου μας δὲν θὰ προκύψει μόνο ἀπὸ τὴν ἔρευνα ἔξιδανικευμένων μοντέλων τῶν στοιχειωδῶν μερῶν τοῦ σύμπαντος, ἡ ὅποια μὲ ἐπαγωγικὴ ἐπιχειρηματολογία ἐπιχειρεῖ νὰ συναγάγῃ τὶς ἴδιότητες τῶν συνόλων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἔρευνα τῶν ἐνδογενῶν ὄλιστικῶν ἴδιοτήτων, ποὺ παράγει ἡ συμπεριφορὰ μεγάλων καὶ πολύπλοκων ἀλληλεπιδρώντων συνόλων, θὰ ἔλεγα ἀπὸ τὴν ἔρευνα τῶν χαρακτηριστικῶν ἴδιοτήτων μεγάλων «συνελεύσεων μονάδων καὶ ὅμαδων», οἱ ὅποιες περιγράφονται ἀπὸ τὸν 2ο νόμο τῆς θερμοδυναμικῆς ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς ἀνεξιχνίαστους ἀκόμη, ἵσως μὴ-ἀλγορίθμιμούς, νόμους τῆς ἐνδογενοῦς πολυπλοκότητας τῆς φύσεως.

Φαίνεται, λοιπόν, ὅτι στὴν ἱεραρχία τῆς αὐξανόμενης σύνθεσης καὶ πολυπλοκότητας, στὴν ἱεραρχία τῆς φυσικῆς ἀνέλιξης ἀπὸ τὸ ἄβιο διαμέσου τοῦ ἔμβιου πρὸς τὴ συνείδηση, ἀναπτύσσεται καὶ μιὰ ἱεραρχία νέων ἐννοιολογικῶν ἐπιπέδων. "Η

όλιστική ίδιοτητα ἀναφέρεται στὴν ἀνάδυση νέων ίδιοτήτων στὴν ἱεραρχία τῆς αὐξανόμενης πολυπλοκότητας, ὅπως εἶναι ἡ ἐμφάνιση τῆς ίδιοτητας τῆς στερεᾶς καταστάσεως, τῆς ζωῆς καὶ τοῦ νοῦ, ίδιοτητες ποὺ ἀναπτύσσονται σὲ ἐπάλληλα ἐπίπεδα περιγραφῆς αὐξανόμενης πολυπλοκότητας καὶ διαφοροποιήσεως. Εἶναι ἀτελέσφορο νὰ ἀναζητήσουμε μὲ ἀναγωγὴ τὴν ἔξήγηση τοῦ φαινομένου τῆς «ζωῆς» στὶς ίδιοτητες τῶν ἀτόμων τοῦ βιολογικοῦ κυττάρου, ἢ νὰ ἐντοπίσουμε τὴν «εὔφυτα» στὶς ίδιοτητες τῶν συστατικῶν τῶν κυττάρων τοῦ ἐγκεφάλου, ἀφοῦ αὐτές οἱ ἔννοιες ἀφοροῦν ίδιοτητες ποὺ δὲν ἔχουν νόημα σὲ χαμηλότερα ἐπίπεδα περιγραφῆς.<sup>7</sup> Ετσι πιστεύεται ἀπὸ πολλοὺς ὅτι καὶ τὸ βέλος τοῦ χρόνου εἶναι ὀλιστική ίδιοτητα συλλογικῆς συμπεριφορᾶς, ἡ ὁποία δὲν ἐκδηλώνεται στὶς κλίμακες τῶν στοιχειωδῶν συστατικῶν τῆς φύσεως, ὅπου μποροῦν νὰ ἴσχύουν οἱ ἀντιστρεπτοὶ στὸ χρόνο νόμοι τῆς Φυσικῆς [5-7]

Τί εἶναι, λοιπόν, αὐτὸ ποὺ προκαλεῖ ἄλματα ὀργάνωσης στὴν ἔξελικτική πορεία τοῦ Σύμπαντος; Διαφαίνεται τώρα ὅτι ἡ δυνατότητα ἀναδύσεως νέων ὀλιστικῶν ίδιοτήτων στὴν ἔξελικτικὴ ἀναπτυσσόμενη πολυπλοκότητα, ίδιοτήτων ποὺ δὲν εἶναι ἀναγωγιμες στὶς ίδιοτητες τῶν συστατικῶν, παίζει κυριαρχικὸ ρόλο στὴν ἐμφάνιση νέων πολύπλοκων ὀργανισμῶν καὶ νέων ἐπιπέδων ὑψηλῆς λειτουργικῆς ὀργάνωσεως.<sup>8</sup> Η μονοσήμαντη πρόοδος τῆς πολυπλοκότητας, τῆς διαφοροποιήσεως καὶ τῆς ὀργανώσεως τοῦ φυσικοῦ κόσμου καθορίζει ἔνα ἀκόμη βέλος τοῦ χρόνου. Μᾶς βοηθάει νὰ κατανοήσουμε τὸν κόσμο μας, ἀλλὰ καὶ μᾶς δημιουργεῖ νέα θεμελιώδη ἐρωτήματα ὡς πρὸς τὴν πιθανὴ ἢ τὴ σκόπιμη πορεία τοῦ Σύμπαντος [6,8,9]

Απὸ τὴ σκοπιὰ τῆς Ἐπιστήμης τῆς Πληροφορικῆς, ἡ ρέουσα στὸ χρόνο «πραγματικότητα» τοῦ συμμετοχικοῦ κόσμου μας, τὴν ὁποία ἀντιλαμβανόμαστε καὶ προσπαθοῦμε νὰ κατανοήσουμε, εἶναι μιὰ πολύπλοκη, πολὺ παράξενη καὶ πολυσύνθετη χωροχρονικὴ «μορφή», ἔνα πληροφοριακὸ σύστημα, τὸ ὅποιο συνεχῶς διαφοροποιεῖται, αὐτο-κατασκευάζεται καὶ ἔξελισσεται σὲ ὅλες τὶς κλίμακες, ἀπὸ τὶς ὑπο-ἀτομικὲς διαστάσεις μέχρι τὰ ἀπεριόριστα σύνορα τῶν διαστρικῶν χώρων.<sup>9</sup> Η ἀνάδυση τῶν χωροχρονικῶν μορφῶν τοῦ κόσμου μας ἀποτελοῦν τὸν συνεχιζόμενο παλμὸ καὶ ἐκφράζουν τὰ μηνύματα τῆς Δημιουργίας, τὰ ὁποῖα καλεῖται νὰ ἀποκωδικοποιήσει ἡ Ἐπιστήμη τῆς Πληροφορικῆς.

### γ) Αἰτιοκρατία. Ἀβεβαιότητα, Προβλεψιμότητα καὶ Ἐλεύθερη βούληση

Απὸ τὴν πλευρὰ τῆς ὑποκειμενικῆς ἀντίληψης τοῦ χρόνου καὶ τῆς σχέσης τῆς μὲ τὴν ἐπιστημονικὴ περιγραφὴ τοῦ φυσικοῦ κόσμου, τὰ ἐρωτήματα τῆς αἰτιακῆς ἢ μὴ προελεύσεως τοῦ ὑλικοῦ κόσμου, τῆς ἀντιστρεπτότητας τῶν φυσικῶν διαδικασιῶν, τῆς ὑπαρξῆς ἐγγενοῦς φυσικοῦ βέλους τοῦ χρόνου ποὺ μπορεῖ νὰ καθορί-

ζει μονοσήμαντη ἀνοικτὴ ἡ κυκλικὴ πορεία ὀλόκληρου τοῦ φυσικοῦ κόσμου, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἀνθρώπου, τῆς αἰτιοκρατικῆς καὶ ἀπόλυτα προδιαγεγραμμένης, ἢ τῆς ἀβέβαιης καὶ μὴ-προβλέψιμης, πορείας τοῦ σύμπαντος, τῆς ἐλεύθερης βούλησης ἢ καὶ τῆς πιθανῆς παρέμβασης τῆς συνείδησης στὸ γίγνεσθαι, ὅλα αὐτὰ τὰ ἔρωτήματα εἶναι βασικῆς σημασίας γιὰ τὴν κατανόηση τοῦ κόσμου μας, ἀκόμα καὶ γιὰ τὴ θρησκευτική μας τοποθέτηση. Τὰ ἔρωτήματα αὐτὰ θὰ πρέπει νὰ ἀντιμετωπισθοῦν μὲ μεγαλύτερη ἄνεση χρόνου σὲ ἄλλες, εἰδικότερες γιὰ τὰ θέματα αὐτὰ διαλέξεις.

#### Αἰτιότητα

‘Η ἀρχὴ ὅτι «κάθε συμβάν ἔχει πάντοτε κάποια αἰτία», ἡ ἀρχὴ ποὺ δίνει ἔννοια στὴ ροή τοῦ χρόνου, μπορεῖ νὰ ἀποδειχθεῖ ψευδής μόνο ἀν παρατηρήσουμε ἡ μετρήσουμε κάποιο συμβάν γιὰ τὸ ὅποιο δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ ὑπάρχει φανερὴ αἰτία, δχι λόγω ἔλλειψης ἀρκετῶν πειραματικῶν πληροφοριῶν ἢ γνώσεων, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἕδια τὴ φύση τῶν πραγμάτων. Αὐτὸ ἔγινε ἀπὸ τὴν κβαντικὴ φυσική, ἔτσι ὥστε ἡ ἀρχὴ τῆς αἰτιότητας νὰ ἔχει πειστικὰ ἀποδειχθεῖ ψευδής. ‘Η συμπεριφορὰ τῶν στοιχειώδων σωματιδίων τῆς φύσης εἶναι γενικὰ ἀπρόβλεπτη. ‘Η ἀφιξη ἢ ἐμφάνιση σὲ κάποια θέση τοῦ χώρου κάποιους ὑποατομικοῦ σωματιδίου—τὰ ἀποκαλέσαμε (φαντάσματα) σὲ προηγούμενες διαλέξεις—εἶναι ἀπὸ τὴ φύση τους ἀπρόβλεπτη, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ποσότητα πληροφορίας ποὺ ἔχουμε γιὰ τὶς καταστάσεις καὶ τὶς δυνάμεις ποὺ ἐπιδροῦν σὲ αὐτό. Τὸ συμβάν δὲν ἔχει καθορισμένο, ἢ ἀκόμα καὶ ἀναγνωρίσιμο, αἴτιο καὶ εἶναι ἐντελῶς τυχαῖο ἀπὸ τὴν ἕδια τὴν φύση τῶν πραγμάτων.

‘Επεκτείνοντας τὴ διαπίστωση αὐτή, μήπως θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε πῶς ἡ δημιουργία ὑλῆς, ὑλικῶν ἀρχέγονων σωματιδίων, τὴν ὅποιαν ἀποδίδουμε πιθανολογικὰ σὲ γεωμετροδυναμικὲς χωροστρεβλώσεις, εἶναι ἀναίτια, τότε καὶ ἡ δημιουργία τοῦ Σύμπαντος εἶναι καὶ αὐτὴ ἀναίτια; Ποιὸς θὰ ἦταν ὁ ρόλος τοῦ Θεοῦ σὲ μιὰ τέτοια περίπτωση;

#### 4. ΜΝΗΜΗ, ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, ΕΓΩ

Σὲ προηγούμενη διάλεξη, στὶς 14 Μαΐου 1996, [5] ἔχουμε ξαναεξετάσει τὴν ἀνάδυση τῆς συνειδήσεως καὶ τὴ σχέση της μὲ τὸν φυσικὸ κόσμο. Θὰ σᾶς παραπέμψω στὰ σχετικὰ δημοσιευμένα Πρακτικὰ τῆς Ἀκαδημίας γιὰ περισσότερη πληροφόρηση πάνω στὰ ὅσα ἔχουμε πεῖ, ἀφοῦ ὁ διάθεσιμος χρόνος ἐδῶ εἶναι περιορισμένος. Θὰ ἀρκεστοῦμε τώρα μόνο σὲ μερικὲς συπληρωματικὲς παρατηρήσεις σχετικὰ μὲ τὴν ἐξάρτηση τῆς συνειδήσεως καὶ τοῦ αἰσθήματος τοῦ «ἐγώ» ἀπὸ τὴν ἀντίληψη τοῦ χρόνου ποὺ («ρέει»).

### α) Μνήμη, Νοῦς, Συνείδηση. Αὐτογνωσία, Ἐγώ

Ἐκεῖνο ποὺ παρουσιάζει ἴδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιὰ μᾶς εἶναι τὸ φαινόμενο τῆς μνήμης καὶ ἡ σχέση της μὲ τὴν ἀντίληψη ποὺ ἔχουμε γιὰ «τὴν ροή» τοῦ χρόνου ἀπὸ τὸ παρελθόν στὸ παρόν, στὸ μέλλον. Μόνο μέσα στὴν ἀντίληψη τῆς ροῆς τοῦ χρόνου μποροῦμε νὰ ἔξασκησουμε τὴν μνήμη καὶ νὰ ἀναπτύξουμε τὴν αἰσθηση τῆς «ταυτότητας», τῆς αὐτογνωσίας, τῆς συνειδήσεως. Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ συναίσθηση τοῦ «ἐγώ» εἶναι βαθιὰ ριζωμένη στὴν ἀνάμνηση τῶν ἐμπειριῶν μας κατὰ τὸ παρελθόν. Ἐχουμεὶ ἵσχυρὴ αἰσθηση τῆς προσωπικῆς μας ταυτότητας. Μέσα ἀπὸ τὶς ἐμπειρίες τῆς καθημερινῆς ζωῆς διατηροῦμε τὴν αἰσθηση ὅτι παραμένουμε «τὸ ἕδιο πρόσωπο». Ἐνῶ οἱ ἀντιλήψεις μας καὶ τὰ γοῦστα μας μποροῦν νὰ μεταβάλλονται μὲ νέες ἐμπειρίες, ἐμεῖς δὲν ἀμφιβάλλουμε ὅτι παραμένουμε τὸ ἕδιο πρόσωπο. Ἐν τούτοις, ἐγχειρήσεις τοῦ ἐγκεφάλου μποροῦν νὰ προξενήσουν μεγάλες ἀλλαγές τῆς προσωπικότητας.

«Ἄν μνήμη μας σβήσει, τότε χάνουμε τὴν αἰσθηση τῆς ταυτότητός μας. Ἐνα ἄτομο ποὺ παθαίνει ἀμνησία καὶ διατηρεῖ μόνο μικρῆς διάρκειας μνῆμες μπορεῖ νὰ ἀναρωτηθεῖ «Ποιὸς εἰμαὶ;», χωρὶς ὅμως νὰ δυσκολεύεται νὰ ἀναγνωρίσει τὰ ἀντικείμενα καὶ τοὺς τρόπους τῆς καθημερινῆς ζωῆς. Ἄν χάσει καὶ τὴν βραχέα μνήμη του, τὸ ἄτομο γίνεται χαοτικὸ καὶ δυσλειτουργικό. Κάποιος ποὺ θὰ ἵσχυριζότων πώς εἶναι ἡ μετενσάρκωση τοῦ προπάππου του ἢ τοῦ Ναπολέοντα, ἀν δὲν εἴχε σωματικές δύμοιότητες, θὰ ἐπιχειροῦσε νὰ σᾶς πείσει μὲ ἀναφορές σὲ περιστατικὰ καὶ μνῆμες τῆς προηγούμενης ζωῆς του.

Ο νοῦς εἶναι αὐτὸ ποὺ σκέπτεται καὶ ἀποφασίζει καὶ ἐνεργεῖ. Ὁδηγεῖ στὴν ἀνάπτυξη τῆς αὐτογνωσίας καὶ τῆς συνείδησης ποὺ εἶναι τὸ σύνολο τῶν ἐμπειριῶν μας [5-7, 10-12].

Τὸ «ἐγώ», ποὺ δὲν ἀποτελεῖ κάποιο ἐπὶ μέρους ἐξάρτημα τοῦ ἑαυτοῦ μας ἀλλὰ θεωρεῖται ὁ «κάτοχος» τῶν ἐμπειριῶν μας, εἶναι αὐτὸ τὸ ξεχωριστὸ ἄτομο ποὺ διακρίνεται ἀπὸ τὸν ὑπόλοιπο κόσμο. Τὸ ἐγώ μᾶς κάνει νὰ ἀναγνωρίζουμε ὅτι εἴμαστε τὸ ἕδιο ἄτομο ἀπὸ μέρα σὲ μέρα, παρὰ τὶς πιθανές ἀλλαγές ποὺ μπορεῖ νὰ ὑφίσταται ἡ συμπεριφορά μας ἢ καὶ ἡ προσωπικότητά μας. Ἐχουμεὶ ἐπίγνωση ὅτι κατοικοῦμε στὸ ἕδιο σῶμα ὅλη μας τὴν ζωή, σὲ ἔνα σῶμα ποὺ ὑφίσταται σημαντικές δομικὲς καὶ λειτουργικές ἀλλαγές, ποὺ ὠριμάζει καὶ γερνάει, σὲ ἔνα σῶμα τοῦ ὅποιου τὰ κύτταρα καὶ τὰ ἄτομα συνεχῶς ἀντικαθίστανται συστηματικὰ λόγω τοῦ μεταβολισμοῦ, καὶ παρόλα αὐτὰ παραμένουμε τὸ ἕδιο πρόσωπο. Εἶναι ἵσως αὐτὴ ἡ νεφελώδης ἔννοια ποὺ ἡ ψυχιατρικὴ ἀναγνωρίζει ως «ψυχικὸ ὅργανο». Δὲν μποροῦμε νὰ πᾶμε πάρα

πέρα στοὺς ὄρισμοὺς αὐτοὺς χωρὶς τὸν κίνδυνο νὰ παρασυρθοῦμε σὲ παραδοξότητες ἢ καὶ σὲ λάθη.

‘Η ἀντίληψη τοῦ «έγώ», τῆς αὐτογνωσίας καὶ τῆς συνείδησης, εἶναι ἐφικτὴ μόνο μέσα στὴν ἀντίληψη τῆς ροῆς τοῦ χρόνου καὶ στὴν «περιστρεφόμενη δίνη αὐτο-αναφορᾶς», ὅπως χαρακτηριστικὰ περιγράφει ὁ D. Hofstadter [13]. ‘Η μελέτη τῆς αὐτοαναφορᾶς στὴ φιλοσοφία, τὶς τέχνες, τὴ λογική καὶ τὰ μαθηματικά, συχνὰ μᾶς ὀδηγεῖ σὲ παραδοξότητες. Δεῖγμα παραδοξότητας ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴν αὐτοανα-φορᾶς στὴν τέχνη εἶναι τὸ ἔργο «ὔδατόπτωση» τοῦ ‘Ολλανδοῦ καλλιτέχνη M. C. Escher, μιᾶς ἀτέρμονης κυκλικῆς διαδρομῆς νεροῦ ποὺ ρέει ἀφ’ ἑαυτοῦ σὲ φαινο-μενικὰ διαφορετικὰ ὑψόμετρα. ’Αλλο δεῖγμα αὐτοαναφορᾶς ἀπὸ τὴ λογική, εἶναι ἡ πρόταση τοῦ εὐρυμαθοῦς Ἐπιμενίδη, ἡ ὅποια παραφρασμένη λέει πώς: «Αὕτη ἡ δήλωση εἶναι ψευδής». ‘Η πρόταση αὕτη δὲν εἶναι οὕτε ἀληθής οὕτε ψευδής. Δὲν μπορεῖ νὰ ἀπαντηθεῖ.

‘Οταν ἀναλογιστεῖ κανεὶς τὴν αὐτογνωσία, ἀνακαλύπτει μιὰ περίεργη σχέση αὐτοαναφορᾶς, γιατὶ βρίσκεται συγχρόνως στὴ θέση τοῦ παρατηρητῆ καὶ τοῦ παρα-τηρούμενου, δηλαδὴ ταυτόχρονα μέσα καὶ ἔξω ἀπὸ τὸν ἑαυτό του. Αὕτη ἡ σχέση μπορεῖ νὰ παρασταθεῖ μὲ τὴν ταινία τοῦ Möbius ποὺ ἔχει μέσα-ἔξω μόνο μιὰ ἔδρα καὶ μιὰ ἀκμή.

Στὴν ἀνθρώπινη συνείδηση ἡ δίνη τῆς αὐτοαναφορᾶς στὴν ἀπόκτηση γνώσης πρέπει νὰ συνοδεύεται ἀπὸ αὐτογνωσία. Δὲν ἀρκεῖ νὰ γνωρίζουμε κάτι, ἀλλὰ πρέπει νὰ ἔχουμε αὐτογνωσία, δηλαδὴ πρέπει νὰ ἔχουμε ἐπίγνωση τῆς γνώσης μας, νὰ ἔχουμε ἐπίγνωση ὅτι γνωρίζουμε, καὶ ὅτι γνωρίζουμε ὅτι γνωρίζουμε, κ.ο.κ. Πολλοὶ φιλόσοφοι συμμερίζονται τὴν ἀποψή τοῦ John Locke (1690) ὅτι «εἶναι ἀδύνατο νὰ ἀντιληφθεῖ κανεὶς κάτι χωρὶς νὰ ἔχει ἐπίγνωση τοῦ ὅ, τι τὸ ἀντιλαμβάνεται», δη-λαδὴ «γνωρίζει ὅτι γνωρίζει,...» [J. R. Lucas, Oxford University].

Θὰ μπορούσαμε νὰ προσθέσουμε ἐδῶ ὅτι μπορεῖ νὰ ἔχει ἰδιαίτερη σημασία ἡ συσχέτιση τῆς αὐτογνωσίας καὶ αὐτοαναφορᾶς μὲ τὴν ἀνάλογη περίπτωση ἀνάδρα-σης καὶ αὐτοσύζευξης στὶς δομές διασκορπισμοῦ, ἡ ὅπως ἀλλιῶς ἀναφέρονται ὡς “καταναλωτικὲς δομές” [14]. Ἔχουμε ἔξετάσει σὲ προηγούμενη διάλεξη τὴ συσχέ-τιση τῆς ἀνάδρασης καὶ τῆς αὐτοσύζευξης τῶν καταναλωτικῶν δομῶν μὲ τὴν αὐτο-οργάνωση, τὴ διαφοροποίηση, καὶ τὴν ἐμφάνιση νέων διλιστικῶν μορφῶν κατὰ τὴν ἔξελικτικὴ πορεία τοῦ σύμπαντος.

## 5. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

Οι θεολόγοι ταυτίζουν τὴν «ψυχὴν» μὲ μιὰ ἀκέραιη πνευματικὴ «οὐσία», ποὺ ἵσως ἐπιβιώνει μετά θάνατο. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ πῶς ἡ σύγχρονη χριστιανικὴ φιλοσοφία ἔχει πρόσφατα συμβιβαστεῖ μὲ τὴν εἰκόνα τοῦ ὁλοκληρωμένου συστήματος ἐγκεφάλου καὶ νοῦ. Ἡ ἐπιβίωση τῆς ψυχῆς ἀναφέρεται στὸν («δυαδισμὸν») σώματος καὶ ψυχῆς, σὰν δύο ξεχωριστὲς ὀντότητες. Δημιουργοῦνται, δημοσιά, βασικὰ ἐρωτήματα: «Πῶς διατηρεῖται ἡ μνήμη, ἡ δύοια στηρίζει τὴν προσωπικὴ ταυτότητα, μετὰ τὴ διάλυση τοῦ ἐγκεφάλου;» Ὑπάρχει κάποιο ἄλλο ἀύλο σύστημα μνήμης τὸ δύοιο λειτουργεῖ σὲ συνάρτηση μὲ τὴν ἀκέραια πνευματικὴ ὀντότητα τῆς ψυχῆς; Πῶς θὰ σχετίζεται ἕνα τέτοιο σύστημα μὲ τὸ χρόνο καὶ τὸ χῶρο; Ἄν μετὰ θάνατο ἡ ψυχὴ δὲν ἔντοπίζεται στὸ χρόνο, θὰ καταφύγουμε στὴν παραδοχὴ μιᾶς ἀχρονῆς καὶ ἀνενεργοῦ ψυχῆς. Ἡ περίεργη ἀποψῆ ὅτι ἡ ψυχὴ μπορεῖ νὰ λειτουργεῖ ἔξω ἀπὸ χῶρο καὶ χρόνο συνεπάγεται πολλὲς δυσκολίες.

Σημαντικοὶ ἐπιστήμονες, μεταξὺ τῶν δύοιων ὁ Alfred North Whitehead, ὁ George Berkeley, ὁ Eugene Wigner καὶ ὁ John Archibal Wheeler, ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ συνείδηση καὶ ὁ φυσικὸς κόσμος συσχετίζονται. Ὁ Basil Hiley καὶ ὁ David Bohm ἀποδίδουν φαινόμενα παράξενης ἀκαριαίας στιγματικῆς συσχετίσεως ἀρχέγονων ὀντοτήτων (π.χ. φωτονίων), ποὺ πιστοποιοῦνται ἀπὸ πειραματικὰ δεδομένα, σὲ μεσολάβηση ἐνὸς ὑποθετικοῦ «κβαντικοῦ δυναμικοῦ» καὶ ταχύτερης ἀπὸ τὸ φῶς «ταχυονικῆς» ἀλληλεπιδράσεως. Τέτοιες ὑποθέσεις, εἴπερ ὁ David Bohm, «μπορεῖ νὰ μὴν ἔξηγοιν τὰ παράξενα φυσικὰ φαινόμενα, ἀλλὰ δείχνουν πῶς θὰ μποροῦσαν νὰ ἔξηγηθοῦν».

## 6. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΑΣ. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΝΟΥ

Κατανόηση τοῦ ἔαυτοῦ μας

Στὴν προσπάθειά μας νὰ κατανοήσουμε τὴν λειτουργία τῆς συνειδήσεως, πρέπει πρῶτα νὰ κατανοήσουμε τὴν ἀμοιβαία ἐπίδραση τοῦ ὑλικοῦ, δηλαδὴ τοῦ ἐνεργειακοῦ ἐπιπέδου τῶν ἐγκεφαλικῶν κυττάρων, καὶ τοῦ λογισμικοῦ ἐπιπέδου τῶν συμβόλων καὶ τῆς πληροφορίας, ἐκεῖ ὅπου δημιουργοῦνται οἱ σκέψεις, οἱ ἰδέες καὶ οἱ ἀποφάσεις. Τὸ ὑλικὸ ἐπίπεδο, τὸ «σῶμα», ὑποστηρίζει τὸ λογισμικὸ ἐπίπεδο, τὸν «νοῦ», τὸ δύοιο μὲ τὴ σειρά του, μὲ ἀνάδραση καὶ αύτοσύευξη, ἐπηρεάζει, τροποποιεῖ καὶ συντηρεῖ τὸ ὑλικὸ ἐπίπεδο τοῦ σώματος καὶ τῶν νευρώνων τοῦ ἐγκεφάλου (ὅπως δείχνει τὸ διάγραμμα).



### Τὸ θεώρημα τοῦ Gödel. Μοντέλο τοῦ νοῦ

Σήμερα ἀποτελεῖ κοινὴ πρακτικὴ νὰ συγκρίνονται οἱ ἐπιδόσεις τῶν ἡλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν μὲ αὐτές τοῦ ἀνθρώπινου νοῦ. Θὰ ρωτοῦσε ἀκόμα κανεὶς ἂν ὑπάρχει κάποιος βασικὸς λόγος ποὺ θὰ ἐμπόδιζε, καταρχῆν, μιὰ ἔξειγμένη μηχανὴ νὰ ἀπολαύσει αἰσθήματα συνείδησης παρόμοια μὲ τὰ δικά μας; Θὰ μποροῦσε, καταρχῆν, ἕνας κατάλληλα προγραμματισμένος ὑπολογιστής νὰ παρουσιάσει ἐλεύθερη βούληση καὶ μιὰ φαινομενικὴ ἐλεύθερία δράσης; Τέτοια ἐρωτήματα ἔχουν ἀντιμετωπιστεῖ μέχρι τώρα μόνο στὶς νουβέλες ἐπιστημονικῆς φαντασίας, ὅπως ἔκεινες τοῦ Issac Asimow (Ρομποτικὲς Ἰστορίες) καὶ τοῦ Arthur Clarke (2001: 'Οδύσσεια τοῦ Διαστήματος'). Θὰ ἔλεγα πώς τὸ θέμα αὐτὸν πρέπει νὰ ἔξεταστεῖ ἀπὸ μᾶς σὲ μιὰ ἔχεωριστὴ διάλεξη, ποὺ ὅμως θὰ συνοδεύεται ἀπὸ ἐλεύθερη ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων. Ἐδῶ νὰ κάνουμε μόνο μερικὲς παρατηρήσεις σχετικὰ μὲ τὶς δυνατότητες καὶ τοὺς περιορισμοὺς τῶν εὑφύων μηχανῶν.

Στὴν προσπάθειά του νὰ συστηματοποιήσει τὴ συλλογιστικὴ διαδικασία μὲ σκοπὸν νὰ διευχρινίσει τὴ λογικὴ βάσην ποὺ στηρίζει τὸ οἰκοδόμημα τῶν μαθηματικῶν, ὁ Ἀυστριακὸς Kurt Gödel ἀπέδειξε τὸ ἐκπληκτικὸ θεώρημα «τῆς μὴ τελειότητας». Μὲ αὐτὸν τὸ σπουδαῖο θεώρημα ἀποδεικνύεται ὅτι μὲ τὸ ἀνακάτωμα ὑποκειμένου καὶ ἀντικειμένου, ἡ αὐτοαναφορὰ μπορεῖ νὰ δῆμηγγήσει σὲ παραδοξότητες ἢ ἀοριστίες. Τὸ γεγονὸς αὐτὸν θεωρήθηκε ὅτι δῆμηγγεῖ σὲ δυμπέρασμα πώς ὁ ἀνθρώπος δὲν θὰ μποροῦσε ποτὲ νὰ κατανοήσει τελείως τὸν νοῦ του, ὥστε νὰ κατασκευάσει κάποιο ἀξιόπιστο μοντέλο του. Ἀκόμη περισσότερο, τὸ θεώρημα τοῦ Gödel ὑποδηλώνει ὅτι κανένας ὑπολογιστής, προγραμματισμένος νὰ λειτουργεῖ μέσα σὲ ἕνα σταθερὸ πλαίσιο ἀξιωμάτων, ὅσο πολύπλοκος καὶ ἀν εἶναι, δὲν μπορεῖ νὰ ἀποδείξει στὸν ἔαυτό του ἀλήθειες γιὰ τοὺς ἀριθμοὺς ποὺ ἀνθρώπινα ὄντα μποροῦν νὰ ἀνακα-

λύψουν. 'Ο νοῦς δὲν λειτουργεῖ μέσα στὸ πλαίσιο κάποιου λογικοῦ ἀξιωματικοῦ συστήματος καὶ καμιὰ μηχανὴ δὲν μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει ἵκανοποιητικὸ μοντέλο τοῦ νοῦ. Τὸ ζητούμενο μοντέλο τοῦ νοῦ πρέπει νὰ εἶναι ἀνοικτό σὲ νέες ἐμπειρίες, νὰ ἔχει τὴν ἵκανότητα νὰ προσαρμόζεται, νὰ ἐκτελεῖ ἐπαγγωγικὴ συμπερασματολογία καὶ νὰ μαθαίνει ἀπὸ τὰ λάθη του, καὶ τέλος νὰ εἶναι ἵκανον νὰ ἀλλάζει τὴν ἐσωτερικὴ δομή του καὶ τὴν λειτουργικότητά του, καὶ νὰ ἀνακαλύπτει καὶ νὰ ἐντάσσει νέα ἀξιώματα τῆς λειτουργίας του ὡς ἀποτέλεσμα ἐμπειρίας στὴν ἐπεξεργασία τῶν πληροφοριῶν. 'Ο νοῦς δὲν μπορεῖ νὰ ἔξηγηθεῖ ὡς μηχανή.

Πέραν, ὅμως, καὶ ἀπὸ τὴν ἀνωτερότητα τοῦ νοῦ σὲ ἀφηρημένα μαθηματικά, ὑπάρχουν καὶ οἱ ἴδιαιτερες ἰδιότητες τῆς ἐκτίμησης τοῦ ὥραίου, τῆς ἡθικῆς, τῆς ἀγάπης, τοῦ χιοῦμορ, κ.ο.κ., οἱ ὄποιες θεωροῦνται μαρτυρίες ἐνὸς μὴ μηχανιστικοῦ νοῦ. Βέβαια, ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, πολλοὶ ἐπιστήμονες, ὅπως ὁ Hoßstadter, ἐπισημαίνουν πώς οἱ ἵκανότητες τοῦ ὑπολογιστῆς ὑπερβαίνουν αὐτές τοῦ νοῦ στὴν ἀνακάλυψη πολύπλοκων μαθηματικῶν ἀληθειῶν. 'Εκεῖνο ποὺ φαίνεται βέβαιο καὶ ποὺ μᾶς ἀφορᾶ ὡς πρὸς τὸ θέμα τῆς σημερινῆς διάλεξης, εἶναι πώς μόνο ὅταν κατανοήσουμε τὸ μυστικὸ τοῦ χρόνου, ἵσως μπορέσουμε νὰ ξεδιαλύνουμε τὰ φαινόμενα τοῦ νοῦ καὶ τῆς συνειδήσεως.

#### 7. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ «ΕΓΩ»

"Αν ἡ δημιουργία μηχανικοῦ προτύπου τοῦ νοῦ φαίνεται νὰ εἶναι ἀσύλληπτη, διάφοροι φιλόσοφοι καὶ ἐπιστήμονες προβληματίζονται μὲ τὶς δυνατότητες «ἀντιγραφῆς καὶ μεταφορᾶς» τοῦ «ἐγώ». Μολονότι ἡ μεταμόσχευση τοῦ ἐγκεφάλου βρίσκεται ἀκόμα πολὺ μακριὰ ἀπὸ τὶς δυνατότητες τῆς τεχνολογίας μας, ἔνα τέτοιο ἐγχείρημα δὲν ἀντιβαίνει, καταρχήν, τοὺς γνωστοὺς νόμους τῆς ἐπιστήμης καὶ καμιὰ, λογικὴ αἰτία δὲν ἀποκλείει τέτοια πραγματοποίηση.

"Ἐνα ἐρώτημα ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ διατυπωθεῖ εἶναι ὃν ἔνας ἐγκέφαλος, μεταμοσχευμένος σὲ κάποιο χωριστὸ κατάλληλο σύστημα ὑποστήριξης καὶ συνδεδεμένος μὲ τὸ σῶμα μὲ τὴν βοήθεια ραδιοεπικοινωνίας, θὰ διατηροῦσε ἀνέπαφη τὴν αἰσθηση τῆς προσωπικῆς ταυτότητας καὶ τῆς ἔξαρτήσεως ἀπὸ τὸ ὑπόλοιπο σῶμα. 'Ακόμη, ποία θὰ ἥταν ἡ μεταμόρφωση ποὺ θὰ προέκυπτε ἀπὸ μία μεταμόσχευση τοῦ ἐγκεφάλου σὲ ἄλλο ἀνθρώπινο σῶμα, τοῦ ἕδιου ἢ ἀντίθετου φύλου, ἢ καὶ σὲ σῶμα κάποιου ζώου; Ποιὲς μνῆμες θὰ ἐπιβίωναν στὶς ἐμπειρίες τοῦ νέου σώματος; Οἱ προεκτάσεις τέτοιας σκεπτικῆς εἶναι τρομακτικές.

'Αντιγραφὴ τοῦ «ἐγώ»

Μπορεῖ, ὅμως, νὰ σκεφτεῖ κανεὶς καὶ μιὰ ἄλλη δυνατότητα ἀντιγραφῆς τοῦ «ἐγώ», ὃν ἥταν δυνατὸ νὰ ἀντιγραφεῖ ὅλο τὸ πληροφοριακὸ περιεχόμενο τοῦ ἐγκε-

φάλου, δηλαδή τὸ κωδικοποιημένο πληροφοριακὸ ἀπόθεμα ποὺ εἶναι ἀποτυπωμένο στὴ δομὴ καὶ τὴ λειτουργικότητα τῶν νευρώνων του ἐγκεφάλου, στὶς διασυνδέσεις τους καὶ τὶς ἐπικοινωνιακὲς ὑποδομές. Σὲ μιὰ τέτοια περίπτωση, τὸ «ἐγώ» σας, ἐσεῖς, θὰ ἐπιβιώνατε μέσα στὸν ὑπολογιστή, μέσα στὰ γνωστὰ μαγνητικὰ ἢ ὅπτικά, ἢ ἄλλα φυσικὰ μέσα ἀποθήκευσης τῆς πληροφορίας; Θὰ ἥτταν δυνατὸ νὰ ὑπάρχουν πολλαπλὰ ἀντίγραφα τοῦ δικοῦ σας ἐγώ; Οἱ ὄντως τρομακτικὲς αὐτὲς ἰδέες ποὺ συντηροῦν τὴν ἐλπίδα νὰ δοθεῖ κάποτε ἐπιστημονικὴ ἔννοια στὴν ἀθανασία (όχι ἀπλὰ τὴν κλωνοποίηση), δείχνουν ὅτι τὸ βασικὸ συστατικὸ τοῦ πνεύματος πρέπει νὰ εἶναι ἡ πληροφορία.

Ποῦ ἐδρεύει τὸ «ἐγώ»;

“Αν ὅμως εἶναι δυνατὴ ἡ πληροφοριακὴ ἀντιγραφὴ ἢ δοποίᾳ θὰ ἐπιτρέψει στὸ «ἐγώ» νὰ «τρέξει» τὸ λογισμό του σὲ διαφορετικὲς ὑλικὲς ὑποδομές, τί μπορεῖ νὰ συμβαίνει στὸ ἐγώ κατὰ τὴν περίοδο τῆς ἀποθήκευσής του; “Οταν μιὰ δργήστρα σταματήσει νὰ παιζεῖ μιὰ συμφωνία τοῦ Μπετόβεν, αὐτὴ παύει νὰ ὑπάρχει; Εἴναι μιὰ συμφωνία ἔνα αἰώνιο δημιούργημα ποὺ ὡς πρὸς τὴν ἀντίληψη τοῦ χρόνου ὑπάρχει μόνο στὸ χρονικὸ διάστημα ποὺ ἡ συμφωνία ὑλοποιεῖται ἀπὸ μιὰ δργήστρα; ”Αν ἔνας ὑπολογιστὴς σταματήσει νὰ τρέχει κάποιο λογισμικό, αὐτὸ παύει νὰ ὑπάρχει; ”Οταν τὸ σῶμα καταστραφεῖ μὲ τὸ θάνατο, δὲ νοῦς, ἡ συνείδηση, ἡ ψυχὴ παύει νὰ ὑπάρχει; Μπορεῖ ἡ ψυχὴ αὐτὴ νὰ «ξανατρέξει» μὲ μετενσάρκωση σὲ κάποιο ἄλλο σῶμα, στὸ δικό μας Σύμπαν ἢ σὲ κάποιο ἄλλο ποὺ ἐμεῖς δὲν ἀντιλαμβανόμαστε, καὶ ἵσως σὲ κάποια ἄλλη ἐποχή; Ποῦ θὰ βρίσκεται στὸν ἐνδιάμεσο χρόνο; Ποῦ βρισκόταν ἡ ψυχὴ σας πρὶν ἀπὸ τὴ γέννησή σας; Οἱ ἐπιπτώσεις τέτοιων ἀποκαλύψεων θὰ εἶναι ἐνδιαφέρουσες καὶ ἵσως συγκλονιστικὲς γιὰ τὴ θρησκευτικότητα τοῦ ἀνθρώπου.

## 8. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

‘Η νέα Φυσική, ἐνισχυμένη μὲ τὶς ἔννοιες καὶ τὰ ἐργαλεῖα τῆς ἐπιστήμης τῆς πληροφορικῆς, μᾶς ἀποκαλύπτει ὅλο καὶ πιὸ ἐπίμονα πὼς ἡ Φύση λειτουργεῖ μέσα ἀπὸ ἐμᾶς, καὶ πὼς ἡ ἐνότητα τοῦ Σύμπαντος καὶ ἡ ἀέναη Δημιουργία, μᾶς ἀποκαλύπτεται μέσα ἀπὸ τὴν ἴκανότητα τῆς συνειδησιακῆς κατανόησης καὶ εὖαισθησίας. Σήμερα ἀναζητοῦμε μιὰ ἐπιστημονικὴ κατανόηση ἢ δοποίᾳ νὰ προσιδιάζει στὴν συνειδησιακή μας ὑπαρξὴ καὶ τὴ σχέση της μὲ τὴ φυσικὴ ὑπόσταση καὶ τὴν «όλογραφικὴ» λειτουργία τοῦ Σύμπαντος. ”Ισως στὴν πορείᾳ αὐτὴ νὰ χρειαστεῖ νὰ λάβουμε ὑπὸ δψη καὶ τὰ δύο μᾶς λένε οἱ αἰσθήσεις μας γιὰ τὸ χρόνο καὶ περιγράφουν οἱ ποιητὲς καὶ οἱ καλλιτέχνες γιὰ χιλιάδες χρόνια.

’Αναζητοῦνται σήμερα ἀνοίγματα πρὸς μιὰ νέα ἐπιστήμη τοῦ νοῦ καὶ τῆς ὑλῆς, πρὸς μιὰ μὴ-ὑπολογιστικὴ (non-computational), μὴ-ἀλγορίθμικὴ ἐπιστήμη, μιὰ

«έπιστημη τοῦ συνείδητοῦ γίγνεσθαι», ή όποια θὰ ἔρμηνει τὴν νοημοσύνη καὶ τὴν εὐαισθησία μὲ ἀρχὲς καὶ νόμους ποὺ ՚σως ἐπεκτείνονται πέρα ἀπὸ τὴν καθαρὰ λογικὴ ἐπιχειρηματολογία καὶ τὶς ἀλγοριθμικὲς διαδικασίες ἐνὸς συμβατοῦ ὑπολογιστικοῦ συστήματος, τῆς γνωστῆς μηχανῆς Turing. Ἡ ἐπιστήμη τοῦ συνείδησιακοῦ γίγνεσθαι, ποὺ θὰ σηματοδοτήσει τὸν 21ο αἰώνα, θὰ ξεκινήσει μὲ μιὰ βαθύτερη κατανόηση τῆς σπουδαιότητας τῆς ἱεραρχίας στὴν Φύση. Στὰ ἐπάλληλα ἐπίπεδα αὐξανόμενης πολυπλοκότητας καὶ ὀλιστικῆς μορφογενέσεως, ἀπὸ τὶς ἀρχέγονες ἄϋλες καὶ ἀφηρημένες δοντότητες τῶν κουάρκς, ἡλεκτρονίων καὶ νετρινῶν, μέχρι τὰ ἀνώτερα ἐπίπεδα τῆς ἐξελικτικῆς δημιουργίας διλιστικῶν ίδιοτήτων, ὅπως ἡ ζωὴ καὶ ἡ νόηση, θὰ ἀναζητηθοῦν οἱ πιθανὲς σχέσεις ἀνάμεσα στὴν ὑποκειμενικὴ καὶ τὴν ἀντικειμενικὴ πραγματικότητα, ἀνάμεσα στὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα.

Ἡ ἴδεα ὅτι ἡ συνείδηση μπορεῖ νὰ ἐπιδρᾷ στὴν ὕλη, σήμερα ξενίζει τὴν μεγάλη πλειοψηφία τῶν ἐπιστημόνων ποὺ ἔχουν συνηθίσει στὶς μηχανιστικὲς καὶ τὶς ἐμπειρικὲς προσεγγίσεις στὴν ἐπιστημονικὴ ἔρευνα, τὶς ἐπιστημονικὲς προσεγγίσεις πού, παραδοσιακά, ἔχουν ἐξορχίσει τὸ φάντασμα τῆς συνείδησης ἀπὸ τὴν διατύπωση τῶν νόμων τῆς Φυσικῆς. Νὰ σημειωθεῖ ἐδῶ πώς τὸ πλαίσιο τοῦ χωρόχρονου, μέσα στὸ ὅποιο λειτουργοῦν τὰ φαινόμενα τῆς ὕλης καὶ τῆς γεωμετρίας τῶν δυνάμεων ποὺ περιγράφουν οἱ φυσικὲς θεωρίες τοῦ αἰώνα μας, αὐτὸς εἶναι τόσο μυστηριώδες καὶ ἀσύλληπτο ὅσο καὶ τὸ φαινόμενο τῆς συνείδησης ποὺ παράγεται μέσα σὲ αὐτό.

Σήμερα, ἡ πρόταση νὰ ἐπανεξεταστεῖ ἡ σχέση μεταξὺ τῆς ἀποκαλούμενης ἀντικειμενικῆς πραγματικότητας καὶ τῆς συνείδησης, ἀποτελεῖ μιὰ ριζικὴ ἀπόκλιση ἀπὸ τὴν παραδοσιακὴ νοοτροπία τῆς Φυσικῆς. Οἱ σχέσεις ἀνάμεσα στὴν ὕλικὴ ὑπόσταση, τὶς μοριακὲς κινήσεις, τὴν βιοχημεία τῶν κυττάρων τοῦ ἐγκεφάλου, τοὺς χτύπους τῆς καρδιᾶς μας, ἀπὸ τὸ ἔνα μέρος, καὶ στὸ συνείδησιακὸ «λογισμικὸ» ποὺ ὑπογραμμίζει τὴν ὕπαρξη, τὸν νοῦ, τὶς μνῆμες καὶ τὴν «ροή τοῦ χρόνου», ὅλα αὐτὰ ποὺ καθορίζουν τὸ «έγώ», τὴν αἰσθητικὴ ἐκτίμηση καὶ τὴν αἰσθηση τοῦ δικαίου καὶ τῆς ἡθικῆς, ἀπὸ τὸ ἄλλο, αὐτές οἱ σχέσεις ἀνάμεσα στὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχή, ποὺ ἔχουν ἀπασχολήσει τοὺς φιλοσόφους καὶ τοὺς θεολόγους ἐπὶ χιλιετίες, τώρα, στὴ δύση τῆς 2ης χιλιετίας μετὰ Χριστόν, μπαίνουν στὸ διπτικὸ πεδίο τῆς κραντικῆς φυσικῆς καὶ τῆς ἐπιστήμης τῆς πληροφορίας καὶ ἡ ἔρευνά τους φαίνεται νὰ μᾶς ὁδηγεῖ στὴν ἀναζήτηση μιᾶς νέας ἐπιστήμης τοῦ φυσικοῦ κόσμου, μιᾶς ἐπιστήμης ποὺ θὰ περιλαμβάνει καὶ τὴ συνείδηση, ὅχι ἀπλὰ ὡς θεατή, ἀλλὰ ὡς βασικὸ ἥθοποιό, στὴ διαμόρφωση τοῦ κόσμου ποὺ ζοῦμε καὶ τῆς ἀντίληψης τῆς ὕπαρξής μας.

Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν προσοχή σας.

## ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Π. Α. Λιγομενίδης «Πληροφορική: 'Εννοιες και Τεχνολογία», ΠΑΑ, 69 (1994), Β' τεῦχος σελ. 127.
2. Π. Α. Λιγομενίδης, «Περιπλανήσεις και 'Αναζητήσεις με τὸ λυχνάρι τῆς Πληροφορίας», ΠΑΑ, 69 (1994), Β' τεῦχος, σελ. 385.
3. Π. Α. Λιγομενίδης, «Πληροφορία και Φυσική», ΠΑΑ, 70 (1995), Β' τεῦχος σελ. 385.
4. Π. Α. Λιγομενίδης, «'Ανάδυση Μορφῶν, Κωδίκων και Πληροφορίας στὸν Φυσικό, Βιολογικὸν και Νοητικὸν Κόσμο», ΠΑΑ, 71 (1996), Β' τεῦχος, σελ. 73.
5. Π. Α. Λιγομενίδης, «Πληροφορία, Φυσική και Συνείδηση: Μυστικιστικὴ Σχέση;», ΠΑΑ, 71 (1996), Β' τεῦχος, σελ. 193.
6. Π. Α. Λιγομενίδης, «Ἡ ἔννοια τῆς ἀλήθειας στὴν θρησκεία και τὴν ἐπιστήμη», ΠΑΑ, 71 (1996), Β' τεῦχος, σελ. 459.
7. Π. Α. Λιγομενίδης, «Μορφογένεση: Τὸ γίγνεσθαι τοῦ φυσικοῦ κόσμου», ΠΑΑ, 72 (1997), Β' τεῦχος.
8. D. Bohm, Causality and Chance in Modern Physics, Univ. of Philadelphia Press, 1971.
9. D. Bohm, Wholeness and the Implicate Order, Routledge and Kegan Paul, 1980.
10. D. Bohm & B. Hiley, The Undivided Universe, Routledge, London, 1994.
11. Freeman Dyson, «Time without end: physics and biology in an open Universe», Reviews of Modern Physics 51, 447, 1979.
12. Rupert Sheldrake, The Presence of the Past, Times Books, New York, 1988.
13. Douglas Hofstadter, Gödel, Escher, Bach, Basic Books, 1979.
14. I. Prigogine, Feedback and autocoupling in dissipative structures.