

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 28ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1997

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗ

ΦΡΑΝΤΣ ΣΟΥΜΠΕΡΤ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΠΑΛΛΑΝΤΙΟΥ

‘Ο αιώνας, πού σὲ μερικὰ χρόνια μᾶς ἀφήνει, ἔνας αιώνας ταραγμένος ἀπὸ τοὺς δυὸ παγκόσμιους, ἢ τοὺς πολλοὺς τοπικοὺς πολέμους, ἀλλὰ μαζὶ καὶ πλουτισμένος ἀπὸ τὶς προόδους τῶν θετικῶν κυρίως ἐπιστημῶν, θὰ μπορούσαμε μὲ βεβαιότητα νὰ ἴσχυρισθοῦμε δτὶ σημάδεψε γερὰ στὸ πέρασμά του, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, καὶ τὸν τρόπο ζωῆς καὶ σκέψης τοῦ ἀνθρώπου. Οἱ ἀναφερθεῖσες πρόδοι μπορεῖ νὰ τὸν ἔξυπηρέτησαν μὲ τὶς νέες τεχνικές τους δυνατότητες σὲ διάφορους τομεῖς τῆς ζωῆς του, ταυτόχρονα ὅμως τὸν ἔχαναν συχνὰ νὰ προβληματίζεται στὸν πνευματικὸ τομέα, ἔξαιτίας, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, καὶ τῆς κακῆς χρήσης τῶν νέων τεχνικῶν ἐπιτευγμάτων.

’Ακόμη τὸν ὁδήγησαν βαθμιαῖα στὴν ἐγκατάλειψη, τὴν ἀγνόηση, μέχρι σὲ μερικὲς περιπτώσεις καὶ τὴν ἔξοντωση τῆς ἔννοιας τῆς ἡθικῆς παρουσίας στὴ ζωή του, ἀφοῦ παραμελήθηκαν, μέχρι καὶ καταργήθηκαν οἱ ἀνθρωπιστικές του σπουδές, μὲ τὶς πνευματικὲς καὶ ἡθικὲς προτροπές τους. Αὐτές, μὲ τὶς ὁποῖες εἶχαν γαλουχηθεῖ γενιές καὶ γενιές ἐπὶ αἰώνες, γιὰ νὰ μᾶς κληροδοτήσουν τὰ ἀξεπέραστα προϊόντα τοῦ πνεύματος καὶ τῆς τέχνης τους, ἀπὸ τὰ ὅποια ἔξακολουθοῦμε νὰ τρεφόμαστε πνευματικὰ καὶ ψυχικά. Γιατὶ δ αιώνας, στὸν ὅποιο ζήσαμε καὶ ζοῦμε γιὰ λίγο ἀκόμη, δὲν χαρακτηρίστηκε μόνο ἀπὸ τὶς νέες τεχνικές ἐπιτεύξεις του, ἀλλὰ παράλληλα καὶ ἀπὸ τὴν ἀνησυχία τῆς ἀναζήτησης νέων δρόμων στὸν τομέα τῆς τέχνης. Σὲ μικρὰ σχετικὰ διαστήματα προβλήθηκαν νέες θεωρίες, κινήματα, ἀπόψεις, προτάσεις, σχολές, γεγονός ποὺ δείχνει τὴν ὁλοφάνερη ἀνάγκη τῆς κάθε ἐπόμενης ἀναζήτησης, ἀφοῦ ἡ κάθε προηγούμενη φαίνεται πώς δὲν διέθετε τὰ ἐπαρκῆ ἐκεῖνα στοιχεῖα, ποὺ θὰ τὴν ἔκα-

ναν ίκανη νὰ πείσει τὸν φυσικὸν ἀποδέκτη τῆς, τὸ κοινό, καὶ νὰ στεργιώσει γιὰ ἔνα μεγάλο πάλι διάστημα, καθὼς γινόταν πάντα παλαιότερα μὲ τὴν παρουσία μιᾶς νέας μεγαλοφυΐας, ποὺ θὰ ἔχάραζε τοὺς νέους δρόμους στὸν τομέα τῆς τέχνης τῆς.

Εἰδικότερα γιὰ τὴ μουσική, ἡ δημιουργικὴ τῆς πλευρὰ πέρασε καὶ περνᾶ σὲ ὅλο τὸν κόσμο, στὸν αἰῶνα μας, μιὰ περίοδο ἀναζήτησης καὶ μιᾶς συζητούμενης, στὰ τώρα ἀποτελέσματά της, προσπάθειας ἐπιβολῆς μιᾶς νέας μορφῆς τῆς τέχνης, ἀποδεκτῆς τουλάχιστον ἀπὸ τὴν πλειοψηφία τῆς μουσικῆς οἰκογένειας. Εἶναι βέβαιο πώς κάποια μέλλουσα μεγαλοφυΐα καὶ ἔδω θὰ κατορθώσει νὰ ἐπιβάλει τὴν νέαν αἰσθητικὴν παρουσία τῆς μουσικῆς στὰ χρόνια ποὺ θὰ διαδεχτοῦν τὸν αἰῶνα μας.

Τὴν ἀνάγκην αὐτὴν τῆς ἀλλαγῆς τὴν ἐπιβάλλει κατὰ μεγάλα χρονικὰ διαστήματα ὁ ἀνθρώπινος νοῦς καὶ ἡ συνεχῶς ἀνανεούμενη αἰσθητικὴ του ἀπαίτηση. Ὡς τώρα, ὅμως, ίδιας ὑστερα ἀπὸ τὸν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ἡ ἀλματώδης ἀνάπτυξη τῆς τεχνολογίας δὲν ἀφησε ἀνεπηρέαστη καὶ τὴν τέχνην τῶν ἥχων. Ἡ μὲ τὸ πέρασμα τοῦ χρόνου κυριαρχικὴ παρουσία τῶν σχετικῶν μηχανημάτων, ὑποχρέωσε τὸν ἀνθρωπο, ποὺ ὁ ἵδιος τὰ ἐπινόησε, νὰ ἀποδεχθεῖ τώρα τὴν εἰσχώρησή τους παντοῦ, μέχρι καὶ στὴν περιοχὴ τῆς δικῆς του μουσικῆς πρωτοβουλίας, ποὺ κάποτε ἐθεωρεῖτο ἀπρόσιτη, ὡς ἀτομική. Ἀκόμα περισσότερο, ἡ δύναμη καὶ ἡ τεχνικὴ ἰκανότητα τῆς μηχανῆς ἔγινε τόση καὶ τέτοια, ὥστε νὰ παρουσιάζεται σὰν νὰ ὑποκαθιστᾶ ἀκόμη καὶ τὸ μουσικὸν ἔνστικτο, μὲ ἔνα νέο εἶδος μουσικῆς ἔκφρασης. Μιᾶς ἔκφρασης, γιὰ τὴν δύοις ἶσως τώρα —καὶ ἀκόμα περισσότερο στὸ μέλλον— δὲν θὰ ἀπαιτεῖται, ὅπως πρίν, κάποια ίδιοφυΐα, κάποιο ἔστω μικρὸ μουσικὸ τάλαντο, ἀλλὰ μόνο ἔνας χειρισμός, προσιτὸς σὲ κάθε ἀνθρώπινο χέρι, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἀνήκει σὲ ὅποιονδήποτε ἀνθρωπο. Στεκόμενοι τώρα μπροστά στὶς μηχανές, ποὺ ἔχουν τὴ δυνατότητα, μὲ ἀνεπαίσθητη ἀνθρώπινη συμβολή, νὰ «παράγουν» μουσική, μοιραῖται ἀναλογικόμαστε τί θὰ σημάνει αὐτὸν γιὰ τὸ μέλλον, ὅχι μόνο τῆς μουσικῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ καὶ γενικότερα κάθε ἄλλης ὑποκατάστασης τῆς διαφορᾶς τοῦ πνεύματος καὶ τῆς ψυχῆς του, ἀπὸ ἀξιοθαύμαστα, κατὰ τὰ ἄλλα, μηχανικὰ προϊόντα προκατασκευασμένων ίδιοτήτων καὶ ἰκανοτήτων νὰ μετατρέπουν τὸν ἀνθρωπο σὲ ὑπηρέτη καὶ οὐραγό τους...

Εὔλογα ὅμως μπορεῖ νὰ διερωτηθεῖ ὁ ἀκροατὴς τί σχέση ἔχουν ὅλα αὐτὰ μὲ τὸν Σοῦμπερτ, γιὰ τὸν δύοιον ἥρθε ν' ἀκούσει γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του, στὰ διακόσια χρόνια ἀπὸ τὴ γέννησή του. Ἀναφέρθηκαν ὅλα αὐτά, ἀκριβῶς ἐπειδὴ δὲν ἔχουν καμμιὰ σχέση μὲ τὸν Σοῦμπερτ καὶ τὴν ἐποχή του. Ἐχουν ὅμως σχέση μὲ ἐμάς, μὲ τὸν σημερινὸ ἀνθρωπο, ποὺ στὸ φυσικὸ ἐσωτερικό του περιεχόμενο, ὑλικὸ ἢ ἄυλο, δὲν διαφέρει ὡς κατασκευὴ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τῶν προηγγεντων αἰώνων. Μὲ τὸ πέρασμα, ὅμως, τοῦ χρόνου, οἱ μεσολαβήσασες ἀλλαγὲς μὲ τὰ πιὸ ἔξελιγμένα τεχνικὰ

μέσα ἀντιμετώπισης τῆς ζωῆς, ἐπέφεραν μοιραῖα καὶ τὴν ἀναπόφευκτη ἀλλαγὴ τῆς νοοτροπίας τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου ποὺ προβάλλεται καὶ προβάλλει κυρίως τὶς νοητικές του ἐφευρετικές δυνατότητες, ὅχι βέβαια εἰς ὅφελος τοῦ ἄλλου, τοῦ ψυχικοῦ καὶ συναισθηματικοῦ του κόσμου, ποὺ ἡ φύση ἔχει κρύψει μέσα του. ‘Ἐνδει κόσμου, ποὺ ἀπὸ τὴν κατασκευή του περιμένει πάντα κάποια ἔξωτερικὰ ἐρεθίσματα γιὰ νὰ ἐκδηλωθεῖ, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐκδηλώσει ἀκόμα καὶ τὴ διαφορὰ τοῦ ψυχισμοῦ καὶ τῆς πνευματικότητάς του ἀπὸ τὸ ἄλλο ζωϊκὸ βασίλειο, μὲ τὸ όποιο τοῦ τάχθηκε νὰ συγκατοικεῖ πάνω στὴ Γῆ.’ Ετσι, δὲν ἔπαψε καὶ δὲν θὰ πάψει ποτὲ νὰ ἔχει τὴν ἀνάγκην ὃ ποτεῖται καὶ τὴν ἄλλη τροφή του, γιὰ νὰ σιτίζεται ψυχικά καὶ πνευματικά ἀπὸ κάθε μεγάλο δημιουργὸ τῆς τέχνης, ἔστω καὶ ἀν ἀνήκει σὲ περασμένους αἰῶνες, ἀφοῦ ἡ τέχνη του στάθηκε ἵκανη νὰ ἐπιζήσει μὲ τὴ διαχρονικότητα ἐκείνη, ποὺ ἔχάρισε σὲ κάθε μεγάλο καλλιτέχνη ἀπὸ τὴν γέννησή του δ Θεός. Καὶ αὐτό, σὲ πεῦσμα τῶν καιρῶν, ποὺ ἡ πρωτοπορία τῆς καρδιᾶς γιὰ τὴ δημιουργία τῆς τέχνης φαίνεται νὰ ἔχει καμφθεῖ, παραχωρώντας τὴ θέση της, συχνότερα τώρα, στὸν ὑπολογισμὸ ποὺ ἐπιβάλλει δ πρακτικὸς νοῦς, κάτι ἀντίστοιχο μὲ τὸν ὑπολογισμὸ ποὺ ἐπιβάλλουν οἱ σημερινὲς ἀνάγκες τῆς καθημερινότητας τοῦ ἀνθρώπου.

Τότε στὰ χρόνια τοῦ Σοῦμπερτ, οὗτε ὁμοίως μποροῦσε νὰ περάσει ἀπὸ τὸ ἀνθρώπινο μυαλό, πώς μπορεῖ νὰ «κατασκευαστεῖ» μουσική. Τὸ χάρισμα τῆς μουσικῆς δημιουργίας, ιρυμμένο μέσα στὸν προικισμένο ἀπὸ τὴ φύση αὐτὸν ἀνθρωπο, ὀθοῦσε σὲ συνεργασία τὴν ψυχὴν καὶ τὸ πνεῦμα του, γιὰ νὰ δώσουν, ὡς ἀπόσταγμα αὐτῆς τῆς σύμπραξης, τὸ μουσικὸ ἔργο. Οἱ μηχανὲς ὑπῆρχαν τότε μόνο γιὰ ἔξυπηρέτησή του, ἔστω καὶ περιορισμένη, στὴ ζωή του.

Σὲ μιὰ τέτοια ἐποχὴ ἔζησε καὶ δ Σοῦμπερτ. Στὰ χρόνια ἐκεῖνα, στὶς 9 Οκτωβρίου τοῦ 1808, ἔνα παιδάκι ἔντεκα μόλις χρόνων, μὲ σγουρὰ μαλλιά, ποὺ πλαισίωναν δυὸ ἐκστατικὰ μάτια, παρουσιάστηκε στὶς εἰσιτήριες ἔξετάσεις τοῦ ’Ωδείου τῆς Βιέννης. Εἶχε ξεκινήσει καὶ ἐρχόταν ἀπὸ τὴν «Πύλη τοῦ Οὐρανοῦ». Δὲν μιλῶ συμβολικά. Ετσι, κατὰ θεϊκὴ παραχώρηση, λεγόταν τὸ προάστιο τῆς Βιέννης, δπου γεννήθηκε καὶ ζοῦσε μὲ τὴ φτωχή του οἰκογένεια: Himmelpfortgrund.

Εἶναι μᾶλλον βέβαιο, πώς ἡ φτωχικὴ καὶ ἐπαρχιώτικη ἐμφάνιση τοῦ παιδιοῦ δὲν θὰ ἐντυπωσίασε τοὺς συνυποψηφίους του τῆς αὐστριακῆς πρωτεύουσας. ‘Οταν δημιωσε τὸ εἶδαν νὰ κάθεται στὸ πιάνο καὶ νὰ ἐκτελεῖ τὰ δύσκολα κομμάτια, ποὺ εἶχε δρίσει ἡ ’Εξεταστικὴ ’Επιτροπή, ἡ προηγουμένη ἐντύπωση ἀλλαζε ἀπότομα, γιὰ νὰ μεταβληθεῖ σὲ θαυμασμό, ἐνῶ τὰ θερμὰ συγχαρητήρια τοῦ προέδρου τῆς ἐπιτροπῆς ἐπισφράγιζαν τὴν ἐπιτυχία τοῦ μικροῦ στὶς ἔξετάσεις. Τὸ παιδί αὐτὸν ρώτησαν κι ἔμαθαν πώς λεγόταν Φράντς Πέτερ καὶ τὸ ἐπώνυμο Σοῦμπερτ.

Γεννήθηκε στὶς 31 Ιανουαρίου τοῦ 1797. Τριάντα ἔνα χρόνια μετὰ τὴ γέννησή

του, τὸ 1828, ὁ βιεννέζος ποιητής Γκριλλπάρτσερ θρηνοῦσε μὲ τὰ παρακάτω λόγια, δονούμενα ἀπὸ ἄμετρη ἀγάπη καὶ φλογερὸ ποιητικὸ πάθος, τὴν δριστικὴν ἀποχώρηση ἀπὸ τῇ ζωῇ τοῦ γλυκόλαλου ἀγδονιοῦ τῆς Βιέννης. "Ελεγε:

"Ο τελευταῖος δάσκαλος τῆς τέχνης τοῦ τραγουδιοῦ, ὁ γλυκὸς ποιητὴς τῶν παλλομένων φθόγγων, ἐκεῖνος ποὺ δέχτηκε καὶ αὔξησε τὴν δοξασμένη καὶ ἀθάνατη κληρονομιὰ τοῦ Χαῖντελ καὶ τοῦ Μπάχ, τοῦ Χάϋντη καὶ τοῦ Μότσαρτ, σταμάτησε νὰ ζεῖ, καὶ μεῖς ἀπομείναμε νὰ κλαῖμε πλάι στὶς συντριμμένες χορδὲς τῆς λύρας του". Καὶ εἶναι τοῦ Γκριλλπάρτσερ ἐπίσης τὰ λόγια ἐκεῖνα, ποὺ σκαλίστηκαν στὸν τάφο τοῦ Σοῦμπερτ, λόγια γεμᾶτα πίστη, θαυμασμὸ καὶ ἀπελπισία:

"Ἡ μουσικὴ ἔχει ἐνταφιάσει ἐδῶ ἔνα πλούσιο θησαυρὸ καὶ μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ ὠραῖες ἐλπίδες. Ἐδῶ ἀναπαύεται ὁ Franz Schubert. Γεννήθηκε στὶς 31 Ιανουαρίου 1797. Πέθανε στὶς 19 Νοεμβρίου 1828, σὲ ἡλικία 31 ἐτῶν".

Σὲ τρυφερὴν ἀκόμα ἡλικία, σὰν σ' ἐκείνη ποὺ ὁ Μότσαρτ πρωτοεμφανίστηκε ὡς παιδὶ-θαῦμα, ὁ Σοῦμπερτ ἥταν κιόλας ἀπὸ τὴ φύση του κάτοχος πολλῶν στοιχείων ποὺ ἀφοροῦσαν τὴ μουσική. Ἡταν, θὰ ἔλεγε κανείς, παιδὶ καὶ δάσκαλος μαζί. Ὁ Χόλτσερ, ποὺ εἶχε ἀναλάβει τὴ διδασκαλία του, τὸ ἐβεβαίωνε: «"Οταν ἥθελα νὰ τοῦ διδάξω κάτι νέο, πάντα αὐτὸς τὸ ἥξερε. Ἀκολουθοῦσε τὴν δημιουργική του φλέβα καὶ τὴν φυσική του ὀθηση, πρὶν ἀκόμα διδαχθεῖ τοὺς τύπους, μὲ τοὺς ὅποίους θὰ ἔπρεπε νὰ ἐκδηλώνεται ἡ τέχνη του». Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸς καὶ μὲ τὶς δυνατότητες ποὺ τὸν ἐπροίκισεν ἡ φύση, τὸ παιδὶ ἐκεῖνο πετύχαινε μιὰν ἀπόλυτη ἀνεξαρτησία, καὶ ἔδειχνε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ μιὰ ἔσχωριστὴν ἀτομικότητα στὸ δημιουργικὸ ἔργο, γιὰ τὸ ὅποιο εἶχε προορισθεῖ ἀπὸ τὴ Φύση.

Τὰ πρῶτα του μαθήματα στὸ βιολί τὰ πῆρε ἀπὸ τὸν πατέρα του, ποὺ ἀπὸ τὸν πρῶτο του γάμο εἶχε ἀποκτήσει δεκατέσσερα παιδιά, ἀνάμεσα στὰ ὅποια καὶ τὸν Φράντς. Ὁ δεύτερός του γάμος τοῦ ἔφερε στὸν κόσμο ἄλλα πέντε. "Ἄς σκεφτεῖ τώρα ὁ καθένας πῶς μποροῦσε νὰ τὰ βγάλει πέρα στὴ ζωή, μὲ τέτοιες οἰκογενειακὲς συνθῆκες, ἔνας ἀπλὸς δάσκαλος καὶ, μαζί, σὲ τὶ φτωχὸ περιβάλλον βρέθηκε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ζωῆς του ὁ Φράντς Σοῦμπερτ.

Ἡ καθαρὴ καὶ σωστὴ φωνὴ του, μαζὶ μὲ τὴν μεγάλη του εὔκολια νὰ διαβάζει τὶς νότες, τὸν ἔφεραν στὸν παιδικὸ χορὸ τῆς ἐκκλησίας τῆς αὐτοκρατορικῆς αὐλῆς. Στὸ οἰκοτροφεῖο τῆς ἐκκλησίας, εὐτύχησε νὰ ἔχει δάσκαλο τὸν Salieri, ἀρχιμουσικὸ τῆς αὐλῆς, ποὺ τὸν ἐνθάρρυνε νὰ ἐπιμείνει στὴ συνθετική του προσπάθεια, μαζὶ μὲ τὴ συμμετοχή του ὡς βιολιστὴ στὸ ἐκεῖ μικρὸ ὄρχηστρικὸ σύνολο.

Στὰ δώδεκά του χρόνια, ἡ φωνὴ του ἀρχισε ν' ἀλλάζει μὲ τὴν εἰσοδό του στὴν ἐφηβεία, καὶ τὸ 1813 ἔναντιγράψει στὸ σπίτι του, μακριὰ ἀπὸ τὴν «φυλακὴ τοῦ οἰκο-

τροφείου», δύπως τὴν ὀνόμαζε, ἀν καὶ ἐκεῖ ἀπέκτησε πολύτιμους φίλους. Στὸ μεταξύ, στὰ 1810, ἦταν δεκατριῶν ἑτῶν, παράλληλα πρὸς τὶς σπουδές του, συνθέτει δώδεκα μενούέττα, γιὰ τὰ δύποια ὁ φίλος του Μότσαρτ βιολιστής Σμίλντ εἶπε: «Ἄν αὐτὸς εἴναι ἔργο ἐνδεικτικοῦ, τότε αὐτὸς παιδί θὰ γίνεται ἔνας μακίτρος ἀπὸ τοὺς λίγους». Στὴν ἔδια ἡλικία τῶν δεκατριῶν χρόνων, σύμφωνα μὲ τὸ χειρόγραφό του, συνέθεσε τὴν Λειτουργία σὲ ντὸ μεζίσονα. «Ἐνα χρόνο ἀργότερα, στὰ δεκατέσσερά του χρόνια, ὁ κατὰ ἐννιά χρόνια μεγαλύτερος του φίλος Γιόζεφ φὸν Σπάουν, γυρνώντας στὴ Βιέννη, ξανασυναντᾶ τὸν Σοῦμπερτ. Μεταξὺ τῶν ἀλλων ποὺ διηγεῖται, ἀναφέρεται καὶ στὸν νεαρὸν συνθέτη: «Μοῦ εἶπε πὼς εἴχε συνθέσει μιὰ σονάτα, μιὰ φαντασία, μιὰ μικρὴ ὅπερα, καὶ τώρα ἐτοιμαζόταν νὰ γράψει μιὰ Λειτουργία. Ἡ δυσκολία του ὅμως ἦταν ποὺ δὲν εἴχε χαρτὶ νὰ γράψει, γιατὶ δὲν εἴχε χρήματα νὰ τὸ ἀγοράσει». Ο Σπάουν τότε τοῦ προμήθευσε ἀρκετὸ χαρτὶ μουσικῆς καί, καθὼς ἔκανε καὶ ἀργότερα, τὸν βοηθοῦσε χρηματικά καὶ τὸν φιλοξενοῦσε γιὰ βδομάδες ἥ καὶ μῆνες ἀκόμη στὸ σπίτι του.

«Ἐνας ἄλλος φίλος του, ὁ Φράντς φὸν Σόμπερτ, τὸν βοήθησε οἰκονομικὰ γιὰ νὰ ἐλευθερωθεῖ ἀπὸ τὸ ἐπάγγελμα τοῦ βοηθοῦ δασκάλου, ποὺ εἴχεν ἀρχίσει νὰ ἀσκεῖ στὴ σχολὴ ποὺ δίδασκε ὁ πατέρας του, καὶ νὰ ἐπιπλώσει ἔνα δικό του δωμάτιο, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ ἐργάζεται περισσότερο ἀπερίσπαστος. Χάρις στὸν Σόμπερτ, ὁ Φράντς γνώρισε καὶ συνδέθηκε φιλικὰ μὲ τὸν τενόρο Φόγκελ, ποὺ ὑπῆρξε ὁ πρῶτος καὶ χωρὶς ἀκμφιβολία ὁ καλλίτερος ἔρμηνευτής τῶν τραγουδιῶν του.

Ο Σοῦμπερτ δὲν κατάφερε ποτὲ νὰ ἔξασφαλίσει μιὰν ἔστω ὑποφερτὴ οἰκονομικὴ κατάσταση. «Εδειχνε ὅμως σὰν νὰ μὴν τὸν ἀπασχολοῦσε τὸ θέμα αὐτό. Ζοῦσε ἔχοντας μοιράσει τὸν καιρό του ἀνάμεσα στὴ δουλειὰ καὶ τὶς συντροφιές μὲ τοὺς φίλους του.

Δυὸ φορὲς βρέθηκε στὴν Ούγγαρια, ὡς καθηγητὴς τῆς μουσικῆς τῶν δυὸ θυγατέρων τοῦ κόμητος Ἰωάννη Ἐστερχάζου. Κάτι τότε εἴχε συζητηθεῖ γιὰ μιὰν ἀποτυχημένη του ἀγάπη πρὸς τὴ μεγάλη κόρη, τὴν Καρολίνα, ἀλλὰ καὶ σ' αὐτὴ τὴν περίπτωση, δύπως καὶ γενικότερα γιὰ τὴν αἰσθηματική του ζωή, κανεὶς δὲν μπόρεσε νὰ βεβαιωσει κάτι τὸ θετικό. Φαίνεται, ἐπίσης, πὼς εἴχε κάποιο αἰσθημα μὲ τὴν Τερέζα Γκρόμπ, κόρη συναδέλφου τοῦ πατέρα του, ποὺ τραγουδοῦσε τὸ μέρος τῆς σοπράνο σὲ κάποια λειτουργία του. Ἀλλὰ καὶ αὐτὸς τὸ αἰσθημα, ἔξαιτιας τῶν πάντοτε ἴσχυντων οἰκονομικῶν του συνθηκῶν, δὲν κατάφερε νὰ ὀδηγηθεῖ σὲ γάμο.

Στὸ μεταξύ, τὸ 1815, στὰ δεκαοχτώ του μόλις χρόνια, δουλεύοντας παράλληλα ὡς ἀναπληρωτὴς παιδαγωγός, συνθέτει τέσσερεις κωμικὲς ὅπερες, δυὸ συμφωνίες, δυὸ λειτουργίες, ἔργα γιὰ χορωδία, ἔνα κουαρτέτο, δυὸ σονάτες καὶ ἔκατὸν σαράντα τέσσερα λῆντερ. Μιὰ παραγωγὴ ἐκπληκτική. Μιὰ μουσική, ποὺ τὴν παρακολουθεῖ

κανεὶς σὰν νὰ ἀναβλύζει ἀπὸ μιὰν ἀστείρευτη πηγὴ τοῦ καθαροῦ νεροῦ, ποὺ πότε κελαρύζει σὰν τὸ ξένοιαστο ρυάκι, καὶ πότε ἀφρίζει σὰν τὸ δρυμητικὸ κῦμα τοῦ χειμάρου μέσα στὸ ἀνοιξιάτικο πρωινό, ἀπὸ τὸ ἄγρωστα βάθη τῶν βράχων, ἀπὸ τὸ γεμάτα μυστήριο σπλάχνα τῆς γῆς.

³ Απὸ τὴν ἀτέλειωτη σειρὰ τῶν λῆντερ του, ἡ «Μαργαρίτα στὸ ροδάνι», ἔνα ἀπὸ τὰ πιὸ γνωστὰ καὶ σημαντικότερα τραγούδια του, γράφτηκε ὅταν ὁ Σοῦμπερτ ἦταν δεκαεπτά ἔτῶν, γιὰ ν' ἀκολουθήσουν «Ο βασιλιάς τῶν σκλήθρων», «Ο βασιλιάς τῆς Θούλης», ἡ «Μινιόν», ἡ «Πέστροφα», ἡ «Νεαρὴ κόρη καὶ ὁ θάνατος», ὁ κύκλος τραγουδιῶν «Στὴν ὥραία μυλωνοῦ», τὸ «Ave Maria», ἡ «Νεαρὴ μοναχή», ὁ κύκλος «Χειμωνιάτικο ταξίδι», τὸ «Τραγούδι τοῦ Κύκνου» καὶ τόσα, καὶ τόσα ἄλλα, ποὺ ὡς τὸ τέλος τῆς ζωῆς του ἔφτασαν τὰ 634. Μιὰ προσφορὰ τεράστια, ὅχι μόνο σὲ ποσότητα, ἀλλὰ κυρίως σὲ ποιότητα, ἰδίως γιὰ τὴ μουσική του, ἀφοῦ συχνὰ τὸν κατηγοροῦσαν γιὰ μέτριους στίχους ποὺ μελοποιοῦσε, στίχους ἀσήμων ποιητῶν, μαζὶ μὲ ἄλλα μεγάλα δνόματα, ὅπως τοῦ Γκαΐτε, τοῦ Σίλλερ, τοῦ Χάΐνε, τοῦ Μύλερ, τοῦ Σκόττ καὶ ἄλλων, ποὺ μὲ τὴν ποίησή τους ἀνέδειξαν, μέσα ἀπὸ τὸν Σοῦμπερτ, τὸ ἔξαιρετο αὐτὸς εἶδος τῆς μουσικῆς, τὸ λήντ.

⁴ Η γερμανικὴ αὐτὴ λέξη σημαίνει τραγούδι· γιὰ τὴ μουσική, ὅμως, ἀπὸ αἰώνες πρὸ τὸν ἐμφανίστηκε ὡς δρος μουσικός, γιὰ νὰ καταλήξει σὲ διάφορες μορφές, περνώντας ἀπὸ τὸν Σοῦμπερτ, Μέντελσον, Σοῦμπαν, Λίστ, Βάγκνερ, Μπράμς, Μάλερ, Βόλφ, Ριχάρδο Στράους καὶ ὄλλους, καὶ ν' ἀποτελέσει μιὰ μουσικὴ φόρμα, ἔνα ξεχωριστὸ εἶδος μουσικῆς, βασισμένο στὴ στενὴ συνεργασία τῆς ποίησης μὲ τὴν μουσική, ἡ ὁποία δὲν ἀποτελεῖ μιὰν ἀπλὴ συνοδεία τῆς, ἀλλὰ τὸ μέρος τοῦ πιάνου ἀκολουθεῖ τὸ πνεῦμα τῶν στίχων καὶ συμπληρώνει ὅ,τι τὸ τραγούδι δὲν μπορεῖ νὰ ἐκφράσει ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ ποιήματος. ⁵ Ανάμεσα σὲ ὅλους τοὺς προαναφερθέντες συνθέτες τοῦ λήντ, ὁ Σοῦμπερτ κατέχει δικαιωματικὰ μιὰ ξεχωριστὴ θέση. Τὸ λήντ εἶναι ἔνα λυρικὸ ποίημα. Μέσα του ἔνώνονται κατὰ τρόπο ἀδιάσπαστο ἡ ποίηση μὲ τὴ μουσική. Παλιότερα, τὰ λῆντερ τοῦ Βέμπερ εἶχαν συντεθεῖ μὲ βάση τὴν παράδοση ποὺ τηροῦσαν οἱ μουσικοὶ τῆς Γερμανίας τοῦ Βορρᾶ, ἀπὸ τὸν δέκατον ὅγδοο αἰώνα. ⁶ Ο Σοῦμπερτ μπορεῖ νὰ δέχτηκε τὴν ἐπίδραση ἀπὸ τὶς μπαλλάντες τοῦ γερμανοῦ Τσουμπτέεγκ καὶ νὰ μὴν ἀνακάλυψε ὁ Ζδιος τὸ λήντ, ὅμως, μὲ τὸν τρόπο ποὺ τὸ διαμόρφωσε, τοῦ ἔδωσε τὴ σφραγίδα τῆς μεγαλοφυΐας του.

⁷ Αν ἀνατρέξουμε στὰ πρῶτα του δημιουργικὰ χρόνια, θὰ δοῦμε πώς οἱ μουσικὲς δημιουργίες τοῦ Χάΐντην καὶ τοῦ Μότσαρτ πέρασαν σὰν ἡχὼ στὰ πρῶτα ἔργα του Σοῦμπερτ. Πῶς νὰ μὴν γινόταν ἔτσι, ὅταν στὸ σπίτι του, κάθε βράδυ, πατέρας καὶ παιδιὰ παρατοῦσαν τὶς σκέψεις καὶ τὴ φτώχεια κατὰ μέρος καὶ, ἐκτελώντας μουσικὴ τῶν δυὸ μεγάλων αὐτῶν συνθετῶν, ἀνέβαιναν ψηλά, καὶ ἡ εύτυχία ποὺ αἰσθάνονταν

γονιμοποιοῦσε μαζὶ καὶ τὴ φαντασία τοῦ νεαροῦ Φράντς. Ἐκεῖνος δὲ ποὺ ἀφησε τὴν πιὸ ἔντονη ἐπίδραση, στὰ τελευταῖα ἰδίως ἔργα τοῦ Σοῦμπερτ, εἶναι ό Μπετόβεν. Παρὰ τὸ γεγονός ὅτι ἔζησαν ἐπὶ τριάντα δύσκληρα χρόνια καὶ οἱ δύο στὴν ἴδια πόλη, τὴν Βιένη, ό Φράντς ἔνοιωθε ἀπὸ μακρὺ μιὰ συστολὴ καὶ ἐνα ἀπέραντο δέος ἀπέναντί του. "Ελεγε: «Θεωρῶ ότι μπορῶ νὰ κάνω ό, τιδήποτε. Ποιός, δὲ μως, στερα ἀπὸ τὸν Μπετόβεν, θὰ μποροῦσε νὰ κάνει κάτι;» Καὶ δὲ μως, παρὰ τὴν ἀμφιβολία του αὐτῆς, δημιούργησε ἔργα πρωτότυπα, ἀνοιξε νέους δρίζοντες στὸν τομέα τῆς ἐνορχήστρωσης, ἀνέβηκε στὸ ὑψηλότερο βάθρο ως δημιουργὸς τοῦ ἀπαιτητικοῦ εἰδούς τοῦ λήντ.

Ο Σοῦμπερτ θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ κανεὶς μὲ βεβαιότητα πώς εἶναι τὸ πιὸ συνταρακτικὸ φαινόμενο αὐθόρμητου μουσικοῦ δημιουργοῦ. Μπορεῖ ἡ τέχνη του νὰ δίνει τὴν αἴσθηση τῆς στατικότητας, ὅταν δὲν διακρίνουμε σ' αὐτῇ τὸ εἶδος ἐκεῖνο τῆς δημιουργικῆς ὁρμῆς, ποὺ χαρακτηρίζει τὸν Μπετόβεν, τὸν Σοῦμαν, τὸν Βάγκνερ. Εἶναι δὲ μως ἡ τέχνη ἐνδὸς ἀνέμελου περιπατητῇ μέσα στὸν κόσμο, ποὺ ό δημιουργικός του σφυγμὸς συνταιριάζεται μὲ τὸν σφυγμὸ τοῦ περιβάλλοντός του.

Ο Σοῦμπερτ, ἀν δὲν ὑπῆρξε δέσμιος τῆς ἀνάγκης γιὰ ἐπαγγελματικὴ ἔργασία, ἥταν δέσμιος τῆς ἀνάγκης νὰ δημιουργεῖ. Τρία μόλις χρόνια ἔκανε τὸν δάσκαλο καὶ μάταια πέρασε τὸ ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς του ν' ἀναζητᾶ τρόπους γιὰ νὰ καλύψει τὶς ἀνάγκες της. Αὐτὸ δὲ μως δὲν τὸν ἐμπόδισε ποτὲ νὰ ἔχακολουθεῖ νὰ γράψει.

Ο Σοῦμπερτ εἶχε ζωντανὸ μέσα του τὸ αἴσθημα τῆς φιλίας. "Ηξερε νὰ ἀποκτᾶ ἀληθινοὺς φίλους, ἐνθουσιώδεις καὶ ἀφοσιωμένους, ποὺ τοῦ δικόρφαιναν τὴ ζωή. Ανάμεσά τους ό Χύττενμπρένερ, ό Χάρτμαν, ό Μάρχόφερ, ό Σπάουν, ό Φόγκελ, ό Μπάουερφελντ, ό Λάχνερ καὶ ἄλλοι ἀκόμα. Ποιητές, ζωγράφοι, φιλόσοφοι, ἀλλὰ μόνο ἔνας συνθέτης: τοὺς ἀρκοῦσε ό Σοῦμπερτ. «Μέσα απὸ τὸν Σοῦμπερτ ὅλοι γινόμαστε φίλοι», ἔγραψε ό Σπάουν. Οι συναντήσεις τῆς συντροφιᾶς δὲν γίνονταν μόνο σὲ κέντρα, ἀλλὰ καὶ στὰ σπίτια τοῦ ζωγράφου Λούντβιχ Μόον, τοῦ Μπρούχμαν, ἀλλὰ πιὸ συχνὰ στὸ σπίτι τοῦ Σόμπερ. Ἐκεῖ διασκέδαζαν μὲ κάθε τρόπο, ἐκτελοῦσαν μουσικὴ τοῦ Σοῦμπερτ, χόρευαν μὲ τὶς γυναικεῖς τους, παιζαν διάφορα παιχνίδια. "Αλλοτε πάλι διάβαζαν φιλολογικὰ ἔργα, συζητοῦσαν πάνω σὲ φιλοσοφικὰ θέματα, σπανιότερα δὲ μως γιὰ τὴν πολιτική. Οι φιλικὲς αὐτὲς συγκεντρώσεις ἔμειναν στὴν ίστορία τῆς μουσικῆς ως «Σοῦμπερτιάδες». Σὲ μιὰν ἀπ' αὐτὲς τὶς συγκεντρώσεις, διηγοῦνται σύγχρονοι τοῦ Σοῦμπερτ πῶς γράφτηκε καὶ ἡ πασίγνωστη Σερενάτα του, σὲ στίχους τοῦ φίλου του Γκριλλπάρτσερ: Σὰν νὰ ἐπρόκειτο γιὰ ἐνα ἀπλὸ σημείωμα, σκιτσαρίστηκε πάνω στὸ τραπέζι τῆς ταβερνούλας, πίσω ἀπὸ τὸν τιμοκατάλογο, μέσα στοὺς καπνούς ποὺ ἀφηγναν οἱ πίπες, καὶ ἀνάμεσα στὰ τσουγκρίσματα τῶν ποτηριῶν, δπως εἶχε γίνει καὶ μὲ ἄλλες του μελωδίες, πάντοτε σὲ κάποιαν ἔξοχή!

Τίποτε άλλο δὲν αἰσθάνθηκε δὲ Σοῦμπερτ δυνατότερο στὴ ζωή του ἀπὸ τὴ μουσικὴ καὶ τὴ φιλία. Τρυφερὴ καὶ μαζὶ πονεμένη ψυχή, γράφει κάπου: «"Οταν τραγουδοῦσα τὴν ἀγάπην μου, ἡ ἀγάπη μου γινόταν πόνος. "Οταν τραγουδοῦσα τὸν πόνο μου' ὁ πόνος μου γινόταν ἀγάπη. 'Ο πόνος καὶ ἡ ἀγάπη μοιράζονταν τὴν καρδιά μου». Αὐτά του τὰ αἰσθήματα ξεχείλιζαν αὐθόρυμητα ἀπ' τὴν ψυχή του καὶ γίνονταν πλημμύρα τῆς μελωδίας μέσα στὸ ἔργο του.

Αὐτὴ ἡ ἀγάπη του, ἡ καθαρὰ ἀνθρώπινη, κυριάρχησε στὴ ζωή του. Ἡ ἀδελφή του μᾶς τὸν παρουσιάζει: «"Ηταν μιὰ θαυμάσια καρδιά. Δὲν ζήλευε καὶ δὲν ἔκρυψε τὴ χαρά του ὅταν ἀκουγε ὥραία μουσική. Κρατοῦσε μὲ τὰ χέρια τὸ κεφάλι του καὶ ἐκστασιαζόταν».

Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ταξίδια του στὴν Οὐγγαρία καὶ τὶς μικρές του μετακινήσεις μέσα στὴν Αύστρια, δὲ Σοῦμπερτ δὲν ἀποχωρίστηκε ποτὲ τὴν Βιέννη, τὴν πόλη ποὺ τὸ πνεῦμα τῆς ἀντανακλᾶ ἡ μουσική του. Μέσα ἐκεῖ, δῆμως, δὲν κατέφερε ποτὲ νὰ δημιουργήσει ἕνα τρόπο ζωῆς, ἀντάξιο τῆς μεγαλοφυΐας του. Ἀρνεῖται θέσεις ποὺ τοῦ προσφέρουν, καὶ συναντᾶ τὴν ἀποτυχία στὶς προσπάθειές του νὰ κατακτήσει θέσεις ποὺ ζητᾶ.

«Οσο ζοῦσε, δὲν εὐτύχησε νὰ γνωρίσει τὶς μεγάλες ἐπιτυχίες καὶ τὴν διεθνῆ ἀναγνώριση, ποὺ θαρρεῖς πῶς περίμεναν νὰ ἐκδηλωθοῦν χρόνια ὕστερα ἀπὸ τὸν θάνατό του. Ἐλάχιστες ἦταν οἱ φορὲς ποὺ συνάντησε σὲ συναυλία ἔργων του τὴ θερμὴ ἐπιδοκιμασία τοῦ κοινοῦ, ἀντίθετα ἀπὸ τὴν ἄγρια ἐκμετάλλευση ποὺ δέχτηκε ἀπὸ τοὺς ἐκδότες μερικῶν ἔργων του. Ἡ ζωή του κάθε ἄλλο παρὰ τοῦ ἦταν εὔκολη. Ὁ φίλος του, ποιητὴς Μάυρχόφερ, ἀνάμεσα στὰ ἄλλα, γράφει: «"Ἡ ἀγάπη του στὴν Τέχνη καὶ τοὺς φίλους του ἦταν ἡ μεγαλύτερη παρηγοριὰ στὴ δύσκολη ζωή του». Καὶ ἡ μόνιμη δυσκολία τῆς ζωῆς του ἦταν ἡ ἀδυναμία του νὰ τὴν ἀντιμετωπίσει οἰκονομικά, μερικὲς φορὲς μέχρι καὶ ἀπελπισίας. Ἐχει περισωθεῖ γράμμα του πρὸς τὸν ἀδελφό του, ποὺ ὕστερα ἀπὸ κάποια λόγια τῆς ἀρχῆς, μπαίνει στὸ κυρίως θέμα: «Ξέρεις καλὰ πόσο εἶναι γλυκὸ νὰ τρως ἀσπρό ψωμὶ ἀνάμεσα σ' ἕνα μέτριο γεῦμα καὶ σ' ἕνα λιτὸ δεῖπνο». Καὶ παρακάτω: «Τὰ λίγα λεπτὰ τοῦ πατέρα μου τέλειωσαν. Τί θὰ γίνω τώρα;» Τελειώνοντας τὸν ἱκετεύει: «Σκέψου αὐτὰ τὰ λόγια, πρόσεξε αὐτὸν ποὺ σὲ ἱκετεύει καὶ μὴν ξεχνᾶς τὸν ἀφοσιωμένο σου, τὸν ἱκέτη καὶ φτωχὸ ἀδελφό σου. Φράντζ».»

Ἀπὸ τὴ γέννησή του, θά 'λεγε κανέίς, κυριευμένος ἀπὸ τὶς προσταγές τῆς τέχνης ποὺ τάχθηκε νὰ ὑπηρετήσει, στάθηκε ἀνίκανος ν' ἀντιμετωπίσει καὶ τὶς στοιχειώδεις ἀκόμα ἀνάγκες τῆς ζωῆς. Ἡ ὄλικὴ αὐτὴ κακοδαιμονία του ἐρχόταν σὲ πλήρη ἀντίθεση πρὸς τὴν ἡθικὴ εὐδαιμονία, μέσα στὴν ὁποία ζοῦσε, ὅταν τὸ νοερὸ ἐσωτερικό του ἀπόθεμα μετατρεπόταν σὲ αἰσθητὴ προσφορὰ πρὸς τὸν γύρω του κόσμο.

‘Ο Σοῦμπερτ δὲν εἶναι, καθὼς ἄλλες μεγαλοφυῖες, ἔνα προϊὸν πολιτισμοῦ. Πρόκειται καθαρὰ γιὰ ἔνα φυσικὸ φαινόμενο. Οἱ μυστικοὶ δεσμοὶ τῆς ψυχῆς του μὲ τὴν ψυχὴ τῆς φύσης δὲν σπάζουν ποτέ. Τὰ ἔργα του, γραμμένα μὲ τὸν φυσικὸ καὶ ἀπροσποίητον αὐτὸν τρόπο, φτάνουν σὲ ἀπίστευτο ἀριθμό. Στὸν τομέα αὐτὸν, ἡ περίπτωση Σοῦμπερτ θὰ πρέπει νὰ θεωρεῖται σὰν ἔνα ἀπὸ τὰ θαύματα στὴν ἱστορία τῆς μουσικῆς. Τόσο ποικίλο καὶ ἐκτεταμένο ἔργο, μέσα σὲ τόσο μικρὸ χρονικὸ διάστημα. Μεγάλος σὲ μιὰ μικρὴ σὲ ἔκταση ζωὴ. Μεγάλος μέσα στὸ ἀπέραντο ἔργο του, ποὺ τὸ πέρας τῆς ζωῆς του τὸ διέκοψε πρόωρα. Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του ἀποτελοῦν ἔμμεσες παρανέσεις καὶ προτροπές. Γιατὶ δείχνουν πόσα μπορεῖ νὰ πετύχει ὁ προικισμένος ἀνθρώπινος νοῦς, ἀκόμα καὶ ἀν ὑποχρεώνεται νὰ κινεῖται μέσα στὸν ἀνελέητο κύκλο τῆς πάλης καὶ τῆς δυστυχίας, τῆς ἀγωνίας καὶ τοῦ πόνου. Δείχνει ἀκόμη πόσο ψηλὰ μπορεῖ νὰ πετάξει ἡ ἀνθρώπινη σκέψη καὶ φαντασία, πέρα ἀπὸ τὰ στενὰ ὅρια τῶν λυπηρῶν περιστατικῶν τῆς καθημερινότητας, πάνω ἀπὸ τὶς ἀδυναμίες, τὶς ἀτέλειες καὶ τὶς ἀνεπάρκειες τοῦ ἀνθρώπινου ὄντος.

Συχνά, ἡ μουσική του, παρὰ τὴν φαινομενική της ξενοιασιά, εἶναι σημαδεμένη ἀπὸ ἔνα αἰσθημα μελαγχολίας. Γιατὶ ἡ ρομαντικὴ διάθεση τῆς ποίησης, ποὺ διάλεγε νὰ μελοποιήσει, τραγουδᾶ τὸν ἀνυποχώρητο χρόνο, τὸ ὄνειρο μιᾶς ἀνέγγιχτης εὐτυχίας, τὶς λύπες τῆς χαμένης ἀγάπης. Λίγο καρὸ πρὶν πεθάνει, παρουσιάζοντας στὸ φίλο του Σπάουν τὸ «Χειμωνιάτικο ταξίδι» τοῦ λέει: «Θέλω νὰ σου τραγουδήσω ἔναν κύκλο πένθιμων τραγουδιῶν, καὶ θὰ ζηθελα νὰ είχα τὴ γνώμη σου». Τὸ «Χειμωνιάτικο ταξίδι», αὐτὸς ὁ θαυμάσιος κύκλος παρουσίαζε πραγματικὰ τὴν σκοτεινὴ δύνσεια ἐνὸς ἐραστῆ, ποὺ τὸ κάθε τι ποὺ συναντοῦσε θύμιζε μιὰ δύστυχη, μιὰ προδομένη ἀγάπη.

“Οποια κι ἀν ἦταν τὰ αἰσθήματα ποὺ τὸν παρακινοῦσαν νὰ γράψει, καὶ ὅποια αἰσθήματα κι ἀν μετέδιδε ἡ μουσική του, ἔνα εἶναι βέβαιο, πῶς ἡ πλημμύρα τῆς μελωδίας του ξεχείλιζε αὐθόρμητα ἀπὸ τὴν ψυχὴ του, τραγούδι θεῖο, ἀέναο, ἀνεξάντλητο. ‘Ο Σοῦμπερτ μιλοῦσε μὲ τὴ μουσική. Αὐτὸ ποὺ εἴχε στὴν καρδιά του τὸ ἔρμήνευε μὲ τὸ λεξιλόγιο τῶν ἥχων. ‘Η μελωδικὴ του γραμμὴ δὲν μοιάζει μὲ καμμιὰν ἄλλη. ’Ηχει καθαρή, πέρα ἀπὸ τὸν χρόνο, πάνω ἀπὸ κάθε στύλο, μακριὰ ἀπὸ κάθε ἐποχή. Εἶναι, ἀπλούστατα, ἡ μελωδία τοῦ Σοῦμπερτ. ‘Η μαγεία της εἶναι ἀκαταμάχητη, σὰν τὴν εὐτυχία καὶ τὴ χαρὰ τῆς ζωῆς. ‘Η γοητεία της εἶναι οὐράνια, σὰν τὴν λαχτάρα τῆς νεανικῆς καρδιᾶς, τὴ φλόγα ἐνὸς ἐρωτικοῦ πάθους, τὴν δύμορφιὰ μιᾶς παιδούλας, τὸ χαμόγελο ἐνὸς μικροῦ ἀγοριοῦ.

Πᾶς θὰ ἦταν δυνατὸ ἡ σπάνια αὐτὴ μελωδικὴ φλέβα νὰ μὴν ἦταν προορισμένη νὰ ἀξιοποιηθεῖ μὲ τὴν μετουσίωσή της σὲ τραγούδι; Νὰ ἀναζητήσει τοὺς κατάλληλους στίχους, γιὰ νὰ τυλιχτὲ σφιχτὰ γύρω τους, νὰ γίνει ἔνα μ’ αὐτούς, ἔτσι ποὺ τὸ

τελικό διποτέλεσμα νὰ συνθέτει τὴν πιὸ ἀντιπροσωπευτικὴ καὶ λαμπρὴ πλευρὰ ἐνὸς μεγάλου ἔργου· τὴν τέλειαν ἔκφραση ἐνὸς πλούσιου καὶ πολύτιμου πνευματικοῦ κόσμου, τὴν ἐκπληκτικὴ ἀπόρροια τῆς θείας ἀπλότητας, λιτότητας καὶ σαφήνειας μᾶς μουσικῆς προσωπικότητας μοναδικῆς στὸ εἶδος της, δπως θεωρήθηκε καὶ δπως ὑπῆρξε καὶ ἔξακολουθεῖ πάντα νὰ εἴναι δὲ Σοῦμπερτ.

Ο λυρισμός του δὲν ἐπεχείρησε ποτὲ νὰ σπάσει τὶς φόρμες τῆς παράδοσης, ἀλλὰ τὶς ἐπότισε μὲ τοὺς χυμοὺς τῆς εὐαισθησίας του, ποὺ δίνει στὴν μελωδία του στὰ ἀρμονικά του εὑρήματα καὶ στὶς ἀδιάκοπες μετατροπὲς μιὰ σπάνια γοητεία.

Ο Σοῦμπερτ δὲν ὑπῆρξε ποτὲ οὕτε διανοούμενος, οὕτε αἰσθητικός, οὕτε εἶχε κάποιαν ἀξιόλογη φιλολογικὴ καλλιέργεια. ⁷ Ήταν ὅμως μιὰ πηγὴ μελωδίας, ποὺ ἀπλωνόταν σὲ ὅλο τὸ ἔργο του, εἴτε ἐνόργανο, εἴτε συμφωνικό, ἢ καθαρὸ τραγούδι. Χάρη σ' αὐτόν, ἀκόμη, καὶ στὰ μικρὰ αὐτοτελῆ του κομμάτια γιὰ πάνο, δπως οἱ «Μουσικὲς στιγμές», ἢ οἱ «Ἐμπρομπτύ», ἢ πιανιστικὴ φιλολογία πλουτίστηκε μὲ ἔργα μουσικῶν μικρογραφιῶν μεγάλων μεταγενεστέρων συνθετῶν, δπως τὰ «Τραγούδια χωρὶς λόγια» τοῦ Μέντελσον, ἢ τὰ μικρὰ «κομμάτια φαντασίας» τοῦ Σοῦμαν, ἢ ἀκόμη καὶ δλόκληρη φιλολογία παρόμοιων μικρῶν μουσικῶν συνθέσεων νεωτέρων συνθετῶν.

Δὲν θὰ εἴχαν νόημα ν' ἀναφερθοῦν ἄλλες λεπτομέρειες τῆς ζωῆς του, δταν μπορεῖ δὲν διαφερόμενος νὰ τὶς βρεῖ στὶς βιογραφίες του. ⁸ Ας σταματήσουμε μόνο στὴν τελευταία χρονιὰ τῆς ζωῆς του, τὸ 1828. Εδωσε πότε, μὲ μεγάλη ἐπιτυχίᾳ, συναυλία ἔργων του στὴν αἴθουσα τοῦ αύστριακου Μουσικοῦ Συλλόγου τῆς Βιέννης, τελευταία λάμψη ἐνὸς ἥλιου ποὺ δύει... Σὰν νὰ προαισθανόταν τὸ τέλος του, τὴν χρονιὰ αὐτὴ ἀποτελείωσε τὴ μεγάλη του Συμφωνία σὲ ντὸ μεζ., τὸ κουαρτέττο βιολιῶν, ἔγραψε τρεῖς σονάτες, τὴν Μεγάλη Λειτουργία σὲ μὶ ỿφ. μεζ., τὸν 92ο ψαλμό, τὸ Tantum Ergo καὶ πολλὰ λῆγτερ, ἀνάμεσά τους, καὶ κατὰ τραγικὴ σύμπτωση, τὸ κύκνειο ἄσμα του, τὸ «Τραγούδι τοῦ κύκνου». Στὶς 11 Νοεμβρίου ἀρρώστησε, πιθανὸν ἀπὸ τύφο, γιὰ νὰ ὑποκύψῃ ἔξαντλημένος στὶς 19 τοῦ ἔδιου μηνὸς καὶ νὰ μεταφερθεῖ στὸ νεκροταφεῖο τοῦ Βέερινγκ, δπου τὸν σκέπασαν γιὰ νὰ κοιμηθεῖ τὸν τελευταῖο του ὕπνο, κατὰ τὴν ἔκφρασθεῖσα ἐπιθυμία του τρεῖς τάφους μακρύτερα ἀπὸ τὸ μνῆμα τοῦ Μπετόβεν. Ο φίλος του Μπάουερφελντ γράφει στὸ ἡμερολόγιό του: «Χθὲς τὸ ἀπόγεμα πέθανε δὲ Σοῦμπερτ. Τὴν Δευτέρα ἀκόμη μᾶς μιλοῦσε. Τὴν Τρίτη παραληροῦσε. Τὴν Τετάρτη σταμάτησε νὰ ζεῖ. Μοῦ φαίνεται σὰν ὄνειρο. Η πιὸ ὠραία ψυχή, δ πιὸ πιστὸς φίλος. Θὰ ἥθελα νὰ ἡμουν ἐγὼ στὴ θέση του». Καὶ δυὸ μέρες ὕστερα: «Χθὲς ξέθαψαν τὸν Σοῦμπερτ μας. Ἐγὼ καὶ δὲ Σβίντ εἴμαστε ἔρμαια τῆς θλίψης. Τί ζωὴ εἴναι κάποτε αὐτή!»

Μετὰ τὸν θάνατό του ἔνας μεγάλος ἀριθμὸς ἔργων καταμετρήθηκε, ἀριθμὸς ἀν-

τιστρόφως ἀνάλογος πρὸς τὴν ἡλικία τῶν τριανταενὸς ἔτῶν του. Σὲ χίλια διακόσια περίπου ὑπολογίζονται τὰ ἔργα του, ἀνάμεσα στὰ ὄποια:

1. 634 λῆντερ, σὲ στίχους Γκαῖτε, Σίλλερ, Χάϊνε, Μάττισον, Μαύρχόφερ, Μύλλερ, Σκόττ, Γκριλλπάρτσερ καὶ πολλῶν ἄλλων ποιητῶν.
2. 7 Λειτουργίες, Ψαλμοὶ καὶ ἄλλα ἐκκλησιαστικά ἔργα.
3. Ἐργα μουσικῆς δωματίου γιὰ πιάνο-βιολί, πιάνο-βιολοντσέλλο, πιάνο - φλάουτο, τρίο, κουαρτέττα ἐγχόρδων, κουΐντέττα κ.ἄ.
4. Ἐργα γιὰ πιάνο, γιὰ δύο καὶ τέσσερα χέρια: Σονάτες, Φαντασίες, Παραλλαγές, Χοροί, Μουσικές στιγμές, Ἐμπραμπτύ κ.ἄ.
5. Μουσική γιὰ 20 περίπου θεατρικά ἔργα, καὶ
6. Ἐργα γιὰ δραχήστρα, ὅπως 9 Συμφωνίες, Εἰσαγωγές, Χοροί, Μενούέττα κ.ἄ.

* * *

‘Η συνέχιση τῆς μουσικῆς δημιουργίας ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Σοῦμπερτ διὰ τὸς μέρες μας, φυσικὸ εἶναι νὰ παρουσιάζει τὶς αἰσθητικὲς διαφορὲς ἐκεῖνες, ποὺ ἐπεδίωξαν οἱ προσπάθειες ἀνανέωσης τῆς τέχνης, μέσα στὰ διακόσια χρόνια ποὺ πέρασαν ἀπὸ τότε. Οἱ διαφορὲς αὐτές θὰ εἶχαν σβήσει ἀπὸ τὴν μνήμη μερικούς ἀπὸ τοὺς δημιουργούς τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ἀν ἡ προσφορά τους, μὲ τὴν διείσδυσή της στὴν ψυχὴ καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ διαχρονικοῦ ἀκροατῆ, δὲν εἶχε τὴ δύναμη νὰ ἀνανεώνει τὴν παρουσία της, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς μεσολαβήσασες ἀλλαγὲς στὸν αἰσθητικὸ χῶρο τῆς τέχνης. ’Ετσι, γιὰ τὸν Σοῦμπερτ οἱ κρίσεις μερικῶν μεγάλων δημιουργῶν, ἡ ἀκραίων ἀνανεωτῶν, ἀρκοῦν γιὰ νὰ τὸ βεβαιώσουν. Δυὸ σύγχρονοι τοῦ Σοῦμπερτ, ὁ Μπετόβεν καὶ ὁ Σοῦμαν, καὶ δύο ἄλλοι ποὺ ἔζησαν στὸν αἰῶνα μας, ὁ Στραβίνσκου καὶ ὁ σύγχρονός μας ἐπίσης Λάζιμποβιτς, ὁ γαλλοπολωνὸς μουσικολόγος καὶ συνθέτης, ποὺ εἰσήγαγε στὴ Γαλλία τὸ δωδεκάφθογγο σύστημα τοῦ Σαῦμπεργκ, παρὰ τὶς ἀκραίες αἰσθητικές τους διαφορές, ὕμνησαν μὲ τὰ λόγια τους τὴν περίπτωση Σοῦμπερτ. ’Ας ἀκούσουμε μερικὲς κρίσεις τους: ‘Ο Μπετόβεν, λίγο πρὸ ἀπὸ τὸν θάνατό του, ζήτησε νὰ δεῖ ἔργα τοῦ Σοῦμπερτ. ’Ο Σίντλερ, περιγράφοντας τὶς ἐντυπώσεις του, λέει μεταξὺ τῶν ἄλλων: «Ο μέγας μουσικὸς ἔμεινε ἔκπληκτος. Δὲν ἀφῆνε ἀπ’ τὰ χέρια του τὴν χειρόγραφη συλλογὴ τῶν τραγουδιῶν καὶ ἐπὶ ὕρες τὰ μελετοῦσε. ’Αλήθεια, ἔλεγε, δ Σοῦμπερτ ἔχει μέσα του τὸν θεῖο σπινθήρα. Πόσο θὰ ἥθελα νὰ ἔχω μελοποιήσει τὰ τραγούδια του».

‘Ο νεαρὸς τότε Σοῦμαν ἔγραψε γιὰ τὴ μουσικὴ τοῦ Σοῦμπερτ. «Εἶχε τόνους γιὰ τὶς πιὸ λεπτές αἰσθήσεις καὶ ἀπέδωσε τόσα πολλά, ὅσες μποροῦν νὰ εἶναι οἱ πολλὲς σκέψεις καὶ οἱ ἀπαιτήσεις τοῦ ἀνθρώπου».

‘Αφήνοντας ἀλλες κρίσεις και περνώντας στὸν αἰῶνα μας, σταματοῦμε στὸν Στραβίνσκυ. “Οταν ρωτήθηκε διάδοχος τῆς μουσικῆς ἀν δὲν τὸν ἀποκοινώσει τὸ μάκρος μερικῶν μουσικῶν κειμένων τοῦ Σούμπερτ, ἀποκρίθηκε: «Τί μὲ πειράζει, ἀφοῦ ὅταν ξυπνῶ νοιῶθω σὰν στὸν παράδεισο».

‘Ερχόμαστε, τέλος, στὸν δωδεκαφθογγιστὴ Λάξιμποβιτς. Τὸν πρόλογο τοῦ βιβλίου του «L'évolution sur la Musique. De Bach à Schoemberg» ἀρχίζει μὲ αὐτὰ τὰ λόγια:

“Ἄς φανταστοῦμε πῶς δὲν ὑπῆρξε. Ἀπὸ τί θὰ εἴχαμε στερηθεῖ; Ἀπὸ τὴν ‘Ημιτελῆ Συμφωνία, τὴν Κυριακὴ στὴ Συμφωνικὴ Συναυλία. Ἀπὸ τὸ Στρατιωτικὸ Εμβατήριο καὶ ἔνα Moment Musical, ἀπὸ τὶς σπουδές μας τοῦ πιάνου στὴν παιδική μας ἡλικία. Ἀπὸ κάποιες μελωδίες (δι βασιλιάς τῶν σκλήθρων, ἡ Μαργαρίτα στὸ ροδάνι, Ave Maria, Ο θάνατος καὶ ἡ κόρη) κατὰ τὰ ρεσιτάλ τραγουδιοῦ καί, ἀκόμα, τὸ κουνιτέττο γιὰ πιάνο καὶ ἔγχορδα, δύνομαζόμενο «Ἡ πέστροφα», σὲ συναυλίες μουσικῆς δωματίου».

Καὶ ἀφοῦ μέσα σὲ εἰκοσιδύο σελίδες ἔξετάζει τὴν πλούσια καὶ πρωτότυπη προσφορὰ τοῦ Σούμπερτ, καταλήγει:

«Γι’ αὐτὸν ποὺ ἔρει αὐτὸν ποὺ εἶναι ἡ μουσική, τὸ ἔργο τοῦ Σούμπερτ ὑπολογίζεται ὅσο καὶ τὰ ἔργα τῶν μεγαλυτέρων συνθετῶν. Γι’ αὐτόν, γιὰ τὸν ὄποιο ἡ μουσικὴ ὑπολογίζεται στ’ ἀλήθεια, τὸ ἔργο τοῦ Σούμπερτ ὑπάρχει, ὅχι μὲ δι, τι εἶναι στὴ μόδα, μὲ δι, τι ἐπωφελεῖται τῶν ἐντυπωσιακῶν καὶ βροντερῶν ἔγκωμάτων, αὐτῶν ποὺ εἶναι σὲ χρήση νὰ μοιράζονται σήμερα καὶ αὐτῶν ποὺ δὲν γνώρισαν οὔτε δι “Ομηρος, οὔτε δ Δάντης, οὔτε δ Σαιξηνηρος, ἀλλὰ ἡ ὑπαρξή του μᾶς κάνει περισσότερο νὰ σκεφτοῦμε τὴν ὑπαρξή ἐκείνης τῆς Συλφίδας, γιὰ τὴν ὄποια μᾶς μιλοῦν οἱ στίχοι τοῦ Βαλερύ:

Ni vu, ni connu
Je suis le parfum
Vivant ou défunt
Dans le vent venu».

Καὶ συνεχίζει δι Λάξιμποβιτς:

«Μπορεῖ ίσως μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο νὰ εἶναι ἐφήμερο, ἀλλὰ σταθερὰ παρόν, μόλις γνωστό, μόλις ἀποδεκτό, ἀλλὰ βαρύ ἀπὸ τὰ πιὸ ἐνδιαφέροντα μηνύματα, συγκεκριμένο, φορτωμένο ἀπὸ αἰσθήσεις καὶ ἐπιδράσεις τὶς πιὸ γόνιμες, διπού ἐδρεύει ἡ ἀληθινὴ διμορφίδα καὶ ἀναμφίβολα ἀκόμα ἡ μεγαλοφυΐα. Εἶναι τὸ ἔργο τοῦ Φράντς Σούμπερτ».

* * *

Κυρίες και Κύριοι,

"Υστερα ἀπὸ κάποιες ἀναφορές, ὅπως ἡ ἀποψινή, σὲ παλιὲς μεγάλες καλλιτεχνικὲς μορφές, ποὺ σφράγισαν μὲ τὴν τέχνη τους ὀλόκληρες περιόδους τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, μάταια θὰ ἴσχυριζόταν κάποιος, χωρὶς νὰ κατορθώσει νὰ πείσει, ὅτι δὲν πέρασε αὐτόματα ἀπὸ τὴν σκέψη του μιὰ ἀντιπαραβολὴ τῆς τέχνης τῶν ἐποχῶν ἐκείνων μὲ αὐτὴ τοῦ σήμερα, μιὰ πρόθεση συγχριτικῆς ἔξετασης τῶν συνθηκῶν καὶ τοῦ πνεύματος τῆς ζωῆς τῶν δύο αὐτῶν χρονικῶν περιόδων, μιὰ ἐπισήμανση τῆς διαφορᾶς νοοτροπίας, ἀκόμα καὶ ψυχολογίας τῶν ἀνθρώπων τῶν δύο αὐτῶν ἐποχῶν. 'Η διαφορὰ αὐτὴ εἶναι ἀσφαλῶς μεγάλη. 'Ο ἀνθρωπος, ὅμως, παραμένει ὁ ἕδιος. 'Η φυσική του ὑπόσταση δὲν ἀλλάζει, οὕτε ἡ νοητικὴ καὶ ἡ ψυχικὴ του ἕδιοσυστασία καὶ ίκανότητα ἔχουν μεταβληθεῖ. Μόνο τὰ ἔξωτερικὰ αἰτια τῆς σημερινῆς του ζωῆς ἵσως τὸν ἐκθέτουν..."

"Ἄς εὐχηθοῦμε νὰ βρεῖ τὴν χρυσὴν ἐκείνη τομή, ποὺ θὰ τοῦ ἐπιτρέψει, μαζὶ μὲ τὶς εὔκολιές ποὺ ἀπόκτησε στὸν τρόπο ζωῆς, νὰ ξανανοιώσει ἐκείνη τὴν ἀνθρώπινη ζέστη καὶ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν συνάνθρωπο, ὅπως τὴν ἔνοιασε, τὴν βίωσε καὶ τὴν ἐκδήλωσε μέσα στὴ σύντομη ζωή του καὶ στὸ ἔργο του ὁ Φράντερ-Πέτερ Σοῦμπερτ.