

ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Κ. ΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡΗ

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΙ Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Μὲ ὅποιαδήποτε πεῖρα καὶ ἀν προσέρχεται ὁ νέος Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας νὰ ἀναλάβει τὰ καθήκοντά του, ἀκόμα καὶ ἀν εἴχε συμμετοχὴ στὴ λειτουργία ἰδρυμάτων μὲ μεγάλη πνευματικὴ ἢ καλλιτεχνικὴ ἀποστολή, αἰσθάνεται τὸ βάρος μᾶς εὐθύνης, ποὺ τὸ μέγεθός της δὲν συγκρίνεται μὲ κανένα ἄλλο. Ἡ θέση τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν στὴν ἔθνική, τὴν κοινωνική καὶ τὴν πνευματική ζωὴ τοῦ τόπου μας εἶναι γνωστὴ καὶ τὰ ἔργα της ἔχονν κριθεῖ. Πρόσφατος ἄλλωστε εἶναι ὁ ἀπολογισμὸς τῆς πρώτης πεντηκονταετίας τῆς ἀπὸ τὸν ἀπερχόμενο Πρόεδρο κ. Νικόλαο Λοῦρο καὶ τὸν Γεν. Γραμματέα κ. Ἰωάννη Θεοδωρακόπουλο καὶ ζωηρὴ μένει ἡ ἐντύπωση ἀπὸ τὴν ἔξιστόρηση τῶν πρώτων χρόνων τῆς λειτουργίας της ἀπὸ τὸν Ἀκαδημαϊκὸ κ. Ἀναστάσιο Ὁρλάνδο. Ἀκοιβῶς δύμας αὐτὸς ὁ ἀπολογισμὸς κάνει βαρύτερη τὴν εὐθύνη τοῦ νέου Προέδρου, — τοῦ Προέδρου ποὺ ἐγκαινιάζει τὴν νέα πεντηκονταετία τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν. Ὁποιαδήποτε κι ἀν ἦταν ὥς τώρα ἡ προσφορὰ τῆς Ἀκαδημίας, σὲ μέγεθος καὶ σὲ οἰστία, πρέπει νὰ εἶναι ἀκόμα πιὸ μεγάλη στὰ δύσκολα χρόνια ποὺ θὰ ζήσουμε σὰν ἄτομα καὶ σὰν κοινωνικὸ σύνολο, μέσα σ' ἓναν κόσμο ταραγμένο καὶ ἀγωνιζόμενο γιὰ τὸν ἄνθρωπο ποὺ πολιορκεῖται ἀπὸ σκοτεινὲς δραματικὲς καταστάσεις κι ἀπὸ παλιοὺς καὶ νέους κινδύνους. Οἱ ὁδηγοί, σὲ κάθε ἐποχή, εἶναι πολλοί. Ὁμως οἱ πνευματικοὶ δόδηγοί, στὴν εἰκονοκλαστικὴ ἐποχή μας, πρέπει ν' ἀγωνιστοῦν περισσότερο, γιὰ νὰ διεκδικήσουν τὸ προβάδισμα ποὺ σχεδὸν τὸ ἔχονν χάσει ἔπειτα ἀπὸ τοὺς δύο μεγάλους πολέμους καὶ προπάντων ἔπειτα ἀπὸ τὴν εἰσβολὴ τοῦ μηχανικοῦ πολιτισμοῦ, ποὺ δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ἔχει εὐεργετήσει τὸν σημερινὸ ἄνθρωπο ἀλλὰ καὶ τὸν ἔχει βυθίσει σὲ ἀγωνία μὲ τὶς ἐπινοήσεις του, τὶς θαυμάσιες, τὶς φαγδαῖες, πού, ὡστόσο, δὲν κατορθώνει νὰ τὶς ἀπαλλάξει ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ ὀλέθρου. Ἐδῶ, σ' αὐτὸν τὸν μεγάλο καὶ δύσκολο ἀγώνα εἶναι καὶ τῆς Ἀκαδημίας ἡ θέση. Καὶ κάνουν ἀσυγχώρητο λάθος δσοι θέλοντες νὰ τὴν βλέπουν μακριὰ ἀπὸ ἀνανεωτικὲς προσπάθειες. Βέβαια, οἱ Ἀκαδημίες ποτὲ δὲν ἦταν, δὲν εἶναι καὶ δὲν πρέπει νὰ εἶναι ἔξαλλοι πρωτοπόροι. Ἔχουν

ἄλλον προορισμό. Φρουροῦν τὴν παράδοση, ἀλλὰ καὶ τὴν προσαρμόζοντα στὰ βασικὰ αἰτήματα κάθε ἐποχῆς, γιὰ νὰ τὴν κάνουν ὡφέλιμη δύναμη. Καὶ ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, ποὺ ἔχει δεῖξει πόσο σέβεται τὴν παράδοση, πρέπει νὰ ἔχει πείσει κάθε προσεκτικὸ καὶ καλόπιστο κριτὴ τοῦ ἔργου της ὅτι μόνο ἀρητικὴ διάθεση δὲν ἔχει γιὰ τὶς ἀξιόλογες νέες πνευματικὲς δυνάμεις, μὲ δποιαδήποτε μορφὴ κι ἀν παρουσιάζονται.

Βαρύτατη, λοιπόν, εἶναι ἡ εὐθύνη τοῦ Προέδρου ποὺ ἐγκαυμάζει τὴν νέα πεντηκονταετία τῆς Ἀκαδημίας. Καὶ τὴν εὐθύνη αὐτὴν πρέπει νὰ τὴν αἰσθάνεται ἀκόμα περισσότερο, ἀφοῦ διαδέχεται ἔναν ἐπιστήμονα μὲ ἐκπληκτικὴ δραστηριότητα. Καὶ περιορίζομαι νὰ ὑπογραμμίσω αὐτὴν τὴν δραστηριότητα, γιατὶ δὲν ἐπιθυμῶ νὰ ἐκμαιεύσω καὶ νὰ διατυπώσω, ἐγὼ δ ἀναρμόδιος, κρίσεις γιὰ τὸν Καθηγητὴ τῆς Μαιευτικῆς. Πρέπει δημοσίᾳ νὰ σᾶς βεβαιώσω, κύριε Συνάδελφε, ὅτι θὰ ἐργασθῶ γιὰ νὰ θεραπευθοῦν οἱ ἀνάγκες τῆς Ἀκαδημίας, ποὺ καὶ πολλὲς εἶναι καὶ ἐπείγοντες, καὶ νὰ ἴκανοποιηθοῦν τὰ δίκαια αἰτήματα τοῦ προσωπικοῦ της, ἐπιστημονικοῦ καὶ διοικητικοῦ, ἀλλὰ προπάντων σᾶς ὑπόσχομαι, — τὸ ὑπόσχομαι καὶ σὲ Σᾶς, κύριοι Συνάδελφοι, — ὅτι θὰ παρακολουθήσω ἀπὸ πολὺ κοντά τὴν λειτουργία τῶν Κέντρων Ἐρευνῶν, ποὺ τόσο τὰ ὑπολογίζετε καὶ Σεῖς, καὶ θὰ τὰ βοηθήσω στὴν ἐκπλήρωση τοῦ προορισμοῦ των, ποὺ εἶναι ἡ πρώτη, γιὰ νὰ μὴν πῶ ἡ κυριώτερη, ἀποστολὴ τοῦ ἀνωτάτου πνευματικοῦ ἰδρύματος τῆς Χώρας. "Ολα τὰ ἄλλα, — βραβεύσεις ἐπιστημονικῶν, λογοτεχνικῶν καὶ καλλιτεχνικῶν ἔργων, Ἑορτασμοὶ ἐπετείων, συμμετοχὴ σὲ διεθνῆ συνέδρια καὶ πολλὰ ἄλλα, — ἀνήκουν, βέβαια, στὰ ἔργα τῆς Ἀκαδημίας. Ἀλλὰ ἡ προσφορά της κνοίως ἀπὸ τὴν ἀπόδοση τῶν Ἐπιστημονικῶν τῆς Κέντρων κρίνεται καὶ θὰ κρίνεται.

Κύριοι Συνάδελφοι,

"Ἐχω ἀκόμα ἔνα χρέος. Καὶ ὅχι μόνο δὲν θὰ τὸ ἀποφύγω, ἀλλὰ θὰ προσπαθήσω νὰ τὸ ἐκτελέσω μὲ τὰ πλήρη στοιχεῖα ποὺ μοῦ ἔδωσε μιὰ κονραστικὴ μὰ καὶ ἀπαραίτητη ἔρευνα στὸν πενήντα τόμους τῶν Πρακτικῶν τῆς Ἀκαδημίας, ποὺ τυπώνονται μὲ τὴν φροντίδα τοῦ Ἀκαδημαικοῦ Γραμματέως ἐπὶ τῶν Δημοσιευμάτων. Ὁ κ. Γεν. Γραμματεὺς τῆς Ἀκαδημίας, στὸν ἀπολογισμὸ ποὺ ἔκαμε στὴν πανηγυρικὴ συνεδροία, συνέψιε τὸ σύνολο τῶν ἐργασιῶν ποὺ ἔγιναν σ' αὐτὰ τὰ πενήντα χρόνια. Στὸν νέο Πρόεδρο, ποὺ ἔτυχε νὰ εἶναι λογοτέχνης, μένει νὰ ἀποσπάσει ἀπὸ τὸ σύνολο αὐτὸν τὴν προσφορὰ τῶν λογοτεχνῶν Ἀκαδημαικῶν ἀπὸ τὴν ἰδρυση τῆς Ἀκαδημίας ὡς σήμερα καὶ νὰ δεῖξει ποιὰ ἀξία ἔχει γιὰ τὴν ὅλη πνευματικὴ μας ζωὴ αὐτὴ ἡ προσφορά.

Δὲν είχαν πολλοὶ λογοτέχνες τὴν ώψηλή τιμὴν νὰ διευθύνουν τὶς ἐργασίες τοῦ Σώματος. Πρόεδροι ἔγιναν μόνο πέντε: ὁ Κωστῆς Παλαμᾶς τὸ 1930, ὁ Δημήτριος Καμπούρογλους τὸ 1934, ὁ Σπῆρος Μελᾶς τὸ 1959, ὁ κ. Γεώργιος Ἀθανασιάδης - Νόβας τὸ 1965, καὶ ἀκόμα ἕνας, αὐτὸς ποὺ ἔχει τὴν τιμὴν νὰ σᾶς διμιλεῖ. Ἐπρόσφεραν δύναμις ἄλλες ὑπηρεσίες. Πρῶτο Γραμματέα ἐπὶ τῶν Πρακτικῶν, — ἐργασία πολὺ κονυματική, — ἔχονμε τὸν Κωστῆς Παλαμᾶ ἀπὸ τὸ 1926 ὧς τὸ 1927, τὸν Ἡλία Βενέζη ἀπὸ τὸ 1965 ὧς τὸ 1968 καὶ τὸν Πέτρο Χάρη ἀπὸ τὸ 1971 ὧς τὸ 1972. Καὶ ἔναν ἀκόμα, τὸν Γεώργιο Λροσίνη, Γραμματέα ἐπὶ τῶν Δημοσιευμάτων, ἀπὸ τὸ 1923 ὧς τὸ 1927. Ἄλλὰ ἡ σημαντικότερη προσφορὰ τῶν λογοτεχνῶν Ἀκαδημαικῶν ἔγινε μὲν μιὰ μεγάλη σειρὰ ἀπὸ εἰσηγήσεις γιὰ τὴν ἐκλογὴν Ἀκαδημαικῶν καὶ γιὰ τὴν ἀπονομὴν τοῦ Ἀριστείου τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν ἄλλων διακρίσεων τῆς Ἀκαδημίας (μεταλλίων, βραβείων καὶ ἐπαίνων), μὲ πανηγυρικοὺς λόγους γιὰ τὴν 25η Μαρτίου 1821, τὴν 28η Ὁκτωβρίου 1940 καὶ γιὰ ἄλλα ἐθνικὰ γεγονότα, μὲ ἀνακοινώσεις λογοτεχνικοῦ, λαογραφικοῦ καὶ ιστορικοῦ περιεχομένου, καὶ μὲ ἄλλους ἀκόμα λόγους γιὰ ποικίλα γεγονότα (θάνατοι μεγάλων πνευματικῶν μορφῶν, ἐπέτειοι μὲ παγκόσμια ἀξία, χαιρετισμοί, ἐκθέσεις καὶ ἐντυπώσεις ἀπὸ διεθνῆ συνέδρια).

Τὰ Πρακτικὰ τῆς Ἀκαδημίας, οἱ πενήντα πολυσέλιδοι τόμοι, εἶναι κατάφορα ἀπὸ τὰ κείμενα αὐτὰ τῶν λογοτεχνῶν Ἀκαδημαικῶν, ἄλλὰ καὶ οἱ φάκελοι τῆς Β' Τάξεως τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Καλῶν Τεχνῶν ἔχονν πλῆθος κείμενα ποὺ μένονταν ἄγραπτα. Ἐκαμα ἐπίμονη ἔρευνα, δηλαδὴ προσεκτικὴ ἀναδίφηση στοὺς τόμους τῶν Πρακτικῶν τῆς Ἀκαδημίας καὶ στὸ Ἀρχεῖο τῆς Β' Τάξεως, καὶ θὰ μποροῦσα νὰ δώσω ἀξιολογώτατο ὄντικὸ γιὰ πολλοὺς τόμους. Θὰ περιοριστῶ σὲ μιὰν ἐκλογήν. Καὶ θὰ διατυπώσω τὴν εὐχὴν νὰ συγκεντρωθοῦν, μὲ τὴν ἀδειὰ τῆς Ἀκαδημίας, σ' ἔναν μεγάλο τόμο τὰ κείμενα αὐτῆς τῆς ἐκλογῆς. Θὰ εἶναι μιὰ πολὺ σημαντικὴ κριτικὴ σελίδα τῆς Ἑλληνικῆς Γραμματείας, ζωηρότατη ἐκπληξη γιὰ τοὺς νέους μας, ποὺ δὲν ἔχουν τὸν τρόπο νὰ γνωρίσουν αὐτὰ τὰ κείμενα, ἐκπληξη καὶ γιὰ τοὺς παλαιοτέρους ποὺ δὲν τὰ θυμοῦνται δῆλα καὶ ἵσως δὲν ἔχουν σκεφθεῖ πόσος πρόσπειρ νὰ εἶναι ὁ δύγκος καὶ ἡ ἀξία τους.

Σὲ ἔξη εἰδὴ μποροῦμε νὰ χωρίσουμε αὐτὸς τὸ πολύτιμο ὄντικό. Στὰ κείμενα ποὺ πραγματεύονται γενικὰ λογοτεχνικά, αἰσθητικὰ καὶ γραμματολογικὰ θέματα· στὶς εἰσηγήσεις γιὰ τὴν ἐκλογὴν Ἀκαδημαικῶν, ποὺ οἱ περισσότερες εἶναι ἔξαιρετες κριτικὲς ἐργασίες· στοὺς πανηγυρικοὺς λόγους ποὺ ὑπηρετοῦν καὶ δυναμώνουν τὴν ἐθνικὴν μνήμην· σὲ μελετήματα ποὺ βοήθησαν τὴν Ἑλληνικὴν σκέψην νὰ ἔχει συμμετοχὴ στὸν ἑορτασμὸ μεγάλων πνευματικῶν γεγονότων μὲ παγκόσμια ἀξία· στὶς πληροφοριακὲς ἐκθέσεις γιὰ διεθνῆ συνέδρια ἡ ἄλλα γεγονότα, ποὺ ἀμεσα ἡ ἔμμεσα

ἔχουν σχέση μὲ τὴν πνευματική μας ζωή· τέλος, στοὺς εἰσιτηρίους, τοὺς παρθενικοὺς ἀκαδημαϊκοὺς λόγους, καὶ στοὺς λόγους τῶν ἀναδόχων τῶν νέων Ἀκαδημαϊκῶν.

Καὶ μόνο οἱ λόγοι αὐτοὶ ἀν συγκεντρωθοῦν, πολλὰ θὰ κερδίσουν ὅσοι δὲν ἔχουν τὸν τρόπο ἥ τὸν ἀπαιτούμενο χρόνο νὰ ἐρευνήσουν τὶς ἀναρίθμητες σελίδες τῶν Πρακτικῶν τῆς Ἀκαδημίας. Οἱ εἰσιτήριοι λόγοι τῶν νέων Ἀκαδημαϊκῶν εἶναι ἀρχαία συνήθεια, ποὺ δὲν ἔξαντλεῖται σ' ἕναν ἀπλὸ τύπῳ ἀλλὰ γίνεται ἀφορμὴ νὰ γραφοῦν πολὺ σημαντικὰ κείμενα. Ὁ Πρόδεδρος τῆς Ἀκαδημίας, καὶ ὅταν δὲν εἶναι εἰδικός, ὑποδέχεται τὸν νέον Ἀκαδημαϊκὸ μὲ ἕναν χαρακτηρισμὸ τοῦ ἔργου του, ποὺ ἔχει τὴν πυκνότητα τοῦ ἐπιγράμματος. Καὶ ὁ ἀνάδοχος τοῦ νέου Ἀκαδημαϊκοῦ, ὑποχρεωμένος νὰ τὸν σκιαγραφήσῃ καὶ νὰ ἔξηγησῃ τὴν ἀξία τοῦ ἔργου του, δὲν περιορίζεται σὲ φιλοφρονήσεις ἀλλὰ γράφει ὀλόκληρη μελέτη, ποὺ πρέπει νὰ εἶναι δριστικὸς κριτικὸς λόγος. Ὁμως ἡ συνεδρία τῆς ὑποδοχῆς ἀνήκει προπάντων στὸν νέον Ἀκαδημαϊκό. Καὶ ὁ εἰσιτήριος λόγος του πρέπει νὰ εἴναι, — καὶ συχνὰ εἴναι, — ἕνα πνευματικὸ γεγονός. Ἡ καλὴ ὥρα τῆς πνευματικῆς του ζωῆς γίνεται κείμενο ποὺ ἔχει βάρος καὶ διάρκεια. Ὁ Παῦλος Νιοβάνας συντρόψει μὲ τὸν εἰσιτήριο λόγο του τὴν ἴστορία τοῦ χρονογραφήματος, ἐνὸς εἴδους λόγου ποὺ ἐγνώρισε μεγάλη ἀκμὴ στὴν Ἑλλάδα, καὶ ἔδωσε τὸν καλύτερο δρισμό του· ὁ Γρηγόριος Ξενόπουλος, μὲ τὴν πεῖρα τοῦ εἰδικοῦ καὶ μὲ τὴ σπάνια κριτικὴ του διευδέρκεια, ἔξηγησε τί εἴναι τὸ μυθιστόρημα· ὁ Σπῆρος Μελᾶς ἀπλώθηκε σὲ θέμα δυσκολώτατο, — ἡ Εθνισμὸς καὶ διεθνισμὸς εἰς τὴν πνευματικὴν ἡμῶν κίνησιν· ὁ τίτλος τῆς διμιλίας του, — ὁ Ζαχαρίας Παπαγωνίου ἔκαμε ἴστορικὴ καὶ αἰσθητικὴ τοποθέτηση τοῦ Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, ὁ Σωτήρης Σκιτίης ἀφιέρωσε τὸν λόγο του στὸ ἔργο τοῦ Κωστῆ Παλαμᾶ, ὁ κ. Γεώργιος Ἀθανασιάδης - Νόβας, ἀφοῦ στάθηκε μὲ εὐλάβεια στὴ μνήμη τῶν προγόνων ποιητῶν, πολιόρκησε ἔπειτα ἕνα μεγάλο καὶ ἄπιαστο θέμα, — τί εἴναι ἡ λυρικὴ ποίηση, — καὶ συμφώνησε μὲ τὸν Τολστοῖ, ποὺ ἔχει πεῖ ὅτι «τὸ μεγαλύτερο μετὰ τὴν διμιλία δῶρο τοῦ Θεοῦ στοὺς ἀνθρώπους εἴναι ἡ ποίηση»· ὁ Ἡλίας Βενέζης σχολίασε τὴ θέση τῶν Γραμμάτων στὴν ἐποχὴ μας κ' ἔκλεισε σὲ λίγες σελίδες ὅλο τὸν πνευματικό του κόσμο· ὁ Πέτρος Χάρης ἀναζήτησε τὶς συγγένειες καὶ τὶς διαφορὲς τῆς ἐθνικῆς καὶ τῆς διεθνικῆς λογοτεχνίας μέσα σὲ μιὰν ενδρύτερη θεώρηση τῶν σημερινῶν πολιτιστικῶν ἀξιῶν.

Ἄλλὰ δὲν εἴναι λιγώτερο σημαντικοὶ οἱ λόγοι τῶν ἀναδόχων, καὶ ὅταν ἀκόμα ἐπιμένουν μόνο στὰ καίρια καὶ στὰ ἀπαραίτητα. Ὁ Παῦλος Νιοβάνας ἦταν διπλὰ ἀνάδοχος τοῦ Σπύρου Μελᾶ: Αὐτὸς τὸν παρουσίασε στὰ Γράμματα νεαρὸν καὶ ἀγνωστὸν ἀκόμα, ὁ ἵδιος τὸν ὑποδέχτηκε στὴν Ἀκαδημία, καί, μαζὶ μὲ τὶς ἀναμνήσεις του, διατύπωσε εὔστοχες παρατηρήσεις γιὰ τὸ ἔργο του· ὁ Νιοβάνας ἐγραψε κ' ἔνα ὑποδειγματικὸ γιὰ τὴν ἀβρότητα ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν εὐθυκρισία του

κείμενο γιὰ τὸ ἔργο τοῦ Γρηγορίου Ξενόποντον· ὁ Μελᾶς ἔδωσε στὶς σωστὲς διαστάσεις τῆς τὴν προσφορὰ τοῦ Γ. Ἀθάνα, τοῦ κ. Γεωργίου Ἀθανασιάδη - Νόβα, καὶ τοῦ Ἡλία Βενέζη, κι ὁ ποιητὴς τοῦ «Πρωινοῦ ἔκκινήματος», ὁ κ. Νόβας, ποὺ εἶναι, μαζὶ μὲ τὸν Κωστῆ Παλαμᾶ, ἡ συχνότερη λογοτεχνικὴ παρονσία στὸν τόμον τῶν Πρακτικῶν τῆς Ἀκαδημίας, ἐξήγησε μὲ πολλὴ στοργὴ καὶ μὲ ἄλλη τόση ἐπιείκεια τὸν δικό μου πνευματικὸ μόχθο.

Σημαντικώτερα ἀκόμα κείμενα θεωρῶ μερικὲς ἀπὸ τὶς εἰσηγήσεις γιὰ τοὺς ὑποψηφίους Ἀκαδημαϊκούς. Ἀλλὰ αὐτὰ τὰ κείμενα δὲν ἔχω δικαίωμα νὰ τὰ παρουσιάσω πρὸν λάβει σχετικὴ ἀπόφαση ἡ Σύγκλητος τῆς Ἀκαδημίας. Ἐνα μόρο μπορῶ νὰ πῶ : Εἶναι διεξοδικὰ τὰ κείμενα αὐτά, ἀναλύονταν μὲ ενσυνειδησία δικαστῆ ὅχι μόνο τὸ ἔργο ἐκείνου ποὺ προκρίνεται καὶ προτείνεται ἀλλὰ καὶ τῷ ἄλλῳ υποψηφίῳ, ποὺ ὅχι σὲ λίγες περιπτώσεις ἀνεπαίσθητα ὑστεροῦν ἀπὸ τὸν προτεινόμενο καὶ ὑποχρεώνονταν τὸν κριτὴ νὰ διατυπώσει τὰ συμπεράσματά τουν μὲ τὴν ἀκρίβεια φαρμακευτικῆς ζηγαριᾶς. Ἐτσι ὅμως ἔχουμε σπάνιες, ὅπως εἴπα, κριτικὲς ἐργασίες, ποὺ κάποτε πρέπει νὰ δημοσιευθοῦν γιὰ νὰ πλουτίσουν τὴν Ἑλληνικὴ Γραμματεία. Στὶς σελίδες τους ἡ ἀληθινὴ σοφία γίνεται συνείδηση ὑψηλῆς εἰδύνης.

Καὶ δὲν εἶναι μόρο ἡ εἰσοδος στὴν Ἀκαδημία ποὺ συνοδεύεται ἀπὸ πολὺ ἀξιομημόνευτους κριτικοὺς λόγους. Καὶ ἡ ἔξοδος ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία κι ἀπὸ τὴν ζωή, — συμπίπτοντα, βλέπετε, γιὰ τὸν Ἀκαδημαϊκὸς, — συνοδεύεται κι αὐτὴ ἀπὸ ἔναν ἀπολογισμό, ποὺ κι αὐτὸς εἶναι λογοτεχνικὸ καὶ κριτικὸ κείμενο. Τὸ 1937 ἀπέθανε ὁ Ἀκαδημαϊκὸς Ἀριστομέρης Προβελέγγιος καὶ στὰ Πρακτικὰ τῆς Ἀκαδημίας ἔχουμε ὀλόκληρο τὸν φιλέρημο ποιητῆ, ποὺ περνοῦσε τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ζωῆς του στὴν πατρίδα του, στὸ ἀγαπημένο του νησί, τὴν Σίφνο, τὸν ἔχουμε σ' ἔνα ἐπιγραμματικὸ κείμενο τοῦ Παύλου Νιοβάνα, ποὺ ἀξίζει νὰ σᾶς διαβάσω λίγες γραμμές του : «Ο Ἀριστομέρης Προβελέγγιος, — γράφει, — ἦτο ἀπὸ τοὺς ὀλίγους ποιητάς, ποὺ ἀσκοῦν τὴν ποίησιν ὡς ἰερωσύνην καὶ κινοῦνται εἰς τὴν ζωὴν περιβεβλημένοι τὰ ιερὰ ἄμφια τῆς Ποιήσεως». Καὶ γράφει ἀκόμα ὁ Νιοβάνας : «Ἐάν ἡ θρησκεία τῆς Ποιήσεως εἶχε τὸν Ἅγιον τῆς, ὁ Ἀριστομέρης Προβελέγγιος θὰ ενδιόσκετο μεταξὺ αὐτῶν, μὲ τὸν φωτοστέφανον τοῦ ὁσίου ἐπὶ τῆς ὁραίας, πολιαῖς κεφαλῆς του». Καὶ πρέπει νὰ προσθέσω δτι τὸ σύντομο κείμενο τοῦ Νιοβάνα, τόσο περιεκτικὸ καὶ τόσο κριτικό, καλύπτει ἔνα κενό. Γιατὶ δ Ἀριστομέρης Προβελέγγιος νομίζω δτι ἀκόμα δὲν ἔχει ἀπασχολήσει ἀρκετὰ τὴν κριτική μας, παλαιότερη καὶ νεώτερη.

Ἐχουμε ἀκόμα ἔναν πλούσιο ἀπολογισμό, τὴν σειρὰ τῶν πανηγυρικῶν λόγων, πού, μαζὶ μὲ πολλὰ ἄλλα, μᾶς δείχνει πόσο μεγάλα σὲ περιεχόμενο πρέπει νὰ εἶναι

τὰ ἐθνικὰ γεγονότα ποὺ πανηγυρίζουμε, γιὰ νὰ δίνουν κάθε τόσο καινούρια στοιχεῖα ποὺ ἀνανεώνονται τὸ θέμα. Ἡ 25η Μαρτίου 1821 καὶ ἡ 28η Ὁκτωβρίου 1940 θὰ ἔλεγε κανεὶς ὅτι εἶναι μιὰ ἐπικινδυνὴ δοκιμασία γιὰ τοὺς Ἀκαδημαϊκούς, δῆμος καὶ γιὰ ὅλους τοὺς ἐπίσημους καὶ ἀνεπίσημους ρήτορες τῆς ἡμέρας. Ὅταν δῆμος διαβάσετε στοὺς τόμους τῶν Πρακτικῶν τῆς Ἀκαδημίας τοὺς πανηγυρικοὺς λόγους γιὰ τὴν 25η Μαρτίου 1821, γιὰ τὴν 28η Ὁκτωβρίου 1940, γιὰ ἄλλες μεγάλες ὁρες ἢ πικρές ἡμέρες τοῦ Ἑλληνισμοῦ, — γιὰ τὴν Μικρασιατικὴ καταστροφή, — θὰ δεχθῆτε τὸν ἴσχυρισμό μου. Τὸ θέμα ἀνανεώνεται, γιατὶ κλείνει τοὺς ἐνθουσιασμοὺς καὶ τὶς ψυχικὲς ἀνάγκες ὀλόκληρου λαοῦ καὶ ἔτσι ποτὲ δὲν μπορεῖ νὰ ἐξατληθεῖ, ἀλλὰ καὶ γιατὶ ὁ διμιλητής, ὅταν ἔχει βαθύτατα ἐθνικὴ συνειδηση, ἀντλεῖ κι αὐτὸς ἀπὸ πηγὴ ποὺ ποτὲ δὲ στερεούει.

Στὴν ὁμάδα τῶν πανηγυρικῶν αὐτῶν κειμένων ἔχουν προσφέρει τὰ περισσότερα δι Κωστῆς Παλαμᾶς καὶ δι κ. Γεώργιος Ἀθανασιάδης - Νόβας. Τὸν πανηγυρικὸ τῆς 25ης Μαρτίου τοῦ 1928 τὸν ἐκφωνεῖ δι Παλαμᾶς. Εἶναι ἔνα διεξοδικὸ κείμενο ποὺ τὸ τιτλοφορεῖ «Τὸ σπαθὶ καὶ ἡ λύρα» καὶ ἔχει μένει ὑποδειγματικό. Καὶ ἡ φωνὴ τοῦ Παλαμᾶ ἀκούγεται πάλι σὲ πατριωτικὴ σύναξη: Εἶναι τὸ πολύστιχο ποίημά του δι «Ὑμνος τῶν Ἑλλήνων» (στίχοι 145), ποὺ τὸ ἀπάγγειλε στὰ ἀποκαλυπτήρια τοῦ μηνείου τῶν πεσόντων στὸ Κιλκίς. Κι ἀκόμα μιὰ φορὰ γίνεται πανηγυρικὸς δι πατριωτισμὸς τοῦ Παλαμᾶ, τὸ 1930, στὸν ἑορτασμὸ τῶν 100 χρόνων τῆς Παλιγγενεσίας. Καὶ σ' αὐτὸν τὸν πανηγυρικό, δῆμος καὶ στὸν ἄλλον, τὸ «Σπαθὶ καὶ ἡ λύρα», δι πατριωτισμὸς τοῦ Παλαμᾶ ἔχει πλάτος, ἔχει ἥθος καὶ προπάντων ἔχει τὴν δύορφιὰ τῶν μεγάλων ἰδανικῶν. Οὕτε αἷμα στάζει, οὕτε μὲ ἀπειλὲς ἐκδηλώνεται. Εἶναι δὲ ὑψηλὸς πατριωτισμὸς ἐνὸς ποιητῆ ποὺ δὲν ἔχεινάει τὴν ἔνδοξη καταγωγὴ του, παλιὰ καὶ νέα, τὸν Μαραθώνα καὶ τὸ Είκοσιένα, ἀλλὰ καὶ μένει ἀνθρωπος τοῦ καιροῦ του. Καὶ μόρο στὸν ἡχηρὸ πατριωτικὸ στίχο, στὸν «Ὑμνο τῶν Ἑλλήνων», ποὺ ἀμφέραμε, μόρο ἐκεῖ δι τόνος εἶναι διαφορετικός, γίνεται σχεδὸν σκληρός, πολεμικός.

Ἄλλὰ ποιητὴς μένει, δχι ἀπλὸς πανηγυριστής, στοὺς πανηγυρικοὺς λόγους του κι δι κ. Νόβας. Καὶ εἶναι πολλοὶ αὐτοὶ οἱ πανηγυρικοὶ λόγοι, καὶ ἐνῶ ἐπιμένοντι σὲ μιὰ γενικότητα ποὺ δίνει τὴν ψυχὴ τοῦ Γέροντος, δὲν ἔχειν καὶ τὴ μικρὴ πατρίδα, τὴ Ναύπακτο, καὶ ἵστορον τοὺς ἀγῶνες γύρω ἀπὸ τὸ Κάστρο της. Ἄλλὰ κι δι Μελᾶς κι δι Κόκκινος κι δι Βενέζης ἔχουν γράψει ὠραῖες σελίδες γιὰ τὸ Είκοσιένα καὶ γιὰ τὴν 28η Ὁκτωβρίου 1940, κι ἀπ' τοὺς παρόντες λογοτέχνες Ἀκαδημαϊκούς, δι Ἀγγελος Τεοχάκης κι δι Πέτρος Χάρης δὲν ἀπονοτάζονται ἀπὸ τὴν προσπάθεια προβολῆς καὶ ἐρμηνείας αὐτῶν τῶν ἐθνικῶν δρόσημων, τῆς 25ης Μαρτίου 1821 καὶ τῆς 28ης Ὁκτωβρίου 1940. Δὲν πρέπει δῆμος νὰ ἔχασον με καὶ

τὸν πανηγυρικὸν λόγον τοῦ Στράτη Μυριβήλη γιὰ τὴν 28η Ὀκτωβρίου 1940, μοναδικὴ ὁμιλία του στὴν Ἀκαδημία, καὶ τὴν ἄλλη ἐκείνη ὁμιλία γιὰ τὴν 25η Μαρτίου 1970, ποὺ εἶναι τοῦ Παπατσώνη — τίτλος της «Ἐθνεγερσία - Σολωμός - Κάλβος» — καὶ καθόλου δὲν ὑστερεῖ σὲ στοχαστικὸν πατριωτισμό.

Δὲν ὑποτιμῶ κανένα ἀπὸ τὰ κείμενα ποὺ σχολίασα. Ἄλλὰ ἡ εὐδότερη προσφορὰ τῶν λογοτεχνῶν Ἀκαδημαικῶν στὰ πρῶτα πενήντα χρόνια τῆς Ἀκαδημίας ἔγινε, ὅταν χρειάστηκε νὰ ἔχει καὶ ὁ τόπος μας συμμετοχὴ σὲ παγκόσμιους πνευματικοὺς ἐορτασμούς. Καὶ ἀρκεῖ νὰ θυμίσω τρία πολυνέλιδα μελετήματα ποὺ ἀναφέρονται σὲ γεγονότα ἢ σὲ πρόσωπα αὐτῶν τῶν ἐορτασμῶν, γιὰ νὰ μπορέσω νὰ πείσω ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ συμμετοχὴ ἦταν παραπάνω ἀπὸ ἀξιόλογη. «Οταν τὸ 1928 συμπληρώθηκαν 100 χρόνια ἀπὸ τὴν γέννηση τοῦ Ἰππόλυτου Ταίν, ὁ Παλαμᾶς ἀνέλυσε τὴν θεωρία του, — θεωρία νοοκρατική, — τὴν ἀντιπαράθεσε στὴν θεωρία τοῦ Μπερζόν, τὴν περίφημη *intuition*, τὴν ἐνόραση, ἔδειξε πλούσια καὶ δραγανωμένη μάθηση, ποὺ δὲν γνώριζε δρια καὶ δὲν παρερμήνευε καὶ δὲν παρεξηγοῦσε τὰ κείμενα, ἔξιστόρησε μὲ ἀκριβεῖς πληροφορίες καὶ μὲ ὀρθὲς παρατηρήσεις, δπον χρειάζόταν, τὴν μεγάλη μάχην Ἐμμανονῆλ Ροΐδη καὶ Ἀγγελον Βλάχον γύρω ἀπὸ τὴν ἀξία τῆς «περιφρεούσης ἀτμοσφαίρας», ποὺ ὁ Ταίν — κι ὁ Ροΐδης — τὴν θεωροῦσσε ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ νὰ γεννηθεῖ ὁ ποιητικὸς λόγος, καὶ ἔγινε τότε ὁ Παλαμᾶς φωτισμένος ὁδηγητής, σὲ ὥρα ποὺ ἡ Ἑλληνικὴ ποίηση ἀρχίζει νὰ κάνει τολμήματα. Ἄλλὰ κι ὁ Παπατσώνης δὲν ἐδίστασε νὰ ἐλέγξει ἄλλους εἴδους τολμήματα μὲ μιὰ σημαντικὴ ἔκθεσή του γιὰ τρεῖς ποιητικὲς συλλογὲς τοῦ Θεόδωρου Ξύδη, ποὺ βραβεύτηκαν ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία. Εἶναι ἡ ἔκθεση αὐτὴ ἀπὸ τὰ κείμενα ποὺ θὰ μποροῦσαν συγκεντρωμένα νὰ ἀποτελέσουν σημαντικὴ προσφορὰ στὴν Ἑλληνικὴ Γραμματεία, εἶναι καὶ μιὰ ἔκπληξη. Ὁ Παπατσώνης, λέσ καὶ αἰσθάνεται, στὸ τέλος πιὰ τῆς ποιητικῆς του πορείας, τὴν ἀνάγκη νὰ διαλαλήσει τὸν ὀρθὸ λόγο, ἀφήνει σὰν ὑποθήκη στοὺς νεώτερους συναδέλφους του αὐτὴ τὴν ἔκθεση. Καὶ θὰ κλείσω τὴν παρένθεση, ποὺ παρακαλῶ νὰ θεωρηθεῖ ὀφειλόμενο μνημόσυνο τοῦ συναδέλφου ποὺ ἔχάσαμε τὸ περασμένο καλοκαίρι, θὰ τὴν κλείσω μὲ λίγες φράσεις ἀπ' αὐτὸ τὸ κείμενο τοῦ Παπατσώνη, ποὺ μόνο συντηρητικὸν ἢ καθυστερημένο δὲ θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ τὸν κατηγορήσει: «Απὸ τὸ 1930, γράφει, ἐπανηγυρίσθη ἡ θεωρηθεῖσα ὡς ἀνανέωσις τῶν ποιητικῶν μορφῶν, ἡ ἀποψίλωσις τῆς ποιήσεως ἀπὸ παντὸς μονσικοῦ, μετρικοῦ, περιγραφικοῦ στοιχείου καὶ ἡ ἀποδέσμευσί της ἀπὸ κάθε συναισθηματικὸν φόρτον ἢ καὶ διάκοσμον ἢ προσπάθειαν διαμορφώσεως προσωπικοῦ ὑφους, προσέγγισις πρὸς τὴν ἄχρωμον πεζολογίαν τοῦ καθημερινοῦ λόγου καὶ ἀπρόσωπον φεαλιστικὴν ἀντιμετώπισιν θεμάτων σχετιζομένων κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἥττον πρὸς καταστάσεις τοῦ περιβάλλοντος ἢ καὶ γεγονότα ἔξωτερικά.

Συνχρά ἡ ποιητικὴ ἔκθεσις τούτων ἦτο λογικῶς δυσνόητος, ἐλλειπτική, ἀνευ εἰρμοῦ προσιτοῦ. Ὁρισμένα πρότυπα τῆς γεωτέρας αὐτῆς ποιήσεως ὑπῆρξαν ἐπιτυχῆ, ἡ ἀκολουθήσασα δύμως ἀθρόα μιμητικὴ τάσις παρὰ τῶν πλείστων νέων ποιητῶν ἔφθασεν εἰς ἴσοπέδωσιν πάσης δημιουργίας, ἀποξήρασίν της, δημιουργήσασα ἓν ἀποκρονοστικὸν κλῖμα ποιήσεως δλως ἀπροσώπου, μὴ ενδισκούσης γενικωτέραν ἀπίγχησιν. Ἰδιαίτερον χαρακτηριστικὸν τῶν ἐξελίξεων τούτων ἦτο ὁ κακὸς χειρισμὸς τοῦ γλωσσικοῦ ὀργάνου, οὕτως ὥστε ὁ ἀναγνώστης νὰ προσκρούῃ εἰς δύκολίθους γλωσσικοὺς καὶ ἐκφράσεις προκαλούσας τὴν δυσφορίαν».

Γνοίζω στὸν Παλαμᾶ καὶ στὰ μελετήματα ποὺ ἔγραψε γιὰ μεγάλες ἐπετείους ἥ γιὰ γεγονότα ποὺ δὲν ἔπρεπε νὰ περάσουν στὴν Ἑλλάδα ἀσχολίαστα. Εἶναι ἥ δυμιλία τὸν στὴν Ἀκαδημίᾳ γιὰ τὸν Γκαϊτε, τὸν Ἀπόλιο τοῦ 1932, δταν ὁ κόσμος δλος τιμοῦσε τὸν ποιητὴ ἐπάνω στὰ ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατό του, καὶ ἥ ἄλλη πολὺ ἀξιόλογη δυμιλία του, πάλι στὴν Ἀκαδημίᾳ, ἔπειτα ἀπὸ ἓνα χρόνο, στὶς 11 Μαΐου τοῦ 1933, γιὰ τὴν Comtesse Mathieu de Noailles, τὴν ποιήτρια ποὺ ἔλεγε «εἴμαι ὑπερήφανη, τὸ γνωρίζετε, γιατὶ κατάγομαι ἀπὸ τὴν Κρήτη» καὶ, λίγες ήμέρες πρὸιν πεθάνει, εἰπε σὲ στενὴ φίλη της: «*J' ai confondu dans mon cœur la Grèce et la France*».

Οἱ φάκελοὶ μου δὲν ἄδειασαν ἀκόμα ἀπὸ τὶς σημειώσεις ποὺ ἔκρατησα στὴν ἀναδίφησί μου στὸν τόμον τῶν Πρακτικῶν τῆς Ἀκαδημίας, μὰ ὁ χρόνος ποὺ διαθέτω δὲ χωράει ἄλλες. Ἄλλὰ δὲν μπορῶ νὰ μὴν ἀναφέρω τὴν δυμιλία ποὺ ἔκαμε ὁ Δημήτριος Καμπούρογλους γιὰ νὰ δώσει μιὰν εἰκόνα τῶν παλαιῶν Ἀθηνῶν μὲ πληροφορίες γιὰ τὰ κτίρια των, γιὰ τὶς συνήθειες τῶν Ἀθηναίων, γιὰ τὸν χωρισμὸ τους σὲ τέσσερις τάξεις, γιὰ τὶς περιουσίες τους, γιὰ τὶς ἐνδυμασίες τους, γιὰ τὴ γλώσσα ποὺ μιλοῦσαν. Καὶ δὲν μπορῶ ἐπίσης νὰ μὴ σημειώσω δτι ἥ συμμετοχὴ μας στὸν ἑορτασμὸ τῶν 700 χρόνων τοῦ Ντάντε ἔγινε μὲ δυμιλία τοῦ κ. Νόβα, δτι γιὰ τὰ 30 χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ Παλαμᾶ μίλησαν σ' αὐτὴ τὴν αἰθουσα σοὶ κ. κ. Ἡλίας Μαριολόπουλος, I. N. Θεοδωρακόπουλος, Γ. Νόβας καὶ Πέτρος Χάροης καὶ γιὰ τὰ 150 χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ Μπάζον οἱ κ. κ. Διον. A. Ζακυνθηρός, Γρηγ. Κασιμάτης καὶ Γ. Νόβας. Ἀξιομνημόνευτος εἶναι καὶ ὁ εἰσιτήριος λόγος τοῦ κ. ὑπουρογοῦ Πολιτισμοῦ καὶ Ἐπιστημῶν μὲ θέμα «Τὸ ἡρωικὸν ἰδανικὸν εἰς τὰ Ὀμηρικὰ ἔπη», τοῦ κ. Κωνσταντίνου Τρυπάνη, ποὺ δὲν κατέχει λογοτεχνικὴ ἔδρα ἀλλὰ εἶναι δόκιμος ποιητὴς καὶ ἀνήκει στὴν Τάξη τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Καλῶν Τεχνῶν.

Τέλος, ὀφείλω νὰ ἀναφέρω μιὰ τονλάχιστον ἀπὸ τὶς δυμαδικὲς ἔκθεσεις Ἀκαδημαικῶν, καὶ τῶν τριῶν Τάξεων, ποὺ ἔχει τὴν ὑπογραφὴ τοῦ κ. Νόβα. Εἶναι οἱ ἐντυπώσεις τοῦ Ἰωάννου Πολίτη, τοῦ Ἰωάννου Καλιτσουνάκη, τοῦ Μανώλη Καλο-

μοίρη, τοῦ Μάξιμου Μητσόπουλου καὶ τῶν κ. κ. Ἀναστασίου Ὁρλάνδου, Ἰωάννου Ξανθάκη καί, φυσικά, τοῦ κ. Νόβα, ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψή τους στὴν Ρωσία τὸ 1951.

Απὸ τὰ λογοτεχνικὰ πεπραγμένα τῆς Ἀκαδημίας ἔγινε, ἐλπίζω, φανερὸ δόχι μόνο τί ἐπρόσφεραν οἱ λογοτέχνες Ἀκαδημαϊκοὶ στὰ πρῶτα πενήντα χρόνια τῆς ἀλλὰ καὶ τί θὰ χρειασθεῖ νὰ προσφέρουν, γιὰ νὰ ἔξασφαλίσουν, μαζὶ καὶ μὲ τὶς ἄλλες πνευματικές μας δυνάμεις, τὶς ἔξωακαδημαϊκές, τὴν σοβαρὴν συμμετοχὴν τῆς χώρας μας στὶς διεθνεῖς πνευματικὲς συναντήσεις. Νομίζω δμως δὴ τι ἔγινε ἐπίσης φανερὸ καὶ ή ἀνάγκη τῆς εἰσόδου καὶ ἀλλων λογοτεχνῶν στὸ Σῶμα. Στὴ δεκαετία 1930 - 1940 οἱ λογοτέχνες Ἀκαδημαϊκοὶ ἦταν 7, τώρα ἐμείναμε 3. Καὶ εἶναι περιττὸ νὰ πῶ δτι, μὲ τὸν πολλαπλασιασμὸ τῶν ἐκδόσεων καὶ τῶν ἀλλων πνευματικῶν ἐκδηλώσεων, ποὺ δφεύλει νὰ τὶς παρακολουθεῖ τὸ ἀνώτατο πνευματικὸ ίδρυμα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν καλὴ λειτουργία τοῦ «Ιδρύματος Κώστα καὶ Ἐλένης Οὐράνη», η ἐνίσχυση τοῦ λογοτεχνικὸν τμήματος τῆς Ἀκαδημίας δὲν πρέπει νὰ καθυστερήσει περισσότερο. Τὴν ἴδια ἐνίσχυσην χρειάζονται καὶ οἱ ἄλλες Τάξεις τῆς Ἀκαδημίας, ποὺ δὲν ἔχουν λιγότερες υποχρεώσεις. Κάθε ἄλλο μάλιστα. Η πρώτη καὶ η τρίτη Τάξη καλοῦνται συχνότερα νὰ παρακολουθήσουν τὴν πρόσοδο τῶν ἐπιστημῶν σὲ διεθνῆ η τοπικὰ συνέδρια. Καὶ θὰ εἴμαι εὐτυχής, ἀν στὴ διάρκεια τῆς προεδρίας μου ύποδεχθῶ καὶ ἀρκετοὺς ἐπιστήμονες.

Κύριε,

Μὲ τὸ κῦρος καὶ μὲ τὴν πεῖρα τῶν ἀμέσων συνεργατῶν μου, τοῦ Ἀντιπροέδρου τῆς Ἀκαδημίας καὶ τέως Προέδρου τῆς Δημοκρατίας κ. Μιχ. Δ. Σταυροπούλου καὶ τοῦ Γεν. Γραμματέως τῆς Ἀκαδημίας κ. I. N. Θεοδωρακοπούλου, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀλλων μελῶν τοῦ Προεδρείου, μὲ τὴν συμπαράστασή σας, κύριοι Συνάδελφοι, καὶ μὲ ἄγρυπνη τὴν συνείδηση τῆς εὐθύνης μου, θέλω νὰ ἐλπίζω δὴ τὸ ταξίδι μας τοῦ 1977 θὰ κατορθώσω νὰ κρατήσω καλὰ τὸ τιμόνι τοῦ πλοίου μας, ἔστω κι ἄν συναντήσουμε ἐνάντιους ἀνέμους, τοὺς ἀνέμους ποὺ συνήθως συγκρούονται μαζὶ τους οἱ ύψηλὲς προσπάθειες. Ο Ἀπόλλων καὶ η Αθηνᾶ θὰ εἶναι πάντα ἐπάνω ἀπὸ τὸν Οίκο μας, προστάτες καὶ ὁδηγοί μας.