

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΞ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1989

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΣΟΛΩΝΟΣ ΚΥΔΩΝΙΑΤΟΥ

ΤΙΜΙΟΤΗΤΑ - ΗΘΟΣ

ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΤΕΜΙΑΔΟΥ

Κύριε Πρόεδρε,
Κύριοι Συνάδελφοι,
Κυρίες καὶ Κύριοι.

Πρὸν ν' ἀρχίσω τὴν ἀνάπτυξη τοῦ θέματός μου, ἃς μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ πῶ λίγα λόγια ποὺ σκοπὸ ἔχονν νὰ ἀπαντήσουν σὲ ἓνα ὑποθετικὸ ἐρώτημα ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ ὑποβάλουν μερικοὶ ἀκροατές καὶ εἰδικότερα ἐκεῖνοι ποὺ εἶναι πιὸ εἰδικοὶ ἀπὸ τὸν δημιλοῦντα σὲ θέματα σὰν κι αὐτὸ τῆς σημερινῆς δημιλίας. Ἔνα τέτοιο ἐρώτημα θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι τὸ ἀκόλουθο:

Πῶς, κάποιος, ὁ δόποιος φέρεται νὰ ἀνήκει στὸν κλάδο τῶν Καθαρῶν Μαθηματικῶν, ἀποφασίζει νὰ «περιπλανηθεῖ» σὲ περιοχὴς πού, ἐξ ὅρισμοῦ τουλάχιστον, δὲν ἐμπίπτουν στὶς ἐρευνητικὲς δραστηριότητες τῆς ἐπιστήμης του;

Μιὰ σύντομη ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα αὐτὸ θὰ ἥταν ὅτι, μεταξὺ τῶν διαφόρων ἐπιστημῶν δὲν ὑπάρχουν «στεγανὰ» καὶ μάλιστα ὅταν πρόκειται γιὰ θέματα παρομοίας φύσεως. Μὲ τὴν ἐπιλογὴ θέματος «ξένου» πρὸς τὶς κύριες ἐρευνητικὲς δραστηριότητές του, ὁ δημιλῶν ἀσφαλῶς δὲν καινοτομεῖ, καθόσον πληθώρα παραδειγμάτων παρομοίων προσπαθειῶν θὰ μποροῦσαν νὰ ἀναφερθοῦν τουλάχιστον στὸ ἐξωτερικό. Ἐξάλλον στὴν ἐποχή μας, ποὺ τὴν διακρίνει ἔνας ξεπεσμὸς τοῦ Ἰδεαλισμοῦ, κάθε προσπάθεια ποὺ ἐπιχειρεῖ καὶ μόνο νὰ ὑπενθυμίσει τὶς ἔννοιες Τιμιότητα, Ἡθος κλπ., θὰ ἥταν, κατὰ τὴ γνώμη μου, δικαιολογημένη καὶ εὐπρόσδεκτη.

Καὶ τώρα ἐπὶ τοῦ θέματος. Ἀπενθύνομαι κυρίως σὲ αὐτοὺς ποὺ εἰσέρχονται γιὰ πρώτη φορὰ στὸ χῶρο τῶν Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ σκοπεύοντα νὰ σταδιοδομήσουν στὴν ἐπιστημονικὴ ἔρευνα. "Οπως θὰ δοῦμε παρακάτω, πολλοὶ ἀπὸ τοὺς νέους αὐτούς, στὴν ἀρχὴ τουλάχιστον τῆς σταδιοδομίας τους, ζοῦν καταστάσεις ὅπου ἀνακύπτουν προβλήματα ἐπιστημονικοῦ ἥθους, συνειδήσεως καὶ ἄλλα παρόμοια, τὰ ὅποια ἀπαιτοῦν εἰλικρινεῖς συζητήσεις καὶ ἀναλύσεις γιὰ νὰ ὑπερβληθοῦν. Ή παροῦσα ὁμιλία μπορεῖ ὡς ἐκ τούτου νὰ θεωρηθεῖ καὶ σὰν μιὰ τέτοια «συζήτηση». Θὰ ἥταν εὐχῆς ἔργο οἱ νέοι αὐτοὶ ἐπιστήμονες, οἱ νέοι αὐτοὶ ἔργατες τῆς ἔρευνας, ὅχι μόνο νὰ ἀντιληφθοῦν ἀλλὰ καὶ νὰ νιώσουν ὅτι ἡ τιμιότητα καὶ τὸ ἥθος στὴ διεξαγωγὴ τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας εἶναι ζωτικὸς καὶ ἀπαραίτητος παράγων γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς Γνώσης καὶ τὴ διατίρηση τῆς ἐμπιστοσύνης τοῦ ποινοῦ στὶς Θετικὲς Ἐπιστήμες. Ἐλπίζω στὰ συμπεράσματα αὐτὰ νὰ φτάσουν αὐτοὶ μόνοι τους, ἀφοῦ προβληματισθοῦν, μετὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴ συζήτηση. Ἀπενθύνομαι ἐπίσης σὲ ὅλους τοὺς θετικοὺς ἐπιστήμονες, σὲ ὅλους τοὺς ἔρευνητές καθὼς καὶ σὲ ὅλους ἐκείνους τοὺς ὅποιον τὰ θέματα αὐτὰ προβληματίζουν.

Θὰ ἀναφέρω σκέψεις καὶ ἀπόψεις ἄλλων καθὼς καὶ μερικὲς δικές μου. Θὰ παραθέσω Στοχασμοὺς καὶ Παραλλαγὲς ὅπως θὰ ἔλεγε ὁ σεβαστὸς συνάδελφος Μιχαὴλ Στασινόπουλος, ἀπὸ πηγὴς οἱ ὅποιες ἀναγράφονται στὴ σχετικὴ βιβλιογραφία.

Σὲ σχετικὴ συζήτηση, μεταξὺ θετικῶν ἐπιστημόνων, γύρω ἀπὸ τὰ θέματα αὐτά, διευθυντὴς κάποιου μεγάλου νοσοκομείου μιᾶς ξένης χώρας διετύπωσε τὴν ἀκόλουθη ἀποψη: «Σταματῶ στὸ κόκκινο φῶς τῆς Τροχαίας, στὴ διασταύρωση τῶν δρόμων, ὅχι ἀπὸ ὑποχρέωση ἔναντι τοῦ νόμου τῆς Πολιτείας, ἀλλὰ γιατὶ μπορεῖ νὰ ὑπάρχει ἐκεῖ ἔνα δργανο τῆς Τροχαίας».

Νομίζω ὅτι ἡ παρατίρηση αὐτὴ τοῦ διευθυντοῦ τοῦ νοσοκομείου, ὁ ὅποιος προφανῶς ὑπανίσσεται ἀνάλογη περίπτωση ἀκεραιότητας συμπεριφορᾶς στὶς Θετικὲς Ἐπιστῆμες, εἶναι ἔνα καλὸ σημεῖο ἀφετηρίας γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ θέματος, καὶ μόνο γιατὶ ὑπάρχουν περισσότεροι τοῦ ἐνδός λόγοι γιὰ νὰ σταματήσει κανεὶς στὸ κόκκινο φῶς. Οἱ λόγοι αὐτοὶ εἶναι:

α) Διότι μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν λύνεται ἐπιτυχῶς τὸ πρόβλημα κυκλοφορίας σὲ μιὰ διασταύρωση σὲ ὕρες αἰχμῆς.

β) Διότι μπορεῖ νὰ σκοτωθεῖ κανεὶς ἢ νὰ τραυματισθεῖ ἀπὸ κάποιον ποὺ νόμιμα διασχίζει τὴ διασταύρωση, ἢ διότι μπορεῖ νὰ σκοτώσομε ἢ νὰ τραυματίσομε κάποιον ἐποχούμενο ἢ κάποιον πεζό.

Γιὰ πολλούς, ὁ κίνδυνος νὰ συλληφθοῦν ἀπὸ τὸ δργανο τῆς Τροχαίας δὲν εἶναι ὁ κύριος λόγος γιὰ τὸν ὅποιο σταματοῦν στὸ κόκκινο φῶς, ὅπως ἐπίσης ὁ κίνδυνος νὰ

συλληφθοῦμε δὲν εἶναι τὸ κύριο κίνητρο ποὺ μᾶς ἐπιβάλλει νὰ εῖμαστε ἔντιμοι στὴν ἐπιστημονική μας ἔρευνα.

"Ομως ποιὰ σχέση μπορεῖ νὰ ἔχει ἡ ἐντιμότητα στὴ διεξαγωγὴ τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας μὲ ἄλλα θέματα τῆς καθημερινῆς ζωῆς ὅπως εἶναι ἡ ὑπακοὴ στοὺς κανόνες τῆς κυκλοφορίας; Μήπως συγκρίνουμε ἀνομοειδὴ πράγματα; Μήπως συγκρίνουμε μῆλα μὲ καρδία;

"Ο διευθυντὴς τοῦ νοσοκομείου ποὺ ἀναφέραμε παραπάνω, πιθανὸν νὰ ὑπανίσσεται ὅτι οἱ ἥθικὲς ἀρχὲς ποὺ κατευθύνουν ἔνα θετικὸ ἐπιστήμονα - ἔρευνητὴ δὲν διίστανται καὶ πολὺ ἀπὸ ἐκεῖνες ποὺ ἐπηρεάζονται τὴν συμπεριφορά μας σὲ ἄλλες ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς.

"Η τελευταία αὐτὴ ἀποψη, ἀν καὶ εἶναι ἀποδεκτὴ ἀπὸ πολλούς, μεταξὺ τῶν ὁποίων εἶναι καὶ ὁ δύμιλων, δὲν εἶναι ἀποδεκτὴ ἀπὸ ὅλους.

Μερικοὶ πιστεύοντιν ὅτι στὶς Θετικὲς Ἐπιστῆμες ἡ συμπεριφορὰ καὶ τὸ ἥθος ὁφείλοντιν νὰ εἶναι ἀνωτέρας στάθμης ἀπὸ ἐκείνη ποὺ ἀναμένει κανεὶς ἀπὸ τὸν ὑπόλοιπο κόσμο.

"Ἄλλοι πάλι προτιμοῦν νὰ πιστεύοντιν ὅτι ἡ φύση, ἡ ὑφή, τῶν Θετικῶν Ἐπιστημῶν εἶναι τέτοια ὥστε κατὰ τὴ διεξαγωγὴ ἐπιστημονικῆς ἔρευνας θέματα ἥθονται, ἀκεραιότητας, τιμούτητας, δὲν ἔχουν τόση σπουδαιότητα δση αὐτὰ ἔχουν στὶς ὑπόλοιπες δραστηριότητες τῆς ζωῆς. Καὶ ἐπεξηγοῦν: Στὶς ἀποφάσεις μας ποιὰ στάση θὰ τηρήσουμε ἔναντι τῶν κανονισμῶν τῆς Τροχαίας ἢ ἔναντι τῶν φίλων μας ἢ τῶν ἐχθρῶν μας, ὑπεισέρχονται καὶ παιζοῦν ἀποφασιστικὸ ρόλο οἱ ἔννοιες τῆς τιμούτητας, τοῦ ἥθους καθὼς καὶ δρισμένες ἥθικὲς ἀρχὲς τὶς διποῖς θέλομε νὰ σεβασθοῦμε. "Ομως ἡ δομὴ τοῦ DNA ποὺ διβιολόγος μελετᾶ ἢ ἡ ἀποδεικτικὴ μέθοδος ποὺ δι μαθηματικὸς ἀκολουθεῖ γιὰ νὰ ἀποδείξει κάποιο θεώρημα, δὲν ἐπηρεάζονται ἀπὸ τὸν καλὸ ἢ κακὸ χαρακτήρα τοῦ ἔρευνητη.

"Ἐδῶ δύμως πρέπει νὰ προσέξουμε κάτι. Οἱ ὑποστηρικτὲς τῆς τελευταίας αὐτῆς ἀπόψεως ἀς μὴ ἔχουντιν ὅτι τόσο ἡ δομὴ τοῦ DNA ὅσο καὶ ἡ ἀποδεικτικὴ μέθοδος τοῦ θεωρήματος, μελετῶνται ἀπὸ ἐπιστήμονες οἱ διποῖοι ως ἀνθρώπινα ὄντα καὶ αὐτοί, μπορεῖ κάλλιστα νὰ κάνουν λάθη, ἥτοι νὰ παραλείψουν ἢ νὰ ἐρμηνεύσουν κατὰ τρόπο λανθασμένο μερικὰ ἀντικείμενικὰ δεδομένα, δεδομένα δηλαδὴ παρατηρήσεως, τὰ διποῖα ἐνδέχεται νὰ εἶναι μεγάλης καὶ κοίτιμης σημασίας, συμβαίνει δὲ κατὰ καιρούς (ὅχι συχνὰ) ἡ ἀπόκρυψη ἢ ἡ παραποίηση ἀποτελεσμάτων ἔρευνας νὰ εἶναι ἥθελημένη. Μὲ ἄλλα λόγια τὸ ἐπιχείρημα ποὺ ἀντιτάσσουμε κατὰ τῆς ἀπόψεως αὐτῆς εἶναι ὅτι ἡ Ἐπιστήμη, αὐτὴ καθ' ἔαντήν, μπορεῖ νὰ εἶναι ἀπὸ ἥθικῆς πλευρᾶς οὐδέτερη, ὅπως ἐξάλλον εἶναι οὐδέτερο καὶ τὸ κόκκινο φῶς τῆς Τροχαίας, δύμως τόσο οἱ ὁδηγοὶ ὁχημάτων ὅσο καὶ οἱ ἐπιστήμονες δὲν εἶναι οὐδέτεροι, δὲν εἶναι πάντα ἀντικείμενοι.

Βέβαια, δὲν ύπάρχει τρόπος νὰ γνωρίσουμε ἐπακριβῶς τὸ ποσοστὸ ἐκεῖνο τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας τὰ δύοτα εἶναι ἀνακριβή, ἢ ποιὰ εἶναι τὰ ἀποτελέσματα ἐκεῖνα τὰ δύοτα εἶναι ἐκ προθέσεως παραπομένα, ἀπατηλὰ θὰ λέγαμε. "Ομως εἶναι βέβαιο ὅτι τέτοια κρούσματα ἀπάτης ἔχουν παρατηρηθεῖ, ίδιως μάλιστα σὲ ἐπιστῆμες ὅπου ἡ ἔρευνα εἶναι πολὺ δραστηριοποιημένη καὶ ἀνταγωνιστικὴ (ὅπως π.χ. εἶναι ἡ ἔρευνα γιὰ τὸν καρκίνο), ὅπου ἐργασίες καὶ πειράματα ποὺ ἔχουν γίνει σὲ προγενέστερη ἐποχή, διασκευάσθηκαν καταλλήλως καὶ παρουσιάσθηκαν ἀπὸ δρισμένους ἐπιτίθειον ως νέα ἀποτελέσματα.

'Επίσης μιὰ μεγάλη μερίδα ἐπιστημόνων ἐργάζονται σὲ ἔρευνητικὲς περιοχὲς ποὺ εἶναι ὀφετά ἔξειδικευμένες, ὅπου τὸ γενικὸ ἐνδιαφέρον καὶ ὁ ἀνταγωνισμὸς δὲν εἶναι τόσο μεγάλος ὅσο στὶς περιοχὲς ποὺ προαναφέραμε, καὶ ώς ἐκ τούτου τὰ φαινόμενα ἀπάτης ἡ τυχαίων λαθῶν, ἐδῶ, εἶναι φυσικὸ νὰ ἀποκαλύπτονται πολὺ ἀργότερα. Μολονότι ἡ διαφορὰ μεταξὺ τυχαίων λαθῶν καὶ ἀπάτης εἶναι προφανής, δῆμος αὐτὴ πρέπει νὰ τονισθεῖ. "Ολοὶ κάνομε λάθη, παρὰ τὶς προσπάθειές μας νὰ τὰ ἀποφεύγομε. Πολλοὶ ἔχομε περάσει κόκκινο φῶς ἀπλῶς γιατὶ δὲν τὸ προσέξαμε. Αὐτὸ δῆμος διαφέρει ἀπὸ τὴν ἡθελημένη παραβάση τοῦ νόμου.

Τὸ ἐνδιαφέρον μας στὴν παροῦσα ὄμιλίᾳ ἔστιαζεται περισσότερο στὰ λάθη ἀπάτης, στὸ ἡθελημένο λάθος, καὶ διλιγότερο στὸ ἀθέλητο. "Ομως ἡ διάκριση μεταξὺ τῶν δύο λαθῶν δὲν εἶναι πάντα τόσο ἀπλή. 'Εξάλλου ἡ πιθανότητα νὰ προκαλέσομε ἀτύχημα, δταν περνᾶμε ἔνα κόκκινο φῶς (ἡθελημένη ἡ ἀθέλητα), εἶναι ἡ ἴδια. 'Εντελῶς ἀναλόγως, ἡ ἐπιστημονικὴ ἐργασία ποὺ περιλαμβάνει ἔνα τυχαῖο λάθος εἶναι ἔξισον ἀναξιόπιστη μὲ ἐκείνη ποὺ βασίζεται σὲ ἡθελημένο λάθος.

'Ο C.P. Snow («The Search» Charles Scribner's Sons, New York, revised edition, 1959) σχετικῶς παρατηρεῖ: «Ἡ μόνη ἡθικὴ ἀρχὴ ἡ ὅποια κατέστησε τὴν Ἐπιστήμη δυνατὴ εἶναι ὅτι, ἡ ἀλήθεια πρέπει πάντοτε νὰ λέγεται. "Ἄν δὲν τιμωρήσομε τὰ τυχαῖα λάθη, τότε, δὲν τὸ βλέπετε, ἀνοίγομε τὸ δρόμο γιὰ τὰ ἐκ προθέσεως λάθη. Ἡ παροχὴ δῆμος πληροφορίας, ἡ ὅποια εἶναι ἐκ προθέσεως λανθασμένη, εἶναι τὸ σοβαρότερο ἀμάρτημα ποὺ μπορεῖ νὰ διαπράξει ἔνας θετικὸς ἐπιστήμων».

'Η ἀποψη αὐτὴ τοῦ Snow φαίνεται νὰ εἶναι ὑπερβολικὰ αὐστηρὴ καὶ ἀκαμπτη. Τὸ νὰ τιμωρεῖται ἔξισον αὐστηρὰ κάθε λάθος στὴν ἔρευνα, εἴτε τυχαῖο εἶναι αὐτὸ εἴτε ἡθελημένο, ἵσοδυναμεῖ μὲ τὸ νὰ ἀγνοοῦμε ἔνα σπουδαῖο χαρακτηριστικὸ τῆς Ἐπιστήμης ὅτι : εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ γνωρίζουμε μετὰ βεβαιότητας ποιὸ εἶναι ἀληθὲς καὶ ποιὸ δὲν εἶναι. 'Επειδὴ δὲ ἀκριβῶς ύπάρχουν οἱ ἀβεβαιότητες αὐτὲς στὴ διεξαγωγὴ μιᾶς ἔρευνας, ἡ κατὰ τὸ δυνατὸν ἀκριβὴς παροχὴ ἀποτελεσμάτων εἶναι σπουδαιοτάτη καὶ ἐπιβεβλημένη.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ θὰ μποροῦσε κάποιος ἀκροατὴς νὰ παρατηρήσει ὅτι τὸ περιεχό-

μενο τῆς παρούσας διμιλίας φαίνεται νὰ ἀπευθύνεται σ' ἐκείνους μόνο οἱ ὅποιοι δὲν ἔχουν ἀνάγκη νὰ τὴν ἀκούσουν, δὲν ἔχουν ἀνάγκη δηλαδὴ τῶν συμβουλῶν καὶ τῶν παροτρύνσεων ποὺ αὐτὴν παρέχει, σ' ἐκείνους δηλαδὴ ποὺ εἶναι ἔντιμοι καὶ ἀκοιβεῖς ἐκ φύσεως καὶ τῶν ὅποιων ὡς ἐκ τούτου ἡ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα εἶναι ἀξιόπιστη. Διότι ὅσο ἀφορᾶ τὸν ἀσυνείδητον, αὐτὸι εἶναι πολὺ δύσκολο ἥ καὶ ἀδύνατο νὰ ἐμποδισθοῦν μὲ παρόμοιες διμιλίες καὶ συζητήσεις. Στὸν ἀκροατὴν αὐτὸν θὰ ἀπαντούσαμε ὡς ἔξῆς:

‘Ασφαλῶς οὕτε ἡ ὕπαρξη κανονισμῶν οὕτε ἡ ἀπαρίθμηση ἡθικῶν ἀρχῶν μποροῦν νὰ ἐμποδίσουν τὴν ἀνέρτιμη συμπεριφορὰ δρισμένων ἀτόμων. «Φύσιν πονηρὰν μεταβαλεῖν οὐ δάδιον». Συμβαίνει μάλιστα πολλὲς φορὲς οἱ ἡθικὲς αὐτὲς ἀρχὲς νὰ γίνονται δεκτὲς ἀπὸ πολλοὺς μὲ ἐνθουσιασμό, νὰ ἀγνοοῦνται δμως ἀπὸ τὸν ἔδιον στὴν πράξη μὲ τὴν αἰτιολογία ὅτι οἱ πράξεις τους ἀποτελοῦν θεμιτὲς ἐξαιρέσεις τοῦ κανόνος. Π.χ. θὰ σᾶς ποῦν: «Καὶ βέβαια πρέπει νὰ ὑπάρχει κόκκινο φανάρι στὴ διαστάρωση αὐτῆς, ἀλλὰ στὴ συγκεκριμένη αὐτὴν περίπτωση ποὺ ἐγὼ τὸ παραβίασα δὲν ὑπῆρχε κανένας κίνδυνος οὕτε γιὰ μένα οὕτε καὶ γιὰ κανένα ἄλλο». “Ομως τὰ παραπάνω δὲν σημαίνουν ὅτι ἡ διακήρυξη ἡθικῶν ἀρχῶν καὶ τόμων εἶναι ἀχρηστη καὶ περιττή. Τὸ Σύνταγμα διακηρύσσει τὴν ἀρχὴν ὅτι: «Ολοὶ οἱ Ἑλληνες εἶναι ἵσοι ἔναρτι τοῦ νόμου». Ἐπειδὴ ἡ ἀρχὴ ἀντὴν θεωρεῖται ἀφ' ἕαντῆς φανερή, δὲν σημαίνει ὅτι δὲν πρέπει νὰ περιληφθεῖ στὸ κείμενο τοῦ Συντάγματος.

Πρόγαματι ἡ παροῦσα διμιλία ἀπευθύνεται κυρίως σὲ ἐκείνους τοὺς ἔρευνητες οἱ ὅποιοι εἶναι ἔντιμοι καὶ ὑπεύθυνοι καί, δπως ἀναφέραμε προηγουμένως, σκοπὸ δέχει νὰ παράσχει πρακτικὲς συμβουλὲς καθὼς καὶ τὴ διαβεβαίωση ὅτι τὰ προβλήματα τιμοτητας καὶ ἡθονος εἶναι ζωτικῆς σημασίας.

Μιὰ ἄλλη παρατήρηση σχετικὰ μὲ τὸ περιεχόμενο τῆς διμιλίας θὰ μποροῦσε νὰ ἦταν ὅτι: συμβουλὲς ποὺ ἀναφέρονται σὲ θέματα τιμοτητας καὶ ἡθονος εἰδικὰ στὸ χώρο τῶν Θετικῶν Ἐπιστημῶν δὲν εἶναι ἀναγκαῖες, διότι αὐτὲς δὲν διαφέρονται ἀπὸ ἐκεῖνες ποὺ ἀφοροῦν τὴ συμπεριφορά μας στὶς ὑπόλοιπες ἔκφάνσεις τῆς ζωῆς.

‘Η ἀποφητὴ αὐτὴν μπορεῖ νὰ εἶναι σωστή, δμως σὲ πολλὲς περιπτώσεις τὰ ὑπάρχοντα προβλήματα ἡθονος, συνειδήσεως, ἔντιμοτητας κλπ., στὶς Θετικὲς Ἐπιστῆμες δὲν εἶναι πάντα σαφὴ καὶ ἀρκετὲς φορὲς διαφεύγονταν τελείως τῆς προσοχῆς μας.

Παραθέτομε, ὡς παραδείγματα, μερικὰ ἀπὸ τὰ προβλήματα αὐτὰ τὰ διποῖα δὲν ἔχουν τόχει μεγάλης προσοχῆς ἥ δὲν ἔχουν ἐπιλυθεῖ ἀπὸ τότε ποὺ ἔχουν ἐντοπισθεῖ, ἐδῶ καὶ εἴκοσι χρόνια περίπου, καὶ ἡ ὕπαρξη τῶν ὅποιων ταλαιπωρεῖ πολλοὺς ἔρευνητες τῶν Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ ἰδίως τοὺς νεώτερους. Στὸ σημεῖο αὐτό, πρὸν προχωρήσω στὰ παραδείγματα, θὰ ἡθελα νὰ τονίσω ὅτι τὸν διμιλητὴ δὲν ἀπασχολεῖ τὸ ἐὰν δρισμένα ἀτομα κάνοντα κατάχρηση τῆς θέσεως ποὺ κατέχονταν. Τὸν ἀπασχολεῖ

τὸ δὴ ἀριθμὸς φορές ἡ θέση ποὺ κατέχει ἔγα ἄτομο μπορεῖ νὰ ἐπιδράσει ἐπ' αὐτοῦ δυνατοῖς καὶ νὰ τὸ διαφθείρει.

Τὸ πρῶτο παράδειγμα ποὺ θὰ δώσω ἀναφέρεται στὸ σύστημα ἐγκρίσεως ἢ μή, ἐρευνητικῆς ἐργασίας ὑποβληθείσης πρὸς δημοσίευση σὲ κάποιο ἐπιστημονικὸ περιοδικό. Τὸ πόσο μεγάλη σημασία ἔχει γιὰ τὸ νεαρὸ ἐρευνητὴ ἡ δημοσίευση πρωτοτύπων ἐργασιῶν εἶναι τελείως περιττὸ νὰ τονισθεῖ. Τὴ σημασία αὐτὴ τὴν ἀποδίδει ἡ ἀκόλουθη φράση ποὺ τόσο συνηθίζεται στὰ Πανεπιστήμια τῶν USA: *Publish or perish* (*Δημοσίευσε, γιατὶ ἀλλιῶς χάθηκες*). Τὸ πιὸ ἀνησυχητικό, στὸ αὐτότητα αὐτὸ ἐγκρίσεως ἐργασίας ἀπὸ ἀνώνυμο κριτὴ (*referee*), δὲν εἶναι τὸ δὴ ἐνδεχομένως ὁ κριτὴς αὐτὸς μπορεῖ ἐπίτηδες νὰ καθυστερήσει, γιὰ κάποιο χρονικὸ διάστημα, τὴ δημοσίευση τῆς ὑποβληθείσης ἐργασίας καὶ νὰ συμπεριλάβει ἡ νὰ ἐπεκτείνει τὰ εἰς αὐτὴν ἀναφερόμενα ἀποτελέσματα ὡς δικά τον. Ἐδῶ βέβαια πρόκειται γιὰ βαρύτατο παραπτωμα. Αὐτὸ ποὺ δημιουργεῖ μιὰ κατάσταση πολὺ πιὸ ἐπικίνδυνη, καὶ ποὺ κατὰ τὰ φαινόμενα εἶναι ἀναπόφευκτη, εἶναι δὴ ὑποσυνειδήτως στὴ σκέψη τοῦ κριτῆ βλαστάνουν, γεννῶνται, πρωτότυπες ἰδέες οἱ ὅποιες προέρχονται ἀπὸ τὴν ἐργασία ἐνὸς ἄλλου ἐρευνητῆ, τὴν καταλληλότητα τῆς ὅποιας πρὸς δημοσίευση καλεῖται αὐτὸς νὰ κρίνει.

«Ἐὰν θελήσομε νὰ εἴμαστε εἰλικρινεῖς μὲ τοὺς ἑαυτούς μας, κανένας ἀπὸ ἡμᾶς δὲν μπορεῖ νὰ ἐντοπίσει ἀπὸ ποὺ προέρχονται οἱ βασικὲς ἰδέες ποὺ μᾶς ὀδίγησαν στὴν διατύπωση μιᾶς ἀλφα θεωρίας ἢ στὴ βῆτα κατεύθυνση ἐρευνας.

Οἱ τελευταῖς αὐτὲς ἀπόφειρες διατάξεις στὸν C. Ian Jackson τὸν διευθυντὴ τῆς ἐπιστημονικῆς ἑταιρείας ΣΞ (Σπουδῶν Ξννῶνες), τῆς ὅποιας ἔχω τὴν τιμὴ νὰ είμαι τακτικὸ μέλος. Ἡ ἑταιρεία αὐτὴ ἐδρεύει στὶς USA καὶ ἴδρυθη τὸ 1886. Σκοπὸ ἔχει τὴν προαγωγὴ τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐρευνας, ἀριθμεῖ περισσότερα ἀπὸ 125000 μέλη, καὶ ἐκδίδει ἀνὰ δίμηρο τὸ περιοδικὸ American Scientist ὃπου δημοσιεύονται μόνο ἐπιστημονικὲς ἐργασίες περιωπῆς.

Οἱ παρατηρήσεις ποὺ κάναμε σχετικὰ μὲ τοὺς κριτὲς ἐργασιῶν οἱ ὅποιες ὑποβάλλονται πρὸς δημοσίευση, ἵσχουν καὶ γιὰ τοὺς ἐπιστήμονες ἐκείνους ποὺ ἀποτελοῦν μέλη ἐπιτροπῶν οἱ ὅποιες κρίνουν ἐρευνητικὲς προτάσεις, μελέτες κατασκευῆς ἔργων, κ.ἄ., ποὺ ὑποβάλλονται στὴν Κυβέρνηση, σὲ διαφόρους Ὁργανισμοὺς ἢ μεγάλες Ἐταιρεῖες. Καὶ ἐδῶ παρουσιάζονται παρόμοια προβλήματα τιμούτητας καὶ ἥθους. Οἱ ἐν λόγῳ Προτάσεις καὶ Μελέτες περιλαμβάνονται πολλὲς φορές πληροφορίες ἐμπιστευτικῆς φύσεως, οἱ ὅποιες ἀφοροῦν ὅχι μόνο τὰ περιλαμβανόμενα σὲ αὐτὲς μὴ δημοσιευμένα πρωτότυπα ἐρευνητικὰ ἀποτελέσματα ἀλλὰ καὶ βασικὲς ἰδέες, σχέδια καὶ εἰκασίες, ἢ διαμόρφωση τῶν ὅποιων στὴ σκέψη τοῦ ἐρευνητῆ εἶναι ἀποτέλεσμα μαρτυρογράφιας διεργασίας. Ἐναπόκειται στὴν τιμούτητα καὶ τὸ ἥθος τοῦ κριτῆ νὰ κάνει καλὴ ἢ κακὴ χρήση τῶν ἐμπιστευτικῶν αὐτῶν πληροφοριῶν. Περιπτώσεις ἀσυνειδή-

των κριτῶν ἀνάγκασαν πολλές φορές ἐρευνητὲς νὰ μὴν ἀποκαλύψουν, στὶς προτάσεις τους, τὰ μελλοντικὰ σχέδια τους, ἀλλὰ νὰ περιορισθοῦν μόνο στὸ νὰ παρουσιάσουν ώς μελλοντικὰ πιθανὰ ἀποτελέσματα ποὺ προβλέπουν νὰ ἀποκτήσουν στὴν πρόταση ποὺ ὑποβάλλουν, αὐτὰ ποὺ ἥδη εἶχαν ἀποκτήσει καὶ ποὺ τὰ εἶχαν στὸ συρτάρι τους.

Μιὰ ἄλλη περίπτωση, ποὺ συχνὰ παρουσιάζεται καὶ ποὺ προβληματίζει τὴν συνείδηση τοῦ ἐρευνητῆ, εἶναι ἐκεῖνη κατὰ τὴν δποίᾳ προτίθεται αὐτὸς νὰ δημοσιεύσει μιὰ ἐργασία σὲ συνεργασία μὲ κάποιον ἐρευνητή, ποὺ ἀνήκει σὲ ἄλλη ἐπιστήμη. "Ἄς ὑποθέσουμε ὅτι πρόκειται γιὰ μιὰ ἐργασία στὴ Μαθηματικὴ Βιολογία, καὶ ὅτι ἔνας μαθηματικὸς συνεργάζεται μὲ ἔνα βιολόγο. Συνέταξε δὲ μαθηματικὸς εὐσυνείδητα τὸ μαθηματικὸ μέρος καὶ πιστεύει ὅτι καὶ ὁ βιολόγος ἔκανε τὸ ἴδιο. "Ομως κανεὶς ἀπὸ τοὺς δύο δὲν μπορεῖ νὰ ἐλέγξει τὴν ὁρθότητα καὶ τὴν ἀκρίβεια τοῦ ἔργου τοῦ ἄλλου. Καὶ γεννᾶται τὸ ἐρώτημα, ἀν ἡ εὐθύνη τοῦ καθενὸς περιορίζεται σὲ αὐτὸ ποὺ ἔχει προσφέρει ἐκεῖνος, ἢ κάθε ἔνας ἀπὸ τοὺς συγγραφεῖς φέρει ἀκεραία τὴν εὐθύνη γιὰ δλόκληρη τὴν ἐργασία. Δὲν θὰ ἐπιχειρήσω νὰ ἀπαντήσω στὸ ἐρώτημα αὐτό, ἀν καὶ τάσσομαι ὑπὲρ τῆς ἀπόψεως ὅτι, ὅταν ὑπογράφει κανεὶς μιὰ ἐργασία, τότε εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ δλόκληρο τὸ περιεχόμενό της.

Εἶναι ὅμως τόσο σπουδαῖο νὰ ἀπαντηθοῦν παρόμοια ἐρωτήματα; "Αν ἐνδεχομένως ὑπάρχει κάποιο λάθος ἡ ἀνακρίβεια στὴν ἐργασία, τότε αὐτὸ θὰ συντελέσει βέβαια στὸ νὰ καθυστερήσει μιὰ ἄλλη ἐρευνητικὴ ἐργασία, ὅμως τελικὰ εἶναι πολὺ πιθανό, ἀν ὅχι βέβαιο, τὸ λάθος θὰ ἐντοπισθεῖ καὶ θὰ διορθωθεῖ, ἔτσι ὥστε ἡ Ἐπιστήμη δὲν θὰ βλαβεῖ. Τὰ λάθη βέβαια στὴν ἐπιστημονικὴ ἐρευνα εἶναι καταδικαστέα, ὅμως εἶναι πιὸ καταδικαστέα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ παρατηροῦμε κατ' ἐπανάληψη στὴν καθημεριṇή ζωή; "Ολούς, μᾶς ἔξοργίζει αὐτὸς ποὺ δὲν σταματάει στὸ κόκκινο φανάρι, ὅμως πολὺ λίγοι εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ θὰ τοῦ πάρουν τὸν ἀριθμὸ καὶ θὰ τὸν καταγγείλουν στὴν Ἀστυνομία, ἐκτὸς βέβαια σὲ περίπτωση σοβαροῦ δυστυχήματος. Στὰ ἐπιχειρήματα αὐτὰ μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀπαντήσει κατὰ πολλοὺς καὶ ἵκανοποιητικοὺς τρόπους.

Κατ' ἀρχὴν πρέπει νὰ δεχθοῦμε ὅτι περιπτώσεις σὰν κι αὐτὲς ποὺ μόλις ἀναφέρομε καὶ στὶς δποῖες δὲν ὑπάρχουν θύματα, εἶναι ἀνύπαρκτες, ἢ ἀν ὑπάρχουν εἶναι ἐλάχιστες. Θύματα ὑπάρχουν πάντα. Ποιὰ ὅμως εἶναι τὰ θύματα; "Αν τὰ λάθη ἀφοροῦν τὴν ἰατρικὴ ἐρευνα, τότε εἶναι προφανὲς ποιὰ εἶναι τὰ θύματα. "Ομως καὶ στὶς ὑπόλοιπες ἐπιστήμες τὰ λάθη στὴν ἐπιστημονικὴ ἐρευνα, εἴτε αὐτὰ εἶναι τυχαῖα εἴτε εἶναι ἥθελημένα, ὡφελοῦν συνήθως αὐτὸν ποὺ τὰ διέπραξε, εἰς βάρος μάλιστα ἄλλων συναδέλφων του.

Κλασσικὴ εἶναι ἡ περίπτωση τοῦ «ἐπιστήμονα» ἐκείνου τοῦ δποίου τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν ἐπιστημονικῶν ἐργασιῶν ἀποτελεῖται ἀπὸ ἐργασίες τὶς δποῖες αὐτὸς τεχνητῶς ἀντέγραψε ἀπὸ περιοδικὰ ἀμφιβόλου ἀξίας καὶ τὶς δποῖες δημοσίευσε σὲ

περιοδικὰ ἐπίσης ἀμφιβόλου ἀξίας. Ποιοὶ εἶναι τὰ θύματα στὴν περίπτωση αὐτή; Προφανῶς ἐκεῖνοι ποὺ δὲν προσελίγθησαν σὲ κάποια θέση τὴν ὅποια κατέλαβε ὁ «ἐντιμότατος» συνάδελφός τους. Τὸ τελευταῖο αὐτὸς παράδειγμα φαίνεται νὰ ἀποτελεῖ ὑπερβολή, καὶ ὅμως ὑπῆρξαν τέτοιες περιπτώσεις. Τὸ παράδειγμα αὐτὸς ἀποτελεῖ, κατὰ κάποια ἔννοια, ἐπέκταση τῆς περιπτώσεως ἐκείνης ὅπου κάποιος προσλαμβάνεται σὲ κάποια θέση «παρονυσιάζοντας» πτυχίᾳ ἢ καὶ ἄλλονς τίτλους τοὺς ὅποιους στὴν πραγματικότητα δὲν κατέχει, παραμερίζοντας ἔτσι ἄλλονς οἱ ὅποιοι κατέχουν προσόντα καὶ τίτλους τοὺς ὅποιους ἀπέκτησαν διὰ τῆς τιμίας ὅδος.

Στὸ σημεῖο αὐτὸς θὰ ἔπειπε ἵσως νὰ ἐπιστήσω τὴν προσοχὴ τῶν νεαρῶν ἐρευνητῶν στὸ ὅτι, ἡ Τιμιότητα καὶ τὸ Ἡθος στὴν ἐπιστημονικὴ ἔρευνα εἶναι ζωτικῆς σημασίας ἀκριβῶς καὶ γιὰ τὸ λόγο ὅτι δὲν ὑπάρχει, ἀλλὰ οὕτε καὶ μπορεῖ νὰ ὑπάρξει, δῷγανο τῆς Τροχαίας στὸ κόκκινο φῶς τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας. Ἡ ἐπιστημονικὴ ἀκρίβεια καὶ ἡ ἐντιμότητα δὲν μποροῦν νὰ ἀναχθοῦν σὲ κάτι τόσο ἀπλὸ ὅπως εἶναι τὸ κόκκινο ἢ τὸ πράσινο φῶς στὴ διαστάρωση τῶν δρόμων. Ὁ ρόλος τοῦ κριτῆ (referee) μιᾶς ἐργασίας, γιὰ τὴ δημοσίευσή της σὲ κάποιο ἔγκριτο περιοδικό, οὐσιαστικὰ ἔγκειται στὸ νὰ ἀποφανθεῖ αὐτὸς κατὰ πόσον τὰ παρονυσιαζόμενα ἀποτελέσματα εἶναι ἀρκούντως ἐνδιαφέροντα ὥστε νὰ ἀξίζει νὰ δημοσιευθοῦν στὸ ἐν λόγῳ περιοδικό.

Ἀκριβῶς, ἐπειδὴ δὲν μποροῦμε νὰ ἀστυνομεύσομε τὴν ἐπιστημονικὴ ἔρευνα, ἡ συγγραφὴ μιᾶς ἀξιόλογης ἐρευνητικῆς ἐργασίας εἶναι τὸ κυριότερο μέρος τῆς προσπάθειας ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ τὴν ἀπόκτηση τοῦ τίτλου τοῦ διδάκτορος, ὁ ὅποιος τίτλος εἶναι, ἵσως, κατὰ κάποια ἔννοια καὶ ἡ ἐγγύηση ὅτι ἡ ἔρευνα ποὺ θὰ διεξαγάγει ὁ κάτοχος τοῦ τίτλου στὸ μέλλον θὰ εἶναι ἀξιόπιστη. Ἐδῶ ἀκριβῶς καταφαίνεται καὶ ἡ τεράστια εὐθύνη ἐκείνων ποὺ καθοδηγοῦν τὸν ὑποψήφιο διδάκτορα.

Παραθέτομε τὸ ἀκόλουθο, σχετικὸ μὲ τὰ παραπάνω, κείμενο ποὺ ὀφείλεται στὸν μαθηματικὸ Bronowski:

«Ολὴ αὐτὴ ἡ γνώση, δλες οἱ γνώσεις μας ἔχουν ἀποκτηθεῖ κατόπιν κοινῆς προσπαθείας. Δὲν θὰ ὑπῆρχε Ἀστροφυσική, δὲν θὰ ὑπῆρχε Ἰστορία, δὲν θὰ ὑπῆρχε οὕτε Γλώσσα ἀν δ ἄνθρωπος ἦταν ἕνα μοναχικὸν ὄν. Τί συνεπάγεται αὐτό; Συνεπάγεται ὅτι πρέπει νὰ ὑπάρχει ἡ δυνατότητα νὰ μποροῦμε νὰ στηριχθοῦμε, νὰ ἐμπιστευθοῦμε τὸ συνάνθρωπό μας. Αὐτὸς σημαίνει ὅτι ὑπάρχει μιὰ ἀρχὴ ποὺ κρατάει τὴν κοινωνία σὲ συνοχή, διότι χωρὶς τὴν ἀρχὴν αὐτὴ τὸ ἀτομο ἔτσι νὰ ἀβοήθητο καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει ωρίσει τὸ ἀληθὲς ἀπὸ τὸ ἐσφαλμένο. Ἡ ἀρχὴ αὐτὴ εἶναι ἡ φιλαλήθεια, τὸ νὰ λέμε καὶ νὰ εἴμαστε πάντοτε ἔτοιμοι νὰ ποῦμε τὴν Ἀλήθεια.»

«Ἄς ἐπανέλθομε τώρα κάπως διεξοδικότερα στὰ ἐκ προθέσεως, στὰ ἡθελημένα λάθη ποὺ ἀναφέρονται στὴν ἐπιστημονικὴ ἔρευνα, γιὰ τὰ ὅποια κάναμε λόγο καὶ παράνω. Στὴν προσπάθειά μας αὐτὴ θὰ μᾶς βοηθήσει ὁ Charles Babbage (1792-1871).

‘Ο Babbage θεωρεῖται ώς διποφήτης, αντὸς ποὺ ἔθεσε τὶς θεμελιώδεις ἀρχές τῆς Ἐπιστήμης τῶν Ἡλεκτρονικῶν Υπολογιστῶν. ‘Η «ἀχόρταγη» θὰ λέγαμε αὐτὴν ἴδιοφνίᾳ ἐνδιαφερόταν ἐπίσης καὶ γιὰ τὸ πῶς πρέπει νὰ διεξάγεται ἡ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα. Σὲ σχετικό τον βιβλίο περιγράφει τὰ διάφορα εἰδη ἀνέντιμης συμπεριφορᾶς ποὺ μπορεῖ νὰ σημειωθοῦν ἢ σημειώθηκαν στὸ χῶρο τῶν Θετικῶν Ἐπιστημῶν. Παρὰ τὰ 150 χρόνια ποὺ πέρασαν ἀπὸ τότε, ἡ κατάσταση σήμερα δὲν φαίνεται νὰ ἔχει ἀλλάξει καὶ πολύ.

‘Ας μοῦ ἐπιτραπεῖ, γιὰ λόγους συντομίας, τὰ τρία εἰδη ἀνέντιμης ἐπιστημονικῆς συμπεριφορᾶς, ποὺ διακίνει ὁ Babbage, νὰ τὰ ὀνομάσω: Ψαλίδισμα, μαγείρεμα, πλαστογραφία. ‘Ο Babbage ὀνομάζει:

Ψαλίδισμα: Τὴν τεχνητὴν ὁμαλοποίηση, παραποίηση ὄρισμένων ἀγωμαλιῶν ποὺ παρουσιάζονται σὲ διεξαχθεῖσα ἔρευνα, ἔτσι ὡστε τὰ «νέα» ἀποτελέσματα (π.χ. ἐνὸς πειράματος) νὰ φαίνονται πολὺ ἀκριβὴ καὶ κατάλληλα.

Μαγείρεμα: Τὴν διαδικασίαν ἐκείνη κατὰ τὴν ὅποιαν ἀπὸ δλα τὰ κτηθέντα ἀποτελέσματα μιᾶς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας κρατάει κανεὶς καὶ παρουσιάζει ἐκεῖνα μόρο ποὺ ταιριάζουν στὴ θεωρία ποὺ προτείνει καὶ προσπαθεῖ νὰ ὑποστηρίξει, ἀδιαφορεῖ δὲ γιὰ δλα τὰ ὑπόλοιπα ἀποτελέσματα ποὺ προέκνυνται.

Πλαστογραφία: Τὴν ἐπινόηση, ἐκ τοῦ μηδενός, διαφόρων ἀποτελεσμάτων ἢ παρατηρήσεων ἐπὶ μιᾶς ἔρευνας, τὰ ὅποια ὅμως ἀποτελέσματα ἢ παρατηρήσεις, στὴν πραγματικότητα ποτὲ δὲν προέκνυνται.

Μιὰ συνταρακτικὴ περίπτωση «ψαλίδισματος» εἶχε παρατηρηθεῖ τὸ 1970 στὸ Yale University τῶν U.S.A., ὅπως αὐτὸν ἀναφέρεται στὸ γνωστὸ βιβλίο «Betrayers of the truth» τῶν Broad καὶ Wade.

Μιὰ πολὺ γνωστὴ περίπτωση «μαγειρέματος» εἶναι ἐκείνη τοῦ φυσικοῦ Robert A. Millikan (1868-1953). Κατὰ τὴν δεύτερη δεκαετία τοῦ αἰώνα μας παρουσιάσθηκε μιὰ μεγάλη διαμάχη μεταξὺ τοῦ Millikan καὶ τοῦ Biennéζου φυσικοῦ Felix Ehrenhaft σχετικῶς μὲ τὶς διαφορές ποὺ ὑπῆρχαν μεταξὺ ὄρισμένων πειραμάτων ἀποτελεσμάτων. ‘Υστεροα ἀπὸ μερικὰ χρόνια, τὸ 1913, δ Millikan δημοσίευσε μιὰ βασικὴ ἐργασία ἀφορῶσα τὸ ἡλεκτρονικὸ φορτίο, βασισμένη σὲ σειρὰ πειραμάτων ποὺ εἶχαν γίνει ἐπὶ σταγονιδίων ὑγρῶν. Στὴν ἐργασία αὐτὴν ὑπῆρχε ἡ ἐξῆς φράση: «... ἡ ὁμάδα αὐτὴ τῶν σταγονιδίων ποὺ ἀναφέρομε δὲν ἀποτελεῖται ἀπὸ ὄρισμένα μόρο σταγονίδια τὰ ὅποια ἐλήφθησαν κατ’ ἐπιλογήν, ἀλλὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ δλα ἀνεξαιρέτως τὰ σταγονίδια ἐπὶ τῶν ὅποιων πειραματισθήκαμε ἐπὶ 60 διαδοχικὲς μέρες». Μετὰ 10 χρόνια, τὸ 1923 ἀπονεμήθηκε στὸν Millikan τὸ βραβεῖο Nobel, ἐν μέρει καὶ γιὰ τὸ ἔργο τον ἐπὶ τοῦ ἡλεκτρονικοῦ φορτίου. Πενήντα χρόνια ἀργότερα μιὰ ἔρευνα στὶς Σημειώσεις

ποὺ κρατοῦσε δ *Millikan* στὸ ἐργαστήριο του, ἔφερε εἰς φῶς ὅτι οἱ 58 ἀπὸ τὸς παρατηρήσεις (σταγονίδια) ποὺ χρησιμοποιήσε δ *Millikan* στὴν ἐργασία του τὸ 1913 εἶχαν ἐπιλεγεῖ μεταξὸν 140 συνολικὰ παρατηρήσεων (σταγονίδιων) ποὺ εἶχαν γίνει. Ἡ διαπίστωση αὐτή, προφανῶς, διαφεύδει τὴν παραπάνω φράση τοῦ *Millikan* καὶ ἀποδεικνύει ὅτι πρόκειται ἐδῶ περὶ «μαγειρέματος» πειραματικῶν δεδομένων, καὶ μάλιστα ἀπὸ ἐπιστήμονα μεγάλης κλάσεως. Ἀς σημειώθει ὅτι τὸ ἐν λόγῳ «μαγείρεμα» δὲν ἀποκαλύφθηκε πολὺ γρήγορα.

Στὴν συνέχεια θὰ ἀναφερθοῦμε στὸ θέμα ποὺ ἀφορᾶ τὸς δημοσιευόμενες ἐρευνητικὲς ἐργασίες. Ἡ ἐκ παραδόσεως ἀνέκαθεν ἐπικρατοῦσα κατάσταση ἀναφορικὰ μὲ τὸ θέμα αὐτὸν εἶναι παρόμοια μὲ ἐκείνην ποὺ ἐπικρατοῦσε καὶ στοὺς ἄλλους τομεῖς τῆς Γνώσεως.

Ἄν ἐπρόκειτο γιὰ ἕνα ἐρευνητὴν ποὺ ἐργαζόταν μόνος του, χωρὶς συνεργάτες, τότε αὐτὸς δημοσίευε τὰ ἀποτελέσματα καὶ τὰ συμπεράσματα τῆς ἐρευνάς του στὸ *Principia* (1687), ἢν αὐτὸς ἦταν δ *Newton*, ἢ στὸ εὐκολοδιάβαστο ἀλλὰ καὶ δυνάμενο εὔκολα νὰ παρεμηνεῖται σύγγραμμα «*Origin of species by means of natural selection*» (1859), ἢν ἦταν δ *Darwin*, ἢ στὴν ἐξ 9000 λέξεων ἀποτελούμενη μελέτη στὸ *Annalen der Physik* (1905) (ὅπον ἀνατρέπονται οἱ μέχρι τότε ἀπόψεις ἀναφορικὰ μὲ τὶς ἔννοιες τοῦ χώρου καὶ τοῦ χρόνου) ἢν ἐπρόκειτο γιὰ τὸν *Einstein*.

Ἐπικρατεῖ ἐπίσης ἡ μακρὰ παραδόση νὰ δημοσιεύονται ἐρευνητικὲς ἐργασίες στὶς διοῖται συνεργάζονται δόνο ἢ τὸ πολὺ τρεῖς ἐρευνητές, διότι πολλὲς φορὲς ἡ φύση τῆς ἐρευνας ἀπαιτεῖ τὴν συνεργασία αὐτῆς.

Ἐκεῖνο δμως ποὺ ἀποτελεῖ μία σχετικῶς νέα πραγματικότητα, μία νέα πρακτικὴ σὲ δρισμένες ἐπιστῆμες, εἶναι ἡ δημοσίευση ἐρευνητικῶν ἐργασιῶν ὅπον τὸ πλῆθος τῶν συγγραφέων ποὺ προσυπογράφουν τὴν ἐργασία μπορεῖ νὰ φθάσει καὶ μέχρι τοὺς πενήντα. Παραδείγματα τέτοιων ἐργασιῶν παρατηροῦνται ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον σὲ μερικὰ εἰδὴ *Βιολογικῆς* - 'Ιατρικῆς ἐρευνας, στὴν *Φυσικὴ* 'Υψηλῶν — 'Ενεργειῶν καθὼς καὶ σὲ μερικοὺς κλάδους τῆς *Γεωφυσικῆς*. Ὁ λόγος ποὺ προβάλλεται γιὰ τὴν ὑπαρξη τόσο μεγάλουν πλήθους συγγραφέων στὴν ἴδια ἐργασία εἶναι ἡ πολύπλοκη καὶ πολυσχιδής φύση τῆς διενεργούμενης ἐρευνας. Ὅμως θὰ μποροῦσε νὰ διερωτηθεῖ κανείς: ποιὰ σχέση μπορεῖ νὰ ἔχει τὸ πλῆθος τῶν ἐρευνητῶν σὲ μιὰ ἐργασία, μὲ θέματα τιμιότητας καὶ ἥθους; Ἰσως δὲν ἔχει καμιὰ σχέση, δμως εἶναι προφανὲς ὅτι ὅσο δ ἀριθμὸς τῶν συγγραφέων σὲ μιὰ ἐργασία αὖξανει τόσο οἱ εὐκαιρίες νὰ παρουσιασθοῦν φαινόμενα «ψαλιδίσματος» ἢ «μαγειρέματος» κ.λπ. εἶναι φυσικὸ νὰ εἶναι περισσότερες, διότι οἱ εὐθύνες γιὰ τὸ περιεχόμενο τῆς ἐργασίας κατανέμονται σὲ περισσότερα ἄτομα. Μὲ ἄλλα λόγια στὶς περιπτώσεις αὐτές, τοῦ μεγάλου ἀριθμοῦ τῶν συγγραφέων, τὸ πραγματικὸ πρόβλημα εὑρίσκεται στὴν αὐξημένη πιθανότητα ὑπάρ-

ξεως ἀνευθυνότητας ἐκ μέρους δρισμένων ἐκ τῶν συγγραφέων. "Ερα εἶδος ἀνέντιμης συμπεριφορᾶς τοῦ εἰδούς αὐτοῦ εἶναι ή, ὡσιαστικὰ ἀναιτιολόγητη, προσθήκη τοῦ δύναματος ἐνὸς ἀναγνωρισμένης ἀξίας γνωστοῦ ἐρευνητῆ ως συνεργάτη, μὲ σκοπὸν νὰ δοθεῖ ἔτσι στὴν ἐργασία ἰδιαίτερη βαρύτητα καὶ ἀξία. Στὸ βιβλίο «*Betrayers of the Truth*», ποὺ μνημόνευσα παραπάνω, ἀναφέρεται τὸ ἀκόλουθο περιστατικό:

"Ο ἐκδότης τοῦ ἐπιστημονικοῦ περιοδικοῦ *Blood* δέχθηκε μιὰ μέρα τὸ τηλεφώνημα ἐνὸς ὁργισμένου ἐρευνητῆ ὁ ὄποιος ζητοῦσε νὰ διαγραφεῖ τὸ ὄνομά του ἀπὸ τὸ χειρόγραφο μιᾶς ἐργασίας ὑποβληθείσης πρὸς δημοσίευση, γιὰ τὸ λόγο ὅτι δὲν συμφωνοῦσε μὲ τὰ συμπεράσματά της. "Η μοναδικὴ συμβολή μον στὴν ἐργασία αὐτῆ, διεβεβαίωντε δ τηλεφωνῶν, ὑπῆρξε ή γιὰ λίγα δευτερόλεπτα συζήτηση ποὺ εἶχα μὲ τὸν κύριο ἐρευνητὴ σὲ ἔτρα ἀσανσέρ.

Σχετικῶς μὲ τὴν αὖξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν συγγραφέων σὲ μιὰ ἐρευνητικὴ ἐργασία, παρουσιάσθηκε καὶ τὸ ἀκόλουθο εἶδος ἀνέντιμης συμπεριφορᾶς. Παρατηρήθηκε ὅτι ὑπῆρξε συνεννόηση μεταξὺ δρισμένων ἐρευνητῶν νὰ προσθέτουν ἀμοιβαίως στὶς ἐργασίες τοὺς δ ἔνας τὸ ὄνομα τοῦ ἄλλου ως συγγραφέων, ἀσχέτως ἀν αὐτὸς συνέβαλε στὴν ἐκπόνηση τῆς ἑκάστοτε ἐργασίας.

Τὸ τελευταῖο αὐτὸ φαινόμενο ἔχει προβληματίσει πολλὰ μέλη τῆς ἐπιστημονικῆς κοινότητας καθὼς καὶ τὰ Διοικητικὰ Συμβούλια διαφόρων ἐπιστημονικῶν περιοδικῶν, καὶ καταβάλλονται προσπάθειες γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή του. Οἱ δυσκολίες εἶναι πολλὲς καὶ ποικίλες. Λίγοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἔχουν τὴ διάθεση νὰ γίνονται κατίγοροι. "Ομως, ἀν θέλομε νὰ λάβουμε σοβαρὰ ὑπόψη τὸ θέμα τῆς ἀκεραιότητας καὶ τοῦ ἥθους στὸν ἐπιστημονικὸ χῶρο, δὲν μποροῦμε νὰ κλείνομε τὰ μάτια μας μπροστὰ σὲ δρισμένες καταστάσεις, ὅπως ἀκριβῶς δὲν μποροῦμε νὰ ἀγνοήσομε τὶς ενθύνες μας ως μάρτυρες στὴν περίπτωση ἐνὸς αὐτοκινητικοῦ δυστυχήματος ὅπου ὑπάρχουν τραυματίες καὶ νεκροί.

Κυρίες καὶ Κύροι,

"Ηταν ἀναπόφευκτο, καὶ διοιλογῶ ὅχι τόσο εὐχάριστο, νὰ ἀσχοληθῶ στὴν ὁμιλίᾳ αὐτῇ μὲ προβλήματα Τιμιότητας καὶ "Ηθονος στὴ διεξαγωγὴ τῆς ἐπιστημονικῆς ἐρευνας στὸ χῶρο τῶν Θετικῶν Ἐπιστημῶν, χωρὶς νὰ ἀναφερθῶ καθόλου στὶς πολυλάθυμες λαμπρὲς ὅψεις, τὶς ἀπειρες χαρὲς καὶ τὶς ἥθικες ἀνταμοιβὲς ποὺ προσφέρει η "Ερευνα στὸν ἐργάτες της. "Ηταν καὶ εἶναι μακριά, πολὺ μακριά, ἀπὸ τὶς προθεσμίες μον νὰ παρουσιάσω μία ἀποδυναμωμένη εἰκόνα τῆς ἐπιστημονικῆς ἐρευνας.

"Ισως μερικοὶ νὰ κοίνουν ὅτι σὲ αὐτὰ ποὺ ἐκθέσαμε ὑπάρχει κάποια δόση ὑπερβολῆς καὶ ὅτι μερικὲς ἀπὸ τὶς ἀνέντιμες πρακτικὲς ποὺ ἀναφέρθηκαν εἶναι ἀνύπαρκτες. "Ομως ἐλπίζω ὅτι η πλειονότητα τῶν ἀκροατῶν νὰ συμφωνεῖ ὅτι, καὶ ἀν ἀκόμα οἱ περιπτώσεις αὐτὲς εἶναι λίγες ο ἐρευνητῆς ἔχει ἀνάγκη κάποιας εἰδικῆς καθοδήγη-

σης, ἀκριβῶς δπως καὶ ὁ δδηγὸς ἐνδεικνύτον δφείλει νὰ γνωρίζει τί πρέπει νὰ κάνει ἀν τὸν πιάσει λάστιχο ἢ ἀν παρουσιασθεῖ κάποια ἄλλη βλάβη στὸ αὐτοκίνητό του. Τὸ γεγονός ὅτι σὲ συζητήσεις ποὺ γίνονται γύρω ἀπὸ τὸ θέμα «Τιμιότητα καὶ Ἡθος στὸ χῶρο τῶν Θετικῶν Ἐπιστημῶν» παρατηροῦνται συχνὰ φιλικὲς διαφωνίες, φαίνεται καὶ ἀπὸ τὴν ὑποδοχὴ ποὺ ἐπιφυλάχθηκε στὸ βιβλίο τῶν Broad καὶ Wade, «Betrayers of the Truth», ὅταν αὐτὸν κυκλοφόρησε τὸ 1982. Στὸ βιβλίο αὐτὸν οἱ συγγραφεῖς περιγράφουν ἔνα ἀριθμὸ ἀπὸ ἐπιστημονικὲς ἀπάτες καθὼς καὶ τοὺς τρόπους μὲ τοὺς δποίους μερικές, ἀπὸ τὶς πιὸ πρόσφατες, διερευνήθηκαν.

Μερικοὶ ἐπαινοῦν τοὺς συγγραφεῖς, διότι πιστεύουν ὅτι τὸ ἐν λόγῳ βιβλίο εἶναι ἐπιτυχημένο ἀπὸ πολλὲς ἀπόψεις καὶ ὅτι κατορθώνει νὰ ἀποκαλύψει πῶς μπορεῖ νὰ λάβουν χώραν ἀπάτες σὲ ἔνα σύστημα (ἐννοοῦν τὸ χῶρο ἐρευνας τῶν Θετικῶν Ἐπιστημῶν), τὸ δποῖο τόσο συχνὰ θεωρεῖται ὅτι εἶναι ἀπαλλαγμένο, ὅτι εἶναι ἀπρόσβλητο, ἀπὸ τέτοιες παρεκκλίσεις.

Κατ’ ἄλλους, τὸ βιβλίο φέρεται νὰ ἐπιχειρεῖ νὰ ἐλαττώσει τὸ κύρος τῶν Θετικῶν Ἐπιστημῶν μὲ τὸ δημοσιογραφικὸ ἐκεῖνο ἐγχείρημα διὰ τοῦ δποίου ἐπιχειρεῖται νὰ δημιουργηθεῖ ἡ ἐντύπωση ὅτι οἱ ἔξεταζόμενες στὸ βιβλίο μερικές περιπτώσεις χαρακτηρίζουν τὶς Θετικὲς Ἐπιστῆμες στὸ σύνολό τους.

Ἐπειδὴ πολλὰ ἔχουν λεχθεῖ καὶ γραφεῖ γιὰ τὸ βιβλίο αὐτὸν τῶν Broad καὶ Wade, ἔχουνα σκόπιμο νὰ μεταφέρω ἐδῶ τὶς τελευταῖες παραγράφους μὲ τὶς δποῖες οἱ συγγραφεῖς ακλένουν τὸ σύγγραμμά τους, καὶ νὰ μεταφέρω ἐπίσης δρισμένα σχόλια τοῦ Ian Jackson ἐπ’ αὐτῶν.

Οἱ Θετικὲς Ἐπιστῆμες, παρατηροῦν οἱ Broad καὶ Wade, δὲν ἀποτελοῦν ἔνα ἀφηγημένο σύνολο γνώσης, ἀλλὰ τὴν εἰκόνα, τὸ πῶς δηλαδὴ ὁ ἀνθρωπος ἀντιλαμβάνεται τὴν Φύση. Οἱ Θετικὲς Ἐπιστῆμες δὲν εἶναι ἔνα ἔξιδανικευμένο ἐρωτηματολόγιο τὸ δποῖο οἱ ἀφοσιωμένοι ὑπηρέτες τῆς Ἀλήθειας ὑποβάλλοντας στὴν Φύση. Εἶναι μιὰ ἀνθρώπινη διαδικασία ἡ δποία καὶ αὐτὴ κατευθύνεται ἀπὸ τὰ συνήθη ἀνθρώπινα πάθη, τὶς φιλοδοξίες, τὸν κομπασμό, τὴν ὑπερηφάνεια καὶ τὴν πλεονεξία, καθὼς ἐπίσης καὶ ἀπὸ τὶς πολυτραγούδισμένες ἀρετὲς ποὺ ἀποδίδονται στοὺς θετικοὺς ἐπιστήμονες. "Ομως ἐδῶ ἡ ἀπόσταση ποὺ χωρίζει τὴν πλεονεξία, τὴν ἀπληστία, ἀπὸ τὴν ἀπάτη εἶναι τόσο μικρὴ ὅσο εἶναι καὶ στὶς ἄλλες ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς..."

Οἱ αδθεντίες τῶν Θετικῶν Ἐπιστημῶν, συνεχίζουν οἱ Broad καὶ Wade, ἀρνοῦνται τὴν ἀποψη ὅτι ἡ «ἀπάτη» εἶναι κάτι παραπάνω ἀπὸ μιὰ περαστικὴ κηλίδα στὸ πρόσωπο τῶν Θετικῶν Ἐπιστημῶν. "Ομως μόνο ἀν παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ ἀπάτη εἶναι κάτι ποὺ ἐνδημεῖ σ’ αὐτές, μποροῦμε νὰ ἀντιληφθοῦμε πλήρως τὴν πραγματικὴ φύση τῶν Θετικῶν Ἐπιστημῶν καθὼς καὶ ἐκείνων ποὺ τὴν ὑπηρετοῦν.

Καὶ ἔρχεται τώρα ἡ κριτικὴ τοῦ Jackson ὁ δποῖος διακρίνει κάποια ἀσάφεια

στὰ παραπάνω: 'Εξαρτᾶται, λέει ὁ Jackson, τί ἐννοοῦμε μὲν τὴν λέξην ἐνδημεῖ. "Αν οἱ Broad καὶ Wade ἐννοῦν ὅτι ἡ ἀπάτη εἶναι τόσο διαδεδομένη ὥστε ἡ παρονσία τῆς στὶς Θετικὲς Ἐπιστῆμες νὰ εἶναι πιὸ συχνὴ ἀπὸ τὴν ἀπονσία της, τότε ἐλάχιστοι θὰ συμφωνήσουν μαζί τους. 'Εάν «ἐνδημεῖ» σημαίνει ὅτι ὁ μέσος ἐρευνητὴς θὰ ἀντιμετωπίσει ἐνίστε καὶ περιπτώσεις ἀνεντιμότητας, τότε εἶναι δυσκολότερο νὰ ἀντικρούσει κανεὶς τὴν ἀποψην τῶν ἐν λόγῳ συγγραφέων.

"Ομως ἀνεξάρτητα μὲν τὸ πῶς ἐρμηνεύομε τὴν λέξην «ἐνδημεῖ» ἢ δποιαδήποτε ἄλλη λέξη, παραμένουν δύο βασικοὶ λόγοι γιὰ τοὺς δποίους οἱ ἐπιστήμονες πρέπει νὰ εἶναι εναίσθητοι σὲ θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν τιμοτηταν καὶ τὸ ἥθος στὶς Θετικὲς Ἐπιστῆμες.

'Ο πρῶτος λόγος εἶναι ὅτι χωρὶς τὴν βασικὴν ἀρχὴν τῆς Φιλαλήθειας, τὴν βασικὴν δηλαδὴ προϋπόθεσην νὰ μποροῦμε νὰ ἐμπιστευόμαστε, νὰ στηριζόμαστε στὰ συμπεράσματα τῆς ἐρευνας τῶν ἄλλων, δλόκληρη ἡ διαδικασία τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐρευνας εἶναι καταδικασμένη νὰ σταματήσει. 'Ανεξαρτήτως ἀν ἡ Φιλαλήθεια εἶναι ἢ ὅχι ὁ συνδετικὸς ἐκεῖνος ἵστος ποὺ ὑποχρεώνει τὴν κοινωνία νὰ ἐνεργεῖ ὡς ἔνα σύνολο, εἶναι βέβαιο ὅτι ἡ Φιλαλήθεια ἀποτελεῖ κάτι τὸ πάρα πολὺ οὐσιαστικὸ στὶς Θετικὲς Ἐπιστῆμες.

'Ο δεύτερος λόγος εἶναι ὅτι, ἐνῶ ἡ Φιλαλήθεια, ὑπὸ τὴν εὐρύτερή της ἔννοια, μπορεῖ νὰ καλλιεργηθεῖ, νὰ διδαχθεῖ καὶ κατὰ κάποια ἔννοια νὰ ἐπιβληθεῖ ὑπὸ τῶν διαφόρων ἰδρυμάτων καὶ θεσμῶν τῆς κοινωνίας μέσα στὴν δύοια ζοῦμε (ὅπως εἶναι τὰ σχολεῖα κ.ἄ.), ἡ ἐπιστημονικὴ ἐρευνα εἶναι μιὰ ἐξειδικευμένη διαδικασία, ποὺ ἀποτελεῖ γιὰ τὸν κάθε ἐρευνητὴν μιὰ ἀτομικὴ προσπάθεια ποὺ καταβάλλεται γιὰ τὴν διεύρυνση τῶν συνόρων τῆς ἀνθρώπινης Γνώσης. "Ας μὴ ξεχνᾶμε ὅτι δὲν ὑπάρχει δραγανό τῆς Τροχαίας στὸ κόκκινο φῶς τῆς ἐπιστημονικῆς ἐρευνας. Μποροῦμε συνεπῶς νὰ παρατηρήσουμε ὅτι στὴν περίπτωση τῆς ἐπιστημονικῆς ἐρευνας ἡ Φιλαλήθεια καὶ ἡ Τιμοτηταν εἶναι μιὰ ἀτομικὴ ὑπόθεση τοῦ κάθε ἐρευνητῆ.

Κλείνοντας αὐτὴν τὴν ὁμιλία-συζήτηση, ἐπιβάλλεται ἵσως νὰ τεθεῖ τὸ ἀκόλουθο τελευταῖο ἐρώτημα: Τί τελικὰ ἐνδέχεται νὰ ἀπεκόμισε ἀπὸ τὴν συζήτηση αὐτὴν ὁ ἀκροατὴς καὶ εἰδικότερα ὁ νεαρός ἐρευνητής; "Ας ἐλπίσουμε ὅτι δὲν δοκίμασε αἰσθήματα ἀπογοητεύσεως ἢ δυσπιστίας καὶ ὅτι δὲν τοῦ δημιουργικής ἡ ἐντύπωση ὅτι ἐνδεχομένως ὁ κόσμος τῆς ἐρευνας, στὸν δύοτο τόρο εἰσέρχεται, εἶναι ἀνέντιμος καὶ ὅτι στὸν κόσμο αὐτὸν ὁ ἀσυνείδητος θὰ ἐκμεταλλεύεται πάντα τὸ ἔντιμο ἀτομο. Μιὰ τέτοια ἐντύπωση θὰ ἥταν πράγματι ὑπερβολικὴ καὶ ἐκ διαμέτρου ἀντίθετη μὲ ἐκείνη ποὺ δὲ διμιλητής εἶχε τὴν πρόθεση νὰ προξενήσει.

"Ο ἀκροατὴς πρέπει νὰ ἀντιληφθεῖ ὅτι, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ὑποχρέωση ποὺ ἔχει ὁ ἐρευνητὴς νὰ ἀκολουθεῖ τὴν ἔντιμη καὶ ἡθικὴ συμπεριφορά, πρέπει νὰ ἔχει ὑπόψη ὅτι ἡ

συμπεριφορὰ αὐτὴ ἐξαρτᾶται καὶ ἀπὸ τὴν ἐν γένει συμπεριφορὰ τῆς ὁμάδας στὴν ὅποια αὐτὸς ἀνήκει, λαμβανομένης αὐτῆς ὡς ὁργανικοῦ συνόλου. Καὶ ἀπενθυνόμενος πάντοτε στὸν νεαρὸν ἐρευνητὴ θὰ προσέθετα ὅτι:

«Εἶναι ἐνδεχόμενο, ὡς μέλος τῆς ὁμάδας αὐτῆς, οἱ δυνατότητές σου νὰ ἀλλάξεις ὁρισμένες καταστάσεις, ποὺ δὲν συμβιβάζονται μὲ τὸ ἀληθινὸ πνεῦμα τῆς ἔντιμης ἐπιστημονικῆς ἐρευνας νὰ εἶναι περιορισμένες. Τότε, ἀν δηλαδὴ δὲν μπορέσεις νὰ συντελέσεις στὴ λύση τοῦ ὑπάρχοντος προβλήματος, προσπάθησε νὰ μὴν ἀποτελέσεις μέρος αὐτοῦ τοῦ προβλήματος. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι, ἀν πιστεύεις ὅτι ἡ Ἐπιστήμη στηρίζεται στὴν ἀρχὴ τῆς Φιλαλήθειας καὶ ὅτι ἡ παροχὴ ἀπατηλῆς πληροφορίας εἶναι τὸ σοβαρότερο ἔγκλημα ποὺ μπορεῖ νὰ διαπράξει ἔνας θετικὸς ἐπιστήμονας, τότε τὰ ἐκτεθέντα στὴν παροῦσα ὁμιλία - συζήτηση θὰ ἐξακολουθήσουν νὰ παραμένονται γιὰ σένα χρήσιμα γιὰ ὅσον καιρὸ θὰ ἐξακολουθήσεις νὰ παραμένεις ἐρευνητής».

B I B L I O Γ R A F I A

1. J. Bronowski, "Science and Human Values, Mesner", New York, 1982.
2. W. Broad - N. Wade, "Betrayers of the Truth", Simon and Schuster, New York, 1982.
3. C. I. Jackson, "Honor in Science" Sigma, XI, The Scientific Research Society, New Haven Connecticut, 1986.