

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 15^{ΗΣ} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ (ΖΗΖΙΟΥΛΑ)

ΑΝΟΗΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΗΜΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ – ΜΕ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΠΑΝΟΥ ΛΙΓΟΜΕΝΙΔΗ

1. Τεχνητή Συνείδηση

‘Ο νοῦς εἶναι αὐτὸς ποὺ σκέπτεται καὶ ἀποφασίζει καὶ ἐνεργεῖ. Ή λειτουργία τοῦ νοῦ μᾶς δημιουργεῖ τὴν ἀντίληψη τοῦ κόσμου ποὺ μᾶς περιβάλλει καὶ μὲ τὸν ὃποῖον ἔρχόμαστε σὲ ἐπικοινωνιακὴν ἀνταλλαγὴν. Οἱ προσωπικές ἐμπειρίες τῶν αἰσθήσεων, τῶν αἰσθημάτων, τῆς γνώσης καὶ τῆς αὐτογνωσίας, ἀποτελοῦν τὶς πλέον ἀμεσες γνώσεις ποὺ ἔχουμε, ἀλλὰ καὶ τὶς πλέον δυσεξήγητες. Τὰ θέματα τοῦ νοῦ καὶ τῆς συνείδησης ἔχουν ἀποτελέσει ἀντικείμενα μελέτης τῶν θεολόγων, τῶν φιλοσόφων καὶ τῶν ἐπιστημόνων ἀπὸ τὴν ἐποχὴν ποὺ ὁ ἀνθρωπος κατέβηκε ἀπὸ τὶς κορυφές τῶν δέντρων καὶ ἔφτιαξε τὶς πρῶτες κοινωνίες.

Θεωροῦμε ὅτι ἡ συνείδηση εἶναι ἡ κύρια αὐτία τῆς μοναδικῆς καὶ πλεονεκτικῆς θέσης τοῦ ἀνθρώπου στὸν ζωικὸν κόσμο τοῦ πλανήτη μας. Θεωροῦμε, ἐπίσης, ὅτι ἡ σκέψη καὶ ἡ συνείδηση εἶναι μιὰ καθαρὰ ὑποκειμενικὴ καὶ προσωπικὴ ἴδιότητα, ἡ δοπία ἀφορᾶ μόνο τὸ συγκεκριμένο ἄτομο, καὶ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει αἰσθητὴ ἀπὸ κανένα ἄλλο ἄτομο. Μποροῦμε μὲν δεῖται νὰ καταλογίσουμε τὴν ἴδιότητα τῆς «συνείδητότητας» μόνο σὲ μιὰ ὄντότητα τοῦ σύμπαντος, στὸν ἑαυτό μας. Μολονότι δὲν εἶμαι σὲ θέση νὰ μαιράσω τὰ συναισθήματα καὶ τὶς σκέψεις μου μὲ αὐτὰ τῶν συνανθρώπων μου, θὰ ἥτταν ἀνόητο, ἥ καὶ ψυχασθενικό, νὰ ἀμφισθητήσω τὴ συνείδητότητα καὶ τῶν ἄλλων συνανθρώπων μου, ἀφοῦ μου μοιάζουν σὲ πολλοὺς οὓσιώδεις τρόπους συμπεριφορᾶς. Ἐν τούτοις, δὲν εἶμαι σὲ θέση νὰ ἀποδείξω τὴ συνείδητότητα τῶν ἄλλων, ὥστε νὰ εἶμαι δέσμαιος, ὅτι αὐτὸς ποὺ ἐπιδεικνύει τὴ σχετικὴ πειστικὴ συμπεριφορὰ δὲν εἶναι κάποιο προγραμματισμένο αὐτόματο χωρὶς συνείδηση.

Ἡ συνειδητότητα ἦταν καὶ παραμένει τὸ μεγαλύτερο μυστήριο τῆς ἀνθρώπινης φύσης. Εἶναι ἔνα φαινόμενο ἀπόλυτα μοναδικό, ἴδιωτικό καὶ ὑποκειμενικό, τὸ ὅποιο δὲν εἶναι δύνατὸν νὰ γίνει ἀντιληπτό, νὰ ἔξετασθεῖ ἢ νὰ ἐλεγγθεῖ ἀπὸ ὅποιοδήποτε ἄλλο πρόσωπο. Αὐτὸ ποὺ βιώνουμε μὲ τὶς διάφορες αἰσθήσεις μας, τὸ «κόκκινο χρῶμα» τοῦ τριαντάφυλλου, τὸ φῶς τοῦ Ἡλιου, τὸν ἥχο τοῦ κλαρινέτου, τὴ μυρωδίᾳ τῆς ναφθαλίνης, τὸ σωματικὸ ἄλγος, τὴ θλίψη καὶ τὴ χαρά, ἀκόμη καὶ τὸν χείμαρρο τῆς συνειδητῆς σκέψης, ὅλα αὗτὰ εἶναι προσωπικὰ καὶ καθαρὰ ὑποκειμενικὰ βιώματα.

Σὲ γενικές γραμμές, ἡ συνείδηση ἀναφέρεται στὶς ὑποκειμενικὲς ἐμπειρίες μας καὶ στὴν συναίσθηση ποὺ ἔχουμε γιὰ τὴν ὑπαρξή μας. Ἀφορᾶ στὴν ἀντίληψη, τὶς αἰσθήσεις καὶ τὶς σκέψεις μας γιὰ τὸν περιβάλλοντα κόσμο. Αὐτὸ ποὺ ὁνομάζουμε «συνείδηση» εἶναι ἡ αἰτία νὰ λειτουργοῦμε ἔπει ποὺ λειτουργοῦμε ὡς ἀνθρώποι. "Ἐνας τέτοιος προσχηματικὸς ὄρισμὸς μᾶς φτάνει γιὰ τώρα καὶ γιὰ τὴν γραμμὴ πλεύσης ποὺ θὰ ἀκολουθήσουμε ἐδῶ. Θὰ ἀποφύγω τὸν πειρασμὸν νὰ δώσω κάποιον περισσότερο ἐπεξηγηματικὸ ὄρισμὸν γιὰ τὴν συνείδηση, ἡ νὰ παρασύρω τὴν προσοχὴ σας σὲ πιὸ δόκιμους ὄρισμοὺς τῶν ἐννοιῶν τῆς νόησης, ἡ τῆς συνείδησης, ἀπὸ τὶς ποικίλες ἐπιστημονικές, φιλοσοφικές, ἡθικές ἢ καλλιτεχνικές σκοπίες. Δὲν μποροῦμε νὰ πᾶμε πάρα πέρα ἀπὸ γενικευμένους ὄρισμοὺς χωρὶς τὸν κίνδυνο νὰ παρασυρθοῦμε σὲ παραδοξότητες ἢ καὶ σὲ λάθη.

Τὸ πρόβλημα τί εἶναι «συνείδηση» καὶ πῶς προκύπτει παραμένει ἄλυτο. "Ἔχουν συνείδηση οἱ χιμπατζῆδες; Οἱ σκύλοι; Τὰ σκουλήκια; "Ἐνα ἀνθρώπινο ἔμβρυο ἔξι μηνῶν; δύο ἡμερῶν; ἐνὸς δευτερολέπτου; "Οσο κατεβαίνουμε τὴν ζωικὴ κλίμακα, ἡ ἀβεβαιότητα γιὰ τὴν συνειδητότητα τῶν ζώων αὔξανει. Λίγοι ἀπὸ ἡμᾶς θὰ εἶχαν ὅποιονδήποτε ἐνδοιασμὸν νὰ ἔξολοθρέψουν ἀρουραίους ἢ κατσαρίδες. Καὶ, κανεὶς δὲν θὰ ἀμφέβαλε, ὅτι οἱ μονοκύτταροι ὄργανοι στεροῦνται κάθε συνειδητότητας. Καὶ, θὰ ἔλεγα, ἐλάχιστοι ἀπὸ ἡμᾶς θὰ ἀπέδιδαν συνειδητότητα στὰ φυτά.

"Ἐνα ἔρωτημα ποὺ μπορεῖ νὰ ἀπασχολήσει τὸν καθένα ἀπὸ ἡμᾶς ἀφορᾶ τὴν ὅποια «πραγματικότητα» θὰ ἀποδίδαμε στὰ νοητικὰ φαινόμενα. Τί εἴδους πραγματικότητα μπορεῖ νὰ ἀποδοθεῖ στὶς ἀποκλειστικὲς προσωπικὲς σκέψεις καὶ προθέσεις τοῦ καθενὸς ἀπὸ ἡμᾶς, ἡ στὶς ἀκρωτὸς ὑποκειμενικὲς συνειδησιακὲς ἐμπειρίες μας; Πῶς αὗτὰ τὰ φαινόμενα μπορεῖ νὰ ταιριάζουν σὲ ἔνα φυσικὸ κόσμο, ἡ ἀκόμα καὶ νὰ παράγονται ἀπὸ ἔνα φυσικὸ κόσμο, ὁ ὅποιος ἀποτελεῖται ὀλοσχερῶς ἀπὸ ὑλικὰ σωματίδια ποὺ κινοῦνται καὶ δροῦν μέσα σὲ πεδία δυνάμεων; Ἀποδεχόμαστε ὅτι ὁ ἐγκέφαλος εἶναι ἡ φυσικὴ τοποθεσία τῶν ὑλικῶν μέσων παραγωγῆς τῆς συνείδησης. Καὶ εἶναι γνωστό, ὅτι ὁ ἐγκέφαλος ἀποτελεῖται ἀπὸ τὰ ἐντελῶς ἴδια ὑλικὰ ποὺ ἀπαρτίζουν τὶς πέτρες, τὰ δένδρα, τὰ ζῶα, τὰ ἀστέρια τοῦ διαστήματος, καὶ ὀλόκληρο τὸν φυσικὸ κόσμο.

Τὸ συγκεκριμένο δασανιστικὸ καὶ δασικὸ ἐρώτημα εἶναι: Ποιὰ εἶναι ἡ μαγικὴ ἴδιαιτερότητα τῆς φυσιολογίας τοῦ ἐγκεφάλου, ποιὸς εἶναι ὁ «μηχανισμὸς» (ἄν υπάρχει) γιὰ τὴν ἀνάδυση τῆς συνειδητότητας; Πῶς ὁ ἐγκέφαλος, ἔνα ὄργανο ποὺ φαίνεται νὰ εἶναι ὅμοιο μὲ τὰ ἄλλα ὄργανα τοῦ σώματος, μὲ τὰ δισεκατομμύρια συνηθισμένα κύτταρα σὲ πολύπλοκους συνδυασμοὺς καὶ ποικιλίες, μπορεῖ νὰ παράγει τὴν συνειδητότητα; Θὰ μποροῦσε μία «μηχανὴ» νὰ ἀναπτύξει τὴν ἴδιότητα τῆς συνειδητότητας;

Ἐνα συνακόλουθο ἐρώτημα θὰ εἶναι ἂν ἡ πανθομολογούμενη πραγματικότητα τῆς συνειδητότητας μπορεῖ νὰ χαρακτηρίζεται ἀπὸ διαθέμους ἐπενέργειας. Ἀν θελήσουμε νὰ ἀποφύγουμε τὴν ἀνυπόστατη ὑπόθεση τῆς ξαφνικῆς ἐμφάνισης τῆς ἴδιότητας τῆς συνειδητότητας σὲ κάποιο κατώφλι τῆς ἀνάπτυξης ἐνὸς ὄργανισμοῦ χωρὶς καμία ἐμφανὴ μεταβατικὴ φυσικὴ ἀλλαγή, θὰ πρέπει νὰ δεχθοῦμε ὅτι ἡ συνειδητότητα εἶναι μιὰ ἴδιότητα ποὺ ἀναπτύσσεται ἀνάλογα μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῆς πολυπλοκότητας τοῦ ἐγκεφάλου. Ἡ ἀποψὴ τῆς ἀνάπτυξης τῆς συνειδητότητας ἀνάλογα μὲ τὴν ἐπιτήδευση καὶ πολυπλοκότητα τοῦ ἐγκεφάλου παρακάμπτει τὸ μυστήριο τῆς ἀναδυόμενης συνειδητότητας τοῦ ἀνθρώπου ὅσο ὁ ἐγκέφαλος ἀναπτύσσεται στὴν μήτρα καὶ μετά. Ἀλλωστε, αὐτὴ ἡ ἀποψὴ ὑποδηλώνει ὅτι δὲν ὑπάρχει κάποιο μαγικὸ συστατικὸ τοῦ ἐγκεφάλου ποὺ νὰ διαμεσολαβεῖ στὴν ἀνάπτυξη τῆς συνειδητότητας.

Κατὰ τὰ τελευταῖα πενήντα χρόνια, ἡ ἔρευνα σχετικὰ μὲ τὴν σχέση τοῦ νοῦ μὲ τὸν φυσικὸ κόσμο ἔχει μετατάξει τὸ θέμα ἀπὸ τὸ ἐπίπεδο τῆς φιλοσοφίας στὸ ἐπίπεδο τῆς ἐπιστήμης. Ἡ μελέτη τοῦ τρόπου μὲ τὸν ὅποιο τὰ ἡλεκτρικὰ σήματα τῶν νευρώνων τοῦ ἐγκεφάλου συσχετίζονται ἀποτελεῖ μιὰ ἀπίστευτα δύσκολη ἀποστολή. Ἡ λεπτομερής πειραματικὴ ἐξέταση μερικῶν νευρώνων, ἀπὸ τοὺς περίπου 100 δισεκατομμύρια νευρῶνες τοῦ ἐγκεφάλου, δὲν ἐπαρκεῖ, ἐνῶ ἡ συνολικὴ ἀπεικόνιση, μὲ τεχνικὲς PET καὶ fMRI, δίνουν ἐνδιαφέροντα ἀποτελέσματα, ἀλλὰ πολὺ μικρῆς ἀκρίβειας γιὰ νὰ δοκιμαστοῦν τὰ θεωρητικὰ μοντέλα. Οἱ ἔρευνες μὲ «τεχνητὰ νευρωνικὰ δίκτυα» (τῶν ὅποιων ἡ ἐκπαίδευση εἶναι ἡ χαρακτηριστικὴ ἴδιότητα, ἔναντι τοῦ προγραμματισμοῦ τῶν συμβατικῶν ὑπολογιστικῶν μηχανῶν) δίνουν ὑποσχέσεις γιὰ χρήσιμα ἀποτελέσματα, ἀν ἔπειραστε ἡ περιφρόνηση μερικῶν γιὰ τὴν ὅποια «μηχανιστικὴ» προσέγγιση στὴν ἐρμηνεία τῶν συνειδησιακῶν ἡ ψυχικῶν φαινομένων.

Στὸ πλαίσιο τῆς σύγχρονης φιλοσοφικῆς καὶ ἐπιστημονικῆς ἀντιμετώπισης τοῦ ζητήματος τῆς σχέσης τῆς συνειδητῆς μὲ τὸν φυσικὸ κόσμο, ξεχωρίζουν τρεῖς ἐννοιολογικὲς προσεγγίσεις. Εἶναι (1) ἡ θέση τοῦ «δύσμοῦ», ἡ ὅποια δέχεται τὸν νοῦ καὶ τὴν συνειδητήν ὡς μιὰ μυστηριώδη ὄντότητα ξεχωριστὴ ἀπὸ τὸν φυσικὸ κόσμο, (2) ἡ θέση τοῦ «ύλικοῦ ἐπιφαινομενισμοῦ», ἡ ὅποια θεωρεῖ ὅλα τὰ φαινόμενα ὡς

έκδηλώσεις τῆς ὥλης, καὶ ἔτσι δέχεται τὴν συνείδηση ὡς μὰ ἴδιότητα τῆς πολυπλοκότητας τοῦ βιολογικοῦ ἐγκεφάλου, καὶ (3) ἡ φιλοσοφικὴ θέση τοῦ «ἰδεαλισμοῦ», ἡ ὅποια ἀποδίδει «πραγματικότητα» μόνο στὰ νοητικὰ φαινόμενα. Στὴν δεύτερη προσέγγιση ἀνήκουν οἱ ἔρευνες, τὸ ἀντικείμενο τῶν ὅποιων εἶναι ἡ ἀνακάλυψη τῶν νευρωνικῶν συσχετίσεων τῆς συνείδητητας.

Κατὰ τὸ πρόσφατο παρελθόν, ἀνάμεσα στὶς διάφορες ἐπιστημονικὲς ἔργασίες ποὺ ἔρευνοῦν τὰ γνωστικὰ θέματα τῆς συνείδησης στὰ πλαίσια τῶν γνωστικῶν ἐπιστημῶν καὶ τῶν νευροεπιστημῶν, ξεχωρίζουν μερικές προσπάθειες, ποὺ εἶναι ἀντιπροσωπευτικὲς τῶν διαφόρων ἔρευνητικῶν μεθοδολογιῶν. Τέτοια εἶναι ἡ «νευροβιολογικὴ θεωρία τῆς συνείδησης» τῶν Francis Crick καὶ Christof Koch. Μιὰ ἄλλη θεωρία ἀφορᾶ τὶς ἔργασίες τοῦ Bernard Baars στὸ πλαίσιο τῆς γνωστικῆς ψυχολογίας. Ὁ «Νευρωνικὸς Δαρβινισμὸς» τοῦ Gerald Edelman ἔρευνα προβλήματα ἀντιληπτικῶν συναισθήσεων καὶ αὐτο-συναίσθησης. Ἐπίσης, οἱ ἔργασίες τοῦ Daniel Dennett παρουσιάζουν τὴν συνείδητητα ὡς ἓνα συνεχὲς φαινόμενο, τὸ ὅποιο ἀνάγεται σὲ διαδικαστικὲς διεργασίες τῆς φυσιολογίας τοῦ ἐγκεφάλου. Ὁ Stuart Hameroff προτείνει τὴν ἀναζήτηση τῆς ἔξηγησης τῆς συνείδητητας στὶς κβαντομηχανικὲς δομὲς καὶ διαδικασίες τῆς φυσιολογίας τοῦ ἐγκεφάλου. Οἱ ἔρμηνεις τῆς κβαντικῆς φυσικῆς σχετικὰ μὲ τὴν κβαντικὴ ἀβεβαιότητα καὶ τὴν «κατάρρευση» τῆς κυματοσυνάρτησης (ΦΒ) παρέχουν ἔλκυστικὲς δυνατότητες γιὰ τὴν συσχέτιση τῶν φυσικῶν διεργασιῶν τῆς φυσιολογίας τοῦ ἐγκεφάλου μὲ νοητικὰ φαινόμενα. Καί, πέραν ὅλων αὐτῶν, ὑπάρχουν καὶ οἱ «μὴ-ἀναγωγικὲς» προσεγγίσεις, οἱ ὅποιες θεωροῦν τὴν συνείδητητα ὡς μιὰ «θεμελιώδη» ὄντότητα, ἡ ὅποια ἀναδύεται ἀπὸ τὴν πολυπλοκότητα τοῦ ἐγκεφάλου καὶ δὲν ἔξηγεται μὲ ἀναγωγικὲς μεθόδους. Οἱ μὴ-ἀναγωγικὲς προσεγγίσεις περιλαμβάνουν καὶ τὴν ἀποψη τοῦ δυϊσμοῦ, ποὺ πολλὲς φορὲς συμβολίζεται μὲ τὴν χαρακτηριστικὴ ἀναφορὰ στὸ «φάντασμα στὴν μηχανή».

Ἄπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἡ ἐκδοχὴ τοῦ «ὑλικοῦ ἐπιφαινομενισμοῦ», ἡ, ὅπως συχνὰ ἀναφέρεται, ἡ ἐκδοχὴ τοῦ «ἐπιστημονικοῦ ὑλισμοῦ», θεωρεῖ τὴν συνείδηση ὡς ἓνα ἐπιφαινόμενο, τὸ ὅποιο ἀποδίδεται στὸ σύνολο τῶν βιολογικῶν καὶ φυσικῶν δραστηριοτήτων τοῦ ἐγκεφάλου. Ἡ βασικὴ ἀποψη εἶναι ὅτι ὅλα τὰ φαινόμενα τοῦ σύμπαντος, συμπεριλαμβανομένου τοῦ ἀνθρώπινου νοῦ, ἀποδίδονται στὴν ὑλικὴ ὑπόσταση τοῦ φυσικοῦ κόσμου, δηλαδὴ ὑπόκεινται στοὺς ἴδιους φυσικοὺς νόμους καὶ μποροῦν νὰ κατανοηθοῦν μέσα ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ ἀνάλυση. Ἡ ἐκδοχὴ τοῦ ἐπιφαινομενισμοῦ, παραμερίζοντας τὶς αἰώνιες διαφωνίες μεταξὺ τῶν φιλοσόφων τοῦ δυϊσμοῦ, θεωρεῖ ὅτι ἡ συνείδηση εἶναι σὲ μεγάλο βαθμὸ ἔνα ἐπιστημονικὸ πρόβλημα. Σύμφωνα μὲ τὴν ἀποψη αὐτή, εἶναι ἀναπόφευκτο γεγονὸς τῆς φύσης ὅτι ὁρισμένες

φυσικές (βιολογικές ή μὴ) διαδικασίες τοῦ ἔγκεφάλου, ἡ ἄλλων φυσικῶν συστημάτων ἀναλόγου πολυπλοκότητας, συνοδεύονται ἀπὸ ροή ὑποκειμενικῆς συνειδητότητας.

Εἶναι πολλοὶ αὐτοὶ ποὺ πιστεύουν σήμερα ὅτι ἡ ἐπιστημονικὴ κατανόηση τοῦ φαινομένου τῆς συνείδησης ἀπαιτεῖ μιὰ βαθιὰ ἀλλαγὴ στὴν φιλοσοφικὴ ἀποψη γιὰ τὴν φύση τῆς πραγματικότητας, καὶ μιὰ βασικὴ ἐπέκταση τῆς σημερινῆς φυσικῆς θεωρίας.

Ἐδῶ θὰ ἥθελα νὰ προσθέσω λίγα λόγια. Οἱ λέξεις «ἔμβιος» καὶ «ἄδιος», ἡ «ζωντανός» καὶ «τεχνητός», ὑπαινίσσονται τὴν παρουσία ἡ ὅχι τῆς «ψυχῆς». Ὁμως, ἡ «ψυχὴ» καὶ ἡ «συνειδητότητα» δὲν πρέπει νὰ συγχέονται. Ἡ συσχέτισή τους θὰ ἀπέκλειε κάθε τεχνητὸ κατασκεύασμα ἀπὸ τὸ νὰ κατέχει ὅποιο ἀπὸ τὰ δύο. Ἡ πίστη μας στὴν ὑπαρξὴ τῆς ψυχῆς ὑπονοεῖ τὴν δυιστικὴ ὑπαρξὴ μιᾶς μυστηριώδους πεμπτουσίας κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ζωῆς, ἡ ὅποια μπορεῖ νὰ ἐπιβιώνει μετὰ θάνατον. Τὸ θέμα τῆς «ψυχῆς» ἀναλογεῖ στὶς ὑπαγορεύσεις τῆς θεολογίας, μαζὶ μὲ τὰ θεῖα μυστήρια καὶ τὶς ἀπόψεις περὶ Ἀγίας Τριάδος ἡ περὶ Παραδείσου καὶ Κόλασης. Ἡ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα δὲν ἔχει θέση στὰ θέματα αὐτά. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, γνωρίζουμε ὅτι ἡ συνείδηση μπορεῖ νὰ ἐπηρεαστεῖ ἀπὸ τὴν ἐπίδραση φαρμάκων, πράγμα ποὺ ἔρευνάται ἡδη ὅσον ἀφορᾶ τοὺς μηχανισμοὺς ποὺ ἐμπλέκονται σὲ τέτοιες περιπτώσεις. Ἐπίσης γνωρίζουμε ὅτι ἡ συνείδηση, ἡ ὅποια ἀντιπροσωπεύει τὸ σύνολο πολλῶν σημαντικῶν διανοητικῶν λειτουργιῶν, ὑποστηρίζει, μὲ ἄγνωστους ἀκόμη μηχανισμούς, τὴν ἐπικοινωνία μεταξὺ διαφόρων ὄργανισμῶν, ἔμβιων ἡ τεχνητῶν. Μποροῦμε ἐπομένως νὰ ποῦμε ὅτι ἡ συνειδητότητα δύναται νὰ εἴναι ἀντικείμενο ἐπιστημονικῆς ἔρευνας.

Ἡ μελέτη τῆς αἰνιγματικῆς φύσης τῆς συνείδησης εἴναι ἔνα ἀσυνήθιστο πρόβλημα αὐτο-ἀναφορᾶς, ἀφοῦ ἡ συνείδηση ἡ ἴδια, δηλαδὴ τὸ ἀντικείμενο τοῦ γρίφου, ἀποτελεῖ τὸ μοναδικὸ ἔργαλεῖο ποὺ διαθέτουμε γιὰ νὰ ἔρευνήσουμε τὸν γρίφο, δηλαδὴ τὴν συνείδηση. Στὴν περίπτωση αὐτή, τὸ ἀντικείμενο τῆς ἔρευνας, δηλαδὴ ἡ συνείδηση, εἴναι καὶ τὸ ὑποκείμενο ποὺ ἔρευνα, δηλαδὴ πάλι ἡ συνείδηση. Ἡ μελέτη εἴναι ἐγκλωβισμένη, χωρὶς ἐλπίδα ἀπόδρασης, σὲ ἔναν ἀτέλειωτο θρόχο αὐτο-ἀναφορᾶς, ἀφοῦ ἡ σκεπτόμενη συνείδηση ἐπηρεάζει τὸ ἀντικείμενο τῆς σκέψης ποὺ εἴναι ἡ συνείδηση.

2. Νοήμονες Μηχανές

Μιὰ ἐπιστημονικὴ μορφογενετικὴ δραστηριότητα, ποὺ τὶς τελευταῖς δεκαετίες παρουσιάζει μεγάλο ἔρευνητικὸ καὶ τεχνολογικὸ ἐνδιαφέρον, εἴναι αὐτὴ ποὺ ἀφορᾶ τὴν «τεχνητὴ νοημοσύνη», ποὺ σκοπὸ ἔχει νὰ μιμηθεῖ μὲ τὴν βοήθεια μηχανῶν τὴν

ἀνθρώπινη διανοητική συμπεριφορά. Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὅποιο καθένας μας ἀντιμετωπίζει τὴν ἐπέλαση τῶν «ἔξυπνων» μηχανῶν στὴν ζωή μας, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς τυχὸν πνευματικές, συναισθηματικές, ήθικὲς ἢ καὶ θρησκευτικὲς ἐπιφυλάξεις ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχουμε γιὰ τὴν παραδοχὴ ἢ ὅχι τῆς «νοημοσύνης» τῶν μηχανῶν, οἱ προφανεῖς καταπληκτικὲς ἴκανότητες ποὺ ἡδη ἔχουν αὐτές οἱ μηχανὲς στὸ νὰ ἐπεξεργάζονται πληροφορίες καὶ νὰ προσαρμόζονται μὲ ἐπιτυχία σὲ προβλέψιμα ἔργασιακὰ περιβάλλοντα καὶ στὶς ὅποιες συνθῆκες, τοὺς ἔξασφαλίζουν μιὰ θέση στὴν ζωή μας. Οἱ προβλέψις εἶναι πώς, μὲ ἐπιταχυνόμενο ρυθμό, ἡ ἀναπόφευκτη συμβίωση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὶς νοήμονες μηχανὲς θὰ πλουτιστεῖ μὲ ὅλο καὶ περισσότερο ἐντυπωσιακὰ καὶ πολύπλοκα δείγματα «σκεπτόμενων» μηχανῶν.

Μιὰ πολὺ συνηθισμένη ἐρώτηση ποὺ τίθεται σὲ συναντήσεις σὰν τὴν δική μας ἀπόψε, εἶναι ἂν θὰ κατασκευαστοῦν μηχανὲς «ποὺ θὰ συμπεριφέρονται ως ἐὰν νὰ σκέφτονται». Ἡ πλέον ἐπιτυχημένη ἀπάντηση δόθηκε ἀπὸ τὸν John von Neumann, ὅταν εἶπε πώς «ἄν μοῦ περιγράψεις σαφῶς τί εἶναι αὐτὸ ποὺ θεωρεῖς ως «σκέπτεσθαι» – ἡ ὅ,τι ἄλλο θεωρεῖς πώς ἡ μηχανὴ δὲν μπορεῖ νὰ κάνει – τότε, μπορῶ νὰ κατασκευάσω μιὰ μηχανή, ἡ νὰ προγραμματίσω ἕναν κομπιοῦτερ, ποὺ θὰ κάνει ἀκριβῶς αὐτό».

“Ομως ἄλλο μιὰ μηχανὴ ποὺ συμπεριφέρεται «ώς ἐὰν νὰ σκέπτεται», καὶ ἄλλο μιὰ μηχανὴ ποὺ «θὰ κατέχει τὴν ἴκανότητα νὰ σκέπτεται». Στὴν πρώτη περίπτωση, θὰ δεχθοῦμε ὅτι μιὰ μηχανὴ συμπεριφέρεται «ώς ἐὰν νὰ σκέπτεται» ἐφόσον περάσει μὲ ἐπιτυχία τὴν «δοκιμασία Τούρινγκ» (the Turing test). Ἡ μηχανὴ καὶ ἔνας σκεπτόμενος ἄνθρωπος, τοποθετημένοι πίσω ἀπὸ δύο ἀντίστοιχες κουρτίνες, δέχονται ἐρωτήσεις ποὺ δοκιμάζουν τὴν ἴκανότητα τοῦ σκέπτεσθαι. Ἄν ὁ ἐρωτῶν δὲν δύναται νὰ ξεχωρίσει καὶ νὰ ἐντοπίσει τὴν μηχανὴ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, τότε θὰ λέγαμε ὅτι ἡ μηχανὴ συμπεριφέρεται «ώς ἐὰν νὰ σκέπτεται».

Μιὰ μηχανὴ ποὺ θὰ κατέχει τὴν ἴκανότητα νὰ σκέπτεται, καὶ ποὺ θὰ δρᾶ μὲ «νοημοσύνη καὶ συνείδηση», θὰ πρέπει νὰ ἔχει συμφυῆ κάποιον αὐτόματο μηχανισμὸ «κατανόησης» καὶ «ἐκτίμησης τῶν πράξεών της», νὰ ἔχει ἀντίληψη τοῦ κόσμου μὲ τὸν ὅποιο ἔρχεται σὲ ἐπικοινωνιακὴ ἀνταλλαγὴ, καὶ νὰ ἔχει «προσωπικὲς ἐμπειρίες» τῶν αἰσθήσεων, τῶν αἰσθημάτων, τῆς γνώσης καὶ τῆς αὐτογνωσίας (ΦΒ). Ἀπὸ τὴν κατανόηση, καὶ ἀπὸ τὶς ἐμπειρίες τῆς χαρᾶς καὶ τοῦ φόβου, τῆς ἐπιτυχίας καὶ τοῦ κινδύνου, καὶ μὲ βάση τὴν συνείδησιακὴ ἐκτίμηση ἡ ἀκόμη καὶ τὴν κατὰ περίπτωση ἡθικὴ ἐπιταγή, ἡ μηχανὴ μὲ νοημοσύνη καὶ συνείδηση θὰ πρέπει νὰ παρακινεῖται ἀφ' ἔαυτῆς στὸ νὰ κάνει μερικὰ πράγματα καὶ νὰ ἀποφεύγει ἄλλα.

Οἱ ὄπαδοι τῆς «ἰσχυρῆς τεχνητῆς νοημοσύνης» πιστεύουν ὅτι ἡ κατασκευὴ γνήσιων νοημόνων μηχανῶν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπιτευχθεῖ στὴν βάση τῆς λειτουργίας τῶν

προγραμματιζόμενων υπολογιστῶν. "Όμως μέχρι σήμερα, έχουμε μόνο μιὰ ἀμυδρὰ ιδέα γιὰ τὸ τί εἶναι δύνατὸ νὰ προκύψει ἀπὸ τὴν ἔρευνα τῆς ἴσχυρῆς τεχνητῆς νοημοσύνης. Γνωρίζουμε, ἐν τούτοις, ὅτι τὸ μυαλό μας δὲν λειτουργεῖ ὥπως ἔνας προγραμματιζόμενος υπολογιστής. Ἀπὸ ὅσο μποροῦμε νὰ ποῦμε σήμερα, οἱ προγραμματιζόμενοι υπολογιστὲς αὐτο-περιορίζονται ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς κατασκευῆς τους στὸ νὰ μποροῦν νὰ κατανοήσουν αὐτὸ ποὺ κάνουν, καὶ νὰ πράξουν ἀνάλογα. Ὁ δύστυχος κομπιοῦτερ Deep Blue, ποὺ τὸ 1997 νίκησε στὸ σκάκι τὸν παγκόσμιο πρωταθλητὴ Γκάρυ Κασπάρωφ, δὲν ἀντιλήφθηκε ποτὲ τὸ γεγονός, οὔτε μπόρεσε νὰ χαρεῖ γιὰ τὴν νίκη του.

Πολλοὶ εἶναι σήμερα ἔκεινοι ποὺ πιστεύουν ὅτι ἡ κατασκευὴ μηχανῶν μὲ νοημοσύνη καὶ συνείδηση δὲν εἶναι ἐφικτὴ μέσα στὰ ὅρια τῶν ἀρχῶν ποὺ υπαγορεύουν τὴν λειτουργία τῶν συμβατικῶν κομπιοῦτερος. Ἀπαιτεῖται ἀναφορὰ σὲ ἀρχὲς ποὺ εἶναι «μή-ἀλγορίθμικές», καί, ἵσως, καὶ ἐπιβάλλεται ἡ ἐπέκταση τῶν φυσικῶν νόμων σὲ νέες «βιοφυσικὲς» ἀρχές. Οἱ ἀπαντήσεις στὰ βασικὰ ἐρωτήματα ποὺ τίθενται στὴν σχεδίαση «σκεπτόμενων» μηχανῶν θὰ μποροῦσαν νὰ προκύψουν ἀπὸ τὴν ἔρευνα τῶν κβαντικῶν φαινομένων ποὺ ἀνιγεύονται στὶς ἐνδο-κυτταρικὲς βιολογικὲς διαδικασίες τοῦ φυσιολογικοῦ ἰστοῦ τοῦ ἐγκεφάλου, οἱ ὁποῖες εἶναι πιθανὸ νὰ σχετίζονται μὲ τὶς νοήμονες συμπεριφορές τῶν ἀνθρώπων, ἢ μὲ ἀποκλίσεις ἀπὸ τὶς νοήμονες συμπεριφορές. Γνωρίζουμε πολὺ λίγα ὡς πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτή. Τὸ νὰ κατανοήσουμε τὶς φυσιολογικὲς καὶ βιολογικὲς διαδικασίες τοῦ ἐγκεφάλου, αὐτὲς ποὺ προκαλοῦν τὶς νοητικὲς ἴκανότητες καὶ τὶς αἰσθησιακὲς ἐμπειρίες, εἶναι μόνο τὸ πρῶτο βῆμα. Καὶ μόνο ὕστερα ἀπὸ αὐτὸ τὸ βῆμα, θὰ ἀντιμετωπίσουμε τὸ πραγματικὰ δύσκολο πρόβλημα τῆς δύνατότητας ἀνάπτυξης τῆς ὑποκειμενικῆς αἰσθησῆς καὶ ἀντίληψης τῶν προσωπικῶν ἐμπειριῶν καὶ τῆς αὐτογνωσίας.

3. Ἄνότοι Ἀνθρώποι

Στὸ ὑπόλοιπο τοῦ χρόνου ποὺ διαθέτουμε, θὰ ἥθελα, μὲ συντομία, νὰ σκεφτοῦμε μᾶς· μερικὲς ἀπὸ τὶς πλέον ἀξιοσημείωτες μορφογενετικὲς διαδικασίες ποὺ συντελοῦνται στὸν φυσικό, τὸν νοητικό, τὸν κοινωνικὸ καὶ τὸν ψυχολογικὸ κόσμο μας, εἴτε αὐτὲς ὑποπίπτουν στὴν ἀμεσητὴν ἀντίληψή μας, εἴτε ὅχι. Τέτοιες φυσικὲς μορφογενετικὲς ἐξελίξεις περιλαμβάνουν τὰ φαινόμενα τοῦ μικρόκοσμου, τοὺς μακροχρόνιους γεωλογικοὺς μετασχηματισμούς, καὶ τὶς μορφογενετικὲς δραστηριότητες τοῦ βιολογικοῦ κόσμου. Περισσότερο, ὅμως, θὰ ἀσχοληθοῦμε σήμερα μὲ τὶς μορφογενετικὲς ἐπιδράσεις τῆς τεχνολογίας στὸ φυσικὸ περιβάλλον, καὶ μὲ τὶς πιθανὲς ἐπιπτώσεις στὴν κοινωνικὴ ζωὴ καὶ στὴν ψυχολογία τοῦ ἀνθρώπου. Μᾶς ἐνδιαφέρουν οἱ ἀλόγιστες παρεμβάσεις τοῦ

«τεχνολογικοῦ ἀνθρώπου», τοῦ homo technologicus, στὴν ἀπρόσκοπτη διαδικασίᾳ τῆς φυσιολογικῆς ἔξέλιξης τοῦ κόσμου μας, καὶ οἱ πιθανὲς συνέπειες.

Φυσιολογικὴ μορφογένεση τοῦ φυσικοῦ κόσμου

Ἡ μακρόχρονη καὶ φαντασμαγορικὴ ἔξελικτικὴ πορεία τοῦ σύμπαντος, ποὺ ἴσως ἔσκινησε μὲ μὰ ὑπέρθερμη Μεγάλη "Εκρηκτή" στὸ ἀρχέγονο ἐνεργειακὸ χάος, ἐπιδεικνύει μιὰ σταθερὴ ἐπιρρέπεια πρὸς σύνθεση, αὐξανόμενη πολυπλοκότητα καὶ διαφοροποίηση. Στὰ περίπου 15 δισεκατομμύρια χρόνια τῆς ζωῆς του, ὁ φυσικὸς κόσμος ἀνέπτυξε τεράστια ποικιλία προοδευτικὰ δομημένων μορφῶν τῆς ὥλης, μέχρι, πολὺ πρόσφατα, τὸ κατώφλι τῆς ἐμφάνισης τῆς ζωῆς καὶ τῆς νόησης, καὶ ἐντεῦθεν.

Θὰ συμπληρώσω τὴν γενικὴ εἰκόνα τῆς ἔξελικτικῆς πορείας τοῦ σύμπαντος μὲ μερικὲς παρατηρήσεις σχετικὰ μὲ τὶς προβλέψεις τῆς ἐπιστήμης ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἀπρόσκοπτη φυσιολογικὴ ἔξέλιξη πρὸς ἓνα ἐνδεχόμενο τέλος. Οἱ διάφορες θρησκευτικὲς ἀντιλήψεις ἀντιμετωπίζουν τὴν κοσμικὴ μοίρα μὲ ποικιλες δοξασίες ὡς πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦ Δημιουργοῦ, καὶ ὡς πρὸς τὸν χρόνο καὶ τὸν τρόπο κάποιου ἐπερχόμενου ἀφανισμοῦ. Ἡ καταστροφὴ καὶ ἡ ἀποκάλυψη τῆς συντέλειας, ἡ ἔλευση τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν καὶ τῆς τελικῆς ἡθικῆς κρίσεως, ἀκόμη καὶ ἡ ἀέναη διαδοχὴ μὲ τὴν γέννηση νέου σύμπαντος, ὅλα αὐτὰ τὰ σενάρια ἀπηγοῦν διαφορετικὲς θρησκευτικὲς ἀντιλήψεις. Φαίνεται, ἐν τούτοις, ὅτι ἡ πρόβλεψη τοῦ τελικοῦ ἀφανισμοῦ, συνοδεύομενη ἀπὸ τὴν ἐπερχόμενη ἡθικὴ κρίση τοῦ ἀνθρώπου, ἀποτελεῖ σημεῖο συμφωνίας γιὰ τὶς περισσότερες θρησκευτικὲς ἐσχατολογικὲς θεωρίες.

Θὰ ἀποφύγω ἀναφορὲς σὲ εἰδικὲς ἐπιστημονικὲς θεωρίες γιὰ τὴν μοίρα καὶ τὸ τέλος τοῦ σύμπαντος, ὅπως εἶναι ἡ ἀποψη γιὰ τὴν ἀναπόδραστη πορεία πρὸς τὸν «θερμικὸ θάνατο», πρὸς τὴν ἀποδιοργάνωση καὶ τὸ χάος (ΦΒ:Κ21). Θὰ περιοριστῶ μόνο στὴν συνταρακτικὴ διαπίστωση στὴν ὅποια μᾶς ὀδηγεῖ ἡ νέα φυσική, ποὺ λέει ὅτι οἱ ἕιδοι φυσικοὶ νόμοι ποὺ κυβερνοῦν τὸ μορφογενετικὸ γίγνεσθαι τοῦ κόσμου μας ἀπὸ τὴν ἀρχὴν τοῦ χρόνου, οἱ ἕιδεις ἀρχέγονες διαδικασίες καὶ ἀλληλεπιδράσεις ποὺ εἶναι ὑπεύθυνες γιὰ τὴν μορφογενετικὴ δημιουργία καὶ τὴν ἔξέλιξη τοῦ σύμπαντος, καὶ γιὰ τὴν ἀνάδυση καὶ τῆς δικῆς μας ὑπαρξῆς, οἱ ἕιδεις αὐτές φυσικὲς διεργασίες θὰ εἶναι ἐπίσης ὑπεύθυνες καὶ γιὰ τὴν διάλυση τοῦ σύμπαντος στὰ ἀρχέγονα συστατικά του, γιὰ τὴν πορεία πρὸς τὰ πίσω, πρὸς τὸ χάος τῶν ἀρχέγονων «φαντασμάτων» τῶν φωτονίων, ἡλεκτρονίων, νετρίνων καὶ κουάρκς, ἀπὸ τὰ ὅποια καταγόμαστε, πίσω στὸ καθαρὰ ἐνεργειακὸ σύνορο μεταξὺ ὑπαρξῆς καὶ ἀνυπαρξίας. Οἱ θρησκευτικοὶ συνειρμοὶ αὐτῶν τῶν διαπιστώσεων εἶναι προφανεῖς.

Γιὰ τὰ ἀναπόφευκτα γεγονότα ποὺ θὰ συνοδεύσουν τὴν ἀποσύνθεση τοῦ κόσμου

πρὸς τὴν ἀταξία ὑπάρχουν διάφορες κοσμολογικὲς ἀπόψεις καὶ ὑποθέσεις. Ἀναμφί-
βολα, ὅσον ἀφορᾷ τὸ μέλλον τῆς δικῆς μας γειτονιᾶς τοῦ σύμπαντος καὶ τὴν ἀνθρώ-
πινη μοίρα, ἡ Γῆ θὰ ἀκολουθήσει τὴν μοίρα τοῦ Ἡλίου. Μεταβολές στὴν ἀκτινοβο-
λίᾳ ἢ στὸ μαγνητικὸ πεδίο τοῦ Ἡλίου θὰ σήμαιναν καταστροφικὲς ἀλλαγὲς στὴν
λεπτὴ κλιματολογικὴ ἴσορροπία τῆς Γῆς. Η ἀναπόφευκτη ἔξαντληση τῶν πυρη-
νικῶν καυσίμων τοῦ Ἡλίου σὲ περίπου τεσσεράμισι δισεκατομμύρια χρόνια, δηλαδὴ
σὲ ἕνα πολὺ μεγάλο χρονικὸ διάστημα μὲ τὰ δικά μας μέτρα χρόνου, θὰ μετατρέψει
τὸν Ἡλιον σὲ «έρυθρὸ γίγαντα», ὁ δποῖος θὰ καταβροχθίσει τοὺς ἐσωτερικοὺς
πλανῆτες τοῦ ἥλιακου συστήματος. Η ἀργὴ ἔξαντληση καυσίμων, ἡ διόγκωση καὶ
ἡ κατάρρευση τοῦ Ἡλίου, εἶναι κοινὴ μοίρα τῶν περισσοτέρων ἀστέρων τοῦ γαλαξία
μας καὶ τῶν ἄλλων γαλαξιῶν τοῦ διαστήματος. Μερικὰ ἄλλα ἀστέρια θὰ ἔξαφανι-
στοῦν αὐτοεκρηγνύόμενα μὲ θεαματικὸ τρόπο, ἐνῶ ἄλλα θὰ μετατραποῦν σὲ «μαῦρες
ὄπες» κάτω ἀπὸ τὴν ἀμείλικτη δράση τῆς βαρύτητας ποὺ προκαλοῦν οἱ τεράστιες
πυκνότητες τῆς ὑπερσυμπιεσμένης ὥλης, ὅταν ἡ βαρύτητα ὑπερισχύει προοδευτικὰ
καὶ μὲ αὖξανόμενη ἐπιτάχυνση τῆς ἀπωστικῆς δύναμης τῆς ἀκτινοβολίας ποὺ προ-
έρχεται ἀπὸ τὴν πυρηνικὴ καύση. Καὶ οἱ μαῦρες ὄπες θὰ ἔξαφανιστοῦν ἀναγκαστικὰ
καὶ ἀργά, σὲ τεράστιους ἀστρονομικοὺς χρόνους, ἐπιστρέφοντας καὶ αὐτὲς στὸ χάος
τῆς ἀτακτῆς κοσμικῆς ἀκτινοβολίας (θλ. πίνακα Poundstone). Ἀλλά, εἶναι δυνατὰ
καὶ ἄλλα, πολὺ πιὸ ἀπίθανα κοσμικὰ συμβάντα ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ διαταράξουν τὸ
πλανητικό μας σύστημα, καὶ νὰ καταστήσουν τὴν Γῆ ἀκατοίκητη, ὅπως θὰ ἦταν
ἔνας κατακλυσμὸς ἀκτινοβολίας ἀπὸ τὴν ἔκρηξη κάποιου γειτονικοῦ ἀστέρα, ἢ τὸ
πέρασμα μᾶς μαύρης ὄπῆς ἀπὸ τὴν δική μας γειτονιά.

Στὴν ἀμείλικτη αὐτὴ πορεία τῆς κοσμικῆς ἀποσύνθεσης, καὶ ἐνῶ ἡ εὔτακτη
δεσμευμένη ἐνέργεια τῶν ἀστέρων θὰ διασκορπίζεται χαοτικὰ στὸ ἄγνωστο σύνολο
τοῦ σύμπαντος, ἡ μορφογένεση θὰ συνεχίζεται κατὰ τόπους σὲ διάφορες περιόχες τῆς
Γῆς μὲ τὴν δημιουργία νέων μορφῶν ὥλης καὶ ζωῆς, ὅπως καὶ σὲ διάφορες περιοχὲς
τοῦ σύμπαντος μὲ τὸν σχηματισμὸ νέων ἀστέρων λόγω τῆς βαρυτικῆς ἐλέγης δια-
στρικῶν ἀερίων, δηλαδὴ ἀπὸ τὴν ἀντίστροφη μετατροπὴ ἀρνητικῆς βαρυτικῆς ἐνέρ-
γειας σὲ εὔτακτη δεσμευμένη ἐνέργεια. Στὰ γήινα φυσικὰ συστήματα, στοὺς βιολο-
γικοὺς ὄργανισμοὺς καὶ στὶς ἀνθρώπινες κοινωνίες, ἡ «τάξη» καὶ ἡ ζωὴ θὰ δημιουρ-
γεῖται ἀενάως, ἡ Δημιουργία θὰ συνεχίζεται μὲ φυσιολογικὲς μορφογενετικὲς διαδι-
κασίες ποὺ προκαλοῦνται κατὰ τόπους ἀπὸ διαταραχές μακριὰ ἀπὸ θερμοδυναμικὴ
ἴσορροπία. Μὲ τὸν τρόπο αὐτό, ἡ Φύση δημιουργεῖ νέες μορφές τοπικῆς ὄργάνωσης,
ζωῆς καὶ λειτουργικότητας, πάντοτε δέδαια μὲ τὸ ἀνάλογο κόστος αὔξησης τῆς
ἐντροπίας κάπου ἄλλου, δηλαδὴ μὲ τὸ τίμημα τῆς ἀθροιστικῆς αὔξησης τῆς ἀταξίας
στὸ σύνολο τοῦ κοσμικοῦ περιβάλλοντος.

Νὰ ποῦμε ἐδῶ, πώς ἡ κοσμικὴ μοίρα ποὺ σκιαγραφήσαμε θασίζεται στὴν ὑπόθεση ὅτι τὸ σύμπαν θὰ συνεχίσει νὰ διαστέλλεται. "Ομως, ὁ ρυθμὸς τῆς διαστολῆς μπορεῖ νὰ μικραίνει ἀν ἡ ἀντίσταση τῆς θαρύτητας ὑπερισχύσει τῆς ἀπωστικῆς δύναμης ἀπὸ τὴν Μεγάλη Ἐκρηκτή, κάτι ποὺ ἔξαρταται ἀπὸ τὴν πυκνότητα τῆς κοσμικῆς ὥλης, ἰδιαίτερα τῆς «σκοτεινῆς» ὥλης ποὺ εἶναι σχεδὸν ἀδύνατο νὰ ἔκτιμηθεῖ (ΦΒ). "Αν ἡ διαστολὴ τοῦ σύμπαντος ἀντιστραφεῖ, ἡ συστολὴ ποὺ θὰ ἐπακολουθήσει θὰ ἐπιταχυνθεῖ σὲ μιὰ περίοδο μεγαλύτερη τῶν δέκα δισεκατομμυρίων ἑτῶν, μέχρι τὴν κατακλυσμικὴ Μεγάλη Σύνθλιψη καὶ τὴν ἔξαφάνιση τοῦ γχώρου καὶ τοῦ χρόνου. Μιὰ τέτοια ἄποψη υἱοθετεῖται στὸ κοσμολογικὸ μοντέλο τοῦ «παλλόμενου σύμπαντος» τοῦ Alexander Friedmann.

Τεχνολογικὴ μορφογένεση στὸ δικό μας φυσικὸ περιβάλλον

"Οσον ἀφορᾶ στὸ δικό μας γήινο περιβάλλον, τὸν ζωογόνο «κῆπο» μας, τὰ δείγματα τῆς Ἰστορίας προμηνύουν ὅτι τὸ τέλος δὲν θὰ ἐπέλθει ἀπὸ ἀναπόφευκτα φυσικὰ αἴτια, σὰν αὐτὰ ποὺ περιγράψαμε, ἀλλὰ ἀπὸ ἀνθρώπινες δραστηριότητες καὶ παρεμβάσεις, ποὺ θὰ ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἀπρόβλεπτη, ἵσως αὐτοκαταστροφική, ἔξελη τῆς κοινωνίας τῶν ἀνθρώπων. "Η τεχνολογικὴ πρόοδος σίγουρα θὰ μᾶς ὀδηγήσει σὲ κοινωνίες ποὺ ἵσως συμπεριιάδουν μορφὲς καὶ συνειδητὰ πλάσματα καὶ τεχνουργήματα, ποὺ θὰ ἔχουν ἐλάχιστη ὁμοιότητα μὲ τὸν ἀνθρωπὸ ποὺ θγῆκε ἀπὸ τὸν Παράδεισο καὶ ἔξελίσσεται.

"Η ἐπίδραση τῆς τεχνολογίας στὸ φυσικὸ περιβάλλον ἔχει ήδη δώσει δραματικὰ δείγματα. Τὶς τελευταῖς χιλιετίες, οἱ τεχνητὲς ἀλλαγὲς ποὺ προξένησε ἡ παρεμβολὴ τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴν πρόοδο τῶν ἐπιστημονικῶν γνώσεων καὶ τῆς τεχνολογίας, κυριαρχοῦν σὲ δλοένα καὶ μεγαλύτερες ἐκτάσεις τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Ξεκινώντας ἀπὸ τὶς κατασκευές τῶν προϊστορικῶν ἐργαλείων καὶ οἰκισμῶν, οἱ ἀνθρωποι ἔχουν ἀναπτύξει καὶ ἐφαρμόσει τὰ τεχνολογικὰ μέσα ποὺ τοὺς ἐπιτρέπουν νὰ καλλιεργοῦν ἔρημους, νὰ ἐκτρέπουν τὴν ροή τῶν ποταμῶν, νὰ ιστοπεδώνουν θουνά, καὶ νὰ δημιουργοῦν τερατώδεις μεγαλουπόλεις. "Ηδη σήμερα, πολὺ λίγες περιοχὲς τῆς Γῆς ἔχουν μείνει ἀνέγγιχτες ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη τεχνολογικὴ δραστηριότητα, ἡ ὅποια συχνὰ ἐφαρμόζεται ἀνεξέλεγκτη στὸ ὄνομα τῆς προόδου καὶ τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ. "Αν συνεχιστεῖ αὐτὴ ἡ πρακτική, οἱ τεχνολογικὰ προηγμένοι ἀπόγονοί μας, πάντα στὸ ὄνομα τῆς προόδου, θὰ μεταμορφώσουν σὲ τεχνουργήματα ὅλο καὶ μεγαλύτερες ἐκτάσεις τοῦ γήινου φυσικοῦ περιβάλλοντος.

"Οσον ἀφορᾶ τὴν συμβίωσή μας μὲ τὴν καθημερινὴ καταιγίδα πληροφόρησης καὶ μὲ τὴν αὐτοματοποιημένη «νοημοσύνη», τὸ εἰδοποιὸ χάσμα ποὺ χωρίζει τὸν

άνθρωπο από τις «μηχανές» κλείνει και από τις δύο πλευρές: Προχωροῦμε συνεχῶς στήν δημιουργία μηχανῶν μὲ δόλο καὶ περισσότερο ἀνθρωπομορφικές συμπεριφορές, μέσα σὲ μὰ κοινωνία ποὺ τείνει νὰ δημιουργεῖ δόλο καὶ περισσότερο αὐτοματοποιημένους ἀνθρώπους (cartoon).

Ίσως, γιὰ πολλοὺς απὸ ἐμᾶς, τὸ δράμα μᾶς κοινωνίας στήν δοίᾳ θὰ συμβιώνουν στενὰ ἀλληλεξαρτώμενοι μηχανοποιημένοι ἀνθρώποι καὶ νοήμονες μηχανὲς εἶναι μιὰ ἐφιαλτικὴ δυνατότητα. Οἱ ἐμπειρίες τοῦ παρελθόντος μᾶς διδάσκουν πῶς τυχὸν δυσμενεῖς κοινωνικὲς ἐπιπτώσεις ποὺ μπορεῖ νὰ προκληθοῦν σὲ μὰ τέτοια κοινωνία δὲν θὰ εἶναι ἀποτέλεσμα ἀνθρώπινης ἀνεπάρκειας ἢ ἀνικανότητας, ἀλλὰ μόνο ἀνθρώπινης ἀνοησίας. Ἡ πρόβλεψη τῶν τυχὸν ἀρνητικῶν ἐπιπτώσεων ἐπιβάλλεται. Ὁ ἔλεγχος τῶν ἀρνητικῶν ἐπιπτώσεων ὁφείλει νὰ στηρίζεται ἀφενὸς στήν σοφὴ χρησιμοποίηση τῆς Τεχνολογίας καὶ ἀφετέρου στὶς ἀντισταθμιστικὲς ἐπιδράσεις ποὺ ἔχουν ἡ προαγωγὴ τῶν γραμμάτων, τῶν τεχνῶν, καὶ τῆς φιλοσοφίας, δηλαδὴ τῶν οὐμανιστικῶν ἐπιδόσεων τοῦ ἀνθρώπου, αὐτῶν ποὺ προβάλλουν τὸ ἀτομο σὲ μὰ κοινωνία ποὺ τείνει νὰ τὸ ὄλοκληρωσει σὲ διάφορα τεχνολογικὰ μεγασυστήματα (Cartier Bresson).

Σχετικὰ μὲ τὶς ἐπιδράσεις ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχουν οἱ ταχέως ἀναπτυσσόμενες Τεχνολογίες τῆς Πληροφορικῆς καὶ τῶν Τηλεπικοινωνιῶν, καὶ εἰδικότερα οἱ, συχνά, ἀνεξέλεγκτα ἀναπτυσσόμενες μέθοδοι μαζικῆς πληροφόρησης, σὲ μιὰ πολύπλοκη «ἀνοικτὴ καὶ δημοκρατικὴ» κοινωνία μὲ ἐκρηκτικὴ πληροφόρηση, θὰ ἥθελα νὰ σημειώσω μερικὲς δυνατὲς ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις, ὥστε νὰ καταστεῖ πρόδηλη ἡ πιθανὴ ἐκμετάλλευση τῆς «πληροφορίας» ὡς δύναμης ἐπιφροῦς, θετικῆς ἢ ἀρνητικῆς, πάνω στήν ψυχολογία τοῦ ἀτόμου καὶ τῆς κοινωνίας. Συγχρόνως θέλω νὰ τονίσω τὸν ὑπεύθυνο μορφοποιὸ ρόλο τῆς «δύνητικῆς Παιδείας τοῦ γίγνεσθαι» στήν ἐλαχιστοποίηση τῶν προβλημάτων καὶ στήν ἐποικοδομητικὴ χρησιμοποίηση τῆς Τεχνολογίας τῆς Πληροφορικῆς. Κυρίως λόγω τῆς μὴ-προσαρμογῆς τῆς Παιδείας στὶς ἀπαιτήσεις τῆς σύγχρονης ἀνοιχτῆς κοινωνίας μὲ τὴν ἐκρηκτικὴ πληροφόρηση, δὲν γίνεται σωστὴ ἐφαρμογὴ τῆς ταχέως ἀναπτυσσόμενης Τεχνολογίας τῆς Πληροφορικῆς γιὰ τὴν ἀποτελεσματικὴ ἐκπαίδευση ἀτόμων ποὺ νὰ εἶναι ἴκανα νὰ μετουσιώσουν τὴν πληροφορία σὲ δύνητικὴ Γνώση. Ὁταν ἡ Παιδεία εἶναι ἀνεπαρκής στήν ἀποστολὴ ἀυτή, ὑπάρχει δὲν κίνδυνος τῆς αὐτοματοποιημένης «παραγωγῆς» ἀτόμων καὶ κοινωνιῶν, ποὺ εἶναι εὐάλωτοι σὲ πολλῶν εἰδῶν ἐκμεταλλεύσεις, τέτοιες ποὺ τείνουν νὰ παραλύσουν τὴν ἴδιωτικὴ πρωτοβουλία.

Εἶναι γνωστὸ πῶς ἡ ἀνάπτυξη δημιουργικῆς γνώσης ἐμποδίζεται ὅταν οἱ ἐγκεφαλικὲς διαδικασίες κριτικῆς συσχέτισης καὶ δύνητικῆς ἀφαίρεσης, εἴτε δὲν ἔχουν καλλιεργηθεῖ ἀπὸ τὴν Παιδεία, ἢ μπλοκάρονται ἀπὸ πλημμυρίδα ρηχῆς πληροφόρη-

σης, ή όποια μπορεῖ νὰ προσφέρεται τυχαῖα ή σκόπιμα ἀπὸ τὸ περιβάλλον. "Οταν ἡ πληροφόρηση μᾶς παρέχεται καταγιστικά, σὲ μεγάλες δύσπεπτες ποσότητες, καὶ συσσωρεύεται ἀκατέργαστη περνώντας θροχήδον τὰ φίλτρα τοῦ μυαλοῦ μας μὲ ἐπιπόλαιες συσχετίσεις καὶ ρηχές ἐντυπώσεις, τότε ἡ πληροφορικὴ συμφόρηση ποὺ μπορεῖ νὰ προκληθῇ γίνεται ἀπειλητικὰ ἐπικίνδυνη γιατὶ μπορεῖ νὰ ὅδηγήσει σὲ πνευματικὴ παράλυση. Ή ἀνάπτυξη τῆς ἵκανότητας κριτικῆς ἐπεξεργασίας τῆς πληροφορίας, ποὺ εἶναι ἐπιδίωξη τῆς «Παιδείας τοῦ γίγνεσθαι», ἀποτελεῖ ἵσως τὸ σημαντικότερο ἐφόδιο γιὰ μία προικισμένη διαβίωση σὲ μὰ πολύπλοκη κοινωνία μὲ ἐκρηκτικὴ πληροφόρηση.

"Ενα ἄλλο χαρακτηριστικὸ σύμπτωμα τῆς ἐκρηκτικῆς πληροφόρησης στὴν ἐλεύθερη καὶ ἀνοικτὴ κοινωνία μας, ὅπου συχνὰ έχουμε τὶς γνώσεις καὶ τὶς ἐπιλογές μας σὲ ἀκατέργαστη καὶ ἀφιλτράριστη πληροφόρηση (τῆς ὅποιας συχνὰ κάνουμε χρήση μόνο τὸ περίπου 5%), εἶναι ὅτι ἀναπτύσσουμε τὴν μόνιμη ψευδαίσθηση τῆς ἐλεύθερης ἐπιλογῆς. "Αν, γιὰ παράδειγμα, θελήσει κάποιος νὰ μάθει κάτι ἀναζητώντας τὸ στὸ "Ιντερνετ καὶ δὲν διαθέτει τὴν ἵκανότητα κρίσης καὶ μεθοδικῆς ἀνάλυσης, θὰ περιέλθει σὲ πνευματικὴ παράλυση. Μπροστὰ σὲ ἔνα ὑπερβολικὰ μεγάλο διαθέσιμο ὅγκο σχετικῶν πληροφοριῶν ἀναπτύσσει κανεὶς τὴν ψευδαίσθηση πῶς ἔχει ἐλεύθερία ἐπιλογῆς. "Ο κίνδυνος εἶναι ὀλισθηρός!

"Ενα τρίτο σύμπτωμα ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὴν αἰσθηση τῆς ἀδυναμίας νὰ τὰ θγάζουμε πέρα μὲ τὸν κατακλυσμὸ τῆς πληροφόρησης, ἰδιαίτερα τῆς ἐντεχναγένης ὑπερπλεονάζουσας πληροφόρησης, εἶναι ἡ αἰσθηση τῆς ἀπομόνωσης μέσα στὸ κοινωνικό, τὸ οἰκονομικὸ καὶ τὸ ἐπαγγελματικὸ σύνολο. "Η ἴδια ἡ Τεχνολογία τῆς Πληροφορικῆς, ἡ ὅποια μᾶς ὀλοκληρώνει λειτουργικὰ σὰν κοινωνία, ἡ ὅποια προσφέρει τὰ μέσα νὰ παραβιάζεται ἀκόμα καὶ τὸ δικαίωμα τῆς ἴδιωτικῆς ζωῆς, δίνει ἐπίσης τὴν δυνατότητα νὰ καθίσταται τὸ ἀτομο ὅλο καὶ λιγότερο εὐαίσθητο πρὸς τὴν ὀλότητα τῆς ἀνθρώπινης ἐμπειρίας καὶ τῶν ἀνθρωπίνων προβλημάτων.

Θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ συνοψίσει τὰ προηγούμενα μηνύματα ἀναφερόμενος στὸ δίδαγμα τοῦ Orwell ἀπὸ τὸ βιβλίο του «1984», στὸ ὅποιο ἀναφέρεται στὴν «κυριαρχίᾳ πάνω σὲ μία κοινωνία μὲ στέρηση τῆς πληροφόρησης». Παραφράζοντάς το, θὰ μπορούσαμε νὰ τὸ διατυπώσουμε ως «έκμετάλλευση μᾶς σύγχρονης ἀνοικτῆς καὶ δημοκρατικῆς κοινωνίας ἀτόμων στερημένων δυνητικῆς κρίσης, μὲ ὑπερπλεονάζουσα πληροφόρηση ποὺ δὲν ἀφομοιώνεται καὶ προξενεῖ πνευματικὴ παράλυση καὶ ἀπομόνωση».

Γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὶς ἀρνητικὲς ἐπιδράσεις ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὴν συμβίωση μὲ τὶς νοήμονες μηχανὲς θὰ πρέπει νὰ συγκεντρώσουμε τὶς προσπάθειές μας πάνω στὴν ἐξέλιξη μᾶς ἀνθρώπινης κοινωνίας ποὺ θὰ λειτουργεῖ μὲ ὄρθολογισμό, μὲ

ήθική και μὲ πνευματικότητα, μᾶς κοινωνίας ποὺ δὲν θὰ αὐτοκαταστρέφεται. Τὸ πρόβλημα ἀφορᾶ κυρίως τὴν «δύνητικὴ Παιδεία τοῦ γίγνεσθαι», γιὰ τὴν ὅποια ὀφείλουμε νὰ μιλήσουμε σὲ μιὰ ἄλλη εὐκαιρία.

Ἡ φαυστιανὴ ἐπιλογή: Homo sapiens ἢ Homo proteus;

Ἡ δική μας γενιὰ τοῦ *homo sapiens*, καὶ αὐτὲς ποὺ ἀκολουθοῦν ἀμέσως μετά, εἶναι οἱ πρῶτες γενεὲς στὴν ἴστορία τοῦ ἀνθρώπινου γένους ποὺ ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ παροπλίσουν τὴν φυσικὴ ἔξελικτικὴ ἐπιλογὴ ποὺ ἐπιτελεῖται ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ χρόνου καὶ νὰ ἐκτροχιάσουν τὴν γενεσιοναργὸ δύναμη ποὺ ἔφτιαξε τὸν φυσικὸ κόσμο καὶ ἐμᾶς. Συνειδητοποιοῦμε ὅτι εἴμαστε ἡ πρώτη, καὶ ἵσως ἡ τελευταία, γενεὰ ἀνθρώπων μὲ τὴν τεχνολογικὴ δύναμη νὰ ἀλλάξουμε τὸ κλίμα τῆς Γῆς καὶ νὰ διαταράξουμε τὴν φυσικὴ ἔξελιξη σὲ παγκόσμια κλίμακα. Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ πρὶν ἀπὸ 65 ἑκατομμύρια χρόνια, ποὺ ἔνας μετεωρίτης διαμέτρου 10 χιλιομέτρων ἔπεσε κοντά στὴν χερσόνησο Yukatan τερματίζοντας τὴν ἐποχὴ τῶν δεινοσαύρων καὶ τῶν μεγάλων ἑρπετῶν, εἴμαστε τώρα ἐμεῖς ὁ μεγαλύτερος καταστροφέας τῆς ζωῆς στὸν πλανήτη μας. Ὁ τεχνολογικὰ καλωδιωμένος ἀνθρωπος, τὸν ὅποιο ὁ E.O. Wilson ὀνόμασε *homo proteus*, ὁ ὑπερόπτης ἀνθρωπος ποὺ πιστεύει στὴν ἀπεριόριστη δυνατότητα προσαρμογῆς του στὸ ὅποιο τεχνητὸ περιβάλλον, καὶ στὴν ἔξασφάλιση μᾶς ἐλεγχόμενης, καὶ κατ' ἐπιλογὴν ρυθμίζομενης, διαβίωσης τῆς ἀρεσκείας μας, αὐξάνει τὸν πληθυσμὸ του, σχεδιάζει νὰ ἐποικήσει τὸ Διάστημα, καὶ παραβιάζει τοὺς φυσικοὺς νόμους τῆς οἰκολογικῆς ἔξελιξης. Ἐξαγγέλλει «ρρητορικὰ μνημόσυνα θλίψης» γιὰ τὶς ἀπώλειες διαφόρων βιολογικῶν εἰδῶν, ἀλλὰ θεωρεῖ ὅτι αὐτὸς εἶναι τὸ ἀναγκαῖο τίμημα τῆς «προόδου καὶ τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ», ποὺ ὅμως, ὅπως διατείνεται, δὲν ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸ δικό του μέλλον τὸ ὅποιο σχεδιάζει καὶ κατασκευάζει ὁ ἴδιος. Ἐξαντλεῖ ὅμως τὸ κεφάλαιο τοῦ πλανήτη, τοὺς φυσικοὺς πόρους καὶ τὴν βιολογικὴ ποικιλότητα. Δὲν ἔχω τὸν χρόνο νὰ ἀπαριθμήσω τὶς καταστροφικὲς συνέπειες ἀπὸ τὴν ἀλόγιστη ἐκμετάλλευση τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καὶ τὶς πιέσεις ποὺ ἀσκοῦνται γι' αὐτὸς ἀπὸ μερικὰ ἐκβιομηχανισμένα κράτη, οὔτε νὰ ἀναφερθῶ στὶς ἔξωραϊσμένες συνταγὲς εὐημερίας ποὺ προτείνονται ως ἀντάλλαγμα, οἱ ὅποιες διαφημίζονται καὶ εὔκολα υἱοθετοῦνται ἀπὸ τὸν ἀπληροφόρητο κόσμο.

Μερικοὶ δημοσιογραφοῦντες καὶ πελάτες τηλεοπτικῶν ἐκπομπῶν θὰ ὀνομάσουν αὐτὴ τὴν σύντομη παρουσίαση «περιβάλλοντικὴ καταστροφολογία», καὶ θὰ παρουσιάσουν τὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντος ως ἔνα πολὺ ἀμφιλεγόμενο ζήτημα. Τὸ σύνηθες ἐπιχείρημα εἶναι πὼς ὅλα τὰ προβλήματα θὰ λυθοῦν μὲ τὶς νέες τεχνολογίες μέσα στὰ πλαίσια τοῦ δόγματος τῆς οἰκονομίας τῆς ἐλεύθερης ἀγορᾶς. Εἰλικρινὰ θὰ

εύχόμουν νὰ ἀποδεικνύονταν σωστοί. Δυστυχῶς ὅμως ἡ ἀλήθεια εἶναι μὲ τὸ μέρος τῆς συντριπτικῆς πλειονότητας τῶν καταξιωμένων εἰδικῶν ἐπιστημόνων ποὺ μελετοῦν τὸ περιβάλλον, οἱ ὅποιοι ἐπισημαίνουν τοὺς πραγματικοὺς κινδύνους ἀπὸ τὴν καταστροφὴ τῶν οἰκοσυστημάτων.

Στὶς 26 Σεπτεμβρίου 1991, πρὸν ἀπὸ 11 χρόνια, ὀκτὼ ἔθελοντες μπῆκαν στὴν «Βιόσφαιρα-2», ἔνα κλειστὸ τεχνητὸ οἰκοσύστημα δεκατριῶν στρεμμάτων στὴν ἔρημο τῆς Ἀριζόνας. Ἡ Βιόσφαιρα-2 (ποὺ τότε κόστισε 200 ἑκατ. δολάρια) σχεδιάστηκε ἀπὸ τοὺς πλέον εἰδικοὺς ἐπιστήμονες, ὡς ἔνα γήινο τεχνητὸ περιβάλλον μὲ ὅλα τὰ ἀπαραίτητα φυσικὰ ἐνδιαιτήματα, τὸ δόποιο θὰ ἔξασφάλιζε ὅλες τὶς ὑπηρεσίες ζωῆς καὶ θὰ λειτουργοῦσε αὐτόνομα, ἀνεξάρτητο καὶ ἀποχωρισμένο ἀπὸ τὴν Μητέρα Γῆ.

Ἐπειτα ἀπὸ παρέλευση ὀλίγων μόλις μηνῶν, ἥλθαν οἱ πρῶτες δυσάρεστες εἰδήσεις ἀνεξέλεγκτων ἀποκλίσεων, βλαβερῶν γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου καὶ καταστροφικῶν γιὰ πολλὰ εἰδὴ ζώων, ὅπως κατσαρίδες, ὄρθροπτερα καὶ μυρμήγκια, ποὺ ἔξαφανίστηκαν ἢ πολλαπλασιάστηκαν ἐκτὸς ἐλέγχου. Μόνο χάριν στὶς ἔξωθεν ὑποστηρικτικὲς ἐπεμβάσεις, οἱ θιοσφαίριοι κατάφεραν μὲ νήρωικὲς προσπάθειες νὰ παραμείνουν στὴν Βιόσφαιρα-2 ἐπὶ δύο χρόνια, ὅπως εἶχε ἀρχικὰ σχεδιαστεῖ. Τὰ μαθήματα ἥσαν πολλά, ἀλλὰ τὸ πλέον σημαντικὸ δίδαγμα ἦταν ἡ διαπίστωση τοῦ πόσο τρωτὸ εἶναι τὸ εἶδος μας καὶ τὸ φυσικὸ περιβάλλον ἀπὸ τὸ δόποιο ἔξαρτιόμαστε. Μάθαμε πῶς κανένας δὲν γνωρίζει ἀκόμη πῶς νὰ κατασκευάσει τεχνητὰ συστήματα ποὺ θὰ παρέχουν τὶς ὑπηρεσίες ὑποστήριξης τῆς ζωῆς τὶς δόποις παρέχουν δωρεὰν τὰ φυσικὰ οἰκοσυστήματα. Ἡ πίστη στὴν δύναμη τῆς ἐπιστήμης καὶ στὶς δυνατότητες τοῦ homo technologicus νὰ ἀντιμετωπίζει ἐπιτυχῶς κάθε περιβαλλοντικὴ κρίση, ἀποδύναμωθηκε σοβαρά. Σήμερα, ὅλοι ὅσοι μποροῦν νὰ ἔχουν ὑπεύθυνη γνώμη γιὰ τὶς συνθῆκες διατήρησης τῆς ζωῆς, συμφωνοῦν ὅτι ἡ ὅποια προσπάθεια νὰ μετατρέψουμε τὸν οἰκολογικὸ «κῆπο» μας σὲ διαστημικὴ κάψουλα, θὰ ὁδηγήσει στὸ νὰ μετατρέψουμε τὴν Γῆ σὲ σκουπιδότοπο καὶ τὴν ἀνθρωπότητα σὲ εἶδος ἀπειλούμενο σὲ ἔξαφάνιση. Ἐν τούτοις ἡ ἀνοησία καὶ ἡ ἄγνοια τῶν πολλῶν, καὶ τὰ οἰκονομικὰ συμφέροντα τῶν ὀλίγων, περιόρισαν τὶς ἀντιδράσεις τῶν Συνόδων τοῦ Pio (1992) καὶ τοῦ Γιογάνεσμπουργκ (2002) σὲ ἀναποτελεσματικὲς ρητορικὲς διακηρύξεις.

Καθένας ἀπὸ ἔμᾶς ἀναγνωρίζει τὶς ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις τῆς τεχνολογίας, ἡ ὅποια, παρὰ τὰ ὅποια εὐεργετικὰ προϊόντα ποὺ ἔχει προσφέρει, ἔχει ἀναπτύξει φοβερὰ ὅπλα μαζικῆς καταστροφῆς, ἔχει ἐκφύλισει τὴν φυσικὴ καὶ τὴν διανοητικὴ διαβίωση, καὶ ἔχει ὑποβιβάσει σοβαρὰ τὴν ποιότητα τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καὶ τῆς ζωῆς. Ὁλο καὶ περισσότερο ἡ ἐπιστήμη, μέσω τῆς τεχνολογίας, ἐπιόρθα σὲ πρακτικὸ ἐπίπεδο καὶ ἀλλάζει ριζικὰ τοὺς τρόπους ζωῆς στὶς ἀνθρώπινες κοινωνίες. Αὔξανει

τὴν ἔξαρτηση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν τεχνολογία, μὲ τρόπους ποὺ ἐμποδίζουν τὴν ἀμεσότητα μὲ τὴν ὅποια οἱ ἀναγνωρισμένες θρησκεῖες παρεῖχαν δοήθεια στοὺς ἀνθρώπους γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση προσωπικῶν, ψυχολογικῶν, καὶ κοινωνικῶν προβλημάτων.

Στὸν βαθμὸ ποὺ ἔξαρτιόμαστε ἀπὸ τὴν τεχνολογία, ἂν, ἐν ὀνόματι τῆς προόδου, χωρὶς περίσκεψη, καθυποτάξουμε τὴν ἡθική, τὴν ἐπιστημονικὴ ἀνακάλυψη, τὸν πολιτισμὸ καὶ τὶς τέχνες, τὸ ἕδιο τὸ νόμιμα τῆς ὑπαρξῆς, σὲ μιὰ καθ' ἔξιν ἀνόητη συλλογιστική, θὰ ἔκτοπίσουμε τὰ ἄλλα ἔμβια ὄντα τοῦ «κήπου» μας καὶ θὰ φτωχύνουμε τὸ εἶδος μας γιὰ πάντα. *“Αν θεωρήσουμε τοὺς ἑαυτούς μας ὡς τὸ «κατ’ ἔξαιρεστη» μοναδικὸ προνομιοῦχο εἶδος, διαφορετικὸ ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα στὴν διαχείριση τῆς αἰληρονομιᾶς τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, τότε θὰ γίνουμε ἔνα τίποτε.*

Ἐνῶ οἱ θεολόγοι καὶ οἱ φιλόσοφοι ἀναφέρονται, σχεδὸν πάντα, σὲ πνευματικὰ ὑπερβατολογικὰ ἐπιχειρήματα ὡς μέσο γιὰ τὴν ἐπικύρωση τῆς θεόπνευστης συλλογιστικῆς περὶ Δημιουργίας, περὶ ἡθικῆς καὶ περὶ τοῦ σκοποῦ τῆς ζωῆς, πρέπει νὰ ἀναγνωρίσουμε ὅτι οἱ ἀνακαλύψεις τῆς ἐπιστήμης σχετικὰ μὲ τὸν φυσικὸ κόσμο στεροῦνται πνευματικότητας, κυρίως γιὰ ἴστορικους λόγους, καὶ παραμένουν ἔξω ἀπὸ τὸ πλαίσιο τῆς θρησκείας, ἀκόμη ἔξω καὶ ἀπὸ ὄντολογικὲς θεωρήσεις. Ἐν τούτοις, οἱ καταπληκτικὲς πρόοδοι τῆς ἐπιστήμης καὶ τὰ νέα ὄραματα ποὺ παρέχει ἡ ἐπιστήμη γιὰ τὸν φυσικὸ κόσμο, καὶ κυρίως οἱ πρόσφατες ἔρευνες γύρω ἀπὸ τὸ «συνειδητικὸ γήγενεσθαι τοῦ κόσμου μας», δίνουν τὴν εὐκαιρία στοὺς ἐπιστήμονες νὰ παιξουν σημαντικὸ ρόλο στὴν ἀνάπτυξη τῆς πνευματικότητας, ἀκόμα καὶ στὴν ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικότητας, σχετικὰ μὲ τὴν ἐπιστημονικὴ ἀντίληψη γιὰ τὴν φύση τῆς πραγματικότητας.

“Οσον ἀφορᾶ τὸ θέμα τοῦ «συλλογικοῦ νοήματος καὶ σκοποῦ τῆς ἀνθρώπινης παρουσίας στὸν πλανήτη μας», ἔχουμε σήμερα μπροστά μας μιὰ Φαουστιανὴ ἐπιλογή: Εἴτε νὰ ἀποδεχθοῦμε τὴν ριψοκίνδυνη ἀντιμετώπιση τῆς τεχνολογικῆς διάθρωσης τοῦ περιβάλλοντος καὶ τῆς ψυχολογίας μας ὡς τὸ ἀπαραίτητο τίμημα τῆς οἰκονομικῆς εὐρωστίας, ἢ νὰ ἐπανεκτιμήσουμε τὴν πορεία μας καὶ νὰ ἀναζητήσουμε μιὰ νέα περιβαλλοντικὴ ἡθική. Ἡ ἐπιλογὴ εἶναι ἐπιτακτικὴ καὶ κατεπείγουσα. Γιὰ νὰ πορευτοῦμε φρόνιμα πρέπει νὰ προαγάγουμε τὴν κατανόηση τῆς ἀνθρώπινης φύσης, τὴν κατανόηση τῶν νόμων τῆς Φύσης, καὶ τὴν κατανόηση τῶν ψυχολογικῶν, τῶν κοινωνικῶν, τῶν οἰκονομικῶν καὶ τῶν περιβαλλοντικῶν ἐπιπτώσεων τῶν ἐφαρμογῶν τῆς τεχνολογίας.

“Η ἀνθρωπότητα πρέπει νὰ δρεῖ ἔνα τρόπο νὰ κάνει τὶς σοφὲς ἐπιλογές, ὥστε νὰ περάσει μέσα ἀπὸ τὴν στενωπὸ τῶν αὐξημένων ἀναγκῶν καὶ ἀπαιτήσεων τῆς πολιτισμένης ζωῆς, χωρὶς νὰ καταστρέψει τὸ φυσικὸ περιβάλλον ἀπὸ τὸ διπότο ἔξαρταται

ἡ ἵδια μας ἡ ὑπαρξη. Ἡ μοιρολατρικὴ προσμονὴ κάποιας μεγάλης καταστροφῆς θὰ μᾶς ὀδηγήσει στὴν ἔξαφάνιση. Μοναδικὴ ἐλπίδα εἶναι νὰ προαγάγουμε τὴν ἐνημέρωση τῶν πολλῶν (κάτι: σὰν αὐτὸ ποὺ κάνουμε σήμερα) καὶ νὰ ἀναβαθμίσουμε τὸ ἐπίπεδο τῆς γνώσης καὶ τῆς Παιδείας, ὥστε νὰ ἀλλάξουμε τὴν ποιότητα τῶν ἀνθρωπίνων ἀντιλήψεων καὶ πεποιθήσεων. Χρειαζόμαστε ἕνα νέο δραμα γιὰ τὴν Φύση. Ἡ ἐπιστήμη, μαζὶ μὲ τὴν θρησκεία, τὰ γράμματα καὶ τὶς τέχνες, μποροῦν νὰ φτιάξουν τὸ νέο δραμα τῆς Φύσης καὶ τῆς θέσης τοῦ ἀνθρώπου μέσα σὲ αὐτήν.

Ο Ἀπόστολος Παῦλος, στὴν πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολὴ (Κεφ. Α - Στίχος 22) εἶχε γράψει: «Φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν», δηλαδή, κατὰ τὴν μετάφραση τοῦ Παναγιώτη Τρεμπέλα: «Καὶ ἐνῶ ἴσχυρίζονται ὅτι εἶναι σοφοί, ἔγιναν μωροὶ καὶ ἀνόητοι».

Πρέπει νὰ ἀκούσουμε τὴν συμβουλὴ τοῦ Βολταίρου, ὁ ὅποῖς πρὶν ἀπὸ περίπου 250 χρόνια εἶχε συστήσει πώς:

πρέπει νὰ καλλιεργήσουμε τὸν κῆπο μας.

Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν προσοχὴ σας.