

ΠΤΟΛΥΔ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ



Αρχείο Θρακικού Λαού -
Εθνική Βιβλιοθήκη
τ. Ε! 1938-1939

ΑΘΗΝΑ
1938 - 39

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ

ΘΡΑΚΙΚΕΣ ΗΘΟΓΡΑΦΙΕΣ :

Μέρη τέσσαρα. (Α', Β', Γ', Δ') ("Εκδοση Σιδέρη)

ΤΟΥΡΚΕΜΕΝΗ : ("Εκδοση «Κοραή»)

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

("Εκδοση Δημητράκου)

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ "Εκδοση (έκατό άντίτυπα) ΑΡΧΕΙΟΥ

ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ "Εκδοση (έκατό άντίτυπα) ΑΡΧΕΙΟΥ

ΘΡΑΚΗΣ



ΑΚΑΔΗΜΙΑ

"ΠΙΣΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΖΩΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΟΛΙΣΜΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ,
ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΗ ΘΑΜΑ ΘΡΥΛΟΥ,,

Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Λαϊκή Τέχνη—Ηθογραφία—Ελληνική Τέχνη

Δὲν είναι πρώτη φορά ποὺ προλογίζω διηγήματα τοῦ Πολύδωρου Παπαχριστοδούλου. Καὶ τώρα μετὰ τόσα χρόνια, ποὺ μοῦ δίνεται ἡ εὐκαιρία νὰ δευτερολογήσω, τὸ κάνω μὲ τὴν ἴδια εὐχαρίστηση ποὺ δοκίμασα καὶ τότε.

Τὰ διηγήματα τοῦ Π. Π. δὲν γέρασαν, δὲν πάλιωσαν, είναι καὶ θὰ είναι πάντα ὅμοια μὲ τὸν έαυτό τους. Ἐκείνο ποὺ τὰ χαρακτηρίζει είναι ὅτι δὲν προβάλλουν καμμιὰ ἀξίωση, καὶ είναι αὐτὸ τόσο ξεκούραστικό. Ο Π. Π. μᾶς προσφέρει τὰ διηγήματά του σὰν **πράγματα**, σὰν ἀντικείμενα, καὶ ὅπως δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ κρίνουμε ἡ ν' ἀρνηθοῦμε τὴν ὑπαρξή τῶν ἀντικειμένων ποὺ βλέπουμε, παρόμοια δεχόμαστε καὶ τὴν **πραγματικότητα** ποὺ μᾶς χαρίζει χωρὶς νὰ τὴ συζητοῦμε. Ἐνα διῆγημα τοῦ Π. Π. είναι μιὰ ἀλληλουχία φυσικῶν ἀντικειμένων μὲ τὴν ἴδια ἔντονη ζωτικότητα ποὺ παρατηροῦμε σὲ ἄλλα ἐπίπεδα, σὲ ἄλλη τάξη πραγμάτων, ὅταν θαυμάζουμε λ. γ. τὸ ἐσωτερικὸ ἐνὸς λαϊκοῦ σπιτιοῦ, τὴν τοποθέτηση τῶν εἰκόνων πάνω ἀπὸ τὸ κομό, τὸ ἀράδιασμα τεντιζερέδων στὸ φάρι τῆς κουζίνας, τὴν θέση τοῦ καναπὲ κατὰ μεσὶς τοῦ τοίχου, τὴν πολυθρόνα κοντὰ στὸ τζάκι, τὴ γλάστρα στὴν ταράτσα, τὸ κιούπι στὴν αὐλὴ καὶ τὴν κανάτα στὸ παράθυρο. Τέτοια πράγματα είναι φυσικὰ καὶ ἀναντίρρητα. Ή καθημερινὴ ζωή, ἡ ἀνθρωπινὴ ἔξη, τὸ ἀτομικὸ ἔμφυτο γοῦστο, τὰ κατὰ τόπους ἔθιμα, κάποιος βαθύτερα ὑποσυνείδητος λόγος, ἡ ἀναπότρεπτη ἀνάγκη καὶ ἡ τυχαιότης ἀκόμη, τέλος ἔνας πατροπαράδοτος πολιτισμὸς τὰ δρίζουν κατὰ τρόπο ἀνέκκλητο. Μὲ τὰ ταπεινὰ αὐτὰ στοιχεῖα τόπου, χρόνου, θέσεως, ἀναλογίας, πληρώνεται μὲ τὸ πιὸ φυσικὸ μέσον, δι νόμος μᾶς δρισμένης ἀρμονίας. Ή ἔλξη καὶ ἀπώθηση τῶν στοιχείων, δ πρέπων χαρακτηρισμὸς ἐκάστου, ή οίκονομία ποὺ διέπει τὰ πάντα, ἡ ἔκδηλη κατευθυντήριος γραμμή, ἡ ἔνιαία ἔντυ-

πωση ποὺ δημιουργεῖται ἀπὸ τὸ σύνολον, ή φωτοσκίαση τέλος τῶν μερῶν ἀποτελοῦν τὴν συνισταμένη μιᾶς ζωντανῆς ἀρμονίας, ποὺ εἶναι τὸ μυστήριο καὶ ή ποίηση τῆς ζωῆς. Αὐτὴ ή πολυσύνθετη καὶ πολύπλοκη αἰσθηση ἐπηρεάζει τὸ δημιουργό—συγγραφέα ή τεχνίτη — ὅσο περισσότερο εἶναι συνυφασμένη ή ζωή του μὲ τὰ πράγματα τοῦτα ἀπὸ τὴν πιὸ εὐαίσθητη παιδικὴ ήλικία. Νομίζεις πὼς τὸ χῶμα, ὁ ἀέρας, ή μυρουδιὰ τῆς βροχῆς, ή διαφούθμιση τοῦ οπιτιοῦ, ή κυριακάτικη λιακάδα, οἱ σκοτεινὲς μέρες τοῦ σχολείου, ή ἐντύπωση ἀπὸ τοὺς «μεγάλους», ὁ πόθος τοῦ παιχνιδοῦ, οἱ πικρές τιμωρίες τῶν παιδιάτικων χρόνων, ἀπαρτίζουν τὶς ἀπαραίτητες προϋποθέσεις, ποὺ συνειδητὰ ή ὅχι ἐπιβάλλουν στὸν ώριμο καλλιτέχνη ὡρισμένες τάσεις, ὡρισμένες συνήθειες, ὡρισμένη τέλος τεχνοτροπία — ἐκεῖνο ποὺ ὀνομάζω ὡρισμένες ἀγάλογίες — ποὺ τοῦ εἶναι προσωπικές, καὶ ποὺ ἀπαρτίζουν τὸ ξεχωριστὸ «ἔφος» του καὶ τὸ διακριτικό του σημεῖο. Τὸ σημεῖο αὐτὸς εἶναι ἐκεῖνο ποὺ μᾶς κάνει ν' ἀναγνωρίζουμε, ποὺν ἀκοῖη δοῦμε τὴν ὑπογραφή, ἔνα ἔργο ζωγραφικῆς, ἔνα διήγημα, ἔνα μουσικὸ μοτίβο, ἔστω καὶ ἄν πρόκειται γιὰ τεμαχισμένα, παλαιωμένα καί, ἀπὸ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου, σχεδὸν ἀγνώριστα ἔργα. Καὶ ἀν εὐρύνοντε μάκρη τὴν ἔννοια αὐτὴ βλέπουμε τὸ πνεῦμα μιᾶς ὀλόκληρης ἐποχῆς καὶ ὅχι πλέον ἐνὸς ἀτόμου, νὰ καμδερφίζεται στὰ ἔργα τέχνης ποὺ μᾶς ἀφισε. "Ετσι λέμε: Αὐτὸς ἀνήκει στὸν δέκατο ὅγδοο αἰῶνα, αὐτὸς στὴν κλασικὴ ἐποχή, αὐτὸς τῇ φωμαντικῇ, καὶ εἶναι ἀδύνατο ν' ἀνήκει σ' ἄλλη.

Εἶναι δὴν ή ἴδια ή αἰσθηση νὰ ὑφάμηκε μέσ' τὶς κλωστὲς τοῦ κεντήματος; σὰν δύναμη, τὶς οἵδε ποιᾶς μυστηριώδους ἀλχημείας, νὰ πότισε ή ἴδια ή ζωὴ τὸ χῶμα ἀπ' ὅπου βλάστησε καὶ ἀνθησε τὸ ωδὸ τῆς ποιήσεως, σὰν ἔνα μέρος τῆς ψυχῆς νὰ κρύψηται μέσα στὶς πτυχὲς τοῦ ἀγάλματος καὶ νὰ τοῦ δίνει τὶς πολύτιμες καμπύλες, ποὺ ἀποτελοῦν τὸ εἰδικὸ βάρος του. "Ετσι ξεχωρίζουν τὰ πραγματικὰ ἔργα ἀπὸ τὰ φεύτικα.

"Η δόνηση, ὁ παλιμός, ὁ ἀνεπηρέαστος ἐσωτερικὸς ψυχικός, τὰ φέρουν κατ' εὐθεῖαν εἰς αἴσιον τέλος. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ή ποιότης τοῦ ἔργου, τὸ μόνο στοιχεῖο ποὺ δὲ μπορεῖ νὰ γελάσει ἐκείνους ποὺ τὸ ἀναγνωρίζουν. Ἔκεῖνοι βλέπουν τὴν ποιότητα,

ἔστω καὶ ἂν εἶναι θαμένη κάτω ἀπὸ σκύβαλα παροδικῶν ἔλαττω-
μάτων καὶ ἀναγνωρίζουν τὴν **αὐθεντικότητα** δπου κι' ἂν βρίσκε-
ται. Καὶ δπως εἰπα προηγουμένως, ὑπάρχει ἡ ἴδια αὐθεντικότης
σ' ἔνα δημοτικὸ τραγοῦδι, στὴν ἀρχιτεκτονικὴ μιᾶς ἔντονης μπαράγ-
κας, στὴ μελωδία μιᾶς κραυγῆς, στὸ ωνθμὸ μιᾶς φυσικῆς κινήσεως
δπως καὶ στὴ διακόσμηση τοῦ Παρθενῶνος, στοὺς ἥχους μιᾶς σο-
νάτας ἡ στοὺς σοφοὺς βηματισμοὺς ἐνὸς μπαλέτου. Ζήτημα ὑψους
καὶ διαβαθμίσεως, ἀλλ' ὅχι ποιότητος. Ἀντιθέτως, σὲ πλεῖστα ἔργα
— καὶ ἔξιρω ποιὰ ἔχω στὸ νοῦ μου — παρ' ὅλῃ τῇ φαινομενικῇ
τους ἀρτιότητα, παρ' ὅλῃ τὴν ὑψηλὴν θέση ποὺ διεκδικοῦν στὸν πί-
νακα τῶν ἀξιῶν, φαίνεται καθαρὰ ἡ ἔλλειψη τοῦ πρωτότου αὐτοῦ
δρου πάσης τέχνης. Σ' αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὰ ἔργα ἀλλο δὲν ὑπάρχει
ἀπὸ τὶς ἀπεριόριστες ἀξιώσεις τους, ποὺ θὰ μείνουν γιὰ πάντα
ἀνεκπλήρωτες.

Καὶ ἡ αὐθεντικότης αὐτὴ πῶς ἀποκτᾶται; — Δὲν ἀποκτᾶται.
Προϋπάρχει. Κάποτε ἀργεῖ νὰ ἐκοινωθῇ καὶ νὰ ἔχωρίσει τὸν
δούμο της. Κάποτε πάλι τὸν βρίσκει με τὸ πρῶτο. "Αλλοτε ἔξελίσ-
σεται ώς τὴν ἰδιοφυΐα. "Αλλοτε πειοσιεται στὴν εἰδικότητά της.
Είναι πάντοτε ἰσχυρὰ καθωρίσμενη ἀπὸ τὴν ἰδιοσυγκρασία καὶ τὴ
φύση τοῦ καλλιτέχνου. Ἐρθηλώνεται πότε βαθμηδὸν καὶ ὑπομονη-
τικά, βῆμα πρὸς βῆμα, πότε δρμητικὰ καὶ πληθωρικά, δπως εἶναι
ἡ περίπτωση τοῦ Η. Παπαχριστοδούλου. Τότε δὲν φοβᾶται τὶς
ἐπαναλήψεις οὔτε τὰ λάθη στὶς λεπτομέρειες. Ἡ δρμή της σκοντά-
φτει ἵσως στὰ ἐμπόδια, ἀλλὰ ἔχειλά καὶ βρίσκει ἀλλοῦ ἀναπλη-
ρώσεις. Ἡ ἀηθεια τοῦ συναισθήματος, δταν μάλιστα ἀναπηδᾶ μὲ
τόση θέρμη, δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ συμβουλὲς καὶ κανόνες. Βρίσκει
μέσα της τὴ δικαίωση τῶν πράξεών της, καὶ, ἐπειδὴ οἱ πράξεις αὐ-
τὲς εἶναι δίκαιες καὶ νόμιμες, γίνονται ἐκ τῶν ὑστέρων καὶ «κανο-
νικές». Μὲ τὸν ἕδιο τρόπο λέμε λ. χ. δτι ἡ λαϊκὴ τέχνη ἔαναβρίσκει
τοὺς ζαμένους νόμους τῆς ἀρχαίτητος. Τοὺς ἔαναβρίσκει δηλαδὴ
διὰ τοῦ αἰσθήματος καὶ τοῦ ἐνστίκτου, δπως τοὺς εἰχεν ἀνακαλύ-
ψει καὶ κείνη. Τοὺς ἔαναβρίσκει καὶ διὰ τῆς τυπεινῆς ὑπακοῆς σὲ
τεχνικὲς ἀπλές, ἀλλὰ καὶ ὁρθές ποὺ ἔχει διαφυλάξει. Είναι ούσιω-
δες ὁ τεχνίτης νὰ βρίσκεται σὲ φυσικὴ καὶ στενὴ ἐπαφὴ μὲ τὰ ὄντικά

του μέσα, καὶ νὰ ἔχει μὲ τὰ πράγματα σχέσεις πρωτόγονες. Ἡ τεχνοτροπία του γίνεται διαυγής καὶ χωρίς ύστεροβουλία. Βαδίζει κατ' εύθεταν πρὸς τὸν σκοπό του καὶ ἀγνοεῖ τὸν ἐλιγμούς. Κρατεῖ στὴν ἑκτέλεση μιὰ πειθαρχία ἀξιοθαύμαστη. Καὶ συνήθως καλέι δι, τι ἔκανε, ἀν προσπαθήσει νὰ ὑποτάξει τὴν ἐργασία του σὲ τεχνικὲς ἔνες πρὸς τὴν ἴδιοσυγκρασία του καὶ τὶς γνώσεις του.

Τοῦτα ὅλα εἰναι γνωρίσματα τῆς ἀληθινῆς λαϊκῆς τέχνης καὶ συγχρόνως τοῦ Π. Π., ὁ δοποῖς χωρὶς νὰ κάνει λαϊκὴ τέχνη καὶ χωρὶς νὰ τὸ ἐπιζητεῖ—ἴσως μάλιστα χωρὶς νὰ τὸ ξαίρει—ἀντλεῖ ἀπὸ τὴν ἀστείρευτη τούτη πηγὴ κάθε γνήσιας τέχνης τὰς κύριες ἀρετές του: Τὴν κατ' εύθεταν ἐντύπωση καὶ ἀπόδωση, τὴν δύναμη καὶ τὴν δροσιά. Καὶ εἰναι ἀκριβῶς δι, τι πρέπει ν' ἀγνοεῖ ὁ καλλιτέχνης, τὴν ἀρχὴν τῆς ἐμπνεύσεώς του, γιατὶ τότε μόνο γίνεται γόνιμη. Μήπως δὲν γνωρίζουμε ζωγράφους ποὺ προσπαθοῦν ἐν γνώσει τους νὰ μιμηθοῦν τὶς πρωτόγονες τέχνες, καὶ ποιητὰς ποὺ θέλουν νὰ μοιάζουν τὰ ποιήματά τους μὲ τὰ δημοτικὰ τραγούδια, καὶ ὑπερρεαλιστὰς ἀκόμη ποὺ κατὰ παραγγελίαν κάνουν ὑπερρεαλισμόν;

Ἡ ἡθογραφία ἔχει κατ' ἀνάγκην σχέση μὲ τὴν λαϊκὴν τέχνην, ποὺ κι' αὐτὴ πηγάζει ἀπὸ τὴν λαϊκὴν συνείδηση. Καί, νομίζω, δὲν μπορεῖ νὰ γίνει γνησιότερη ἡθογραφία ἀπὸ κείνη ποὺ γεννιέται αὐθόρυμητα στὸ νοῦν τοῦ προικισμένου ἀτόμου ἀπὸ τὶς ἀπειρες προσωπικές του ἀναμνήσεις. Γιατὶ τότε, τὸ ἀπλὸ καὶ ξερὸ γεγονός παίρνει συγκίνηση καὶ ζωὴ ἀπὸ τὴν ἕδια συγκίνηση καὶ τὴν ζωὴν ἔκείνου ποὺ τὸ ἀφηγεῖται καὶ ποὺ τὸ ξέζησε. Χρειάζεται λοιπὸν πρῶτα πρῶτα αἰσθημα καὶ ἀγάπη ἡ ἡθογραφία, γιὰ νὰ φθάσει στὴν τέλεια αὐτὴ μορφὴ διποὺ τὴν ἔφερε ἔνας Παπαδιαμάντης καὶ τώρα ἔνας Παπαχριστοδούλου στὰ διηγήματά του.

Χωρὶς τὰ διηγήματα αὐτά, τὰ ἔθιμα τοῦ τόπου του, τὰ λόγια καὶ τὰ φερδίματα τῶν συμπατριωτῶν του, θὰ ἔμεναν γιὰ πάντα θαμμένα δχι τόσο κάτω ἀπὸ τὴν δυστυχία καὶ τὰ ἐρείπια τῆς Θράκης, δσο κάτω ἀπὸ τὴν λησμονιὰ καὶ τὴν ἀδιαφορία τῶν ἕδιων τῶν ἑαυτῶν μας.

Καὶ δμως μᾶς εἴταν ἀπαραίτητα νὰ τὰ ξαίρουμε, γιατὶ αὐτὰ ἀπαρτίζουν ἔνα ἀπειροστὸ μέρος τῆς Ἑλληνικῆς Παραδόσεως,

ποὺ ἀπ' αὐτὴν καὶ μόνον θὰ διαμορφωθῇ ἵσως κάποτε ἡ νέα «έλληνική» τέχνη, δὲ νέος «έλληνικὸς» πολιτισμός, ποὺ ἄλλοι τὸν περιμένουν ἀπὸ μιὰ ἀψυχῆ καὶ ἀντιπενευματικῆ μίμηση, δπως ὁ ἀκαδημαϊσμός, ποὺ ἐνσαρκώνει ἀκριβῶς τὴν κατ' ἔξοχὴν ἀντιελληνικὴν ἀντίληψη τῆς ζωῆς καὶ ἐπομένως τῆς τέχνης.

Μὲ τὶς ἡθογραφίες του, καθὼς καὶ μὲ τὴν πολύτιμη ἐργασία του στὸ «Ἀρχεῖο τοῦ Θρακικοῦ λαογραφικοῦ καὶ γλωσσικοῦ θησαυροῦ» ὁ Π. Παπαχριστοδούλου προσφέρει λοιπὸν μιὰ πραγματικὴ ἐθνικὴ ὑπηρεσία. Τὸ ἔργο του ἀπευθύνεται εἰς τὸ μέλλον ὅσο καὶ εἰς τὸ παρόν.

Ν. ΧΑΤΖΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΚΙΚΑΣ



ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΑΘΗΝΑΣ

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ

‘Η θλιβερή ἀγαπημένη μας πατρίδα ἡ Θράκη δὲν ὑπάρχει γιὰ μᾶς. ’Ενα κομμάτι της μόνο κρατοῦμε ἀπὸ τὶς σπαραγμένες σάρκες της. Ξεκληρισμένοι ἀπὸ τὴ γῆ τῶν πατέρων μας, μακριὰ πολὺ μακριά, ποὺ τὴν ἀπόσταση μακραίνει ἀκόμα πιὸ πολὺ ἡ βία, νοσταλγοῦμε ἐμεῖς οἱ Θρακιῶτες δλοι δὲ καθένας τὸν λατρεμένο τόπο του: τὸ χωριό του τὸ γραφικό, τὸ σπίτι του μὲ τὴν ἔχωριστὴν ἀρχιτεκτονικὴν του, τὴ γῆ του τὴν «ἔριβώλακα», τὸ σκολειό του, τὸ περήφανο χτίοιο, τὴν ἐκκλησιὰν μὲ τὰφηλὸν καμπάναοιό, τὴν πλατεῖα τοῦ χωριοῦ, τὸ ποτάμι τὸ ἀκούραστο, τὸ βουνὸν τάπατητο, τὸ δάσος τὸ πρόσχαρο.... Τί θλιβερὴ λαχτάρα, τὸ πληγὴν ἀγιάτρευτη!

Οἱ γοιές, οἱ γέροι πεθαίνουν μὲ τὸν καῦμό, πῶς δὲ θὰ ξανατικρύσουν, νὰ καμαρώσουν τὴν ώστα καὶ πλούσια γῆ τους, οἱ μεστωμένοι πρόσφυγοι ζοῦν ἀκόμα μὲ τὸνειρὸν τῆς ἐπιστροφῆς, καὶ τὰ παιδιὰ ποὺ τὴν γνώρισαν νήπια καὶ μωρά, ἀκόμη ἀπὸ τῆς γιαγιᾶς τὸ στόμα ἢ τῆς μάννας τὸ πικραμέν’ ἀχεῖλι νὰ τὴ ζωγραφίζει πλούσια καὶ νοσταλγικιά, ποὺ τὴν στολίζουν οἱ ἀπέραντοι κάμποι, τὴν αὐλακώνουν τὰ ίστορικά της ποτάμια, μὲ τὸ δυνατό τους ρέμα, καὶ τὴν ζώνουν βουνὰ ἀπάτητα καὶ μυθευμένα, πάκομα τὰ περιτρέχουν Διόνυσοι καὶ Σάτυροι καὶ Βάκχοι—οἱ ἀναστενάρηδες.

‘Η νοσταλγία γιὰ τὸν μεγάλους γίνεται πληγὴ καὶ πάθος καὶ τὸ πάθος φουντώνει καὶ μεγαλώνει, δταν στὴ θύμηση δρθώνουνται οἱ παιδικὲς ἀνάμνησες κατεβατὸ—κατεβατὸ καὶ ξεπιηδοῦν στὴ μνήμη τὰ ἐπεισόδια τῆς ζωῆς τῶν παιδικῶν χρόνων.

‘Ετσι καὶ γὼ πονεμένος νοσταλγὸς τῆς Θράκης, δπου γεννήθηκα καὶ τράνεψα κέγινα ἀγοράκι, δς ποὺ ξενητεύτηκα γιὰ νὰ μὴ τὴν ξαναδῶ καὶ μὲ τὸ θῆμα ἀκόμα τοῦ λυτρωμοῦ τῆς — ποὺ εἴταν δνειρὸ κέσβυσε καὶ πάει τόσο γρήγορο—, ὑποφέρω στὴ θύμησή της. Φουντώνει μέσα στὴν ψυχή μου ἡ λαχτάρα γιὰ τὸ καμό της. Ἀνάβει μέσα μου δὲ πόνος τοῦ γυρισμοῦ καὶ τότε πάει δ νοῦς μου στὰ παιδικά μου χρόνια μὲ τὰ ἐπεισόδια τους, τὶς χαρές

τους, τὶς ἐλπίδες, τὶς ἀφροντισιές τους καὶ ἔεσκάνει ἡ λαχτάρα.
Ἐτσι ἔγραφα καὶ γράφω τὰ διηγήματά μου: **Τὰ περασμένα στὴ Θράκη,** ποὺ εἶναι σελιδοῦλες ἀπὸ τὴν παιδική μου ζωή, τὴν ζωὴν δὲν τῶν παιδῶν, ποὺ ὅμοια αἰσθάνονται, ξοῦν καὶ κινοῦνται στὰ παιδικά τους χρόνια.

Ἡ Θράκη μέσα σαντά ζωγραφίζεται ἀληθινή καὶ πρόσχαρη, δίχως στολίδια φεύτικα καὶ φαντασίες. Περνᾶ ἀπαλὴ καὶ ὁραία, γοητευτικὰ κι' ἀλησμόνητη. Καὶ ὅπως μὲ συγκινοῦν τὰ ἐπεισόδια τῆς ζωῆς μου, τόσο ποὺ δάκρυα πηγάζουν στὰ μάτια, ἔτσι — δὲν εἶναι βολετὸ δλλιώτικα — θὰ συγκινήσουν κείνους ποὺ θάνοιξουν τὶς σελίδες τοῦ τόμου αὐτοῦ καὶ θὰ διαβάσουν δποιδηποτε ἀπὸ τὰ διηγήματα: «Πῶς πρωτοπῆγα στὸ δάσκαλο», «Πῶς πρωταπόχτησα ρολόγι», «Πῶς δὲν ἔγινα δεσπότης» καὶ π.

Τὸ ἔργο μου — ἡ μανία αὐτὴ γιὰ τὴ Θράκη πάντα — δὲ θὰ χαμῆ εὔκολα. Πολὺν καιρὸν νοστάλγικὸν θὰ διαβάζεται. Κιδού περνᾶ διχόνος τόσο θὰ γίνεται ποθητόερο. Μέσα στὰ βιβλία μου αὐτά, ποὺ λέγονται: **Θρακικές Ηδογραφίες, Χριστούγεννα ἢ Πασχαλιὰ στὴ Θράκη, Τὰ περασμένα στὴ Θράκη,** θὰ καθηεφτίζεται ἡ ζηλευτὴ αὐτὴ χώρα, ποὺ τὴν φθόνησε ἡ μοῖρα καὶ καταλύθηκε μαζί της ἔνας κόσμος μὲ τὴ γλῶσσα του, μὲ τὴ λαογραφία του, μὲ τοὺς ἀνθρώπους του καὶ τὶς χίλιες ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς του, ἔνας πολιτισμός, ὅπως καὶ μέσα στὸ **Αρχεῖο τοῦ Θρακικοῦ λαογραφικοῦ καὶ γλωσσικοῦ θησαυροῦ** θὰ βρίσκεται ἡ ψυχή της ἀναλυμένη διάτλατα μέσα στὰ τραγούδια της, τὶς συνήθειές της, τὰ παραμύθια της καὶ κάθε λογῆς λαογραφικὰ κείμενά της, ποὺ ποτὲ δὲν κουράστηκα νὰ τὰ μαζεύω καὶ νὰ τὰ ἐκδίδω ἀδιάκοπα σὲ τόμους ζητιανεύοντας τὸν ὅβιολὸ τῶν δλίγων.



Οι Αγιανναϊκοτυρες

ΟΤΑΝ ΠΡΩΤΑΠΗΓΑ ΣΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ

‘Ο Παπούς δι Παντελέων είταν δι πρώτος μου δάσκαλος. ‘Ενας ψηλός καὶ λιγνός ἀνθρωπος, ποὺ μὲ τὴν ἡλικία του, τάσπρα του γένια, τὴν καμπούρα του, ποὺ σηκώθηκε στὴ ράχη του ἀπὸ τὰ βάσανα καὶ τὴ δασκαλική, ἔδειχνε παραπάνω ἀπ’ὅτι εἴταν στὸ χρόνια.

Τὸ σόγι του ὅλο δασκάλοι. ‘Ο μοναχογίος του δάσκαλος μοναδικός, ποὺ σπούδασε καὶ στὴν Ἀθήνα. Οἱ κόρες του δασκάλες μὲ τὴ σειρά. Ποιός ξαίρει, μπορεῖ ἀκόμα καὶ τώρα νὰ διδάσκουνε κάπου τὰ γράμματα, ποὺ ξαίρουνε.

Μιὰς ἀπ’ αὐτές, ἡ καλὴ Μάρθα, μαυροφόρα, διπώς τὴν θυμάματι, είταν ἡ πρώτη ποὺ δίδαξε τὰ νήπια στὸ νηπιαγωγεῖο μας—μιὰ σάλα μεγάλη, ποὺ στὸ βάθος εἶχε ἔνα ἀμφιθέατρο μὲ ξυλένια σκαλοπάτια—ὅπου τὰμέτρητα νήπια μαζεύονταν νὰ μάθουν «τὰ πράσινα φύλλα, τὰ κόκκινα μῆλα». ‘Η καλωσύνη τῆς μεγάλη. ‘Αγαποῦσε τὰ παιδιά καὶ ἡ τιμωρία, ποὺ πρόχειρα μᾶς ἔβαζε, είταν νὰ μᾶς ἀλλάζει θέση στὴν κάθε ἀταξία. ‘Ετοι καὶ μένα, ὅταν κάποτε τιμωρήθηκα, μὲ πῆρε ἀπὸ τὸ χεράκι καὶ μὲ ἀπίθωσε ἀνάμεσα σὲ δυό κορίτσια. Ναι!, ἀνάμεσα σὲ δυό κορίτσια! Τὴν τιμωρία μου αὐτὴ δὲ μπόρεσα νὰ τὴ χωνέψω κι’ ἔκλαιγα δλο τὸ διάστημα, ποὺ μὲ κρατοῦσε στὴ θέση αὐτή. Τόσο πολὺ ντροπιάστηκα, νὰ μὲ καθίσει ἀνάμεσα σὲ δυό... κορίτσια μεγάλα!

‘Απ’ αὐτὴ τῇ δασκαλική φαμίλια πέρασαν γενιές δλες, νὰ μάθουν γράμματα. ‘Ο Παντελέων — δι Παπούς δι Παντελέων — μὲ τὴ φαμελιά του—δλος αὐτὸ τὸ δασκαλικό σόγι—καθότανε στὸ σχολειό μέσα. Τὸ σχολειό είταν ἔνα ἀπέραντο σαλόνι μακρὺ ὥς ἐκατὸ πόδια, χωρισμένο σὲ τρία μέρη μὲ ψηλὲς τάβλες ὡς τὸ ταβάνι κι’ ἐνωμένο πάλι τὸ καθένα μὲ μιὰ πόρτα μεγάλη. Σ’αὐτὸ τὸ μεγάλο σχολειό μπροστά ύψωνότανε ἔνα σπίτι ὡραῖο, ποὺ εἴταν καὶ ἡ εἰσοδο τοῦ σχολειοῦ, μὲ μιὰ μεγαλόπρεπη σκάλα. Δωμάτια ἀπὸ δῶ, δωμάτια ἀπὸ κεῖ.

Κεῖ μέσα ἔμενε, ἀπὸ τὰ χρόνια, ποὺ ἤρθε ἀπὸ τὴ Μυτιλήνη, ἀπὸ τὸ Πλοιμάρι, δι δάσκαλος, δι Παπούς δι Παντελέων.

* *

Δὲν τὸν θυμοῦμαι πολὺ καλά, θυμοῦμαι τὸν ἥσκιο του.

‘Οταν εἶπαν στὸ σπίτι πιὰ νὰ μὲ πᾶν ἀπὸ τὸ νηπιαγωγεῖο στὸ

μεγάλο αύτό σχολειό, πού πήγαιναν καὶ τἄλλα μου ἀδέρφια, δοκί-
μασσα μιδ̄ περηφάνεια, μιδ̄ ἔχωριστή χαρά.

—Θά πάγω κι' ἔγώ στδ μεγάλο σχολειό ! ἔλεγα περήφανα.

Καὶ γιὰ νὰ πρωτοπάγω, ἔπειπε νὰ γνωριστῶ μὲ τὴ φαμίλια τοῦ
παποῦ Παντελέοντα, ποὺ εἶχε γνωριμίες καὶ φιλίες, μὲ τὸν πατέρα
μου—παπᾶ τῆς ἐνορίας—καὶ τὴ μητέρα μου τὴν παπαδιά, καὶ πη-
γαινοερχότανε καὶ ἡ δασκάλα της σα—ἔτσι λέγαν τὶς κυρεις τῶν
δασκάλων τότε—στδ σπίτι μας καὶ κάθε τόσο τοὺς πήγαιναν τ' ἀ-
δέρφια μου καὶ τὰ δῶρα: σταφύλια, φρούτα, λειτουργιές — γιατὶ ὁ
πατέρας μου σὰν παπᾶς μάζευε πρόσφορα — μουστολαμπάδες, πελ-
τέδες, πετμέζια, κομπόστες, χουσάφια, δπως τὶς ἔλεγαν, ρετσέλια, κα-
ρύδια καὶ μύγδαλα καὶ τόσ'ἄλλα πράματα, ἀπὸ τὶς σοδιές μας.

Τί ἐποχὴ μακάρια, ποὺ κάθε σπίτι γιόμιζε μὲ τοῦ Θεοῦ τὰ καλὰ
τὰ κελάρια του !

Καὶ λοιπὸν τοίμασε ἡ μητέρα μου «πελτέν, τὴ μουσταλευριά, ἀ-
πὸ τὸ μοῦστο, ποὺ μοσχομύριζε, κι' ἔψησε— ἐποχὴ τρύγου μαθής—
πελτέ.» Εκοψε τὸ μοῦστο μὲ θειάφι καὶ πέτρα—ἀσβεστόπετρα, καὶ τὸν
ἔκανε ξανθὸ σὰν κεχριμπάρι. Τὸν ἔβρασε πολὺ πολύ, καὶ ἀνακατεύ-
οντας μέσα «νισεστέ», ποὺ μονη τῆς τὸν τοίμασε τὸν Αὕγουστο μῆ-
να μὲ τὸν καυτερὸ ἥλιο, μουσκεύοντας δλόκληρα δεκάμερα μέσα σὲ
ἀγγεῖο μεγάλο—σὲ μιὰ τογάρα—στάρι καὶ τρίβοντάς το νὰ βγάλει
τὴν ψυχιά του καὶ κατόπι, λιαζοντάς τον, ποὺ νὰ γίνει σὰν κόλλα γιὰ
κολλάρισμα.

Σὰν ἔβρασε δὲ πελτές κι' ἔγινε ἄσπρος, τὸν κένωσε σὲ πιατέλες.
Τὴν πιὸ μεγάλη πιατέλα τὴ στόλισε μὲ μύγδαλα καθαρισμένα, ἄσ-
πρα ἄσπρα, μὲ καρύδι σπασμένο στὸ χαβάνι καὶ κανέλα.

Αὐτὸ εἴταν τὸ μοναδικὸ καὶ ξακουστὸ γλύκισμα τοῦ τρύγου,
ποὺ οἱ καλές νοικοκυρές τὸ συνήθιζαν δλο τὸ χειμῶνα, φυλάγοντας
πάντα μέσα σ' ἔνα πιθάρι μοῦστο θειασισμένο.

Κατ'σὰν στολίστηκε ἡ πιατέλα μὲ τὰ μύγδαλα μ' ἔνα λουλούδι
—ἔνα ἄγνωστο εἶδος λουλουδιοῦ—τἄλλο πρωὶ ἡ μητέρα μου, παίρ-
νοντας καὶ τὴ ρόκα της—γιατὶ τότε καὶ στὸ γειτόνιο πηγαίνοντας
δούλευαν οἱ νοικοκυρές καὶ δὲν χασομεροῦσαν,—καὶ δίνοντας τὴν
πιατέλα στὴν παρακόρη μας, μέσα σὲνα πεσκίρι — μιὰν ἄσπρη ψη-
φωτὴ πετούτα φαμένη μαστορικά ἀπὸ τὸ χέρι της. — ξεκίνησε μαζί¹
μου γιὰ τὸ σχολειό.

Κατεβήκαμε τὸν κατήφορο τοῦ δρόμου καὶ φτάσαμε στὴν πλα-
τεῖα, ποὺ ύψωνόντανε τὰ καφενεῖα. Κατηφορήσαμε ἀκόμα παρα-
κάτω καὶ προσπερνώντας τὸ μεγάλο φούρνο, ξανοίξαμε τὶς μεγάλες
πόρτες τοῦ σχολείου, δπου τὰ παιδιά ἀμέτρητα βουτίζανε παίζοντας

μέσα στὴ σύδεντρη αὐλή. Μιὰ αὐλή γιομάτη δέντρα, γιομάτη λουλούδια καὶ σέλιβα, ποὺ τάχαν φυτεμένα γύρω στὰ καρίκια καὶ τὰ παρτέρια. Μιὰ αὐλή ήσκιερή καὶ δροσερή.

"Όλο κεῖνο τὸ πλήθος τῶν παιδιῶν μᾶς ἀντίκρυσε μὲ περιέργεια καὶ χαρά. "Εβλεπαν μιὰ μητέρα νὰ πρωτοφέρνει τὸ ἀγοράκι της στὸ σχολειό. Κι' ἀνοιξαν δρόμο νὰ περάσωμε. 'Απὸ ντροπή, ποὺ τόσα παιδιά μὲ πλημμύρισαν μὲ τὶς ματιές τους, ζαλίστηκα. Κατέβασα τὰ μάτια μου καὶ κρεμάστηκα στὸ χέρι τῆς μητέρας μου, ποὺ μ' ἔφερνε σὰν παράλυτο. Δὲν εἶδα τίποτε, μόνο, σήκωσα τὸ κεφάλι μου, δταν ἀνέβαινα τὰ σκαλιά καὶ ἄκουσα τὴ «δασκάλισσα» — τὴ γυναίκα τοῦ παπού Παντελέοντα, νὰ φωνάζει στὴν μητέρα μου χαρούμενα: — Καλῶς τη τὴν κόνα παπαδιά, πῶς εἴταν δὰ αὐτό, πῶς εἴταν δὰ αὐτό! "Ιδρωσα μονομιᾶς ἀπὸ ντροπή. Ή καρδιά μου χτυπούσε δυνατά. Πῶς θὰ παρουσιαζόμουνα μπροστά στὸ δάσκαλο;

Μπαίνοντας πιὰ στὸ δωμάτιο: —Σᾶς φέρνω κι' αὐτόννα, εἶπε ἡ μητέρα μου κι' ἀπίθωσε στὸ τραπέζι τὴν πιατέλα, παίρνοντάς την ἀπὸ τὰ χέρια τῆς παρακόρης της, καὶ τὴ ρόκα τῆς μὲ τὴν τουλούπα τυλιγμένη μέσα σ' ἔνα ἄσπρο τουλόπνι.

—Νά, σᾶς τὸν ἔφερα νὰ γραφτεῖ μὲ τὰ μεγάλα παιδιά.

"Ολοι τότε μὲ χάιδεψαν, καμάρωσαν τὰ ξανθὰ σὰ στάχια κατσαρὰ μαλλιά μου, μὲ παίνεσσαν πῶς εἴμαι πιὰ μεγάλο παιδί καὶ πῶς θὰ μάθω γράμματα, νὰ γίνω δευτόληπτη στὴ Πόλη! 'Εγώ πάντα ἔβλεπα κάτω, κι ἀπὸ ντροπή δὲ μπόρεσα νάπολάψω οὕτε τὰ χάιδια, οὕτε καὶ τοὺς ἔπαινους.

"Έτοι σὲ κάμπουσο, σὰ χτύπησε τὸ μεγάλο κουδούνι, μὲ πήρε δὲ παπούς δ Παντελέων ἀπὸ τὸ χέρι καὶ χαίδεύοντας τὸ κεφάλι μου μ' ἔσυρε πρὸς τὴ σκάλα. — «Πάμε τώρα νὰ δεῖς τὰ παιδιά, ποὺ θὰ διαβάσουν».

— Έγώ τότε κόντοστάθηκα, ἔβγαλα μιὰ τσιριά καὶ λύθηκα σ' ἔνα κλάμα. Θά ἔχανα τὴ λευτεριά μου, μακριά ἀπὸ τὴ μητέρα μου.

— Θέλω καὶ τὴ μητέρα μ' ξανατσίριξα κι ἀρχισα νὰ κλαίω δυνατά

— Νά πάρουμ' καὶ τὴ μητέρα σ', σὰ θέλ'ς. "Ελα, κόνα παπαδιά, εἶπε πρόθυμα δάσκαλος.

Κι ἔτσι μάλαξε τὴ διάθεσή μου καὶ κατεβήκαμε τὴ σκάλα. Σταθήκαμε μπροστά στὶς δυὸ μεγάλες θύρες. Σηκώνοντας τὰ μάτια μου ἀντίκρυσα ἔνα πελώριο δωμάτιο, ποὺ τὸ χώριζαν τάβλες μεγάλες. Δεξιά θρανία πολλὰ καὶ παιδιά σὰν τὴν ἄμμο τῆς θάλασσας, ἀριστερά ἄλλα θρανία πολλὰ γιομάτα σὰπο δάμέτρητα παιδιά, ποὺ ὅλστροιξαν ἐπάνω μου τὰ μάτια τους. Τὶ εύτυχία, νὰ μὲ κρατᾶ δάσκα-

λος ἀπὸ τὸ χέρι! Τί τιμή, τί λαχτάρα τοῦ κάθε παιδιοῦ, ποὺ ἔτρεμε σὰν ψάρι καὶ δείλιαζε σάν περιστέρι στ' ἄντικρυσμά του, καὶ τὸ μόνο χάδι τοῦ δάσκαλου εἶταν οἱ ξυλιές καὶ δ φάλαγγας.

"Ολα τὰ παιδιά—ώς ἐκατὸ κι ἀπάνω—μονομιᾶς σηκώθηκαν μόλις ὁ δάσκαλος, πάντα βαστώντας με ἀπὸ τὸ χέρι, πάτησε στὸ σκαλοπάτι τῆς μεγάλης αἴθουσας.

Τί δυστυχία, τί κακό, νὰ μὲ κυττοῦνε τόσα παιδιά!!

"Ἐτοι μ' ὡδήγησε δ καλός δ παποὺς δ Παντελέων στὸ πρῶτο θρανίο καὶ μὲ παρακάθησε πλάγι σ' ἔνα ἄλλο παιδάκι.

—'Εδω ἔλα νὰ καθίσεις μὲ τὰ παιδιά.

Κι ὅρχισε μὲ τὴ προσευχή. "Ολα τὰ παιδιά εἰπαν τὴν προσευχὴν μὲ τὴ φωνὴ συρτὴ σὰ μοιρολόγη.

Σὲ λιγάκι—τὸ θυμᾶμαι καλά—ἔβγαλε ἀπὸ ἔνα κουτὶ κάτι κομμάτια μουκαβάδες, πού πάνω τους ζωγραφιζότανεκι ἀπὸ ἔνα γράμμα. "Εβαζε στὴ σειρά γράμματα καὶ τὰ παιδιά δλα μαζὶ ἔλεγαν: ζζζζ.... γγγγ... ἀσασα....

Κάποτε ἡ μητέρα μου, θαρρώντας πλὰ πώς ἔγω εἴμουνα καλά θρονισμένος στὸ θρανίο κ εὐχαριστημένος, ἔκανε πώς σηκώνεται νὰ φύγει. Συμμάζεψε τὴ ρόκα τῆς καὶ τὸ ἀδράχτι καὶ χύνοντας πάνω μου τὴν πιὸ στοργικὴ ματιά, μ' ἔλουσε εξεχωριστὰ καὶ μὲ τὴ γλύκα τοῦ χαμόγελου τῆς.

—Γώ, παιδί μ' θὰ παγαίνω πλά, οὐθὲ μείν'ς νὰ μάθ'ς γράμματα.

"Ἐνα δυνατὸ τσίριγμα κι ἀπελπιστικὸ γέμισε τὴ μεγάλη παραδοση. "Ετρεξα ἀπὸ τὸ θρανίο κι ἄρπαξα τὴ μητέρα μου ἀπὸ τὸ φουστάνι τῆς μὲ τὶς δυδούς φοιχτες καὶ κόλλησα στὰ μηριά τῆς.

—Θὰ φύγουμ' μαζὶ.ι.ι.ι..... ἔλεγα κλαίγοντας.

—"Ε ὥχ' ὥχ', θὰ καθήσω καὶ γώ. Καὶ ξανακάθησε στὸ κάθισμα τῆς μ' ἔνα χαμόγελο γλυκό.

"Ολη τάξη ἀλάλαξε μὲ τὶς φωνές μου. "Αλλα παιδιά γέλασαν κι ἄλλα σάστισαν κι ἄλλα βρῆκαν καιρὸ νὰ κάνουν ἄνω κάτω.

—Μὰ δῶ εἶναι ώρατα. Δῶ θὰ μάθ'ς γράμματα, ἀγόρ' μου, εἶπε δ παποὺς δ Παντελέων καὶ μὲ ξαναχάϊδεψε δ ἀξέχαστος δάσκαλος.

Είρηνεψα καὶ σκούπισα τώρα τὰ δάκρυα μου, ποὺ τόσο ἀφθονα κατάβρεξαν τὰ μάγουλα μου καὶ τὰ νιωθαί νὰ μοῦ τὰ κατίνε,

"Ἐτοι ἡ μητέρα μου κάθησε ὡς τὸ διάλειμμα καὶ μᾶς ξαναπήρε πάνω ἡ κόνα δασκάλισσα γιὰ νὰ μοῦ δώκει θάρρος καὶ νὰ μὲ σαγηνέψει μὲ τὰ χάδια τῆς. Αὐτὴ μ' ἔπεισε νὰ φύγει πιὰ ἡ μητέρα μου καὶ νὰ ξανακατεβῶ μέσα στὴν τάξη.

* *

"Ομως τὸ μοῦτρο τοῦ παποῦ τοῦ Παντελέοντα δὲ μποροῦσα νὰ

τὸ ὑποφέρω. "Οταν ἔβηχε βαθιά καὶ πήγαινε στὸ παράθυρο, πλάγι στὸν πίνακα μὲ τὰ γράμματα, νὰ σταθεῖ κι ἀπὸ κεῖ νὰ φτύσει ἔξω, αὐτὸ μὲ τρόμαζε. Καὶ ἔβηχε ὅλη τὴν ὥρα καὶ φτοῦσε ἀπανωτά. Κι ἐγὼ τὸν τρόμαζα, τὸν φοβόμουνα.

Καὶ δύμας κάθε ἡμέρα, βαστώντας τ' ἀδέρφια μου ἀπὸ τὸ χέρι πότε τοῦτο, πότε κεῖνον, κατέβαινα στὸ σχολείο. Μέσα στὴ μεγάλη αὐτὴ παράδοση, ποὺ στοὺς τέσσερες τοίχους κρεμόντανε χάρτες ἀπὸ τὴν ιερὰ ίστορία, κι εἴταν γραμμένα μὲ γράμματα μεγάλα σοφά λόγια, καὶ στὶς γωνιές στεκόντανε στὰ τρίποδα τους οἱ μαυροπίνακες, ἀνάμεσα στὰ πολλὰ παιδιά, ποὺ ἄλλα μὲ χάιδευσαν καὶ μ' ἀγαποῦσαν κι ἄλλα μὲ πειραζαν, πήγαινα νὰ μάθω τὴν ἀλφαβήτα.

Τὸν παποὺ τὸν Παντελέοντα δὲ μποροῦσα νὰ τὸν βλέπω στὰ μάτια, οὕτε τὸ χάδι του, οὕτε ἡ καλοσύνη του μὲ ἡμέρεψαν μπροστά του. Τὸν φοβόμουνα καὶ τὸν τρόμαζα, δταν ἔφτυνε ἀπὸ τὸ παράθυρο, ὕστερ' ἀπὸ ἔνα βήχα, ποὺ σάλευε τὰ σωθικά του.

Καὶ μιὰ μέρα, ποὺ κατηφόριζα μόνος νὰ μπῶ στὴν πόρτα τοῦ σχολείου, ἄλλαξα γνώμη καὶ γυρίζοντας τὸ δρόμο, τράβηξα—όχτὼ χρονῶ παιδί—κατὰ τὸν αὐλόγυρο τῆς ἐκκλησιᾶς, δπου στὴν πίσω μεριά καθότανε ἡ συνομίλικη μου "Ολγα τῆς Ματενιῶς—ένα κορίτσι μὲ μακριὰ μαλλιά καὶ πλεξῦδες σάν καραβοσκοινα—γιὰ νὰ παίξω.

Καὶ σὰ χόρτασα ἀπὸ παιγνίδια—κρύβοντας τὴν πλάκα μου καὶ τὸ κοντύλι σ' ἔνα πεζούλι τοῦ παράθυρου—τὸ μεσημέρι γύρισα στὸ σπίτι. Αὐτὸ δ πατέρας μου δὲ μοῦ τὸ σχώρεσε ποτέ. Καὶ τἄλλο πρωὶ πιάνοντας τὸ χέρι μου μ' ἔσυρε αὐτὸς στὸ δάσκαλο.

—Θὰ τὸ ξανακάν' ἄλλη φορά; μὲ ρώτησε. Καὶ γὼ μιλιά!

Μὲ ξανπαράδωκε στὸ φίλο του τὸν παποὺ Παντελέοντα καὶ ἔβαλε τ' ἀδέρφια μου νὰ μὲ προσέχουν.

"Ομως ἐγὼ στὸ διάλειμμα, τὴν ὥρα, ποὺ τὰ παιδιά ἔπαιζαν μὲ φωνές καὶ τρεχάματα καὶ κανεῖς δὲν πρόσεχε, βγῆκα ἀπὸ τὴν πόρτα τοῦ σχολείου καὶ τράβηξα κατὰ τὸ ρέμα, ποὺ κεῖ κοντά ἔτρεχε μὲ τίς πρωτες βροχές νερό καθάριο, κι ὅρχισα νὰ φτιάνω καράβια χαρτένια. "Εβγαλα καὶ τὶς κάλτσες μου καὶ βούτηξα στὸ νερό, ἀπολαβάνοντας τὴν φθινοπωρινὴ καλοκαιριά.

"Ἐτσι πέρασα τὶς δρες κι ἔπαιξα μὲ τὰ παιδιά. "Οταν κάποιο χέρι μ' ὅρπαξε ἀπὸ τάφτι καὶ μὲ πέταξε δξω ἀπὸ τὸ ποτάμι καὶ μ' ἔσυρε στοῦ σχολείου τὴν αὐλή μέσα. Εἴταν δ μεγαλύτερος μου ἀδερφός, ποὺ μ' ἔχασε ξαφνικά μέσ' ἀπὸ τὸ σχολείο.

Τὸ μεσημέρι, σὰ γύρισα μὲ τἄλλα μου ἀδέρφια στὸ σπίτι καὶ δ πατέρας μου ἔμαθε τάντραγαθήματά μου, δὲν εἶπε τίποτε ἄλλο, μόνο πιάνοντάς με μ' ἔγδυσε καὶ μ' ὀφῆκε μόνο μὲ τὸ κοντὸ πουκάμισο

μου, κι' ἀνοίγοντας τὴν ξώθυρά μας μὲ πέταξε δλόγυμνον ὅξω!

—Νὰ λοιπόν, εἶπε, δὲ θέλ'ς σχολειό, κάν'ς τῇ κεφαλιοῦ σ', δὲ σὲ θέλω παιδί μ'.

Δὲν πρόφτασα νὰ καλοσκεφτῷ πῶς βρέθηκα ἔτσι γυμνός καὶ τσίτσιδος, καὶ εἴδα κλασιούμενος πολλὰ μάτια νὰ μὲ βλέπουν καὶ νὰ γελοῦν καὶ νὰ χαχανίζουν ἀτέλειωτα. Κι' ὅσο ἄκουα τὰ χάχανα, ἄλλο τόσο ὑψωνα τσιριχτῇ τῇ φωνῇ μου καὶ χτυποῦσα τὰ πόδια μου στὶς πλάκες τοῦ πεζοδρόμου.

Σιγά τὰ παιδιά τῆς γειτονιᾶς μαζεύτηκαν γύρω μου. Ἡ μητέρα μου ἀπὸ τὸ παραθύρι σκύβοντας μὲ ἐσκισμένη τὴν καρδιά μὲ παρηγοροῦσε μὲ τὸ γλυκό της βλέμμα.

Κι διπάτερας μου—τὸν θυμάδαι μαζεύθων ξανθόν κι ἀψηλόν μέσα στ' ἀντερί του τὸ παπαδίστικο—ἀπὸ τὴν μισοανοίγμενη τὴν πόρτα μ' ἔβλεπε κι αὐτός μὲ σπαραγμένη τῇ ψυχῇ. Ἡθελε νὰ μὲ τιμωρήσει μονομιᾶς καὶ γιὰ πάντα.

—Πάρτο τὸ παιδί, παπά, εἶπε κι ἡ κόννα Δουκαίνη ἡ γειτόνισσα, σὰ χόρτασε νὰ χαχανίζει ἀπὸ τὸ παραθύρι τῆς τάψηλο. Πάρτο μέσα καὶ δὲ θά τὸ ξανακάν. Σχώρεο το.

—"Ελα, παπά, εἶπε κι ἡ γιάτραινα ἡ Μαυροδέσσα, ἔλα σχώρεσέ το τὸ παιδί κι ἀπὸ αὔριο θά πάγ στὸ σχολείο μαζί πὲ τὸ Γιωνά τὸν ἔγγονό μ'.

—"Ελα παπά, εἶπε κι ἡ μητέρα μου, ἔλα, καὶ χωρὶς νὰ προσμένει κατεβαίνοντας τὰ δυὸ σκαλιά τῆς ξώπορτας, μὲ πήρε καὶ μ' ἔκρυψε τσίτσιδον μέσα στὴν ποδιά τῆς.

Τρεῖς μέρες κρυμμένος καθόμουνα ἀπὸ ντροπή στὸ σπίτι. Οὕτε νὰ παίξω βγῆκα, οὕτε νὰ καθήσω μαζί μὲ τοὺς ἄλλους. Μόνο τὴν τέταρτη μέρα, πιάνοντας τὴν μητέρα μου ἀπὸ τὸ χέρι, τὴν ἔσυρα στὸ σχολείο. Τώρα οὕτε πελτὲ ἔφερε μαζί της, οὕτε τῇ ρόκα, οὕτε τάδραχτῃ τῆς. Μὲ παράδωκε στὸ χέρια, τοῦ παποῦ Παντελέοντα. Τοῦ φίλησα τὸ χέρι, μὲ χάτιδεψε καὶ πήγα στὴ θέση μου ν' ἀρχίσω τὰ γράμματα. Ἡ μητέρα μου ἔφυγε γρήγορα· γρήγορα.

Τώρα ἡ παράδοση ἀντηχοῦσε κι ἀντιλασθεῖσε μονότονα ἀπὸ τὶς ἔκατὸ βοές, ποὺ βγαίναν ἀπὸ ἔκατὸ στόματα, σὰν ἀπὸ ἔκατὸ χιλιάδες τζιτζίκια.... ζ, ζ, ζ, γ, γ, γ, δ, δ, δ, α, α, α.

Μαθαίναμε τὴν ἀλφαβῆτα.

ΠΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΚΑΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

"Ημουν πέντε χρονών—καὶ πάνε ἀπὸ τότε ἔξήντα πέντε χρόνια — ὅταν πρωτοπῆγα στὸ δάσκαλο. Πήγα στὸ δάσκαλο τῶν Ἀγισαράντα μάρτυρων. Κεῖ μέσα στὸ μεγάλο αὐλόγυρο τῆς ἐκκλησιᾶς ὑψωνόταν τὸ χτίριο μὲ «τ' ἀρχοντικό», μὲ τὸ δωμάτιο τοῦ καντηλανάφτη καὶ τὸ σχολεῖο ἀπὸ πάνω.

Μπαίνοντας στὸν αὐλόγυρο τῆς ἐκκλησίας κάτω ἀπὸ τὸ μεγάλο καμπαναριό μὲ τοὺς ἀγγέλους—ψηλὸ ἵσαμε ἔνα τζαμί—προχωροῦμες λίγο, καὶ στ' ἀριστερὰ εἶχες τὸ μεγάλο αὐτὸ χτίριο τοῦ σχολειοῦ κι' ἀρχοντικοῦ καὶ δεξιά ἔνα μικρὸ σπιτάκι, ψηλό, μὲ μιὰ σκάλα πέτρινη, ποὺ ἀπὸ κάτω εἴται τὸ πηγάδι τῆς ἐκκλησιᾶς. Μέσα στὸ σπιτάκι τοῦτο καθότανε ἡ γιαγιά ἡ Χατζήδαινα, ἡ καλόγρια, μὲ τὴν παρακόρη της τὴν Καλλιόπη, ποὺ εἶχε πάει στὰ Ιεροσόλυμα καὶ γύρισε Χατζήδαινα ἀγιασμένη, καὶ τὴν ὑποδέχτηκαν στὸ γυρισμό της μὲ ξεπέρυγα — κεῖνα τὰ χρόνια ἔτσι ύποδεχόντανε τὶς χατζέσες—καὶ παπάδες καὶ ψαλμουδιές.

'Ανάμεσα στὰ δύο αὐτὰ χτίρια, πάνω σὲ δυνατὲς κρεβατίνες, ἀπλωναν τὰ κλωνάρια τους τὰ δυό μεγάλα κλήματα — τὰ γέρικα κλήματα, ποὺ παραπάλαια ζούσαν ἀκουμπησμένα στὴν κρεβατίνα τούτη, καὶ ἡσκιώναν ὅλη τὴν αὐλὴ τὴν πλακόστρωτη, κι' ὅπου τὸ καλοκαΐρι οἱ παπάδες καθισμένοι κουβέντιαζαν καὶ κουβεντιάζοντας ἔπιναν τὸν καφέ τους.

Στὴ μέση ὑψωνότανε οἱ Ἀγισαράντα μάρτυρες, καλὴ ἐκκλησιὰ καὶ καινούργια, μὲ τοὺς ἀγιασαράντα μάρτυρες μέσα στὴ λίμνη παγωμένους καὶ τσίσιδους, ζωγραφισμένους στὸ ἔμπα τοῦ νάρθηκα ἀπὸ τὸ Νικολάκη τὸν καλόγηρο, ποὺ μετάνοιωσε κι' ἀφῆκε τ' Ἀγιονόρος κι' εἴταν ἀριστερὸς ψάλτης τῆς ἐκκλησιᾶς καὶ ζωγράφος καὶ ζωγράφιζε ἄγιους πετσοὶ καὶ κόκκαλο, πεινασμένους καὶ διψασμένους καὶ στεγνούς σὰν λυωμένο κερό. Γύρω στὸ ιερό της, ἔνας στενός αὐλόγυρος ἔζωνε τὴν ἐκκλησιά, ποὺ ἔβγαινε σᾶλλη μιὰ μεγάλη αὐλὴ χορταριασμένη, μὲ συκιές καὶ μὲ δέντρα.

Στὸ σχολεῖο μὲ πήγε, πιασμένον ἀπὸ τὸ χέρι, δ παππούς μου,

δ Παπαμόσκος, δ ἔξαρχος, ποὺ ἀπὸ δάσκαλος ἔγινε παπᾶς καὶ ἔξαρχος, ἀντιπρόσωπος δηλαδὴ τοῦ δεσπότη.

* *

Ποιὰ μέρα εἴταν δὲ θυμᾶμαι, μάθημαι ποὺ ἄκουσα ἀπὸ τὸ φηλὸ καμπαναριό μὲ τοὺς ἀγγέλους, νὰ χτυπᾷ ἡ καμπάνα, τὸ προσκλητήριο κάλεσμα τοῦ σχολειοῦ. Χωρὶς τὸ κάλεσμα τοῦτο δὲν πηγαίναμε στὸ σχολειό, δὲν ξεκινούσαμε ἀπὸ τὸ σπίτι, οὕτε κι' οἱ πόρτες του ἄνοιγαν, οὕτε καὶ δάσκαλος εἴταν ἐκεῖ νὰ παραστέκεται στὸ ἔμπα τῶν παιδιῶν τῆς ἐνορίας. 'Ο ἥχος της πότε λυπητερός καὶ πότε εὐχάριστος — κατὰ τὸ κέφι ποὺ εἴχαμε γιὰ τὰ γράμματα — ἀκόμα βρίσκεται στ' αὐτιά μου. Λυπητερός, δταν τελείωναν οἱ γιορτές, ἡ δταν τρώγαμε πολὺ ξύλο ἀπὸ τὸ δάσκαλο καὶ δὲ θέλαμε νὰ πᾶμε στὸ μάθημα, καὶ χαρούμενος, δταν εἴταν ἀρχὴ καὶ τέλος τῆς χρονιᾶς.

'Ο Παπαμόσκος εἶχε μεγάλη ύπόληψη ἀπὸ τοὺς δασκάλους, γιατὶ κι' αὐτὸς ἔκανε πολλὰ χρόνια τὸ δάσκαλο. Κ' ἐγὼ ἥμουν τὸ πρῶτο του ἔγγονάκι κι' εἶχα συμπάθειες δταν μ' ἔσερνε μαζὶ του.

—Τῇ Παπαμόσκου δ ἔγγονός ήταν, εἶπαν τὰ παιδιά μ' ἔνα στόμα, δταν μὲ εἶδαν νὰ μπαίνω στὸν ἀύλογυρο τῆς ἐκκλησιᾶς μαζὶ μὲ τὸν παποῦ μου. Καὶ σάν ανεβῆκα τὰ σκαλιά καὶ μπῆκα στὴν παράδοση, μὲ μελέτησαν, μ' ἔψαξαν μὲ χάϊδεψαν, μὲ ζήλεψαν.

—Σοῦ τὸν παραδίνω! εἶπε τοῦ δασκάλου δ μακαρίτης δ παππούς μου. Θαρρεῖς καὶ τὸν βλέπω νὰ μὲ παραδίνει ἀκόμα στὰ χέρια τοῦ κύρου 'Αναγγνώστη.

'Ο κύρος 'Αναγγνώστης εἴταν ἔνας ψηλός καὶ λιγνός ἀνθρωπος, ποὺ ἤξαιρε πολλές πονηρίες καὶ λιγοστά γράμματα. "Ηξαιρε νὰ ζητιανεύει τὸ φαγητό τὸ μεσημεριανό ἡ τὸ βραδυνό του, ἤξαιρε νὰ γυρεύει τ' αὐγά του ἀπὸ τὰ παιδιά, γνώριζε νὰ ζητᾶ τὸ βούτυρό του. μὲ τρόπο καὶ νὰ πίνει τὸ γάλα του ἀφθονο ἀπὸ τὴν ἀγελάδα τῆς Ζαχαρέσσας, καὶ νὰ μαζεύει τὸν τραχανά του καὶ τὰ σουτζούκια του καὶ τὸ πετμέζι του κι' δλη του τὴν σοδιά γυρεύοντας.

Χαιρότανε, δταν ἔβλεπε ἀπὸ τὸ ποράθυρο τοῦ σχολειοῦ ν' ἀνεβαίνει καπνός ἀπὸ τὰ τζάκια τῶν σπιτιῶν, κι' ἔλεγε: «Θὰ φάγωμεν σήμερον ἀσφαλῶς.» Καὶ λυπότανε καὶ σοφιζότανε χίλια τεχνάσματα γιὰ ν' ἀσφαλίσει τὸ μεσημεριανό του φαγητό, δταν δὲν κάπνιζαν, λέγοντας: «Τὸ λοιπόν, τὴν σήμερον θ' ἀγωνισθῶμεν διὰ τὸν ἐπιούσιον». Καὶ τὸ σπίτι του εἴταν πάντα γεμάτο ἀπὸ τὰ χίλια καλὰ τῶν παιδιῶν ποὺ καθημερινὰ τοῦ πρόσφερναν.

"Ηξαιρε δύσμοιρος νὰ διδάσκει μὲ τ' ἀλληλοδιδαχτικό σύστημα ἄκοπα καὶ εἴταν μάστορας νὰ δέρνει ἀλύπητα. Καὶ καθισμένος στὴ

δασκαλική του καθέδρα, δίδαχνε δίχως κόπο ὀνάγνωση, γραφή καὶ λογαριθμική. "Ολα τὰ παιδιά καθισμένα στὴ σειρὰ καὶ βαστώντας τὴ φυλλάδα τους, διάβαζαν ἀπὸ μιὰ λέξη τὸνα κατόπι στ' ἄλλο. Κι' ἀν εἴταν τριάντα παιδιά—ποὺ εἴταν ἑκατὸ—ό κύρ 'Αναγνώστης τοὺς ἔδινε τριάντα λέξεις νὰ διαβάσουν. Τὸ πρῶτο διάβαζε τὴν πρώτη, τὸ δεύτερο τὴ δεύτερη, τὸ τρίτο τὴν τρίτη λέξη. Κι' ὅταν διάβαζαν ἄφταιγα κι' ἀψεγάδιαστα τὶς λέξεις τους, τότε τοὺς ἔδινε ἄλλες τριάντα λέξεις γιὰ τὸ παρακάτω μάθημα, δηλαδὴ «τὸν ἄλλαζε» τὸ μάθημα. Κι' ἀν ἔσφαλνε κανένα ἀπὸ τὰ παιδιά, δι γείτονάς του διώρθων τὸ σφάλμα του, κι' ἔτσι γινότανε, ὥσπου διαβάζονταν καὶ οἱ ἄλλες λέξεις.

Τὰ τριάντα παιδιά μ' αὐτὸ τὸν τρόπο εἶχαν τὴν πρόσδοχή τους καρφωμένη, ἔτοιμα νὰ μπαλώσουν τὸ σφάλμα τοῦ πλαγίνοῦ τους, γιατὶ αὐτὸ εἴταν τρόπος οἱ προσεχτικοὶ νὰ προχωροῦν κι' οἱ ἀπρόσεχτοι νὰ μένουν μὲ τὸ ἕδιο μάθημα.

Μὲ τὸν τρόπο αὐτό, τοῦ καθεγός τὸ μάθημα γίνονταν μάθημα δλονῶν καὶ πάντα γεννοῦσε τὴν ἡμίλη ἀνάμεσά τους. Καὶ γιὰ νὰ μὴ βαστᾶ ἡ μονοτονία τούτη τοῦ κάθε παιδιοῦ στὴν ἕδια λέξη, ἄλλαζαν θέση τὰ παιδιά, ἀλλάζοντας ἔτοι καὶ τὸ μάθημά τους καὶ τὶς λέξεις, ποὺ διάβαζαν στὴν περσιμένη θέση.

* * *

'Ο δάσκαλος δι κύρ 'Αναγνώστης, δὲν εἴταν ἀναγκασμένος νὰ κουράζεται ἢ νὰ προσέχει, οὕτε καὶ ν' ἀκροάζεται τὸν κάθε μαθητή του ἔχωριστά, οὕτε νὰ τὸν διορθώνει, μόνο καθισμένος πάνω στὴν ἕδρα, μὲ τὰ γυαλιά στὰ ρουθούνια τῆς μύτης, ποῦταν ἀπὸ τὸ πιοτὸ πρισμένη σὰ μελιτζάνα, μουρμούριζε μέσα ἀπ' τὰ παχυά μουστάκια του. Τί μουρμούριζε ποιὸς μποροῦσε ν' ἀκούσει; Τὴν ὥρα, ποὺ φαίνουνταν δτὶ ἀκάψει τὰ παιδιά, ἡ ξοῦσε τὰ φρύδια του, ἡ μασοῦσε τὰ μουστάκια του τὰ κιτρινισμένα ἀπὸ τὸ τσιγάρο, ἡ σκάλιζε τὴ μύτη του, βρωμισμένη ἀπὸ τὸν ταμπάκο ποὺ ροφοῦσε, ἡ ἀνάβοντας τὸ τσιμποῦκι του, κάπνιζε, ροφώντας βαθειά, ἡ σὰν τὸν ἔτρωγε ἡ ράχη του βύθιζε τὴν ἄκρη τοῦ τσιμπουκιοῦ του—ώς μιὰ πήχη μεγάλου—μέσα στὸ πουκάμισό του καὶ ξοῦσε ἡδονικά, ἀνεβοκατεβάζοντας μὲ μιὰ εὐχαρίστηση, ποὺ ζωγραφιζότανε στὸ πρόσωπό του. Τὴν ὥραν ἀπήτη, δι πρωτόσκολος διηγήθυνε δλη τούτη τὴ μυσταγωγία..., ποὺ λεγότανε ἀνάγνωση!

Τέτοια ὥρα εὔρισκε καὶρό δι κύρ 'Αναγνώστης νὰ στείλει σ' ὅλες τὶς ἄκρες τῆς συνοικίας τοὺς καλούς του μαθητάδες νὰ τοῦ φέρουν τ' αὐγά, τὸ βούτυρο, τὸ πετμέζι, τ' ἀλεύρι, ἡ τὸ πουλερικό, ποὺ ἥθελε γιὰ νὰ περάσει μὲ τὴ φαμελιά του τὴν ἡμέρα.

—Πετάξου τὸ λοιπόν σύ, δὲ παῖ, δι' ὀλίγον βούτυρον.—Πήγαινε σύ, ὃ υἱέ μου, διὰ τινα ὡά.—Ἐσύ πάλιν, τέκνον μου, διὰ μίαν ὠτόκον πουλάδαν, καὶ σὺ τρέξε δι' ὀλίγον τραχανάν.“Οστις μ' ἀγαπᾶ, θὰ καταφθάσει τὸ ταχύτερον. ’Ιδού φτύνω!

Καὶ τὰ παιδιά γύριζαν μὲ «πεπληρωμένας τὰς χεῖρας», δπως ἔλεγε χαρούμενος, βλέποντας τοὺς καλούς καὶ εὔτακτους μαθητάδες του νὰ φτάνουν μὲ τὰ δῶρα τῆς ἡμέρας μέσα σὲ μιὰ ψηφωτὴ πετσέτα καλοδεμένα.

Κι' ἀκολουθοῦσε τὸ γράψιμο καὶ κατόπι ἡ λογαριθμική. “Εμεινα σαστισμένος βλέποντας γιὰ πρώτη φορὰ πῶς ἔγραφαν τὰ παιδιά στὴν ἄμμο. Στὴν ἀπλωμένη ἄμμο—τὸ διάμυμο—μαθήτεψα καὶ γώ, γιὰ νὰ μάθω νὰ γράφω τὴν ἀλφαβήτα καὶ τοὺς ἀριθμούς. Τὸ διάμυμο εἴταν ἔνα παραλληλόγραμμο μέρος, ποὺ τὸ περίφραζε θυμοδύμαι ἔνα κάντρο ἀπὸ ξύλο. Μέσα σὲ τοῦτο τὸ παραλληλόγραμμο εἴταν χυμένη ἡ ψιλὴ ἄμμο, ποὺ τὴν κουβαλούσαν ἀπὸ τὸ γειτονικὸ ποτάμι τὰ παιδιά μέσα σὲ καλάθια. Μ' ἔνα ξυλένιο κομμάτι δι πρωτόσκολος ἔσιαζε κάθε φορὰ τὴν ἄμμο.

—Φέρε τὸ μαλιστήριο (δμαλιστήριο), ἔλεγε δὲ κύρῳ Ἀναγνώστης μὲ τὰ μάτια καρφωμένα στὰ γραμματα ἡ τοὺς ἀριθμούς.

Καὶ δι πρωτόσχολος ἔσιαζε τὴν ἄμμο. “Υστερα κεῖνος, ποὺ μάθαινε τὴ γραφή, μὲ τὸ δάχτυλό του σχημάτιζε τὸ ζ, ξ, ψ. Σάν ἀποτύχαινε ἔσιαζε πάλι τὴν ἄμμο καὶ δίχως ἔξιδα χαρτιοῦ μάθαινε νὰ γράφει γράμματα.

Μονάχα τὰ πολὺ μεγάλα παιδιά μεταχειρίζοταν χαρτὶ κι' ἔκαναν τετράδια ποὺ τὰ χαράκωναν μ' ἔνα ξεχωριστὸ δργανό, μ' ἔνα τετράγωνο κάντρο, ποῦχε παράλληλα νήματα τεντωμένα στὶς δυὸ πλευρές. Κάτω ἀπὸ τὰ νήματα αὐτὰ ἔβαζαν τὰ παιδιά τὰ τετράδια τους καὶ τεντώνοντας τὰ νήματα πάνω στὰ φύλλα, ύποτύπωναν τὰχνάρια τῶν μὲ παράλληλες γραμμές.

Στὶς γραμμές τοῦτες ἔγραφαν τὴν ψυχαγωγία τους : Ὡ παῖ, ἀκουσον τῆς ἐμῆς συμβουλίης, καὶ ξηγούσσαν ἀπὸ κάτω λέξη πρὸς λέξη : ὁ παιδί, παιδίον, τέκνον, τεκνίον, ἀκουσον, ἐνωτίσθητι, ἀκροάσθητι, κλπ.

Τὴν ἀριθμητική, τὰ νούμερα, τὰ μαθαίναμε μὲ τὰ πράγματα.

—Πήγαινε νὰ μοῦ φέρεις δέκα ὡά, ἔλεγε δὲ κύρῳ Ἀναγνώστης. Πρόσθεσις ἄνευ ὧδων δὲν γίνεται.

Καὶ ἐπέστρεφε δὲ «παῖς» μὲ εἴκοσι ὡά, γιατὶ ἡ μητέρα τοῦ καθενὸς φιλοτιμοῦταν νὰ στελεῖ τοῦ δασκάλου τὰ διπλά, γιὰ νὰ διπλώσει ἡ μάθηση τοῦ παιδιοῦ τῆς.

Διδάσκοντας πρόσθεση ἔλεγε :

—'Εὰν σὺ μὲ φέρεις πέντε ώά καὶ σὺ δέκα ώά, ποῖον λέγεις, τέκνον μου, νάγαπω περισσότερον;

—Μένα δάσκαλε, μένα, ποὺ θὰ σὲ φέρω τὰ δέκα.

—"Ε τότε σπεῦσε λοιπόν, νὰ μοῦ φέρεις τὰ δέκα ώά, σπεῦσε.

Καὶ ὁ μαθητής ἔσπευσε, ἐνῷ αὐτός ἀπὸ τὸ παράθυρό του ἔβλεπε, ἀν τὰ τζάκια «ἀναθρώσκουσι καπνόν», δηλαδὴ ἀν μαγειρεύουσν στὰ σπίτια, «ἴνα φαγητὸν ἀρυσθῶμεν» ὅπως ἔλεγε.

* *

Τὴν πρώτη μέρα ποὺ μὲ πῆγε στὸ σχολειό δ παπούς μου δ Παπαμόσκος—ἐγὼ ἡ συντροφία του καὶ ἡ ἀγάπη του, τὸ πρῶτο του ἀγόνι—μάποχωρίστηκε μὲ λύπη μεγάλη.

—Τι ἥθελα καὶ τὸ πῆγα τὸ παιδί στὸ σχολειό. Δέν τὸῦ τὰ μάθαινα ἐδῶ τὰ γράμματα; ἔλεγε καὶ ψιθύριζε ὡς τὸ μεσημέρι.

Κ ἡ γιαγιά μου, ἡ παπαδιά, ἔνιωσε λύπη μεγάλη. Γιατὶ ἔνα πρωινὸ ἔπαψε νάκούγεται ἡ φωνή μου μέσα στὴν γηιτωσιά—στὴ σάλα. Μὰ ἔλα ποὺ ἥθελα γῶ νὰ μάθω τὸ γράμματα μὲ τὰ παιδιά τοῦ κόσμου μαζί; Ἡθελα νὰ γίνω καλαπαθής μὲ τὸ μπρούντζινο καλαμάρι στὴ μέση μου, ἥθελα νὰ διαβάζω στὸ δάσκαλό μου τὰ τροπάρια τῆς ἑκκλησιᾶς, ἥθελα νὰ κουβαλῶ κρεμασμένη ἀπὸ τὸ λαιμό τὴ σάκκα μου.

Τὸ ἀπόγεμα — σὰν πέρασε ἡ πρώτη μέρα εὐχάριστη γιὰ μένα μαζί μὲ τόσα ἄλλα παιδιά—σχολάσσωμε. Τότε πρωτοάκουσσα ἀπὸ τὸ στόμα τόσων παιδιῶν τὸ ἔξόδιο, τὴν προσευχή τους, μάνοιχτό τὸ στόμα χωρὶς νὰ τὴν καταλαβαίνω.

Ἐπικαλούντες, παιδεύοντες...
εύθυμοιντες, χαίροντες,
συλλαβοῦσσα ἐν γαστρὶ.
Τὸν πατέρα προσκυνῶ,
τὴν μητέρα σέβομαι,
καὶ τὸν πρῶτον ἀδελφόν,
ἀδελφήν τε καὶ πατέρα.
Περὶ πάσαν ἐντολὴν
τὴν ἀγάπην ἔχετε,
τὸν Θεόν φοβεῖσθε,
τὸν βασιλέα τιμᾶτε,
τοὺς ἱερεῖς εὐλαβεῖσθε.
"Ανθρωπος ἀγράμματος
ξύλον ἄκαρπόν ἔστιν,

διὸ διο φορεῖ τὰ γράμματα,
ὑπὲρ χρυσού καὶ ἀργυρίου
τιμώτερόν ἔστι . . .
Καὶ σὺ καλέ μου δάσκαλε,
ἔχε καλὴν νύχτα.
Καὶ τὸ ταχύ ποὺ δὲν ἐρθεῖ,
τὰ μικρ' ἀπὸ δώδεκα
καὶ τὰ τρανά εἰκοσιτέσσαρα,
καὶ τὸν πρωτόσχολον σαρανταοχτώ
καὶ δύο διὰ τὴν εὐχήν,
πενήντα, ἀμήν, ἀμήν, ἀμήν.
Δάσκαλος, πρωτόσκαλος
παιδὶ παιδὶ τούμπαλος.

Αύτὸ τὸ ἔξόδιο τάκουσσα ἀπὸ τριακόσια καὶ παραπάνω στόματα, σὰ μελωδία, σὰν προσευχή, σὰ μοιρολόγι, σὰν κλᾶμα, σὰν τροπάρι

κέφυγα σαστισμένος στὸ σπίτι μαζὶ μὲ τἄλλα παιδιά, μὲ χαρὰ στὰ στήθεια, ποὺ καὶ γώ ήμουν μαθητής καὶ θὰ μάθαινα γράμματα. Ἡ πρώτη αύτὴ μέρα, δλη̄ χαρὰ καὶ εύτυχία, θὰ μοῦ μείνει—πάω στὰ ἑβδομῆντα—ἀλησμόνητη.

—Πῶς σὲ φάνκε χρυσό μ'; μὲ ρώτησε ἡ μητέρα μου πιάνοντάς με στὴν ξώπορτα ἀπὸ τὸ χέρι. Τὸ πρόσωπό της γιομάτο ἀγαλλίασῃ, καὶ τὰ μάτια δάκρυσα, γιατὶ ἀξιονότανε νὰ στείλει στὸ σχολειό παιδί!

—“Ελα δῶ μοσκαράκ' μου, νὰ δῶ τὰ γράμματα ποὺ ἔμαθες, μοῦ εἶπε ἡ γιαγιά μου ἡ Παπαμόσκαινα, ἀφίνοντας τὴν ρόκα ἀπ' τὸ χέρι της καὶ τὰ γυαλιά ἀπ' τὰ μάτια της.

—Νάχ' τὴν εὐλογία τῇ Ἀβραδόμ καὶ Ἰσαάκ, μοῦ εἶπε κι' δ παποῦς μου καὶ μὲ βλόγησε δακρυσμένος.

Σὲ ποιὸν νάπαντήσω πρῶτα; Σὲ ποιὸν νὰ δώσω ἀπόκριση ποὺ τὴν προσμέναν δλὴ μέρα μὲ τόση ἀγωνία;

Καὶ σάν εἶπα δᾶ τὸ τί εἶδα κι' ἄκουσα. —Καὶ πρωτόσχολος!... μοῦ ξαναευχήθηκε δ παπούς μόν. Κή μοῖρα τῷφερε σὲ λίγα χρόνια νὰ γίνω πρωτόσχολος. Καὶ τὰ τρεμάμενα χέρια τῆς γιαγιᾶς μου μὲ χάϊδεψαν, καὶ στὰ μαλλιά μου ἐνιώσα τὰ δάχτυλα τῆς μητέρας μου, καὶ τὰ μουστάκια καὶ τὰ γένια τοῦ παποῦ μου μοῦ γαργάλισαν τὸ λαιμό. Τί εύτυχία !!

“Ολη τῇ νύχτα κείνη, ποὺ πλάκωσε φθινοπωρινή γρήγορα, ἔβλεπα δνειρα. ”Ἐβλεπα πολλὰ δνειρα: Πῶς εἶχα μεγαλώσει κι δλα, πῶς ήμουνα πρωτόσχολος, ὅπως μόν εύχήθηκε δ παπούς μου, πῶς ἔγραφα στὸ διάμυμο, πῶς πήρα φυλλάδα καὶ πῶς ἀρχεψα νὰ μαθαίνω τὸν ἀπόστολο, ποὺ ἀργότερα μαθαίνοντάς τον ἀληθινά, εἶπα τὸ πρός Γαλάτας, πρός γαλατὰς καὶ γέλασε ὅλο τὸ ἐκκλησίασμα μὲ τὴν παραπονία μου.

Μὰ τὰ καλά μου αὐτὰ δνείρατα τὴν ἄλλη μέρα διαλύθηκαν λυπτερά.

**

Ξύπνησα μὲ τὰ κοκόρια. ”Ανοιξα τὰ μάτια μου καὶ δὲ μποροῦσα νὰ νιώσω ποὺ βρίσκομαι, στὸ σχολειό ἥ στὸ σπίτι μέσα στὸ στρῶμα. Καὶ σάν ἥρτα στὸν ἑαυτό μου καὶ κατάλαβα, πῶς εἶναι ἀκόμα πουρνό, πῶς δὲ σηκώθηκε στὸ σπίτι οὕτε ἡ καλή μας Μαρίκου — ἥ δούλα μας, ποὺ μέπλενε κι ἀνατρίχιαζα γιὰ τὰ σκληρά τῆς χέρια, γιομᾶτα κάλους, φώναξα τὴ μητέρα μου μὲ κλαψερή φωνή...

—Τέν, παιδί μ', ἀγόρ' μου, μοῦ εἶπε μέσ' ἀπὸ τὸ στρῶμα τῆς ἡ καλή μου μητέρα.

—Πότε θὰ πάγω στὸ σχολειό; ρώτησα κλαμένα.

—Θὰ πᾶς, παιδί μ', θὰ πᾶς...

Καὶ δταν πιὰ ὄκουσσα τὴν καμπάνα νὰ χτυπᾶ τὸ χτύπημα τοῦ προσκλητήριου τοῦ σχολειοῦ, γιομδτος χαρὰ μὲ τῇ σάκκα στὸν δῷμο περασμένη, ξεκίνησα κρατώντας τῇ Μαρίκου, τῇ δούλᾳ μας, ἀπ' τὸ χέρι. "Ἐλαμπε τὸ πρόσωπό μου ἀπὸ χαρὰ καὶ τὰ πόδια μου πετοῦσαν, δὲν πατοῦσαν στὴ γῆ." Ετοι περήφανος μπῆκα στὴ μεγάλη αὐλὴ τῆς ἐκκλησιᾶς καὶ προχωρώντας μᾶλλα παιδιά μαζί, πέρασσα τὸ χαγιάτι τοῦ ὀρχοντικοῦ κι ἀνέβηκα τὰ σκαλιά τοῦ σχολειοῦ. Καὶ βρέθηκα στὴ μεγάλῃ σάλα, δπου τὰ παιδιά βρίζαν σὰ μελισσολόγι.

'Ο ἥλιος τώρα εἶχε μπεῖ ἀπὸ τὰ μεγάλα παράθυρα δλόλαμπρος. Οἱ αἰθουσες, δυὸ μεγάλες αἰθουσες ἀνοιχτὲς ἡ μιὰ μὲ τὴν ἄλλη, ἔλαμψαν καὶ τὰ τόσα κεφάλια τῶν παιδιῶν ρόδισαν βαμμένα ἀπὸ τὴ βροχή, ποὺ χύθηκε πάνω τους—βροχὴ ἀπὸ τὸ φῶς τοῦ χινονπωρινοῦ ἥλιου. Μέσα στὶς μεγάλες αὐτὲς αἰθουσες λογῆς λογιῶν παιδιά. Παιδιά ἀταχτα, τσαχπίνικα, μάγγες, παιδιά ἡσυχα, φρόνιμα, μὰ πάντα παιδιά. Οὕτε τὸ πιὸ ἄγριο κοπάδι ἀγριμῶν, θὰ ἔκανε τόσες ἀταξίες, δσες σοφίζονταν τὰ τετρασκόσια αὐτὰ παιδιά, ποὺ τὰ δίδαχνε, τὰ διάβαζε ἀνάγνωστα καὶ λόγαριασμὸ δ μακαρίτης δ Ἀναγνώστης δ δάσκαλος, ποὺ ἀντὶ γιὰ ἀγελάρης μουσχαριῶν καὶ ζώων μουγγῶν, εἴταν δάσκαλος τόσων λάλων παιδιῶν, ποὺ μπροστά του μποροῦσαν ἀπὸ φόβο νὰ . βραχοῦν.

Νυσταγμένος κι ἀγυροδύπνητος μπῆκε τέλος πάντων δ δάσκαλος στὴν «παράδοση» δπως λέγαμε τότες τὶς τάξεις κι ἀνεβαίνοντας μὲ τὰ γυαλιά στὰ μάτια στὴν καθέδρα του, ἔβαλε καὶ τὸν φύλακα τῆς θύρας νὰ βαστᾶ τὸ ξύλο, ποὺ στὴν κορφή του ύψωνότανε τὸ *rai τὸ καὶ τὸ ὅχι*.

Τελταν ούτο τὸ *rai καὶ τὸ ὅχι*; "Οποιος ἥθελε ἀπὸ τὰ παιδιά νὰ βγῆ ἔξω ἀπ' ἀνάγκη, φώναζε ύψωνοντας τὸ δείχτη τοῦ χεριοῦ του : —Δάσκαλε, κατουρήθκα.

"Αν ἥθελε ὁ δάσκαλος νὰ τὸν ἀφήσει, πρόσταζε νὰ γυρίσει τὸ ξύλο αὐτὸ ἀπὸ τὸ μέρος πούγραφε *rai*, ἀλλιώτικα γύριζε τὸ *ὅχι*.

* *

Κι ἄρχισε ἡ ἀνάγνωση. "Ολα τὰ παιδιά κρατώντας τῇ φυλλάδα διάβαζαν ἀπὸ μιὰ λέξη. Ἀπὸ στόμα σὲ στόμα ἡ λέξη ἄλλασζε μεγαλόφωνη. Μείς τὰ μικρὰ χάftαμε μῆγες, μιλούσαμε, φλυαρούσαμε, πειραζόμαστε. "Οταν κάποτε εἶδα τὸ δάσκαλο νὰ θυμώνει, νὰ χτυπᾶ τὸ γρόθο του στὴν καθέδρα καὶ σὲ λιγάκι μὴ τῇ βέργα τῇ τσουχτερῇ στὸ χέρι νὰ δέρνει ἀλύπητα ἔνα ἀπὸ τὰ παιδιά, ποὺ ἀταχτοῦσαν, χτυπώντας στὰ πισινὰ τοῦ παιδιοῦ, φορτωμένου στὴ ράχη τοῦ πρωτόσχολου, τρόμαξα, κι' ἄρχισα νὰ κλαίω.

—”Ωχ; μάννα μ', ὥχ, νινέ μ', φώναζε στὴν κάθε βιτσιά, ποὺ κολούμσε στὰ κρέατά του. Σπάραζε, κουνούμσε τὰ πόδια, μά καὶ πιασμένος, σὰν ἀπὸ ντανάλια, ὑπόφερνε τὸ μαρτύριο τοῦ ξύλου.

‘Ως τὸ μεσημέρι, ποὺ θὰ σχολονούσαμε — ποὺ δὲν πρόφτασσα νὰ σχολάσω εἰρηνικά — ἄλλος ἔφαγε φάλαγγα στὰ πόδια, ἄλλος ἔφαγε βιτσιές στὰ χέρια, ἄλλος δέχτηκε δλῶν τῶν παιδιῶν τὰ φτυσήματα στὰ μοιτρα, κι ἄλλους τοῦ κρέμασσαν στὸ στῆθος μιὰ νεκροκεφαλὴ γαδάρου καὶ τὸν ἔστησαν στὴν ξώπορτα.

‘Η μέρα κείνη μοῦ φάνηκε κόλαση. ‘Η παιδικά μου ψυχὴ στενοχωρέθηκε τόσο, ποὺ βγαίνοντας ἀπὸ τὴ θέση μου πήγα στὴν καθέδρα κοντά τοῦ δάσκαλου καὶ πλησίασσα λέγοντας:

—Δάσκαλε κατουρήθκα.

Καμμιὰ ἀπόκριση δὲν ἄκουσα. ‘Ο δάσκαλος σκυμμένος στὴν ἔδρα του κάτι ἔκανε, ποὺ ἐγὼ δὲν μπορούσα νὰ νιώσω.

—Δάσκαλε, κατουρή... καὶ σήκωσα, δπως τάλλα παιδιά τὸ χέρι μου κι ἔσφιξα τὰ μοιριά μου δυνατά.

Τώρα τὸ κεφάλι τοῦ δασκάλου σηκώθηκε λίγο, μὲ κύτταξε ὅξω απὸ τὰ γυαλιά, μά σὰ ναρκωμένο πάλι κατέβηκε πρὸς τὸ τραπέζι. ‘Ημουν τόσο μικρός, ποὺ δὲν ἔφτανα νὰ δῶ τὸ διάβολο ἔκανε δὲν δάσκαλος τόσων παιδιῶν, ποὺ ἀκούραστα διάβαζαν ἀπὸ τὴ φυλλάδα.

Τότε κοίταξα πρὸς τὴ θύρα. ‘Ο πρωτόσχολος στεκόταν κεῖ. σωστὸς τσομπανόσκυλος, βαστώντας τὸ ἔργαλεῖο ποὺ ἔλεγε τὸ ναι καὶ δχι. Μέτρησα τὴ δύναμή μου καὶ σὰ σαγίττα ρίχτηκα ἀνάμεσα θύρας καὶ πρωτόσχολου. Βρέθηκα ἔξω κι ἄρχισα νὰ τρέχω.

Δὲν προχώρησα πολὺ κενιώσα πίσω μου κάποιος νὰ μὲ κυνηγᾶ. Γύρισα νὰ δῶ. ‘Αληθινὰ δ πρωτόσχολος ἔτρεχε πίσω μου νὰ μὲ ξαναφέρει στὸ σχολειό. Βγαίνοντας τὴν δξάθυρα τῆς ἐκκλησιᾶς πήρα τὸν κατήφορο καὶ φτάνοντας στὸ σπίτι τῆς κόνα·Παρουσίας, τῆς ξαδέρφης τοῦ πατέρα μου, πρόφτασσα νὰ γονατίσω, δταν πάνω μου στάθηκε δ πρωτόσχολος καὶ μάρπαξε ἀπὸ τὸ χέρι.

—Γρήγωρα στὸ σχολειό παλιόπαιδο, εἶπε, κι ἄρχισε νὰ μὲ τραβᾶ. Μιὰ τσιριά μεγάλη, ποὺ ἔβγαλα φοβισμένος, τὸν σταμάτησε.

—Δὲν πάγω στὸ σχολειό, ἔλεγα, δὲν πάγω, δὲ θέλω... . . . καὶ σύρθηκα στὴ γῆ.

“Ενα παραθύρι ἄνοιξε τότε. ‘Η κόνα Παρουσία, ή ἐξαδέρφη τοῦ παποῦ μου, πρόβαλε.

—Τις ζορέχ’ς, μπρὲ παιδί μ’, πὲ τὸ μωρὸ καὶ τὸ δέρνεις; Λήγωρα νάφηκ’ς τὸ παιδί, τόνε πρόσταξε κι ἀνοίγοντας τὴ θύρα μὲ γλίτωσε ἀπὸ τὰ χέρια του.

Σπάραξε ή ψυχὴ μου ἀπὸ φόβο, σὰν τοῦ πουλιοῦ ή ψυχὴ στὰ

ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΓΙΝΑ ΔΕΣΠΟΤΗΣ

Στοῦ πατέρα μου τὸ σπίτι—ποὺ εἴτανε παπαδόσπιτο—μεγαλώσαμε ἀνάμεσα σὲ ἑκκλησιαστικά βιβλία καὶ ἄμφια καὶ ψαλμούδιές καὶ τραγούδια καὶ τροπάρια. “Οπως τοῦ γιατροῦ τὸ παιδὶ θὰ ὠνειρεύταν νὰ γίνει γιατρός, καὶ γὼ ἀπὸ πολὺ μικρός ὠνειρεύτηκα νὰ γίνω δεσπότης. Καὶ γιατὶ ὅχι;” Ήξαιρα νὰ ψέλνω, φωνὴ εἶχα, δλα τὰ ἑκκλησιαστικὰ τὰ γνώριζα ἀνακατωτά κι’ ἀπόξω. Άν μποροῦσα νὰ πάγω καὶ στὴ Θεολογικὴ σχολὴ—τότε σπουδάζαν στὴ Χάλκη γιὰ δεσποτάδες — θάβγαινα ἐτοιμασμένος νὰ γίνω δεσπότης, νὰ πραγματοποιήσω τ’ ὄνειρο. Τόσοι ἄλλοι χωρὶς τὰ δικά μου προσόντα ἀπ’ ἀνατροφὴ καὶ φυσικὴ κλίση, πέτυχαν νὰ φορέσουν τὴ μήτρα καὶ νὰ κρατήσουνε τὴν «ποιμαντορικὴ ράβδο» καὶ νὰ ντυθοῦνε τὸ μανδύα μπαίνοντας στὸ ναρθηκα καὶ ν’ ἀκούσουνε τὸ «εἰς πολλὰ ἔτη δέσποτα» καὶ νὰ δοκιμάσουνε τὰ ρίγη τοῦ χειροφιλήματος καὶ τὰ μεγαλεῖα τὰ δεσποτικά.

Ἐγὼ δώδεκα χρονῶ παῖδι μποροῦσα ν’ ἀνέβω στὸ στασίδι καὶ νὰ βγάλω πέρα τὴ λειτουργία. “Ηξαιρα νὰ ψέλνω καὶ χερούβικὸ καὶ κοινωνικό, καὶ δλα τὰ ἐωθινὰ καὶ τὰ δοξαστικὰ τὰξιαρα ἀπόξω. Μποροῦσα μὲ τὸ θάρρος τοῦ πεπειραμένου φάλιη νὰ πῶ τὸν πολυχρονισμὸ» τοῦ δεσπότη, καθώς κάποτε τοῦ τὸν ἔψαλα τοῦ ἐπίσκοπού μας σὲ ἔνα του ταξίδι στὸ χωριό, ποὺ ἔκανα δάσκαλός, δταν τέλειωσα τὸ σχολειό τῆς πατρίδας μου.

Γι’ ἀπὸ καὶ μαζεύοντας τὰ παιδιά τῆς γειτονιᾶς ἔστηνα στὸ σπίτι μας σωστὴ λειτουργία. “Ἐψελνα μὴ τὶς δρες καὶ δίδαχνα τὰ ώραῖα τροπάρια τῆς λειτουργίας καὶ ψέλνοντας τὸ «ἄγιος τοῦ βῆματος» ἔλεγα κάνοντας βαριά τὴ φωνή μου, «δεσποτικά». «Κύριε Κύριε, ἐπίβλεψον ἐξ οὐρανοῦ».

Σπὸ σπίτι τοῦ πατέρα μου, ποὺ δὲ μακαρίτης σαράντα χρόνια ἔκανε παπαδική, ἀπὸ μωρὸ παῖδι ἄκουσα ψαλσίματα. Διάβαζα πολὺ μικρός ἀκόμα τὸ ψαλτήρι, ἀνακάτευα τὸ ρολόγι, ἔψελνα ἀπὸ τὴν παρασκλητικὴ καὶ τὰ 12 μηνιστῖα καὶ ἡξαιρα ἀπόξω πολλὰ ἄξιον ἔστι, τὰ δώδεκα ἐωθινά, καὶ ἄλλα τόσα χερούβικὰ καὶ πολυέλεους καὶ καταβασίες, καὶ δοξαστικά.

Μὲ τὶς δρες διάβαζα τὸ πά, βού, γὰ καὶ ἀνακάτευα τοὺς

νύχια τοῦ γερακιοῦ. Συχάθηκα καὶ φοβήθηκα μονομιᾶς τὸ σχολειό καὶ τὸ δάσκαλο, ποὺ τόσο ἄγριος φάνηκε τὴ μέρα κείνη.

**

‘Η ξαδέρφη τοῦ πατέρα μου, ἡ κόνα Παρουσίσ, σὲ λίγω βαστώντας τὴ ρόκα τῆς κατηφόριζε μαζί μου καὶ μώδηγοῦσε στὴ μητέρα μου φευγάτον ἀπὸ τὸ σχολειό τόσο γρήγωρα.

—Πάρ’ τὸν ἔγγονό σ’, Παπαμόσκο, εἶπε τοῦ παποῦ μου, ποὺ ξαπλωμένος διάβοζε τὰ ιερὰ βιβλία του τὴν ὥρα κείνη.

‘Εγὼ ἔτρεμα, ἔκλαιγα, σπάραζα μάναφυλλητά.

“Ολοι στὸ σπίτι μὲ τρογύρισαν τώρα νὰ μάθουν πῶς τόσκασσα ἀπὸ τὸ σχολειό καὶ γιατὶ τόσο γρήγωρα ἔχασσα τὴ χαρά μου καὶ τὸν ἐνθουσιασμὸ γιὰ τὰ γράμματα. Τὰ παιδιά τὸ μεσημέρι μοῦ ἔφεραν στὸ σπίτι καὶ τὴ φτωχὴ κι ὁρφανὴ σάκκα μου, ποὺ τόσο πρόδρασ τὴν ἀφῆκα φεύγοντας ἀπὸ τὸ σχολειό.

“Ἐπερπε νὰ μείνω στὸ σπίτι ἄλλο ἔνα χρόνο, γιὰ νὰ θαρρέψει ὁ παππούς μου ὁ Παπαμόσκος, νὰ μὲ ξαναπάγει στὸ δάσκαλο. Στὸ μεταξὺ ὁ Ἰδιος μὲ μάθαινε ἑκκλησιαστικὰ τροπάρια καὶ μὲ ίστοροῦσε παραμύθια:

Θὰ σὲ πῶ να παραμύθι
τὸ κουκὶ καὶ τὸ ρεβύθι,
στάρ’ καὶ κριθάρι,
καὶ κουκὶ μαργαριτάρ’.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ῆχους καὶ τις φθορές καὶ ἀνέβαινα σ' ἔνα σκαμνὶ νὰ λέω λόγους,
κάνοντας δπως δ "Ανθίμος δ δεσπότης μας, ποὺ μόλις 27 χρονῶν
ἔγινε «ἐπίσκοπος Ριδοστόλου».

**

Εἶχα πιὰ τελειώσει τὴν ύστερη—τὴν ὅγδοη—τάξη τοῦ μεγάλου
σχολείου τῆς πατρίδας μου. "Αλλή τάξη δὲν εἴχαμε, γιὰς νὰ συνε-
χίσω τὰ γράμματα. 'Αλλοῦ νὰ πάγω ἢ στὴν Ἀντριανούπολη ἢ τὴ
Φιλιππούπολη, ἢ στὴν Πόλη, δὲν εἶχε δ πατέρας μου δ φτωχός δυ-
νάμεις. "Ετσι πήγα δάσκαλος στὸ γειτονικό μας χωριό. Δάσκαλος
δέκα τριῶν χρονῶν παιδί! "Έκει πιὰ νοσταλγός τοῦ δνείρου: νὰ γίνω
δεσπότης, ζητοῦμσα μὲ τὸ μικρό μου μυαλό νὰ βρῶ τὸν τρόπο, ποὺ θὰ
μποροῦσα νὰ καταχτήσω τ' ὄνειρο αὐτό.

Στὰ παιδικά μου χρόνια στὸ σπίτι μας, ποὺ εἴχαμε ὥρσία βιβλι-
οθήκη μὲ χρυσόδετα μουσικά ἐκκλησιαστικά βιβλία: τὸ «Ἀναστα-
σιματάριον», τὸ «Ἐιρμολόγιον», τὸ «Διδαστάριον» καὶ
τόσα ἄλλα τῶν ἔργων μουσικοδιδασκάλων ἔργα, ἀγαποῦσα νὰ
σκαλίζω τὰ βιβλία καὶ νὰ «ἐν τρυφῶ», δπως θὰ ἔλεγε δ θεῖος μου
δ διαβασμένος, εἴτε στὴ μουσική, ποὺ τὴ διάβαζα ἀπὸ δέκα χρονῶ,
ἢ στοὺς λόγους τῶν πατριαρχάδων, ἢ στὸ Μηνιάτη, ἢ στὴν ίστορία
τῆς Φιλοσοφίας.

Κάποτε θυμοῦμαι σκάλιζα καὶ τὸ λεξικὸ τοῦ Βυζαντίου, ποὺ τὸ
εἴχαμε δεμένο καὶ χρυσοστολισμένο. Μ' εὐχαριστοῦσε ν' ἀνακατεύω
τις σελίδες καὶ νὰ χάνουμαι στὶς λέξεις μέσα—τὶς χιλιάδες λέξεις.
Μιὸς λέξη, ποὺ ξεχωριστά μὲ τράβηξε καὶ μὲ μάγεψε καὶ γιὰ τὸ σχῆμα
τῶν γραμμάτων, ποὺ τὴ σχῆματιζαν καὶ γιὰ τὸν ἥχο της καὶ γιὰ τὴν
ἔννοιά της καὶ γιὰ τὴ σύνθεσή της, εἴταν τό: συνδυάζω.

"Οταν διάβασα καὶ ξαναδιάβασα τὸ θά πεῖ τὸ ρῆμα αὐτό, δταν
ἔνιωσα πῶς μποροῦσα καὶ γῶ νὰ τὴ μεταχειριστῶ.

—«Νά, εἶπα ἔλυσα τὸ ζήτημα μου. Μ' ἔνα γράμμα ποὺ θὰ γράψω
τοῦ δεσπότη μας κι' ἔνα τοῦ πλούσιου καὶ ἀρχοντα τοῦ τόπου μας,
τοῦ κύρ Ντόντογλου, καὶ θὰ τοὺς παρακαλῶ νὰ συνδυάσουν τὶς
ἐνέργειές τους, θὰ μπορέσω νὰ πάγω στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ στὴ
Χάλκη νὰ σπουδάσω, νὰ γίνω κήρυκας, νὰ γίνω ἔνας καλόγερος
ώραιος καὶ ήγούμενος, γιὰς νὰ φτάσω καὶ στὴ δεσποτική!».

Κι ἔτσι ὠνειρεύτηκα τὸ εἶδους καλογεράκι θᾶμουνα: "Ἐνας μέ-
τριος στρογγυλοπρόσωπος καὶ ξανθόμαλλος ρασοφόρος μὲ τὰ μαλ-
λιὰ σγουρὰ νὰ ἀναπετάγουνται ἀπὸ τοὺς κρόταφους, μὲ γένι σγουρό,
μὲ μάτια καταγάλανα σάν τοῦ ξάστερου οὐρανοῦ τὴ θωριά, καὶ
καλλίφωνος τόσο, ποὺ νὰ μαγεύω, ψέλνοντας τὶς «καταβασίες»
ἀπὸ τὸ δεσποτικό μου θρόνο.

Κλειομσα τὰ μάτια μου καὶ μιὰ μιὰ κατέβαζα τὶς εἰκόνες αὐτὲς μὲ τὴ φαντασία μου καὶ σχημάτιζα μιὰ κορδέλα κινηματογράφου, πού μὲ μεθοδοσε. "Εβλεπα καὶ τὸν πατέρα μου παπά σαράντα χρονων νὰ σκύβει μπροστά μου καὶ νὰ φιλεῖ τὸ χέρι μου παίρνοντας «καιρό», κατὰ τὴν ιερατικὴ συνήθεια. "Εβλεπα καὶ τὸν Παπαοικονόμο, γέροντα δύδοντάρη ώς κεῖ πάνω ψηλό καὶ μεγαλόπρεπο νὰ σκύβει κι' αὐτὸς μπροστά μου καὶ νὰ μοῦ φιλεῖ τὸ χέρι. Τὶ μεγαλεῖο!

**

"Ετσι γεμάτος ἐλπίδες, γεμάτος δύνειρα, κάθησα κι ἔβαλα χάμω τὸ σχέδιο, ποὺ θὰ ἔγραφα τοῦ δεσπότη καὶ τοῦ ἀρχοντα τοῦ τόπου μας, ποὺ κάποτε σπούδαζε καὶ παιδιά σὲ ἀνώτερα σχολεῖα.

Θεοφιλέστατε, ἔγραφα—γιατ' ἥξαιρα ἀπὸ τὸν πατέρα μου τοὺς τίτλους τῶν δεσποτάδων — στὸ μισθὸ τῆς μεγάλης σελίδας τοῦ χαρτιοῦ, ποὺ ἀγόρασα. «"Ἐχων διακαῆ πόθον νὰ ἀφοσιωθῶ εἰς τὴν ὑπερσίαν τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ κλήρου καὶ νὰ φοιτήσω εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τῆς Χάλκης καὶ μὴ ἔχων τὰ μέσα πρὸς τοῦτο, τοῦ πατρός μου ὅντος πτωχοῦ ἰερέως τῶν Τεσσαράκοντα—Μαρτύρων, μὲ πολλὰς οἰκογενειακάς υποχρέωσεις, τολμᾶ νὰ παρακαλέσω τὴν ὑμετέραν Θεφιλίαν, δπως συνδυάζοιςα αὐτῇ τὰς ἐνεργείας της μὲ τὴν διάθεσιν τοῦ κ. Ντόντογλου, πρὸς τὸν δόπονον ἔγραψα αἴτησιν, μὲ ἀποστείλῃ εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν.»

Καλὰ κατάφερα νὰ κολλήσω τὸ συνδυάζοντας σειράς της σανα καὶ τὸ γράμμα μου στὸ Ντόντογλου καλλιγραφημένο ἀπαράλλαχτα, παρακαλώντας τον διάδοχον σειράς της ἐνέργειες του μὲ τὸν δεσπότη, ξεκίνησα γὰρ παραδώσω τὰ γράμματά μου.

**

Γιὰ νὰ πάγω ἀπὸ τοὺς 'Αγιστράντα μάρτυρες στὴ Μητρόπολη, ἔπρεπε νὰ κάτεβω τοῦ μαχαλά μας τὸ μεγάλο δρόμο, νὰ περάσω τὸ γεφύρι καὶ τὸν ξεροπόταμό μας, ποὺ εἶχε κατεβάσει κάμποσο νερὸ —χειμώνας εἴτανε τότε — κι' ἀπὸ κεῖ πάλι νὰ ξανανεβῶ, σοκάκια, στενόδρομους, νὰ περάσω ἀπὸ τὸ «Γαλάζιο Σχολειό», τὸ παρθεναγωγεῖο μας, νὰ βγῶ στὴ μικρὴ πλατεία καὶ προχωρῶντας νὰ μπῶ σὲ μιὰ πολὺ μεγάλη πλατεία τετράγωνη — τὸν ἀρχοντομαχαλᾶ τῆς πολιτείας, δπου στὸ βάθος μεσημβρινά, ύψωνότανε ἡ Μητρόπολη μὲ τὴν παλιὰ ἐκκλησίαν, καὶ κατὰ τὴ δύση εἴτανε τὸ μεγάλο σπίτι τοῦ Ντόντογλου τοῦ ἀρχοντά μας.

Προχώρησα μὲ καρδιοχτύπι στὴν πλατεία, προσπέρασα τὸ μεγάλο μας σχολειό τὴν «Κεντρικὴ Σχολή», ποὺ τὴν εἶχα τελειώσει καὶ μὲ λίγα βήματα μπῆκα στὸ μακρύ αὐλόγυρο τῆς ἐκκλησίας,

ποὺ στὸ βάθος του ὑψωνότανε τ' ὡραῖο χτίριο τοῦ δεσπότη.

Ἡ γλώσσα μου εἶχε κολλήσει στὸ λαρύγγι μου. Τὸ σάλιο μου ἀνέβαινε καὶ κολλοῦσε στὸν οὐρανίσκο μου, καὶ μιὰ ψιθύριζα τὰ λόγια ποὺ εἶχα ἐτοιμάσει νὰ πῶ τοῦ δεσπότη τὴν ὅρα, ποὺ θὰ τοῦδινα τὸ γράμμα μου, καὶ μιὰ κατάπινα.

**

Σᾶν ἔφτασα στὴ μαρμαρένια σκάλα, προχώρησα μὲ θάρρος καὶ μπῆκα στὴ μεγάλη «πατῶ σιά» τῆς Μητρόπολης. Απὸ δῶ τὰ γραφεῖα. Παπάδες ἔγραφαν. Σκυμμένος δὲ περίφημος Παπαχριστάκης, δὲ πιὸ ἐγγράμματος παπάς τοῦ τόπου μας ἔγραφε. "Ἐγραφε κι'δὲ γράμματέας. Δίχως κανεὶς νὰ μὲ προσέξει, ἀνέβηκα τὴ μεγάλη ξυλένια σκάλα καὶ βρέθηκα στὸ πάνω πάτωμα, δησπότης πέρπατοῦσε μὲ τὰ χέρια πίσω δεμένα καὶ μὲ τὸ κεχριμπαρένιο κομπόλογι του. "Ενας δεσπότης διμορφάνθρωπος.

—Τί θές ἐδῶ ἔσύ;

—Θεοφιλέστατε, μουρμούρισα, καὶ πῆγα γὰρ λιποθυμήσω. Μὰ πρόλαβα καὶ βγάζοντας τοῦ ἀπλωσα σκυμμένος, δησπότης συνηθίζαμε ἀπὸ τὴν ἐκκλησία, τὸ χέρι μὲ τὸ ἔνα ἀπὸ τὰ δυὸ γράμματα, ποὺ εἶχα σχεδιάσει καὶ καλλιγραφήσει. Τὸ χέρι του πήρε τὸ γράμμα μου καὶ δίχως νὰ τὸν ξαναδῶ στὸ πρόσωπο, διποιωδρόμησα καὶ ξανακατέβηκα γρήγορα τὴ σκάλα. Τίποτε δὲν μπόρεσα νὰ τοῦ πῶ ἀπὸ δ, τι ἐτοίμασα νὰ τὸν προσφωνήσω καὶ τὸσες μέρες κουράστηκα ν' ἀπαγγέλνω κλεισμένος, στὴ σάλα τοῦ σπιτιοῦ μας...

—Απὸ κεῖ γρήγορα, μπάς καὶ μὲ ξαναφωνάξουνε πίσω, ἔτρεξα τὴ μεγάλη αὐλὴ καὶ βγῆκα τὶς ἀνοιχτὲς πόρτες τῆς Μητρόπολης.

—Θεέ μου, εἶπα γλυτώσα ἀπὸ τὴ μεγάλη κρίση.

Πηγαίνοντας στὴν πλατεία ἔβλεπα τώρα τὸ μεγάλο σπίτι τοῦ ἄρχοντά μας, δησπότη πήγαινα ν' ἀφήσω καὶ τ' ἄλλο μου γράμμα. Πηγαίνοντας δλο καὶ πρόσμενα πίσω μου ν' ἀκούσω τὴ φωνὴ τοῦ «γκαβάση» νὰ μὲ καλεῖ.

—Σύ, φίτ, μικρέ, ἔλα δ δεσπότ'ς σὲ θέλ.

Μὲ τὴν ἀνεκπλήρωτη αὐτὴ ἔλπιδα ἔφτασα στὰ σκαλοπάτια τοῦ σπιτιοῦ τοῦ ἄρχοντά μας. Στάθηκα ἐκεῖ καὶ ζύγισα τὸ θάρρος μου.

Κάποτε στὸ σπίτι αὐτὸ δ πατέρας μου μὲ εἶχε στείλει νὰ πάγω «ὕψω μο» ἀπὸ τὴ λειτουργία καὶ θυμόδουνα καλά καὶ τὸ γενναῖο φιλοδώρημα, ποὺ πήρα : ἔνα «σ ο υ λ τ α μ α μ ο ύ τ η».

Τώρα πήγαινα νὰ δώσω μιὰν αἰτηση δικιά μου.

—Θάρρος εἶπα, καὶ προχώρησα ὡς τὴ θύρα, σὰ θύρα παλατιοῦ παραμυθένιου.

Καὶ φτάνοντας χτύπησα τὸ κουδούνι. "Ενα χτύπημα ἀκούστηκε

ἀπὸ μέσα καὶ σὲ λίγο ἔνας ἀπὸ τὸ παράθυρο τῆς σκάλας σηκώνοντας τὸ παραπέτασμα μὲ κοίταξε καὶ μονομιᾶς εἶδα ἔναν ἄνθρωπον' ἀνοίγει τὴν θύρα μὲ μούσι καὶ νὰ μὲ ρωτᾷ Εἴταν δικιός του, ποὺ τότε γύρισε ἀπὸ τὴν Εύρωπη.

—Τί θέλ’;

Τίποτε δὲν εἶπα, μόνο ἅπλωσα πάλι τὸ χέρι μου καὶ τοῦ παράδωκα τὸ γράμμα μου.

Δὲν πρόφτασα νὰ βρεθῶ στὸ τρίτο σκαλὶ κι' ἀκουσα πίσω μου.

—Μὰ τὴν γράμμα ἔναι αὐτό; Δῶ λέγ': Θεοφίλησταν.

Δὲ στάθηκα, οὕτε γύρισα νὰ δῶ Πίσω μου ἀκουσα μονάχα νὰ κλεῖ βαρειά ἡ πόρτα.

Στὸ δρόμο τώρα μελετοῦσα, πηγαίνοντας ἀπελπισμένος, τὸ πάθημά μου Εἶχα παραδώσει κατὰ λάθος τὰ γράμματά μου Παρηγορώντας δμως τὸν ἑαυτό μου, εἶπα: «"Ε, δπως νάναι αὐτοὶ θὰ μιλήσουνε γιὰ μένα καὶ εἶναι τὸ ἵδιο. Θά συνδυάσουνε τὶς ἐνέργειές τους καὶ θὰ μὲ στείλουνε στὴ Θεολογικὴ Σχολή». Πίστευα πώς οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ μόνο τὴ δική μου ἔγνωσα εἶχαν.

“Εγίνα πενήντα χρονῶ κι' δες τώρα προσμένω τὴν ἀπάντησή τους. Ο δύστυχος δὲν ἔγινα δεσπότης, τόσο ποὺ τὸ ώνειρεύτηκα, δὲ φόρεσα τὴ μήτρα, οὕτε τὴν πορφύρα, οὕτε κράτησα τὴν ποιμαντορική, οὕτε ἔψαλα τὶς καταβασίες ἀπὸ τὸ δεσποτικό, οὕτε μοῦ φίλησαν τὸ χέρι οἱ γέροντες παπάδες καὶ διπάτερας μου, οὕτε βλόγησα τὰ πλήθια ἀπὸ τὰ δημόθια. Ομως ἔγινα δάσκαλος ποὺ δὲ μετανιώνω καὶ ποὺ τὸ κατώρθωσα δίχως τούς συνδυασμούς τοῦ δεσπότη καὶ τοῦ ἀρχοντά μας.

ΠΑΠΟΥ ΚΑΙ ΓΩ ΘΕΛΩ ΡΟΛΟΓΙ

Ο παποῦς μου εἴτανε παπουτσῆς. Τὸν θυμᾶμαι νὰ κόβει τὰ πετσιά μὲ τὴ φαλτσέτα στὸ χέρι καὶ τὴν πετσένια μπροστέλλα στὸ στήθος τοῦ πάνω στὸ «τεζιάκι» του, φτιαγμένο ἀπὸ ἔνα μεγάλο κομμάτι κορμοῦ καὶ στηριγμένο σὲ τρία ποδάρια κοντά, κοντούτσικα, ὅπως τοῦ χασάπι τὸ ξύλο ποὺ κοπανίζει τὶς μπριζόλες καὶ κόβει καὶ λιανίζει τὸ κρέας.

Καθισμένος ἔκοβε, καὶ κόβοντας ἔσιαζε τὰ πετσιά πότε μὲ τὸ σίδερο, πότε μὲ τὴ φαλτσέτα. Κ' ἔκοβε δλημερίς, γιατὶ καλφάδες καὶ τσιράκια, γύρω σὲ πάγκους δούλευαν ἀκατάπαυτα, ἀκούραστα.

Οταν σηκωνότανε ἀπὸ τὸν πάγκο του, ἔβλεπες ἔνα κοντακιανὸ παπούλη, ἀσπρομάλλη μὲ τὴ βράκα καὶ τὸ κόκκινο ζωνάρι στὴ μέση —σαραντάπηχο, φκιασμένο μὲ τὰ χέρια τῆς σχωρεμένης γιαγιᾶς μου— καὶ μιὰ μακρυά ἀλυσίδα ἀσπρη ἀσημένια νὰ κρέμεται ἀπὸ τὸ λαιμό του. Εἴτανε ἡ ἀλυσίδα ποῦχε κρεμασμένο μ' αὐτῇ τὸ μεγάλο του ρολόγι, ποὺ σὰ μεγάλη σημερινὴ μπομπονιέρα μετάλλινη κοίτονταν βυθισμένο μέσα στὸν κόρφο του καὶ ζεσταινότανε. Τὸ ρολόγι του αὐτὸ τῷχε φέρει ἀπὸ τὴν Πόλη καὶ τὴν καδένα ἀπὸ τὸ 'Αἰδίνι τῆς 'Ανατολῆς, ὅπου δούλευαν τ' ἀσῆμι μαστόροι πεὺ ἐπαιζαν τὴν τέχνη στὰ δάχτυλα. Ἀσημένιο ρολόγι, ποὺ δούλευε δυνατά, σὰν σημερινὸ ξυπνητήρι, καὶ βαλμένο μέσα σὲ μιὰ ξυλένια θήκη σκαλιστὴ ἀπὸ φλαμούρι καὶ εὐλιγμένη τούτη πάλι μέσα σὲ πετσί! Θαρρεῖς κ' εἴτανε μιὰ μικρή πλόσκα, ποὺ κερνούθαν τοὺς μαστόρους στὸν τρύγο, ἀπὸ στόμα, σὲ στόμα. Συχνὰ τὸν ἔβλεπες νὰ βγάζει μέσ' ἀπὸ τὸν κόρφο του τὸ ρολόγι—ὅπως καὶ τὴν κεσιά του, ποὺ τὴν εἶχε κρεμασμένη μ' ἔνα μεταξωτὸ δαχτάνι στὴν ἄλλη μεριά τοῦ κόρφου του— καὶ νὰ κοιτάζει τὴν ὥρα του ἀλά Τούρκα: Τὸ μεσημέρι εἴταν ἡ ὥρα ἔξ, τὸ βράδυ ποὺ ζύγωιε δ' ἥλιος πίσω ἀπὸ τὸ βουνό, ὥρα δώδεκα.

Βλέποντας τὸν παποῦ μου νὰ κοιτᾷ τὸ ρολόγι του, βλέποντας τοὺς μεγάλους νὰ φοροῦν μὲ χρυσές καδένες τὰ χρυσᾶ ἢ τ' ἀργυρᾶ ἢ τὰ μπακιρένια τους ρολόγια, δοκίμαζα μιὰ μεγάλη λαχτάρα ν' ἀποχτήσω καὶ γώ ἔνα ρολόγι. Συχνά, ὅταν τὰ ροῦχα τῶν ἀδελφῶν μου ἦταν κρεμασμένα, πήγανα κ' ἔψοχνα τὰ γελέκια τους καὶ πολλὴν ὥρα χάιδευα, καμάρωνα, ἀφιγκραζόμουνα τὰ ρολόγια τους. Ἀπὸ

τὴ λαχτάρα μου εἶχα μάθει, παιδαρέλι ἀκόμα, νὰ μετρῷ τίς ὁρες, καὶ νὰ γνωρίζω σωστά τὰ λεπτά καὶ δευτερόλεπτα. «Οταν κατέβαινα στὸ «τσαροῦ» μὲ τ' ἄλλα παιδιά ἢ μὲ τὸν πατέρα μου ἢ πήγαινα ἀντάμα μὲ τὸν παποῦ μου, στεκόμουνα στὰ ρολογάδικα. Ἀπὸ τίς βιτρίνες ἔβλεπα ρολόγια λογῆς λογιῶν. Ἀσημένια, χρυσᾶ, μπρούντζινα. Ἔβλεπα ἀλυσίδες μαλαματένιες, ἀσημένιες, ψιλές, χοντρές, ψιλούτσικες. Κι' ἄναβε δὲ καημός μου, πότε κ' ἐγώ θ' ἀποχτοῦσα, σὰ μεγάλωνα, ρολόγι μὲ καδένα, ρολόγι χρυσό, ρολόγι «καπακλίδικο». Καὶ μὲ τὸ μάτι ἔτρωγα τὴ βιτρίνα. Δέν ἥθελα νὰ φύγω, δπως οἱ γυναῖκες, δταν βλέπουν τὰ λούσα κρεμασμένα πίσω ἀπὸ τὰ μεγάλα τζάμια, ἢ τὰ παιδιά τίς κοῦκλες.

Καὶ καρφωμένος ἐκεὶ σχημάτιζα, σάν τὴν ἀράχνη, τὸνειρό μου. Γινόμουνα μονομάχος μεγάλος γιατρός—οἱ γιατροὶ εἴταν πλούσιοι—μὲ χρυσό ρολόγι καὶ καδένα μαλαματένια ἀπὸ τὴ μιὰ τσέπη τοῦ γε λεκιοῦ πέρα στὴν ἄλλη. Γινόμουνα σαράφης—ὅπως δὲ παποῦς δὲ Ματζαράκης—πλούσιος μὲ δυὸ ρολόγια στὶς δυὸ τσέπες ἀλαφράγκα τόνα κι' ἀλατούρκα τ' ἄλλο. Γινόμουνα δεσπότης—οἱ δεσποτάδες εἶχαν πολλὰ χρυσαφικά πάντα—μὲ τὴ χρυσή καδένα ἀπὸ τὸ λαιμό κρεμασμένη καὶ δεμένη πίσω θελιά. — τί εύτυχία! — καὶ τὸ ρολόγι χρυσό καὶ ιστορημένο—δῶρο σπάνιο ἢ ἀντίκα—μὲ χίλια λουλούδια στὰ καπάκια του καὶ μονογράμματα σκαλιστά, καὶ μὲ τὸ κλειδί κρεμασμένο ἀπὸ τὸ χαλκᾶ του, τὸ κλειδί, ποὺ μ' αὐτό, κεῖνο τὸν καιρό, κούρντιζαν τὰ ρολόγια τους δὲ κόσμος. Γινόμουνα ἀκόμα καὶ νύφη ποὺ τῆς κρεμότανε τὸ ρολόγι—δῶρο τοῦ γαμπροῦ—μ' ἀλυσίδες τρίδιπλες καὶ τετράδιπλες ἀπὸ τὸ λαιμό—ἔνα ρολόγι σάν κουκί, σὰ δραχμή μὲ σμαράγδια καὶ ρουμπίνια στολισμένο. Τί εύτυχία, τί εύτυχία!

Κι' ὅξαφνα ἔνα χέρι μ' ἔσερνε μέσος ἀπὸ τὸνειρό μου, καὶ τὸνειρό μου σχιζότανε σὲ χίλια κομμάτια, δπως καὶ τὸ παντὶ τῆς ἀράχνης, καὶ σκορπιζότανε, χωρὶς δὲ πόθος μου ἀληθινὰ νὰ γιατρευτῇ, νὰ ίκανοποιηθῇ.

**

Ἐτσι μεγάλωνα. Κι' δὲ παποῦς μου μεγάλωνε καὶ γερνοῦσε. Τὸν θυμᾶμαι ξεπεσμένον πιά. Δίχως μαγαζιά, δίχως καλφάδες, δίχως σερμαγιά, δίχως πλούτη. «Ερημο κι' όρφανό. Εἶχε πουλήσει — δπως ἔμαθα σὰ μεγάλωσα—τὸ σπίτι του. Τὰ παιδιά του ὅλα ξενητεύτηκαν στὰ μακρυνά καὶ τὰ λίγα του χρήματα—τὸν παρά του, δπως ἔλεγε—τάτρωγε σάν κουκιά, χαλώντας ἔναν τοὺς μαχμουντιέδες του, τὰ κωνσταντινάτα του καὶ τὰ λογῆς λογιῶν χρυσᾶ του νομίσματα. Τότε συχνὰ ἐρχότανε στὸ σπίτι μας, μὲ τὸ φέσι στὸ κεφάλι

καὶ γύρω τὸν «τσεβρὲ» τυλιγμένο, μὲ τὸ κομπολόγι στὸ χέρι καὶ τὸ μπαστουνάκι του ἐπό ἄγρια κρανιά. "Εσερνε τὰ ποδάρια του. Καὶ σερνάμενος ἐρχότανε στὴ μητέρα μου. 'Ἐρχότανε νὰ πή τὰ παράπονα τῆς ζωῆς του, τῆς χηριᾶς του, τῆς δουλιᾶς του, τῆς μοναξιᾶς του. 'Η καλή του θεγατέρα τούστρωνε τὸ μικρὸ τραπεζάκι μπροστά του μὲ μιὰ ψηφωτὴ πετσέτα, καὶ ἐτοιμάζοντας τὸν καφέ του, ἀρχίζε τὶς μακρυνὲς κι' ἀτέλειωτες κούβεντες μαζί του—πάντα δπῶς ἔβλεπα λυπητερές—καθισμένη πλάγι του.

'Ανέτρεχαν στὰ περασμένα : Τί ἔκανες, πῶς τόκανες ; "Ολα ἔφταιγαν τώρα. Τὸν ὀνείδιζε ἡ μητέρα μου κάποτε καὶ γιὰ τὰ τωρινά του φερσίματα, καὶ κεῖνος, ροφώντας τὸν καφέ του ἢ τὸ τσιγάρο του μὲ τὸ μικρὸ τσιμποῦκι, μὲ χέρι κι' ἀχεῖλι τρεμάμενο, δάκρυζε γιὰ τὶς ἀτυχίες του καὶ σιωποῦσε. Μόνο φυσοῦσε τοὺς καπνοὺς ἀπὸ τὸ στόμα του σηκώνοντας τὸ κεφάλι, σὰν νὰ ξεκουραζότανε ἀπ' ὅλα του τὰ γεροντικὰ βάσανα, δύνατυχος, ποὺ μὲ τόσους γυους ἀνάξιους, κατάντησε νὰ ζῇ κατάμονος, ξεσπίτωτος, μ' ἐντα δωμάτιο μέσα στὸ πουλημένο του σπίτι, ἔρημος κι' ἀπολησμονημένος.

"Ετσι τὸν ἀντίκρυζα συχνά, στὸ σπίτι μας : Καθισμένο στὰ παχυὰ στρωσίδια σταυροποδιά, νὰ ρουφᾶ τὸ τοιμποῦκι του καὶ νὰ πίνει τὸν καφὲ τρεμουλισμένα καὶ νὰ λετορῇ στὴ μητέρα μου τὰ γεροντικά του πάθη. 'Απὸ τὸ λαιμό του—ἄν δλα τάχασε—τοῦμεινε νὰ κρέμεται ἡ μεγάλη ἀλυσσίδα κι' ἀπ' αὐτὴν δεμένο καθότανε μέσα στὸ ζουνάρι του, στὸν κόρφο του, τὸ ρολόγι του, ποὺ τοβγαζε πολλὲς φορὲς νὰ δῃ τὴν ὥρα. "Ένα ρολόγι μὲ διπλὰ καπάκια καὶ μὲ τὸ κλειδὶ κρεμασμένο ἀπὸ τὸ κορδόνι του 'Η πρώτη θήκη του μιὰ θήκη ἀπὸ ξύλο τσιμισιριοῦ, εἴτεν τυλιγμένη μ' ἐνα πετσί γιὰ προφύλαξη. Μέσα σ' αὐτὴν κλεισμένο τὸ μεγάλο ρολόγι του μὲ τὰ διπλὰ ἀσημένια καπάκια, ποὺ γιὰ νὰ δῃ τὴν ὥρα, τὸν ἔβλεπα νὰ πατᾶ ἐνα ἐλαστήριο καὶ νὰ ἀνοίγουν σὰ μεγαλόπορτα καμμιδᾶς φυλακῆς βαρειά. 'Ο χτύπος του ἀκουγότανε σὰ χτύπος ἀπὸ ξυπνητήρι. Στὶς ἔξ τὸ κούρντιζε μὲ τὸ κλειδὶ—μεσημέρι ἀλά Τούρκα—καὶ πάλι στὶς ἔξ τὴν ἄλλη μέρα.

"Ετσι βλέποντάς τον λαχταροῦσα καὶ ἐγὼ νᾶχω ἐνα ρολόγι μὲ κλειδὶ. Καὶ μὴ ξαίροντας,—παιδὶ ἐγὼ—τὰ πάθια του, μὴ νιώθοντας τοὺς πόνους του τοὺς ἀγιάτρευτους, τὶς πίκρες του τὶς ἀτέλειωτες, τὸν τρωγόμουνα:

—Παποῦ, πάρε μ' ἐνα ρολόγι' καὶ μένα, πάρε μ'!

Καὶ τῷλεγα μὲ λαχτάρα. Μά κεῖνος ἄκουγε μὲ τὴ συνήθεια ν' ἀκούει τοὺς πόθους τῶν παιδιῶν ἀδιάφορα. Γιατὶ ποῦ νὰ κάνει τὰ δσα ἐπιθυμοῦν τὰ παιδιά!—Σὰ μεγαλώσεις ἀγόρ' μου, θὰ σὲ πάρω ἐνα με-

γασαάλο ρολόγ', ἔννοια σου, μοῦ ἔλεγε μέσ' ἀπὸ τάσπρα του μουστάκια.

Ο πόθος μου σπασμένος στήν ύπόσχεση πάνω, γυρνοῦσε πίσω στήν κοίτη του, συμμαζευότανε κ' ἔσβυνε πρόσκαιρα, ός που στ' ἄλλο του μουσαφιρλίκι τοῦ παποῦ μου, ποὺ θάρχότανε νὰ μᾶς δῆ νὰ ξαναζήσει πάλι μὲ τὶς παρηγοριές τῆς μητέρας μου καὶ τὰ «ἰκράμια» καὶ γὼ γονατιστός μπροστά του θὰ ξανάρχιζα νὰ λέω καὶ νὰ ξαναλέω, χαϊδεύοντας τὰ ροῦχα του, τὰ κουμπιά του, τὴν ἀλυσσίδα του:

— Πάρε μ' παποῦ, ἔνα ρολόγ' καὶ μένα πὲ τὸ κλειδί.

— Ἔνοια σου, παιδί μ' θὰ σὲ τὸ πάρω σά μεγαλώσεις.

— Μὰ πότε θὰ μεγαλώσω;

Κ' ἡ λαχτάρα μοῦ πλημμυροῦσε τὰ στήθεια μου καὶ μούρχοντανε στὰ μάτια δάκρυα, γιατὶ δὲν εἴτανε βολετό νὰ μού πάρει τὸ ρολόγι, ποὺ ὀνειρευόμουνα.

* * *

Ο Παποῦς μου πέθανε, δταν ἐγὼ ἥμαυν στήν ξενητειά. Ξενητεύτηκα πολὺ μικρός, γιά νὰ σπουδάσω τὰ σπουδαῖα γράμματα. Δὲν τὸν ἄκουσσα ξανὰ νὰ ἴστορῇ τὰ πάθη του, οὕτε νὰ ροφᾷ τρεμουλιαστὰ τὸν καφέ του, οὕτε τὸ λουλά του, ποὺ ἔτρεμε στὰ χελιά του μέσα ἔξαιτίσας τοῦ χεριοῦ του. Τὸ χερί του τώρα καὶ λίγα χρόνια ἔτρεμε «ἀπὸ τὴν πολλὴ δουλιά» ὅπως ἔλεγε.

Ομως ἐγὼ ἀπόχησα τὸ ρολόγι, πρὶν ἀκόμα ξενητευτῶ. Δὲν ξόδεψε δὲ παποῦς μου, γιατὶ δὲν εἶχε δύστυχος καὶ λογάριαζε τὰ λίγα, ποὺ τοῦχαν μεγάλη. Δὲν μπόρεσε νὰ μού χαρίσει τὸ ρολόγι, ποὺ μοῦ ὑποσχέθηκε. Μοῦ τὸ χάρισε δὲ μεγάλος μου ἀδερφός. Αὐτὸς γιάτρεψε τὴ λαχτάρα μου. Δὲν εἴταν τέτοιο, ποὺ ἔβλεπε νὰ βγαίνει ἀπὸ τὸν κόρφο του μέσα στήν ξυλένια θήκη, οὕτε μὲ δυὸ καπάκια, οὕτε τόσο μεγάλο. Εἴτανε ἔνα μικρούτσικο ρολογάκι, ποὺ εἶχε καπάκι ἀπὸ τὴν μεριά μόνο, μὲ πουλιά ζωγραφιστὰ καὶ μαμούδια καὶ λουλούδια. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μονομάχη ἔβλεπες τὶς δρες. Εἶχε κρεμασμένο καὶ τὸ κλειδί του. Μοῦ τὸ χάρισε, γιατὶ αὐτὸς ἀγόρασε ἄλλο ἀσημένιο, δταν ἄνοιξε μαγαζὶ δικό του.

Μὲ τὸ ρολόγι τοῦτο ἔσβυσε ίκανοποιημένος δὲ μεγάλος μου πόθος. Γιατρεύθηκε ἡ λαχτάρα μου. Καὶ παντοῦ πηγαίνοντας, συχνά πυκνά, τῷγαζα νὰ μὲ δοῦν πώς ἔχω ρολόγι. Ἐδῶ εἴταν ἡ μικρή μου λόξα νὰ τὸ βγάζω συχνὰ πυκνά. "Ετσι ὅλοι μὲ πῆραν εἴδηση κι' ὅλοι συχνὰ μὲ ρωτοῦσαν:

— Τὶ λέγ' τὸ κρομμύδ' σου;

Τὸ κρομμύδι μου δημως δούλευε ταχτικά, δούλευε ἀκούραστα, δούλευε χωρὶς νᾶχει ἀνάγκη ἀπὸ μάστορα. Τῷχα κρεμάσει ἀπὸ τὴν

κουμπότρυπα τοῦ γελέκου μου μ' ἔνα μεταξωτὸ κορδόνι, ποὺ μοῦ χάρισε ἡ μητέρα μου. Τὸ κρομμύδι μου τοῦτο μὲ συντρόφεψε στὴ ζωὴ πολλὰ χρόνια. Τὸ ἔφερνα μαζί μου στὰ θρανία τοῦ γυμνασίου, στὸ Πανεπιστήμιο, στὸ στρατό, ὥσπου κάποτε σώπασε. Σταμάτησε γερασμένο καὶ χαρβαλωμένο, ὅχι ἀπὸ πέσιμο ἢ χτύπημα, μὰ ἀπὸ τὸ φάγωμα τῶν τροχῶν του. Οἱ τροχοὶ του—οἱ μηχανές, τὰ ἐργαλεῖα—φαγώθησαν ἀπὸ τὴ δούλεψη. Τότε πιά καὶ γὼ τ' ἀπόθεσα στὸ συρτάρι μου μὲ ὑπόληψη καὶ σεβασμὸ γιὰ τὴ δούλεψή του, σᾶν τὸ δουλευτὴ ἄνθρωπο ποὺ τὸν ἔφαγε ἢ δουλιά, καὶ τὸ κρατῶ ἀπὸ τότε κλεισμένο μέσα—σᾶν σὲ τάφο—σ' ἔνα κουτὶ κι' ἀκουμπισμένο σὲ λίγο μπαμπάκι, δπως τὸ γερασμένο κορμὶ τοῦ ἀνθρώπου στὰ μαλακὰ μαξιλάρια.

Ἐκεῖ σιωπηλό, σὰ μούμια, κοίτεται. Οὕτε οἱ μηχανές του—οἱ τροχοὶ του—κινοῦνται καὶ σαλεύουν, οὕτε ὁ ὠροδείχτης του ἄλλαξε ξανὰ θέση, δπως πολλῶν ρολογιῶν μέσα σὲ παλάτια, ποὺ οἱ βασιλιάδες ξόφλησαν—οὕτε ὁ λεφτοδείχτης σάλεψε γὰρ κάνει ἀκούραστος τοὺς κύκλους του.

Συχνὰ ἀνοίγοντας τὸ συρτάρι μου, ἀνοίγω καὶ τὸ μικρὸ κουτί, δπου τὸ φυλάώ. Τ' ἀνοίγω καὶ βλέποντάς το, σὰ μούμια, ποὺ θαρρεῖς καὶ θὰ ξανανοίξει τὸ στόμα της νὰ μιλήσει, περιμένω νὰ κινηθῇ κι' αὐτό, νὰ ξαναζήσει, νὰ μετρήσει τὶς ώρες, τὰ λεπτά, ὡς ποὺ ἀσάλεφτο κι' ἀποθαμένο, τὸ ξαναβάζω πιστὸ κουτί, μὲ τὸ καπάκι ἀπὸ πάνω, ίστορημένο μὲ τὰ πουλάκια καὶ τὰ λουλούδια: Τὰ πουλάκια πάντα μὲ τὰ φτερά ἀπλωμένα καὶ τὰ λουλούδια ἀνθισμένα.

Καὶ κάθε ἄνοιγμά του μοῦ φέρνει θύμησες παλιές, ξαναζοῦν στὴν ψυχή μου ὅλ' αὐτά, ποὺ σᾶς ίστόρησα καὶ τόσα ἄλλα ἀνείπωτα, καὶ πλημμυρεῖ μιὰ συγκίνηση τότε τὴν ψυχή μου, τόση ποὺ νὰ μοῦ θυμίζει τὸ χαμόδ ἄλλων πιὸ πολύτιμων. Τὸ χαμόδ τοῦ παποῦ μου, τῆς γιαγιᾶς μου, τ' ἀδερφοῦ μὲ τὰ εἴκοσι του χρόνια, ποὺ τὸν ἔφαγε ἡ ζενητειά καὶ τὸσων ἄλλων ποὺ σβύσαν στὸ πέρασμα τοῦ χρόνου καὶ δὲ μᾶς μένει τίποτ' ἄλλο ἀπ' αὐτούς, παρὰ ἡ φωτογραφία τους καὶ ἡ ἀνάμνησή τους, ποὺ θαμπώνει μέρα μὲ τὴ μέρα καὶ σκοτεινάζει.

Τὸ ρολόγι μου ξεψύχησε, μὰ δὲν ἔλυσε, κι' οὕτε θὰ λυώσει μοναχὸ του. "Οταν ξεδιαλύσω μὲ τὸν καιρὸ τὸ πράματά μου, ποὺ μ' αὐτὸ ἔζησα—ἔπειδὴ δὲν εἶμαι μεγάλος ἄνθρωπος νὰ μοῦ τὰ βάλουν σὲ καμιά βιτρίνα, γιὰ νὰ περνοῦν μπροστά της οἱ γενεές,—θὰ τὸ πετάξω τὸ ρολόγι μου μαζί μὲ τὴν πέννα μου στὴ θάλασσα ἢ στὸ πηγάδι τοῦ σπιτιοῦ μας, γιατὶ δὲν ἔχει τίποτε νὰ θυμίζει σ' ἄλλον, τίποτε νὰ πῆ. Κεῖ στὸ βάθος τοῦ νεροῦ, θὰ σκουριάσει βέβαια, καὶ θὰ κομματιαστῇ μὲ τοῦ καιροῦ τὸ πέρασμα, ποὺ δλα τὰ δαμάζει δῶ στὴ γῆ κάτω, σὰ λυθοῦν οἱ ἀρμοί του, δπως οἱ ἀνθρώπινοι ἀρμοί ποὺ λύνονται καὶ λυώνουν μέσα στὸ μνῆμα.

ΠΩΣ ΠΡΩΤΟΠΗΓΑ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

Ποτέ μου δὲ θὰ ξεχάσω πῶς πρωτοπήγα στὸ θέατρο. 'Ο πατέρας μου μᾶς εἶπε ἐμᾶς τοὺς μικρούς :

— 'Απόψε θὰ σᾶς πάω στὸ θέατρο.

Γιὰ τὸ θέατρο ἤξαιρα ἀπὸ πολὺν καιρὸν τώρα. 'Ο μεγάλος μου ἀδερφός πηγανοερχότανε τὰ βράδυα ἀπὸ τὸ θέατρο.

— Ποῦ πᾶς ; τὸν ρωτοῦσε δὲ πατέρας μου.

— Στὴ βρόβα, ἀπαντοῦσε. "Αναβε κρυφὰ τὸ τσιγάρο του καὶ πήγαινε. Μὲ τὸ νοῦ μου ἔψαχνα νὰ βρῶ τι εἰναι αὐτὴ ἡ πρόβα, τί εἰναι δὲ υποβολεύς, τί ἡ κωμῳδία, τί τὸ δρᾶμα,— λέξεις ποὺ τὶς ἀκουα — μὰ τίποτα φυσικὰ νὰ βρῶ ἀπόλα' αὐτὰ δὲ μποροῦσα." Ακουα τὶς λέξεις καὶ μοῦ εἴταν γνώριμες ἀληθινά, μὰ ἔμεναν λέξεις κούφιες μέσα στὸ μυαλό μου. Καὶ ἡ περιέργεια μέτρωγε καὶ μοῦ βασάνιζε νὰ μάθω.

"Ἐνα βράδυ εἶπα τοῦ μεγάλου μου ἀδελφοῦ :— Τί θὰ πεῖ πρόβα;

Μὲ κύτταξε περίεργα καὶ μὲ ρώτησε ἀπορώντας :— Τί θὰ πεῖ πρόβα ; "Ἐλα ἀπόψε μαζί μ' στὸ σκολειό, πρόσθεσε, καὶ θὰ διεῖς τί θὰ πεῖ καὶ τί ἔν πρόβα.

'Ο ἀδερφός μου εἶταν δάσκαλος, καὶ ἤξαιρε πῶς οἱ ἀφηρημένες λέξεις τίποτα δὲν ἀξίζουν καὶ πῶς βλέποντας θὰ μάθαινα καλλίτερα τὶ εἰναι ἡ πρόβα. "Ομως πάλι μὲ ρώτησε :— Πρὶν ἀγοράσεις τὰ παπούτσια σου, τὶ τακάν' δὲ Νικολάκης δὲ Καβάφης — δὲ παπούτσης ποὺ πουλοῦσε ἔτοιμα παπούτσια — τὰ παπούτσια σου ;

— Τὰ δοκιμάζ' στὸ ποδάρ' μου, ἀν χωροῦν ἡ δὲ χωροῦν, ἀν...

— 'Ωραῖα' αὐτὸ δὲ πεῖ πρόβα.

Μὰ γὼ τίποτα δὲν κατάλαβα. Τὶ νὰ προβάρουν στὸ θέατρο ἀραγε ; ρώτησα πάλι τὸν ἔαυτό μου.

Εἶταν Σαββατόβραδο. 'Ο πατέρας μου ἀντὶ νὰ μὲ βάλει νὰ διαβάσω τὸν «ἀπόδειπνο» καὶ τοὺς «ψαλμούς», μοῦδωκε τὴν ἄδεια νὰ πάγω μὲ τὸ μεγάλο μου ἀδερφό μαζί. Πηδοῦσα ἀπὸ τὴν χαρά μου, γιατὶ θᾶμπαινα ἀνάμεσα σὲ μεγάλους, νὰ μάθω τόσα πράγματα ! Θὰ πήγαινα νὰ μάθω τέλος πάντων τὶ εἰναι αὐτὴ ἡ πρόβα.

'Απὸ τὸ σπίτι μας εἴταν κάμποσο τὸ σκολειό. Μὲ τὸ φανάρι στὸ χέρι, προχωροῦσα ἀμίλητα, Πίσω μου ἐρχότανε δὲ ἀδελφός μου, τυλιγμένος μέσα στὸ μεγάλο του παλτό. Τουρτούριζα δὲ πό τὸ κρύο, μὰ

ἡ περιέργεια νὰ δῶ τί γίνεται μέσα στὸ σκολειό, πιὸ ἐγώ ἀκόμα δὲν ἀξιώθηκα νὰ φοιτήσω, αὐτὸ μοῦδινε κουράγιο. Κατηφορήσαμε προσεχτικά τὸ δρόμο, ποὺ ἔφερνε στὴν πλατεῖα κιάπο κεὶ πιὸ προσεχτικά κατεβήκαμε τὴν ἄλλη κατηφοριά, ποὺ ἔβγαζε στὸν ξεροπόταμό μας κιάντικρύσαμε τὶς μεγάλες τοῦ σκολειοῦ πόρες. Μπήκαμε μέσα στὴ μεγάλη αὐλῆ, γιομάτη δέντρα πανύψηλα, ποὺ σφύριζαν τὰ κλωνάρια τους λυπητερά μὲ τοῦ βοριά τὸ φύσημα, προσπεράσαμε τὸ πηγάδι τῆς αὐλῆς—ποὺ ὅν μποροῦσες νὰ δεῖς θὰ τῷλεπες νάχνιζει—καὶ ἀνεβήκαμε τὰ σκαλιά. Νά, ἡ πρώτη μεγάλη σάλα τοῦ σκολειοῦ. Σπρώξαμε μιὰ θύρα καὶ βρεθήκαμε σὲ μιᾶλλη σάλα γιομάτη θρανία, προχωρήσαμε μέσ' ἀπὸ τὸ διάδρομο καὶ σπρώχνοντας μπήκαμε στὴν τρίτη μεγάλη σάλα. Λάμπες μεγάλες φώτιζαν. 'Ομιλίες, γέλοια, χάχανα κιάστεῖα.

— Βρέ, τί θέλ' αὐτὸς ἔδω, ὅλοι ρώτησαν μὲ περιέργεια κυττώντας με νὰ τρυπώνω καὶ γῶ ἀνάμεσά τους.

— Τὸν ἔφερα νὰ μάθ' τί ἔν πρόβα, εἶπε ὁ ἀδερφός μου καὶ φανέρωσε τὴν περιέργειά μου.

— Μπράβο, μπράβο! καὶ μὲ χάιδεψαν μερικοί.



Μπροστά μου τώρα εἴταν μιὰ σκηνή, ὡς ἔνα μπόγι ψηλότερη ἀπὸ τὸ πάτωμα τῆς αῖθουσας. Κεῖ πάνω κάμποσοι νέοι μιλοῦσαν μεταξύ τους κιένας κρατώντας κάτι χαρτιά στὰ χέρια του τοὺς βοηθοῦσε, τοὺς διώρθωνε.

— Νά, μοῦ εἶπε ὁ ἀδερφός μου: Αὐτοὶ ἀναμεταξύ τους κουβεντιάζουν, δπως τὰ γράφει τὸ βιβλίο καὶ κεῖνος ποὺ τοὺς ἀκούει, τοὺς διορθώνει, ὅν κάγουν λάθη, καὶ τοὺς βοηθεῖ νὰ θυμηθοῦν αὐτὸ ποὺ χρειάζεται νὰ μιλήσουν δ ἔνας στὸν ἄλλο. Αὐτὸς εἶναι δ ὑποβολέας, μοῦ εἶπε.

"Ετοι εἶδα, ἄλλον νὰ ὑψώνει τὸ γρόθο του καὶ νὰ θυμώνει μιλώντας, ἄλλον εἶδα νὰ φοβερίζει καὶ νάπαντα: Ο ύτιδα νέ! — ἀπὸ τότε ξαίρω τὴ λέξη αὐτὴ—ἄλλος νὰ μπαίνει ἀνάμεσα, ἄλλος νὰ τρέμει ἀπὸ φόβο καὶ βλέποντας τὸ πάτωμα κάτω σὰ νὰ ψάχνει, ἔδειχνε μὲ τὸ δάχτυλο, λέγοντας:—Νά καὶ δῶ γαίματα, νά καὶ κεῖ γαίματα, παντοῦ γαίματα!

Μὰ βλέποντας αὐτά, ποὺ πρόφταξα νὰ δῶ, δὲν κατάλαβα πῶς ἀποχάθηκα σᾶλλους κόσμους κιάποκοιμήθηκα πάνω σένα θρανίο.

Πώς βρέθηκα στὸ σπίτι ἐγὼ τὸ ξαίρω. Τουρτουρίζοντας, νυσταγμὸ γεμάτος, παγωμένος, ἔφτασα καὶ χώθηκα στὸ στρῶμα μου,

πλάγι στὸ μεγαλύτερό μου ἀδερφὸ καὶ κοιμήθηκα σὰν πεθαμένος. Τἄλλο πρωὶ Κυριακὴ δὲν πῆγα στὴν ἐκκλησιὰ νά ψάλω, οὔτε νὰ πῶ τὸν ἀπόστολο. Κοιμόμουνα γιὰ νά κερδίσω τὸν ὕπνο ποὺ ἔχασσα.

Ἡρθε καὶ δὲ καιρός, ποὺ θὰ δίνονταν ἡ παράσταση. Τὸ σκολειό κεῖνο, ποὺ χωρισμένο σὲ τρίσ μεγάλα κομμάτια, μὲ πελώριες τάβλες δέχονταν χρόνον καιρὸ τριακόσια καὶ πάνω παιδιά νὰ μαθαίνουν γράμματα, εἴταν τώρα μιὰ ἀπέραντη σάλα, γιομάτῃ δεξιὰ κι' ἀριστερά καρέκλες, μένα διάδρομο στὸ μέσο. Λάμπες μεγάλες, ἀπὸ τὸ ταβάνι κρεμόντανε στολισμένες μὲ γιρλάντες, κι' ἔχυναν τὸ φῶς τους πλούσιο—τότε εἴταν πλούσιο. Ἀπὸ τὰ παράθυρα κρεμασμένες ἄλλες πράσινες γιρλάντες, στόλιζαν τὴν αἰθουσα, καὶ στὸ βάθος ἡ μεγάλη σκηνὴ τοῦ θεάτρου ὑψωνε τὸ παράστημά της, μένα κουβούκλιο μπροστὰ στὴ μέση, ποὺ ἔκρυβε ἀπὸ κάτω τὸν ὑποβολέα. Αὐτὸς εἴταν, ποὺ ὑποβοηθοῦσε νὰ μὴ λησμονοῦν οἱ ἡθοποιοὶ τὸ μέρος τους. Μιὰ μεγάλη αὐλαία ἀπὸ βελούδῳ κατέβαινε ἀπὸ πάνω ἵσσα με κάτω, κέφραζε ἀπὸ τὰ μάτια μας, τὶ γινότανε μέσα στὴ σκηνή, ποὺ ἀκόμα δὲν τῇ γνώρισα.

Οταν μᾶς ἔντυσε ἡ μητέρα μου νὰ πᾶμε στὸ θέατρο, θαρρεῖς κι' εἴταν στὸ σπίτι μας ἡμέρα ποσκαλιάς. Τὰ μεγάλα μου ἀδέρφια, εἶχαν ἀπὸ νωρὶς φύγει. Ἐμεῖς προσμέναμε τὴ δύση τοῦ ἥλιου μὲ καρδυοχτύπι. Τότε θὰ ντυνόμαστε. Κιόταν πιὰ δὲ πατέρας μου μᾶς πῆρε τρεῖς—ἀπὸ τὸ χέρι χειροπιασμένους—καὶ μᾶς ἔβγαλε ἀπὸ τὴ θύρα, δὲν πατούσαμε ἀλήθεια στὴ γῆ! Ο καιρὸς εἴταν μαλακός, κιούτε χιόνια, οὔτε ἄνεμος. Καὶ φτάσαμε στὸ μεγάλο σκολειό γιομάτοι χαρὰ γιὰ δὲ, τι θὰ βλέπαμε.

Οξω στὸ δρόμο, μεγάλα τοιχοκολλημένα προγράμματα, γραμμένα μὲ τὸ χέρι, στολισμένα μὲ λογῆς λογιών γράμματα ἔλεγαν:

«Ἐνεργετικὴ Θεατρικὴ Παράστασις»

Ὑπέρ τῶν Σχολείων Τεσσαρ. Μαρτύρων. Τρίπρακτον δράμα: 'Η Γεννοβέφα. Κωμῳδία: 'Η κόρη τοῦ Παντοπάλου. Κατὰ τὰ διαλείμματα θέλει παιανίζει ἡ δρχήστρα τοῦ μουσικοῦ Συλλόγου. «'Ο Αρίων» κ.λ.π.

Κυριακὴ 21 Ιαν. 1889.

Σταθήκαμε νὰ διαβάσουμε, δύως σταθήκαμε στὶς γωνίες τῶν δρόμων καὶ ἄλλες μέρες νὰ δοῦμε τὰ ἴδια προγράμματα. Ο κόσμος εἶχε πλημμυρίσει τὴ μεγάλη σάλα. Πήγαινε νὰ δῆ ἀπὸ τὴ σκηνὴ τὸν κουτσό τὸ Δημητρό, ποὺ ἤξαιρε νὰ ἡθογραφῇ τὸ κάθε τι καὶ νὰ αὐτοσχεδιάζει πάνω στὴ σκηνή. Πήγαινε νὰ τὸν δῆ νὰ σατιρίζει τὰ πάντα καὶ νὰ γελάσει μὲ τὴν καρδιά του. Πήγαινε νὰ δῆ τὸν Εύσταθόπουλο

τὸν πραματευτὴ καὶ ψάλτη, ποὺ ἥξαιρε νὰ ὑποδύεται τὰ τραγικὰ πρόσωπα καὶ πετύχαινε στὴ Γαλάτεια, νὰ ζωντανεύει μὲ πάθος τὸ Ρένο.” Ετρεχε νάπολαύσει τὸ Καβάφη, τὸν παπουτσὴ τῆς ἀγορᾶς, ποὺ ἀνάσταινε νεκροὺς μὲ τὶς φωνές του, ψάχνοντας στὴ σκηνὴ νὰ βρῇ «τὰ ἵχνη τοῦ ἐγκλήματος» λέγοντας τὰ λόγια τοῦτα : «Νὰ καὶ δῶ γαίματα, νὰ καὶ κεῖ γαίματα !»

Πήγαινε νὰ χαρῇ τὴν δεσποινίδα Εύρυκόμη, ποὺ εἴταν ἡ Γαλάτεια τοῦ δράματος, καὶ ποὺ ὁ κόσμος ἀληθινὰ τὴν βάφτισε Γαλάτεια κέμεινε μὲ τὸνομα τοῦτο καὶ παντρεμένη καὶ μάννα καὶ γιαγιά.

Πήγαινε νάπολαύσει τὸ μεγάλο μου ἀδερφό, ποὺ στὴν κωμῳδία ἔπερνοντας καὶ τὸ δάσκαλό του — τὸν κουτσό τὸ Δημητρό, δταν ἔπαιζε τὴν κόρη τοῦ Παντοπώλου, αὐτόν, ποὺ δταν ἔβγατινε μονάχα στὴν σκηνὴ μεταμορφωμένος σὲ παντοπώλη ἔκανε τὸν κόσμο νὰ σπαρταρᾶ μὲ τὰ δμηρικά του γέλοια. Ἡ βράκα του ἡ νησιώτικη, τὸ σαραντάπηχο στὴ μέση ζουνάρι του, τὸ φέσι του. μὲ τὴν τρδιπλη φούντα του, οἱ παντούφλες του οἱ νησιώτικες, καὶ τὸ σὰν τὸ πάπλωμα παιδιοῦ μυξομάντηλό του κρεμασμένω ἀπὸ τὸ ζουνάρι του, πάνω του δλα καλοθεμένα, εἴταν ίκανά νὰ λυωσουν τὸν κόσμο στὰ γέλια. Βγαίνοντας στὴ σκηνὴ, πολλὴν ὥρα στεκότανε βουβός, γιὰ νὰ κοπάσει ὁ ἐνθουσιασμός τοῦ κόσμου καὶ τὰ χάχανα.

Πήγαινε νὰ θαμάζει τὸν Χατζῆπαπα, τὸ δάσκαλο, τὸν ψάλτη, ποὺ ὑποκρινότανε τοὺς τρομεροὺς καὶ φοβεροὺς ἀνθρώπους τοὺς ληστές, τοὺς δολοφόνους, τοὺς τραγικούς, ποὺ γιὰ Γάλος εἴταν μοναδικός. ”Ετρεχε νὰ δεῖ τὴν ὥραία κοπέλλα μὲ τὰ ξανθά πυκνά μαλλιά τὴν Πολυξένη, τὴ Γενοβέφα, ποὺ συγκινοῦσε καὶ μὲ τὴν τέχνη της καὶ τὴν ὁμορφιά της. Τὴν πρωταγωνίστρια !

Πήγαινε νὰ ἀπορρήσει μὲ τὰ θαύματα τοῦ Χατζῆπαρασκευά τοῦ σκηνοθέτη, ποὺ φοίζονταν μὲ τὸ εὐφάνταστο μυαλό του, δλα τὰ μέσα νὰ παρουσιάσει μιὰ σκηνὴ τέλεια. Τὶς τρικυμίες, τὰ χιόνια τὶς βροντὲς καὶ τὶς ἀστραπές, ποὺ νόμιζες πώς ἀληθινά, δπως δ Δίας δ ἀρχαῖος, τὶς εἶχε στὴν προσταγή του. Τρεῖς λαμαρίνες μεγάλες—δπως εἶδας σὰ μεγάλωσα μπαίνοντας καὶ γὼ στὰ παρασκήνια, — ἔκαναν τὴν τρομερή βροντή, καὶ τὰ τρομαχτικὰ μπουμπουνητά. Μιὰ μπακίρα μὲ τρύπες πολλὲς χύνοντας τὸ νερὸ πάνω σὲ μιὰ λαμαρίνα ἔδινε τὴν ίδεα τῆς βροχῆς—τῆς βροχῆς μὲ τὴν μπακήρα δπως ἔλεγαν. Μισὴ ὄκδη τσιγαρόχαρτο λιανοκομμένο καὶ βαλμένο μέσσα σὲ κουβά, κρεμασμένο ἀπὸ τὸ ταβάνι τῆς σκηνῆς καὶ μὲ τὸν πάτο τους πιασμένο μένα κορδόνι, ποὺ ἀνεβοκατέβαινε μὲ τὸ τράβηγμα τοῦ κορδονιοῦ, σοῦ χιόνιζε τὸ πιό μεγαλόπρεπο χιόνι. ”Ἐνα βεγγαλικό παράσταινε τὴ φεγγόβολη ἀστραπή, ποὺ τὴν ἀκολουθοῦσε καὶ ἡ βροντή.

Τὸ θέατρο δλόκληρο ριγοῦσε βλέποντας ὅλα τοῦτα, καὶ χειροκροτοῦσε ἀτελείωτα. Οἱ γυναῖκες κλαῖγαν τὴ Γενοβέφα μέσα στὸ δάσος σὲ τέτοια κακομοιριὰ ριχμένη ἀπὸ τὸ Γῶλο, καὶ θάμαζε τὸ δάσος—ἀληθινὸ δάσος, ἀπὸ κορμοὺς δέντρων, ἀπὸ ἀληθινὰ ἔλατα, φερμένα ἀπὸ τὰ βουνά. Εἴτανε ἱκανὸς ὁ σκηνοθέτης αὐτὸς νὰ παραστήσει στὴ θάλασσα νὰ λάμνει βάρκα, πυρκαϊὰ στὸ δάσος, μάχη μὲ ἀληθινές τουφεκίες. Ἡ ψυχὴ τοῦ θέατρου μέσα στὰ παρασκήνια.

Πήγαινε ὁ κόσμος νὰ δεῖ τὸν Ταυρίδη, τὸν μαναδικὸ ἥρωα τῆς ἀγάπης, ποὺ στοὺς ληστὲς τοῦ Σιλλερ ζωντάνευε μὲ πάθος ἀληθινὸ τὸν ἥρωα τοῦ δράματος. Τὸν Βαφείδη, ποὺ στὸ πέρασμα τοῦ χρόνου φάνηκε διπλὸς λεπτὸς κωμικός, παίζοντας φίνα στὸ θάνατο τοῦ Περικλέους τὸ μέρος του.

* *

‘Ο κόσμος τώρα ἀνυπόμονα πρόσμενε νάνοιξει ἡ σκηνή. Ἡ μουσικὴ τοῦ «Αρίωνος» ἔπαιζε ὡραῖα κομμάτια καὶ ἡ ἀπαντοχὴ τοῦ κόσμου κορυφώθηκε. Ἐμεῖς τὰ τρία ἀδέρφια πίσω πίσω καθισμένα ψηλά, παρακολουθούσαμε μὲ μεγάλη περιέργεια. Τί βραδυά, τί θάματα γιὰ μᾶς εἴταν διτὶ βλέπαμε!

Τέλος πάντων ἀκούστηκαν τὰ τρία βαρυὰ χτυπήματα, ποὺ μοῦ φάνηκαν σὸν νάρχότανε ἀπὸ ντουλέρικο σκεπάρνι, καὶ μονομιᾶς ἄρχεψε ἡ σκηνὴ νάνεβαίνει. Τὰ μάτια μας σάστησαν ἀπ’ τὸ ἀνέβασμά της. Ἔνα δάσος—θαρρεῖς κεῖται ἐνα κομμάτι ἀληθινοῦ δάσους—παρουσιάσθηκε ἡ σκηνὴ. Κεῖ μέσα εἰδαμε τὴ Γενοβέφα κακόντυτη καὶ θεόγυμνη μὲ τὸ παιδάκι τῆς τυλιγμένο σὲ μιὰ προβιά, νὰ πάσχει, νὰ κλαίει, νὰ δέεται, καὶ νὰ τυραγνιέται ἀπὸ τὸ σκληρὸ Γῶλο, τὴν ὥρα ποὺ διασηκώνεται διαδρόμοις τὸν ἔχθρο, ποὺ διάβηκε τὰ σύνορα τοῦ βασίλειο του. Δὲν ξεχνῶ ἀκόμα τὴ λυπητερὴ στιγμὴ τῆς τυράγνιας ποὺ ὑπέφερε ἡ ὥραία βασίλισσα μέσα στὸ δάσος, τὰ χιόνια ποὺ πέφτανε, τὶς βροντές κιάστραπές ποὺ δλοζώντανες τὶς ἔβλεπα μέσα στὴ σκηνὴ νὰ φεγγοβιοῦν καὶ νὰ βουτίζουν ὅπως οἱ ἀληθινές. Δὲν ξεχνῶ τὸ γυρισμό τοῦ βασίλια καὶ τὴν τιμωρία τοῦ Γῶλου νὰ πεθαίνει μέσα στὰ κάτεργα τυραγγισμένος κιαύτος καὶ τὸ λυτρωμό τῆς Γενοβέφας ἀπὸ τὰ νύχια του.

Ἐφτασαν τὰ μεσάνυχτα καὶ τὸ θέατρο, σὰν παίχτηκε κή κωμῳδία, «Ἡ κόρη τοῦ Παντοπάλου» καὶ γέλασε μὲ τὴν καρδιὰ του διαδόσας καὶ ὀπόλαυσε—μετὰ τὸ κλάμα—γέλοιο, διαλύθηκε δλού ἐκεῖνο τὸ πανηγύρι. “Ολοι ἔφευγαν μὲ ἐντυπώσεις δυνατές, μὲ τὸ ζωντάνεμα τῶν παθῶν τῆς ὥραίας βασίλισσας καὶ τὸν κατατρεγμό

της καὶ τὴν τιμωρία τοῦ ἀπιστού Γάλου. Ποτὲ νὰ μὴ τελείωνε ἔνα τέ-
τοιο θέαμα!

Δὲν ξαίρω γιατί, τἄλλο πρωὶ ξύπνησα μελαγχολικός. Γιατὶ νὰ
τελειώσει ἔνα τέτοιο θέαμα, γιατὶ νὰ μὴ γινότανε καὶ τὸ βράδυ πάλι;
Γιατὶ νὰ μὴ ξανάβλεπα τὰ χρυσᾶ δηλα, τίς ἀπαλέτες, τὰ κράνη, τὰ
δόρατα καὶ τὰ σπαθιά καὶ νὰ ξανάκουα τὴ μελωδικὴ φωνὴ τῆς Γενο-
βέφας, τίς διμιλίες τοῦ χαριτωμένου βασιλόπουλου μὲ τὴν προβιά τυ-
λιγμένου, νὰ κουβαλᾶ στὴ μαννούλα του χορτάρια καὶ βατόμουρα γιὰ
νὰ χορτάσουν τὴν πεῖνά τους; Κή μελαγχολία μου, πῶς ὅλοι ἐκεῖ-
νοι οἱ κέποι εἴταιν γιὰ μιὰ φορά μονάχα, γιὰ μιὰ βραδυά ποὺ πέρασε
καὶ ἔσβησε τόσο γρήγορα, μεγάλωνε καὶ πλήθαινε. Τί μελαγχολία
εἴτανε κείνη δὲ μποροῦσα νὰ ξηγήσω, δύμως θυμάμαι πῶς πολλές μέ-
ρες τῇ νοσταλγοῦσα κείνη τῇ βραδυά, ποὺ τόσος κόσμος μαζεμένος
χάρηκε νὰ βλέπει στὴ σκηνὴ πάνω τόσα σπουδαῖα πράγματα κιǎ-
κουσε καὶ μουσικὴ ἀπὸ τόσα δργανα.

Τότες εἶπα μὲ τὸ νοῦ μου: — Σὰ μεγαλώσω καὶ γὼ θάνεβω στὴ
σκηνὴ πάνω. Καὶ γὼ θὰ παραστήσω ἔνα δράμα. Καὶ γὼ θὰ κάνω τὸν
κόσμο νάγαλυθῇ σὲ δάκρυα, καὶ θὰ γίνω ἥρωας. Κιάληθινὰ βάσταξα
τὸ λόγο μου. Σὲ λίγα χρόνια, δταν ἔφταξα τὰ δεκάξη μου χρόνια
κιάρχεψε νὰ ιδρώνει τὰ χεῖλι μου καὶ χνοῦδοι νὰ φυτρώνει στὰ μάγου-
λά μου, ἡ ἐπιθυμία μου ξεπληρώθηκε. Στίς ἑρασιτεχνικὲς παραστάσεις
τοῦ τόπου μας πρωταγωνίστησα καὶ γὼ «κ ἐ δ ρ ε ψ α» χειροκροτή-
ματα, καὶ ἀκουσα ἔπαινους, κέκανα τὸν κόσμο νὰ δακρύσει, ὅπως δ
μεγάλος μου ἀδερφός ἔκανε—σάν κωμικός—τὸν κόσμο νὰ γελᾷ, νὰ
ξεκαρδίζεται, νὰ χαχανίζει μὲ τὴν καρδιὰ ἀνοιχτὴ τὰ δύμηρικά του
γέλοια.

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΞΕΝΗΤΕΙΑ

Εἶναι σαράντα χρόνια καὶ πάνω, ὅταν μικρὸς παιδὶ δέκα χρονῶν, πρωτοξενητεύτηκα: ποὺ θὰ πῆ, παίρνοντας τὴν εὔκη τῆς μητέρας μου, τὴν εύλογία τοῦ πατέρα μου καὶ τὸ μικρὸ μου δέμα τὰ στρώματα, ταξίδεψα μακρυά—τότε πολὺ μακρυά—στήν Ἀντριανούπολη μαζὶ μὲ τὸν πιὸ μεγάλο μου ἀδερφό. Μιά δλόκληρη μέρα μέσα σένα λαντό σχίζαμε τὸ Θρακικὸ κάμπο γιὰ νὰ φτάσουμε στὴ μεγάλη αὐτὴ πολιτεία, ποὺ εἴταν ἔνα θάμα—πολλὰ θάματα μαζὶ!

Ἡ μητέρα μου, ποὺ μᾶς γέννησε ἐφτὰ ἀγόρια στὴ σειρά, μᾶς μεγάλωσε μὲ χαρές καὶ πίκρες καὶ βάσανα, μὲ τὸ μεγάλο βάσανο τῆς ξενητείας, τὴ μαύρη πίκρα τοῦ χωρισμοῦ, δὲν τὴν εἶχε ἀκόμα δοκιμάσει. "Ομως σένα σπίτι μέσα, ποὺ μεγάλωναν ἐφτὰ ἀγόρια στὴ γραμμή, σὰν ἐφτὰ δέντρα, σὰν ἐφτὰ κυπαρίσσια τὸνα μὲ τἄλλο μὲ διαφορὰ δυὸ χρονῶν. δὲ μποροῦσε πάντα νὰ βαστᾶ ἡ γαλήνη καὶ ἡ εύτυχία. Οἱ πίκρες σὰν τὶς τσουκνίδες καὶ τάγκαθια φύτρωναν ἀνάμεσα στὰ λουλούδια. Πότε οἱ ἀρρώστειες, πότε τἄλλα παιδιακὰ βάσανα, πότε τοῦτο, πότε ἄλλο. Μᾶς ἥρθε δὲ καιρός, ποὺ στὴ φαντασία μας, ἄλλο μὲ τὰ βιβλία ποὺ διαβάζαμε, κιάλλο μὲ δσα ἀκούγαμε ἀπὸ τὸν κοσμογυρισμένο μας πατέρα, σχηματίζονταν οἱ πρῶτες λαχτάρες τοῦ ἄγνωστου, τοῦ ἄλλου κόσμου, ποὺ εἴταν ... μιὰ μέρα μακρυά ἀπὸ μᾶς, τῆς θάλασσας ὁ πόθος, ποὺ τὴν ζουγραφίζαμε στὸ χάρτη μὲ γαλάζιο μολύβι, τῶν βουνῶν, ποὺ τὰ παριστάναμε μὲ μολύβι μαλακὸ Faber καὶ τὰ ἡσκιώναμε σέρνοντας τὸ δάχτυλό μας πάνω στὸ μασμῷ ἀργυρέφι τῆς μολυβίδες, τῶν μακρυνῶν ποταμιῶν, ποὺ ἀκούαμε τὶς πλημμύρες τους καὶ στὸ χάρτη τὰ βλέπαμε νὰ κατεβαίνουν ἀπὸ τὰ βουνά μὲ μιὰ μαύρη μολυβία σὰν σαρανταπόδαροῦσα, ποὺ καμπουριάζει τὸ κορμί τῆς στὸ διάβα της. Ἡ Ἀντριανούπολη ἡ πιὸ κοντινή, μᾶς καὶ ἡ πιὸ μακρυνὴ πολιτεία γιὰ μᾶς τοὺς ἀβγαλτους, εἴταν ἡ πολιτεία τῶν παιδικῶν ὄνειρων μας. Ἀπὸ τὴ γεωγραφία μαθαίναμε —έγώ ἀκόμα δὲν εἶχα μάθει τίποτε, μόνο ἀκουσσα—πῶς εἴταν μιὰ μεγάλη πολιτεία, πῶς εἶχε μεγάλη ἴστορία, πῶς εἴταν τόπος πλούσιος τόπος εύτυχισμένος, πῶς εἶχε τζαμιά ὑπερύψηλα καὶ πολλά, ἐκκλησιές σπουδαῖες καὶ δεσποτάδες, σκολειά καὶ παρθεναγωγεῖα καὶ γυμνάσια καὶ φροῦτα πολλά καὶ ὥρατες τοποθεσίες καὶ τὰ τρία—τὸ πιὸ

σπουδαῖο —ποτάμια, τὰ μεγάλα ποτάμια τῆς Θράκης, ποὺ τὴν ἀγκάλιαζαν, τὴν ἡμέρωναν, τὴν ὁμόρφαιναν, τὴν ἔπνιγαν συχνὰ σφίγγοντάς τηνε στὴν ἀγκαλιά τους καὶ τὴν πλούταιναν τόσο, ποὺ νὰ εἶναι ἡ πιὸ πλούσια πολιτεία τῆς Θράκης, ἡ νειρεμένη Ἀντριανούπολη μὲ τὰ τέσσερα ὑπερύψηλα τζαμιά τοῦ Σουλτάν Σελίμ. Καὶ δὲν ἔφταναν οἱ ὁμορφίες της. Εἴταν κή φαντασία μας ποὺ τὶς μεγάλωνε, τὶς ἀβγάτιζε, καὶ ἡ Ἀντριανούπολη γινόταν ἡ πολιτεία τῶν παραμυθιῶν τῆς Χαλιμᾶς, τὸ πιὸ εύτυχισμένο μέρος τῆς γῆς. Κιάληθινά: Μιὰ πολιτεία μεγάλη ἀπλωμένη κατεβαίνοντας ἀπὸ τοὺς λόφους της—ὅπου εἴταν τὰ προάστειά της—πρὸς τὴν πεδιάδα κάτω, τὸ κάστρο—καὶ περιτρογυρισμένη ἀπὸ τὴν εὐτυχία τῆς γῆς: τὰ πλούσια ἀμπέλια, τοὺς μπαχτσέδες, τὰ δέντρα μὲ τὰ φορτωμένα φρούτα, καὶ τὶς θαυμαστὲς ἀκροποταμιές, ὅπου τὰ περίφημα «σαλάτσια», ποὺ μαζευότανε πλάγι στὸ ρέμα τοῦ νεροῦ τὸ θολὸ δύσμος—δλαός, νὰ πιῇ τὸ οῦζο του, νὰ γλεντήσει, νὰ τραγουδήσει. Τί εὐτυχία!

Καὶ παιδιά, μᾶς κατακυρίευε δό πόθος, ἡ δίψα, ἡ λαχτάρα νὰ τὴ γνωρίσωμε, νὰ νοιώσουμε ἀληθινὰ τὶς ὁμορφίες της, τάγαθά της. Μὰ δό πόθος ἔλυσωνε, οἱ πόθοι μαλακωνάν. ἡ λαχτάρα ἀποθέριευε καὶ σύχαζε, ἀπὸ τὴν ἀνημποριὰ τοῦ ταξιδίου. Ποιὸς μποροῦσε νὰ βάλει στὸ νοῦ του ἔνα τέτοιο ταξίδι. Κιδποϊος ἐρχότανε ἀπὸ κεῖ καὶ ἀφηγότανε τὰ ὡραῖα ποὺ εἶδε καὶ δοκίμασε, θαρρεῖς κεῖταν τὴν ὥρα κείνη δικαλλιτέχνης παραμυθάς τῆς Θράκης, ποὺ ἀφηγότανε τάτελείωτα παραμύθια, ποὺ ζάλιζαν τὸ νοῦ καὶ ξεσήκωναν τὴν παιδικὴ ψυχὴ καὶ φαντασία γιὰ τοὺς ἄγνωστους κόσμους καὶ τοὺς ποθητούς.

Μόνο τὰ παιδιά, ποὺ μάθαινον γράμματα, ταξίδευαν εύτυχισμένα στὴν Ἀντριανούπολη. Αύτὰ πήγαιναν νὰ μποῦν στὰ γυμνάσιά της, νὰ σπουδάσουν, νὰ βγοῦν δοσκάλοι, νὰ γίνουν γραμματεῖς, διαβασμένοι. Καὶ σὰν γύριζαν τὶ δὲν ἀφηγότανε. Τὴν παραδίσεια τοῦ τόπου ὁμορφά, τὰ χιλια τῆς καλά! Τί τόπος! "Αλλαζε καὶ παραλάζε τὰ ξενητέμένα παιδιά καὶ τὰ παρουσίαζε στὰ μάτια μας, σὰν ἀπὸ μαγικό ταξίδι γυρισμένα.

Ἡ μητέρα μας—σᾶς τὸ εἶπα—δὲν εἴταν μαθημένη νὰ ξενητεύει τὰ παιδιά της. Σὰν τὴν κλωσσα μᾶς ἥθελε κάτω ἀπ' τὸ φτερό της, μᾶς ἥθελε γύρω της. Τὸ βράδυ μᾶς μετροῦσε στὸ στρῶμα κέτσι κάνοντας τὸ σταυρό της, στὸ κόνισμα, ὅπου τσιτσίριζε καὶ ἡ ἀκοίμητη κανιήλα της, κατάκοπη, μὰ εύτυχισμένη, ποὺ μᾶς ἔνοιωθε γύρω της, ἔκλεινε τὰ μάτια της καὶ βυθιζότανε στὸν ὕπνο τοῦ κουρασμένου. Ἀκούραστη μάννα, ποὺ ἀκόμα ζῆ γύρω μας ἐνενηντάχρονη καὶ μᾶς νοιάζεται ἀκόμα. Δὲ μποροῦσε νὰ βάλει μὲ τὸ νοῦ της, πώς εἴταν βολετό νὰ ξεχωρίσει ἀπὸ τὴ φτωχὴ φωλιά μας, ἔνα ἀπὸ τὰ παιδιά της

καὶ νὰ τὸ παραδώσει—μένα φιλὶ μονάχα τοῦ χωρισμοῦ—σένα ὄμαξά νὰ τὸ ξεμακρύνει ἀπὸ τὸ σπίτι. Δὲ μποροῦσε νὰ χωρέσει δὲ νοῦς τῆς πώς κάνοντος τὸν «μποχτσᾶ» του μὲ τὰ ρουχαλάκια του—ποῦ τότε μπασοῦλα καὶ βαλίτσες! — καὶ τὸ δέμα τὰ στρώματά του, ποὺ θὰ τὰ ξεχωρίζε μέσ' ἀπὸ τὸ βιό της, θὰ τὸ ξαπέστελνε τὸ χρυσό της ἀγόρι, γιὰ τὰ ζένα, γιὰ τὰ μακρυνά, γιὰ τὸ θάνατο—ναὶ γιὰ τὸ θάνατο! Θάνατο θαρροῦσε τὴν ξενητειά καὶ συχνὰ ἔλεγε: «Γὼ δὲ κζενητεύγω τὰ παιδιά μ'. Τί τὴν θέλνα τὴν κζενητειά! Δῶ καλὰ ἔνε». Καὶ τραγουδοῦσε μὲ τὴ σιγανή φωνή της: *Λαύρα καὶ φωτιά, ἔρμη ξενητειά.*

Καὶ δμως οἱ καιροὶ ἀλλάζουν. Ἡρθε καιρός, ποὺ δὲ μάννα μας ξενήτεψε τὸ δεύτερο παιδί της, τ' ἀγόρι της. Τὸ ξενήτεψε ἀθελα, μὰ τὸ ξενήτεψε. «Ενα πουρνό τὸ ξαπέστειλε στὴ δουλειά του — εἴτανε ραφτόπουλο—καὶ τὸ βράδυ δὲ γύρισε. Τί ίστορία μεγάλη, τί πάθημα ἀγιάτρευτο.

Ο ἀδερφός μας αὐτὸς ἀνοιξε τὸ δρόμο σδλους κατόπι, δίνοντας φτερά στοὺς πόθους μας καὶ τὸ ταξίδι του γιὰ θάρρος. Ταξίδεψε ἀνεβαίνοντας σένα λαντὸ γιὰ τὴν Ἀδριανούπολη. Ἡ μητέρα μου ἔκλαψε, θρήνησε, χολόσκασε καὶ ἀνοιξε μέσα της μιὰ πληγὴ ἀγιάτρευτη. Πόνεσε τόσο βαθειά, ποὺ μόνο δὲ θάνατος παιδιοῦ της θά τὴν πλήγωνε ἔτσι.

Τὸ ταξίδι αὐτὸς εἴταν δοκιμαστικό, σὰν τὸ δοκιμαστικὸ πέταγμα τοῦ χελιδονιοῦ ἀπὸ τὴ φωλιά του, δταν πρωτομαθαίνει νάνοιγει τὰ φτερά του θαρρετά καὶ σύντομα. Βάσταξε μιὰ βδομάδα, δμως ἔγινε, καὶ ξέσχισε τὴν ἀντιδρασὴ τῆς μάννας μου καὶ ἀνοιξε δρόμο γιὰ τὰ ἔφτά πουλιά, ποὺ λαχτάριζαν γιὰ τάγνωστο—τὰ ἔφτά πουλιά ἐμάς.

Καὶ τὸ πρώτο κοντειὸ ταξίδι, ποὺ δὲ δρόμος βαστοῦσε μιὰ μέρα, ἔγινε δεύτερο ποὺ κράτησε τρεῖς μέρες καὶ τρεῖς νύχτες σᾶλλη πολιτεία, σᾶλλα μέρη πιὸ νειρευτά, πιὸ πολιτισμένα, πιὸ πλούσια, στὴν πανάρχαια Φιλιππούπολη, δπου δ Ἔβρος κυλᾶ τὸ θωλὸ ρέμα του καὶ φειδώτα γλυστρᾶ ἀνάμεσα ἀπὸ ἔφτά λόφους, ποὺ καθρεφτίζονται στὰ νερά του.

Ἐκεῖ τόλμησε νάπλωσει τὸ φτερό του τὸ παλλικάρι θαρρετά, κάνοντας τόνειρό του, τὸν πόθο του, πραγματικότητα. Πήγαινε νάνοιξει τὸ δρόμο σὲ μᾶς.

* *

Εἴτανε Αᾶγουστος μῆνας. Ο ἥλιος φρυγάνιζε τὰ πάντα. Τὸ πρῶτο δεκαπενθήμερο, ποὺ οἱ παπάδες στὶς ἐκκλησιές παρακαλοῦσαν τὴν Παναγία διαβάζοντας τὴν Π α ρ ἄ κ λ η σ η καὶ τὰ ὄνδματα τοῦ κόσμου μπροστά στὸ κόνισμά της. Οἱ νύχτες μικρές κοὶ μέρες

ἀτέλειωτες. Ὁ πατέρας μου παπᾶς ἀπό τριάντα χρόνια καὶ δῶ, διάβαζε καὶ ξαναδιάβαζε παρασκήσεις καὶ δεόταν γιὰ τὸν κόσμο στὴν Παναγία, ποὺ ἀναλάβαινε νὰ μεσολαβῇ γιὰ δλες τὶς ἀμαρτίες μας στὸ Χριστό.

Μιὰ τέτοια ζεστὴ τ' Αλωνιστὴ μέρα ἦρθε τὸ φριχτὸ μήνυμα ἀπό τὴν μακρυνὴ πολιτεία, πῶς τὸ παλλικάρι τῆς μητέρας τῆς παπαδιᾶς πέταξε στ' ἀγύριστο ταξίδι. Ἡ ξενητειά χάλασε τὰ νιᾶτα του, ἔδεψε τὴν παλλικαριά του, ἔσβυσε τὴν ζωὴ του.

"Εγυρε στὴ γῆ, σὰ δρῦ χαλασμένη, σὰν κορμὸς ριζοκομμένος στὴ μπόρα, ἡ μάνα μου, καὶ δέχτηκε τὸ μήνυμα μὲ πόνο. "Ἐκλαψε, μοιρολόγησε, ἔσβυσε ἡ χαρά της, μαράθηκαν τὰ χείλη της ἀσπρισε σὲ λίγες δρες τὸ μαλλί της, πικράθηκε, καταράστηκε τὴν ξενητιά, μὰ ὑποτάχηκε στὴ μοῖρα. Τὰ πουλιά της μεγάλωσαν πιὰ καὶ τὸ φτερό της δὲν τάποσκέπαζε. Περίσσευαν. Καὶ τὰ περισσεύματα ἔφευγαν ἔνα ἔνα γιᾶλλους κόσμους. γιᾶλλες πολιτεῖες. "Ως ποὺ ἦρθε κ' ἡ σειρά μου.

Πάνω σὲ τοῦτο τὸ ἀγιάτρευτο κακό, ἔπρεπε τὸ πρῶτο της παιδί, δὲ πρῶτος της γιός, νὰ ταξιδέψει γιὰ τὴν Ἀνδριανούπολη. Πήγαινε νὰ γίνει ψάλτης ἐκεῖ στὴ μεγάλη πολιτεία. Κή μητέρα μου θέλοντας καὶ μῆ, ἔπρεπε νὰ δεχτῇ, νὰ τοιμάσει, νὰ κομματιάσει τὸ βιό της, νὰ δώσει τοῦ γιοῦ της ὅ,τι τοῦ χρειαζόταν γιὰ τὴν ξενητειά. Καὶ μοιρολογώντας ἀνοιξε τὰ ντολάπια της, τὶς μουσάντρες της, τὰ φορτσέρια της. Κιάποδιάλεξε χύνοντας μαῦρα δάκρυα, στρῶμα, σεντόνια καὶ παπλώματα, σιγύριζε ἀσπρόρρουχα καὶ ροῦχα καὶ προίκωσε τὸ μεγάλο της γιὸ μὲ τὸ χέρι της πιά, πιστεύοντας πῶς δὲν εἶναι βολετό ποτὲς μιὰ μάννα νάχει μαζί της πάντα οὕτε τὰ κορίτσια της. Μά ξενητεύοντας τὸ μεγάλο της γιὸ—μιὰ πληγὴ ἀνοίγονταν ἔτσι στὸ στῆθος της ἀγιάτρευτη—ἐπέμενε νὰ στείλει μαζί του καὶ μένα. "Ἔτσι ἔνιωθε πῶς δυὸς μαζί τὰ πουλιά της θὰ τῆς λιγόστευαν τὸν πόνο, δταν τὴν ἡμέρα τοῦ χωρισμοῦ, θάνοιωθε τὸ ἄδειο μέρος ποὺ θάνοιγαμε στὸ σπίτι. Ἡ παρηγοριά της θάτταν, ὅπως ἔλεγε κατόπι,—«πᾶν μαζί, τὸν θὰ προφυλάγ' τάλλο».

Καὶ γὼ παιδὶ ἔντεκα χρονῶν καταδικαζόμουνα νὰ ξενητευτῶ, νὰ φύγω ἀπὸ τὸ σπίτι τοῦ πατέρα μου, νάφήσω τὸ σκολειό μου, τὰ παιγνίδια μου, τὴν ἀμέριμνη παιδιάστικη ζωή, γιὰ νὰ μπῶ στὰ βάσανα τῆς ξενητειᾶς.

Κιόταν ἦρθε τὸ λαντὸ δξω ἀπὸ τὴν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ μας, καὶ ἡ γειτονιά μαζεύτηκε στὶς πόρτες νὰ μᾶς ξαποστείλει, κιὸ πατέρας μου ξενητοδαρμένος μὲ τὰ ξανθειά γένεια του, τὰ δάκρυα στὰ μάτια, μᾶς ἔδωσε τὶς ύστερνές συμβουλές, ἡ μητέρα μου κλαίοντος μᾶς ἔδενε

τοὺς μπόγους καὶ τὰ δέματα καὶ τὰ στρώματά μας καὶ σπαραχτικά μᾶς ἔρριχνε τὶς στοργικές της ματιές, πού θολωμένες ἀπὸ τὸ δάκρυ μᾶς ἔλουζαν ἀπὸ τὴν κορυφὴν ὡς τὰ πόδια.

—Νὰ προφυλαγόστε, νὰ φυλαγόστε!

Καὶ μᾶς φίλησε ἀπανωτὰ κιέλασψε, θαρρεῖς μᾶς ἔστελνε στὸ θάνατο. Τώρα ἔκλαιγε ἀληθινὰ τὸ χαμό τοῦ ἀδερφοῦ μας. Καὶ σφίγγοντας τὸ σγουρό μου κεφάλι στὴν ἀγκαλιά της, σκημμένη ἀπάνω μου—μοῦ φίλησε χίλιες φορὲς τὰ μαλλιά, πού μοῦ τὰ χτένιζε μὲ τὸ χέρι τῆς χρόνια τόσα.

Λαχταρισμένος γιὰ τὸ ἄγνωστο ποὺ πήγαινα, περήφανος γιὰ τὸ ταξίδι, τοῦ τόπου τῶν δινείρων, δὲν ἔνιωσα τὸν καῦμό τοῦ χωρισμοῦ. Χτυποῦσε ἡ καρδιά μου δυνατά, μὰ δὲν ξαίρω καὶ γῶ γιατί. "Ετσι ἀποχωρίστηκα τὴν μητέρα μου καὶ τὸν πατέρα μου, καὶ τὴ γειτονιά καὶ τὰ γειτονόπουλα καὶ τοὺς φίλους μου.

"Ολη τὴ μέρα ἀχόρταγα ἀπολάβαινα τὴν ὁμορφιὰ τοῦ κάμπου. Διαβήκαμε γεφύρια, ποτάμια ἥμερα καὶ ὁγριεμένα, περάσαμε χωριά καὶ κατοικημένους τόπους, βουνά, καὶ δάση. "Ολη ἡ γεωγραφία ποὺ εἶχα μάθει, περνοῦσε μπροστά μου. «Τί λέγεται ποταμός, τί κοιλάς, τί ὅρος, τί πόλις, τί χωρίον, τί κωμόπολις, τί, τί, τί». Εἶδα κοπάδια, ἀγελαριές, ἀλώνια, θυμωνιές, κέμπατινα σέναν καινούργιο κόσμο, πού τὸν νειρευόμουνα διαβάζοντας τὰ μαθήματά μου στὸ σκολειό.

Τάπομεσήμερο πιὰ ἀντικρύσαμε ἀπὸ μακρὺ τὴ μεγάλη πολιτεία, πού, σάν τουρκάλα πολυκρέστη, ἀπλωνότανε περιτριγυρισμένη, περισφυγμένη ἀπὸ τὰ τρία πλούσια, φοβερά καὶ ὠφέλιμα ποτάμια : τὸν "Εβρο", τὴν "Αρδα" καὶ τὸν Τούντζα. Τί εἴταν αὐτὸ πού ξανοιγότανε στὰ μάτια μου : Τόση μεγάλη πολιτεία δέν εἶχα φαντασθῆ, δὲν εἶχα βάλει μὲ τὸ νοῦ μου, δὲν εἶχα δεῖ. Καὶ τώρα τὴν ἔβλεπα ζωντανή νὰ κατηγίζει, νὰ ζῇ, νὰ ὑπάρχει καὶ ἡ βοή της νὰ ὑψώνεται, νὰ γεμίζει τὴν ἀτμόσφαιρα, νὰ πλημμυρῇ τὸν κάμπο μὲ τάμπέλια, τὰ καρποφόρα δέντρα. Σὲ λίγο κατεβαίνοντας τὴ βουνοπλαγιά, ἀπ' ὅπου ξανοιγότανε αὐτὸ τὸ θαυμαστὸ θέασμα, θὸ μπαίνσμε στὴ νειρεμένη πολιτεία, μὲ τὰ τζαμιά τὰ πανύψηλα, μὲ τὰ καμπαναριά τὰ βυζαντινά, μὲ τὶς στοές καὶ τὰ χαμάμια καὶ τὶς θολωτές ἀγορές καὶ τοὺς δρόμους μὲ τὰ καλντερίμια καὶ τὰ τσαρσιά καὶ τοῦ πουλιοῦ τὸ γάλα εὔρισκες, σάν ηθελες κι' ἀποζητοῦσε ἡ ψυχή σου.

Σῷο αὐτὸ τὸ ταξίδι δὲ θυμήθηκα τὴ μητέρα μου οὕτε μιὰ φορά.

Μὰ ὅταν μαύρισε ἡ νύχτα τὸν ὄρίζοντα καὶ μπήκαμε στὴν πολιτεία μὲ τάναμμένα πλιά φανάρια, μὲ τὴ βοή καὶ τὸ θόρυβο τόσων χιλιάδων ἀνθρώπων, πού σὰ μυρμηγκιά χυνότανε στοὺς στενοὺς δρόμους της, τότε ἔκλαιψα καὶ κλαίοντας κάλεσα τὴ μητέρα μου, θυ-

μήθηκα τὸ σπίτι μας, τὸν καλό μου πατέρα, ποὺ δὲν μὲ εἶχε κοντά του νὰ τὸν βοηθήσω στὸ διάβασμα τοῦ ἀπόδειπνού του, στὴ τραπεζαρία μας, τὸ μεγάλο μας δωμάτιο δπου κοιμόμαστε ἀραδιαστοὶ στὴ γραμμή μὲ τὰ κεφάλια δξω ἀπὸ τὸ στρῶμα—ή μητέρα μου κάθε βράδυ μᾶς μετροῦσε ἀπὸ τὰ κεφάλια—τοὺς φίλους μου, ποὺ τοὺς πουλοῦσα τὰ ζαχαρικὰ κάνοντας τὸν πράγματευτή, κιβλή μου ή ζωὴ πέρασε μονομάδις σὰν ταινία. "Ετσι λυπημένος καὶ κλαιούμενος δὲ μπόρεσα νὰ φάω, μόνο μὲ βουλωμένη τὴν καρδιά καὶ μὲ τὰ μάτια πάντα ἔτοιμα νὰ ὁγρέψουν τὰ μάγουλά μου, ἔπεισα νὰ κοιμηθῶ δίχως τὸ χάρι τῆς μητέρας μου, δίχως τὴ στοργική της ματιά, διχως τὸ σκέπασμα ποὺ κάθε βράδυ μοῦ ἔκαμνε πρὶν πέσει, δίχως δλα τάγαθὰ τοῦ σπιτιοῦ μας καὶ τῆς ξένοιαστής μας ζωῆς μέσα στὸ σπίτι. "Ἐπεισα καὶ κοιμήθηκα τὸν παιδικό ὑπνο τοῦ θανάτου του. "Οταν ξύπνησα τὸ πρωὶ εἶδα ἀπὸ τὸ παραθύρι τάρχοντικοῦ τῆς ἐκκλησίας—δπου θὰ ζούσαμε—καὶ ξάνοιξα τὸ ὥραῖο θέαμα τῆς μεγάλης αὐτῆς πολιτείας. Πολλὴν ὥρα ἔστεκα βουβόδεκτος καὶ θάμαζα καὶ σύγκρινα τὴ μικρή μας πολιτεία, ποῦταν κιαύτῃ ὥραία, μὰ μικρή καὶ φτωχή, μπροστά στὴν Ἀντριανούπολη.

Δὲν πέρασαν πολλές ήμέρες καὶ γὰ εἶχα γνωρίσει τὴν ὥραία πολιτεία. Εἶχ' ἀποχήσει φίλους καὶ θαυμαστές γιὰ τὴν ὥραία μου φωνή, ποὺ ἔψελνα, γιὰ τὴν ἔξυπνάδα μου, γιὰ τὰ σγουρά μου κατσαρά μαλλιά, ποὺ μοῦ τὰ χαϊδευαν γριές καὶ νιές.

—"Ελα, λιό, νὰ σοῦ χαϊδέψω τὰ μαλλάκια σ'", μὲ καλοῦσαν καλές κυρίες, ποὺ στὴν ἐκκλησιὰ μάκουνταν δλη τὴ λειτουργία νὰ τιτιβίζω ψέλνοντας ἵσα ἵσα μετὸν ἀδερφό μου φάλτη.

Κοὶ ἐπισκέφηκα τὸν Ἀλῆ· Πασσά—θολωτὴ ἀγορά—μὲ τὰ χλιια μαγαζιά καὶ τὰ πλούοια καταστήματά του δεξιά κιάριστερά. Πήγα στὸ Σουλτάνελικ καὶ θαύμασα τὸ μεγάλο αὐτὸ τζαμί, τὴν ἀγιά Σοφιά τῶν Τούρκων. Εἶδα τάρχατα βυζαντινὰ ἐρειπωμένα παλάτια χορταροσκεπασμένα, κάθησα στὶς δχτες τῶν ποταμῶν καὶ ἀπόλαυψα τὸ δυνατὸ ρέμα τους ήσκιωμένο μὲ τὴν πλούσια βλάστηση ἀπὸ ίτιές καὶ βάγια, πήγα στὰ προάστειά της καὶ σὲ δεκαπέντε μέρες ἀπόλαυψα διτι καλὸ μποροῦσα, δς που ἔφτασαν οἱ μέρες τοῦ σχολείου. "Ανοιξαν πλιά τὰ σχολεῖα. Τότε κάθησα κέγραψα τὸ πρῶτο μου γράμμα τὸ ξενητεμένο ἔγω πουλί.

«Σεβαστέ μου ἀφεντίτς,

Σεβαστή μου μητέρα,—κυρία παπαδιά,

» Πρῶτον ἐρωτῶ διὰ τὴν καλήν σας ύγειαν κιάν ἔρωτᾶτε καὶ δι' ήμᾶς ύγιαίνομεν. 'Ο Μόσχος εἶναι πολὺ καλά καὶ πολὺ δρεσαν τὸ φάλσιμό του οἱ ἐνορῆτες καὶ μένα μᾶρεσαν, γιατὶ δλοι μὲ χαϊδεύνα

καὶ μὲ χαρίζνα δῶρα. 'Η 'Αντριανούπολη πολὺ ὥραίσα εἶναι καὶ πολὺ εὐχαριστήκα ποὺ ἥρθα πὲ τὸ Μόσχο. Τώρα θὰ πάγω στὸ σκολειό, θὰ δώσω ἔξετάσεις καὶ θὰ γραφτῶ στὸ Γυμνάσιο, ποὺ ἔχει καὶ ἀστικό σχολεῖο. Πάντοτε θὰ προσπαθῶ νὰ μαθαίνετε τὸ καλό μου, καὶ γὼ θὰ κυττάζω νά γίνω ἔνας διδάσκαλος. Τὴν προσευχή μου πάντοτε τὴν κάνω τὸ πρωὶ καὶ βράδυ. Φιλῶ τὸ χέρι σας καὶ ἀσπάζομαι τὰ δέρφια μου δλα καὶ τοὺς φίλους μου.

'Ο υἱός σας
Πολύδωρος»

Τώρα τὸ γράμμα μου τῷχε χτενίσει λιγάκι κι δ ἀδερφός μου γιὰ νὰ πάει σωστὸ καὶ δίχως λάθη. Τὶ ἔγραψε δ ἀδερφός μου δὲν εἶδα δὲ διάβασσα, ἀλλὰ τὸ πήγαμε στὴν πόστα καὶ τὸ ρίξαμε μὲ συγκίνηση? Ήταν τὸ πρῶτο μου γράμμα, ποὺ ἔγραψα στὴν ζωὴ μου? Αράγε τί θᾶλεγε δ πατέρας μου διαβάζοντάς το;

Σὲ δυὸ μέρες κάποιο γειτονόπουλο, μαθητής τοῦ Γυμνασίου, μάδηγησε στὸ Γυμνάσιο. Τώρα τὸ πέτρινο Γυμνάσιο περιτριγυρισμένο μὲ αὐλὴ μαντρωμένη, μὲ γυμναστήριο καὶ κῆπο μπροστά. Τὶ εύτυχία! Πατούμσα τὰ σκαλιά τοῦ σκολειοῦ, ποὺ λίγα πατριωτάκια μου εύτυχησαν νάναβούν. "Ημούν λοιπόν ἔνα ἀπὸ τὰ εύτυχισμένα τοῦτα παιδιά, ποὺ σπούδαζαν. Θά σπουδαζα λοιπὸν καὶ γῶ;

Σὲ λίγω στὸ κάτω πάτωμα μὲ παρουσίασαν στὸ διευθυντὴ τοῦ ἀστικοῦ σχολείου. Τὸ γυμνασιόπαιδο στὸ δρόμο μὲ εἶχε συμβουλέψει, βλέποντας πῶς οἱ γνώσεις μου εἴταν πολλές—γιατὶ μεγάλωσα μέσα σὲ παπαδόπιτο—νὰ πῶ πως εἶχα τελειώσει τὴν τέταρτη τάξη, ἐνῶ ἔγω εἶχα τελειώσει τὴν τρίτη.

'Ο διευθυντής — ἔνας ξακουσμένος δάσκαλος τῆς ἐποχῆς — μὲ ρώτησε: Πῶς σὲ λένε;

Εἶπα τόνομα μου θαρρετά,

— Απὸ ποῦ ἔρχεσαι;

Εἶπα τόνομα τῆς πατρίδας μου. Μὰ στόνομά της κόμπιασσα καὶ δάκρυσσα. 'Ο νοῦς μου ἄθελα πήγε στὸ σπίτι μας, στὸ σκολειό μας, στὴν μητέρα μου.

— Σώπα μὴν κλαῖς, μοῦ εἶπε.

Τὸ γυμνασιόπαιδο—καλὴ του ὥρα—ξήγησε στὸ διευθυντὴ πῶς ἡμουν φρεσκοξενητεμένο παιδί καὶ πῶς ἀκόμα δὲν εἶχα συνηθίσει στὴν ξενητειά.

— Ποιὰ τάξη τελείωσες;

— Τὴν τετάρτη, εἶπα, δπως μὲ εἶχαν συβουλέψει.

— Μπράβο. Τώρα θὰ δοῦμε πόσα γράμματα ξαίρεις καὶ τί μα-

θητής θάσαι στὸ σχολεῖο μας, πρόσθεσε. Καὶ μέσυρε στὴν Ε' τάξη μέσσα.

"Ημουν μόνος μέσα σὲ τόσα παιδιά καὶ δὲν ἔχασσα τὸ θάρρος μου. Ποῦ νὰ χάσω ἐγὼ τὸ θάρρος, ποὺ ἔλεγα τὸν ἀπόστολο στὴν ἐκκλησίᾳ μὲ τόσα τοσκίσματα τῆς φωνῆς μου, ἀνάμεσα σὲ τόση κοσμοπλήμψια;" Ήξαιρα διάβασμα σὰν καθηγητής καὶ διάβαζα προφητεῖες σὰ δεσπότης. "Ηξαιρα ἀπόξω τὸ φαλτήρι, τὰ τροπάρια, τὰ ὡραῖα ἐκκλησιαστικά γράμματα. Τὸ μάτι μου εἴται ὀσκημένο νὰ διαβάζει σὰ μεγάλος, πολύπειρος ὄνθρωπος. Καὶ διάβασσα τόσο ὡραῖα τὸ βιβλίο ποὺ μοῦ ἔβαλε στὰ χέρια στὴ σελίδα 59 τοῦ Γεροστάθη! Θά μποροῦσα νὰ διαβάσω καὶ χειρόγραφα βυζαντινά, ἀρκεῖ νὰ μάντευα τὴν ἀρχὴ τους. "Ετοι σάστισα καὶ στὸ Πανεπιστήμιο τὸν καθηγητὴ τῆς παλαιογραφίας, δταν μοϋδώκε τὸ πρῶτο χειρόγραφό του, στὰ εύτυχισμένα χρόνια τῆς σπουδῆς μου—νὰ μάθω νὰ διαβάζω, καὶ γὼ τοῦ τὸ διάβασσα τρεχάτα ξαίροντας τὸ κείμενο ἀπόξω. «'Από ρυπαρῶν χειλέων, ἀπὸ βδελυρᾶς καρδίας . . .», γιατὶ τόχα διαβάσει χλιες φορές μὲ τὸν πατέρα μου στὴ ζωὴ μου.

— Μπράβο, θαυμάσια! εἶπε ο διευθυντής.

Τὰ παιδιά εἶχαν μείνει μάνοιχτο τὸ στόμα.

— "Ελα τώρα νὰ μᾶς λύσεις τὸ πρόβλημά σου. "Ένας ἀγόρασε... καὶ μοῦ εἶπε τὸ μπερδεμένο πρόβλημα. Μά γὼ σὰν παλαιστής, ποὺ γρήγορα ξετινάζει, ἔχοντας πεποιθηση στὴ δύναμη, τὸν ἀντίπαλό του, μονομιάς σὰν ἔνιωσα τί πρόβλημα εἴται, τὸ ἔλυσα.

Σαστισμένος ὁ διευθυντής ὠνείδισε τοὺς μαθητές του ἐξ αἰτίας μου, ποὺ εἶναι ἀμελεῖς κακάδιαφοροι καὶ κατεβαίνοντας μὲ κάθησε στὸ πρῶτο θρανίο λέγοντας :

— Θάσαι μαθητής τῆς Ε' καὶ εἴθε νὰ σοῦ μοιάσουν τὰ παιδιά ὅλα!

'Ογδόντα μάτια μέφαγαν καρφωμένα πάνω μου. Σαράντα παιδιά μὲ θαύμαζαν καὶ μὲ χαμογελούσαν. Καὶ γὼ τρελλός ἀπὸ χαρά μὰ κοι ζαλισμένος ἀπὸ τὴν τόση ἐπιτυχία, μὲ τὰ μάτια δύρα ρίχτηκα καὶ φίλησα τὸ χέρι τοῦ διευθυντή, δπως μὲ εἶχε συνηθίσει νὰ κάνω ὁ πατέρας μου πάντα στὶς χαρές μου.

"Ημουν λοιπὸν πέμπτη τάξη, ήμουν μαθητής τοῦ Γυμνασίου. Τὸ μεσημέρι γύρισα στὸ ἀρχοντικὸ τοῦ ἀγι·Γιάννη μὲ τὸ γυμνασιόπαιδο μαζὶ χαρούμενος κι' εύτυχισμένος.

Τί κριμα ποὺ δὲν εἶχα προφτάσει νὰ γράψω στὸν πατέρα μου τὴν ἐπιτυχία μου αὐτή, μὲ τὸ πρῶτο μου γράμμα...

'Η νοσταλγία δμως δὲν ἄργησε νὰ μὲ κυριέψει. 'Ο νοῦς μου τριγύριζε ταξιδεύοντας στὸ σπίτι μας, στὴν καλή μου μητέρα, στάμπε-

λια μας, στήν ἐκκλησία, ὅπου βαφτιστήκαμε, μεγαλώσαμε, καὶ τὴν ὑπηρετούσαμε φέλνοντας, τοὺς στρατῶνες τοὺς τούρκικους μὲ τοὺς ὥραίους μπαχτσέδες — ποὺ καὶ τώρα ἀκόμη μποροῦν νάνθοῦν στὰ Τούρκικα χέρια, — ὅπου ἡ μουσικὴ ἔπαιζε ἀπόβραδο, καὶ γά, βαστώντας τὸν πατέρα μου ἀπὸ τὸν τζουμπέ, πήγαινα κιάπολάβαινα. Τί δὲ θυμόμουνα καὶ ποῦ δὲ χανότανε ὁ νοῦς μου! Καὶ λαχτάριζα ὅρες ὕδρες νάμουν πίσω κεῖ γιὰ λίγη ὥρα καὶ πάλι νά ξαναγυρίσω. Νά μιλοῦσα μὲ τοὺς φίλους μου, νά μάγκαλιαζε ἡ μητέρα μου, νάκουνα τὴν φωνὴ τοῦ πατέρα μου, νάντικρυζα τάδέρφια μου, νάπαιζα λίγο μὲ τὰ παιδιά τὰ παιγνίδια τῆς Θράκης, καὶ πάλι νά βρισκόμουνα μαθητής στὸ Γυμνάσιο. Λαχταροῦσα νάπολάψω ὅλες τίς τιμές τοῦ ξενητογυρισμένου καὶ πάλι νά φύγω στὰ μακρυνά.

Μιὰ στενοχώρια μὲ βασάνιζε στὸ σκολειό. Ἡ ψυχή μου πνιγότανε, ἡ καρδιά μου λιγοθυμοῦσε, ἔπασχα καὶ γύρευα ἐλευθερία κάμπου, ἀτμόσφαιρα ἐλαφρά, δρόμο μακρυνδ. Καὶ τὸν βρῆκα. Μιὰ μέρα στὸ μάθημα ἀποχάθηκα. Μὲ τὸ Γεροστάθη μπροστά μου ἔβλεπα στὸ κενό, τὴν ὥρα ποὺ τὰ παιδιά διάβαζαν ἀνάγνωση. Οἱ σελίδες γύριζαν, μὰ γά στάθηκα κεῖ στὴ σελίδα 65 — τὸ θυμᾶμαι — ἀσάλευτος. Ό καλός διευθυντής, ποὺ μὲ ὄψωσε στοὺς ἔφτά οὐρανούς, βλέποντάς με νάποχάνωμαι εἶται — καὶ συχνά — μὲ κάλεσε νά διαβάσω. Κατέβηκα σαστισμένος ἀπὸ τὸν μακρυνδ κόσμο τῶν πόθων μου — ταξίδευα τὴν ὥρα κείνη γιὰ τὸ σπίτι μας πρὸς τὴν μητέρα μου — καὶ προδομένος γιὰ τὴν ἀπροσεξία μου, γιατὶ δὲ μπόρεσα νά βρῶ οὕτε τὴ σελίδα ποὺ διάβαζαν τὰ παιδιά.

— Γιατὶ δὲν προσέχεις; μὲ ρώτησε καὶ κατεβαίνοντας ἀπὸ τὴν ἔδρα τὴν ἀψήλη; μοῦ δῶκε τὸ πρῶτο δῶρο — ἔνα μπάτσο, ποὺ μὲ ντρόπιασε καὶ μοῦ πείραξε τὴ φιλοτιμία.

Τὴν ἄλλη μέρα, ἀντὶ νά πάρω τὸ δρόμο τοῦ Γυμνασίου, τράβηξα στὴν ἀγορά, ἀπόπου ἔνας πλατύτατος δρόμος ἔφερε στὴ μεγάλη λεωφόρο, ποὺ θὰ μέβγαζε στὸ ὥρατο προάστειο, δπου οἱ σταθμοὶ τοῦ σιδηροδρόμου, ποὺ πήγαινε στὴν Πόλη νοτιά, καὶ στὴ Σόφια βορεινά. Δὲν εἶχα ἀκόμη γνωρίσει τὸ θαυμαστὸ αὐτὸ μέρος. Καὶ βαδίζοντας τὴ μεγάλη δενδροφυτευμένη λεωφόρο, πέρασσα γεφύρια θαυμαστὰ κιάρχατα, ἀπόλαυσα τὰ ποτάμια ἐνωμένα, εἶδα κίνηση μεγάλη: ἀμάξια νάνεβοκατεβαίνουν, ἀνθρώπους νά κατεβαίνουν φορτωμένοι ἀπὸ τὰ χωριά, ζῶα λογῆς λογιῶν ὡς καὶ κομῆλες, φορτωμένες ἀλάτι, ποὺ ἐρχόντανε ἀπὸ τὴν Προποντίδα κιάπο τὸ Ροδοστό. Τί εύτυχία, τί θεά ματα. Εἶδα γραμμή τὰ τραῖνα νάγκομαχοῦν καὶ νά φεύγουν, εἶδα κόσμο νάνεβαίνει καὶ νά κατεβαίνει. Εἶδα κήπους ὥραίους, σπίτια ὅμορφα, καφενεῖα ἔξοχικά. Καὶ τὶ δὲν εἶδα!

'Η ήμέρα τούτη θά μου μείνει—πάγω νά γεράσω—άλησμόνητη.
Ποτέ δέν εύχαριστήθηκα στή ζωή μου τόσο. Αύτό τό ταξίδι μου εἴταν
πιό χρήσιμο άπο χίλια μαθήματα. Είδα, είδα άχροταγα—δπως τό χε-
λιδόνι ταξιδιάρικο—άπιστευτα πράματα, κόσμους αγνωστους. Καὶ
εἶπα: «Πότε καὶ γώ θάνεβῶ στό σιδερόδρομο, νά πάω μακριά πολὺ;
Τό τραῖνο νά χάνεται σιγά σιγά καὶ νά σβήνει άπο τά μάτια μου».

Τό μεσημέρι σάν καλός μαθητής γύρισα στήν έκκλησία—στάρ-
χοντικό, σκονισμένος καὶ ίδρωμένος, συγυρίστηκα γρήγορα-γρήγορα
κέτοιμάστηκα νά φάω στό τραπέζι τοῦ ἀδερφοῦ μου. Κανεὶς δὲ μὲ
πήρε εἰδηση ἀκόμη γιὰ τό ταξίδι μου αὐτό. Ἀμέριμνος δ ἀδερφός
μου μὲ ρώτησε γιὰ τό σκολειό, καὶ φάγαμε τό φαγητό τοῦ κουρα-
σμένουν. Ἐγώ ἔφαγα πάλι τό συνηθισμένο μου φαγητό: Βυστινάδα μὲ
ψωμί. Δέν ἔτρωγα τίποτε ἄλλο, γιατὶ ἡ μάννα μας, δπως δλους μας,
μᾶς εἶχε «ζαχαρομαθημένους»—εἴταν δική της λέξη—καὶ λιχούδηδες.

"Ετσι πήρα θάρρος καὶ τήν ἄλλη μέρα ἔκανα τό ίδιο, πηγαίνον-
τας σἄλλο μέρος ὡραῖο τῆς ίστορικῆς πολιτείας. Μά «μιὰ δυὸ-τρεῖς
καὶ τήν κακή σ'», δπως λέγαμε. Τήν τοίτη μέρα πιάστηκα καὶ ντρο-
πιασμένος τιμωρήθηκα. Ἡ καρδιά μου ξαναγύρισε στόν τόπο της, ἥ
ψυχή μου κῇ διάθεσή μου γαλήνεψε κιό διευθυντής χαῖδεύοντας τό
ξανθό μου κεφάλι μὲ σχώρεσε καὶ μὲ δέχτηκε στήν τάξη μου πρωτο-
πόρο τῆς ὡραίας ἀνάγνωσης καὶ ἀριθμητικῆς καὶ τῶν θρησκευτικῶν,
ποὺ ἤξαιρα δλες τίς ἀκολουθίες ἀπόξω!

'Η νοσταλγία μου σιγά σιγά ήμέρωνε, ἡ λαχτάρα τοῦ γυρισμοῦ
μαλάκωνε μὲ τήν ἐλπίδα ποὺ γεννᾶ ὁ γρήγορος μισεμός τοῦ χρόνου.
"Επειτα τώρα εἶχα φίλους καλούς, εἶχα πρώτο φίλο τόν ἀδερφό μου
ποὺ μέβγαζε δ ἰδιος περίπατο καὶ μὲ φρόντιζε νά μαθαίνω τή βυζαν-
τινή μουσική, δρες διάβαζα τό πα, βου, γά, ὡς καὶ τίς κλίμακες κε-
πεφτα μὲ εύκολα ἀπό διατονική στήν εν σρμόνισα καὶ ἀπ' αὐτή
στή χρωματική. Διάβαζα ἀπό τό ἀναστασιματάριο τά ἑωθινά καὶ
τάλεγα δλα ἀπόξω καὶ παραλλαγὴ καὶ μέλος.

"Ετσι δλημερίς ἀπασχολημένος δὲ θυμώμουνα πιά οὕτε τό σπίτι
μας, οὕτε τοὺς φίλους μου καὶ τά παιγνίδια μας, οὕτε τό ἐμπόριο μου,
ποὺ δλο τό καλοκαΐρι ἔκανα, πουλώντας στή γειτονιά μέσα σένα δλ-
σκο λογῆς λογιών μικροπράγματα.

Μά ἀν ἔσβυνε ἡ δική μου νοσταλγία, ἄναβε ἡ νοσταλγία καὶ ἡ
λαχτάρα τῆς μητέρας μου.

—Θά πάγω νά διώ τά παιδιά μ', ἔλεγε στό μακαρίτη πατέρα μου.

—Νά πᾶς παπαδιά, Νά πᾶς!

Καὶ ἔνα δειλινό ἀνοιξιάτικο εἶδα στήν ἔξωπορτα τῆς έκκλησιᾶς

νὰ σταματᾶ ἔνα λαντό, καὶ νὰ κατεβαίνει, ἡ παπαδιά τῇ Παπα-
Χριστόλῳ μὲ τοὺς μπόγους τῆς καὶ τὰ δῶρα τῆς.

Γέλασε χαρούμενα καὶ μᾶς ἀγκάλιασε καὶ τοὺς δυὸς μαζὶ καὶ μᾶς
φίλησε λαχταρισμένα.

—“Ηρτα νὰ σᾶς διώ! Καὶ μοῦ πρόσφερε μέσ’ ἀπὸ τὸν κόρφο τῆς
ἔνα γράμμα τοῦ πατέρα μου. Ἡ φωνὴ της, ἡ δύμιλία της, ἡ ἀτμόσφαιρά
της, μοῦ ξανάφερε πίσω στὴ μνήμη δὴ τῇ ζωῇ τοῦ σπιτιοῦ μας, ποὺ
τώρα δὲ μοῦ γεννοῦσε πιά οὔτε νοσταλγία, οὔτε εὐχαρίστηση.

Μαζὶ μὲ τὴν ἀγάπη της καὶ τὰ φιλιά της δεχτήκαμε τὰ δῶρα τῆς
δρτὸς σαραγγί, γλυκά, πετυέζια. Μᾶς ἔφερε κιάπο τὸ γλυκοζύμωτο
ψωμί, ποὺ μόνη της ζύμωνε καὶ ἐπλαθε καθ’ ἐβδομάδα ἀπὸ δέκα στὴν
πινακωτή. “Ἐνα μήνα ζήσαμε μαζὶ καὶ μᾶς μπάλωσε καὶ μᾶς καθάρισε
καὶ μᾶς σιγύριζε, ὡς ποὺ ἥρτε ἡ δύρα—γράμματα ἀπανωτά τὴν καλού-
σαν—νὰ μᾶς χωριστῇ πάλι, μὲ τὴν ἀπόφαση δύως πηγαίνοντας πίσω
στὴν πατρίδα μας, νὰ ξαναφέρει τὸν ἀδερφό μου στὸ σπίτι καὶ μαύ-
τὸν καὶ μένα. Καὶ ἡ ἀπόφασή της ἔγινε ἔργο.

Τὸ σχολικὸ ἔτος τελείωσε. Τὸ καλοκαΐρι κυλοῦσε ὡραῖο κεύχα-
ριστο, καὶ γὼ περήφανος γιὰ τοὺς καλούς μου βαθμούς περιέτρεχα
τὴν Ἀντριανούπολη κοὶ ἀπολάβαινα εὐχαριστημένος τὴν ζωὴ τοῦ
ίκανοποιημένου. Εἶχα προβιβαστῇ γιὰ τὴν ἑκτη τάξη, καὶ τὸ πρᾶμα
εἴταν ὅχι μικρό καὶ τιποτένιο.

Τώρα λογάριζα πῶς θὰ προχωροῦσα ἀπὸ τάξη σὲ τάξη, πῶς θὰ
γύριζα στὸ σπίτι μας δοξασμένος καὶ . . . σπουδαῖος.

Μὰ κρίμα ποὺ τὰ σχέδιά μου θᾶσσηναν σὲ λίγο. Πλησίαζε δὲ Αὔ-
γουστος, ποὺ στὰ χρόνια κεīνα στοίχιζαν οἱ κοινότητες τοὺς δασκά-
λους καὶ φαλτάδες στὶς ἐνορίες τους. Ἡ μητέρα μας πέτυχε νὰ στοιχί-
σει κιό ἀδερφός μου δὲ μεγάλος δάσκαλος, καὶ φάλτης τῆς ἐνορίας
μας στὴν ἐκλησία ποὺ ιεράτευε δὲ ξανθός πατέρας μας. Καὶ τὸ μή-
νυμα ἔφτασε. Κιέπρεπε νὰ τὸ δίνωμε πλιά.

Μὲ μεγάλη λύπη δὲ λαδὸς τῆς ἐνορίας τ’ “Αγιγιάννη” ἔμαθε πῶς δὲ
ψάλτης καὶ τὸ φαλτοῦδι—έγώ, θὰ φεύγαμε γιὰ τὴν πατρίδα μας.
Γιαύτὸ δὲ τελευταία λειτουργία, ποὺ φάλσμε, εἴταν μιὰ πανήγυρη. Ο
ἀδερφός μου ἔψαλε μδλη τὴν τέχνη καὶ γὼ εἶπα τὸν ἀπόστολο δόσο
μποροῦσα πιό μακαμλίδικα. Τσάκισα λογής λογής τῇ φωνῇ κιά-
νακάτεψα τὸ διατονικό μέλος μὲ τὸ χρωματικό. “Ετοι ἔγινε δὲ ἀναχώ
ρησή μας ἀποθέωση. Μὰ δὲ ψυχή μου βούρκωσε βαρειά, δὲ καρδιά μου
ἔκλεισε καὶ ἀνέβηκε μὲ τὸ κλδμα στὰ μάτια τὸ δάκρυ.

Δὲν ἤθελα νὰ ξαναγυρίσω στὸ σπίτι μας. Θάψινα ἔναν κόσμο
ὡραῖο, εὐχάριστο καὶ ἀληθινὸ ὑπέρτερο, γιὰ νὰ γυρίσω στὴ μικρή μας
πολιτεία, δσπου πάλι θάμπαινα στὴν ἴδια παλιά ζωὴ καὶ στὸ ταπεινὸ

σχολεῖο ἀφίνοντας τὸ μεγαλόπρεπο γυμνάσιο. Τί δυστυχία! "Εκλαιγα σοδό τὸ ταξίδι μας 'Η βουρκωμένη μου καρδιά ἔπασχε, ἡ ψυχή μου καὶ ἡ θύμηση γύριζε στὴν 'Αντριανούπολη τὴν ἀξέχαστη, στὰ ποτάμια της, στὰ τσαρσιά της, στοὺς κήπους της, στὰ βυζαντινά της γεφύρια, στὶς μεγάλες τῆς ἐκκλησίες, στοὺς δασοκάλους της, στὶς βιβλιοθήκες της, στὰ γλυκά της, ποὺ τόσο ἔτρωγα καὶ στὰ ὄπωρικά της τὰ ξακουσμένα.

—Νὰ πεθάνω, ἔλεγα παρὰ νὰ γυρίσω. "Εσφιγγα ἀμίλητος τὶς χοῦφτες μου, καὶ ὧνειρευόμουνα μὲ τὸ κεφάλι γυρτὸ στοῦ ἀμαξιοῦ τὴν ράχη πρὸς τὸ δρόμο ποὺ ἀφίναμε πίσω,

Κιδταν τὸ δειλινὸ τελείωσε δρόμος καὶ φάνηκε ἡ ὥραία ἀμπελούπολή μας, στοὺς δυὸ λόφους τῆς γυρτὴ καὶ τ' ἀψηλό^{μας} καμπαναριό μὲ τοὺς ἀγγέλους φανέρωσε τὸ μπόγι του, τότε δάκρυσα καὶ τὸ κλάμα φούσκωσε στὸ στήθος μου.

'Ο ἀδερφός ἔνιωθε τὸν πόνο μου καὶ σιωποῦσε. Μόνο κάποτε μοῦ εἶπε:—"Ἐννοια σου καὶ πάλι θὰ γυρίσωμε στὴν 'Αντριανούπολη νὰ σὲ σπουδάσω, δταν τελειώσεις τὸ σκολειό μας. Τὸ σκολειό μας εἶχε καὶ πρώτη γυμνασίου. "Υστερ' ἀπὸ τρία χρόνια θὰ μποροῦσα πάλι νὰ ξαναφύγω." Ισως τότε καὶ μοναχός μου φαλτάκι ίκανὸ νὰ βγάζω τὸ ψωμί μου καὶ νὰ σπουδάζω. "Οπως κέγινε

"Οταν φτάσαμε στὸ δρόμο μας κιάντικρυσα τὸ σπίτι μας νὰ ύψωνει τὸ μπόγι του, τὰ παιδιά τῆς συνοικίας μας νὰ παίζουν στὴ μικρὴ πλατεῖα—σάν καὶ χτές—τὴ γειτονιά σὶς πόρτες, τὴ μάννα μας στὴν ἔξωπορτα νὰ μᾶς περιμένει, τὸν πατέρα μου μὲ τὰ ξανθά του γένεια καὶ τὸ ὥραϊ τὸν παράστημα μόνο μὲ τάντερι του νὰ δακρύζει χαρούμενος, τάδέρφια μου νὰ χοροπηδοῦν, πνίγηκα ἀπὸ θλίψη. Δὲν ἥθελα δλ' αὐτὰ νὰ τὰ ξαναδῶ. "Ηθελα νάμενα στὴν 'Αντριανούπολη. "Εσφιε ἡ ψυχή μου καὶ ψυχρὸς καὶ κλασιόμενος ἔπεσα στὴν ποδιά τοῦ πατέρα μου ποὺ μοὺ χάιδεψε τὸ ξανθό κεφάλι μέσα στὶς χοῦφτες του." Ολοι χαρούμενοι δάκρυζαν. Εύτυχῶς ποὺ τὴ λύπη μου καὶ τὰ δάκρυά μου τὰ λογάριαζαν γιὰ συγκίνηση τοῦ γυρισμοῦ μου. Καὶ γὼ ἔπασχα γιαύτο τὸ γυρισμό.

Στὸ σπίτι δλα μοῦ φάνηκαν ταπεινά, δλα τιποτένια. Τίποτε δὲ μποροῦσε νὰ μὲ συγκρατήσει. Κιάποτραβήχτηκα στὸ πάνω μας σπίτι ὅπου ἀπὸ τὸ παραθύρι νοσταλγικά κάρφωνα τὸ μάτι μου πρὸς τὸ δρόμο τῆς 'Αντριανούπολης, ποὺ τάμαξια κυλοῦσαν καὶ τἄλογα κάλπαζαν καὶ τὰ πέταλα «ἀμιλλιτήρια», δπως εἶπε ὁ ποιητής, ἀφιναν τὸ ρυθμικό τους ἥχο.

"Ἐνα μονάχα μὲ παρηγόρησε. Ποὺ κρατώντας στὸ χέρι μου τὸ ἐνδειχτικὸ τῆς πέμπτης πήγαινα νὰ ἐγγραφῶ στὸ μεγάλο σκολειό,

ἀφίνοντας πίσω μου δλα τὰ παιδιά, ποὺ ἀπὸ τὸ νηπιαγωγεῖο μαζὶ μαθαίναμε γράμματα στὴν ἴδια τάξη.

Μάταια ή μητέρα μου προσπάθησε νὰ μοῦ σβύσει τῇ λαχτάρᾳ τῆς ξενητείας, τοῦ ἄγνωστου, στὰ τρία χρόνια, ποὺ χρειάστηκα νὰ τελειώσω τὸ μεγάλο σκολεῖο. Τὸ τέταρτο χρόνο, σὰν αἰχμάλωτο πουλί, ποὺ βρίσκει ἀνοιχτή τὴν πόρτα τοῦ κλουβιοῦ του, ἀπλωσα τὸ φτερό μου πέρ' ἀπὸ τὴν Ἀντριανούπολη. Πήγαινα πιὸ μακρυά, στὴν Φιλιππούπολη. Ἐκεῖ εἴταν γραμμένο, μὲ τὸ ψαλτικό μου ἔφόδιο, νὰ μάθω τὰ γράμματα τοῦ Διδασκαλείου ποὺ μοῦ χάρισαν τὴν εύτυχία νὰ γίνω δάσκαλος,—ἔνας φτωχός δάσκαλος.



ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΑΘΗΝΑΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

‘Ο πρώτος φωτογράφος στήν πατρίδα μᾶς ήρτε ἀπό τήν Ρωσία. Εἴταν πατριώτης καὶ ξενητεμένος ἐκεῖ πολλά χρόνια, ἔμαθε τήν φωτογραφική, μεγάλωσε, ἀφῆκε ἔνα μακρύ μοῦσι καὶ ήρτε πίσω νὰ πρωτοφωτογραφήσει τοὺς πατριῶτες του.

“Ετοι ἔφκιασε τὸ φωτογραφεῖο του σ’ ἔνα σπιτάκι μικρὸ δίπατο. Ἐκεῖ ἔστησε τὸ βωμὸ τῆς τέχνης του μαζὶ μὲ τὴν ἀταξίᾳ κι’ ἀκαταστασίᾳ του καὶ τὶς χιλιάδες φωτογραφίες, ριχμένες, ἀκουμπισμένες, κορνιζομένες. Ομως μπαίνοντας στὴ θύρα κι’ ἀγαθαίνοντας τὴ σκάλα, ἔνοιωθες πῶς ἥσουν σ’ ἔνα περιβάλλο καλλιτεχνικό.

‘Ο κόσμος διψασμένος ἀπό τὴν ἐπιθυμία νὰ φωτογραφιέται, ἔτρεχε ν’ ἀποθανατίσει τὸν ἥσκιο του. “Ἐτρεχαν κόρες μὲ τὴν συνοδεία τῆς μάννας, παλλικάρια κοφοντυμένα γιὰ γαμπροὶ ἔτοιμοι, φαμίλιες δλόκληρες. Ἐκεῖ φωτογραφήθηκε δὲ Εὐστράτιος δὲ δάσκαλος μὲ τὴ ρεντιγκότα του ὡς τοὺς ἀστράγαλους καὶ τὴ βαρειά πελώρια δμπρέλα του στὸ χέρι καὶ τὴν κυρά δασκάλισσα—τὴν ὤμορφη γυναίκα του, ποὺ τόσους γιούς τοῦ χάρισε.

‘Ἐκεῖ ἀποθανάτισε τὴν εὐγενικὰ μορφή του δὲ Δοδόπουλος μὲ τὶς φαβορίτες του, ποὺ ἔδινε λεφτά γιὰ τὰ σχολεῖα, ἐκεῖ δὲ θαυμάσιος Πατρικόπουλος, δὲ δάσκαλος, ποὺ ἔξηντα χρόνια δασκάλεψε τὸν τόπο, μὰ ποὺ δὲν κράτησε τὴν δμπρέλλα στὸ χέρι, γιατὶ πολὺ ἀγαποῦσε νὰ κρατεῖ βιβλία «ὑπὸ μάλης».

‘Ἐκεῖ κουβαλώντας δὲ ‘Αμπατζόγλου δλη του τὴ φαμίλια καὶ τ’ ἀνυπόταχτα ἀγόρια του ἐπλασε μιὰν ἀνθοδέσμη ἀπό παιδιά, κορτσιά κι’ ἀγόρια γύρω του καὶ γύρω στήν πολύτεκνη γυναίκα του, καὶ παραδόθηκε στὸ φακό μὲ τὴν εὐτυχία στὸ πρόσωπό του χυμένη.

‘Ἐκεῖ πήγαν δασκάλοι καὶ παιδιά, νεόνυμφοι καὶ νεοβάφτιστοι. Καὶ τότε ἔπιασε ἡ μανία ν’ ἀποθανατίζουν καὶ τοὺς ἀποθαμένους μὲ τοὺς ζωντανοὺς γύρω μαυροντυμένους, τόσο, ποὺ καὶ σήμερα ἀκόμα βλέπεις καὶ ξεχωρίζεις τὸν πλούσιο Σύρμα ἀποθαμένο στὸ ξυλοκράββατό του.

“Ἐτοι κι’ δὲ καντηλανάφτης τῆς ἐκκλησιᾶς μας κι’ δὲ παιδονόμος τοῦ σχολείου μας—δὲ εύταξιας—κι’ ἡ μαμή ποὺ ξεγένησε χίλια παιδιά — ἡ μανίτσα — κι’ δὲ κεραμιδάρης κι’ δὲ κάθε τεχνίτης, ἔτρεχε νὰ

φωτογραφηθῇ γιὰ νὰ βλέπει τὸ πρόσωπό του καὶ ν' ἀφιερώνει γρά-
φοντας πίσω «ἐλάχιστον ἐνθύμιον» ἢ «δεῖγμα ἀγάπης καὶ τιμῆς» ἢ
«τεκμήριον φιλίας» καὶ τὰ παρόμοια, μιὰ του φωτογραφία, ποὺ τὸν
παρουσίαζε βελτιωμένο καὶ ίδανικό.

Κ' ἔβλεπες πόζες θαυμάσιες. Μάτια καρφωμένα στὸν ἀντικρυνό-
τοῖχο κι' ἀγριεμένα, χαμόγελα προσποιητά, χαμόγελα φυσικά, μά-
τια θαμπά καὶ σβυσμένα, μάτια γουρλωμένα, χέρια στὰ γόνατα κολ-
λητα, κορμιά ἀκουμπισμένα σὲ ψηλές ἀνθοστήλες ἀπὸ δῶ κι' ἀπὸ
κεῖ. Ὁ πραματευτής μὲ τὸν πήχη του, δ δάσκαλος μὲ τὴν διμπρέλλα
στὸ χέρι κι' ἔνα βιβλίο — δπως δ παποὺς δ Εὔστρατιος δ δάσκαλος
δρθιος μὲ τὴν διμπρέλλα—δ ἔμπορος μὲ τὰ κατάστιχά του, δ καντηλα-
νάφτης μὲ μιὰ καντήλα, δ νεκροθάφτης μὲ τὸ φυάρι του κι' δ καθέ-
νας μὲ ἑργαλεῖο ποὺ φανέρωνε τὸ ἐπάγγελμά του.”Αλλος ἀκουμποῦσε
σὰν τὸ συγγραφέα τὸ κεφάλι του στὸ δείχηται καὶ τὸν ἀντίχειρα καὶ
τὸν ἀγκῶνα του στὸ τραπεζάκι καὶ παίρνοντας στάση ἀνθρώπου μὲ
μεγάλη σκέψη κατσούφιαζε γιὰ νὰ φαίνεται σοφός.

Ἐπειτα εἴχαμε πολλοὺς ξενητεμένους. Τὸ μέρος μας ἔστελνε πολ-
λοὺς στὴν ξενητειά. Κιάποτε τοὺς ξενητεμένους φτωχοὺς καὶ πλούσιους
ἔρχονταν φωτογραφίες λογῆς λογῆς, ποὺ δίναν τὰ σχέδια στὶς πό-
ζες. Μὰ κιδ φωτογράφος μας ἔδινε οχέδια: Σὲ κάθιζε ἡ σέστηνε σὰν
τὸ ξύλο, σέβαζε νὰ βλέπεις κάπου καρφωμένα, σέδινε τὴ στάση τοῦ
συλλογισμένου, τοῦ πικραμένου, τοῦ εύτυχισμένου, τοῦ μακάριου, τοῦ
βλοσυροῦ, τοῦ μαλακοῦ.—«Πλάγιαστ' λίγο τὸ κεφάλ' σου, κύττας' κεῖ.
βάλ' τὸ χέρ' σου στὸ γελέκο σου, πίσω τὸ κεφάλ' σου» καὶ τόσες ἄλ-
λες προσταγές σοῦδινε γιὰ νὰ σὲ κάνει νὰ γίνεις γελοῖος, ἄψυχος,
κάθε ἄλλος παρὰ σύ.

“Οσες φορές περνοῦσα ἔξω ἀπὸ τὸ φωτογραφεῖο πηγαίνοντας στὸ
σπίτι τῆς νουνῆς μου μὲ τὰ ἐννιά παιδιά, περνοῦσα ἀπὸ τὸ φωτογρα-
φεῖο λοξοδρόμωντας γιὰ νὰ «Θ α μ ἄ ξ ω» τὶς φωτογραφίες ποὺ εἶχε
κρεμασμένες μέσα στὶς προθῆκες του ἀπὸ δῶ κιάποτε κεῖ τῆς δξώπορ-
τας. Ἐκεῖ στεκόμουνα πολλὴ δῶρα κιέβλεπα ἀχόρταγα τὶς περιεργες
φωτογραφίες τοῦ κόσμου. Τὰ ὥρατα κορίτσια, τὰ νεαρά παλλικάρια,
τὸ ἀντρόγυνο, ποὺ ἀποθανάτισε τὸ γάμο του, τὰ βαφτίσια τοῦ ἐγγο-
νοῦ τοῦ Ταστσίδη, τὸ μουσικὸ δμιλο 'Αριωνα. Ἐκεῖ γνώρισα κόσμο
φιλικό. Κάποτε εἶδα καὶ τὸ θεῖο μου 'Αριστείδη, τὸν πραματευτὴ μὲ
τὸ γυό του τὸ Μανέλαο μὲ τὸ καπέλλο στὸ κεφάλι, ποὺ τούφερε ἀπὸ
τὴν Πόλη. Τὸν εἶχε ὀνάμεσσα στὰ γόνατά του, σὰ μπαστούνι, ἐνῶ
αὐτὸς εἶχε βαλμένα τὰ χέρια του στὰ γόνατα τοῦ πατέρα του πάνω.
Εἶχε γύρει κακομοίρια τὸ κεφάλι του δεξιὰ καὶ ἔβλεπε μὲ τὸ ἔνα
μάτι ντροπαλά καὶ μὲ τάλλο αὐθάδικα. —Περίεργο πρᾶγμα, εἶπα,

δέξιός μου δὲν ἔχει τέτοια μάτια, πῶς ἔγινε οὗτος'; Κέμεινα ἀπορημένος. Άσφαλδος δὲ φωτογράφος τοῦδωκε τὴ στάση αὐτὴ γιὰ νὰ θαυμάζει μεγάλος τὴν παιδικά του ἐμορφιά, δὲθεῖος μου πάλι γιὰ νὰ φαίνεται τὸ κεφάλι του, ἔσκυψε ὀριστερά καὶ μακάρια, σὰ ζῶο, κυττώντας στὸ κενό.

Βλέποντας ἔτσι τὴ φωτογραφία τοῦ κόσμου, τῶν παιδιῶν, ἔνιωσα μέσα μου τὸν πόθο μου νὰ δῶ καὶ γώ τὸν ἑσυτό μου. Τὸν ἑσυτό μου τὸν ἔβλεπα στὸν καθρέφτη. Κιαύτο τόκαμνα πολλές φορές τὴν ήμέρα. "Ημουνα λιγάκι — τί λιγάκι, πολὺ — «καλλωπιστής».

Χτενίζουμαν καὶ ξαναχτενίζουμαν. Τὰ σγουρά μου τετράξανθα μαλλιά χτένι δὲν τὰ περνοῦμε, μᾶς γὼ λανάριζα τὶς ἄκρες τῆς κάθε μπούκλας καὶ τὸ κεφάλι μου γινότανε σάνι κεφάλι τῆς Ἀφρικῆς. "Αλλαζα τὰ ροῦχα μου καὶ πολλή δρα στεκόμουνα νὰ βλέπω πῶς εἶμαι μὲ τοῦτα ἢ μὲ κεῖνα τὰ ροῦχα. Κάποτε, πρὶν φορέσω γραβάτα, δταν ἦρτε ἀπὸ τὴν ξενητειά ἔνας μου ἀδερφός, φόρεσα ἔνα κοστούμι του, πέρασα στὸ λαιμό μου ἔνα κολλαρισμένο γιακά, ἔδεσα μιὰ ὥραιά γκραβάτα του καὶ ἀνεβαίνοντας σένα σκαμνί ἀπολάβαινα τὸν παραλλαγμό μου σὲ παλλικαράκι, ντυμένο μὲ τὰ καλύτερα ροῦχα καὶ μὲ τὰ σπρό τὸ κολλάρο. Τί εύτυχία!

Λαχτάρισα τὸ λοιπὸν νὰ δῶ τὸν ἑσυτό μου ὅχι μιὰ στιγμή, ἢ λίγη δρα στὸν καθρέφτη. Λαχτάρισα νάχω μιὰ φωτογραφία καὶ γώ, δπου πολλήν δρα, πολλές δρες θὰ μποροῦμσα νάπολαβαινω τὸ παράστημά μου, τὸ πρόσωπό μου — ἔμένα.

'Ο πόθος μου ἔγινε λαχτάρα μεγάλη, μᾶς σὲ κανένα δὲν τὸν εἴπα. Τὸν κράτησα μυστικό, καὶ εἴπα: Καὶ γὼ θὰ φωτογραφηθῶ, καὶ γὼ θὰ καρφιτσωθῶ ἀπὸ τὴν προθήκη νὰ περνοῦνε νὰ μὲ γλέπουν. Καὶ τόκανα.

Στὸ σπίτι μες δλα τάδέρφια εἶχαμε ἀπόνα κουμπαρά. Μέσα κεῖ ρίχναμε τὰ δώρα μας καὶ οἰκονομούσαμε δσα λεφτὰ τύχαινε νὰ μᾶς πέσουν στὰ χέρια. Πολλές φορές ἀνοίγοντας τὸν κουμπαρά μας βρίσκαμε ἔνα ποσδ τέτοιο, ποὺ ἔφτανε ν' ἀγοράσουμε παπούτσια ἢ τὸ παντι γιὰ τὰ ροῦχα μας.

'Ο κουμπαράς μου ἀπὸ καιρὸ εἴταν γεμάτος. Μποροῦμσα νὰ τὸν σπάσω καὶ νὰ μετρήσω τὶ λεφτὰ εἶχα. Ροῦχα καινούργια δὲν εἴταν πολὺς καιρός ποὺ μέκαναν, δπως δλα τάδέρφια μου. Μποροῦμσα λοιπὸν νὰ παρουσιαστῶ μιὰ μέρα στὸ φωτογράφο καὶ νὰ τοῦ πῶ: —«Ἡρτα νὰ μὲ φωτογραφίσεις» λεφτὰ ἔχω».

Οἱ κουμπαράδες μας φαίνονταν μέσα στὴ βιβλιοθηκούλα τῆς τραπεζαρίας μας, δπως τὰ ποτήρια, στὴ σειρά. 'Ο καθένας εἶχε τὸ

άρχικό γράμμα σ' από τονομά μας, κεῖται δέ λαθέβαμε.

"Ενα πρωΐ πού έλειπαν τάδέρφια μου καὶ ἡ μητέρα μου μὲ τίς δουλειές της δὲν εἶχε καιρό νὰ μὲ παρακολουθήσει, ἔβαλα ἔνα σκαμνί, ἀνέβηκα πάνω, πήρα τὸν κουμπαρά στὸ χέρι μου, καὶ κατεβαίνοντας προφυλαχτικά στὸ ύπόγειο—τὸ δροσερὸ ύπόγειο τοῦ σπιτιοῦ μας—χώθηκα πίσω ἀπὸ ἔνα βαρέλι καὶ τοῦτο τοῦτο ἀποφασιστικά τὸν ἕσπασσα. Μὲ τὸ σπάσιμο χύθηκαν τ' ἀσημένια γρόσια ποὺ ἔριχνα τόσον καιρό μέσα. Τὰ μέτρησα—γρόσια σαράντα! Τὰ τύλιξα σένα μου μαντήλι, καὶ τάποθεσα στὸν κόρφο μου. "Ἐπειτα συμμάζεψα τὰ κομμάτια τοῦ κουμπαρᾶ καὶ βγαίνοντας ἀπὸ τὸ σπίτι πῆγα μακριὰ καὶ τὰ σκέπασσα μὲ χώματα καὶ σκουπίδια. Τώρα ἔλεγα κεύχόμουνα: «—Κάνε Παναγία μ' νὰ μὴ μᾶς χαρίσνα κανενὸς οὔτ' ἔνα γρόσο γιὰ νὰ μὴ γίνει αἰτία νὰ γυρευτῇ δὲ κουμπαράς μου».

Κιϊπως εύχήθηκα ἔγινε. Τὶς δυὸ μέρες ποὺ μεσολάβησαν ὡς που νὰ φωτογραφηθῶ, κανεὶς δὲ μᾶς χάρισε γρόσι. "Ετσι οἱ κουμπαράδες μας ἀμίλητοι στὴ σειρά, σὰ μπουκάλια, στεκότανε μέσα στὴ βιβλιοθηκούλα φουσκωτοί καὶ κόκκινοι. "Όλοι τοὺς εἶδαν, μὰ κανεὶς δὲ λογάρισσε πῶς λείπει ἔνας. Οὐτε καὶ γὼ τόλμησα νάγοράσω ἔναν ὅλλο καὶ γράφοντας τάρχικό μου γράμμα Π καλλιγραφημένο, νὰ τὸν ἀποθέσω στὴ θέση του.

Τὴν Κυριακὴν πρωΐ, δύπως πάντα, πήγαμε στὴν ἐκκλησία, κοντά στὸ μεγάλο μου ἀδερφό τὸν ψάλτη ποὺ μᾶς τσιμποῦσε ψέλνοντας. Ψάλαμε καὶ μεῖς μὲ τὶς φωνούμελες μας τὰ τροπάρια καὶ εἴπα τὸν ἀπόστολο—μὲ τὴ σειρά μὸν τὴν Κυριακὴν κείνη. Στὸ τέλος κρυφὰ τόσκασσα—τάχα πηγαίνοντας πρὸς νεροῦ μου—καὶ βγαίνοντας ἀπὸ τῆς ἐκκλησιᾶς τὴν πίσω πόρτα, ἔσυρα στὸ δρόμο ποὺ ἔφερνε στὴν ἀγορά.

Φοροῦσα τὰ καλά μου ρούχα ραμμένα δχι ἀπὸ τὴ μητέρα μου, μὰ ἀπὸ ράφτη, φοροῦσα τὸ πουκαμισάκι μου μὲ τὸν κατεβατὸ γιασκά, καὶ μιὰ γραβατούλα, πού, ἡ νουνά μου μοῦ τὴν ἔφερε ἀπὸ τὴ Ρωσία—δύπως σ' ὅλα μου τάδέρφια. "Ἐνα φιόγκο ποὺ σκάλωνε πίσω. Εἶχα βάλει καὶ τὰ τσδχινα παπούτσια μου τὰ γαλάζια. Χτενίστικα, ξανχτενίστικα νὰ βάλω σὲ τάξη τάνυπόταχτα μαλλιά μου κι' ἀπὸ κεῖ τράβηξα στὴν ἀγορά.

"Ετσι «τοῦ κουτιοῦ», ἀπὸ τὴν ἀγορὰ ἀνέβηκα τὸ δρόμο, ποὺ ύψωνότανε τοῦ φωτογράφου τὸ σπίτι. Περνώντας ἀπὸ τὶς θύρες τῶν μαγαζιῶν, στεκόμουνα νὰ δῶ στὶς τζαμόπορτες τὴ σιλουέττα μου. Δοκίμαζα μιὰ συγκίνηση, ποὺ πρώτη φορά μέπιανε. Ἡ καρδιά μου εἶχε συγχυσθῆ, χτυποῦμε παράξενα.

Ποῦ πήγαινα; Δὲ μποροῦσα νὰ ξεχωρίσω καλά καλά, τὶ πήγαινα νὰ κάνω ἀμαρτία, σφάλμα, ἔγκλημα, καλό; Μόνο δμως ποὺ πήγαινα

μυστικά ἀπό τοὺς ἄλλους, αὐτὸ μὲ πλήγωνε, μὲ πείραζε, καὶ θαρ-
ρεῖς πήγαινα νὰ ἐγκληματίσω, γιατὶ ποτέ μου τίποτε κρυφό δὲν ἔκανα.
Τέλος πάντων ἔφτασα στὴν πόρτα τοῦ φωτογραφείου. Στάθηκα στὶς
προθῆκες νὰ ξαναθαμάξω τὶς μορφές τοῦ κόσμου, νὰ ξαναδῶ τὸν ξά-
δερφό μου μὲ τὸν πατέρα του, δπως σᾶς τὸν ζωγράφισα.—Κιᾶν μὲ
βάλνα καὶ μένα, εἶπα, δῶ; Χτύπησε δυνατά ἡ καρδιά μου. "Ἄν πε-
ράσει συλλογίσθηκα ὁ μεγάλος μου ἀδερφός καὶ μὲ δῆ, τί θὰ γίνω:
Τί τσιμπιές θὰ εἶχα νὰ δοκιμάσω στὰ παχιά μου μέρη! Τάφτιά μου θὰ
ματώνανε γιὰ νὰ διδαχτῷ πειθαρχία.

"Ολ' αὐτά μοῦ σταμάτησαν τὴν δρμὴ ποὺ μὲ εἶχε πιάσει, κιεἴπα:
—"Ἄς γυρίσω πίσω."Ἄς ἀγοράσω ἔνα κουμπαρά καὶ βάζοντας τὰ σα-
ράντα μου γρόσια μέσα, ἀς τὸν ξαναποθέσω στὴ θέση του.

Μὰ νίκησε ἡ λαχτάρα μου νὰ φωτογραφηθῶ. Καὶ ἀνοίγοντας
τὴν πόρτα, ἀνέβηκα τὰ σκαλιά καὶ ἔφτασα ώς πάνω. Ἔνιωσα τότε
πώς βρίσκουμαν σὲν' ἄλλον κόσμο. 'Η ἀταξία, ἡ ἀτσαλιά, ἡ ἀκα-
ταστασία, οἱ φωτογραφίες, τὰ ώραῖα τραπέζια, οἱ καθρέφτες τοῦ σα-
λονιοῦ, δλα τὰ περίεργα πράματα τοῦ φωτογραφείου μὲ ἔφεραν σὲνα
κόσμο παράξενο ἔτσι ἀνακατεμένα.

Δὲν πρόφτασσα καλά καλά, νὰ ψάξω μὲ τὸ μάτι μου τὴ σάλα καὶ
νά, εἰδα μπροστά μου ἔναν ἄνθρωπο ὥραϊο καὶ θαυμαστό, Μόνο τὸ
μούσι του ἄξιζε ἔναν κόσμο.

—Τί θέλ' εἰς παιδί μ' δῶ; μὲ ρώτησε.
—"Ηρτα νὰ φωτογραφηθῶ!
—Καὶ ποιός σεβαλε γά νάρτες ἐδῶ;
—'Η λαχτάρα μ' νὰ διῶ τὸ πρόσωπό μ' σὲ μιὰ φωτογραφία.
—Καὶ ποιός θὰ πλιερώσ' τὰ ἔξιδα;
—Γά! Ἐδῶ στὴν τοεπ' μου, ἔχω σαράντα γρόσια. Δὲν φτάννα;
ρώτησα μάγωνία.

—Καὶ ποιός σὲ τᾶδωκε; μὲ ρώτησε.
—Τὰ μάζεψα στὸν κουμπαρά μ'. Εἶμαι τὴ Παπαχριστόλδου τὸ
παιδί κιό πατέρας μου μᾶς δίν' δλους κάθε Κυριακὴ πένα ὁχταράκ'.
Καὶ στὴν Ἐκκλησιά βγάζω τυχερά πὲ βαφτίσια καὶ κηδεῖες.

—Καλά εἶπε, χαμογελώντας. Πέρασε πάνω. Κιάνεβήκαμε μαζὶ¹
στὸ ἀτελιέ του ἀπό μιὰ σκάλα στενή.

Ἐμεινα ἀποχαμένος μπαίνοντας σὲνα τέτοιο περίεργο μέρος μὲ
τζάμια καὶ παραπετάσματα παντοῦ, σὲ τοίχους καὶ στέγη.

—Κάτσε δῶ, μὲ εἶπε, κέπειτα ὅρχεψε νὰ τοιμάζει τὴ μηχανή,
νὰ μπαίνει σὲνα σκοτεινὸ δωμάτιο, νὰ βγαίνει πάλι, νὰ σκύβει κάτω
ἀπὸ τὸ μαῦρο πανί τῆς μηχανῆς. Στὰ ύστερνὰ ἥρτε κοντά μου. Μὲ

κάθησε σὲ μιὰ καρέκλα. Μέσιαξε τὸ κεφάλι, μοϋβαλε τὰ χέρια σταυρωτὰ στὸ στήθος.

—Σήκωσ’ τὸ κεφάλ’ σου, μὲ πρόσταξε. Κύτταξ’ δῶ σ’ αὐτό τὸ μέρος, μὴ γουνηθῆς.

Τότε ἔπιασε τὰ μάτια μου μιὰ νευρική ταραχή. Τὰ βλέφαρά μου ἀνοιγοκλειούσαν, δὲ μποροῦσα νὰ δῶ στὸ ՚διο μέρος, ποὺ μὲ πρόσταξε.

—Πρόσεχε τώρα. “Ενα..... δυό..... καὶ βγάζοντας ἀπὸ τὸ φακὸ τὸ σκέπασμα, τὸν ἀφῆκε νὰ μέ... ρουφήξει.

—Τελείωσε; ρώησα.

—Τελείωσε, τώρα πήγαινε καὶ νὰ νάρτς σὲ δέκα μέρες. Τὰ γροσάκια νὰ τὰ ξαναβάλς στὸν κουμπαρά σ’ καὶ γὼ θὰ πῶ πότε θὰ τὰ ξαναβγάλ’ς. ”Έλα πήγαινε.

Μὲ μιὰ συγκίνηση κατέβηκα τὰ σκαλιά. Πήγαινα γρήγωρος στὸ σπίτι γιὰ νὰ βολέψω τὸν κουμπαρά μου. Δὲ θᾶλεγα τίποτε βέβαια, μὰ ἀν μεβλεπαν;

Τὴν ἄλλη μέρα μέτρησα τὶς κουμπαράδες στὴ γραμμή. Δὲν ἔλειπε κανεὶς. Εἶχα καταφέρει νὰ βάλω στὴ θέση του καὶ τὸ δικό μου πάλι μένα γρόσι λιγώτερα. Μαύτο εἰχ’ ἀγοράσει τὸν καινούργιο μου κουμπαρά. Ή ἀγωνία μου τώρα, ποὺ οἱ μέρες τόσα ἀργά περνοῦσαν μεγάλωνε. Πότε θὰ περάσουν δέκα μέρες; ρωτοῦσα καὶ ξαναρωτοῦσα τὸν ἑαυτό μου, πότε;

Τὰ ὄνειρα μὲ κυνηγοῦσαν στὸν ὑπὸ μου ἀπανωτά. Πολλές φορὲς εἶδα πῶς πήρα τὶς φωτογραφίες μου, πῶς τὶς ἔδειξα στὴ μητέρα μου, πῶς ήμουν ἔνα θαυμάσιο παιδί, πῶς ἄξιζα νὰ μὲ βάλουν καὶ στὴν προθήκη τῆς ἔξωθυρας ἀκόμα.

Τὴ δέκατη ήμέρα ξεκίνησα γιὰ τὸ φωτογραφεῖο. “Οταν ἔφτασα θέλησα πάλινά σταθῷ στὴν προθήκη, γιὰ νὰ δῶ τὶς καινούργιες φωτογραφίες τοῦ δεκαήμερου.

Δὲ ξαίρω τὶ εἶδους ζάλη δοκίμασα ἀντικρύζοντας τὸν ἑαυτό μου καρφωμένο στὴν προθήκη. ”Ημουν λοιπόν ἔγω; ”Ημουν αὐτὸς ποὺ ἔβλεπα; Εἶχα τέτοια μοῦτρα χαριτωμένα; Εἶχα τόσο ώραῖα ἔφτάξανθα σγουρόμαλλα; Εἶχα τέτοιο σπιθωτὸ μάτι; Ή ψυχή μου πέταξε χαρούμενη, ἡ καρδιά μου χτύπησε δυνατὸ περίχαρη. Τρικλίζοντας ἀνέβηκα τὰ σκαλιά. Ο φωτογράφος μάντικρυσε μὲ χαμόγελο, ποὺ μόλις ἀνθοῦσε κάτω ἀπὸ τὰ παχυδ μουστάκια του. Τὸ μάτι του ἔλαμψε.

—”Έλα, έλα μοῦ εἶπε, έλα νὰ πάρ’ς τὴ φωτογραφία σου.

Δάκρυσα ἀπὸ συγκίνηση.

—”Έλα νά, πάρε μοῦ εἶπε, παίρνοντας μιὰ φωτογραφία.

Τὴν πήρα στὰ χέρια μου. Τὰ δάκρυα μου στάλαξαν ἀπάνω της,

ὅταν στάθηκα νὰ δῶ τὸν ἔαυτό μου. "Ημουν ἐγώ λοιπόν αὐτὸν τὸ παιδί;

— Μιά μόνο; ρώτησα.

— Μιά, τις ἄλλες τις ἔχ' πάρ' ὁ πατέρας σου καὶ χαρούμενος τις δέχτηκε. "Ελα πήγαινε.

— 'Ο πατέρας μου... ψιθύρισα καὶ αἰσθάνθηκα νὰ λιγοψυχῶ.

Ζαλίστηκα καὶ γονάτισα μπροστά του.

— "Ελα, ἔλα, μὴ τρομάζεις. Δὲ θὰ σὲ τιμωρήσῃς ὁ πατέρας σου. Καὶ μὲ κόπο κατώρθωσε νὰ μὲ πείσει πώς ὁ πατέρας μου ἤξαιρε πιὸ τὸν πόθο μου καὶ δέχτηκε νὰ φωτογραφηθῶ.

Κατέβηκα τὰ σκαλιά καὶ βγῆκα στὸ δρόμο. Στὸ κάθε βῆμα μου ξεσκέπαζα τὴν φωτογραφία μου, νὰ δῶ τὸν ἔαυτό μου. Καὶ ρωτιώμουν: — Λοιπόν εἶμαι ἐγώ αὐτός; Τέτοιος εἶμαι καὶ δέγ τοξαιρα; Τί χαρά! Καὶ γὼ δὲν τοβαζα ποτὲ ἀπὸ τὸ νοῦ μου, πῶς ἡμουν ἔνα τόσο χρυσό ἀγοράκι δώδεκα χρονῶν, κατάξανθο, γαλανομάτικο, σγουρομάλλικο καὶ παχούλο.

Τὸ βράδυ ὁ πατέρας μου δίνοντάς μου τις φωτογραφίες μου μοῆβαλε νὰ φιλήσω τὸ χέρι του καὶ μεύχηθηκε νὰ γίνω ἔνα σπουδαῖο παλλικάρι. — Τώρα νὰ πᾶς μιὰ τῆς νουνᾶς σου καὶ μιὰ τοῦ θείου σ' καὶ μιὰ τοῦ δασκάλου σου καὶ μιὰ...

Τὴν ἄλλη μέρα ἔγραψα καλλιγραφικὰ μὲ γράμματα τοῦ τύπου, πῶς μὲ ὑπαγόρεψε ὁ Ἡδιος:

«Πρὸς τὴν σεβαστὴν μοι ἀγάδοχον, τεκμήριον σεβασμοῦ καὶ ἀγάπης.

'Ο βαπτιστικός της

Πολυδ. Παπαχριστοδούλου

Καὶ πηγαίνοντας στὴν ἄλλη συνοικία, τῆς τὴν πρόσφερα μὲ συγκίνηση. "Ημουν τρισευτύχισμένος. "Ομως ἀνοιξα μιὰ πληγὴ στὸ σπίτι. "Ολα μου τάδέρφια ζήτησαν τώρα νὰ φωτογραφηθοῦν!

— Δὲν ἔχω παράδεις, παιδιά, μᾶς εἶπε ὁ πατέρας μου. Δὲ γλέπτε πόσο φτωχός εἶμαι;

Μά γιὰ νὰ τοὺς ἡσυχάσει ὅλους, μᾶς πήρε ὅλα του τὰ παιδιά, ἔφτά ἀγόρια, πήρε τὴ μητέρα μας κιόλοι μαζί—μιὰ τσούρμα—πήγαμε καὶ φωτογραφηθήκαμε γιὰ ἐνθύμηση. 'Εννιά νομάτοι.

Καὶ πίσω ἀπὸ μιὰ φωτογραφία ἔγραψε ὁ Ἡδιος: «Διά χειρὸς Παπαχριστόλδου σημειοῦται. 'Ἐνθύμιον τοῦ ἔτους 1883». "Ετσι ἔγινα αἰτίᾳ νάποθανατίσουμε τὴ φαμελιά μας, ποὺ ὕστερ' ἀπὸ χρόνια τὴν βλέπω σκόμα θαμπή καὶ βλαμμένη, καὶ στρέφεται ὁ νοῦς μου στὰ περασμένα, τὴν κυττῶ καὶ τὰ δάκρυα δύρεύουν τὰ μάγουλά μου τὰ γερασμένα κιαύλακωμένα.

ΠΩΣ ΠΡΩΤΟΓΙΝΑ ΔΑΣΚΑΛΟΣ

"Ημουν δεκατριώ χρονώ παιδί, όταν τελείωσα τό μεγάλο σκολειό. "Εβγαλα τήν πρώτη τοῦ Γυμνασίου! Κείνη τή χρονιά είχαμε σχολάρχη ή σχόλαρχο—ὅπως μᾶς δείχνανε νά λέμε—ένα τοσοδά κοντούλη ἀνθρωπο, μὲ μιά μεγάλη μύτη καὶ μένα παλτό τσοχένιο ώς κάτω τά πόδια, πού τὸν κυττάζαμε καὶ μᾶς πιάναν γέλοια. Καὶ εἴτανε, λέγανε, σοφός. Θυμάμαι ζωντανά πώς μᾶς ἄρχισε τάρχαῖα γράμματα μὲ τ' «'Απομνημονεύματα». Τρία φύλλα σημειώματα μᾶς ἔδωκε γιά νά διδαχτοῦμε τήν σύνταξη τοῦ θαυμάτου μας αὶ ζω! Καὶ τό θαυμάζω αὐτό στάθηκε μπροστά μας σάν ενα παλιό κάστρο ἀπαρτο!

Κάποτε εἶχε ἀπελπιστή ἀπό τήν ὀμάδθειά μας καὶ μᾶς κόλλησε δλους τό παρατσούκλι: βλάκες! — "Ελα σὺ βλάκα, μᾶς ἔλεγε. — Κάθησε βλάκα! — Σήκω βλάκα! "Ως τόσο τελείωσα καὶ γώ τήν πρωτη Γυμνασίου, βοηθώντας κάποτε καὶ τή γυναικα του νά πλάθει παξιμάδια στό φούρνο. Εἶχα κουβαλήσει καὶ τίς λαμαρίνες ώς τό φουρνάρι κάποτε. Μὰ δταν μὲ πρόσταξε νά βοηθήσω, ἀφίνοντας τό μάθημά μου, στό καθάρισμα τής θερμάστρας τοῦ σπιτιού του, τόσκασα —σάν τὸν μακαρίτη Σωκράτη τό φιλόσοφο ἔνα καιρό, πού τὸν στελλανε νά δηγήσει κάποιο στή φυλακή καὶ τὸν παράτησε στό δρόμο— στό σπίτι τοῦ πατέρα μου καὶ δέν ξαναγύρισα σκολειό, παρὰ δταν ξηγήθηκε μαζί μας, πώς δέν ἥθελε νά μᾶς προσβάλει.

'Ο πατέρας μου εἴταν ψυχόπονος. Κιδταν τέλειωσα τό σκολειό, ύστερ' ἀπό πολὺ συλλογή, μπόρεσε μὲ βουρκωμένα μάτια νά μοῦ πῆ. — Τώρα σύ, παιδί μ', νά πᾶς πραματευτής. Σά θέλ' ες νά σοῦ κάνω ἔνα κουτί νά πουλᾶς τσιγάρα καὶ σπίρτα.

Τά λόγια του αύτά τά θυμάμαι, μὰ δὲ ξεχνῶ καὶ τά μάτια του, πού βουρκωμένα δάκρυσαν λυπητερά.

— Πραματευτής; ρώτησα καὶ ἄλλο δὲ μπόρεσα νά μιλήσω, μόνο κατέβασα τά μάτια μου. 'Ανέβηκα κατόπι ψηλά στό πάνω πάτωμα τοῦ σπιτιού μας κέκλαιγα νηστικός ἀπό λύπη πολλές μέρες. Στό σπίτι μου δλοι ἀγαποῦσαν πολὺ τά γράμματα. "Ολη μέρα καταγινότανε μὲ τά βιβλία, καὶ τό πλιότερο δ πατέρας μου μὲ τά ἐκκλησιαστικά του, πού τά διάβαζε ἀχόρταγα ξαπλωμένος τό χειμῶνα ὀντίκρυ στό τζάκι. "Ενιωσε λοιπόν τὸν καὶ μό μου καὶ δέ με ξανάπε τίποτε πλιά, μόνο μᾶφινε νά κάθουμαι στό σπίτι καὶ νά διαβάζω καὶ νά γράφω. Τήν ἐ-

ποχή αύτή μάθαινα νὰ στέκουμαι στὸ στασίδι τάριστεροῦ ψάλτη, καὶ μὲ τὴ μικρὴ ἀπαλὴ φωνούλα μου νὰ φέλνω δλα τὰ τροπάρια καὶ νὰ κάνω μεύκολία τὰ δίγοργα καὶ τὰ τρίγοργα. "Ολη δμως ἡ λαχτάρα μου εἶτανε νὰ τελειώσω τὸ γυμνάσιο, νὰ γίνω δάσκαλος !

Μὰ δὲ μπόρεσα κείνη τὴ χρονιά νὰ πάγω στὸ Γυμνάσιο, κέτσι ἀποφασίστηκε νὰ πάγω δάσκαλος « ὑ π ο δ ι δ ἄ σ κ α λ ο c » σένα γειτονικὸ χωριό. 'Εγὼ δάσκαλος! Πήγαινα νὰ μάθω γράμματα — γῶ ποὺ δὲν ἥξαιρα—σὲ παιδιά ἵσα μὲ μένα. Κιάληθινά δίδαξα τὰ γράμματα τὸ πιὸ πολὺ δέρνοντας τὰ παιδιά, γιατὶ δὲν τǎλεγαν δπως τάχαν τὰ βιβλία τυπωμένα, ποὺ πάντα βαστοῦσα μπροστά μου, καὶ δὲ σήκωνα τὸ κεφάλι ἀπαύτα μὴ λαθώσω!

Τί ἀμαρτίες ! Καὶ δμως ἤμουνα δάσκαλος καὶ πληρώθηκα κείνη τὴ χρονιά λίρες ἔντεκα !

'Η μάννα μου στὸν καιρὸ τῆς δασκαλικῆς μου ποτὲ δέ με ξεχνοῦσε. Πάντα μὲ ξεπροβοδοῦσε στὰ συχνά μου ταξίδια—ποὺ πηγαίνοερχόμουνα—μὲ κουβαλύρια τοῦ χεριοῦ της, μὲ ψωμὶα ζυμωμένα μὲ τὰ χέρια της, μὲ γλυκό ψημένο ἀπὸ τὴν ἴδια, γιά τὸ ξενητεμένο της παιδί. Καὶ περήφανη, γιατ' εἶχε τὸ έχτο της παιδὶ δάσκαλο, μεύχοτανε νὰ μὲ δῆ καὶ δεσπότη!—μὰ δέ με εἰδε.

"Οταν τέλειωσε ἡ χρονιά καὶ δαναγύρισα στὸ σπίτι τοῦ πατέρα μου, κουβάλησα καὶ γῶ τὴς μάννας μου μαλλιά καθάρια γιά κα μά τε μ α καὶ βούτυρο καὶ στάρι. Ξανακάθισα στὸ ἴδιο τραπέζιοβάζοντας τὰ παιλιά μου βιβλία καὶ τὸ λεξικό—ποὺ ἀπαύτο διπήθυζα λέξεις καὶ μάθαιγα γράφοντας καὶ σκίζοντας χαρτιά.

Μὰ τὸ καλοκαΐρι πέρσασε, πότε μὲ τὰ βιβλία, πότε μὲ τάμπελια, δπου μαζεύσαμε φροῦτα καὶ μπήκαμε στὸν τρύγο, δταν πιὰ θάνοιγαν τὰ σκολειά, καὶ τὰ παιδιά τῶν πλουσίων, σὰν ταξιδιάρικα πουλιά, ἔφευγαν στὴ μακρύνη πολιτεία, τὴν Ἀντριανούπολη, δπου εἶταν τὸ Γυμνάσιο. Καὶ μένα τῶνειρο μου ἔμεινε δνειρο πάλι.

Τί θὰ γινόμουνα λοιπόν ; Καὶ πάλι ἀναγκαστικὰ στοίχισα δάσκαλος, μὰ σᾶλλο μεγαλύτερο χωριό, πούχε κιάλλους δασκάλους, μὲ διπλώματα, καὶ στὸν παλιὸ καιρὸ εἶχε σκολειά μεγάλα καὶ ίστορικά, στὸ Σκοπό. "Ετσι προβιβάζομαν !

Δὲ θὰ ξεχάσω ποτὲ πᾶς ἔφτασα στὸ μεγάλο αὐτὸ χωριό. "Ενα μεσημέρι τοῦ Αὔγουστου—γιατὶ τὸ δεκαπενταύγουστο ἄνοιγαν τὰ σκολειά μας — ἔνα ἀμάξι φορτωμένο μὲ τὰ στρώματά μου καὶ μένα πάνω ἔμπαινε στὸ μεγάλο δρόμο τοῦ χωριοῦ. Τὰ παιδιά περίεργα, δσα δὲν εἶταν στάμπελια ἢ στάλωνια, μέβλεπαν, κένα σούσουρο μεγάλο γένηκε βλέποντος νὰ μπαίνει δ πιὸ μικρός τους δάσκαλος στάμάξι πάνω !

Τὴ βρυδυά κείνη ἡ ψυχή μου ἔκλεισε καὶ συγέφιασε ἡ καρδιά μου, μὰ πλιότερο λυπήθηκα, ποὺ εἶδα τάγόρια τοῦ λαοῦ νὰ τοιμάζωνται σάν καλοτάξιδα πουλιά γιὰ τὰ μακρυνά τους ταξίδια, πηγαίνοντας νὰ μποῦν στὰ σκολειά τῆς μεγάλης πολιτείας. "Εκλαψα πολὺ τὴ βραδυά κείνη μὲ πικραμένη ψυχή. Μόνος, ἐγώ μονάχα, δὲ θὰ μπορούσα πάλι νὰ ξακολουθήσω παραπάνω γράμματα :

Καὶ σὲ λίγες μέρες, μὲ τοῦ σκολειοῦ τὸ ἄνοιγμα, ὅταν εἶδα τὰ μέτρητα παιδιά μέσα στὴ μεγάλη σάλα, νὰ βουτίζουν σὰ μελίσσια, τραβήχτηκα ἀπελπισμένος νὰ πνιγῶ ! — Καλύτερα, εἶπα, νὰ πνιγῶ ! ὅταν δὲ διευθυντής μπάζοντάς με στὴ μεγάλη αὐτὴ σάλα μοῦ εἶπε :

— Δῶ σαύτὴ τὴν τάξη θάσαι δάσκαλος !

— Ἐγώ ; τόνε ρώτησα κέμεινα μὲ τὴ γλώσσα στὸ λαρύγγι μου κολλημένη.

Σὲ μιὰ τάξη δάσκαλος, ποὺ τὸ λιγάτερο θάθελα ἔνα μαντρόσκυλο μαζί μου γιὰ νὰ συχάζω τὰ παιδιά.

Τὸ βράδυ κείνο δὲν κοιμήθηκα. Μὲ πληγώμένη ψυχή, μὲ τῆς τύχης μου τὶς ἀναποδιές, ἔκλαψα σάν παιδί μωρό κιάπαρηγόρητο. Καὶ θαρρετὰ πήρα τὴ μεγάλη ἀπόφαση τῆς ήλικιας μου, νὰ φύγω πίσω στοῦ πατέρα μου τὸ σπίτι. Πᾶς νὰ μείνω ; Τί νὰ τὰ κάνω μὲ τόσα παιδιά, ποὺ δὲ νιώθω πῶς νὰ τὰ φερθῶ καὶ τί νὰ τὰ διδάξω ;

Καὶ μιὰ φεγγαρόλυστη βραδυά, « μιᾷ τῷ ν ἡ μερῷ ν » δύπως θάλεγε δέ δάσκαλος τῶν δασκάλων Πατρικόπουλος, φορτώνοντας σੇν' ἀμάξι τὰ πράματά μου, ἔφυγα ἀπὸ τὸ χωριό δίχως νὰ πῶ τίποτα, δίχως τίποτα γὰδ μάθουν ἄλλοι. Ταξίδεψα μὲ τὴν ψυχὴ βαρυά, μὲ τὴ σκέψη κουρασμένη, μὲ τὸ φόβο τοῦ σπιτιοῦ, δπου δ Θεός ἥξαιρε τί με περίμενε.

Κιόταν τᾶλλο πρωὶ ἔμπαινα τὴν πόρτα τοῦ πατέρα μου, τὸ χωριό δλόκληρο γύρευε τὸ χαμένο δάσκαλο. Κιǎλλοι ύπόθεσαν τὸ χαμό μου, ἄλλοι τὸν πνιγμό μου.

Καὶ στὸ σπίτι μὲ περίμεναν θλιβερές δρες. 'Ο μεγάλος—δ πρῶτος μου ἀδερφός, ποὺ αὐτὸς μὲ στοίχισε δάσκαλο, στάθηκε τώρα φοβερός μπροστά μου, ὅταν μὲ εἶδε πρωὶ πρωὶ νὰ μπαίνω τὴν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ μας.

— Θὰ πᾶς πίσω ! Θὰ πᾶς πίσω ! φώναξε σὰ λυσσασμένος ἀπὸ θυμό καὶ ντροπὴ καὶ μὲ τσάκισε στὸ ξύλο. "Ετοι ἡ δασκαλικὴ χρονιά μου ἄρχιζε μὲ τὸ δικό μου χειροτόνημα. Ποῦ νᾶξαιραν τὰ παιδιά, πῶς δέ δάσκαλός τους τὴν ὥρα κείνη, ἔκλασιγε ὀπαρηγόρητα.... διαρμένος !

— Δὲν πάω πουθενά ! φώναξα. Δὲν πάω πουθενά !

— Θά πᾶς ! Καὶ δεύτερο ξύλισμα μέκανε νάνεβῶ στὸ πάνω πάτωμα τοῦ σπιτιοῦ μας καὶ ξενυχτισμένος, δπως ἥμουν, νάποκοιμηθῶ.

Τρία μερόνυχτα πέρασσα κρυμμένος στὸ ἵδιο μέρος. "Ηθελα νὰ φύγω, νὰ χαθῶ. Μὰ ποῦ :

'Ο πατέρας μου δακρυσμένος πάντα, μάνημπορος νὰ μὲ στείλει νὰ μάθω γράμματα στὴ μεγάλη πολιτεία, γιατὶ δὲν εἶχε χρήματα, σόλη τὴν ίστορία αὐτὴ δὲν ἄνοιξε τὸ στόμα του νὰ μόνειδίσει, δὲν ἔβγαλε μιλιά πικρή νὰ μὲ πικράνει. Μόνο μὲ κύτταξε λυπητερά καὶ μᾶφησε νὰ κλαίω.

"Ετσι κυλούσαν οἱ μέρες θλιβερές ή μιὰ πίσω ἀπτήν ἄλλη, καὶ γώ, σὰ λιοντάρι στὸ κλουβὶ δαρμένο, ἔφερνα γύρους στὴ σάλα μέσα τὴ μεγάλη τοῦ σπιτιοῦ μας, ἀπό που ἔβλεπα μακρυὰ τοὺς κάμπους καὶ τὰ μακρυνὰ σύνορα τῆς πολιτείας μὲ τὰ μεγάλα σκολειά, ποὺ ὀνειρευόμουνα, σὰν τὸ πουλὶ τὸ σκλαβωμένο, ποὺ ὀνειρεύεται τὰ μακρυνὰ λιβάδια καὶ τοὺς λόγγους καὶ τὰ φαράγγια καὶ τὰ ησκιερὰ ρουμάνια, δπου λεύτερο τραγουδεῖ μονάχα τὴ χαρά τῆς ζωῆς.

"Ως που κάποια γρήγορη μέρα ἡ τύχη χαμσγέλασε ! Εἴταν μιὰ χινοπωρινὴ τοῦ τρύγου μέρα. 'Ο ήλιος εἶχε βασιλέψει λαμπρός κή νύχτα ἀπλώθηκε στὸν ξάστερο οὐρανό. "Όταν — τὸ θυμᾶμαι — γρήγορος νά, καὶ φτάνει δι πο μεγάλος μου ἀδερφός μένα γράμμα στὸ χέρι. Εἴταν τὸ γράμμα ἀπτὴ μεγάλη πολιτεία, ποὺ τὴν νειρευόμουνα, ἀπτὴν πολιτεία, δπου ύψωνότανε τὸ μεγάλο χτίριο τοῦ Γυμνασίου, μὲ τὶς μεγάλες σάλλες καὶ τὰ πολλὰ παράθυρα καὶ τὴν ἀπέραντη σύλη μὲ τὸ γυμναστήριο.

'Ο δεσπότης τῆς μεγάλης πολιτείας, ποὺ φρόντιζε γιὰ τὰ σκολειά, ἔγραφε μὲ τὰ βυζαντινά του γράμματα καὶ τὴν πολύστριφτη ὑπογραφή του, σὰν τάνακατωμένα ποδάρια δχταποδιοῦ, στὸν πατέρα μου νὰ μὲ στείλει. Κάπου σὲ μιὰ ἐκκλησιά θάνεβαινα στὸ στασίδι τοῦ ψάλτη ποὺ θὰ μοῦδινε τὸ ψωμὶ γιὰ νὰ τελειώσω τὸ Γυμνάσιο.

Κείνη τὴ βραδυά δὲ μπόρεσα πάλι νὰ κοιμηθῶ ἀπὸ τὴ χαρά μου. Κιδλοὶ μέστα στὸ σπίτι εἴταν χαρούμενοι ἀπὸ τὴν ἀνέλπιστη αὐτὴ εὔτυχία, ποὺ θὰ μέφερνε στὰ θρανία, δπου πλιὰ στάληθινά θὰ μάθαινα τὰ γράμματα, ποὺ χρειαζότανε νὰ γίνω δάσκαλος ἀληθινός.

"Ένα γρήγωρο πρωὶ μὲ ξεπροβοδούμσαν γιὰ τὸ μακρυνὸ ταξίδι. 'Εκεῖ στὰ ξένα παλεύοντας μὲ τὴν πεῖνα πότε καὶ πότε μὲ τὶς στέρησες, μπόρεσα νὰ κερδίσω τὸ περίφημο δασκαλίκι. "Εγινα τέλος πάντων δάσκαλος μὲ δίπλωμα !

ΤΟ ΜΠΑΚΙΡΙ Τ' ΑΓΙΑΣΜΟΥ

Είναι τὸ μπακίρι, ποὺ κράτησα παιδὶ γιομᾶτο ὀγιασμὸ διμέτρητες φορὲς τρέχοντας πίσω ἀπὸ τὸν πατέρα μου—τὸν Παπαχριστόλδο. Μπαίναμε στὰ σπίτια κάθε πρωτομηνιά, ἐκεῖνος μὲ τὴν φωτιστήρα του καὶ τὸ σταυρὸν του ἀπὸ τιμιόξυλο κι' ἀσημοδεμένο καὶ γὼ μὲ τὸ μπακίρι, δπου δ ὀγιασμὸς μυρωμένος μὲ τοῦ βασιλικοῦ τοὺς μόσχους.'Εκεῖ μέσα βουτοῦσε τὴν φωτιστήρα του καὶ στὸ κάθε βούτημά της φωτίζε τὰ εἰκονίσματα, τοὺς τοίχους τινάζοντας σταυρωτά, τὰ μέτωπα τῶν σπιτικῶν, καὶ τὴν αὐλὴν τοῦ σπιτιοῦ καὶ τὸ κλῆμα, ψέλνοντας «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου».

Τὸ μπακίρι αὐτὸ τὸ κράτησαν μὲ τὴ σειρά τους στὰ χρόνια τῆς παπαδικῆς τοῦ πατέρα μου τάδερφία μου ὅλα ἀπὸ τὸν πρῶτο ἵσια μὲ μένα. Μὰ ἔγὼ ἔτυχε νὰ τὸ κληρονομήσω γιὰ νὰ μοῦ θυμίζει χρόνια περασμένα, παλιές ἀναμνήσεις, παλιὰ ζωή.

"Ἐνα μπρούντζινο καὶ γανούμενο μπακιράκι, κομψό, κι' ἀλαφρό, ποὺ εἶχε τὸ σκοπό του κι' αὐτὸ γιὰ μᾶς, γιὰ τὸ σπίτι μας. Στήν κάθε πρωτομηνιά, ποὺ δ πατέρας μου τὴν πρόσμενε μὲ ὀγωνία, γιατὶ ἀπὸ τὴν ἡμέρα αὐτῇ κρεμόταν τάγόρασμα τοῦ τσουβαλιοῦ μὲ τὸ χάσκο ἀλευρία ἀπὸ τὸν ἀλευρόδιυλο τοῦ Χατζηπαρασκευᾶ, μετὰ τὸν πρωινὸ ὀγιασμό, ποὺ παρευρίσκονταν στὴν ἐκκλησία γι' αὐτὸν λίγες γριές, γιόμιζε δ πατέρας μου τὸ μπακίρι. Μὲ ὡραῖο βασιλικό ἔδενε μιὰ φωτιστήρα καὶ ἔβγαζε ἀπὸ τὸ κουτί τὸν ἀσημοδεμένο σταυρὸν του—κειμήλιο, ὅπως ἔλεγε, ὅπως ὅλα τὰ παπαδικά εἶναι κειμήλια κι' ἄγια λεψαναὶ καὶ ἔκινούσαμε γιὰ τὸ φώτισμα, παίρνοντας τὰ σπίτια μὲ τὴ σειρά. Πρῶτα· πρῶτα τῆς θειᾶς μου τῆς "Αννας, ὅξω ἀπὸ τὴν ἐκκλησιά, γιατὶ ἡ θειά μου εἶταν ἔχούμενη καὶ μᾶς φιλοδωροῦσε μὲ τὸ παραπάνω. Φωτίζοντας δ πατέρας μου πάνω κάτω τὸ σπίτι κι' δλους στὸ μέτωπο καθότανε λιγάκι νὰ πάρει ἔνα καφὲ μερακλίδικο. 'Η θειά μου μοῦ ἔρριχνε καὶ μένα μέσα στὸν ὀγιασμὸ τὸ φιλοδώρημά μου: ἔνα δχταράκι καὶ κασμιά φορά ἔνα σουλταμασούτι, ποὺ μέσα στὸν ὀγιασμὸ μεγάλωνε καὶ γινότανε διπλό, καὶ γὼ τοβίλεπα καὶ τὸ χαιρόμουν καὶ λαχταροῦσα νὰ βουτήξω—δέν τοκσμνα ἀπὸ ντροπή—τὸ χέρι μου καὶ νὰ τὸ πάρω, γιὰ νὰ τὸ κρύψω στὴν τοέπη μου, δικό μου, καθαρὸ δικό μου φιλοδώρημα.

—Καλὸ μῆνα, "Αννα, ἔλεγε ὁ πατέρας μου τῆς ἀδερφῆς του καὶ ξεκινούσαμε σπόδ σπίτι σὲ σπίτι. Κι' ἀνοίγοντας πόρτες, κι' ἀνεβαίνοντας σκαλιά, ἔβλεπε ὁ πατέρας μου μαζὶ καὶ ἐγώ εὐτυχίες καὶ δυ στυχίες." Αλλοι τ' ἀγαθὰ τοῦ Θεοῦ κι' ἀλλοι φτώχειες ἀβάσταγες.

—Νὰ μὲ σχωρέσαι, παπάμ', σήμερα δὲν ἔχουμ'...

'Ο πατέρας μου καταλάβαινε καὶ βουτώντας τὸ χέρι στὴν τσέπη τοῦ ἀντεριοῦ του, κάτι ἔβαζε στὴ χούφτα τῆς δύστυχης ἄμνιας Ξαθῆς, ποὺ ὕφαινε καὶ ίστορούσε τὰ ὑφάδια τὰ σαντρατσωτὰ καὶ τὰ κατριλωτά, μᾶς καὶ εἶχε τὰ χήλια βάσανα ἀπὸ τὰ πόλλα παιδιά. Καὶ γῶ δποτραβιόμουν καὶ δὲν ἀπλωνα τὸ μπακίρι γιὰ τὸ φιλοδώρημα.

Στὸ κάθε ἀνοιγμα μᾶς πόρτας ἀντικρύζαμε τοῦ κάθε σπιτιοῦ τὴ χαρὰ ἢ τὴ λύπη. Κι' ὁ πατέρας μου σὰν ἔμολογητής καὶ ψυχῶν γιατρός, ἤξαιρε τὰ μυστικά καὶ τὰ πάθη ἢ τὶς χαρές. Γι' αὐτὸ παρηγοροῦσε, καλοτύχιζε κι' ἔλεγε δυσὸ λόγια καλὸ στὴν κάθε μιὰ νοικοκυρά. Στὴν ἀκρη τῆς συνοικίας μας, δησο τὰ σπίτια εἶχαν φράχτες κι' δησο τελείωναν τὰ δριά της, μᾶς ἀντικρύζαν σκυλιά, κι' ἄλλα μᾶς γαύγιζαν, ἄλλα μᾶς κουνοῦσαν τὴ νουρᾶ, ἄλλα μᾶς ρίχνουνταν μὲ τὰ δόντια ἔξω, μᾶς ἐμεῖς ἔπρεπε νὰ μποῦμε, νὰ φωτίσουμε, νὰ παρηγορήσουμε, ν' ἀκούσουμε ἀτέλειωτα βάσανα καὶ πίκρες. Διακόσια καὶ πλέον σπίτια ἔπρεπε νὰ μποῦμε. Διακόσιες φορὲς νὰ ποῦμε τὸ «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου», διακόσιες φορὲς ν' ἀπλῶσω τὸ μπακίρι μου, διακόσιες νὰ μην μέσο ἡ φωτιστήρα γιὰ νὰ βγῆ σταλάζοντας τὸν μυρωμένο ἀγιασμό.

'Ο πατέρας μου κουραζότανε, ἀλλὰ καὶ μὲ ὑπομονὴ ἀνοιγε τὶς πόρτες, γιατὶ ἀπὸ τούτη τὴν ἡμέρα κρεμότανε ἔνα μεγάλο ζήτημα τοῦ σπιτιοῦ μας: τὸ ψωμὶ μας, τ' ἀλεύρι μὲ τὸ τσουβάλι, ποὺ ὅλο τὸ μῆνα—60 ὀκάδες—μᾶς ἔφτανε γιὰ νὰ ζυμώνει ἡ μητέρα μου γιὰ δυὸ ὀκάδες τὴν ἡμέρα, ἀσπρὸ χάσικο ψωμὶ, ποὺ ἐννιά στόματα μέσα στὸ σπίτι ἔτρωγαν.

Κατὰ τὸ μεσημέρι γυρίζαμε στὸ σπίτι σκονισμένοι, ἰδρωμένοι ἢ παγωμένοι, κατὰ τὸν καιρό. 'Ο πατέρας μου καλόθετε τὸ σταυρό του, ἔβαζε τὴ φωτιστήρα του στὸ εἰκόνισμα, κι' ἀδειαζε τὴν τσέπη του, στὸ τραπέζι. Κι' ἀρχιζε βάζοντας τὰ γυαλιά του, νὰ μετρᾶ χωρίζοντας τὰ σουλταμασμούτια ἀπὸ τὰ κάρτα, ἀπὸ τὰ ὁχταράκια τὰ γροσάκια τάσημένια καὶ τοὺς φτωχοὺς παράδες, ἀκόμα καὶ τὰ μεταλλικὰ καὶ λογάριαζε ἀν ἔβγαλε τὰ 60 γρόσια, ποὺ τοῦ χρειαζότανε γιὰ τὸ τσουβάλι τάλευρι.

Πολλὲς φορὲς ἔβγαιναν, μὰ πολλὲς φορὲς δὲν ἔφθαναν. Καὶ τότε ἀδειαζαν καὶ τοῦ μπακιριοῦ μου τὰ φιλοδωρήματα."Αν δὲν χρειαζό-

τανε, τὰ μετρούσαμε καὶ τὰ ρίχναμε στὸν κουμπαρά μας, ποὺ θᾶνοιγε τὶς παραμονὲς τοῦ Πάσχα καὶ τῆς Πρωτοχρονιᾶς γιὰ νὰ φτιάσουμε τὰ ροῦχα μας ἢ νάγοράσουμε τὰ κατίρια ἢ τὰ τσόχινα μποτίνια ἐφτὰ ἀδελφῶν μικρῶν μεγάλων.

Ἴστορικὸ θὰ μᾶς μείνει τοῦ σπιτιοῦ μας, ποὺ κάποια Φῶτα μετὰ τὸ νυχτερινὸ ἀγιασμὸ βγήκαμε νὰ φωτίσουμε τὰ σπίτια. Φυσοῦμε βοριᾶς φοβερός καὶ τρομερός. Χιονόνερο ἔπεφτε τσουχτερό. Κι' δ πατέρας μου κουκουλωμένος μὲ σάλια στὸ κεφάλι καὶ τὴ γούνα του τυλιγμένος, μὲ τὰ χέρια μέσσα στὰ ζεστά του χειρόχιτα, πήγαινε μὲ τὴ φωτιστήρα του στὸ χέρι. 'Ο ἔνας μου ἀδερφός — ποὺ ἔγινε ράφτης, σὰν ἔμαθε τὰ γράμματά του—πήγαινε μπροστά καὶ βροντοκοποῦσε τὶς πόρτες μ' ἔνα μεγάλο ρόπαλο νὰ μᾶς ἀνοίξουν. Οἱ δρόμοι παγωμένοι γλυστροῦσαν, σωστὸ γυαλί. Ποῦ ν' ἀνεβοῦμε ἀνηφοριές καὶ πῶς νὰ κατεβοῦμε στὰ σκοτεινὰ κατηφοριές; Καὶ δμῶς ἀν δὲν πήγαινε δι παπᾶς νὰ φωτίσει νύχτα τὰ σπίτια, εἴταν ἡ μεγαλύτερη περιφρόνηση καὶ προσβολὴ.

Σ' ἔνα τέτοιο ἀνεβοκατέβασμα γλύστρησε δι πατέρας μου κι' ἔπεσε καὶ χτύπησε τόσο δυνατά, που μὲ κλάματα τὸν πήγαμε στὸ σπίτι, διακόφτοντας τὸ φώτισμα. Ἐνα μῆνα ἔμεινε κρεββατωμένος. "Οχι μόνο πόνεσε, δχι μόνο ἔχασε τὰ τυχερά του καὶ μεῖς τὰ φιλοδωρήματά μας, μὰ τὸν μῆνα τοῦτο δὲ μπορέσαμε ν' ἀγοράσουμε τὸ τσουβάλι τάλευρι! Τὸ μπακίρι μου τὸ κρέμασσα ἀπὸ τὸ χερούλι του ψηλὰ καὶ ἀπαρηγόρητος καθισμένος πλάγι στὸν πονεμένο πατέρα μου, τοῦ διάβαζα τὶς προσευχές του: «'Απὸ ρυπαρῶν χειλέων, ἀπὸ βδελυρᾶς καρδίας».

Μεγαλώσαμε δὲ οι. Οἱ μεγάλοι ξενητεύτηκαν. Ἡρτε καὶ ἡ ὥρα, καὶ τῶν μικρῶν. Κι' δ πατέρας μου τότε φωτίζοντας, ἔδινε στὸ χέρι τὸ ἴστορικὸ μᾶς μπακίρι κανενοῦ γειτονόπουλου, ποὺ μάζευε τώρα τὰ μπαξίσια καὶ τὰ πήγαινε τῆς μητέρας του τρελλό ἀπὸ χαρά.

Πέρασαν χρόνια πολλά, καταλύθηκαν φαμίλιες, χῶρες χάλασσαν, σπίτια ρήμαξαν, οἱ νέοι ἔγιναν γέροι, καὶ δμῶς τὸ μπακίρι σωστό, ἀκατάλυτο, ἄγγιχτο θαρρεῖς ἀπὸ τοῦ χρόνου τὰ περάσματα, ύπάρχει, βρίσκεται κληρονομικὰ δικιά μου. Τῷφερε δι καιρὸς νὰ γίνει χτῆμα δικό μου.

Ἡ μητέρα μου ἀπὸ τὸ στρῶμα τῆς γερασμένη κ' ἔκατόχρονη μοῦ εἶπε: —Σκύψ' κεῖ κάτ' πὲ τὸ τραπεζόπλο. "Ἐν κεῖ πὲ κάτ' τὸ μπακίρι, ποὺ φώτζετε. Πάρτο νὰ τῷχς γιὰ θύμησ' τῇ πατέρᾳ σ'. Σὺ φώτζες μαζὶ τ' πολλὰ χρόνια, πάρτο νὰ τῷχς, μὰ νὰ μὴ βάλς φαγὶ μέσα. Γὼ τόσα χρόνια τὸ κράτσα σάν ἀντίκα, κειμιά, ἔνε δυσεύρεστο... Πὲ τὴν εύκήμ'.

Καὶ γώ τὸ πῆρα, σὰ δισκοπότηρο ἀγιασμένο, στὰ χέρια μου. Τὸ σήκωσσα ψηλά μὲν δάκρυα στὰ μάτια. Τὸ σήκωσσα σάν ύδρια ποὺ εἶχε τὴ σκόνη τόσων χρόνων περασμένων, ποὺ χάθηκαν καὶ πᾶν, σάν τάγια τῶν ἀγίων. 'Ο νοῦς μου, ἡ θύμησή μου, γύρισε στὰ περασμένα. Καὶ χίλιες ἀνάμνησες ἀνέβηκαν στὸ μυαλό μου. Τί πρῶτα νὰ πρωτοθυμηθῶ; Πλημμύρισε ἡ παιδική μου ζωή, κατεβατὸ κατεβατὸ καὶ ἡ ζωὴ τοῦ σπιτιοῦ μας βγῆκε μέσ' ἀπὸ τὰ περασμένα. "Εκλαψα. — Τὶ εἴμαστε!, εἶπα....

"Ατριφτο μὲ τὰ σημάδια τοῦ καιροῦ ἀπάνω του, ποὺ ζωντανεύουν χρόνια περασμένων γενεῶν, τδχω στὴν προθήκη τῆς βιβλιοθήκης μου νὰ μοῦ μιλᾶ, νὰ μοῦ θυμίζει τὰ περασμένα, ποὺ πᾶν καὶ χάθηκαν ἀγύριστα. Νὰ μοῦ θυμίζει τὰ Φῶτα τῆς Θράκης: «Σήμερα τὰ Φῶτα κι' δ φωτισμός.» Τὰ παγωμένα Φῶτα, τὰ χιονισμένα, τὰ κρυσταλλωμένα, ἀπὸ τὸ κρύο καὶ τοὺς πάγους, ποὺ δ πατέρας μου εἴταν ύποχρεωμένος νὰ περπατήσει, γιὰ νὰ φωτίσει, καὶ νὰ ἀγάσει τὰ σπίτια, πλουσιόσπιτα, καὶ φτωχόσπιτα, γιὰ νὰ κέρδισει τὸ τσουβάλι τοῦ ἀλευριοῦ τοῦ μῆνα, ποὺ θέλαμε ἐνγιά στόμιατα νὰ φάνε ψωμί ζυμωμένο ἀπὸ τὴ μάννα μας τὴν παπαδιά καὶ πλασμένο καὶ φουρνισμένο ἀπὸ τὸν φουρνάρη μας τὸν κύριο Βασιλ' τὸ φουρουντζή. 'Εδῶ στὴ βιβλιοθήκη μου θὰ στέκει ὡς ὄτου καὶ γὼ τὸ παραδόσω σὲ κάποιον ποὺ θὰ συγκινιέται, δπως ἔγω ἀπὸ τὶς ἀναμνήσεις. 'Ως τότε συντροφιά μὲ κάτι μικροπράγματα ιερὰ ὀδελφωμένο θὰ μοῦ μιλᾶ μέσα στὴν ψυχὴ ἀπὸ τὴ βιβλιοθήκη μου τὰ περασμένα.

ΠΑΡ' ΟΛΙΓΟ ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΗΣ

Συνήθεια εἶχανε στὸν τόπο μας τὸν καιρὸν κεῖνο ἐμᾶς τὰ παιδιά, μόλις τελειώναμε τὰ μαθήματα, τὸν Ἰούλιο, νὰ μᾶς βάζουν δλο τὸ καλοκαῖρι σὲ δουλειά. Τὰ μαγαζιά δλα κάτω στὴν ἀγορά ἐπαιρνῶν ἀπόνα δυό παιδιά. Κέπτοι γινόμασταν ἄλλοι πραμάτευτάδες, ἄλλοι μπακαλόπαιδα, ἄλλοι λογῆς λογιών τεχνίτες. Ἐμένα παπαδοπαῖδι, ποὺ μὲ τὰ γράμματα τῆς ἑκκλησιᾶς μερόνυχτα καταγινόμουν, μῆβαλαν γιὰ πρώτη φορά κοντά στὸν ξάδερφο τῆς μητέρας μου — τὸ μεγάλο πραματευτὴ στὴν ἀγορά κάτω, — γιατὶ τὸ ζήτησα ἔγώ.

— Θέλω νὰ γίνω πραματευτής. Θὰ πάω, εἶπα, στὸ θειό μου, καὶ τἄλλο πουρνό, ποὺ ἔγιναν οἱ ἐξετάσεις καὶ πῆρα καὶ μέσα στὸ τούλινο τουρμπαδάκι τὰ κουφέτα μου. — Ετοι τὰ μικρὰ μᾶς μοίραζαν κουφέτα στὸ τέλος τῶν μαθημάτων μὲ τὶς ἐξετάσεις — παρακαλώντας τὸν πατέρα μου, τὸν ἔπεισα νὰ μόδηγηρει χειροπιαστὰ ἀπὸ τὸ μαχαλά μας στὸ τσαροῦ. Κατεβαίνοντας τούς Ἀγισταρανταμόρτυροι μπήκαμε μέσ' ἀπὸ τὰ Τούρκικα, περάσσμε μπρόστα ἀπὸ τὸ τζαμί, μέσ' ἀπὸ τὰ χασάπικα, μέσ' ἀπὸ τὴν ἀγορά. Εἶδα ἀπὸ μακρுά τοῦ χαλβατζῆ Ὁσμάνη τοὺς χαλβάδες — σὰν πυραμίδες — μπήκαμε μέσα ἀπὸ τὸν ἀραστὰ — τὴ θολωτὴ ἀγορά μας — βγήκαμε μέσα στὸν ἐβραϊομαχαλά μὲ τάμετρητα μαγαζιά. Ἐκεῖ εἶδα κιǎλλα παιδιά τοῦ σχολειοῦ μας νὰ στέκουν στὶς δέξιω πορτες τῶν μαγαζῶν. Προχωρήσαμε τὸ μεγάλο δρόμο καὶ προχωρώντας ὅλιγο ὀκόμα, φτάσαμε στὴ δεξιά πλευρά, στὸ μεγάλο πραματευτάδικο τοῦ Θανασάκ' τοῦ Ντελήγκιασύρη, — τοῦ θειοῦ μου.

Τὸ μεγάλο τοῦτο πραματευτάδικο εἶταν ἀπὸ τὰ καλύτερα κεκαμνε δουλιές μὲ τὶς χανούμισσες καὶ τὰ χαρέμια. Χιλιάδες χιλιάδων πήχες τὸ χρόνο πουλούμσε τοίτια, μεταξωτά, καὶ λογιών ύφασματα στὸ γυναικόκοσμο τῶν χαρεμιῶν, δπου κουβαλούμσαν τὰ τόπια στὸν ὅμο καλοὶ κιώσαντοι νέοι — οἱ καλφάδες συνοδευμένοι ἀπὸ τσιράκια μόλοκληρα βουνὰ τόπια στούς ὅμους.

Τὸ μαγαζὶ μεγάλο γύρω γύρω μὲ παράθυρα ἀπὸ μεγάλα γυαλιά, μὲ προθήκες, μὲ κρεμασμένα ύφασματα ἀπὸ ψηλά ὡς κάτω, μὲ βγαλμένα τόπια στὴν δέξιαθυρα καὶ στιβαγμένα σὰ στήλη ἀπὸ μαρμαροσπόνδυλους, δπως δ πεσμένος «τοῦ Ὄλυμπίου Διός».

Ἐκεῖ μέσα μὲ πῆγε ὁ πατέρας μου. Μπήκαμε μὲ τὸ θάρρος τὸ συγγενικό καὶ τραβήξαμε ἵσια στὸ γραφεῖο, δπου καθότανε ὁ Θανάσδς ὁ ξάδερφος τῆς μητέρας μου—δ νοικοκύρης τοῦ πραματευτάδικου.

‘Ο πατέρας μου βουτηγμένος μέσα στάντεριά του καὶ στὸ ράσο του, ξανθός κιώρατος, μὲ τὸ μπαστούνι τὸ δεσποτικὸ στὸ χέρι, καὶ γὼ ἔνας τοσοδούλης, ξανθός καὶ σγουρομάλλης, μὲ τὰ μποτινάκια τὰ γαλάζια καὶ τὸ κοντό πανταλόνι ὡς τὸ γόνατο καὶ τὰ γαλάζια μάτια σὰ σπίθες.

—Καλῶς τὸν παπά, εἶπε ὁ Θανασάκης δ Ντεληγκιασύρης. Δι’εὐχῶν σας, ἔτοι ἔλεγαν τότε καλημερίζοντας τοὺς παπάδες, πρόσθεσε.
—Καλοί καιροί!

—Μὲ τὴν εὐχὴν τῆς Θεοῦ, καλημέρα. Θανασάκ’, ἀπάγγησε ὁ πατέρας μου, μπαίνοντας στὸ γραφεῖο. Σοῦ τὸν ἔφερα νὰ τὸν πάρε δικό σ’ γιὰ τὸ καλοκαῖρ’, νὰ τὸν κάνει πραματευτὴ ἔμπορο. Νὰ σὲ μοιάσ’.

—Καλῶς τονε, καλῶς τονε’ εἶπε καὶ μὲ χάιδεψε στὸν δμο. Μεύχαρίστησ’ θὰ τὸν κρατήσω νὰ γίν’ ἔνας πραματευτής καλός.

Καὶ μονομάδις μὲ παράδωκαν στὸ τμῆμα, ποὺ πουλούμσαν τὰ τσίτια σένα παιδί καλὸ τῆς γειτονιάς μας ποὺ φορτωμένος πήγαινε στὰ σπίτια σένα πουλήσει ὑφάσματα—γιατὶ οἱ γυναῖκες δὲ γύριζαν σάν τώρα μέσα στοὺς δρόμους καὶ τις ἀγορές—·Η γλώσσα του ψαλίδι, καὶ τὸ μάτι του φωτιά. Σὰ μιλούσε ἄφριζε τὸ στόμα του, καὶ τὸ μάτι του ἀκούραστο πηγαινοέρχοντανε μὴ κάνει φτερά ἀπὸ μπροστά του κανένα ἀπὸ τὰ τόπια ποὺ κοβαλούμσε στὰ ξένα σπίτια μέσα.

Οἱ χανούμισσες δύσκολα ἔβγαιναν ἔξω νὰ πᾶν στὰ μαγαζιά. Μέσα στὰ χαρέμια τοὺς καλοπερνώντας τὴ ζωή, ἐκεῖ προσκαλούμσαν τοὺς ἔμπορους νὰ στείλουν τὰ πανικά τους φορτωμένα σὲ δημορφα παιδιά, ποὺ ήξαιραν νὰ κάνουν τὸν ἔμπορο καὶ μὲ τὰ λόγια τους «πιάναν πολλιά».

Οἱ γυναῖκες τῶν χαρεμιῶν, ώρατες κιᾶσκημες, μεγάλες καὶ μικρές, πάντα κλεισμένες μέσα στὰ σπίτια καὶ πίσω ἀπὸ τὰ καφάσια, μὲ τὴ φαντασία, γιομάτες πυρετό γιὰ τὸ ἄγνωστο, σχημάτιζαν κόσμους ἰδανικούς καὶ πλάνους, δπου πετούμσεν ἡ ψυχή τους κι’ δνειρεύονταν πάντα νέους γαλατερούς καὶ μάγους, ποὺ θὰ μποροῦμσαν νὰ ἡσυχάσουν τὸν πυρετό αὐτό, ποὺ τις βασάνιζε, τὸν πυρετό, τὸν πόθο τοῦ ὄγνωστου.

‘Ο Θανασάκης δ Ντεληγκιούρης εἶχε τὰ ώραιότερα παλλικάρια γιὰ καλφάδες. Τέτοιος εἶταν κιό γείτονάς μας δ Νικολάκ’ς, ποὺ μὲ τὸν πήχη στὸ χέρι τὸ δεξῖ, καὶ τὴ στοίβα ἀπὸ τόπια μεταξωτὰ στὸν δμο, πήγαινε καὶ ἔμπαινε στὰ ἄδυτα τῶν χαρεμιῶν, νὰ μοσκοπου λήσει τὰ μεταξωτά, τοῦ πραγματευτάδικου.

Κοντά του λοιπόν προσκολλημένος θά περνοῦσα τὸ καλοκαῖρι—
ἔτσι γλίτωνε ἡ μητέρα μου ἔνα ἀπό τὰ βάσανα τοῦ σπιτιοῦ—μαθαίνοντας τὴν πραματευτική, μπαίνοντας στὰ χαρέμια, βαστώντας τὸν πήχη, κουβαλώντας στὸν ὅμοιον δυό τόπια καὶ συνοδεύοντας τὸ Νικολάκη, δσες φορὲς τὴν ἡμέρα Θδμπαινε στὰ μεγάλα τούρκικα σπίτια, ὥραΐς, κομψός, σαγηνευτής καὶ φοβερός πουλητής τῶν πανιῶν.

Ἐπειτα ἡμουν συνηθισμένος, ἐγὼ ἀπὸ τὸ πραματευτιλίκι, γιατὶ πάντα τὸ καλοκαῖρια ἀπὸ ἔξι χρονῶν ἀγόραζα καὶ πουλοῦσα μέσα σένα κασονάκι κρεμασμένο ἀπὸ τὸ λαιμό μου, διάφορα ψιλικά, μακαράδες, κουβαρίστρες, ἴμπρισίμια, βελόνια, καρφίτσες, τσιγάρα, τσιγαράχαρτο καὶ τόσα ἄλλα πράματα, γυρνώντας ἀπὸ σπίτι σὲ σπίτι τῆς γειτονιᾶς μας. “Υστερα ἀπὸ τούτη τὴν πραματευτική, μοῦ μπήκε μεράκι καὶ γύρεψα ἀπὸ τὸν πατέρα μου νὰ μὲ πάει στὴν ἀγορὰ κάτω, νὰ μὲ βάλει σὲ μαγαζὶ μεγάλο, γιὰ νὰ κουβαλήσω τὴν πραγμάτεια στὸν ὅμοιον, μὲ τὸν πήχη ἀπὸ τὸν ἄλλο ὅμοιον δὲ κρατᾶ τὴν ίσορροπία τῆς στοίβας τῶν πασμάδων ἢ τῶν κουτιῶν.

Μεύχαριστομσαν δλα σαύτη τῇ δουλειά. “Ἐνα ἀπ' δλα ποὺ μοῦδινε τὴν ἡδονὴ—τὴν πιὸ μεγάλη—εἴταν ἡ μυρωδιά τῶν ὄφασμάτων, δπως ἐρχότανε ἀπὸ τὴν Εὐρώπη μιὰ μυρωδιά τοῦ παρθενικοῦ, τοῦ ἀνέγγιχτου. Ἡ εύτυχία τὴν μέρα κείνη ποὺ πρωτομπήκα στὸ πραματευτάδικο εἴταν μεγάλη, γιατὶ μὲ πήραν σ' ἔνα τέτοιο ταξίδι μέσα στὸ χαρέμι τοῦ πασᾶ, ποὺ κατὰ τύχη γύρεψε νὰ σταλοῦν δλα τὰ νέα πανικά τῆς ἐποχῆς. Δὲν τοξεχνῶ τὸ πῶς καὶ γὼ συνώδεψα τὴν πομπὴ φορτωμένος.

‘Ο Νικολάκης σάνν ἐτοίμασε δὰ τὰ ὀμέτρητα τόπια τῶν πανικῶν μὲ τὰ χήλια χρώματα καὶ τὰ μύρια σχέδια, τοίμασε καὶ τὴν πρώτη μεγάλη στοίβα ποὺ θὰ φορτωνότανε ὁ ἵδιος στὸν ὅμοιον. Τοίμασε καὶ τὴ δεύτερη γιὰ τὸν βοηθό του, τοίμασε καὶ μιὰ μικρὴ γιὰ μένα, μὲ τρία τέσσερα τόπια.

—Πάρ' καὶ σύ, μοῦ εἶπε, τὸ ήχ' σου, καὶ μοῦδωκε στὸ χέρι, ἔνα ευλένιο πήχη μὲ τὰ ρούπια σχηματισμένα στὶς δυό ἐπιφάνειές του, καὶ μοῦ φόρτωσε καὶ τὰ τόπια, στὸν ὅμοιον. Ἔγὼ σήκωσα καὶ ἔστριψα τὸ ἀριστερό μου χέρι κέπιασα τὰ τόπια ἀπὸ τὴν μπροστινὴ μεριά.

—Βάλ’ τὸ ήχ' σου τώρας κάτ' πὲ τὴν ἄλλη μεριά, μοῦ εἶπε, καὶ κούψε τὸν στὸ δεξιό σ' τὸν ὅμοιον.

Μὲ μιὰ ίσορρόπησα τὸ φόρτωμα καὶ μὲ σβελτάδα ἔκανα δλη αὐτὴ τῇ δουλειά ἔτοιμος νὰ ξεκινήσω. “Ἐπλεσα σὲ μιὰ εύτυχία: “Ημουν πραματευτής, βαστοῦσα πήχη στὸ χέρι καὶ ἡμουν φορτωμένος, ἀπὸ πανικά !! Μιὰ λαχτάρα εἶχα τώρα πῶς θὰ μετροῦσα τὸ ὄφασμα μὲ τὸν πήχη. Κείνη ἡ σβελτάδα τῶν καλφάδων νὰ ξεποτυλίγουν τὸ πα-

νὶ καὶ μὲ τὸν πήχη νὰ τὸ μετροῦν γρήγωρα, εἶχε γίνει τὸ μεράκι μου, τῶνειρό μου.—Κάποτε, ἔλεγα μέσα μου, θὰ μετρήσω καὶ γώ ἔτσι τὸ τόπι τοῦ πανιοῦ!

Κεῖνο τὸ κόψιμο τῆς ἀρχῆς μὲ τὸ φαλίδι, κῦστερα τὸ τράβηγμα μὲ τὸ χέρι καὶ τὸ χράτς τοῦ πανιοῦ πούκαμνε στὸ σχίσιμό του, ἥθε λα τέλος πάντων νὰ τάξιαθω καὶ γώ.

Καμαρωτοὶ λοιπόν ξεκινήσαμε. Χίλια φλωριά ἀν μοῦ χάριζαν δὲν εἴται τίποτε μπροστά στὴν εὐτυχία μου σύτῃ, μὲ τὸν πήχη νὰ κρατῶ στὸν δῶμο, τὰ πανικά "Ἐτοι φτάσαμε στὸ μεγάλο σπίτι μὲ τὶς μεγαλόπορτες." Ενας ἀράπης—μαῦρος, μᾶς ἄνοιξε τῇ θύρᾳ, καὶ μπήκαμε σιωπηλοί. Προχωρήσαμε σὲ μιὰ πλακόστρωτη αὐλή,^{μπήκαμε} μιὰν ἀλλή θύρα κιάντικρύσαμε ἔνα μεγάλο κῆπο, ὅπου φῶνες ἀργυρέες καὶ γέλια καὶ χάχανα γυναικήσια ἀμέριμνα γέμιζαν τὸν ἀέρα.

—'Από δῶ (μπουρδάν), εἶπε ὁ μαῦρος.

Καὶ μεῖς ἀκλούθουσαμε, τρεῖς στὴ γραμμή. Προχωρήσαμε μέσα στὸν κῆπο καὶ φτάσαμε σένα ὡραῖο χαγιάτι, ἀνάμεσα ἀπὸ χίλιων λογιῶν λουλούδια καὶ δέντρα, ὅπου πολλὲς γυναῖκες καὶ δοῦλες γελούσαν, κακάνιζαν, κουβέντιαζαν, ἀλλες ἀπλωμένες, ἀλλες καθισμένες σὲ ντιβάνια."Ομορφα χρυσά κλουβιά, κρέμονταν ἀπὸ ψηλά καὶ καναρίνια κίτρινα σὰ φλουρί, τραγουδῶνταν λυγερά. "Ενας πίδακας ἀνάμεσα στὸν κῆπο πετοῦσε ψηλά τὸ νερό του καὶ σχημάτιζε καὶ μιὰ πηγούλα, ποὺ ἔτρεχε στὰ λουλούδια. Ποτὲ μου ὡς τότε δὲν εἶχα δεῖ τόσο ὡραῖο μέρος. Στὸ λεφτὸ ἀπὸ τὶς μεγάλες πόρτες πρόβαλαν γυναῖκες, ξεσκέπαστες, γυναῖκες σὰν ἀγγέλοι ὡραῖες, παιδιά μικρά καὶ δοῦλες μαῦρες. Μᾶς περιτριγύρισαν μόλις κατεβάσαμε τὰ τόπια, ποὺ μὲ τὰ πολλὰ καὶ ὡραῖα τους χρώματα σαγήνεψαν τὶς γυναῖκες τοῦ χαρεμιοῦ.

Μιὰ νέα γυναίκα, πολὺ ὅμορφα ντυμένη, πρωτοπλησίασε τὰ πανιὰ καὶ ἔρριξε πάνω μας τὰ ὡραῖα τῆς μάτια. Μᾶς ἔβλεπε κατάματα κι' ἀρπαχτικά. Καὶ πρὸν δὲ Νικολάκης — ποὺ εἴται μαθημένος σαύτες τὶς ἐκστρατεῖες — λύσει τὰ τόπια κι' ἀρχίσει νὰ τὰ δεποτούλιγει, ἀρχισε καὶ τοὺς ἔπαινους τῶν ὑφασμάτων του Σάν πηγὴ γάργαρη ἤξαιρε νὰ τοὺς τὰ ίστορεῖ ἀκούραστος. Φτάνοντας κοντά μου ἡ ὡραία χανούμισσα μοῦ χάιδεψε τὰ σγουρά μαλλιά. Σάν στάρια χρυσά σγουραίνουν τοῦφες· τοῦφες στὸ κεφάλι του, ψιθύρισε καὶ πρόσθεσε: Ντιλμπέρ, τσοτζούκ! (χαριτωμένο παιδι). Καὶ μὲ περέχυσε μὲ τὴν καφτερή ματιά της. Κρύος ἰδρωτας μοῦ χύθηκε. Ζάρωσα καὶ φοβισμένος κοίταξα νὰ χωθῶ ἀνάμεσα στοὺς δυὸ καλφάδες, ποὺ τοὺς συνώδεψα καὶ γὼ μωρό παιδί. Ο ἔπαινος τῆς χανούμισσας ἀπὸ στόμα σὲ στόμα λογήθηκε, κιόλες οἱ χανούμισσες κι'οἱ μαῦρες πέρασαν ἀπὸ

κοντά μου νά μὲ δοῦν ξαναλέγοντας τὸ λόγο:—Ντιλμπέρ τσοτζούκ!
καλόπαιδο!

Τί ἔγινε δὲ μπόρεσα νὰ νιώσω, γιατὶ ντροπιασμένος μὲ τὰ μάτια
χαμηλωμένα ἔβλεπα τὴ γῆς καὶ τὸ πλακόστρωτο κιᾶκουα τὶς φωνὲς
καὶ τὰ γέλοια τόσων ὅμορφων γυναικῶν νάνακατεύωνται μὲ τὸ τρα-
γοῦδι τῶν πουλιῶν, ποὺ τὸ καθένα ἀγωνιζότανε, μέσα στὸ περιβάλλο
κεῖνο νὰ τραγουδήσει γλυκύτερα, κιᾶκουα τὸ Νικολάκη σὰ λυσσασμέ-
νος νὰ παινᾶ τὰ πανικά καὶ νὰ τὰ ύψωνει στὸν τέταρτο οὐρανό. Τί
εὐγλωτία! Πῶς γύρισα στὸ πραματευτάδικο δὲ θυμᾶμαι, θυμᾶμαι
μόνο, πῶς οὕτε τὸ γλυκό ποὺ μοῦ πρόσφεραν μπόρεσα νὰ φάω, γιατὶ^{τό}
μέπιασε—παιδὶ πρᾶμα — ἔνας κεφαλόπονος δυνατός, ποὺ ποτέ μου
δὲν τὸν γνώρισα. 'Ως ποὺ νὰ βραδυάσει ἡμευν ἄρρωστος πιά. "Ετρεμα
σύγκορμος καὶ βογγοῦμσα.

"Ετοι σακατεμένο μ' ἔρριξαν στὸ κρεβάτι. 'Η γειτόνισσά μας, ἡ
γιάτρισσα, πάνω στὸ κεφάλι μου σκυμμένῃ, κυττοῦμε νὰ μαντέψει
τὴν ἀρρώστεια μου.

—"Εναὶ ματισμένο, εἶπε στὰ ύστερνά, ματισμένο! Φέρτε τοῦτο
φέρτε κεῖνο, ζητοῦμες ἀπανωτά, νὰ κάνει τὰ γητέματά της, καὶ τὰ
ξόρκια της. Καὶ μὲ διάβασε παιρνοντας λάδι τῆς κανδήλας, καὶ μὲ
ξόρκισε, ρίχνοντας γαρύφαλα στὴ φωτιὰ καὶ μίλησε μὲ τὰ τελώνια
καὶ τὶς νεράϊδες καὶ φοβέρισε τὰ κακά πνεύματα καὶ μὲ πότισε λάδι
τῆς καντήλας. — "Οξω τὸ κακό, εἶπε στὸ τέλος, καὶ μὲ σκέπασε νὰ
κοιμηθῶ.

Ποιὰ μέρα εἶναν διαν ἔυπνησα; Μοῦ εἴπαν πῶς κοιμόμουνα ἔ-
να τρίμερο. Σὰ μὲ διάβασε κιό πατέρας μου τὶς εύχες ἀπὸ τὸ εύχο-
λογι του, φορώντας τὸ πετραχεῖλι του, ἔφαγα κιέγινα καλά. "Εγινα
καλά, μᾶ ἢ μητέρα μου δὲ μὲ διανάστειλε στὸ πραματευτάδικο πιά.

—"Αφτο τὸ παιδὶ, εἶπε στὸν πατέρα μου, ἀφτο στὸ σπίτι, δὲ
χρειάζεται ἀπὸ τώρα στὴ δουλειά. Δὲ γλέπ' ποὺ τὸ μάτιαξαν;

Καὶ πιὰ δὲν ξαναπήγα στὸν πραγματευτάδικο. Στὸ σπίτι ἔψελ-
να τὰ ἐκκλησιαστικά, ἔγραφα, ζωγράφιζα, ἔπαιζα. Τῶνειρό μου νὰ
γίνω πραματευτής ἔσβυσε.

Τὶ ἥθελε νὰ μὲ χαῖδέψει, ἡ ὅμορφη κείνη γυναικία; 'Αληθινὰ θὰ
μὲ μάτιαξε, μέφαγε τὸ ἀχόρταγό της μάτι. 'Εξ αἰτίας της δὲν ἔγινα
πραματευτής κέμπορος ἵσως καὶ πλούσιος.

ΤΟ ΠΑΝΤΑΛΟΝΙ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ

“Ολη τη σαρακοστή ή μητέρα μου υφαινε. Μὲ τὴν ἄνοιξη μαζί,
ποὺ γλάστρες λογῆς-λογῆς τριγύριζαν τὸν ἀργαλειό της, καὶ βασι-
λικοὶ καὶ ζουμπούλια πλημμυροῦσαν ἀπὸ μόσχους τὸ χαγιάτι τοῦ σπι-
τιοῦ, ἔβαλε τὸ πανί στὸ δρόμο. Μασούριασε, καλάμιασε, διάστηκε στὴ
διάστρα, ἔστησε τὸ λάκκο της, πέρασε κλωστὴ κλωστὴ τὸ στημόνι στὰ
χτένια καὶ πεταχτὴ – ύστερα ἀπ’ ὅλες τις δουλειές της—κάθησε στὸ
λάκκο, πῆρε στὸ δεξὶ τὴ σαγίτα, καὶ μὲ τ’ ἀριστερὸ ἔσυρε τὸ χτένι.
Δὲν καταλάβαινες πότε τὸ ρούπι γινότανε πήχη καὶ ἡ πήχη τόπι. Τί
δούλεψη, τί φάσιμο! Από τὰ νιάτα της, ἡ μητέρα μου, υφαινε στοῦ
πατέρα της τὸ σπίτι τοῦ κόσμου τὰ πανιά. Τσεγίζα καὶ στρωσίδια
καὶ προικιά!

Ἐτσι τὸ μισσαράκοστο τελείωσε τὸ πανί, ποὺ θὰ μᾶς ἔρραβε τὰ
ρούχα τῆς Πασχαλιᾶς: ἐνα ἀλαφρὸ ντόκο μὲ μαύρη καὶ ἀσπρη κλω-
στὴ—σὰν τοῦ Ρετσίνα τὰ πανιά—πυκνοφαμένο καὶ δυνατό. Τώρα,
κάποια μέρα θὰ ἔκοβε τὰ πανταλόνια καὶ τὰ ζακετάκια. Καὶ σιγά-
σιγά θ’ ἄρχιζε τὸ ράψιμό τους τὸ ὑπόλοιπο τῆς σαρακοστῆς.

Ἐμεῖς τὰ παιδιά παρακολουθούσαμε μὲ καρδιοχτύπι καὶ λαχτάρα
ὅλη αὐτὴ τὴ φοβερὴ δουλειὰ τῆς μητέρας μας.

Πότε νὰ ύφανει τόσο πανί, πότε νὰ τὸ στείλει στὸ ντολάπ’ μὲ τὸ
ντολαπτοσή, πότε νὰ τὸ κόψει καὶ πότε νὰ τὸ ράψει.

Στὸ κόψιμο ὅσες φορὲς ἄδειαζε, βοηθοῦσε τὴ μητέρα μου δ θεῖος
μου δ πραματευτής, ποὺ εἶχε πραματευτάδικο στὴν ἀγορά. Μᾶς ἔ-
παιρνε μέτρο, ἔκοβε τὸ σακάκι μας καὶ τὸ πανταλόνι μας—στοὺς μι-
κροὺς κοντό, στοὺς μεγάλους μακρύ—καὶ ἡ μητέρα μου ύστερα ἄρ-
χιζε τὸ ράψιμο.

Ἐβαζε τὰ γυαλιά της καὶ σὰν καθότανε; χλιες φορὲς σηκωνό-
τανε γιὰ νὰ δῃ καὶ τὸ φαγί, τὴν μουσαφίρισσα ποὺ ἥρθε, τὴ φτωχὴ
τὴν Ξαθὼ ποὺ γύρευε ἔνα κομάτι ψωμί, τοῦ μπακάλι τὸ παιδί, ποὺ
ἔφερε τὸ πετρέλαιο, τὴ γειτόνισσα τὴν Ἐλέγκω, τὸν παπά της, ποὺ
γύριζε ἀπὸ τὴν ἐκκλησία, ἐμᾶς ἔφτά στόματα ποὺ γυρίζαμε ἀπὸ τὸ
σχολεῖο καὶ τόσους ἄλλους. Καὶ δμως ἔρραβε κι’ ἔρραβε ώς τὰ με-
σάνυχτα. Από δῶ φαλιδιζε, ἀπὸ κεῖ τρύπωνε, παρέκει ριμπάτευε, ώς
ποὺ κατάφερνε νὰ φάσει στὶς κουμπότρυπες.

Ἡ χαρά μας εἴταν ἀπερίγραπτη καὶ γλυκύτατη, χαρά ποὺ τώρα
δὲ μπορῶ μὲ τίποτε νὰ τὴ δοκιμάσω.

Ἐφτανε ἡ μεγάλη Ἐβδομάδα, καὶ νά, τὰ ρουχαλάκια μας ὅλα μὲ τὸ χέρι ραμένα, κρεμότανε ἀπὸ τὸ κρεμαστάρι τους, ἔτοιμα γιὰ τὴν μεγάλη μέρα, ἀνήμερα Πασχαλιά, νὰ τὰ φορέσουμε στὴν μετάληψη.

Ο πατέρας μου πάλι εἴταν ἔτοιμος νὰ μᾶς ξεμολογήσει, νὰ μᾶς σχωρέσει, νὰ μᾶς δισβάσει τὴν εύχῃ του καὶ νὰ μᾶς μεταλάβει καλοντυμένους, καλολουσμένους, καὶ χτενισμένους, καὶ νὰ μᾶς φιλοδωρήσει μὲ τὸ «σουλταμασούτη» τῆς πασχαλιᾶς, ποὺ θὰ μᾶς ἔδινε τὴν εύτυχία νὰ ἀπολαύσουμε τὰ θεάματα τέτοιων ἡμερῶν — τζαμπάζηδες νὰ περπατοῦν στὸ σχοινί, κούνιες ποὺ κουνοῦσσαν, μαλεμπιτζήδες ποὺ πρόσφεραν μαλεμπὶ μὲ γκιούλ - σουγιοῦ θέατρα καὶ τὸ «γενῆ ντουνιά» δηοὺ μὲ τὸ φακὸ ἔβλεπες τὴν Ἱερουσαλήμ, τὸ Βίσμαρκ, τὴν Ρώμη, τὸ Ναπολέοντα καὶ τόσο ἄλλα τοῦ κόσμου θεάματα. Τὶ παιδικὴ οὐράνια χαρὰ καὶ εύτυχία!

Τὸ Μεγασάββατο κατεβήκαμε μὲ τὸν πατέρα μου, οἱ τρεῖς πιὸ μικροί, ν' ἀγοράσουμε μποτίνια, τὰ ταύχινα μποτίνια μὲ γαλάζια, κόκκινη, ἀσπρη τσόχα, ποὺ φανταχτερά κρέμονταν ἀπὸ τοὺς γάντζους ἑκατοστές στὰ μαγαζιά, κατὼ στὴ θολωτὴ ἀγορά — τὸ μπεζεστένι—καὶ λαχταριστὰ μᾶς τραβοῦσσαν

—Νὰ τέτοια θέλω, αφεντίτες, εἶπα.

—Ἐγώ θέλω τετοιανά, εἶπε δὲ μικρότερός μου ἀδερφός.

—Ἐγώ θέλω γαλάζια, εἶπε δὲ μεγαλύτερός μου.

Ἐκεῖ στοῦ Καβάφ' τοῦ Νικολάκ' ἀγοράσαμε τὰ μποτίνια, σὲ τρία διάφορα χρώματα.

Κουρασμένοι ἀπ' τὰ φαλσίματα τῆς μεγάλης Ἐβδομάδας, μετὰ τὸ φώνισμα τῶν μποτινιῶν μας, πέσαμε νωρὶς νὰ κοιμηθοῦμε γιὰ τὴν Ἀνάσταση. Ἡ ἀκούραστη μητέρα μας ἀπίθωσε στοῦ καθενὸς τὸ προσκέφαλο τὰ ἀσπρόρρουχά του, καὶ τὰ καινούργια ροῦχα, μὲ τὰ μποτίνια τὰ θαμπερά.

Μετά, στολισμένοι κι' ὀλοκάθαροι ἀπὸ τὸ λούσιμο, ποὺ μᾶς ἔκανε ἀποβραδὺς ἀπ' τὴν κορφὴ ὡς τὰ πόδια, θὰ πηγαίναμε στὴν ἐκκλησία νὰ βοηθήσουμε τὸν πατέρα μας, νὰ μεταλάψουμε, νὰ ψάλλουμε, νὰ πιοῦμε τὸ γαλατερὸ σαλέπι τοῦ Ἀρβανίτη τοῦ μουσταφᾶ, ν' ἀγοράσουμε «κουλικάκια σὰν μπαμπάκια», κάτι στρογγυλὰ κουλουράκια μὲ κροκάδι κι' ἀλεύρι φτιαγμένα καὶ περασμένα στὴν τριχιά, καὶ νὰ πάμε στὸ σπίτι νὰ φάμε τὴ νυχτερινὴ σούπα, καὶ τὸ ὥρατο φαγητό καὶ νὰ τσουγκρίσουμε τ' ἀβγά μας.

Νύχτα, πέρα μεσάνυχτα, ξυπνήσαμε ἀγαυροξύπνητοι γιὰ τὴν ἐκκλησιά. Ἄλλαξαμε καὶ στολιστήκαμε. Στὴ γραμμὴ μὲ τὰ κεριά στὰ χέρια, κρατώντας ἀπὸ τὸν τζουμπέ τὸν πατέρα μας, μπήκαμε τὸν

αὐλόγυρο τῆς ἐκκλησίας.

Οἱ κληματαριές μὲ τὰ φῶτα ἀπό κάτω, κρεμοῦσαν, σάν ξωτικά τοῦ ἄλλου κόσμου φαντάσματα, τὰ κλαδιά τους. "Ησκιοι ἐδῶ καὶ ἐκεῖ στοὺς τοίχους, μᾶς καὶ ἀλλαγμός τῶν παιδιῶν, τῶν κουλουρτζήδων τῶν σαλεπιτζήδων, τοῦ κόσμου, που ἐρχότανε ἀπό τὰ μακρινά, μὲ τὰ φαναράκια στὸ χέρι.

'Ο πατέρας μου, μετὰ τὸ ψάλσιμο τοῦ μεγάλου κανόνα, ὡς ποὺ δό κόσμος μαζεύτηκε καὶ γέμισε τὴν ἐκκλησία, τὴν αὐλὴν τὴν πλακοστρωμένη καὶ τὴν πίσω αὐλή, βγαίνοντας τὰ Δημόθυρα λαμπροστολισμένος ἔψαλλε μὲ τὸ ἀναμμένο τρικέρι του τό: «Δεῦτε λάβετε φῶς» βαρυόφωνα καὶ κατανυκτικά. "Ἐλαμψε τὸ φῶς καὶ ὁ Οὐρανοβάμων ἀπό τὸ θόλο χαμογέλασε στὸ λαό, καὶ ἡ Παναγία ἵλαρά εἶδε τὸν ἄπειρο λαό χαρούμενο γιὰ τὴν Ἀνάσταση. Θαρρεῖς καὶ πάρηγορημένη νᾶλεγε; «Παρηγοριά μου ὁ λαός μου!»

'Ο ζηγουράφος δό Ἀνεστός, ποὺ ἔφελνε ἀριστερά, μὲ τὴν πελώρια φωνή του κραύγαζε τώρα: «Τὴν Ἀνάστασίν σου, Χριστὲ Σωτήρ», μαζὶ μὲ τὸν πατέρα μου. Θαρρεῖς κι' ἔβγαινε ἀπό τὰ ἔγκατα τῆς γῆς ἡ φωνή του, ν' ἀναγγείλει στὴ γῆ ἐπάνω: "Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν ἐν οὐρανοῖς καὶ ἡμᾶς τοὺς ἐπὶ γῆς καταξίωσον....». 'Η ἀνάστασή του, ποὺ ζωγράφιζε ἀπό χρόνια μὲ τὴν ἀγιονοράτικη τεχνοτροπία του, ἐλεύθερη πιὰ ἀπό τὸ κόκκινο κιλίφι, ποὺ τὴ σκέπαζε δλη τῇ χρονιά, μὲ τὰ τερτίλια καὶ τὰ χρυσᾶ στολίδια της, ὑψώθηκε μαζὶ μὲ τὰ ξαφτέρυγα, νὰ βγεῖ μὲ πομπὴ στὸν αὐλόγυρο.

"Ενα φῶς—χίλια φῶτα μαζὶ—ἀπλωνότανε τώρα στὴν αὐλή, ποὺ κάτω ἀπό τὶς κληματαργίες γινότανε ξωτικό, μὲ μιὰ χαρὰ ἀπέραντη γιὰ τὴν Ἀνάσταση, βρόντοφωνήθηκε τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» κι' ἀκούστηκαν οἱ τουφεκίες τοῦ δούλου λαοῦ, ποὺ ποθοῦσε τὴν ἐλευθερία. 'Η ψυχή μου μὲ αὐτὸ τὸ φῶς γινόταν εὐαίσθητη τόσο, ποὺ τὰ παιδικά μου μάτια, βρέχονταν ἀπό δάκρυα χαρᾶς, δάκρυα μιᾶς ἀνείπωτης εύτυχίας.

Τώρα πιά, ποὺ τὰ κοκόρια ξυπνοῦσαν κι' ἀφηναν εὕθυμο τὸ λάτημά τους, ἐτελείωνε γοργὴ κή λειτουργία. "Ἐξω στὸν αὐλόγυρο ἄκουγες:—Κουλικάκια σάν μπαμπάκια !

—Σαλέππι !

Καὶ τὰ παιδιά, δσα μεταλάβαιναν, τσούγκριζαν τ' ἀβγό τους στὸν αὐλόγυρο, ἔτρωγαν οιμήτια, ἔπιναν σαλέπι, καὶ μὲ τὰ κεριά ἀναμένα τραβοῦσαν στὰ σπίτια τους. Τὶ εύτυχία, τὶ χαρά !

Κι' ἀφοῦ ἀκούσαμε τὴ μεγάλη εὐχὴ ἀπό τὸ δεσποτικό ἀπό τὸν πατέρα μου «νηστεύσαντες καὶ μὴ νηστεύσαντες...» καὶ δό κόσμος ἐπανέλαβε τό: «καὶ γάρ ἐπικράνθη...» καὶ περιμέναμε τὸν πατέρα μας νὰ

ξεντυθῆ τὰ ἱερά του ἄμφια καὶ νὰ ἀποτελεῖσθαι τὶς εὐχές του, πρόσχαροι, γεμάτοι φῶς καὶ εύτυχία, μπήκαμε τὴ μεγάλη μας πόρτα, ὅπου μᾶς πρόσμενε χαμογελαστή ἡ μητέρα μας, μὲ τὰ μάγουλα ροδοκόκκινα καὶ τὰ μάτια λαμπερά.

—Χριστός ἀνέστη παπαδιά!

—Ἄληθῶς ἀνέστη, παπά!

Τὸ τραπέζι στρωμένο... «Ἡ τράπεζα γέμει».

Τὴν ἄλλη μέρα τὸ πρωΐ, σὰν ξαναφόρεσα τὰ ροῦχα καὶ τὰ μποτίνια μου τὰ γαλάζια, καὶ τοιμάστηκα νὰ ἔβγαινα μὲ τ' ἀδέρφια μου, εἴδα ἔνα βαρὺ σφάλμα τῆς μητέρας μου στὸ ράψιμο τοῦ πανταλονιοῦ. Πῶς τὰ κατάφερε ἡ καημένη, νὰ ἔρχεται ἡ δεξιὰ ραφῆ ὅχι στὸ πλάγι, παρὰ νὰ γυρίζει ἀριστερὰ πάνω στὴν τσάκιση;

Κι' ἀρχίνησα τὸ κλάμα. Κλάμα παράπονου θλιμμένο... Τίποτε δὲ μὲ παρηγοροῦσε. Κι' ὅσο ἔσκυβα μὲ βουρκωμένα μάτια κι ἔβλεπα τὸ σφάλμα, τόσο ἐκλαιγα γιὰ πιὸ πολὺ τὴν ἀτυχία μου.

—Σώπα παιδί μ', θὰ τὸ διορθώσουμε! Σώπα!

—”Ελα νὰ διώ καὶ γώ, εἶπε κι ὁ πατέρας μου.

Καὶ προσπάθησε νὰ σιάζει τραβωντας τὸ πανταλόνι μου, μὰ αὐτὸς ξαναπήγε πάλι στὴν ἵδια θεοη.

“Ἐκλαιγα ἀπαρηγόρητα, ως που ἥρτε νὰ μᾶς εὐχηθῇ κι' ὁ θεῖος μου ὁ Κωνσταντῆς ὁ πραματευτής, που μᾶς εἶχε κόψει τὰ ροῦχα. “Ολοι τὸν χαιρέτησαν καὶ τὸν εὐχήθηκαν. Μόνο ἔγώ ἀκουμπισμένος μὲ τὸ κεφάλι στὴν πόρτα καὶ τὸ χέρι στὸν τοῖχο ἐκλαιγα ἀπαρηγόρητα.

—Γιατὶ κλαίγ' τὸ παιδί; ρώτησε.

—Τὸ πανταλόν' δου κάτ' κουσοῦρ' ἔχ' καὶ κλαίγ', εἶπε ἡ μητέρα μου. —”Ελα νὰ διώ ἔγώ, ἔλα, εἶπε κι' ὁ θειός μου.

Δὲν κράτησε τὰ γέλοια του, σὰν εἶδε τῆς μητέρας μου τὴν ἀτυχία. Μὰ γιὰ νὰ μὲ ἡσυχάσει, πρόσθεσε: — ”Α, δὲν ἔν τίποτε, ἔγώ νὰ τὸ διορθώσω αὔριο δὲν πειράζ’.... Πῶς θὰ περνοῦσαν οἱ τρεῖς ήμέρες τῆς Πασχαλιᾶς, γιὰ νὰ μπορέσει νὰ πιάσει βελόνι καὶ ψολίδι ὁ θεῖος μου. Τέλος πάντων, ἐκείνη τὴ χρονιά δὲν ἔνοιωσα Πασχαλιά. Ξεντύθηκα τὰ ροῦχα μου καὶ βάζοντας τὸ παλιό μου πανταλόνι κάθησα στὸ σπίτι. Καὶ σεργιανώντας ἀπὸ τὸ παράθυρο, περνοῦσα τὶς δρες μου καὶ παρηγοριόμουν. Καὶ σὰν μοῦ πέρασε ἡ δρα κείνη τῆς δυστυχίας, καὶ σὲ λίγες μέρες σχολιάζαμε ὅλοι μαζί τὸ ράψιμο τοῦ πανταλονιοῦ μου, γελούσαμε μὲ τὴν καρδιά καὶ δάκρυα στὰ μάτια, γιὰ τὸ πάθημα τῆς μητέρας μου, ποὺ δσα κι ἄν ἔρραψε πανταλονάκια στὴ ζωὴ τῶν παιδικῶν χρόνων, ποτὲ δὲν εἶχε πέσει σὲ τέτοιο σφάλμα: νᾶρθει τόσο ἀνάποδα τὸ μπατζάκι τοῦ πανταλονιοῦ μου!..

ΤΟ ΣΟΥΡΒΙΣΜΑ

Στήν πατρίδα μου σούρβισμα ἔλεγαν τὴν ἡμέρα τῆς πρωτοχρονιᾶς, τὴν συνήθεια νὰ κρατᾶμε μιὰ βέργα ἀπὸ βάγια, ποὺ μ' αὐτὴ χτυπούσαμε τοὺς διαβάτες στὴ ράχη ἢ στὴ μέση, τόσες φορές, δσες βασιοῦσε τὸ φωνόσυρτο ρυθμικό τραγουδάκι:

Σούρβα, σούρβα, γερό κορμί, γερό σταυρί, σὰν ἀσήμ',
σὰ κρανιά, καὶ τῇ χρόνῳ γοῦλ' γεροὶ καὶ καλόκαρδοι.

Λέγοντάς το σουρβίζαμε μὲ σούρβα, καὶ παίρναμε τὸ φιλοδώρημά μας. Εἴταν ἡ μοναδικὴ χαρά μας, δταν ὅλη τὴν ἡμέρα πιάνοντας τὸ σταυροδόρι. δὲν ἀφήναμε ἄνθρωπο νὰ περάσει ἀσυρβιστο. "Ετσι μαζεύαμε κάμποσα γρόσια καὶ σουλταμαμούτια καὶ σχηματίζαμε τὰ πρῶτα κεφάλαια τοῦ κουμπαρά μας.

Γι' αὐτὸ καὶ πόθος κι' ὅνειρο τῶν παιδιῶν εἴταν νὰ βγοῦν στὸ σούρβισμα. Τοίμαζαν μιὰ καλὴ βέργα καὶ ἀπὸ σπίτι σὲ σπίτι μπαίνοντας, σούρβιζαν τοὺς γερόντους, τις γριές, ποὺ γιὰ νὰ σουρβιστοῦν ἐγύριζαν τὴν πλάτη τους νὰ τὶς φάνε καὶ νὰ... φιλοδωρήσουν. Αὕτὸ βασιοῦσε ὅλη τῇ μέρα τῆς Πρωτοχρονιᾶς.

Εἴταν παραμονὴ τῆς πρωτοχρονιᾶς 1888. "Ενα κρύο μεγάλο πλάκωσε κείνη τὴ χρονιά. Χιόνια, ἀνεμοὶ βροχεροί, τρικυμίες, χαλασμός. "Ομως αὐτὰ εἴταν ἀπὸ τὰ συνηθισμένα κι' ὁ κόσμος γλεντοῦσε μὲ χαρὰ κι' ἐλπίδα. Τὸ βράδυ ἐκεῖνο ὁ πατέρας μου κοιμήθηκε νωρίς, γιατὶ σάν ιερέας, ἔπρεπε νὰ ἡμιχάσει γιὰ τὴ λειτουργία. Πρὶν κοιμηθῆ μᾶς ἔβαλε καὶ διαβάσαμε τὰ ιερὰ γράμματα. Καὶ διαβάζοντας καὶ τὰ δικά του «τὸν ἀπόδειπνο» ἔπεσε νὰ κοιμηθῇ. Τὴν ώρα κείνη χτύπησε ἡ πόρτα τοῦ σπιτιοῦ μας. Πετάχτηκε ἔνας ἀδερφός μου ν' ἀνοίξει, Στὸ ἀνοιγμὰ ἀντίκρυσε τὸν Ἀποστόλη τὸ γειτονόπουλό μας, ποὺ ἐρχότανε νὰ κολέσει τὸ μεγάλο μου ἀδερφό νὰ κόψουν τὴν πήττα μὲ τοὺς φίλους των.

—Νάρτω καὶ γώ, εἶπα μέσ' ἀπὸ τὸ στρῶμα μου. "Ενα παιδί δέκα χρονῶ.

—Νά νἄρτ'ς.—Νά πᾶς. —"Ελα καὶ σύ. Τρία στόματα μίλησαν.

Τὸ ἔνα μὲ προσκάλεσε, τὸ ἄλλο μοῦ ἔδωκε τὴν ἄδεια καὶ τὸ τρίτο μὲ δέχτηκε μαζύ του. Πέρασα τὸ παντελόνι μου, φόρεσα τὸ πουκάμισό μου μὲ τὸ γυριστό γιακᾶ καὶ ντύθηκα τὸ παλτουδάκι μου.

"Ετσι βρέθηκα μαζύ μὲ τὸ μεγάλο μου ἀδερφό στὸ πλούσιο σπίτι τοῦ γείτονά μας, ποὺ κερδίζοντας χρήματα τὸ καλοκαίρι στὴν ζενειτιά μὲ τὰ παιδιά του ὅλα, τὸ χειμῶνα ἔστηγε τὰ γλέντια καὶ τὰ τραπέζια, προσκαλώντας φίλους.

Πηγαίνοντας πῆρα καὶ τῇ σούρβᾳ μου καὶ μπαίνοντας στὸ σπίτι τὴν ἀπόθεσσα σὲ μιὰ γωνιά. Ἀπὸ παιδὶ ἥξαιρα πολλὰ πράματα. Αὐτὸς δὲ μεγάλος μου ἀδερφός, σᾶν γραμματιζούμενος, μὲ μάθαινε μουσική, κωμῳδίες, ἀπαγγελίες, τραγούδια. Μέσα σὲ μιὰ συντροφιὰ τετοιτια, ποὺ ἔρχεται κάποτε καὶ ἡ κόπωση ἀπὸ τὸ λέγε-λέγε καὶ τρῶγε —πίνε, ἔνα παιδί, μποροῦσε ἵσως κάτι νὰ προσφέρει.

—”Ε, σὺ καλὸς παιδί, δὲ θὰ μᾶς πῆς τίποτα; Μ’ ἐρώτησε ὁ κύρος Νικολῆς, δὲ νοικοκύρης, μὲ τὶς μουστάκες τὶς μεγάλες καὶ τὸ λουλά στὸ χέρι, κόβοντας τὴν διμίλια του.

—Θὰ μᾶς πῆ, πῶς δὲ θὰ μᾶς πῆ; Εἶπαν οἱ ἄλλοι γύρω του μ’ ἔνα στόμα.

Καὶ γὼ μὲ τὸ θάρρος ποὺ εἶχα, σὰν παπαδοπαΐδι, νὰ φέλνω ἐλεύθερα καὶ νὰ διαβάζω στὴν ἐκκλησία τὸν ἔξαφαλμο, ἀρχισα νὰ ἀπαγγέλω ἔνα μονόλογο, ποὺ εἶχε κάμει γιὰ μένα δὲ δάσκαλός μου δὲ Παντολέων, δταν ἡμουν δεύτερη τάξη κι’ ἔφευγα ἀπὸ τὸ σκολειό. Τὸν ἀπήγγειλα μιὰ χαρά. «Ἐγὼ εἰμαι κεινὸς τὸ παιδί», χτυπώντας καὶ τὸ στῆθός μου. “Υστερα τραγούδησα τὸ τραγούδι τῆς καρδερίνας, κατόπι εἶπα καὶ τὸ κάλανδο:

”Ανοιξε, κόρη μ’, ἀνοιξε τὴν πόρτα σ’ τὴν κερένια.

”Εχω δυὸς λόγια νὰ σου πῶ καὶ κεῖνα ζαχαρένια.

”Ολοὶ μ’ εὔχαριστηση μ’ ἀκουσαν καὶ μ’ εὔχαριστηση ζητοῦσαν νὰ τοὺς πῶ καὶ τίποτα ἄλλο. Τότε τους εἶπα καὶ τὸ τροπάρι τοῦ Ἀη Βασίλη. Καί στὸ τέλος παίρνοντος τὴ σούρβᾳ μου, ποὺ εἶχα φέρει μαζύ μου ἀπὸ τὸ σπίτι, σούρβισα δλους γέρους, γριές νιές, μεστωμένες, καὶ μάζεψα τὸ φιλοθεῷημά τους.

Δὲν θὰ ξεχάσω πῶς δὲ σπιτονοικούρης βγάζοντας μὲ τὸ σούρβισμα μιὰ φούντα νομίσματα, λογῆς λογιῶ, μοῦ εἶπε: —Πάρε δποιο θέλ’.

Καὶ γὼ, ἀπλώνοντας τὸ χέρι, διάλεξα ἔνα ἀσημένιο μετζήτι κι’ ἔνα χρυσό τέταρτο τῆς λίρας. —Αύτὰ θέλω, εἶπα.

—Δικά σ’ ἔνε, μ’ ἀπάντησε καὶ μὲ χάϊδεψε στὸ σγουρά ξανθά μαλλιά μου.

Τὸ βράδυ ἐκεῖνο εἶχα γίνει πλούσιος. ‘Ο κουμπαρᾶς μου πλημμύρισε ἀπὸ γρόσια, δικταράκια, σουλταμασμούτια κι’ ἀνάμεσα τὸ χρυσό κάρτο τῆς λίρας καὶ τὸ μετζηδιέ τὸν ἀσημένιο.

Τὴν ἄλλη μέρα πιάνοντας τὸ σταυροδρόμι τοῦ σπιτιοῦ μας, σούρβισα, δποιον περνοῦσε. Ἀμέτρητες φορὲς εἶπα καὶ ξαναεἶπα:

Σούρβα, σούρβα, γερό κορμί, γερό σταυρί, σᾶν ἀσήμ’, σὰ κρανιά, καὶ τῇ χρόν’ γοῦλ’ γεροί, καὶ καλόκαρδοι.