

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 7ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ

Η ΜΑΧΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΗΡΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥΝΤΑ

Κύριε Πρόεδρε,
Κύριοι Συνάδελφοι,
Κυρίες και κύριοι,

Νομίζω πώς μία είσαγωγή έπεξηγηματική της όμιλίας μου είναι άπαραίτητη για νὰ άπαντήσω στὸ εῦλογο έρώτημα: Πῶς ἔνας γιατρὸς τῆς μαχόμενης Ἰατρικῆς, δπως θὰ δύναμαζα τὴ χειρουργική, ἐμπλέκεται σὲ θέματα τῆς Γενετικῆς καὶ γενικὰ τῆς Βιολογίας καὶ μάλιστα τῆς Μοριακῆς, ἔστω καὶ ἐὰν ἡ τελευταία περιλαμβάνει τὴ μοριακὴ μικροχειρουργική;

Ἐδῶ θὰ πρέπει νὰ σᾶς ὀμολογήσω ὅτι ἀπὸ πολὺ νωρὶς μὲ ἐνδιέφεραν οἱ ἔξελίξεις τῆς Βιολογίας. Σ' αὐτὴν ἀναζητοῦσα ἀπαντήσεις σὲ έρωτήματα ποὺ μοῦ ἐδημιουργοῦντο κατὰ τὴ μακρὰν περίοδο τῆς ἐπιστημονικῆς μου θητείας.

Οι πρῶτοι προβληματισμοὶ γιὰ τὸ γῆρας μοῦ δημιουργήθηκαν, πρὸ εἰκοσι περίπου ἑτῶν, ὅταν ἔγραψα τὸ κεφάλαιο τῶν μεταμοσχεύσεων στὴ χειρουργικὴ μου (1978).

Ἐξεπλάγην τότε ἀπὸ ἓνα πείραμα τοῦ Ἀλέξη Καρρέλ. "Οπως εἶναι γνωστὸ διεγάλος αὐτὸς ἐρευνητὴς-φιλόσοφος (Βραβεῖο Νόμπελ, 1906), διατηροῦσε *in vitro* σὲ λειτουργία, ἐπὶ 11 χρόνια, μία καρδιὰ ἐμβρύου ὅρνιθας, φροντίζοντας μόνο νὰ ἀλλάξει συχνὰ τὰ θρηπτικὰ ύλικά. Ἡ καρδιὰ αὐτὴ σταμάτησε ὅταν πέθανε ὁ Καρρέλ καὶ δὲν ὑπῆρξε συνέχεια στὶς ἔρευνές του.

Τὰ ἔρωτήματά μου, ποὺ πλήθαιναν μετὰ καὶ μὲ τὶς κυτταροκαλλιέργειες καὶ τὶς ιστοκαλλιέργειες ἦταν: Γιατί ἡ καρδιὰ τοῦ ἐμβρύου, τὰ κύτταρα καὶ οἱ ιστοὶ ζοῦν ἔξω ἀπὸ τὸ σῶμα ἐπ’ ἄπειρον;

Ποιὸς ἡ ποιοὶ εἶναι οἱ παράγοντες μέσα στὸν ὄργανισμὸν καὶ μὲ ποιὸ μηχανισμὸν σταματοῦν τὴν μίτωση δηλαδὴ τὸν πολλαπλασιασμὸν τῶν κυττάρων ποὺ ὁδηγεῖ στὰ γηρατεῖα καὶ τελικὰ στὸ θάνατο; Καὶ ἀκόμα:

Γιατί ἡ φυσιολογικὴ διάρκεια τῆς ζωῆς εἶναι διαφορετικὴ γιὰ κάθε είδος ὄργανισμοῦ καὶ γιατί γιὰ κάθε ὄργανισμὸν ἡ διάρκεια τῆς ζωῆς του εἶναι νομοτελειακὰ καθορισμένη;

‘Ἀπάντηση σ’ αὐτὰ τὰ ἔρωτήματα προέρχεται κυρίως ἀπὸ τὶς ἐπιστῆμες τῆς Γενετικῆς καὶ τῆς Μοριακῆς Βιολογίας, ποὺ χάρις στὴν ἀλματώδη τους πρόσodo τὰ τελευταῖα δύο χρόνια, ἔχουν ἐντοπίσει ὄρισμένα ἔνζυμα ποὺ παράγονται μὲ γονιδιακὲς ἐντολὲς καὶ ποὺ ἐλέγχουν τὴ διαιρεση καὶ τὸν πολλαπλασιασμὸν τῶν κυττάρων. ‘Η προγραμματισμένη ἀπὸ τὰ γονίδια, προοδευτικὴ διακοπὴ τῆς παραγωγῆς τῶν ἔνζυμων αὐτῶν, δὲν ἐπιτρέπει στὰ κύτταρα νὰ ἀνανεωθοῦν καὶ ἔτσι ἐπέρχεται τὸ γῆρας.

Οἱ ἐπαναστατικὲς αὐτὲς ἔξελίξεις, προϊὸν πολλῶν καὶ ἐπίπονων προσπαθειῶν εἰδῶν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας πρόσφατα σὲ ἔγκυρα ἔντυπα. ‘Ο Economist τὸν ’Ιανουάριο τοῦ 1995 κυκλοφόρησε τὸ Science and Technology μὲ τὸν ἔντυπωσιακὸ τίτλο «Γιὰ νέους Μαθουσάλες» (Forward To Methuselah). Καὶ ὁ Μαθουσάλας λέγεται ὅτι ἔζησε 936 χρόνια!

Γιὰ νὰ γίνουν ὅμως ὅλα αὐτὰ κατανοητά, ἀπὸ ἕνα κοινὸ ποὺ δὲν εἶναι ἀμιγὲς ’Ιατρικό, χρειάζεται, νομίζουμε, νὰ προηγγηθεῖ μία σύντομη ἀναδρομὴ σὲ ὅ,τι ἔχει σχέση μὲ τὴ δημιουργία τῆς ζωῆς, τὴν ἔξέλιξή της καὶ τὰ γονίδια.

Κανεὶς τὸ 1953 δὲν θὰ μποροῦσε νὰ φανταστεῖ τὴν ἔξέλιξη ποὺ θὰ είχε ἡ νέα τότε θεωρητικὴ ἀποψη, τῶν Crick καὶ Watson (Νομπελίστες τὸ 1982), περὶ ὑπάρξεως μιᾶς διπλῆς ἔλικας στὸν πυρήνα τῶν κυττάρων, γιὰ νὰ ἔξηγγήσουν τὸ πῶς κληρονομοῦνται, σὲ ἕνα γονιμοποιημένο ωάριο, στοιχεῖα καὶ ἀπὸ τὸν ἀρσενικὸ γαμέτη (σπερματοζωάριο) καὶ ἀπὸ τὸ θηλυκό (ωάριο).

Χρειάσθηκε ἡ ἀλματώδης τεχνολογικὴ ἔξέλιξη τῶν τελευταίων ἔτῶν γιὰ νὰ ἐπιβεβαιωθεῖ καὶ νὰ ἔξελιχθεῖ ἡ θεωρία αὐτὴ ποὺ ἐπέφερε ἐπανάσταση σὲ πολλοὺς τομεῖς τῆς ἐπιστήμης.

Μὲ τὰ σύγχρονα ὑπερμικροσκόπια ἀπεδείχθη ὅτι ὁ πυρήνας τῶν κυττάρων, τὸ περίφημο DNA, ἀποτελεῖται πράγματι ἀπὸ δύο σφιχτοαγκαλιασμένες ἔλικες ποὺ ὑποδιαιροῦνται μάλιστα σὲ τμήματα, τὰ χρωμοσώματα. Ἀπὸ ἑδῶ καὶ πέρα συνέβη τὸ φαινόμενο τῆς χιονοστοιβάδος. Τὴν μία ἀνακάλυψη ἀκολουθεῖ ἄλλη καὶ ἄλλες.

Μὲ τὸν ταχὺ καὶ ἐπαναλαμβανόμενο τεμαχισμὸ τῶν χρωμοσωμάτων (Boyer καὶ Stanley, βραβεῖο Νόμπελ 1973· καὶ Malis βραβεῖο Νόμπελ, 1993), ἀνευρέθηκαν καὶ τὰ γονίδια, ὁ μοναδικὸς αὐτὸς συνδετικὸς κρίκος μεταξὺ τῆς ζωῆς σήμερα καὶ τῆς ζωῆς πρὸς ἀπὸ ἐκατομμύρια ἡ καὶ δισεκατομμύρια χρόνια. Σ' αὐτὰ τὰ γονίδια, ποὺ εἶναι ἔνα εἴδος μικροτοσίπς τῶν σημερινῶν μας ἡλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, ἔχει καταγραφεῖ, στὰ δισεκατομμύρια χρόνια ἐξέλιξης τῆς ἔμβιας ζωῆς, κάθε πληροφορία κατασκευαστικὴ ἡ λειτουργικὴ χρήσιμη γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τοῦ βασικοῦ νόμου τῆς φύσης: 'Αναπαραγωγὴ καὶ ἐπιβίωση.

Τὸ DNA δηλαδὴ μὲ τὰ γονίδιά του, ἀποτελεῖ τὸ γενετικὸ κώδικα ἀπὸ τὸν ὅποιον δίδονται ἐντολές γιὰ διαίρεση τῶν κυττάρων καὶ γιὰ τὴν παρασκευὴ τῶν βασικῶν στοιχείων Ζωῆς ποὺ εἶναι οἱ διάφορες πρωτεΐνες, κατασκευαστικὲς ἡ λειτουργικές, σύμφωνα μὲ τὶς ἀνάγκες ποὺ συνεχῶς δημιουργοῦνται στὰ κύτταρα, στοὺς ιστοὺς καὶ στὰ ὄργανα κάθε ὄργανισμοῦ. Στὶς κατασκευαστικὲς πρωτεΐνες ὑπάρχονται καὶ τὰ ἔνζυμα ἐκεῖνα τὰ ὅποια ὅπως θὰ δοῦμε θεωροῦνται σήμερα ὑπόλογα γιὰ τὸ μηχανισμὸ δημιουργίας τῶν γηρατειῶν καὶ ὅπως φαίνεται καὶ τοῦ καρκίνου.

Τὰ γονίδια, ὅπως λέει ὁ μεγάλος ἐρευνητὴς-βιολόγος Dawkins στὸ βιβλίο του «Τὸ ἐγωιστικὸ γονίδιο», μᾶς καθιστοῦν μηχανὲς ἐπιβιώσεως καὶ αὐτόματα ρομπότ. Καὶ ἔχει δίκιο, ἀφοῦ ὁ κάθε ὄργανισμός, μικρὸς ἡ μεγάλος (ὑπολογίζεται ὅτι ὑπάρχουν πέντε δισεκατομμύρια περίπου ὄργανισμοὶ στὴ γῆ) καὶ τὸ ὅπουδήποτε κύτταρο ζωῆς, εἶναι ἀποτέλεσμα μίας αὐτόνομης ἐξέλικτικῆς διαδικασίας καὶ ἐμπειρίας ποὺ συνεχίζεται περισσότερο ἀπὸ τρία δισεκατομμύρια χρόνια. Πρόσφατα σὲ πετρώματα ἡλικίας δυόμιση δισεκατομμυρίων ἐτῶν οἱ Παλαιοντολόγοι βρῆκαν ὄργανισμοὺς μὲ DNA (βακτηρίδια). 'Η μακροχρόνια αὐτὴ ἐξέλιξη μὲ τὰ τόσα μηνύματα εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ ὑπάρχουν, στὸ κάθε κύτταρο τοῦ ἀνθρώπου, περισσότερα ἀπὸ δύδοντα χιλιάδες γονίδια.

Καὶ τὸ ἐρώτημα ἡ μᾶλλον ἡ ἀπορία εἶναι: Πῶς, ἔνας τόσο μεγάλος ἀριθμὸς γονιδίων καὶ τὰ δισεκατομμύρια πληροφοριῶν, χωροῦν στὸν πυρήνα τοῦ κυττάρου ποὺ μόλις φαίνεται σὰν μία μικρὴ κόκκινη κηλίδα στὸ κοινὸ μικροσκόπιο;

'Ο Cairns-Smith στὸ πρόσφατο (1955) βιβλίο του «Τὰ ἑπτὰ λάθη» λέει ὅτι ἔλλον ἔγραφε κανεὶς στὸ χαρτὶ τὶς πληροφορίες καὶ τὰ μηνύματα ποὺ περιέχουν τὰ γονίδια τοῦ πιὸ πρωτόγονου ὄργανισμοῦ, ὅπως τὸ βακτηρίδιο *escherichia coli*, ποὺ ἔχει μόνο 1000 γονίδια, θὰ ἐπρεπε νὰ χρησιμοποιήσει ταινία χαρτιοῦ μήκους 10 χιλιομέτρων. Σκεψτεῖτε τώρα τί μῆκος καταγραφικοῦ ὑλικοῦ θὰ ἐπρεπε νὰ χρησιμοποιηθεῖ γιὰ τὸν ἀνθρωπὸ μὲ τὰ 80 χιλιάδες γονίδια. 'Ακόμη πιὸ παραστατικὴ εἶναι ἡ παρομοίωση τῶν γονιδίων μὲ λεπτὲς χάνδρες. Γιὰ νὰ χωρέσουν λέει, δὲν θὰ

έφθανε ό χώρος ούτε ένδις μεγάλου καθεδρικοῦ Ναοῦ. Ἡ φύση ὅμως τὸ ξεπέρασε καὶ τὸ πρόβλημα αὐτό.

Δὲν εἶναι μόνο διαφέρει συνδυασμῶν ποὺ μποροῦν νὰ δημιουργήσουν οἱ 4 χημικὲς βάσεις ποὺ ἀπαρτίζουν τὰ γονίδια, ἀλλὰ καὶ οἱ συνδυασμοὶ μὲ τὶς ἀλλαγὲς τῆς θέσεως καὶ τῶν στοιχείων ποὺ τὶς συνθέτουν. Π.χ. ἡ ἀλλαγὴ τῆς θέσεως τοῦ στοιχείου ὑδρογόνου μετατρέπει μία κόκκινη παπαρούνα σὲ μπλε ἢ ἡ ἀλλαγὴ τῆς θέσεως τοῦ θείου μπορεῖ νὰ μετατρέψει μία κάκοσμη ούσια σὲ ἄρωμα. Σημασία ἀκόμη ἔχει καὶ ὁ τρόπος ποὺ ζευγαρώνουν οἱ βάσεις μὲ τὶς ἀντίθετες τοῦ ἀλλου κλώνου τοῦ DNA (ἀδενίνη μὲ θυμίνη, γουανίνη μὲ κυτοσίνη). Ὁ μεγάλος ἀριθμὸς τῶν συνδυασμῶν αὐτῶν παρέχει, καὶ μάλιστα σὲ κλάσμα δευτερολέπτου, τὴ δυνατότητα τῆς κατασκευῆς τῶν ἐκατοντάδων ἐκατομμυρίων κατασκευαστικῶν καὶ λειτουργικῶν πρωτεΐνῶν ποὺ συνεχῶς ἔχει ἀνάγκη ὁ ὄργανος μόριος.

Ἄλλὰ αὐτὴ ἡ ὑψηλὴ τεχνολογία τῆς φύσης παρουσιάζει τὰ μειονεκτήματα τῆς κάθε τελειότητας. Εἶναι καὶ αὐτὴ πολὺ εὐπαθής σὲ διάφορους ἐνδογενεῖς καὶ ἔξωγενεῖς παράγοντες. Εὔκολα λοιπὸν τὰ γονίδια μποροῦν, ἀπὸ χημικὲς ούσιες, ἀκτίνες καὶ ιούς, νὰ ὑποστοῦν βλάβες καὶ νὰ δώσουν λανθασμένα μηνύματα καὶ νὰ κατασκευασθοῦν λανθασμένες πρωτεΐνες. Ἡ φύση ὅμως ἔχει προνοήσει καὶ γι' αὐτό. Ἐχει ἀποθηκεύσει μεγάλο ἀριθμὸν γονιδίων, τὰ ἐπονομαζόμενα σήμερα ἐφεδρικά ἢ ἐπανορθωτικά. Αὐτὰ τὰ γονίδια θὰ ἀποτελέσουν τὴν σπονδυλικὴ στήλη τῆς ὥμιλας μου.

“Ομως πρέπει νὰ ἀναφέρουμε προηγουμένως μερικὰ ἀκόμη συμπληρωματικὰ στοιχεῖα γιὰ τὰ γονίδια. Ἡ χαρτογράφησίς των ποὺ ἀρχισε πρὸ δὲ λίγων ἐτῶν προχωρεῖ σήμερα μὲ ταχὺ ρυθμό. “Οσο ὅμως προχωρεῖ, τόσο βλέπουμε ὅτι αὐξάνει καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐλαττωματικῶν γονιδίων ποὺ προκαλοῦν τὶς διάφορες συγγενεῖς ἢ ἐπίκτητες παθήσεις. Εύτυχῶς ὅμως παράλληλα αὐξάνει καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν παθήσεων ποὺ μποροῦν σήμερα νὰ ἀντιμετωπισθοῦν, εἴτε ἀπὸ τὴ Μοριακὴ μικροχειρουργικὴ μὲ τὴν ἀντικατάσταση τῶν ἐλαττωματικῶν γονιδίων, εἴτε ἀπὸ τὴ Βιο-Φαρμακολογία μὲ τὴν κατασκευὴ ὅρμονῶν ἢ ἐνζύμων μὲ τρανσγενετικὲς μεταλλάξεις βακτηριδίων ἢ συνθετικῶς.

‘Ἀπὸ αὐτὴ τὴν τεχνητὴν παρασκευὴν ἐνζύμων, γι' αὐτὸ καὶ ἀναφέραμε ὅλα αὐτά, θὰ ἔξαρτηθεῖ ὅπως θὰ δοῦμε καὶ τὸ μέλλον τῶν Γηρατειῶν. Αἰσιόδοξος πάντως ὁ Gilbert ὑπολογίζει ὅτι τὸ 2000 θὰ ἔχουμε γενετικὸ προσδιορισμὸ τοῦ πλείστου τῶν παθήσεων, καὶ γιὰ νὰ κάνει πιὸ ἐντυπωσιακὴ τὴν πρόβλεψή του αὐτὴ προσθέτει ὅτι τὰ φαρμακεῖα τότε θὰ ἔχουν στὰ ράφια τους μόνο Βιο-φαρμακευτικὰ προϊόντα.

‘Αλλὰ ἀς ἔρθουμε τώρα στὸ κυρίως θέμα μας: στὰ γηρατειά.

Τὰ γηρατειά στοὺς μυθικούς χρόνους ήταν σχεδὸν ἄγνωστα. Οἱ ἀνθρωποι πέθαιναν νέοι ἀπὸ βίαιο θάνατο ἢ ἀπὸ ἀρρώστιες. Τὰ ἀσπρα μαλλιά καὶ τὰ κυρτωμένα σώματα δὲν πρόφθαιναν νὰ τὰ γνωρίσουν. "Ετσι ἔξηγεῖται καὶ αὐτὸς ποὺ ἔπαθε ἡ θεὰ Ἰώ μὲ τὸ Δία. "Οταν τῆς ἔκλεψε τὸν ἀγαπημένο της τὸν Γανυμήδη, ὁ Δίας πρότεινε νὰ τῆς ἴκανοποιήσει κάποια ἄλλη της ἐπιθυμία. Ἡ Ἰώ τότε ζήτησε ὁ νέος ἀγαπημένος της, ὁ Τιθωνός, νὰ γίνει ἀθάνατος. Δὲν ἤξερε τὰ γηρατειά. Τὰ χρόνια ὅμως περνοῦσαν, ὁ Τιθωνός δὲν πέθαινε, ἀλλὰ σιγὰ-σιγὰ μεταβλήθηκε σὲ ἔνα κουφάρι ποὺ γιὰ νὰ τὸ ἀπαλλαγεῖ ἡ Ἰώ τὸ πέταξε μακριά.

"Η ἐπιμήκυνση τῆς ζωῆς ἀρχισε ὅταν ὁ Homo Sapiens, πρὸ 800.000 ἑτῶν, ἐξελίχθηκε σιγὰ-σιγὰ καὶ προοδευτικά, πρὶν ἀπὸ 80 χιλιάδες χρόνια, στὸ σημερινὸ ἀνθρωπο ὁ ὅποιος συνειδητοποίησε τοὺς διάφορους κινδύνους ποὺ διέτρεχε καὶ τὰ φυσικὰ φαινόμενα ποὺ ἐπηρεάζουν τὴ ζωή του καὶ ἀρχισε νὰ ὀργανώνεται σὲ κοινωνίες. Μὲ τὴν ἀνάπτυξη τώρα τοῦ νεοεγκεφάλου ἀρχίζει καὶ ἡ πάλη ἀνάμεσα στὸ ἔνστικτο καὶ τὴ λογική, ἀνάμεσα στὶς ἐπιθυμίες καὶ τὴν πραγματικότητα.

"Ο ἀνθρωπος συνεπῶς, στὴ μεγαλύτερη διάρκεια τῆς ἱστορίας του, ἔζησε σὰν νομάδας ἐξαρτώμενος γιὰ τὴν τροφή του ἀπὸ τὸ κυνήγι, τὸ ψάρεμα καὶ τοὺς καρπούς.

Οἱ βασικὲς αἰτίες θανάτου ἦσαν τότε οἱ ἀρρώστιες καὶ οἱ βίαιοι θάνατοι, κυρίως ἀπὸ φυλετικούς πολέμους. Εἶναι λοιπόν, φαίνεται, καὶ οἱ πόλεμοι μέσα στὰ γονίδιά μας, γιατὶ μόνον ἐμεῖς καὶ τὰ μυρμήγκια, ἀπὸ τὸ ἔνα καὶ πλέον ἑκατομμύριο ζωτανῶν ὀργανισμῶν ποὺ ἔχουν χαρτογραφηθεῖ, ἀλληλοσκοτωνόμαστε.

Μόλις τὸ 8 χιλιάδες π.Χ. ἀρχισε ἡ κοινωνικὴ ὀργάνωση τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ εἶχε σὰν ἐπακόλουθο τὴν καλλιέργεια τῆς γῆς καὶ τὴν ἐκτροφὴ τῶν ζώων.

Μὲ τὶς ἐξελίξεις αὐτές ἐπῆλθαν δραματικὲς ἀλλαγὲς στὴ Δημογραφία καὶ στὴ διατροφή. Γιὰ δρισμένους ἱστορικούς αὐτὰ τὰ γεγονότα θεωροῦνται ἡ μεγαλύτερη ἀλλαγὴ στὴν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου.

"Ο μέσος ὅμως ὄρος ζωῆς πάλι δὲν βελτιώθηκε πολὺ γιατὶ τώρα προσετέθησαν καὶ τὰ λοιμώδη νοσήματα, τὰ παρασιτικά, καὶ οἱ ἐπιδημίες ἐξαιτίας τοῦ συνωστισμοῦ καὶ τῆς συγκατοίκησης μὲ τὰ ζῶα.

Βελτίωση ἐπέφερε ἡ μετάβαση, στὶς ἀρχὲς τοῦ 18ου αἰώνα, τῆς Ἀγροτικῆς αὐτῆς κατάστασης στὴ Βιομηχανική. Ἀλλὰ καὶ πάλι ὁ μέσος ὄρος ζωῆς, μέχρι τὶς ἀρχὲς τοῦ αἰώνα μας, δὲν ξεπερνοῦσε τὰ 45 χρόνια. Σήμερα τὰ ἐμβόλια, τὰ ἀντιβιοτικά καὶ οἱ βελτιώσεις τῶν ὄρων ζωῆς καὶ διατροφῆς, στὶς προηγμένες χῶρες, τὸν ἔχουν ἀνεβάσει στὰ 75 καὶ 80 χρόνια.

Καὶ τὸ ἐρώτημα ποὺ γεννιέται πλέον εἶναι πῶς, ἔστω καὶ ἐὰν δὲν γίνουμε Μαθουσάλες, τουλάχιστον νὰ φτάσουμε ἡ καὶ νὰ ξεπεράσουμε τὰ 120 χρόνια ποὺ

έχει σήμερα ή Γαλλίδα Λουίζ Καλμέτ και πού έζησε ο Ιάπωνας Σιγκετσίουγο Ιζούμι.

"Ας άναζητήσουμε τὴν ἀπάντηση ἐξετάζοντας τὰ αἴτια τῶν γηρατειῶν.

"Ισως καμία δλλη ἐπιστήμη, δσο ή πρόσφατα ἀναπτυχθεῖσα Γεροντολογία, δὲν ἔχει νὰ παρουσιάσει τόσο μεγάλο ἀριθμὸ ἐρευνῶν σὲ τόσο βραχὺ χρονικὸ διάστημα.

'Απὸ τὶς διάφορες ἐρευνητικὲς ἐργασίες ποὺ εἶδαν τὸ φῶς στὸ παρελθὸν θὰ ἀναφέρω μόνο τὶς λίγες ποὺ πλησιάζουν τὶς σημερινὲς ἀντιλήψεις μας, καὶ αὐτὲς συνοπτικά, γιὰ νὰ σταθῶ σὲ δύο, τὶς πιὸ πρόσφατες καὶ πιὸ σημαντικές. Στὴ θεωρία τῶν δύο σωμάτων καὶ στὴ θεωρία τῶν ἐλευθέρων ριζῶν.

'Η πρώτη δίνει ἀπάντηση στὰ βασικὰ ἐρωτήματα ποὺ διατύπωσα στὴν ἀρχή. Γιατὶ νὰ γερνοῦν καὶ νὰ πεθαίνουν οἱ διάφοροι ὄργανισμοί;

'Η δεύτερη, ή θεωρία τῶν ἐλεύθερων ριζῶν, δίνει νέες ἐρμηνεῖες γιὰ τὸ μηχανισμὸ ποὺ προκαλεῖ τὰ γηρατειὰ καὶ προσανατολίζει σὲ νέες θεραπευτικὲς ἀγωγές.

Τὶς παλαιές θεωρίες ὁ Ronald Cape ('Ιμπριάλος, Βασικὲς ἀρχὲς τῆς Γηραιτρικῆς, 1990) τὶς κατατάσσει σὲ δύο κατηγορίες: Στὶς Γενετικὲς καὶ στὶς μή.

Στὶς γενετικὲς ὑπάγεται ή Θεωρία τῶν λαθῶν. Σύμφωνα μὲ τὴ θεωρία αὐτὴ (Orgal 1963) τὰ γηρατειὰ ἀποδίδονται σὲ λάθος ἀντιγραφῆς τοῦ γενετικοῦ μηνύματος.

Σχετικὴ εἶναι καὶ ή Θεωρία τῆς συσσώρευσης περιττῶν μηνυμάτων. 'Ο Medvedev (1977) λέει ὅτι ἀπὸ τὰ γονίδια ποὺ ὑπάρχουν σὲ κάθε κύτταρο μόνο τὸ 1/10 περίπου παίρνει ἐνεργὸ μέρος, τὰ δὲ παραμένουν ἐφεδρικὰ (Γονίδια Cistrons καὶ Operons) καὶ ὅτι γιὰ νὰ μονιμοποιηθεῖ ἡ βλάβη, θὰ πρέπει οἱ διάφοροι ἐξωτερικοὶ ἢ ἐσωτερικοὶ παράγοντες, νὰ δράσουν καὶ στὶς δύο αὐτὲς μορφὲς γονιδίων. "Ετσι ἔξηγει καὶ τὸν πολὺ χρόνο ποὺ ἀπαιτοῦν οἱ μεταλλάξεις ποὺ γίνονται ἀπὸ τὴ φύση. Σὲ τέτοιες μεταλλάξεις γονιδίων ἀποδίδει καὶ τὰ γηρατειά.

Τέλος ἔχουμε τὴ Θεωρία τοῦ γενετικοῦ προγράμματος ποὺ ἀπλῶς θεωρεῖ ὅτι οἱ ἀλλαγὲς ποὺ συνοδεύουν τὴν ἡλικία εἶναι προγραμματισμένες στὴ γενετικὴ δεξαμενὴ τοῦ ὄργανισμοῦ, ὅπως εἶναι προγραμματισμένες καὶ ὅλες οἱ ἀλλες διαδικασίες ἀναπτυξῆς του.

Στὶς μὴ γενετικὲς θεωρίες ὑπάγεται κατ' ἀρχὴν ή Θεωρία τῆς Αὔτοανοσίας. 'Ο Walford πιστεύει ὅτι τὸ γῆρας εἶναι μία γενικευμένη ἥπια μορφὴ αὐτοανοσίας, ἐπειδὴ παρατήρησε ὅτι ἡ γ-σφαιρίνη καὶ τὰ ἀντισώματα αὐξάνουν μὲ τὴν ἡλικία.

Μία ἄλλη Θεωρία εἶναι ή τῆς βλάβης τοῦ κολλαγόνου. Αὔτη ἀποδίδει τὰ διάφορα συμπτώματα τῶν γηρατειῶν σὲ βλάβες ἀπὸ τὴν προοδευτικὴ σκλήρυνση τοῦ συνεκτικοῦ ίστοῦ ὁ ὀποῖος περιβάλλει τὰ κύτταρα, τὰ ἀγγεῖα καὶ τοὺς ίστούς.

Καὶ μία τρίτη εἶναι ἡ Θεωρία τῆς μείωσης τοῦ Καλίου. 'Ο Novak ἐπισημαίνει τὴν προοδευτική μείωση στὰ ἥλικια μένα ἀπότομα, τοῦ καλίου τοῦ σώματος πού προσδιόρισε μὲν ραδιενεργὸν Κάλιο 4.

"Ολες ὅμως αὐτὲς οἱ θεωρίες ἀφοροῦν εύρηματα πού εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα καὶ ὅχι ἡ αἰτία τῶν γηρατειῶν καὶ συνεπῶς δὲν μᾶς δίνουν ἀπαντήσεις στὰ βασικὰ ἔρωτήματά μας.

"Ας προχωρήσουμε λοιπὸν νὰ δοῦμε τὸ πῶς στὰ ἔρωτήματα αὐτὰ ἀπαντοῦν, ἡ θεωρία τῶν δύο σωμάτων καὶ οἱ ἐλεύθερες ρίζες.

Θεωρητικὰ τὰ γονίδια θὰ ἔπρεπε, σύμφωνα μὲ τὸν βασικὸν νόμο περὶ διαιώνισης, νὰ παρέχουν τὴν δυνατότητα στοὺς διάφορους ὄργανισμοὺς νὰ ἀνανεώνονται συνεχῶς, νὰ μὴ γερνᾶνε καὶ νὰ μὴν πεθαίνουν. 'Η πληθυσμιακὴ ὅμως συμφόρηση πού θὰ ἀκολουθοῦνται τότε θὰ διατάρασσε ἔναν ἄλλο βασικὸν νόμο. Τὴν οἰκολογικὴν ισορροπία. 'Η φύση ὅμως, δηλαδὴ ἡ ἀναγκαιότητα προσαρμογῆς, βρῆκε τρόπο καὶ τὴ διαιώνιση νὰ ἔξασφαλίσει καὶ τὸν καταστρεπτικὸν πληθωρισμὸν νὰ ἀποφύγει. Καὶ τὸν τρόπο αὐτὸν μᾶς τὸν ἔξηγει ἡ θεωρία τῶν δύο σωμάτων τοῦ Thomas Kirkwood τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Manchester.

Κατὰ τὴν θεωρία αὐτὴν τὰ κύτταρα ἑνὸς πολύπλοκου ὄργανισμοῦ χωρίζονται σὲ δύο δμάδες οἱ ὄποιες ἀποτελοῦν δύο ὑποθετικὰ σώματα. Στὸ πρῶτο σῶμα ἀνήκουν τὰ γενετικὰ κύτταρα (σπερματοζῷα καὶ ὀόκρια) πού ἀποτελοῦν τὸ μονοπάτι πρὸς τὶς ἐπόμενες γενεῖς καὶ στὸ δεύτερο τὰ σωματικὰ κύτταρα, δηλαδὴ ὀλόκληρος ὁ ὑπόλοιπος ὄργανισμός. 'Ο τελευταῖος δὲν εἶναι αὐτοσκοπός, ἀλλὰ ἀπλῶς τὸ μέσο γιὰ νὰ μεταφερθοῦν τὰ γενετικὰ κύτταρα πού θὰ δημιουργήσουν ἀπογόνους, δηλαδὴ τὴ διαιώνιση. Στὴ συνέχεια, ἡ φύση δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸ σῶμα καὶ θὰ τὸ ἀφήσει νὰ φθείρεται. "Ετσι δὲ ὁργανισμός, μόλις φθάσει στὸ τέλος τῆς ἀνάπτυξής του, παρουσιάζει βαθμιαία ἔξασθενιση τῶν βιολογικῶν του λειτουργιῶν καὶ στὸ ἐπίπεδο τῆς γενικῆς συμπεριφορᾶς καὶ στὸ ἐπίπεδο λειτουργικότητας τῶν διαφόρων ὄργάνων. Στὸν ἀνθρωπὸ π.χ. μετὰ τὰ 50 χρόνια, ἡ χωρητικότητα τῶν πνευμόνων μπορεῖ νὰ μειωθεῖ καὶ στὸ μισὸ καὶ στὸ 65 χρόνια ἡ ἀπόδοση τῆς καρδιᾶς νὰ πέσει κάτω ἀπὸ τὸ 80%.

"Η θεωρία αὐτὴν τῆς σχέσεως διάρκειας ζωῆς καὶ ρυθμοῦ ἀναπαραγωγῆς ἐπιβεβαιώνεται καὶ ἀπὸ τὴν ἕδια τὴν φύση. Οἱ ἀμοιβάδες, οἱ ἀνεμῶνες τῆς θάλασσας καὶ ἄλλοι πρωτόγονοι ὄργανισμοί, ἐπειδὴ ἀποτελοῦν εὔκολη λεία, χρειάζονται ἀφθονη καὶ ταχείᾳ ἀναπαραγωγὴ γι' αὐτὸν καὶ πολλαπλασιάζονται συνεχῶς ὅχι μὲ τὴ συνεύρεση ἀρσενικοῦ καὶ θηλυκοῦ ἀλλὰ μὲ ἀπλὴ διαίρεσή τους στὰ δύο καὶ πάλι στὰ δύο καὶ οὕτω καθεξῆς. Σ' αὐτούς τοὺς ὄργανισμοὺς δὲν ὑπάρχουν γονεῖς καὶ παι-

διά, δὲν ὑπάρχουν γηρατειά. 'Η γήρανση δηλαδὴ πλήττει μόνο τὰ πλάσματα ποὺ δὲν διαθέτουν όλοκληρο τὸν ἔαυτό τους στὰ παιδιά τους.

Τὴ σχέση τῆς εὔκολης καταστροφῆς μὲ τὴν ποσότητα ἀναπαραγωγῆς τὴ βλέπουμε καὶ στοὺς πιὸ ἐξελιγμένους ὄργανισμούς. Τὰ μικρὰ ψάρια, ποὺ ἀποτελοῦν εὔκολη λεία, φτιάχνουν πολλοὺς γόνους. Τὰ μεγαλύτερα, ὅπως ἡ φάλαινα, λίγους. Τὸ ἵδιο ἴσχυει καὶ γιὰ τὰ ζῶα καὶ τὰ φυτά.

'Η σχέση αὐτὴ διάρκειας ζωῆς καὶ παραγωγικότητας ἐπιβεβαιώνεται καὶ ἀπὸ τὸ πείραμα τοῦ Micharl Rose τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Καλιφόρνιας. Αὐτὸς διάλεξε τὴ μύγα δροσόφιλα, ποὺ πεθαίνει σύντομα ἀλλὰ ἀναπαράγεται εὔκολα. "Ἐτσι μπόρεσε, σὲ βραχὺ χρονικὸ διάστημα, νὰ ἔχει καὶ νὰ ἐξετάσει πολλές γενιές. "Οταν δ Rose ἐμπόδιζε τὶς μύγες αὐτὲς νὰ ἀναπαράγονται καὶ τοὺς τὸ ἐπέτρεπε μόνο ὅταν γερονούσαν, μπόρεσε, μέσα σὲ 15 γενιές, νὰ παρατείνει τὴ διάρκεια τῆς ζωῆς των κατὰ τὸ ἕνα τρίτο.

'Η ἐρωτικὴ πράξη λοιπὸν καὶ δὲν θάνατος, ὅπως λέει δὲ Terner, συνιστοῦν τὴν οὐσιαστικότερη διαλεκτικὴ τῆς Φύσης. Γι' αὐτὸν καὶ γιὰ τὸ σὲξ χρησιμοποιεῖ πολλὰ διολώματα: 'Απὸ τὶς εἰδικές ὄρμονες ἔλξης, μέχρι τὸ χρῶμα τῶν λουλουδιῶν. Καὶ ἡ σεξουαλικὴ ἀνάγκη εἶναι τόσο ἔντονη ὥστε ποντίκια ποὺ τοὺς τέθηκε πειραματικὰ τὸ δίλημμα νὰ στερηθοῦν τὸ σὲξ ἢ τὴν τροφή, προτίμησαν νὰ πεθάνουν.

"Οσον ἀφορᾶ τὸ ἐρώτημα, ποιὸς εἶναι δὲ μηχανισμὸς ποὺ προκαλεῖ τὰ γηρατειά, τὴν ἀπάντηση μᾶς τὴ δίνει ἡ θεωρία τοῦ Thomas Johnson τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Colorado γιὰ τὸ ρόλο τῶν ἐλεύθερων ριζῶν.

Οἱ ἐλεύθερες ρίζες εἶναι τὰ ὑπεροξείδια τοῦ ὑδρογόνου (Hydrogen peroxide) καὶ τὰ σούπερ-ὑπεροξείδια (Superoxide).

Καὶ τὰ δύο ἀποτελοῦν παραπροϊόντα τῆς καύσεως τῆς γλυκόζης στὰ ἄφθονα μιτοχόνδρια. 'Η καύση αὐτὴ γνωστὴ ὡς χημικὴ ἀναπνοὴ (ATP & ADP), μὲ τὴν ἐνέργεια ποὺ παράγει, διατηρεῖ σταθερὴ τὴ θερμοκρασία τοῦ σώματος καὶ δίνει ἐνέργεια γιὰ τὴν ἀέναη κίνηση τῆς καρδιᾶς, τῶν πνευμόνων καὶ τοῦ πεπτικοῦ συστήματος. Τὸ σπουδαιότερο ὅμως, τροφοδοτεῖ τὰ ριβοσώματα, τὸ ἄλλο αὐτὸν μεγάλο χημικὸ ἐργαστήρι τῶν κυττάρων, μὲ τὴν ἀπαιτούμενη ἐνέργεια γιὰ τὴ σύνθεση ὅλου τοῦ φάσματος τῶν πρωτεΐνῶν, λειτουργικῶν καὶ δομικῶν, ποὺ συνεχῶς χρειάζεται ὁ ὄργανισμός.

'Απὸ τὴν πληθώρα τῶν λειτουργικῶν πρωτεΐνῶν ποὺ παρασκευάζονται (μόνο τὰ διάφορα ἀντισώματα μποροῦν νὰ φθάσουν τὰ 100 ἑκατομμύρια) καὶ ἀπὸ τὸ ρυθμὸ παρασκευῆς τους, ἀντιλαμβάνεται κανεὶς τὸν ἀριθμὸ τῶν καύσεων στὰ μιτοχόνδρια, ἰδιαίτερα ἐὰν λάβει ὑπ' ὅψιν του καὶ τὶς ἀνάγκες σὲ δομικὲς πρωτεΐνες.

Τὸ ἀνθρώπινο σῶμα δομεῖται ἀπὸ 6 περίπου, τρισεκατομμύρια κύτταρα. Ἀπὸ αὐτὰ κάθε δευτερόλεπτο 50 ἑκατομμύρια πεθαίνουν καὶ θέλουν ἀντικατάσταση. Ἐὰν δὲν συνέβαινε αὐτό, ὁ ὅγκος τοῦ σώματος σ' ἔνα χρόνο θὰ διπλασιαζόταν καὶ τὰ κύτταρα θὰ πέθαιναν ἀπὸ ἀσφυξία.

Ἀπὸ πειραματικές ἔρευνες τοῦ Bruce Ames, τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Καλιφόρνιας στὸ Berkley, βρέθηκε ὅτι κάθε κύτταρο στὰ ποντίκια χρειάζεται γιὰ τὶς δέξιειδώσεις του, ἔνα τρισεκατομμύριο μόρια δέξυγόνου τὴν ἡμέρα.

Σὲ τέτοιο δργασμὸ εἶναι εὔκολο νὰ δημητριοῦνται καὶ παραποροῦνται αὐτελοῦς καύσεως τὰ ὄποια, ἐὰν δὲν ἔξουδετερωθοῦν καὶ διαφύγουν, εἰσέρχονται στὴν κυκλοφορία καὶ βομβαρδίζουν τὰ διάφορα κύτταρα. Ὁ Ames ὑπολογίζει ὅτι κάθε κύτταρο στὸν ἄνθρωπο δέχεται συνεχῶς 100.000 τέτοιες τοξικές ἐνώσεις. Αὐτὴ ἡ παρατεταμένη ἐπίθεση στὸ DNA τῶν κυττάρων ἐνέχεται, μὲ πολλοὺς τρόπους, στὴ γήρανση τοῦ ὀργανισμοῦ, ἀκόμα καὶ στὸν καρκίνο.

Κυρίως βλάπτονται τὰ μιτοχόνδρια τῶν κυττάρων τῶν διαφόρων ὀργάνων μὲ ἀποτέλεσμα τὴ μειωμένη παραγωγὴ ἐνέργειας, (μέχρι καὶ 80%), ἡ ὄποια θὰ ἐπιφέρει δυσλειτουργίες σὲ ὅργανα ὅπως ὁ ἐγκέφαλος, τὸ ἡπαρ καὶ ἡ καρδιά. Πιὸ πολὺ δύμως διαταράσσεται ἡ λειτουργία τῶν νευρώνων, δηλ. τῶν κυττάρων τοῦ νευρικοῦ συστήματος ποὺ φθάνουν τὰ 30 δισεκατομμύρια μόνο στὸ φλοιὸ τοῦ ἐγκεφάλου, οἱ ὄποιοι χρειάζονται πολὺ ἐνέργεια γιὰ νὰ μεταφέρουν τὰ διάφορα μηνύματα ἀπὸ τὸ κέντρο στὴν περιφέρεια. Κατὰ τὸν Ames ἐπίσης μία τέτοια πρόωρη μιτοχονδρικὴ ἀνεπάρκεια ἔξηγει καὶ τὶς διάφορες ἐκφυλιστικές ἀσθένειες τοῦ ἐγκεφάλου τύπου Parkinson καὶ Alzheimer.

Ἐπιπλέον, οἱ ἐλεύθερες αὐτὲς ρίζες προκαλοῦν καὶ σκλήρυνση τῆς κυτταρικῆς μεμβράνης, συνέπεια τῆς ὑπεροξείδωσης τῶν λιπαρῶν δέξιων τὰ ὄποια τὴν ἀπαρτίζουν. Ἡ σκλήρυνση αὐτὴ ἔχει σὰν ἀποτέλεσμα νὰ ἐπηρεάζεται ἡ λειτουργία τῶν κυττάρων. Τὰ λυσοσώματα π.χ. χάνουν τὴ στεγανότητά τους καὶ ἐλεύθερωνονται βλαπτικὰ ὑδρολυτικὰ ἔνζυμα. Ἡ σκλήρυνση αὐτὴ τῆς μεμβράνης βλαπτεῖ καὶ τοὺς ὑποδοχεῖς ποὺ φέρνει στὴν ἐπιφάνειά της. Συνεπῶς τὰ κύτταρα δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ δεχθοῦν τὰ μηνύματα ποὺ μεταφέρουν οἱ δρμόνες καὶ δὲν τίθεται σὲ κίνηση ἡ ἀλυσίδα τῶν μοριακῶν καὶ βιοχημικῶν ἐπεξεργασιῶν ποὺ δόδηγοῦν σὲ ἐνδοκυτταρικές ἀπαντήσεις. "Ἔτσι δυσκολεύεται ἡ διαιρεση, δηλαδὴ ἡ ἀνανέωση τῶν κυττάρων καὶ πάσχει ὁ ἀριθμὸς καὶ ἡ ποιότητα τῶν διαφόρων δρμονῶν, ἐνζύμων, κτλ.

Ἄλλα καὶ πάλι ἐπεμβαίνει ἡ φύση. Ὁ ὀργανισμὸς ἀντιδρᾶ καὶ προσπαθεῖ νὰ ἔξουδετερώσει τὶς ἐλεύθερες ρίζες μὲ τὰ τελομέρη τῶν χρωμοσωμάτων ἀπὸ τὰ ὄποια κατασκευάζονται τὰ ἀντιοξειδωτικὰ ἔνζυμα. Στὴν προσπάθειά του δύμως αὐτὴ χάνουν τὰ χρωμοσώματα ἔνα τμῆμα τους. Ἄφ' ἐνὸς λοιπὸν αὐτὸ τὸ συνεχὲς ψαλίδισμα

για τις τοξικές ρίζες δέξυγόνου και αφ' έτέρου τὸ ψαλίδισμα ποὺ γίνεται μὲ κάθε διαίρεση γιὰ πολλαπλασιασμὸ τῶν κυττάρων, τὰ τελομέρη ἔξαντλοῦνται καὶ δημιουργοῦνται οἱ συνθῆκες ἐπελεύσεως τῶν γηρατειῶν.

Τί εἶναι ὅμως αὐτὰ τὰ τελομέρη ποὺ τόσος λόγος γίνεται τελευταίως;

Στὸ τέλος κάθε χρωμοσώματος ὑπάρχουν βραχίονες, τὰ τελομέρη, οἱ ὅποιοι περιέχουν μακροσκελεῖς διαδοχὲς ἐπαναλαμβανομένων DNA, δηλαδὴ τὰ ἐφεδρικά, ὅπως θὰ λέγαμε, γονίδια, τὰ ὅποια θὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ τὴν παρασκευὴ τῶν ἐπανορθωτικῶν ἐνζύμων. Τὰ ἐνζύματα αὐτὰ γιὰ τὸ γῆρας εἶναι ἡ καταλάση καὶ ἡ ὑπεροξειδικὴ δισμούταση. Αὐτὲς εἶναι ἀντιοξειδωτικὲς ἐνώσεις καὶ ἔξουδετερώνουν τὶς ἐλεύθερες τοξικές ρίζες. 'Ἡ περαιτέρω ὅμως ἔρευνα αὐτῶν τῶν τελομερῶν, μᾶς παρουσίασε καὶ ἄλλες ἀπρόσμενες ἐκπλήξεις. 'Εκτὸς ἀπὸ τὰ δύο ἀντιοξειδωτικὰ αὐτὰ ἐνζύματα βρέθηκε καὶ ἕνα ἄλλο ἐνζύμιο, ἡ τελομεράση ποὺ ἔχει μεγάλη σχέση ὅχι μόνο μὲ τὰ γηρατειὰ ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν καρκίνο.

"Οπως ἡδη ἀναφέραμε, κάθε φορὰ ποὺ διαιρεῖται ἔνα κύτταρο, τὸ κάθε χρωμόσωμα χάνει κάτι ἀπὸ τὶς ἄκρες τῶν τελομερῶν του. Στὰ γενετικὰ κύτταρα καὶ στοὺς ὄργανισμοὺς ποὺ δὲν ἔχουν γενετικὰ κύτταρα, ἡ βλάβη αὐτὴ ἀποκαθίσταται μὲ ἔνα ἄλλο ἐνζύμιο ποὺ ὅπως εἴπαμε ὀνομάζεται τελομεράση. "Ἐτσι γιὰ τὰ κύτταρα αὐτὰ δὲν ὑπάρχει γῆρας. Στὰ σωματικὰ ὅμως κύτταρα δὲν παράγεται τελομεράση καὶ τελικὰ ἡ καταστροφὴ τῶν τελομερῶν πυροδοτεῖ ἀλλαγές ποὺ ἐμποδίζουν τὴν περαιτέρω διαίρεση τῶν κυττάρων ποὺ ὀδηγεῖ στὸ γῆρας. Τὸ κύτταρο δηλαδὴ μπορεῖ νὰ διαιρεῖται ἐπ' ἀδριστο, καὶ νὰ γίνει ἀκόμα καὶ καρκινικό, μόνο μὲ τὴν παραγωγὴ τῆς τελομεράσης.

Αὐτὴ ἡ σχέση τῆς τελομεράσης μὲ τὴν καρκινογένεση παρουσιάζει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον, γιατὶ ἀνοίγει νέες εύσίωνες προοπτικὲς καὶ στὴν καταπολέμηση τοῦ καρκίνου. Τὸ δτι δταν ὑπάρχει τελομεράση, ποὺ ἐμποδίζει τὸ ψαλίδισμα τῶν χρωμοσωμάτων, τὰ κύτταρα μποροῦν νὰ πολλαπλασιάζονται ἐπ' ἀδριστο, ἐπιβεβαιώνεται καὶ μὲ τὴν πρόσφατη σημαντικὴ παρατήρηση τοῦ Kim, ποὺ βρῆκε δτι σὲ ἀναλογία 98% τὰ καρκινικὰ κύτταρα παράγουν τελομεράση. "Ἐτσι δὲν σταματᾷ ἡ διαίρεση τῶν καρκινικῶν κυττάρων καὶ συνεχίζεται αὐτὴ ἐπ' ἀπειρον.

Καρκινικὰ κύτταρα ἀπὸ τὴν Helen Cane, ποὺ πέθανε τὸ 1940, ἔξακολουθοῦν νὰ ζοῦν σὲ πάρα πολλὰ ἐργαστήρια σ' ὅλον τὸν κόσμο καὶ θὰ ζοῦν ὅπως φαίνεται, δσσο θὰ ὑπάρχουν ἐπιστήμονες οἱ ὅποιοι θὰ τὰ τροφοδοτοῦν. Δηλαδὴ γιὰ τὰ καρκινικὰ κύτταρα δὲν ὑπάρχει τὸ ὄριο τοῦ Hayflick.

Στὸ σχετικὸ πρόσφατο βιβλίο μου (1989) «'Ἡ Ἀποκατάσταση ἐνὸς Ὁργανισμοῦ», ποὺ ἔχει ώς κεντρικὸ ἀξόνα τὴν τεχνητὴ διατροφή, πραγματεύομαι τὰ γηρατειὰ καὶ τὸν καρκίνο στὸ ἴδιο κεφάλαιο: στὸ κεφάλαιο «Νοσήματα φθορᾶς». Καὶ

ώς αίτιολογία ότι και οι δύο αύτες καταστάσεις χαρακτηρίζονται από μία προοδευτική καχεξία που και από μόνη της οδηγεῖ στὸ θάνατο. Τώρα προστίθεται και τὸ ἔνζυμο τελομεράση, μόνο ποὺ στὰ μὲν γηρατειὰ λείπει και ἔχουμε μία προοδευτική μείωση τῆς ἀναπαραγωγῆς τῶν κυττάρων, ἐνῶ στὸν καρκίνο τὸ ἀντίθετο. Ἀπὸ βλάβη στὰ γονίδια ἀναπαραγωγῆς απὸ ἐνδογενεῖς η ἔξωγενεῖς παράγοντες, τὰ ἀναστατικὰ ἔνζυμα συνεχίζουν νὰ παράγονται ἐπ' ἀόριστο μὲ ἀποτέλεσμα τὴ δημιουργία στρατιᾶς νέων ἀωρών κυττάρων, δηλαδὴ τοῦ καρκίνου. Ἡ ὑπαρξη τῶν ἀναστατικῶν ὅγκων γονιδίων ἐπιβεβαιώνεται μὲ τὴ σύζευξη η ἀν θέλετε σύντηξη καρκινικῶν και φυσιολογικῶν κυττάρων. Τὰ ὑβρίδια, τὰ νέα δηλαδὴ κύτταρα δὲν ἥτανε πλέον καρκινικά.

Πράγματι, πρόσφατες παρατηρήσεις δείχνουν ότι ὑπάρχουν ἄτομα ποὺ ἔχουν κληροδοτήσει γονίδια ποὺ τὰ προϊόντα τους ἔχουν τὴν ἴκανότητα νὰ ἔξουδετερώνουν τὰ καρκινικὰ κύτταρα. Π.χ. βρέθηκαν ἔνζυμα στὸ βρογχικό τους ἐπιθήλιο ποὺ ἀπενεργοποιοῦν τὰ καρκινογόνα προϊόντα τοῦ καπνοῦ.

Θὰ μπορέσει ἄφαγε η περαιτέρω ἔρευνα γύρω απὸ τὴν τελομεράση, νὰ δώσει ἀπαντήσεις θετικές και γιὰ τὰ γηρατειὰ και γιὰ τὴ θεραπεία τοῦ καρκίνου;

Πολὺ πιθανόν, μιᾶς ποὺ ὅλο και περισσότερο τὸ ἐνδιαφέρον τῆς ἐπιστήμης στρέφεται στὴ μοριακὴ γενετικὴ προκειμένου νὰ καταπολεμήσει τὰ σοβαρότερα απὸ τὰ νοσήματα ποὺ ἀπειλοῦν τὴ ζωὴ τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου.

Σήμερα η προσπάθια ἐπικεντρώνεται και πρὸς τὶς δύο κατευθύνσεις. Και στὴν ἀνεύρεση τῶν ὑπευθύνων γονιδίων και στὴν παρασκευὴ τῶν ἐνζύμων αὐτῶν. Ἡδη ἔχει βρεθεῖ ότι τὸ γονίδιο p53 ἔχει σχέση μὲ τὸν καρκίνο τοῦ παχέος ἐντέρου.

Και δὲς μήν ξεχνᾶμε βέβαια πώς κάθε βῆμα ἐπιτυχίας στὴ μάχη κατὰ τοῦ καρκίνου, εἶναι και ἔνα βῆμα μακροβιότητας, ὅταν πλέον ὁ καρκίνος εὐθύνεται γιὰ τὸ 23% περίπου τοῦ συνόλου τῶν θανάτων στὶς ἀναπτυγμένες κοινωνίες.

Και τώρα μετὰ τὴ μικρὴ αὐτὴ παρένθεση περὶ καρκίνου, εἰσερχόμεθα στὸ τελευταῖο βασικὸ κεφάλαιο περὶ γηρατειῶν. Μὲ τὶς σημερινές μας γνώσεις πώς θὰ τὰ ἀποφύγουμε η τουλάχιστον πῶς θὰ τὰ καθυστερήσουμε; Θὰ μπορέσουμε νὰ ποῦμε ἀντίο ἀρθρητικά, ἀντίο γεροντικὴ ἀνοια;

Ἡ θεωρία τοῦ Carrel περὶ μακροζωίας τῶν κυττάρων και τῶν ἰστῶν ἔξω απὸ τὸν ὀργανισμό, ἀποδεικνύεται σήμερα ἐσφαλμένη. Τὰ κύτταρα δὲν ζοῦν ἐπ' ἄπειρο. Οἱ ἰστοὶ διατηροῦνται μὲ τὰ συνεχῶς παραγόμενα νέα κύτταρα. Τὰ παλαιά, νεκρὰ πιά, ἀπομακρύνονται μὲ τὴν ἀλλαγὴ τῶν θρεπτικῶν υλικῶν. Πράγματι ἀπεδείχθη ότι κάθε κύτταρο δὲν μπορεῖ νὰ ὑπερβεῖ δρισμένους κύκλους διαιρέσεως. Ὁ ἀριθμὸς αὐτός, κατὰ τὴ θεωρία τοῦ Hayflick (1975), εἶναι νομοτελειακὰ καθορισμένος και

ἀντιστοιχεῖ στὸ μέσο ὅρο ἐπιβίωσης τοῦ κάθε εἰδους. Γιὰ τὸν ἀνθρωπὸν οἱ κύκλοι αὐτοὶ δὲν μποροῦν νὰ ξεπεράσουν τοὺς 50.

Στὸ περελθὸν εἶχαν γίνει πολλὲς προσπάθειες αὔξησης τοῦ ἀριθμοῦ αὐτοῦ τῶν κύκλων καὶ συνεπῶς καὶ τῆς παράτασης τῆς ζωῆς.

Πρῶτα ἀπ' ὅλα δοκιμάστηκε ἡ ψύξη. Ἐὰν πάρουμε κύτταρα ὅπως π.χ. τὰ σπερματοκύτταρα καὶ τὰ καταψύξουμε (κάτω τῶν 0°C) σταματᾶ ἡ διαιρεσή τους καὶ τὰ κύτταρα ἐπιζόνταν γιὰ πολλὰ χρόνια. Ἀλλὰ ἔὰν τὰ ἐπαναθερμάνουμε καὶ ἀρχίσει πάλι ἡ διαιρεσή τους, αὐτὴ δὲν θὰ ξεκινήσει ἀπὸ τὴν ἀρχή, ἀλλὰ θὰ συμπληρώσει μόνο τοὺς κύκλους. Κατὰ τὸν Hayflick ὑπάρχει κάποιος κυτταρικὸς μετρητὴς ποὺ ἐλέγχει τὸν ἀριθμὸν διαιρέσεως τῶν κυττάρων. Σήμερα ξέρουμε ὅτι διαφορετικοὶ αὐτὸὶ πρέπει νὰ είναι κάποιο γονίδιο τὸ διποῖο δρᾶ μέσω τῶν τελομερῶν ποὺ ἀναφέραμε.

Δοκιμάσθηκε ἐπίσης ἡ Μεταμόσχυεση ἵστων. Καὶ οἱ προσπάθειες αὐτὲς μεταμόσχυεσης ἵστων ἀπὸ ἕναν νέο ὄργανισμὸν σὲ ἕνα γηρασμένο ἢ τὸ ἀντίθετο ἀπέτυχαν. Τὸ ἵδιο καὶ ἡ μεταφορὰ στοιχείων τοῦ πυρήνα (Feimber). Τὰ ὑβρίδια ἀκολουθοῦσαν τὴν τύχη τοῦ ὄργανισμοῦ.

Τέλος ἔχουν δοκιμαστεῖ ἀλλὰ μὲ ἐπιτυχίᾳ οἱ βιταμίνες Ε καὶ καροτίνη. Ἡ προσθήκη αὐτῶν ποὺ ἔχουν ἀντιοξειδωτικὴ δράση, στὶς καλλιέργειες κυττάρων, ἐπιμήκυνε τοὺς κύκλους διαιρέσεως κατὰ 50%. Τὸ ἵδιο καὶ ἡ ἴνσουλίνη. Εἴναι λοιπὸν αὐταπόδεικτη ἡ δράση τῶν ἀντιοξειδωτικῶν ούσιῶν καὶ ἡ σημασία ἡ βλαπτικὴ τῆς δξειδωσης. Ἀποφυγὴ λοιπὸν στὴν τροφή μας λιπαρῶν ούσιῶν, ἀποφυγὴ τοῦ καπνοῦ καὶ προσθήκη λαχανικῶν καὶ φρούτων.

"Ολα αὐτά, ποὺ ἐπιβεβαιώνουν τὴν σημασία τῆς καταλάσης καὶ τῆς ὑπεροξειδικῆς δισμουτάσης, ἥταν ἐπόμενο νὰ στρέψουν τὴν προσοχὴ τῶν ἐρευνητῶν στὴν ἀγεύρεση τῶν γονιδίων ποὺ δίνουν ἐντολές κατασκευῆς αὐτῶν τῶν ἐνζύμων. 'Ο Thomas Johnson τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Colorado, σὲ ἕνα ἀγαπημένο ἀπὸ τοὺς γενετιστὲς πλάσμα, τὸ μικροσκοπικὸ σκουλήκι c. elegans, ἐντόπισε δρισμένα γονίδια. "Ἐνα ἀπὸ αὐτά, τὸ ἀποκαλούμενο «age 1», διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στὴν ρύθμιση τῆς παραγωγῆς τῆς καταλάσης καὶ τῆς ὑπεροδειδικῆς δισμουτάσης. Μία μετάλλαξη ποὺ ἐμπόδιζε τὴ δράση τῶν γονιδίων αὐτῶν αὔξησε τὴν παραγωγὴ τῶν ἐνζύμων αὐτῶν μὲ ἀποτέλεσμα τὰ μεταλλαγμένα σκουλήκια νὰ ζοῦν κατὰ 70% περισσότερο ἀπὸ τὰ ἄλλα.

Γιὰ τέτοια γονίδια ψάχνει ὁ François Schachter, τοῦ κέντρου μελετῶν τοῦ ἀνθρώπινου πολυμορφισμοῦ στὸ Παρίσι (Centre d'Etude du Polymorphisme Humain), ὃχι ὅμως μὲ πειράματα ἀναπαραγωγῆς, ἀλλὰ ἔξετάζοντας ἀπλῶς ἀρκετὲς ἔκατοντάδες Γάλλων αἰωνόβιων. Χρησιμοποιώντας τὴν τεράστια βιβλιοθήκη γενετικῶν δεικτῶν ποὺ ἔχει δημιουργήσει τὸ κέντρο αὐτό, προσπαθεῖ νὰ ἐντοπίσει τὰ

γονίδια πού βρίσκονται πιὸ συχνὰ στοὺς ἀνθρώπους αὐτοὺς ἀπ' ὅ, τι στὸ γενικὸ πλῆθυσμό. Εἶναι μία τεχνικὴ ποὺ ὀνομάζεται «ἀνισορροπία σύνδεσης τῶν γονιδίων».

Μέχρι τώρα ἔχει βρεῖ δύο γονίδια. Τὸ ἔνα εἶναι τὸ APO.E (ἀποπρωτεῖνη E), τῆς ὁποίας ἡ μορφὴ E4 προάγει τὴν ἀρτηριοσκλήρυνση καὶ συνεπῶς τὰ γηρατεῖα καὶ τὸ ἄλλο ἡ παραλλαγὴ D.D. τοῦ γονιδίου ποὺ ὀνομάζεται AGE ποὺ προδιαθέτει νέα ἀτομα στὴ στεφανιαία νόσο.

“Ἐνα εἶναι πάντως βέβαιο. “Οπως ὑπάρχουν γονίδια μακροζωτας στὰ δροσόφιλα καὶ τὰ elegans, θὰ πρέπει νὰ ὑπάρχουν καὶ στὸν ἀνθρωπο. Ὁ μοριακὸς μάλιστα γενετιστὴς George Martin, τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Washington, πιστεύει ὅτι εἶναι στὰ πρόθυρα νὰ τὸ ἀνακαλύψει.

Πῶς βλέπουμε λοιπὸν τώρα τὸ μέλλον τῶν γηρατεῶν ἀπὸ τὴ σκοπιὰ ὅλων αὐτῶν τῶν ἐξελίξεων; Μετὰ τὰ ὅσα ἀναφέραμε ἐπόμενο εἶναι τὸ ἐνδιαφέρον νὰ συγκεντρώνεται ἐκτὸς ἀπὸ τὰ γονίδια καὶ στὰ ἔνζυμα. Ἡ ἑταιρεία Geron ποὺ ἐδρεύει στὸ Menlo-Park τῆς Καλιφόρνιας καὶ ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὴν παρασκευὴν πρωτεῖνῶν (όρμόνες, ἔνζυμα κτλ.) εἴτε μὲ μεταλλάξεις εἴτε συνθετικά, ὑπολογίζει ὅτι πολὺ σύντομα θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ παρασκευάζει καὶ αὐτὰ τὰ ἔνζυμα. ποὺ ἐμποδίζουν τὸ γῆρας. Συγκρατημένη λοιπὸν αἰσιοδοξία.

“Ὑπάρχει ὅμως τὸ ἔρώτημα μὲ τὴ χορήγηση τῶν ἐνζύμων αὐτῶν, ποιὲς θὰ εἶναι οἱ τυχὸν συνέπειες στὸν δργανισμό; Ποιὲς θὰ εἶναι οἱ ἐπιπτώσεις στὴ λειτουργία τῶν κατὰ τὰ ἄλλα ὑγιῶν κυττάρων; Πρόβλημα πάντως γιὰ τὸν καρκίνο δὲν φαίνεται νὰ ὑπάρχει, δεδομένου ὅτι ἡ δράση τῆς τελομεράσης ἀποτελεῖ μία πράξη γενετικὰ προσδιορισμένη. ”Αλλωστε, ἐνῶ γιὰ τὸ γῆρας ὑπάρχει ἡ σκοπιμότης τῆς πληθυσμιακῆς ἰσορροπίας, γιὰ τὸν καρκίνο ὅχι μόνο δὲν ὑπάρχει, ἀλλὰ ὀδηγεῖ στὴν ἀνισορροπία.

Τί γίνεται ὅμως μὲ τὰ γηρατεῖα πού, ἀπ' ὅ, τι οἱ γενετιστὲς μᾶς ὑπόσχονται, ἀνετα θὰ μπορέσουμε, στὸ δρατὸ μέλλον, νὰ τὰ ἐπιμηκύνουμε κατὰ 40 τουλάχιστον χρόνια; Μήπως ἡ νίκη θὰ εἶναι πύρρειος; Μήπως δημιουργηθοῦν νέα μεγαλύτερα προβλήματα μὲ τοὺς ἀνθρώπους τῶν 120 ἑτῶν;

“Ηδη, σήμερα στὴ χώρα μας τὸ ποσοστὸ τοῦ πληθυσμοῦ μὲ ἡλικία ἥνω τῶν 65 ἑτῶν εἶναι περίπου 15%. Τὸ 2020 ὑπολογίζεται ὅτι θὰ ξεπεράσει τὸ 20%, χωρὶς καὶ νὰ χρειάζεται νὰ συμβεῖ κάποια θεαματικὴ πρόσδος στὴν καταπολέμηση τῆς ἀρρώστιας καὶ τοῦ γήρατος.

“Η κλασικὴ πληθυσμιακὴ πυραμίδα, μὲ τοὺς πολλοὺς νέους καὶ τοὺς λίγους ἡλικιωμένους ἀνήκει πιὰ στὸ παρελθόν. ”Αν δοῦμε σήμερα τὴ σχηματοποίηση τῆς δημογραφίας τῶν ἀναπτυγμένων κοινωνιῶν, μοιάζει περισσότερο μὲ παραλληλόγραμμο παρὰ μὲ πυραμίδα.

Τί σημαίνει όμως αύτή ή προοδευτική έπιμήκυνση τῆς ζωῆς; Δὲν θὰ συνεπάγεται, μία υπέρμετρη αύξηση τῶν δαπανῶν γιὰ τὴν ὑγεία, ἐφ' ὅσον οἱ ἡλικιωμένοι ἔχουν μεγαλύτερη ἀνάγκη ἀπὸ περίθαλψη καὶ ιατρικὴ φροντίδα; Πρόβλημα όμως τέτοιο μᾶλλον δὲν θὰ υπάρξει, γιατὶ ὅπως εἴπαμε οἱ νέες ἔξελίξεις ὁδηγοῦν σὲ θαλερὰ γηρατεία.

"Αλλα θὰ είναι τὰ προβλήματα: "Η θὰ ἔχουμε πληθυσμιακὴ αύξηση τῶν συνταξιούχων μὲ σοβαρὲς ἐπιπτώσεις στὰ Ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα ἢ θὰ ἔχουμε στρατιὲς ἀπὸ ἀνέργους.

Καὶ ἀκόμη τί θὰ γίνει μὲ τὴ φροντίδα τῆς τρίτης ἡλικίας, ὅταν ὁ θεσμὸς τῆς οἰκογένειας, ποὺ ἀποτελοῦσε μέχρι τώρα, τουλάχιστον γιὰ τὴ χώρα μας, μία ἀνθρώπινη ζεστὴ ἀγκαλιὰ γιὰ ὅλα τὰ μέλη τῆς, μεταλλάσσεται συνεχῶς, γάνοντας τὴ συνοχή της καὶ τὸν προστατευτικό της ρόλο;

Σὲ ὅλα αὐτὰ τὰ κρίσιμα ἐρωτήματα καὶ σὲ πολλὰ ἄλλα, δὲν χωροῦν διλήμματα. "Οταν ἡ ζωὴ δημιουργεῖ καινούργια δεδομένα, καὶ οἱ κοινωνίες πρέπει νὰ προσαρμόζονται σ' αὐτά. "Αλλιῶς κινδυνεύουν ἀπὸ βαθιὰ κρίση καὶ πολλὲς φορὲς ἀπὸ τὸν ἕδιο τὸ θάνατο. "Αλλωστε δὲν διπλασιάσθηκε ὁ μέσος ὅρος ζωῆς στὰ τελευταῖα 50 χρόνια χωρὶς νὰ δημιουργηθοῦν μεγάλα προβλήματα; Χρειάζονται μόνο περισυλλογή, διάλογο καὶ πάνω ἀπὸ ὅλα θαρραλέες τομέες, σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς. Καὶ, γιὰ νὰ αἰσιοδοξοῦμε, μὴ ξεχνᾶμε τί εἶπε ὁ μεγάλος Βιολόγος Jean Cuitin, στὸ πολύκροτο βιβλίο του «Ἀναμορφώνοντας τὴ ζωή».

„.Καμμία ἀληθινὴ γνώση γιὰ τὴ φύση ποὺ προκύπτει ἀπὸ ἀντικειμενικὴ ἔρευνα δὲν είναι ἀνήθικη ἢ ἐπικίνδυνη». Καὶ ὁ ἀλλος μεγάλος Βιολόγος Nossal συμπληρώνει: «Τὸ τζίνι ἔχει βγεῖ ἀπὸ τὸ μπουκάλι, ἀλλὰ ἀποδεικνύεται ἄκακο μέχρι στιγμῆς».

Ἐγὼ θὰ τελειώσω προσθέτοντας:

«Τὸ ἀληθινὸ είναι ώραϊο καὶ ἡ ὄμορφιὰ δὲν ἔχει ψεγάδια».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α'. Βιβλιογραφία

- Cairns - Smith, Τὰ ἔπτά λάθη. Κάτοπτρο 1992.
- Cape Ronald, Βασικές άρχες Γηριατρικής. Ιμπριάλος. Θεσσαλονίκη 1990.
- Dawkins Richard, Τὸ ἐγωαστικὸ γονίδιο. Κάτοπτρο 1977.
- Feinberg Gerald, 21ος Αιών, Τροχαλία 1990.
- Jacob François, Le jeu de possible. Fayard 1981.
- Nossal Gustav, Reshaping of Life. Cambridge Univ. press 1989.
- Σταυρόπουλος 'Αλ., 'Η Ζωὴ σ' ἐπίπεδο μορίων. 1991.
- Timiras Paole, physiological basis of Aging and Geriatrics, C R C. press Inc. 1995.
- Τούντα Κ., «Χειρουργική», Παρισιάνος 1975.
- » » 'Η ἀποκατάσταση ἐνὸς δργανισμοῦ, Παρισιάνος 1989.

Β'. Εργασίες

- Ames Bruce, Oxidants, antioxidants and the degenerative disease and agins.
Proc. Natl. Acad. sci U.S.A. vol. 90 September 1993.
- Barja G., Adercrese of free radical production near critical Targets as a cause of maximum Longevity 13 animals Comp. Biochem. Physiol. 108, 13, 1994.
- Hayflick L., Current theories of biological aging. Fed proc. 39, 1975.
- Jeukins N., Symposium - oxidant stress aging and exercise. Medicine and Science in sports and exercise. 1992.
- Levy A. Aging, stress and Cognitive function. Annals of N. York Academy of science, June 1994.
- Medvedev A., Repetition of modecular genetic Information as a possible Factor in evolutionary changes in Life Spam. exp. Gerontol. 7. 223.
- Orgel, L., Ageing of clones of mammalian cells, Nature 243, 1963.
- Roth G., Slowing ageing by Caloric restriction. Nature Medec. Vol. 1, 195
- Ward John. Free radicals antioxidants and preventive geriatrics. Australian Fam. Physician Vol. 23, 1994.