

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 30ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥΜΠΑ

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ
ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Κ. ΑΝΘΙΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗ

Ο καθηγητής κ. Ανθιμος Ιωάννη Χριστοφορίδης γεννήθηκε στις 24 Δεκεμβρίου 1924 στη Σύλλη της Μ. Ασίας. Τελείωσε το Δημοτικό σχολείο στη Θεσσαλονίκη και το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1942. Έλαβε το πτυχίο της Ιατρικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών τον Μάρτιο του 1949 με άριστα. Αμέσως μετά κατατάχθηκε στον Έλληνικό στρατό στον οποίο υπηρέτησε ως έφεδρος ανθυπίατρος μέχρι το Φεβρουάριο του 1953.

Τον Ιούλιο του 1953 πήρε υποτροφία για τρία χρόνια από το Ohio State University των ΗΠΑ για ειδίκευση στον κλάδο της Ακτινολογίας. Μετά την περάτωση της ειδικότητός του το 1956 κατέλαβε θέση Πανεπιστημιακού επιμελητού.

Το 1958 προήχθη σε έντεταλμένο ύφηγητή (Assistant Professor) και το 1961 εξελέγη Αναπληρωτής Καθηγητής (Associate Professor) και διευθυντής του τμήματος διαγνωστικής του καρδιαγγειακού συστήματος και των νοσημάτων του αναπνευστικού συστήματος που αποτελούσαν περιοχές ιδιαίτερου κλινικού και έρευνητικού ενδιαφέροντός του.

Το 1965 εξελέγει παμψηφεί τακτικός καθηγητής (Full Professor) της ακτινολογίας του Ohio State University.

Εξεπόνησε μεγάλο αριθμό έρευνητικών εργασιών τις οποίες ανέκοίνωσε σε Αμερικανικά και διεθνή συνέδρια. Πολλές από τις εργασίες του (έννέα) περιελήφθησαν

ἐπὶ σειρά ἐτῶν στὸ *Year Book* τῆς Ἀκτινολογίας ποὺ ἔχει παγκόσμια κυκλοφορία. Εἶχε τὴν τιμὴ νὰ προσκληθεῖ σὰν ἐπισκέπτης καθηγητῆς σὲ πολλὰ Πανεπιστήμια, καὶ νὰ διευθύνει συνεδριάσεις σὲ πολλὰ παγκόσμια συνέδρια ἀκτινολογίας (Ρώμη 1965, Τόκιο 1968, Μαδρίτη 1974, Ρίο Ἰανέιρο 1977 κ.λπ.).

Τὸ 1970, μετὰ τὴν κένωση τῆς ἔδρας τῆς Ἀκτινολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἡ Ἱατρικὴ Σχολὴ ἀποφάσισε παμψηφεί τὴ μετάκλησίν του τὴν ὁποία καὶ ἀπεδέχθη. Ἡ δραστηριότητά του κατὰ τὴ διάρκεια τῆς καθηγεσίας του στὸ Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στράφηκε ἰδιαίτερα στὴν ὁργάνωση τῆς κλινικῆς ἀκτινολογίας καὶ στὴν ἐκπαίδευση ἀκτινολόγων μὲ ἔμφαση στὴν ἀγγειοκαρδιογραφία, στὴν ἀγγειογραφία τῶν σπλαχνικῶν καὶ περιφερικῶν ἀγγείων καθὼς καὶ στὴ χρῆση τῶν ἰσοτόπων καὶ τῶν ὑπερήχων. Τὸ 1972 ἔκανε τὶς πρῶτες στὴν Ἑλλάδα ἀγγειογραφίες στεφανιαίων ἀγγείων μὲ ἐκλεκτικούς καθετηριασμούς. Ἐξὶ μόλις μῆνες μετὰ τὸ διορισμὸ του στὸ Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, κυκλοφόρησε τὸ πρῶτο πλήρες συνοπτικὸ διδακτικὸ σύγγραμμά του κλινικῆς Ἀκτινολογίας μὲ ἑξακόσιες περίπου σελίδες καὶ τριακόσιες καὶ πλέον εἰκόνες. Τὸ διδακτικὸ αὐτὸ βοήθημα ἀνατυπώθηκε ἐπανεπιλημμένως μέχρι καὶ σήμερα σὲ περισσότερα ἀπὸ 10 χιλιάδες ἀντίτυπα.

Μὲ παράκληση τοῦ Κωνσταντίνου Τσάτσου, μετὰ τὸ θάνατο τοῦ ἀείμνηστου καθηγητοῦ Συμεωνίδη, ἀνέλαβε τὴ διεύθυνση τοῦ Θεαγένειου Ἀντικαρκινικοῦ Ἰνστιτούτου, παράλληλα μὲ τὰ καθήκοντά του στὴν ἔδρα τῆς Ἀκτινολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ὡς διευθυντῆς τοῦ Θεαγένειου Ἀντικαρκινικοῦ Ἰνστιτούτου συνέχισε καὶ ἐπεξέτεινε τὴν ἐρευνητικὴ δραστηριότητα τοῦ Ἰνστιτούτου καὶ ὕστερα ἀπὸ πολλοὺς ἀγῶνες πέτυχε νὰ ἀποπερατωθεῖ τὸ κλινικὸ τμήμα μὲ 350 κλίνες καὶ σύγχρονο ἐπιστημονικὸ ἐξοπλισμὸ.

Κατὰ τὸ 1973 καὶ τὸ 1974 ἐχορημάτισε ἀντιπρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Ἀντικαρκινικῆς Ἐταιρείας καὶ ἐπὶ μικρὸ χρονικὸ διάστημα τὸ 1975 πρόεδρος τῆς Ἐταιρείας.

Τὸ 1982, μετὰ τὴν παραίτησίν του ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ἐξελέγη μεταξὺ πολλῶν ὑποψηφίων *Chairman* τοῦ Ἀκτινολογικοῦ Τμήματος τῆς Ἱατρικῆς Σχολῆς τοῦ *Ohio State University*. Ἔτσι τοῦ δόθηκε ἡ τιμὴ νὰ ἐπιστρέφει ὀριστικὰ στὸ Πανεπιστήμιο στὸ ὁποῖο πρὸ πολλῶν ἐτῶν εἶχε ἀρχίσει τὴν Πανεπιστημιακὴ του σταδιοδρομία.

Ἡ μετὰ τὸ 1982 περίοδος χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν ἔντονη προσπάθειά του νὰ εἰσαγάγει στὴν ἔρευνα καὶ τὴν κλινικὴ ἐφαρμογὴ τὰ μέσα τῆς συνεχῶς ἐξελισσόμενης τεχνολογίας. Ἡ ἔρευνα ὄλων τῶν ὀργάνων καὶ ἰστῶν τοῦ ἀνθρώπινου σώματος χάρις στὶς νέες ἀπεικονιστικὲς μεθόδους ἔδωσε τὴ δυνατότητα στὸν ἀκτινολόγο καὶ γενικότερα στὸ γιατρὸ νὰ μελετήσῃ μὲ ἐξαιρετικὴ ἀκρίβεια τὶς ἀνατομικὲς καὶ μορφολογι-

κὲς μακροσκοπικὲς λεπτομέρειες τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος καὶ νὰ διερευνήσει τὴ λειτουργία του. Τὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Οὐίλο υὑποστήριξε τὴν προσπάθεια αὐτὴ τοῦ κ. Χριστοφορίδη καὶ σήμερον τὸ τμήμα του διαθέτει πέντε ἀξονικοὺς τομογράφους, πέντε συγκροτήματα μαγνητικοῦ συντονισμοῦ πὸν περιλαμβάνουν πειραματικὸ ἐργαστήριον Φασματοσκοπίας μὲ μαγνητικὸ συντονισμό, ἐργαστήριον ψηφιακῆς ἀγγειογραφίας καθὼς καὶ ἐργαστήριον μὲ πολλαπλὰ μηχανήματα γιὰ κλινικὲς καὶ πειραματικὲς ἐφαρμογές.

Στὸ τμήμα τῆς Ἀκτινολογίας πὸν διευθύνει, ἐργάζονται 34 καθηγητὲς διαφόρων βαθμίδων, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἕξι καθηγητὲς τῆς ἰατρικῆς φυσικῆς καὶ τρεῖς καθηγητὲς τῆς ἀκτινοβιολογίας (radiobiology). Στὸ τμήμα του ἐργάζονται συνολικῶς 285 ἄτομα. Οἱ ἐπιχορηγήσεις (grants) γιὰ ἐρευνητικὲς ἐργασίες ἀπὸ πολιτειακὲς καὶ ὁμοσπονδιακὲς ὑπηρεσίες (State and Federal) κυμαίνονται κάθε χρόνο περὶ τὸ ἐνάμισον ἑκατομμύριον δολλάρια, ἐνῶ ὁ συνολικὸς προϋπολογισμὸς τοῦ τμήματός του εἶναι 25 ἑκατομμύρια δολλάρια ἑτησίως.

Παρὰ τὶς πολλαπλὲς διοικητικὲς εὐθύνες, ἐξακολουθεῖ τὸ διδακτικὸ, ἐρευνητικὸ καὶ συγγραφικὸ του ἔργο. Τὸ 1988 ὁ ἐκδοτικὸς οἶκος Saunders ἐξέδωσε τὸ βιβλίον του *Atlas of Axial, Sagittal and Coronal Anatomy with Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging*, μὲ σημαντικὴ διεθνή κυκλοφορία. Τὸ ἔργο του αὐτὸ μεταφράσθηκε στὴν ἰσπανικὴ γλῶσσα.

Ἡ σύζυγος τοῦ κ. Χριστοφορίδη εἶναι Ἑλληνίδα, διακεκριμένη γλύπτρια. Ἔχουν τέσσερις γιουὺς πὸν ἀπεφοίτησαν ἢ φοιτοῦν ἀκόμη σὲ Ἀμερικανικὰ Πανεπιστήμια. Μολονότι γεννήθηκαν στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, μιλοῦν ἄπταιστα τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, εἶναι περὶφανοὶ γιὰ τὴν καταγωγή τους καὶ ἐπισκέπτονται τακτικὰ τὴν Ἑλλάδα.

Ὁ κ. Χριστοφορίδης ἐπιθυμεῖ διακαῶς καὶ ὑπηρετεῖ μὲ συνέπεια τὴν ἐπιστημονικὴ του ἐπικοινωνία μὲ τὴν Ἑλλάδα. Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς συχνὰς ἐπισκέψεις καὶ ἐπιστημονικὲς παρουσιάσεις του στὴν Ἑλλάδα, ἔχει δημιουργήσει τὶς προϋποθέσεις ἐπισκέψεων καὶ μετεκπαιδύσεως Ἑλλήνων ἐπιστημόνων στὸ Πανεπιστημιακὸ κέντρο πὸν διευθύνει. Μέχρι σήμερον ἔχει προσκαλέσει δεκατέσσερις Ἑλληνες γιατροὺς πὸν στὴ συνέχεια οἱ περισσότεροι ἐπέστρεψαν στὴ χώρα μας.

Ὁ κ. Χριστοφορίδης εἶναι μέλος πολλῶν ἐπιστημονικῶν ἐταιρειῶν. Ἔχει συγγράφει περισσότερες ἀπὸ 100 ἐπιστημονικὲς ἐργασίες, πολλὰ ἀπὸ τὶς ὁποῖες εἶναι ὑψηλῆς ἐρευνητικῆς στάθμης. Ἔχει ἐπίσης συγγράφει ὁρισμένα κεφάλαια σὲ 9 κλασικὰ συγγράμματα ἀκτινολογίας, καὶ τὸν ἀκτινολογικὸ ἄτλαντα τὸν ὁποῖο προανέφερα.

Ἐκ τῆς ἀνάγνωστος τῆς ἐπιστημονικῆς σταδιοδρομίας, τοῦ ἐρευνητικοῦ καὶ τοῦ συγγραφικοῦ ἔργου τοῦ κ. Χριστοφορίδου ἀβίαστα προκύπτει ὅτι εἶναι ἐπιστήμων διεθνῶς κύρους, πρωτοπόρος στὴν ἐξέλιξη τῆς σύγχρονης ἀκτινολογίας.

Παραλλήλως τὸ ἐλληνικὸν του φρόνημα, ἡ μεγάλη του ἀγάπη γιὰ τὴ μητέρα πατρίδα ἐκφράζεται στὸ δημόσιον καὶ τὸν ἰδιωτικὸν του βίον τόσο ἔντονα, ὥστε νὰ προκαλεῖ πραγματικὸν θαυμασμόν.

Εἶμαι ἰδιαιτέρα εὐτυχῆς νὰ σᾶς καλωσορίζω σήμερον στὴν Ἀκαδημίαν Ἀθηῶν, ἀγαπητὴ κύριε συνάδελφε.