

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ*

ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΝΟΜΗ

Ἐξοχώτατε κύριε Πρόεδρε τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας,

὾πως εἶναι φυσικὸ ὁ λόγος μὲ τὸν ὅποιο παραδίδω τὴν προεδρία τῆς Ἀκαδημίας στὸ διάδοχό μου θὰ εἶναι πολὺ σύντομος. Δὲν πρόκειται γιὰ ἀπολογισμό. Ἀναλαμβάνοντας πρὸ ἐνὸς ἔτους τὴν προεδρία ἀνέφερα διτὶ θεωροῦσα τὸν ἔαυτό μου λειτουργὸ καὶ διάκονο ἔθνικῆς ἀποστολῆς καὶ ἀπὸ τὴν γραμμὴν αὐτὴν οὐδόλως παρεξέκλινα, ἀλλὰ οἱ διάφορες ἐγγενεῖς δυσκολίες δὲν ἐπιτρέπουν στὸν ἔκαστοτε πρόεδρο νὰ ἐπιτελέσει στὸ ἀκέραιο τὸ πρόγραμμά του, τὸ ὅποιο —ἄς λεχθεῖ καὶ αὐτὸ— δὲν ἔχει μεγάλα περιθώρια ἴδιαιτερότητας ἀπὸ πρόεδρο σὲ πρόεδρο.

Ἐτσι σὲ γενικὲς γραμμὲς στὶς πολιτιστικὲς δραστηριότητες τῆς Ἀκαδημίας προβλήθηκε ποικιλότροπα ἡ κληρονομιὰ τοῦ ἔνδοξου πολιτιστικοῦ μας παρελθόντος καὶ συνεχίστηκε ἀπρόσκοπτα ὁ διάλογος μὲ τὶς ξένες Ἀκαδημίες γιὰ τὴν προαγωγὴ τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τέχνης. Οἱ ἐπιστημονικὲς ἀνακοινώσεις καὶ τὰ ἀποτελέσματα τοῦ ἐρευνητικοῦ ἔργου τῶν Κέντρων καὶ Γραφείων τῆς Ἀκαδημίας συμπληρώνουν τὴ γενικὴ γνωστὴ εἰκόνα δράσης ὅπως ἀναμενόταν.

Ἀπὸ τὰ Κέντρα στὰ ὅποια ἀναφέρθηκα ὄνομαστικὰ κατὰ τὴν ἀνάληψη τῆς Προεδρίας μου τὸ Κέντρο Συντάξεως τοῦ Ἰστορικοῦ Λεξικοῦ ἐπειδή, παρὰ τὶς συνεννοήσεις μὲ τὸ ἐποπτεῦνον Ὕπουργεῖο, οὐδεμίᾳ ἀπολύτως θούγθεια ὑπῆρξε σὲ προσωπικό, ἡ Ἐφορευτικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Κέντρου ἀπεφάσισε τὴ μετονομασία του σὲ Κέντρο Νεοελληνικῶν Διαλέκτων. Αὐτὸ σημαίνει διτὶ τὸ προσωπικὸ τοῦ Κέντρου στὸ ἔξῆς θὰ δραστηριοποιεῖται κυρίως στὸν ἐμπλουτισμὸ σὲ διαλεκτικὸ ὑλικὸ καὶ δευτερεύοντως στὴ σύνταξη καὶ ἔκδοση τοῦ γνωστοῦ Ἰστορικοῦ Λεξικοῦ, τὸ ὅποιο μὲ τὴ σειρά του θὰ ὄνομαστε Ἰστορικὸ Λεξικὸ τῶν νεοελληνικῶν διαλέκτων. Πρόκειται γιὰ μιὰ ἀναγκαία προσαρμογὴ στὴν πραγματικότητα καὶ ἡ γενναία αὐτὴ ἀπόφαση θὰ ἔπρεπε

* Συνεδρία τῆς 10 Ιανουαρίου 2002.

νὰ εἴχε ληφθεῖ πρὸ πολλοῦ, ὡστε νὰ ἀποφευχθοῦν τὰ ἐπικριτικὰ σχόλια γιὰ τὴν Ἀκαδημία ἀπὸ μέρους ὅσων δὲν γνωρίζουν περὶ τίνος πρόκειται.

Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὸ Κέντρο Ἐρεύνης τῆς Ἑληνικῆς Λαογραφίας καὶ τὸ κτήριο τῆς δωρεᾶς του Ἰδρύματος Λίλιαν Βουδούρη στὴν Πλάκα, ξεπεράστηκαν ἐπὶ τέλους οἱ ποικιλεῖς νομικὲς καὶ γραφειοκρατικὲς διατυπώσεις, ἡ ἀνακαίνιση ἔχει προχωρήσει ἀρκετὰ καὶ πιστεύεται βάσιμα ὅτι τὸ κτήριο θὰ παραδοθεῖ σὲ μερικοὺς μῆνες καὶ ὅτι ἡ μεταστέγαση του Κέντρου θὰ πραγματοποιηθεῖ ἐντὸς του 2002, διόπτε μπορεῖ νὰ προγραμματιστεῖ καὶ τὸ συνέδριο γιὰ τὸν ἰδρυτὴ του Νικόλαο Πολίτη.

Στὸ Κέντρο Ἐκδόσεως Ἔργων Ἑλλήνων Συγγραφέων περατώθηκε ἡ καταγραφὴ τοῦ συνόλου τῆς βιβλιοθήκης καὶ σὲ ἔνα μήνα τελειώνει ἡ καταγραφὴ 2.000 περίπου τόμων φιλολογικῶν ἔργων τῆς βιβλιοθήκης Κωνσταντίνου Κόντου. Μὲ τὶς νέες προσθῆκες καὶ τὶς ἀγορές στὶς ὁποῖες προβάνει τὸ Κέντρο συστηματικὰ χάρη στὴν ἐξεύρεση χορηγῶν, ἡ Βιβλιοθήκη τοῦ Κέντρου αὐτοῦ θὰ ἀποδεῖ σύντομα ἡ καλύτερη φιλολογικὴ βιβλιοθήκη τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὴν ἀρχαιογνωσία καὶ τὴν μεσαιωνικὴ φιλολογικὴ δημιουργία καὶ πρέπει νὰ ἐξευρεθεῖ σύντομα χῶρος γιὰ ἐπέκτασή της. Ἡ ἐκδοτικὴ δραστηριότητα τοῦ Κέντρου παρὰ τὸ γεγονός ὅτι ὑπολειτουργεῖ, ἀφοῦ τὸ προσωπικό του ἀριθμεῖ μόνο τρεῖς ἔρευνητές, εἶναι ἵκανοποιητικὴ χάρη στὴν προσφορὰ ἔργων πρὸς ἔκδοση καὶ ἀπὸ ἐξωτερικοὺς συνεργάτες.

Λυπούμαι νὰ ἀναφέρω ὅτι ἡ παλαιὰ ἐπιθυμία τῆς Ἀκαδημίας γιὰ τὴν ἴδρυση διεθνοῦς κέντρου Ἀκαδημιῶν στὸ χῶρο τῆς Ἀκαδημίας τοῦ Πλάτωνος δὲν πρωθήθηκε στὴν παρούσα συγκυρία γιατὶ δὲν εἶχε καμία ἐπίδια πραγματώσεως. Λυπούμαι ἐπίσης νὰ σᾶς πληροφορήσω ὅτι ἡ ἐκφρασμένη ἐπιθυμία μου γιὰ ἐνίσχυση τοῦ πρωταπικοῦ τοῦ Γραφείου Ἐπιστημονικῶν "Ορων καὶ Νεολογισμῶν δὲν εύοδόθηκε λόγῳ ἔλλειψης τῶν ἀναγκαίων οἰκονομικῶν πόρων. Γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα, τὸν κανόνα καὶ τὸ πρότυπο αὐτὸ γιὰ ὅλες τὶς ἐποχές, ὅπως ἐπισήμανε ὁ Καρλ Μάρξ, τὸ μόνο ποὺ κάναμε ἦταν ἡ γνωστὴ διακήρυξη τῶν 40 ἀκαδημαικῶν ἡ ὅποια δρῆκε μεγάλη ἀπήχηση στὴν κοινὴ γνώμη καὶ τὸ φήμισμα τῆς Ὁλομέλειας γιὰ ἀναβάθμιση τῆς ἑλληνικῆς παιδείας στὶς χῶρες τῆς Ε.Ε. Ἡ διεξοδική συζήτηση γιὰ τὴ διδασκαλία τῆς Ἑλληνικῆς στὴν ἑλληνικὴ ἐκπαίδευση μετατέθηκε στὴν καινούργια προεδρία.

Η Προεδρία μου ήταν άνοικτή σε νέες προσεγγίσεις. Στή σύσκεψη της Βενετίας, την όποια προκάλεσε ό πρόεδρος της Επιτροπής της Ε.Ε. καθηγητής Carlo Pondi και στήν όποια συμμετεῖχαν με τούς προέδρους τους οι Ακαδημίες της N.A. Εύρωπης, ό πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνῶν ίπειδείχθη δύσφωνα ώς ό πρωτος έτήσιος πρόεδρος της συνόδου μὲ τρία βάρη: (1) τὴν ἔκδοση τῶν εἰσηγήσεων τῆς σύσκεψης Βενετίας· (2) τὴν ἐτοιμασία σχεδίου δράσης τῶν ἀκαδημιῶν αὐτῶν ἔως τὸ τέλος Μαρτίου· (3) τὴν ὀργάνωση συνεδρίου στήν Αθήνα τὸν Οκτώβριο. Εξ ἄλλου τὸ Δεκέμβριο συνῆλθε στήν Αθήνα προσύσκεψη τῶν προέδρων τῶν Ακαδημιῶν τῶν χωρῶν Συνεργασίας τῆς περιοχῆς τοῦ Εὔξείνου Πόντου ποὺ ὀργανώθηκε ἀπὸ τὸ Διεθνὲς Κέντρο Μελετῶν τῶν Χωρῶν τοῦ Εὔξείνου Πόντου, προκειμένου νὰ ὀργανωθεῖ συνέδριο τῶν Ακαδημιῶν αὐτῶν στήν Αθήνα. Η ἐναρκτήρια τελετὴ τοῦ συνεδρίου φιλοξενήθηκε στήν ἀνατολικῇ αἰθουσα τῆς Ακαδημίας μας καὶ

ό Πρόεδρός της ἐκήρυξε τὴν ἔναρξη τῶν ἔργασιῶν του. Ἀπὸ τὴν συμμετοχὴν μου στὶς δύο αὐτὲς συσκέψεις ἀπεκόμισα τὴν πίστην ὅτι ὅλες οἱ ἀνωτέρω χῶρες ἐπιθυμοῦν διακαῶς τὴν μετάξυ τους ἀνάπτυξην στοὺς τομεῖς τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς ἐπιστήμης καὶ εὐελπιστοῦν νὰ συμβάλουν μὲ τὴν ἐπιστημονικὴν ἔρευναν καὶ συνεργασία στὴν εἰρήνευση τῆς περιοχῆς καὶ στὴν πολιτιστική, οἰκονομική καὶ κοινωνική ἀνάπτυξην τῶν χωρῶν τους. "Ολων δὲ οἱ ἐκπρόσωποι ἀποδέπουν πρὸς τὴν Ἑλλάδα καὶ συνεπῶς πρὸς τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν γιὰ συνεργασία στὰ πρῶτα τους βήματα, γι' αὐτὸ φρονῶ ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἀνταποκριθοῦμε πρόθυμα γιὰ τὸ γενικότερο συμφέρον τῆς χώρας μας καὶ γιὰ νὰ μή μας καταλογισθεῖ ἀπὸ τοὺς ἐνδιαφερομένους ἐπαρση καὶ ἀδιαφορία ἔναντι τῶν προβλημάτων τους.

Οἱ σχέσεις μας μὲ τὴ Διεθνὴ Ἐνωση Ἀκαδημῶν διευρύνθηκαν ἀποφασιστικὰ κατὰ τὸ παρελθόν ἔτος. Ἀπὸ τὰ τέσσερα προγράμματα μὲ τὰ ὅποια συνεργαζόμαστε, τὸ ἔνα πρόγραμμα ποὺ εἶχε ἀτονήσει ἐπαναδραστηριοποιήθηκε –πρόκειται γιὰ τὸ πρόγραμμα *Tabula Imperii Romani*– χάρη καὶ στὴ δοκίμεια τοῦ συναδέλφου Βασιλείου Πετράκου. Ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα προγράμματα, τὸ μόνο καθαρὰ ἐλληνικῆς εἰσήγησης –πρόκειται γιὰ τὸ *Σύνταγμα (Corpus)* τῶν Βυζαντινῶν Τοιχογραφιῶν— κινδυνεύει νὰ ὑποβαθμισθεῖ γιατὶ ἐνῶ ἔχουμε ὑποσχεθεῖ στὴ *Union Académique Internationale* πρὸιν ἀπὸ τρία χρόνια ὅτι θὰ συγκαλέσουμε στὴν Ἀθήνα συνάντηση τῶν ἐκπροσώπων δσων χωρῶν ἐπιθυμοῦν νὰ συμμετάσχουν στὸ πρόγραμμα γιὰ νὰ συντονιστοῦν οἱ ἐνέργειες δῶν τῶν ἐνδιαφερομένων, λυποῦμαι νὰ ἀναφέρω ὅτι ἡ συνάντηση δὲν πραγματοποιεῖται ἐξαιτίας τῆς δικῆς μας ὑπαιτιότητας. Ἡ Ἀκαδημία καλεῖται νὰ δώσει λύση στὸ χρονίζον αὐτὸ ζήτημα γιατὶ εἴμαστε ἐκτεθειμένοι στὴ Διεθνὴ Ἐνωση Ἀκαδημῶν. Τὰ ὑπόλοιπα δύο προγράμματα, δηλαδὴ τὸ *Corpus Vasorum Graecorum* καὶ τὸ *Σύνταγμα* Βυζαντινῶν Φιλοσόφων συνεχίζονται μὲ ίκανοποιητικὸ ρυθμό.

Στὰ τέσσερα ἀνωτέρω προγράμματα ἔχουν ἀπὸ τὸ 2001 προστεθεῖ ἄλλα τέσσερα προγράμματα, ἥτοι:

1. *Sylloge Nummorum Graecorum*. Τὸ πρόγραμμα αὐτό, ὅπως καὶ τὰ ὑπόλοιπα τρία, ἔχουν ἥδη ἐγκριθεῖ ἀπὸ τὴ *Union Académique Internationale* καὶ ἔως τὸν Ἀπρίλιο θὰ ἔχει δημοσιευθεῖ ὁ πρῶτος τόμος τῆς σειρᾶς ποὺ ἔχει ἥδη ἐτοιμαστεῖ ἀπὸ τὴν ἐπίτιμο διευθύντρια τοῦ Νομισματικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν κυρίᾳ Μαντώ Οἰκονομίδου καὶ ἔχει ὡς ἀντικείμενο τὸν πρῶτο τόμο τῆς νομισματικῆς συλλογῆς τοῦ καθηγητῆ τῆς ἴατρικῆς καὶ πολιτευτοῦ Ἀντ. Χρηστομάνου.

2. *Monumenta Palaeographica Medii Aevi*. Ἡ μελετητικὴ ὁμάδα τοῦ προγράμματος ἐτοιμάζει ἔνα τόμο γιὰ τὰ χρονολογημένα χειρόγραφα τῶν Ἀθηνῶν (ἔως τὸ 1600). Στὸ πρόγραμμα συνεργάζεται καὶ τὸ Μορφωτικὸ Ινστιτοῦτο τῆς Εθνικῆς Τραπέζης μὲ τὸ στέλεχός του κ. Ἀγαμ. Τσελίκη.

3. *Monumenta Musicae Byzantinae*. Οἱ συνεργάτες μας γιὰ τὸ πρόγραμμα ἐτοιμάζουν τὴν ἔκδοση τοῦ πλουσιότατου μουσικοῦ χειρογράφου τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης μὲ ἀρ. 2406 (τοῦ ἔτους 1453).

4. *Σύνταγμα (Corpus)* Βυζαντινῶν ἀστρονόμων. Οἱ συνεργάτες μας καθηγητὲς

Πάσχος και Παππᾶ θὰ προβοῦν σὲ ἀνάλυση τῆς πραγματείας Ἰσαὰκ Ἀργυροῦ, Ἀστρονομικὴ Πραγματεία ἡ δποία δρίσκεται σὲ χειρόγραφο τοῦ Ἀγίου Ὁρους στὴ Μονὴ Διονυσίου ἀρ. 324 (Λάμπρου 3858.1).

Ἐνα πέμπτο πρόγραμμα γιὰ τὸ «Ἐλληνικὸ θέατρο τοῦ Μεσαίωνα, τῆς Ἀναγέννησης και τῆς Τουρκοκρατίας», τὸ δποῖο διευθύνει ὁ καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. W. Puchner, θὰ ὑποδηλήθει γιὰ ἔγκριση στὴν προσεχὴ σύνοδο τῆς Διεθνοῦς Ἐνώσεως Ἀκαδημιῶν τὸν Ἰούνιο.

Ἄν τὰ πέντε νέα προγράμματα προχωρήσουν κανονικά, τότε ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν θὰ παρουσιάζει στὸ μέλλον καλὴν ἀσφαλῶς εἰκόνα ἐρευνητικῆς δράσης στοὺς κόλπους τῆς Union Académique Internationale. Δὲν ἥταν ἄλλωστε ἐπιτρεπτὸ νὰ ἀπουσιάζουμε ἀπὸ τόσα ἐλληνικοῦ ἐνδιαφέροντος προγράμματα.

Γιὰ τὸν ὄρισμὸ τόσο τῶν μελῶν τῶν ἔθνικῶν ἐπιτροπῶν τῶν ἀνωτέρω προγραμμάτων ὅσο και τῶν συνεργατῶν τους συνεργαζόμαστε μὲ διάφορα ἐρευνητικὰ κέντρα και πανεπιστήμια τῆς χώρας και ἐλπίζω ὅτι ἡ ἀποφασιστικῆς σημασίας αὐτὴ ἀρχὴ θὰ ἀκολουθήθῃ και στὸ μέλλον μὲ συνεχῶς αὐξημένη τάση. Ἡ Ἀκαδημία εἶναι ἓνα ἰδρυμα περιορισμένων δυνατοτήτων και δὲν μπορεῖ νὰ ἀγνοεῖ ὄρισμένες ἐπιστημονικὲς δυνάμεις ποὺ εὑρίσκονται ἐκτὸς αὐτῆς, προκειμένου νὰ προαγάγει τὰ ἐρευνητικά της προγράμματα.

Πρὶν ἔγκαταλείψω τὸ βῆμα αἰσθάνομαι βαθιὰ ὑποχρέωση νὰ εὐχαριστήσω θερμὰ τὰ Μέλη τῆς Συγκλήτου γιὰ τὴν ἀμέριστη συμπαράστασή τους κατὰ τὴν ἀσκηση τῶν καθηκόντων μου, και ὅλως ἴδιαιτέρως τὸν κ. Γενικὸ Γραμματέα καθηγητὴ κ. Νικόλαο Ματσανιώτη ποὺ ἡ ἀγαθὴ τύχη μᾶς ἐπέτρεψε νὰ συνεργαστοῦμε μὲ ἀγαστὴ πραγματικὰ σύμπνοια γιὰ τοὺς ὑψηλοὺς σκοποὺς τοῦ Ἀνωτάτου Ἰδρύματος τῆς Χώρας μας. Ἐγκάρδιες ἐπίσης εὐχαριστίες ἀπευθύνω και πρὸς τὰ διοικητικὰ στελέχη τῆς Ἀκαδημίας τὰ δποῖα ἀνταποκρίθηκαν ἵκανοποιητικὰ σὲ μιὰ πυρετώδη προεδρία. Ἐντελῶς ζεχωριστὰ ἐπιθυμῶ νὰ εὐχαριστήσω τὴν κυρία Μαργαρίτα Γιαννουλάκη-Γιόκαρη γιὰ τὴν παραδειγματικὴ ἀφοσίωση μὲ τὴν δποία ὑπηρέτησε τὸ Ἰδρυμα και τὸν Πρόεδρο προσωπικά.

Σεβασμιώτατε κύριε Πρόεδρε,

Μὲ τὰ προβλήματα στὰ δποῖα ἀναφέρθηκα ἀνωτέρω ἄλλα και μὲ πάρα πολλὰ ἄλλα θὰ ἔχετε νὰ ἀσχοληθῆτε στὴν προεδρία σας. Οἱ ἐγκάρδιες μου εὐχὲς συνοδεύουν τόσο ἐσᾶς κ. Πρόεδρε γιὰ τὴν πλήρη ἐπιτυχία τῶν ὑψηλῶν καθηκόντων σας και τὴν ἀποτελεσματικὴ προώθηση τῶν σοφαρῶν στόχων τοῦ Ἀνωτάτου Ἰδρύματος, ὅσο και τὸν νέο Ἀντιπρόεδρο κ. Γρηγόριο Σκαλκέα, μὲ τὴν ἴδιαιτερη ἐλπίδα ὅτι θὰ ἰδεῖ τὸ 2002 τὴν ἔναρξη τῆς κανονικῆς λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Κέντρου Ἰατροβιολογικῶν Ἐρευνῶν γιὰ τὸ δποῖο πολὺ ἐμόχθησε.

Καὶ τώρα ἥλθε ἡ στιγμὴ νὰ ἀναλάβετε τὴν προεδρία μὲ τὴν παράδοση σ' ἐσᾶς τοῦ μεγάλου διασήμου τῆς Ἀκαδημίας. Καλῶ ἐπίσης τὸν συνάδελφο κ. Σκαλκέα νὰ καταλάβει τὴ θέση τοῦ Ἀντιπροέδρου στὸ προεδρεῖο.

ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΡΓΑΜΟΥ κ. ΙΩΑΝΝΟΥ (ΖΗΖΙΟΥΛΑ)

Ἐξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας,

Ἡ ἀνάληψη τῆς προεδρίας τοῦ ἀνωτάτου πνευματικοῦ Ἰδρύματος τῆς χώρας μας κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς κρίσιμης γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα χιλιετίας, ποὺ διανύομε ἡδη, θαρύνει τὴ συνείδηση τοῦ ἀναλαμβάνοντος τὸ ὑψηλὸ αὐτὸ λειτουργημα μὲ τὴ συναίσθηση ἰδιαιτερῆς εὐθύνης. Τὸ λειτουργημα θεοῖς τοῦ Προέδρου τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν δὲν παρέχει τὴ δυνατότητα τῆς πραγματοποιήσεως μεγαλεπηβόλων σχεδίων. Υπόκειται σὲ δύο περιορισμούς, οἱ ὅποιοι καθιστοῦν ἐντελῶς ἀνεδαφικὴ ὅποια-δήποτε φιλοδοξία αὐτοῦ τοῦ εἰδούς. Ο ἔνας περιορισμὸς συνίσταται στὴν ἐνιαύσια διάρκεια τῆς θητείας τοῦ ἐκάστοτε προέδρου, χρόνου ἀρκετὰ περιορισμένου γιὰ ὅποιο-δήποτε μακρᾶς πνοῆς ἔργο. Ο ἄλλος περιορισμὸς ἔγκειται στὸν τρόπο λειτουργίας τοῦ θεσμοῦ τῆς Ἀκαδημίας, ὁ ὅποιος ὑποδειγματικὰ δημοκρατικός, ἀναθέτει τὶς τελικὲς ἀποφάσεις ἐπὶ ὅλων τῶν σοθαρῶν θεμάτων στὸ σῶμα τῆς Ὁλομελείας τῆς Ἀκαδημίας. Στὸν ἐκάστοτε Πρόεδρο ἐναποτίθεται ἡ μέριμνα τῆς διμαλῆς καὶ ἀποδοτικῆς λειτουργίας ὅλων τῶν διοικητικῶν ὀργάνων τοῦ Ἰδρύματος, ὁ συντονισμὸς τῶν ἔργασιῶν τῆς Συγκλήτου καὶ τῆς Ὁλομελείας τοῦ σώματος, ἡ ἐπικοινωνία μὲ τὶς ἀρχὲς τοῦ Κράτους καὶ ἡ ἐν γένει ἐκπροσώπηση τοῦ Ἰδρύματος πρὸς τὰ λοιπὰ πνευματικὰ Ἰδρύματα τῆς χώρας καὶ τοῦ ἔξωτερικοῦ καὶ τὴν κοινωνία ἐν γένει. Ταῦτα θεοῖς ἐπιτρέπουν στὸν ἐκάστοτε πρόεδρο τὴν ἀνάληψη πρωτοβουλιῶν καὶ τὴν ὑποβολὴν προτάσεων, ἐπ’ ἀναφορὰ πάντοτε πρὸς τὸ σῶμα τῆς Ὁλομελείας, μὲ σκοπὸ τὴν ὅσο τὸν δυνατὸν ἀποδοτικῶτερη προσφορὰ τοῦ Ἰδρύματος κατὰ τὶς προβλέψεις καὶ τοὺς δραματισμοὺς τῶν ἴδρυτῶν τῆς. Οἱ ἴδρυται αὐτοὶ ἐθεώρησαν τὴν Ἀκαδημίαν «έθνικὴν ἀνάρχην ἐκ τῶν μεγίστων», καὶ ἀνέθεσαν σ’ αὐτὴν «τὴν καλλιέργειαν καὶ προαγωγὴν τῶν ἐπιστημῶν, τῶν γραμμάτων καὶ τῶν καλῶν τεχνῶν, διὰ τῆς συγκεντρωσεως καὶ συνεργασίας τῶν ἐπιφανεστάτων Ἑλλήνων ἐπιστημόνων, λογογράφων καὶ καλλιτεχνῶν», καθὼς καὶ τὴν «ἔρευναν τῶν στοιχείων καὶ τῶν προϊόντων τῆς Ἑλληνικῆς γῆς καὶ τὴν καθόλου μελέτην τῆς φύσεως τῆς χώρας», καὶ τὴν «διὰ γνωμοδοτήσεων, προτάσεων, ἀποφάσεων καὶ κρίσεων διαφώτισιν καὶ καθοδήγησιν τῆς Κυβερνήσεως καὶ τῶν ἄλλων Ἀρχῶν», εἰς τὰ ἔργα των, καθὼς καὶ τὴν «ἀπονομὴν ἥθικῶν καὶ ὑλικῶν δρασείων καὶ ἀμοιβῶν» σὲ ὅσους διακρίνονται γιὰ τὴν ἐπίδοση στὶς ἐπιστῆμες, τὰ γράμματα καὶ τὶς τέχνες, καθὼς καὶ τὴν προσφορά τους στὴν κοινωνία.

Οι δραματισμοί αὐτοὶ τῶν ἐμπνευσμένων ἴδρυτῶν τῆς Ἀκαδημίας θὰ δρίσκονται διαρκῶς στὴ σκέψη καὶ τοῦ νέου Προέδρου τοῦ Ἰδρύματος, ὁ ὅποιος θὰ προσβλέπει διαρκῶς στὴ συνεργασία τῶν μελῶν τοῦ προεδρείου, μάλιστα δὲ τοῦ φιλτάτου δραστηρίου Ἀντιπροέδρου κ. Γρηγορίου Σκαλκέα, τοῦ προκισμένου μὲ σπάνιες διοικητικὲς ίκανότητες Γενικοῦ Γραμματέως κ. Νικολάου Ματσανιώτη, τοῦ σοφοῦ καὶ σεβαστοῦ σὲ ὅλους Γραμματέως ἐπὶ τῶν Δημοσιευμάτων κ. Μανούσου Μανούσακα, καὶ τοῦ μὲ ἄκρα ἐπιτυχίᾳ θητεύοντος στὸ λειτουργημα τοῦ Γραμματέως ἐπὶ τῶν Πρακτικῶν κ. Σπυρίδωνος Ἰακωβίδη, καθὼς καὶ στὰ μέλη τῆς Συγκλήτου, τὸ διοικητικὸ καὶ ὑπαλληλικὸ προσωπικό, τὸ ὅποιο θὰ τύχει ὅλης τῆς προσωπικῆς στοργῆς μου, πρὸ πάντων καὶ κυρίως δὲ πρὸς τὸ σῶμα τῶν τακτικῶν μελῶν τῆς Ἀκαδημίας, οἱ ὅποιοι μὲ ἐτίμησαν διὰ τῆς ψήφου των στὸ ὕπατο αὐτὸ λειτουργημα τοῦ ἀνωτάτου πνευματικοῦ ἴδρυματος τῆς χώρας. Μὲ διαθεὶα εὐγνωμοσύνη τοὺς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν ἔξαιρετικὴ αὐτὴ τιμὴ, καὶ ὑπόσχομαι ὅτι θὰ καταβάλω κάθε προσπάθεια νὰ ἀνταποκριθῶ στὴν ἐμπιστοσύνη τους.

Ἡ παρουσία κατὰ τὴν ἀποψινὴν τελετὴν τῆς ἐγκαταστάσεως τοῦ νέου προέδρου τῆς ὑμετέρας Ἑξοχότητος, Κύριε Πρόεδρε τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ἐκπροσώπων τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καὶ τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Χριστοδούλου, ὡς καὶ μελῶν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ ἄλλων Ἱεραρχῶν καὶ κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῆς ἀξιοτίμου ὑφυπουργοῦ Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, καθὼς καὶ ὅλων ὅσοι παρευρίσκεσθε στὴν συνεδρία αὐτῇ, Κυρίες καὶ Κύριοι, τιμᾶ ὅλως ἰδιαιτέρως τόσον τὸ ταπεινόν μου πρόσωπον ὅσον καὶ τὸ Ἰδρυμα, τοῦ ὅποιου ἔχω ἥδη τὴν τιμὴ νὰ προεδρεύω. Εὐχαριστῶ ὅλους γιὰ τὴν τιμὴ τῆς παρουσίας σας, ἀπὸ τὴν ὅποια ἀντλῶ ἐνίσχυση στὴν ἐκπλήρωση τῶν νέων καθηκόντων μου. "Ολως ἰδιαιτέρως εὐχαριστῶ τὸν ἀπεργόμενον Πρόεδρον τοῦ Ἰδρύματος κ. Νικόλαον Κονομήν, διαπρεπῆ κλασσικὸν φιλόλογον καὶ ἀκαδημαικόν, γιὰ τὴν πολύτιμη προσφορά του στὸ Ἰδρυμα κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος.

Κατὰ τὴν ἐπίσημη αὐτὴ στιγμὴ μὲ συνέχει ἡ σκέψη ὅτι γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἑδομήκονταεξαετῆ ἱστορία τῆς Ἀκαδημίας ἀνατίθεται τὸ ὑψηλὸ λειτουργημα τῆς προεδρίας της σὲ κληρικὸ τῆς Ἐκκλησίας καὶ Μητροπολίτη της.

Ἄπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς ἴδρυσεώς της ἡ Ἀκαδημία εἶχε τὸ προνόμιο νὰ ἔχει μεταξὺ τῶν ἴδρυτικῶν μελῶν τῆς τὸν διαπρεπὴ καὶ χαλκέντερο ἐκκλησιαστικὸ ἵστορικὸ ἀοιδόμυο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Χρυσόστομον Παπαδόπουλον, νὰ εὕρει δὲ τὸν ἀντάξιον διάδοχόν του στὴν ἔδρα τῆς θεολογίας στὸν ἀπὸ Τραπεζούντος Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Χρύσανθον Φιλιππίδην, προσωπικότητα μὲ ἔξέχουσα προσφορὰ ὥχι μόνο στὴν ἐπιστήμη, ἀλλὰ καὶ στὸ ἔθνος. Οὐδεὶς ὅμως ἐξ αὐτῶν ἀνέλαβε καθήκοντα προέδρου τῆς Ἀκαδημίας, ὁ μὲν πρῶτος προφανῶς λόγῳ τοῦ φόρτου τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑποχρεώσεών του, ὁ δὲ δεύτερος ἔνεκα τῆς ἀπομακρύνσεώς του ἀπὸ τὸν

ἀρχιεπισκοπικὸν θρόνον τὸν χρόνον ἀκριβῶς, κατὰ τὸν ὅποῖον ὡς ἀντιπρόεδρος τῆς Γ' Τάξεως ἐτοιμάζετο νὰ ἀναλάβει τὴν προεδρίαν της. Ὑπῆρξαν θεολόγοι ἀκαδημαϊκοί, ποὺ διεπέλεσαν πρόεδροι τῆς Ἀκαδημίας, ὅπως οἱ ἀείμνηστοι Δημήτριος Μπαλάνος, Γρηγόριος Παπαμιχάήλ, Παν. Μπρατσιώτης, Ἄμ. Ἀλιβέζατος, Ἰωάν. Καρμίρης καὶ Κ. Μπόνης. Πρὸς ὅλους αὐτούς, οἱ πλεῖστοι τῶν ὅποίων ὑπῆρξαν διδάσκαλοί μου, στρέφω τὴν στιγμὴν αὐτὴν εὐγνώμονα τὴν σκέψη μου. Πρόθεσή μου καὶ ζωηρὴ ἐπιθυμία μου ἀποτελεῖ νὰ ὀργανωθοῦν, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς προεδρίας μου ἐπιστημονικὰ μνημόσυνα, γιὰ νὰ ἔξαρθεῖ ἡ μεγάλη προσφορά τους στὴν ἐπιστήμην καὶ τὴν ἴδια τὴν Ἀκαδημία.

Ἡ ἀνάμνηση τῶν διακεκριμένων αὐτῶν προκατόχων μου στὴν ἐκπροσώπηση τῆς θεολογίας στὸ ἀνώτατο αὐτὸν πνευματικὸν ἰδρυμα ὁδηγεῖ φυσικῶς τὴν σκέψη μου στὴ σπουδαιότητα, ποὺ ἀπέδωσαν οἱ ἐμπνευσμένοι ἰδρυταὶ τοῦ ὑψηλοῦ αὐτοῦ θεσμοῦ στὸν πνευματικὸν χαρακτήρα τοῦ ἰδρύματος. Προφανῶς, οἱ φωτισμένοι αὐτοὶ ἥγεται ἐθεώρησαν ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴν ἀναγκαία τὴν σύνδεση τῆς ἐπιστήμης μὲ τὴν εὐρύτερη καλλιέργεια τοῦ πνεύματος, ἐντὸς τοῦ ὅποιου κατέταξαν, ὅπως ἦταν φυσικό, τὴ θεολογία. Ἐπιστήμη καὶ θρησκεία δὲν διατηροῦσαν τὶς ἀγαθότερες τῶν σχέσεων ἀπὸ τὴν ἐποχὴν ποὺ ἡ Ἐκκλησία στὴ Δύση θέλησε νὰ ἐλέγξει τὴν ἐλευθερία τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας, ὅπως συνέβη στὴ γνωστὴ περίπτωση τοῦ Γαλιλαίου, καὶ ὁ Εὐρωπαϊκὸς Διαφωτισμὸς διαχώρισε διέξυτα τὸν ἀνθρώπινο λόγο ἀπὸ τὴν θρησκευτικὴν πίστην. Ἔτσι ποὺ γρήγορα λησμονήθηκε ὅτι μεγάλοι φυσικοὶ ἐπιστήμονες καὶ φιλόσοφοι, ὅπως ὁ Καρτέσιος, ὁ Ἰσαὰκ Newton κ.ἄ. ἦταν θεολόγοι, καὶ ὅτι ἡ ἴδια ἡ γένεση καὶ ἀνάπτυξη τῶν φυσικῶν ἐπιστημῶν ὑπῆρξε ἔκφραση καὶ ἀποτέλεσμα τῆς γόνιμης συναντήσεως τῶν ἀρχαιοελληνικῶν κοσμολογικῶν ἀναζητήσεων, μὲ τὴν ἰουδαιοχριστιανικὴν ἀντίληψη τοῦ κόσμου ὡς κτιστοῦ καὶ πεπερασμένου, καὶ συνεπῶς ὑποκειμένου σὲ ἔρευνα τῆς κτιστῆς φύσεώς του καθαυτήν, χωρὶς σύγχυση μὲ τὴν ἀκτιστηρίαν καὶ αἰώνια φύση τοῦ Δημιουργοῦ. Οἱ σχέσεις ἐπιστήμης καὶ θεολογίας πέρασαν ἔτσι ἀπὸ μιὰ μακρὰ περίοδο ἀμοιβαίας καχυποψίας, ἀν δχι καὶ πολεμικῆς, μέχρις ὅτου φθάσουν στὶς ἡμέρες μας νὰ ἐπιζητοῦν πλέον τὴν στενὴ συνεργασία τους προκειμένου νὰ ἀντιμετωπίσει ἡ ἀνθρώπινη κοινωνία τὰ πελώρια πνευματικὰ καὶ ἡθικὰ προβλήματα, ποὺ συσσωρεύει ἡ φαγδαία πρόοδος τῶν ἐπιστημῶν. Ἰσως ποτὲ ἄλλοτε κατὰ τὸ παρελθόν νὰ μὴ εἴχεν ἀποδειχθεῖ τόσο σοφὴ ἡ συστέγαση στὸν ἴδιο πνευματικὸν χώρο, ὅπως στὴν Ἀκαδημία αὐτή, ὅλων τῶν περισσῶν τῆς διακονίας τοῦ πνεύματος (ἐπιστημῶν, τεχνῶν, γραμμάτων καὶ θεολογίας), ὅσο ἀποδεικνύεται σήμερα, στὴν ἀρχὴ τῆς τρίτης χιλιετίας, ὅταν πλέον ἡ συνεργασία ὅλων αὐτῶν τῶν ἐκφάνσεων τῆς πνευματικῆς ζωῆς δὲν εἶναι ἀπλῶς ἐπιθυμητή, ἀλλὰ ἐνδεχομένως ζήτημα ζωῆς ἡ θανάτου γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα.

Ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν ἀποδεικνύεται ἔτσι θεσμὸς ὑψίστης ἀποστολῆς καὶ σημασίας στὴν ἐποχή μας. Χρέος της εἶναι νὰ ἐνώσει τὶς μεγάλες πνευματικὲς δυνά-

μεις, ποὺ περιέχει, ὥστε ἡ φωνὴ καὶ συμβολὴ τῆς νὰ γίνει αἰσθητὴ στὸν σύγχρονο κόσμο καὶ μὲ τὸ κῦρος, ποὺ διαθέτει, νὰ ἐπηρεάζει οὐσιαστικὰ τὴν πορεία τῶν γεγονότων. Τὸ σπουδαῖο ἔργο, ποὺ ἐπιτελεῖται στὰ ἔρευνητικά της κέντρα, τὰ πολὺ ἀξιόλογα δημοσιεύματά της, ὃ σημαντικὸς ἀριθμὸς τῶν ἐπιστημονικῶν ἀνακοινώσεων καὶ τῶν δημοσίων διαλέξεών της – ὅλα αὐτὰ πρέπει νὰ γίνονται εὐρύτερα γνωστὰ στὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία, ἡ ὁποία δικαίως μὲν προσβλέπει μὲ σεβασμὸς καὶ προσδοκίες στὸ Ἱόρυμα αὐτό, ἀδίκως ὅμως ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἀγνοεῖ, καὶ γιὰ τοῦτο ὑποτιμᾷ ἐνίστε, τὸ συντελούμενο σ' αὐτὸ ἔργον. Θὰ πρέπει, συνεπῶς, νὰ ἐνταθεῖ ἡ προσπάθεια, ποὺ καταβάλλεται κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη, τῆς γνωστοποιήσεως στὸ εὐρύτερο κοινὸ τοῦ ἔργου τῆς Ἀκαδημίας χωρὶς ὑπερβολὲς διαφημίσεως, ποὺ δὲν ἀρμόζουν σὲ κόπους καὶ ἐπιτεύγματα πνευματικά.

Ἄλλὰ οἱ σύγχρονοι καιροὶ ἔχουν ἀπὸ ὅλους τοὺς πνευματικοὺς θεσμοὺς ἰδιάζουσες ἀπαιτήσεις καὶ προβάλλουν ἐν πολλοῖς καινοφανεῖς προκλήσεις ἐν σχέσει μὲ τὴν ἐποχή, κατὰ τὴν ὁποία ἴδρυθηκεν ἡ Ἀκαδημία. Ἀπάδει ἐντελῶς σὲ ὅποιεσδήποτε πνευματικὸ θεσμὸ ἡ λέξη «ἐκσυγχρονισμός». Οἱ πνευματικοὶ θεσμοὶ εἶναι, ἡ πρέπει νὰ εἶναι, φορεῖς σταθερῶν ἀξιῶν καὶ ἴδεων, οἱ ὅποιες νὰ ἀντέχουν στὸ χρόνο, διαφορετικὰ δὲν μποροῦν νὰ προσφέρουν τίποτε στὸν ἄνθρωπο, ὃ ὅποιος σὲ κάθε ἐποχὴ καὶ ὑπὸ ὅποιεσδήποτε συνθῆκες δὲν ἐπιζητεῖ στὸ έθαλος ἄλλο τίποτε, παρὰ τὴ διάσωση καὶ ἀνάπτυξη τῆς ἐλεύθερης καὶ ἀξιοπρεποῦς ὑπάρκειάς του ὡς «εἰκόνος τοῦ Θεοῦ» προωρισμένης νὰ δημιουργεῖ καὶ νὰ προσδεύει ἀπολαμβάνοντας τοὺς καρποὺς τῶν κόπων του μὲ εἰρήνη, δικαιοσύνη καὶ ἀγάπη. Τίποτε τὸ «νεώτερο» ἀπὸ τὶς αἰώνιες αὐτὲς ἀλγήσεις δὲν μπορεῖ νὰ ὑπηρετήσει καὶ προβάλει οἰστρήποτε πνευματικὸ θεσμός. Ἀπλῶς καλεῖται νὰ τὶς προσαρμόσει στὰ σύγχρονα προβλήματα κάθε ἐποχῆς, καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ νὰ συμβάλει στὴν ἐπίλυσή τους.

Στὸν ὀλίγο χρόνο, ποὺ μοῦ ἀπομένει ἀπὸ τὴν πρώτη αὐτὴ ὅμιλία μου ὡς Προέδρου τῆς Ἀκαδημίας, ἐπιτρέψατέ μου νὰ ἀναφερθῶ μὲ ἄκρα συντομία σὲ ὡρισμένα σύγχρονα προβλήματα, τὰ ὁποῖα ἐνδιαφέρουν ἀμεσα κάθε πνευματικὸ θεσμό, μάλιστα δὲ ἐκεῖνον τοῦ ἀνωτάτου πνευματικοῦ ἴδρυματος τῆς χώρας μας, καὶ πρὸς τὰ ὅποια καλεῖται νὰ στρέψει τὸ ἐνδιαφέρον του καὶ αὐτό, ἀνταποκρινόμενο ἔτσι στὶς ἀπαιτήσεις καὶ τὶς προκλήσεις τῶν καιρῶν.

1. Τὸ πρῶτο θέμα, ποὺ ἐνδιαφέρει κατὰ τρόπον ἀμεσον καὶ ἐπιτακτικὸν τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο, εἶναι ἡ προστασία τοῦ ἄνθρωπου ὡς ἐλευθέρου καὶ μοναδικοῦ πρωστοῦ ἀπὸ τὶς προόδους καὶ τὰ ἐπιτεύγματα τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνικῆς. Ὁμιλῶ γιὰ «προστασία», ὅχι γιατὶ τὰ ἐπιτεύγματα αὐτὰ εἶναι καθαυτὰ δαιμονικὰ – ἐντελῶς ἀντίθετα, θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ τὰ θεωρήσει κατ' ἀρχὴν ὡς εὐεργεσία γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα. Ἄλλὰ τὰ ἡθικὰ διλήμματα, ποὺ δημιουργοῦν, εἶναι σχεδὸν ἐφιαλτικά. «Ολοι πλέον κάνουν λόγο γι' αὐτά. Ἡ Γενετικὴ μηχανικὴ ὑπόσχεται θεραπείες ἀσθενειῶν, ἀλλὰ καὶ προοιωνίζεται τουλάχιστον τὴ δυνατότητα μετατροπῆς τοῦ

ἀνθρώπου σὲ πράγμα, τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος σὲ ὑλικὸ πρὸς χρῆσιν, ἀκόμα καὶ γιὰ ἐμπορικοὺς σκοπούς, τὴν ἀπώλεια τῆς μοναδικότητας τοῦ κάθε προσώπου μὲ τὴν παραγωγὴ ἀντιγράφων του κατὰ θούλησιν (ἄραγε ποίου τὴ θούληση;), τὴν ὑπαγόρευση (ἀπὸ ποιὸν ἄραγε καὶ γιὰ ποιοὺς σκοπούς;), τοῦ φύλου καὶ ἄλλων φυσικῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ ἀνθρωπίνου ἐμβρύου, καὶ ἄλλα παρόμοια, γιὰ τὰ ὅποια ἀκούγονται φωνὲς ἀνησυχίας στὶς μέρες μας ἀπὸ παντοῦ. Τίποτε ἵσως δὲν εἶναι τόσο σημαντικὸ καὶ κρίσιμο στὶς μέρες μας ὅσο ἡ θεωρητικὴ καὶ πρακτικὴ κατοχύρωση τῆς ἀξίας τοῦ προσώπου. Ἡ σύγχυση, ποὺ ἔχει ἐπικρατήσει, τῆς ἐννοίας τοῦ προσώπου μὲ ἐκείνην τοῦ ἀτόμου ἔχει ὀδηγήσει τὸν πολιτισμό μας στὸ νὰ θεωρεῖ ὡς ὑψιστὸ ἀγαθὸ τὴν ἀτομικὴ εὐτυχία καὶ νὰ θυσιάζει στὸ θωμό της τὸν ἀνθρωπὸ ὡς μοναδικὴ καὶ ἀνεπανάληπτη διντότητα μετατρέποντάς τον σὲ ὄργανο καὶ μέσο προαγωγῆς τῆς γνώσεως ἢ τῆς οἰκονομικῆς εὐημερίας. Ἀλλὰ τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο δὲν μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει μὲ καμία δικαιολογία μέσον πρὸς σκοπόν, ὃσον ἴερὸς καὶ ἀνεῖναι αὐτός, ἀφοῦ εἶναι τὸ ἴδιο ὁ ὑψιστος καὶ ἴερώτατος σκοπός, ἡ εἰκόνα καὶ ὅμοιωση τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ. Ὁλοι οἱ πνευματικοὶ θεσμοί, μεταξὺ τῶν ὅποιων ἔξεχουσα θέση ἔχουν ἢ Ἐκκλησία καὶ ἢ Ἀκαδημία, καλοῦνται σήμερα νὰ ὑπερασπιστοῦν μὲ κάθε μέσο στὴ διάθεσθή τους τὴν ἀπόλυτη ἱερότητα καὶ μοναδικότητα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, καὶ νὰ τὸ προστατεύσουν ἀπὸ τὴν ἐνσκήψασα ἐπιόρομὴ τῶν διαφόρων σκοπιμοτήτων, ποὺ μὲ τὸ δέλεαρ τῆς εὐημερίας καὶ τῆς προαγωγῆς τῆς γνώσεως τὸ ἀπειλεῖ μὲ ὑποτίμηση ἢ καὶ ἀφανισμό. Διαπρεπῇ μέλη τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν ἔχουν ἥδη ἀπὸ τοῦ θέματος αὐτοῦ καὶ ἀπὸ ἄλλους χώρους ἐκφράσει τὶς ἀπόψεις τους ὡς πρὸς τὰ θέματα αὐτά. Ἡ Ἀκαδημία ὅμως ὡς θεσμὸς θὰ μποροῦσε πολλὰ νὰ κάμει, εἴτε αὐτὸ τῆς ἥθελε ζητηθεῖ, ὅπως θὰ ἔπρεπε, εἴτε μὲ δική της πρωτοβουλία. Μεταξὺ αὐτῶν θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ ἀναφέρει:

α) Τὴν ἴδρυση εἰδικῆς ἔδρας Βιοηθικῆς (ἢ μὲ ἄλλην ὀνομασίαν), ἡ ὅποια θὰ καλύψει τὸν πολυσύνθετο χῶρο τῶν θεμάτων, ποὺ ἀποτονται τῶν ἐπιστημονικῶν, τεχνικῶν, φιλοσοφικοθεολογικῶν καὶ νομικῶν προβλημάτων, τὰ ὅποια δημιουργεῖ ἡ πρόσδοσ τῆς ἐπιστήμης σήμερα. Ἡ Βιοηθικὴ ἥταν ἀγνωστη στοὺς ἴδρυτας τῆς Ἀκαδημίας, διότι καὶ τὰ προβλήματα, ποὺ τὴν ἀπασχολοῦν, ἥταν τότε ἀνύπαρκτα. Σήμερα ὅμως ἡ ἔδρα αὐτὴ ἀναγνωρίζεται ταχύτατα ὡς ἀναγκαία στὰ Πανεπιστήμια τοῦ κόσμου. Δὲν εἶναι βεβαίως εὔκολο νὰ εὑρεθοῦν τὰ πρόσωπα ἐκεῖνα ποὺ θὰ καλύπτουν μὲ τὶς γνώσεις καὶ τὴν ἔρευνά τους ὅλες τὶς πτυχὲς τοῦ πολυσύνθετου αὐτοῦ ἀντικειμένου οὔτε εἶναι εὔκολο νὰ καταταγεῖ μιὰ τέτοια ἔδρα στὴν ὑπάρχουσα δομὴ τῶν Τάξεων τῆς Ἀκαδημίας. Ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ δύναται νὰ τὰ ἀντιμετωπίσει καὶ μελέτήσει ἡ Ὁλομέλεια τῆς Ἀκαδημίας, ἣν συμφωνήσει ὡς πρὸς τὴν ἀνάγκην ἴδρυσεως μᾶς τέτοιας ἔδρας.

β) Τὴν Ἱδρυση Γραφείου (ἢ καὶ Κέντρου) Βιοηθικῆς, τὸ ὅποιο θὰ ἐπιλαμβάνεται τῆς μελέτης τῶν ἐκάστοτε ἀνακυπτόντων ζητημάτων Βιοηθικῆς, τὰ ὅποια

ἀπασχολοῦν τὴν διεθνῆ κοινὴν γνώμην, καὶ περὶ τῶν ὅποιων θὰ εἰσηγεῖται, ἐὰν χρειασθεῖ, τὴ λήψη ἀποφάσεων ἀπὸ τὴν Ὀλομέλεια τῆς Ἀκαδημίας.

γ) Τὴ συμμετοχὴ τῆς Ἀκαδημίας δὶ’ ἐκπροσώπου τῆς στὰ ἐπίσημα ὄργανα ὄργανισμῶν Δημοσίου Δικαίου, τὰ ὅποια ἀσχολοῦνται μὲ ζητήματα Βιοηθικῆς. Ἡδη μὲ τὸ Νόμο 2667/1998 ἡ Πολιτεία ἰδρυσε «Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς», ἡ ὅποια ὑπάγεται στὸν Πρωθυπουργὸν καὶ ἔχει ὡς ἀποστολὴ «τὴ διαρκῆ παρακολούθηση τῶν θεμάτων ποὺ σχετίζονται μὲ τὶς ἐφαρμογὲς τῶν βιολογικῶν ἐπιστημῶν καὶ τὴ διερεύνηση τῶν ἥθων, κοινωνικῶν καὶ νομικῶν διαστάσεων καὶ ἐπιπτώσεών τους». Ἐπίσης, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἔχει συστήσει Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς, ἡ ὅποια ἀναπτύσσει ἀξιόλογη δράση. Ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν θὰ ἥταν δυνατὸν διὰ τοῦ εἰδικοῦ Γραφείου τῆς νὰ συνεργάζεται μὲ τὰ ὄργανα αὐτά, καὶ νὰ ἀξιώσει νὰ ἀκούγεται ἡ φωνή τῆς καὶ νὰ γνωμοδοτεῖ, σύμφωνα μὲ τὶς διατάξεις τοῦ ἰδρυτικοῦ νόμου της, πρὸς τὴν Κυβέρνηση καὶ περὶ θεμάτων αὐτῆς τῆς φύσεως.

Ἄσ τημειωθεῖ, ὅτι ἥδη ἀπὸ τὸ 1997 ὑφίσταται ἡ Σύμβαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης γιὰ τὰ «Ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ τὴ Βιοηθική», ἐπικυρωμένη ἀπὸ τὴν Ἐλληνικὴ Πολιτεία μὲ τὸ Νόμο 2619/1998, διάσημες δὲ Ἀκαδημίες, ὅπως ἔκεινη τοῦ Βατικανοῦ, ἔχουν θέσει σὲ λειτουργία ὅχι ἀπλῶς ἔδρες, ἀλλὰ αὐτοτελῆ ὄργανα ὅπως ἡ «Ἀκαδημία γιὰ τὴ Ζωή».

2. Τὸ δεύτερο σοβαρὸ θέμα, ποὺ ἀπασχολεῖ σήμερα ἐντονότατα τὶς ἀνθρώπινες κοινωνίες, εἶναι ἐκεῖνο τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Κανένα ἵσως ἄλλο πρόβλημα δὲν εἶναι τόσο ἐφιαλτικὸ – γιὰ ὅσους δέσμαια ἐνδιαφέρονται νὰ δοῦν λίγο πιὸ πέρα ἀπὸ τὸν κοντόφθαλμο εὑδαιμονισμὸ τῶν συγχρόνων κοινωνιῶν μαξ – ὅσο ἡ καταστροφὴ τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, ἡ ὅποια συντελεῖται ταχύτατα στὶς μέρες μας. Ο ἄκρατος καταναλωτισμός, ὁ ὅποιος ἐνθαρρύνεται ἀπὸ τὴν ἀνάδειξη τῆς οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως σὲ ὑψηστο ἴδαινο καὶ στόχῳ τῶν δυτικῶν κυρίων, ἀν καὶ ὅχι μόνον, κοινωνιῶν τῆς ἐποχῆς μας, ὅδηγει στὴ ραγδαία καταστροφὴ τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, τὸ δόποιο πιέζεται νὰ προσφέρει στὴν ἀδηφάγο καταναλωτικὴ μανία μας περισσοτέρους πόρους, ἀπὸ ὅσους φυσικῶς διαθέτει, διαζόμενο μάλιστα κατὰ τρόπο δάναυσο μὲ τεχνικὲς καὶ χημικὲς ἐπεμβάσεις μέχρι σημείου διαταραχῆς τῶν κλιματολογικῶν ισορροπιῶν τοῦ πλανήτη μας, φονικῆς σχεδὸν μολύνσεως τῆς ἀτμοσφαίρας, ἔξαφανίσεως ζωικῶν εἰδῶν καὶ οἰκοσυστημάτων, καταργήσεως κάθε αἰσθητικῆς ἀξίας στὴ χρησιμοποίηση τοῦ φυσικοῦ χώρου, καὶ πολλῶν ἄλλων αὐτόχρημα καταστροφικῶν συνεπειῶν, ὅχι μόνο γιὰ τὸν σύγχρονο ἀνθρωπο. ἀλλά, ἀλλοίμονο – καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ τραγικὸ – γιὰ τὶς μελλοντικὲς γενεές, οἱ ὅποιες σὲ τίποτε δὲν εὑθύνονται γιὰ τὸν κόσμο ποὺ τοὺς κληροδοτοῦμε.

Ἄσυγχως, τὸ πρόβλημα αὐτὸ ἔχει ἀφεθεῖ σχεδὸν ἀποκλειστικὰ στοὺς πολιτικοὺς καὶ τοὺς τεχνοκράτες, καὶ λησμονεῖται ὅτι πρόκειται γιὰ πρόβλημα κατ’ ἔξοχὴν πνευματικὸ καὶ ἥθικό. Τὸ οἰκολογικὸ πρόβλημα, ὅπως ἀπέδειξαν μελέτες εἰδικῶν

ιστορικῶν, ἔχει τὶς ρίζες του σὲ μιὰ συγκεκριμένη ἀντίληψη τοῦ Δυτικοῦ Χριστιανισμοῦ γιὰ τὸν ἄνθρωπο ὡς ἔξουσιαστὴ τῆς φύσεως, δὲν μπορεῖ δὲ ποτὲ νὰ ἐπιλυθεῖ χωρὶς νὰ μεταβληθεῖ ἡ πνευματικὴ στάση καὶ νοοτροπία τοῦ ἀνθρώπου. Ἰδιαιτέρως στὶς δημοκρατικὲς κοινωνίες, ὅπου ἡ κοινὴ γνώμη διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλον, καμμιὰ πολιτικὴ δύναμη δὲν μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπίσει αὐτὸ τὸ πρόβλημα χωρὶς τὴ συναίνεση τῶν πολιτῶν, τῶν ὅποιων ὅμως τὸ φρόνημα καὶ ἡ συνειδήση διαμορφώνονται ἀπὸ πνευματικὲς δυνάμεις καὶ παράγοντες, ποὺ ἔχουν σχέση ἀμεση μὲ τὴν παιδεία, τὴ Θρησκεία καὶ εὑρύτερα τὸν πολιτισμό. Οἱ πρωτόβουλίες, ποὺ ἀνέπτυξε τὰ τελευταῖα χρόνια τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο γιὰ τὸ οἰκολογικὸ πρόβλημα μὲ τὰ διάσημα πλέον διεθνῆ συμπόσιά του γιὰ τὸ περιβάλλον καὶ ἄλλες συναφεῖς ἐνέργειές του, κατέδειξαν πόσο ἀναγκαία, ἀλλὰ καὶ ἐπωφελής, εἶναι ἡ συνεργασία θεολογίας καὶ ἐπιστήμης γιὰ τὴ διαμόρφωση σωστῆς οἰκολογικῆς συνειδήσεως στὶς σύγχρονες κοινωνίες, πέρα τῶν ποικίλων πρακτικῶν ὡφελημάτων ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὴ συνεργασία ἐπιστημόνων καὶ Θρησκευτικῶν ἢ ἐκκλησιαστικῶν λειτουργῶν στὴν ἀντιμετώπιση καὶ ἐπίλυση συγκεκριμένων οἰκολογικῶν προβλημάτων. Ἡ προστασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, ὡς πρόβλημα πνευματικὸ καὶ ὅχι ἀπλῶς τεχνικὸ καὶ πρακτικὸ δὲν μπορεῖ νὰ ἀφήσει ἀδιάφορο κανένα πνευματικὸ ἴδρυμα τῆς χώρας. Εἶναι ἀπόλυτος ἀνάγκη νὰ μελετηθοῦν σὲ βάθος ὅλες οἱ πτυχὲς τοῦ προβλήματος καὶ νὰ συνεργασθοῦν στενά ἐπιστήμη, Ἐκκλησία καὶ Τεχνική, ὡστε νὰ ἐπανακτηθεῖ ἡ ισοροπία μεταξὺ ἀνθρώπου καὶ φύσεως, ἡ ὅποια διαταράχτηκε ἐξ αἰτίας τῆς πλεονεξίας καὶ τῆς ὑπεροψίας τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν διαθέτει ἥδη εἰδικὴ Ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντος, ἔχει θέσει δὲ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς καὶ τὴν Ἐπιτροπὴ Μελέτης τῆς Παγκόσμιας Μεταβολῆς (IGBP-GLOBAL CHANGE). Οἱ ἐπιτροπές αὐτές, δραστηριοποιούμενες ἀκόμη περισσότερο, θὰ μποροῦσαν νὰ καταστήσουν τὴ φωνὴ τῆς Ἀκαδημίας εὑρύτερα ἀκουστὴ σὲ θέματα προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, τόσο γενικότερα ὅσο καὶ σὲ σχέση μὲ εἰδικὰ περιβαλλοντικὰ ζητήματα, ποὺ κατὰ καιρούς ἀναφύονται παγκοσμίως, ἀλλὰ καὶ κυρίως στὴ χώρα μας, λόγω συγκεκριμένων ἴδιωτικῶν ἢ καὶ κυβερνητικῶν ἐνέργειῶν.

3. Ὑπάρχει, τέλος, μιὰ σειρὰ προβλημάτων, τὰ ὅποια ἀφοροῦν εἰδικὰ στὸν ἑλληνικὸ πολιτισμὸ καὶ, θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ κανείς, στὴν ἴδια τὴν ἴδιοπροσωπία καὶ ταυτότητα τῶν Ἐλλήνων, καὶ ἐνώπιον τῶν ὅποιων ἡ Ἀκαδημία, ὡς ἐκ τῆς φύσεως καὶ τῆς ἀποστολῆς της, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ μείνει ἀδιάφορη. Τὰ προβλήματα αὐτὰ συνδέονται κυρίως μὲ τὴν πλήρη πλέον ἐνσωμάτωση τῆς Ἐλλάδος στὴν ἐνωμένη Εὐρώπη καὶ κατ' ἐπέκταση στὸν πολιτισμικὸ χῶρο τοῦ λεγομένου δυτικοῦ κόσμου, περιλαμβάνοντας δὲ ζητήματα ἀναφερόμενα στὴ Θρησκευτικὴ Ζωή, τὸν πολιτισμὸ γενικά, καὶ τὴ γλώσσα εἰδικότερα.

‘Ως πρὸς τὴ Θρησκευτικὴ Ζωή, δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι τὸ κυρίαρχο στοιχεῖο

τοῦ ἐλληνισμοῦ ἀποτελεῖ ἡ Ὀρθοδοξία, ἡ παράδοση δηλαδὴ τοῦ Χριστιανισμοῦ, που ἀνάγεται στὴ μακραίωνη κατανόηση καὶ βίωση τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ ὑπὸ τὴν ἐπίδραση κυρίων τῶν Ἑλλήνων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ ἥθους, τῆς λατρείας καὶ τοῦ Μοναχισμοῦ, ὅπως αὐτὰ διαμορφώθηκαν στὸ Βυζάντιο, καὶ ὅπως ἔφθασαν μέχρι τὸν σημερινὸν Ἑλληνα διὰ μέσου τῶν ἀγώνων ἐπιβιώσεως τοῦ Γένους κατὰ τὴν μακρὰ περίοδο τῆς δουλείας του στὸν ὁδωμανικὸ ζυγὸ ὑπὸ τὴν πνευματικὴν ἡγεσία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ εἰδικότερα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ἡ παράδοση αὐτὴ διακρίθηκε μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου, ἐνίστε μέχρις ἀντιθέσεως ἡ καὶ πολεμικῆς, ἀπὸ ἐκείνην ποὺ ἀναπτύχθηκε ὑπὸ τὴν ἐπίδραση τῶν Λατίνων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ἀρχικῶς κυρίως τοῦ ἱεροῦ Αὐγούστινου καὶ ἀργότερα τοῦ Σχολαστικισμοῦ κατὰ τὸν Μεσαίωνα, γιὰ νὰ φθάσει, ἐπικουρούμενη ἀπὸ ἀτυχῆ καὶ ἀπαράδεκτα ἴστορικὰ γεγονότα, ὅπως οἱ Σταυροφορίες καὶ διάφορες μορφὲς καὶ μέθοδοι προστηλυτισμοῦ, στὴ δημιουργίᾳ ἀντιδυτικῆς νοοτροπίας μεταξὺ τῶν Ὀρθοδόξων. Ἡ νοοτροπία αὐτὴ ὁδήγησε στὴν ἀντίληψη ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία ἀποτελεῖ τὴν «καθ' ἡμᾶς Ἀνατολή», καὶ κατὰ συνέπειαν ξένο σῶμα στὸ χῶρο τῆς Δύσεως, καθιστώντας ἔτσι τὴν Ὀρθοδόξη Ἐκκλησία οἷονεὶ τροχοπέδη στὴν πολιτισμικὴ ἐνσωμάτωση τῆς Ἑλλάδος στὸν Εὐρωπαϊκὸ χῶρο.

Πράγματι, ἀκούγεται σήμερα ἀπὸ πολλούς, ἡ γνώμη ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν ἀντιλαμβάνεται τὶς ἀπαιτήσεις τῆς ἴστορίας καὶ ἐπιμένει νὰ μᾶς καθηλώνει στὸ παρελθόν. Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ κινήματος τῶν Σλαβοφίλων στὴ Ρωσία περὶ τὰ μέσα τοῦ 18ου αἰώνα, καὶ τὴν ἐμφάνιση καὶ διάδοση τῶν ἀπόψεων τοῦ ἀειμνήστου Φώτη Κόντογλου στὴ χώρα μας, Ὀρθοδοξία καὶ Δύση ἔχουν καταστεῖ περίπου ἀλληλοαποκλείμενες ἔννοιες. Εἶναι, συνεπῶς, δέξύτατο καὶ κατεπεῖγον τὸ πρόβλημα τῆς σχέσεως Ὀρθοδοξίας τόσο μὲ τὴν ἐλληνικὴ ἰδιοπροσωπία ὅσο καὶ μὲ τὴ λεγομένη Δύση. Εἶναι, πράγματι, ἡ Ὀρθοδοξία «ἡ καθ' ἡμᾶς Ἀνατολή» ἡ εἶναι τόσο οἰκουμενικὴ στὴ φύση της ὥστε νὰ μὴ μπορεῖ νὰ νοηθεῖ χωρὶς τὴ Δύση; Εἶναι ἡ Δύση ὁ ἀντίπαλος τῆς Ὀρθοδοξίας ἡ εἶναι ὁ φυσικός της χῶρος, τὸν ὅποιον οἱ Βυζαντινοὶ αὐτοκράτορες φρουροῦσαν ἐπὶ αἰῶνες μὲ θυσίες μέχρις αἴματος ἀπὸ τὶς ἐπιθουλὲς τῆς Ἀνατολῆς; Εἶναι ἡ Παλαιὰ Ρώμη νοητὴ χωρὶς τὴ Νέα Ρώμη στὴν πολιτισμικὴ ἐνότητα ποὺ λέγεται Εὐρώπη;

Ἐρωτήματα ὅπως αὐτὰ δὲν εἶναι ρητορικά, ἀλλὰ ἔχουν ɓαθύτατο ὑπαρξιακὸ ἀντίκρυσμα, ἰδιαίτερα στὶς μέρες μας μὲ τὴν ἐνσωμάτωση τῆς χώρας μας στὴν Εὐρώπη, ἀφοῦ κάθε διγοτόμηση μεταξὺ θρησκευτικοῦ θιώματος καὶ πολιτισμοῦ ἡ ἀκόμη καὶ πολιτικῆς πρακτικῆς, θὰ ἔχει ὄλεθριες συνέπειες γιὰ τὸν Ἑλληνα πολίτη τῆς Εὐρώπης. Ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ ἐντάξει στὰ ἐρευνητικὰ προγράμματά της τὴν ἔρευνα τῆς σχέσεως ἐλληνισμοῦ-Ὀρθοδοξίας-Δύσης, θὰ παρακολουθεῖ δὲ ἐκ τοῦ πλησίον, θὰ ἐνθαρρύνει καὶ θὰ ἐπιβραβεύει κάθε σημαντικὴ ἐρευνητικὴ καὶ συγγραφικὴ προσπάθεια πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτῆς.

Ως πρὸς τὴν γλώσσα καὶ τὴν θέση τῆς μέσα σὲ μὰ ραγδαίᾳ ἐνοποιούμενη Εὐρώπη ἡ καὶ παγκόσμια κοινωνία, ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν εἶναι ἀπὸ τὴν ἵδια τὴν ἰδρυτική της πράξη ὑποχρεωμένη νὰ μεριμνᾶ καὶ νὰ ἔχει λόγο. Τὸ σύγχρονο μεγάλο πρόβλημα τῆς Εὐρώπης εἶναι ὅτι ἡ ἐποχὴ καὶ κοινωνία τῆς πληροφορικῆς, ποὺ ἀναπτύσσεται, μπορεῖ νὰ διδηγήσει στὴν ἔξαφάνιση τῶν ἔθνικῶν ἴδιαιτεροτήτων καὶ τὸν θρίαμβο τῆς μιᾶς γλώσσας ἀπλουστευμένης ὥστε νὰ ὑπηρετεῖ πρακτικοὺς σκοπούς, ποὺ ἀναπόφευκτα καταλήγει στὸν ἔνα τρόπο σκέψεως, ἐστερημένον ἀπὸ τὸν πνευματικὸ πλοῦτο τῶν λαῶν. Υπάρχει δρατὸς δικίνδυνος νὰ διδηγηθοῦμε σὲ μὰ μονογλωσσικὴ ἐρημιά, καὶ αὐτὸ θὰ εἶναι καταστροφικὸ γιὰ τὴν ἵδια τὴν Εὐρώπη καὶ τὸν πλοῦτο τῆς πολύμορφης πολιτισμικῆς κληρονομιᾶς της. Θὰ πρέπει νὰ διακηρυχθεῖ μὲ κάθε τρόπο ὅτι δόσο καὶ ἀν πρακτικοὶ λόγοι ἐπιβάλλουν τὸν περιορισμὸ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν χρησιμοποιουμένων στὴν ἐνωμένη Εὐρώπη γλωσσῶν, ἡ ἴστιμη μεταχείριση καὶ καλλιέργεια τῶν ἐπὶ μέρους ἔθνικῶν γλωσσῶν εἶναι ὑψίστη ἀνάγκη γιὰ τὴν ἵδια τὴν Εὐρώπη.

Ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν ἀπέσπασε κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος ἐνθουσιώδη τὴν ἐπικρότηση τῆς κοινῆς γνώμης στὴν διακήρυξη τῶν μελῶν της γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ γλώσσα. Θὰ ἔξακολουθήσει νὰ παρακολουθεῖ καὶ νὰ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸ θέμα αὐτό. Ἡ Ἑλληνικὴ γλώσσα εἶναι δικίνδυνη φορέας τοῦ πολιτισμοῦ μας, διόποιος στὴν περίπτωση αὐτὴ συμβαίνει νὰ εἶναι καὶ γεννήτωρ τῆς Εὐρώπης. Καὶ κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο θὰ συνεχισθεῖ ἀμείωτη ἡ ἐργάδης προσπάθεια τῆς ὀλοκληρώσεως τοῦ Ἰστορικοῦ Λεξικοῦ τῆς Νέας Ἑλληνικῆς Γλώσσης, ἵσως δὲ νὰ ἦταν εὔστοχη καὶ μία προσπάθεια, ἀνάλογη μὲ αὐτὴ ἔνων ἔθνικῶν Ἀκαδημιῶν, νὰ ἐκδοθεῖ καὶ ἐπίτομο Λεξικὸ τῆς ὄμιλουμένης σήμερα Ἑλληνικῆς γλώσσας, ποὺ νὰ φέρει τὴν σφραγίδα καὶ τὸ κῦρος τῆς Ἀκαδημίας.

Ἐξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε τῆς Δημοκρατίας,
Κυρίες καὶ Κύριοι,

Αὐτὲς τὶς σκέψεις ἔκρινα καλὸ νὰ συμμερισθῶ μαζί σας κατὰ τὴν ἐπίσημη ἐγκατάστασή μου στὴν προεδρία τοῦ ἀνωτάτου πνευματικοῦ Ἰδρύματος τῆς χώρας μας, κατὰ τὴν ὅποια, σύμφωνα μὲ παλαιὸ ἔθιος, ὁ νέος Πρόεδρος ἀναφέρεται σὲ θέματα ποὺ ἀφοροῦν στὸ ἔργο τῆς Ἀκαδημίας.

“Οσα εἴχατε τὴν εὐγένεια καὶ ὑπομονὴ νὰ ἀκούσετε δὲν ἔχουν τὸν χαρακτήρα προγραμματικῶν δηλώσεων. Πρόκειται μᾶλλον γιὰ τὴν ἔκφραση τοῦ τρόπου, μὲ τὸν ὅποιον ἀντίλαμβάνεται ὁ νέος Πρόεδρος τοῦ πνευματικοῦ αὐτοῦ Ἰδρύματος τὴν σύγχρονη πραγματικότητα, μέσα στὴν ὅποια ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν καλεῖται νὰ ἐκπληρώσει τὸ πνευματικό της χρέος καὶ νὰ δικαιώσει, ὅσο εἶναι δυνατόν, τὶς προσδοκίες ὅσων ἐπιζητοῦν τὴν ζωντανὴ ἡγετικὴ παρουσία της στὸ σύγχρονο κόσμο. Ὁ κόσμος ἀναμένει πολλὰ ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία καὶ εἶναι ἔτοιμος, ὅπως ἀπέδειξεν ἡ ἀπονομὴ τῶν

ἥρασείων κατὰ τὸ τέλος τοῦ προηγουμένου ἔτους, νὰ ἐπικροτήσει κάθε ἐνέργειά της. ἢ ὅποια τὴν καθιστᾶ παροῦσα ἐνεργῶς στὶς πνευματικὲς ἀναζητήσεις τῆς ἐποχῆς μας. Αὐτὴ τὴν παρουσία στὶς σύγχρονες πνευματικὲς ἀνάγκες καὶ προκλήσεις θὰ ἐπιδιώξει ἡ Ἀκαδημία καὶ κατά τὸ νέον ἔτος. Ὁ Θεὸς ἂς εἶναι θοηθὸς στὸ ἔργο της.

Σᾶς εὐχαριστῶ.