

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 15^{ΗΣ} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ ΚΑΙ Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ*

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΤΕΜΙΑΔΗ

Μερικοί μεγάλοι στοχαστές του 20ου αι. άπέδειξαν ότι άκομα και στὸν τόσο αύστηρὸ κόσμο τῶν Μαθηματικῶν ἐνδημοῦν οἱ ἔννοιες τῆς «μὴ πληρότητας» καὶ τοῦ «τυχαίου». Τὴν σημασία τῶν ἔννοιῶν αὐτῶν θὰ διασαφηνίσουμε ἀργότερα.

“Ολοι γνωρίζουμε ότι ο Υπολογιστής είναι κάτι τὸ πολὺ πρακτικό, κάτι ποὺ είναι πιὰ ἀπαραίτητο γιὰ τὴν ὁμαλὴ λειτουργία τῆς σύγγρονης κοινωνίας. Ομως ὑπερβάλλοντας κάπως τὰ πράγματα, ἐπιτρέψτε μου νὰ πω, ότι αὐτὸ ποὺ καὶ οἱ ἴδιοι οἱ εἰδικοί, περὶ τὴν ἐπιστήμη τῶν ὑπολογιστῶν, δὲν θυμοῦνται είναι ότι: Ό Υπολογιστής ἐφευρέθηκε γιὰ νὰ δοηθήσει νὰ ἀπαντηθῇ ἐνα φιλοσοφικὸ ἐρώτημα, τὸ ὅποιο ἀφοροῦσε τὴν θεμελίωση τῆς μαθηματικῆς ἐπιστήμης.

Πρόκειται γιὰ μιὰ συναρπαστικὴ ιστορία, ἡ ὅποια ξεκινάει ἀπὸ τὸν David Hilbert, ἔνα διάσημο Γερμανὸ μαθηματικό, ὁ ὅποιος κατὰ τὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αιώνα εἶχε προτείνει τὴν ἐξεύρεση ἐνὸς τρόπου γιὰ τὴν πλήρη «τυποποίηση» τοῦ «μαθηματικῶς συλλογιζεσθαι». Γιὰ νὰ γίνουμε σαφέστεροι, ὁ Hilbert πρότεινε τὴν εύρεση ἐνὸς μηχανισμοῦ σκέψης, ὁ ὅποιος ἐφαρμοζόμενος ἐκάστοτε σὲ κάθε μαθηματικὴ πρόταση, σὲ κάθε πρόβλημα, νὰ μᾶς πληροφορεῖ, ἂν ἡ πρόταση αὐτὴ είναι ἀληθής ή ψευδής. Π.χ. στὸ ἐρώτημα ἂν σὲ κάθε ὀρθογώνιο τρίγωνο,

*Η ὅμιλια περιλαμβάνεται στὴν: <http://www.nartemiadis.gr>. (Όπως καὶ η ὅμιλια «Η θεωρία τῶν Υπερχορδῶν» περιλαμβάνεται καὶ αὐτὴ στὴν ἴδια ιστοσελίδα).

τὸ τετράγωνο τῆς ὑποτείνουσας εἶναι πάντα ἵστο πρὸς τὸ ἄδροισμα τῶν τετραγώνων τῶν δύο ἀλλων πλευρῶν, νὰ ἀπαντᾶ NAI ἢ OXI. Στὴν περίπτωση αὐτὴ δέδαια θὰ ἀπαντοῦσε NAI, διότι πρόκειται περὶ τοῦ περίφημου πυθαγορείου θεωρήματος.

Όπως θὰ δοῦμε, ἡ ιδέα αὐτὴ τοῦ Hilbert, ἡ ὁποία συγκίνησε πολλοὺς καὶ συγκέντρωσε πολλὲς προσπάθειες ὑπὲρ τῆς πραγματοποίησής της, ἀποδείχθηκε ὅτι ἡταν ἀνέφικτη, ὅτι δηλ. ἡ τυποποίηση τῆς μαθηματικῆς σκέψης δὲν εἶναι δυνατή. Ἀν καὶ ἡ ιδέα αὐτὴ κατὰ μία ἔννοια ἀπέτυχε, κατὰ κάποια ἀλληλή ἔννοια μπορεῖ αὐτὴ νὰ θεωρηθεῖ ὡς μία τεράστια ἐπιτυχία, διότι ἡ προσπάθεια γιὰ τὴν «τυποποίηση» ἀπετέλεσε ἔνα ἀπὸ τὰ πλέον συναρπαστικὰ γεγονότα τοῦ 20οῦ αἰ., ὅχι ὅμως γιὰ τὰ Μαθηματικά, ἀλλὰ γιὰ τὸν προγραμματισμὸς καὶ τὴν τέχνη τοῦ «ύπολογιζειν». Τὸ γεγονός αὐτὸ ἀποτελεῖ ἔνα μικρὸ ἔχασμα μεταξύ τῆς πνευματικῆς ιστορίας τοῦ ἀνθρώπου.

Θὰ προσπαθήσω νὰ συνδέσω τὴν μικρὴ αὐτὴ ἔχασμα μεταξύ τῆς ιστορίας, ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ ἀπλά, μὲ τὸ θέμα μας παρακάμπτοντας ἔνα πολύπλοκο μαθηματικὸ ὑλικό, μὲ τὸ ὅποιο φυσικὰ δὲν εἶναι ἔξοικειωμένο τὸ εὔρὺ κοινό. Ἡ προσπάθειά μου αὐτὴ θὰ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νὰ μὲ ἐμποδίσει νὰ ἀναπτύξω σὲ πλῆρες βάθος τὸ ἔργο τῶν κυριοτέρων συντελεστῶν, οἱ ὅποιοι συνέβαλαν στὴν ὡς ἄνω ἐπιτυχίᾳ, καὶ οἱ ὅποιοι εἶναι οἱ Bertrand Russel, Kurt Gödel καὶ Alan Turing. Ὅμως παρὰ ταῦτα νομίζω ὅτι ἔνας ὑπομονετικὸς ἀκροατὴς (συμβουλευόμενος καὶ τὸ κείμενο τῆς παρούσας ὁμιλίας, ποὺ θὰ περιληφθεῖ στὰ Πρακτικὰ τῆς Ακαδημίας Αθηνῶν), θὰ μπορέσει νὰ ἀντιληφθεῖ τὴν οὐσία τῶν πραγμάτων.

Αναφερόμενος στὴν σωστὴ ἐκλαϊκευση θεμάτων, ποὺ ἐμπίπτουν στὴν ἐν γένει περιοχὴ τῆς ἐπιστήμης τῶν μαθηματικῶν, ὁμολογῶ ὅτι συχνὰ ἔχω τὴν αἰσθηση ὅτι ἔνα βαθὺ πολιτισμικὸ χάσμα διαχωρίζει ἔνα μαθηματικὸ ἀπὸ ἄτομα ποὺ ἀνήκουν στὸ εὐρύτερο κοινὸ καὶ τὰ ὅποια (ἄτομα) εἶναι πολὺ καλλιεργημένα ἀπὸ κάθε ἀλληλή ἀποψη. Ἡ διαφορὰ αὐτὴ δὲν ἔγκειται στὴν ὑπαρξη περιστοτέρων ἢ διλιγοτέρων γνώσεων ἢ στὴν ὑπαρξη διαφορετικῆς τεχνικῆς ὑποδομῆς, ὅσο στὴν ὑπαρξη διαφορετικῶν προτύπων (patterns) σκέψης καὶ ἀνάλυσης.

Τὰ τελευταῖα 200 γρόνια πολλοὶ συγγραφεῖς μαθηματικῶν κειμένων προσπάθησαν νὰ πληρώσουν τὸ χάσμα αὐτό.

Τὰ Λογικὰ Παράδοξα τοῦ Russel

Ἄρχιζω ἀπὸ τὸν Bertrand Russel, ἔναν μαθηματικό, ὁ ὅποιος ἀργότερα

έστραφη πρὸς τὴν φιλοσοφία καὶ τελικὰ κατέληξε ἔνας «ἀνθρωπιστής». Ο Russel εἶναι τὸ πρόσωπο κλειδὶ στὴν ὑπόθεση αὐτή, διότι ἀνακάλυψε μερικὰ «ἔνοχλητικὰ» παράδοξα στὸν ἴδιο τὸν κλάδο τῆς «Λογικῆς». Μὲ ἄλλα λόγια ἀνακάλυψε περιπτώσεις, ὅπου οἱ γενόμενοι συλλογισμοί, ἂν καὶ φαίνονταν νὰ εἰναι ἀσφαλεῖς καὶ σωστοί, παρὰ ταῦτα, ὀδηγοῦσαν σὲ ἀντιφάσεις. Οἱ ἀπόψεις τοῦ Russel εἶχαν μεγάλη ἐπιδραση στὸ νὰ δημιουργηθεῖ σὲ πολλοὺς ἡ πεποίθηση ὅτι οἱ ἀντιφάσεις αὐτὲς ἀποτελοῦν σοβαρὴ κρίση στὸν κλάδο τῆς Λογικῆς καὶ ὅτι ἔπρεπε μὲ κάποιο τρόπο νὰ ἀντιμετωπισθοῦν ἀποτελεσματικά.

Ἄν καὶ τὰ παράδοξα ποὺ ἀνακάλυψε ὁ Russel προσελκύσανε σὲ μεγάλο ἥιδρο τὴν προσοχὴ τῆς μαθηματικῆς κοινότητας, ὅμως, ὅλως περιέργως, σὲ ἔνα μόνο ἀπὸ τὰ παράδοξα αὐτὰ δόθηκε τὸ ὄνομα τοῦ Russel. Γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε αὐτὸ ποὺ ὀνομάζομε «τὸ παράδοξο τοῦ Russel», θὰ θεωρήσουμε τὸ σύνολο ὅλων ἐκείνων τῶν συνόλων, κάθε ἔνα ἀπὸ τὰ ὅποια δὲν εἶναι στοιχεῖο τοῦ ἔαυτοῦ του καὶ στὴ συνέχεια θὰ θέσουμε τὸ ἐρώτημα, ἢν τὸ σύνολο αὐτό, εἶναι ἔνα στοιχεῖο τοῦ ἔαυτοῦ του. Ἄν εἶναι στοιχεῖο τοῦ ἔαυτοῦ του, τότε δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι στοιχεῖο τοῦ ἔαυτοῦ του, καὶ ἀντιστρόφως! Ὅπως διατυπώθηκε τὸ ὡς ἄνω παράδοξο, στὴ γλώσσα τῆς θεωρίας τῶν συνόλων, εἶναι μᾶλλον δυσνόγητο γιὰ τὸν ἀκροατὴ ποὺ δὲν εἶναι ἔξοικειωμένος μὲ τὰ θέματα αὐτά. Ὁμως, τὸ ἴδιο παράδοξο διατυπωμένο ὑπὸ ἄλλη μορφὴ εἶναι ίσοδύναμο μὲ τὸ παράδοξο τοῦ Russel καὶ ἀσφαλῶς πολὺ πιὸ κατανοητὸ ἀπὸ τὸ εὑρὺ κοινό. Πράγματι, ἡ φράση «τὸ σύνολο ὅλων τῶν συνόλων», ποὺ ἀναφέρθηκε στὸ παράδοξο τοῦ Russel μπορεῖ νὰ παρομοιασθεῖ (ἀς μὴν ἔξετάσομε πῶς) μὲ τὸν κουρέα ἐνὸς μικροῦ ἀπομακρυσμένου χωριοῦ ὃ ὅποιος ὄριζεται ὡς ἔξης: Ο κουρέας ἔκριζει ὅλους τοὺς ἄνδρες τοῦ χωριοῦ, οἱ ὅποιοι δὲν ἔκριζονται μόνοι τους καὶ μόνο αὐτούς. Ο ὄρισμὸς αὐτὸς τοῦ κουρέα τοῦ χωριοῦ φαίνεται ἐκ πρώτης ὅψεως φυσιολογικός, ὅτι δὲν ἔχει τίποτε τὸ παράλογο. Ἄν ὅμως θέσουμε τὸ ἐρώτημα: «Ο κουρέας αὐτὸς ἔκριζεται μόνος του;» καταλήγομε εύκολα στὸ συμπέρασμα ὅτι «ὁ κουρέας ἔκριζεται μόνος του τότε καὶ μόνο τότε ὅταν δὲν ἔκριζεται μόνος του». Βέβαια μπορεῖ κάποιος νὰ παρατηρήσει: «Τί μᾶς ἐνδιαφέρει αὐτὸ ποὺ συμβαίνει στὸν ἐν λόγῳ κουρέα; Τὸ ὅλο θέμα φαίνεται νὰ εἶναι ἔνα λογοπαίγνιο.» Οταν ὅμως ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ τὴν μαθηματικὴ ἔννοια τοῦ συνόλου, τότε δὲν μποροῦμε νὰ ἀντιπαρέλθομε τὸ προκύπτον «λογικὸ» πρόβλημα. Τὸ παράδοξο τοῦ Russel εἶναι ἡ ἡγώ, ποὺ φτάνει στὴν περιοχὴ τῆς Θεωρίας τῶν Συνόλων, ἐνὸς πολὺ παλαιότερου παράδοξου γνωστοῦ στοὺς Ἀρχαίους Ἑλληνες μὲ τὴν ὄνομασία τὸ «παράδοξο τοῦ Ἐπιμενίδη». Τὸ παράδοξο αὐτὸ ἔχει ὡς ἔξης: Ο Ἐπιμενίδης συνήθιζε νὰ λέγει: «Ἡ παροῦσα

πρόταση είναι ψευδής» και ἔθετε τὸ ἐρώτημα «εἶναι ἡ πρόταση τοῦ Ἐπιμενίδη ψευδής; Ἄν ἡ πρόταση τοῦ Ἐπιμενίδη εἶναι ψευδής, αὐτὸ σημαίνει ὅτι εἶναι ἀληθής. Ὁμως ἂν εἶναι ἀληθής, τότε πρέπει νὰ εἶναι ψευδής. Μὲ ἄλλα λόγια, ὅτι καὶ ἂν ποῦμε ὡς πρὸς τὴν ἀλήθεια τῆς πρότασης τοῦ Ἐπιμενίδη, ὁδηγούμαστε σὲ ἀδιέξodo.

Μία ἄλλη διατύπωση τοῦ παράδοξου τοῦ Ἐπιμενίδη, ἀποτελούμενη ἀπὸ δύο προτάσεις είναι ἡ ἔξῆς:

«Ἡ πρόταση ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι ἀληθής. Ἡ προηγουμένη πρόταση εἶναι ψευδής».

Παρατηροῦμε ὅτι κάθε μία ἀπὸ τὶς δύο αὐτὲς προτάσεις ἔχει ἔννοια, συνδυαζόμενες ὅμως αὐτές καὶ λαμβανόμενες μαζὶ μᾶς δίδουν μία πρόταση ἡ ὅποια δὲν ἔχει ἔννοια. Μποροῦμε βέβαια, ὅπως εἴπα προηγουμένως, νὰ ἀγνοήσομε κάτι τέτοιες προτάσεις καὶ νὰ τὶς θεωρήσομε ὅτι ἀποτελοῦν λογοπαίγνια στερούμενα σημασίας. Ὁμως μερικὲς ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες πνευματικὲς προσωπικότητες τῆς Υφηλίου ἀντέδρασαν καὶ ἀσχολήθηκαν πολὺ σοβαρὰ μὲ τὰ θέματα αὐτά.

Μία ἀπὸ τὶς ἀντιδράσεις στὴν παρουσιασθεῖσα αὐτὴ κρίση στὸν χῶρο τῆς «Λογικῆς» ὑπῆρξε καὶ ἡ ἰδέα τοῦ Hilbert νὰ καταφύγει στὴν «τυποποίηση» ποὺ ἀναφέραμε παραπάνω, στὸν λεγόμενο «φορμαλισμό».

Τὸ σκεπτικό, πίσω ἀπὸ τὴν ἰδέα αὐτή, ἦταν τὸ ἔξῆς: «Ἄν οἱ συλλογισμοὶ ποὺ κάνει κανείς, καὶ ποὺ νομίζει ὅτι εἶναι σωστοί, τὸν ὁδηγοῦν σὲ ἀδιέξodo, τότε γιὰ νὰ thagεῖ ἀπὸ τὸ ἀδιέξodo πρέπει νὰ χρησιμοποιήσει τὴν λεγομένη «συμβολικὴ λογική», μὲ τὴν ὅποια νὰ δημιουργήσει μία τεχνητὴ γλώσσα ὁρίζοντας μὲ μεγάλη προσοχή, φροντίδα καὶ ἀκρίβεια τοὺς κανόνες τῆς γλώσσας αὐτῆς, ἕτσι ὥστε νὰ μὴν προκύπτουν ἀντιφάσεις σὰν κι αὐτὲς ποὺ ἀναφέραμε παραπάνω. Ἄς μὴν ἔχουμε ὅτι ἡ γλώσσα ποὺ χρησιμοποιοῦμε στὴν καθημερινή μας ζωὴ εἶναι ἀσαφής. Συγχαὶ δὲν ἔρουμε ποιὸ εἶναι τὸ ὑποκείμενο μιᾶς ἀντωνυμίας. Ἄς γίνομε ὅμως σαφέστεροι.

Ἡ ἰδέα τοῦ Hilbert

Ο Hilbert πρότεινε τὴν δημιουργία μιᾶς τέλειας τεχνητῆς γλώσσας, ἡ ὅποια θὰ χρησίμευε στὸ πῶς πρέπει νὰ συλλογιζόμαστε, πῶς νὰ ἐργαζόμαστε στὰ μαθηματικά, πῶς νὰ συνάγουμε συμπεράσματα. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἔξῆρε τὴν σπουδαιότητα τῆς ἀξιωματικῆς μεθόδου, κατὰ τὴν ὅποιαν ἔκπινάει κανεὶς ἀπὸ ἕνα σύνολο διατικῶν ἀξιωμάτων καὶ ἀπὸ σαφῶς ὁρίζομενους κανόνες ἔξαγωγῆς συ-

μπερασμάτων και καταλήγει σὲ ισχύοντα θεωρήματα. Η μέθοδος αυτή ἐργασίας στὰ μαθηματικά μᾶς εἶναι γνωστή ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες και εἰδικότερα ἀπὸ τὸν Εὐκλείδη και τὴν γεωμετρία του, ή ὅποια ἀποτελεῖ ἔνα ώραίο και σαφές μαθηματικὸ σύστημα. Μὲ ἄλλα λόγια, ὁ Hilbert πρότεινε τὴν «κατασκευὴ» κανόνων, ὅρισμῶν, βασικῶν ἀρχῶν, γραμματικῆς και γλώσσας, οἱ ὅποιοι νὰ εἶναι ἀπόλυτα ἀκριβεῖς και συγκεκριμένοι, ἵτοι ὥστε νὰ συμφωνοῦν ὅλοι: στὸ πῶς πρέπει νὰ διεξάγεται και νὰ προχωρεῖ ἡ ἐπιστήμη τῶν μαθηματικῶν. Στὴν πράξη, δέδαια, ἔνα τέτοιο ἀξιωματικὸ σύστημα θὰ ἦταν δύσχρηστο γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν μαθηματικῶν, ὅμως ἀπὸ φιλοσοφικῆς πλευρᾶς θὰ ἦταν αὐτὸ σημαντικό.

ΤΗ πρόταση τοῦ Hilbert ἔγινε κατ' ἀρχὴν ἀποδεκτή. Στὸ κάτω-κάτω τῆς γραφῆς ὁ Hilbert ἀκολούθησε μὲ τὴν πρότασή του τὴν μαθηματικὴ παράδοση, τὴν ὅποιαν εἶχαν ἀκολουθήσει στὶς ἐργασίες τους ὁ Leibniz, ὁ Boole, ὁ Frege και ὁ Peano. Ὁμως ὁ Hilbert ἤθελε κάτι περισσότερο, ἤθελε νὰ τυποποιήσει ΟΛΗ τὴν ἐπιστήμη τῶν Μαθηματικῶν. Γι' αὐτὸ ἀπετέλεσε μεγάλη ἔκπληξη τὸ γεγονὸς ὅτι κάτι τέτοιο ἦταν ἀδύνατο νὰ γίνει. ΤΗ πρόταση τοῦ Hilbert ἀπεδείχθη μὲν μὴ πραγματοποιήσιμη, ὑπῆρχε ὅμως πολὺ ὡφέλιμη, πολὺ καρποφόρα. Κάνοντας τὴν πρόταση αὐτὴ ὁ Hilbert ἔγινε ἡ αἰτία νὰ δημιουργηθεῖ ἔνας τελείως νέος κλάδος τῶν μαθηματικῶν, ὁ ὅποιος φέρει τὴν ὀνομασία «Μεταμαθηματικά», ἔνας κλάδος ἐνδοσκοπικός, ποὺ ἐλέγχει τὸν ἴδιο τὸν ἔαυτό του, και ὁ ὅποιος ἔχει ὡς ἀντικείμενο μελέτης, τὸ τί μπορεῖ νὰ κατορθωθεῖ μὲ τὰ Μαθηματικὰ και τί δὲν μπορεῖ.

ΤΗ βασικὴ ἀρχὴ τῶν «Μεταμαθηματικῶν» εἶναι ἡ ἀκόλουθη: Ἀπὸ τὴ στιγμὴν ποὺ ἐντάσσομε τὰ μαθηματικὰ σὲ μία τεχνητὴ γλώσσα, ὅπως ἀπαιτεῖ ἡ πρόταση τοῦ Hilbert, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ θεμελιώνομε ἔνα τυπικὸ ἀξιωματικὸ σύστημα, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ἐκείνη, πρέπει νὰ ξεχάσσομε ἀν τὸ σύστημα αὐτὸ ἔχει κάποιο φυσικὸ νόημα, και νὰ τὸ θεωρήσομε ὡς ἔνα παιχνίδι, τὸ ὅποιο παίζεται μὲ διάφορα σύμβολα σημειωμένα πάνω στὸ χαρτί, και τὸ ὅποιο μᾶς ἐπιτρέπει μὲ τὴν χρήση του νὰ συνάγομε θεωρήματα ξεκινώντας ἀπὸ ἀξιωματα. Βέβαια, ὁ λόγος γιὰ τὸν ὅποιο ἀσχολεῖται κανεὶς μὲ τὰ μαθηματικὰ εἶναι διότι αὐτὰ ἔχουν κάποιο νόημα, κάποια σημασία. Ὁμως, ἀν θέλομε νὰ μπορέσομε νὰ μελετήσομε τὰ μαθηματικὰ χρησιμοποιώντας μαθηματικές μεθόδους, πρέπει νὰ ἀγνοήσομε τὸ ἀν αὐτὰ ἔχουν κάποιο φυσικὸ νόημα, και νὰ ἔξετάσομε μόνο τὴν τεχνητὴ γλώσσα ποὺ ἔχουμε στὴν διάθεσή μας και ἡ ὅποια ἔχει ἀπόλυτα συγκεκριμένους και σαφεῖς κανόνες. Ένώπιον, ὅμως, ἐνὸς τέτοιου συστήματος διερωτάται κανεὶς

τί εῖδους ἐρωτήματα μποροῦμε νὰ θέσομε; Ἐνα ἀπὸ τὰ ἐρωτήματα αὐτὰ εἶναι λ.χ., ἂν μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀποδεῖξει ὅτι $0=1$. (Ας ἐλπίσομε πώς ΟΧΙ). Και ἀκόμα γενικότερα, ἂν Α εἶναι μία ὁποιαδήποτε πρόταση, μποροῦμε νὰ θέσομε τὸ ἐρώτημα ἂν ἡ Α ἡ ἡ ἀντίθετη τῆς Α μπορεῖ νὰ ἀποδειχθεῖ ἐντὸς τοῦ συστήματος.

Ἐνα ἀξιωματικὸ σύστημα θεωρεῖται «πλήρες» ἂν σὲ αὐτὸν εἶναι δυνατὸν μία ὁποιαδήποτε πρόταση Α νὰ ἀποδειχθεῖ ὅτι εἶναι ἀληθής ἢ ὅτι εἶναι ψευδής.

Ο Hilbert δηλαδὴ ἥλπιζε ὅτι δημιουργώντας κανόνες πολὺ ἀκριβεῖς, κάθε προσπάθεια ἀποδεῖξεως μιᾶς προτάσεως θὰ μποροῦσε νὰ τεθεὶ στὴν διαδικασία ἐνὸς μηχανισμοῦ σκέψεως ὁ ὁποῖος θὰ ἀπαντοῦσε ως ἔξης: Π.χ. «Ἡ ἀπόδειξη ποὺ ἐπιχειρεῖτε νὰ κάνετε ὑπακούει στοὺς κανόνες τοῦ συστήματος», ἢ θὰ ἀπαντοῦσε λέγοντας «Στὸν στίχο 4 τῆς ἀποδεῖξεως ὑπάρχει κάποιο λάθος» ἢ θὰ ἀπαντοῦσε «Αὐτὸ ποὺ στὸν στίχο 4 ἡ ἀπόδειξη ισχυρίζεται ὅτι προκύπτει ἀπὸ τὸν στίχο 3, δὲν προκύπτει». Οἱ δὲ ἀπαντήσεις αὐτὲς τοῦ συστήματος θὰ ἦταν τελεσιδίκες.

Ἄς σημειωθεῖ ὅτι ὁ Hilbert δὲν πρότεινε ὅτι τὰ μαθηματικὰ πρέπει νὰ μελετῶνται μὲ τὸν τρόπο ποὺ μόλις περιγράψαμε. Ο Hilbert πρότεινε ὅτι ἂν μελετήσομε τὰ μαθηματικά κατὰ τὸν προαναφερθέντα τρόπο, τότε θὰ μποροῦμε νὰ χρησιμοποιοῦμε τὰ μαθηματικά, γιὰ νὰ μελετήσομε τὴν ισχὺ τους, τὴν δύναμη δηλαδὴ τῶν μαθηματικῶν. Πίστευε δὲ ὁ Hilbert ὅτι κάτι τέτοιο ἦταν κατορθωτό.

Ἐχοντας λοιπὸν ὑπόψη αὐτὰ ποὺ μόλις ἀναφέραμε, φαντάζεσθε πόσο συγκλονιστικὸ ἦταν τὸ γεγονός (1931) ὅταν ἔνας Αὐστριακὸς μαθηματικὸς διόγματι Kurt Gödel ἀπέδειξε ὅτι αὐτὸ ποὺ πρότεινε ὁ Hilbert ἦταν ἀδύνατο νὰ πραγματοποιηθεῖ.

Η Μὴ - πληρότητα (Gödel)

Ο Gödel ἀνέτρεψε τὸ σχέδιο τοῦ Hilbert, ἀποδεικνύοντας ὅτι αὐτὸ ἦταν μὴ πραγματοποιήσιμο, τὸ 1931, ὅταν ὑπηρετοῦσε στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Βιέννης. Ο Gödel καταγόταν ἀπὸ τὴν (ὅπως ὄνομάζεται σήμερα) Τσεχικὴ Δημοκρατία (πρώην αὐτοκρατορία τῆς Αύστροουγγαρίας), ἀπὸ τὴν πόλη Βρno.

Ἐπαναλαμβάνω καὶ πάλι ὅτι ἡ καταπληκτικὴ ἀνακάλυψη τοῦ Gödel ἦταν ὅτι ἡ ίδεα τοῦ Hilbert ἦταν τελείως ἀνέφικτη: Δέν ὑπάρχει τρόπος νὰ κατασκευασθεῖ ἔνα τυποποιημένο ἀξιωματικὸ σύστημα γιὰ τὸ σύνολο τῆς μαθηματικῆς ἐπιστήμης, στὸ ὅποιο σύστημα νὰ ἀποδεικνύεται σαφῶς, ὅτι μία ὁποιαδή-

ποτε πρόταση είναι ή όρθιη ή έσφαλμένη. Πιὸ συγκεκριμένα, αὐτὸ ποὺ ὁ Gödel ἀνακάλυψε ἡταν ὅτι, τὸ σχέδιο του Hilbert είναι μὴ πραγματοποιήσιμο, ἀκόμα καὶ ἂν περιορισθεὶ κανεὶς στὸ στοιχειώδες ἀριθμητικὸ σύστημα τῶν ἀριθμῶν 0,1,2,3..., μὲ τὶς γνωστὲς πράξεις τῆς προσθέσεως καὶ πολλαπλασιασμοῦ.

Ὄποιοδήποτε τυποποιημένο σύστημα, τὸ ὅποιο ἐπιχειρεῖ νὰ περιλάβει ὅλες τὶς ἀλήθεις προτάσεις καὶ μόνο αὐτὲς καὶ οἱ ὅποιες (προτάσεις) ἀναφέρονται στὶς πράξεις τῆς προσθέσεως καὶ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ ἐπὶ τῶν ἀριθμῶν 0,1,2,3,..., είναι κατ' ἀνάγκην μὴ πληρες. Ἐνα τέτοιο σύστημα εἴτε είναι ἀσυνεπὲς (περιλαμβάνει δηλαδὴ προτάσεις ἀντιφάσκουσες μεταξὺ τους) εἴτε είναι μὴ πληρες. Κατὰ συνέπεια, ἀν ὑποθέσομε ὅτι τὸ σύστημα αὐτὸ μᾶς λέει πάντα τὴν ἀλήθεια, τότε τὸ σύστημα δὲν λέγει ὅλη τὴν ἀλήθεια. Εἰδικότερα, ἀν ὑποθέσομε ὅτι τὰ ἀξιώματα καὶ οἱ κανόνες ἔξαγωγῆς συμπερασμάτων δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἀποδεῖξουμε ἐσφαλμένα θεωρήματα, τότε θὰ ὑπάρχουν ὄρθια (ἀληθῆ) θεωρήματα, τὰ ὅποια δὲν είναι δυνατὸν νὰ ἀποδειχθοῦν μέσα στὸ σύστημα.

Ἡ ἀπόδειξη ποὺ δίδει ὁ Gödel γιὰ τὴν «μὴ πληρότητα» ἐνὸς συστήματος είναι πολὺ εὐφύης, πολὺ ἔξυπνη καὶ συγχρόνως πολὺ παράδοξη καὶ σχεδὸν «παράλογη».

Ὁ Gödel ξεκινάει μὲ τὸ παράδοξο τοῦ ψεύτη, δηλ. μὲ τὴν πρόταση: «ψεύδομαι», ἡ ὅποια δὲν είναι οὔτε ἀληθῆς οὔτε ψευδῆς. Οὐσιαστικά, αὐτὸ ποὺ κάμινε ὁ Gödel είναι ὅτι κατασκευάζει μία πρόταση ἡ ὅποια ἀναφέρεται στὸν ἔαυτό της καὶ λέγει: «Ἐίμαι μὴ ἀποδεῖξιμη». Τώρα, ἀν καταφέρει κανεὶς νὰ κατασκευάσει μία τέτοια πρόταση στὴν στοιχειώδη θεωρία ἀριθμῶν, δηλαδὴ στὴν ἀριθμητική, ἡ ὅποια (πρόταση) νὰ περιγράφει ἔαυτήν, πρέπει ζέδαια νὰ είναι πολὺ εὐφύης. Ἄν ὅμως καταφέρει νὰ κάνει κάτι τέτοιο, θὰ ἀντιληφθεὶ εύκολα ὅτι ἔχει περιέλθει σὲ μία πολὺ δύσκολη κατάσταση. Γιατί; Διότι ἀν ἡ πρόταση αὐτὴ είναι ἀποδεῖξιμη, είναι κατ' ἀνάγκη λανθασμένη, ποὺ σημαίνει ὅτι ἀποδεικνύει κάποιες λανθασμένες προτάσεις. Ἄν ἡ πρόταση δὲν είναι ἀποδεῖξιμη, ὅπως αὐτὴ ἡ ἴδια μᾶς βεβαιώνει γιὰ τὸν ἔαυτο της ὅτι δὲν είναι, τότε είναι ἀληθής, ὅπότε τὸ μαθηματικὸ σύστημα είναι μὴ πληρες.

Ἡ ἀπόδειξη ποὺ ἔδωσε ὁ Gödel περιλαμβάνει πολλὲς πολύπλοκες τεχνικὲς λεπτομέρειες. Ἄν ὅμως ἔξετάσει κανεὶς τὴν πρωταρχική του ἐργασία ἐπὶ τοῦ θέματος, ἀναγνωρίζει σ' αὐτὴν κάτι παρόμοιο μὲ αὐτό, ποὺ σήμερα καλοῦμε ἔνα εἶδος προγραμματισμοῦ H/Y, ὁ ὅποιος (προγραμματισμὸς) είναι γνωστὸς στὴν ἀγγλικὴ ὄρολογία ὡς LISP programming (LISP = List Processor). Ἀναφέρω τὴν λεπτομέρεια αὐτὴ γιὰ νὰ τονίσω ὅτι μολονότι τὸ 1931 δὲν ὑπῆρχαν ἀκό-

μα ύπολογιστές, παρατηροῦμε ότι στὸν καρμὸ τῆς πρωταρχικῆς ἐργασίας τοῦ Gödel ὑπάρχει μία προγραμματικὴ γλώσσα.

Ἐνας ἄλλος διάσημος μαθηματικὸς τῆς ἐποχῆς ἐκείνης (ό διότιος ἐνεδάρρυνε τὴν δημιουργία καὶ τὴν ἀνάπτυξη τῆς τεχνολογίας τῶν ύπολογιστῶν στὶς ΗΠΑ) καὶ ὁ διότιος ἀμέσως ἀντιλήφθηκε καὶ ἔξεπιμησε τὸ ἔργο τοῦ Gödel, ἡταν ὁ John Von Neumann. Ο Neumann ὅμως δὲν εἶχε ποτὲ ἀντιληφθεῖ ὅτι ἡ πρόταση τοῦ Hilbert ἦταν ἐπισφαλής. Ἔτσι ὁ Gödel ἀποδείχθηκε ὅχι μόνο ὅτι ἦταν φοβερὰ εὐφυής, ἀλλὰ ὅτι εἶχε καὶ τὸ θάρρος νὰ φαντασθεῖ ὅτι ὁ Hilbert ἐσφαλε.

Πολλοὶ ἦταν οἱ ἐπιστήμονες, οἱ διότιοι θεώρησαν ὅτι τὸ συμπέρασμα στὸ διότιο εἶχε καταλήξει ὁ Gödel ἦταν ἀπόλυτα καταστρεπτικὸ γιὰ τὶς ἐπικρατοῦσες γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ ἀντιλήψεις. Όλόκληρη ἡ ἔως τότε ἐπικρατοῦσα φιλοσοφία τῶν μαθηματικῶν σωριάζονταν σὲ ἐρείπια μπροστά τους. Όμως τὸ 1931 στὴν Εὐρώπη ὑπῆρχαν καὶ πολλὰ ἄλλα πολὺ ἀνησυχητικὰ προβλήματα.

Ὕπηρχε μία μεγάλη οἰκονομικὴ κρίση, οἱ δὲ κίνδυνοι ἐνὸς νέου παγκοσμίου πολέμου ἦταν πολὺ ὄρατοι.

Ἡ Μηχανὴ τοῦ Turing

Τὸ ἐπόμενο μεγάλο βῆμα πρὸς τὰ ἐμπρός, στὸ θέμα ποὺ μᾶς ἀπασχολεῖ, συντελέστηκε πέντε χρόνια ἀργότερα στὴν Αγγλίᾳ μὲ μία ἀνακάλυψη τοῦ Alan Turing. Υπενθυμίζεται καὶ πάλι: ὅτι ὁ Hilbert εἶχε προτείνει τὴν δημιουργία μιᾶς «μηχανικῆς διαδικασίας», ἡ διότια (ἐρωτώμενη) θὰ μᾶς πληροφοροῦσε ἀν ἡ ἀπόδειξη ποὺ γρηγοριοποιοῦμε γιὰ κάποια πρόταση ὑπακούει στοὺς νόμους τοῦ συστήματος ἡ ὅχι. Όμως ὁ Hilbert δὲν διασαφήνισε ποτὲ τί ἀκριβῶς ἐννοοῦσε λέγοντας «μηχανικὴ διαδικασία». Ο Turing διευκρίνισε ὅτι ούσιαστικὰ πρόκειται γιὰ μία μηχανὴ ἐνὸς εἰδούς ποὺ σήμερα ἀποκαλοῦμε Μηχανὴ τοῦ Turing.

Πιὸ συγκεκριμένα πρόκειται γιὰ ἓνα ὑποθετικὸ μηχανισμὸ σκέψης, τὸν διότιον εἰσήγαγε ὁ Ἀγγλος μαθηματικὸς καὶ λογικὸς Alan M. Turing τὸ 1936, καὶ ὁ διότιος, μηχανισμὸς, στὴν ἀρχὴ ἐθεωρεῖτο ὡς μία «μηχανὴ», ὡς ἓνα μαθηματικὸ ἐργαλεῖο, τὸ διότιο ἦταν σὲ θέση νὰ ἀναγνωρίζει, ἀλάνθαστα, τὶς μὴ ἀποδείξιμες προτάσεις δηλ. τὶς μαθηματικὲς ἐκεῖνες προτάσεις ἐντὸς ἐνὸς δοθέντος τυπικοῦ ἀξιωματικοῦ συστήματος, οἱ διότιες δὲν μποροῦσαν νὰ ἀποδείχθοῦν ἐντὸς τοῦ συστήματος ἀν εἴναι ἀληθεῖς ἢ ψευδεῖς. Υπενθυμίζεται ὅτι ὁ Kurt Gödel εἶχε ἀποδείξει ὅτι τέτοιες μὴ-ἀποδείξιμες προτάσεις ὑπάρχουν σὲ

κάθε άξιωματικό σύστημα τὸ ὅποιο περιλαμβάνει τοὺς ἀριθμοὺς 0,1,2,... καὶ εἶναι ἐφοδιασμένο μὲ τὶς πράξεις τῆς προσθέσεως καὶ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ. Ὁ Turing ἀπέδειξε ὅτι δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ ὑπάρξει μία γενικὴ ἀλγορίθμικὴ μέθοδος ἡ ὅποια νὰ μᾶς θεσπιάσῃ ἀν μία πρόταση εἶναι μὴ ἀποδεῖξιμη. Ἀς σημειωθεῖ ὅτι ἡ ἀρχικὴ ἔργασία τοῦ Turing, ὅπως καὶ ἐκείνη τοῦ Gödel, περιλαμβάνει μιὰ προγραμματισμένη γλώσσα πιὸ στοιχειώδη ἐκείνης τοῦ Gödel, ἡ ὅποια, ὅπως ἀναφέραμε, δημιουργεῖ μὲ τὴν γλώσσα προγραμματισμοῦ LISP.

Ὅπως ἀνέφερα προηγουμένως, ἡ Μηχανὴ τοῦ Turing δὲν εἶναι μία «μηχανὴ» κατὰ τὴν συνήθη ἔννοια τοῦ ὄρου, ἀλλά, ἔνα ἰδεατὸ πρότυπο (ἔνα ἰδεατὸ μοντέλο), τὸ ὅποιο ἀνάγει τὴν λογικὴ δομὴν οἰουδήποτε ὑπολογιστικοῦ μηχανισμοῦ στὰ οὔσιάδη αὐτοῦ συστατικά. Η παρακάτω εἰκόνα δίνει μία διπτικὴ εἰκόνα τῆς Μηχανῆς Turing:



Ἡ μηχανὴ ἐκτελεῖ πράξεις κάνοντας κάθε φορὰ ἔνα βῆμα ἐπὶ μιᾶς ταινίας ἀπειρου μήκους. Ἡ μηχανὴ μπορεῖ νὰ διαβάσει αὐτὸ ποὺ ἀναγράφεται στὴν ταινία σὲ κάθε βῆμα. Ἀνάλογα μὲ τὸ τί ὑπάρχει στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ μηχανισμοῦ, ἀνάλογα δηλαδὴ μὲ τὴν διαταγὴ ποὺ θὰ λάθει ἀπὸ αὐτόν, ἡ μηχανὴ μεταβάλλει ἡ ἀφήνει ἀμετάβλητο αὐτὸ ποὺ εἶναι γραμμένο στὴν ταινία μετὰ ἀπὸ κάθε βῆμα

μετακινώντας τὴν ταινία κατά ἓνα βήμα δεξιά ή αριστερά ή αφήνοντάς την ἀκίνητη, ή δὲ διαδικασία αὐτή συνεχίζεται ἐπ' ἄπειρον.

Ο Turing ἀπέδειξε ὅτι ἔνας τέτοιος αὐτόματος μηχανισμὸς μπορεῖ, χρησιμοποιώντας τὴν ἀπλὴν αὐτὴν διαδικασίαν, νὰ διεξαγάγῃ ὅποιοιδήποτε ὑπολογισμὸς τοῦ δοθεῖ, ἢν δέδαια ἡ μηχανὴ λάβει ἐξ ἀρχῆς τὶς ἀπαραίτητες ὁδηγίες. Τὸ ἔξαγόμενο ποὺ δίνει ἡ μηχανὴ ἀποτελεῖ τὴν λύση τοῦ μαθηματικοῦ προβλήματος ποὺ τῆς ζητήσαμε, ἢ δὲ λύσην αὐτὴν μπορεῖ δέδαια νὰ ἀναγνωσθεῖ ὅταν ἡ Μηχανὴ σταματήσει τὴν λειτουργία της. Αποδείχθηκε ὅμως ὅτι στὴν περίπτωση ποὺ θὰ ζητηθεῖ ἀπὸ τὴν Μηχανὴν νὰ δώσει ἀπάντηση στὶς μὴ ἀποδείξιμες προτάσεις τοῦ Gödel, τότε ἡ μηχανὴ δὲν σταματάει ποτέ. Τὸ τελευταῖο αὐτὸ φαινόμενο εἶναι τὸ λεγόμενο στὴν ἀγγλικὴ «halting problem».

Ἡ «Μηχανὴ Turing» ἀποτελεῖ τὴν έδαση δηλων τῶν ψηφιακῶν Η/Υ (σύστημα εἰσαγωγῆς-ἔξαγωγῆς, μνήμη, κεντρικὴ μονάδα ἐπεξεργασίας). Άς ἔξηγήσουμε τώρα λεπτομερέστερα αὐτὸ ποὺ δύναμέται στὴν ἀγγλικὴ «halting problem».

“Οπως εἴπαμε προηγουμένως, ὁ Turing ἀπέδειξε ὅτι ἡ ἐν λόγῳ «μηχανὴ» μπορεῖ νὰ ἔκτελέσει ὅποιοιδήποτε ὑπολογισμό, ποὺ ἔνα ἀνθρώπινο δὲν μπορεῖ νὰ ἔκτελέσει. Στὴν συνέχεια ὁ Turing ἔθεσε τὸ ἐρώτημα «ποιεὶς εἶναι συνολικὰ οἱ δυνατότητες τῆς μηχανῆς, τί μπορεῖ αὐτὴ νὰ κάνει;» καὶ ἀμέσως ἀνακαλύπτει ἔνα πρόβλημα, τὸ ὁποῖο καρία Μηχανὴ Turing δὲν μπορεῖ νὰ λύσει. Αὐτὸ εἶναι τὸ «halting problem». Πρόκειται γιὰ τὸ ἀκόλουθο πρόβλημα: *Eίναι δυνατὸν νὰ γνωρίσουμε ἐκ τῶν προτέρων ἢν μία «Turing Machine» (ἢ ἔνα πρόγραμμα ὑπολογισμοῦ) κάποτε, ἀφοῦ περάσει κάποιο χρονικὸ διάστημα, θὰ δρεῖ τὴν λύση τοῦ προβλήματος ποὺ τῆς θέσαμε καὶ θὰ σταματήσει;*

Ἐάν ἐπιτρέψουμε στὴν Μηχανὴνα συγκεκριμένο (πεπερασμένο) χρονικὸ διάστημα λειτουργίας, τότε εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ ἀπαντήσουμε στὸ ἐρώτημα αὐτό. Πράγματι ἀς πούμε ὅτι ἐπιθυμοῦμε νὰ γνωρίζουμε, ἢν τὸ ἐν λόγῳ πρόγραμμα θὰ σταματήσει στὸ χρονικὸ διάστημα ἐνὸς ἔτους. Τότε δὲν ἔχομε παρὰ νὰ τὸ ἀφήσουμε νὰ λειτουργήσει ἐπὶ ἔνα ἔτος, ὅπότε ἡ θὰ σταματήσει ἢ δὲν θὰ σταματήσει. Αὐτὸ ποὺ ὁ Turing ἀπέδειξε εἶναι ὅτι ἀντιμετωπίζει κανεὶς ἀνυπέρβλητες δυσκολίες ἢν δὲν ἐπιβάλλει κάποιο χρονικὸ δριο λειτουργίας στὴ Μηχανὴ, ἢν δηλαδὴ προσπαθήσει νὰ συναγάγῃ τὸ συμπέρασμα, ἢν ἡ μηχανὴ θὰ σταματήσει ἢ ὅχι, προτοῦ ὅμως τὴν δέδαια σὲ ἐνέργεια, προτοῦ πειραματισθεῖ.

Ίδοù πῶς σκέφτηκε ὁ Turing:

(α) Άς ὑποθέσουμε ὅτι μποροῦμε νὰ κατασκευάσουμε ἔνα πρόγραμμα γιὰ τὸν ὑπολογιστή, τοῦ ὁποίου προγράμματος ὁ προορισμὸς εἶναι νὰ ἐλέγχει, ἢν

ένα δοιδεν πρόγραμμα γιὰ τὸν ύπολογιστὴ θὰ σταματήσει κάποτε ἢ οὐχ;. Άς καλέσουμε τὸ πρόγραμμα αὐτὸν «πρόγραμμα TT» (Termination Tester). Μὲ ἄλλα λόγια, θεωρητικά, εἰσάγεται ἔνα οιοδήποτε πρόγραμμα στὸ πρόγραμμα TT, πρὸς ἐλεγχο, καὶ αὐτὸν σᾶς δίνει τὴν ἀπάντηση: «Ναὶ, τὸ πρόγραμμα ποὺ εἰσαγάγατε κάποτε θὰ σταματήσει» ἢ σᾶς ἀπαντᾶ: «Οὐχι, θὰ συνεχίσει νὰ λειτουργεῖ καὶ ποτὲ δὲ θὰ σταματήσει».

- (6) Δημιουργήστε τώρα ἔνα 2ο πρόγραμμα, τὸ ὁποῖο χρησιμοποιεῖ τὸ πρόγραμμα TT, γιὰ νὰ ἀξιολογήσει ἔνα ὁποιοδήποτε ἄλλο πρόγραμμα, ἔστω αὐτὸν A, ποὺ τοῦ δίδεται. Τὸ 2ο αὐτὸν πρόγραμμα λειτουργεῖ ὡς ἔξης: Ἐν ἡ λειτουργίᾳ τοῦ προγράμματος κάποτε σταματᾶ (κάτι ποὺ θὰ μᾶς τὸ πεῖ τὸ πρόγραμμα TT), τότε τὸ 2ο πρόγραμμα εἶναι ρυθμισμένο ἔτσι ὥστε αὐτὸν (δηλ. τὸ 2ο πρόγραμμα) νὰ μὴ σταματᾶ ποτέ. Καὶ ἔρχομαι τώρα στὸ κρίσιμο σημεῖο τῆς ὅλης διαδικασίας.
- (γ) Θέστε (τροφοδοτήστε) τὸ 2ο πρόγραμμα μὲ ἔνα ἀντίγραφο τοῦ ἑαυτοῦ του. Τί θὰ συμβεῖ; Τί θὰ μᾶς πεῖ αὐτὸν γιὰ τὸν ἑαυτό του; Υπενθυμίζεται: ὅτι τὸ 2ο πρόγραμμα ἔχει κατασκευασθεῖ ἔτσι ὥστε αὐτὸν δὲν θὰ σταματήσει ποτέ, ἀν τὸ πρόγραμμα A, τὸ ὁποῖο εἶναι ὑπὸ ἐλεγχο, σταματᾶ κάποτε. Ἐδῶ ὅμως τὸ ἐλεγχόμενο πρόγραμμα A εἶναι τὸ ἴδιο τὸ 2ο πρόγραμμα. Ἐπομένως, ἀν αὐτὸν σταματᾶ, τότε δὲν σταματάει ποτέ, ὅπότε ἔχομε μία ἀντίφαση. Ἐπίσης, ἀν αὐτὸν δὲν σταματᾶ, τότε τὸ πρόγραμμα TT θὰ τὸ δεῖξει αὐτό, ὅπότε τὸ πρόγραμμα θὰ σταματήσει, ὅπότε πάλι ὑπάρχει ἀντίφαση. Τὸ παράδοξο αὐτὸν δύνησε τὸν Turing στὸ συμπέρασμα ὅτι ἔνα πρόγραμμα TT γενικῆς ισχύος, ὅπως τὸ περιγράψαμε παραπάνω, δὲν μπορεῖ νὰ κατασκευασθεῖ.
- (δ) Απὸ τοὺς παραπάνω συλλογισμοὺς ὁ Turing συνήγαγε ἀμέσως καὶ τὸ ἀκόλουθο συμπέρασμα:

Ἐὰν δὲν ὑπάρχει τρόπος νὰ καθορίσουμε ἐκ τῶν προτέρων, μὲ κάποιο ὑπόλογισμό, ἐὰν ἔνα πρόγραμμα θὰ σταματήσει, τότε δὲν ὑπάρχει ἐπίσης κανένας τρόπος νὰ ἀποφασίσουμε ἐκ τῶν προτέρων, κάνοντας συλλογισμοὺς μόνο (μὲ τὴν σκέψη δηλαδή) ὅτι τὸ πρόγραμμα θὰ σταματήσει. Κανένα τυπικὸ ἀξιωματικὸ σύστημα δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ συμπεράνωμε ἐὰν κάποτε ἔνα πρόγραμμα θὰ σταματήσει. Γιατὶ; Διότι, ἀν μπορούσαμε νὰ χρησιμοποιήσουμε ἔνα τυπικὸ ἀξιωματικὸ σύστημα κατ' αὐτὸν τὸν τρόπο, τὸ σύστημα αὐτὸν θὰ μᾶς παρεῖχε τὸ μέσο νὰ ὑπολογίσουμε ἐκ τῶν προτέρων ἐὰν ἔνα πρόγραμμα θὰ σταματήσει ἢ οὐχ;. Αὐτὸν ὅμως εἶναι ἀδύνατον, διότι τότε καταλήγομε σὲ ἔνα παράδοξο ὅπως, «Ἡ πρόταση αὐτὴ εἶναι ψευδής». Μποροῦμε δηλαδὴ νὰ

δημιουργήσομε ἔνα πρόγραμμα τὸ ὅποιο σταματάει τότε καὶ μόνο τότε ὅταν αὐτὸ δὲν σταματάει. Τὸ παράδοξο αὐτὸ μοιάζει μὲ ἐκεῖνο ποὺ ὁ Gödel ἀνακάλυψε στὴν ἔρευνά του τῆς Θεωρίας τῶν ἀριθμῶν. (Θυμηθῆτε ὅτι ὁ Gödel μελετοῦσε ἔνα σύστημα ὃχι πιὸ πολύπλοκο ἀπὸ τὸ σύστημα τῶν ἀριθμῶν 0,1,2,3,... ἐφοδιασμένο μὲ τὶς πράξεις τῆς προσθέσεως καὶ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ). Μὲ ἄλλα λόγια ὁ Turing ἀπέδειξε ὅτι κανένα τυπικὸ ἀξιωματικὸ σύστημα δὲν εἶναι πλήρες.

Μετὰ τὴν λήξη τοῦ Β' Παγκοσμίου Πολέμου ὁ Turing ἀρχισε νὰ ἐργάζεται στὴν λεγόμενη «Κρυπτογραφία», στὴν κατασκευὴ δηλαδὴ καὶ τὴν ἐν γένει μελέτη κρυπτογραφικῶν κωδίκων (σχετικὴ μὲ τὴν κρυπτογραφία ὑπάρχει ὅμιλία μου ἀπὸ τοῦ 6ήματος αὐτοῦ στὰ πρακτικὰ τῆς Ακαδημίας Αθηνῶν). Ο δὲ Von Neumann ἀρχισε νὰ ἐργάζεται σὲ θέματα ποὺ ἀφοροῦσαν τὴν ἀτομικὴ έργα καὶ ἔτσι τὸ θέμα τῆς μὴ-πληρότητας τῶν τυπικῶν ἀξιωματικῶν συστημάτων ἔχασθη γιὰ ἔνα χρονικὸ διάστημα.

Καὶ ἔρχομαι τώρα στὴν ἔννοια τοῦ «τυχαίου» στὰ μαθηματικά, τὴν ὅποιαν ἀνέφερα στὴν ἀρχὴ τῆς ὅμιλίας μου καὶ στὸν συσχετισμὸ ποὺ θὰ προσπαθήσω νὰ κάνω τῆς ἔννοιας αὐτῆς μὲ τὴν ἔννοια τῆς «μὴ-πληρότητας» ἐνὸς συστήματος.

Ἡ περιοχὴ αὐτὴ τῶν μαθηματικῶν φαίνεται νὰ προσφέρεται γιὰ περαιτέρω ἔρευνα στοὺς μαθηματικοὺς οἱ ὅποιοι ἀσχολοῦνται μὲ τὴν «θεμελίωση τῶν μαθηματικῶν», καθὼς καὶ σὲ ἐκείνους ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὸ θεωρητικὸ μέρος τῆς ἐπιστήμης τῶν Υπολογιστῶν.

Θὰ ξεκινήσομε ἀπὸ μερικὰ θέματα τὰ ὅποια ὅμως δὲν ἀναφέρονται στὴν θεμελίωση τῶν μαθηματικῶν, ἀλλὰ στὴν θεμελίωση τῆς Φυσικῆς.

὾οι ἔχομε ἀκούσει γιὰ τὴν Θεωρία τῆς Σχετικότητας γιὰ τὴν Κοσμολογία καὶ κάπως ἀργότερα γιὰ τὴν Κεντρικὴ Μηχανική. Ἐχουμε μάθει ὅτι τὰ πολὺ μικρὰ κομμάτια τῆς ὑλῆς, ὁ λεγόμενος «μικρόκοσμος», συμπεριφέρεται κατὰ τρόπο τελείως τρελό, ἀλόγιστο, τυχαῖο. Ἡ τυχαιότητα, τὸ χάος, ἡ μὴ-προβλεψιμότητα εἶναι ίδιοτητες σύμφυτες τοῦ μικρόκοσμου καὶ γαραντηρίζουν τὰ φαινόμενα ποὺ παρατηροῦνται σ' αὐτόν. Εἶναι φυσικὸ νὰ διερωτηθεῖ κανεὶς ἂν ἡ ἔννοια τῆς τυχαιότητας ὑπάρχει ἐπίσης καὶ στὰ Καθαρὰ Μαθηματικὰ καὶ προχωρώντας ἀκόμα περισσότερο νὰ διερωτηθεῖ ἂν ἡ ἐνδεχόμενη ὑπαρξη τῆς τυχαιότητας στὰ Καθαρὰ Μαθηματικὰ εἶναι ἡ θαυμύτερη αἰτία τοῦ φαινομένου τῆς μὴ-πληρότητας, πού, ὅπως εἰδαμε παραπάνω, ἀπέδειξε ὁ Gödel ὅτι ὑπάρχει σὲ κάθε τυπικὸ ἀξιωματικὸ σύστημα.

Πιὸ συγκεκριμένα, ἀς θεωρήσομε τὴν περιοχὴ τῶν Μαθηματικῶν, γνωστὴ μὲ τὴν ὄνομασία «Θεωρία Ἀριθμῶν», ὅπου ὑπάρχουν μερικὰ πολὺ δύσκολα προβλήματα. Ἐς θεωρήσουμε τοὺς «πρώτους» ἀριθμούς. Κάθε πρῶτος ἀριθμός, ἔξεταζόμενος χωριστὰ ὡς πρὸς τὴν δομή του, συμπεριφέρεται κατὰ τρόπο ἀπρό-βλεπτο. Υπάρχουν δέδαια πληροφορίες γιὰ τοὺς πρώτους ἀριθμούς στατιστικῆς φύσεως ὡς πρὸς τὸν τρόπο ποὺ κατανέμονται αὐτοὶ μέσα στὸ σύνολο τῶν φυ-σικῶν ἀριθμῶν. Μιὰ τέτοια πληροφορία παρέχει τὸ λεγόμενο «Θεώρημα τῶν πρώτων Ἀριθμῶν», τὸ ὅποιο μᾶς λέγει πῶς γίνεται ἡ κατανομὴ τοῦ πλήθους τῶν πρώτων ἀριθμῶν οἱ ὅποιοι εἶναι μικρότεροι ἐνὸς ἀριθμοῦ x, ὅταν τὸ x μετα-βάλλεται, μᾶς λέγει δηλαδὴ ὅτι τὸ πλῆθος αὐτὸς ἀκολουθεῖ μία καθορισμένη κα-τεύθυνση. Ὁμως δὲν συμβαίνει κάτι παρόμοιο ἀν θεωρήσουμε μεμονωμένα τὸν κάθε πρῶτο ἀριθμὸ χωριστά. Αὐτὸς σημαίνει ὅτι, δοθέντος ἐνὸς πρώτου ἀριθμοῦ, ἡ ἀκριβῆς τιμὴ τοῦ ἐπόμενου πρώτου ἀριθμοῦ δὲν προκύπτει ἀπὸ καμιὰ γενικὴ θεωρία.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ θὰ ἥθελα νὰ παρενθέσω τὴν ἀκόλουθη συγκλονιστικὴ ἱστορία, ἡ ὅποια παρουσιάζει ιδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιὰ τοὺς ἀσχολούμενους στὸν ἰατρικὸ καὶ βιολογικὸ κλάδο, καὶ ἐπιθετικά τὴν ἀποψή ὅτι ὅντως οἱ πρῶτοι ἀριθμοὶ ἀποτελοῦν, ἀν μή τι ἄλλο, ἀντικείμενο ὑψίστης περιεργείας.

Στὸ 6ιβλίο του «The Man Who Mistook His Wife for a Hat», ὁ νευρολόγος Oliver Sacks διηγεῖται μία παράξενη ἱστορία δύο διδύμων ἀδελφῶν, τοῦ John καὶ τοῦ Michael, τοὺς ὅποιους ἡ γενομένη ἰατρικὴ διάγνωση εἶχε χαρακτηρίσει, φαντασιόπληκτους, ψυχωτικοὺς καὶ ἄκρως διανοητικὰ καθυστερημένους. Ὄταν ὁ Sacks τοὺς συνάντησε γιὰ πρώτη φορὰ τὸ 1966, τὰ δίδυμα ἦταν περίπου 35 ἔτῶν καὶ εἶχαν διατελέσει τρόφιμοι διαφόρων ἴδρυμάτων ἀπὸ ἡλικίας 7 ἔτῶν. Μολονότι τὰ δίδυμα ἦταν ἀνίκανα νὰ κάνουν καὶ ἀπλές ἀκόμα ἀριθμητικὲς πρά-ξεις, ἡ μνήμη τους ὅμως σχετικὰ μὲ τοὺς ἀριθμούς ἦταν καταπληκτική, ἀφοῦ μποροῦσαν νὰ ἀπομνημονεύσουν καὶ νὰ ἐπαναλαμβάνουν ἔναν ἀκέραιο ἀριθμὸ μὲ 300 ψηφία.

Κάποια μέρα ὁ Sacks παρακολούθησε τὰ δίδυμα ποὺ καθισμένα σὲ μία γω-νιὰ χαμογελοῦσαν, φαίνονταν πολὺ εύτυχισμένα καὶ συζητοῦσαν στὴν γλώσσα τῶν ἀριθμῶν. Ὁ John ἀνέφερε ἔναν ἔξαψήφιο ἀριθμό, ὁ Michael κουνοῦσε τὸ κε-φάλι, χαμογελοῦσε καὶ ἀπαντοῦσε μὲ κάποιο ἄλλο ἔξαψήφιο ἀριθμό. Τὰ δίδυμα φαίνονταν πολὺ εὐχαριστημένα μὲ τὸ παιχνίδι αὐτὸς τῆς ἀνταλλαγῆς ἀριθμῶν. Κατάπληκτος ὁ Sacks προσπάθησε, ὅταν ἐπέστρεψε στὸ σπίτι του, νὰ ἔξακριβώ-σει τί ἦταν αὐτὸ ποὺ προξενοῦσε τέτοια εὐχαρίστηση στὰ δίδυμα. Ωδούμενος

ἀπὸ κάποια διαισθηση, ἔξακρίωσε τελικά ὅτι οἱ ἀριθμοὶ τοὺς ὁποίους ἀντήλλασ-
σαν τὰ δίδυμα ἦταν πρῶτοι ἀριθμοί!!

Τὴν ἐπομένη μέρα, ὅταν ὁ Sacks ξανασυνάντησε τὰ δίδυμα, τὰ ἥρηκε νὰ παῖσουν τὸ ἴδιο παιχνίδι. Τὰ πλησίατε τότε καὶ πρότεινε ἔναν ὄκταψήφιο πρῶτο ἀριθμὸν τὸν ὁποῖο, φάγνοντας ὅλη νύχτα, εἶχε ἀνακαλύψει σὲ ἔνα πίνακα πρώτων ἀριθμῶν ἐνὸς κάποιου βιβλίου. Τὰ δίδυμα, μὲ μία ἔκφραση στὸ πρόσωπό τους μεγάλης αὐτοσυγκέντρωσης, στράφηκαν πρὸς αὐτόν, ἀρχισαν ὕστερα ἀπὸ λίγα δευτερόλεπτα νὰ χαμογελοῦν, καὶ ἀμέσως μετὰ κάλεσαν τὸν Sacks νὰ παῖξει μαζί τους τὸ ἴδιο παιχνίδι! "Ὕστερα ἀπὸ 5 λεπτὰ ὁ John ἀνέφερε ἔναν ἐννεαψήφιο πρῶτο ἀριθμό! Συνεχίζοντας κατ' αὐτὸν τὸν τρόπο, τὰ δίδυμα κατέληξαν νὰ δώσουν ἔναν εἰκοσαψήφιο πρῶτο ἀριθμό! Άς σημειωθεῖ ὅτι ὁ κατάλογος τοῦ Sacks περιεῖχε μέχρι καὶ δεκαψήφιους μόνο πρώτους ἀριθμούς. "Οταν, γιὰ πρώτη φορά, διάβασα τὴν ιστορία αὐτή, μὲ κατέλαβε ἔνα αἰσθημα δέους καὶ καταπλήξεως ὡς πρὸς τὸν τρόπο ποὺ λειτουργεῖ ὁ ἐγκέφαλος τοῦ ἀνθρώπου. Διότι γνωρίζουμε ὅτι γρειάσθηκε νὰ περάσουν αἰώνες ὀλόκληροι γιὰ νὰ μπορέσουν οἱ μαθηματικοὶ νὰ ἀνακαλύψουν ἔνα τρόπο νὰ ἐπιτύχουν αὐτὸ ποὺ ὁ John καὶ ὁ Michael ἐπέτυχαν αὐθόρμητα, νὰ μποροῦν δηλαδὴ νὰ ἐντοπίζουν καὶ νὰ ἀναγνωρίζουν πρώτους ἀριθμούς τόσο μεγάλους. "Οταν μετὰ δέκα χρόνια ὁ Sacks ξανασυνάντησε τὰ δίδυμα, αὐτὰ δὲν ἔμεναν μαζί. Τὰ εἶχαν γωρίσει, καὶ ἐκτελοῦσαν ἐργασίες ὑπηρε-
τικοῦ προσωπικοῦ. Ἀλιμονο! Τὸ τίμημα τῆς ἐπιστροφῆς των στὴν «ὅμαλότητα»

ὑπῆρξε ἡ ἀπώλεια τῶν θαυμαστῶν ἐκείνων ἵκανοτήτων τους σχετικὰ μὲ τοὺς πρώτους ἀριθμούς.

Μὲ τὸ θέμα τῆς *Τυχαιότητας* στὰ Μαθηματικὰ ἀσχολεῖται διεξοδικὰ ὁ Gregory J. Chaitin στὰ ἀρθρα ποὺ ἀναφέρομε στὴν βιβλιογραφία. Ἐδῶ θὰ ἀνα-
φέρομε μόνο πολὺ συνοπτικὰ μερικὲς σκέψεις του. Ο Chaitin προσπαθεῖ πρῶτα νὰ ὀρίσει τὴν ἔννοια τῆς τυχαιότητας (*randomness*), τὴν ἔννοια τοῦ τυχαίου στὰ μαθηματικά, ζεκινώντας ἀπὸ τὸ παράδειγμα ποὺ δώσαμε καὶ ποὺ ἀφορᾶ τοὺς πρώτους ἀριθμούς. Αναφέραμε ὅτι ὁ τρόπος κατὰ τὸν ὁποῖον ὁ ἔνας πρῶ-
τος ἀριθμὸς διαδέχεται τὸν ἄλλο εἶναι τυχαῖος καὶ ἀπρόβλεπτος. Άς θυμηθοῦμε ἐπίσης ὅτι ὁ Turing θεωροῦσε τὸν *Ὑπολογιστὴ* ὡς μία μαθηματικὴ ἔννοια ἡ μᾶλλον ὡς ἔνα λογικὸ μηχανισμό, ὁ ὁποῖος δὲν κάνει ποτὲ λάθη καὶ ἔχει στὴν διάθεσή του ὅσο χρόνο καὶ χώρο χρειάζεται γιὰ νὰ φέρει σὲ πέρας τὸ ἔργο ποὺ τοῦ ἔχει ἀνατεθεῖ. Εχοντας λοιπὸν ὑπόψη αὐτὰ ποὺ εἶχε πεῖ ὁ Turing, τὸ ἐπόμε-
νο λογικὸ βῆμα γιὰ ἔνα μαθηματικὸ ἦταν νὰ μελετήσει τὸν ἀπαιτούμενο χρόνο γιὰ τὸν *Ὑπολογιστὴ* γιὰ νὰ ἐκτελέσει τὸ ἔργο ποὺ τοῦ ἀνετέθη. Π.χ. δοθέντος

ένός πρώτου άριθμού νὰ θελήσει νὰ θρεπτικός εἶναι ὁ ἐπόμενος πρῶτος άριθμός. Πράγματι, πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ (τὴν μελέτη δηλαδὴ τοῦ χρόνου) ἡ ἔρευνα ἔχει προχωρήσει σημαντικά.

Ἡ ἴδεα ὅμως τοῦ Chaitin ἦταν νὰ μελετήσει ὅχι τὸν ἀπαιτούμενο χρόνο, ἀλλὰ τὸ μέγεθος τοῦ προγράμματος ποὺ δίδεται στὸν Υπολογιστή, τὴν ποσότητα δηλαδὴ πληροφορίας ποὺ τοῦ παρέχεται γιὰ νὰ ἐκτελέσει τὸ ἔργο του. Ὁ Chaitin αἰτιολογεῖ τὴν ἀποψή του αὐτή, νὰ μελετήσει δηλαδὴ τὸ μῆκος τοῦ προγράμματος ποὺ δίδεται στὸν ύπολογιστή (τὸ program-size complexity, ὅπως τὸ ἀποκαλεῖ) καὶ ὅχι τὸν ἀπαιτούμενο χρόνο, διότι τὸ μῆκος τοῦ προγράμματος συνδέεται στενά μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἐντροπίας στὴ φυσικὴ (L. Boltzmann). Ὡς γνωστόν, ἡ ἐντροπία μετρᾶ τὸ μέγεθος τῆς ἀταξίας ποὺ υπάρχει σὲ ἕνα φυσικὸ σύστημα, τὸ μέγεθος τοῦ χάους, τὴν τυχαιότητα ποὺ υπάρχει στὸ σύστημα. Π.χ. ἔνας κρύσταλλος ἔχει χαμηλὴ ἐντροπία, ἐνῶ ἔνα ἀέριο (σὲ θερμοκρασία δωματίου) ἔχει υψηλὴ ἐντροπία. Κατ’ ἀναλογίαν λοιπόν, λέγει ὁ Chaitin, μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι τὸ μῆκος τοῦ προγράμματος ποὺ δίδεται στὸν Υπολογιστή γιὰ νὰ ἐκτελέσει ἔνα ἔργο εἶναι ἀνάλογο μὲ τὸν βαθμὸν ἀταξίας ποὺ παρουσιάζει τὸ φυσικὸ σύστημα. Πράγματι, γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ τῶν ἀτόμων ἐνὸς ἀερίου θὰ ἀπαιτηθεῖ ἔνα πρόγραμμα στὸν Υπολογιστή πολὺ μεγαλυτέρου μήκους ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ θὰ ἀπαιτηθεῖ γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ τῶν ἀτόμων ἐνὸς κρυστάλλου, διότι ὁ κρύσταλλος ἔχει κανονικότερη δομὴ ἀπὸ ἐκείνη τοῦ ἀερίου.

Ἄς σημειωθεῖ ὅτι, ὅταν μιλοῦμε γιὰ κάποια θεωρία μὲ τὴν ὁποία προσπαθοῦμε νὰ ἐξηγήσουμε ἔνα πλήθιος φαινομένων, δεχόμαστε ὅτι ἡ ἀπλούστερη ἀπὸ τὶς θεωρίες ποὺ προσφέρονται εἶναι καὶ ἡ καλύτερη. Μὲ τὴν λέξη ὅμως «θεωρία», οὔσιαστικά, ἔννοοῦμε ἔνα πρόγραμμα στὸν ύπολογιστή, τὸ ὅποιο μᾶς θοηθάει στὸ νὰ κάνουμε προβλέψεις. Αὐτὸς σημαίνει ὅτι ἡ καλύτερη θεωρία εἶναι ἐκείνη ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὸ πρόγραμμα τοῦ ἐλάχιστου δυνατοῦ μήκους, ἐκείνη, δηλαδή, ποὺ μπορεῖ νὰ περιορίσει (νὰ συμπιέσει) τὰ δεδομένα (data) σὲ ἔνα πολὺ μικρότερο σύνολο ύποθέσεων καὶ κανόνων γιὰ τὴν ἔξαγωγὴ συμπερασμάτων.

Ο Chaitin εἶχε τὴν ἴδεα νὰ χρησιμοποιήσει τὸ μῆκος τοῦ προγράμματος ποὺ δίδεται στὸν ύπολογιστή γιὰ τὴν ἐκτέλεση ἐνὸς ἔργου (program-size complexity) γιὰ νὰ ὁρίσει τὴν ἔννοια τῆς «τυχαιότητας» σὲ ἔνα ἀξιωματικὸ σύστημα. Ὁρισε τὴν τυχαιότητα ὡς κάτι ποὺ δὲν μπορεῖ καθόλου νὰ συμπιεσθεῖ, ὑπὸ τὴν ἔννοια ποὺ ἀναφέραμε παραπάνω. Μὲ ἄλλα λόγια, ἀν τὸ ἐλαχίστου μήκους πρόγραμμα, τὸ ὅποιο ἀναμένεται νὰ ἀναπαραγάγει ἔνα σύνολο δεδομένων (data), ἔχει τὸ ἴδιο μῆκος μὲ τὸ σύνολο τῶν δεδομένων, τότε στὰ δεδομένα αὐτὰ

δὲν ύπάρχει καμιὰ δομὴ (pattern) καὶ πρέπει αὐτὰ νὰ θεωροῦνται «τυγχαῖα». Διότι ὁ μόνος τρόπος νὰ περιγράψει κανεὶς ἔνα τελείως τυχαῖο ἀντικείμενο ἡ ἀριθμὸς σὲ κάποιον, εἶναι ἀπλὰ νὰ τοῦ τὸ παρουσιάσει λέγοντάς του: «Αὐτὸς εἶναι». Διότι τὸ ἀντικείμενο ἡ ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς δὲν ἔχει κάποια δομὴ (pattern): δὲν ύπάρχει πιὸ σύντομη ἀπὸ αὐτὴν περιγραφή.

Ἐτσι ὅταν ἀρχίσει κανεὶς νὰ ἔξετάζει τὸ μέγεθος ἐνὸς προγράμματος ποὺ δίδεται στὸν ύπολογιστή, ὅταν δηλαδὴ ἀρχίσει νὰ ἀσχολεῖται μὲ τὴν ἔννοια τοῦ program-size complexity, τότε διαπιστώνει ὅτι λαμβάνει χώραν κάτι τὸ πολὺ ἐνδιαφέρον: Ὄπουδήποτε καὶ ἀν στραφεῖ, διαπιστώνει τὴν «μὴ-πληρότητα» τοῦ συστήματος. Μετροῦμε τὴν πολυπλοκότητα ἐνὸς προγράμματος μὲ τὸ μέγεθος τοῦ ἐλαχίστου μῆκους προγράμματος, ποὺ πρέπει νὰ δοῦμε στὸν ύπολογιστή γιὰ νὰ ύπολογίσει τὸ πρᾶγμα αὐτό. Ὄπως ἀποδεικνύεται ὅμως δὲν εἴμαστε ποτὲ δέδαιοι ὅτι γνωρίζουμε ὅτι τὸ πρόγραμμα ποὺ δίνουμε στὸν ύπολογιστή εἶναι τὸ ἐλαχίστου ἀπαιτούμενου μῆκους. Συνεπῶς, δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ ύπολογίσουμε τὸ program-size complexity, ἀφοῦ δὲν γνωρίζουμε τὸ μέγεθος τοῦ ἐλαχίστου προγράμματος ποὺ τὸ ύπολογίζει.

Τὸ πλῆθος τῶν ἀξιωμάτων, ποὺ οἱ μαθηματικοὶ χρησιμοποιοῦν σὲ μία θεωρία, εἶναι κατὰ κανόνα ἀρκετὰ μικρό. Σὲ ἀντίθετη περίπτωση, κανένας δὲν θὰ πίστει στὰ ἀξιώματα αὐτά. Παρατηροῦμε λοιπὸν ὅτι ἔχουμε ἐνώπιόν μας ἔνα «ἄπειρο» πλῆθος πληροφοριῶν ποὺ ἀφοροῦν τὰ μαθηματικά. Σὲ σχέση μὲ τὸν ὄγκο αὐτὸ τῶν πληροφοριῶν τὸ πλῆθος τῶν ἀξιωμάτων σὲ ἔνα ἀξιωματικὸ σύστημα εἶναι, ὅπως τονίσαμε παραπάνω, πολὺ μικρό. Οἱ τελευταῖς αὐτὲς σκέψεις ὀδήγησαν τὸν Chaitin στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ μὴ-πληρότητα, ἡ ὅποια ὅπως ἀπέδειξε ὁ Gödel χαρακτηρίζει τὰ ἀξιωματικὰ συστήματα δὲν πρέπει νὰ θεωρεῖται οὔτε μυστηριώδης, οὔτε πολύπλοκη, ἀντιθέτως, πρέπει νὰ θεωρεῖται φυσιολογική καὶ ἀναπόφευκτη καὶ ὀφείλεται στὴν «τυχαιότητα» ποὺ ύπάρχει στὰ Μαθηματικά.

Μὲ τὰ παραπάνω ἐκτεθέντα ὁ ὅμιλον δὲν ἔχει τὴν ψευδαίσθηση ὅτι μπόρεσε νὰ δώσει σαφὴ εἰκόνα τῆς θεωρίας τοῦ Chaitin, ἡ ὅποια ἀφορᾶ τὴν μὴ-πληρότητα τῶν τυπικῶν ἀξιωματικῶν συστημάτων. Ἐλπίζει μόνο ὅτι ὁ ἀκροατὴς ἀντιλήφθηκε ἔστω καὶ διαισθητικὰ τὸ ὅλο θέμα.

Ἀνακεφαλαιώνοντας λοιπὸν ἔχομε:

1. Κάμε τυπικὸ ἀξιωματικὸ σύστημα εἶναι μὴ-πληρες. Ὕπάρχουν σ' αὐτὸ ἀληθεῖς προτάσεις, τῶν ὅποιων ἡ ἀλήθεια δὲν μπορεῖ νὰ ἀποδειχθεῖ μὲ τὰ μέσα ποὺ παρέχει τὸ ἴδιο τὸ σύστημα (Gödel, Turing).

2. Τὸ παραπάνω γεγονός (ή μὴ -πληρότητα), μολονότι ἀποτελεῖ ἀπόδειξη ὅτι ἡ ίδεα τοῦ Hilbert εἶναι ἀνέφικτη, ἀποτέλεσε βάση τῆς θεωρίας τῶν Υπολογιστῶν.
3. Ἡ μὴ-πληρότητα τῶν τυπικῶν ἀξιωματικῶν συστημάτων ὀφείλεται στὴν «τυχαιότητα» ποὺ παρατηρεῖται στὰ συστήματα αὐτὰ (G. Chaitin).

Τέλος, ἀς σημειώθει ὅτι τὸ ἔργο τοῦ Gödel εἶναι ἐκεῖνο ποὺ ὀδήγησε στὴν ἀποψη, ποὺ ἀρκετοὶ ἀσπάζονται, ὅτι ἡ “τυχαιότητα” εἶναι σύμφυτη στὰ Μαθηματικά, ἀκριβῶς ὡπως στὴ Φυσική —ἀποψη (ἐννοια) μὲ τὴν ὁποία ὁ Albert Einstein διαφωνοῦσε.

“Ομως παρὰ τὶς διαφωνίες τους ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ, ὑπῆρχε μεταξὺ τῶν δύο ἀνδρῶν, τοῦ Gödel καὶ τοῦ Einstein, μία στενὴ φιλία. Στὴν παρακάτω φωτογραφία εἰκονίζονται οἱ δύο φίλοι, τὴν ἐποχὴ ποὺ ζοῦσαν στὸ Princeton :



Θὰ τελειώσω τὴν ὁμιλία μου μὲ μία παρατήρηση, διατυπωμένη ὑπὸ μορφὴς ἐρωτήματος:

Πῶς συμβαίνει, παρὰ τὸ γεγονός τῆς ὑπάρξεως τοῦ φαινομένου τῆς μὴ-πληρότητας στὰ Μαθηματικά, ἐνὸς φαινομένου ποὺ ἀποπνέει πειραιστικὰ αἰσθήματα ώς πρὸς τὴν πρόσδο τῶν μαθηματικῶν, τὰ Μαθηματικὰ νὰ προοδεύουν σὲ τόσο μεγάλο ἔχθιμό; Ἰσως οἱ νεώτερες γενιές τῶν μαθηματικῶν θὰ μποροῦσαν νὰ ἀποδεῖξουν ὅτι ἔτσι εἶναι, ὅτι ἔτσι πρέπει νὰ εἶναι, ὅτι δηλαδὴ τὰ Μαθηματικὰ θὰ προοδεύουν πάντα μὲ ὀλοένα αὐξανόμενο ρυθμό. Καὶ ἂς προσθέσω κάτι ἀκόμα, ποὺ ἀποτελεῖ ἀποψή τοῦ ὁμιλοῦντος, ὅτι τὰ Μαθηματικὰ εἶναι μία δημιουργικὴ δραστηριότητα τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως εἶναι ἡ γλώσσα καὶ ἡ μουσική, δραστηριότητα ὑψίστης πρωτοτυπίας, ἡ ὅποια μέχρι στιγμῆς δὲν φαίνεται νὰ ἐπιδέχεται μία πλήρη λογική καὶ ἀντικειμενική ἀνάλυση.

Κυρίες καὶ Κύριοι, ξέρω ὅτι σᾶς κούρασα. Ἰσως ἔγραψα πολλά. Όμως δὲν εἰχα καὶ ροή νὰ γράψω λιγότερα.

Σᾶς εὐχαριστῶ ποὺ μὲ ἀκούσατε.

BIBLIOGRAPHIA

- Casti, J. L., and W. DePauli 2000. Gödel: a Life of Logic: Cambridge, Mass.: Perseus Publishing.
- Chaitin, G. J. 1975. Randomness and mathematical proof. *Scientific American* 232(5): 47-52.
- Chaitin, G. J. 1988. Randomness in arithmetic. *Scientific American* 259 (1): 80-85.
- Hofstadter, D. R. 1979. Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid. New York: Basic Books.
- Nagel, E., and J. R. Newman. 1956. Gödel's Proof. *Scientific American* 194(6): 71-86
- Nagel, E., and J. R. Newman. 1958. Gödel's Proof. New York: New York University Press.