

"Ελα Νύπνε μου, πάρε το,
 γλυκὰ νὰ τὸ κοιμήσης
 καὶ μέσ' τὸν ὕπνο του,
 νὰ μὲ τὸ συργιανίσης.

5 Νὰ μοῦ τὸ πᾶς ἐδῶ,
 νὰ μοῦ τὸ πᾶς ἐκεῖ,
 μέσα σὲ περιβόλια
 νὰ τὸ γεμίσης καὶ τὶς τσέπες του,
 τριαντάφυλλα καὶ ρόδα.

10 Τὰ ρόδα νᾶν' τῆς μάνας του,
 τὰ κρίνα τῆς νοῦας του
 καὶ τ' ἄσπρα τριαντάφυλλα
 νᾶναι τῆς ἀφεντιᾶς του.

"Ελα "Υπνε μ', πάρε το.
 καὶ πᾶν' το στὶς μπαχτσέδες,
 πάρε τὰ ἄνθη ἀπ' τὴ μηλιά
 καὶ ὅλα τῆς τὰ μῆλα

5 καὶ φέρ' τα στὸ παιδάκι μου
 ποὺ εἶναι μωρὸ καὶ κάνει,
 τὸ μικρό μου νάνι, νάνι.

Νανουρίσματα

81

"Ελα "Υπνέ μου, πάρε το
κι' ἄιντε συργιάνισέ μου το
κι' ἄιντε μου ἔδω κι' ἄλλοῦ
καί στη Πόλη και παντοῦ.

- 5 Νά τὸ δόσ' ἀγᾶς λεμόνι
κ' ἡ ἀγάδαινα κυδῶνι
κ' ἡ μικρὴ ἀγαδοπούλα
δαχτυλίδι με τὴ βοῦλα.

82 *)

"Ελα Χριστέ μου, πάρε το,
Παναγιά μ', και κοίμησέ το.
Νά τὸ πάη στοῦ Μάη τ' ἀμπέλι
καί στοῦ Μάη τὰ λειβάθια,

- 5 νά τὸ δόσ' ἀγᾶς σταφύλι
κ' ἡ ἀγάδαινα κυδῶνι
κ' ἡ μικρὴ ἀγαδοπούλα
δαχτυλίδι με τὴ βοῦλα.

83 *)

"Ελα "Υπνε, και πάρε το,
Χριστέ ποκοίμισέ το.
Πάν' το στοῦ Μάη τ' ἀμπέλι
καί στοῦ Γιάννη τὸ περιβόλι.

- 5 Κόψε το ἕνα σταφύλι,
δόσε το κ' ἕνα καρπούζι,
τὸ σταφύλι νά τὸ φάη,
τὸ καρπούζι νά τὸ παίζη.
Νά κοιμᾶται σάν τ' ἀρνέλι,
10 νά ξυπνᾶ σὰ μοσχάρελι.

84

"Ελα Νύπνε μ', και πάρε το
και ἀποκοίμισέ το
και πάν' το στοῦ Μάη τ' ἀμπέλι

37 Ἑλληνικὴ
Σχολικὴ

Πλάγια 1). Σχολικὴ:

Ἐθνικὴ τ. Γ. Α.
1939
σ. 36-48

Σηλυβριά.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ



ΑΘΗΝΩΝ

Φανάρι.

Ἡράκλεια.

1) Ἐπαρχίας Μετρῶν και Ἀθύρων.

- στοῦ Μάη τὸ περιβόλι.
 5 Νὰ τὸ δόσ' ὁ Μάης κεράσι
 ὁ καλόγερος ἀπίδι,
 νὰ τὸ δόσ' ὁ Αὔγουστος
 τὸ πρῶτο τὸ σταφύλι.
 Νὰ κοιμᾶται σὰν ἀρνάκι
 10 νὰ ξυπνήη σὰν πουλάκι.

85

Κοίμησέ το Παναγιά,
 νὰ σέ κάνω μιὰ ποδιά ¹⁾,
 μιὰ ποδιά μεταξωτή
 γύρω, γύρω κεντητή.

86

Κοιμήσου σὺ παιδάκι μου καὶ γὰρ σέ νανουρίζω,
 καὶ γὼ τὴν κούνια σου κουνῶ νὰ σέ αποκοιμίσω,
 Νάνι, νάνι τὸ παιδάκι μου νὰ κἀνη.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ



ΑΘΗΝΩΝ

87

- Κοιμήσου σὺ μικράκι μου καὶ γὰρ σέ νανουρίζω,
 καὶ τὴν κουνίτσα σου κουνῶ, γιὰ καὶ σέ κοιμίζω.
 Σὰ σέ κοιμήσω ὕστερα στὴ Παναγιά σ' ἀφίνω,
 στὴ Παναγιά καὶ στὸ Χριστὸ καὶ στὸ φύλακ' ἀγγελό σου,
 5 γιὰ νὰ σέ προφυλάγουνε πάν' στὸ προσκέφαλό σου.

Σηλυβρία.

88 *)

Καστανιές.

- Κοιμᾶται τὸ πουλάκι μου καὶ πῶς νὰ τὸ ξυπνήσω ;
 νὰ πάρω διαμαντόπετρες νὰ τὸ πετροβολήσω.
 Νὰ τὸ ξυπνήσω μὲ νερό, φοβοῦμαι μὴ κρυώσει,
 νὰ τὸ ξυπνήσω μὲ κρασί φοβοῦμαι μὴ μεθύσει.
 5 Νὰ τὸ ξυπνήσω μὲ φιλιὶ νὰ γλυκοεξυπνήση.

89

Σχοπὸ.

Νάνι, νᾶρθη ἡ μάννα του,
 ἀπ' τὸ δαφνοπότισμο

1) Σκέπη.

κι' ἀπὸ τὸ γλυκὸ νερό,
 νά τὸ φέρη λούλουδα,
 5 λούλουδα τριαντάφυλλα
 καὶ μοσχογαρύφαλα
 Νάνι, νάνι, νάνι του,
 ὡς πὺ νᾶρθη ἡ μάννα του,
 νά τὸ φέρη καὶ κοκά
 10 κ' ἓνα κόσκινο φλουριά
 καὶ τῆς γάτας τὴν οὐρά
 καὶ τοῦ ποντικοῦ τὰ φτιά.

90

Σηλυβριά.

Νάνι του ν' ἀποκοιμηθῆ καὶ πάλι νά ξυπνήση,
 γιατ' ἔχ' ἡ μαννοῦλά του δουλειά νά μὴ χασομερήση.
 Νάνι του, νά μου μερώνη,
 νά ξυπνᾷ νὰ μεγαλώνη.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ



ΑΘΗΝΩΝ

91
 Νάνι τοῦ ρήγα τὸ παιδί, τοῦ βασιλιᾶ τ' ἀγγόνι,
 ὅπου γεννιέται στὴ Φραγκιά κι' ἀκούεται στὴν Πόλη.
 Τὸ χάρισε ὁ βασιλῆς κορῶνα διαμαματένια,
 τὸ χάρισ' κ' ἡ βασίλισσα σταυρο-μαλαματένιο.

92

Νάνι τοῦ ρήγα τὸ παιδί τοῦ βασιλιᾶ τ' ἀγγόνι
 νά ἤξευρ' ἡ βασίλισσα πὼς ἔχει τέτοι' ἀγόρι
 νά κἀν' μαλαματένιες τὶς φασκιῆς
 καὶ ἀσημένιες κούνιες.

93

Σηλυβριά.

Θά πετάξει, θά πετάξει
 καὶ τὸν οὐρανὸ θά φτάξει
 καὶ τὴν θάλασσα θ' ἀδειάσει.
 Νά τὴν κάνει περιβόλι
 5 νά τήνε ζουλεύουν ὄλοι.
 Νάνι τὸ μωρό μου νάνι
 κι' ὅπου τὸ πονεῖ νά γιάνη.

94

α΄.

"Ελα "Υπνε νά τὸ πάρης καὶ Χριστέ μ', νά τὸ κοιμήσης,
νά τὸ πᾶς νά σεργιανίση καὶ νά τὸ ἀποκοίμισης.

β΄.

"Ελα "Υπνε μου πάρε το, γλυκά νά τὸ κοιμήσης
καὶ μέσ' τὸν ὕπνο του, νά μὲ τὸ σεργιανίσης.

γ΄ *).

"Ελα Νύπνε μ', καὶ πάρε το, Νύπνε ¹⁾, ποκοίμισέ το
καὶ σὺ Κερά μου Πχναγιά, καλοξημέρωτέ το.

δ΄ *).

"Ελα "Υπνε κ' ἔλα ζάλη
κι' ἀποκοίμισέ το πάλι.

"Ελα "Υπνε μ', καὶ πάρε το καὶ πᾶν τὸ σίς μπαχτσέδες
καὶ γιόμισέ τὸν κόρφο του, πούλια καὶ κοντσέδες
στὸν ὄμο.

"Ελα Χριστέ μου, πάρε το, καὶ πᾶν τὸ σίς μπαχτσέδες
καὶ γιόμω του τίς κόρφοι τοῦ κοῦδία καὶ κοντσέδες.

ζ΄.

"Ελα Χριστέ μου, πάρε το, καὶ πᾶν τὸ σίς μπαχτσέδες
καὶ γιόμω του τίς κόρφοι τοῦ ὄλο ζερνεκαντέδες ²⁾.

η΄ *).

"Εχω γὼ μιὰ θυγατέρα ἔχ' κι' ὁ βασιλὲς 'να γιὸ
καὶ μηνάει, ξαναμηνάει, συμπεθέρα νά μὲ κάν'.

θ΄ *).

Κοιμᾶτ' ἀστρί, κοιμᾶτ' αὐγή, κοιμᾶται νιὸ φεγγάρι,
κοιμᾶται τὸ πουλάκι μου σάν ἄξιο παλληκάρι.

ι΄ *).

Κοιμᾶτ' ἢ πούλια στὸ βουνὸ κ' ἢ πέρδικα στὰ δάση,
ἀφίτε τὸ πουλάκι μου, τὸν ὕπνο νά χορτάση.

1) "Η Χριστέ. -2) Λ. Τ. Φούλια,

ια' *).

Κοιμάται με την Πιναγιά και με τον άϊ Γιάννη,
με τον άφέντη τον Χριστό κι' όπου πονεί νά γιάνη.

ιβ'.

Κοιμάτ' ό ήλιος στά βουνά κ' ή πέρδικα στην κλούβα.
κοιμάται τό πουλάκι μου στην άργυρή του κούνια.

ιγ'.

Κοιμάτ' ό ήλιος στά βουνά κ' ή πέρδικα στά δάση,
άφίστε τό παιδάκι μου, τον ύπνο νά χορτάση.

ιδ' *).

Κοιμάτ' ό ήλιος στά βουνά κ' ή πέρδικα στά χιόνια,
κοιμάτ' και τ' άγοράκι μου, μέσ' στά χρυσά σεντόνια.

ιε.

Κοιμάται πού νά τό χαρώ και νά τό δω με γάλο
και νά τό στείλω στό σχολείο κι' άκόμα πιο μεγάλο.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Κοιμάται τ' όνα μου παιδί, τ' όνα μου κλωνάρακι,
τ' όνα μου φύλλο της καρδιάς και τ' ό μικρό μ' άγοράκι.

ις.

Κοιμάται τό παιδάκι μου, κοιμούνται τα πουλάκια,
τό Μάρτη θε νά κατεβοϋν με τα χελιδονάκια.

ιη'.

Κοιμάται τό παιδάκι μου, και πώς νά τό ξυπνήσω;
νά πάρω διαμαντόπετρες νά τό πετροβολήσω.

ιθ'.

Κοιμάται τό παιδάκι μου, και γώ τό νανουρίζω
και γώ την κούνια του κουνώ νά τ' άποκοιμίσω.

κ'.

Κοιμήσου χαϊδεμένο μου και γώ σε νανουρίζω
και γώ την κούνια σου κουνώ και τα πανιά σου πλύνω.

κα'.

Κοιμήσου χαϊδεμένο μου και γώ θε νά σε κάνω,
μιά κάμαρη όλόχρυση και μέσα νά σε βάλω.

κβ' *).

Κοιμήσου και παρήγγειλα στην Πόλη τὰ προικιά σου,
στη Βενετιά τὰ ρουχά σου και τὰ διαμαντικά σου ¹⁾).

κγ'.

Κοιμήσου και παράγγειλα παπούτσια στὸν τσαγκάρη,
γιὰ νὰ στὰ φέρ' ὀλόχρυσά κι' ὄλο μαργαριτάρι.

κδ'.

Κοιμήσου και παρήγγειλα στην Πόλι τὰ βιβλία,
στη Βενετιά τὰ ρουχά σου και τὰ μελανοδοχεῖα.

κε' *).

Κοιμήσου σὺ πουλάκι μου κ' ἡ τύχη σου δουλεύει
και τὸ καλό σου ριζικό σὲ κουβαλεῖ και φέρνει.

Κοιμήσου σὺ παιδάκι μου και νὰ σε νανουρίζω
κουνῶ και τὴν κουνίτσα σου και σε ἀποκοιμίζω.

Κοιμήσου πού νὰ σε χαρῶ και νὰ σε δῶ μεγάλο
και νὰ σε δῶ γι' ἄρραβῶν σάσα κι' ἀκόμα πιὸ μεγάλο.

Κοιμήσου πού νὰ σε χαρῶ και νὰ σε δῶ μεγάλο
και νὰ σε δῶ τῆς παντρείδας στεφάνι νὰ σε βάλω.

κθ'.

Κοιμοῦνται ὄλα τὰ πουλιά, κοιμᾶται και τ' ἀηδόνι,
κοιμᾶται τὸ παιδάκι μου, κοιμᾶται και δὲ νοιώθει.

λ'.

Κούνια μου, κούνια τὸ παιδί, κούνια μου μέρωνέ το
κι' ἄν σε γυρέψει και βυζι σκυψε και βύζαξέ το.

λα'.

Νὰ κοιμᾶται νὰ μερώνη
νὰ ξυπνᾶη νὰ μεγαλώνη.

1) Ἡ χρυσαφικά σου.