

# ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 3ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1955

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜΟΓΛΟΥ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

‘Ο Πρόεδρος ἄμα τῇ ἐνάρξει τῆς συνεδρίας ἀγγέλλει τὸν θάνατον τοῦ τακτικοῦ μέλους τῆς Ἀκαδημίας Γεωργίου Κυριακοῦ εἰπὼν τὰ ἔξῆς:

Κύριοι Ἀκαδημαϊκοί,

Ἐχω νὰ ἐπιτελέσω θλιβερὸν καθῆκον.

Μετὰ βαθυτάτης λύπης ἀγγέλλω τὸν θάνατον τοῦ διαπρεποῦς ἡμῶν συναδέλφου, ἀκαδημαϊκοῦ, Γεωργίου Κυριακοῦ.

Ο Γεώργιος Κυριακὸς κατάγεται ἀπὸ παλαιὰν βυζαντινὴν οἰκογένειαν τῶν Κυριακῶν, ἥ ὅποια τῷ 1600 ἐγκατέλειψε τὴν Κωνσταντινούπολιν καὶ ἐγκατεστάθη κατ’ ἀρχὰς εἰς Καρύταιναν καὶ βραδύτερον, τῷ 1646, εἰς Καλάμας. Ἐκεῖ ὁ γεννάρχης πρωθιερεὺς Παπακυριάκης ἔκτισεν ἐκκλησίαν καὶ οἱ Κυριακοὶ ἀνεδείχθησαν ἐν τῇ κοινωνίᾳ καὶ διεκδίθησαν διὰ τὸν πατριωτισμόν των.

Ο πάππος τοῦ ἀειμνήστου συναδέλφου μας, χιλίαρχος στρατηγὸς Θανασούλης Δ. Κυριακός, ἐπολέμησεν, ὡς ἀρχηγὸς τῶν στρατευμάτων τῶν Καλαμῶν, εἰς τὸ Βαλτέτσι, τὴν πολιορκίαν τῆς Τριπόλεως, τὴν Μεθώνην καὶ ἀλλαχοῦ ὑπεστήριξε δὲ τὸν ἀγῶνα τῆς ἀνεξαρτησίας καὶ διὰ πολλῶν χρημάτων.

Τοιαύτης εὐγενοῦς οἰκογενείας ἀπόγονος ὑπῆρξεν ὁ Γεώργιος Κυριακός. Ἐγεννήθη τῷ 1863 ἐν Καλάμαις, ὅπου διήνυσε τὰς ἐγκυκλίους σπουδάς του. Ἀπεφοίτησεν ἐκ τοῦ ἐκεῖ γυμνασίου τῷ 1880 μὲ τὸν βαθμὸν «ἄριστα». Ἐνεγράφη εἰς τὴν Φιλοσοφικὴν Σχολὴν τοῦ ἡμετέρου Πανεπιστημίου ὅπου παρηκολούθησεν ἐπὶ ἐν ἔτος τὰ μαθήματα τοῦ Φιλολογικοῦ τμήματος καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐσπούδασεν ἐπὶ

διετίαν Χημείαν. Τῷ 1883 ἐπέτυχεν εἰς διαγωνισμὸν τοῦ Κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Ζάππα καὶ ἐστάλη εἰς Montpellier τῆς Γαλλίας διὰ νὰ σπουδάσῃ γεωργίαν εἰς τὴν διάσημον École Nationale d’Agriculture. Μετὰ τριετῆ φοίτησιν διεκρίθη εἰς τὰς ἔξετάσεις καὶ ἔλαβεν ὀργανοῦν μετάλλιον τῆς Γαλλικῆς Κυβερνήσεως. Ἐπανῆλθεν εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ μετὰ τὴν ἐκπλήσιωσιν τῶν στρατιωτικῶν του ὑποχρεώσεων διωρίσθη ἀμέσως ὑποδιευθυντὴς εἰς τὴν τότε ἴδρυμεῖσαν Τριανταφυλλίδειον Γεωργικὴν Σχολὴν Ἀθηνῶν. Ἐκτοτε παρέμεινεν ὡς καθηγητὴς καὶ ὑποδιευθυντὴς Γεωργικῶν Σχολῶν καὶ Διευθυντὴς Γεωργικῶν Σταθμῶν μέχρι τοῦ ἔτους 1900.

Τῷ 1892 εἰργάσθη πρὸς καταπολέμησιν τῆς τότε ἀναφανείσης ἐν Θεσσαλίᾳ σοβαρᾶς μάστιγος τῶν ἀρουραίων καὶ τῶν ἀκρίδων. Διὰ τὴν ἐπιτυχίαν του εἰς τὸ ἔργον τοῦτο τῷ ἀπενεμήθη ὁ Ἀργυροῦς Σταυρὸς τοῦ Σωτῆρος. Τῷ 1894 περιῆλθε πάσας τὰς ἀμπελουργικὰς περιφερείας τῆς χώρας πρὸς δργάνωσιν τῆς προστασίας τῶν ἀμπέλων ἀπὸ τὸν τότε ἐμφανισθέντα περονόσποδον. Τῷ 1897 διετάχθη ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴν Κυβέρνησιν νὰ μεταβῇ εἰς τὴν ὑπὸ τῶν Τούρκων κατεχομένην Θεσσαλίαν διὰ νὰ βοηθήσῃ τὸν πληθυσμὸν αὐτῆς. Ἡ Τουρκικὴ Στρατιωτικὴ Διοίκησις παρέσχε τὴν ἀπαιτουμένην ἄδειαν καὶ ὁ Γεώργιος Κυριακὸς μετέβη εἰς Θεσσαλίαν καὶ ἐφορόντισε διὰ τὴν διανομὴν ἀλεύρου καὶ σπόρου εἰς τὸν Θεσσαλικὸν πληθυσμόν.

Ἐν τῷ μεταξὺ ἐδίδαξεν εἰς τὴν Βιομηχανικὴν Ἀκαδημίαν Ρουσσοπούλου μέχρι τοῦ 1898, Ἀμπελουργίαν, Ἐλαιουργίαν καὶ Σηροτροφίαν.

Εἰς τὰς ἀρχὰς τοῦ ἔτους 1900 παρηγένθη τῆς Δημοσίας Ὅπηρεσίας καὶ ἡσκολήθη μὲ τὴν ἴδρυσιν καὶ διεύθυνσιν τοῦ ἐργοστασίου Οἰνοποίεας καὶ Οἰνοπνευματοποίεας τῆς τότε Ἐταιρείας Γεωργικῆς Βιομηχανίας. Τῷ 1903 μετέβη εἰς Προῦσαν ἀπὸ ὅπου μετέφερεν ἐκλεκτὰς φυλὰς μεταξοκωλήκων. Τῷ 1905 μετέσχε τῆς δργανώσεως τῆς προνομιούχου Ἐταιρείας τῆς Σταφίδος παρὰ τῇ ὁποίᾳ παρέμεινεν, ἀρχικῶς μὲν ὡς Γενικὸς Ἐπιθεωρητής, ἀκολούθως δὲ ὡς συνδιευθυντὴς καὶ σύμβουλος, μέχρι τῆς λήξεως τοῦ προνομίου αὐτῆς καὶ μεταγενεστέρως μέχρι τοῦ 1933. Ἐκτοτε ἀπεσύρθη εἰς τὸν ἴδιωτικὸν βίον καὶ ἐπεδόθη εἰς ἐπιστημονικὰς μελέτας.

Τὸν Ἰούνιον τοῦ 1927 ὁ Γεώργιος Κυριακὸς ἐξελέγη πρόσεδρον μέλος τῆς Ἀκαδημίας. Χαρακτηριστικὸν τῆς μετριοφροσύνης τοῦ ἀνδρὸς εἶναι φράσις περιλαμβανομένη εἰς τὸ εὐχαριστήριον γράμμα, τὸ ὅποῖον ἔστειλεν εἰς τὴν Ἀκαδημίαν τὸν Νοέμβριον τοῦ 1927. Γράφει μεταξὺ ἄλλων: «”Ἐχων συνείδησιν τῶν πενιχρῶν μου ἐφοδίων, ὑπολαμβάνω τὴν τιμητικὴν ταύτην διάκρισιν ὡς ἐκδήλωσιν τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς ὁσημέραι αὖξανομένης σημασίας τῶν ἀγρονομικῶν ἐπιστημῶν, ὡν τυγχάνω εἰς τῶν πρεσβυτέρων ἐκπροσώπων».

Άλλα τὰ ἐφόδια τοῦ Γεωργίου Κυριακοῦ δὲν ἔσαν πενιχρά. Τὸν Δεκέμβριον τοῦ 1933 ἡ Ἀκαδημία ἀπεφάσισε τὴν πλήρωσιν μιᾶς ἔδρας τῶν Ἐφηρομοσμένων Θετικῶν Ἐπιστημῶν. Ἄν καὶ ἡ προκήρυξις περιελάμβανε τοὺς πολλοὺς οἰκάδους τῶν Ἐφηρομοσμένων Θετικῶν Ἐπιστημῶν, ἡ Ἀκαδημία εἶχε νὰ κρίνῃ μόνον ἕνα ἐπιστήμονα, τὸν Γεώργιον Κυριακόν, δ ὅποῖς καὶ ἐξελέγη μὲ μεγάλην πλειοψηφίαν ἀκαδημαϊκός. Ἡ κριτικὴ Ἐπιτροπὴ ἀποτελουμένη ἀπὸ τοὺς συναδέλφους κ. Ἰ. Πολίτην, Κ. Βέην καὶ Μ. Γερουλάνον ἔγραφε διὰ τὸν Γεώργιον Κυριακὸν μεταξὺ ἄλλων τὰ ἔξῆς:

« . . . Ἐκ τῶν ἀνωτέρω καταφαίνεται ὅτι ὁ ὑποψήφιος οὗτος ἐπιδεῖξας ζῆλον θεομὸν ἐν τῇ σπουδῇ τῆς ἐπιστήμης, δημοσιεύσας μελέτας λίαν ὀφελίμους, παρασκῶν σπουδαίας ὑπηρεσίας ἐν τῷ Ὑπουργείῳ Γεωργίας, ἀόκνως ἐργασθεὶς ἐν αὐτῷ διὰ τὴν ἀνάπτυξιν τῶν Γεωργικῶν Βιομηχανιῶν, λαβὼν ἐνεργὸν μέρος εἰς ἔργα κοινῆς ὀφελείας, τέλος δὲ διὰ τῆς εὐεργετικῆς δράσεώς του ἐν τῇ Ἀκαδημίᾳ κατέδειξεν ὅτι εἶναι ἄξιος, ὅπως καταλάβῃ τακτικὴν ἐν αὐτῇ ἔδραν.»

Ο Γεώργιος Κυριακὸς διετέλεσεν Ὑπουργὸς τῆς Γεωργίας ἀπὸ τοῦ Ἰουνίου τοῦ ἔτους 1936 μέχρι τοῦ Ἀπριλίου τοῦ 1941. Μεγάλαι ἔσαν αἱ ἐπιτυχίαι του ἐν τῷ Ὑπουργείῳ Γεωργίας. Ἐφρόντισε διὰ τὴν αὔξησιν τῆς παραγωγῆς τοῦ σίτου, διὰ τὰ δάση, τὴν κτηνοτροφίαν, διὰ τὴν παραχώρησιν γαιῶν εἰς ἀκτήμονας γεωργοὺς καὶ διὰ πολλοὺς ἄλλους τομεῖς τῆς Γεωργίας. Εἰς τὸ Ἀρχεῖον τῆς Ἀκαδημίας ὑπάρχει φυλλάδιον ἐκ 18 σελίδων ὃπου οἱ συνεργάται τοῦ Γεωργίου Κυριακοῦ ἐκθέτουν λεπτομερῶς τὴν εὐεργετικὴν δρᾶσίν του ὡς Ὑπουργοῦ τῆς Γεωργίας.

Δύναται νὰ λεχθῇ ὅτι δ ἀείμνηστος συνάδελφός μας δὲν ἔτο πολιτικὸς ἀνήρ. Ἀνέλαβε τὸ Ὑπουργεῖον Γεωργίας ὡς ἄγνως Ἐλλην διὰ νὰ προσφέρῃ ὑπηρεσίας εἰς τὴν πατρίδα.

Ἐνθυμούμεθα δὲν πρόσθιον, μειλίχιον, φιλόφρονα καὶ εὐπροσήγορον ἄνδρα. Ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν θὰ τιμᾷ ἐσαεὶ τὴν μνήμην τοῦ Γεωργίου Κυριακοῦ.

#### ANAKOINΩΣΕΙΣ ΜΗ ΜΕΛΩΝ

**ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ.—Sur la variation de l'éclat du zénith pendant l'éclipse totale du Soleil du 25 février 1952, par C. J. Macris.\***  
\* Ανεκοινώθη ὑπὸ τοῦ κ. Βασ. Αἰγινήτου.

Au cours de l'éclipse totale du Soleil du 25 février 1952, à Khartoum (Sudan), j'ai cherché à préciser expérimentalement la variation de la bri-

\* ΚΩΝΣΤ. Ι. ΜΑΚΡΗ, Περὶ τῆς μεταβολῆς τῆς λαμπρότητος, τοῦ Ζενίθ κατὰ τὴν ὄλικὴν ἔκλειψιν τοῦ ἥλιου τῆς 25 Φεβρουαρίου 1952.