

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 24^{ΗΣ} ΜΑΡΤΙΟΥ 2003

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 25^{ΗΣ} ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ ΤΟΥ 1821

ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΚΑΛΚΕΑ

Τὴ λαμπρὴ αὐτὴ ἡμέρᾳ τῆς 25ης Μαρτίου, ποὺ συνεορτάζουμε τὸν Εύαγγελισμὸν τῆς Θεοτόκου καὶ τὴν ἔναρξη τοῦ ἀγῶνος γιὰ τὴν ἀνάσταση τοῦ Γένους, ἡ σκέψη μας στρέφεται μὲν ὕστερασμὸν καὶ εὐλάβεια πρὸς τοὺς ἡρωικοὺς ὄπλαρχηγούς, τοὺς γενναίους ναυμάχους, τοὺς θρυλικοὺς πυρπολητές, καὶ πρῶτα ἀπὸ ὅλα πρὸς τὸν ἀδάμαστο Λαό μας.

Πρὶν ἀπὸ 182 χρόνια, σὰν σήμερα, μία δράκα γεννναίων μὲ ἐλάχιστα πολεμικὰ ἐφόδια καὶ μὲ ἐκφρασμένη τὴν ἀντίθεση τῶν ἴσχυρῶν τῆς Εὐρώπης, ἀποφάσισε παρὰ πᾶσα λογική, ἀλλὰ μὲ ἔνθεη ἔμπνευση, νὰ ἀναμετρηθεῖ μὲ τὴν κραταιὰ Όθωμανικὴ Αὐτοκρατορία, γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς πολυπόλιθης Έλευθερίας, μετὰ τόσους αἰώνες ἀδυσώπητης σκλαβίας, ἥ νὰ πεθάνει.

Καὶ κατόρθωσε τὸ θαῦμα, γιατὶ ἡ ἀδάνατη καὶ θεία ἔλευθερία ποὺ ὅ, τι θέλει ἡμπορεῖ, ἀτσαλώνει τὴν ψυχὴ καὶ ὄπλιζει τὸ σῶμα μὲ ἀκατάβλητες δυνάμεις, ὥστε καὶ ἡ ἀριθμητικὴ ὑπεροχὴ τῶν ἐχθρῶν καὶ οἱ ἀκαταμάχητοι ὄπλισμοι νὰ χάνουν τὴν ἀξία τους καὶ νὰ δαμάζονται μπροστὰ στὴν κόψη τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή.

Κατὰ τὴν ἀγία αὐτὴ ἡμέρα, σὲ ἐπίσημη τελετὴ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, ποὺ ἑορτάζεται καὶ ἡ ἐπέτειος τῆς Ἱδρύσεως της, ἐκφωνεῖται πανηγυρικὴ ὁμι-

λία. Η Σύγκλητος ἔκανε τὴν τιμὴν νὰ ἀναθέσει σ' ἐμένα τὴν ὁμιλία αὐτή, γιὰ τοῦτο τῆς ἐκφράζω τὶς θερμές μου εὐχαριστίες.

Θέμα τῆς ὁμιλίας μου εἶναι: «Η Μάνη στὴν Ἐθνεγερσία τοῦ 1821».

Στὴν ἐσχατιὰ τῆς πατρίδος μας, τὴν Χερσόνησο τοῦ Ταινάρου, τὸ Γύθειο, τὶς βουνοπλαγιὲς καὶ τὶς κορφὲς τοῦ ἀρσενικοῦ Ταύγέτου καὶ μέχρι τὶς πύλες τῆς Καλαμάτας, ἐκτείνεται ἡ Μάνη. Γεωγραφικά, τόπος μικρὸς καὶ ἀσήμαντος. Ἰστορικὰ ὅμως, σημαντικὸς καὶ ἔνδοξος, ἀφοῦ ἀπὸ ἐκεῖ ἔκινησε ἡ Ἐθνεγερσία τοῦ '21, γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς πολυπόθητης ἐλευθερίας.

Γιατὶ οἱ Μανιάτες, ἀπόγονοι τῶν Σπαρτιατῶν, πίστευαν πώς εὔτυχισμένοι εἶναι μόνον οἱ ἐλεύθεροι καὶ ἐλεύθεροι εἶναι μόνον ὅσοι ἔχουν τὴ δύναμη νὰ πολεμοῦν γιὰ τὴν ἐλεύθερία. Πιστοὶ στὶς Σπαρτιατικὲς παραδόσεις, ἥθελαν νά' ναι πάντα πρῶτοι στὶς μάχες, ὅπως λέει ὁ γνωστὸς στίχος:

*K' ἥτανε ξεσυνέριση
σ' ὅλα τὰ Σπαρτιατόγονα
ποῖοι νὰ πᾶσι μπροστινοὶ*

Ἀπὸ τὴν ἄλωση τῆς Βασιλίδος, τὸ 1453 καὶ τὴν κατάκτηση τοῦ Μυστρᾶ, τὸ 1460 καὶ μέχρι τὴν μεγάλη μέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Γένους, οἱ Μανιάτες εἶγαν τάξει ὡς ιερὸ σκοπό, νὰ ἀγωνίζονται ἐναντίον κάθε εἰσβολέως καὶ κυρίως ἐναντίον τῶν Τούρκων, ἀλλοτε μόνοι καὶ ἀλλοτε συμπράττοντες μὲ τοὺς Βενετούς. Ή φτωχὴ Μάνη, σ' ὅλα τὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας, εἶχε μεταβληθεῖ σὲ στρατόπεδο πολεμιστῶν. Ὄλοι οἱ ἐπαναστάτες τοῦ Μωρῆα, σὲ ὥρες κινδύνου κατέφευγαν ἐκεῖ γιὰ νὰ ἅροῦν σωτηρία. Ἀπὸ τὸ 1463, δηλαδὴ δέκα μόλις χρόνια μετὰ τὴν ἄλωση, πρώτη ἡ Μάνη, ὑπὸ τὸν Κροκόδειλο Κλαδᾶ, ἀγωνίζεται ἐναντίον τῶν Τούρκων. Άλλὰ καὶ τὰ ἄλλα ἐπαναστατικὰ κινήματα τῆς Ἑλλάδος, ὅπως τὸ Κίνημα τῶν Μελισσηνῶν τὸ 1571, καὶ τοῦ Δουκὸς τοῦ Νεδέρ τὸ 1612, τὴ Μάνη ἥθελαν ὡς ὁρμητήριο. Ο Δούκας, ὡς κληρονόμος τῆς μοναδικῆς ἀπογόνου τῶν Παλαιολόγων, Μαργαρίτας, προσπάθησε νὰ συνενώσει τοὺς ἡγεμόνες τῆς Δύσεως κατὰ τῶν Τούρκων καὶ νὰ διεκδικήσει τὸ θρόνο τοῦ Βυζαντίου. Γιὰ νὰ ἐπιτύχει ὅμως τὸ σκοπό του, θεώρησε ἀπαραίτητη τὴ συνεργασία μὲ τοὺς Μανιάτες. Γι' αὐτὸν ἔστειλε στὴ Μάνη τὸν κόμητα τοῦ Σατερανῶ καὶ τὸν Πέτρο Μέδικο νὰ διαπραγματευθοῦν. Ατυχῶς οἱ ἐπιδιώξεις του δὲν τελεσφόρησαν.

Και τὰ Ὁρλωφικά, τὸ 1770, τὴν Μάνη εἶχαν ώς κέντρο καὶ ὄρμητήριο. Στὸ Λιμάνι τῆς Ἀρεοπόλεως, ἥρθαν ἀπεσταλμένοι τῆς Μεγάλης Αἰκατερίνης, οἱ ἀδελφοὶ Ὁρλώφ, καὶ ἔξήγειραν ὅλόκληρη τὴν Μάνη καὶ τὴν Πελοπόννησο σὲ ἐπανάσταση κατὰ τῶν Τούρκων, μὲ τὰ γνωστὰ τραγικὰ ἀποτελέσματα. Στὸ λιμάνι τοῦ Πόρτο-Κάγιο, στὴν ἀκρη τοῦ Ταινάρου, τὸ 1792, εἶχε ἐγκαταστήσει τὸ ὄρμητήριό του κατὰ τῶν Τούρκων ὁ Λάμπρος Κατσώνης.

Τὸ πολεμικὸ πνεῦμα τῆς Πελοποννήσου χωρὶς τὴν ἐλεύθερη Μάνη δὲν θὰ μποροῦσε νὰ διατηρηθεῖ καὶ ἡ Ἐπανάσταση τοῦ '21 δὲν θὰ εἴχε πραγματοποιηθεῖ.

Δὲν θὰ ἐπιζύσσει ὅμως καὶ ὁ μεγάλος καὶ θρυλικὸς ἡγέτης τῆς Ἐπαναστάσεως, ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ἀν δὲν ὑπῆρχε ἡ ἐλεύθερη Μάνη. Μετὰ τὸν ἡρωικὸ θάνατο τοῦ πατέρα του, μὲ τοὺς ἀδελφούς του καὶ τὸν Παναγιώταρο Βενετσανάκη, στὸ δρεινὸ χωρὶ Καστανιὰ τῆς Μάνης πολεμώντας τοὺς Τούρκους τὸ 1780, ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης σώθηκε ώς ἐκ θαύματος, γιατὶ κρύφθηκε στὴ Μάνη. Ἐκεὶ πέρασε τὰ περισσότερα νεανικά του χρόνια φιλοξενούμενος στοὺς Πύργους τοῦ Ντουράκη καὶ τοῦ Μούρτζινου. Ἐκεὶ βαπτίσθηκε γιὰ πρώτη φορὰ στὸ πῦρ τῆς μάχης.

Ἄλλὰ δὲν ἦταν μόνο οἱ Κολοκοτρωναῖοι ποὺ κατέφυγαν καὶ φιλοξενήθηκαν στὴ Μάνη. Ἐκεὶ ἔζησαν, κατὰ καιρούς, ὁ Καπετάν Ζαχαρίας, ὁ Θανάσης Πετμεζᾶς καὶ ὁ πρωτοκλέφτης Δαγρές. Ἐκεὶ κατέφυγαν ὅλοι οἱ καπεταναῖοι καὶ οἱ ἡρωικοὶ κλέφτες τοῦ Μωρηᾶ, σὲ ὥρες κινδύνου, γιὰ νὰ σωθοῦν.

Ἡ πολεμικὴ ίκανότητα τῶν Μανιατῶν καὶ οἱ ἀγῶνες τους κατὰ τῶν Τούρκων ἦταν γνωστοὶ καὶ ἔξω ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς Ἑλλάδος. Ὁ Μέγας Ναπολέων, στὰν εὑρισκόμενος στὴν Ἰταλία, τὸ 1798, σχεδίαζε ἐκστρατεία κατὰ τῶν Βαλκανίων, στὴ Μάνη ἀπέστειλε τοὺς Μανιάτες Κορσικανούς, Δῆμο καὶ Νικολὸ Στεφανόπουλο, γιὰ νὰ διερευνήσουν τὴ διάθεση τῶν Μανιατῶν, γιὰ συμμετοχή τους στὴν ἐκστρατεία του, τὴν ὁποία κατέστησαν ἀπραγματοποίητη, δυστυχῶς, τὰ σχέδιά του γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς Αιγύπτου.

Πολλοὶ ἦταν οἱ ξένοι ποὺ ἐθαύμαζαν καὶ ἐκφράζονταν ἐγκωμιαστικὰ γιὰ τὴ Μάνη. Ὁ Ἄγγλος Douglas, τὸ 1813, ἔγραψε προφητικὰ γιὰ τοὺς Μανιάτες: «Ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς Ἑλλάδος θὰ προέλθει ἀπὸ τὰ ὅπλα τῶν Μανιατῶν καὶ ἀπὸ τὸ ἐμπόριον τῆς Ὑδρας».

Τὸ 1821, ὁ Γερμανὸς Θεολόγος Νάγκελ, ἔλεγεν ὅτι: «Ὕπάρχουν ἀκόμη ἔστι αἱ ἀντιστάσεων, τὰς ὁποίας δὲν ἥδυνήθησαν νὰ καταλάβουν οἱ δυνάσται τῶν Ἑλλήνων, ὅπως οἱ ἀπόγονοι τῶν Σπαρτιατῶν, Μανιάται, οἱ ὁποῖοι ζοῦν ἐλεύθεροι εἰς τὰ ὑψικόρυφα βουνά των».

Ο Ρήγας Φεραίος, σύμφωνα μὲ τὴν Αὔστριακὴ Ἐκθεση: «Μετὰ τὴν Τεργέστην εἶχε τὴν ἀπόφασιν νὰ μεταβεῖ εἰς τὴν Χερσόνησον τοῦ Μωρέως πρὸς τοὺς αὐτόθι κατοικοῦντας Μανιάτας, ἀπογόνους ὄντας τῶν ἀρχαίων Σπαρτιατῶν, νὰ προσελκύσει τὴν ἐμπιστοσύνην των, νὰ κηρυξεῖ τὴν Ἐλευθερίαν καὶ ἔπειτα βοηθούμενος ὑπ' αὐτῶν νὰ ἐλευθερώσει ὅλην τὴν Χερσόνησον τοῦ Μωρέως, διὰ τῆς δίας, ἀπὸ τὸν Τουρκικὸν ζυγόν. Μετὰ δὲ τὴν ἀπελευθέρωσιν τοῦ Μωρέως, ἥιελεν ἔπειτα νὰ εἰσβάλει εἰς τὴν Ἡπειρὸν νὰ ἐλευθερώσει καὶ ταύτην τὴν χώραν, νὰ συνενώσει τοὺς Μανιάτας μετὰ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων στασιαστῶν, Κακοσουλιωτῶν καὶ ἔπειτα νὰ ἐλευθερώσει τὴν Μακεδονίαν, τὴν Ἀλβανίαν καὶ τὴν χυρίας Ἑλλάδα». Ο ἴδιος, εἰς τὸν περίφημο Θουριό του, ἀπευθύνεται ιδιαιτέρως πρὸς τοὺς Μανιάτες καὶ τοὺς Σουλιώτες, λέγοντας: «Σουλιώτες καὶ Μανιάτες, λιοντάρια ἔακουστά, ὡς πότε στὶς σπηλιές σας κοιμᾶστε σφαλιστά;»

Αλλὰ καὶ ὅταν ἐκδηλώθηκε ἀξιόλογη φιλελληνικὴ κίνηση καὶ ἰδρύθηκε τὸ 1809 «Ἐλληνικὴ Ἐταιρεία» καὶ τὸ «Ἐλληνόγλωσσον Ξενοδοχεῖον», μεταξὺ τῶν ἰδρυτῶν του, τοῦ Γρηγορίου Ζαλίνη καὶ τοῦ Γάλλου διπλωμάτου Choiseul Gouffier, ἥταν καὶ ὁ Μανιάτης Κορσικανὸς Δημήτριος Στεφανόπουλος, κηδεμόνας τοῦ Ναπολέοντος στὴν στρατιωτικὴ σχολὴ στὸ Παρίσι.

Οι ἰδρυτὲς τῆς Φιλικῆς Ἐταιρείας, τὸ 1814, ἔστρεψαν τὸ ἐνδιαφέρον τους στὴ Μάνη. Ο Εάνθιος ἐτόνισε στὸν Αναγνωσταρᾶ: «Ἀνάγκη ὁ Πετρόμπεης νὰ εἴναι μαζί μαζί», καὶ ὅταν τὸ 1818 ὁ Πετρόμπεης μυήθηκε στὴ «Φιλικὴ Ἐταιρεία», αὐτὸ γαρετίστηκε ἀπὸ ὅλους ὡς θρίαμβος γιατὶ ἀκολούθησε στὴ συνέχεια ἡ μύηση καὶ τῶν ἄλλων καπεταναίων τῆς Μάνης καὶ ἡ συμμετοχὴ τῆς στὸν ἀγώνα ἥταν πλέον ἔξασφαλισμένη. Κατὰ τὴ διάσκεψη τῶν Φιλικῶν, στὸ Ίσμανήλι τῆς Ρουμανίας, τὴν 1ην Ὁκτωβρίου τοῦ 1820, ἡ Μάνη ὁρίζεται ὡς ὁρμητήριον τῆς Ἐπαναστάσεως. Τὴν ἵδια σκέψη ἔκανε καὶ ὁ Ἀλέξανδρος Ψυλλάντης, ὅταν ἀνέλαβε τὴν ἀρχηγία. Στὴ Μάνη σκέφθηκε νὰ κατεβεῖ καὶ ἀπὸ ἐκεῖ νὰ ἀρχίσει τὸν ἀγώνα. Πληροφορίες ὅμως ποὺ φθάσανε στοὺς Φιλικοὺς καὶ τοὺς εἰδοποιοῦσαν ὅτι οἱ Αὔστριακοὶ ὑποψιάζονταν τὸ σχέδιό τους καὶ πώς ὁ Ψυλλάντης διέτρεχε τὸν κίνδυνο νὰ ἔχει τὸ τέλος τοῦ Ρήγα, μετέβαλαν τὴν ἀπόφαση. Ποιὰ θέση στὶς καρδιὲς τῶν Ἑλλήνων εἶχε τὴν ἐποχὴ ἔκεινη ἡ Μάνη, ὡς στήριγμα τῆς Ἐπαναστάσεως, τὸ διελάλησαν ἀργότερα καὶ πολλοὶ ἀγωνιστὲς τοῦ '21.

Ο Γέρος τοῦ Μωρῆα ἔγραψε ὅτι ὅταν ὁ Ἀγγλος Hamilton, σὲ μία δεινὴ κρίση τῆς Ἐπαναστάσεως, τοῦ ἐπρότεινε τὴ μεσολάβηση τῆς Ἀγγλίας γιὰ μία ἔντιμη συνδηκολόγηση μὲ τὴν Τουρκία, τοῦ ἀπήγνησε:

«Ἐμεῖς καμίαν συνθήκην δὲν ἔκαμαμε ποτὲ μὲ τοὺς Τούρκους. Οἱ βασιλιάς μας ἐσκοτώθη, ἀλλὰ τὰ κάστρα του ἔμειναν ἀπαρτα καὶ ἡ φρουρά του δὲν ἔπαψε τὸν πόλεμο». Ἐκπληκτος, ρώτησε ὁ Hamilton: «Ποιὰ εἶναι ἡ φρουρά καὶ ποιὰ εἶναι τὰ κάστρα;» Ο Κολοκοτρώνης τοῦ ἀπήντησε: «Ἡ φρουρὰ εἶναι οἱ Κλέφτες καὶ τὰ κάστρα εἶναι ἡ Μάνη, τὸ Σούλι καὶ τὰ ζουνά».

Καὶ ἄλλος ἀγωνιστής, ὁ Σουλιώτης Λάμπρος Κουτσονίκας, ἔγραψε: «Ἡ Ἑλάς, ἐκτὸς τῶν Αρματολῶν, εἶχε καὶ ἔτερον κεφάλαιον λαοῦ, γεγυμνασμένο εἰς τὴν στρατιωτικὴν ὑπηρεσίαν, τοὺς Μανιάτες, οἵτινες ἐπὶ πολλὰ ἐτη ἐπάλευνον μὲ τοὺς Ὀδωμανούς μὴ κύπτοντες εἰς τὸν ζυγὸν τῆς δουλείας. Οὐδεὶς τῶν Ὀδωμανῶν εἶχε τὸ δικαίωμα νὰ εἰσέλθει εἰς τὰς ἐπαρχίας τῆς Μάνης.

Οἱ ἀπόστολοι τῆς Φιλικῆς Εταιρείας μετέβησαν εἰς τὴν Μάνην καὶ ἐζήτησαν τὴν συνδρομὴν αὐτῆς διὰ γενικὴν τῆς Ἑλλάδος Ἐπανάστασιν. Εὗρον δὲ καὶ ταύτην προσδυμοτάτην καὶ μάλιστα τὸν τότε ἡγεμόνα αὐτῆς, τὸν ἀείμνηστον Πέτρο Μαυρομιχάλη, ὅστις διά τοῦ ἀκραιφνοῦς αὐτοῦ τε καὶ τῶν τέκνων του πατριωτισμοῦ, προσήνεγκεν εἰς τὴν πατρίδα μεγάλας θυσίας. Εἰς τὴν Μάνην εἶχον συναδροισθεὶς οἱ ὄπλαρχοι τῆς Ἑλληνες, οἵτινες, ἡχησάσης τῆς σάλπιγγος τῆς ἐλευθερίας, ἐξῆλθον εἰς τὴν Μεσσηνίαν μετὰ τοῦ Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, ὅστις ἐξέδωκε τὴν πρώτην τῆς Ἐθνεγερσίας προκήρυξιν».

Πράγματι, ὅταν ἔφθασε ἡ εὐλογγμένη ὥρα, στὴν Ἀρεόπολη τῆς Μάνης, στὶς 17 Μαρτίου τοῦ 1821, ἡχησε ὁ παιάνας τῆς ἐλευθερίας καὶ τὸ ἐγερτήριο σάλπισμα πρὸς τὸ ἔθνος. Καὶ ἔκεινησαν οἱ ἐλεύθεροι Μανιάτες γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν ὑποδούλων ἀδελφῶν. Στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ταξιαρχῶν τῆς Ἀρεοπόλεως ἔγινε δοξολογία καὶ ὑψώθηκε ἡ σημαία τῶν Μανιατῶν, μὲ τὸ Σταυρὸ καὶ τὴν Ἐπιγραφὴν «ΝΙΚΗ Η ΘΑΝΑΤΟΣ», ἀφοῦ ἡ ἐλεύθερία ἦταν δεδομένη γιὰ τοὺς Μανιάτες. Ἐπηκολούθησε ἡ ὄρκωμασία τῶν πολεμιστῶν καὶ τὸ ἔκεινημα γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Καλαμάτας. Καθ' ὅδὸν προστέθηκαν καὶ οἱ καπετανάιοι τῆς Εὖω Μάνης καὶ ὅλοι μαζί, Μούρτζινος, Χρηστέας, Κυβέλος, Καπετανάκης, Κουμουντουράκης, Δουυράκης, Τσαλαφατίνος, Τρουπάκης, Πουλικάκος, Σάσαρης, καὶ ἄλλοι, ἐπικεφαλῆς δύο περίπου χιλιάδων ἐνόπλων, μὲ ἀρχηγὸ τὸν Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, εἰσῆλθαν στὶς 23 Μαρτίου καὶ ἀπελευθέρωσαν τὴν Καλαμάτα. Στὴν Καρδαμύλη προστέθηκε στὸ στρατὸ καὶ ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ὁ ὄποιος εἶχε ἔλθει ἀπὸ τὴν Ζάκυνθο, μόνος, χωρὶς στρατιώτες, καὶ ἐφίλοξενεῖτο στὸν πύργο τοῦ Μούρτζινου. Στὴν ἐλεύθερη, πλέον Καλαμάτα,

τελέστηκε δοξολογία, παρισταμένων και Μεσσηνίων πολεμιστῶν στὸ γῷρο τοῦ Ναοῦ τῶν Ἀγ. Ἀποστόλων καὶ ἀμέσως συστήθηκε ἡ Μεσσηνιακὴ Γερουσία, μὲ Πρόεδρο τὸν Πετρόμπεη καὶ στάλθηκε προκήρυξη πρὸς τὶς Εὐρωπαϊκὲς Αὐλές, τῆς ὅποιας, κεντρικὴ ἴδεα ἦταν: «Ἄποφασίσαμεν νὰ ἐλευθερωθῶμεν ἢ νὰ ἀποθάνωμεν». Τὴν προκήρυξη αὐτήν, ἡ ὅποια εἶναι τὸ πρῶτο πολιτικὸ ἔγγραφο τοῦ Ἐλευθέρου Κράτους, ὑπογράφει ὁ Πέτρος Μαυρομιχάλης, Ἀρχιστράτηγος τοῦ Σπαρτιατικοῦ καὶ Μεσσηνιακοῦ Στρατοῦ. Σημειωτέον ὅτι, κατὰ τὴν Τουρκοκρατία καὶ τὴν Ἐπανάσταση, ἡ Μάνη ἐπονομαζόταν Σπάρτη.

Τὴν 17ην Μαρτίου, ώς ἡμέρα ἐνάρξεως τῆς Ἐπαναστάσεως ἀπὸ τὴν Μάνη, θεοιώνει καὶ ὁ γιὸς τοῦ Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, Ιωάννης, ὁ ἀποκαλούμενος «Γενναῖος», ὁ ὅποιος στὰ ἀπομνημονεύματά του, γράφει: «Τὴν 17ην Μαρτίου, οἱ πρόκριτοι τῆς Μάνης συνεννοήθησαν νὰ λάβωσιν τὰ ὅπλα κατὰ τῶν Τούρκων, κατὰ δὲ τὴν 23ην Μαρτίου οἱ Μαυρομιχαλῖοι, Μούρτζινοι καὶ λοιποὶ εἰσῆλθον εἰς Καλάμας».

Γιὰ τὴν ἡμέρα τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἐπαναστάσεως ἔχουν γραφεῖ πολλὰ ἀπὸ τοὺς ἀσχολούμενους μὲ τὴν Ἰστορίαν τῆς Μεταξὺ αὐτῶν, ὁ Φωτάκος, Ψασπιστὴς τοῦ Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, στὰ ἀπομνημονεύματά του, γράφει: «Ἐσυνάχθησαν οἱ Μανιάται καὶ ἔβγηκαν εἰς τὰς 22 Μαρτίου εἰς τὰς Καλάμας, ὁ Πετρόμπεης, οἱ Καπετανάκηδες, οἱ Κουμουνδουράκηδες, ὁ Π. Μούρτζινος καὶ λοιποὶ καπεταναῖοι». Άλλὰ καὶ ὁ Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, στὴν Ἰστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐθνους, ἀναφέρει: «Ἡ πρώτη πρὸς συμπύκνωσιν τῶν μερικῶν δυνάμεων τοῦ Ἐθνους ἀπόπειρα ἐγένετο ὑπὸ τοῦ ἡγεμόνος τῆς Μάνης, Πετρόμπεη, ὅστις προδύμως δράξας τὰ ὅπλα κατὰ Μάρτιον τοῦ 1821 καὶ προελάσας ἐκ τῆς χώρας αὐτοῦ ἐκυρίευσε τὴν 23ην τὰς Καλάμας. Ὁ Πέτρος Μαυρομιχάλης ἰδρυσεν ἀμέσως μετὰ τῶν προεστώτων τὴν Μεσσηνιακὴν Γερουσίαν καὶ ἐξέδωκε προκήρυξιν πρὸς τὰς Εὐρωπαϊκὰς Αὐλὰς ὑπογραφεῖσαν ὑπ’ αὐτοῦ ὡς Ἀρχιστρατήγου καὶ τῶν ἄλλων τῆς Γερουσίας ταύτης μελῶν».

Μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Καλαμάτας, οἱ Μανιάτες συμμετέχουν σ' ὅλες τὶς μάχες τῆς Ἐπαναστάσεως, πρῶτα στὴν Πελοπόννησο καὶ κατόπιν σὲ ὄλοκληρη τὴν χώρα, ὅπου τὸ καθῆκον τοὺς καλεῖ. Κατ' ἀρχὴν πλαισιώνουν τὸν Κολοκοτρώνη, ποὺ ἦταν χωρίς στρατιώτες.

“Οπως ὁ ἴδιος γράφει: «Πήρα διακόσιους Μανιάτες ἀπὸ τὸν Μούρτζινο καὶ ἐκατὸ ἀπὸ τὸν Πετρόμπεη καὶ βαδίσαμε γιὰ τὴν Καρύταινα, ὅπου κατὰ τὴν μά-

χη μὲ τοὺς Τούρκους, οἱ Μανιάται ἔκαναν τότε ἐναν πόλεμο, ποὺ ἐμιμήθησαν τὸν Λεωνίδα».

Η συμβολὴ τῶν Μανιατῶν στὴ Μάχη τοῦ Βαλτετσίου ἦταν πραγματικὰ δική τους νίκη. Ἐκεῖ πολεμοῦσαν τέσσερις Μαυρομιχάλαιοι, οἱ ἀδελφοὶ τοῦ Πετρόμπεη, Κυριακούλης καὶ Ἀντώνιος καὶ οἱ δύο γιοί του, ὁ Ἡλίας καὶ ὁ Ἰωάννης, ἔφηρος ἡλικίας 16 χρόνων. Ἐκεῖ διακριθῆκε μεταξὺ τῶν ἄλλων Μανιατῶν, ὁ Ἡλίας Τσαλαφατίνος, ὁ ὅποιος, ὅταν ἡ Διοίκηση τοῦ πρόσφερε δύο χιλιάδες γρόσια, δὲν τὰ δέχθηκε καὶ εἶπε: «Εἴμαι πτωχός, δὲν τὰ δέχομαι ὅμως διότι τὸ Ἐθνος εἶναι πτωχότερον».

Σ' ἐκείνη τῇ μάχῃ, τὰ ἀριστεῖα τῆς ἀνδρείας ἔλαβε ὁ πρωτότοκος γιὸς τοῦ Πετρόμπεη, Ἡλίας, ἀποκληθεὶς γιὰ τὴν τόλμη του «Ἀχιλλεὺς τοῦ Βαλτετσίου». Τὰ δὲ ἀριστεῖα τῆς στρατηγικῆς φρονήσεως, ὁ ἀδελφὸς τοῦ Πετρόμπεη, Κυριακούλης, ὀνομασθεὶς γιὰ τοῦτο, «Κλέαρχος ὁ Λακεδαιμόνιος».

Στήν πολιορκίᾳ τοῦ Κάστρου τῆς Μεθώνης, πέφτει γενναῖα μαχόμενος, τὴν 8η Αύγουστου τοῦ 1821, ὁ Κωνσταντίνος Πιεράκος Μαυρομιχάλης, ἀνηψιὸς τοῦ Πετρόμπεη.

Δὲν ὑπῆρξε μάχη κατὰ τὴν Ἐπανάσταση, στήν ὅποια δὲν ἔλαβαν μέρος Μανιάτες. Στήν Τρίπολη, στὸ Νεόκαστρο, ὅπου στὶς ἐπάλξεις τοῦ φρουρίου πέφτει νεκρὸς ὁ νεώτερος τοῦ Πετρόμπεη, Ἰωάννης, ἡλικίας μόλις 20 χρονῶν. Στήν Μονεμβασιά, στὰ Δερβενάκια, στὸ Ἄργος, στοὺς Μύλους, στὸ Ναύπλιο.

Όταν ὁ ὁγκώδης στρατὸς τοῦ Δράμαλη ἔφθασε ἀνεμπόδιστος στὸ Ἄργος, μία χούφτα Μανιατῶν, προσπάθησε νὰ τὸν ἀναχαιτίσει, γιὰ νὰ δώσει τὸ χρόνο στοὺς ἄλλους Πελοποννήσιους νὰ προετοιμάσουν τὴν ἄμυνα. Φαίνεται, γιατὶ ἡ Ιστορία δὲν τὸ διευκρινίζει, ὅτι ἐπικεφαλῆς τῆς ὅμαδος ἦταν ὁ Γεωργάκης Μαυρομιχάλης.

Άλλὰ ἡ Πελοπόννησος δὲν ἦταν ἡ μόνη περιοχὴ ποὺ πολέμησαν οἱ Μανιάτες. Αγωνίσθηκαν ὅπου τὸ καθῆκον τοὺς καλοῦσσε. Στήν Αθήνα, στὸ Κριεκούνι, στὸν Ὁστο Λουκᾶ καὶ στὴν Εὔβοια, ὅπου στὰ Στείρα ἀγωνίζεται ἐπικεφαλῆς στρατοῦ Μανιατῶν, κατὰ τοῦ Κιουταχῆ, ὁ πρωτότοκος γιὸς τοῦ Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, Ἡλίας καὶ πέφτει ἡρωικὰ νεκρός. Οἱ Εὐβοεῖς τὸν θεωροῦν καὶ τὸν τιμοῦν μέχρι σήμερα ὡς τοπικὸ ΕΘΝΙΚΟ τους ἥρωα. Άλλὰ καὶ στὸ Φανάρι, τῆς μακρινῆς Ἡπείρου, βοηθώντας τοὺς Σουλιώτες, φονεύεται ὁ ἡρωας τοῦ Βαλτετσίου, Κυριακούλης Μαυρομιχάλης καὶ πολλοὶ Μανιάτες.

Τοὺς θριάμβους τῶν πρώτων γρόνων τῆς Ἐπαναστάσεως ἀμαυρώνει τὸ σάρακι τοῦ διγασμοῦ, ποὺ ὁδηγεῖ στοὺς ἐμφύλιους πολέμους.

Ἄς ἀφήσουμε τὸν Ἰστορικὸν νὰ περιγράψει τὰ δραματικὰ γεγονότα: «Ο στυγὸς ἔγωισμὸς εἶχε διαστήσει τὰς δυνάμεις τοῦ γένους: τοὺς ἀρίστους ἐν ταῖς δουλαῖς, τοὺς καλλιεργοῦσας στρατηγοὺς εἶχε τάξει κατ' ἀλλήλων καὶ σφαιραὶ ἐλληνικαὶ εἶχαν σχίσει τὰ στήθη ποὺ προτάχθηκαν κατὰ τοῦ Κεχαγιάμπεη, τοῦ Γιουσούφ, τοῦ Δράμαλη. Κατὰ τὸν πανδάκρυτον τοῦτον ἀγῶνα οἱ φιλοπόλεμοι Μανιάται δὲν ἔθαψαν τὰς χεῖρας των εἰς τῶν ἀδελφῶν αὔτῶν τὸ αἷμα».

Μὲ τὶς ἔριδες καὶ τοὺς ἐμφύλιους πολέμους, κινδυνεύει νὰ χαθεῖ ὅ, τι μὲ ποταμοὺς αἴματος εἶχε κατατηθεῖ. Η Ἐπανάσταση πνέει τὰ λοισθια.

Ο Παπαφλέσσας πέφτει μὲ τὰ ράσα ματωμένα στὸ Μανιάκι πολεμώντας τὸν Ἰμπραήμ καὶ στὴν ἀδανασία τὸν ἀκολουθοῦν, ἡρωϊκὰ ἀγωνιζόμενοι, ὁ Πιέρος-Βοϊδῆς Μαυρομιχάλης, ὁ Θανατούλης Καπετανάκης, ὁ Ἀντώνιος Πετρουνάκος καὶ πολλοὶ ἄλλοι, ἐπιλεκτοὶ Μανιάτες ἀγωνιστές.

Ο Ἰμπραήμ, μετὰ τὴν πτώση τοῦ Μεσολογγίου καὶ τὴν ἐρήμωση τοῦ Μωρῆα, μὲ τὸν ἀξιόμαχο στρατό του κινεῖται νὰ καταλάβει τὴν μοναδικὴ ἐστία τῆς ἀντιστάσεως ποὺ παραμένει ἀκόμα, τὴν Μάνη. Άπὸ τὴν Μεθώνη, στὶς 29 Μαΐου 1826, ἔστειλε ἐπιστολὴ στὸν Γιωργάκη Μαυρομιχάλη καὶ τοῦ ζητεῖ τὴν παράδοση καὶ τὴν ὑποταγὴ τῆς Μάνης. Ἐγραφε ὁ ὑπερφίαλος δυνάστης: «Διατάσσεσαι, χωρὶς ἀναβολὴ καιροῦ, εἰς διορίαν ἡμερῶν δέκα, νὰ παραδώσεις τὴν πατρίδα σου, διότι θὰ τὴν κάνωμεν ὡς τὴν λοιπὴν Πελοπόννησον καὶ δὲν θ' ἀφήσωμεν μήτε ἵχνος διπιτίου». Ο Γιωργάκης ἀπήντησε μ' ἔνα νέο «μολὼν λαβέ», γράφοντας στὸν Ἰμπραήμ:

«Οἱ κάτοικοι τῆς Μάνης σὲ περιμένουμε, μὲ δσες δυνάμεις θελήσεις».

Η κατάσταση ἦταν κρίσιμη. Έαν ἔπεφτε καὶ τὸ τελευταῖο προπύργιο τῆς ἐλευθερίας, ἡ Ἐπανάσταση διέτρεγε τὸν ἔσγατο κινδυνο. Γιὰ τοῦτο, ἡ «Γενικὴ Ἐφημερὶς» τῆς Ιουνίου 1826 ἔγραφε πρὸς τοὺς Μανιάτες: «Ἄπὸ ἐσᾶς μόνους κρέμεται τὴν σήμερον νὰ μὴν διαλυθῶσιν ὡς ὄνειρον εἰς μίαν στιγμὴν αἱ πραγματικαὶ ἐλπίδες τῆς Ἐλλάδος καὶ ὅλου τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου. Νὰ μὴν μᾶς γίνουν ὄνειδος τὰ πενταετὴ τρόπαιά μας. Νὰ μὴν καυχηθεῖ ὁ Αἰγύπτιος ὅτι, ἀφοῦ τὸ Μεσολόγγι τοῦ ἐφθειρε τὰς περισσοτέρας του δυνάμεις, νικᾶ πανταχοῦ στὴν Πελοπόννησο καὶ θριαμβεύει». Οἱ Μανιάτες ὅμως ἦταν ἀποφασισμένοι νὰ φάνοιν ὅμοιοι τῶν προγόνων τους καὶ ὅλοι νὰ πέσουν ἔνδοξα ὅπως ὁ Λεωνίδας.

Στὸ Ὄχυρωμα τῆς Βέργας τοῦ Ἀλμυροῦ, ποὺ δὲν ἦταν τίποτ' ἄλλο παρὰ ἔνας προχειροκιτισμένος μαντρότοιχος, ὑπῆρχαν ὡς ἀπόρθητα ὄχυρὰ τὰ στήθη τῶν Μανιατῶν, ποὺ ἀπέκρουσαν τὶς ἐπανεἰλημένες καὶ λυσσαλέες ἐπιθέσεις, ποὺ ἐξαπέλυσαν τὰ μανιασμένα στίφη τοῦ Ἰμπραήμ καὶ τὰ ἀνάγκασαν νὰ ὑποχωρήσουν μὲ μεγάλες ἀπώλειες.

Ἡ νίκη στὴ Μάχη τῆς Βέργας, ποὺ διήρκεσε ἐπὶ 5 ἡμέρες, ἀπὸ τὶς 22 ᾱως τὶς 26 Ιουνίου 1826, εἶχε μεγάλη ἀπήχηση μεταξὺ ὅλων τῶν Ἐλλήνων. Ἡ «Γενικὴ Ἐφημερίς» ἔγραψε στὶς 30 Ιουνίου: «Οἱ Σπαρτιάται (Μανιατοί) ἔδειξαν καὶ αὐτὴν τὴν περίστασιν τῷ ὅντι ἀνδρείαν καὶ καρτερίαν καὶ ἐτίμησαν τὸ ὅποιον φέρουσι ὄνομα, ὥστε ὁ ἔχθρὸς ἀναγκασθεὶς μετὰ δεκάρον ἀδιάκοπον μάχην νὰ ὑποχωρήσει».

Τὴ Μάχη τῆς Βέργας, ποὺ τοὺς ἔκανε νὰ αἰσθάνονται ὑπερήφανοι, οἱ Μανιάτες τὴ συνόψισαν σ' ἕνα στίχο, ποὺ τὸν ἀπαγγέλλουν, ὅταν ἀντιμετωπίζουν ἀτομικὲς ἢ οἰκογενειακὲς δυσκολίες, γιὰ νὰ πάρουν κουράγιο:

«Ἐγὼ εἴμαι ἡ Βέργα τοῦ Ἀλμυροῦ
καὶ ὅσα μὲ δροῦσι τὰ μποροῦ».

Ο Ἰμπραήμ, ταπεινωμένος, δὲν παραιτήθηκε ἀπὸ τὰ σχέδιά του. Γιὰ νὰ αἰφνιδιάσει τοὺς μαχητὲς τῆς Βέργας, ἀποβιβάζει στρατιῶτες τὴ νύκτα τῆς 23ης Ιουνίου, στὸν ἔρημο Κόλπο τοῦ Διροῦ, γιὰ νὰ τοὺς πλήξει ἐκ τῶν νότων. Ἐκεῖ, δρίσκονταν μόνο γέροι καὶ παιδιά, γιατὶ οἱ νέοι ἦταν στὴ Μάχη τῆς Βέργας καὶ γυναῖκες, ποὺ θέριζαν τὰ σπαρτά τους. Μὲ τὰ δρεπάνια, οἱ Μανιάτισσες ἀντιμετωπίζουν τοὺς εἰσβολεῖς καὶ πολεμώντας κράτησαν τὴ μάχη, μέχρι ποὺ νὰ φιάσουν οἱ πολεμιστὲς ἀπὸ τὴ Βέργα.

Οταν οἱ μαχητὲς τοῦ Ἀλμυροῦ ἔφυσαν καὶ εἶδαν τὶς γυναῖκες τους μὲ τὰ δρεπάνια νὰ μάχονται, ὅρμησαν καὶ πέταξαν στὴ θάλασσα καὶ τὰ τελευταῖα ὑπολείμματα τοῦ στρατοῦ τοῦ Ἰμπραήμ. Ἡ λαϊκὴ Μούσα, μὲ θαυμάσιο ὄκτασύλλαθο στίχο ἀπαθανάτισε τὴ Μάχη τοῦ Διροῦ. Ἐπιτρέψατέ μου νὰ σᾶς διαβάσω ἓνα μικρὸ ἀπόσπασμα.

Ἡ μάχη ἔχει ἀρχίσει. Καὶ συνεχίζει τὸ τραγούδι:

«Μὰ οἱ ἄνδρες ὅλοι ἐλείπασι,
ἦταν στὴ Βέργα τ' Ἀλμυροῦ,
ὅπου Τρωάδα ό πόλεμος

έπάγη δύο μερόνυχτα.
 Μόνο τὰ γυναικόπαιδα
 καὶ γέροντες ἀνώφελοι
 —γιατί ἡτο θέρος— θρέθησαν
 μὲ τὰ δρεπάνια στὰ λουριά.
 Καθόλου δὲ δειλιάσται,
 καθόλου δὲν τρουμάξται,
 μόν' ἔδωκαν τὴν εἰδησην,
 στὸν Κωνσταντίνο μὲ πεζόν.
 Καὶ κεῖνος ὡς πολέμαρχος
 ἐσύναξε δῆλα τὰ χωριά
 γράφει καὶ στέλνει στ' Άλμυρό
 κι ἔδραμε κατὰ τὸ Διρό.
 Βλέπει γυναικες νὰ χεροῦν
 καὶ τὰ δρεπάνια νὰ κρατοῦν,
 τοὺς Ἀραπάδες νὰ χτυποῦν.
 «Εὖγε σας, μεταεῦγε σας,
 γυναικες, ἀνδρες γίνετε,
 σὰν ἀνδρειωμένες μάχεσθε
 σὰν Άμαζόνες κρούετε».
 Εἶπε καὶ ἔβρυχουμάνισε,
 σὰν τὸ λιοντάρι στὰ βουνά.
 Τοὺς Τούρκους κόφτει ἀψήφιστα.

.....»

Γιὰ τὴν νίκη αὐτὴ τῶν γυναικῶν, ἡ ὅποια ὑψώσε ἀδάνατο μνημεῖο ἀρετῆς
 καὶ ἀνδρείας καὶ ταπείνωσε τὸν ἐμπρηστὴ τῆς Πελοποννήσου Ἰμπραήμ, ἡ «Γε-
 νικὴ Ἐφημερὶς» ἔγραψε: «Ἡκουσε ἵσως ὁ Ἰμπραήμ ὅτι εἰς τὴν Σπάρτην ὄπλο-
 φοροῦσι καὶ αἱ γυναικες, ἀλλὰ ἵσως δὲν τὸ ἐπίστευσεν. Ἰδοὺ τώρα ἡξιώθη νὰ τὸ
 ἴδῃ. Πεντακόσιαι γυναικες ἔδραμον ὄπλισμέναι κατὰ τῶν ἀποβάντων Ἀράβων.
 Ὁπου λοιπὸν αἱ γυναικες καὶ τὰ παιδία ὄπλοφοροῦσι καὶ πολεμοῦσι ἀς μὴν ἐλπί-
 ζει ὁ Ἰμπραήμ νὰ προκόψει. Ἰδοὺ ἡ Μάνη ἐθριάμβευσεν πάλιν καὶ ἐταπείνωσεν
 τὴν ἐπηρεμένην ὁφρὺν τοῦ Ἰμπραήμ».

Αλλὰ καὶ μετὰ τὸν Άλμυρὸ καὶ τὸ Διρό, οἱ Μανιάτες ἐταπείνωσαν τὸν Ἰμ-

πραήμι εἰς τὸν Πολυάραβον, ὅταν ἐπιχείρησε ἀπὸ ἐκεῖ τὸν Αὔγουστο νὰ ἐπιτεθεῖ κατὰ τῆς Μάνης. Ἐγράψε τότε ἡ Ἐφημερὶς «Ο Φύλος τοῦ Νόμου τῆς Ὑδρας» (1826, 2 Σεπτεμβρίου): «Οἱ Μανιάται ἀνεδείχθησαν καὶ εἰς αὐτὴν τὴν περίστασιν ἄξιοι τῆς προγονικῆς φήμης καὶ τῆς ἐλπίδος τῆς ὁποίας τρέφει περὶ αὐτῆς ἡ Ελλάς».

Τὸ τρίπτυχον αὐτό, τῶν νικηφόρων μαχῶν Ἀλμυροῦ, Διροῦ καὶ Πολυαράβου, τὸ 1826 ἥταν τὸ τέλος τοῦ Ἰμπραήμ καὶ προετοίμασε τὸν τάφον του εἰς τὸ Ναυαρίνον, ὅπου τὰ κανόνια τῶν τριῶν Ναυάρχων κατέστρεψαν τὸν στόλον του καὶ διέσωσαν τὴν Ἐλευθερία ποὺ οἱ Ἑλληνες κατέκτησαν μὲ ποταμοὺς αἷματος.

Μὲ ίστορικὴ ἀκρίβεια μποροῦμε νὰ ὑποστηρίζουμε ἐπομένως ὅτι, ἡ Ἐθνεγερσία τοῦ 1821 ἀρχισε στὶς 17 Μαρτίου στὴν Ἀρεόπολη τῆς Μάνης, μὲ πρώτη πόλη ποὺ ἀπελευθερώθηκε τὴν Καλαμάτα καὶ πρῶτο πολιτικὸ κείμενο τῆς Ἐλευθερης Ἑλλάδος, τὴν διακήρυξη τῆς 23ης Μαρτίου, τοῦ Πετρόμπεη πρὸς τὶς Εύρωπαϊκὲς αὐλές.

Ο ὑπέρ πάντων ἀγώνας ἐστοίχισε στὴ Μάνη χιλιάδες πολεμιστῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἔδομήντα Μαυρομιγαλαίους. Συγκινητικὴ ἀλλὰ καὶ ὑπόδειγμα ἥθους καὶ πατριωτισμοῦ, εἶναι ἡ Διαδήκη τοῦ Πετρόμπεη.

«Γψωσα — γράφει — τὸν προγονικὸν μου οἴκον διὰ νὰ τὸν θυσιάσω ἀφειδῶς καὶ ἀταράχως διὰ τὴν λαμπράν σου δόξαν, φιλτάτη μου Πατρίς. Δὲν ἔρτασα ἑορτὴν Ἐθνικήν, νίκην Πανελλήνιον, χωρὶς νὰ κλαύσω τὸν θάνατον τῶν υἱῶν μου, τῶν ἀδελφῶν μου, τῶν οἰκείων μου, τῶν συγγενῶν μου».

Ἡ ίστορία ὑπῆρξε καὶ δικαίως, φιλόστοργος γιὰ τὶς ἡρωίδες τοῦ Ζαλόγγου, οἱ ὁποίες προτίμησαν τὸν θάνατο ἀπὸ τὴν ἀτίμωση.

Δὲν ὑπῆρξε ὅμως τόσο φιλόστοργος καὶ γιὰ τὶς Μανιάτισσες, ποὺ ἐπὶ ὅλοκληρους αἰῶνες, ἀνέτρεψαν τὰ παιδιά τους, μὲ τὴν ἐπιταγὴ νὰ ἀγωνισθοῦν καὶ νὰ πεθάνουν γιὰ τὴν Ἐλευθερία. Οὔτε γιὰ τὶς Ἀμαζόνες τοῦ Διροῦ, ποὺ δὲν προτίμησαν τὸ θάνατο, ἀλλὰ θανάτωσαν τὸν ἐπιδρομέα καὶ διατήρησαν ἀδούλωτη τὴν Μάνη. Χρειάσθηκαν 180 περίου χρόνια, γιὰ νὰ φιλοτεχνηθεῖ καὶ νὰ στηθεῖ στὸ χῶρο τοῦ Διροῦ, ὅπου ἀντρειωμένα ἀγωνίσθηκαν, μνημεῖον ποὺ νὰ συμβολίζει τὸν ἡρωισμὸ καὶ τὶς θυσίες τους.

Κυρίες καὶ Κύριοι,

Ἡ ἔξιστόρηση τῆς συμβολῆς τῆς Μάνης στὸν Ἀγώνα τῆς Ἐθνεγερσίας, δὲν

μοῦ ἐπέτρεψε, ὡς εὐνόητον, νὰ ἀποτίσω φόρον τιμῆς καὶ νὰ ἀναφέρω τὰ ἔνδοξα ὄνόματα τῶν πολλῶν ὀπλαρχηγῶν, τῶν ναυμάχων καὶ τῶν πυρπολητῶν, ποὺ μὲ τὸ αἷμα τους, συνέβαλαν στὴν ἡρωικὴ Ἐξέγερση τοῦ Γένους. "Οσα ὅμως ἐγὼ παρέλειψα σήμερα ἀπὸ τὸ τιμημένο ἐτοῦτο δῆμα κρατεῖ ὀλόφωτα καὶ ἔνδοξα ἡ ἱστορία τῶν Ἑλλήνων ποὺ ἀποτελεῖ Ἰστορία πολιτισμοῦ καὶ ὑποδειγματικοῦ ἡρωϊσμοῦ ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας. Ή δική μας ἱστορία ποὺ φανερώνει πῶς ἔνας ὀλιγάριθμος λαός, ὅταν εἶναι ψυχωμένος, μπορεῖ νὰ ὑψωθεῖ μὲ τὶς θυσίες του σὲ ὑπόδειγμα ὅλου τοῦ κόσμου. Γιατὶ ἡ δόξα ζεῖ μόνον ὅταν τὴν τρέφουν οἱ θυσίες τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἡ δόξα τῶν Ἑλλήνων ἐνσαρκώνεται στὴν ἕορτὴ τῆς Ἱερῆς αὔτῆς ἡμέρας.