

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 18ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1993

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ
ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
κ. GILBERT DAGRON

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ἐρίτιμε Κύριε Συνάδελφε Gilbert Dagon,

Σᾶς ὑποδέχομαι ἀπόψε στὴ γεραρὴ ἀντὴ Αἰθουσα ὡς ἀντεπιστέλλον μέλος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, μέ τεκμηριωμένη ἐπίγνωση τῆς ἔξαιρετης συμβολῆς σας γιὰ τὴν προαγωγὴ τῆς Ἰστορίας τοῦ Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ. Ὁ Ἀκαδημαϊκὸς Κύριος Μανόλης Χατζηδάκης θὰ παρουσιάσει τὸ πολύτυχο καὶ βαρύτιμο ἔργο σας. Ἐγὼ ἔχω ἴδιαίτερη εὐαισθησία, ὡς γεννημένος στὴ Σμύρνη, γιὰ τὶς ἐρευνητικὲς ἔργασίες σας μὲ θέματα μικρασιατικά, δύοις ἔξι ἄλλον καὶ γιὰ τὴν οἰκειότητά σας μὲ τὴν ἐλληνικὴ γλώσσα, ἦ καὶ γιὰ τὴν ενδέθοδη προσέγγιση τῆς ἵστορικῆς πραγματικότητας, χαρακτηριστικὴ τῆς ἐπιστημοσύνης σας, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν καλλιέπειά σας, ἐνισχυτικὴ τῆς ἀξίας τῶν ἔργων σας.

Χαίρω, γιατὶ ὡς Πρόεδρος τύχῃ ἀγαθῆ, ἔχω τὸ προνόμιο πρῶτος νὰ σᾶς ἀπενθύνω τὸ λόγο, γιὰ νὰ σᾶς ἐκφράσω ἄλλωστε βαθύβλυστες εὐχές πρὸς συνέχεια ἐπιστημονικῆς εὐπραξίας μὲ συνδρομὴ βιοτικῆς εὐτυχίας.

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΜΑΝΟΛΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

*Κύριε Προέδρε,
Κύριοι Συνάδελφοι,
Κυρίες καὶ Κύριοι,*

Εἶναι εὐφρόσυνη ἡ ἡμέρα αὐτὴ στὴν Ἀκαδημία, γιατὶ ἀξιωθήκαμε νὰ ὑποδεχθοῦμε τὸ νέο ἀντεπιστέλλον μέλος, τὸν καθηγητὴν στὸ Παρίσι κύριο Gilbert Dagron ποὺ ἔχει ἐκλεγεῖ ἀπὸ τὴν Ὀλομέλεια ποὺν ἀπὸ λίγους μῆνες.

Ο κύριος Gilbert Dagron, καθηγητὴς στὸ κορυφαῖο πανεπιστημιακὸ ἴδρυμα τῆς Γαλλίας, τὸ Collège de France, συνεχίζει τὴν μεγάλη παράδοση τῆς γαλλικῆς βυζαντινολογίας μὲ τρόπο ἀντάξιο τῆς, τόσο στὴν ὑψηλοῦ ἐπιπέδου διδασκαλίᾳ ὅσο καὶ στὴν προχωρημένη δργάνωση τῆς συστηματικῆς ἔρευνας, διευθύνοντας τὸ μεγάλο Κέντρο Βυζαντινῆς Ἰστορίας καὶ Πολιτισμοῦ, ποὺ λειτουργεῖ στὸ Παρίσι σὲ συνεργασία τοῦ Collège de France μὲ τὸ Ἐθνικὸ Κέντρο Ἐπιστημονικῆς Ἑρευνας (CNRS).

Τὸν ἥρετικὸ χαρακτήρα τῆς παρουσίας τοῦ καθηγητῆς Dagron στὴ γαλλικὴ ἐπιστήμη, καὶ ὅχι μόνο, καθιέρωσε ἡ πλούσια συγγραφική του παραγωγή, ἀποτέλεσμα ἀπὸ πολυχρόνιες καὶ πολυσχιδεῖς ἔρευνες, ποὺ ἔχουν προκαλέσει τὴν βαθύτατη ἐκτίμηση τοῦ διεθνοῦς ἐπιστημονικοῦ κοινοῦ γιὰ τὸ εῦρος τῶν ἐνδιαφερόντων, γιὰ τὴν πρωτοτυπία στὰ θέματα, γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῆς μεθόδου, γιὰ τὸ βάθος καὶ τὴν δεξύνοια τῆς σκέψης σὲ κείμενα ποὺ διατυπώνονται μὲ πολλὴν φροντίδα γιὰ τὴν καλλιέπεια.

Ο ἀριθμὸς τῶν δημοσιευμένων ἔργων, ἐκτὸς ἀπὸ ὅσα ἔτοιμάζονται, εἶναι ἥδη ἐντυπωσιακός : ἐννέα βιβλία, πολνάριθμα ἐκτενῆ μελετήματα (*mémoires*) καὶ πλῆθος μελέτες. Στὰ ἔργα αὐτὰ κνοίασκη θέση κατέχει τὸ θέμα τῆς Κωνσταντινούπολης, ποὺ ἔχει μελετηθεῖ ἐξαντλητικὰ ἀπὸ πολλὲς πλευρές. Οἱ θεσμοὶ ποὺ τὴν θεμελίωσαν, οἱ μύθοι καὶ οἱ θρύλοι —τὰ πάτραια— δηλαδὴ ἡ Πόλη ὅπως τὴν ἔζησαν οἱ Βυζαντινοὶ στὴ φαντασία τους καὶ παραλληλα ὁ τρόπος τῆς διαμόρφωσης τῆς μεγαλύτερης πόλης τῆς ἐποχῆς της, καθὼς καὶ ἡ σύνθεση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς στὰ ἰδιαίτερα συστατικά του, ὅπως ὁ μοναχισμὸς μέσα στὴ ζωὴ της, οἱ ἔθνικὲς μειονότητες, Ἐβραῖοι, Σύροι κ.ά., ἀναλύονται διεξοδικά.

Καὶ ἄλλες περιοχὲς τοῦ Βυζαντίου ἔχουν ἀπασχολήσει τὸν καθηγητὴν Dagron, ὅπως ἡ Μικρὰ Ἀσία. Εἰδικότερα ἡ Ἰσανρία, ὅπου ἔζησε ἡ ἀγία Θέκλα, στὸ βίο τῆς ὅποιας ἔχει ἀφιερώσει ἔνα βιβλίο. Σὲ αὐτὸν ἀνασυντάσσεται ἡ καθημερινὴ ζωὴ τῶν κοινῶν ἀνθρώπων τῆς ἐπαρχίας. Ἀλλὰ καὶ στὴν Κιλικία ἔχει ἀφιερώσει ὁ κ. Dagron

συνεχεῖς ἔρευνες, γιὰ τὰ ἀνακαλύψει ἄγνωστες καὶ πολύτιμες βυζαντινὲς ἐπιγραφὲς δημοσιευμένες τώρα σὲ βιβλία καὶ μελέτες. Καὶ τὸ "Αγιον" Ορος τὸν ἔχει ἀπασχολήσει, κυρίως στὴ μνημειώδη σειρὰ τόμων μὲ βυζαντινὰ ἔγγραφα κάθε μονῆς, ποὺ συνεχίζει τὰ ἐνδίδεται ἀπὸ τὸ Collège de France.

Στὶς εὐρυτάτου φάσματος δραστηριότητες αὐτές, βασικὴ προϋπόθεση εἶναι ἡ ἀριστη γνώση τῆς ἐλληνικῆς γλώσσας —ποὺ τοῦ ἐπέτρεψε τὰ προσεγγίσει τὴν βυζαντινὴ σκέψη ἢ ἀκόμη τὰ ἐπεξεργασθεῖ, τὰ δημοσιεύσει καὶ τὰ ἐρμηνεύσει βυζαντινὰ κείμενα ἀγιολογικά, ἀλλὰ καὶ τῆς πολεμικῆς τέχνης. Ἔτσι ἔφθασε καὶ στὴν μελέτη τῆς βυζαντινῆς ὁρθόδοξης θεωρίας τῶν εἰκόνων ὅπου προσφέρει τέλεα θεμελιωμένα στοιχεῖα.

Αὐτὰ τὰ λίγα καὶ πενιχρὰ ἀρκοῦν, ἐλπίζω, γιὰ τὰ χαρακτηρίσοντα τὴν λαμπρὴ ἐπιστημονικὴ προσωπικότητα τοῦ καθηγητῆ Dagron, ποὺ ἀκούραστα φωτίζει μὲ πρωτοτυπία ὡς πρὸς τὴν ἐπιλογὴ καὶ ὡς πρὸς τὴν διατύπωση, οὐσιώδη θέματα τοῦ βυζαντινοῦ κόσμου, ποὺ δὲν εἶχαν ὡς τώρα προσεχθεῖ ἀρκετά.

Αγαπητὲ κύριε συνάδελφε καὶ Φίλε,

Είμαι εὐτυχὴς ποὺ ἡ 'Ακαδημία Αθηνῶν μοῦ ἀνέθεσε τὰ σᾶς ὑποδεχθῶ στὴ σημερινὴ ἔκτακτη συνεδρίαση τῆς 'Ολομέλειας, καὶ αὐτὸ ἐπραξα μὲ ἀληθινὴ χαρά, γιατὶ σὲ ἐμένα ἔτυχε ἡ τιμὴ τὰ σᾶς καλωσορίσω στὸν ἐπίσημο καὶ τίμιο αὐτὸ χῶρο, σὲ μιὰ συντροφιὰ σοφῶν καὶ λογίων ἀνθρώπων ποὺ τιμοῦν ὅσονς «τῆς ἐλληνικῆς παιδείας μετέχοντα», ἀλλὰ καὶ τὴν προάγοντα καὶ τὴν μεταλαμπαδεύοντας γράφοντας καὶ διδάσκοντας.