

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 8ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1979

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΝΗΜΗ AGOSTINO PERTUSI

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΔΙΟΝ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ

Κύριε Πρόεδρε,

Τήν 25η τοῦ παρελθόντος Ἰανουαρίου ἀπέθανεν εἰς τὸ Μιλάνον μετὰ μακρὰν καὶ ἐπώδυνον νόσον εἰς τὴν ἀκμὴν τῆς ἐπιστημονικῆς σταδιοδομίας τοῦ ὁ Agostino Pertusi, ἀντεπιστέλλον μέλος τῆς Ἀκαδημίας ἀπὸ τῆς 17ης Ἰουνίου 1977.

‘Ο Agostino Pertusi ἐγεννήθη εἰς τὴν Piacenza τὴν 19ην Ἀπριλίου 1918. Τὴν 6ην Ἰουνίου 1941 ἀνηγορεύθη διδάκτωρ τῶν Κλασσικῶν Γραμμάτων τοῦ Καθολικοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μιλάνου μὲ τὴν ἐναίσιμον διατριβὴν «Ἄι μεταφράσεις ἐκ τῆς Λατινικῆς εἰς τὴν Ἑλληνικὴν κατὰ τὴν Βυζαντινὴν περίοδον». Μετὰ τὸν δεύτερον Παγκόσμιον Πόλεμον, τῷ 1946, διωρίσθη ἐπιμελητὴς παρὰ τῇ ἔδρᾳ τῆς Ἑλληνικῆς Φιλολογίας, ἐν συνεχείᾳ δὲ λέκτωρ τῆς Κλασσικῆς Ἑλληνικῆς εἰς τὸ Καθολικὸν Πανεπιστήμιον τοῦ Μιλάνου ἀπὸ τοῦ 1951 μέχρι τοῦ 1953. Τῷ 1954 ἐξελέγη ὄφρηγη τῆς μαθήματος τῆς Φιλολογίας καὶ ἔλαβεν ἐντολὴν διδασκαλίας διὰ τὴν Βυζαντινὴν Φιλολογίαν. Τῷ 1956 διωρίσθη ἔκτακτος καθηγητὴς τῆς Βυζαντινῆς Φιλολογίας καὶ ἐντεταλμένος διὰ τὴν Ἑλληνικὴν Φιλολογίαν. Ἀπὸ τοῦ 1958 προήχθη εἰς τακτικὸν καθηγητὴν τῆς Βυζαντινῆς Φιλολογίας καὶ τῷ 1972 μετεπήδησεν εἰς τὴν τακτικὴν ἔδραν τῆς Ἑλληνικῆς Φιλολογίας, ἀλλὰ διετήρησε μέχρι τέλους τὴν ἀνάθεσιν τοῦ μαθήματος τῆς Βυζαντινῆς Φιλολογίας.

Ἐκτὸς τῆς ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Μιλάνου διδασκαλίας τοῦ, ὁ Pertusi ἀνέπτυξεν ἐξαιρετὸν ἐπιστημονικὴν δραστηριότηταν εἰς ἐξωπανεπιστημιακοὺς τομεῖς. Καταχωρίζομεν ἐνδεικτικῶς τινὰς τούτων: διευθυντὴς τοῦ «Venezia e l' Oriente» τοῦ Ἰδρύματος Giorgio Cini ἀπὸ τοῦ 1962—Ἐντεταλμένος τὴν

διεύθυνσιν ἀπὸ τοῦ 1965 καὶ διευθυντὴς τοῦ 'Ινστιτούτου τῆς 'Ιστορίας τῆς Κοινωνίας καὶ τοῦ Βενετικοῦ Κράτους ἀπὸ τοῦ 1974 — Διευθυντὴς τοῦ περιοδικοῦ «*Studi Veneziani*» ἀπὸ τοῦ 1963/1964 — Συνδιευθυντὴς τῶν περιοδικῶν «*Aevum*» καὶ «*Aegyptus*» ἀπὸ τοῦ 1964 — Ἀντεπιστέλλον μέλος τοῦ «*Istituto Lombardo, Accademia delle Scienze e Lettere di Milano per la Classe di Scienze Morali*», ἀπὸ τοῦ 1964 — Τακτικὸν μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ «*Centro Italiano di Studi sull' Alto Medioevo*» τοῦ Σπολέτου ἀπὸ τοῦ 1969 — Ἀντιπρόεδρος τῆς «*Association Internationale des Études du Sud - Est Européen*» ἀπὸ τοῦ 1969 — Γενικὸς Γραμματεὺς τῆς «*Association Internationale des Études Byzantines*» ἀπὸ τοῦ 1971 μέχρι τοῦ 1976 ἡλπ.

'Επιβλητικὸν εἰς δγκον καὶ εἰς ποιότητα εἶναι τὸ συγγραφικὸν ἔργον τοῦ Agostino Pertusi, τὸ δποῖον καλύπτει τὸν χῶρον τοῦ Βυζαντίου ἀπὸ τοῦ ἔκτου καὶ τοῦ ἑβδόμου μέχρι τοῦ δεκάτου πέμπτου αἰώνος καὶ ἐπεκτείνεται εἰς τὴν ἴστορίαν τῆς Βενετίας, εἰς τὴν ἴστοριογραφίαν τοῦ 'Αιθωπισμοῦ, εἰς τὴν ἔρευναν τῆς 'Αναγεννήσεως. Θὰ ἀναφέρωμεν πρῶτον τὰς ἐκδόσεις δύο καιρῶν 'Ελληνικῶν κειμένων, τῶν ἴστορικῶν ποιήσεων τοῦ Γεωργίου τοῦ Πισίδου μετὰ μακρῶν προλεγομένων, 'Ιταλικῆς μεταφράσεως καὶ λεπτομεροῦς ἴστορικοῦ καὶ φιλολογικοῦ ὑπομνήματος (*Giorgio di Pisidia Poemi. I. Panegirici epici. Edizione critica, traduzione e commento*, Ettal, 1959) καὶ τοῦ Περὶ θεμάτων ἔργου τοῦ Πορφυρογενῆτον (*Costantino Porfirogennito de thematibus*, ἐν Βατικανῷ, 1952), ὁσαντώς μετὰ μακρῶν προλεγομένων καὶ ἴστορικῶν ὑπομνημάτων.

Πλὴν τῶν ἄλλων μακρῶν συμβολῶν, αἱ δποῖαι ἐδημοσιεύθησαν εἰς περιοδικὰ καὶ εἰς πρακτικὰ συνεδρίων, ὁ Pertusi ἀφιέρωσεν εἰς τὴν 'Αναγέννησιν καὶ τὸν 'Αιθωπισμὸν ἐν συναρφείᾳ πρὸς τὸ Βυζαντίον δύο κεφαλαιώδη ἔργα, τὸ ἐξ 600 σελίδων βιβλίον *Leonzio Pilato fra Petrarca e Boccaccio. Le versioni omeriche negli autografi di Venezia e la cultura greca del primo Umanesimo*, ἐν Βενετίᾳ καὶ 'Ρώμῃ, 1964, καὶ *Storiografia umanistica e mondo bizantino*, ἐν Παλέρμῳ, 1967. Τὸ πρῶτον ἀποτελεῖ ενδεῖαν, ποωτότυπον καὶ ἔξαντλητικὴν φιλολογικὴν καὶ ἴστορικὴν ἔρευναν, ἡ δποία ἐθεσεν ἐπὶ σταθερῶν βάσεων τὸ πρόβλημα τῆς συμβολῆς τοῦ 'Ελληνισμοῦ καὶ τοῦ Βυζαντίου ἐπὶ τῆς πρωίμου 'Ιταλικῆς 'Αναγεννήσεως.

Πρὸ δὲ τῶν ἔτῶν ἐκυκλοφόρησεν εἰς δύο τόμους ἔργον τοῦ Pertusi, τὸ δποῖον θὰ συγκινήσῃ ἰδιαιτέρως τὸν "Ελληνα ἀναγνώστην. 'Επιγράφεται *La caduta di Costantinopoli. Le testimonianze dei contemporanei*, 1976. Τὸ ἐκτάκτον ἐμφανίσεως τοῦτο δημοσίευμα περιλαμβάνει εἰς μὲν τὸν πρῶτον τόμον τὰς μαρτυρίας τῶν συγχρόνων, 'Ελλήνων, Λατίνων, Σλάβων καὶ Μωαμεθανῶν, εἰς δὲ τὸν

δεύτερον κείμενα ἀναφερόμενα εἰς τὴν ἀπήχησιν, τὴν ὅποιαν εἶχεν εἰς τὴν Δύσιν καὶ τὴν Ἀνατολὴν (*Gli Echi in Occidente e in Oriente*) τὸ μέγα τοῦτο γεγονός. Αἱ μακρὰὶ εἰσαγωγαὶ καὶ τὰ ὑπομνήματα, ἡ βιβλιογραφία καὶ οἱ πίνακες καθιστοῦν τὴν ἔκδοσιν τοῦ Pertusi ἀπαραίτητον βοήθημα διὰ τὴν ἰστορίαν τῆς ἀλώσεως τῆς μεγάλης χριστιανικῆς πρωτευούσης καὶ τοῦ τέλους τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας.

Μακρότατος εἶναι ὁ πίναξ τῶν ἐρευνητικῶν καὶ συνθετικῶν ἐργασιῶν, τῶν εἰσηγήσεων καὶ τῶν ἀνακοινώσεων, τὰς ὅποιας ὁ συνάδελφος κατὰ καιρὸν ἐπὶ μίαν καὶ πλέον τριακονταετίαν ἐδημοσίευσεν εἰς μεγάλα Ἰταλικὰ καὶ Εὐρωπαϊκὰ περιοδικά καὶ εἰς τὰ πρακτικὰ διεθνῶν συνεδρίων. Τοῦτο μόνον ἐνταῦθα εἶναι δυνατὸν νὰ λεχθῇ, διτὶ αἱ σπουδαῖαι αὗται συμβολαὶ ἀναφέρονται εἰς τὸν διοικητικὸν καὶ τὸν στρατιωτικὸν θεσμὸν τοῦ Βυζαντινοῦ Κράτους, εἰς τὴν ἰστορίαν τῆς Βυζαντινῆς Ἰταλίας καὶ τῶν διοικητικῶν τῆς θεσμῶν, εἰς τὰς σχέσεις τοῦ Βυζαντίου μετὰ τῆς Περσίας, εἰς τὴν ἀκτινοβολίαν τοῦ Βυζαντινοῦ πολιτισμοῦ εἰς τὴν Ἰταλίαν κατὰ τὸν πρωτόμονος ὅσον καὶ κατὰ τὸν ὑστέρον τοῦ Βυζαντινοῦ αἰῶνας, εἰς τὴν ἰστορίαν καὶ τὸν πολιτισμὸν τῆς Βενετίας, παλαιᾶς κτήσεως καὶ θυγατρὸς τοῦ Βυζαντίου εἰς τὴν Δύσιν.

‘Ο Agostino Pertusi συνεχίζει τὴν παλαιὰν παραδοσιν τῶν μεγάλων φιλολόγων καὶ ἰστορικῶν, τὸν διόποιον ἀπὸ τῆς Ἀραιογεννήσεως μέχρι τῶν τελευταῖων τῆς λαμπρῶν ἀντιπροσώπων τοῦ N. Festa, τοῦ Ἰωάννου καὶ τοῦ Silvio Giuseppe Mercati καὶ τοῦ Bruno Lavagnini, ὁφείλομεν εἰς τὴν Ἰταλίαν. Τελευταῖον δῶρον τοῦ πολυκλαύστον συναδέλφου εἶναι ἡ ἔκδοσις τῶν δύο τόμων *Venezia centro di Mediazione tra Oriente e Occidente (Secoli XV-XVI). Aspetti e Problemi* (Φλωρεντία, 1977), εἰς τὸ διόποιον περιλαμβάνονται τὰ *Πρακτικὰ τοῦ B' Διεθνοῦς Συνεδρίου* τῆς Ἰστορίας καὶ τοῦ Πολιτισμοῦ τῆς Βενετίας. Τὸ Συνέδριον τοῦτο, ὁρανωθὲν τὸν Ὁκτώβριον τοῦ 1973 ἀπὸ κοινοῦ ὑπὸ τῆς Fondazione Giorgio Cini, τοῦ Γερμανικοῦ Κέντρου Βενετικῶν Σπουδῶν καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν τῆς Βενετίας, ἐπιμελείᾳ τῶν τριῶν διευθυντῶν των, τοῦ Hans - Georg Beck, τοῦ Manoύσου Μανούσακα καὶ τοῦ Agostino Pertusi, ἔχει ἴδιαιτέραν σημασίαν διὰ τὰ Ἑλληνικὰ πράγματα καὶ διὰ τὰ ἀναπτυχθέντα θέματα, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν πυκνὴν συμμετοχὴν Ἑλλήνων συνέδρων.

Εἴκοσι εἰτῶν φιλία μὲ συνέδεσε μετὰ τοῦ Agostino Pertusi. Εἰς τὰ συνέδρια καὶ τὰς συναντήσεις τῶν Βυζαντινῶν Σπουδῶν, εἰς τὰς συνόδους τῆς Association Internationale des études du Sud - Est européen, εἰς τὸ Ἑλληνικὸν Ἰνστιτούτον τῶν Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν, εἰς τὰς λαμπρὰς ἐγκαταστάσεις τῆς Fondazione Giorgio Cini, εἰς τὴν Βενετικὴν νησίδα San Giorgio, εἰς τὴν

Θεσσαλονίκην, τὸ Μόναχον, τὴν Ἀχρίδα, τὴν Ὀξφόρδην, τὸ Βουκονιόστι, τὰς Ἀθήνας ἡμην εὐτυχῆς νὰ συναντῶ τὸν πραγματικὸν ἀνθρωπιστήν, τὸν ἀβρὸν καὶ χαρίεντα φίλον, τὸν σοφὸν ἐρευνητήν, τὸν ἀκάματον συγγραφέα. Ἀπὸ τοῦ 1971 μέχρι τοῦ 1976, ὡς γενικὸς γραμματεὺς τῆς *Association Internationale des Études Byzantines*, ὑπῆρξεν ὁ πρῶτος συνεργάτης μου εἰς τὴν διαχείρισιν τῶν πραγμάτων τῆς μεγάλης ταύτης διεθνοῦς ἑταιρείας. Ὁ ἀδόκητος θάνατός του εἰς ἥλικιαν ἔξήκοντα ἐτῶν ὑπῆρξε μεγίστη ἀπώλεια διὰ τὰς Βυζαντινὰς σπουδάς. Πλήρης ὁδύνης, σᾶς παρακαλῶ, κύριε Πρόεδρε, νὰ ζητήσετε ἀπὸ τὸ Σῶμα νὰ τηρήσῃ σιγὴν λεπτοῦ.

Ἐν συνεχείᾳ ἔλαβεν τὸν λόγον ὁ ἀκαδημαϊκὸς κ. Γ. Ἀθανασιάδης-Νόβας:

Κύριε Πρόεδρε,

Αἰσθάνομαι τὴν ὑποχρέωσιν νὰ εἰπῶ κι ἐγὼ ὅλιγα λόγια γιὰ τὸν θάνατο τοῦ ἐπιφανοῦς Ἀντεπιστέλλοντος Μέλους τῆς Ἀκαδημίας μας *Agostino Pertusi*. Μοῦ τὸν ἀνακοίνωσε δι' ἐπιστολῆς του ὁ Καθηγητὴς καὶ Διευθυντὴς τοῦ Ἰνστιτούτου *Cini* τῆς Βενετίας κ. *Vittore Branca* καὶ ἡ ὁδύνη μου ὑπῆρξε μεγάλη.

Οφείλω τὰ ὅλιγα μνημόσυνα αὐτὰ λόγια πρῶτα γιὰ νὰ μετάσχω ἐνεργῶς στὴν γενικὴ ἐκδήλωσι λόπης τῆς Ἀκαδημίας μας καὶ δεύτερο γιὰ νὰ ἐκφράσω τὴν ἰδική μου βαθειὰ θλίψι. Διέτι μὲ τὸν ἀλησμόνητο Καθηγητὴ *Pertusi* συνδεόμονν ἀπὸ πολλὰ χρόνια μὲ στενὴ καὶ θερμὴ φιλία. Εἴχαμε συνεργασθῆ πολλὲς φορὲς στὸ θερινὸ Συνέδριο τοῦ Ἰνστιτούτου *Cini* τῆς Βενετίας ποὺ συνέρχεται κάθε χρόνο μὲ τὸν τίτλο «*Venezia ed Oriente*». Ἰδίως τὸ 1970 - 1971 εἴχαμε συνεργασθῆ γιὰ τὴν ὁργάνωσι τοῦ Ἑορτασμοῦ τῶν 400 Χρόνων ἀπὸ τὴν Ναυμαχία τῆς Ναυπάκτου τοῦ 1571, ὅπου, ὅπως εἶναι γνωστό, συμμετέσχε καὶ ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν μὲ ἔκτακτη Συνεδρίασί της. Εἴχαμε φροντίσει τότε μὲ τὸν ἀείμνηστο *Pertusi*, κατελθόντα ἀπὸ τὴν Βενετία στὴ Ρώμη γιὰ νὰ μὲ συναντήσῃ, νὰ συνταχθοῦν αἱ ἡμερήσιαι διατάξεις τοῦ Συνεδρίουν καὶ δ τίτλος αὐτοῦ εἰς τρόπον ὃστε νὰ συμμετάσχουν καὶ Τοῦρκοι ἐπιστήμονες, ὅπως ἦταν σωστό. Ἀρχισε μὲ διήμερες συνεδριάσεις στὴν Βενετία, στὶς ὅποιες μοῦ εἶχεν ἀνατεθῆ ἡ γενικὴ εἰσήγησις, καὶ συνεχίστηκε στὰς Ἀθήνας μὲ τὴν ἐκδήλωσι τῆς Ἀκαδημίας, στὴν Ναύπακτο καὶ, τέλος, στὰ ὄδατα τῶν Ἐχινάδων Νήσων, ὅπου εἶχε διεξαχθῆ ἡ Ναυμαχία καὶ ὅπου ἐρρίφθη στέφανος δάφνης ἀπὸ Μοράδα τοῦ Στόλου μας εἰς Μνήμην τῶν πολλῶν χιλιάδων νεκρῶν τῆς κοσμοϊστορικῆς ἐκείνης συρράξεως.

Γιὰ τὴν ἐπιστημονικὴν ἀξία καὶ τὴν ὅλη γενικώτερη δραστηριότητα τοῦ *Agostino Pertusi* μᾶς μίλησε ἀναλυτικὰ ὁ ἀγαπητὸς Συνάδελφος κ. Ζακνθηνός,

σκιαγραφήσας, μὲ τὴν ἀβρότητα ποὺ τὸν διακρίνει, τὴν σπλήρη φυσιογνωμία τοῦ ἐκλιπόντος. Τὸ μόνο ποὺ θὰ ἥθελα νὰ προσθέσω εἰναι ὅτι ἡ ἀπώλειά του ἀποτελεῖ ἴδιαίτερα βαρὺ πλῆγμα γιὰ τὴν Ἰταλικὴν ἐπιστήμη, ὅπου, κατὰ ἐπικαιρικὴ σύμπτωσι, παρατηρεῖται ἔλλειψις ὠρίμων βυζαντινολόγων καθηγητῶν. Ὅπαρχει ἔνας μόνον στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Νεαπόλεως καὶ λίαν προσφάτως ἐξελέγησαν εἰς διάφορα Πανεπιστήμια ἄλλοι τρεῖς, μεταξὺ τῶν δοπίων καὶ ἡ Καθηγήτρια κυρία Follieri στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ρώμης, ὅπου κατέλαβε τὴν θέσι τοῦ Ἀντεπιστέλλοντος Συναδέλφου μας κ. Giuseppe Schirò.

Πρέπει νὰ προσθέσω ὅτι ὁ ἀξέχαστος Pertusi ἦταν καὶ ἀνθρωπος σπανίων ἀξιῶν, ἀρετῆς, ἐγκαρδιότητος καὶ χάριτος. Ἡταν πάντοτε εὐχαριστικός, ἐγκάρδιος, λίαν εὐχάριστος στὴν συντροφιά του, πάντοτε δὲ μὲ εἰλικρινῆ φιλελληνικὰ αἰσθήματα. Τὰ τελευταῖα του βιβλία: «La Caduta di Costantinopoli - Le Testimonianze dei Contemporanei» καὶ «La Caduta di Costantinopoli - L'Eco nel Mondo» εἶχαν εὐρεῖα κυκλοφορία, ὅπως εἶχα διαπιστώσει στὰ βιβλιοπωλεῖα τῆς Ρώμης, καὶ συνετέλεσαν πολὺ στὴν γνωριμία, ἀπὸ εὐρύτερο κοινό, τοῦ Ἑλληνοβυζαντινοῦ πολιτισμοῦ, ποὺ δὲν ἔχει ἀκόμη ἀξιολογηθῆ ἐπαρκῶς, ἀναλόγως καὶ δικαίως.

Ἡ προσωπικὴ μου θλίψις ἐπανξάνεται ἀπὸ τὸ γεγονός ὅτι ὁ θάνατός του ἀπορφάνισε εὐτυχῆ οἰκογένεια ἀποτελουμένη ἀπὸ ἐρίτιμο Σύζυγο καὶ τρεῖς θυγατέρες. Ὅποβάλλω, Κύριε Πρόεδρε, τὴν παράκλησι ὅπως ἐκφρασθοῦν τὰ συλλυπητήρια τοῦ Σώματος καὶ στὴν οἰκογένεια τοῦ μεταστάντος, τῆς ὅποιας ἔχω τὴν διεύθυνσι εἰς τὸ Μιλάνον.

Αἰωνία του ἡ μνήμη.
