

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 19ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1991

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥΜΠΑ

Ο ΛΕΩΝ ΤΟΛΣΤΟΪ· ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ
(ὀγδόντα χρόνια ἀπ' τὸν θάνατό του)

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ Κ. ΤΑΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

Κύριε Πρόεδρε,
Κύριοι Συνάδελφοι,
Κυρίες καὶ Κύριοι,

Τὸ ἔργο τοῦ Τολστόι δημιουργήθηκε ἀπὸ μία τύψη. Ὁ Λέων Νικολάγιεβιτς δὲ συγχώρησε ποτὲ στὸν ἑαυτό του τὴν τύχη του νὰ γεννηθῆι εὐγενῆς. Γι' αὐτό, κεντρικὸς ἄξονας στὸ ἔργο του θὰ εἶναι ὁ Θεὸς καὶ ὁ μουζίκος. Ὁ Θεός, γιὰ νὰ τιμωρήσει τὸν ἄνεργο χαροκόπο· ὁ μουζίκος, γιὰ νὰ ἐκδικηθῆι τὸ δυνάστη του βογιάρου. Γιὰ νὰ ἐξιλεωθῆι, θὰ κάνει ἕναν διμέτωπο ἀγώνα σὲ ὅλη του τὴ ζωή: Ἄπ' τὴ μιὰ πασχίζοντας νὰ κατευθύνει τὶς πράξεις του ἢ εὐαγγελικὴ ἠθικὴ, ἀπ' τὴν ἄλλη βάζοντας ὡς σκοπὸ του τὴν πνευματικὴ ἀνάπτυξη τοῦ μουζίκου. Ἄν εἶχε γράφει μονάχα τὴν «Ἄννα Καρένινα», τὴν «Ἀνάσταση» καὶ τὸ «Θάνατο τοῦ Ἰβάν Ἰλιτς» — θὰ ἦταν ὁ ἕνας ἀπ' τὴν ἔνδοξη τριανδρία τῆς ἐποχῆς του: Ἄγιο ἀνώτερος ἀπ' τὸν Τουργκένιεφ χάρις στὴν πλαστικὴ του δύναμη (θὰ ὑστεροῦσε, ὡστόσο, ἀπὸ αὐτὸν στὴ γοητεία τοῦ λόγου)· καί, πάντως, κατώτερος ἀπ' τὸν Ντοστογιέφσκι, «Γιατὶ δὲν μπαίνει στὸ μυστηριώδη καὶ προφητικὸ κόσμου», ὅπως ἐκεῖνος, ἂν δεχτοῦμε τὸν ἰσχυρισμὸ τοῦ Τσβάιχ. (Θὰ ὑπερτεροῦσε, ὅμως, ἀπὸ αὐτὸν μὲ τὴ συνθετικὴ του ἰκανότητα, τὴν τοπιογραφικὴ δεξιότητα του καὶ τὴν ἐπικὴ πνοή του). Τελικά, ἐπειδὴ ὕψωσε αὐτὸ τὸ ἀνεπανάληπτο μνημεῖο, πὸν λέγεται «Πόλεμος καὶ Εἰρήνη», ἀναδείχτηκε σὲ ἀνυπέρβλητο διδάσκαλο τῆς μυθιστορηματικῆς τέχνης τῆς ἐποχῆς του (ἴσως καὶ τῆς δικῆς μας, ἂν ὁ Προῦστ δὲν ἔγραφε τὸ «Ἀναζητώντας τὸ χαμένο χρόνο»). Κάποτε, βέβαια, ὁ ἠθικολόγος, πὸν

ἀγωνίζεται νὰ συμβιβάσει τὴν ἀντίφαση ἀνάμεσα στὴν πρόθεση καὶ τὴν πράξη του ἢ νὰ διδάξει τὸν κόσμον, νοθεύει τὸ ἔργο τοῦ καλλιτέχνη, — ὅπως πάντα ἕνας σαφῆς παιδαγωγικὸς στόχος τὸ αἰσθητικὸ ἀποτέλεσμα. Μπορεῖ ἀκόμη νὰ μὴ νομοθέτησε, ὅπως ὁ Μπαλζάκ· νὰ μὴ ἀνακάλυψε στὶς ἐσωτερικὲς ἀνιχνεύσεις του παρθένους χώρους, ὅπως ὁ Προυστ, ὁ Τζούς κ.ἄ. Ἄνῃκε, ὥστόσο στὶς ἰδιοφυῖες ἐκεῖνες, πὸν μὲ τὴ νηφάλια τέχνη τους ἀνασυνθέτουν τὰ διάσπαρτα στοιχεῖα, καθὼς ἐκτινάσσονται ἀπ' τὸν κρατήρα τῆς πυρακτωμένης ἀκόμη ἔμπνευσης τοῦ καινοτόμου, τὰ «ἐμφανίζονται» μέσα στὸ σκοτεινὸ θάλαμο μιᾶς ἐπίμονης κατεργασίας, ἔτσι ὥστε νὰ ἀποβάλλουν τὶς ἰδιομορφίες τους, γιὰ νὰ γίνουν προσιτὰ — ὅπως ὁ Ροντέν στὴ γλυπτική, ὁ Μπραῦνς στὴ μουσική, ὁ Ρενουάρ στὴ ζωγραφική. Γι' αὐτό, κάθε μυθιστοριογράφος θὰ φεύγει ἀπ' τὴ ζωὴ μὲ τὸν καημὸ, πὸς δὲν εἶχε ἀξιοθεῖ νὰ μνημειώσει τὴν ἐποχὴ του μ' ἕνα Μιχαηλαγγελικὸ ἀριστούργημα ὅπως ὁ «Πόλεμος καὶ Εἰρήνη»...

Ὁ Τολστόι εἶναι ὁ ἀσυναγώνιστος ζωγράφος τῆς καθημερινῆς ζωῆς, καθὼς κυλᾷ ὁμοίομορφη, τυχαία, παραπλανητική, ὥστόσο μᾶς κερανοβολήσει μὲ κάτι τὸ αἰφνιδιαστικὸ, πὸν μᾶς κάνει νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸν ἐφήμερό μας προορισμὸ, καταφεύγοντας στὸ Θεὸ ἢ τὸν πλαῖνό μας γιὰ νὰ παρηγορηθοῦμε. Ἡ ἀνθρωπότητα τοῦ Τολστόι ἀποτελεῖται ἀπὸ ἄτομα ἰσοροπημένα, μᾶλλον ἐξωστρεφεῖ, ψυχικὰ ὑγιῆ, πλασμένα μὲ τόση φυσικότητα, ὥστε νὰ μοιάζουν καταχωρημένα στὰ ληξιαρχεῖα, ὅπως εἶπαν γιὰ τὰ πρόσωπα τοῦ Μπαλζάκ. Οἱ ἥρωές του ἀπολαμβάνουν τὴ ζωὴ σὰν τὸ «Μέγα καλὸ καὶ πρῶτο» — ἡ ὀρχήστρα τῶν σωματικῶν ὀργάνων τους τὸ μελωδεῖ καθημερινά. Ὁ τολστοϊκὸς τύπος εἶναι ὁ μέσος ἄνθρωπος, μὲ ἔμφυτη ὅμως καλλιέργεια, ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ αὐτοελέγχεται. Ἐξάλλου, σὰν ἀθρητικὸς πλάστης ἀνθρώπων, ὁ Τολστόι, μὲ τὶς δεξύτερες παρατηρήσεις ἐπάνω στὴν ἀνθρώπινη κατάσταση, τὸ ξέρει καλά, πὸς ἢ ψυχοσωματικὴ μας κληρονομία καθορίζει ὡς ἕνα βαθμὸ τὶς φάσεις τῆς προσωπικῆς περιπέτειάς μας...

Ὁ ἠθικολόγος Τολστόι, καθίζοντας τὴν κοινωνία του στὸ σκαμνί, τὴν κατηγορεῖ γιὰ τὴν ἀνήθικη καὶ ἀφύσικη (Γιὰ τὸν Τολστόι, ὅπως καὶ γιὰ τὸ Ρουσώ, οἱ ἔννοιες εἶναι ταυτόσημες) ζωὴ της. Ἦταν μιὰ κοινωνία, ὅπου ἡ ἀνώτερη τάξη, δοσμένη στὸν εὐδαιμονισμό της, ζοῦσε μακριὰ ἀπ' τὸ Θεὸ ἢ μεσαία, στὴ φιλοδοξία της νὰ τὴν ἀνταγωνιστεῖ, εἶχε θεοποιήσει τὸν πλοῦτο· ὁ λαός, μέσα στὴν ἐξαθλίωσή του, ζητοῦσε παρηγοριὰ ἀπ' τὴ θρησκεία ἢ διέξοδο στὴν ἐπανάσταση. Τέλος, ἕνας δουλοπρεπὴς κληρὸς ἐξαργύρωνε τὴ μακροθυμία του στοὺς ἰσχυροὺς μὲ ἀνταλλάγματα ἐνῶ καλλιεργοῦσε στὸ λαὸ μιὰν ἀποκτηνωτικὴ δεισιδαιμονία. Φυσικὸ, λοιπόν, ὁ ἐρημίτης τῆς Γιασνάγια Πολιάνα νὰ καυτηριάζει ἀπὸ τὴν ἀμαρτωλὴ κοινωνία κηρύχοντας τὴν ἐπιστροφὴ στὴ γῆ, ὅπου καθαγιάζεται ὁ ἀνθρώπινος μόχθος καὶ νὰ ὑψώνει τὸ μουζικοσὲ ἰδανικὴ μορφή, ὅπως τὸ Εὐαγγέλιο τὸ παιδί. Ὁ ἀνθρωπιστής, πὸν ἀγρυπνοῦσε

μέσα στο βογιάρο, εξαίροντας τὸ ρόλο τοῦ λαοῦ, — ἔτσι ὥστε οἱ εὐγενεῖς νὰ τὸν θεωροῦν «ἀποστάτη» τῆς τάξης του, — ὑπάκουε ταυτόχρονα στὴν ἀκατανίκητη τάση του νὰ δικαιώσει μιὰ βιοφυχική συγγένεια μαζί του. Σ' αὐτό, ἄλλωστε, συγκλίνουν οἱ μαρτυρίες τῶν συγχρόνων του: Μέσα στὸν Τολστόι ἐπιβίωνε τὸ κύτταρο ἑνὸς πρωτόγονου χωρικοῦ, δεμένον μὲ τὴ γῆ σὰν τοὺς βιβλικοὺς πατριάρχες, ποὺ τοῦδ'παγόρευε ροπές, σκέψεις καὶ πράξεις...

Ἐν τῷ Τολστόι διαμορφώθηκε ἠθικὰ στὴν περίοδο τῆς ἀπολυταρχίας τοῦ τσάρου Νικολάου Α', ποὺ οἱ μισονεϊστικὲς ἰδέες του εἶχαν συνενώσει ἐναντίον του τὴ δυτικὸφιλη ὅσο καὶ τὴ σλαβόφιλη ἰντελιγκέντσια. Ἀνάπτυξε τὸ ἔργο του στὰ φιλελεύθερα κάπως χρόνια τοῦ τσάρου Ἀλέξανδρου Β', ὅπου καταργήθηκε τυπικὰ ἡ δουλοπαροικία καὶ οἱ ἀναρχομηδενιστικὲς θεωρίες τῶν Χέρτζεν, Μπακούνιν καὶ Τσερνικτέφσκι οἰστρηλατοῦσαν τὴν ἐπαναστατικὴ νεολαία. Ἐφυγε ἀπ' τὸν κόσμον, ἐνῶ ἡ Ἐδρῶπη ἀπομακρυνόταν ἀπ' τὴν ἀνέμελη ζωὴ τῆς «Μπέλ ἐπόκ», γιὰ νὰ ματοκυλιστεῖ στὸν Πρῶτον Παγκόσμιον Πόλεμον καὶ τὸ ἐπαναστατικὸ κίνημα τῆς πατρίδας του, ποὺ ὑπὸ νόμω δλόκληρον αἰῶνα τὸ καθεστῶς της, θὰ τὸ ἀνέτρεπε τελικὰ, ὀδηγημένο ἀπὸ μιὰ δυναμικὴ ἠγεσία. Ἐπόμενον λοιπὸν, σὲ μιὰ τόσο μακρόχρονη ζωὴ, νὰ γίνῃ αὐτόπτης μάρτυρας αὐτῆς τῆς βαθμιαίας φθορᾶς θεσμῶν καὶ ἀξιῶν τῆς ἐποχῆς του. Ἄν ἦταν μονάχα καλλιτέχνης, θὰ πάσχιζε γιὰ τὴν αἰσθητικὴ ὀλοκλήρωση τοῦ ἔργου του, ὅπως λ.χ. ὁ Τουργένιεφ κ.ἄ. Ὅμως ὁ ἠθικολόγος, ποὺ γρηγοροῦσε μέσα του, θεωρώντας πολὺ στενόκαρδη παρόμοια ἐνασχόληση, τὸν παρακινοῦσε ἀδιάκοπα νὰ διαμαρτύρηται μὲ τὰ μαρφέστα του καὶ νὰ καντηριάξῃ μὲ τὰ μυθιστορήματά του. Δὲν ἦταν βέβαια ὁ μόνος στὸν αἰῶνα του, ποὺ τὸ καλλιτεχνικὸ ἔργο του ἦταν ταυτόχρονα καὶ διαμαρτυρία γιὰ τὰ κακῶς κείμενα τῆς κοινωνίας του. Ἡ Ἐρριέτα Μπῆτσερ Στόου, μὲ τὴν «Καλόβα τοῦ μάρμαρα Θωμᾶ», ξεσήκωνε τὶς Ἠνωμένες Πολιτεῖες γιὰ μιὰν ἀνθρωπινότερη μεταχείριση στοὺς μαύρους. Ὁ Ντίκενς, μὲ τὰ μυθιστορήματά του, ἀποκάλυπτε τὴ σκληρότητα τῆς ἀγγλικῆς κοινωνίας στοὺς ἐργαζόμενους ἀνήλικους. Ὁ Ντοστογιέφσκι, μὲ τὶς «Ἀναμνήσεις ἀπ' τὸ σπῆτι τῶν πεθαμένων», κατὰγγελλε στὴν παγκόσμια γνώμη τὴ μαρτυρικὴ ζωὴ τῶν φυλακισμένων στὰ κάτεργα τῆς Σιβηρίας κ.ἄ. Ὅμως ἡ διαμαρτυρία τοῦ Τολστόι, σὲ σύγκριση μὲ τὶς ἄλλες — εἴτε γιὰ τὴν ἡ χώρα του διατηροῦσε τὴν πιὸ καθυστερημένη κοινωνικὴ διάρθρωση, εἴτε γιὰ τὴν μεταχειριζόταν τὴν αἰχμηρὴ γλώσσα τοῦ μαρφέστου — εἶχε μιὰν ἄμεση ἀπήχηση στὴν παγκόσμια συνείδηση. Ἐτσι, ἡ ρήξις ἀνάμεσα στὴν κατεστημένη τάξιν καὶ τὸν κατήγορό της — ποὺ κήρυχνε στὸ λαὸ τὴν ἐπανάστασιν τῆς παθητικῆς ἀντίστασιν μὲ τὸ εἰρηνικὸ σύνθημα: «Μὴ βία» — ἦταν ἀναπόφευκτη. Οἱ τρεῖς πληγὲς τῆς κοινωνίας του θὰ εἶναι ὁ κύριος στόχος του: Τὸ κ ρ α τ ο ς, γιὰ τὴν ἀνελεύθερον πολιτικὴν του ἢ Ἐ κ κ λ η σ ί α, γιὰ τὸν καιροσκοπισμὸν της· οἱ εὐ γ ε ν ε ῖ ς, γιὰ τὴν ἐργασιτικὴν προσκόλλησίν της στὰ

ἀγαθά τους. Ἐπακόλουθο: Τὸ κράτος νὰ κινητοποιήσει ὄλους τοὺς μηχανισμούς του, γιὰ νὰ πνίξει τὴ φωνή του· ἢ Ἐκκλησία νὰ τὸν ἀφορίσει· οἱ εὐγενεῖς (ἀκόμη καὶ ἡ οἰκογένειά του) νὰ ἀποδοκιμάζουν ἢ νὰ σαρκάζουν τὸν «δονκιχωτικό» ἀγῶνα του. Ὅμως, καθὼς περνοῦσαν τὰ χρόνια, γιὰ τοὺς μουζίκους, πὸν βασανίζονταν στὴ στέπα· τοὺς φοιτητές, πὸν ξενοχτοῦσαν διαβάζοντας ἐπαναστατικὰ κείμενα· τοὺς ἐργάτες, πὸν καταστρώνανε ἀνυποχώρητοι συνωμοτικὰ σχέδια — ἦταν ἡ συνείδηση τῆς Ρωσίας. Καί, γιὰ τὸν ὑπόλοιπο κόσμο, ἓνα σύμβολο. Τὰ πενήντα χιλιάδες γράμματα τοῦ ἀρχείου του τὸ ἐπιβεβαιώνουν...

Ὁ Τολστόι συνοψίζοντας στὴν ἔννοια «οἰκογένεια», σὰν μιὰ ὄντοτητα βιοκοινωνική, τὶς μοῖρες τῶν μελῶν της, ἀρχίζει τὴν «Ἄννα Καρένινα» μὲ τούτη τὴν πολὺ ἀνθρώπινη ἀλήθεια: «Ὅλες οἱ εὐτυχισμένες οἰκογένειες μοιάζουνε μεταξύ τους· μὰ κάθε δυστυχισμένη οἰκογένεια ἔχει τὴ δική της δυστυχία». Πραγματικά, ἀντίθετα ἀπ' τὴν εὐτυχία, πὸν μὲ τὸ νὰ ἱκανοποιεῖ ὅσα μεταξύ μας ἔχομε κοινά, μᾶς δίνει μιὰ πρόσθετη χαρὰ, ἢ δυστυχία, τραυματίζοντας ὅ,τι εἶναι ἰδιαίτερα χαρακτηριστικό μας, ἀποτελεῖ καὶ τὴ μοιραία ταυτότητά μας. Ἔτσι, στὰ δυὸ πιὸ ἀντιπροσωπευτικὰ ἔργα του — τὸ «Πόλεμος καὶ Εἰρήνη» καὶ «Ἄννα Καρένινα» — θὰ ἀντιθέσει σὲ μιὰν οἰκογένεια μὲ κλονισμένη συμβίωση (τοὺς Μπεζούκωφ-Καρένιν) μιὰν ἁρμονική (τοὺς «Ρωστόφ-Λέβιν»), γιὰ νὰ ἐξάγει — ἀντιπαραβάλλοντας τοὺς πολὺπλοκους χαρακτήρες (πὸν ἀπ' τὴ φύση τους δύσκολα συνεννοοῦνται) στοὺς μονοκόμματους (πὸν εἶναι περισσότερο συνεννοήσιμοι) — τὴ χριστιανικὴ ἀπλότητα σὰ στοιχεῖο τῆς παιδικῆς ψυχῆς. Θὰ ὑποστήριζα, μάλιστα, πὼς μὲ τὴν ἀντιπαραβολή τους, θέλησε νὰ στιγματίσει τὸ πρωτεῖο τῆς σκέψης, πὸν σὰ μέσο ἐπικοινωνίας κρατᾶ χαλαρὰς τὶς ἀνθρώπινες σχέσεις, ἐνῶ τὸ αἶσθημα τὶς συσφίγγει. Ἔτσι, ἡ οἰκογένεια θὰ ἀποτελέσει τὸ κέντρο, ὅπου στρέφει τὸ μικροσκοπικὸν τοῦ κοινωνικοῦ παρατηρητῆς, ἀφοῦ τὸ ἦθος της καθορίζει, ὡς ἓνα βαθμὸν, τὴν ψυχικὴν ὄφιν τοῦ ἀτόμου — τὸ ἦθος μᾶς κοινωνίας.

Γιὰ νὰ ἀποφύγει ὁ Τολστόι τὴν τεχνητὴ περιγραφὴ, συνηθίζει νὰ εἰσάγει στὴ σκηνὴν τὰ ἱστορικὰ πρόσωπα, ὅπως τὰ πρωτοαντικρούζει ἓνας ἥρωάς του — μέσα ἀπ' τὸ θαυμασμό του, τὸ μῖσος ἢ τὴν ἀντιπάθειά του. Ἔτσι μᾶς δίνει θαυμάσιες προσωπογραφίες τους, ἀλλὰ καὶ τοιχογραφίες ἀπὸ μάχες, ὅπως ἡ ἀριστοτεχνικὴ ἀναπαράσταση τῆς ἱστορικῆς μάχης στὸ Μποροντινό. Τὸ ἴδιο κάνει καὶ ὅταν πρωτοπαρουσιάζει τὰ φανταστικὰ πρόσωπά του. Ἀρχίζει νὰ τὰ περιγράφει στιγμιτυπικά, ἀφοῦ τὰ ἐμφάνισε σ' ἓνα σαλόνι, σὲ μιὰ χοροεσπερίδα, αἶθουσα θεάτρου, λέσχη, ἐκκλησιά, σὲ πεδία μάχης, σὲ δικαστήριον, φυλακὴν, νυχτερινὸ κέντρο, πορνεῖο κ.ἄ. — Νὰ πατιάρουν, νὰ τρῶνε, νὰ χορεύουν, νὰ τραγουδοῦν, νὰ λογοφέρουν, νὰ κάνουν ἔρωτα, νὰ μονομαχοῦνε. Κάποτε, ὅπως τὰ ἱστορικὰ, τὰ σκιαγραφεῖ σὰ νὰ τὰ βλέπουν τὰ ἐξε-

ταστικά βλέμματα ἐνὸς ἄλλου. Συχνά, τὸ ντύσιμό τους ὑποβάλλει τὴ συναισθηματικὴ τους κατάσταση.

Μολονότι ἡ ρωσικὴ κοινωνία τῆς ναπολεόντιας ἐποχῆς, πὸν τὴ μνημιώνει ὁ Τολστόι στὸ «Πόλεμος καὶ Εἰρήνη», ἀπεῖχε ἀπ' τὴ δική του, ὅπως τὴν ἀπεικονίζει στὴν «Ἄννα Καρένινα» καὶ τὴν «Ἀνάσταση», πενήντα ἕως ἐβδομήντα χρόνια, — ἐπειδὴ τὸ βαθύτερο ἦθος καὶ τῶν δύο — καθὼς ἐξελίσσονταν σὲ ἀνθρωπιστικότερους θεσμοὺς μὲ πολὺν βραδὺν ρυθμὸν — παρέμενε κοινὸ, ὁ στόχος τῆς πολεμικῆς του ἦταν ἀμετακίνητος. Ἔτσι, μὲ ὅση δρυμύτητα καυτηριάζει θεσμοὺς, ἦθη καὶ χαρακτῆρες, μὲ ἄλλη τόση πιστότητα τοὺς ἀναπαριστάνει. Γιατὶ ὁ Τολστόι (ὅπως ὅλοι οἱ ἀπολογητὲς τῆς χριστιανικῆς ἠθικῆς) πιστεύει, πὼς ὁ δημιουργικὸς δεσμὸς ἀνάμεσα στὰ ἄτομα καὶ τὴν κοινωνία σφυρηλατεῖται μὲ τὴν «Ἀγάπη». Καὶ μὲ τὴν ἀγάπη στὴν τρυφερῇ του ψυχῇ εἶχε διαποτιστεῖ ὁ ἀνεπιτήδευτος μουζικὸς Καρατάγιεφ στὸ «Πόλεμος καὶ Εἰρήνη», πὸν βλέπει ἀνθρώπους καὶ ζῶα μὲ τὴν ἴδια στοργή. Ὁ Τολστόι, ἀπὸ ἀντίδραση στὴν τάξη του, αἰσθανόταν τὴν ἀνάγκη νάχει στὸ οἰκογενειακὸ περιβάλλον του χωρικούς. «Στὰ εἰκοσιπέντε χρόνια, πὸν ἔμεινα σπιτί του, ὁ Τολστόι βρισκόταν πάντα ἀνάμεσα σὲ χωρικούς», βεβαιώνει ἕνας ὑπηρέτης του. Ἐφτασε, μάλιστα νὰ ἀμφιβάλλει γιὰ τὴν ἠθοπλαστικὴ ἐπίδραση πὸν μποροῦσε νὰ ἔχει στὸν ἄνθρωπο ἡ ἀναστροφή του μὲ τὸ πνεῦμα, ἀφοῦ ἡ ἐγωιστικὴ τάξη του, περιφρονώντας κάθε ἔννοια ἀνθρωπισμοῦ, θυσίαζε τὰ στοιχειώδη ἀγαθὰ τοῦ λαοῦ γιὰ τὴν καλοπέρασή της. Ἔτσι, καυτηριάζοντας τὸ φαρισαϊσμὸ της, θὰ πεῖ στὴν «Ἄννα Καρένινα»: «Τὴν ἐκτίμηση τὴν ἐπινόησαν, γιὰ νὰσκεπάσουν τὸ κενὸ πὸν προκαλεῖ ἡ ἔλλειψη ἀγάπης». Γι' αὐτό, δὲ δίστασε νὰ διώξει τὴν ψευδεπιστήμη, μὰ καὶ τὴν ποίηση — μουσικὴ ἀπὸ μιὰν ἰδανικὴν κοινωνία (ὅπως ὁ Πλάτων τὸν Ὅμηρο ἀπ' τὴν «Πολιτεία» του), σὰν ἕνα στοιχεῖο ἐκφυλιστικὸ, προορισμένο νὰ τέρει ἀργόσχολους ἢ ἐγωιστῆς, μὰ ἀνίκανο νὰ διαμορφώνει συνειδήσεις. («Εἶχε θυσιάσει τὸν Γκαῖτε, ὅπως καὶ τὸ Σαίξπηρ, στὸ Θεό», παρατηρεῖ ὁ Ρομαῖν Ρολάν). Ὅσο περνοῦσαν τὰ χρόνια, ὁ Τολστόι ἀποστρεφόταν ὀλοένα καὶ περισσότερο αὐτὸ τὸ δημιούργημα τῆς σέρας, τὸν «πολιτισμένο» ἄνθρωπο, πὸν ἡ κακὴ χρῆση τῆς σκέψης ἀναστέλλει πολλὰ ἀπ' τὶς φυσιολογικὰς λειτουργίας του, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ καλλιεργεῖ μέσα του τὴν ἀλαζονεία, προβάλλοντας τὸ «Ἐγὼ» του γιὰ νὰ ἀμύνεται, ἐνῶ ἡ ἀγάπη, ἐμπνέοντας τὴν ἀπλότητα, παρακινεῖ τὸν ἄνθρωπο νὰ ἀντιτάσσει στὴ βιαιότητα τὴν ἀξιοπρέπεία του.

Ἡ ὄση σημασία ἔχει ἡ «Ἐκκλησία» γιὰ τὸν Ντοστογιέφσκι, τόση ἔχει ἡ «Κοινωνία» γιὰ τὸν Τολστόι. Ὁ δημιουργὸς τῆς «Ἄννας Καρένιννας» — ἀντίθετα ἀπ' τὸν Ντοστογιέφσκι (ἦταν τόσο διαφορετικὰς ἰδιοσυγκρασίας, ὅσο καὶ οἱ συνθήκες τῆς ζωῆς τους), πὸν στοὺς «Ἀδελφοὺς Καραμάζωφ»: προσμένει μιὰν ἐνιαία οἰκουμενικὴ καὶ πανίσχυρη Ἐκκλησία, γιὰ νὰ μετατρέψει τὴν εἰδωλολατρικὴν κοινωνία του σὲ χριστια-

νική — δυσπιστώντας στο ρόλο τῆς ἐκκλησίας ἐξαιτίας τοῦ καιροσκοπισμοῦ τῆς, ἐξαρκῶ τὸν ἐξανθρωπισμὸ τῆς κοινωνίας του ἀπ' τῆ φιλελευθεροποίηση τῶν θεσμῶν τῆς. Νέος, θὰ γράφει στὸ ἡμερολόγιό του: «Ἀποστολὴ τῆς Ρωσίας εἶναι νὰ προσφέρει στὸν κόσμον ἓνα κοινωνικὸ καθεστῶς χωρὶς ἰδιοκτησία». Πίστευε, πὼς ὅταν ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐλεύθερος νὰ ρυθμίζει τὸν τρόπο τῆς συμβίωσής του, τὸ συναίσθημα τῆς εὐθύνης, ποὺ γεννιέται αὐτόματα μέσα του ἀπ' τὴν ἐλεύθερη ἐκλογή, ἀποτελεῖ κιάλας τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν ἠθικὴ βελτίωσή του. Ἦταν τόσο τὸ πάθος του γιὰ τὴν αὐτοτελειοποίησή του, ποὺ καὶ τὴν ἀρρώστια ἀκόμη τὴν θεωροῦσε πρόσφορη σ' αὐτή, ἀφοῦ «ἡ ἀνάρρωση ὑποβοηθεῖ ἠθικὰς καὶ ψυχικὰς ζυμώσεις», παρατηρεῖ ὁ Σουαρέ. «Γίνου ὁ ἑαυτός σου καὶ θὰ γίνεις ὄλος ὁ κόσμος», βάζει ἓναν ἐξόριστο τῆς Σιβηρίας, ποὺ τὸν θεωροῦνε τρελλό, νὰ λέει στὴν «Ἀνάσταση». Γιατὶ ὁ Τολστόι πίστευε ἀκράδαντα, πὼς ἡ ἠθικὴ πτώση τῆς ρωσικῆς κοινωνίας προερχόταν ἀπ' τὸ κοινωνικὸ σύστημά τῆς. Ἔτσι, ἐξ ὀρισμοῦ, κάθε εὐγενῆς ἐνσαρκώνει τὴ διαφορὰ, ἐνῶ τὴν ἔμφυτη ἀρετὴ ὁ μουζίκος. Ὅ,τι εἶναι γιὰ τὸν Ντοστογιέφσκι τὸ «Παίδι», εἶναι, γιὰ τὸν Τολστόι ὁ «Μουζίκος». Γι' αὐτό, θὰ ὑψώσει σὲ ἰδανικὴ μορφή αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο τοῦ Ἐδαγγελίου, τὸ χωρικὸ Πλατὸν Καρατάγιεφ (τὸν γνωρίζει ὁ Πιότρ Μπεζούκωφ στὴ φυλακὴ, ἀνάμεσα στοὺς ἄλλους ρώσους αἰχμαλώτους τῶν Γάλλων) καὶ θὰ τὸν βάλει νὰ πεῖ: «Ἐγὼ δὲ μιῶ μὲ τὸ νοῦ τὸ δικό μου μὰ μὲ τὴν κρίση τοῦ Θεοῦ». Γενικά, οἱ φερέφωνοι ἥρωες τοῦ Τολστόι ἔχουν διαμορφωθεῖ ἠθικὰ καὶ πνευματικὰ ἀπ' τὶς ιδέες τῆς Δύσης. Εἶναι ἄνθρωποι, ποὺ αὐτοελέγχονται τοὺς λείπει ὁ ἀθρομητισμὸς, ἡ διαχυτικότητα, καί, βέβαια, ἡ ταπεινοφροσύνη, ποὺ χαρακτηρίζουν τοὺς ἥρωες τοῦ Γκόγκολ καὶ τοῦ Ντοστογιέφσκι. Σὰν εὐρωπαϊζόντες, εἶναι περισσότερο ἀτομικιστές. Ἔτσι, γιὰ τὸν ἥρωά του, τὸν Πιότρ Μπεζούκωφ, ἀπ' τὶς πιὸ εὐγενεῖς φύσεις μέσα στὸ «Πόλεμος καὶ Εἰρήνη», θὰ πεῖ: «Ἦταν ἀπ' τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους, ποὺ, παρόλη τὴν ἀδυναμία τοῦ χαρακτήρα τους, δὲν ἀποζητοῦν ἄλλο πρόσωπο γιὰ νὰ ἐμπιστευθοῦν τὸν πόνο τους. Τὸν πόνο του τὸν μελετοῦσε καὶ τὸν ἀνέλυε μοναχὸς του, μέσα του». Οἱ ἄνθρωποι τοῦ Τολστόι εἶναι οἱ λιγότερο πρωτόγονοι μέσα στὴ ρωσικὴ Λογοτεχνία — ὕστερα, βέβαια, ἀπ' τοὺς ἥρωες τοῦ Τουργένιεφ καὶ τοῦ Τσέχοφ.

Ἐπόμενο μέσα σ' αὐτὴ τὴν ἐξωστρεφῆ κοινωνία, — ποὺ προσευχόταν ἀπὸ ψευδελάβεια στὶς χιλιάδες ἐκκλησιὰς τῆς “Ἀγίας Ρωσίας”, ἐνῶ μὲ τὴν ἐγωιστικὴ ζωὴ τῆς ἀμάρτανε καθημερινά, — ὁ γάμος νὰ ἔχει χάσει τὴν ἔννοια τοῦ «Μυστηρίου», νὰ ἔχει καταστήσει ἓνας συμβατικὸς δεσμὸς. Ὁ Τολστόι, ποὺ, γράφοντας στὰ 1859 τὴ «Συζυγικὴ Εὐτυχία», εἶχε ἐξάρει τὴν ἱερότητα τοῦ γάμου ὡς ἀναντικατάστατο κοινωνικὸ δεσμὸ, στὴ «Σονάτα τοῦ Κρόντσερ» θὰ σαρκάσει μὲ σκληρὰ λόγια τὴ φθορὰ του: «Ὁ Γάμος, ὅπως ὑπάρχει σήμερα, ἀποτελεῖ τὸ πιὸ συχαμερὸ ψέμα, τὴν ἔσχατη μορφή ἐγωισμοῦ», θὰ πεῖ. Ἀκόμη καὶ γιὰ τὸν ἔρωτα, ποὺ ἤθελε νὰ τὸν βλέπει μὲ μάτια

ιδεαλιστῆ (σίγουρα ἀπὸ αἴσθημα ἐνοχῆς γιὰ τὴν πανθομολογούμενη φιληδονία του), θὰ καταλήξει νὰ πεῖ: «Ἐκεῖνος ποὺ κοιτάζει τὴ γυναῖκα — συχνὰ τὴ δική του γυναῖκα — αἰσθησιακά, διαπράττει μαζί της μοιχεία! Σὰ βαθύς, ὡστόσο, παρατηρητῆς τῆς ἐσωτερικῆς ζωῆς, θὰ ἀποφανθεῖ μὲ τὸ στόμα τῆς ἡρωίδας τοῦ Ἄννας Καρένινας: «Ὅπως ὑπάρχουν πολλές γυνῶμες ὅσες καὶ κεφαλές, ἔτσι ὑπάρχουν πολλοὶ τρόποι νὰ ἀγαπᾶς ὅσες καὶ καρδιές».

Εἶναι ἐπόμενο, ἢ διαφθορὰ στὸν τρόπο τῆς συμβίωσης μιᾶς τόσο ἐγωϊστικὰ ἐκλεπτυσμένης κοινωνίας, μὲ τὶς δεκαετίες, νὰ ἐγγραφεῖ καὶ στὴν ὁμαδική της ψυχὴ — νὰ γίνεῖ δυναμικὴ παρόρμησός της. Ἔτσι, ὅπως ἢ κάθε μέρα, καθὼς τὴ ζοῦμε συνήθως ἀσυνείδητα, ἀποτελεῖ, ὡστόσο, τὸν ἀφανὴ κρίκο σὲ μιὰ περίοδο τῆς ἱστορίας, παρόμοια καὶ οἱ ἀτομικὲς πράξεις μας, καθὼς ἀθροίζονται καθημερινὰ στὴν ὁμαδικὴ ψυχὴ, ἐκτρέφουν, μὲ ἀναγκαιότητα νομοτελειακὴ, τὸ τέρας τοῦ ἀτομικισμοῦ, ποὺ ἀποκαλοῦμε «Ἡρώα τῆς ἱστορίας». Γι' αὐτὸ τὸ καρκίνωμα τοῦ ἐγωϊσμοῦ, ποὺ ὁ Τολστόι τὸ εἶδε σὲ μιὰν ἀπ' τὶς ἀνθρωπόμορφες μετενσαρκώσεις του νὰ παίρνει τὴ μορφή τοῦ Ναπολέοντα, θὰ κάνει ἕνα κατηγορητήριο ἀνάλογο μὲ τὴν ἔκταση τῆς φονικότητος ποὺ εἶχε προκαλέσει στὴν ἐποχὴ του: «Τὸ σκοτεινιάσμα τῆς διάνοιας αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου, μόνου ὑπεύθυνου γιὰ ὅλα τὰ γεγονότα, τὸν ἐμπόδισε νὰ συλλάβει σὲ ὅλη τὴ σπουδαιότητά τους τὶς πράξεις του, ποὺ βρίσκονται σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς αἰώνιους νόμους τοῦ ὀρθοῦ καὶ τοῦ ἀγαθοῦ (...). Ἀκόμη καὶ στὴν ἐξορία δὲν ἔδειξε κάποια ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια». Ὅσο γιὰ τὴν ἴδια τὴν Ἱστορία, σὰ φανατικὸς ἀντικαρολαϊκὸς, πίστευε πὼς ἢ ἐρμηνεία τῆς ὑπερβαίνει τὴν ἀνθρώπινη διάνοια. Καὶ θεωρεῖ ἐπιπολαιότητα, ὅταν, παραπλανημένοι ἀπ' τὶς συμπτώσεις, ἀποδίνομε τὴ διαμόρφωσή της στὴ βούληση ἐνὸς ἀτόμου, ἐνῶ ὀφείλεται (σὲ πρῶτο βαθμὸ) «στὴν ἀνεξέλεγκτὴ σύζευξη τῆς θέλησης τοῦ συνόλου μὲ τὸν ἀστάθμητο παράγοντα τῆς τύχης».

Ὁ Χριστιανισμὸς τοῦ Τολστόι δὲ δονεῖται ἀπὸ μεταφυσικὴ ἀγωνία, ὅπως τοῦ Γκόγκολ ἢ τοῦ Ντοστογιέφσκι. Ἔχει κἀτὶ τὸ ὀρθολογικόν. Ὁ Τολστόι δὲν ἦταν μυστικιστῆς, μυστικόφερνε ὅμως. Ἀφοῦ διέσχισε, ἀπὸ νέος, μιὰν ἀτέλειωτὴ ἔρημο μὲ ἀναπάντητα ἐρωτήματα γιὰ τὴ Ζωὴ καὶ τὸν προορισμὸ τοῦ ἀνθρώπου, τελικὰ, βρέθηκε τὴ λύτρωσή του στὴν πράξη τῆς ἀγάπης, ὡς ἕνα ἀνθρώπινο νόμο, ἕνα «*Modus vivendi*» — στοιχεῖο, ποὺ ἐνισχύει τὸν ἄνθρωπο γιὰ νὰ ὑπερβεῖ ἠθικὰ τὸν ἑαυτό του καὶ τὸν ἐγκαρδιώνει γιὰ νὰ ὑπομένει τὴν ὑποστασιακὴ μοναξιά του. Γι' αὐτό, τιμοῦσε τὸ Χριστὸ μονάχα ὡς ἰδρυτὴ τῆς θρησκείας τῆς Ἀγάπης. Ὅμως ὁ Θεός, ὡς ὑπέρτατος ρυθμιστῆς τοῦ κόσμου, ὑπῆρξε τὸ βασικὸ ἐρώτημά του. «Ἡ σκέψη τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐκείνη ποὺ πῶς συχνὰ ἀπὸ τὶς ἄλλες τρώει τὴν καρδιά του», θὰ πεῖ ὁ Γκόρκυ.

Ὁ Τολστόι ἀνῆκε στοὺς μυθιστοριογράφους, ποὺ ἔχουν τὴ γνώμη, — ὅπως ὁ Τουργκένιεφ, ὁ Φρανσουὰ Μωριάκ κ.ἄ., — ὅτι «Γιὰ νὰ ζήσει αὐτόνομα ἕνα πλασματικόν

πρόσωπο, πρέπει νάχει αποκοπεί ολότελα ὁ ὀμφάλιος λῶρος του μὲ τὸν δημιουργό του». Ὁ ἴδιος ὁμολόγησε στὸν *Ρομὰν Ρολλάν*, πὼς μερικοὺς ἀπ' τοὺς ἥρωές του τοὺς εἶχε ἐμπνευστεῖ ἀπ' τὸ γενεαλογικὸ του δέντρο: Τὸ Νικόλας Ρωστόβ — ἀπ' τὸν πατέρα του — τὸ θηριώδη πρίγκιπα Μπολκόνσκι — ἀπ' τὸν παπποῦ του — τὴ γλυκειὰ Μάρια, πού παντρεύτηκε τὸν Νικόλας — ἀπ' τὴ μητέρα του. Εἶχε συγχωνεύσει στὸ πρόσωπο τῆς Νατάσας τὶς μορφές τῆς ἀδελφῆς του Τάνιας καὶ τῆς γυναίκας του Σοφίας. Σίγουρα, ἂν ἡ ζωὴ δὲν προσφέρει πρότυπα σ' ἕνα μυθιστοριογράφου, τότε κινδυνεύει νὰ κατασκευάσει τέρατα — Γαργαντούδες καὶ Κουασιμόδους ἢ Μαργιονέτες. Ὁ Τολστόι ἦταν πολὺ ἄφθονος, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ ἐλέγχει τὴν ἐμπνευσή του — ἄνισος αἰσθητικά, ὅπως ὁ Μπαλζάκ καὶ ὁ Ντοστογιέφσκι ἀνόμοιος ἰδιοσυγκρασιακὰ μὲ τὸν Τουργένιεφ, τὸν Σταντάλ, τὸ Φλωμπέρ. Μερικὰ ἔργα του ὕστεροῦν στὴ σύνθεση: Ἡ «Ἀνάσταση» ἔχει χαλαρότητες καὶ ἀρετὸ «Μελό». Ἡ «Σονάτα τοῦ Κρόντσερ» βασίζεται σὲ κάπως σαθρὸ σκηρικό. Ὁ «Πόλεμος καὶ Εἰρήνη» ἔχει ἀνισομέρειες. Ἡ «Ἄννα Καρένινα» πλατειασμούς. Κάποτε προσπερνᾷ τὰ πρόσωπά του μὲ συμβατικὸν χαρακτηρισμούς. Ἄλλοτε, αὐτὴ ἡ φημισμένη τοπιογραφικὴ δεξιότηρία του, ἀπροσδόκητα καταντᾷ ἄχρωμη. Κάποτε, πάλι, λείπει ἡ ἀτμόσφαιρα ἀπ' τὶς ἐσωτερικὲς περιγραφές του. Κάποτε, στοὺς διαλόγους του, (ὅταν, μάλιστα, οἱ ἥρωές του ἀναπτύσσουν ἰδέες) ἀκοῦμε τὸν ἴδιο ἀπ' τὸ ἀόρατο ὑποβολεῖο του — ἐλαττώματα ἔμφυτα τῆς πληθωρικῆς ἰδιοσυγκρασίας του, πού, βέβαια, τὰ ἐξουδετερώνουν μὲ τὸ παραπάνω: ἡ ἰσχυρὴ φαντασία, ἡ βαθειὰ διερεῖνιση τῶν χώρων τῆς ψυχῆς, μιὰ ἔμφυτη τοπιογραφικὴ ἱκανότητα, ἡ ἐκπληκτικὴ σκηρθετικὴ ἐπιπόνηση, ἡ ζωντάνια τῶν ἀνθρώπων του, ἡ πειστικότητα στὴν ἀπεικόνιση τῆς ζωῆς, πού — κυρίως — πρωταγωνιστεῖ στὸ ἔργο του. Ἀκόμη, ἡ τιμὴ, γιὰ τὴν ἐκφράστηκε στὸ πιὸ δύσκολο μυθιστορηματικὸ εἶδος — τὸ «Χρονικό» —, ὅπου ὁ δημιουργὸς ὀφείλει νὰ ἀναθερμάνει τὰ κατεψυγμένα στὸ ἀρχεῖο τῆς Ἱστορίας γεγονότα, γιὰ νὰ νεκραναστήσει ὅσους πρωταγωνίστησαν σ' αὐτά, ἀλλιῶς κινδυνεύει τὸ ἔργο του νὰ καταλήξει σὲ δημοσιογραφικὴ ἀνταπόκριση — ἃς θυμηθοῦμε τὴ θαυμάσια «Ἀνθρώπινη κατάσταση» ἐνὸς ὑψηλοῦ πνεύματος τῆς ἐποχῆς μας, τοῦ Ἀντρέ Μαλρώ, πού δὲν μπόρεσε, τελικά, ν' ἀποφύγει τὸ σκόπελο. Ὁ Σεγκὼρ (Νίκος Ἐπισκοπόπουλος) παρατηρεῖ στὴν «Ἱστορία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Λογοτεχνίας», πὼς «ὁ Τολστόι, ἂν καὶ δὲν εἶχε τὸ δῶρο τοῦ λυρισμοῦ ἰδιαίτερα, ἂν ἡ σύνθεσή του στερεῖται ἀπὸ συνεκτικότητα καὶ σαφήνεια, ὥστόσο, εἶναι μεγάλος καλλιτέχνης. Πυκνά, κουραστικά, μαιανδρώδη, τὰ μυθιστορηματά του, μᾶς συναρπάζουν στὰ ἀφηγηματικὰ βιώματα». Θὰ διαφωνοῦσε, ὥστόσο, κανεὶς μαζί του, ὅταν ἐπιμένει πὼς: «Ἀντίθετα ἀπὸ τὸ Φλωμπέρ καὶ τὸ Ζολά, ὁ Τολστόι δὲν κάνει κύριο σκοπὸ του τὴν ἀπόδοση τῆς πραγματικότητος, ἀλλὰ ἐπιδιώκει, μέσα ἀπὸ αὐτή, νὰ δώσει ἔμφαση στὴ σκέψη του». Κάθε ἄλλο. Ὁ Τολστόι ἦταν, πρῶτα ἀπ' ὅλα, ἕνας ἀσυναγώνιστος ζω-

γράφος τῆς ρωσικῆς ζωῆς. Ἀπαράμιλλος προσωπογράφος. «Βαθειὰ ἔθνικὸς καὶ οἰκονομικὸς», ὅπως τὸν χαρακτηρίζει ὁ Γκόρκυ.

Ἡ σωματικὴ ἀλκὴ τοῦ Τολστόι ὑπῆρξε θρυλική. Ἡ κόρη του Τάνια βεβαιώνει, πὼς ὁ πατέρας της ἀπολάμβανε τὴ θηριώδη ὑγεία του μὲ μιὰ «Μεθυστικὴ χαρά»· ὅτι ἡ δξύτητα τῶν αἰσθήσεών του (σὲ προχωρημένη, μάλιστα, ἡλικία) ἦταν κάτι τὸν ἀφύσικο. Εἶχε τὴν ἀντοχὴ μιᾶς ἀρκούδας τῆς στέπας. Ὁ Ἰβάν Μπούνιν, ὅταν τὸ ἐπισκέφτηκε στὸ τσιφλίκι του, ἔμεινε κατάπληκτος: «Περπατοῦσε μὲ μιὰν εὐκίνησιά καὶ ταχύτητα φοβερή», μᾶς πληροφοροεῖ. Ὁ γλύπτης Γκουῖσμπόργκ, πὸν ἔκανε τὸ μοῦσσο του, ὁμολογοῦσε πὼς: «Ἀγαποῦσε τὸν ἥλιο, τὸν ἀέρα, τὰ δάση, τοὺς κάμπους, τὰ πουλιά, τὰ ζῶα — ὅλα τὰ ζωντανά». Οἰκεῖοι καὶ φίλοι βεβαιώνουν, πὼς εὐχαριστιόταν σὰν παιδί μὲ τὰ μικροπράγματα καὶ τὰ δῶρα. Ἡ ἐργατικότητά του ἔφτανε στὸ πάθος. Ἀντινομία, ὡστόσο, τολστοϊκή: Μέσα στὸ χαλύβδινο αὐτὸ κορμί, μ' ὅλη τὴν ἀδιάκοπη ἄσκηση στὸ ὑπαιθρο, εἶχε ἐγκατασταθεῖ ἡ στηθικὴ ἀρρώστια. Ἡ ἀκτὴ τῆς Κριμαίας καὶ ἡ στέπα ἦταν οἱ χῶροι γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας του. Ἡ περίοδος τῆς ἀνάρωσης, ἀπ' τὴ μιὰ τοῦ ἀνανέωσε τὴ λαχτάρα γιὰ τὴ ζωὴ, ἀπ' τὴν ἄλλη, ὅμως, ἀσκοῦσε στὸ πνεῦμα του μιὰν ἐπίδραση ἠθικὴ: Ἀνακάλυπτε ἀξίες, πὸν εἶχε παραμελήσει ἢ οὔτε κὰν ὑποψιαστεῖ. Ἡ ὁρμὴ του γιὰ τὴν ἀπόλαυση τῆς ζωῆς συγκρουόταν μὲ τὴν ἔμφυτη τάση του γιὰ μιὰ ἠθικὴ ἀποτίμησή της. Θὰ μπορούσε νὰ ὑποστηρίξει κανεὶς, πὼς οἱ περιλάλητες «Κρίσεις» τοῦ Τολστόι, πὸν στίς κορυφώσεις τους εἶχε ἐγκαταλείψει τρεῖς φορὲς τὴν οἰκογένειά του, «Γιὰ νὰ ζήσει κοντὰ στὸ Θεό», ἦταν συνέπεια ἀνάλογης ἠθικῆς σύγκρουσης ἀνάμεσα στὴν ὁρμὴ γιὰ ἀπόλαυση, πὸν ἀνάβρυνε ἀπ' τίς πληθωρικὲς αἰσθήσεις του, καὶ στὴν ἐναντίωσή του σ' αὐτὲς τῆς συνειδήσεώς του, πὸν τὴν εἶχε διαμορφώσει τὸ πνεῦμα τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἔτσι ὥστε νὰ τοῦ δημιουργοῦν αὐτὸ τὸ ἀθεράπευτο πλέγμα ἐνοχῆς μὲ τίς χτυπητὲς ἀσυνέπειες καὶ ἀντιφάσεις του: Νὰ σπαταλᾷ τίς μέρες τῆς νεότητάς του στὰ χαρτοπαίγνια καὶ μὲ κακόφημες γυναῖκες· ἀπότομα, ὅμως, νὰ ἀπομονώνεται στὸ κτῆμα του, γιὰ νὰ ἀφοσιωθεῖ στὴ μελέτη καὶ τὴν ἐκπαίδευση τῶν μουζίκων του. Νὰ βάζει τὸν ἥρωά του στὴ «Σονάτα τοῦ Κρόντσερ» νὰ λέει: «Ὅποιος κοιτάζει τὴ γυναῖκα— συχνὰ τὴ γυναῖκα του— αἰσθησιακά, διαπράττει μαζί της μοιχεία», ἐνῶ φημιζόταν γιὰ τὴ φιληδονία του— οἱ ἐρωτικὲς ἱστορίες του μὲ τίς νεαρὲς χωρικὲς τοῦ τσιφλικιοῦ του καὶ οἱ ἀδιάκοπες ἐγκυμοσύνες τῆς γυναίκας του, τὴν ἐπιβεβαιώνουν. Νὰ ἀποφεύγει στὰ δεῖπνα του τὸ κρέας, νὰ τρώει ὅμως πανάκριβα χορταρικὰ τῆς κονσέρβας. Νὰ διαδηλώνει παραίτηση ἀπ' τὴν ἀκίνητη περιουσία του καὶ ἀπ' τὰ συγγραφικὰ του δικαιώματα, νὰ ἐπιμένει, ὡστόσο, νὰ διατηρεῖ τὰ οἰκόσημά του καὶ τὸν τίτλο εὐγενείας του. Νὰ δείχνει πὼς τὸν ἄφηνε ἀδιάφορο ἡ δόξα του, νὰ ὁμολογεῖ, ὅμως, στοὺς φίλους του: «Ντρέπομαι νὰ τὸ πῶ, μὰ εὐχαριστιέται ὁ Τολστόι γιὰ τὴν αἴγλη του. Χαίρομαι νὰ βρίσκομαι σὲ ἐπαφή,

σάν τις ακτίνες με τις πιο απόμακρες χώρες — "Απιο 'Ανατολή, 'Ινδία, 'Αμερική, Αυστραλία».

"Όσοι γνώρισαν τον Τολστόι βεβαιώνουν πως γοήτευε. Μάλλον άσχημος, κοντουλός και εδρύτερος, με κείνη την έντυπωσιακή καμπυλότητα στο άνοιχτό μέτωπο, που το χαράζανε πεντάγραμμα από στοχαστικές ρυτίδες, την πλατσουδωτή μύτη, τα σκληρά μήλα να προβάλλουν απ' τους λευκούς θύσανους της πατριαρχικής γενειάδας του (άφηνε από άρκετά νέος γένη, «για να τοῦ κρύβει το χωριάτικο πρόσωπο»), τα μικρά στραφτερά μάτια με το γλυκό χρώμα του γαλάζιου ουρανού, κρυμμένα κάτω απ' τις άτίθασες ξερόρριζες των πυκνών φρυδιών του, τα σαρκώδη χείλη — θύμιζε το Μωυσή, βγαλμένο από την πυρακτωμένη σμίλη του Μιχαήλ 'Αγγέλου. "Ένας Γάλλος επισκέπτης της Γιασνάγια Πολιάνα, που παρομοίασε το προφίλ του με τοῦ λιονταριού, πρόσθεσε: «Ξαφνικά, σ' ένα ξέσπασμα του γέλιου του, το τρυφερό έρευνητικό βλέμμα του αποκάλυπτε απ' τα κατάπυκνα φρύδια του την αγαθότητα των γαλάζιων ματιών του». 'Ο Μπούνιν, που τον είχε παρατηρήσει σαν προσωπογράφος, βεβαίωσε: «Τα μάτια του ανάδιωαν μιὰ πονεμένη αὐτοεγκατάλειψη, δὲν είχαν τίποτε το τρομερό, οὔτε διαπεραστικό, θύμιζαν όμως την δξύτητα στο βλέμμα των πουλιών». Το ίδιο γοητευτική ήταν και η ήθικη άκτινοβολία του. 'Ο Γκόρνυ, που του είχε άρνηθεί επίμονα το χαρακτηρισμό του «'Αγίου», έφτασε, ώστόσο, να πει: «Αὐτός ο άνθρωπος είναι σὰ Θεός (...) Ένας κόσμος (...) Είναι ο άνθρωπος - ανθρωπότητα». 'Ο Τσέχοφ, πάλι, θὰ όμολογήσει: «Δὲν άγάπησα κανένα όπως εκείνον». Και λυπόταν, γιατί, ενώ ο Γκαϊτε είχε βρει πολὺ νωρίς τον πρακτικογράφο του στο πρόσωπο του Έκκερμαν, ο Τολστόι είχε πολὺ άργά αποκτήσει τους δικούς του στα πρόσωπα του φίλου του Τσερνόφ και του γιατροῦ του Μακοβίτσκι. 'Ο Στανισλάφσκι αναπολοῦσε με νοσταλγία: «... Τί εὐτυχία να ζεῖ κανεῖς στην εποχή του Τολστόι. Και όταν κάτι δὲν πήγαινε καλά, παρηγοριόμασταν με τὴ σκέψη, πὸς εκεί κάτω, στη Γιασνάγια Πολιάνα, ζοῦσε εκείνος και ξαναπαίρναμε θάρρος για τὴ ζωή». 'Ο Κούπριν, που τον συνάντησε στο λιμάνι της Γιάλτας, καθώς γύριζε με το καράβι ὕστερα απ' την άνάρωσή του στην Κοιμαία, έγραψε: «Κατάλαβα μέσα σὲ λίγα λεπτά, πὸς μιὰ απ' τις πιο φωτεινές και χαρούμενες σκέψεις είναι αὐτή: Να ζεῖς στην ίδια εποχή με αὐτὸν τὸν εκπληκτικὸ ἄνθρωπο».

'Ο Τολστόι αγαποῦσε να επαναλαμβάνει τον άφορισμό του Πούσκιν: «Τὰ λόγια του ποιητῆ είναι οἱ ίδιες οἱ πράξεις του». Κάποτε εἶπε: «"Ό,τι έγραφα, εἶμαι ἐγὼ ο ἴδιος». "Όσο περνοῦνε τὰ χρόνια, ἡ «Πράξη» του συναγωνίζεται σὲ μαχητικότητα τὸ πνευματικὸ έργο του: Ταξιδεύει σὲ ὅλη την Εδρώπη, για να μελετήσει παιδαγωγικά συστήματα, που θὰ τὰ εφαρμόσει πειραματικά στο σχολεῖο του για τους μουζίκους της Γιασνάγια Πολιάνα, με συνεργάτες τὴ γυναίκα του και ἄλλους διανοούμενους. Στην Αγγλία παρακολουθεῖ μιὰ διάλεξη του Ντίκενς, για τὴν προστασία των εργαζομένων

ἀηλίκων, πὸν τὸν ἐνθουσιάζει. Καθὼς γερονᾶ, αἰσθάνεται ὀλοένα καὶ περισσότερο τὴν ἀνάγκη νὰ «Υπηρετήσῃ»: Μπαλώνει τὰ παπούτσια τῶν μουζίκων του, ἐξομαλώνει τὶς οἰκογενειακὰς ὑποθέσεις τους, ἀνακατεύεται στὶς ἀγροτικὰς δουλειὰς τους. Ἐκεῖνοι, ἄλλοτε συγκινῶνται γιὰ τὴν ἀφοσίωση πὸν τοὺς δείχνει, ἄλλοτε, ὅμως, θυμῶνουν τρυφερά. Δὲν εἶναι δουλειὰ ἐνὸς μεγάλου ἀφέντη νὰ μπερδεύεται μὲ τέτοιες ταπεινὰς ἀσχολίες — εἶναι στὴ μοίρα τους νὰ δουλεύουν τὴ γῆ του ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιὰ. Κάθε τόσο οἱ διαμαρτυρίες του (πὸν τὶς ἀναδημοσιεύει ὁ διεθνὴς τύπος) γιὰ τὴν ἀνελεύθερη διακυβέρνηση τῆς χώρας του, πέφτουν σὰ βόμβες στὸ ἀνυποψίαστο Κρεμλίνο. Μέσα σὲ μιὰν Εὐρώπη, πὸν ἡ μακροχρόνη εἰρήνη ἔχει κάνει τὰ πνεύματα πλαδαρά, τοὺς πλούσιους πλουσιότερους καὶ φτωχότερους τοὺς φτωχοὺς, οἱ ἀνθρωπιστικὰς ἰδέες του ἀνησυχοῦν τοὺς στομωμένους ἀπ' τὴν καλοπέραση καὶ παρακινῶν στὴν ἐξέγερση ὅσους δυστυχοῦν. Ἡδη, ἡ φράση του στὴν «Ἀνάσταση»: «Ὅπου ὑπάρχει δικαστήριο, ἐκεῖ ἀκριβῶς συναντᾶ κανεὶς τὴν ἀδικία», εἶναι ἓνα ῥάπισμα στὸ ὑποκριτικὸ πρόσωπο τοῦ κατεστημένου. Τὸ ἴδιο τὸ ἔργο του, πὸν χρειάστηκε νὰ τὸ γράφει δέκα χρόνια (ἀνεξάρτητα ἀπὸ ὅποιες ἀντιρροήσεις μπορεῖ νάχει κανεὶς γιὰ τὸ αἰσθητικὸ ἀποτέλεσμα), εἶναι ἓνα φραγκέλωμα τῆς κρατικῆς ἡγεσίας — μιὰ καταγγελία τῆς κοινωνικῆς ἀναληγίας καὶ τῆς συμβατικότητος τῶν θεσμῶν. Οἱ ἐκδόσεις του διαδέχονταν ἡ μιὰ τὴν ἄλλη. Οἱ μεταφράσεις του πληθαίνουν σὲ Εὐρώπη καὶ Ἀμερικὴ. Παραιτεῖται ἀπ' τὰ συγγραφικὰ του δικαιώματα, γιὰ νὰ ἐπισχυθοῦν ἀπ' τὰ κέρδη τους φιλανθρωπικὰ ἰδρύματα καὶ ἀναξιοπαθεῖς. Οἱ διαμαρτυρίες του γιὰ τὶς διώξεις καὶ τὶς καταπιέσεις μέσα στὴ χώρα του κρατοῦν τὸ ὄνομά του στὸ προσκήνιο τῆς διεθνοῦς ἐπικαιρότητας. Στὰ 1901, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, μὲ τὴν πρόφαση ὅτι ὑποστηρίζει ἰδέες αἰρετικὰς, τὸν ἀφορίζει. Τῆς ἀπαντᾶ μὲ μιὰν ἀποστωματικὴ ἐπιχειρηματολογία. Τὴν ἴδια χρονιά ἀπευθύνει ἓνα μακρὸν γράμμα στὸν τσάρο Νικόλαο Β' («Πρὸς τὸν τσάρο καὶ τοὺς συμβούλους του»), ὅπου ζητᾶ νὰ καταργηθεῖ ἡ ἰδιοκτησία τῆς γῆς καὶ νὰ σταματήσουν οἱ καταπιέσεις, «πὸν ἐμποδίζουν τὸ λαὸ νὰ ἐκφράζει τὶς ἐπιθυμίες του καὶ τὶς ἀνάγκες του». Στὰ 1904, ἀνησυχώντας γιὰ τὰ γεγονότα πὸν θὰ καταλήξουν στὸν ἄτυχο πόλεμο μὲ τὴν Ἰαπωνία, γράφει τὸ ἄρθρο «Λογικευθεῖτε». Μάταια. Ὁ παραλογισμὸς κυριαρχεῖ σὲ κάθε σκέψη καὶ πράξη τῆς κρατικῆς ἐξουσίας. Τὰ μαριφέστα του πέφτουν ἀπαισιωτικά: «Γιὰ ποῖό λόγο», «Υπὲρ τοῦ κοινωνικοῦ κινήματος τῆς Ρωσίας», «Δὲν μποροῦ νὰ σωπάσω». Εἶναι πιά τρισέβδοξος γέρονς ὀγδόντα χρονῶν — ὁ ἓνας ἀπ' τὴ φωτισμένη τριανδρία, πὸν μαζί μὲ τὸν Ρομαῖν Ρολλὰν καὶ τὸν Μαχάτμα Γκάντι, καθὼς βλέπουν τὴν καταρῖδα τοῦ πολέμου νὰ σκοτεινιάζει ὀλοένα τὸν οὐρανὸ τῆς Εὐρώπης, ἀγωνίζονταν νὰ πείσουν τοὺς ἡγέτες της γιὰ μιὰ οὐσιαστικὴ ἀναδιάρθρωση θεσμῶν καὶ ἀλλαγὴ ἀπ' τὴ βάση του τοῦ τρόπου στὴ διακυβέρνηση τῶν λαῶν της.

Στὰ 1910, σὲ μιὰ ἀπ' τὶς αἰφνιδιαστικὲς ἠθικὰς κρίσεις του, ὅπου αἰσθανόταν πὼς «τρῶει τὸ φωμὶ τῶν φτωχῶν», ὁ Τολστόι ἀφῆρει μισοτελειωμένο ἕνα ἄρθρο γιὰ τὴ θανατικὴ ποινὴ. Μπορεῖ οἱ ὀπαδοὶ του νάβαι σπαρμένοι σὲ ὅλον τὸν κόσμον, ὁμως οἱ ἐχθροὶ του κρούβονταν ἀκόμη καὶ μέσα στὸ σπίτι του. Ἡ ἀπόφασί του νὰ παραιτηθεῖ ἀπ' τὴν ἰδιοκτησίαν του καὶ τὰ συγγραφικὰ του δικαιώματα ἔχει ἀναστατώσει τὴν οἰκογένειάν του. Ἡ γυναίκα του διαμαρτύρεται, θὰ καταστρέψει τὸ μέλλον τῶν παιδιῶν τους. Οἱ συγκρούσεις τους εἶναι καθημερινές. Ἡ ζωὴ στὴ Γιασνάγια Πολιάνα, πὸν γιὰ δεκαετίες ὀλόκληρες ὑπῆρξε ἡ φωλιὰ μιᾶς Ἀβραμικῆς εὐτυχίας, ἔχει πιά γίνει ἀνυπόφορη. Ἔτσι, κάποιον φθινοπωρινὸ βράδν, στὰ 1910, ὅστερα ἀπὸ μιὰ βίαιη σκηνὴ μὲ τὴν γυναίκα του, πὸν κατασκόπευε κάθε κίνησή του, ὁ Τολστόι ἀποφασίζει νὰ ἐγκαταλείψει τὴ Γιασνάγια Πολιάνα. Αὐτός, πὸν «ζοῦσε μυστικὰ τὸ παρελθὸν τῶν ἄλλων» — ὅπως γράφει ἡ κόρη του Τάνια — πῆρε τὴν ἀπόφασιν νὰ ἀπαρνηθεῖ, στὰ ὀγδόντα δύο του χρόνια, τὸ δικό του. Εἶναι ἡ τρίτη φυγὴ πὸν ἐπιχειρεῖ — καὶ ἡ μοιραία του. Σκόπευε μὲ τὸ πλαστό του διαβατήριον νὰ φτάσει στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἀπὸ κεῖ στὴ Βουλγαρία. Ἄν, ὁμως, τὸν ἀνακάλυπταν, τότε θ' ἀποτραβιόταν στὸν ἀγαπημένο Καύκασο τῆς νεότητός του.

Στὶς 28 Ὀκτωβρίου 1910, τὴ χαρραγὴν, ξεκίνησε μαζί μὲ τὸν γιατρό του Μακοβίτσκι. Ἡ κόρη του Ἀλεξάνδρα, πὸν τῆς εἶχε ἐμπιστευθεῖ ἀπὸ βραδὺς τὸ μυστικόν, τοῦ ὑποσχέθηκε νὰ φυλάξει σὲ ἀσφαλὲς μέρος τὰ χειρόγραφα τοῦ ἡμερολογίου του. Διανυχτέρευσαν στὸ μοναστήρι τοῦ Σαμαρτινῶ, ὅπου ἡ ἀδελφὴ του Μαρία ἦταν ἡγουμένη. Τὴν ἐπομένην, ἔφτασε ἐκεῖ ἡ Ἀλεξάνδρα μ' ἕνα γράμμα τῆς μητέρας της. Ἡ Σοφία Ἀντρέγιεβνα, πού, ἀπ' τὴν ἀπελπισίαν της γιὰ τὴν φυγὴν του, εἶχε ἀποπειραθεῖ νὰ πέσει στὴ δεξαμενὴν, ἰκέτευε τὸν ἄντρα της, ἐν ὀνόματι τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ἀγάπης τους, νὰ γυρίσει στὸ σπίτι τους. Ὁ Τολστόι ἦταν ἀμετάπειστος. Ἐξέκνησαν πολὺν πρῶν, μὲ μεγάλη προφύλαξιν μήπως τοὺς παρακολουθοῦσαν. Ὅμως ἡ πνευμονία, πὸν καταδιώκει τοὺς κουρασμένους γέροντας, πρόφτασε τὸν Τολστόι μέσα στὸ τραῖνον. Ἡ Ἀλεξάνδρα μὲ τὸν γιατρό Μακοβίτσκι ἀναγκάστηκαν νὰ τὸν κατεβάσουν στὸ χωριὸ Ἀστάποβο. Ὁ σταθμάρχης, κατάπληκτος καὶ συγκινημένος ἀπ' τὴν ἀπροσδόκητη παρουσίαν ἐνὸς τόσο μεγάλου ἄντρα στὸν ταπεινὸ σταθμὸν του, παραχώρησε τὰ δύο καμαράκια πὸν εἶχε στὴ χρῆσιν του. Ἡ εἶδηση μεταδόθηκε στὴ Ρωσία σὰν ἀστραπή. Σὲ λίγο, σὲ ὅλον τὸν κόσμον. Τὰ τραῖνα ἄρχισαν νὰ φτάνουν ἀπανωτὰ στὸ ἄσχημον Ἀστάποβο. Προσωπικότητες καὶ ἀνώνυμοι θαυμαστές, δημοσιογράφοι καὶ ξένοι ἀνταποκριτές, φωτογράφοι καὶ κινηματογραφιστές — συνωστίζονταν στὸ μικρὸν σταθμὸν μέσα σὲ μιὰν ἀτμόσφαιρα ἀγωνίας, ἂν ὁ μεγάλος γέροντας θὰ κατόρθωνε καὶ τούτῃ τὴν φορὰ νὰ νικήσει τὴν ἀρρώστια του. Στὴ Σοφία Ἀντρέγιεβνα, πὸν ἔφτασε ἀλλόφρωνη μὲ τὰ παιδιὰ της, ἀπαγόρευσαν νὰ δεῖ τὸν ἄντρα της — ἡ συγκίνησή του μποροῦσε νὰ γινόταν μοιραία, μόλις θὰ τὴν

ἀντίκρουζε. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, στήν προσπάθειά της νά ἀποσπάσει μιὰν ὁμολογία πίστεως ἀπ' τὰ χεῖλη τοῦ ἀρρώστου ἢ (ἐξ ὀνόματός του) ἀπ' τήν οἰκογένειά του, ἔστειλε κάθε τόσο στό χωριό τούς πιό ἱκανούς ἐκπροσώπους της γιά νά τὸ ἐπιτύχουν. Μάταια. Περιφρονητική σιωπή ἦταν ἡ ἀπάντησή τους. Οἱ μεγάλοι γιατροί, πὸν περιστοίχιζαν τὸ προσκέφαλο τοῦ Τολστόι, ἦταν ἀνίκανοι νά συγκρατήσουν τὸ κακό. Οἱ πνεύμονες τοῦ γέρου φλέγονταν. Παραληροῦσε ἀπ' τὸν ὑψηλὸ πυρετό. Ὄταν συνέρχονταν, ὅμως, παραπονιόταν ἤρεμος στοὺς στενοὺς φίλους του καὶ τούς γιατροὺς γιά τὸ ὑπερβολικὸ ἐνδιαφέρον πὸν τοῦ δείχνανε «ἐνῶ θὰ τὸ ἀριόνηται σ' ἓνα ἄσημο ἄνθρωπο». Τέλος, στίς 7 Νοεμβρίου 1910, τῆ χαραυγῆ, ἡ δυνατὴ καρδιά τοῦ Τολστόι ἔπαυε νά χτυπᾷ γιά τούς δυστυχημένους ὄλου τοῦ κόσμου. Ἐκκλησία καὶ κράτος προσπάθησαν νά περιορίσουν τίς ἐκδηλώσεις πένθους, πὸν ἀπλώθηκε μὲ μιᾶς σὲ ὅλη τῆ χώρα. Ἡ αἰθνητική Ρωσία συνόδευσε νοερά τῆ σορὸ του ὡς τῆ Γιασνάγια Πολιάνα, ὅπου θάφτηκε χωρὶς ἱερολογία, μέσα σ' ἓνα δεητικὸ «Βιεσνάγια Πάμιατ»* τῶν μουζίκων του.

Κυρίες καὶ Κύριοι,

Κάποτε, ὁ Τολστόι εἶχε τονίσει σ' ἓνα γράμμα στῆ γυναῖκα του: «Ὁ ἐσωτερικὸς κόσμος κάθε ἀνθρώπου εἶναι ἓνα μυστικὸ ἀνάμεσα σὲ κεῖνον καὶ στό Θεό». Ἡ Σοφία Ἀντρέγιεβνα, ἀγαπώνοντάς πὸς εἶχε κάνει τὸ λάθος νά παραβιάσει αὐτὸ τὸ μυστικὸ, θὰ ὁμολογήσει ἀργότερα στό ἡμερολόγιό της: «Τὸ πλήρωσα ἀκριβᾶ, γιά νά ρίξω ἓνα βλέμμα μέσα στῆν ψυχὴ του». Ὁ Τολστόι, πὸν θεωροῦσε τὸν ἐσωτερικὸ κόσμον μας ἀμετάδοτο μυστικὸ, στῆ φιλοδοξία του νά μᾶς διηγηθεῖ τὸ ὄνειρο πὸν εἶναι ὁ ἐξωτερικὸς κόσμος, μᾶς ἀφηγήθηκε ἓναν ἐφιάλτη. Ἡ πικρία, πὸν ἀναδίνουν οἱ διαπιστώσεις του γι' αὐτὸν μέσα στό ἔργο του τὸ ἐπιβεβαιώνει...

* «Αἰωνία ἡ μνήμη».