

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 2^{ΑΣ} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

Τὸ δῆμα τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν προσφέρεται κατ' ἔξοχὴν γιὰ ὅμιλια μὲ θέμα: «Ἡ ἀποστολὴ τῆς παιδείας καὶ ιδιαίτερα στὴν ἐποχή μας». Καὶ συμβαίνει ὁ σημερινὸς ὅμιλητής νὰ ἔχει διατελέσει Ὕπουργὸς Παιδείας, ἀλλὰ καὶ νὰ ἔχει ἐπανεἰλημμένα πραγματευθεῖ γιὰ τὴν παιδεία, μάλιστα καὶ νὰ ἔχει ἐκπονήσει καὶ νὰ ἔχει δημοσιεύσει, νέος ἀκόμη, μικρὴ συνθετικὴ πραγματεία περὶ παιδείας, ἀξιὰ νὰ τιμηθεῖ τότε μὲ ὑψηλοῦ τόνου ἐγκώμιο ἀπὸ τὸν ἀστιδρό Παναγιώτη Κανελλόπουλο. Ἐκδίδαμε τότε, ὀλίγοι φίλοι, μὲ συνειδηση μεγάλης εὐδύνης, τὸ περιοδικὸ «Τὰ Προπύλαια», ὅπου καὶ δημοσιεύθηκε ἡ πραγματεία μου. Μὲ συγκίνηση ἀναπολῶ τώρα τοὺς ἀπόντες ἥδη ἀπὸ τὴν ζωὴ συνιδρυτὲς καὶ συνεργάτες ἐκείνου τοῦ περιοδικοῦ: τὸν Βασιλὴ Γόντικα, τὸν Νάσο Δετζώρτζη, τὴν Ἡρώ Κορμπέτη, τὸν Παναγῆ Παπαληγούρα, τὴν Ἡρώ Πεζοπούλου, τὸν Κωνσταντίνο Χοϊδᾶ. Ἀνήκαμε στὸν ὅμιλο ἐκείνο, ἐπίσης ἡ Ἀλεξάνδρα Νικολετοπούλου, ἐγὼ καὶ ὁ ἀδελφός μου Ἀλέξανδρος Δεσποτόπουλος.

Οσες φορές, καὶ ὅχι ὀλίγες, πραγματεύθηκα πάλι γιὰ τὴν παιδεία, εἴχα δάρδο καὶ ἀφετηρία τὴν νεανικὴ ἐκείνη, ἐγκυρη πάντοτε, πραγματεία μου. Αὐτὸ δὰ συμβεῖ καὶ ἀπόψε. Καὶ μόνο δὰ ἐπιμείνω ἀπόψε ιδιαίτερα στὴ φιλοσοφικὴ μᾶλλον ἐξήγηση τῆς ριζικῆς ἀνάγκης τοῦ ἀνθρώπου γιὰ διαπλαστικὴ τοῦ παιδεία, καθὼς καὶ στὴν ἐπισήμανση τῶν καινούργιων, ἀφάνταστων ἀλλοτε, περιστάσεων τοῦ δίου τῆς ἀνθρωπότητας, ὅσο αὐτὲς ὑπαγορεύουν ἀναπροσαρμογὴ τυχὸν εἰδικῶν στόχων τῆς παιδείας, εἴτε προπάντων ἐνέγκουν ὑπονόμευση τοῦ κύριου ἔργου τῆς.

Τὸ δέμα τῆς ὁμιλίας μου εἶναι πολυσχιδέστατο καὶ ἡ δυναμική του ὑπερχειλίζει τὸν διαθέσιμο γι' αὐτὴν χρόνο. Θὰ περιορισθῶ, λοιπόν, στὰ καιρια, καὶ θὰ ἐπεκταθῶ στὰ εἰδικώτερα ζητήματα μόνο ἐξ αἰτίας τῆς ἀπὸ τὴν ἐπικαιρότητα ἐπαυξημένης τους σπουδαιότητας.

Ἐξ ἄλλου, ἀπὸ τις ἐκφραζόμενες ἀπόψε γνῶμες μου, ἄλλες ἔχουν στὴ συνείδησή μου ἔμπεδο κύρος, ἄλλες συνοδεύονται καὶ ἀπὸ τὴ σκιὰ τῆς ἀμφιβολίας, μὲ πλεόνασμα ὅμως ἐμπιστοσύνης στὸ κύρος τους. Αὔτες ιδιαίτερα καταπιστεύομαι στὴ διαγνώμη τῶν ἀκροατῶν.

Ο ἀνδρωπος δὲν εἶναι ζῷον ἀπλῶς. Αὐτὸς συνεπάγεται ὅμως γιὰ τὴν ὑπαρξή του ὅχι μόνο ὑπεροχὴ ποιότητας, ἄλλὰ καὶ στέρηση κρίσιμη. Ο ἀνδρωπος δηλαδὴ ἔχει συστατική του ίδιότητα ὅτι σημαίνεται μὲ τὴ λέξη ἐλευθερία, θαυμάσιο χάρισμα, ἔκγονο εἴτε σύνδρομο τῆς πνευματικότητας, πηγὴ αὐτοδύναμης καὶ ἀπειροδύναμης ἐνέργειας. Αὔτὴ εἶναι ἡ φύσια ἐπινοήσεων καὶ πράξεων, μαθήσεων καὶ ἀλλοιώσεων τοῦ κόσμου. Απὸ αὐτὴν διαφέρεται ἡ κοινωνία καὶ δημιουργεῖται μέσα ἥδη στὴν κοινωνία ὁ πολιτισμός. Εξ ἄλλου ὅμως ἡ ἐλευθερία ἐνέχει πρώτιστα χειραφέτηση ἀπὸ τὴ δυναστικὴ ἔξουσία τοῦ ἐνστίκτου, χορηγικοῦ ἀλάθητων ὁδηγιῶν στὰ ζῷα πρὸς αὐθόρμητη συμπεριφορὰ σωστικὴ τῆς ζωῆς τους. Ο ἀνδρωπος μὲ τὴν ἀπόκτηση τῆς ἐλευθερίας ἀποστερεῖται ἀπὸ θησαυρὸ οἷονεὶ σοφίας θιοσυνηρητικῆς, συσσωρευμένης στὸ ἐνστίκτο.

Η ἐλευθερία, λοιπόν, ὡς ἀρνηση ἀπλῶς τοῦ ἐνστίκτου, ἐπιφέρει κατάσταση δρφάνιας κάπως τοῦ ἀνδρώπου μέσα καὶ ἀντίκρυ στὴ μεγαλόδωρη καὶ ἀδυσώπητη Φύση.

Καὶ ίδού ἡ ἀποστολὴ τῆς παιδείας: νὰ περισώσει τὸν ἀνδρωπο ἀπὸ τὴ βιοτικὴ ἀμηχανία του, έρημώντας νὰ ἀναπτυγχεῖ ἡ θετικὴ λειτουργία τῆς ἐλευθερίας του ὡς πηγῆς ἐπινοήσεων, ἀναπληρώτριας τοῦ ἐνστίκτου, χορηγικῆς τῆς ίκανότητας πρὸς τὸ «ζῆν» ἢ καὶ τὸ «εὖ ζῆν».

Ο ἀνδρωπος, ἀρχικὰ δρέφος καὶ παιδί, ἐπιζεῖ μόνο ἐντὸς εὐρύτερης ἡ στενότερης κοινωνίας καθὼς στοὺς κόλπους τῆς κοινωνίας αὐτῆς εἶναι θησαυρισμένες ἐπινοήσεις προγενέστερων ἀνδρώπων διαδοχικῶν γενεῶν, ἔργα τῆς ἐλευθερίας τους, πρόσφορες γιὰ τὸ «ζῆν» καὶ τὸ «εὖ ζῆν» τοῦ ἀνδρώπου, διομασμένες στὸ σύνολό τους «πολιτισμός». Καὶ ἀκριβῶς ἡ παιδεία μεταδίδει κάτι ἀπὸ τὸ σύνολο αὐτὸ ἀγαθῶν πολιτισμοῦ στὸ νέο ἀνδρώπινο πλάσμα, ὥστε νὰ τὸ προικίσει μὲ αὐξημένη πνευματικότητα καὶ νὰ ἐκδρέψει τὴ θετικὴ ἐλευθερία του καὶ νὰ τὸ καταστήσει ίκανὸ γιὰ δρῦπα αὐτοκαθορισμὸ τῆς ζωῆς του.

Η λέξη παιδεία στήνη επυμολογία της ύποδηλώνει τη συνάφεια του έργου της παιδείας με τὸν ἀνθρωπὸ σὲ ἡλικία παιδική. Αύτὸ δὲν πρέπει νὰ λησμονεῖται. Η παιδεία, λοιπόν, ἐννοούμενη εὐρύτατα, ἐπιτελεῖται καὶ ὡς αὐθόρυμητη λειτουργία τῆς κοινωνίας: καθὼς δηλαδὴ τὸ νέο ἀνθρώπινο πλάσμα ὑπέχει ἀπλῶς στὸν ψυχισμό του ἐπιδράσεις ἀδρὲς ἀπὸ τὸ κοινωνικὸ περιβάλλον του, μὲ τὴ συσσώρευση ἐντυπώσεων ἀπὸ τὴ συμπειφορὰ τῶν γύρω του ἀνθρώπων καὶ τὴν πρόσκτηση τῆς ἀντίστοιχης ἐμπειρίας, ἥ καὶ μὲ τὴν ἀκρόαση προτρεπτικῶν εἴτε ἀποτρεπτικῶν νουθεσιῶν ἀπὸ γονεῖς εἴτε κηδεμόνες. Ἐπὶ ἀναριθμητους αἰῶνες ἡ παιδεία ὑπηρέτησε τὴν ἀνθρωπότητα μὲ τὸν ἀρχέγονο αὐτὸν τρόπο, ἀμέθοδα, χωρὶς συνοχὴ διδαγμάτων καὶ δίχως ἐπιλογὴ προτύπων.

Στὶς πολιτισμικὰ προαγμένες κοινωνίες ὑπάρχει ὁ θεσμὸς τῆς σχολικῆς παιδείας. Καὶ θέμα τῆς ὅμιλίας μου εἶναι ἡ ἀποστολὴ τῆς σχολικῆς παιδείας, στὴ δευτεροβάθμια προπάντων φάση της.

Ως προανάρχουσμα, θὰ ἔκθεσομε συνοπτικὰ ὅ,τι καθόριζε γιὰ τὴν παιδεία ὁ τελευταῖος τῶν κορυφαίων φιλοσόφων τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος καὶ μέγας πνευματικὸς ταγὸς τῆς ἀνθρωπότητας, Ἀριστοτέλης ὁ Νικομάχου.

Η παιδεία ἦταν θέμα σπουδαῖο τοῦ φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ τοῦ Πλάτωνος. Κλασσικὰ εἶναι τὰ περὶ παιδείας στὸ ἔργο του *Πολιτεία* (θέπε Δεσποτοπούλου, Πολιτικὴ Φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνος, 1980², Έκδόσεις Παπαζήση), σημαντικὰ ἐπίσης καὶ τὰ περὶ παιδείας στὰ ἔργα του *Πρωταγόρας* καὶ *Νόμοι*.

Ο Ἀριστοτέλης εἴζησε εἰκοσι γρόνια, ἐνταγμένος στὴν ἀπὸ τὸν Πλάτωνα ἰδρυμένη Ἀκαδημίᾳ, ὥστε καὶ δὲν ἀγνοοῦσε τὸν προβληματισμὸ τοῦ Πλάτωνος γιὰ τὴν παιδεία, ὡς μέρος ἐξ ἄλλου τοῦ γενικοῦ προβληματισμοῦ γιὰ τὴν πολιτική. Εὔλογα πραγματεύεται, ἀρά, καὶ ὁ ἴδιος περὶ παιδείας στὸ ἔργο του *Πολιτικά*.

Γιὰ τὸν καθόλου σκοπὸ τῆς παιδείας ὁ Ἀριστοτέλης ἐκφράζεται μὲ τὴ φράση «πᾶσα γὰρ τέχνη καὶ παιδεία τὸ προσλεπτὸν βούλεται τῆς φύσεως ἀναπληροῦν» (1337 a 1-3). Δηλαδή, ὁ ἀνθρωπὸς, ὅπως ὑπάρχει ἀπὸ τὴ φύση του, δὲν ἔχει ἀκόμη ἄρτια σύσταση καὶ γιὰ τὴν ἀναπλήρωση τοῦ ὑπαρξιακοῦ αὐτοῦ ἐλλείμματος λειτουργεῖ ἀποτελεσματικὰ ἡ παιδεία, ὥστε μόνο μὲ τὴ συμβολὴ τῆς ἐπιτελεῖται ἡ ἄρτια σύσταση τοῦ ἀνθρώπου. Ο φιλόσοφος Ἀριστοτέλης, ὁ θεωρητικὸς τῆς ἐντελέχειας καὶ ὡς πρὸς τὸν ἀνθρωπὸ, ἐπιτρέπει στὸν διαλογισμὸ του μιὰ τέτοια σύλληψη ἀνθρώπινης ἀτέλειας τοῦ ἀπαίδευτου ἀνθρώπου. Καὶ ἀς μοῦ συγχωρηθεῖ νὰ μνημονεύσω τὴ ρήση τοῦ δασκάλου μου στὸ Δημοτικὸ

Σχολεῖο «ἄνθρωπος ἀγράμματος ξύλον ἀπελέκητον». Πρὶν ἀπὸ τὸν Ἀριστοτέλη, ὁ φιλόσοφος Δημόκριτος διαχήρυγγε: «Ἡ φύσις καὶ ἡ διδαχὴ παραπλήσιόν ἐστι: καὶ γὰρ ἡ διδαχὴ μεταρυσμοῖ τὸν ἄνθρωπον, μεταρυσμοῦσα δὲ φυσιοποιεῖ».

Ἐξ ἀλλου, πρεσβεύει ὁ Ἀριστοτέλης καὶ ὅτι ὁ διαφορισμὸς τῆς παιδείας ἀντίστοιχα πρὸς τὴν ἡλικία τῶν μαθητῶν ἐνέχει προσαρμογὴ στὰ δεδομένα τῆς «φύσεως»: «δεῖ δὲ τῇ διαιρέσει τῆς φύσεως ἐπακολουθεῖν» (1337 a 1). Καὶ τονίζει, ὅτι «δύο δὲ εἰσὶν ἡλικίαι πρὸς ἃς ἀναγκαῖον διηρησθαι τὴν παιδείαν, πρὸς τὴν ἀπὸ τῶν ἐπτὰ μέχρι τῆς ἥβης καὶ πάλιν πρὸς τὴν ἀφ' ἥβης μέχρι τῶν ἐνὸς καὶ εἴκοσιν ἐτῶν» (1336 b 37-40), δηλαδὴ καθορίζει διάρκεια παιδείας δεκατεσσάρων ἢ καὶ δεκαπέντε ἐτῶν. Καὶ ἵσως πρέπει νὰ προστεθοῦν καὶ δύο ἐτη, καθώς γιὰ τὰ παιδιὰ ἡλικίας ἔξι ἔως ἐπτὰ ἐτῶν καθορίζεται νὰ παρακολουθοῦν ὡς ἀκροατὲς καὶ θεατὲς ἀπλῶς τὰ μελλοντικά τους μαθήματα: «διελθόντων δὲ τῶν πέντε ἐτῶν τὰ δύο μέχρι τῶν ἐπτὰ δεῖ θεωροῦνται ἥδη γίγνεσθαι τῶν μαθήσεων, ἃς δεήσει μανθάνειν αὐτούς» (1336 b 35-37).

Γιὰ τὰ παιδιά, ὅμως, ἡλικίας ἔως πέντε ἐτῶν ἐπισημαίνει ὁ Ἀριστοτέλης:

α) ὅτι «οὔτε πω πρὸς μάθησιν καλῶς ἔχει προσάγειν οὐδεμίαν οὔτε πρὸς ἀναγκαίους πόνους, ὅπως μὴ τὴν αὔξησιν ἐμποδίζωσιν» (1136 b 24-26), δηλαδὴ ὅτι δὲν πρέπει ἀκόμη νὰ προσάγονται πρὸς οιοδήποτε μάθημα οὔτε νὰ ὑπέρχουν ἔξαναγκασμὸ πρὸς ἐπίπονες σωματικὲς ἀσκήσεις, ἀλλὰ πρέπει νὰ προφυλαχθεῖ ἡ ὄμαλή, ἀνεμπόδιστη, ψυχική καὶ σωματική τους ἀνάπτυξη.

β) ὅτι ἐπιβάλλεται καὶ νὰ ἀποφεύγουν τὴν ἔλλειψη κινήσεων, τὴν ἐπαγομένην «ἀργίαν τῶν σωμάτων», καὶ ἄρα νὰ τοὺς δίδεται ἡ εὐκαιρία νὰ παιζουν, ἀλλὰ μὲ «(παιδιὰς) μήτε ἀνελευθέρους μήτε ἐπιπόνους μήτε ἀνειμένας» (1136 a 26-30), δηλαδὴ τὰ παιχνίδια τους νὰ εἶναι μήτε κουραστικὰ μήτε πολὺ χαλαρὰ μήτε χυδαιότροπα.

γ) ὅτι πρέπει νὰ ἀκούουν διηγήσεις καὶ παραμύθια μὲ περιεχόμενο πρόσφορο γιὰ τὴν προετοιμασία τους πρὸς τὸν ἐνήλικο βίο, καθώς καὶ τὰ παιχνίδια τους νὰ εἶναι κάπως σὰν μιμήσεις τῶν μελλοντικῶν ἀσκολιῶν τους.

Ἐξ ἀλλου, ἐπιμένει ὁ Ἀριστοτέλης, ὅτι πρέπει νὰ εἶναι ἡ παιδεία ἐνιαία γιὰ τὸ σύνολο τῶν μαθητῶν, δηλαδὴ μὲ κοινὸ πρόγραμμα διδασκαλίας, καὶ νὰ διεξάγεται ὅμαδικὰ πάντοτε ἐπισημαίνει ὅμως καὶ τὸν προβληματισμὸ τῶν συγχρόνων του θεωρητικῶν τῆς παιδείας: ἀν πρέπει στόχος της νὰ εἶναι ἡ ἀνάπτυξη τῆς διανοίας μᾶλλον ἢ ἡ διάπλαση τοῦ ἥθους τῶν μαθητῶν, ὅπως καὶ ἂν γιὰ τὴν ἀγωγὴ πρὸς ἀρετὴ καὶ τρόπο ζωῆς ἀριστο χρειάζεται διαφορισμὸς τῶν διδακτέων μαθημάτων κατὰ ὄμιλος μαθητῶν, ἢ καὶ ὅπως μεταξύ τριῶν εἰδικῶν

στόχων, ποιὸς εἶναι προτιμητέος, ἡ κατάρτιση πρὸς βιοπορισμό, ἡ διάπλαση γιὰ ἐνάρετο βίο, ἡ καθαρὴ μόρφωση;

Αύτὰ ὁ Ἀριστοτέλης. Ἐμεῖς ἥδη προβαίνομε στὴν παρουσίαση τῶν πέντε, ὅπως πιστεύομε, κατευθύνσεων τῆς ἀποστολῆς τῆς παιδείας, ὑπαγορευμένων ἀπὸ τὴν ἰδιοσυστασία τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν ὑπαρξή του μέσα καὶ ἀντίκρυ στὴ Φύση καὶ στὴν κοινωνία.

Ἡ παιδεία, λοιπόν, εἶναι ἀνθρώπινο λειτουργημα, ἔμμονο στὴν Ἰστορία τῆς ἀνθρωπότητας, σύνδρομο τῆς ἐνυπαρξίας τοῦ ἀνθρώπου στὴν κοινωνία, καὶ συντελεστικὸ ἔξι ἄλλου τοῦ ἀνθρωπισμοῦ, τῆς ἀνθρωπινότητας δηλαδὴ τοῦ ἀνθρώπου, μὲ ἀντληση ἐφοδίων ἀπὸ τὸν πολιτισμό, ἀνθρώπινο ἐπίσης δημιουργημα καὶ στοιχεῖο λειτουργικὸ τῆς κοινωνίας, ὑπηρετικὸ ἔμμεσα τοῦ ἀνθρωπισμοῦ. Στὰ ζῷα ως ζῷα δὲν ὑπάρχει οὔτε πολιτισμὸς οὔτε παιδεία.

Πρώτη, ἄρα, καὶ ὑστατη ἀποστολὴ τῆς παιδείας εἶναι ἡ κατ' ἔξοχὴν ἀνθρωπιστικὴ: νὰ ὑποδεχθεῖ τὸ νέο ἀνθρώπινο πλάσμα καὶ νὰ κατεργασθεῖ τὸν σωματικὸ-ψυχικὸ δυναμισμό του, ὥστε νὰ τὸ καταστήσει ἀνθρωπὸ ίκανὸ γιὰ τὸ «ζῆν» καὶ τὸ «εὖ ζῆν» δηλαδὴ νὰ διαπλάσει ἔμμετρα, καὶ τὴ σωματικὴ ἀλκή του, ἀλλὰ κατ' ἔξοχὴν τὶς ἡθικὸ-πνευματικές του ἴδιότητες, καὶ συγκεκριμένα τὴν εὐαισθησία, τὴν δουλητικότητα καὶ τὴν εὐθυκρισία του, ὥστε νὰ καταστεῖ καὶ πνευματικὰ ὥριμος καὶ ἡθικὰ στερεὸς ἀνθρώπος, ἀξιος τοῦ καταπιστευμένου σ' αὐτὸν δώρου καὶ δάρους τῆς ἐλευθερίας.

Ἐξαίρεται ἡ παιδεία στὴν πρώτιστη αὐτὴ ἀποστολὴ τῆς μὲ τὴ ρήση του Δημοκρίτου: «ἡ παιδεία εὐτυχοῦσι μέν ἐστι κόσμος, ἀτυχοῦσι δὲ καταφύγιον».

Στὴν ἐκπλήρωση τῆς θεσπέσιας αὐτῆς ἀποστολῆς τῆς παιδείας, δεινὰ κρίσιμης γιὰ τὴν ὁρθὴ ἀνάπτυξη αἰσθαντικότητας, νοημοσύνης καὶ ἡθικότητας, συμβάλλει καίρια ἡ εὔστοχη ἐπιλογὴ πρόσφορων παιδευτικῶν ἀγαθῶν, στοιχείων ἄρα τοῦ ὑφισταμένου πολιτισμοῦ, καὶ ἡ εύμεθοδη πρὸς αὐτὰ προσαγωγὴ τῶν μαθητῶν ἀπὸ ταλαντούχους καὶ ἀφοσιωμένους δάσκαλους.

Ἡ ἐπιλογὴ τῶν πρόσφορων παιδευτικῶν ἀγαθῶν πρέπει νὰ ἐπιτελεῖται ἀπὸ κορυφαίους λειτουργοὺς τῆς παιδείας, προπάντων, δοκιμασμένους γιὰ τὸ δάμος τῆς πνευματικῆς τους καλλιέργειας καὶ γιὰ τὴν παιδαγωγικὴ ἐπιστημοσύνη τους, ὥστε καὶ ίκανοὺς πρὸς συνδιανόηση τῶν διαφόρων σκοπῶν καὶ φάσεων του συνολικοῦ ἔργου τῆς παιδείας καὶ γιὰ διάγνωση ἀντίστοιχα τῆς εἰδικῆς ἀξίας τῶν διαφόρων ἀγαθῶν τοῦ πολιτισμοῦ ως παιδευτικῶν ἀγαθῶν. Εξ ἄλλου, οἱ κορυφαῖοι αὐτοὶ λειτουργοὶ τῆς παιδείας πρέπει νὰ προβαίνουν στὴν ἐπιλογὴ τῶν

παιδευτικών ἀγαθῶν, ἀφοῦ διασκεψόυν συλλογικὰ ἐπὶ χρόνῳ ἀρκετὸ καὶ ἀφοῦ ζητήσουν καὶ μελετήσουν τὴ γνώμη τῶν «μαχίμων» ἐκπαιδευτικῶν λειτουργῶν, δηλαδὴ τῶν ἐνεργῶν διακόνων τῆς παιδείας στὶς αἰδούσες τῶν σχολείων.

Ως Υπουργὸς Παιδείας, στὴν πρώτη ἐγκύρωλι μου, ἐνιαίᾳ πρὸς τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς λειτουργοὺς πρωτοβάθμιας καὶ δευτεροβάθμιας παιδείας, εἴχα τολμήσει νὰ τοὺς χαρακτηρίσω, ἀλλωστε καὶ γιὰ νὰ ἔξαρω τὸ έάρος τῆς εὐθύνης τους, ὡς τὴν κατὰ δέον ἀριστοκρατία τοῦ Ἐθνους, καθὸ καταπιστευμένους μὲ τὴν ἡθικὸ-πνευματικὴ διάπλαση τῆς νέας γενεᾶς.

Ο χαρακτηρισμὸς ὅμως αὐτὸς θὰ ἔπρεπε νὰ εἴναι παραδεκτὸς εὐρύτερα στὴν κοινωνία, καθὼς καὶ νὰ μὴ διαψεύδεται ἀπὸ τὸν γλίσχρο μισθό, μειωτικὸ τοῦ προσωπικοῦ των κύρους στὴν κοινωνία, ὥστε καὶ νὰ ἐλκύονται πρὸς τὴν διακονία τῆς παιδείας ἄνδρωποι μὲ προκισμὸ σὲ γαρίσματα ἔξοχο, ἀλλὰ καὶ νὰ διατηροῦν στὴν ἀσκηση τοῦ λειτουργήματος ὑψηλὸ ἐκπαιδευτικὸ φρόνημα.

Στὴν ἀνάπτυξη τῆς θεληματικότητας, ίδιαιτερα τῶν ἐφήβων μαθητῶν, συμβάλλει ὁ κατὰ Πλάτωνα ἔτερος συντελεστὴς «τροφῆς τε καὶ παιδείας», ἡ «γυμναστικὴ» στὴν ὄρολογία του, δηλαδὴ ὁ ἀθλητισμός. Τονίζει ὁ Πλάτων, πρωταθλητὴς Ἑλλάδος ὁ Ἱδιος, Νεμεονίκης, ὅτι ὁ ἀθλητισμὸς ἐπιδρᾶ εὐεργετικὰ στὴ διάπλαση τοῦ νέου ἄνδρώπου, καὶ ὅχι μόνο πρὸς σωματικὴ ἀλκή, ἀλλὰ καὶ πρὸς καρτερία καὶ θεληματικότητα: διακηρύχνει, ὅτι ὅποιος δὲν ὑπῆρξε ἀθλητὴς ὡς νέος κινδυνεύει νὰ εἴναι καὶ στὴν ὥριμη ἡλικία του «μαλθακὸς αἰγμητής», δηλαδὴ ἄνδρωπος δίχως ἴσχυρὴ θεληστή προσθέτει ὅμως ὅτι, καὶ ἀντίστροφα, ὅποιος ἀνατραφεῖ ἀποκλειστικὰ μὲ τὸν ἀθλητισμό, χωρὶς εἰσδοχὴ πνευματικῶν ἀγαθῶν, κινδυνεύει νὰ γίνει «ἀγριαίτερος» τοῦ δέοντος.

Ο ἀθλητισμός, στὴν ἀρχαίᾳ Ἑλλάδα εἶχε ίδιαιτερη σπουδαιότητα, καθὼς ἡ τεχνικὴ τῆς παραγωγῆς καὶ τῆς συγκοινωνίας ἦταν ἀκόμη πρὸ-μηχανική, μάλιστα καὶ ὁ πόλεμος διεξαγόταν μὲ ἀγγέμαχα ὅπλα προπάντων. Ἐχει γραφεῖ ὅτι ἐπέτυχαν τὴν νίκη στὴ μάχη τοῦ Μαραθῶνος δέκα χιλιάδες ἀθλητές. Καὶ στὴν ἐποχὴ μας, ὅμως, παραμένει πολύτιμος ὁ ἀθλητισμός, παρὰ τὴν πρόσδο τῆς τεχνικῆς, ἥ καὶ προσφέρει καινούργια ὑπηρεσία, εἴτε πιὸ ἐκτεταμένα χρήσιμη ἀπὸ ἀλλοτε, ἔξαιτίας ἀκριβῶς τῆς προαγμένης τεχνικῆς, ὡς ἀντίδοτο πρὸς τὶς ἀπότοκες τῆς ὑπέρμετρες ἀνέσεις καὶ τὴν ἔκγονή τους συγχὰ κατάσταση ραστώνης, πηγὴ καχεξίας, καὶ ὅχι μόνο τοῦ σώματος. Εξ ἀλλου, καὶ στὴν ἐποχὴ μας ἐπίσης ὁ ἀθλητισμὸς συμβάλλει στὴν παροχέτευση τοῦ πληθωρικοῦ δυναμισμοῦ τῶν παιδιῶν καὶ τῶν ἐφήβων πρὸς πράξεις εὐγενικῆς ἀμιλλας καὶ πρὸς ἀποφυγὴ ἀντίστοιχα πράξεων διάστασης. Ο Ἡρακλῆς φέρεται νὰ ἰδρυσε τοὺς Ὀλυμπιακοὺς

Αγώνες ώς θεσμὸ πρόσφορο γιὰ νὰ συμβάλλει στὴν ἐπίδοση τῶν Ἑλλήνων σὲ εἰρηνικὲς ἀναμετρήσεις καὶ ὅχι σὲ πολεμικὲς συγκρούσεις μεταξύ τους.

Ἄς ἔκφράσω καὶ τὴν προσωπικὴ μου ὁφεῖλὴ στὸν ἀδλητισμό. Ἀνήκω σὲ πολύπαθη γενεά. Κατὰ διάφορες φάσεις τῆς ζωῆς μου, ιδιαίτερα στὴν δεκαετία 1940-1949, μεστὴ ἀπὸ τὴν φρίκη τοῦ πολέμου, ὑποβλήθηκα ἐπανειλημμένα σὲ κίνδυνο θανάσιμο. Ή διάσωσή μου κατορθώθηκε μὲ κρίσιμη συμβολὴ τῆς σωματικῆς εὐκινησίας μου καὶ τῆς ψυχικῆς ἀντοχῆς μου, ἀπότοκων τῆς ἐνεργότατης θητείας μου ώς ἐφήβου στὸν ἀδλητισμό, πηγὴ προ-φιλοσοφικὴ τῆς καρτερίας μου.

Ἐπιδίωξη ἄλλη τῆς παιδείας σπουδαία, ὅχι θασικὴ ὅμως, εἶναι ὁ ἔφοδιασμὸς τῆς κοινωνίας μὲ ἀνδρώπους καταρτισμένους καὶ πρόδυμους γιὰ ἐργασία, κατάλληλη νὰ ἴκανοποιεῖ τὶς πολλαπλὲς ἀνάγκες τῆς κοινωνίας καὶ τῶν ἀνδρώπων τῆς, μάλιστα ὅχι μόνο τὶς ὑφιστάμενες καὶ γνώριμες ἥδη, ἀλλὰ καὶ ὅσες μέλλουν νὰ παρουσιασθῶν στὶς ἐπόμενες τρεῖς ἡ τέσσερις τουλάχιστον δεκαετίες - κάτι δυσχερέστατο. Εἶναι δυσχερέστατο ἄρα νὰ ἐπιτύχει ἡ λεγόμενη ἐπαγγελματικὴ ἐκπαίδευση, ὅταν μὲ τόσο γοργὸ ρυθμὸ ἔξελίσσεται ἡ τεχνικὴ στὴν ἐποκή μας καὶ ὅταν δὲν ὑπάρχει μακροπρόθεσμος σχεδιασμὸς τῆς οἰκονομίας ἡ καὶ τῶν ἄλλων σπουδαίων λειτουργιῶν τῆς κοινωνίας. Ήξ ἄλλου, ἡ προδυμία πρὸς ἐργασία, ὅρος καὶ αὐτὴ γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς παραγωγικότητας, δὲν κατορθώνεται νὰ ἐνσταλαχθεῖ ώς ἡμική ἐπιταγὴ στὶς συνειδήσεις τῶν μαθητῶν καὶ αὐτιανῶν ἐργαζομένων, ὃν δὲν ἔχει εὐδοκιμήσει ἡ ἡμοπλαστικὰ δραστική, ἀνθρωπιστικὴ λειτουργία τῆς παιδείας.

Ἐξ ἄλλου, δύσκολα συντηρεῖται ἡ προδυμία πρὸς ἐργασία, χωρὶς τήρηση κάπως τῆς διανεμητικῆς δικαιοσύνης στὴν κατανομὴ τῆς ἐργασίας καὶ στὴν ἀμοιβή της. Όλίγοι εἶναι οἱ ἄγιοι καὶ ἡρωες τῆς ἐργασίας, οἱ πρόδυμοι νὰ ἐργάζονται μὲ ἄκρα ἐπιμέλεια, παρὰ τὴν ἐπίγνωση τῆς γύρω τους, ἀλλὰ καὶ εἰς δάρος τους, ἀδικίας ώς πρὸς τὴν κατανομὴ καὶ τὴν ἀμοιβή τῆς ἐργασίας.

Ἡ ἐμφανιζόμενη διαμάχη ἀνθρωπιστικῆς παιδείας καὶ τεχνολογικῆς παιδείας ἔξαφανίζεται ἡ ἔστω ἀμβλύνεται, ὅταν ὑπάρχει σταθερὴ ἐπίγνωση τῆς ιδιαίτερα σπουδαίας ἀποστολῆς τῆς δευτεροβάθμιας παιδείας. Η παιδεία στὴ φάση αὐτή, ὅπου κατ' ἔξοχὴν ἐπιτελεῖται ἡ διάπλαση τοῦ ἡμικοῦ χαρακτήρα καὶ ἡ καίρια πνευματικὴ συγκρότηση τῶν μαθητῶν, ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ ἐκπληρώσει τὴν κρίσιμη αὐτὴ ἀποστολή της μὲ τὸν ἐνστερνισμὸ ἀπὸ τοὺς μαθητές, ἐφήβους, τῶν ἀνθρωπιστικῶν ἀγαθῶν τοῦ πολιτισμοῦ. Η δευτεροβάθμια

παιδεία είναι άπό τὴν ἀποστολή της ἀνθρωπιστική, ὅπως ἀπαιτεῖται δηλαδὴ άπό τὴν ἡλικία τῶν μαθητῶν. Η τεχνολογικὴ εἴτε θετικὸ-έπιστημονικὴ τάση χωρεῖ ὡς παραπληρωματικὴ μόνο στὴ δευτεροβάθμια παιδεία. Η κύρια θέση της δρίσκεται πέραν τῆς δευτεροβάθμιας παιδείας, στὴν ὑστερη ἀπὸ αὐτήν, πρὸς ἐπάγγελμα εἰδικευτική, φάση τῆς παιδείας.

Η ἀπλὴ ἀυτὴ ἔξηγηση τῶν σχέσεων ἀνθρωπιστικῆς παιδείας καὶ τεχνολογικῆς παιδείας παραγνωρίζεται συχνά, καθὼς ὑποτιμᾶται ἡ ἀξία τῆς ἡθοπλαστικῆς λειτουργίας τῆς παιδείας. Ἐπισυμβαίνει γιὰ τὴν παιδεία κάτι ὄμολογο πρὸς ὅ, τι συμβαίνει στὴ σύγχρονή μας κοινωνίᾳ, καὶ εἰδικὰ στοὺς περισσότερους ἰδεολογικοὺς ἐκπροσώπους της; καθὼς ἐπικρατεῖ σ' αὐτοὺς ὁ κοινωνιολογισμὸς εἴτε ὁ ψυχολογισμός, ἢ καὶ ὁ βιολογισμός, ἢ ἀμετρη δηλαδὴ προσήλωση πρὸς τὶς κοινωνιολογικὲς εἴτε ψυχολογικὲς ἢ καὶ βιολογικὲς «ἔξηγήσεις» καθὼς παράπλευρα ἐπικρατεῖ ἐπίσης ὁ καλλιτεχνισμὸς εἴτε ὁ λογοτεχνισμός, καὶ παραμερίζεται καὶ παραμελεῖται ὁ ἄρτος ὁ ἐπιούσιος τοῦ πνεύματος, πρὸς τὸ εὖ ζῆν, ἡ ἡμική.

Παραμέληση τυχὸν τῆς ἀνθρωπιστικῆς παιδείας καὶ ὑπερμέριμνα γιὰ προσαρμογὴ τοῦ σχολείου στὶς ἀνάγκες τῆς ἀγορᾶς ἐργασίας θὰ ἔχουν ὡς συνέπεια τὴ διάπλαση ἀνθρώπων δίχως ἡθικὸ ἔρμα καὶ μὲ ρηγὴ συνείδηση, δεκτικοὺς ἄρα παρασυρμοῦ ἀπὸ τὶς ἐντυπώσεις κάθε ὥρας καὶ ὑποταγμένους στὶς ὑπαγορεύσεις τοῦ χρησιμοθηρικοῦ ἀτομικισμοῦ.

Ἄλλη ἀκόμη ἐπιδίωξη τῆς παιδείας είναι ἡ δημιουργικὴ συντήρηση τοῦ πνευματικοῦ πολιτισμοῦ, κύριας πηγῆς καὶ τῶν παιδευτικῶν ἀγαθῶν, τῶν ἀπαραιτήτων γιὰ τὴν ἀνθρωπιστικὴ λειτουργία τῆς παιδείας, ἀλλὰ περιεκτικοῦ ἐπίσης αὐτάξιων ἀγαθῶν, χορηγικῶν στὸν ἀνθρώπῳ καθαρῆς πνευματικῆς εὐφροσύνης, οὐσιαστικοῦ στοιχείου τοῦ εὖ ζῆν, καὶ προπάντων προσπελάσιμων χωρὶς τὴ διαμάχη πρὸς ἄλλους ἀνθρώπους, τὴ σύνδρομη τῆς προσπάθειας γιὰ τὴν πρόσκτηση τῶν οἰκονομικῶν ἀγαθῶν.

Τὰ συγκεκριμένα ὅμως στοιχεῖα τοῦ πνευματικοῦ πολιτισμοῦ ὑπῆρξαν καὶ ὑπάρχουν στὴν ἔως σήμερα Ιστορία ὡς ἐπιτεύγματα ἐμπνευσμένης ἐργασίας χιλιάδων προϊκισμένων ἀνθρώπων, ἐνταγμένων στὸν ἴδιαίτερο λαό τους καὶ στὴν πολιτισμικὴ παράδοσή του. Εἶναι ἄρα εἰδικὸ πρόβλημα τῆς παιδείας στὴν ἐπιδίωξη τῆς γιὰ τὴ δημιουργικὴ συντήρηση τοῦ πνευματικοῦ πολιτισμοῦ, σὲ ποιὸ βαθμὸ πρέπει νὰ ἐπιλέξει, ὡς ἀγαθὰ παιδευτικά, στοιχεῖα τοῦ ἐμνικοῦ πολιτισμοῦ ἢ στοιχεῖα τοῦ πολιτισμοῦ ἄλλων λαῶν, ἄξια νὰ θεωρηθοῦν ὡς στοιχεῖα τοῦ πανανθρώπινου πολιτισμοῦ.

Τὸ κρίσιμο αὐτὸ πρόβλημα ἐπιλογῆς ἔχει στὴν ἐποχή μας ἐπιταθεῖ καὶ ὑπάρχει προπάντων συναρτημένο πρὸς τὸ αἴτημα γιὰ περίσωση του ἐθνικοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς ἐθνικῆς γλώσσας. Πηγὴ πρωτόφαντου κινδύνου εἶναι ἡ παγκοσμίωση τῆς ἐπικοινωνίας τῶν ἀνθρώπων, ἡ συντελούμενη μὲ τὶς φαδιοφωνικὲς ἢ τηλεοπτικὲς ἐκπομπὲς καὶ τὰ ὅμοια, κάτι ἀναπότρεπτο ἥδη. Πηγὴ ὅμως κινδύνου ἔγγυτερου - ἀν καὶ μὴ ἀναπότρεπτου - εἶναι ἡ ἀδρόα εἰσβολὴ στὴν κοινωνία μας στοιχείων ξένου ἐθνικοῦ πολιτισμοῦ καὶ ξένης ἐθνικῆς γλώσσας. Εἶναι ἀποτρεπτὸς κάπως ὁ ἔγγυτερος αὐτὸς κίνδυνος, ἐὰν στὴν κοινωνία μας πρυτανεύσει φρόνημα ἐθνικῆς ἀξιοπρέπειας καὶ ὅχι γραικυλισμὸς χρησιμοθρικός, ἐὰν δηλαδὴ τὸ ἄνοιγμα πρὸς τὴν ἐκμάθηση ξένης γλώσσας παραμείνει ἔμμετρο, ὅπως καὶ τὸ ἄνοιγμα πρὸς τοὺς ξένους πολιτισμούς. Ο ἀσιδιμός Ίωάννης Θεοδωρακόπουλος διακήρυξε ὡς νέα Μεγάλη Ιδέα τῶν Ελλήνων τὴ διαφύλαξη τῆς ἐλληνικῆς γλώσσας καὶ τοῦ ἐλληνικοῦ πολιτισμοῦ.

Ἡ παιδεία πρέπει νὰ ἐπιδιώκει τὴ διάπλαση καὶ ἀξιῶν πολιτῶν καὶ πολιτικῶν. Η ἐπιδίωξη ὅμως αὐτὴ δὲν εἶναι παράλληλη, ἀλλὰ εἶναι μᾶλλον συνάλληλη πρὸς τὶς ἄλλες ἐπιδιώξεις τῆς, καὶ ἰδιαίτερα τὴν ἡθοπλαστική, τὴ συνυφασμένη πρὸς τὴν ἀνθρωπιστικὴ λειτουργία τῆς παιδείας: ὅπου συμπεριλαμβάνονται ἡ ἔξοικείωση τῶν μαθητῶν μὲ τὶς ἀρχὲς καὶ τὶς ἀπαιτήσεις τῆς κοινωνικότητας, ὡς ἀλληλεξαρτησίας τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων, μὲ τὶς ἀρχὲς καὶ τὶς ἀπαιτήσεις τῆς οἰκονομίας εἰδικότερα καὶ τῆς τεχνολογίας ἢ καὶ τοῦ πνευματικοῦ πολιτισμοῦ, καὶ γενικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις γιὰ τὸ «ζῆν» καὶ τὸ «εὖ ζῆν» καθενὸς καὶ τοῦ συνόλου τῶν ἀνθρώπων τῆς κοινωνίας.

Οἱ πολιτικοὶ πρέπει νὰ ἔχουν ἀδαμάντινο ἥδης, δηλαδὴ ἀνένδοτη ἐντιμότητα καὶ ἀκαμπτηθεληματικότητα, ἐπίσης ὅμως πρακτικὴ διορατικότητα γιὰ τὸ δέον καὶ τὸ ἐφικτόν, κατὰ συνδιανόηση ἀξιῶν, κινδύνων, δυνατοτήτων καὶ ἀναγκῶν τῆς κοινωνίας στὸ παρὸν καὶ στὸ ἀμέσω μέλλον. Οἱ πολίτες πρέπει νὰ ἔχουν ἀκματο πολιτικὸ φρόνημα, δηλαδὴ ζωηρὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν εὐεξία τῆς κοινωνίας, προδυμία γιὰ προσφορὰ ἢ καὶ γιὰ θυσία, καὶ ἵκανότητα κριτικῆς πολιτικῶν προγραμμάτων καὶ προσώπων. Νομοκρατία καὶ ἀξιοκρατία ἐπίσης πρέπει νὰ διέπουν τὶς συνειδήσεις πολιτῶν καὶ πολιτικῶν. Οἱ σπουδαῖες ὅμως αὐτὲς ἰδιότητες πολιτῶν καὶ πολιτικῶν δὲν ἀποκτῶνται μὲ εἰδικὴ ἀπλῶς διδαχή, ἀλλὰ μᾶλλον εἶναι ἀπαύγασμα τῆς ὁρθὰ συντελεσμένης ἀνθρωπιστικῆς παιδείας.

Ἐξ ἀλλοῦ, ἐὰν ἐπιτελεῖται ἀξια καὶ ἀρτια, ἡ παιδεία εἶναι ὁ μόνος τρόπος

για νὰ λύεται ἀπταιστα καὶ ριζικὰ τὸ λεγόμενο «κοινωνικὸ πρόβλημα»: νὰ ἐντάσσεται ὁ κάθε νέος ἄνθρωπος σὲ ὅρισμένη ἐργασία, καὶ ἄρα σὲ ὅρισμένη θέση τῆς κοινωνίας, σύμφωνα μὲ τὴν προσωπική του ἀξία, δηλαδὴ τὶς προσωπικές του ἵκανότητες ἐργασίας, τὶς ἀποκτημένες μὲ τὴν εἰδικὴ ἐκπαίδευσή του καὶ θεοιαμένες ἀπὸ τοὺς ἀντίστοιχους τίτλους τῆς παιδείας του – κατὰ προϋπόθεση ἀλλωστε ὅτι καὶ ἡ ἐκπαίδευσή του πρὸς εἰδικότητα εἶχε καθορισθεῖ μετὰ διάγνωση τῶν φυσικῶν του χαρισμάτων καὶ εἶχε προσδιορισθεῖ ἀπὸ τὶς πρῶτες ἐπιδόσεις του ὡς μαθητοῦ, καὶ ἄρα οἱ τίτλοι τῆς παιδείας του εἶναι ὅχι τυχὸν ἀπόρροια ἴδιαίτερης εὔνοιας, ἀλλὰ μᾶλλον ἀδιάβλητη σύνθεση τῶν φυσικῶν του χαρισμάτων καὶ τοῦ προσωπικοῦ του μόχθου στὴ διάρκεια τῆς παιδείας του.

Μεγάλες ὅμως δυσχέρειες γιὰ τὸ σπουδαιότατο αὐτὸ ἔργο τῆς παιδείας ὑπάρχουν στὴ σύγχρονή μας κοινωνία. Πηγές τῶν δυσχερειῶν εἶναι: Ἡ κατίσχυση πολὺ συχνὰ τῆς οἰκογενειακῆς εἴτε ἀτομικῆς περιουσίας καὶ ὁ παραμερισμὸς τῶν τίτλων παιδείας γιὰ τὴν ἔνταξη σὲ ἀντίστοιχη πρὸς αὐτοὺς θέση ἐργασίας ἡ ἐπιλογὴ τῆς πρὸς ἐπάγγελμα εἰδικευτικῆς παιδείας καθ' ὑπαγόρευση τῆς ἀλόγιστης οἰκογενειακῆς στοργῆς καὶ μὲ ἀγνόηση τῶν κλίσεων τῶν μαθητῶν καὶ μὲ ἀδιαφορία γιὰ τὴν ἔλλειψη τυχὸν ἵκανοτήτων ἡ ἀνυπαρξία πολὺ συχνὰ στοὺς ἐκπαιδευτικοὺς ἀρκετοῦ παιδιαγωγικοῦ σθένους πρὸς ἀποδάρουνση τῶν μειωμένης ἵκανότητας μαθητῶν ἀπὸ ἐπιδίωξη ἀνωτάτων σπουδῶν.

Συγκεφαλαιωτικὰ ἐπισημαίνω τὶς πέντε κατευθύνσεις τῆς ἀποστολῆς τῆς σχολικῆς παιδείας: νὰ μορφώσει τὸν ἄνθρωπο καθ' ἔαυτὸν καὶ δι' ἔαυτὸν πρὸς ἵκανότητα γιὰ ἡγικὰ δρῦδα αὐτοκαθορισμὸ τῆς ζωῆς του· νὰ τὸν καταρτίσει ὡς λειτουργὸ τῆς οἰκονομίας νὰ τὸν ἐκπαιδεύσει ὡς λειτουργὸ δημιουργικῆς διακονίας τοῦ πνευματικοῦ πολιτισμοῦ νὰ τὸν καταστήσει ἀξιο πολίτη καὶ πολιτικό· νὰ συμβάλει στὴν ἀξιοκρατική, συγκεκριμένη ἐπιλυση τοῦ κοινωνικοῦ προβλήματος.

Ἡ ἐπίγνωση τῆς σύνθετης αὐτῆς, πρὸς πέντε ἀλληλένδετους σκοπούς, ἀποστολῆς τῆς σχολικῆς παιδείας εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴν εὔστοχη ἀντιμετώπιση τῶν αἰτημάτων καὶ προβλημάτων παιδείας στὴν σύγχρονή μας πολυδύναμη καὶ πολύπλαγκτη κοινωνία.

Στὴν ἐποχή μας, εἴποτε καὶ ἀλλοτε, ἡ παιδεία ἐνέχει δξύτατα προβλήματα, καὶ ὅχι μόνο στὴν Ελλάδα.

Ἡ προσέλευση τῆς νέας γενεᾶς τῶν Έλλήνων συνολικὰ σχεδὸν πρὸς τὴν

πρωτοβάθμια, και σὲ μέγα βαθμὸ καὶ πρὸς τὴ δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση, δημιουργεῖ, καὶ μόνη αὐτή, δυσχέρειες γιὰ τὴν ἄρτια ὀργάνωση τῆς παιδείας, ἥδη καὶ ὡς πρὸς τὴν κτιριακὴ τῆς ὑποδομῆς, καθὼς καὶ ὡς πρὸς τὸν ἐφοδιασμὸ σὲ βιβλία καὶ ἄλλα μέσα διδασκαλίας. Οἱ δυσχέρειες αὐτὲς ἐπαυξάνονται ἀπὸ τὴν πληθυσμιακὴ ρευστότητα καὶ ἀνισορροπία τῆς χώρας, ἔκγονη τῆς ἀνέλεγκτης ἀστυφιλίας, μάλιστα καὶ ἀπὸ τὴν ἀδρόα εἰσροή στὸ ἐλληνικὸ ἔδαφος παντοδαπῶν μεταναστῶν, ὅπως καὶ ἀπὸ τὴ μεγάλη διασπορὰ Ἑλλήνων σὲ πολλὲς κένες χώρες τῆς Οἰκουμένης.

Οἱ δυσχέρειες ὡς πρὸς τὸν καθορισμὸ τῶν διδακτέων μαθημάτων καὶ ὡς πρὸς τὸν διαφορισμὸ τύπου σχολικῶν Ίδρυμάτων ἐπιτείνονται ἀπὸ τὸ ἄδηλο μέλλον τῆς ἐλληνικῆς κοινωνίας, μόστερ' ἀπὸ τὴν ἔνταξή της, ἔστω «ἰσότιμα», στὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἐνωση, μὲ ἄδηλη τὴ μελλοντικὴ σύσταση καὶ αὐτῆς, καθὼς καὶ ἀπὸ τὶς ἀξιώσεις τῶν ἐκτὸς Ελλάδος «εὐρωπαϊκῆς» ἀρμοδιότητας Ἐπιτροπῶν νὰ ὑποδεικνύουν κατευθύνσεις τοῦ ἐλληνικοῦ ἐκπαιδευτικοῦ προγράμματος, καὶ, ὅχι ὀλιγάτερο, ἀπὸ τὸν ἀχαλίνωτο καλπασμὸ τῆς «προόδου» τῶν ἐπιστημονικοτεχνικῶν γνώσεων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴ σύγχυση καὶ ἀσυναρτησία τῶν σημερινῶν στὴν Εὐρώπη νεωτερικῶν τάσεων τοῦ πνευματικοῦ πολιτισμοῦ.

Αξίζουν νὰ ἐπισημανθοῦν ὅρισμένα ζητήματα εἰδικῆς σημασίας γιὰ τὴν ὀρθὴ ρύθμιση τῆς σχολικῆς παιδείας.

Σημαντικὸ γιὰ τὴν πρώτη ἐπίτευξη τῆς παιδείας, δηλαδὴ τὴν ὄμαλὴ διάπλαση τῆς ἐκφραστικῆς ἴκανότητας, ἀλλὰ καὶ τῆς αἰσθαντικότητας καὶ τῆς νοημοσύνης, τῶν μικρῶν μαθητῶν, εἶναι τὸ ζήτημα, σὲ ποιὰ ἡλικία τους, καὶ ἄρα σὲ ποιὰ τάξη τοῦ σχολείου, πρέπει νὰ ἀρχίζει ἡ ἐκμάθηση κένης γλώσσας.

Παρόμοιο ζήτημα, καὶ μὲ συνέπειες ἐνδεχόμενα γιὰ τὴ διάπλαση τοῦ χαρακτήρα τῶν μαθητῶν, δηλαδὴ καὶ μὲ κίνδυνο γιὰ ἐθισμό τους σὲ μειωμένη ἐνέργεια τῶν νοητικῶν δυνάμεων, ὥστε καὶ γιὰ ροπή τους πρὸς πνευματικὴν νωρίτερη, εἶναι σὲ ποιὰ ἡλικία πρέπει νὰ ἀρχίσει ἡ ἔξοικείωσή τους μὲ τὴ χρήση ἡλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν. Άς μὴ παραγνωρίζεται, ὅτι ἐνδέγεται ν' ἀποθεῖ πολὺ βλαπτικὴ γιὰ τὴν εὐόδωση τῆς παιδείας ἡ κατάχρηση τῶν μεγάλων εύκολιών, τῶν ἀπότοκων τῆς ὑπεραναπτυγμένης στὴν ἐποχή μας τεχνικῆς, ἡ καὶ ὑπέρμετρα μειωτικὴ τοῦ πνευματικοῦ μόχθου τῶν μαθητῶν. Αξίζει νὰ μὴ ἀγνοεῖται ἡ αὐστηρὴ γνώμη τοῦ Δημοκρίτου γιὰ τὴν ἀξία τοῦ μόχθου στὴν παιδεία, ἡ ἐκφρασμένη μὲ τὴ ρήση του: «πάντων κάκιστον ἡ εὐπετείη παιδεῦσαι τὴν νεότητα» (B 178) καὶ «μὴ πονεῖν παιδεῖς ἀνιέντες οὔτε γράμματ' ἀν μά-

Θοιεν οὕτε μουσικὴν οὕτε ἀγωνίην, οὐδ' ὅπερ μάλιστα τὴν ἀρετὴν συνέχει, τὸ αἰδεῖσθαι· μάλα γὰρ ἐκ τούτων φιλεῖ γίγνεσθαι· ἡ αἰδώς» (B179).

Προβληματικὴ ὅμως εἶναι ίδιαίτερα ἡ παιδευτικὴ ἀπόδοση τῶν μικτῶν σχολείων, γενικευμένων ἥδη ἀπὸ διάθεση ἐκσυγχρονισμοῦ, ἐνῷ ἀλλοτε, καὶ ἀκόμη πρόσφατα, ὑπῆρχαν προπάντων σχολεῖα μόνο ἀρρένων καὶ σχολεῖα μόνο θηλέων. Καὶ πρέπει, ὁ νεωτερισμὸς αὐτὸς νὰ μὴ ἐκτιμᾶται ἀδασάνιστα ὡς ἐκπαιδευτικὰ εὔστοχος, καὶ ἄρα ὡς θεσμὸς ὁριστικός, ἀλλὰ νὰ ὑπόκειται μᾶλλον σὲ κριτικὴ πολλαπλή, ὡς τολμηρὸς πειραματισμός. Ἐπιβάλλεται νὰ ἔξετασθεῖ, μήπως ὁ συναγελασμὸς κοριτσιῶν καὶ ἀγοριῶν στὰ Γυμνάσια ἥδη καὶ πολὺ μᾶλλον στὰ Λύκεια προκαλεῖ πρόωρη ἔγερση ἐρωτικῶν διαθέσεων, καὶ ἄρα ὁξύτατο περισπασμὸς ἀπὸ τὴν περισυλλογὴ στὴ μελέτη, ἀλλὰ καὶ στὴν ἀκρόαση τῆς διδασκαλίας, μὲ συνέπεια τὴν ὑστέρηση τῶν μαθητικῶν ἐπιδόσεων. Καὶ ἵσως ἐπιβάλλεται νὰ ἔξετασθεῖ ἐπίσης, μήπως ἡ ἔξοικείωση μὲ τὸ ἔτερον φύλον καὶ ἡ καθημερινοποίηση τῆς εἰκόνας του ἐκατέρωθεν ἔχει μακροπρόθεσμη συνέπεια ἐπιζήμια γιὰ τὴν ὥριμη συναισθηματικὴ ἐλξη μεταξὺ τῶν δυὸ φύλων, τὴν ἀρχαιόθεν τόσο πολύτιμη καὶ πρὸς ἀκμαία βιολογικὴ γονιμότητα καὶ πρὸς εὐφρόσυνα σκιρτήματα ψυχῆς καὶ πρὸς πνευματικὴ ἀνάταση καὶ δημιουργία. Οἱ ὄπαδοι τῶν μικτῶν σχολείων ὑπερτίμησαν τὰ φερόμενα πλεονεκτήματα καὶ μᾶλλον ἀγνόησαν τὶς ἐπιζήμιες συνέπειες τῶν μικτῶν σχολείων καὶ πρὸ πάντων ἵσως ἀδιαφόρησαν γιὰ τὰ φυλογενετικὰ δεδομένα τοῦ ἀνδρώπου. Άλλὰ ὑπενθυμίζω, ὅτι αὐτὰ συναποτελοῦν τὴν φύση τοῦ ἀνδρώπου, καὶ ὅτι naturae non imperatur nisi parendo, καθὼς διακήρυγγε πρὶν τέσσερις αἰώνες ὁ Francis Bacon. Εἶναι πάντοτε καιρὸς πρὸς ἀναστοχασμὸς τοῦ προκείμενου σπουδαίου ζητήματος.

Ίδιαίτερη σπουδαιότητα ἔνέχει πάντοτε ὁ στόχος καθενὸς ἀπὸ τὰ διδακτέα μαθήματα, καθὼς καὶ ὁ τρόπος τῆς διδασκαλίας του, ἄρα καὶ ἡ συγκρότηση τῶν διδακτικῶν βιβλίων.

Παράδειγμα τὸ μάθημα τῆς Ἱστορίας. Οἱ συγγραφεῖς διδακτικῶν βιβλίων Ἱστορίας, καὶ ὅσοι διδάσκουν Ἱστορία στὰ σχολεῖα κάθε βαθμίδας, πρέπει νὰ ἔχουν ἐπίγνωση τοῦ ἡθοπλαστικοῦ προπάντων σκοποῦ τῆς διδασκαλίας της, καὶ νὰ μὴ λησμονοῦν ὅτι ἀπευθύνονται σὲ μαθητὲς ἐφηβικῆς ἡ καὶ προ-ηβικῆς μόλις ἡλικίας, ἀξιούς εἰδικῆς εὐλάβειας πρὸς τὴν εὐαισθησία τους.

Πρέπει, λοιπόν, τὸ διδακτικὸ βιβλίο τῆς Ἱστορίας νὰ μὴ ἀποτελεῖ τυχὸν ἄχαρη ἔκθεση γεγονότων καὶ τάσεων ἡ καταστάσεων, ἀλλὰ νὰ θέλγει καὶ νὰ συγκινεῖ, ὥστε νὰ ἐλκύει τὸν μαθητὴ καὶ νὰ τὸν φρονηματίζει. Πρέπει, ἄρα, στὶς σελίδες του νὰ παρουσιάζεται ἡ Ἱστορικὴ ἀλήθεια πάντοτε, ἀλλὰ νὰ τονίζονται

οι μεγάλες ώρες του δίου της άνθρωπότητας και του έθνους, και ιδιαίτερα νὰ προβάλλεται ἡ ἡθικὴ μεγαλοσύνη τῶν ἀνθρώπων ὅση και ὅποια ὑπάρχει: και ἀντίθετα νὰ σημειώνονται μὲ τόνο χαμηλότερο οἱ μικρότητες και οἱ κακουργίες τῶν ἀνθρώπων, οἱ ἀσχήμιες και τὰ ὄνειδη τῆς ιστορικῆς πραγματικότητας, ὅπως οἱ καταπιέσεις, ἐκμεταλλεύσεις, ταπεινώσεις, ἐξαθλιώσεις πλήθους ἀνθρώπων, ἀλλὰ ὅχι ὡς ἀδυσάπητη μοίρα τῆς ἀνθρωπότητας, ἀλλὰ μᾶλλον ὡς κακὸ φευκτέο και φευκτό, μὲ τὴ συμβολὴ ἀκριβῶς και τῆς ἡθοπλαστικῆς λειτουργίας τῆς παιδείας. Εξ ἀλλου δὲν εἶναι ἀπιστία πρὸς τὴν ιστορικὴ ἀλήθεια οὕτε ὑπάρχει κίνδυνος ἔκτροφῆς νοσηροῦ ἐθνικισμοῦ, ἀν τὰ προορισμένα γιὰ τὰ Ἑλληνικὰ σχολεῖα διδακτικὰ βιβλία Ιστορίας περιέχουν και νηφάλια ἔξαρση τῶν μεγάλων στιγμῶν τῆς Ιστορίας του έθνους τῶν Ἑλλήνων, καθὼς και τῆς ἔξοχης μὲ αὐτὲς συμβολῆς του γιὰ τὴν προαγωγὴ του πολιτισμοῦ και τὴν ἐμπέδωση του ἐλεύθερου δίου τῆς ἀνθρωπότητας.

Πρωτόφαντος, και χαρακτηριστικὸς τῆς ἐποχῆς μας, εἶναι ὁ μέγιστος κίνδυνος γιὰ ὑπονόμευση του κρίσιμου και ὑπερπολύτιμου ἔργου τῆς σχολικῆς παιδείας, ἀπὸ τὴν καθημερινὴ ἀθρόα εἰσβολὴ στὶς ἀπλαστες ἀκόμη συνειδήσεις τῶν μαθητῶν πλήθους εἰκόνων και γνωμῶν, ποικιλῶν και πολὺ ἔντονων και ἀσυνάρτητων μεταξύ τους, μὲ προέλευση ἀπὸ τηλεόραση και ραδιόφωνο.

Ἐνῷ δηλαδὴ τὸ σχολεῖο μὲ ὑπομονετικὴ διδασκαλία χορηγεῖ στοὺς μαθητές, παιδιὰ ἡ ἐφήβους, βαθμιαῖα και μεθοδικά, ὅτι ἀπὸ τὸν πολιτισμὸ ἐναρμονίζεται μὲ τὴν πνευματικὴ τους δεκτικότητα, ὥστε νὰ τὸ ἀφομοιώσουν ὁργανικὰ στὸν ὑπὸ διάπλαση ἀκόμη ψυχισμὸ τους, ἐπέρχονται οἱ τηλεοπτικὲς εἴτε ραδιοφωνικὲς ἐκπομπὲς και μὲ τὴν ἐπείσακτη ἀπὸ αὐτὲς πληγματικὰ ἐντυπώσεων διασαλεύουν ἡ και ἀνατρέπουν τὸ ψυχοπλαστικὸ ἔργο τῆς σχολικῆς παιδείας. Ο Πλάτων ἥδη στοὺς Νόμους (811b) γράφει: «κίνδυνόν φημι: εἶναι φέρουσαν τοὶς παισὶ τὴν πολυμαθίαν».

“Οσο ποτὲ ἀλλοτε χρειάζονται ἄρα, και ιδιαίτερα στὰ Γυμνάσια και στὰ Λύκεια τῆς Ἑλλάδος, καθὼς και στὰ ὅμοιόβαθμα σχολεῖα τῶν ἀλλων χωρῶν τῆς Εὐρώπης, ἀγαθὰ ἐκπαιδευτικά, πρόσφορα νὰ διαπλάσουν τοὺς ἐφήβους μαθητές, ὥστε νὰ γίνουν ἀνθρώποι μὲ πάγια πνευματικὰ ἐφόδια και στέρεες ἡθικὲς ἀρχές, ἀνθεκτικοὶ ἄρα στὴν πληθυντικὴ πρὸς αὐτοὺς ἐπέλαση ἀπὸ τὸ ἔξωσχολικὸ περιβάλλον ὅποιων ἀσυνάρτητων εἰκόνων και γνωμῶν, ἀλλὰ και ἵκανοὶ γιὰ ἐποικοδομητικὴ προσαρμογὴ πρὸς ἀλλαγὲς τυχὸν τῆς κοινωνικῆς πραγματικότητας χωρὶς ἀπεμπόληση τῶν ἐδραίων στὴ συνείδησή τους ἀξιῶν.

Μοναδικὰ ὅμως γιὰ τὸν σκοπὸν αὐτὸν παιδευτικὰ ἀγαθὰ εἶναι τὰ ἔργα τῶν κλασσικῶν ἀρχαίων Έλλήνων ἥ καὶ Λατίνων συγγραφέων. Αὐτὰ κατ' ἐξοχὴν μὲ τὸν ἀπαράμιλλο πνευματικὸν πλοῦτον καὶ τὴν αἰσθητικὴν ἔξοχη μορφὴν τους – μὲ τὰ καίρια συστατικά τους νοήματα καὶ μὲ τὴ γλαφυρότητα καὶ ἀκρίβεια τῶν ἐκφράσεών τους – ἐνέχουν τὴ δύνατότητα νὰ εἰσδύσουν καὶ νὰ ἐδραιωθοῦν στὶς συνειδήσεις τῶν ἐφήβων μαθητῶν καὶ νὰ μείνουν ἐκεῖ διὰ τίου ὡς κύρια καθοριστικὰ στοιχεῖα τῆς πνευματικῆς τους καὶ ἡμικῆς ποιότητας. Ἄλλωστε, ἡ παιδευτικὴ ἀξία τῶν κλασσικῶν αὐτῶν ἔργων εἶναι δοκιμασμένη ἐπὶ αἰώνες, καθὼς καὶ ἡ μορφωτικὴ ἀξία τῶν δυὸς κλασσικῶν γλωσσῶν, τῶν καὶ μητρικῶν σὲ μέγα βαθμὸν τῶν σημερινῶν γλωσσῶν τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης. Γιὰ τὴν παιδευτικὴ ἀξία τῆς κλασσικῆς Έλληνικῆς γραμματείας μαρτυρεῖ καὶ ἡ ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους ἥδη ὄνομασία τῶν κειμένων τῆς Humanities, δηλαδὴ ὅργανα παιδείας πρόσφορα γιὰ τὴ διάπλαση ἀρτιῶν ἀνθρώπινων προσωπικοτήτων.

Ἡ διδασκαλία, λοιπόν, κειμένων, ἥ ἀποσπασμάτων κειμένων, τῶν ἔργων ἀρχαίας Ἑλληνικῆς ἥ καὶ λατινικῆς γραμματείας πρέπει καὶ στὴν ἐποχὴ μας νὰ εἶναι ὁ κορμὸς τῆς σχολικῆς παιδείας, στὴν Ἐλλάδα κατ' ἐξοχήν, ἀλλὰ καὶ στὶς ἄλλες χώρες τῆς Εὐρώπης. Ἄλλοτε, καὶ ίδιαίτερα στὴν Ἀναγέννηση, ὑπῆρξαν γιὰ δλίγους, ἐπιλεκτους, διανοούμενους καὶ συγγραφεῖς τὰ κείμενα τῆς κλασσικῆς, ἑλληνικῆς προπάντων, γραμματείας πολύτιμη πηγή, ἐμπνευστικὴ πρὸς δημιουργία, καὶ μάλιστα πολιτισμικὴ μεγαλουργία, ὅπως διακηρύχνει καὶ ὁ φιλοσοφημένος ἵταλος ποιητὴς Leopardi, μὲ τὴ ρήση του «οἱ Ἑλληνες... καὶ μετὰ τὴν πτῶσιν αὐτῶν, φεύγοντες τῆς πατρίδος τὸν ὅλεθρον, ἐγένοντο αὖθις πνευματικοὶ τῆς Εὐρώπης κηδεμόνες». Στὴν ἐποχὴ μας, καθὼς ὑπαγορεύει τὸ δημοκρατικὸν ἥδιος τῆς κοινωνίας τῆς Εὐρώπης, τὰ ἔργα τῶν κλασσικῶν Ἐλλήνων συγγραφέων πρέπει νὰ ἀποτελοῦν πηγὴ ἐμπνευστική, ἀλλὰ καὶ διαπλαστικὴ ἐλεύθερης προσωπικότητας, ὅχι δλίγων μόνο ἐπιλεκτων λειτουργῶν τοῦ πνεύματος, ἀλλὰ τοῦ συνόλου τῆς νέας γενεᾶς τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης, κάτι ἐφικτὸ μὲ τὴν παιδαγωγικὰ εὔστοχη διδασκαλία τῶν ἔργων αὐτῶν πρὸς τοὺς μαθητὲς Γυμνασίων καὶ Λυκείων. Ἔξ ἀλλου, μὲ τὴν ἀνθρωπιστικὴν αὐτὴν παιδεία, οἱ μαθητὲς σχολείων ὅλων τῶν χωρῶν τῆς Εὐρώπης ἀποκτοῦν κοινὴ σὲ κάποιο βαθμὸν πνευματικὴ συγκρότηση, καὶ μάλιστα χωρὶς ἀναίρεση τῆς ίδιαίτερής τους ἀπὸ τὴν ἔθνικὴ παράδοσή τους πνευματικότητας: καθὼς καὶ ἡ κοινὴ πνευματικὴ ὑποδομή, ὅση πραγματικὰ ὑπάρχει στοὺς λαοὺς τῆς Εὐρώπης, εἶναι σὲ μέγα βαθμὸν ἔκγονη τῶν ἔργων τῶν κλασσικῶν Ἐλλήνων ἥ καὶ Λατίνων συγγραφέων.

Κρίσιμος, ὅμως, γιὰ τὴν εὐόδωση τῆς ἀνθρωπιστικῆς παιδείας εἶναι ὁ τρό-

πος διδασκαλίας τῶν κειμένων τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γραμματείας, ώστε νὰ ἐπικοινωνεῖ ὁ μαθητής μὲ τὴν πνευματικὴ οὐσία τους καὶ νὰ λειτουργοῦν αὐτὰ ὡς ζωοποιὰ στοιχεῖα τοῦ πνεύματος. Εἶχε κατακριθεῖ στὸ παρελθόν ὁ τρόπος διδασκαλίας τους ὡς τυπολατρικὸς καὶ ἄγονος, καθὼς καὶ ἡ ἀρχαία γλώσσα τους ἀποτελοῦσε κάπως φραγμὸς γιὰ τὴν ἐπικοινωνία μὲ τὴν πνευματικὴ οὐσία τους καὶ ἀναγκαστικὰ ἡ διδασκαλία κατατριβόταν κάπως στὴν γραμματικὴ προπάντων. Καὶ ὑπῆρξε ἡ κατακραυγὴ ἐναντίον τοῦ λογιωτατισμοῦ. Ο φανατισμός, ὁ σύμφυτος μὲ τὸ γλωσσικὸ τότε ζήτημα, παρέσυρε πρὸς ὑπέρμετρα μειωτικὲς ἔκτιμησεις, μὲ προέκταση μάλιστα καὶ στὴν ἐποχὴ τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας. Υπενθυμίζω τὴν διάχυτη γνώμη γιὰ τὴν τύχη τῶν κειμένων τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γραμματείας στοὺς αἰῶνες τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, ἐκφρασμένη ἀκραίᾳ μὲ κάποιους στίχους τοῦ Παλαμᾶ:

καὶ τοὺς δώσανε παλάτια καὶ σκολειὰ
καὶ μονάχα δὲν τοὺς δώσανε τὸν ἥλιο καὶ τὴ λευτεριὰ
καὶ χτικιάσαν τ' ἀπολλώνια τὰ κορυμά
ὅπως τ' ἄρρωστα λουλούδια τροπικὰ σὲ θερμοκήπια...
μιὰ λατρεία πιὸ καταραμένη
κι ἀπ' τὰ βάσανα κι ἀπὸ τὰ καταφρόνια
χιλια χρόνια, χιλια χρόνια.

Τὸ πρόβλημα, ὅμως, ὑπάρχει καὶ στὴν ἐποχή μας καὶ οὔτε λύθηκε ἀρτια μὲ τὴν ἐκπαιδευτικὴ Μεταρρύθμιση, τὴν ἡλικίας ἥδη ἐνὸς τετάρτου αἰῶνος.

Η παιδευτικὴ ἀξία τῶν κειμένων τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γραμματείας ἐνυπάρχει στὴν ἀδιαίρετη συνυπαρξίᾳ οὐσίας καὶ μορφῆς τους. Η ἔξοχη διαπλαστικὴ ἐπενέργειά τους σὲ μαθητὲς μὲ ἀδιάπλαστη ἀκόμη πνευματικὸ-ἡδικὴ συγκρότηση ἐπιτελεῖται καὶ ἀπὸ τὴ γοητεία ἰδιαίτερα τῆς ἔξασιας γλώσσας καὶ τοῦ ἀπαράμιλλου ὑφους. Οἱ μεταφράσεις ἀποτελοῦν μόνο θοήθημα γιὰ τὸ μάθημα τῶν ἀρχαίων Ἑλληνικῶν· ἡ ἐμπιστοσύνη στὴν ἐπάρκειά των μόνων ὑποαθμίζει ἀπαράδεκτα σπουδαιότατο μάθημα, βασικὸ γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ μάλιστα δευτεροβάθμια παιδεία.

Πιστεύω καὶ τώρα ὅ,τι πρότεινα τὸ 1976:

Τὰ διδακτικὰ βιβλία τῶν ἀρχαίων Ἑλληνικῶν νὰ ἔχουν καὶ τὸ ἀρχαῖο κείμενο καὶ τὴ μετάφρασή του. Η διδακτικὴ προσπάθεια νὰ εἴναι ἡ ἐπικοινωνία τῶν μαθητῶν μὲ τὸ ἀρχαῖο κείμενο τελικά, νὰ χρησιμοποιεῖται ὅμως προεισαγωγικὰ ἡ μετάφραση. Ταυτόχρονα, ἡ ἐκμάθηση τῆς γραμματικῆς νὰ προλειαίνει τὸ

εδαφος γιὰ τὴν ἐπικοινωνία μὲ τὸ ἀρχαῖο κείμενο. Δὲν εἶναι ἀπορρίψιμη ἀπὸ τὴν διδασκαλία ἡ γραμματική, ἔξοχο ἐπίτευγμα τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ πνεύματος.

Ἡ διδακτικὴ προσπάθεια στὰ Γυμνάσια πρέπει νὰ ἔχει ἀντικείμενο τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γλώσσα, πρὸς ἐκμάλησή της ὅμως ὅχι ἀρτια, ὥστε καὶ νὰ ἔκφραζεται μὲ αὐτὴν ὁ μαθητής, ἀλλὰ ὅσο ἀρκεῖ γιὰ νὰ κατανοεῖ τὰ γραμμένα σ' αὐτὴν κείμενα τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γραμματείας. Ἡ διδακτικὴ στὰ Λύκεια προσπάθεια πρέπει νὰ ἔχει ἀντικείμενο τὰ ἴδια τὰ κείμενα καὶ ὀλιγώτερο τὴν γλώσσα, καὶ νὰ ἐπιδιώκει τὸν ἐνστερνισμὸν τῆς πνευματικῆς ούσίας τους ἀπὸ τὸν μαθητὴν κατὰ ἐναρμονισμὸν πρὸς τὴν κριτικὴ διάθεσή του καὶ τὶς βιοδεωρητικὲς ἀναζητήσεις του.

Πρὶν κατέλθω ἀπὸ τὸ 6ῆμα, σᾶς ἔξομολογοῦμαι κάτι ἀπὸ τὴν προσωπικὴ μου ἡθικὴ ἐμπειρία. Ἐγω ἀναλώσει, ἡ μᾶλλον ἀξιοποιήσει, πολλές ὥρες τοῦ 6ίου μου στὴν κριτικὴ μελέτη διάσημων ἔργων ὅχι μόνο Ἑλλήνων, ἀλλὰ καὶ Δυτικὸ-εύρωπαίων εἴτε Κέντρο-εύρωπαίων φιλοσόφων καὶ ποιητῶν. Καὶ ἀπὸ τὴν μελέτη μου αὐτὴ ἔχω ἀρυσθεῖ πλοῦτο πνευματικό, ἔχω αἰσθανθεῖ πνευματικὴ εὐφορσύνη καὶ ἀναμφίβολα ἐνισχύθηκα πολλαπλὰ στὴν πνευματική μου συγκρότηση.

Ομως, ὅταν ἐπανειλημμένα προσέγγισα τὸν κατὰ «Ομηρον «αἰπὺν ὄλεθρον», στὴ διάρκεια τοῦ Β' Παγκοσμίου Πολέμου καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐμφύλιου Πολέμου, ἡθικὸ στήριγμα πρὸς ἀντιμετώπιση μὲ ἀξιοπρέπεια τῶν φοβερῶν ἐκείνων καταστάσεων μου χορήγησε ὁ Πλάτων καὶ ὁ Ἀριστοτέλης, ὁ Αἰσχύλος καὶ ὁ Σοφοκλῆς.

Βιώματά μου συγκλονιστικὰ ἐπαλήθευσαν τὴν πεποίθησή μου, ὅτι δὲν ἀποτελεῖ κομψὴ ἀπλῶς ἀμετρούμενη φίλολόγων καὶ ιστορικῶν ἡ ἐκφραση «Ἑλληνικὸ Θαῦμα».

* Ἐκτενέστερες ἀναπτύξεις τῶν ἐκφρασμένων στὴν ἀνακοίνωση αὐτὴ γνωμῶν τοῦ Κ. Δεσποτόπουλου γιὰ τὴν παιδεία ὑπάρχουν στὰ βιβλία του: *Πολιτικὴ Φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνος*, 1980², σελ. 103-122, *Μελετήματα Πολιτικῆς Φιλοσοφίας*, 1983³, σελ. 29-34 καὶ 76-78, *Ἐπίμαχοι Θεσμοί καὶ ἄλλα Θέματα*, 1987, σελ. 51-64 (Ἐκδόσεις Παπαζήση) καὶ Ἀπὸ τὸ 6ῆμα τῆς Ακαδημίας, 1996, σελ. 169-172 (Ἐκδόσεις Λιθάνη), *Etudes sur la Liberté*, 1974, σελ. 19-27 (Ἐκδόσεις Marcel Rivière et Cie, Paris).

K. I. DESPOTOPoulos

THE MISSION OF EDUCATION
WITH PARTICULAR REFERENCE TO ITS ROLE IN OUR TIMES

The subject of my lecture has very many facets and its scope exceeds the time limit allotted to it. I shall therefore restrict myself to addressing vital points, while expanding on specific topics only by reason of their increased significance in our current affairs.

Moreover, of the opinions I shall be expressing this evening some are to my consciousness of unshakeable validity, whereas others come under the shadow of a doubt, with however greater weight in favour of their validity. It is these especially which I entrust to my audience to be mulled over.

Man is not merely an animal. For his existence however this does not entail only a superior quality of life, but also the deprivation of something crucial. That is to say, a human being is composed of the properties denoted by the word ‘freedom’, a splendid endowment, either the progeny or the accompaniment of the spirit, the intellect, the source of autonomous and infinitely powerful energy. This is the root of concepts and of actions, of lessons learned and of transformations of the world. It articulates the structure of society and thus is civilization created within society. By freedom however is first and foremost understood the liberation from the tyrannical power of instinct, that instigator of the unerring instructions granted to animal life for spontaneous behaviour in the life-preserving process. Through the acquisition of freedom, Man is deprived of the treasure, of so to speak the wisdom safeguarding life, stocked in instinct.

Freedom, then, simply as the denial of instinct, results in mankind’s state of bereavement, in a way, within and facing a bounteous, and at the same time relentless, Nature. Here, therefore, is the role education is to play in its mission: to rescue the human being from its helplessness, aiding in the development of the positive function of the freedom it enjoys, as a source for

inventions, supplementing instinct and granting the capacity to “live” and to “live well”. Man, in child- and babyhood initially, can survive only within a society, whether broader or narrower, since hoarded in the bosom of this society are the inventions of the forerunners, of successive generations of humans, products of their freedom, suitable for mankind’s “living” and “living well”, which as a whole are known as ‘civilization’. And it is precisely education which transmits something of this whole of the best that civilization has to offer to the young human being in order to endow them with an increased power of spirit and also to nourish their positive freedom, so as to render them, in their life, capable of correct self-determination.

The etymology of the Greek word *paedeia*¹ indicates the connection of the concept to man in his youth [*paedi* = a child]. This must not be forgotten. Education, therefore, in its broadest sense, is conducted also as a spontaneous function of society, that is as the young human in his psyche simply submits to the effects of a rough social environment, by the accumulation of impressions from the behaviour of those around him and the acquisition of pertinent experience, or also by exposure to persuasive or dissuasive injunctions issued by parents or guardian child-minders. In the course of innumerable eons, mankind has been served by an education of this primordial nature, lacking method, cohesion of precepts or selection of prototype models.

In culturally advanced societies there exists the institution of schooling. In fact the subject of my talk is the mission of school education, mainly at secondary or high school level.

As a prologue there will be summarized what was determined as education by the last of the great philosophers of ancient Greece, one of humanity’s leading lights, the great Aristotle son of Nikomahos.

Paideia plays an important part in Plato’s philosophy. His treatment of it in the *Republic* is a classic (See Despotopoulos, *Plato’s Political Philosophy*, 1980. Papazissis publ.) as is the same subject in his *Protagoras and Laws*.

Aristotle was for twenty years a member of the Academy founded by

1. Tr. N : the process of training, rearing, cultivating, nurturing mentally – upbringing as opposed to physical feeding – which we call ‘education’, that is, the system within which the foregoing is applied although it is the term employed in this translation.

Plato, and was therefore not unaware of Plato's thoughts on education, as part moreover of his preoccupations with politics. Aristotle is consequently justified in treating the question of education in his own opus, *Politika*.

Therein, Aristotle expresses the overall objective of education in the phrase «πᾶσα γὰρ τέχνη καὶ παιδεία τὸ προσλεῖπον δούλεται τῆς φύσεως ἀναπληροῦν» (1337 a 1 – 3). That is to say that Man, in his natural state, is not as yet perfectly formed and that it is education which effectively functions to supplement this existentialist deficiency, so that without its contribution, the constitution of man cannot be perfected. The philosopher Aristotle, who conceived the theory of *entelecheia*² in regard to humans too, in his cogitations permits such a concept of human imperfection of the uneducated person. I hope I may be forgiven for remembering my primary school teacher saying: “an uneducated person is an unhewn log”. Before Aristotle, the philosopher Demokritos was to propound: “Nature and teaching are alike, for teaching transforms man and while transforming, it creates a new nature.

Aristotle also professes besides, that differentiation in education according to the pupils' age entails an adjustment to the facts of ‘nature’, saying (1337 a 1): «δεῖ δὲ τῇ διαιρέσει τῆς φύσεως ἐπακολουθεῖν». And he emphasizes that «δύο δ' εἰσὶν ἡλικίαι πρὸς ἀς ἀναγκαῖον διηρήσθαι τὴν παιδείαν, πρὸς τὴν ἀπὸ τῶν ἑπτὰ μέχρι τῆς ἥβης καὶ πάλιν πρὸς τὴν ἀφ' ἥβης μέχρι τῶν ἑνὸς καὶ εἴκοσιν ἔτῶν» (1136 b 37-40) “there are two stages of life in which education must be divided, from the age of seven to puberty, and further to the age of twenty-one” thus determining the duration of education to last fourteen or even fifteen years. To this a further couple of years should perhaps be added, since children aged six to seven are to attend classes merely as auditors and observers of their future lessons: «διελθόντων δὲ τῶν πέντε ἔτῶν τὰ δύο μέχρι τῶν ἑπτὰ δεῖ θεωρούς ἥδη γίγνεσθαι τῶν μαθήσεων, ἀς δεήσει μανθάνειν αὐτούς» (1336 b 35 – 37).

Regarding children up to the age of five, Aristotle however points out:

a) «οὗτε πω πρὸς μάθησιν καλῶς ἔχει προσάγειν οὐδεμίαν οὔτε πρὸς ἀναγκαῖους πόνους, ὅπως μὴ τὴν αὔξησιν ἐμποδίζωσιν» (1136 b 24 – 26), meaning that they should not as yet be conducted to any lessons nor subjected

2. Absoluteness, actual being (Liddell & Scott).

to any enforced arduous physical exercise, their untroubled, unhindered spiritual and physical development to be safeguarded;

b) that it is necessary that they should avoid a lack of mobility bringing about ‘bodily idleness’ and hence should be given opportunities to play, but with «*(παιδιάς) μήτε ἀνελευθέρους μήτε ἐπιπόνους μήτε ἀγειμένας*» (1136 a 26 – 30), meaning that their games should be neither arduous nor too relaxed nor gross;

c) that they should listen to stories and tales of a content suitable for preparing them for adult life, as also their games should in some way be imitations of their future occupations.

Aristotle further insists that education should be uniform for all pupils, that is with a common curriculum, always to be conducted in groups. He also mentions the quandary of his contemporary theoreticians in education: whether its aim should be the evolution of the intellect rather than the moulding of the pupils’ moral character, similarly whether in being led toward virtue and excellence in the way of life, the lessons to be taught should be differentiated according to the pupil groups, or again, among three specific objectives, which is to be preferred: a grounding to earn a living, the formation for a virtuous life, or purely the inculcation of learning?

So much for Aristotle. As to myself, I shall herewith present the five directions, as I perceive them, of the mission of education, dictated by the constitution of man and his existence within and vis-a-vis Nature and society.

Education is a human function, existing persistently throughout the history of mankind, a syndrome of man’s belonging within a society and, besides, contributory to his humanity, or in other words of the human existence of man, drawing its supply from civilization, which is also an achievement of man and a functional element of society and indirectly in the service of humanity. In animals as such there is neither civilization nor education.

The primary, consequently, and the ultimate mission of education, is above all humanistic: to take on the young human being and mould his psycho-physical vital energies in such a way as to make of him a person capable of living and living the ‘good life’, that is, by fashioning in a harmonious manner both his bodily valour, but above all his moral and mental qualities, specifically sensitivity, will power and good judgement, so as to produce a be-

ing mature in spirit and ethically sound, worthy of being entrusted with the gift and burden of freedom.

Education in this its foremost mission is extolled by Demokritos in the phrase: "education is an ornament for those who have good fortune, and for the unfortunate a refuge".

In the accomplishment of this education's magnificent mission, most critical in the proper development of sensibility, intelligence and morality, of vital contribution is the accurate selection of appropriate educational assets, which is to say elements of existing civilization, as well as the pupils' proper introduction to them by talented and dedicated teachers.

The selection of the appropriate educational assets must be effected by top-level figures of education, who have, most importantly, been tried and tested for the depth of their intellectual culture and their scientific paedagogical knowledge, so that they should be capable on the one hand of grasping, in combination, the targets and phases of the effort as a whole of education, and on the other hand of a correct diagnosis respecting the specific value of the various better aspects of civilization as educational assets. These outstanding educationalists should moreover proceed to the selection of educational assets after having conferred as a team for some time and having sought and studied the opinions of teachers 'in the field', namely those whose vocation is to educate, actively practised in the classroom.

As Minister of Education, in my first circular, addressed generally to all teachers in primary and secondary schools, I dared to describe them – meanwhile extolling their heavy responsibility – as deserving the epithet of aristocrats of the Nation, by reason of having been entrusted with fashioning the moral and spiritual standards of the coming generation.

This characterization should though be more widely accepted by society, and it should not be contradicted by their meagre earnings which are humiliating to their personal prestige in society, so that exceptionally gifted persons should be attracted to the exercise of education, in order to maintain as well the highest educational spirit in the conduct of their vocation.

As to development of will power, of teenage schoolchildren in particular, another factor is contributory, which is according to Plato 'gymnastics' in his terminology, or, sports. Plato, who was himself a Greek champion, a winner at the Nemean Games, stresses the benefits of the practice of sports

for moulding the young, and not only regarding their physical strength but endurance and determination as well. Plato avers that whoever has not been an athlete in his youth is in his mature years in danger of being a ‘weakling warrior’, meaning a person deficient in will power. He does however add that contrarily, whoever has been reared on sports alone, with no input of intellectual advantages, is in danger of becoming more of a savage than is desirable.

Sports held a place of particular importance in ancient Greece, since it was still before mechanization of techniques of production and communication, and when even warfare was still waged primarily with weapons of bodily combat. It has been said that the battle of Marathon was won by ten thousand athletes. But in our days too athletics are precious, despite advances in technology, as also do they have novel applications or of greater usefulness than earlier, precisely because of the advances of technology, as an antidote to the consequences of excessive enjoyment of its comforts and its frequently resulting state of sloth, source of sickliness – and not of the body alone. Besides, in our times too, sports provide a channel for the superabundant energies of children and adolescents leading them towards acts of noble competition and deterrence from corresponding acts of violence. Herakles is said to have instituted the Olympic Games as a suitable vehicle conducive to Greeks in the performance of peaceful pursuits of contest as opposed to armed conflict amongst themselves.

I should like to express my personal debt to sport. I belong to a generation that has been greatly tried. At various periods of my life, especially the decade of 1940 – 9, fraught with the horror of war, my life was repeatedly in danger. I was saved thanks to my physical agility and powers of mental endurance, which were born of my intensive physical training in sports as an adolescent, the source, pre-philosophical, for me of fortitude.

A further important aim of education, albeit not fundamental, is to supply society with persons equipped for and willing to work, in fields necessary for the satisfaction of the manifold needs of society and indeed not only those extant and already familiar, but also such as will arise in the forthcoming three or four decades at least – which is extremely difficult. Hence the great difficulty for what we call professional education to succeed, since technology

in our times is evolving with such rapidity, and when there is no long-term planning ahead foreseen for it on the part of the economy, nor other sectors of society with impact. Moreover it is not feasible to instil the willingness to work, also a prerequisite for the development of productivity, as a moral injunction in the conscience of pupils and future workers, if the moralistically efficacious, the humanizing function of education, has not prospered.

In addition, it is difficult to maintain willingness for work without in some way ensuring an equitable distribution in the apportioning of employment and its remuneration. There are very few saints and heroes in the workplace, eager to work diligently despite awareness of the injustices perpetrated around them and against them in these aspects.

The apparent dispute between humanistic and technical education ceases or at least is eased when there exists a strong awareness of the special importance of the role to be played by secondary education. This stage of schooling, which is critical for the inculcation of moral character and for the timely moulding of the spirit of schoolchildren, is given the opportunity to fulfil its crucial mission by achieving that pupils in their adolescence embrace the humanizing benefits of civilization. Secondary education is by definition humanistic, that is as appropriate to the age of the pupils. The trend to technology or the exact sciences has only a complementary place in secondary education. Its proper place is at a stage further to secondary education, in that phase which prepares for professional specialization.

This simple explanation of the relations between humanistic and technical education is often misunderstood, because the value of the ethic-forming role of education is underrated. There occurs with regard to education something similar to what is seen in our contemporary society, particularly amongst the majority of its ideological representatives: in their case supreme is the importance of sociologism or psychologism or biologism i.e. the inordinate emphasis on sociological, psychological or biological ‘explanations’, in just the same way as, in parallel, they are excessively preoccupied with the arts and literature, meanwhile brushing aside and neglecting the daily bread of the spirit in the direction of the ‘good life’, namely: ethics.

Any neglect of the humanistic side of education while over-compensating in adapting schooling to the needs of the job market would result in the formation of men and women with no ethical ballast, of shallow conscience

and consequently receptive to being carried away by momentary impressions as well as subject to the dictates of the individualistic, materialistic pursuit of the purely useful.

A further goal of education is the creative conservation of the culture, the principal source of educational benefits necessary for the humanizing vocation of education on the one hand, but also on the other containing assets of intrinsic value of themselves, which grant to the human being a purely spiritual joy – a fundamental element of the ‘good life’ – and above all accessible, without coming into conflict with others, which is inherent in the efforts made for the acquisition of worldly goods of financial value alone.

However the specific elements of culture have existed and are extant in today’s History as the achievement of the inspired work of thousands of gifted scholars, themselves belonging to a particular people and to its cultural heritage. It is therefore a special problem for education, in its aim to preserve the culture in a creative manner, to what degree it should select as educational benefits elements of its national culture, or that of other peoples, worthy of being considered as elements of a universal culture.

This critical dilemma of choice has become of urgency in our day, and exists primarily in connection with the need for the preservation of national civilization and language. An additional danger freshly appearing on the scene, is the globalization of human communication, as evidenced by radio and television programmes and suchlike, an already ineluctable phenomenon.

Education has additionally to seek to shape valuable citizens, and politicians too. This target is however not parallel, it is in fact interactive with its other objectives, predominantly that of grounding the ethos which is interwoven with the humanistic function of education. This encompasses familiarization of pupils with the principles and postulates of social behaviour as the interdependence of human existence, with the principles and postulates too of the economy in particular, also of technology as also of the civilizing of the spirit, and in general with the prerequisites for life and the ‘good life’ of each one, as well as of the whole of the people constituting a society.

Politicians must possess ethical standards of sterling quality, that is

uncompromising honesty and adamant will as well as a practical vision of what is indispensable and what is feasible, taking into account the values, perils, potential and requirements of society at the present time and in the immediate future. Citizens must have healthy political convictions, namely, a lively interest in society's well being, willingness both to be of service and to make sacrifices, and also the capacity to criticize political platforms and personalities. Legitimacy and meritocracy should also rule the conscience of citizens and politicians. It is these cardinal virtues in citizens and politicians which cannot be acquired merely by specialized teaching but are instead the crowning accomplishment of a correctly constituted humanistic education.

*
* *

What is more, when education is fittingly and impeccably exercised, it is the only solution for a radical and effective handling of what is called the 'social problem': that each and every young person should find his or her place in a particular employment, consequently in a particular position in society, in accordance with their personal merit, entailing a personal aptitude for the work, acquired by specialized training and attested to by the pertinent certificates of education. This may come about on condition that the specialized training was determined upon following an evaluation of the candidate's natural talents and that it was preordained from their early performance at school, thus ensuring that the said certificates are not by any chance the outcome of particular favouritism and are rather the genuine combination of natural gifts and personal effort in the course of schooling.

In the undertaking of this supremely significant endeavour of education there are however great difficulties inherent in our contemporary society. The causes thereof are: in the very frequent precedence given to a candidate on the basis of personal or family social or financial status and the waiving of diplomas obtained with a view to a corresponding position of employment; in the selection of specialized professional training according to the dictates of unreasonable familial fondness, disregarding the pupil's inclinations and indifferent to his or her potential abilities; finally in the lack, in many educationalists, of the courage required to discourage pupils of lesser calibre from aspiring to an education at university level.

To sum up, these are the five directions of the mission of school education: to mould the person intellectually, in and for himself, in order to render him capable of ethically correct self-determination of his life; to provide him with the necessary training in order to make him functional in the framework of the economy; to train him as a creative functionary of culture; to make of him a worthy citizen and politician; to contribute to a meritocratic, concrete solution of the social problem.

Awareness of this mission of school education, combining these five correlated goals, is an indispensable prerequisite in order to deal effectively with the needs and problems of education in our contemporary, multi-dynamic and far-straying society.

*
* *

A peril of magnitude, so far unprecedented, and a characteristic sign of our times, undermining the vital and superlative work accomplished by schooling, derives from the rampant invasion on a daily basis of the as yet unformed consciousness of schoolchildren by a plethora of images and opinions, varied, intense and incoherent amongst themselves, originating from television and radio.

For, while in the schoolroom patient tuition inculcates in pupils, whether they be children or adolescents, step by step and methodically, all that in civilization is in harmony with their mental receptivity, in order for them to integrate it by assimilation into their psyche at the formative stage, television or radio programmes invade from the exterior, and with the flood of impressions they convey, disturb or even subvert the psycho-formative work of school education. As Plato says in his *Laws* (811b): "I maintain that overmuch learning endangers the young".

More than ever, consequently, are needed in the secondary schools of Greece and equivalents of the other European countries the assets provided by education suitable for forging teenage students into adults with a lasting intellectual equipment and solid moral principles. This would help them resist the galloping assault of influences from outside the school environment of incoherent images and opinions and equally render them capable of adjusting

constructively to an evolving social reality, without betraying the established values of their conscience.

To serve these aims, the classical works of ancient Greek and Latin authors are unsurpassed. Thanks to their incomparable intellectual wealth and their superb aesthetic style, containing vital meanings expressed in the most elegant and accurate form, they are eminently capable of infiltrating into and establishing themselves in the consciousness of adolescent schoolchildren, to remain there for a lifetime as the principal elements constituting their spiritual and moral quality. Moreover the educational value of such classics has been tested through the ages, as has the value for culture of the two classical languages – to a major degree the precursor tongues of today's European peoples. The educational value of classical Greek literature has been testified to already by the Romans, who named its texts as the *Humanitates*, or the tools for education in the moulding of integral human personalities.

*
* *

The teaching therefore of texts, or excerpts therefrom, of ancient Greek or Latin literature need in our days to be the fundament of schooling, especially in Greece but also in the other European countries. There was a time, of the Renaissance in particular, when classical (mainly Greek) texts were available only to a few select intellectuals and authors, a valuable source of inspiration for their creativeness, their chefs-d'oeuvre indeed, of culture. The Italian philosophical poet Leopardi avers that "the Greeks... also after their decline, when they fled the devastation of their homeland, became anew the guardians of the spirit of Europe". Nowadays, as dictated by the democratic ethos of the community of Europeans, the works of Greek classical authors must constitute a source of inspiration as well as forming an unfettered personality, not only for certain select figures of the cultural world, but for the totality of the young generation of European peoples, which is perfectly feasible by the well-applied teaching of these works to secondary school students. What is more, by means of this humanistic education, schoolchildren of all the European countries acquire a certain degree of common intellectual infrastructure, without however the loss of their particular ethnic heritage, since in any case

the common intellectual infrastructure of the peoples of Europe, in so far as it actually exists, is in great part an offshoot of the Greek and Latin classics.