

ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ \*

ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Κ. ΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡΗ

Κύριοι Συνάδελφοι,

Ἄν διαβάσουμε μὲ προσοχὴ τοὺς τόμους τῶν Πρακτικῶν τῆς Ἀκαδημίας, θὰ δοῦμε ὅτι ὁ ἀπολογισμὸς τῶν Προέδρων τῆς εἶναι πάντα ἐλλειμματίας. Ἐλλειμματίας εἶναι καὶ ὁ δικός μου ἀπολογισμὸς. Καὶ οὔτε μποροῦσε οὔτε θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι διαφορετικός. Οἱ ζωντανοὶ ὄργανισμοὶ πολλὰ σχέδια κάνουν, πότε πραγματοποιοῦν μερικὰ καὶ πότε περιορίζονται σὲ λίγα ἀλλὰ οὐσιαστικά, καὶ ποτὲ δὲν εἶναι ικανοποιημένοι, γιὰ καὶ ποτὲ δὲν ἀποφασίζουν νὰ δεχθοῦν ὅτι ὑπάρχει τέλος στίς προσπάθειές τους. Καὶ οἱ Πρόεδροὶ τῆς Ἀκαδημίας, περισσότερο ἀπ' ὅλους ὁ Πρόεδρος πὸν παραδίδει σὲ λίγο τὸ ἀξίωμα στὸ διάδοχό του, ξέρουν πολὺ καλὰ ὅτι ἀφήνουν πολλὰς ἐκκρεμότητες, ἀλλὰ καὶ πιστεύουν ὅτι, ἂν εὐνοήσουν οἱ περιστάσεις, μπορεῖ τὸ Ἰδρυμα πολλὰ, πάρα πολλὰ νὰ προσφέρει, ἴσως πολὺ περισσότερα ἀπὸ ὅσα προβλέπει ὁ ἰδρυτικός του Νόμος.

Ὁ Πρόεδρος τοῦ 1976, ὁ κ. Νικόλαος Λοῦρος, στὸν ἀπολογισμὸ του ἐπέμεινε πολὺ, καὶ πολὺ ὀρθὰ ἐπέμεινε, στὸν προορισμὸ τῶν Κέντρων Ἑρευνητῶν τῆς Ἀκαδημίας καὶ δὲν ἐφάνηκε εὐχαριστημένος ἀπὸ τὴν ἀπόδοσή τους. Οὔτ' ἐγὼ εἶμαι ἐνθουσιασμένος, τουλάχιστον ἀπὸ τὴν ἀπόδοση τῶν περισσοτέρων, ἀλλὰ καὶ δὲν μπορῶ νὰ μὴ σημειώσω ὅτι ἓνα μέρος τῆς εὐθύνης δὲν πρέπει νὰ καταλογισθεῖ στοὺς ἐπιστήμονες πὸν ἐργάζονται στὰ Κέντρα Ἑρευνητῶν. Δὲν τοὺς λείπει μόνο τὸ ἀπαραίτητο προσωπικό. Ἀκόμη πιὸ ἀπαραίτητη καὶ ἀπὸ τὴν ἐνίσχυση τοῦ προσωπικοῦ των, εἶναι ἡ καλύτερη, ἢ ἀποδοτικώτερη λειτουργία των : Καὶ στὸ διάδοχό μου, πνευματικὸν ἄνθρωπο μὲ πλούσια πείρα καὶ θέληση, ἔχω τοῦτο νὰ

\* Συνεδρία τῆς 12ης Ἰανουαρίου 1978.

ἀφήσω σὰν καρπὸ τῆς ἐτήσιας θητείας μου : Στοργὴ γιὰ τὰ Κέντρα Ἑρευνῶν, ἀλλὰ καὶ πολλὴ προσοχὴ γιὰ τὴ λειτουργία τους, πὺν ἔτσι ὅπως ἐξακολουθεῖ νὰ γίνεται δὲν ἀνταποκρίνεται στὶς εὐλογες προσδοκίες.

Ὁ ἀπολογισμὸς μου θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι πολὺ διεξοδικός, γιὰτὶ μέσα στὸ 1977 καὶ πολλὰ προβλήματα ὑποχρεώθηκε ἡ Ἀκαδημία νὰ λύσει καὶ πολλὰς προσπάθειες ἔκαμε γιὰ νὰ ἐδρύνει τὴ δραστηριότητά της. Ὡστόσο, θὰ περιοριστῶ σὲ λίγα μόνο ἐπιτεύγματα. Στὸς δώδεκα μῆνες τῆς προεδρίας μου ἰδρύθηκαν δύο νέα Κέντρα, τὸ «Κέντρον Ἑρεῦνης Φυσικῆς τῆς Ἀτμοσφαιράς καὶ Κλιματολογίας» καὶ τὸ «Κέντρον Ἑρεῦνης τῆς Ἀρχαιότητος», εἶχαμε τὴ χαρὰ νὰ ἐκλέξουμε τέσσερις νέους Ἀκαδημαϊκούς, καὶ μὲ τὶς προκηρῦξεις νέων ἐδρῶν προετοιμάσαμε τὴν εἴσοδο στὴν Ἀκαδημία καὶ ἄλλων ἐκλεκτῶν τῆς Ἐπιστήμης καὶ τῶν Τεχνῶν.

Ἀρκετοὶ εἶναι καὶ οἱ νέοι ξένοι ἐταῖροι καὶ τὰ νέα ἀντεπιστέλλοντα μέλη.

Αὐτὸ τὸ εἶχα ὑποσχεθεῖ στὸν πρῶτο προεδρικό μου λόγο. Καὶ οἱ περιστάσεις βοήθησαν νὰ μὴ μείνει ἀπλὸς λόγος ἢ ὑπόσχεσή μου. Γεγονὸς ἐπίσης ἀξιωμαθὸν ἐστίν, ὅπως ἐξήγησε καὶ ὁ κ. Ι. Ν. Θεοδορακόπουλος στὴν πανηγυρικὴ συνεδρία τοῦ Δεκεμβρίου, εἶναι ἡ διεθνὴς συνάντηση τῶν Ἀκαδημιῶν, πὺν ἔγινε στὸς χώρους μας καὶ μὲ τὴν πρόθυμη προσφορὰ τῶν ὑπηρεσιῶν μας. Δὲν ἐθορυβήσαμε γι' αὐτὸ τὸ σημαντικὸ γεγονός, ἀλλὰ εἶναι βέβαιο ὅτι εἶχαμε ἓνα ἀξιόλογο κέρδος : Ἐδείξαμε στὸς συνέδρους, ἐπιστημονικὰς μονάδες πρώτης σειρᾶς, ὅτι τὸ πολιτιστικὸ μας ἐπίπεδο εἶναι ἀνώτερο ἀπ' ὅ,τι φαντάζονται οἱ ξένοι.

Δὲν θὰ ἐπιμείνω στὴν ἀπαρίθμηση ἄλλων γεγονότων. Τὰ περισσότερα τὰ ἐμνημόνευσεν ὁ κ. Γενικὸς Γραμματεὺς στὸν ἀπολογισμὸ τοῦ Δεκεμβρίου. Καὶ σ' ἐμένα δὲν μένει παρὰ νὰ εὐχαριστήσω καὶ τὰ μέλη τοῦ Προεδρείου καὶ τοὺς κυρίους Συγκλητικὸς καὶ τὴν Ὀλομέλεια, πὺν μὲ ἐνίσχυσαν μὲ τὴν ἐμπιστοσύνη τους στὴν ἐκπλήρωση τῶν καθηκόντων μου. Ὅφειλω ἀκόμη νὰ ἐξάρω τὴ φιλοπονία τοῦ διοικητικοῦ προσωπικοῦ καὶ τῶν οἰκονομικῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Ἀκαδημίας. Τέλος, προσκαλῶ τὸν νέο Πρόεδρο, τὸν κ. Μιχ. Δ. Στασινόπουλο, νὰ ἀναλάβει τὴ διεύθυνση τοῦ Σώματος καὶ τοῦ εὐχομαι ἢ προεδρία του νὰ εἶναι ἀκόμη μία λαμπρὴ σελίδα τῆς σταδιοδρομίας του, πὺν ἐτύχησε νὰ φτάσει ὡς τὰ ὑπάτα ἀξιώματα τῆς Πολιτείας.