

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 2ΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1978

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΣ

ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ Κ ΓΡΗΓ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΕΝΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ κ. DENIS DE ROUGEMONT

’Αφορμή στὸν σημερινό μου λόγο ἀποτελεῖ ἡ πρόσφατη ἔκδοση τοῦ νέου βιβλίου τοῦ ἀντεπιστέλλοντος μέλονς τῆς Ἀκαδημίας μας, κ. Denis de Rougemont, *L’Avenir est Notre Affaire.*

Εἶναι, δμως, τὸ βιβλίο τοῦ συναδέλφου ἀπλῆ ἀφορμή. Δὲν πρόκειται νὰ κάμω παρουσίασή του, οὐτε περίληψη τοῦ περιεχομένου του. Ἐπειδὴ τὸ βιβλίο, γραμμένο μὲ τὴν ἐμβολίθεια μὰ καὶ μὲ τὴ γλαφυρότητα ποὺ διακρίνει ὅλα τον τὰ ἔργα, ἀναφέρεται σὲ θέματα γιὰ τὰ ὅποια ἀπασχόλησα ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν τὴν Ἀκαδημία, καὶ χαράσσει καὶ κατευθύνσεις ποὺ ἄλλες μὲν μὲ βοίσκονν σύμφωνο ἀπολύτως, γιὰ ἄλλες δμως διατηρῶ μερικὲς ἀμφιβολίες, ἔχω τὴν πρόθεση νὰ ἐξετάσω, μὲ μεγάλη δμως συντομία, τὸ θέμα ποὺ δ φίλος συνάδελφος πραγματεύεται σὲ τετρακόσιες περίπου πυκνοτυπωμένες σελίδες, καὶ νὰ ἐπιχειρήσω νὰ καταλήξω σὲ δικά μου συμπεράσματα.

Τὸ πρόβλημα τοῦ καλπάζοντος ὑπερπληθυσμοῦ τῆς γῆς ξεπέρασε πιὰ ὅλες τὶς προβλέψεις ποὺ εἶχα ἀναφέρει ἀπὸ τὸ ἵδιο αὐτὸ βῆμα πρὸ ἐπτὰ ἐτῶν. Καὶ τὰ προγνωστικὰ τῆς Λέσχης τῆς Ρώμης ποὺ κατέληγε στὴν ὑπόδειξη τῆς ἀνακοπῆς τῆς οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως μέχρι τοῦ μηδενός, λόγῳ τῆς ἐξαντλήσεως τῶν ἀποθεμάτων καὶ τῶν προοπτικῶν τῶν μελλοντικῶν ἀποτελεσμάτων τῆς παραγωγῆς, μὲ τὴν τρομακτικὴ αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ, εἶναι μόλις ὡχρές ἀντανύγειες τῆς δια-

γραφομένης πραγματικότητας. "Ηδη ἀπεδείχθη τρελλὴ αἰσιοδοξία ἡ ἐλπίδα τοῦ Συμβουλίου Πληθυσμοῦ τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν τοῦ 1970, ποὺ ἐλογάριαζε ὅτι ἡ κύνηση τοῦ πληθυσμοῦ σταθεροποιεῖται στὴν ἐξισορρόπηση τῆς οἰκογενείας μὲ δύο μόνο παιδιὰ πρὸς τοὺς θανάτους. Μὲ βάση τὴν ἐλπίδα αὐτή, ὁ πληθυσμὸς τῆς γῆς δὲν θὰ ξεπερνοῦσε τὸ 2000 μ.Χ. τὰ 5,800 ἑκατομμύρια ψυχές. Ὁ ἐλπιζόμενος φυθμὸς ἐξισορροπήσεως ξεπεράστηκε κι ὅλας γιὰ τὴν Δύση, ὅπου ἦταν εὐλογώτερο νὰ ἐφαρμοσθῇ ἡ πρόγνωση τῆς οἰκογενείας μὲ δύο παιδιὰ, κατὰ 10 περίπου τοῖς ἑκατόν. Μὰ ὁ ὑπόλοιπος κόσμος; Ὅπολογίζεται — καὶ ἵσως καὶ ὁ ὑπολογισμὸς αὐτὸς ἀποδειχθῇ στὸ τέλος ὑπεραισιόδοξος — ὅτι ὁ τρίτος, ἀς τὸν ποῦμε ἔτσι προσωρινά, κόσμος θὰ ἔχει προκαλέσει μὲ τὴν ὑπεργεννητικότητά του μετὰ ἔναν αἰῶνα πληθυσμὸς στὴ γῆ 16 δισεκατομμυρίων ἀνθρώπων, δηλαδὴ τετραπλάσιο τοῦ σημερινοῦ. Εἰδικώτερα, ἡ Εὐρώπη θὰ εἶχε αὔξηση κατὰ 10 %, ὁ ὑπόλοιπος δυτικὸς κόσμος μαζὶ μὲ τὴν Ἰαπωνία κατὰ 40 % καὶ ὁ ἄλλος κόσμος θὰ εἶχε τριπλασιασθῆ! Καὶ αὐτὸς ὅταν σημαίνει, ἡ Δύση μὲ τὴν τιθάσσενση τῆς αὐξήσεως τοῦ πληθυσμοῦ νὰ εἶναι πλουσιώτερη καὶ σὲ φυσικὰ πλεονεκτήματα μὰ καὶ σὲ τεχνικὲς δυνατότητες ἐκμεταλλεύσεως τους — οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες π.χ. διευθύνοντας τὰ 40 % τῶν ἐνεργειακῶν δυνατοτήτων τοῦ κόσμου. Τοῦτο σημαίνει ὅχι πλέον οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη, μὰ ἀνάπτυξη τῆς δυστυχίας. Ἰσως τὰ μέτρα ποὺ λαβαίνονται οἱ πλούσιες δυτικὲς χῶρες νὰ ὀδηγοῦν στὸν περιορισμὸν τῆς πείνας ἢ ἔστω καὶ τῆς πενίας στὶς φτωχὲς χῶρες, σύγχρονα δύμας αὐξάνοντας τὴ δυστυχία. "Οσο λιγάτερο πεινᾶ ἔνας λαός, τόσο συνειδητοποιεῖ τὴ δυστυχία του. Καὶ μὴ ἐκπλαγῆτε γιατὶ μιλάω γιὰ τὸν δυτικὸ κόσμο, χωριστὰ ἀπὸ τὴν Εὐρώπη, γιατὶ δὲν ἔχετε παρὰ νὰ κάμετε τὴ σύγκριση μεταξὺ τῆς δραματικῆς παρακμῆς τῆς αὐξήσεως τοῦ πληθυσμοῦ τῆς πατρίδας μας μὲ τὴν τρομερὴ καὶ ἐπικίνδυνη πληθώρα αὐξήσεως τοῦ πληθυσμοῦ μιᾶς γειτονικῆς χώρας — *nomina sunt odiosa* — γιὰ νὰ συλλάβετε τὸ πρόβλημα, ποὺ ἔχω πρὸ πολλῶν ἐτῶν ἄλλωστε, ἀναπτύξει, μιλῶντας στὸν «Παρνασσό», γιὰ τὸν Ἕρασμο σὲ ἀναφορὰ μὲ τὰ προβλήματα τοῦ καιροῦ μας.

Δὲν ἀξίζει νὰ ἀπασχοληθοῦμε μὲ τοὺς ποικίλους τρόπους καταπολεμήσεως τῆς ὑπεργεννητικότητας. Ὁ περισσότερο τῆς μόδας σήμερα, ὅπως ἄλλοτε τὸ κήρυγμα τῆς ἀγνότητας, ποὺ κατάντησε πλέον σήμερα *sancta simplicitas*, δηλαδὴ ἀγνότητα τῶν πιστευόντων, σ' αὐτὸς εἶναι ἡ διάδοση καὶ ἡ διαφήμιση τῶν ἀντισυλληπτικῶν ποὺ — ἀς σημειωθῆ παρεμπιπότως — δὲν ἔχει καμμία σημασία ἢ ἀποτέλεσμα ἡ ἀπαγόρευσή τους καὶ γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἀκόμα μὲ τὸ δραματικὸ ἔλλειμμα πληθυσμοῦ ποὺ ὑπαινίχθηκα, ἔλλειμμα ποὺ θέτει ἐθνικὸ πρόβλημα, ὅπως καὶ ἡ καταδίωξη τῆς ἀκαταμάχητης πρακτικῆς τῆς διακοπῆς τῆς κυήσεως διὰ νὰ

μιλήσωμεν *eleganter*, δπως θὰ ἔλεγε ὁ ρωμαῖος νομοδιδάσκαλος. Μὰ οἱ τρόποι αὐτοὶ ἔχονν πολλὲς φορὲς ἀναπάντεχα ἀποτελέσματα, πέραν τῆς Εὐρώπης. "Ετοι κατ' ἀρχὴν στὸν τρίτο κόσμο προκαλοῦν ἀντίδραση στὸ λαὸ μὰ καὶ στὴν ἔξουσία ποὺ φοβᾶται τὴν μείωση τοῦ πληθυσμοῦ. 'Αλλοῦ, δπως στὴν 'Ινδία δπον βλέπει κανεὶς ἄφθονες τὶς διαφημίσεις γιὰ τὴν δωρεὰν παροχὴ ἀντισυλληπτικῶν χαπιῶν μὲ σκοπὸ τὴν μείωση τῆς γεννητικότητας, δὲν συνειδητοποιεῖται ἡ σημασία τοῦ πράγματος, παρὰ τὶς προσπάθειες τῆς ἔξουσίας. Εἰδα ὁ ἵδιος φτωχοὺς καὶ ἄσημοὺς ἀνθρώπους — πένητες δπως θὰ ἔλεγαμε συμβατικὰ — νὰ ἀπενθύνονται στὰ εἰδικὰ γραφεῖα, ζητῶντας τὰ κάπια ποὺ εἶδαν νὰ διαφημίζονται, γιὰ νὰ κάνονν κι ἄλλα παιδιά.... 'Αλλοῦ πάλι, ἡ ἀντίδραση ἵδιως κατὰ τῶν ἐκτρώσεων δὲν εἶναι μόνο θρησκευτική, δπως συμβαίνει μὲ τὸ Βατικανό, ἡ ἵδεολογικὴ ὅταν π. χ. συνδέεται μὲ τὸ δόγμα τοῦ «δικαιώματος στὴ ζωὴ» μὰ καὶ ἔθνικιστική, ὅταν γίνεται ὅ,τι ὁ *Gaston Bouthoul* ἀποκάλεσε *L'infanticide differé*, μὲ τὴν σκέψη πὼς μὲ τὸν περιορισμὸ τῶν γεννήσεων μειώνεται ὁ ἀριθμὸς τῶν στρατιωτῶν μιᾶς χώρας ποὺ ἔτσι δὲν θὰ ἔχει, σὲ περίπτωση πολέμου, ἀρκετὰ παιδιά γιὰ τὸν Μολὼν τῆς μάχης.

"Ο *Rougemont* ἀναφέρει μερικὰ χαρακτηριστικὰ παραδείγματα τῆς τύχης τῆς πολιτικῆς τοῦ περιορισμοῦ τῶν γεννήσεων. Φαίνεται ὅτι ἐκτὸς τῆς Κομμονυστικῆς Κίνας, δπον ἡ πολιτικὴ αὐτὴ ἐπέτυχε — εὐτυχῶς —, παντοῦ ἄλλοῦ δὲν εἶχε καμιὰ ἐπίδραση. Στὴν Βραζιλίᾳ π. χ. ἀπαγορεύεται κάθε προπαγάνδα ἀντισυλληπτικῶν, τὸ ποσοστὸν τῆς γεννητικότητας εἶναι σὲ μὲν τὶς πόλεις ἀσήμαντο, δπως 1,7 ἔως 1,9, ἐνῶ στὶς υποανάπτυκτες περιοχὲς τῆς χώρας εἶναι 3,4 ὁς 3,6.

Μιὰ μορφὴ τῆς τρομερῆς ἔξελίξεως τοῦ πληθυσμοῦ εἶναι καὶ τὸ ὄνειρο, ποὺ ἀποτελοῦσε προφητεία μὰ καὶ προσπάθεια χαλιναγωγήσεως τῶν πραγμάτων. "Αναφέρομαι στὴν *Oίκονυμενούπολη* ποὺ ὠραματίσθησαν τὸ 1969 δύο σπουδαῖοι ἄνθρωποι, ὁ *Arnold Toynbee* καὶ ὁ *Κωνσταντίνος Δοξιάδης*. Προβλέπανε καὶ οἱ δύο δραματιστὲς πὼς στὸ τέλος τοῦ 21ου αἰῶνα μιὰ ὑπερομεγέθης πόλη, ἡ ὅ,τι θὰ λεγότανε πόλη — ἡ *Oίκονυμενούπολη*, θὰ περιλάμβανε δλη τὴ γῆ. "Ο *Toynbee* περιγράφοντας τὴν *Oίκονυμενούπολη*, ἔβλεπε ὅτι ἔκει ποὺ σήμερα εἶναι οἱ πόλεις, δηλαδὴ τὰ σκοτεινὰ καὶ μικρὰ σημεῖα τῆς γῆς ποὺ ολέβουν τὸ ἔδαφος ἀπὸ τὰ δάση, θὰ εἶναι τὸ πράσινο καὶ ἀντίθετα δλη ἡ χώρα θὰ εἶναι πόλη ἡ πόλεις.

Σωστὰ δ *Rougemont* ἀναφερόμενος στὴν *Oίκονυμενούπολη* τὴν ὄνομάζει ἐφιάλτη. Γιατὶ κιόλας σήμερα οἱ μεγάλες πόλεις δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ κυβερνηθοῦν. Τὸ δόγμα τοῦ "Αριστοτέλη, ποὺ ἔχαρακτήριζε τὴν πόλη σᾶν τὸ κέντρο ἐνὸς κύκλου μὲ ἀκτίνα τὴν ἀπόσταση στὴν δύσια φτάνει ἡ φωνὴ ἐνὸς πολίτη ποὺ κραυγάζει

στὴν Ἀγορά, ἔχει ἐγκαταλειφθῆ στὴν ἐποχή μας. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος γιὰ τὸ δποῖο, σύμφωνα μὲ τὴ διδασκαλία τοῦ J. J. Rousseau, καὶ στὸ *contrat social* του μὰ καὶ στὸ περίφημο μήνυμά του στοὺς Πολωνοὺς πατριῶτες, ἡ δημοκρατία εἶναι δυνατὴ μόνο μὲ τὴν ἄμεση συμμετοχὴν δἰλον τοῦ λαοῦ, ἀπὸ τὴν δποία βγαίνει καὶ ἡ πρακτικὴ τοῦ δημοψηφίσματος στὴν κατ' ἔξοχὴν ρουσεϊκὴ παραδοσιακὴ χώρα, τὴν Ἐλβετία. Βέβαια, καταλήξαμε μὲ τὴν διόγκωση τῶν πολιτειῶν, δηλαδὴ τῶν κρατῶν, ἔστω καὶ ἂν δὲν εἶναι Οἰκουμενούπολεις ἡ Μητροπόλεις, στὴν ἀποψη πώς ἡ δημοκρατία εἶναι πολίτευμα ἀριστοκρατικὸ — καὶ τὸ ἔχω κι ἐγὼ ὑποστηρίξει στὰ βιβλία μου καὶ ἀπὸ τὸ βῆμα αὐτό, σὲ καιροὺς μάλιστα χαλεποὺς — μὰ καὶ ἡ ἀριστοκρατικὴ συγκρότηση τῆς δημοκρατίας εἶναι ζήτημα ἀν ἀποδείχθηκε στὴν πράξη δυνατή, ὅταν μάλιστα λογαριαστεῖ πώς ἡ δλη κατασκευὴ τῶν θεσμῶν στὶς σύγχρονες πολιτεῖες δείχνουν μιὰ ἐξάρτηση τῶν πάντων ἀπὸ μιὰ δῆθεν ἀριστοκρατικὴ — μὲ τὴ σύγχρονη προπαγανδιστικὴ δρολογία, «ἐλιτίστικη» (κατὰ παρεξήγηση τῆς ἔννοιας τῆς Élite καθιέρωση τῶν φορέων τῆς ἐξουσίας, δηλαδὴ ἀπὸ a priori κατασκευαζόμενα κόμματα, εἴτε ἀρχηγικά, ὅπως σὲ μᾶς, εἴτε παραδοσιακά, ὅπως ἀλλοῦ. Φαντασθῆτε ὅτι ἔνα Όλλανδικό κόμμα λέγεται — καὶ λέγεται σωστὰ — «τῶν ἴστορικῶν χριστιανῶν». Ἐλάχιστες εἶναι οἱ μικρές, ἄλλωστε, παρεκκλίσεις ἀπὸ τὸν κανόνα ποὺ κάνει τὰ σύγχρονα πολιτεύματα «λόγῳ μὲν δημοκρατίες, ἔργῳ δὲ τοῦ πρώτου ἀνδρὸς (ἢ τῶν πρώτων ἀνδρῶν ἀρχή), ἵνα κατὰ Θουνδίδην λαλήσωμεν.

Μιὰ τέτοια παρέκκλιση ποὺ δημιουργεῖ ἄλλα προβλήματα, δηλαδὴ ἀποδεικνύει τὶς δυσκολίες τῆς λειτουργίας τῆς δημοκρατίας, ὡς ἰσορροπίας τῶν δυνάμεων, παρέκκλιση ποὺ δυστυχῶς — καὶ ἄδικα — δὲν ἐπῆρε καὶ τὸ δικό μας προπέρσυνο Σύνταγμα εἶναι ἡ ἄμεση ἐκλογὴ τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας ἀπὸ τὸ Λαό. Παρέκκλιση ἐπίσης — ποὺ καὶ αὐτὴν δυστυχῶς τὴν ἀπόφυγε τὸ Σύνταγμά μας — ἔνας ἄλλος ἐξισορροπητικὸς παράγων, ποὺ ὅμως τὰ κόμματα τὸν ἔχθρεύονται στὶς χωρεὶς παράδοση, ἰδιαίτερα ἀν δὲν ὑπάρχει ἄμεση ἐκλογὴ τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ Κράτους, εἶναι ἡ ὑπαρξη δεύτερης Βουλῆς, ποὺ μὲ ἄλλη ἀφετηρίᾳ συγκροτήσεως θὰ ἐχαλιναγωγοῦσε τὶς ἀκρότητες τοῦ οἰονεί, κατὰ Rousseau, δημοκρατικοῦ πολιτεύματος ποὺ δλοι, οὐδὲ τῶν δλοκληρωτικῶν καθεστώτων ἄλλωστε ἐξαιρουμένων — διακηρύσσονταν ὅτι ἐφαρμόζονταν. Ἡ δεύτερη Βουλὴ θὰ ἐπέτρεπε καὶ ὅμαλώτερη ἀπὸ τὴ σημερινή, σὲ σύνθεση μαζὸν μὲ τὴν πρώτη βουλή, καὶ σταθερώτερη ἐκλογὴ Προέδρου Δημοκρατίας.

Τὸ ἄλλο μειονέκτημα τοῦ σύγχρονου κόσμου παράλληλο μέν, μὰ ὅχι ταυτόσημο μὲ τὸ πρόβλημα τῆς πληθυνσμιακῆς ἐκκρήξεως ποὺ δδηγεῖ στὴν συγκέντρωση

στὶς πόλεις, εἶναι καὶ τὸ μεγάλο θέμα τῆς καταστροφῆς τοῦ περιβάλλοντος ποὺ δόδηγεῖ στὴν ἀποσύνθεση τοῦ πολιτισμοῦ μας.

Σωστὰ ὁ *Rougemont* τονίζει ὅτι μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ φωτεινὲς σελίδες τοῦ (Κεφαλαίου) τοῦ Καρόλου Μάρκου εἶναι ἐκείνη ποὺ διαπιστώνει ἡ μᾶλλον προβλέπει τὸ συνδυασμὸ τῆς καταπτώσεως ἡ ἀλλοτριώσεως τοῦ ἀνθρώπου στὶς πόλεις μὲ τὴν παρακμὴ τῆς γῆς, ἐξ αἰτίας τῆς μολύνσεως τῆς ἀτμοσφαίρας καὶ τῆς καταστροφῆς μὴ ἀνανεώσιμου πλούτουν. Κάτι δηλαδὴ ποὺ θυμίζει τὸν νόμο τῆς φυιούσης ἀποδόσεως τῆς γῆς τοῦ *Ricardo*, τοῦ δποίου μόρο οἱ υστερογενεῖς φανατισμοὶ δὲν δέχονται ὅτι διάδοχος εἰς τὴν οἰκονομικὴ ἐπιστήμη εἶναι ὁ Μάρκος.

«Κάθε πρόδος στὴν καπιταλιστικὴ γεωργία εἶναι πρόδος ὅχι μόρο στὴν τέχνη τῆς ἐκμεταλλεύσεως τῶν ἔργαζομένων, μὰ ἀκόμα καὶ πρόδος στὴν ἀποπτώχυνση τοῦ ἐδάφους. Κάθε πρόδος στὴν τέχνη τῆς αὐξήσεως τῆς ἀποδόσεως τῆς γῆς βραχυχρόνια, εἶναι καὶ πρόδος στὴν καταστροφὴ τῶν πάγιων πηγῶν τῆς παραγωγικότητος, μακροπρόθεσμα. "Οσο μιὰ μεγάλη χώρα δποιει π. χ. οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Βορείου Ἀμερικῆς ἀναπτύσσεται μὲ βάση τὴ μεγάλη βιομηχανία, τόσο περισσότερο ἀναπτύσσεται καὶ ἡ διαδικασία τῆς καταστροφῆς (νῦντης).»

«Οἱ δύο πηγὲς ἀπὸ τὶς δποῖες παράγεται ὁ πλοῦτος εἶναι ἡ γῆ καὶ ὁ ἔργατης». Καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ ἔγραφε ὁ Μάρκος πρὸιν ἀπὸ τὶς τρομακτικὲς προόδους τῆς σύγχρονης τεχνολογίας.

Τὸ βιβλίο τοῦ *Rougemont* εἶναι ὥκεαρὸς γνώσεων καὶ παναπτύξεων. Τὶς προσπερνῶ δῆμος γιατὶ δὲν κάνω περιγραφὴ τοῦ πλούτου του. Ἀπὸ τὴν τρομερὰ διεισδυτικὴ ἀνάλυση τῆς ἔννοιας τοῦ παρόντος στὴν δποία καταλήγει γιὰ νὰ πείσει τὸν ἀναγνώστη ὅτι δλεις οἱ προβλέψεις τῶν στοχαστῶν ἀπὸ τοῦ Μάρκου ποὺ συμπλήπτει μὲ τὶς ἀπόψεις τῶν καπιταλιστῶν, ὃς τὸν *Wells* καὶ τὸν *Oswald Sprenger* καὶ τὸν *Bertrand De Jouvenel* καὶ τὸν *Berger* καὶ τὸν σύγχρονον μελλοντολόγονος ποὺ κατάληξαν εἰς τὸν *Medows* καὶ τὴ Λέσχη τῆς *Pώμης*, γιὰ τὰ μηνύματα τῆς δποίας ἔχω μιλήσει κι ἄλλοτε ἀπὸ τὸ βῆμα τῆς Ἀκαδημίας, πάντοτε ὁ σκεπτόμενος ἀνθρωπος, πολλὲς φορὲς καὶ ὁ μὴ σκεπτόμενος, ἐστάθη ἀνήσυχος μπροστὰ στὸ μέλλον ποὺ διαισθάνεται ἡ ποὺ φοβᾶται. «Ολοὶ ἔρονται τὸν πανικὸ ποὺ ἐκνηριάρχησε στὸ χριστιανικὸ κόσμο στὴν Εὐρώπη γύρω ἀπὸ τὴ συμπλήρωση τῆς πρώτης χιλιετηρίδας μετὰ *Xριστόν*. Καὶ ὅλοι καταλαβαίνομε πώς τὸ μέλλον εἶναι κάτι ποὺ δημιουργεῖ προβλήματα. Προβλήματα ποὺ ἄλλοι τὰ ἀντιμετωπίζουν μὲ αἰσιοδοξία καὶ ἄλλοι μὲ ἀπαισιοδοξία. Κατὰ βάσιν, οἱ μὲν ματεριαλισταί, καὶ μὲ αὐτὸν τὸν ὅρο ἃς ἔννοήσουμε σχηματικὰ ἐκείνους ποὺ εἴτε ἀπὸ ἀμάθεια, εἴτε ἀπὸ συνήθεια, εἴτε ἀπὸ φανατισμὸ ἰδεολογικὸ ἡ ἀπὸ ἀπορρόφηση ἀπὸ ἐπιστημονικὴ φαντασμαγορία, πιστεύονται ὅτι τὰ πάντα ἔξαρτῶνται ἀπὸ τὰ οἰκονομικὰ προβλή-

ματα καὶ ὅταν αὐτὰ τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα λυθοῦν πρὸς τὴν μίαν κατεύθυνση ἡ τὴν ἄλλη, πρὸς τὴν συντήρηση ἡ τὴν ἐπανάσταση, τὰ ἄλλα προβλήματα τῆς ἐπιβιώσεως τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ πολιτισμοῦ του, δὲν παρουσιάζουν δυσκολίες. Οἱ ἄλλοι δῆμοι, οἱ ἀπαισιόδοξοι, εἴτε καὶ αὐτοὶ ἀπὸ φανατισμὸν ἴδεολογικὸν εἴτε ἀπὸ βαθύτερη στοχαστικὴ ἀνάλυση τῆς ἐντελέχειας τῆς ἐξελίξεως βλέποντες ὅτι τὸ μέλλον δὲν μπορεῖ νὰ ἀφεθῇ στὴν τύχη. Τύχη δὲ εἶναι καὶ ἡ φάθυμη ἀντιμετώπιση καὶ τοῦ οἰκονομικοῦ μὰ καὶ τοῦ πολιτιστικοῦ προβλήματος. Στὸ σημεῖο αὐτὸν τοποθετεῖται, νομίζω, γιατὶ ἡ κατασκευὴ αὐτὴ εἶναι δική μου, καὶ ἡ κραυγὴ τοῦ Rougemont: Τὸ μέλλον εἶναι δική μας ὑπόθεση. Δηλαδὴ ὑπόθεση τοῦ ἀνθρώπου ποὺ πρέπει νὰ ἀνακατατάξει ἀπὸ τὰ βάθρα τὶς ἀξίες καὶ τὶς ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς του.⁷ Ας προσπαθήσουμε νὰ διλογηρώσουμε τὸ κοιμάτι αὐτὸν τῶν ἀναπτύξεων τοῦ Rougemont ποὺ εἶναι καὶ τὸ πιὸ κατ' ἔμε τὸ ἀμφιβαλλόμενο.

Κατὰ τὴν ἀνάλυση τοῦ Rougemont τρεῖς μεγάλες ὑποθέσεις φαίνονται συμβολικὲς τῆς ἐποχῆς ποὺ μπήκαμε στὸ τελευταῖο τρίτο τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα. Στὸν ὄλικὸ τομέα, ἡ Οἰκονομία στὸν τομέα τῆς φύσεως, ἡ Οἰκολογία καὶ στὸν τομέα τοῦ πνεύματος καὶ ὁ Οἰκονομεντισμός. Καὶ οἱ τρεῖς αὐτοὶ ὅροι πηγάδονται ἀπὸ τὴν ἴδια ἑλληνικὴ λέξη. Ἀπὸ τὸν οἰκονομεντισμὸν μὲ τὸν νόμο, τὸν ἐσωτερικὸ δργανισμὸ τοῦ οἴκου, στὴν οἰκονομία, μὲ τὸν λόγο, δηλαδὴ τὴν ἀρμονία τῆς φύσεως, τοῦ οἴκου τοῦ ἀνθρώπου στὴν οἰκολογία (ποὺ στὴν ἀρχὴ ὅταν χρησιμοποιήθηκε ἡ λέξη στὴν Ἀμερικὴ εἶχε σχέση μὲ τὸ ἥθος) καὶ στὴν ἐνότητα τῶν ὄντων στὸν οἰκουμενισμό, ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὴν «οἰκουμένη γῆ».

Καὶ στὶς τρεῖς αὐτὲς ἐκδηλώσεις ἡ δργάνωση ἀνήκει στὸν ἀνθρώπο.

Τὸν παράγοντα αὐτὸν τὸν ἔχουμε ἀλλοίμονο ἔχεισε! Καὶ ἡ λησμοσύνη ἔφθασε ως τὴν ἐπαλήθευση τῆς φρικτῆς προφητείας τοῦ Νίτσε ποὺ ἔλεγε τὸ 1884 πὼς «ὅ πολιτισμὸς εἶναι μοράχα μιὰ λεπτὴ μεμβράνη βαλμένη πάνω σὲ ἕνα χάος ποὺ φλέγεται. ⁸Ο βάρβαρος θὰ ἐκδηλωθεῖ μέσα στὸν καθένα μας σὲ λίγο, δπως καὶ τὸ ἀγρόμιο».

«Ο πολιτισμὸς εἶναι τὸ ἔργο τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ δὲν ἔχουμε τίποτ' ἄλλο γιὰ καύχημα στὸ σύγχρονο πολιτισμό μας παρὰ ὅτι εἶναι κατ' ἐξοχὴν ἔργο τοῦ πραγματικοῦ ἀνθρώπου.

«Ενας σημερινὸς Ρωσογάλλος συγγραφέας, ὁ Gabriel Matzneff, θυμήθηκε ποὺν λίγο μαζὺ μὲ τὴν προφητεία τοῦ Νίτσε πὼς ἐφέτος εἶναι μιὰ διπλῆ ἐπέτειος, δύο ἀνθρώπων ποὺ ἐνσάρκωνται ποὺν λίγο ἀκόμα τὴν ἀνθρώπινη ἥθική καὶ ποὺ πέφτονται σιγὰ - σιγὰ στὴν ἔχασιά. ⁹Απ' τὴν μιὰ μεριὰ τὰ διακοσάχρονα τοῦ θάνατον τοῦ Ρουσσώ ποὺ μοῦ δόθηκε ἡ εὐκαιρία νὰ ἀναφέρω πρωτότερα καὶ γιὰ τὸν

δποτοί δ Σοπενάουερ, ποὺ δὲν τὸν συμπαθοῦσε καθόλου, ἔγραφε ὅτι εἶναι δ μεγαλύτερος σύγχρονος δάσκαλος τῆς ἡθικῆς, ἐνῶ δ Νίτσε ἀπὸ ἄλλη σκοπιὰ τὸν περιγελοῦσε σὰν «μιὰ ἀποβολὴ στρατοπεδευμένη στὰ κράσπεδα τῆς καινούργιας ἐποχῆς». Πάντα ἀμφιβαλλόμενοι εἶναι οἱ μεγάλοι. Στὸν Matzneff ἀπάντησε αὐστηρὰ δ Aimé Michel. *«Ἄς θυμηθοῦμε τί σήμερα καὶ ἀπὸ αἰῶνες, ἄλλωστε, λέγεται γιὰ τὸ μῆθο «Σωκράτης».* *«Ἀπ’ τὴν ἄλλη μεριὰ ἐφέτος λέει δ Matzneff εἶναι καὶ τὰ ἐκαποπενητάχρονα τῆς γεννήσεως τοῦ Τολστοΐ ποὺ ἡ ἀπήχηση τοῦ κηρύγματός του ἐπιζεῖ ἐστω καὶ χαλαρὴ σὰν εἴδωλο τῆς σπηλιᾶς τοῦ μύθου τοῦ Πλάτωνος.*

Καὶ ἂς προστεθῇ ἀκόμα πώς φέτος εἶναι καὶ τὰ διακοσιόχρονα ἀπὸ τὸ θάνατο τοῦ Βολταίρου, ποὺ αὐτὸς ἀντέχει ως σήμερα περισσότερο στὴν ξεχασιά. *Ἄπὸ τότε ποὺ δ Hryo πρὸν ἐκατὸ χρόνια τὸν παρέβαλε μὲ τὸ Χριστὸ καὶ δ Paul Valéry μὲ τὴν ἀνθρώπινη συνείδηση, πρὸν πενήντα χρόνια.*

Μὰ ἐκεῖ ποὺ περισσότερο καὶ ἀπὸ τὰ δύο παραδείγματα ποὺ εἴδαμε, ἡ ξεχασιὰ ἀπλώθηκε στὴν ἀλήθεια γιὰ νὰ φουντώσῃ τὸν πεποιημένο ἐκμεταλλεύσιμο μῆθο, εἶναι σ’ ὅ, τι ἀναφέρεται στὸν Κάρολο Μάρξ.

Ἡ πολιτικὴ καρποφορία τοῦ Κομμουνιστικοῦ Μανιφέστου — δ ὅρος ἀναφέρθηκε ἀπὸ μέρα πρῶτα στὴν «Κοινωνιολογία» μον, — μὲ τὶς ἐφαρμογὲς τῆς ὁνομασθείσης αἰδιαλεκτικῆς τῆς πράξεως *ἐκαμε τοὺς συγχρόνους ἀνθρώπους θύματα τῶν ἀνεδαφικῶν συνθημάτων, ποὺ σὲ ἀναγκάζουν νὰ θυμηθεῖς τὴν προφητεία τοῦ Νίτσε, νὰ ξεχάσεις πὼς δ Μάρξ εἶναι δπως λέγει ἐπιγραμματικὰ δ στοχαστικὸς Erich Fromm μακρονὰ καὶ ἀπὸ τὸν ἀστικὸ ματεριαλισμὸ καὶ ἀπὸ τὸν Ἐγελειανὸ ἰδεαλισμό, πρᾶγμα ποὺ τοῦ ἐπιτρέπει νὰ ὑποστηρίζει ὅτι ἡ φιλοσοφία τον δὲν εἶναι οὕτε ἰδεαλισμός, οὕτε ματεριαλισμός, μὰ μιὰ σύνθεση ἀνθρωπισμοῦ καὶ τατονραλισμοῦ, δηλαδή, ἀς προσθέσω ἐγώ, καταξίωση τοῦ ἀνθρώπου καὶ στοργὴ γιὰ τὴ φύση.* *Ἡ διδασκαλία τοῦ Πλάτωνος, ἔλεγα πρὸν τέσσαρα χρόνια ἀπὸ τὸ ἕδιο αὐτὸ βῆμα, μιλῶντας γιὰ τὸ Θωμᾶ τὸν Ἀκινάτη, «περνᾶ, μὲ ἄλληλοδιάδοχες φυσικὰ συνθέσεις ἀπὸ τὸν Καρτέσιο καὶ τὸν Πασκάλ καὶ καταλήγει στὴ γερμανικὴ ἰδεοκρατία, τὸ Σπινόζα, τὸ Λάϊμπριτς, τὸν Κάντ καὶ τὸν Ἐγελο, καί, μὴν ἐκπλήττεσθε καὶ σ’ αὐτὸν τὸν Μάρξ, στὰ πρῶτα τον τοῦλάχιστον κείμενα».* *Πραγματικὰ ἀκολουθῶντας τὴν διδασκαλία τοῦ Ricardo ἐξεγείρεται δ Μάρξ ἀπὸ τὴν κοινωνικὴ δομὴ τῆς ἐποχῆς του, τόσο διαφορετικὴ δμως ἀπὸ τὴ σημερινὴ καὶ χωρὶς νὰ ἐξαρτᾶ τὰ πάντα ἀπὸ τὴν οἰκονομία, πρᾶγμα ποὺ εἶναι χαρακτηριστικὸ τοῦ ἀστικοῦ ματεριαλισμοῦ, δημιουργεῖ μέσα τον τὴν ἐνόραση τοῦ μέλλοντος ποὺ δὲν μπορεῖ δμως οὕτε δ ἕδιος νὰ κατασκενάσει ἐντελῶς καὶ ἔμεινε ἔτσι προνόμιο τῶν κατασκεναστῶν τοῦ μύθου καὶ ἔδιως τοῦ μεγαλυφνέστερον ἀπὸ αὐτούς, τοῦ Βλαδιμήρου Οὐλιάνωφ Λένιν.* *Ἐτσι δμως ἡ ἀρχικὴ ἐνόραση τοῦ Μάρξ, μὲ τὴ βοήθεια*

καὶ τῶν ριζικῶν μεταβολῶν, τὶς δόποις εἴδαμε νὰ περιγράφει ἀπὸ ἄλλη σκοπιὰ ὁ Rougemont, μὰ καὶ τῆς δίψας καὶ τῆς ἐκμεταλλεύσεως τῆς ἐφαρμογῆς τῆς βαθειᾶς («ἄλλαγῆς τῆς κοινωνίας»), ποὺ ἔξησε καὶ ζῆ ἀκόμα, μὲ διάφορες μορφές ὁ σημεριὸς ἀνθρωπος ἐκάναμε τὸ πᾶν γιὰ νὰ ἀληθέψει ἡ προφητεία τοῦ Νίτσε. Καὶ ἀπὸ τοὺς φωτισμένους κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἥττον δεσποτισμοὺς τοῦ παρελθόντος, τοῦ Φρειδερίκου τοῦ Δευτέρου τῆς Πρωσίας καὶ τοῦ Ἀλεξάνδρου τοῦ Πρώτου τῆς Ρωσίας, ὡς τὸν Χίτλερ καὶ τὸν Στάλιν, ὁ πολιτισμὸς ἀποσυντέθηκε γιατὶ δὲν εἶναι πιὰ ὁ ἀνθρωπος ποὺ δημιουργεῖ τὴν ζωὴν ἀλλὰ ὁ μῦθος ποὺ θεοποιεῖ τὴν βαρβαρότητα.

‘O Denis de Rougemont δὲν ἡμπορεῖ νὰ κατηγορηθῇ ὅτι γλυστρᾶ καὶ αὐτὸς στὸν κατήφορο. Πιστὸς πάντοτε εἰς τὴν ἔννοια τῆς προσωπικότητας ποὺ ἐστίγριξε σὲ ὅλους μας, τὴν διδασκαλία τοῦ περσοναλισμοῦ, τῆς κινήσεως τοῦ Emmanuel Mounier καὶ τοῦ Esprit, ὅπου καὶ οἱ δύο μας συνεργασθήκαμε, μὰ καὶ πιστὸς στὸ ἴδανικὸ τῆς ὁμοσπονδιακά, ἔστω καὶ μόνο ἀπὸ πολιτιστικὴ ἄποψη ἐνωμένης Εὐρώπης — μολονότι μὲ τὶς ἀνατολικὲς θρησκεῖες καὶ τὸ χριστιανισμὸ τὰ πλαισία μποροῦν πολιτιστικὰ καὶ ἥθικὰ ὅμως φεῦ μόνο, νὰ ξαπλωθοῦν — καταλήγει σὲ μιὰ λύση ποὺ εἶναι ὡραία γιὰ ἔναν Ἐλβετό, μὰ δυσκολότατη γιὰ ἔναν ἄλλο Εὐρωπαῖο μὲ τὶς καταβολές, τὸ παρελθόν καὶ τὰ ψυχολογικὰ συμπλέγματα τῆς ἰστορίας του. Καὶ ὅχι μόνο τῆς ἰστορίας του μὰ καὶ τῆς σημερινῆς στιγμῆς, ὅπως συμβαίνει π.χ. μὲ τοὺς "Ελληνες ποὺ δὲν μποροῦν νὰ συλλάβουν τὴν λύση τῆς περιφερειακῆς ὀργανώσεως σὲ ὑπερεθνικὸ πλαίσιο, ὅταν ἔχουν τὴν πεῖρα τῶν ἀθλιοτήτων τῶν γειτόνων μας στὴν Κύπρο καὶ στὸ Αίγαιο. Καὶ ἀς ἰσχνοίζεται ὁ Karl Poppo τὸ 1957 ὅτι history has no meaning!

‘Ο De Rougemont τοιύοντας ὅτι τὸ μέλλον εἶναι δική μας ὑπόθεση, ὁραματίζεται, καὶ τὴν ὁραματίζεται πραγματικὰ μὲ ἐντελέχεια καὶ σοβαρότητα, μιὰ κοινωνικὴ συγκρότηση ποὺ νὰ ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὸν κρατο-εθνικισμὸ (Stato-Nationalisme εἶναι ὁ δρός του) καὶ ἀπὸ τὶς «φρικαλέες ἀπλουστεύσεις τοῦ Jacob Burckhard ποὺ ἐμφανίζονται σήμερα ὅχι μόνο δπως λέει ὁ Rougemont μὲ τὶς δικτατορίες τῶν μεγαλοπρεπῶν στολῶν ἢ καὶ τὶς ὁμοιομορφίες καὶ τὶς «ἐντροπίες», γιὰ νὰ χρησιμοποιήσω ἔναν δρό τῆς θερμοδυναμικῆς ποὺ ἐπισημαίνει καὶ ἐπισημοποιεῖ τὴν παρακμὴ τῆς πολιτικῆς καὶ κοινωνικῆς ἥθικῆς, ἐν ὀνόματι τῆς δυνάμεως ἐνὸς κόμματος, μὰ καὶ ἀκόμα, σὲ μορφές ἐλεύθερων καθεστώτων, ποὺ αὐτοδιαλύονται ἀπὸ ἀντίστροφη λειτουργία μιᾶς ἄλλης ἐντροπίας, ὁ Rougemont λοιπὸν ὁραματίζεται τὴν περιφερειακὴ ὀργάνωση ἢ γιὰ νὰ χαρακτηρίσουμε καλύτερα τὴν «κοινωνικὴν» αὐτοδιοίκηση καὶ αὐτοδιαχείριση — δὲν εἶναι εὔκολο νὰ γλυτώσεις ἀπὸ τοὺς δροὺς τῆς μόδας — μὲ βάση τὴν διδασκαλία τοῦ Rousseau, ποὺ μόνο αὐτὴ

μπορεῖ νὰ χαλιναγωγήσει τὶς ἀκρότητες καὶ τῆς τεχνολογίας καὶ τοῦ ματεριαλισμοῦ καὶ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει ἵσως ἀπὸ τὸν μετακαπιταλισμὸν εἰς τὸν προσοσιαλισμὸν καὶ εἰδικώτερα ἀπὸ τὴν περιφερειακὴν συγκρότησην εἰς τὴν ἐνδωπαῖην Ὀμοσπονδίωσην.

“Ωχρὴ περίληψη μπόρεσα νὰ δώσω στὸ καταπληκτικὸ βιβλίο τοῦ συναδέλφου μας. Δὲν μπορῶ νὰ βεβαιώσω ὅτι δέχομαι τὶς λύσεις του. Γιατὶ φοβοῦμαι ὅτι δὲν εἶναι ἀποτελεσματικές. Οὕτε δμως μπορῶ νὰ διανοθῶ τί εἶναι ἀποτελεσματικὸ γιὰ νὰ σταματήσει ὁ φρενήρος κατίφροδος πρὸς τὴν ὀλοκληρωτικὴν ἀποσύνθεση τοῦ πολιτισμοῦ μας. “Οσο δὲν κραταιώνεται στὴν κοινωνικὴν συνείδησην ἡ ἀξία «καθ’ ἑαυτὴν» τοῦ ἀνθρώπου.

Εἰδικώτερα, δμως, γιὰ τὴν Ἐνδωπητὴν δὲν κρύβω ὅτι βρίσκω σωστὴν ἄποψη τοῦ Rougemont ὅτι ἡ Ὀμοσπονδίωση εἶναι ἀπαραίτητο βῆμα γιὰ τὴν λύσην. Μὰ δταν λέω Ὀμοσπονδίωση ἐννοῶ πρὸ παντὸς τὴν πολιτικὴν Ὀμοσπονδίωσην, δπως τὸ ἐννοοῦσα καὶ δταν μίλαγα στὴν καταστατικὴν σύνοδο τῆς Συμβουλευτικῆς Συνελεύσεως τοῦ Συμβουλίου τῆς Ενδωπητῆς, τὸ 1949. Χωρὶς τὴν πολιτικὴν ὁμοσπονδίωσην κάθε ἀλλή Ὀμοσπονδία κινδυνεύει νὰ καταλήξει ἢ σὲ μιὰ ἀπλῆ τελωνειακὴν ἔνωσην ἢ στὴν ὀλοκληρωτικὴν κυριαρχία τῶν λεγόμενων πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν πού, ἀλλωστε, καὶ αὐτὲς εἶναι μικρὲς ὁμοσπονδίες, δχι δμως τῶν λαῶν, μὰ τῶν οἰκονομικῶν ὁργανισμῶν τῶν διαφόρων χωρῶν, μὲ ματεριαλιστικὴν καὶ δχι ἐθνικὴν ὑπερεθνικὴν βάσην.

“Ἄς μὴ φοβόμαστε τὶς λέξεις. Κρανγάζομεν ὅλοι περὶ ἀποικιοκρατίας, καὶ παραβλέπομε πῶς ἐφόσον ὑπάρχουν — καὶ θὰ ὑπάρχουν — πλούσιες καὶ πτωχὲς χῶρες καὶ σφριγγοί καὶ ἄτονοι ἴμπεριαλισμοί, θὰ ὑπάρχει καὶ κάποια μορφὴ ἀποικιοκρατίας τῶν μὲν στοὺς δέ. Μὰ καὶ ἡ πολιτικὴ καὶ ἡ οἰκονομικὴ ἀποικιοκρατία μπαίνει πιὰ σὲ δεύτερη μοίρα. Τὴν κυριαρχία τὴν ἔχει ἡ ἰδεολογικὴ ἀποικιοκρατία, μὲ τὶς διάφορες μορφές της. Γι’ αὐτὸν θὰ τελειώσω ἐπαναλαμβάνοντας μὰ φράση ποὺ εἴπα πρόπερος καὶ μέσα σὲ ἀτμόσφαιρα εὑρόντα μὰ καὶ συγκρατημένα ἐτερόκλιτη, στὸ Συνέδριο τῶν Γιονγκοσλαβικῶν Ἀκαδημιῶν τοῦ Ζάγκρεμπ, γιὰ τὸν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, δπων ἀντιπροσώπευσα τὴν Ἀκαδημία μας. «Δὲν φθάνει, εἶπα, νὰ πάψουμε νὰ εἴμαστε ἐθνικές ἢ πολιτικὲς ἀποικίες, οὕτε οἰκονομικές, δπως διακηρύσσεται ὅτι κινδυνεύουμε νὰ γίνουμε. Πρέπει νὰ ἀποτινάξουμε τὸν ἰδεολογικὸν ἀποικισμὸν ποὺ μᾶς κατευθύνει». Γιὰ νὰ ξαναρχίσει νὰ ζεῖ ὁ πολιτισμός μας. Καὶ αὐτὸν εἶναι δπως σωστὰ λέει ὁ Denis De Rougemont, «δική μας δουλειά». Καὶ δχι, δις προσθέσω ἐγώ, δουλειὰ τῶν ἀλλότριων μύθων κάθε λογῆς, εἴτε πηγάζοντας ἀπὸ τὴν ἀνεδαφικὴν νοσταλγία τῶν ἀνεπίστρεψτων περασμένων, εἴτε θητεύοντας στὸν καθυστερημένο φανατισμὸν τοῦ ἀπρα-

γυματοποίητον ἵδαινικοῦ τοῦ μέλλοντος, τῆς βαθειᾶ ἀλλαγῆς — ἵδιως μάλιστα στὴν δεύτερη αὐτὴ περίπτωση — μόθων ποὺ εἰς πεῖσμα τῆς ἐξηπνάδας καὶ τοῦ πνευματικοῦ μας πολιτισμοῦ μᾶς οἰστρηλατοῦν καὶ μᾶς κονμαντάρονι καὶ στὴν ἴδια τὴν *Ἐνδρόπη*. . . .

*Ο *Ακαδημαϊκὸς κ. **Νικ. Κ. Λοῦρος**, λαβὼν τὸν λόγον λέγει :

Φοβοῦμαι δτι θὰ θεωρηθῇ δτι τελευταῖα κάνω κατάχρηση τοῦ βήματος. "Ομως δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ μὴν ἀναμειχθῶ στὴ συζήτηση, ἀφοῦ στὴν ὁραίᾳ δμιλὰ του δ κ. Κασιμάτης ἀναφέρθηκε σὲ κοινωνικομαίεντικὰ θέματα. 'Η ἐκστρατεία γιὰ τὴν ἀναστολὴ τῆς τεκνογονίας πρέπει νὰ δμολογηθῇ δτι δὲν ἔμεινε ἐντελῶς ἄκαρπη. "Οπον κατόρθωσε νὰ ἐφαρμοστῇ συστηματικά, δπως στοὺς λευκοὺς τῆς 'Αμερικῆς, πέτυχε ἀπόλυτα. "Αν οἱ μαῦροι δὲν ἀκολούθησαν τὶς ὁδηγίες, τοῦτο ὀφείλεται στὴν κοινωνική τους καθυστέρηση. Πρὸ χρόνων στὶς 'Ινδίες μὲ τὴν τρομερώτερη ἀναπαραγωγὴ εἶχαν κυκλοφορήσει δισεκατομμύρια περιδέραια δπον διάφορα χρώματα δδηγοῦσαν τὸν ἀγράμματο πληθυσμὸ στὶς γόνιμες καὶ μὴ γόνιμες ήμέρες. 'Η στάθμη δμως τοῦ πολιτισμοῦ τῆς χώρας δὲν ἐχρησιμοποίησε τὰ περιδέραια ποὺ παρέμειναν παιγνίδια τῶν παιδιῶν.

*Ο περιορισμὸς δμως τοῦ ὑπερπληθυσμοῦ δὲν συντελεῖται μόνον μὲ τὴν ἀναστολὴ τῆς ἀναπαραγωγῆς, σημαντικὸς παράγων εἶναι καὶ ἡ μακροζωία, ποὺ μὲ κάθε τρόπο ἐπιδιώκεται ἀπὸ τὴν ἰατρικὴ ἐπιστήμη. 'Αποτελεῖ λοιπὸν ἀντινομία νὰ θέλουμε νὰ ἀναστείλονμε τὸν ὑπερπληθυσμὸ μόνο μὲ τὴν ἀναστολὴ τῶν γεννήσεων. 'Ενῶ συγχρόνως καλλιεργοῦμε κοινωνίες γερόντων. Οἱ δυσκολίες λοιπὸν τῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ προβλήματος εἶναι τεράστιες, ἀν συνειδητοποιήσουμε δτι ἡ ἰατρικὴ ἐπιστήμη δὲν θὰ παύσῃ τὴν μακροζωία καὶ ἔτσι νὰ προάγῃ ὀδοένα περισσότερο τὸ σκέλος αὐτὸ τῆς παγκόσμιας δημογραφίας.

*Ἐν τέλει δ *Ακαδημαϊκὸς κ. **Παν. Ζέπος**, λαβὼν τὸν λόγον

ὑπενθυμίζει τὴν πρόσφατον ἵδρυσιν τοῦ *Ἐνδρωπαϊκοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου Δελφῶν*, τοῦ ὁποίου σκοπὸς εἶναι ἡ προαγωγὴ τῆς ἵδεας τῆς ἐνότητος τῶν ενδρωπαϊκῶν λαῶν ἐπὶ τοῦ πεδίου τῶν μορφωτικῶν σχέσεων καὶ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ *Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης*.