

"Ω κυρά Μαγδαληνή πᾶς κοιμάσαι μοναχή ; 1) Ἐπαρχίας Τυρολόης καὶ Σιρεντζίου
—Δὲν κοιμούμαι μοναχή, Σὲ πικνούσεις θάνατος :
ἔχω Πέτρο, ἔχω Παύλο Λαζαρίνης
5 ἔχω δώδεκ' Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ τὸ δεκανίκι, «Θεοφάνεια 1939 σ. 35
τὸ Χριστό προσκεφαλάκι.
Κάτ' ἀπ' τὴν πορτίτσα μου
κ' ἔξι' ἀπ' τὴν σκαλίτσα μου
10 οἱ ἔχθροι νὰ φάνε νὰ πριστοῦν
καὶ θάλασσα νὰ σκάσουν.
410 Βελιγράδι.

Αυγίσιον

·Η Κλέφτισσα Διαμάντω.
(Στὸ παρακάθι)

σ. 245.6

246

Εἶδες ψαράκια στὸ βουνὸ καὶ θάλασσα σπαρμένη ;
εἶδες καὶ κόρη λεύθερη καὶ κλέφτισσα νὰ γίνη ;
Δώδεκα χρόνια ἔτρεξε στὶς κλέφτες καπετάνιος
κανένας δὲν τὴν γνώρισε ποὺ ήταν ἡ Διαμάντω,
5 κόπηκε τὸ θελύκι τῆς φανῆκαν τὰ φλουριά τῆς.
«Ἐνα μικρὸ κλεφτόπουλο τὴ γλέπει καὶ γελάει,
«Ἐίδα τὸν ἥλιο π' ἔλαμψε καὶ τὸ φεγγάρι ποὺ φέγγει »
—Σώπα μικρὸ κλεφτόπουλο καὶ μὴ τ' ὅμολογάεις,
ἔγώ θά σ' ἔχω ψυχογιό νὰ σὲ πολυπλούτισω.
10—Δὲν θέλω γὼ τὰ πλούτη σου, δὲ θέλω τὰ καλά σου,
θέλω νὰ τρέχωμε μαζύ νὰ χαίρετ' ἡ καρδιά μου.
—”Αἴντε νὰ παίξμε τὰ σπαθιά νὰ ρίξουμε τὰ λιθάρια.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ



410

ΑΘΗΝΩΝ

Βελιγράδι.

·Η Κλέφτισσα Διαμάντω.
(Στὸ παρακάθι)

Εἶδες ψαράκια στὸ βουνὸ καὶ θάλασσα σπαρμένη ;
εἶδες καὶ κόρη λεύθερη καὶ κλέφτισσα νὰ γίνη ;
Δώδεκα χρόνια ἔτρεξε στὶς κλέφτες καπετάνιος
κανένας δὲν τὴν γνώρισε ποὺ ήταν ἡ Διαμάντω,
5 κόπηκε τὸ θελύκι τῆς φανῆκαν τὰ φλουριά τῆς.
“Ἐνα μικρὸ κλεφτόπουλο τὴ γλέπει καὶ γελάει,
«Ἐίδα τὸν ἥλιο π' ἔλαμψε καὶ τὸ φεγγάρι ποὺ φέγγει »
—Σώπα μικρὸ κλεφτόπουλο καὶ μὴ τ' ὅμολογάεις,
ἔγώ θά σ' ἔχω ψυχογιό νὰ σὲ πολυπλούτισω.
—Δὲν θέλω γὼ τὰ πλούτη σου, δὲ θέλω τὰ καλά σου,
θέλω νὰ τρέχωμε μαζύ νὰ χαίρετ' ἡ καρδιά μου.
—”Αἴντε νὰ παίξμε τὰ σπαθιά νὰ ρίξουμε τὰ λιθάρια.

21. Παινέματα χωριῶν

·Η Καλλικράτεια χὶ έγαλο, κι' ὁ Τσεκμετζὲς τὰ ψάρια,
κι οἱ Φανασάκρες θερμασιά, ποὺ τρώει τὰ παλληκάρια.
'Αριστανὴ μου Παναγιά, καὶ Γαρδιανὴ μου χάρη,
φυλάξτε τὴν ἀγάπη μου, ἄλλος νὰ μὴ τὴν πάρῃ.
Τὸ Ξάστερο εἶναι κατηφές, καὶ οἱ Γιαλούς ἀτλάζι,
καὶ τὸ καπημένο Κονομό κλαίει κι ἀναστενάζει.
Σηλυβρινὴ μου Παναγιά, Πουβατιανὴ εἰκόνα,
καὶ Ξαστερὴνὴ κρύο νερό, ποὺ πίνουν τὸ χειμῶνα.
Λεμόνια, πορτοκάλια καὶ μῆλα χιωτικα,
τὰ τρώνε τὰ κορίτσια τὰ Τσακηλιώτικα.
Χόρεψε Στραντζιώτικα, πήδα Καρατζιώτικα,
Σεῖσαι καὶ τὸν σου, σάν Μπελιγραδιώτισσα.

ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ
Δημοτικὰ τραγούδια Τσακηλήσ
·Θεοφάνεια 1939 σ. 21

"Ελα Νύπνε μου, πάρε το,
γλυκά νά τό κοιμήσης
καὶ μέσ' τὸν ὑπνὸν του,
νὰ μὲ τὸ συργιανίσης.
5 Νὰ μοῦ τὸ πᾶς ἐδῶ,
νὰ μοῦ τὸ πᾶς ἔκει,
μέσα σὲ περιβόλια
νὰ τὸ γεμίσης καὶ τὶς τσέπες του,
τριαντάφυλλα καὶ ρόδα.
10 Τὰ ρόδα νᾶν' τῆς μάννας του,

«Νὰ πάτε νὰ πῆτε τὸν βασιλέα,
35 ἀν ἔχει κι' ἄλλα πρόβατα νὰ στελλεῖ νὰ τὰ κουρέψω».

ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Ἐγώ εἶμαι ποὺ παινέθηκα τ' ὄξιο παλληκάρι

'Η λυγερὴ καὶ τὸ Τούρκοπουλο.

Ποιός εἶδε ἥλιο τὸ πρωΐ, διατρι τὸ μεσημέρι,
ποιός εἶδε τέτοια λυγερὴ νὰ φκιάνη τὸ φκιασίδι;
Παρασκευὴ τὸ ἔφκιανε, Σαββάτο τελειώνει,
τὴν Κυριακὴ τὸ ἔβαλε στὴν ἐκκλησιά πηγαίνει.
5 "Οσ' ἄρχοντες τὴν εἴδανε, δῆλοι τὰ φέσια βγάλαν
κ' ἔνα παιδί Τουρκόπαιδο, ἔνα βασιλοπαῖδι
ἀγάπησε τὴν Χριστιανὴ καὶ θέλει νὰ τὴν πάρη.
'Η Χριστιανὴ σὰν τ' ἄκουσε πήρε βουνά καὶ πάει
βάζει τὸν ἥλιο πίσω της καὶ τὰ βουνά μπροστά της,
10 κι' δ Τούρκος ποὺ τὴν ἀγαπᾷ πέφτει τὸ καταπόδι.
'Η κόρη δπου ἔφευγε στὸν ἄι Γιώργη τάζει :
«"Αἱ Γιώργη μ' Ἀρακλειανέ, ἀφέντη μ' καβαλάρη,
κρῦψε με, ἀπὸ τὸν Τούρκο νὰ σὲ πλέξω τὸ στεφάνι
μὲ τὸ μαργαριτάρι.»

ΑΘΗΝΩΝ

Κερμένη

