

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

‘Ο ’Ακαδημαϊκὸς κ. **Πέτρος Χάρης** παρουσιάζων τὸ βιβλίον «Τὸ Ἑλληνικὸ Θέατρο» τοῦ Ἀλκη Θρύλου, πρώτης ἐκδόσεως τοῦ «Ἴδρυματος Κώστα καὶ Ἐλένης Οὐράνη» εἶπε τὰ ἔξῆς :

Κύριοι συνάδελφοι,

Μὲ τὸ «Ἑλληνικὸ Θέατρο» τοῦ Ἀλκη Θρύλου, δηλαδὴ τῆς Ἐλένης Οὐράνη, ποὺ θὰ παρουσιάσω σήμερα τὸν πρῶτο ἀπὸ τοὺς τρεῖς τόμους του, γίνεται ἀρχὴ τῶν ἐκδόσεων τοῦ «Ἴδρυματος Κώστα καὶ Ἐλένης Οὐράνη». Ὁ πρόεδρος τῆς Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἴδρυματος κ. Γ. Ἀθανασιάδης - Νόβας μᾶς θυμίζει στὸν πρόλογο τοῦ βιβλίου τὴν ἐπιθυμία τῆς Ἐλένης Οὐράνη νὰ συγκεντρωθοῦν οἱ θεατρικὲς κριτικές της καὶ ὑπογραμμίζει τὴν διακριτικότητα καὶ τὴν μετριοφροσύνη ποὺ χαρακτηρίζει τὴν ἐκδήλωση τῆς ἐπιθυμίας της. Ἡ ὑψηλοστόχαστη καὶ μεγαλόδωρη δημιουργὸς τοῦ Ἴδρυματος, γράφει ὁ κ. Νόβας, περαιώνει τὴν διαθήκη της (15 Ἰουνίου 1969) μὲ τὴν ἔξῆς τελευταία παράγραφο :

«”Ισως μιὰ ἐκδοση τῶν κριτικῶν μου ποὺ ἀφοροῦν τὸ θέατρο καὶ παρουσιάζουν τὴν ἐλληνικὴ θεατρικὴ ζωὴ πολλῶν ἐτῶν νὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἔξυπηρετικὴ καὶ ὀφέλιμη γιὰ τοὺς μελετητάς». ”Ισως, συνεχίζει ὁ κ. Νόβας, δὲν δύναμαι νὰ μῇ σημειώσω διτὶ ἡ διατύπωση τῆς ἐπιθυμίας της ἀποτελεῖ χαρακτηριστικὸ δεῖγμα τῆς ἐγνωσμένης μετριοφροσύνης της, τῆς λεπτῆς ἀγωγῆς της, τοῦ τόσον εὐγενοῦς ἥθους της.

’Αλλὰ καὶ χωρὶς τὴν ὑπόδειξη αὐτή, ἡ πρώτη ἐκδοση τοῦ Ἴδρυματος ἐπρεπε νὰ εἶναι αὐτὸ τὸ βιβλίο, βιβλίο χρησιμώτατο καὶ μοναδικὸ στὸ εἶδος του. Εἴχαμε καὶ ἔχουμε πολλοὺς καὶ μερικοὺς πολὺ ἀξιόλογους θεατρικοὺς κριτικούς. Δυὸ - τρεῖς ὑψωσαν τὴ θεατρικὴ κριτικὴ σὲ πνευματικὸ λειτουργημα καὶ ἔνας, μόνο ἔνας, ἔδωσε σ' αὐτὸ τὸ λειτουργημα διάρκεια ποὺ φθάνει τὸν μισὸν αἰῶνα. ’Ο κριτικὸς αὐτὸς εἶναι ἡ Ἐλένη Οὐράνη, — ὁ Ἀλκης Θρύλος, — καὶ καρπὸς τοῦ μεγάλου πάθους τῆς ζωῆς της γιὰ τὸ θέατρο τὸ βιβλίο ποὺ παρουσιάζω σήμερα.

Οἱ πρῶτες κρίσεις τῆς Οὐράνη στὸ βιβλίο αὐτό, ποὺ μπορεῖ νὰ δονομασθῇ ζωντανὴ ἴστοριά τοῦ νεοελληνικοῦ θεάτρου, δηλαδὴ ὅχι συνολικὰ συμπεράσματα ἀπὸ διαμορφωμένες πιὰ καταστάσεις ἀλλὰ παρακολούθηση τῶν θεατρικῶν προσπαθειῶν ἀπὸ παράσταση σὲ παράσταση, ἀπὸ ἑβδομάδα σ' ἑβδομάδα, κάποτε ἀπὸ νύχτα σὲ νύχτα, οἱ πρῶτες αὐτὲς κρίσεις ἔχουν ήμεροιηνία 15 Ἀπριλίου 1927

καὶ ἀρχίζουν μὲ μιὰ παρατήρηση ποὺ ἀμέσως μᾶς δίνει μιὰν δλόκληρη ἐποχή. Πρῶτες λέξεις, πρῶτες φράσεις τῆς Οὐράνη :

«Εἶναι τώρα ἡ ἐποχὴ ποὺ στὰς Ἀθήνας δὲν λειτουργεῖ κανένα μόνιμο θέατρο πρόςζας. Κάθε χρόνο, στὴν ἀρχὴ τοῦ χειμῶνα, γίνονται κάποιες προσπάθειες νὰ δημιουργηθεῖ καὶ μιὰ χειμερινὴ θεατρικὴ περίοδος. Οἱ προσπάθειες αὐτὲς ἀπέτυχαν καὶ φέτος σὰν κάθε χρόνο . . . Οἱ δραματικοὶ θίασοι, ἀφοῦ παίζουν κάμπισεσ βραδυνὲς μπροστὰ σὲ ἄδεια καθίσματα, ἥ διαλύνονται ἥ ξεκινοῦν γιὰ περιοδεῖες . . . Τὸ χειμῶνα στὰς Ἀθήνας συντηροῦνται μόνο, κι αὐτὸ μὲ κόπο, κάποιοι θίασοι ἐπιθεώρησης καὶ ὁπερέτας». Αὐτὴ ἡ χειμερινὴ θεατρικὴ περίοδος, μὲ σοβαρὸ θέατρο ὑπάρχει τώρα. Καὶ ὅχι μόνο δὲν λείπουν οἱ μόνιμοι θίασοι πρόςζας, ἀλλὰ λειτουργοῦν πολὺ περισσότεροι ἀπ' ὅσους χρειάζεται μιὰ πόλη, ἔστω καὶ ἡ Ἀθήνα, μὲ τὰ δύο περίπου ἑκατομμύρια κατοίκους. Γιὰ νὰ φθάσουμε ὅμως ἀπὸ τὸ μηδέν, ἀπὸ τὴν ἀπουσία θιάσων τὸ χειμῶνα στὴν Ἀθήνα, ὡς τοὺς σημερινοὺς ἀναρίθμητοὺς χειμωνιάτικοὺς θιάσους, χρειάστηκε νὰ περάσουν πενήντα χρόνια καὶ νὰ γίνουν πολλοὶ ἀγῶνες, πολλὲς θυσίες, νὰ μοχθήσουν πολλοί, νὰ φανοῦν μερικοὶ τολμηροὶ πρωτοπόροι, νὰ βιηθήσει καὶ τὸ Κράτος μὲ τὴν ἴδρυση τοῦ Ἐθνικοῦ Θεάτρου, ποὺ ὑποχρέωσε τοὺς ἰδιωτικοὺς θιάσους νὰ ἐργασθοῦν μὲ σοβαρώτερες προοθέσεις κ' ἔτσι ἀνέβασε τὴ στάθμη τῆς θεατρικῆς μας ζωῆς. Εἶναι αὐτὴ ἡ περίοδος μιὰ πολυσήμαντη πεντηκονταετία γιὰ τὸ νεοελληνικὸ θέατρο. Κι' αὐτὴν ἀκριβῶς τὴ θεατρικὴ πεντηκονταετία ἔχουμε στὸ «Ἐλληνικὸ Θέατρο» τῆς Ἐλένης Οὐράνη.

Δὲν ἔχω τὸν ἀπαιτούμενο χρόνο γιὰ νὰ περάσω σὲ λεπτομέρειες. Ἄλλὰ ἀρκεῖ νὰ σημειώσω ὅτι μέσα σ' αὐτὰ τὰ πενήντα χρόνια ἔχουμε τὶς Δελφικὲς ἑορτὲς τοῦ ζεύγους Σικελιανοῦ γιὰ τὴν ἀναβίωση τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ θεάτρου, τὴν «Ἐλεύθερη Σκηνὴ» τοῦ Σπύρου Μελᾶ καὶ τῆς Μαρίκας Κοτοπούλη, τὸ Ἐθνικὸ Θέατρο μὲ τὸν Φῶτο Πολίτη, τὸν Δημήτρη Ροντήρη καὶ τοὺς νεώτερους συνεργάτες τους, τὴν ἀξιόλογη παραγωγὴ τῶν παλαιοτέρων καὶ μερικῶν νέων θεατρικῶν συγγραφέων, τὶς ἀνανεωτικὲς προσπάθειες τοῦ ἐλευθέρου θεάτρου, τὴν ἐργασία τῶν σημερινῶν σκηνοθετῶν καὶ ἐνδυματολόγων, τὴν ἐμφάνιση νέων ἥθοποιῶν ποὺ ἔγιναν μεγάλες θεατρικὲς μονάδες, τὴν ἀμεση ἐπαφὴ μὲ τὸ ξένο θέατρο καὶ τοὺς τολμηροὺς πειραματισμούς του χάροι στὶς συχνὲς παραστάσεις ξένων θιάσων στὰ Ἀθηναϊκὰ θέατρα, ἀρκεῖ, λέω, νὰ σημειώσω αὐτὰ τὰ βασικὰ καὶ τὰ χαρακτηριστικά, γιὰ νὰ πείσω, ἐλπίζω, ὅτι ἡταν πολὺ σημαντικὴ αὐτὴ ἡ πεντηκονταετία γιὰ τὸ θέατρο μας ἀλλὰ καὶ νὰ δεῖξω ἀπάνω σὲ πόσα καὶ πόσο δύσκολα προβλήματα δοκιμάστηκε ὁ κριτικὸς νοῦς τῆς Ἐλένης Οὐράνη.

Ζητοῦσε πολλὰ ἡ κριτικὴ ἀρθρογραφία της, ἀλλὰ ὅχι καὶ ὅ,τι δὲν μποροῦσε νὰ γίνει μέσα στὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα. Ἔγραφε ὅχι γιὰ νὰ εὐχαριστήσει λίγους ἢ πολλούς, ἀλλὰ γιὰ νὰ διαφωτίσει. Καὶ κανεὶς ποτὲ δὲν ἀμφισβήτησε τὴν εὐσυνειδησία της, ποὺ ἔφτανε ὡς τὴν παρακολούθηση νέων θεατρικῶν προσπαθειῶν σὲ θιάσους ποὺ ἔπαιζαν σὲ ἀκραῖες ἀθηναϊκὲς συνοικίες, κανεὶς δὲν τῆς ἀρνήθηκε πνευματικὴ ἐντιμότητα καὶ ὅλοι ἐκτιμούσαν τὴν ἀντιδογιατική της σκέψη. Ἡταν αὐστηρός, ὅχι ὅμως ἀποκλειστικὴ καὶ ἄδικη. Ζητοῦσε ἀπὸ τοὺς νέους, προπάντων ἀπὸ τοὺς νέους ἥθοποιούς, ὅ,τι θὰ τοὺς ἔξασφάλιζε καλὴ σταδιοδρομία.

Κύριοι συνάδελφοι,

Τὸ «Ἐλληνικὸ Θέατρο» τῆς Ἐλένης Οὐράνη εἶναι μιὰ ἐποχὴ κι' ἔνας κόσμος, — ὁ θεατρικός μας κόσμος στὶς ποικίλες ἐκδηλώσεις του. Τὸ ξαναλέω : βιβλίο μοναδικὸ στὴν Ἐλληνικὴ Γραμματεία καὶ ἀναμφισβήτητα χοήσιμο. Καί, γιὰ νὰ τὸ κάνουμε εὐχρηστο, προσθέσαμε στὰ κείμενα τῆς Οὐράνη Εὑρετήριο ὀνομάτων συγγραφέων, ἥθοποιῶν καὶ θιάσων. Στὴν εὐπρόσωπη ἐκδοσή του μᾶς βοήθησεν δ.κ. Ἐμμαν. Κάσδαγλης. Τὸν εὐχαριστῶ κι ἀπὸ τὴν θέση αὐτῆ. Ὁ μόχθος γιὰ τὴν ἐκδοση ἐργασιῶν αὐτοῦ τοῦ εἴδους εἶναι πολύς.