

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 25ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1997

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗ

ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΡΗΞΗ (BIG-BANG) ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΜΟΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, ΣΤΗ ΝΕΟΔΑΡΒΙΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΣΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, ΣΤΟ ΘΕΟ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥΝΤΑ

Κύριε Πρόεδρε,
Αγαπητοί Συνάδελφοι
Κυρίες και Κύριοι,

Πρὸιν ἀπὸ μερικὰ χρόνια, συγκεκριμένα τὸ Νοέμβριο τοῦ 1993, ἀπὸ τὸ βῆμα αὐτὸ μίλησα γιὰ τὶς δύο Κασμοθεωρίες. Γιὰ τὸ Μικρόκοσμο ποὺ τὸν βλέπουμε μὲ τὸ μικροσκόπιο καὶ ἔχει σχέση μὲ τὸ κύτταρο, δηλαδὴ μὲ τὴ γένεση καὶ τὴν ἐξέλιξη τῆς Ζωῆς, καὶ τὸ Μεγαλόκοσμο ποὺ βλέπουμε στὸν οὐρανὸ μὲ τὰ τηλεσκόπια.

Τότε εἶχα ἀποδεχθεῖ μιὰ παρακινδυνευμένη γιὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ἀποψή καὶ ἔλεγα ὅτι τὸ Πρωτοκύτταρο στὸ μικρόκοσμο καὶ τὰ οὐράνια σώματα στὸ μεγαλόκοσμο ἔχουν κοινοὺς προγόνους, τὰ πρωτόνια, νετρόνια καὶ ήλεκτρόνια, ποὺ ἐλευθερώθηκαν μετὰ τὴ μεγάλη ἔκρηξη, καὶ ὅτι ἀπὸ αὐτὰ σχηματίστηκαν τὰ οὐράνια σώματα καὶ τὰ πρῶτα μόρια τῆς Ζωῆς.

Στὰ λίγα μόνο χρόνια ποὺ ἀπὸ τότε πέρασαν, ὅχι μόνον ἐπιβεβαιώθηκαν αὐτὲς οἱ θεωρίες, ἀλλὰ δημιουργήθηκε καὶ ἔνας Γαλαξίας ἀπὸ λάμπουσες ἐπιστημονικὲς ἀνακαλύψεις, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ νέα ἐρωτήματα. Ἀπαντήσεις σὲ αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα θέλησαν νὰ δώσουν θεολόγοι, φυσικοί, ἀστρονόμοι, μαθηματικοί, κοσμολόγοι, γεωφυσικοί καὶ βιολόγοι. Τις τοποθετήσεις τους τὶς διαβάζει κανεὶς στὸ συναρπαστικὸ βιβλίο του Sir Fred Hoyle τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Cambridge ποὺ ἔχει τίτλο «Τὰ δέκα πρόσωπα τοῦ σύμπαντος».

Τελευταῖα προσετέθη δυναμικά καὶ μιὰ νέα ἐπιστήμη, ἡ πληροφορική, που προσπαθεῖ νὰ συγκεράσει τὰ ἔρωτήματα καὶ νὰ δώσει, μὲ τὰ μέσα ποὺ διαθέτει, τὶς δικές της ἀπαντήσεις. Ἐντυπωσιακές πραγματικά εἶναι οἱ πρόσφατες δημιλίες, ἀπὸ τὸ βῆμα αὐτό, τοῦ ἐκλεκτοῦ συναδέλφου καὶ φίλου κ. Πάνου Λιγομενίδη ποὺ διακονεῖ ὡς γνωστὸν τὴν ἐπιστήμην αὐτήν.

Αὐτόματα ὅμως γεννᾶται τώρα τὸ ἔρωτημα, μετὰ ἀπὸ ὅλη αὐτὴ τὴ στρατιὰ ἀπὸ εἰδικοὺς ἐπιστήμονες, πῶς δικαιολογεῖται ἡ δική μου παρουσία;

Αὐτὴ ὑπῆρξε προοδευτική. Ξεκίνησε πρὸ 20ετίας περίπου ὅταν ἔγραφα στὴ «Χειρουργική» μου τὸ Κεφάλαιο τῶν μεταμοσχεύσεων. Εἶχα τότε διερωτηθεῖ γιατὶ κυτταρικοὶ ἴστοι, ἔξω ἀπὸ ἓναν δργανισμό, μποροῦν νὰ ζοῦν καὶ νὰ πολλαπλασιάζονται ἐπ’ ἀπειρον, ὅπως ἡ καρδιὰ τοῦ ἐμβρύου ὅρνιθας τοῦ Carrel;

Ἐτσι μπῆκα στὸ χορὸ τῆς Μοριακῆς Βιολογίας καὶ τῆς Μοριακῆς Μηχανικῆς. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα τὰ βήματά μου ἦταν προδιαγεγραμμένα. Ἀναζητώντας τὸ πρωτομόριο τῆς Ζωῆς, δδηγήθηκα στὸ δαιδαλὸ τῆς Κοσμογένεσης καὶ ὅλων τῶν προβλημάτων της. Τώρα θὰ προσπαθήσω νὰ δώσω ἀπάντηση σὲ ὅλα αὐτά.

Ἐπειδὴ ὅμως τὰ θέματα εἶναι πολλά, ἥταν ἐπόμενο ὁ γραπτὸς λόγος νὰ ξεπερνᾷ τὶς 30 σελίδες. Θὰ μποροῦσε ἵσως κανεὶς νὰ διχοτομήσει τὴν ὁμιλία αὐτή. Εἶμαι βέβαιος ὅτι θὰ παρεβλάπτετο ἡ ἐνότητα. Ἐπιπλέον ὑπῆρχαν καὶ πολλές προβολές εἰκόνων καὶ διαγραμμάτων. Ἐτσι, λοιπόν, γιὰ νὰ εἴμαι κι ἐγὼ μέσα στὸ σύγχρονο πνεῦμα τῆς τεχνολογίας, θὰ χρησιμοποιήσω τὴν διπτικοακουστικὴ μέθοδο καὶ μιὰ γλώσσα ἀπλή, κατανοητὴ ἀπὸ ἓνα πολύμορφο ἀκροατήριο.

Ἄς δοῦμε πρῶτα τί τὸ καινούργιο ὑπάρχει γύρω ἀπὸ τὴ μεγάλη ἔκρηξη καὶ μετὰ θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὰ ἄλλα προβλήματα.

Μὲ τὰ ὑπερτηλεσκόπια, τοὺς δορυφόρους, τὰ διαστημόπλοια καὶ τοὺς νέους ἡλεκτρονικούς ὑπολογιστές, ὃχι μόνο ἐπιβεβαιώθηκαν ὅλα αὐτὰ τὰ περὶ κοσμογένεσης, ἄλλὰ δόθηκαν καὶ ἀπαντήσεις σὲ πολλὰ ἀπὸ τὰ νέα ἔρωτήματα ποὺ δημιουργήθηκαν καὶ ποὺ ἀπασχολοῦν σήμερα τὴν ἀνθρωπότητα. Ἄλλὰ ἡ ἐπιστήμη ἔχει τώρα τὴν ἔξης διμορφιά. Κάθε τῆς βῆμα πρὸς τὰ ἐμπρὸς ἀνοίγει νέους δρόμους πρὸς ἔρευνα, οἱ ὅποιοι μὲ τὰ σημερινὰ τεχνολογικὰ μέσα μποροῦν νὰ ἐπιβεβαιωθοῦν ἢ νὰ ἀπορριφθοῦν ἀμέσως. Δὲν θὰ πρέπει λοιπὸν νὰ θεωρηθεῖ ὡς ὑπερβολὴ τὸ ὅτι ἡ περίοδος ποὺ διανύουμε εἶναι ἡ πιὸ παραγωγικὴ καὶ συγχρόνως ἡ πιὸ συγκλονιστικὴ ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. Αὐτοὺς τοὺς νέους δρόμους μελετᾶ ἡ Νέα Κοσμολογία τοῦ Σύμπαντος, ἡ ὅποια ἔξετάζει τὶς νέες ἀντιλήψεις γιὰ τὴν ἔξέλιξή του καὶ γιὰ τὴν πρωτοεμφάνιση τῆς Ζωῆς, γιὰ τὴ Νεοδαρβινικὴ Θεωρία, τὴν Τεχνητὴ Νοημοσύνη, τὴ Συνείδηση, τὸ Θεό. Ἀλήθεια τί θὰ μᾶς ἀποκαλύψει ὁ νέος γιγαντιαῖος καὶ ὑπερσύγχρονος ἡλεκτρονικὸς ὑπολογιστὴς Κόσμος ποὺ δημιουργήθηκε καὶ ἐγκαταστάθηκε στὸ

Καίμπριτζ τῆς Ἀγγλίας ἀπὸ τὴν μεγαλοφυῖα αὐτὴν ποὺ λέγεται Hawking; Θὰ φέρει μὲ τὴν αὐτόματη καὶ ἀκαριαία ἔξομοίωση τῶν εἰκόνων ἀπὸ τὸ Σύμπαν, ὅπως ἐλπίζει ὁ ἐμπινευστής του, τὰ πάνω-κάτω, δηλαδὴ ἀνατροπή τῶν πάντων; Μὲ βάση ὅλα τὰ τελευταῖα δεδομένα καὶ ὅλες τὶς τελευταῖες θεωρίες, θὰ μάθουμε, ἀπὸ τούς ὑπολογισμούς ποὺ θὰ γίνονται τώρα μέσα σὲ λίγα λεπτά, τὸ τί συνέβη στὰ πρῶτα κλάσματα τοῦ δευτερολέπτου τῆς Μεγάλης Ἐκρηκτῆς. Θὰ μάθουμε δηλαδὴ γιὰ τὸ ἔκπινημα τοῦ σύμπαντος. Δὲν θὰ ἀπαντηθεῖ ὅμως τὸ ἔρωτημα. Αὐτὸ τὸ περίφημο «κοσμικὸ αὐγό» πᾶς δημιουργήθηκε καὶ ποιὸς τὸ πυροδότησε; Αὐτόματη γένεση ἡ ὑπαρξη κάποιου ὑπέρτατου ὄντος; Τὴ λύση αὐτὴ δὲν θὰ μᾶς τὴ δώσει οὕτε ἡ μεγάλη «θεωρία τῶν Πάντων» μὲ τὴν ἐνοποίηση τῶν φυσικῶν φαινομένων, ὅπως εἶναι ὁ χῶρος, ὁ χρόνος καὶ ἡ ἐνέργεια, οὕτε ὅπως περιμένουν οἱ φυσικοί· θὰ τὴ δώσει ἡ νέα θεωρία τῶν ὑπερχορδῶν, τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ κ. Νανόπουλου, ἡ ἡ θεωρία τῆς ὥλης καὶ ἀντιύλης, ἡ ἡ θεωρία τοῦ χάους τῶν ὅποιων ἐκφραστὲς εἶναι ὁ Ἀκαδημαϊκὸς κ. Κοντόπουλος καὶ ὁ Νομπελίστας Πριγκοζίν, οὕτε ἀκόμη ἡ θεωρία τοῦ κυκλικοῦ μοντέλου· Ἀπάντηση σὲ ὅλα αὐτὰ θὰ δοθεῖ στὸ τελευταῖο κεφάλαιο τῆς ὅμιλίας μου, Περὶ Θεοῦ. Ἐδῶ, ἀν καὶ κάπως ἀσχετη, θὰ ἀναφέρω καὶ τὴν ἐπαναστατικὴ θεωρία τῆς ἀλληλοεπίδρασης, δηλαδὴ τὴ θεωρία ποὺ ἐπιτρέπει καὶ τὶς δύο κατευθύνσεις τοῦ χρόνου. Νὰ ἀνάβει π.χ. κάποιος ἔνα φῶς πρὸς γυρίσει τὸ διακόπτη.

“Ας ἐπανέλθουμε ὅμως στὴ Νέα Κοσμολογία καὶ ἀς ἀσχοληθοῦμε μὲ τὰ κεφάλαια ἐκεῖνα ποὺ ἔχουν ἀμεση σχέση μὲ τὴ σημερινή μου ὅμιλία.

‘Η ἀνακάλυψη ὅτι τὸ Σύμπαν εἶναι πλημμυρισμένο μὲ θερμικὴ Ἀκτινοβολία, ἐπιβεβαιώνει τὴ θερμή, βίᾳν καὶ αἰφνίδια ἀρχή του. Γνωρίζοντας πάλι τὴ θερμοκρασία ποὺ ἔχει σήμερα ἡ θερμικὴ Ἀκτινοβολία ὑποβάθρου μποροῦμε νὰ ὑπολογίσουμε ὅτι τὸ Σύμπαν, ἔνα δευτερόλεπτο μετὰ τὴ δημιουργία του, εἶχε θερμοκρασία γύρω στοὺς 10 δισεκατομμύρια βαθμούς, θερμοκρασία ποὺ ἔκανε τοὺς ἀτομικοὺς πυρῆνες νὰ ἀποσυντεθοῦν καὶ νὰ δημιουργήσουν τὸ ραδιενέργο νέφος, ποὺ σὰν ἐλατήριο ἔκουροδίζεται καὶ διαρκῶς ἀπλώνεται, δημιουργώντας τὴν ἀρχὴ τοῦ χωρόχρονου. Μιὰ ἀπόδειξη γιὰ τὸ ὅτι συνεχίζεται τὸ Σύμπαν νὰ ἀπλώνεται ἔχουμε καὶ ἀπὸ τὴ μελέτη τοῦ Φάσματος τοῦ Φωτὸς ἀπὸ τοὺς διαφόρους Γαλαξίες. “Οπως βλέπουμε στὶς προβαλλόμενες εἰκόνες ποὺ ἐλήφθησαν μὲ τὴν ὑπέρυθρο ἡλεκτρονικὴ κάμερα Niemos ποὺ ἔχει τὴν ἴκανότητα νὰ διαπερνᾷ τὰ νέφη τῆς πυκνῆς ἀστρικῆς σκόνης ποὺ περιβάλλει τὰ ἀστρα, ὅσο πιὸ ἀπομεμακρυσμένοι εἶναι οἱ Γαλαξίες, τόσο προοδευτικά, τὸ ἐρυθρὸ χρῶμα γίνεται ἐντονότερο, ἐνῶ οἱ κοντινοὶ Γαλαξίες ἔχουν τὸ μπλέ.

“Οπως ὅμως καὶ ἐὰν ἔχουν τὰ πράγματα, σήμερα ὑπάρχει ὅμοφωνία στὸ ὅτι τὸ Σύμπαν ποὺ ἔκεινησε ἀπὸ ἔνα μικρὸ μὲν αὐγό, τὸ κοσμικό, ἀλλὰ ποὺ εἶχε βάρος ἀρ-

κετῶν τόνων λόγω τῆς συμπεπυκνωμένης ἐνέργειας πού περιεῖχε, δὲν σταματᾶ στὰ δρια τοῦ Γαλαξία μας. Ἀκόμη ξέρουμε ὅτι τὸ Σύμπαν, ἀπὸ τὸν τρόπο διαστολῆς του, δημιουργήθηκε πρὶν ἀπὸ δεκαπέντε περίπου δισεκατομμύρια χρόνια καὶ ὅτι, ὅπως κάθε πράγμα ποὺ γεννιέται ἔχει ἔνα τέλος, μιῆκε καὶ αὐτὸ στὴν πορεία πρὸς τὸ ἔσχατο πεπρωμένο του ποὺ εἶναι ἡ αὐτοκαταστροφή του. "Ολα αὐτὰ ἴκανοποιοῦν ἵσως τὴν ἐπιστημονικὴ φαντασία, εἶναι ὅμως μηδαμινῆς πρακτικῆς ἀξίας, ἀφοῦ γιὰ τὸ τέλος αὐτοῦ τοῦ Σύμπαντος, ἔτσι ἡ ἀλλιῶς θὰ χρειαστοῦν τουλάχιστον ἄλλα 15 δισεκατομμύρια χρόνια. "Ας ἐπανέλθουμε στὸ θέμα μας. Καθὼς τὸ ραδιενεργὸ νέφος ἀπλωνόταν καὶ ἡ θερμοκρασία ἔπεφτε, μπρέσαν νὰ ἐνωθοῦν σὲ ζεύγη τὰ νετρόνια καὶ τὰ πρωτόνια καὶ νὰ σχηματίσουν τὸ ὑδρογόνο καὶ τὸ ἥλιο, τὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὰ ὅποια ἀποτελοῦνται οἱ πρωτοαστέρες. Καὶ τέτοια ἀστέρια, ποὺ εἶναι διαφορετικὰ μεταξὺ των, θὰ πρέπει νὰ ὑπάρχουν δισεκατομμύρια καὶ στὸ ἥλιακό μας σύστημα ποὺ ἀποτελεῖ μιὰ μικρὴ κηλίδα μέσα σὲ ἔναν ὠκεανὸ κενοῦ χώρου. Τὰ γνώριμα στὴ γῆ μας στοιχεῖα ἀνθρακας, ὅξυγόνο, μαγνήσιο, πυρίτιο καὶ σίδηρος σχηματίσθηκαν μετά. "Επρεπε οἱ πρωτοαστέρες μὲ τὴ συνεχὴ καύση, ἀπὸ σύντηξη τοῦ ὑδρογόνου τους καὶ τὴν ὑπερίσχυση τελικὰ τῆς βαρυτικῆς ἔλεης, νὰ ὑποστοῦν τὴ βαρυτικὴ σύνθλιψη καὶ νὰ ἐκραγοῦν (σουπερΝόβα), γιὰ νὰ δημιουργηθοῦν, ἀπὸ τὴ στάχτη τοῦ πυρηνικοῦ τους ὀλοκαυτώματος, ἡ οἱ νεοαστέρες, ποὺ εἶναι δευτερογενεῖς ἀστέρες, ὅπως εἶναι ὁ πλανήτης μας, δηλαδὴ ἡ δική μας γῆ, ἡ ἀνάλογα μὲ τὸ μέγεθός τους νὰ μετατραποῦν σὲ λευκοὺς Νάνους ἡ σὲ ἀστρα Νετρονίων. "Εὰν δὲν ὑπῆρχαν οἱ ἐκρήξεις οὕτε ὁ ἀνθρακας οὕτε τὰ ἄλλα σημαντικὰ στοιχεῖα γιὰ τὰ πρωτομόρια τῆς Ζωῆς θὰ διασπείρονταν στὸ Σύμπαν. "Εὰν πάλι δὲν ὑπῆρχαν οἱ ἡφαιστειογενεῖς ἐκρήξεις, ἀπὸ πυρηνικὴ διάσπαση στὴ γῆ μας, δὲν θὰ ὑπῆρχαν οἱ συνθῆκες, — ὅπως θὰ δοῦμε σὲ λίγο, — δημιουργίας τῆς ζωῆς. Αὐτὸ ἔκανε τὸν James Jeans νὰ πεῖ ὅτι εἴμαστε φτιαγμένοι ἀπὸ στάχτη ἀστρων, ποὺ ἔχουν πεθάνει ἀπὸ καιρό, καὶ ὅτι τὴν τύχη αὐτὴ δὲν θὰ τὴν ἀποφύγουν καὶ τὰ ἄλλα "Αστρα. Π.χ. ὁ "Ηλιος μας, μετὰ ἀπὸ πέντε, ὅπως ὑπολογίζεται, δισεκατομμύρια χρόνια θὰ ἐκραγεῖ καὶ θὰ μετατραπεῖ σὲ ἐρυθρὸ γίγαντα ποὺ θὰ καταβροχθίσει καὶ θὰ πυρπολήσει ἔνα μεγάλο μέρος τοῦ ἥλιακοῦ μας συστήματος. "Ετσι, σὰν τὸν Κρόνο, στὸ βαθύτατο γῆρας του, ὁ "Ηλιος θὰ κατατρέψει τοὺς πλανῆτες ποὺ τὸν συνόδευσαν πιστὰ ἀπὸ τὴ στιγμὴ τῆς γέννησής του. Μιὰ τέτοια ὑπερκαινοφανὴ (σουπερΝόβα) ἐκρήξη κατέγραψαν τὸ 1054 Κινέζοι Αστρονόμοι στὸν Αστερισμὸ τοῦ Ταύρου, ἡ ὅποια δημιούργησε τὸ Νεφέλωμα τοῦ Καρκίνου, τὸ ὅποιο ἔχει διάμετρο 13 ἑτη φωτός. Δύο νέες τέτοιες ἐκρήξεις ἔχουν καταγραφεῖ καὶ στὴν τρέχουσα χιλιετηρίδα.

'Αλλά, εἴπαμε, τὰ δισεκατομμύρια χρόνια εἶναι κάτι σὰν τὸ ἀπειρο, εἶναι κάτι τὸ ἀσύλληπτο, ποὺ πρακτικὰ δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει. Πάντως ἐφ' ὅσον παραδεχθοῦμε ὅτι

ἀπὸ τὸ ἀρχικὸ κοσμικὸ νέφος γεννήθηκαν τὰ ἑκατομμύρια Γαλαξίες καὶ τὰ ἑκατομμύρια ἀπὸ πρωτογενῆ καὶ δευτερογενῆ "Αστρα, καταρρίπτεται ἡ θεωρία τῆς ὑπαρξῆς «ἀπείρου πλήθους Συμπάντων».

Ἐὰν δύμας τὸ τέλος τοῦ Σύμπαντος ἔχει θεωρητικὴ μόνο ἀξία, δὲν συμβαίνει τὸ ἕδιο γιὰ τὴν τύχη τοῦ πλανήτη μας, δηλαδὴ γιὰ τὴν τύχη αὐτῆς τῆς γῆς ποὺ πατάμε. Καὶ οἱ κίνδυνοι εἶναι πολλοὶ καὶ ἀμεσοί.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς κλιματικὲς ἀλλαγὲς ποὺ ἀμήχανοι τὶς παρακολουθοῦμε σήμερα, λέσ καὶ δὲν ξέραμε τὶς συνέπειες τοῦ φαινομένου τοῦ θερμοκηπίου, ὑπάρχουν καὶ ἄλλοι κίνδυνοι ἀφανεῖς ἀλλὰ ἔξισου σοβαροί. Τὸ ἐρώτημα εἶναι, ἔμετις οἱ ἀνθρωποι θὰ κάνουμε τὸ ἀποφασιστικὸ βῆμα γιὰ νὰ ἀποφύγουμε τὴν καταστροφὴ ποὺ ἥδη βρίσκεται κοντά μας; "Ενας ἀπὸ τοὺς κινδύνους εἶναι ἡ ἔξαντληση τῶν διαφόρων σημερινῶν μορφῶν ἐνέργειας, γιατὶ τὰ ἀποθέματα σὲ ἀνθρακα καὶ σὲ πετρέλαια, ἐπαρκοῦν καὶ ναι καὶ ὅχι γιὰ 400 ἀκόμη χρόνια. "Τύπαρχουν δύμας ἐδῶ ἐναλλακτικὲς λύσεις. Δὲν μιλᾶμε γιὰ τὴν ἐνέργεια ἀπὸ πυρηνικὴ διάσπαση ποὺ εἶναι ἀμφίστομο μαχαίρι, ἀλλὰ γιὰ τὴν ἐνέργεια ἀπὸ Σύντηξη. Στὴν ἀρχὴ ἐπικρατοῦσε μεγάλη αἰσιοδοξία καὶ οἱ εἰδικοὶ ἔλεγαν ὅτι μέχρι τὸ 2000 θὰ ἐπιτύχουν τὴ σύντηξη τοῦ ὑδρογόνου. Γρήγορα δύμας ἐμφανίσθηκαν οἱ δυσκολίες, γιατὶ ἡ ἀπαιτούμενη τεράστια ψύξη δὲν τὴν κάνει βιομηχανικῶς ἐκμεταλλεύσιμη. "Αλλά, πρὸς φθάσουμε στὸ 2000, ἡ τεχνολογικὴ ἐπανάσταση ἔκανε καὶ ἐδῶ τὸ θαῦμα της. "Αντὶ τοῦ ὑδρογόνου μποροῦμε νὰ ἔχουμε μιὰ εὔκολη σύντηξη ἀπὸ ἄτομα Δευτερίου (Βαρύν ὑδρογόνο) σὲ ἄτομα Ήλίου. "Απὸ τὸ δευτέριο ποὺ ὑπάρχει στὸ νερὸ τῶν ὀκεανῶν θὰ μπορέσουμε νὰ ἔχουμε ἐνέργεια γιὰ ἑκατομμύρια χρόνια!

"Αλλοι κίνδυνοι, ποὺ δὲν ἔχουμε συνειδητοποιήσει, εἶναι ἡ ρύπανση τοῦ περιβάλλοντος καὶ ὁ ὑπερπληθυσμός. "Ο Ζάκ Κουστώ σὲ δύμιλία του πρὸ 20 ἐτῶν, στὸ Ναυτικό μας Μουσεῖο, κατὰ τὴν ἀπονομὴ χρυσοῦ μεταλλίου γιὰ τὶς ἔρευνές του σχετικὰ μὲ τὴ ρύπανση τῆς θάλασσας, εἶχε πεῖ: "Η θάλασσα ἔχει καταντῆσει νὰ εἶναι ἡ δεξαμενὴ ποὺ δέχεται ὅλα τὰ λήμματα, ὅλα τὰ δηλητήρια καὶ γενικὰ ὅλα τὰ ἀπορρίμματα τοῦ κόσμου", καὶ συγκεκριμένα εἶχε ἀναφέρει τὶς ἔξης ποσότητες ἀπὸ τ' ἀπόβλητα στὴ θάλασσα τῆς χρονιᾶς ἐκείνης:

- 100 ἑκατομμύρια τόνοι πετρελαίου
- 5 ἑκατομμύρια ἑπτακόσιοι τόνοι ψευδαργύρου
- 3 ἑκατομμύρια τόνοι χαλκοῦ
- 190 χιλιάδες τόνοι ἀρσενικοῦ
- 25 χιλιάδες τόνοι DDT
- 12 χιλιάδες τόνοι ὑδραργύρου
- 10 χιλιάδες τόνοι καδμίου

"Ομολογῶ ὅτι ἔκπληκτος εἶδα αὐτὰ τὰ μεγέθη οἰκολογικῆς καταστροφῆς προκα-

λούμενης άπό τὸν ἀνθρωπο. Καὶ σκέπτομαι ὅτι στὰ 20 χρόνια ποὺ πέρασαν άπό τὴν δημιλία αὐτὴ τοῦ Κουστώ μὲ τὴν ἀδηφάγο διάθεση καταστροφῆς τοῦ περιβάλλοντος ποὺ κατέχει σήμερα ὅχι μόνο αὐτοὺς ποὺ ὄνομάζουμε πολιτισμένους λαούς, ἀλλὰ καὶ τοὺς ὑποανάπτυκτους, ἡ πλήρης οἰκολογικὴ καταστροφὴ εἶναι ὁρατὴ γιὰ τὸ ἀμεσο μέλλον. Τώρα βλέπω καὶ δικαιολογῶ τὶς προσπάθειες καὶ τὴν ἀγωνία ποὺ συνέχουν τοὺς ἀνθρώπους αὐτοὺς ποὺ πλαισιώνουν τὴν Green Peace. Τοὺς θεωροῦσα μέχρι τώρα ὅμορφους ἴδεοιόγους ἀλλὰ αἰθεροβάμονες. Αἱσθάνομαι τώρα τὴν ὑποχρέωση νὰ ζητήσω συγνώμη γιὰ τὶς σκέψεις μους αὐτές καὶ νὰ τοὺς πᾶ ὅτι κι ἐγὼ εἰς τὸ ἔξῆς θὰ συμπλέω μαζί τους.

Τώρα, γιὰ τὸν ὑπερπληθυσμό, μὲ τὶς βιοκαλλιέργειες πιθανὸν νὰ μὴν ἔχουμε ἔλειψη τροφίμων, ἀλλὰ ὁ Fred Hoyle ἔρωτᾶ: ἐὰν τὰ ἐννέα δέκατα τῶν κοινωνιῶν προβλημάτων, ποὺ ἀντιμετωπίζει σήμερα ὁ κόσμος, ὀφείλονται στὸν ὑπερπληθυσμό, δηλ. στὰ πέντε δισεκατομμύρια ἀνθρώπων, σκεφθεῖτε τί θὰ γίνει τὸ 2025 ὅταν ὁ πληθυσμός, μὲ τὸ ρυθμὸ αὔξησης 2% τὸ χρόνο ποὺ παρουσιάζει τώρα, θὰ ἔχει ζεπεράσει τὰ δεκαπέντε δισεκατομμύρια. Καὶ συνεχίζει. Τότε διόλυληρη ἡ ἀτμόσφαιρα τῆς γῆς δὲν θὰ ἔπαρκει γιὰ νὰ ἀναπνεύσουν οἱ ἀνθρωποι. Καὶ ἡ τρίτη χιλιετηρίδα μ.Χ. δὲν πρέπει νὰ μᾶς φαίνεται πολὺ ἀπομεμαρυσμένη. Ὁ φόβος λοιπὸν καταστροφῆς, καὶ μόνο ἀπὸ αὐτὸ τὸ αἴτιο, τῶν ἀνθρώπων εἶναι ὑπαρκτός. Τότε τί πρέπει νὰ κάνουμε; Νὰ ἀφήσουμε ἀβοήθητες καὶ στὴ βορὰ τῶν ἀσθενειῶν καὶ τῆς πείνας τὶς ὑποανάπτυκτες Χῶρες ποὺ εἶναι ἡ πηγὴ τοῦ ὑπερπληθυσμοῦ; Ἀλλὰ τέτοια μέτρα ἔρχονται σὲ βαθειὰ ἀντίθεση μὲ τὸ σημερινὸ Οὐμανιστικὸ πολιτισμό μας. Ὁ Davies λέει, τουλάχιστον ἀς τοὺς ἐπιβάλλουμε, ἔστω καὶ διὰ Νόμου, ὅπως κάνουν οἱ Κινέζοι σήμερα, νὰ ἀποκτοῦν μόνο 2 παιδιά.

Αὐτὰ περὶ σύμπαντος καὶ γῆς. Τώρα θὰ μιλήσουμε γιὰ τὴ Νεοδαρβινικὴ θεωρία, δηλαδὴ γιὰ τὴ θεωρία τῆς τυχαιότητας καὶ τῆς ἀναγκαιότητας ποὺ χαρακτηρίζει τὴν ἔξελιξη τῶν ζωντανῶν ὀργανισμῶν. Καὶ Ζωὴ ἀποκαλοῦμε κάθε σύστημα ποὺ ἀναπαράγεται καὶ μεταβάλλεται καὶ ποὺ ἀναπαράγει τὴ μεταβολή του.

“Ἄς δοῦμε μὲ τὴ σειρά τους τὰ γεγονότα.

Τὸ 1854, δηλαδὴ πρὸ 140 ἔτῶν, ὁ Κάρολος Δαρβίνος δημοσίευσε τὸ περίφημο βιβλίο του «Καταγωγὴ τῶν εἰδῶν διὰ τῆς φυσικῆς ἐπιλογῆς». Τὸ βιβλίο αὐτὸ ἥταν προϊὸν μακρόχρονης καὶ ιουραστικῆς ἐργασίας ἀπὸ ἓναν φυσιοδίφη ἐρευνητὴ ποὺ τὸν διέκρινε ἡ τριάδα τῆς μεγαλοφυΐας: δέξιδέρκεια, ὑπομονὴ καὶ ἐπιμονή.

‘Ο Δαρβίνος μὲ τὶς ἐπαναστατικὲς ἴδεες του, εὐτυχῶς, δὲν εἶχε τὴν ἴδια τραγικὴ κατάληξη ποὺ εἶχε λίγο πρὶν ἓνας ἄλλος μεγάλος Σοφός, ὁ Γαλιλαῖος, γιατί, ὅπως

ἀνέφερα τὸ 1994 ἀπὸ αὐτὸν τὸ βῆμα στὴν ὁμιλία μου «Τὸ Τίμημα τῆς Μεγαλοφυῖας στὴν Ἰατρική», μόλις τότε ὁ Μεσαίωνας εἶχε ἐξωνισθεῖ ἀπὸ τὴν Ἀναγέννηση.

Μὲ τὴν Ἀναγέννηση ἀναστήθηκε καὶ τὸ πνεῦμα τῆς ἀθάνατης Κλασικῆς Ἑλλαδίδας ποὺ τὸ χαρακτήριζε ἡ ἐλευθερία τῆς σκέψης, ἡ ἐλευθερία τοῦ διαιλόγου καὶ ἡ ἐλευθερία τῆς δράσης.

Παρ’ ὅλα αὐτὰ ὁ Δαρβίνος δὲν γλύτωσε ἀπὸ τὴν λοιδορία καὶ τὴν περιφρόνηση, ἀνεξάρτητα ἐὰν πρὸς τὸ τέλος τῆς ζωῆς του ἔγινε Νομπελίστας.

Ἡ ζωὴ ὅμως συνεχίζεται, καὶ μὲ τὶς ἐξελίξεις τῆς τεχνολογίας μποροῦμε εύκολα νὰ ἀπορρίψουμε ἡ νὰ ἐπιβεβαιώσουμε παλιὲς θεωρίες. "Ετσι καὶ τὴν προέλευση τῆς ζωῆς νέοι ἐπιστημονικοὶ κλάδοι ἐπιβεβαιώνουν τὴν θεωρία τῆς ἐξέλιξης τοῦ Δαρβίνου ἐνισχυμένης τώρα καὶ μὲ τὴν θεωρία τῆς Τυχαιότητας καὶ τῆς Ἀναγκαιότητας (Νεοδαρβινικὴ θεωρία).

Καὶ οἱ νέοι αὐτοὶ κλάδοι εἶναι πολλοί. Θὰ ἀναφέρω τοὺς σπουδαιότερους:

Τὴν παλαιοιλιθικὴ ἀρχαιολογία ποὺ ἀπεκάλυψε τοὺς παλαιοιλιθικοὺς προγόνους μας, ποὺ πρὶν 2,5 ἑκατομμύρια χρόνια ἔφτιαξαν τὰ πρῶτα ἑργαλεῖα.

Τὴν Βραχογραφία τῶν σπηλαίων ποὺ μᾶς λέει ὅτι ὁ ἄνθρωπος βγῆκε ἀπὸ τὴν παλαιοιλιθικὴ ἐποχὴ πρὶν 9.000 χρόνια.

Τὶς ραδιομετρικὲς μετρήσεις μὲ τὶς ὅποιες ὑπολογίζεται ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἀναψε φωτιὰ πρὶν 400.000 χρόνια.

Τοὺς παλαιογενετιστές, ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὸ DNA, καὶ ποὺ ἀπέδειξαν, ἀπὸ τὰ ὀστᾶ τοῦ Νεάντερταλ, ὅτι αὐτοὶ δὲν ὑπῆρχαν οὔτε πρόγονοι οὔτε ἀδελφοὶ τοῦ σύγχρονου ἄνθρωπου, ἀλλὰ ἕνα χωριστὸ ἐίδος ποὺ ἐξαφανίσθηκε ξαφνικά πρὶν ἀπὸ τριάντα χιλιάδες χρόνια.

Τοὺς ἐξωβιολόγους ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὴν ὑπαρξὴν ζωῆς ἐξω ἀπὸ τὴν γῆ.

Οἱ δογματικοὶ ὅμως ἀντιστέκονται καὶ δὲν ἔννοοῦν νὰ παραδῶσουν τὰ ὅπλα. "Ετσι βλέπουμε καὶ σήμερα ἀκόμα ἀρθρα σὲ ἐπίσημα ἐπιστημονικὰ περιοδικὰ ποὺ ἀπορρίπτουν τὴν ἐξελικτικὴ θεωρία τοῦ Δαρβίνου καὶ θεωροῦν δημιουργὸ τοῦ ἄνθρωπου τὸ Θεό. (American Scientist May-June 1997, Natural Theology, Nature, April 1997: Scientists are still keeping the Faith, Heading For Apocalypse, Time, October 1995).

Καὶ ὅλα αὐτὰ παρ’ ὅλο ὅτι τὸ περίφημο DNA ἔχει βρεθεῖ παντοῦ καὶ στὰ ψάρια ἀλλὰ καὶ στὰ φυτὰ μὲ μικρές διαφορές, κυρίως ὡς πρὸς τὸν ἀριθμὸ τῶν χρωμοσωμάτων. Τοῦ χιμπατζῆ π.χ. τὸ γενετικὸ ὑλικὸ εἶναι κατὰ 99,9% ὅμοιο μὲ τὸ δικό μας.

‘Οριστικὸ ὅμως τέρμα στὶς ἀμφισβητήσεις ἔδωσε ἔνας ἀλλος πολὺ μεγάλος σύγχρονος ἐρευνητής, ὁ Λέναρτ Νίλσον, ὁ δύοιος μὲ τὴν ἰδιοφυὴ φωτογραφική του μηχανὴ ἔχει, μὲ ἔγγρωμες φωτογραφίες, ἀποτυπώσει βῆμα πρὸς βῆμα τὴν ἐνδομήτρια προγενε-

τική δύνσης εια ένδος άνθρωπινου έμβρυου και πολλών άλλων ζωικών είδων, οι οποίες άποτελούν άδιαφιλονίκητη μαρτυρία της συγγένειας του άνθρωπου με τὰ άλλα ζωικά είδη.

Οι φωτογραφίες αύτες δημοσιευμένες στὸ *Experiment¹* τοῦ Μαρτίου-Απριλίου 1997 ἀποκαλύπτουν ὅτι ἡ ὄντογένεση δὲν εἶναι παρά ἡ ἐπανάληψη τῆς φυλογένεσης, δηλ. ὅτι ἡ ἀνάπτυξη ένδος έμβρυου ἐπαναλαμβάνει, καὶ κατὰ κάποιον τρόπο ἀνακεφαλαιώνει, τὰ στάδια ποὺ πέρασε κάθε είδος στὴν ἔξελιξή του, διὰ μέσου τῶν αἰώνων. Καὶ τὰ ἀρχικὰ στάδια εἶναι περίπου τὰ ἕδια. Ἀπὸ τὶς προβαλλόμενες καταπληκτικὲς ἔχγρωμες εἰκόνες βλέπουμε ὅτι:

Στὸ τέλος τῆς ὅρδονος ἐβδομάδας στὸν ἀνθρωπὸ ὄλα του τὰ ὄργανα καὶ τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ εἰδούς του ἔχουν πλέον διαμορφωθεῖ. Τὸ ἕδιο καὶ στὸ ἔμβρυο ένδος πιθήκου δεξιά, ὅπου ὅμως ἀντὶ γιὰ μύτη ἔχει σχηματιστεῖ ἔνα μουσούδι· τὸ ἀνθρώπινο ἔμβρυο 16 ἐβδομάδων πιπιλίζει τὰ δάκτυλά του (ἀσκηση γιὰ τὸ θηλασμό), καὶ τὸ ἔμβρυο ένδος πτηνοῦ ἀσκεῖται στὸ ραμφισμό.

Τέλος ἔνα ἀνθρώπινο δλοκληρωμένο ἔμβρυο τὸ βλέπουμε νὰ κολυμπάει μέσα στὸ ἀμνιακὸ ὑγρό.

‘Ο Nilson γιὰ τὶς φωτογραφίες του χρησιμοποίησε εἰδικὸ λεπτὸ ἡλεκτρονικὸ μικροσκόπιο-ένδοσκόπιο γεμάτο ἀπὸ μικροσκοπικοὺς φακοὺς ποὺ ἡ εἰσαγωγή του στὴ μήτρα ἐγκύου δὲν προκαλεῖ καμιὰ ἀντίδραση.

“Οπως εἰδαμε, οἱ φωτογραφίες μὲ τὰ ἔμβρυα μέσα στὸν ἀμνιακὸ σάκκο ἐπιβεβαιώνουν τὴ θεωρία ὅτι τὸ ξεκίνημα τῆς ζωῆς ἔγινε μέσα στὸ νερό. Μιὰ ἀκόμη ἐπιβεβαίωση ἀποτελοῦν καὶ οἱ καταπληκτικὲς εἰκόνες τῆς ζωῆς ποὺ ὑπάρχει στὶς σχισμὲς τῶν ὑποβρύχιων ἡφαιστείων, ποὺ μᾶς ἔδωσε πρόσφατα ὁ ἀνεπανάληπτος Κουστώ, ὁ ἐρευνητὴς τῶν βυθῶν. Καὶ εἶναι περίεργο τὸ ὅτι, ἐνῶ τὰ 3/4 τῆς ἐπιφάνειας τοῦ πλανήτη μας καλύπτονται ἀπὸ τὸ ὑγρὸ στοιχεῖο, κανεὶς προηγουμένως δὲν ἀναζήτησε τοὺς θησαυροὺς γνώσεων ποὺ κρύβουν οἱ βυθοὶ².

Σήμερα, βάσει ὅλων αὐτῶν τῶν στοιχείων, μποροῦμε νὰ σκιαγραφήσουμε τὴ σειρὰ ἔξελιξης τῆς ζωῆς. Πρὶν ἀπὸ τρία (3) δισεκατομμύρια χρόνια ἐμφανίσθηκαν τὰ πράσινα καὶ κυανοπράσινα φύκια ποὺ ζοῦν κοντὰ σὲ ὑψηλές θερμοκρασίες, ὅπως εἶναι οἱ θερμοπηγγὲς στὶς ρωγμὲς τῶν ἡφαιστείων. Ἐπειτα ἐμφανίσθηκαν τὰ σωληνοειδῆ θαλάσσια

1. Ἐκφράζουμε τὶς εὐχαριστίες μας πρὸς τὸ περιοδικὸ γιὰ τὴν ἀδεια νὰ χρησιμοποιήσουμε στὶς προβολές μας διαφάνειες τῶν φωτογραφιῶν αὐτῶν.

2. Στὸ διαρρεῦσαν διάστημα ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς δύμιλίας μου δυστυχῶς ὁ μεγάλος ἐπιστήμων-ἐρευνητής, ὁ μεγάλος Ιδεαλιστής καὶ κυρίως ὁ ἀνθρωπὸς χάθηκε. Εὔτυχῶς ποὺ μὲ τὸν ἕδιο ζῆλο ἀνέλαβε νὰ συνεχίζει τὸ ἔργο του ὁ γιός του Ζάν Μισέλ.

όντα, και στή συνέχεια οι ἀρχαιο-ἰχθεῖς, τὰ ἀμφίβια, τὰ ἔρπετά, και τὰ πτηνά. Ὁ ἄνθρωπος ἐμφανίσθηκε πολὺ ἀργότερα. Μετὰ τὴ μακροχρόνια διαδικασία ἀνταγωνιστικῆς βιολογικῆς ἐξέλιξης (τὰ βραγχιακά π.χ. τόξα μεταμορφώθηκαν σὲ σαγόνια, ώτικά κύτταρα και λάρυγγα) κατάφερε νὰ ριζώσει κάποια στιγμή ἀνάμεσα σὲ δύο περιόδους παγετώνων, δύταν τὸ κλίμα εῖχε γλυκάνει.

Καὶ γεννᾶται τώρα τὸ ἔρώτημα: Ποιά θὰ εἶναι ἡ μορφολογικὴ ἐξέλιξη τοῦ ἀνν θράπου; Ἐδῶ δὲν θὰ μιλήσουμε γιὰ τὸ τί θὰ γίνει ἔπειτα ἀπὸ μερικὰ δισεκατομμύρια χρόνια, ἀλλὰ τί ἔπειτα ἀπὸ λίγες ἑκατοντάδες. Ἐνδεικτικὴ εἶναι αὐτὴ ἡ εἰκόνα τῆς περίπτωσης ἐνδέ μικροῦ πιθήκου. Τὰ πόδια του ἀναπτύσσονται προγενετικά μὲ τὸ-ΐδιο ρυθμὸ δύπως και τὰ χέρια του, ἐνῶ στὸν ἄνθρωπο τὰ δάκτυλα τῶν ποδιῶν του εἶναι μικρότερα και ἀναπτύσσονται ἀργότερα ἀπὸ τὰ δάκτυλα τῶν χεριῶν του γιατὶ τώρα δὲν περπατάει και δὲν τρέχει δύπως ἀλλοτε. Ἐὰν συνεχισθεῖ αὐτὸς ὁ ἀκρωτηριασμός, μελλοντικὰ στὸν ἄνθρωπο θὰ πρέπει νὰ προβάλλει τὸ μεγάλο κεφάλι, ἐνῶ τὸ σῶμα του θὰ εἶναι πολὺ μικρό, ἔτσι δύπως παρουσιάζονται στὰ διάφορα φίλμις φαντασίας τὰ ὑποτιθέμενα προηγμένα ἀνθρώπινα ὄντα, ἐπειδὴ ζοῦν σὲ κάποιον ἀλλον πλανήτη πολὺ πιὸ γερασμένο ἀπὸ τὸ δικό μας.

Καὶ ὅλα αὐτὰ βέβαια ὑπὸ τὸν ὄρον δτὶ δὲν θὰ ἔχουμε κάποια βίαιη μεταλλαγή. Καὶ δὲν ἀναφέρομαι σὲ βίαια γεγονότα, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν στὸν πλανήτη μας κάθε ἑκατὸ χιλιάδες περίπου χρόνια (συγκρούσεις), οὔτε σὲ μιὰ αὐτοκαταστροφή μας ἐξαιτίας μιᾶς πυρηνικῆς ἕκρηξης. Ἀναφέρομαι στὶς βίαιες μεταλλάξεις ποὺ κάνει ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος διαμέσου τῆς γενετικῆς μηχανικῆς. Δὲν μὲ ἀπασχολεῖ ἡ κλωνοποίηση. Ἡ Ντόλη δὲν μπορεῖ νὰ δημιουργήσει ἀνθρώπους σοφοὺς ἢ ἐγκληματίες, γιατὶ ἔνα μέρος μόνο τῆς ἐξέλιξής μας διείλεται σὲ κληρονομούμενα γονιδια. Σπουδαιότερος εἶναι ὁ ρόλος τοῦ περιβάλλοντος και τῆς μάθησης. Ἀνησυχῶ δύμως γιὰ τὶς βίαιες μεταλλάξεις ποὺ ἐπιχειρεῖ σήμερα ὁ ἄνθρωπος. Στὴν προβαλλόμενη εἰκόνα βλέπουμε ποντίκια χρωματιστά, φωσφορίζοντα, ποὺ δημιουργησαν οἱ Ἱάπωνες ἀπὸ γενετικὸ ὑλικὸ ἐνδέουσας μέδουσας ποὺ φωσφορίζει.

Στὴν ἐπόμενη εἰκόνα πάλι βλέπει κανεὶς ἔνα ἄλλο ποντίκι ὀγκώδες, στὰ ἐμβρυακὰ κύτταρα τοῦ δποίου ἔχει εἰσαχθεῖ ἔνα ὀλόκληρο χρωμόσωμα ἀνθρώπου. Εἶναι ἡ ἀρχὴ δημιουργίας διαγεννητικῶν Ζώων.

Τελευταῖα εἰδαμε και τὰ ἀκέφαλα βατράχια και ἵσως γνωρίσουμε και τὸν Βιονικὸ ἄνθρωπο, δηλαδὴ τὸ ἀκέφαλο ἀνθρώποιειδές, ποὺ θὰ χρησιμεύσει ὡς πηγὴ ὄργανων γιὰ μεταμοσχεύσεις. Σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς ἀκρότητες ἐλπίζω νὰ θέσει τέρμα ἡ ἀναπτυσσομένη σήμερα Βιοηθική.

¹ Άλλα ἀπὸ ὅλα τὰ μυστήρια τῆς φύσης κανένα δὲν συγκινεῖ τόσο ὅσο τὸ ἔρώτη-

μα: "Αραγε είμαστε μόνοι; Και τὸ ἐρώτημα αὐτὸ δὲν εἶναι σημερινό. Ἡ ἵδεα τῆς ἔξωγήνης Ζωῆς ήταν κοινὸ θέμα συζήτησης καὶ μεταξὺ τῶν ἀρχαίων φιλοσόφων. Οἱ Πυθαγόρειοι π.χ. εἶχαν τὴν ἀποψήν ὅτι ἡ Σελήνη κατοικεῖται ἀπὸ ὄντα ἀνότερα καὶ ὁ "Ελληνας φιλόσοφος Ἐπίκουρος, σὲ μιὰ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Ἡρόδοτο προφητικὰ καταλήγει «ὑπάρχουν ἀπειροὶ κόσμοι, ἄλλοι ὄμοιοι καὶ ἄλλοι διαφορετικοὶ ἀπὸ τὸν δικό μας». Ἡ πεποίθηση ὅτι τὸ σύμπαν εἶναι γεμάτο ἀπὸ κατοικημένους πλανῆτες κυριαρχοῦσε καὶ τὸν 17ο αἰώνα. Καὶ τώρα πάλι παρατηρεῖται μιὰ ἀχαλίνωτη εἰκοτολογία, παρ' ὅλα τὰ ἐπιχειρήματα τῆς Νεοδαρβινικῆς θεωρίας (τυχαιότης καὶ ἀναγκαιότης), ἡ ὅποια ὅπως εἴδαμε ὑποστηρίζει ὅτι ἡ ἔξελιξη τῆς ζωῆς δὲν ἀκολουθεῖ καμιὰ «Νομοειδὴ τάση», ἀλλὰ εἶναι ἐντελῶς τυχαία, ὅπως ἡ ἵδεα τοῦ τυφλοῦ ὄροιον ποιοῦ τοῦ Richard Dankis.

Σήμερα πάντως γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸν διαξάγονται ποικίλες ἔρευνες. Καὶ αὐτὸ δχι γιατὶ οἱ ἀπαντήσεις θὰ ἴκανοποιήσουν μιὰ περιέργεια, ὅπως πολλοὶ νομίζουν, οὔτε γιατὶ θὰ ἔχει τεράστιες θρησκευτικὲς καὶ φιλοσοφικὲς ἐπιπτώσεις. Ἡ ἔξερεύνηση τοῦ διαστήματος θὰ ἔχει καὶ πρακτικὸ ἐνδιαφέρον, ὅπως εἶναι ὁ ἐποικισμὸς μερικῶν ἔξ αὐτῶν, εἴτε γιὰ βάση μιᾶς πιὸ πέρα ἔξερεύνησης τοῦ Σύμπαντος, εἴτε ἀκόμη γιὰ τὴν ἀντληση σιδηρομεταλλευμάτων.

Μιλήσαμε περὶ Ζωῆς. Ἡ Ζωὴ ὄμως, ὅπως τὴν ξέρουμε, ἀπαιτεῖ ἄνθρακα καὶ μερικὰ ἄλλα βαρέα χημικὰ στοιχεῖα ποὺ δὲν ὑπῆρχαν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς δημιουργίας τοῦ Σύμπαντος. Αὐτὰ σχηματίσθηκαν, ὅπως εἴπαμε, πολὺ μετά τὶς ἐκρήξεις τῶν πρωτοαστέρων (σουπερΝόβα). Δηλαδὴ πρὶν ἐμφανισθεῖ ἡ βιολογία γήινου τύπου, ἔπρεπε νὰ ζήσει καὶ νὰ πεθάνει μιὰ τουλάχιστον γενιὰ ἀστρων.

'Ἐνδιαφέρον εἶναι ὅτι τέτοιους συνδυασμοὺς ἀπὸ νερό, μεθάνιο καὶ ἀμμωνία ποὺ δημιουργήθηκαν στὴ γῆ, κατὰ τὴ διάρκεια τεσσάρων περίπου δισεκατομμυρίων χρόνων, κατόρθωσαν πρόσφατα νὰ δημιουργήσουν οἱ Miller καὶ Wrey μέσα σὲ μιὰ δοκιμαστικὴ φιάλη, διοχετεύοντας ρεῦμα μὲ τὴ μορφὴ ἡλεκτρικῆς ἐκκένωσης. Στὸ μίγμα ποὺ ἔγινε καφεκόκκινο βρέθηκαν ἀρκετὰ ἀπὸ τὰ γνωστὰ ἀμινοξέα.

Παρ' ὅλα αὐτὰ παραμένει τὸ ἐρώτημα. Εἶναι τὰ πρωτομέρια πράγματα προϊόντα τῆς τυχαιότητας ἢ ἔγιναν ἀπὸ κάποια ὑπέρτερη δύναμη; Καὶ τὸ ἄλλο. 'Υπάρχει ζωὴ ἄλλοι; Τὸ πρῶτο, τὸ τυχαῖο δὲν φαίνεται εὔκολο. Μὲ βάση τὸ νόμο τῶν πιθανοτήτων, οἱ πιθανότητες τῶν ἀπαιτουμένων συνδυασμῶν τῶν διαφόρων ἀπλῶν χημικῶν στοιχείων (80 περίπου) γιὰ τὸ σχηματισμὸ τῶν πρωτομορίων εἶναι σχεδὸν μηδαμινὲς ($1 : 10^{40\cdot000}$). 'Απὸ τὴν ἄλλη ὄμως πλευρὰ σὲ ἔνα ἀπειρο Σύμπαν ποὺ ὑπακούει στὴν ἀρχὴ τοῦ Κοπέρνικου θὰ πρέπει νὰ ὑπάρχει καὶ ἄλλοι Ζωῆς, ἀφοῦ πλανῆτες παρόμοιοι μὲ τὴ γῆ θὰ πρέπει νὰ βρίσκονται σὲ μεγάλη ἀφθονία. Πράγματι ἀν λάβουμε ὑπ' ὅψη, ὅτι σὲ κάθε γαλαξία ὑπάρχουν δισεκατομμύρια πλανῆτες, τότε ἡ πιθανότητα

αύτόχθονης παραγωγῆς DNA, όπως άναφέρει δ Paul Davies στὸ σχετικὸ κεφάλαιο τοῦ πολυσυζητημένου βιβλίου του «Εἴμαστε μόνοι», θὰ πρέπει νὰ φθάνει τὸν ἀστρονομικὸ ἀριθμὸ $10^{39 \cdot 933}$ ἀνὰ Γαλαξία.

Οἱ συζητήσεις ὅμως γιὰ τὴ διαπίστωση ἐξωγήινης Ζωῆς σὲ ἀπομεμακρυσμένους πλανῆτες τοῦ Γαλαξία μας καὶ σὲ πιὸ μακρινοὺς Γαλαξίες εἶναι ἐξωπραγματικές ἀφοῦ αὐτοὶ ἀπέχουν ἀπὸ τὴν γῆ ἑκατομμύρια ἔτη φωτός. Τὰ σήματα συνεπῶς ποὺ ἀναζητοῦν οἱ ἀστροφυσικοὶ μας δὲν θὰ ἀφοροῦν τὴν παροῦσα κατάστασή τους, ἀλλὰ ἐκείνη ποὺ ὑπῆρχε κάποτε, ἵσως πρὸ πολλῶν ἑκατομμυρίων καὶ δισεκατομμυρίων ἔτῶν. Ό πλησιέστερος π.χ. στὸ δικό μας Γαλαξία, δ Γαλαξίας τῆς Ἀνδρομέδας βρίσκεται σὲ ἀπόσταση δύο ἑκατομμυρίων ἔτῶν φωτός. Καὶ τὸ ἔτος φωτός, ὡς γνωστόν, ἰσοῦται μὲ ἔνα τρισεκατομμύριο χιλιόμετρα. Γιὰ νὰ πάρουμε μιὰ ἴδεα αὐτῶν τῶν ἀποστάσεων, δ "Ηλιος μας, π.χ., ποὺ βρίσκεται σὲ ἀπόσταση 150 ἑκατομμυρίων χιλιομέτρων, σὲ ἔτη φωτὸς ἀπέχει μόνο 8,3 λεπτά.

Τὰ θὰ γίνει ὅμως ἐὰν ἡ ἐξωβιολογία ἀποδεῖξει τὴν ὑπαρξὴν κάποιας ἀλλῆς ἐξωγήινης ζωῆς, ἔστω καὶ ἐνὸς μόνο ἐξωγήινου μικροβίου; Θὰ μᾶς χαροποιοῦσε ἢ θὰ μᾶς φόβιζε; Θὰ μᾶς συνάρπαζε ἢ θὰ μᾶς τρόμαζε; Θὰ μᾶς ἐνέπνεε ἢ θὰ μᾶς ἀποθάρρυνε;

Τὰ ἐρωτήματα πράγματι ποὺ θὰ δημιουργηθοῦν τότε θὰ εἶναι πολλὰ καὶ κεφαλαιώδους σημασίας.

'Η Ζωὴ π.χ. εἶναι δημιούργημα τοῦ Θεοῦ καὶ προέρχεται ἀπὸ μιὰ καὶ μοναδικὴ πηγὴ ἀπὸ τὴν ὁποία διασκορπίσθηκε μὲ τὶς ἀλλεπάλληλες ἐκρήξεις καὶ συγκρούσεις καὶ σὲ ἄλλους πλανῆτες; "Η μήπως ἐμφανίσθηκε ἀνεξάρτητα, σὲ πολλὰ διαφορετικὰ σημεῖα τοῦ σύμπαντος, ὅπότε πλήττεται ἢ καρδιὰ τοῦ Νεοδαρβινισμοῦ.

Σὲ δόλα αὐτὰ τὰ προβλήματα θὰ δοθεῖ ἵσως μὲ τὴν ἀναζήτηση ἐξωγήινης Ζωῆς σὲ κάποιους ἀπὸ τοὺς κοντινοὺς μας πλανῆτες. Πρὸς τὸ σκοπὸν αὐτὸν γίνονται ἔρευνες ἀπὸ πολλοὺς καὶ ἀπὸ πολλές εἰδικότητες. Ἀπὸ τὶς πρῶτες ἥταν ἡ μελέτη τῶν μετεωριτῶν ποὺ ἔχουν πέσει στὴ γῆ, ὅπως δ μετεωρίτης Murchison. "Ολες ὅμως ἀπέβησαν ἀρνητικές μέχρι στιγμῆς.

'Αρνητικὲς εἶναι καὶ οἱ προσπάθειες ποὺ ἔχουν γίνει πρὸς ἀναζήτηση ἐξωγήινων ζωντανῶν ὑπάρξεων.

Οἱ πρῶτες ἀναζητήσεις ἀρχισαν στὴν 'Αμερικὴ τὸ 1992 μὲ τὸ πρόγραμμα SETI, ποὺ σημαίνει ἀναζήτηση ἐξωγήινης νοημοσύνης (Search for Extraterrestrial Intelligence). 'Η ἡμερομηνία ἐπιλέχθηκε γιὰ νὰ συμπέσει μὲ τὸν ἑορτασμὸ τῶν 500 χρόνων ἀπὸ τὴν ἀφιξη τοῦ Χριστόφορου Κολόμβου στὴν 'Αμερική.

Στὴν ἀρχὴ ἀναζητήθηκε μεσοαστρικὴ ἐπικοινωνία γιὰ τὴν ὁποία χρησιμοποιήθηκαν τηλεσκόπια καὶ ἀνιχνευτές μικροκυμάτων.

Τὰ πολυδάπανα δύμας αύτὰ προγράμματα καὶ οἱ ἀκρότητες, ὅπως ἡ ἀναμονὴ ἀπάντησης σὲ ἄναμμα πυρσῶν στὴν ἔρημο τῆς Σαχάρας, ποὺ σχημάτιζαν τὸ περίφημο θεώρημα τοῦ Πυθαγόρα, καὶ κυρίως οἱ ἐκπληκτικὲς ἔξελίξεις στὴν ἀεροναυπηγικὴ δόδήγησαν τὴν Ἀμερικὴ στὴ διακοπὴ τῆς χρηματοδότησης ὅλων τῶν προσπαθειῶν τοῦ εἰδούς αὐτοῦ. Σήμερα ἡ προσπάθεια στρέφεται στὴ δημιουργία συστοιχίας ἐπιγείων ἡ δορυφορικῶν ραδιοτηλεσκοπίων μὲ χιλιάδες δυνατές συχνότητες καὶ μὲ πολὺ μεγάλη ταχύτητα ποὺ προσεγγίζουν τὴν ταχύτητα τοῦ φωτός, ὅπως τὸ διαστημικὸ τηλεσκόπιο Hubble, ποὺ μᾶς στέλνει ἐκπληκτικὰ καθαρές εἰκόνες ποὺ ἀποκαλύπτουν τὰ γονητευτικὰ μυστικὰ τοῦ σύμπαντος. Ἐπιπλέον μὲ τὰ ἡλεκτρονικὰ συστήματα ὅπτικῆς προσαρμογῆς ποὺ διαθέτουν καὶ μὲ τὴ δυνατότητα ἔξομοιωσης τῶν εἰκόνων θὰ μπορέσουν νὰ παρακολουθοῦν τὶς μαῦρες τρύπες καθὼς θὰ «καταπίνουν» διάκληρους ἀστέρες ἡ καθὼς ἐκσφενδονίζουν τὰ συντρίμμια τους. Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα τῆς μεγεθυντικῆς τους δυνατότητας εἶναι τὸ ὅτι ἀπὸ τὴ γῆ θὰ μπορεῖ νὰ δεῖ κανεὶς τὸ ἀποτύπωμα ἐνὸς ἀνθρώπινου ποδιοῦ στὴ Σελήνη.

Παράλληλα μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῶν ραδιοτηλεσκοπίων, ἡ NASA μελετᾶ καὶ ἔνα ἄλλο πρόγραμμα ἔξερεύνησης ποὺ ἔχει τὸν τίτλο TOPS, ἀκρώνυμο, ποὺ σημαίνει «πρὸς ἄλλο πλανητικὸ σύστημα». Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ ἔχει στείλει δορυφόρους ἔξοπλισμένους μὲ τὰ πιὸ σύγχρονα ὄργανα γιὰ νὰ μελετήσουν τὴ Σελήνη καὶ τοὺς κοντινοὺς Πλανῆτες Δία καὶ Κρόνο.

Ἡ προσπάθεια αὐτὴ στέφθηκε, σὲ βραχὺ χρονικὸ διάστημα, μὲ τέτοια ἐπιτυχίᾳ, ὥστε γρήγορα τέθηκε σὲ ἐφαρμογὴ καὶ τὸ δεύτερο σκέλος τοῦ προγράμματος ποὺ εἶναι τὰ ἐπανδρωμένα διαστημόπλοια. Ἔτσι μᾶς δόθηκε ἡ εὐκαιρία νὰ θαυμάσουμε τοὺς περιπάτους τῶν ἀστροναυτῶν στὸ διάστημα καὶ στὴ Σελήνη.

Ἄπὸ τὰ πρῶτα Διαστημόπλοια-Ρομπότ ζεχωρίζει ὁ Γαλιλαῖος. Ἐκτοξεύτηκε ἀπὸ τὴ Γῆ τὸ 1985 καὶ συνεχῶς στέλνει πολὺ ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα ἀπὸ τοὺς Πλανῆτες ποὺ προσεγγίζει καὶ ποὺ συνηγοροῦν γιὰ τὴν ὑπαρξὴν κάποιας Ζωῆς στοὺς δορυφόρους τοῦ Δία, Γανυμήδη, Καλλιστώ καὶ Εὐρώπη.

Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ ὅπως τὸ δξυγόνο, θεῖο καὶ ἀνθρακας, θὰ πρέπει νὰ μεταφέρηκαν μετὰ ἀπὸ σύγκρουση κομητῶν, ὅπως ἡ θεαματικὴ σύγκρουση τῶν Σουμέικερ καὶ Λιβάι ποὺ συνέβη τὸ 1994.

Ἄπὸ τὸ Γαλιλαῖο πρωτοπληροφορηθήκαμε καὶ τὶς κλιματολογικὲς συνθῆκες στὸ Δία, ὅπου ἄλλες περιοχὲς τὶς χαρακτηρίζουν καταιγίδες ποὺ διαρκοῦν ἑκατοντάδες χρόνια καὶ ἄλλες ἡ ξηρασία. Οἱ βροχὲς δύμας ποὺ πέφτουν δὲν μποροῦν νὰ δημιουργήσουν ὡκεανοὺς καὶ ποτάμια γιατὶ ἔξατμιζονται ἀπὸ τὴ ζέστη.

Ἐναὶ ἄλλο, μὴ ἐπανδρωμένο διαστημόπλοιο, εἶναι ὁ Pionner 10 (πρωτοπόρος No 10). Στὰ 25 χρόνια λειτουργίας του τὸ εἰδικὸ αὐτὸ σκάφος τῆς NASA περιμένει

νὰ συναντήσει ἔξωγήνους γιὰ νὰ τοὺς δώσει μιὰ χρυσὴ πλάκα, ἐνθύμιο ἀπὸ τοὺς γήινους.

Τὸ πιὸ ἐντυπωσιακὸ ὅμως ἐπίτευγμα τῆς διαστημικῆς ναυπηγικῆς εἶναι τὸ θρυλικὸ πιὰ μὴ ἐπανδρωμένο διαστημόπλοιο, δὲ ἵχνηλάτης (pathfinder). "Ολος ὁ κόσμος πρόσφατα εἶδε τὶς ζωντανὲς ἔγχρωμες εἰκόνες ἀπὸ τὸν" Αρη, ποὺ αὐτοστιγμεὶ μεταδίδονταν στὴ Γῆ. Δὲν χρειάζεται νὰ μιλήσω γιὰ τὸ πῶς προσγειώθηκε (ἀερόσακοι κλπ.) στὸν" Αρη, μὲ τὴν ὑπερηχητικὴ ταχύτητα ποὺ εἶχε δὲ ἵχνηλάτης, οὔτε γιὰ τὸ Ρομπότ του, τὸ Sojourner, ποὺ κινεῖται μὲ τηλεχειριστήριο ἀπὸ τὴ Γῆ. Θὰ ὑπενθυμίσω μόνο ὅτι καταγράφει καὶ ἀναλύει τὸ ἔδαφος καὶ τὶς πέτρες ποὺ συναντᾶ καὶ τὰ εὑρήματα τὰ στέλνει αὐτοστιγμεὶ στὴ Γῆ.

Στὸν" Αρη μπορεῖ κάποτε νὰ ὑπῆρχε ζωὴ γιατὶ οἱ κλιματολογικὲς συνθῆκες ἥταν διαφορετικές. Πρὸν ἀπὸ τριάμισι δισεκατομμύρια χρόνια, ὅταν οἱ πρῶτοι μικροοργανισμοὶ ἐμφανίσθηκαν στὴ γῆ, δὲ" Αρης ἥταν θερμότερος καὶ ὑπῆρχε ἀφθονο νερὸ στὴν ἐπιφάνειά του, μὲ λίμνες καὶ ποτάμια. Τώρα οἱ συνθῆκες ἀλλαξαν, ἀλλὰ ἵσως ἀπὸ παλαιὰ νὰ ὑπάρχουν στοιχεῖα ζωῆς βαθύτερα μέσα στὸ ἔδαφος. Αὐτὸ ὅμως δὲν θὰ τὸ λύσει δὲ ἵχνηλάτης, γιατὶ δὲν μπορεῖ νὰ σκάψει τόσο βαθειά. Αὐτὸ θὰ λυθεῖ στὶς προσεχεῖς ἐπανδρωμένες προσπάθειες ποὺ ὅπως φαίνεται δὲν θὰ ἀργήσουν. "Ο" Αρης, ἐπειδὴ εἶναι δὲ κοντινότερος πλανήτης, ἵσως ἀποδειχθεῖ πρόσφορος καὶ γιὰ ἐποικισμό, δὲ διποῖος φαίνεται ὅτι γρήγορα θὰ γίνει στὴ Σελήνη, ὅπου βρέθηκε νερό, τὸ ἀπαραίτητο στοιχεῖο γιὰ παρουσία τοῦ ἀνθρώπου. "Ο" ἐποικισμὸς αὐτὸς θὰ εἶναι τὸ πιὸ σημαντικὸ σκαλοπάτι γιὰ τὴν κατάκτηση τοῦ σύμπαντος.

Σὲ αὐτὰ τὰ ταξίδια στὸ χρόνο φαίνεται ὅτι πιστεύουν οἱ πελάτες τῆς ἑταιρείας Τράνς-Τάιμ στὴν Καλιφόρνια ποὺ πληρώνουν προκαταβολικὰ 40 ἑκατομμύρια περίπου σὲ δραχμὲς γιὰ νὰ καταψυχθοῦν ἀμέσως μόλις πεθάνουν, σὲ ὑγρὸ ἄζωτο. Στὰ ἔξοδα συμπεριλαμβάνεται καὶ ἡ ἀπόψυξη τους, ποὺ θὰ γίνει σὲ χρόνο σύμφωνο μὲ τὶς ἐντολές τους. "Ισως ἀστεῖο. "Αλλὰ γιατὶ μποροῦμε νὰ διατηρήσουμε μὲ κατάψυξη γιὰ χρόνια σπερματοζωάρια, ωάρια, ἀκόμη καὶ μικρόβια; Τὰ ὑπάρχοντα προβλήματα γιὰ τοὺς πολυνύτταρους ὁργανισμοὺς ἀσφαλῶς κάποτε θὰ ὑπερηφανθοῦν.

"Ενα κεφάλαιο ἀρκετὰ δύσκολο ἥταν καὶ αὐτὸ τῆς τεχνητῆς Νοημοσύνης, παρ' ὅλο ὅτι δὲ ἔγκεφαλος καὶ οἱ λειτουργίες του εἶναι πιὸ κοντὰ στὴν ἰδιότητά μου ὡς γιατροῦ. Οἱ δυσκολίες προέρχονται ἀπὸ τὴν ταχεία καὶ ἀλματώδη ἔξελιξη τὰ τελευταῖα δύο χρόνια τῶν ἡλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν καὶ τῶν γνώσεών μας περὶ λειτουργίας τοῦ ἔγκεφάλου, ποὺ ἀναπτύχθηκε ποσοτικὰ καὶ ποιοτικὰ μέσα ἀπὸ περίοδο ἐκατομμυρίων ἐτῶν, καὶ ποὺ μὲ τὰ δισεκατομμύρια κύτταρά του εἶναι τὸ πιὸ πολύπλοκο δημιούργημα σὲ διλόκληρο τὸ γνωστὸ Σύμπαν.

Στήν τελευταία δεκαετία χάρη στις νέες τεχνολογίες που έπιτρέπουν στούς ειδικούς νὰ βλέπουν «μέσα» στὸν ἐγκέφαλο και νὰ ἔξετάζουν τὶς λεπτομέρειές του, σὲ ὑποκυτταρικὸ ἐπίπεδο, μποροῦμε νὰ μάθουμε τόσα, ὅσα δὲν εἴχαμε φαντασθεῖ ποτὲ μέχρι τώρα.

“Ἄς δοῦμε ὅμως μὲ παραστατικὲς εἰκόνες (Experiment No 2, 1996) τὶς ἔξελίξεις αὐτές. Στήν εἰκόνα αὐτὴ βλέπουμε ἐνα ἀνθρώπινο προέμβρυο μὲ ὀκτὼ κύτταρα. Τὸ ἐρώτημα εἶναι πῶς εἶναι δυνατὸν τὰ κύτταρα αὐτὰ νὰ εἶναι δλοίδια μεταξύ τους, ἀφοῦ ἀπὸ αὐτὰ ἄλλα θὰ ἔξελιχθοῦν σὲ ἐγκέφαλο, καὶ ἄλλα σὲ καρδιὰ ἢ δέρμα. Τὸ μόνο ποὺ ξέρουμε εἶναι ὅτι ἡ διαφοροποίηση ἀρχίζει, τρεῖς ἡμέρες μετὰ τὴ γονιμοποίηση, ὅταν τὰ κύτταρα θὰ ἔχουν διαιρεθεῖ σὲ ἑκατὸ περίπου. Καὶ κάτι ἀκόμη ποὺ ἔχει πρακτικὴ σημασία. Στοὺς πρώτους μῆνες τῆς ἐγκυμοσύνης τὰ νευρικὰ κύτταρα ἀνανεώνονται μὲ ρυθμὸ 250.000 τὸ λεπτό, καὶ ὅτι ἀπὸ αὐτὰ τὰ μισὰ θὰ πεθάνουν πρὶν γεννηθεῖ τὸ παιδί, ἐνῶ ὅταν γεννηθεῖ δὲν ἀνανεώνονται ὅπως τὰ ἄλλα κύτταρα. Εἶναι καὶ αὐτὸ μιὰ ἔνδειξη τῆς σοφίας τῆς φύσης, γιατὶ ἀν ἀνανεώνονται τὰ καινούργια δὲν θὰ εἴχαν μνήμη. Θὰ ἥταν, ὅπως λέει ὁ Pasco Paniers τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Γένη, σὰν νὰ ξεπηδοῦσαν μέσα ἀπὸ κάποιους ἄλλους κόσμους.

Τώρα κάθε νευρικὸ κύτταρο, ὅπως ξέρουμε, δέχεται ἐρεθίσματα ἀπὸ διάφορα σημεῖα τοῦ σώματος, μὲ τοὺς δενδρίτες του καὶ στέλνει τὰ δικὰ του μηνύματα πρὸς τὴν περιφέρεια μὲ τοὺς νευράξονές του ποὺ καὶ αὐτοὶ εἶναι πολλοί. “Οταν ἔνα σῆμα φθάσει σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς ἀπολήξεις (τελευταῖα κομβία) κάποιου νευράξονα, ὅπως βλέπουμε στήν εἰκόνα, τὰ σφαιρικὰ σώματα, ποὺ ὀνομάζονται κυστίδια, προσφύνονται στὴ μεμβράνη τοῦ νευράξονα, ποὺ εἶναι πολὺ κοντὰ στὸ κύτταρο δέκτη καὶ τότε ἀνοίγουν καὶ ἀπελευθερώνουν χημικὲς οὐσίες, τοὺς νευροδιαιβιταστές, ὅπως εἶναι τὰ γλουταμινικὰ ἄλατα, τὰ ὄποια μὲ τὴ σειρά τους προωθοῦν τὰ σήματα ἀπὸ τὸ ἔνα νευρικὸ κύτταρο στὸ ἄλλο. Γιὰ νὰ δοθεῖ τέλος στὸ σῆμα δι νευράξονας ἀπορροφᾶ καὶ πάλι ἔνα μέρος αὐτῶν τῶν χημικῶν οὐσιῶν.

— Τώρα δηλαδή, γνωρίζουμε ὅτι στὸν ἐγκέφαλο ὑπάρχει ἔνα σύστημα ἀνταλλαγῆς πληροφοριῶν ποὺ λειτουργεῖ μέσω χημικῶν ἀντιδράσεων καὶ μεταφορᾶς ἡλεκτρο-χημικῆς ἐνέργειας καὶ ὅτι τὰ διάφορα νευροπεπτίδια, ὅπως τὰ γλουταμινικὰ ἄλατα, μεταφέρουν τὶς πληροφορίες ἀπὸ τὸ ἔνα σημεῖο τοῦ σώματος στὸ ἄλλο. Καὶ κάτι ἐπίσης τὸ σημαντικό: Καὶ τὰ συναισθήματα φαίνεται ὅτι λειτουργοῦν μὲ νευροπεπτίδια ποὺ ἔνώνονται μὲ τοὺς ἀντίστοιχους ὑποδοχεῖς καὶ προκαλοῦν κάποια ἡλεκτρικὴ ἀλλαγὴ στὰ νευρικὰ κύτταρα.

Εἰδικὰ γιὰ τὴ μνήμη, ποὺ εἶναι πολυσύνθετη, τὰ διάφορα στοιχεῖα ποὺ τὴ συνθέτουν ἐδράζονται σὲ διαφορετικὲς περιοχὲς τοῦ ἐγκεφάλου. Ἀλλοῦ, π.χ., οἱ εἰκόνες

καὶ ἀλλοῦ τὰ συναισθήματα. Τὸ διό καὶ γιὰ τὴν ὅσφρηση καὶ τὴν γεύση ποὺ χρειάζονται πολλές πηγὲς (μνῆμες).

‘Ο Μαρσέλ Προύστ στὸ μυθιστόρημα «’Αναζητώντας τὸ χαμένο χρόνο» γράφει: «... ὅταν οἱ ἄνθρωποι θὰ ἔχουν πεθάνει, ὅταν τὰ πράγματα θὰ ἔχουν διαλυθεῖ καὶ σκορπιστεῖ, μόνο ἡ γεύση καὶ ἡ ὅσφρηση, πιὸ εὔθραυστες, ἀλλὰ πιὸ ἀνθεκτικές, πιὸ ἀνλεξ, πιὸ ἐπίμονες καὶ πιὸ πιστές, θὰ περιπλανῶνται γιὰ καιρό, σὰν τὶς ψυχές, περιμένοντας, καὶ ἐλπίζοντας, ἀνάμεσα στὰ ἐρείπια ὅσων ἀπέμειναν».

‘Αλλὰ καὶ κάθε εἶδος γνώσης ὅπως τὰ μαθηματικά, ἡ ἴστορία, ἡ λογικὴ καὶ ἡ φιλοσοφία, δὲν εἶναι παρὰ ἀναμνήσεις. ‘Ο Γ. Μενουδάκης (*Ναυτικὴ Ελλάς*, Μάιος 1997) γράφει: «... ἡ γνώση δὲν εἶναι λειτουργία τῆς ψυχῆς μας. ”Αν βγάλεις ἀπὸ τὴν ζωὴ τὶς ἀναμνήσεις, δὲν ἄνθρωπος εἶναι ἔνα φυτό”. Καὶ ἔχει δίκιο· χωρὶς εἰκόνες καὶ μόνο μὲ αἰσθήσεις δὲν ἀποκτᾶται γνώση καὶ ἄρα δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρχει ἀνάμνηση. ’Η γνώση πάλι προηγεῖται τῆς ἀνάμνησης καὶ ἡ εἰκόνα προηγεῖται τῆς γνώσης. Δηλαδὴ ἡ γνώση εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ὀπτικῶν, ἀκουστικῶν, ὁσφρητικῶν καὶ γευστικῶν εἰκόνων ποὺ σχηματίζονται στὸ νοῦ μας ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ θὰ πρωτοαντικρίσουμε τὸ φῶς. Καθαρῶς ὑλιστικὴ δηλ. Θεωρία, ὑπὲρ τῆς ὁποίας συνηγορεῖ καὶ τὸ ὅτι νοημοσύνη χωρὶς ὅμως συνείδηση συναντᾶμε καὶ στὴ συμπεριφορὰ «κοινωνικῶν» ἐντόμων, ὅπως στὶς ἀποικίες μυρμηγκιῶν, ἐνῶ συνείδηση χωρὶς πολλὴ νοημοσύνη παρατηρεῖται καὶ σὲ μικρὰ ζῶα, ὅπως τὰ ποντίκια.

Καὶ τώρα ἐπανερχόμεθα στοὺς ἡλεκτρονικούς ὑπολογιστὲς καὶ τὴν Τεχνητὴ Νοημοσύνη, ἡ ἐξέλιξη τῶν ὁποίων δικαιολογεῖ τὴν παρένθεσή μου περὶ λειτουργίας τοῦ ἐγκεφάλου.

Οἱ ἡλεκτρονικοὶ ὑπολογιστὲς δὲν εἶναι κάτι τὸ καινούργιο. Εἶχαν μπεῖ στὴ ζωὴ μας ἀπὸ χρόνια. ‘Ο πρῶτος, ὁ Eniac βγῆκε ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Φιλαδέλφειας τὸ 1946, κατόπιν παραγγελίας τῶν Στρατιωτικῶν ἀρχῶν τῆς Αμερικῆς. Μποροῦσε νὰ πραγματοποιήσει 5.000 προσθέσεις στὸ δευτερόλεπτο, ἥταν ὀγκώδης καὶ τὸ ρεῦμα ποὺ κατανάλωνε ἥταν ὅσο χρειάζεται⁶ νὰ κινηθεῖ μιὰ δόλοκληρη πόλη. ’Απὸ τότε ἡ τεχνολογία τῶν ὑπολογιστῶν βελτιώνεται συνεχῶς. Τὸ 1981 ἡ IBM παρουσίασε ἔνα πραγματικὸ ἐπίτευγμα. Τὸν πρῶτο προσωπικὸ φορητὸ ὑπολογιστή, τὶς ἵκανότητες τοῦ ὁποίου, μὲ τὶς αὐτοστιγμεὶ προσθέσεις, πολλαπλασιασμούς καὶ διαιρέσεις, ὅλοι εἶχουμε γευθεῖ. Αὔτη ὅμως ἡ καθημερινότης, ἔκανε τὸν πολὺ κόσμο νὰ μὴν ἐντυπωσιάζεται πιά, ὡσπου τὰ ξημερώματα τῆς Τετάρτης τῆς 9ης Φεβρουαρίου 1996 ὁ κόσμος πληροφορήθηκε ἐκπληκτος ὅτι ὁ ἀήττητος σκακιστὴς Γκάρι Κασπάροβ νικήθηκε ἀπὸ μιὰ μηχανή, ἀπὸ ἔναν ὑπολογιστή, τὸ γνωστὸ πιὰ ὡς Deep Blue (‘Αγγλικά «βαθειὰ μελαγχολία»). Αὔτο τὸ τέρας (προϊὸν ἐργασίας

10 έτῶν), βάρους 1,4 τόνους, πού χρειάστηκε εἰδική πλατφόρμα για νὰ μεταφερθεῖ στὸ κτίριο ποὺ γινόταν τὸ μάτς, μποροῦσε νὰ ὑπολογίσει, σὲ διάστημα 3 λεπτῶν, 60 δισεκατομμύρια κινήσεις πάνω στὴ σκακιέρα. «Ταν λοιπὸν ἐπόμενο ὁ δυστυχὴς Γκάρι νὰ πεῖ «εἶχα τὴν ἐντύπωση ὅτι ἔπαιζα μὲ τὸ Θεό». Ἀλλὰ ὡραία ἦταν καὶ ἡ μονολεκτικὴ ἀπάντηση τοῦ Τζόζεφ Χόαν, τοῦ βασικοῦ ἔρευνητῆς IBM «... Μὰ ὁ Θεὸς δὲν ἔχει πρίζα». Τὸ TIME πάλι, στὸ πολυσέλιδο παράρτημά του *Technology* ('Απρίλιος 1996) γράφει: «... 'Η νίκη μιᾶς μηχανῆς ἐπὶ τοῦ Κασπάροβ γιὰ τὸν πολὺ κόσμο θεωρήθηκε σὰν μιὰ τρώση τῆς ἀξιοπρέπειάς μας, γιατὶ πῶς εἶναι δυνατὸν μιὰ χούρφτα μικροτσίπς νὰ νικήσουν τὸ ἀνθρώπινο μυαλό;». Πέρα δημοσίευσε τὶς ὑπερβολές, τὸ βέβαιο εἶναι ὅτι ἀπὸ τότε ἀρχισε μιὰ ξέφρενη ἔρευνα ποὺ μοῦ θυμίζει αὐτὴν ποὺ ἀκολούθησε τὴν πρώτη (1987) μεταμόσχευση καρδιᾶς στὸν ἀνθρώπο, ἀπὸ τὸν Barnard.

Τὸ TIME στὴ συνέχεια θέτει δύο ἔρωτήματα. Τὸ πρῶτο εἶναι:

«Μποροῦν οἱ μηχανὲς νὰ σκεφθοῦν, (can machines think?)?».

Καὶ τὸ δεύτερο. «Μποροῦν νὰ ἀποκτήσουν συνείδηση?».

Μὲ τὰ σημερινὰ δεδομένα οἱ ἀπαντήσεις δὲν εἶναι εύκολες. Ἀλλωστε ὑπάρχει καὶ κάποια σύγχυση στὶς ἔννοιες αὐτές. Ἀλλοι ξεχωρίζουν καὶ ἄλλοι ὅχι τὴν τεχνητὴν νοημοσύνη ἀπὸ τὴν βιολογικὴν καὶ ἀπὸ τὴν τεχνητὴν συνείδηση.

Στὸ πρόσφατο βιβλίο του «'Η μηχανὴ τοῦ Noū» δ Colin Blakemore γράφει: «... ἔξαιτίας τῶν σημερινῶν καταπληκτικῶν ἡλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν ἔχει δημιουργήθει μιὰ πολυγλωσσία γύρω ἀπὸ τὸ Noū». Ἀλλὰ ἐνῶ παραδέχεται ὅτι δὲν οὐδὲ μηχανὴ καὶ διέπεται ἀπὸ τοὺς νόμους τῆς φυσικῆς καὶ τῆς χημείας, δὲν ὑποβαθμίζει τὰ ἀνθρώπινα ὄντα σὲ ἀπλές μηχανές, γιατὶ θεωρεῖ ὅτι τὸ σπουδαιότερο πράγμα ποὺ κάνουμε μὲ τὸν ἐγκέφαλό μας εἶναι αὐτὸ ποὺ κάνει δὲν καθένας μας ἀσυνείδητα. Εἶναι οἱ ἀναμνήσεις, ἡ χαρὰ καὶ ἡ λύπη. Γενικά, ἡ στάση τοῦ Blakemore εἶναι ντετερμινιστικὴ ἀλλὰ ὅχι καὶ φαταλιστική.

— 'Ο Crick πάλι, ποὺ μαζὶ μὲ δύο συναδέλφους του πῆρε τὸ βραβεῖο Νόμπελ 'Ιατρικῆς τὸ 1963, γιὰ τὴν ἀνακάλυψη τῆς δομῆς τοῦ Μορίου DNA, λέει τὰ ἔξῆς: «... οἱ χαρὲς καὶ οἱ λύπες μας, οἱ ἀναμνήσεις καὶ οἱ φιλοδοξίες μας, ἡ αἰσθηση τῆς προσωπικῆς μας ταυτότητας καὶ ἡ ἐλεύθερη βούληση, στὴν οὓσια δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὴ συμπεριφορὰ μιᾶς μεγάλης συνάθροισης κυττάρων».

Καὶ δημοσίευσε αὐτὸ τὸ ἀποκλειστικὸ προνόμιο τοῦ ἀνθρώπου, ἡ «συνείδηση» ποὺ ἔχει χαρακτηρισθεῖ κατὰ καιρούς ὡς γλώσσα, ὡς ἐνδοσκόπηση, ὡς αὐτογνωσία ἢ ὡς ἀφηρημένη σκέψη, δὲν μπορεῖ νὰ μετρηθεῖ μὲ τὶς συνηθισμένες ἐπιστημονικὲς μεθόδους μας.

— Ποιὸς ἀλήθεια θὰ μποροῦσε νὰ χαρτογραφήσει αὐτὸν τὸ συνδυασμὸ φαντα-

σίας, συντηρητισμοῦ, πίστης, πόνου καὶ ἀγαλλίασης ποὺ συγκροτοῦν τὸ χάρτη τῆς ψυχῆς μας; Πιὸ ἐπιστημονικά, στὰ προβλήματα, αὐτὰ τοποθετεῖται ὁ μεγάλος Μαθηματικὸς Penrose, ὁ ὅποιος στηριζόμενος σὲ μιὰ σειρὰ ἀπὸ μαθηματικὰ δεδομένα καὶ παρατηρήσεις πάνω στὴ φυσιολογία τοῦ ἐγκεφάλου μας λέει ὅτι ἡ σκέψη εἶναι κιβαντομηχανικὸ φαινόμενο καὶ ἀρα δὲν μαθηματικοποιεῖται ὥστε νὰ μπορεῖ ποτὲ νὰ κατασκευαστεῖ μιὰ σκεπτομένη μηχανή, μιὰ μηχανὴ μὲ Συνείδηση.

‘Η φύση τῆς ἀνθρώπινης συνείδησης εἶναι βέβαια τὸ παλαιότερο καὶ βαθύτερο πρόβλημα τῆς φιλοσοφίας ἡ ὅποια διερωτᾶται: Γιὰ ποιὸ λόγο αὐτὰ τὰ λίγα χιλιόγραμμα ὕλης στὸ κεφάλι μας μποροῦν ὅχι μόνο νὰ ἀντιλαμβάνονται τὸν κόσμο ποὺ μᾶς περιβάλλει ἀλλὰ καὶ νὰ τὸν ἐπηρεάζουν;

— Τὴν ἀπεικόνιση τῆς σχέσης μεταξὺ νοῦ καὶ σώματος τὴν εἶχε ἐκφράσει ὁ Γάλλος φιλόσοφος *Καρτέσιος*. Σύμφωνα μὲ τὸ δυιστικὸ μοντέλο του ὑπάρχουν στὸ σύμπαν δύο οὐσίες, ἡ φυσικὴ οὐσία τῆς συνηθισμένης ὕλης ἡ ὅποια συνιστᾶ τὰ σώματα καὶ τοὺς ἐγκεφάλους, καὶ μιὰ ἄλλη φευγαλέα, νεφελώδης, ἡ νοητικὴ οὐσία, τὴν δοπία ταυτίζουν πολλοὶ σήμερα μὲ τὴν ψυχή. Γιὰ τὴν ψυχὴν ἔχουν γραφεῖ πολλά. Πρόσφατα, ὁ «Μυστικὸς κύκλος τῆς ζωῆς» τοῦ P. Νατζέμου ἀσχολεῖται μὲ αὐτήν, τὴ μετεμψύχωση καὶ μὲ ἄλλα μεταφυσικὰ θέματα μὲ τὰ ὅποια ἔμεις βέβαια δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε.

Θὰ ἀσχοληθοῦμε ὅμως μὲ τὴν τεχνητὴ νοημοσύνη, γιὰ νὰ δοῦμε τὶς ἐκπληκτικὲς ἔξελιξεις τῶν ὑπολογιστῶν ποὺ μάλιστα ἔχουν γίνει στοὺς λίγους μόνο μῆνες ποὺ μεσολάβησαν ἀπὸ τὸ δημοσίευμα τοῦ TIME. Πρόκειται γιὰ ἔνα συνδυασμὸ ἡλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν καὶ Ρομπότ. Στὸ φύλλο αὐτὸν ὁ Chalmer γράφει: «... Ἄς ὑποθέουμε ὅτι ἔνα ρομπότ, ἀς τὸ ποῦμε ὁ Cog, ποὺ εἶναι ὑπὸ ἔξελιξη στὰ ἔργα στήρια τῆς τεχνητῆς Νοημοσύνης στὸ M.I.T., θὰ ἔχει ἀποκτήσει, μέχρι τὸ 2000, ἔνα εἶδος δέρματος ἀπὸ μιὰ συνθετικὴ μεμβράνη εὐαίσθητη στὴ θερμοκρασία, ἡ ὅποια θὰ καλύπτει τὰ χέρια του. “Οταν τὸ Ρομπότ θὰ ἔρθει σὲ ἐπαφὴ μὲ ἔνα ἀντικείμενο ποὺ καίει, θὰ σταλοῦν μηνύματα στὸν ὑπολογιστή, ὁ ὅποιος, ἀπὸ τὸ πακέτο δεδομένων ποὺ θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἐφοδιασμένο τὸ «μυαλό» του, θὰ δώσει ἐντολὴ στὸν Cog νὰ ἀναδιπλώσει τὸ χέρι του. ”Ε! λοιπὸν αὐτὴ ἡ προσδοκία ὅχι στὸ 2000 ἀλλὰ ἡδη σήμερα ἔχει ἐκπληρωθεῖ. Κυκλοφοροῦν ἡδη μηχανὲς ποὺ ἀκοῦνε, κατανοοῦν καὶ ἀνταποκρίνονται. Στὶς φωτογραφίες βλέπουμε τὸ πρῶτο ἀνθρωποειδὲς ρομπότ, τῆς ἔταιρείας Hoda Motor, ποὺ εἶναι σὲ θέση νὰ κινεῖται αὐτόνομα στὸ περιβάλλον του, ὅπως περίπατάει, ἔρωτᾶ καὶ ἀνάλογα μὲ τὶς ἀπαντήσεις προμηθεύει τὰ ποτὰ τῆς ἀρεσκείας σας.

’Αλλὰ καὶ πάλι οἱ φανταστικὲς ἀνακαλύψεις δὲν σταματοῦν. ’Εδῶ ἀς μοῦ ἐπιτραπεῖ πάλι μιὰ μικρὴ παρέκβαση, γιὰ νὰ ἐπαναλάβω μιὰ μικρὴ ιστορία. Κάποτε ὑπῆρχε στοὺς θυρεούς τῆς ‘Ισπανίας, στὶς ‘Ηράκλειες στῆλες τοῦ Γιβραλτάρ, τὸ ἔμ-

βλημα «nec plus ultra» πού συμβόλιζε ότι έκει ήταν τὸ τέλος τοῦ κόσμου. Αύτὸ μετὰ τὴν ἀνακάλυψη τῆς Ἀμερικῆς ἔγινε μόνο *plus ultra*. Τὸ ἵδιο, ότι δηλαδὴ δὲν ὑπάρχει τέλος, μποροῦμε νὰ ποῦμε σήμερα καὶ γιὰ τὶς δυνατότητες τῶν ὑπολογιστῶν καὶ τῶν Ρομπότ. Σήμερα ὑπάρχουν ὑπολογιστὲς μεγάλης ἴσχύος ποὺ δὲν χρειάζονται πλήκτρα. Λειτουργοῦν μόνο μὲ τὸ ἀποτύπωμα τῆς φωνῆς ἢ μὲ τὶς κινήσεις τῶν χειλιῶν ὅπως δείχνουν οἱ εἰκόνες. "Ετσι σήμερα δὲ μεγάλος Hawking, καθοικὰ παράλυτος ἀπὸ τὴν προοδευτικὴ μυοπάθειά του, μπορεῖ ἀκόμα νὰ ὑπαγορεύει τὶς ἐπαναστατικές του θεωρίες.

"Ἐπειτα ἀπὸ ὅλα αὐτὰ θὰ νόμιζε κανεὶς ότι ὅλα τὰ προβλήματα λύθηκαν καὶ ότι τὸ μυαλό μας θὰ μποροῦσε νὰ τὸ ὑποκαταστήσει ἐνα δγκῶδες μηχάνημα, ἐνας ὑπολογιστής. 'Ο Dennet ὅμως στὸ ἵδιο τὸ TIME ἀμφισβητεῖ αὐτὴ τὴ δυνατότητα. 'Ο Cog λέει δὲν τραβᾶ τὸ χέρι του συνειδητά, γιατὶ δὲν ἔχει οὔτε τὸ αἰσθημα τοῦ πόνου, οὔτε ὑποκειμενικὴ πείρα. Καὶ ὑπενθυμίζει τὴ δοκιμασία Turing. "Οταν τὸ 1950 γινόντουσαν ἀτέρμονες συζητήσεις γιὰ τὸ ἐάν οἱ μηχανὲς μποροῦν νὰ σκεφθοῦν, δὲ Alan Turing πρότεινε τὴν ἔξτης δοκιμασία ποὺ ἔχει τὸ ὄνομά του.

"Ἐνας, ἀς τὸν ποῦμε, «ἔξεταστής» θέτει ἐρωτήσεις σὲ δύο ὅμαδες ἀπομονωμένες, ποὺ ἔχωρίζουν μὲ κωδικοὺς ἀριθμούς. Τὴν μιὰ δμάδα ἀποτελοῦν ἀνθρώποι καὶ τὴν ἄλλη ὑπερ-ὑπολογιστές. 'Απὸ τὶς ἀπαντήσεις, σὲ ἐρωτήσεις μὴ προκαθορισμένες, ἔχωρίζει κανεὶς εύκολα τὶς δύο δμάδες. "Ετσι καταλήγει στὸ ότι ἄλλο εἶναι μιὰ πράξη συνειδητή (consciousness), ἄλλο ἡ τεχνητὴ νοημοσύνη (artificial intelligence) καὶ ἄλλο ἡ ἀνθρώπινη, ἡ βιολογικὴ συνείδηση, γιατὶ ὅπως λέει ἡ συνείδηση δὲν εἶναι μόνο ἡ αἰσθηση τοῦ πόνου, εἶναι καὶ ἡ χαρά, ἡ θλίψη, ἡ ἀγάπη καὶ ἡ φαντασία.

"Ἐτσι μπαίνουμε σὲ ἕνα ἄλλο δύσκολο κεφάλαιο, τὴ «Συνείδηση». Πολλοὶ θεωροῦν ότι εἶναι ἀπλῶς συσσωρευμένες γνώσεις, ὅπως τὸ DNA, ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ τὶς ἀποκτήσουν καὶ οἱ ὑπολογιστές. Τότε δμως ποιὸς δρόλος τοῦ περιβάλλοντος, τῆς ἀνατροφῆς, τῆς ἐκπαίδευσης; 'Ακόμα γιατὶ λέμε ότι αὐτὸς ἔχει καθαρὴ συνείδηση; Μιὰ μηχανὴ δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει ὑπενθυνότητα. 'Υπεύθυνος εἶναι δὲ τροφοδότης. 'Απὸ τὶς μηχανὲς ἐπιπλέον λείπει ἡ φαντασία καὶ δὲ σχεδιασμός.

"Ἡ τύχη δμως τῶν «Συνειδητῶν ὑπολογιστῶν» δὲν τελειώνει ἐδῶ. Τώρα ἔχουμε καὶ τὴν ἐπανάσταση τῆς Μοριακῆς *Neuropi*logίας, μὲ τὴν δημόσια ἀσχολεῖται μιὰ πλειάδα ἐρευνητῶν ἀπὸ διάφορες εἰδικότητες, ὅπως εἶναι ἡ Φυσιολογία, ἡ Βιοχημεία, ἡ Φαρμακολογία, ἡ Μοριακὴ Γενετικὴ ἀκόμη.

"Οπως λέει δὲ Jean-Pierre Changeux, διευθυντὴς τοῦ ἐργαστηρίου τῆς Μοριακῆς Νευρολογίας τοῦ 'Ινστιτούτου Παστέρ (Βῆμα Κυριακῆς 17 Αὐγούστου 1997), δὲ γιαέφαλος μοιάζει μὲ ἕνα πυκνὸ δάσος, ἡ ἀποψίλωση τοῦ ὅποιου θὰ ὁδηγήσει σὲ θαυμαστὲς ἀνακαλύψεις στὰ ἐπόμενα χρόνια. Καὶ δὲν ἔχει, ὅπως εἴδαμε, καὶ ὅπως ἀκού-

σαμε πρόσφατα ἀπὸ τὸ συνάδελφο κ. Στεφανῆ, ἀδικο. Μὲ τὶς ἐξελίξεις τῆς τεχνολογίας, καὶ τὴν ἀνάπτυξη τῶν μικρο-ἐπεξεργαστῶν (μικροτσίπς) πυριτίου, θὰ μπορέσουμε νὰ κατασκευάσουμε ἔνα συνδυασμὸς ἀπὸ ὁργανικὰ καὶ τεχνικὰ «κομμάτια» ποὺ θὰ ἐργάζεται ὅπως ὁ ἐγκέφαλος. "Ετσι ὅπου χρειάζεται Νοημοσύνη, θὰ μποροῦν στοὺς ὑπολογιστὲς νὰ εἰσαγθοῦν Νευρωνικὰ δίκτυα, ὅπότε θὰ πραγματοποιηθεῖ τὸ ὄνειρο τοῦ Davies νὰ ἀποκτήσουμε συνειδητὲς νοήμονες μηχανές. 'Αλλὰ καὶ πάλι δὲν ὑπάρχει τὸ «*pec plus ultra*». Εἰδικοὶ ἐπιστήμονες ἀσχολοῦνται καὶ μὲ τὴν καλλιέργεια ὁργανικῶν νευρωνικῶν δικτύων ἀπὸ τμῆματα τοῦ ἐγκεφαλικοῦ ἴστου, ἀντὶ νὰ κατασκευάσουν ἀπὸ τὴν ἀρχή. Καὶ ἀκόμη, οἱ πιὸ εὐφάνταστοι, πιστεύουν ὅτι μιὰ μέρα ὅχι μακρινὴ θὰ μποροῦμε νὰ ἀντικαθιστοῦμε μικρὰ τμῆματα τοῦ ἐγκεφάλου μὲ δλοκηρωμένα κυκλώματα πυριτίου ἢ μὲ κάποιο ἄλλο προϊὸν πιὸ προηγμένης τεχνολογίας, ὅπου τὴ λειτουργία τοῦ ἐγκεφάλου θὰ τὴν συμπληρώνουν ἐξαρτήματα κατασκευασμένα ἀπὸ τὸν ἀνθρωπο. Τελικὰ δηλαδή, μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῆς «Νανοτεχνολογίας», ἡ διάκριση μεταξὺ ἔμβιου καὶ ἄβιου, φυσικοῦ καὶ τεχνητοῦ ἐγκεφάλου καὶ ὑπολογιστοῦ θὰ γίνεται ὅλο καὶ πιὸ ἀσφάρτης. Τότε ὅμως οἱ Ἀσκοὶ τοῦ Αἰόλου θὰ ἔχουν ἀνοίξει χωρὶς νὰ ξέρουμε καὶ τὸ πῶς θὰ μαζευτοῦν οἱ καταιγίδες.

'Αλήθεια, ποῦ ὁδηγούμεθα μὲ μιὰ ἐπιστήμη χωρὶς ὅρια;

Καὶ τώρα εἰσερχόμεθα στὸ τελευταῖο μέρος τῆς ὁμιλίας μου. Στὴν ὑπαρξη δηλαδὴ ἡ ὅχι Θεοῦ.

Οἱ περισσότερες θρησκεῖες παραδέχονται καὶ σήμερα ἀκόμη ὅτι ἡ δημιουργία τῆς Ζωῆς καὶ τὰ εἰδη τοῦ *Homo Sapiens* εἶναι ὑπερφυσικὰ φαινόμενα, δηλαδὴ «Θαῦμα» ποὺ δημιούργησε κάποιο ὑπέρτατο. "Ον ποὺ οἱ περισσότεροι τὸ δονομάζουν Θεό, καὶ ὅτι ἡ ἀνακάλυψη Ζωῆς καὶ πέρα ἀπὸ τὴ γῆ δὲν ἀντιφάσκει στὴν ἔννοια τοῦ Θεοῦ, γιατὶ μπορεῖ νὰ δημιουργήθηκε στὴ γῆ, καὶ μετά, μὲ τὶς ἐκρήξεις, νὰ ἐξαπλώθηκε καὶ σὲ ἄλλα ἀστρικὰ συστήματα. Τότε ὅμως καταρρίπτεται ἡ θεωρία τοῦ Δαρβίνου.

'Εναντίον τοῦ Δαρβίνου εἶναι σήμερα καὶ ἡ τοποθέτηση τοῦ Keith Thomson ποὺ ὑποστηρίζει μὲ τὸ δημοσίευμά του «Natural Theology (American Scientist, 1997)» ὅτι οἱ θεωρίες εἶναι ὑποθέσεις ποὺ ἔχουν ἀξία μόνο ὅταν ἐπιβεβαιωθοῦν καὶ ἀπὸ τὸ πείραμα. 'Αλλὰ σήμερα δὲν ἔχουμε τὸ πείραμα τῶν ἀμινοξέων τῶν Miller καὶ Wrey; Οἱ ἀντιφρονοῦντες ὅμως συνεχίζουν καὶ λένε ὅτι ὁ χειρότερος ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ δὲν εἶναι οἱ ἐπιστημονικὲς σήμερα τοποθετήσεις, ἀλλὰ οἱ ίδιοτητες ποὺ τοῦ ἀποδίδουν οἱ διάφορες θρησκεῖες.

Θεὸς Παντοδύναμος (δηλαδὴ πολεμάρχης),

Θεὸς Πατέρας (δηλαδὴ οἰκογενειάρχης),

Θεὸς Δημιουργὸς τῶν Πάντων (δηλαδὴ καλλιτέχνης ἢ τεχνίτης).

Πάντως, είναι ένδιαφέρον, όπως λέει ο Davies, ότι καὶ ὁ Hawking, ὁ δημιουργὸς τῆς θεωρίας τῆς μεγάλης ἔκρηξης, στὴν πιὸ πρόσφατη Κοσμολογικὴ θεωρίᾳ του δὲν ἐμφανίζεται κάθετα ἀρνητικὸς στὴν ὑπαρξὴ Θεοῦ, όπως στὴ συνομιλίᾳ του μὲ τὴ Σἰρλεϋ Μάκ Λέιν — τὸ 1993, ποὺ ἔγινε καὶ ἀφορμὴ νὰ χωρίσει ἀπὸ τὴν πιστὴν σύζυγο γιὰ 20 καὶ πλέον χρόνια, τὴ γλυκιά, ὅπως τὴν ὀνόμαζαν, Τζέην. Αὐτὴ πίστευε, ότι χάρις στὸ Θεὸν ἐπιζήσει ὁ ἄνδρας τῆς ἀπὸ τὴν προοδευτικὴ μυοπάθεια ποὺ σκοτώνει τοὺς νέους πρὶν φτάσουν τὰ εἴκοσί τους χρόνια καὶ θεώρησε ότι ἡ ἀρνητικὴ πρὸς τὸ Θεὸν ἥταν μία περιφρόνηση πρὸς τὰ πιστεύω της. Κάπως ἀργὰ τώρα ὁ Hawking ἀνακριθεὶς πρύμνη καὶ συζητεῖ τὴ δυνατότητα ὑπαρξῆς ἐνὸς τέτοιου ὑπέρτατου ὄντος. 'Ο Πάπας πάλι, φωτισμένο ἀναμφισβήτητα μυαλό, πρὸ τοῦ κινδύνου νὰ καταρρεύσῃ ἡ πίστη πρὸς τὴν ἐκκλησία, ἀπὸ τὶς ἀνεδαφικὲς δογματικὲς τοποθετήσεις τῆς γιὰ τὸν τρόπο δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου κλπ., θεώρει τὸ Θεό, σὰν ἔνα ὑπέρτατο "Ον, τὸ ὅποιο δημιούργησε ὅχι τὸν ἀνθρωπὸ, ἀλλὰ ὀλόκληρο τὸ Σύμπαν. Καὶ συγκεκριμένα ότι εἶναι αὐτὸς ποὺ δημιούργησε τὸ πολυσυζητημένο «κοσμικὸ αὐγὸ» καὶ ότι εἶναι αὐτὸς ποὺ τὸ πυροδότησε. Μὲ μιὰ τέτοια τοποθέτηση ποὺ ἀποτελεῖ ἀντίλογο στὸν καθαρὸ ὄλισμό, παρέχεται ἡ δυνατότης τῆς διατήρησης τῆς πίστης πρὸς κάτι τὸ ὑπερφυσικό. Καὶ αὐτὸ εἶναι κάτι τὸ ζητούμενο, κάτι τὸ ἐπιθυμητό.' Αλήθεια πόσοι καὶ πόσοι δὲν παίρνουν δυνάμεις ἀπὸ μιὰ προσευχὴ, ἀπὸ ἔνα κερὶ ποὺ ἀνάβουν, ἀπὸ ἔνα σταυρὸ ποὺ κάνουν; 'Αλήθεια πόσες καὶ πόσες φορὲς ὁ καθένας μας δὲν ζήτησε μιὰ τέτοια βοήθεια;

Καὶ ἐμεῖς οἱ γιατροὶ μποροῦμε νὰ ἐπιβεβαιώσουμε τὸ πόσο βοηθάει αὐτὴ ἡ ἐπικληση, ἴδιατερα τοὺς ἀρρώστους. Φαίνεται ότι ἡ πίστη κινητοποιεῖ «ἀόρατες δυνάμεις» ποὺ ὁ καθένας μας διαθέτει, σὲ βαθμὸ ποὺ μπορεῖ νὰ ἐπηρεαστεῖ ἡ ἐξέλιξη μιᾶς ἀρρώστιας. Νὰ λοιπὸν καὶ ἔνας ἄλλος λόγος γιὰ νὰ διατηρήσουμε τὴν πίστη μας πρὸς κάποιο ὄν, ὑπερφυσικό, ὑπερδύναμο.

Καὶ τώρα θὰ κάνω ἔνα βῆμα ἀκόμα πιὸ πέρα. Θὰ μιλήσω γιὰ τὴ χριστιανοσύνη. Αὐτὴ δὲν πρεσβεύει τὸ «ὁφθαλμὸς ἀντὶ ὁφθαλμοῦ» ἢ τὸ σκότωσε γιὰ νὰ ἔξασφαλίσεις ἔνα πιάτο πιλάφι στὸν ἄλλο κόσμο. Αὐτὴ διδάσκει τὴν ἀγάπην καὶ λέει «ἀγάπα τὸν πλησίον σου ὡς ἔαυτόν». Αὐτὴ, ἐὰν κάποιος σὲ ραπίσει, δὲν σου λέει νὰ τοῦ ἐπιτεθεῖς, ἀλλὰ νὰ γυρίσεις καὶ τὸ ἄλλο σου μάγουλο καὶ ἀκόμα σου λέει νὰ δώσεις, ἐὰν ἔχεις δύνο χιτῶνες τὸν ἔνα. Αὐτὰ δηλαδὴ ποὺ οἱ σύγχρονες προοδευτικὲς κοινωνίες προσπαθοῦν νὰ τὰ ἐφαρμόσουν, ἡ χριστιανοσύνη τὰ εἴχε θέσει σὲ ἐφαρμογὴ πρὸ δύο χιλιάδων ἐτῶν.

*Ανακεφαλαιώνοντας μποροῦμε νὰ ποῦμε:

"Οτι παραδεχόμεθα τὴν ὑπαρξὴν ἐνὸς ὑπέρτατου ὄντος ποὺ δημιούργησε καὶ ποὺ πυροδότησε τὸ περίφημο «κοσμικὸ αὐγὸ» γιὰ νὰ δημιουργήθει τὸ τεράστιο αὐτὸ

σύμπαν μὲ τὴν ποικιλία καὶ τὴν πολυμορφία τόσο στὸ μακρόκοσμο ὅσο καὶ στὸ μικρόκοσμο.

"Οτι ὅλες οι θεωρίες (θεωρία τῶν ὑπερχορδῶν, θεωρία τῶν Πάντων, κλπ.) ἀφοροῦν τὴν μετὰ τὴν ἔκρηξη ἔξέλιξη τοῦ σύμπαντος, καὶ

"Οτι ἡ θεωρία τῆς ὑπαρξῆς αὐτοῦ τοῦ ὑπέρτατου ὄντος εἶναι ἡ μόνη θεωρία γιὰ τὴν ὁποίᾳ μποροῦμε νὰ ποῦμε *nec plus ultra*.

Καὶ τελειώνω, ἀναφέροντας ὅπως στὴν ὁμιλία μου τοῦ 1993, τὰ λόγια τοῦ μεγάλου σύγχρονου φιλοσόφου καὶ Ἀκαδημαϊκοῦ Γάλλου Jean Guitton. Στὸ βιβλίο του «*Dieu et la Science*» μεταφέρει τὰ λόγια τοῦ μεγάλου Pasteur: «Ἡ λίγη ἐπιστημονικότης σὲ ἀπομακρύνει ἀπὸ τὸ Θεό. Ἡ πολλὴ ὄμως σὲ ὀδηγεῖ ἐκεῖ». «*Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène*».

Σᾶς εὐχαριστῶ.